

TRẦN-ĐẮC-NGHĨA

TỔNG-LÝ

Giá bán nhật trình

Trọn năm.....5\$00

Sáu tháng.....3 00

Những bài gửi đến không đăng lên báo được thời không lệ trả lại, xin các ngài lưu ý.

AN-HÀ-BÀO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM
ÉDITION EN QUỐC-NGŨ DU COURRIER DE L'OUËST

Organe d'Informations Agricoles, Commerciales et Industrielles

NHÀ BÁO Ở TẠI ĐƯỜNG - Boulevard Dolanous - Cantho

TRƯƠNG-QUANG-TIÊN

CHỦ BÚT

Về việc mua bán hay là mua nhật-trình xin để thư cho M. TRẦN-ĐẮC-NGHĨA

Lúc mua báo xin các ngài chịu cố, gửi số tiền luôn, hồn-quản lấy làm thăm cảm.

VĂN-MINH VỚI GIÀ-MAN

Văn-minh với già-man là hai đũa nghịch-nhau. Văn-minh là gì? Tức là những cái hay cái đẹp của một nước. Người ta nói rằng một nước văn-minh hoàn-toàn, thế chỉ ra nước ấy về phương-diện nào cũng thật là kỳ-khết, tráng-lệ. Muốn giải nghĩa chữ văn-minh không phải chỉ lấy con mắt tầm-thường mà quang-sát, rồi vội giải ngay được; vì hai chữ văn-minh vốn ở vào một cái phạm-vực rất bao-la rộng-rãi.

Già-man là gì? Tức là cái dở cái vụng của một nước. Người ta nói: nước ấy còn già-man thái-thâm, thế chỉ ra người trong nước về phương-diện nào cũng rất là ngu-xoán què-dốt. Nước ta ngày nay được người Đại-Pháp bảo hộ, cố điu-dắt lên con đường văn-minh rực-rỡ, trải qua một cái thời-kỳ cũng khá dài, thế mà sự tiến-bộ của chúng ta về đường vật-chất thời xem ra có cơ hăng-hái bông-bột, mà về đường tinh-thần thời tựa như không thấm-hấp được bao nhiêu, khá tiếu thay!

Này như hàng ngày ta được thấy trước mắt ta những chữ: tư-do, bình-đẳng, hữu-ái, thời ta hiểu ngay rằng: tư-do là thông-thả, ai muốn thế nào cũng được, không ai lại có quyền bó-huộc ai. Thành thử sự hành-vi của ta rất chướng-dị, không kiên trên, chẳng nề dưới, mất cả bề trật-tự, thiếu cả điều lịch-sự, động chuyển gì là cũng nói tự-do mà không biết rằng sự tự-do vẫn có giờ-hàng.

Hết như Bình-đẳng thời lại bảo rằng ai cũng ngang nhau, ai cũng đứng một mực với nhau; bởi cơ mà cơ mong bình-đẳng với chúng, dân mong bình-đẳng với quan, nhưng biết đâu: cơ-đồng-đẳng mới bình-đẳng được.

Chỉ có sự hữu-ái thời người mình ít hiểu lẫn nhau, nhưng xem ra thời cũng chỉ có cái miệng hữu-ái mà không có tấm lòng hữu-ái. Một người bị chúng đánh-đập thì chớ lén xúm lại xem, h' nào có nghĩ đến người ấy là đồng bào với họ, tức là anh em một nhà. Họ chỉ mong cho được ăn cơm, cơm no lòng má sá quên đến những hàng người chiếu dật mành trời, áo tơi nón lá.

Đến cả những đường giao-thiệp trong xã-hội cũng không mấy người là thật dạ tin nhau, thật dạ thương nhau, ai cũng vì tư lợi mà muốn phá-hoại nhau, không còn biết gì là hiệp-quần đoàn-thể nữa.

Ấy bởi người mình có những sự hiểu lầm như thế, nên chỉ hay xu-hướng về

vật-chất bất cứ là phương-diện nào thành ra người vì đó mà văn-minh, ta lại vì đó mà chịu bán-khai mãi, tương không những từ trước đến nay mà thời, mà từ đây đến 5, 6 mươi năm về sau vì tất cả văn-minh được. Nói thế chắc không khỏi có người bảo rằng: muốn văn-minh tắc phải dò tìng bước, trước tìng điếu, chớ có đầu lai chông thế! Đành rằng gặp bước phải nã, gặp ải phải hóc, nhưng đã ngoài sáu mươi năm chịu ơn nhà-nước Langsa bảo-hộ dạy bảo mà bước đường tiến-hóa còn ở vào lối này thời có than tiếc cũng không phải là quá.

Cứ như Nhứt-bồn là lân bang của ta, cũng ở về vùng đất Á-lông này, hơn mười năm về trước họ có gì là phần-chấn hơn ta, thế mà trong khoảng vài mươi năm nay, tinh-bình xã-hội của họ xem có cơ phát-dạt lắm, về vai tướng nào họ diễn cũng xuất sắc. Họ chen mình đứng ngay vào hàng liệt-cường với Âu-châu mà biết đâu từ đây về sau ngọn đuốc văn-minh họ không còn khêu tỏ hơn nữa. Ôi! người họ thật là nhỏ-thấp, giống-giống chỉ ở trên những khóm củ-la-o, đồng-quanh thời nước tiếp trời, thường hay bị những tai nạn như đất động, nước ngập, núi lửa khạc v. v. sinh-kế eo-bẹp biết chừng nào, ấy mà nhờ tấm lòng kiên-đo của họ nên việc gì cũng được thành-biệu.

Chỉ như người mình, trong tư-dã thời chỉ có thiên về một mặt quan-trưởng là đất phần hơn cả. Nông-nghệ thời không thấy gì chấn-hưng, lụt hạn phủ ở trời, đất thất phú ở trời, sâu bọ có phá hại bao nhiêu cũng chỉ khoanh tay ngồi ngó.

Công-nghệ-thương-nghiệp thời xưa Bắc-kỳ xem có cơ khởi sắc, như là từ mấy năm sau đây; mà Namky thời về hai một kỷ quyết còn kém nhiều, già thử nói rằng: công nghệ thời không đặng mấy nhà, thương-mại thời về cả tay của các chủ, tương cũng là câu nói dich-xát.

Triều-độ quốc-dân chưa được cao-thượng, nên chỉ, chánh-phủ cũng phải tùy do mà đất-đều ta, chớ không thể vội vàng hối-hả được. Một đũa hờ lấp đi vừa vững mà bảo chạy cho mau thời trách nào khỏi vấp khỏi ngó.

Ấy cũng vì ta trông thấy cái già văn-minh của người qui-báo mà ta vội muốn thấu-thập cho hết; nhưng biết đâu ngày nay ta cũng được văn-minh thật, mà văn-minh về hình-thức chớ cái tinh-thần văn-minh không thấy có là bao. Ôi! dân này văn-minh, dân khác

Người kiện cáo nơi tòa án và Trưng-sư cải giúp

Những người đi kiện hoặc bị kiện thường cậy Trưng-sư bảo chữa, trừ ra kẻ không tiền thời mới bản thân đến trả lễ tại Tòa.

Có Trưng-sư ấy là mạnh, còn ki ông thì là yếu; bởi vậy cho nên trong 10 vụ kiện cáo, hết 7, 8 đều có Trưng-sư.

SỰ TIN CẬY TRƯNG-SƯ

Những Trưng-sư ở tại Kinh-dô Saigon hoa: tại tỉnh-thành Căuthơ và các nơi khác trong Nam-kỳ phần nhiều là cựu quan Tòa, thông thuộc việc kiện thưa của người xứ ta. Nếu nói về sự giỏi dở của các ngài, chúng ta thấp-thỏi không hiểu mà phân giải, vì các ngài phải ở-nhơn hay là Tấn-sĩ luật-khoa thì mới làm Trưng-sư đặng. Vì vậy chúng ta phải nhìn và tin các ngài là thấy trong các việc kiện-thừa.

CẬY TRƯNG-SƯ CẢI GIÚP

Muốn cậy Trưng-sư cải giúp trong một vụ kiện, những người kiện cáo hay đến nhà mấy thầy thông-ngôn Trưng-sư hoặc các người lãnh-việc «agents d'affaires» hay là những người biết nói tiếng Langsa mà bản tình. Cũng có nhiều người chọn kẻ bà-vớ chưa biết việc kiện thưa là trong-bên đương-bào mà làm Tam-phủ: đặng đến cậy Trưng-sư cải giúp.

NƠI PHÒNG-VĂN TRƯNG-SƯ

Khi đến phòng-văn Trưng-sư, thường ôi! những người kiện thưa khi này không khác nào người tâm lại điếc, miễn Trưng-sư chịu lãnh lo giúp thời cứ việc đóng tiền, ấy cho là mạnh rồi! Lại thường hỏi: "Việc này đặng án kiện hay là không?" Trưng-sư chỉ biết cách thề thề-lệ, bài tờ lý-luật, lo giúp lãnh lời, nào dám đoán trước đặng kiện hay là thất kiện. Xét lại luật pháp có nhiều bực: tí như Tòa sơ xong rồi, còn Tòa trên, lại còn Tòa phá-án lên Đại-Pháp nữa, cũng dường rồi mới rõ biết đặng thất.

HUỆ HỒNG CỦA TRƯNG-SƯ

Những người kiện thưa bây giờ đây ai ai cũng biết rõ rằng Trưng-sư cho huệ hồng trong các việc nhưng kẻ dẫn vào. Những người này chỉ biết lãnh tiền huệ hồng rồi thì thôi, kỳ đư gì nữa thì không muốn lo biết đến. Đây là chỉ về mấy thầy không giúp việc nơi phòng-văn Trưng-sư hoặc là ỉ ghề của mình già-man, ta đã thoát đặng vòng già-man thế mà chưa thấy gì đáng báo/là văn-minh thời cũng chẳng là đáng tiếc lắm!!!

Thuôi văn-mang nước nhà sau này chỉ ở các ban thiếu-niên, chớ mấy ông cồng cồng lóc lóc kia vì có thương đời tưởng cũng khó g thế có lối lối đư; mong rằng các ban thiếu-niên về phương-diện nào cũng nên cố lên, đừng tạo được cái lối của người mà rớt thiếu cả gan óc thời là nguy lắm vậy.

T.

Lễ cúng đình thần làng Tânan

Và lễ ban giấy huỳnh-dai cho Quan Huyện hàm Trần-như-Cang Chánh Tổng tổng Định-bảo Cantho

Năm nay là năm đảo lệ, làng Tânan có trấn thuyết một cuộc lễ rất long trọng trước là ban thần cầu an cho lễ thứ, sau luôn dịp bày lễ đeo giấy huỳnh-dai cho ông Trần-như-Cang Chánh Tổng tổng Định-bảo (Cănthơ) được thăng thưởng chức Huyện hàm.

Lễ này, chẳng đợi tỏ về ra cho tận từ, lễ khi đeo giấy chầu cầu cũng đủ rồi là hai lễ nhập một, và lại làng Tânan đây là một đại thôn trong tỉnh Cănthơ, hơn số đông, diên chủ nhiều, lại là làng châu-thành sở tại của quan Tào Tri-Huyền Trấn-dai-nhân trên đây; nên chi cách thể chừng đơn, bản ghê nghé tức liền-dối mành-chấn thấy thấy xem rất rần rần mỹ lệ huệ mục vô cùng.

Trong hai ngày tiếp liền: ngày thứ bảy 8 Juillet đại viên quan chức sắc Annam các ty các sở ở châu-thành. Lúc năm giờ chiều ai nấy té tru đồng đủ, sau khi dùng cơm áp-bê-ri-típ «khai-vệ» rồi, kế bày cỗ đeo giấy huỳnh-dai cho ông Huyện Trần-như-Cang. Quan lớn Đốc-phủ-sứ Đốc-quang-Trứ chủ tọa lễ này và bốn thân ngài trước khi đeo giấy huỳnh-dai cho quan Tào Tri-Huyền, ngài đứng giấy tờ lời như vậy: Ngày hôm nay làng sở tại Tânan hay lễ cúng đình thần, kính ngài đến chứng kiến, luôn dịp ngài xin thay mặt cho Chánh-phủ

không phải là thật Thông-ngôn Trưng-sư. Lại còn nài tiến ơn nghĩa của kẻ kiện thưa nữa mà chớ, nếu may mà án kiện, liền thưa dịp đó tang mình là giới, thông-thạo luật Tòa văn. văn.

Có lẽ cũng bởi tiền huệ-hồng cho nên ai muốn dẫn việc cho Trưng-sư thì cũng đặng, dầu không biết tiếng Langsa bao nhiêu, miễn có việc thì có huệ-hồng.

LỜI TÒM

Theo các lời tố trước đây, những người kiện cáo muốn có Trưng-sư cải giúp, nên cậy đến mấy thầy thông-ngôn giúp việc nơi phòng văn quan Trưng-sư, nghĩa là không khác nào muốn mua đồ ăn-trưng thì phải lại thờ bực chớ thì tự rên thì phí lý lắm.

Vì nhưng thấy thật thông-ngôn Trưng-sư thường làm việc mừng ngày nơi phòng văn, làng sang sêc việc mình được lo giúp, để thông công với Trưng-sư, và thời ít nhiều có việc không phải của mình, nghĩa là việc của người ngoài dân vào.

Song là những người muốn cậy Trưng-sư lấy huệ hồng đặng có làm: hễ thờ bực thì khéo hết sao? Vì ai cũng là thông ngôn Trưng-sư hết sao?

Còn những người không phải Thông ngôn Trưng-sư là nghề thật của mình, đứng tưởng phòng văn Trưng-sư là nhà mua báo ép người phải vào mua giá nào chẳng bạng, nên chớ cái vì cái nghề là sự sống, ai lại chẳng thương?

L. Q. K.

Đông-Pháp và quan Chủ Hôh Cănthơ đeo giấy huỳnh-dai chức Huyện-hàm cho ông Trần-như-Cang. Kế từ ngày ngài đến trấn nhậm quận Châu-thành Cănthơ tới giờ, ngài rõ biết được trong quận những kẻ làm tội có công cùng nhà-nước: như là ông Nguyễn-quang-Tự cựu Chánh tổng nhứt hạng tổng An-trường và ông Trần-như-Cang đây, hiện kiêm Chánh-tổng nhứt hạng tổng Định-bảo. Ông ông thì trên 30 năm công nghiệp, ông thì trên 20 năm công nghiệp, làm nhiều việc hữu ích trong phần tổng, nên chi ngài xin cùng quan trên ban hàm trước cho 2 ông, ngó làm gương tốt cho người sau noi theo đó mà giới bước. Ông Trần-như-Cang tuy là đặng ban chức Huyện-hàm đã 3 tháng nay, song chưa có dịp nào mà đeo giấy huỳnh-dai cho ông, nay nhơn cuộc lễ này có viên quan chức sắc đồng đủ, tôi xin đeo giấy huỳnh-dai chức Huyện hàm cho ông Trần-như-Cang, và tôi cũng ước ao ngày sau chức Tri-huyện hàm này sẽ đổi ra chức Tri-phủ hàm càng thêm vinh diệu. Quan Đốc-phủ nói giết lời rồi, bước tới đeo giấy huỳnh-dai cho ông Huyện hàm Trần-như-Cang. Kế nhạc Fanfare thổi kèn ai trước chầu mừng. Rồi đó ông Huyện hàm Trần-như-Cang mở lời cảm tạ quan Đốc-phủ như vậy:

Bản Quan lớn Đốc-phủ chủ quận

Thưa Quới ông,

Ngày hôm nay Quan lớn đến giữa có đồng đủ viên quan quới chức mà đeo giấy huỳnh-dai chức Huyện hàm cho tôi, thật là một cuộc làm cho tôi được vinh diệu thần biếm vậy. Phan tôi từ ngày ra giúp việc nhà nước tỉnh được 25 năm rồi, thăng đến bực Chánh tổng nhứt-hạng, nay được quan trên ban thêm hàm trước này, do công là nhơn ơn Quan lớn" tôi thấu công nghiệp của tôi với nhà nước, nên Quan lớn mới xin cùng Quan trên ân tứ cho tôi chức Tri-huyện hàm. Tôi ngơ vâng phần ban thưởng này, thì tôi rất thêm cảm cái lòng huệ cố của nhà nước và của Quan lớn chẳng công; vậy chẳng biết lấy chi đáp đền cho xứng, tôi xin chầu cho:

Chánh Phủ Đại-pháp đặng phúc đặng; Chánh Phủ Đông pháp đặng thái bình; Quan lớn Thủ quân đặng phước thọ; Thủ trấn Cănthơ.

Ông Huyện Trần-như-Cang nói vừa giết tiếng, ai nấy đồng vỗ tay Đoàn nhạc Fanfare tiếp thổi giông chầu mừng mọi hiệp nữa. Đám đeo trong giây lác kể dư tiêu yên ấm, rồi xem hát bội.

Qua ngày sau, chầu-nhật 9 Juillet, thuyết yếu đả các quan Langsa.

Bên báo chúng tôi kính theo đây đờ lời ngó ta ơn làng Tânan có tinh thần chúng tôi dự tiệc trong cuộc lễ này, và luôn dịp kính mừng Quan Huyện Trấn-dai-nhân được vinh diệu cao thăng.

AN-HÀ-BÀO

ÁI TÌNH LÀ GÌ???

Bàn về tình trai với gái đôi nhau.
Sao gọi rằng thương? Sao gọi rằng mê?

(TIẾP THEO)

«Tôi liền đáp: tôi muốn cho thấy tin tôi như thấy tin thấy, tôi muốn cho lời hứa của chúng mình được như đinh đóng vào cột chớ chẳng như gạch ném vữa hoạn, tôi muốn cho thấy làm cho tôi một cái giấy nợ. Giấy nợ ấy không phải nhiều, chỉ một ngàn là đủ.

Sau khi đọc lời tôi xem mặt thấy có vẻ sống-sốt đoạn hỏi: nếu có hết thương thì rồi trở lòng, chừng ấy mới sao? Tôi đáp: thấy nghĩ thế lắm to. Đời tôi được thấy yêu qui, thấy vốn là người tâm đầu y hiệp với tôi, thấy lại là người có của, thời không phải lo cho tôi hết thương thấy mà nên lo cho thấy hết thương tôi chớ!!! Câu ấy là câu tôi sắp nói, mà sao thấy lại nói trước tôi

Bấy giờ tôi muốn đoạt cái sự sống-sốt của thấy đi, nên kim chuyện phu-thiếp để thấy chẳng nghĩ được sự gì cao thâm nữa. Tôi xem chừng thấy có vẻ vui, tôi mới kể chuyện ấy lại: sao? mình nghĩ sao?— một tiếng tôi kêu thấy bằng mình buồn này đây vồn có lời hai tai— mình có gì nghĩ da nữa chẳng, mà không nghe như định.

Tôi hỏi thấy một cách khấn-khải lắm, khiến cho thấy không thể chối từ nữa nên hứa chịu. Chỉ trong mấy mươi cái lúc! tác! đồng hồ, thế là giấy nợ làm xong. Tôi hẹn thấy tối hôm sau sẽ lại mà bàn chuyện, vì hôm nay đã khuya. Thật quá! thấy chẳng để lời hẹn. Tôi vốn rõ sự nhà của thấy lắm, nên lúc thấy bước vào, tôi chào xong đoạn bảo: ôi! khốn thời thời, thế nhà đi khỏi hết, vậy mình chịu phiền lại mua tôi ít su trâu, vì không thể thời tôi không sao được. Thấy lật đật đến quán mua ngay. Tôi sai thấy đến lấy ống nhỏ, xách giày lại cho tôi v.v. mà thấy cũng cứ một mạch vưng lời.

Các việc xong rồi, tôi mới là hết tâm lý của tôi ra là: Tôi nói để thấy biết, thấy vốn là người ưa con con sống nghe đầu óc ở nhà thương có lãnh ghiền trâu, mà nó lần muốn ăn là phải đợi vâng mặt thấy, vì chẳng vậy thời thấy sẽ đi đến đầu báo rằng do đây bản thiếu làm. Có lấy làm khốn-khó về nỗi ấy. Nhưng chỉ tôi vốn biết có là một người đàn bà có đủ tư cách về việc gia đình, có lại có đủ tiết hạnh... mà thấy nó đành cầm như hàng tôi-dối, hết sức hành-hai khố-hạ.

Hôm nay tôi có làm nghề y thấy, nhưng không rõ thế nào thấy lại đành đổi bằng làm-tính mà đối với tôi một cách vira-vấn như thế. Vậy tôi nghĩ quyết không khinh công thấy, không để cho thấy vì-dối theo tôi nữa xong phổ cả việc nhà, để sâu cho con v.v.

Thấy cần-ti thế nào, tôi cũng cứ một lời như đinh đóng, thấy từ giờ tôi về rồi, hôm sau có người bạn gái tôi đến rủ đi hướng cảnh. Hai chị em cùng đi xe kéo ngan một khoản đường vắng-vẻ kia, thời thấy lại nhẩy ra, cầm dao, quyết ra tay làm dữ. Số là thấy cây người bạn gái tôi mời tôi, hầu thấy giết cho hết kiếp. Tôi nhất thấy, liền hết lời ngon ngọt, để làm phương thuốc thêm ngược thấy, mà thật, trong mấy phút đồng hồ máu nóng thấy đã nguội, hôm sau tôi liền thấy đến bàn chuyện, rồi cùng thấy chôn-rải đi đến một khoản vắng người, tôi không làm gì khác hơn là bừa vẩy vồn-vàng, đoạn nắm thấy tri-bỏ lên, rằng có kẻ chôn đàng cướp của. Hai tên lính gác đường bước đến tóm ngay thấy— đây chính là hai tên lính mà tôi đã có cho chôn ít tiền nước để chực sống tại đây— thấy biết thế

không xong cúi đầu vung lay, hết sức nằng-nạt, thấy vậy khó khăn lòng, tôi mới đỡ thấy dậy và bảo cho biết rằng: tôi không có hại thấy mà là muốn giúp cho thấy một phương thuốc chữa bệnh mê, để thấy được tỉnh trí. Nói đoạn tôi giao cả những nhân hoàn, đồng-hồ và giấy nợ lại cho thấy, rồi lên xe thẳng về nhà một mạch.

Ấy câu chuyện mà tôi được nghe là chỉ tóm tắt như thế. Nhưng tưởng chừng như phương ấy có nguy-hiểm chẳng vừa, vì đây cũng chẳng phải dứt, tre ứng gát phải bỏ, chữa bệnh mà không khéo thời lãnh-mạng nan tồn. May ra cô vốn có đại-lai về ngôn-ngữ, chẳng vậy thời máu nóng thấy không dần được, con dao kia xuống gập một tí, bấy giờ có khốn không? Tôi muốn đem mấy lời thuật trên đây để chứng rằng: đó cũng là một phương-pháp chữa bệnh mê, nhưng không thể ai cũng ứng-dụng được.

Vậy thế nào mới là phương-pháp chữa-bệnh? Này! vui thật hóa buồn, buồn: làm phải mê, thời sự mê của con người sao lại chẳng có một lúc nguội-lạnh? Vậy vì sắc đẹp như nét thật mỹ-nhơn về trong tranh, tưởng chừng chưa dám át là khiến được người mê-mệt mãi. Thế thì dù biết rằng: nếu một người mê vì sắc, mà rồi kẻ có sắc ấy ngày nào đêm nào cứ khấn-khối rằng-rít mãi một bên bắt nhìn bắt ngó, không lúc nào cho hở, thời át không khỏi bao lâu mà sinh chán mắt. Mắt đã chán rồi, tức lòng phải mới, mà lòng dự mới tức chỉ ham muốn giảm dần, như tìm niềm ngọt tế, thời còn biết cái mê nữa là gì!

Kể mê vì lời, mê vì dâm, cũng cứ một phương ấy mà trị thời thấy sẽ thấy hiệu lắm. Lời nói hay làm thương say tâm con người, nghe thật là bởi tai há da, nhưng phòng ngừa nào khác này ta cũng nghe mãi như thế thời có ngày cũng phiền quá. Đời không còn gì đẹp hơn tiếng oanh hót, nhưng biết đâu thiên hạ không thời mà nhìn trắng đến sáng đêm, không ngó nghe oanh cho trót ngày, đó là những hàng cơ hiên-nhiên, ta không cần nghĩ đến cho yên-dòng nữa.

Tôi được mục kích làm gương gương-từ như thế, nhưng không phải là người đàn bà có giải tâm lòng mê-mùi cho người đàn ông. Ấy vì tình thế sự nhiên mà ra nông-dối. Trước kia thấy T. với cô S. vốn có tiếng tình nhau, đời bên y hiệp làm đầu, thời thấy vì hồng sa: và lời lẽ của cô mà như tình như say. Thấy sinh lễ cầu hôn, để cũng có được chung thủy ven toàn, khỏi cực nỗi cách bừa.

Thế mà sự chống chọi chung chạ cũng nhau chưa trót tam trường, việc gia-tình dần-âm như cảnh mùa xuân, thời bỗng nhiên thấy đổi hẳn tâm tánh. Người ta thường thấy thấy cũng một A kia cũng đau-diu trong cuộc truy-hoạn, rồi lần lần lại mạng tình các lụy, lại nhĩa tào-khang, đành bỏ vợ-nhà một mình vô-cố. Than ôi! thao với vàng, chỉ với bạc! một đũa một trượng khác nhau. Hàng người tâm-thương như thế này, lời ăn tiếng nói rất là thô-sơ, nét mặt vẻ mây (tức là kỹ-chương), mà thấy yêu-áp là cứ làm sao?

Lấy đó suy ra thời đó biết những lời hay, cái sự đẹp mà cứ tai nghe mắt thấy hàng ngày, tức công sinh chán.

Ôi câu chuyện ái-tình chỉ có thế thôi, mà phương-pháp giải được bệnh mê cũng chỉ có thế thôi, mong rằng hai-nội quán từ còn thấy điều nào sơ-sốt, xin phủ-chính lại cho.

T.

Công-văn lược lục

Quan Thống-Đốc nhất hạng các thuộc-địa
THỐNG-ĐỐC NAMKÝ

Thượng thư tam đẳng hữu-tinh

Vi chỉ dụ ngày 20 Octobre 1911.
Vi thể-thức chung của sở giáo-huấn tại Đông-Pháp ngày 21 Décembre 1917 và sửa lại bởi nghị ngày 20 Juin 1921.

Nghị-định

Điều thứ 1 — Một kỳ thi đặng cấp học-bằng trung-đẳng Pháp-Việt ở trường Chasseloup-Laubat, trường Mylho và ở trường nữ học-sinh tại Saigon sẽ mở ngày 24 Août 1922 ở các trường ấy.

Điều thứ 2 — Những học-sinh ở các trường Nhà-nước mới được phép tái-

Điều thứ 3 — Những đơn xin ăn học-bằng phải làm bằng chữ Langsa, chính tay người xin ấy ký tên và gửi đến quan Chủ-tỉnh hay là cho quan Hội-trưởng trong thành-phố của mình ở cho đến ngày 10 Août 1922.

Những đơn ấy phải ghi kèm theo giấy tờ như sau đây:

1— Một cái giấy chứng rằng học-sinh ấy có bằng cấp sơ-học.

2— Một tờ khai-sanh chứng rằng tên học-sinh không trên 16 tuổi, tính đến ngày 1er Janvier 1923.

3— Cuốn sổ Lavret scolaire của mình.

4— Một tờ giao-kèo của người cha hoặc người đỡ-dầu chịu rằng sẽ bồi-thường các cuộc tốn phí cho tên học-sinh ấy, khi nào vô-cớ mà không học nữa.

5— Một tờ của quan thầy chứng rằng người xin ứng thí ấy không có bị bệnh truyền nhiễm và đã trông-trái rồi.

6— Một cái giấy của Nhà-nước chứng rằng: tên học-sinh ấy sanh-trưởng ở nhà sang-trọng.

Điều thứ 4 — Quan Chủ-tỉnh hay là quan Hội-trưởng của Hội-dồng thành-phố sẽ lập tức cho biết hệ-gia-đạo của tên học-sinh ấy về tài-chất và tánh-nết, và sự nhất-định của các ngài.

Những đơn gửi đến xin thời dùng ngày các ngài cứ khóa số và góp những giấy tờ của những tên học-sinh ấy rồi gửi thẳng đến cho quan Thống-Đốc Namkỳ (1^{er} Bureau 3^{em} Section) trước ngày 15 Août 1922.

Điều thứ 5 — Các quan Hội-trưởng hội-lồng thành-phố Saigon, thành-phố Cholon và các quan Tham-Biện Chủ-Tỉnh và Chủ-quận phải y theo chỉ-dụ này mà thi-hành.

Saigon, le 30 Juin 1922

Ký tên: Cognacq

Quan Thống-Đốc các thuộc-địa
Thống-Đốc Namkỳ

Thượng thư tam đẳng hữu-tinh

Vi chỉ dụ ngày 20 Octobre 1911
Vi thể-thức chung của sở Giáo-huấn Đông-Pháp ngày 21 Décembre 1917 sửa lại bởi lời nghị ngày 20 Juin 1921

Vi lời nghị ngày 17 Juillet 1918 định cho học-bằng để nuôi học-sinh trong trường và học-bằng trợ cấp cho gia-quyển học-sinh trong các trường sơ-đẳng Pháp-Việt.

Vi lời nghị ngày 15 Novembre 1918 cho thi-hành lời nghị ngày 17 Juillet 1918 đã nói trên đó.

NGHỊ ĐỊNH

Điều thứ nhất — Một kỳ thi cho học-bằng để nuôi học-sinh trường lớn cấp nữ-học-sinh bốn-quốc tại Saigon sẽ mở ngày 31 Juillet 1922 tại trường ấy.

Điều thứ 2 — Những học-sinh các trường làng từ 9 đến 13 tuổi được phép thi mà thôi.

Điều thứ 3 — Đơn xin thi phải ghi kèm theo khai-sanh và gửi đến cho quan Hội-trưởng hội-dồng thành-phố Saigon hay Cholon, hay cho quan Chủ-tỉnh trước ngày 15 juillet 1922.

Các ngài sẽ biên cho biết hệ-gia-đạo của các học-sinh ấy về tài-chất và tánh-nết, và ý nhất-định của các ngài. Các

giấy cứ dùng này thì khóa số và gửi cùng với giấy tờ của các học sinh ấy đến quan Thống-Đốc Namkỳ (1^{er} bureau— 3me Section) trước ngày 22 Juillet 1922
Điều thứ 1— Quan Hội-trưởng hội đồng thành phố Saigon, thành phố Cholon và các quan Tham biện chủ tỉnh và chủ quận phải y theo lời nghị này mà thi hành.

Saigon le 30 Juin 1922

Ký tên: Cognacq

Sở đề-hình

Quan Quản-ly sở đề-hình Đông-pháp
Tướng thư ngũ-đẳng hữu-tinh

Vi chỉ dụ ngày 19 Mai 1919 và 16 Février 1921 định chấn-chỉnh sở đề hình tại Đông-pháp.

Vi nghị-định ngày 26 Janvier 1912 định phận sự của các quan đầu ty do quan Toản-quyển.

Vi nghị-định ngày 15 Avril 1919 định chấn-chỉnh về ty máy thấy thông-ngôn và máy thấy phiên dịch giấy tờ sở đề-hình tại Đông-pháp.

Vi lời nghị ngày 18 Décembre 1919 định chương-trình về kỳ thi vào sở đề-hình Đông-pháp và các viên hội-dồng coi về kỳ thi ấy.

NGHỊ ĐỊNH

Điều thứ nhất — Một kỳ thi thông-ngôn hậu-bổ sở đề-hình Đông-pháp sẽ mở tại Hà-nội và Saigon trong một cái phòng tòa án ngày thứ hai 24 Juillet 1922, bởi 8 giờ sớm mai.

Những đơn xin thi phải gán con niêm và phải gửi đến Direction de l' Administration judiciaire tại Hà-nội và Saigon trước ngày 16 Juillet 1922

Các vị ứng thí phải từ 18 đến 25 tuổi, trước khi phải có giúp việc nhà nước và phải có bằng cấp tốt-nghiệp Pháp-Việt, bằng cấp tương đương bằng cấp tương đương của các nước khác, và sự nhất-định của các ngài.

Những đơn xin thi phải gán con niêm và phải gửi đến Direction de l' Administration judiciaire tại Hà-nội và Saigon trước ngày 16 Juillet 1922

Các vị ứng thí phải từ 18 đến 25 tuổi, trước khi phải có giúp việc nhà nước và phải có bằng cấp tốt-nghiệp Pháp-Việt, bằng cấp tương đương bằng cấp tương đương của các nước khác, và sự nhất-định của các ngài.

Những đơn gửi đến xin thời dùng ngày các ngài cứ khóa số và góp những giấy tờ của những tên học-sinh ấy rồi gửi thẳng đến cho quan Thống-Đốc Namkỳ (1^{er} Bureau 3^{em} Section) trước ngày 15 Août 1922.

Điều thứ 5 — Các quan Hội-trưởng hội-lồng thành-phố Saigon, thành-phố Cholon và các quan Tham-Biện Chủ-Tỉnh và Chủ-quận phải y theo chỉ-dụ này mà thi-hành.

Saigon, le 30 Juin 1922

Ký tên: Cognacq

Hài đàm

Câu hỏi gât 1

Ngày kia thấy hỏi tôi Xước: vậy chớ con thuộc lòng hết hai mươi lăm chữ đầu chưa con?

—Thưa thấy con thuộc nhào.

—Vậy chớ chữ A rồi tới chữ gì?

—Thưa kể chữ A thì là hai mươi bốn chữ kia; làm phải không thấy?

—Thằng lãnh thiết..... O (Zero)

KHÉM-DỊCH-VĂN

Được bang chức

Huyện-Hàm

Hãy được tin mừng rằng: ông Phan Lương Tường là cựu Chánh-Tổng, Tổng Thư-Báo (Cán-thờ) mới đang quan trên ban chức Tri-Huyện-Hàm.

Bốn bốn kinh đời mới mừng cho ông Tân Tri-Huyện Phan-Đạt-phần đang phân

AN HÀ BÁO

Mảng bạn được thưởng Medaille

Được Công-Luận-Báo thấy có hữu là M. Trác-dắc-Nghĩa, Quản-ly Ấn-quân Hậu-giang Cant-ho được quan trên thưởng ngàn-bài danh dự.

Thật là mừng cho có hữu: Hữu DANH NUI BẮC VI, BỮ BẮNG TAI BẮC VỚI NON SÔNG, nên tạm đổi lời xin gửi báo AN-HÀ AN-BÀNH giùm mấy hàng trên đây gọi là mừng giùm cho M. Trác-dắc-Nghĩa được phần thưởng xứng đáng vậy.

Phạm-Kỳ-Xương

làng Thới-hưng (Cán-thờ)

Một vụ đoạt-tài sát-nhơn

Tài chủ và án cướp chết tại trận

Từ bao giờ đến bây giờ, mỗi năm gặt hái xong, hươc qua tháng tư, tháng oăm, tháng sáu thì những nhà lương-thiện cũng nhà hào-bộ ở chốn thôn-quê, đều ăn chẳng ngon, ngủ chẳng yên: hằng ngày lo-sự bưng quan cường-đặc, mong lòng đoạt của người. Thế cho nên mỗi năm trong Nam-kỳ ta đây cũng có một đời người vì can-đảm, vì của tiền làm đôi má-bôi, xối con mắt tiền-tặng chác-lót dư ăn dư để rồi gặp cảnh ngộ như thế, nông long ra chống cự với chúng nó, chẳng may nhằm làng lên muối đàn vò tinh, đi thời, còn chi mà kể; nghĩ thật chán-ngạt thay!

Mới đây tại làng Trang-Hương, tổng Bình-Trung thuộc quận Vũng-liêm (Vinh-long) xảy ra một vụ đoạt-tài sát-nhơn rất nên đừ-dối. Nguyễn đêm mừng 5 rặng mặt mừng 6 tháng 6 Anuam, một giờ rưỡi khuya, một bọn ủa cướp trẻ 20 tháng đến đánh nhà bà kế mẫu của cụ Hương cả Bàn, lấy vàng bạc, quần áo tinh ra có vài ngàn; khi ăn cướp xong cửa nhà sau thì bà kế mẫu Hương cả liền mở cửa hông xuống kêu tên Hương-Trưởng Nguyễn-văn-dang ngụ nhà dựa, Hương-Trưởng liền chạy lấy súng để lại đầu tu ao, mà thân thay, súng để lại đầu tu ao, mà thân thay, súng để lại đầu tu ao, mà thân thay.

Chung nó bắt đang thấy bị đồng Đả-hữu Mèo là rể thứ sáu của bà; chung nó đánh thấy một thời nơi có, và xettai lấy một cái đồng-hồ vàng, một sợi dây chuyền và một cái bóp-phạc, lại ham liền thấy ở đầu thi đứng đó. Chung nó thấy thấy hội đồng đm-yêu nhỏ thỏ sợ làm chi không nói nên nó không cần gì gư. Thấy trura có sự lợi gờ tho lấy một tấm bị len đem đưa cho Hương-Trưởng.

Chung nó kéo nhau ra thì Hương-Trưởng tuốc theo bốn một phát, ngã chết một tháng ngoài sân. Bàn luôn một phát nữa thì không có, nên người nấp bàn canh hồ lùa đang nấp bị; ai ngờ trong nhà còn hai tháng ăn cướp, con bất-loạn chạy ra tình cờ thấy Hương-Trưởng đứng nấp bị nó có cái chày động cửa sáng cầm tay, liền đánh liền đm người te xít. Hương-Trưởng giương dầy báng súng bắn chung nó chưa kịp bóp có thì nghe ngoài sân nổ một tiếng súng, người ngã liền, trúng ngay trái tim.

Ôi! vớta-đau vô tình tìm người bạc mạng, nghĩ niệm như thế! Khi ấy có tên Đả-hữu Thiên là con hay bộ đồng thấy cái bị kích như thế, không chịu nấp ghê liền chạy lại lấy súng cùn Hương-Trưởng tuốc theo ra sân, chung nó đã qua sông rồi. Liền đi Vũng-liêm báo-báo cho quan quân và thấy cái hay đó 5 giờ sáng quan quân, thấy con và quan thấy thuộc Vũng-liêm và 3-4 giờ tối thì, quan quân đây nói ngày ấy phải cho hai tờ-thi lên tỉnh.

Cũng trong ngày đó tên Hương-thân ở làng Quới-Hiệp có lập một trường di thất...

việc khai rộng thêm châu-vi khoán chợ, việc dời thực lục cái nhà-bồi, đắp đường lớn, trồng cây...

Số 1170 Phê chuẩn; Sài Gòn ngày 23 Juin 1922 Quan Thống-Đô: Nam-kỳ Cognacq

Giá bạc

Table with 2 columns: Ngày (Date) and Giá (Price) for various items like Thử sáu, Thử bảy, etc.

Giá giày quốc-trái Đòng pháp tại hàng ngàn hàng ngày 2 Juillet 1922

49\$ 50

Giá lúa

Table with 2 columns: Ngày (Date) and Giá (Price) for rice items like Thử sáu, Thử bảy, etc.

Trường Võ-Văn

(Cantho) NĂM 1922-1923 SỰ THĂNG ĐẰNG: Tư trường ngày 17 Août 1922

Tên họ: Trần Văn Văn, Tiều pháp: Trần Văn Văn, Tắt trước: Song có thể ở An-chương đông...

Ngày nhập học, tổng số học sinh, trường: 3 THƯƠNG ĐẰNG

Mấy ngày lễ, thì tình hình vậy: Từ 1 ngày tới 15 này kể từ tháng Từ 16 - 31 - 1922

Tiền học

Table with 3 columns: Học Ngoại (Externes), Học Nội (Internes), Học Thông (Internes) and corresponding fees.

Có một mình cha mẹ, cũng là người bảo lãnh (correspondant) được xin phép cho học...

Cha mẹ, bà con học trò thì thăm thì thưa giờ chơi, giờ nghỉ sẽ tới, trừ ra khi nào có điều gì cần cấp thì mới được vào học...

Một tên học trò phải có người bảo lãnh tại chợ Cantho, phòng khi có việc cần phải có người thay mặt cho cha mẹ...

Khi đau ốm có nhà thương ở gần Trường và nhà thương về phần cha mẹ học trò chịu.

Quần áo sạch sẽ, ăn mặc cho sạch sẽ. Trong trường có nước máy dư dả. Trẻ nào giặt đồ mình được thì giặt bằng ki-ông, thì có kẻ giặt bằng giặt rổ...

Học trò về vào trường này thì phải lo học siêng năng, chịu lụy, nề không quyết chí học đứng tới trường này.

Yêu mến trường và vô phép với kẻ bề trên thì phải bị đuổi.

Hời người Annam

Xin giúp đóng hàng cho được thương trường tuổn đàng, Ai muốn mua (en gros) hoặc mua lẻ những hàng, tơ lụa, bác-kỹ, hàng Bom-bay vải may mùng tulle tonkinois cho được hàng tới, giá rẻ, nên viết thư mau mau cho tiệm.

CÓ BẰNG CẤP CỦA HỘI ĐẤU XÀO MỸ-NGHỆ HANOI BANG KHEN DIPLOME DE MERITE - EXPOSITION DES BEAUX ARTS DE HANOI 1921

NGUYỄN CHI HOÀ

88 - Rue Catinat - Saigon



Kính cùng QUI-VI đáng rõ. Tiêm tôi có 30 thứ BÁC-KỸ... GIẤY LAM NÓN theo kiểu LƯU CHÁU kim thời.

GARAGE TRẦN-DẮT-NGHĨA

Cantho - (Cochinchine) SỬA CÁC THỦ MẪY:

Xe hơi, tàu hơi, máy lửa, xe máy, máy may, máy viết chữ, máy nói, tủ sắt, ván ván.

Công việc làm kỹ lưỡng, mau mà giá rẻ.

Có trữ bán vô tội xe hơi, xe kéo, và xe máy, máy may hiệu Singer và xe kéo mới.

Đầu nhớt, đầu sàng. Đồ phụ tùng xe hơi và xe máy ván ván.

Lãnh làm sườn nhà và bệng rào sắt.

Lời rao

Tại làng Vĩnh-Phước, thuộc Châu-thành Sadee, nơi miếu g thờ cư số địa bộ 49, số hạng đó 34, có một cái má song-bôn làm bằng ó-đước; từ ngày M. Phạm-thế-Thu mua đất ấy là ngày 23 février 1916...

Nay hội Vệ-sanh Châu-thành dạy đời cái má ấy nên tôi rao lời này, như ai con cháu có ngân công đầu chi phải ra mặt cho mau, bằng không, quá kỳ 109 ngày kể từ nay, tôi sẽ lấy cái đời về nghĩa địa của làng...

Sadee, le 1^{er} mai 1922 PHAM-VAN-THU

Quản Hiệp Xương kêu là Ban-Xương

Ở GAN CHỢ CANTHO Chủ tiệm: Ngô-Búi

Kính cáo, Kính trình cho quý vị [đăng trường] Thuở nay tiệm tôi có bán hàng tau, hàng xén, và thuốc bắc; cách buôn bán của tôi và cách tiếp rước mỗi hàng tử tế thì ai ai cũng biết, nhờ vậy mà tiệm tôi bền vững lâu dài tính đã đăng gần 30 năm.

Ngày nay bán tiệm tôi làm từ giao kèo lãnh bán các món dầu, của hàng "Compagnie Asiatic Saigon" vì dầu của hãng ấy tương hạng và giá rẻ hơn các nơi. Dầu xe hơi kêu là Essence, dầu nhớt dầu thứ, dầu lửa hiệu con Cá, Mỏ Neo, cái Mỏ, Chử Tháp, đen cây lớn nhỏ có màu trắng và màu đỏ. Như Quý vị có cần dùng sai người đến tiệm tôi mua thì có.

Xin Quý vị chiếu cố. Nay kính, Ngô-Búi

Lời rao

Đời càng thay đổi, nước thêm mở mang người thêm sanh sống bề ăn ở càng hẹp. Vậy nên tôi kính lời conng kể về người gần đây này; quý vị nào có má mà ông bà cha mẹ chôn nơi chôn tuấn (Cantho) má số đất số 122, 121, 120, 130, 133, 134, 131, 114, 115, 116 tôi phải lấy cốt di táng nơi khác từ đây về sau tôi sẽ cho mượn má số đất đó hàng kỳ ba tháng phải lấy cho rồi và sau này tôi cho quý vị hay công có Trật quan lớn Bắc-phủ số N° 197 để ngày 20 Avril 1922 giao cho hương quán Tân-an dạy lên yết thị số đất số 122 cho nhân dân hay phải lấy cốt trong số đất ấy đem đi chôn khác cho một tháng, đặng quan trạng sư Tranchespei cũn nhà, nếu quá hạn mà không đem đi chôn là lấy không đặng kêu nại thì lết. Cantho, le 23 Avril 1922 Nguyễn-văn-Nên Propriétaire à Cantho

NGOC-HANH

(Doan-trường tiểu thuyết) Tác-giả

Trương-quang-Tiến (Tiếp tục)

Một chấp Hòa-Thương niệm xoang, nàng mới bước đến ra mắt. Ngồi vừa trong thấy, đã chấp tay chào: thưa có cháu mới sang, có đến có việc chi dạy bảo?

Hòa-Thương vốn biết Ngọc-Lâm, vì nàng cũng Sáo-Kê ở tại đất Biền-hóa, danh từ năm xưa, tiếng như còn đây. Nàng tỏ sắc mặt âu-sầu đoán đáp: bách quá Hòa-thương! tôi tuổi ngoài ngũ-tuần đến hầu xong lần tưởng đời, chốc về sau có duyên kiếp mới đưa, vậy xin cúi đầu đến trước cửa nhà, nguyện đem hết tâm nhiệt-thành, chong-dúc vào khuôn công-quả.

Thế ra có muốn ở đây, đã hương khói cho phật sao? mà phật, có vậy công liện, vì chốn này vắng vẻ, đồ bề

dương tánh tu tâm, gió mát trăng trong, bụi trần chẳng bợn. Phải mà kiếp người không mấy chốc, thoát trần ràng thoát thấy bạc đầu, như có trường công là ít có, vinh-hoa phú-quí hưởng đã thừa, thế mà ngày nay mình chịu cúi đầu bái quỳ trước một người thường nhưn như tôi đây, thời thật là người biết đời.

Bách quá hòa-thương! vinh-hoa không thể đời được công quả, phú quí không thể đời được da-đức, thời cái đầu bèn-mặt này vì có lòng chí trước cửa từ-bi, trường công vô hại. Hương chi, đến lúc thờ một hơi dài rồi, thời đắm cổ xanh kia, nắm đất vàng kia, nào có dung dưỡng giá trị! Bền xong lần trở đời rồi, thời cái lối vinh-hoa phú-quí phải để lại cho người mà chỉ giữa hai bàn tay trắng. Ôi! ngài bảo rằng tôi là người biết đời, thật tôi không dám tự nhận lấy, tôi chỉ mong nhờ bên đời để ở nhưn gian, đủ được lánh xa khổ hải trong cái thì giờ sống sót này thôi. Thế là phí nguyện;

Nàng làm lễ trước phật đài, lại cầu tạ lòng hòa-thương. Từ đây nàng hưởng một cái thanh-thuần thân-khỏi vô cùng nhưt là mỗi buổi chiều, sau khi rửa việc chưa rồi, ra trước sân, đứng trông mây quết đầu non, gió đưa mặt nước, vì tại đây có một con rạch nhỏ mà rộng, nước trong xanh tựa mắt mèo, chảy lộn quanh tựa như trường xà, bên khuôn chơa núi. Cảnh trí thật là tuyệt đẹp, quanh vùng chẳng thấy chỉ khác hơn là những cảnh đồng ruộng, trồng xuống như một vẻ bành dục sát nhỏ sát to, mà trước mắt là con đường Quán hạt với Biền-hóa liền với Saigon. Ôi! hằng ngày được thấy chẳng biết bao nhiêu là xe ô-tô chạy lù-lù như con rít bò, Ngọc-Lâm tưởng tượng về buổi trước, thì dường như cảm ngân nỗi mình, là cũng xe cang ngựa, công tàu, công thuyền như ai, nhưng những sự ấy vì đem đối với cảnh này, cảnh mà hôm nay mình được an nhàn đây, thời bỏ đi đã ăn đứt. Mỏ sơm chuong chiu, phươg mây

hồi, lòng trần dường như đã sạch mà linh-thần dường như cũng theo ngọn khói nên hương cung hay đến chốn cực-lạc sắc-không, qui hỏ vô giá. Ôi! trước kia hạn với con người, mà do lại đã mấy người thất dạ. Không tưởng gì công đảo xang, không tranh quyền công cướp lợi, họ mới cứ xô đẩy mình vào con đường nguy-hiểm chông-gai, bởi tưởng cũng dễ kể quá. Bì đầu voi ngày may đưa quyền thành thất, cũng dễ ni non, chừng con vật ấy nào có ben với mình, mà lúc nào công đối với mình dường như chông đá sai-ngoa, cực-dung hỏu là ca là hát! Cánh yêu-liêm ban cùng cây-cỏ, còn thú nào báo những thach-bản vô trí vô giác kia bao giờ công nương đưa nhều, t lieu-nam chầu, hầu để bình fan cùng tuổ-nguyễn. Quý hóa thay! tang-thương đời cuộc, chừng trước đã vắn một màu, nâng tấp rêu trùn mà nhưn đó mới giờ được đầu lên cổ. Từ đây đã đành kinh-kệ năm lòng, nân-sống ăm ặt, không còn có chút hi-vọng gì về

thế sự nữa, thời mà người bán lý mua danh. Đây nhất về chuyện tháng tư CỎN NÓN, Bàng Hai THU, lúc bấy giờ cũng mang bang rồi, nên được xuống tàu, trở lại Saigon hầu kim phươg sanh kê. Hôm nay ta không thể kêu thàng Thu nữa, vì tuổi chàng đã quá năm mươi lăm, da mặt nhàn-nhỏ, mái đầu bạc trắng. Ôi! Con tao các cơ làm sao mà độc hiểm làm sao! ha mười năm có Ngọc-Lâm lưu chính là ha mười năm mà câu Thu phải ở nơi cực thất. Kể khúc doan-trường, người than trường-loan, mà rồi lòng trần ai công như ai. Tàn về đến bến Saigon, câu càng nhìn phong-cảnh bao nhiêu, lại càng tưởng dào đờng- bầy-nhiều, cảnh đời khác xưa, mười phần đã hết bấy.

An Phong

Bijouterie soieries de Chine et du Tonkin CAILANH... Kính tri ân công lực châu Âu...

TIỆM Trưng-vân-Hanh sadec

Có bán xe máy mới và đã đổ phụ tùng xe máy và sửa xe... Trưng-vân-Hanh. Cầu khải.

Có bán Vô xe thương hạng MIEU Pneu Bergougnan



Vô xe keo mới cái, giá là 8\$ 00... Vô xe máy mới cái giá là 1.60

At muốn mua xin đi nơi M. Trần-dắc-Nghĩa, Quận-lý Âu-quận An-hà-Cántho

Hời bạn thanh niên

Muốn lãnh đảng sắc dục hãy xem quyển LỜI BƯỚT PHONG HINH... Giá mỗi cuốn là 0.30

Quyền Tư tụng thế lệ

Quyền tư tụng thế lệ là một quyển sách tối hữu ích cho những người có việc kiện thưa đến tòa... Giá mỗi quyển... 1\$30

Dịp tốt

Có bán 1 cái xe Bébé Peugeot bốn máy, có đèn đi đkhi và Dynamo cứu tối... Hồ M. Lê-văn-Sinh

TRẠI THỢ MỘC, CHAM VÀ CÁN MIỆU Nguyễn long-Thao

Sáng tạo gần 10 năm rồi, từng thạo nhiều kiểu khéo léo... Có đồng sáng và bán đủ các thứ bàn ăn...

Nhà ngủ và nhà hàng bán cơm tây

ĐƯỜNG B. MASPÉRO gần cầu tàu lục Tỉnh (SỐC TRẮNG)... Kính thỉnh khách nếu có việc đi...

Khương thời dit Trán van Gông

178 180 Rue Anglương 178-180... Tiệm tối có làm đồ nữ trang (Bijouterie) đồ bán...

Cáo bạch

Advertisement for a fountain pen with an image of the pen. Text: Mua vé, nếu không đang khô g... Nhà in Hậu Giang CANTHO

Xin ghé mắt!!!

Một quyển sách rất hữu ích... Mọi ông nương chức đang hành sự trong việc quan...

Hai thư thuốc hay

Thuốc "TỰM THAM CHÍ KHAI-HUÂN" là một thứ thuốc... Thuốc "TỰM LY-NHÂN" ưu bịnh mù...

Tiệm khắc con dấu

Advertisement for a stamp shop with a circular logo. Text: TRAN-DUY-BINH GRAVEUR SAIGON

Chân Hưng Thái

BOULANGERIE-ÉPICERIE Rue du Tribunal CANTHO-VILLE... Kính thỉnh cùng quý khách...

Ngò cũng Đông Bang

Tướng "Kim thạch kỹ duyên" là một áng văn Quốc Âm... Ông Thủ-khoa NGHĨA soạn.

Tiệm thợ bạc

CỬA M. CAO-VAN-HY 108 Boulevard Bonnard-Saigon... Tiệm này có bán đủ các thứ đồ nữ trang...

Tại nhà in Hậu-giang

Nhà in Hậu-giang từ buổi tạo sáng đến nay trôi năm năm... Có bán sách: Kim-túy thanh từ... 1\$20

XIN LUU-Y

Kỹ sư ARMAND-BEHIC chuyên rời đây, tại ENTREPÔT DE VINHLONG... Kính thỉnh quý khách...

Thanh Phát Cantho

Tiệm Thanh phát mới dời về đường Kinh-lập (CANTHO) có bán đủ các thứ hàng Tây, hàng Tàu, hàng Bắc... Giá mỗi cuốn... 0\$80