

TRẦN-ĐẮC-NGHĨA

TỔNG-LÝ

Giá bán nhứt trình

Trọn năm..... 5\$00

Sáu tháng..... 3 00

Những bài gởi đến không
đãng lên báo được thời
không lè trả lại, xin các
ngài lưu ý.

AN-HÀ-BÀO

MÙA TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM
ÉDITION EN QUỐC-NGỮ DU COURRIER DE L'OUEST

❖ Organe d'Informations Agricoles, Commerciales et Industrielles ❖

NHÀ BÁO Ở TẠI ĐƯỜNG — Boulevard Delanoue — CANTHO

CÁI NGHĨA THƯƠNG CHIẾN

Thương chiến là gì? — Tất là đánh nhau về nghe buồn. Nghề buồn thời cũ người nào lo phận sự người này, hay mồi công-ty nào thời cũ lo phận sự công-ty này, chứ sao lại có cái tiếng chen-dấu trong đây? Sao lại phải ghênh-nhau?

— Thưa! Phải nói thế mới được. Nhưng cái nghĩa thương-chiến có khác hơn cái nghĩa chính-chiến một đỗi chút. Khác hơ là những điều gì đâu? — Chính-chiến thời bao giờ cũng có rối loạn, rào là suối mاء rùng thây, nô là thành hứ lầy nát, tên đạn bời-bời, chỉ như thương chiến thời không phải thế. Ấy đại-khai khác có bấy nhiêu đó thôi, ngoài ra thương-chiến với chính-chiến cũng rưa-rưa như nhau, sự quan-hệ của đôi bên nghĩ đâu như một.

Chinh-chiến thời mạnh thắng yếu thua, điều binh bay thời được mà điều binh dữ thời mất; thương chiến lại khác gì! Hai cửa hàng cùng ở gần nhau, một bên có thế-lực, một bên thiếu i-c-e lực thời bên triều thế-lực tài nào mà dừng vững được. Khi ông ta cảng xiêu, cốt bời đó là sự cố nhiên, ai cảng đều biết, không phải đợi thuyết-minh. Chỉ như nhà võ điều binh thời nhà buồn phải có tư-cách về nghề minh, phải biết xếp đặt tiub-toán, phải biết nên mua thế nào, bán thế nào, chỉ là thâu-thập cả và tinh-thần và binh-thíp của nghề ấy vào đầu-căn minh, nhân đó mà điều khiển lân-lân, khiến cho tuy gấp nhưng hờn-trùm-chuyên, trâm ngao khò-não, nhưng cũng được lấn-phát-hợp thương.

Cái chí kiêm-nhẫn của nhà binh phải đó, vì chẳng vạy thời tránh sao khỏi thời chí ngã long mà thành ra thất-bại; nghề buồn cũng lại cần phải kiêm-nhẫn làm, vì từ thương người ta đều tranh-cạnh dù-dỗi thời sự để vẫn khô gáp, mà sự khô gáp ngày càng thấy rõ-dào dồn, mưa gió ráo như mưa sa. Nếu có một lúc ngã long thời thật là nguy lâm. An cần ở kiêm là việc nhà binh phải chú ý đến, vì nếu ruồi ra triều lương thiều phản thì sinh hối-rối rồi trong gi mà phát cờ đóng trống. Nghề buồn bâ lại chẳng cần đến sự cần-kiêm sao? — Thưa! Bởi hạng nào cũng nên cần-kiêm mà bao giờ cũng phải cần-kiêm, thời nghề buồn là một nghề xuất-tiền thâu vò, đóng tiền mới thấy đó hóng lóng đi đầu này, chạy về nơi khác, sự lanh toán đã cần phải cần-kiêm thời sự cần-kiêm lại cần phải thâu-thương làm mới được. Không phải xài-phí một ngày một buổi

mà đến sạch hàng rào tái, nhưng con ruồi đậu nặng đòn cán, con mồi khoét thết cũng ngã kèo, giòi nướu xoi hoài phải mòn da, thời tránh sao một ngày kia lúc giút mình ngó lai chẳng thấy thần nguy nó sắp đến, sè-sè hai cánh tay, dâng ta vào vòng khò-não. Ô! người đến đó là cùng, mà nghe đến đó cũng thật là vô-vị quá!

Bấy giờ không những một mình ta vi quá lâm mà trách-móc nghe buồn, hoàn-bản nghe buồn, mà còn nỗi khiên cho những kẻ trống vào công sanh lòn g cháo-não. Ấy nghe buồn ta thường bị dỗ-nát phản nhiều cũng là do đó. Lòng người nguội-lạnh về nghe buồn, nghe nói đến nghe buồn thời đã lo sợ cái nỗi thất-bại, dường ấy mình thật mang tội với xà-bối chẳng vira, cái tội làm cho người ta thối lui trên con đường lợi ích.

Ấy chí lược tóm-tắt bấy nhiêu điều cũng dù thấy nghe buồn là khó; một ông quản-ly nhà buồn cũng chẳng khác nào một viên tướng diệu binh, hai đường đi cùu pháo giang như nhau, duy có khác nhau là một dàn tò-rò hau-hai hơ, còn một dàn ngám-ngầm chầm-rãi. Toát! một cửa hàng mà có thất-bại di nữa, cửa hàng thịnh-th�� mới thấy cõi nguy ngang dẫu mau dẫu chậm, dẫu tò-rò dẫu ngám-ngầm, chung cuộc cũng chỉ là thất-bại, thời hai chữ "thương-chiến" không phải là không có nghĩa-ly sâu-xa. Cõi nõn trước kia nói học nghề buồn thời người minh không mấy chú ý đến, không bết nghề buồn nó có khò-gi mà phải học-lập. Đến ngày nay có bước đến thương-chiến rồi, mới biết cái mũi thương-mài thật là trâm dâng ngàn eay, muốn cho được ngọt hui cần phải kiêm-tâm-tri chí.

Ôi! thương chiến! thương chiến! Cái phong-trào thương chiến ngày nay thật là hùng-dòng dữ-dội, các nhà thương-mài nén hết sức liều-lo mới có thể dừng vững được. Thương chiến mà thất bại thời càng đến hứ cõi hãi nhè, dân nghèo nước yếu chờ chẳng khống; vạy mong rằng các vị đã đến thương trường rồi, bước được một bước nào phải giữ vững bước ấy, thời mới có ngay đến được cái địa-vị quang-minh, bước sự phu-cường như các nước. Nhưng, kim thế hại lân nhau, tim những cách đê-liện để giành lấy mồi, aye già hăng, thời quyết không phải là tay hiết dinh thương, vạy các nhà thương-mài là tướng chung nên đã c. Không phải xài-phí một ngày một buổi

T. Q. T.

Sở thích của con người

Công-danh phú-quí có phải là sở thích của cả mọi người không? Phong-lưu nhàn-rỗi có phải là sở thích của cả mọi người không? — Quyết rằng không! Người ta ai cũng có một cái sở thích riêng, có nền không thể cứ lấy theo tâm lý mìn mà bày-bát, rồi cho rằng đó là cuanh-dáng được. Bởi có người muốn làm vĩ-nhan, có người muốn làm phu-gia, kẻ thời chuộng phong-lưu, mà kẻ thời ham lao-dộng. Chỉ như nếu người quan-tử thời ai không thích, thế mà cũng không phải là không có những nụt thè nhan cùi làm dừa tiều-nhưn để dỗ mưu thiết kế, nịnh hót bợ-dở, hẫu thủ lợi riêng; thế bá không phải là sở-kiêm của họ sao?

Đều như từ dò-tường, ai lại còn chẳng biết là những cuộc hư cõi hãi nỗi, nghèo-thành dò nước, oblong biết đâu chẳng có người quanh năm chỉ cõi mè-một dãm-duổi vò những trận tỉnh, như ngày nay linh! hoặc chén rượu ly-bì, say nghiên báu lão-hoa, hết ve này sang tinh khac, gật-gù xuân mảng bò sang! hoặc mè-mảng ở trong cảnh báu quan-hat, đồng trước rước đồng sau, người cũ, rủ người mới! hoặc tập tành theo tánh hung-hãng, mâu nóng không tri tâm được, sinh ra khoe tài khoe súc, chém giết người, đánh đậm người, mà cũng tự lấy làm thích.

Đó là cái sở thích chí kẽ dại-khai là bấy nhiêu, vì nó có thiên-hình vạn trạng không sao biện hết. Sở thích của người đời, ta không tài nào lấy ý-kien non-nớt để bình-luận hoặc khuyễn-nhủ được. Ngày nay các vị vương-đế buốt

phương khai-tri, nên dể tùy nõi muốn khieu ta dẽ-dâu ta cùi dẽ-dó. Nếu vậy thời nguy lâm, dời người chí thế là cùng, còn cõi kẽ nõa? — Không, ta không nên ngồi chờ nước đây, dể chịu chờ ngót một nơi. Phải biết lập-lao, biết tri-luyện chí, sai gương thử sự, dỗ-nóng lão-hoa; xe trước gày rói, xe sau phai khéo-tranh.

Cái người sự hành-dộng không ở nơi hình-thức cho lâm, mà chính ở nơi tinh-thần. Tinh-thần sai khiếu cái tài thịt, ví hông không nhưng, thời xát thịt cũng chí trơ-trơ đó chớ có biết làm gì. Thế cho nên ta đã được trông những gươong ấy, ta biết hảo rằng: ví xác lóng bang là một việc mà ta lấy làm khôn-phục, nhưng giả như cái dục vọng ta dẽ-dó, cái sở thích ta cũng quá giới-hạng đó, thời phong ta có thể cảm vừng lại được không? ta có nghĩ rằng: dẽ như ví vương-đế còn vây thay, hưng chí ta dẫu có vĩ xác lóng già, tưởng cũng là việc thường đó khôn-phu. — Ôi! biết đâu cái kiếp ta lại toàn-vẹn mà không lì-vi!

Biết đâu: con người ai công như ai, công sành việc lâm cái đời tăng hưng! Nhưng cứ theo lè phái mà nói, thời công-chang nên thấy thế mà với cho rằng: những cái sở thích mà ra ngoài giới-hạng rồi thời là một chứng hịnh vò

BÈ THƯỚC ĐO LÒNG

Người ta thường có câu: "Dù sống dị lắc những việc ấy đã thành? Nghé dò biêng dò dò, nào ai bẽ thước mà do lòng người?" Thật có vậy. Lòng người nên được là công-nhờ nơi óc. Ấy đại-khai óc có cái công-trinh viễn-sát với thê-giới lầm. Nhưng cứ bình-linh mà nói thời đời cũng không phải là không có những hạng óc nụt-hiem, óc ấy càng say nghi bao nhiêu thời lại khiến cho người nham-hiem biết đau mà lường."

Ôi! tôi thường nghĩ như thế mà tự bêt-rung minh, cho nên đối với ai cũng sau ra ý nghĩ-nghi ngờ-ogó, bêt-sức cõi-tuatu, chẳng dám bẩn-hờ, cõi sợ tẩm lồng vò viên vò ngang kia nó bay nay ra không tinh-canh eo-leo khuc-mát mà kuiê phai uối-nhan vì tẩm tinh-canh của mìn trót đối với người. Nhưng cứ thật ma noi thời lõng người không thể do được công-không phai là tõi ở tõi-tòng. Nếu vậy tuoi tõi uối-dau? — Xì tuua: ư-nai óc đấy. Thế thì óc chẳng là cái nguyễn-nhan nó khieu cho lòng người như dò mà dồn-dày sầu-biêng di sao? Phai, tru-or óc mà người này ra nhiêu cái tư-tưởng lõi-lòng, ac tuy ở một nơi nhưng có thể nghĩ ra những việc ngoài muôn-dám, vào hang cõi ngo-hep, nào nước chảy non cao, không chôn nao mà óc dường như không có trái đèn được vậy.

Cứ đó thời vi óc mà sinh ra tẩm lồng người sầu-sắc khôn dò bêt óc công-chang là mang một cái tội-lon với nhơn-quan xâ-hội lâm-rù. Nghé obir thế quyết lâm-to. Kia ta cứ xem suốt thế-giải, các nước vĩ-nhan, các dân tâu-hộ, nào là mày lèp trời xuông biển, nào là phép phán-núi khai sòng;nếu không có óc thời trước, vi xác dục mà thất quõc lóng bang thời ta là sấp tối con bèn mặt nõy lại hả ngoan hõa các ngài-rù? tại ha dám hão rằng các ngài là quỷ-rù?

— Không! các ngài không phải quỷ, mà vi ai dục vọng, cái sở thích của các ngài trống ra ngoài giới-hạng nên xoài các ngài phải thi-hành cho được thỏa-mang mới thôi. Ngày nay các vị vương-đế buốt

phương khai-tri, nên dể tùy nõi muốn khieu ta dẽ-dâu ta cùi dẽ-dó. Nếu vậy thời nguy lâm, dời người chí thế là cùng, còn cõi kẽ nõa? — Không, ta không nên ngồi chờ nước đây, dể chịu chờ ngót một nơi. Phải biết lập-lao, biết tri-luyện chí, sai gương thử sự, dỗ-nóng lão-hoa; xe trước gày rói, xe sau phai khéo-tranh.

Cái nhai những sở thích dã hưu ích mà vò hại thời ta nên cõi gâng, rẽa dúc gau óc hau dat dẽn cái mục-dich mõi-thời. Tuy đó là cái sở-thich riêng của ta mà cũng là diêu-hi-vong chung của thiên-hã, thi không dẽ nói vì dù mà xõi gieng như danh. Nói tóm lại sở thích có óc, hoặc không lì-mà vò hại thời ta nên trân-trọng cho đến cùng, còn sở thích không lì-mà có hại, thời ta nên Hieu-lamy mà cõi ách. Nhưng bây giờ thời hõi-dau là diêu-lợi, dâu là diêu-hai, thời hõi-lac phải dập, mà moi người ai công-xet hiết rói.

Vậy thời: sở thích cũng cần chọn phải đường, và đặt cho khôi diệu khõi hai. Thích ấy mới thích hạp với enye dài, thích mà không thông.

Tô-vân-Màng

LAI-AN - PHAN-NHAT

TRƯƠNG-QUANG-TIỀN

CHỦ BÚT

Về việc mua bán hay là
mua nhứt-trinh xin đề thô
cho M. TRẦN-ĐẮC-NGHĨA

Lúc mua báo xin các
ngài chiếu cõi, gởi số tiền
luôn, bòn-quán lấy làm
thảm cảm.

Lê-Phuoc-Hai
BIEN-VAN - PHAN-TIEN

Siem luận về việc cầu tiên

Thường thấy người Annam ta hay lập đảng cầu tiến, đảng xin toa thuộc dê cửa bịnh, hoặc hỏi thăm điều lành dữ, hoặc là thừa lúc tiền nhập cờ rồi mới làm thi làm phu chơi, v.v... Tôi chẳng phải nói có tiền hay là không có tiền, vì tiền tiền là điều phiêu-phieu phuơng phuơng, dê chí mà phân cờ, dê chí mà phân không; và lại sự di-do-an di-truyều ở xứ mình đã lâu đời, người Annam ta đã thăm-dám vào cờ-chi, này là lời bẩn trại ý tưởng bấy lâu, thi chắc là chẳng bao lòn; nên đây tôi chỉ bàn về sự cầu-khán đó mà có tiền giàn hay là không?

Tiền hết xin hỏi: tiền là gì? Tiền có phải là một thứ người tự-nhiên kêu là tiền của đứng Tao-hoa sinh ra, như Tao-hoa sinh ra người này kêu là người Tao, người nò kêu là Tây, người kia kêu là Nhứt-Bồn, còn người khác kêu là Tiên chặng? Theo câu hỏi này thi chắc là ai cũng đáp rắng: không phải vậy. Vì do các sách sử lưu-troyen từ xưa nay, tiền: trước vẫn là người thường ở thế-gian; song là một hang người chôn trái mì dời, náo-né trân-tục hết han danh-lợi, thời mến sang-giúp, chí quyết lánh xa trường phi-thi, bèn lâm đến chốn thâm san cùng cõi, bạn với chim-chóe hưu-nai, vui với non xanh nước biếc, gió mát trăng trong, đêm ngày cứ tu tâm dưỡng tinh ở nơi thanh tịnh u nhàn, làm những việc mà xưa nay người ở trong vòng trân-tuc it ai làm đúng, nhiên hâu mới thành chánh quả vào hường cảnh thiên-thi, thi chử trưởng sinh bất lão, đặc-dạo thành-hàn nêu kẽ phàm-phu gọi là tiền là vậy đó.

Nay nhơn sự cầu-thinh này, mà rằng có tiền giàn hạ, theo tên-kiện của tôi thi tôi không chắc có, vì lấy lý-giải trên đây mà suy, thi các vị tiền lục còn làm phẩm phu tục-tử như minh đây, thi dâ -chan-chê thê-cuộc, nhuần-nhão hóng-trấn, vem chử phú-quốc công-danh như cõ-rác, nên bo mới lâm cảnh tịch tu thân; như minh đây: một chốn nào minh đã nhảm dâ chan rỗi, dâu si bão minh trở lại dô mà ăn vàng minh có trả không?? Hìa tất chôn hóng trấn là chôn các đống dô dâchan-chê hó mà di, nay lожkhiết trở về, thi có lý nò hoành lồng cho dâng?

Hoặc có kẻ nói rằng: các tiền thường có tinh ham voi, nên trời vê mà làm thi uống rượu enoi với minh cho voi. Nói như thế nghe! còn sai nà; vây chờ nói trên cảnh tiền không có ai là bạn tôi-tu, dê di xinого cái trân-gian thô-tu: nay mà đưa tôi thi-phu cùng bợn ta là tu: tết-pham-phu, vân-chương non-nớt như vầy sao?

Tuổi tuổng là một cuộc mồ-hô mông-mi ấy chẳng qua là người minh chiêm-nhâm là lâu đời vào trong tri-nâo, nên chí chẳng làm ra thi thời, bê làm ra thi cùi tinh có như vây chẳng sai, chí ký-xet di rõ, thi sự cầu-tiên, cầu-vong, cầu-tuởng, sai-dòng, sai-xát, v.v... thi cũng là do nguyên bản trong sự di-don mà ra, chờ nào có khác nhau đâu..?

Thê-Trung

Hai đám

Gần đèn thi sáng

Một tháng bé ngu-siquâ dài, thấy chờ bài báo nhiêu cũng không thuộc. Nói tớc giận nén đèn kia chong đèn, ngồi giao nhinh đèn sáng. Cha bối làm gi trái vây?

Thường lối túc vi: gần mực đèn, gần đèn sáng" thế mà con thức trót đèn này cũng không thấy hiệu-nghịch gì. Vây con không thể tinh theo lối ấy, nứa mà từ nay vui sáu lại rằng: gần đèn thật tráng vay con mắt.

Paul Nhí

Hoàn hãi tân văn

Một người tưu-dồ ở nước Đức

Nước Đức có một người bợm rượu tên là Cach-Lâm, chí trù những giờ ngủ, còn thường 25 phút đồng hồ uống 1 chai rượu bia (Le bière) ngày nào ít nhất cũng 3, 4 chai. Đến khi chết, người nhà soạn dệm được 17 vạn 2 ngàn 8 trăm cái chai không, dệm xay thành một cái nhà bằng vỏ chai rất đẹp, dê kí niêm vê sau.

Treo thường bắt ma

Tại thành Paris có một ông phu-hộ cưới được người vợ đẹp tuyệt trân-gian, chưa bao lâu người vợ dò bị bệnh mà thác, ông ta thường xót và cung.

Có một hôm ông ngồi dựa án thiêu-thiu, bỗng thấy người vợ vẻ, vui vẻ như lúc bình-sinh vậy. Nhưng khi bàng-khuông đánh Giáp non Tháo, bỗng nghe tiếng gá xào-xạc gáy mau, với bừng mắt giây, té ra một giấc chiêm bao.

Sáng mai ông bèn dâng vào các báo-chương rao: hè ai có phép xi-bát được bón vở ông vé, thi sẽ thương cho 3 vạn bạc, mà rao mãi cũng không có ai ra nhận được cái trách-nhiệm làm việc ấy cả.

Nhựa cao su lợi-dụng được nhieu việc lợ

Gần đây có tin rằng: có hội của các sứ trống cao-su định mở cuộc phát phản thường các nhà nghề biết dùng nhựa cao-su, mà chế-tạo ra nhiều thứ. Có hơai ngàn nhà cùng-nghệ ra mà giao phần thường này.

Phản thường thứ nhất 1000 livres sterlings (50.000 fr.) để thường cho các nhà dùng cao-su làm gác ngói, gác dưa, áo gối hay là vật gì cần dùng trong nhà.

Hai phản thường 5.000 livres sterlings và 25.000 fr. là thường cho các nhà biết lợi-dụng nhựa cao-su chế ra sơn và các thứ màu, hoặc chế thứ sơn gì là để sơn tàu chạy biển; giữ được nước biển không thâm vào tàu hoặc để sơn xe hơi.

Còn mươi phản thường 5.000 livres sterlings để thường các công-nghệ khác nữa.

Xem như việc đặt mấy phản thường trên đây thật là một sự có ích-lợi cho nước, chẳng qua hội trống cao-su có ý khuyến-kích lòng các nhà công-nghệ vậy.

Nam-ky Kinh-tế-hảo

Mây lời gửi lại

Tôi thật là hưu hạnh được quan Chủ-tịch giới-thiệu và xin cùng quan Thông-d襌 để phái sang Marseille dự cuộc đấu-sao, thay mặt cho nhơn dân tỉnh Cần-thơ.

Này 17 Mai nay, tôi sẽ qua giang-núi đi Saigon bến tối 20,21 Mai thời xuông chiếc Porthos sang Pháp. Cuộc hành-trình của tôi thật là được rộng-rãi, năm sáu tháng ở hai-Pháp lõi-nhơn-ranh sẽ xin đi viếng các linh-tò và quang-sát cuộc đấu-sao cho được tường-tập, hâu vò kí thuật lai cho bà con được biết. Vây những vị trong hòn-tinh có con em cho di học tại Pháp, hất kí tinh thành nào, nếu muốn nhân-nhờ việc chí thời xin: hoặc đến tận nhà, hoặc viết cho tôi một bức thư để rõ ràng tên họ/bé-sinh ấy và chỗ học, thời tôi sẽ xâng-lồng đến tận đó mà trao lời lại.

Từ nay cho đến ngày 16 Tây, tôi còn ở nhà, xin quý vị lưu ý.

Huynh-hữu-Dồng
Nghi viễn địa-hạt
(Tân-an Tham-trưởng - Cần-thơ)

Đinh chánh

Số hồn 262 nơi khoán-Ni-Linh thấy trên Lục-hình lão-ván ring ông Paul Canavaggio đã từ-trấn nén hồn-báo cũ do anh đang lèo; nhưng thật sự thời ông François CANAVAGGIO chờ không phải ông Paul, vây sin cài-chính lật.

Mộng kiền

Hoàng-phi-Hồ

Caub khuya thanh-ván, bốn bể lảng lém một linh ty-luoc, longluong oblong ngon-ngon vè mỗi lư-sáu, khó nói nâm yén, bèn đem ghế ra sân, nằm ngâm cách trang trong gió mát. Thật là mâu nhiệm thay cho tay Tao-hoa khéo vẽ cái cảnh thiên-nhiều xinh-dẹp giữa chốn không trung, càng ngẩn càng sao mồi cảm thính vò họng. Tuy tôi không có được

Cuộc khai-thị

quận Giarai

Cuộc khai-thị quận Giarai lấy làm rui-võ, đường sá tuy chật hẹp song trông ra như chốn phiến-ba dô hội, náo nhục thõ, hát bài Annam, hát chè, hát hình Quang, kèn trống van-ran, áo quần lò-lẹt, thiêu hê dập-dều lại qua như nước. Còn trong chợ thắt tại treo đèn, sốt đất 4 cách trang-hoàn, có tam nòng nhan-sắc hõi-gõi, thiết dài các quan.

Tôi ngạc sự cho chư độc-già rõ đó thôi chờ người viết không tài nào tóm cho cùng tốt. Vấn quận Giarai này trước kia là một cái gõ hoang, tự bắc nước lai-làng nhà cửa leo-heo. Từ ngày quan Phu Ngô-vân-Huân thuyền nhậm đến nay, cuộc mờ-mang càng ngày càng tảo bộ. Nào tu kiều bối lì, lập nhà chèo, cắt trường học, trồng vào đường như t cái cảnh dâ thành khôn-bó độ 9, 10 năm ebi; còn tách qua quận Ngô-vân-Huân thật là lấy dirc mà trị dân làch, ra oai trù dâng dâ. Hàng ngày ngoài châm nom về cuộc tảo bộ trong quận, nhờ cái tinh sốt-sóng ấy nên ngày nay mới được cái ánh dẹp-dè như vây. Chúng dân trong quận lấy làm hưu-hanh mà trong thấy cái quan-cảnh rực rỡ này, ấy cũng đáng đội ơn của quan Chú-quận đã dày công khai-hóa.

Lê-tử-Trinh

Postes et Télégraphes

Phong-Thạnh

Một đám nhơn mạng tại Tân-hoa-Tây (Cần-thơ)

Ngày 3 Mai 1922, tại làng Tân-hoa-Tây (Cần-thơ) có xảy ra một đám nhơn mạng duyên cờ nghe ra như sau nầy: Tân Nguyễn-vân-Toinh 40 tuổi (là người bị đánh chết trong cơn có chén(say) nõi tát) gãy với bì-tela kia, dùng nheiula lõ mang làm cho ba tên kia lúc giöh khô dâu lõng bèn đóng hê cùng nhau dâu thoi dâu dâu rồi sa tay khôn-nênh Trich phải lâm trọng tích tê nhao bết lõi nhon-sự. Làng bát nõi vụ giải đến quan Biện-ly Cần-thơ ngài xuồng lệnh dam 3 tên kia vào ngục, rồi dạy diệu Trich dâu oba-thuong dâng hinh. Quan Lương Ykhán rồi để cho Trich bị đánh bõ so, ngài sửa soạn cu vật thuốc men dung qua phu-ông mă vò mà cứu Trich heo may dâng cung-chang; chờ vò tinh của Trich tháp phan nguy hiểm. Đe dâu: mọi vua sáu soan chia kip ta tay, mà hán phach Trich dâu xâu chieu mieng Di lo.

Vụ này Quan Hồi-Thâm còn đang tra vấn 3 tên phạm sai nhơn, cho rò hét cõi nguồn rõi sau sẽ giao cho Tòa phan xử.

Hỏi ôi! nõi bát cõi lương, dângngười ta chết thi minh phải làm sao đây?? Nghĩ lây.

TOCH MACH

Hội ý chư độc-già

Truyện-OAN-TRUYỀN NGỌC-HANH-đã hành vào An-Hà-Bao từ Ay đến nay đã tròn hai năm, phong còn trong hai tháng nữa thời kết cuộc. Tôi định phân in ra làm 4 quyển để bán, liệu cho độc-già mua vui trong lúc nhàn, hâu khôi phái nhien vi phien trach vñ nõi doc trong hào dát doan tu tuon.

Vậy kinh hội ý chư độc-già coi thử nghĩ sao? Như thế có hape ý những vi muôn mua vui không? vi sách hoac truyền xuất hồn cần phải có lòng người hoan-ninghinh, vi hàng không. Thời in ra cũng chỉ là vò iech. Mong rằng sự nghĩ coi chư quan-tử trong lục-châu như thế nào sin lây dạ nhiệt-thanh gởi thơ đến tôi, thời tôi hết lòng cảm ta.

TRƯỞNG QUANG TIỀN

Tiêu thuỷt

Số phận một vị quan-hai

Khi vào đến phòng ván thì một thay thong chào và hỏi: Ông đến đây có việc gì đây chăng?

Ta muốn ra mạc ông Note.

Rồi quái-chỗ tôi di vào, chog không nói chừng nào về. Phú ông chẳng nói gì trước thẳng ra hậu đường thì thấy Note đang giòn với đứa con gái nhỏ. Phú ông mới nói: tôi cũng có thể gặp đồng ông vậy. Nhât lại ông, hôm nay là đúng kv mà ông tỉnh sao? Note nói: đã biết vậy mà bắc đầu cõi.

Khoa nay! ông làm thế nào tiêu hủy bết di?

Tôi tha-hết.

Dức lời phú ông cả tiếng mắng rắng mắng thiệt là dâ hão kiếp, sang đoai của người chảng obuang trôm cướp. Miệng thi xi-ma, tay cầm roi gác bò iang-dâ. Khi ấy có đứa con trai bãy tám tuổi binh cha nó mà không biết làm lâm sao, nên nó a vào ôm bắp chua phú ông cảng riếc dâng cho ông buôn cha nó ra. Phú ông nghe bắp chua có hơi đau đau, dâm xuông thấy thằng nhò dang cảng mới cho một đâ, nó nhâ ra. Bô vè đến nhâ, mặt phú ông té lết, ba hối: làm thê nào mà khâc ông đổi đường ấy? Ông thò ra than: ôi hõi! còn gi đầu mu. Thằng khôn-kiếp nó làm cho ta tiêu hủy rồi Phú ông khóc ngâi, phán thi già, phán thi bị cảng, lại nõi râu buôn, nên chảng bao lâu ông nhuốm bịnh, thuoc thang chảng lâi-ông phải lia trân. Bâ, lo an tàng, đầu dâ xong rồi mới góp-nhóp còn lại ít chục mâu ruộng, và hai ba dâ phđ, cho mướu lấy huê lời dấp dỗi qua ngày.

Trâm cay ngắn dâng

Còn vắng ban chia tinh

Bay nói về Note tóm thâu tài vật tréo qua xứ khâc; cách vài năm công-tử Muôn thi đậu làm chúc quan-hai, thren ngày làm việc thi chảng thâ-thich vñ ai hối, ngõi phân mìn hây xâr me gõa-on ô, thế dời t'võ-z trung-z ta, khinh nghein; duy ó làm bạn với cõ g tử Vang công đồng chúc nhau, và lai-cũng là con nhà đại phu cùng mõi coi mẹ, hai người dâu nhau hib dâu ý biêp lâm. Thưởng nói với nhau: ta thê chảng hê khi nào làm hêt với kẽ giàn kiêu cảng. Tuy bây giờ ta trở nên ngheo rõi, mà phải giữ tiếng vang hõi, chờ khai-nhâ hõi mà nhue danh dự của tõ phu ta: nên thàn-cân nhau dâng tuốt thit.

Muôn ở với mõi tâh-bi hiếu, cõm thâm tội xiêng chảng hê khi nào trâ này chô nhco long me ogeng trong. Rùa kia Muôn vè trê nam phut, den nhâme hõi: nay sao vè trâ, lam khong ai long me đô con? - Thura me tha-thu cho coi hõi nay anh em hàn-san hão, coi và bài liên-hor, con nhum cung co ich song.... - nõi dâu dâu lai ngiring, me hõi phang tõi, nõi con nõi co ich và vira y con thi con cung iai vào hõi di, lời tuc nõi: sang nhõ ban,giau nhõ võ.

- Thura me, con cung muon lam, usac vi nhâ dâu xâi xâi, có dâu huy-boac mà phong trõc. Me hõi: vây phai tõn bao nhiêu mới vào bài dâng??

- Thura 5000 mõi nâm.

(Còn tiếp)

Vàng

Mua thuỷt

Châu-binh le 30 April 1922

A Morcent Trần dâc Nghia

Quản-ly An-quân An-Hà-Cantho,

Kinh lõi thâm ông Trần-dâc và nói già quyền ông đến dâng ván hõi và xâc, sau nây tôi xin ông làm ơn gõi cho tôi mua 10 gõi thuốc Van-hinh tõ hoi thuốc châ ông thiết rất thân hõi nên tôi làm theo vâi mà thâm ông, xin ông làm ơn gõi giüm.

Đe bao như vây:

M. HƯƠNG-CÀ THẮNG

Làng Châu-binh - Tông Rão Lõ

A Bantri

THỜI SỰ

Giá bạc

Thứ sáu...ngày 5 Mai.....	6 30
Thứ bảy...ngày 6 Mai.....	6 35
Chủ nhật...ngày 7 Mai.....	id
Thứ hai...ngày 8 Mai.....	id
Thứ ba...ngày 9 Mai.....	6 30
Thứ tư...ngày 10 Mai.....	id
Thứ năm...ngày 11 Mai.....	id

Giá lúa

Lúa chín đến nhà máy mỗi tạ 100 kilos là:	
Thứ sáu ngày 5 Mai.....	4\$71 à 4\$93
Thứ bảy ngày 6 Mai....	4 63 à 4 82
Chủ nhật ngày 7 Mai.....	4 7 à 4 85
Thứ hai ngày 8 Mai.....	id
Thứ ba ngày 9 Mai.....	id
Thứ tư ngày 10 Mai.....	id
Thứ năm ngày 11 Mai.....	id

Xin ghé mắt!!!

Một quyền sách rất hữu ích

Mày ông hương chúc đang hành sự trong việc quan, muốn cho khôi lâm lôi và khôi bị thiệt hại, lại có quyền thi hành như Trường-Tòa thì nên mua quyền sách Quốc-ám của ông Dương-văn-Môn kêu là "THỦC-KIỀU-MỚI" có quan Nguyễn-soái Nam-ky phê cho phép in ra bản.

Giá mỗi quyền 3,500 phụ thêm tiền gởi 0,24

Sách này có 156 trang, dù các thứ kieu: Yết-thị, tờ vi hàng, lời truyền rao và phúc bẩm để cho Hương chúc dùng mà giao trả từ và thi hành án về việc hộ người Bổn-quốc.

Một mình nhà ni Hậu giang có trú mà thôi.

Ai mua nhiều vở bán lại từ 10 cuộn sập lên sẽ cho huê-hồng 30%.

Chân Hưng-Thái

BOULANGERIE—EPICERIE
Rue du Tribunal
CANTHO-VILLE

Kinh trình cung quý vị dặng trường Bán lòn có bao bánh nỉ ngon, đồ gia vị, các loại rau Tây và chè có lanh sira dù với lớp dù.

Gia đình rẽ.

Như quý vị có cần dùng các món

đá ke trên đây, xin dời gót đến Bán lòn

sẽ bắt lồng tiếp tước và sẽ làm vừa lòng quý vị luôn luôn.

Xin quý vị chia sẻ. Bán lòn rất

hạnh-nhảm.

Nay kính

Chân-Hưng-Thái kính mời

OAN TRUYỀN NGỌC-HẠNH

(Lý giải tinh)

par

Trương-quang-Tiến

(Tiếp theo)

Chuyện cũ nhất ra nỗi cũng mới, hôm nay gặp mặt minh đây, đương như một giặc chiếm bao mới lanh. Nỗi lờ, thất-triệt, hoa có ngày nay, mặt phao đã gọi lưỡng-lại, lưỡng-châng đợi lâm lời, minh cũng đã lưỡng-tam-hữu lượng.

NGỌC nghe vés dace, cái tiếng than rằng: Minh ôi! tôi cũng xin thú thật rằng từ ban giờ đến bây giờ, tuy xoắn thay thu đổi, đã nát vèo phai thi mìn đất, nhưng là: nho cũng nắm giữ với minh một tấm lòng. Lai-lai-gi và họng, Sản đồng chàng gat chàng đầy, nhiều khi vẫn rõ một minh, lóng nghe tiếng để khó thêm, chàng khé nho dạo cắt đà. Tôi cũng chàng-eo nhất lui-dong-dài, chí-

Quản-Hiệp-Xưởng kêu là Ban-Xưởng

Ở GẦN CHỢ CANTHO
Chủ tiệm: Ngô-Bùi

Kính cáo,

Kính trình cho quý vị dặng trường: Thuở nay tiệm tôi có bán hàng tàu, hàng xe, và Thuốc bắc; cách buôn bán châ-tôi và cách tiếp tước mối hàng từ tể thi ai ai cũng biết, nhờ vậy mà tiệm tôi bền vững lâu dài tính đã dặng gần 50 năm.

Ngày nay bốn tiệm tôi làm từ giao kèo lành bán các món dầu, cửa hàng "Compagnie Asiatic Saigon" vị dầu của hàng ấy thương hạng và giá rẻ hơn các nơi. Dầu xe hơi kêu là Essence, dầu nhớt dò thíc, dầu lửa hiệu con Cá, Mô Neo, cá Mão, Chù Thập, đèn cây lớn nhỏ có màu trắng và màu đỏ.

Như Quý vị có cần dùng sai người đến tiệm tôi mua thì có.

Xin Quý vị chiếu cố.

Nay kính,

Ngô-Bùi

LỜI RAO

Bởi cảng thay đổi, i-trú-thêm mì-mang, người tham sao sáng hể ăn ở cảng hẹp.

Vậy tên tôi kính lời cảng kêu xa người già dặn đây: quý vị nào có mồ mả ông bà cha mẹ chờ nơi chôn thán' Cát-thơ, hãy số đất số 122, 121, 120, 130, 131, 134, 135, 114, 115, 116 thì phải lấy số di tản nơi khán-cát từ đây về sau tôi sẽ cho mướn mây sá đỡ: dò hàng kỳ ba tháng phải lấy cho tôi và sau này tôi cho quý vị hay rằng có Trát quan lớn Đốc-phủ sứ N° 197 để ngày 20 Avril 1922 giao cho thương-cho Tán-tan day lên yết thi số đất số 122 cho nhau dân hay phải lấy cát trong số đất ấy đem đi chở khán-cát cho một tháng, dông qua trang sứ Tranchet et al, nếu quá hạn mà không với di thi chiêu-lấy không dâng kêu nài chỉ hét Cát-thơ, le 23 Avril 1922

Kính cáo

Nguyễn-văn-Nén

Propriétaire à Cantho

Lời rao

Cho quý khách cùng có bác, anh em trong lợ-châu-rõ:

Còn trai tráng nam tôi là Đỗ-chử-Mộc dit Đỗ-Hy 22 tuổi, cha nó là Đỗ-Quân-sết, cựu binh-trung-triều-châu-tan-thơ, bấy lâu nay ở nhà tôi lo việc làm ăn, nay lại sanh ra cờ bạc hứt á-phiện không kẽ lời me dạy kí uyên.—

Vậy từ nay về sau, tôi không giao quyền chỉ trong gia-thất cho nó nữa nếu nó có làm toa báu lòn hay làm liếc vay hối bac của ai, thì tôi không hiết đến. A Rachzoi, le 13 Avril 1922.

Mme Vợ Đỗ-QUÂN

Hồ-thị-Ngà

Quản-Hiệp-Xưởng kêu là Ban-Xưởng

AU GAGNE PETIT

Rue du Quai—CANTHO—Ville

TRẦN-DĂC-NGHĨA Propriétaire

CÁO BẠCH

Kính lời cho quý vị dặng trường, tôi mới dọn một tiệm ở đường mé sông Châu-Thàn Cát-thơ.

Dỗ văn phòng:

GIẤY MỤC, SÁCH VỐ CHO HỌC TRÒ DUNG,

THO, TUỒNG, TRUYỀN, SÁCH.

THUỐC VẬN-LINH-TẾ (thuốc bá-chứng) THIÊN-THÀNH-CHÍ-KHÁI HOÀNG (thuốc cho THIỀN-LÝ-NHAN (thuốc nhỏ con mồi) VÔ VÀ RUỘT XE HƠI, XE, KÉO VÀ XE MÁY, hiệu "Bergougnan"

DỖ PHỤ TÙNG THEO BÈN BIỂN.

TRÀ, HỘT BẮC-KÝ

Van.....van.....

Giá nhẹ và chắc-chắn.

Như tại tiệm thiêu món chi, thì tôi sẽ vui lòng kiểm tra giùm nơi khác cho quý vị luôn luôn.

Xin quý vị chiếu cố.

Nay kính,

Ngô-Bùi

Lời rao

Về việc cho mướn ruộng của M.NGUYỄN THANH-KHIẾT.

Lời rao cho mây người tá dien làm ruộng trong đất cũn Quan Toa Nguyễn-Thanh-Khiết, tọa lạc tại làng Vinh-Xuân-Trà-còn, tổng Thành Trị (Cát-thơ) hay rằng: Quan lòn Toa Khiết đã cho M. Nguyễn-dũng-Giai ở tại làng Thuận-Thới (Cát-thơ) mướn hết đất cũn người trong hai làng ấy rồi.

Vậy nì mướn làm ruộng trong đất đó, thi từ ngày nay dì chỉ ngày 10 Mai 1922 phải đến làm giấy mướn lại với M. Nguyễn-dũng-Giai bằng trê thi M. Giai sẽ cho người khác mướn.

NGUYỄN-DÂNG-GIAI

Tàu bán rẻ!!

Kính cung Lục Chân cho Quán từ rõ: có một chiếc tàu vỏ bằng sắt, hai mây, có cầu tiêu, nhà bếp v.v... vốn cũn một ông Tây về nước nên bán lại. Nay tôi mặc nhau việc không súng sác đều được mà không lòi mài dổi ráy chur Quán-Tứ ai muốn mua, xin cứ ngày 20 ĐỐC CỘNG LONGXUYÊN mà hỏi hay là gửi thư hàn-hình với ông NGUYỄN-THÀNH-ÚC (Longxuyên) chúng tiện vậy. Tàu này vỏ thê dưa bộ-hành được. Chú ông cứ đến xem thử rõ. Thật còn tốt lắm.

Ch. Davant Colon Longxuyen

người hào-hồ vui-hoa rồi, rái thân phân khôn-kém nay có xứng-dáng g

phòng nồi lòi non-nude.

Vợ yêu dấu ôi! nói chi lâm tiếng, doan ruột hai mươi mây năm trời như ai căt, thuốc cây chun-lanh vĩ, mìn hao vỡ cùn dán....lại nón không được tái hiệp nhau—tôi nói thiệt—thà súng lục bắn, dành cho mình ba phát trước, tôi mày phát sau, cho đánh thử da.

Nyon-nguồn lòn là lò, tướng đầu có cây nghe đến cũng đau lòng, huống chi đầu ấp tay gối cùng nhau, mây tháng

tím chẳng dâng minh, nằm mà khóc mía theo nước mắt. Đường ấy mìn có hết cho châng? Tuy minh châng thấy mây mây lời tôi đã nói, dem sánh với lóng minh, mìn rên cho là có vây châng? Nếu không thương khâc, thi xin đừng cay-dâng châng như nhau, vỗ cùng nhau, sánh từ có nhau, cho hò công-deo-dâng.

Chí như sò cao-su ấy, tuy ý minh, để vây mà làm thời tôi sò dưa, tôm hùm cho, hau-khai phâc rộng tham-et-hàng không mìn thời

không mìn thời tôi sò dưa, tôm hùm, mìn

không mìn thời tôi sò dưa, tôm hùm, mìn

không mìn thời tôi sò dưa, tôm hùm, mìn

không mìn thời tôi sò dưa, tôm hùm, mìn

không mìn thời tôi sò dưa, tôm hùm, mìn

không mìn thời tôi sò dưa, tôm hùm, mìn

không mìn thời tôi sò dưa, tôm hùm, mìn

không mìn thời tôi sò dưa, tôm hùm, mìn

không mìn thời tôi sò dưa, tôm hùm, mìn

không mìn thời tôi sò dưa, tôm hùm, mìn

không mìn thời tôi sò dưa, tôm hùm, mìn

không mìn thời tôi sò dưa, tôm hùm, mìn

không mìn thời tôi sò dưa, tôm hùm, mìn

không mìn thời tôi sò dưa, tôm hùm, mìn

không mìn thời tôi sò dưa, tôm hùm, mìn

không mìn thời tôi sò dưa, tôm hùm, mìn

không mìn thời tôi sò dưa, tôm hùm, mìn

không mìn thời tôi sò dưa, tôm hùm, mìn

không mìn thời tôi sò dưa, tôm hùm, mìn

không mìn thời tôi sò dưa, tôm hùm, mìn

không mìn thời tôi sò dưa, tôm hùm, mìn

không mìn thời tôi sò dưa, tôm hùm, mìn

không mìn thời tôi sò dưa, tôm hùm, mìn

không mìn thời tôi sò dưa, tôm hùm, mìn

không mìn thời tôi sò dưa, tôm hùm, mìn

không mìn thời tôi sò dưa, tôm hùm, mìn

không mìn thời tôi sò dưa, tôm hùm, mìn

không mìn thời tôi sò dưa, tôm hùm, mìn

không mìn thời tôi sò dưa, tôm hùm, mìn

không mìn thời tôi sò dưa, tôm hùm, mìn

không mìn thời tôi sò dưa, tôm hùm, mìn

không mìn thời tôi sò dưa, tôm hùm, mìn

không mìn thời tôi sò dưa, tôm hùm, mìn

không mìn thời tôi sò dưa, tôm hùm, mìn

không mìn thời tôi sò dưa, tôm hùm, mìn

không mìn thời tôi sò dưa, tôm hùm, mìn

không mìn thời tôi sò dưa, tôm hùm, mìn

không mìn thời tôi sò dưa, tôm hùm, mìn

không mìn thời tôi sò dưa, tôm hùm, mìn

không mìn thời tôi sò dưa, tôm hùm, mìn

không mìn thời tôi sò dưa, tôm hùm, mìn

An Phong

Bijouterie-souvenirs de Chine
et du Tonkin
CAOLANH

Kinh trình cung từ: chén Qui khách
đang rõ; tiệm tôi mua bán buôn năm nǎm
bán hàng hàng tầu, những là ván xuyen
là nh nhiều, cùng là hàng vờn, nhuộm
den dien lung thất tốt, không hổ trô tôi
chắc ý, vì tôi mua bán dà lâu, nên
tôi hổ sicc lira chon thợ nhuộm, nhuộm
tốt và hổ châm tốt, nencac nori khác
đỗ cầm chua, hoa tư các, cùng xá lục
soạn bắc thảo, lục soạn thương hảo
đều có dù thir, còn hàng bắc như, hàng
không thir bị kiếp hàngden của tôi, và
giúp tôi hổ lai le. Condo mặc trang như
the, hàng-horse dù thir, tôi hổ tại
Hà-nai, như qui khách muốn mua vật
chịu dang xin, tôi thợ đến, tôi hổ gởi
đó lai hổ, như vi nào muốn mua nhiều
như bao, tôi hổ giá rất nhẹ, hàng tôi
gởi contre remboursement.

Cao-lanh: Nguyen-xuan-Truote
Cao-bach

TIỆM
Truong-van-Hanh
Sudoc

Có bán xe máy mới và dù dò pù
tung xe máy và sửa xe. Lách tháp
moton den khi dà (carbone) theo cuộn
quai, hòn, tan, đ, kỵ yên, tan già, ha
tho, khay den bang abico tay và khán
bung tết thương hang, bán mớ và bán
tè và roto xe máy hiệu Michelin, kiệu
ham-đi dù cùi đồng theo kiêu kim tho.
Qui ống & va muon mua dù phu tàng
xe may, thi gởi thợ cho tôi. Tôi sẽ g
iông kỵ hổng mà với Contre
Remboursement nghĩa là đồng bao nhà
tho mà hổng đó và tôi cho giá dù phu
tàng in stog hổng chữ quoc-ang (Prix
courant).

Truong-van-Hanh.
Cao-khanh.

Có bán

Vỏ xe thương hạng
III Pneu Bergougnan

Vỏ xe kéo mồi cái, giá là 8\$00
Buốt xe kéo mồi cái giá là 2, 50
Vỏ xe máy mồi cái giá là 2, 80
Buốt xe máy mồi cái giá là 1, 60

Ai muốn mua xin do với M. Trần-dâ
Nghia. Quố-c lý An-quán An-hà Cantho

Hời bạn thanh niên

Muốn lánh dâng sác dục hãy xem
truyen: LÒI BƯỚC PHONG TÍNH.
Chuyên cò ba JEANNETTE & Vinhlong
Giá mồi cuộn là 0,30
Ai mua nhiều thi có hổng 20%
Có trứ báu tại An-quán An-hà Cantho
và tiệm Bùi-hưu-Huân Cantho;

Quyền Tứ tung thè lệ

Quyền Tứ tung thè lệ là một quyền
sé hối hả iech cho những người có
việc kiêu-hora đến toà, cùng hổ thày
những người làm dâu nhà nước. Sách
day cá tuy 134 trang,nó vế sự kiện,bài
doi và nhập vào vù kiệu, vế án toà, án
khâm dien và cách cảng án, sự giáo
cerek gian nan và tên tốt trong việc
khoảng xin, tên phái xin, tên sơ-phá an
về Đại-phaip, biển- tich- do, tap
vật, sự kiện dâu- án-hà kẽ chia thành
cham, vế sự giam-tham, v.v.v, còn nhieu
khoa-ha cũn tch không thè lệ.

Sach day cũn hong huyễn Võ-van-Thom
chon hoi ngiêc xin hoi chon giam-can quan
đo DUFILHO lai co các kiêu-dau
đo theo ma tam cau-hien.

Gia mồi quoc-ang 13.30

Phu-them-tien-gia O. 24.

Xin do thợ cho M. Trần-dâ
Nghia. Quố-c lý An-quán An-hà Cantho

Dip-tot

Có bán 1 cái xe Bébe Peugeot bốn
máy, có đèn điện khí và Dynamo còn tốt
làn, Giá rẻ mai.

Hội M.LA-van-Sinh
Truong-ta (Cantho.)

TRẠI THỢ MỘC, CHAM VÀ CAN HIỆU
Nguyễn-long-Thao

TAI CHU LAITHEU (ĐƯỜNG COLONIALE)

Sáng tạo gần 10 năm rồi, từng thao
nhieu kiêu khéo leo.

Có đóng súng và bán dù các thứ bắn
ăn: dài, ván, tròn vuông khéo lạ. Tú áo
tron hoặc có kiên soi mít, 2 mít, tú
thờ tron cẩn, tú để sách và đê rúu. Bán
viết, bán rứa mít cùng hòn salon tron
hò. Ghế trang-ký, ghế ngói nhiều kiêm
Vàng gõ mít tẩm liên chung ngựa
thường, chung tiền hoặc chung voi dài
Biển hổng sơn mít và cẩn. Khay, hộp
chung dè, dài kỵ.

Những mít kẽ trên đây đóng toàn cây
danh mít: Trắc, zô, camla, mà đóng
chỗ kẽm kim thi.

Kinh mời qui ông qui bà muốn mua
hay la dat mít chi thi tài sáng long làm
theo vùa ý. Trai tài cũng có hành làm
bao làm thành vong cùa chum sơn thép
Nguyễn-long-Thao

Cao-khanh kinh cao

Nhà ngù và nhà hàng
bán cơm tây

HIEU: TÂN-PHAT-LÔI
ở đường B' Maspero gần cầu tàu hòn
Tinh (SOUTH-VNAC)

Kinh thich quo khach nêu có việc di
Séc-tran, ta hổ dùng ván dùng huc
chه lai ngiêc noi tiêm của hòn: Có phòng
ngù tinh vi khoán khoát, lai có quạt mít
và đèn điện; tắc mít lai là dù dò cần
toi co ban các thứ riuva và cơm tây; việc
nêu lai cảng kỵ hổng vi cùi do theo
cách Vé-Sinh.

Có như khach co muon cần dùng cơm
An-cam xin cho tôi hay trước một giờ
thi tui chung sáng long làm cho vùa ý
Xin Quí-khach chieu.cổ đến, tôi lấy
jám tham cảm.

Chú nhou: Từ Cảnh kinh mời.

Khương thời dit

Trần-van-Gong

178-180 Rue Auguado 178-180.

Tiệm tôi có làm dù nǚ trang (Bijou-
terie) dò bán, và có bán những dù phu
tung xe hơi, xe máy và xe kéo xin kẽ
ra sau đây:

Kiến vàng, neo, chuỗi, hổng, cát, rát, dù
lâm dù thit. Đầu đèn sáng sén (essence-
Shell) dù máy (huile pour automobiles)
mò hò dè máy xe hơi và xe máy (grasse
pour automobiles) dù thấp đèn xe hơi
(carbone) và roto xe hơi hiệu (Michelin
et GOODYARD) và roto xe
máy hiệu (Michelin và Hutchinson) và
kéo hiệu (Michelin) thit hai bô (2 tiolettes
thit ba bô (3 toiles).

Xe máy hiệu (bò rõ) PEUGEOT AL-
CYON và HERCULE, co ban dù dò
mít (é-aillet) tugeo chui dò dù thit và dù
chua dám (DAME) giấy tay giấy anouan
dù thit xì hong (savon) phu dù mít
mua hòn tay lai (Commande en France)

Rượu Champagne, rượu Cháo dù và
trắng muu hòn tay lai (vin blanc et rouge)

Xe hơi hiệu (OVERLAND 4 places)

Motocanot 8 H.P.-at 11-P, Máy canot

18 mã lực và 8 mã lực (CAMION) 2 tone,

xe Camion hai ton, Máy bòm nước

(Pompe à l'huile pour eau) Canot đóng

sóng rõ.

Bò hắc kỵ, ghé xít dù, ghé tò mít, dù
máng nón và dù măng áo (Berceuse, por-
te-manteau, porte-Chapeau, Chaise-
net).

Xa hổng hắc kỵ (Savon noir) và mít
hết rưới mít (Poudre) hổng đèn khit
(Ampoules à huile-triné) 220 volts.

Nhung dù phu tung xe hơi, đèn (Ford
Dodge Overland).

Nhung dù mít sít và bán tít, các
ống cát hò có cần dùng xin gởi thit
đeo tít sít mít mít lát tít gởi (Contre
remboursement) đeo chit.

Nay kinh

Chú nhou: TRẦN-VAN-GONG
Bijouterie PNHOM-PENH

Cao-bach

Có bán cung
viết "PORT
PLUMES à RÉSER-
VOIR" ngồi viết
bằng vàng thiết
cao "PLUMES EN
OR CONTRÔLE"

14k không
sét không mòn
Cokhau(AGRAP)
một đầu thit bút
viết, còn đầu
kiết thi viết chí
PORTEMINE) có
phu tuém t
hộp nhô dụng
năm công chí
để thay. Cây
viết này nếu
giao giữ xài
mười năm
không hư.

và giá 4\$50

Mua về, nếu
xài không dâng
không xung
dâng với đồng
tiền thi trả lại
Bón biếu sít trả
y tiền lại là
là (có hộp có
Comptegoutte

và giá 4\$50

Mua tựa mít
về bán lại càng
tinh giá nhẹ
hơn nhiều.

Cũng có trừ
bán mít styl-
ographique
mít lock
thit tít.

và giá 4\$50

Nhà in Hậu
Giang CANTHO

Các nhà buôn nên mua

Tại nhà in Hậu-giang có bán tinh bắn
biên các cách thức cùi thi từ và pùi
hàng hóa, (Tarifs d'assranchissement
des correspondances) hoặc phải dán bao
nhieu cùi, hoặc phải gởi cách thi nào
cho trung theo luật lệ nhà tho. Mỗi
tấm bão 0\$.25 phu thêm 0\$.10 tiền gởi

Vì ai muốn mua xin viết thư cho M

Trần-dâ-Nghia Tông-ly An-quán An
hà Cantho

Có bán

Nhiều tông Cai-luong và Séc-ký Nam-
Việt, khai sứ hối dời Bóng-bóng dà i tới
nhà Nguyễn. Dù cung thit k' lai ty
Hát tông này thi giáp tron Gião-du, và
các trường đón phai day Nam-séc cho
hoc trò. Xin gởi thi tho thương nguyễn H.V.
Ngâ (Travinh) có đặt tông cho những
bạn hat Cai-luong: Lh-tam-hang (Cholon), Đong-minh(Pnompeah), Lacs-
dong-bang(Travinh)

Tôi chiu lanh

Tôi chiu/lanh cùi nhà, phò, bán dà,
cát Núi Sập chòi dòn tai hòn. Lanh
mua và bán lại các vật dụng, như đồ nút
trang, giấy cầm đồ, đồ gốm trong nhà
quán áo hoặc mít áo, cát mít tít
lòi: những mít nào mà qui vị hổ muon
cần dùng, thi xin dem dòn tít mà
thit, thi gởi thi tho.

Tôi chiu/lanh cùi nhà thi tho
Tân-an (Cần
tho) có bán dù
các thứ thuốc láy tri các
chứng binh và dù cần dùng theo
cách vè-sinh.

Vì kinh mời qui vị, nếu có việc xin
cố cập đến nhau, gởi là chung phu
lòng người đồng bang trong huc
đường thương mít.

Lê-kim-Danh

(Cantho ville)

XIN-LU'U-Y

Ký tâu ARMAND-BEHIC chuyen
tới, tại ENTREPÔT DE VINH LONG

có lại nhung hàng hóa như sau :

Trái lão riêm-đường (Prune, fourrés
glaces)

Tú hộp một kilo, núa kilo và phần tư

kilo, thi tho sít mít làm mít

hết rót mít làm mít, có hòn

chua chua cát mít làm mít

chua chua và khéo và rộng.

Xe máy "ALC-YON" và "HERCULE"

Dù phu tùng xe kéo như lòi, Bình xe,

nhấp-xe, lumi-xe, ví xe, cát và dâng ván

ván.

Cá thay giá bún y với các hàng lòn

Sai-gon, mít lai có khé rõ hòn núa

Xin chia tòn quan cùi, mít giao tiếp

công nhà này một chuyen, và biết người

tử-thi, chieu dài à thê nào.

Có nhou: Nguyễn Thành-Điem

Cao-khanh

La-van-Trong

CANTHO

Bán sít và bán lít các sắc hàng từ lúa
hang Tay, hàng Tân, lanh, xuyen
nhuộm tại Caolanh, Hàng Bắc-kỳ.

Lương, bàng, xuyen, the, lúa v.v...
Láu rồng may ho giá từ 6\$50 tới

7\$50 một cây.
Láu rồng may ho giá từ 6\$50 tới

7\$50 một cây.
Vài cây mít trắng và ngô làm một

cây 20\$40 khô 0\$80 một cây may được
một cây mít trắng bò dài 2\$00 bò ngắn 1\$60
chứa circa 0\$80 giá từ 5\$00 tới 6\$00

một cây.

Mén tát hàng chien nhiều cùi lớn
nhà giá từ 5\$00 tới 26\$00 một cây.

Dù dòi bá các thứ mít, bò, ga, lêm
lá cây, nứa, trắng giá từ 2\$40 tới 3\$10

một cây. Cũng có nhieu thứ dù dòi ống.

Có nhieu thứ salut den và mít, may
áo dài rái dẹp giá từ 4\$00 tới 20\$00

một áo dài.

Nón lít feutes và nón casques là kiêu
giá bottines den, ván, hoặc hai mau
giày tát, dép Bắc-kỳ. Dù thứ den iay
chung dâ, chung đồng, dép manchon.

Chu qui khách xà muon lít
hàng (échantillon) bài giá, hoặc muon
nuoc mon chi, cir viết thư cho tôi
thi tôi sẽ tính giá thuê nhẹ, vì đã co
gia rieng tinh cho ban hàng chung aé tinh
má-bao giờ.

Hàng với theo cách Lanh hóa giao
ngân (Contre remboursement).

Nếu gởi tên trước thi sẽ được trả

tiết bù hổng 2% về cái phần tiền trả
trước đó.

Gởi thi để: La-van-Trong

Đường Kinh-Lap
Cantho

Muôn mít mít ống

At có MÁT ỐNG muôn mít máy ta
xin do nơi Bán-quan

An-quán An-hà Cantho

Tiệm khác con dâu



Kinh trình cung qui khách dâng
đến nay trót nǎm nǎm, nhor chiu quan
tử lục-chau chiêu cùi, nén ngày mít
thanh phát. Hiện nay thấy tho tinh
và ba hồn mươi ngurdy, mít sám thêm
đá cùi. Chur vị muon cần dùng