

TRẦN-DÂC-NGHIA  
TỔNG LÝ

Giá bán nhứt trình

Trọn năm..... 5\$00

Sáu tháng..... 3 00

Những bài gởi đến không  
đang in báo được thời  
không kịp trả lại, xin các  
người lưu ý.

# AN-HÀ-BÁO

MÌ TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM  
ÉDITION EN QUỐC-NGỮ DU COURRIER DE L'OUEST

Organe d'Informations Agricoles, Commerciales et Industrielles

NHÀ BÁO Ở TẠI DƯỜNG — Boulevard Delanoë — CANTHO

NOUVELLE  
INDOCHINE  
N° 61TRƯƠNG-QUANG-TIỀN  
CHỦ BÚTVề việc mua bán hay là  
mua nhứt trình xin đề thô  
cho M. TRẦN-DÂC-NGHIALúc mua báo xin các  
ngài chiếu cõi, gởi số tiền  
luôn, bòn-quan lấy làm  
thảm cảm.

## QUỐC TRÁI

Đặng khoáng trương cuộc Kinh-tè trong cõi Đông-Pháp

CHÁNH-PHỦ TÍN TRUYỀN

Kể từ ngày mồng 5 cho đến 25 tháng Mars 1922 mà cuộc quốc-trái bắc đồng. Quan Toàn-quyền tổng thống Đông-Pháp được phép mở cuộc quốc-trái này theo chỉ dụ ngày 8 Octobre 1921 và theo thể lệ trong lời nghị định của quan Toàn-quyền ngày 11 Octobre 1921. Cuộc quốc-trái này mở ra chỉ để làm cho hoàn-thành đường xe lửa từ Vịnh tới Đông-hà, mà vẫn là một việc làm thử rất cần ích, tiện cho sau này sẽ mở cuộc quốc-trái khác nữa trong các xứ ở miền Đông-Pháp, đặng khoáng-trường các cuộc kinh-tè và chấn hưng các cuộc canh-nông, hẫu lâm cho đất Đông-Pháp, thành-thuộc. Ấy là lần thứ nhứt mà dân Đông-Pháp được gọi đèn chung-cùng nhau mà làm cho xứ-sở mình cho thành-thuộc và xứ Đông-Pháp mượn đường quốc-trái, bày cửa cái của dân chúng minh trong xứ mà làm thê-hực kim-tiến, cần ích trong việc thi hành các cuộc to-tác.

Thé-lévé cuộc quốc-trái này kè như vầy: Về vay mỗi cái là 50 đồng, thời hối lại nội trong hạng ba mươi nam là lâu hơn hết, lại thời bằng sò trúng theo bực định kè ra dưới đây. Mỗi năm có 4.420 vé thời hối lại, ba tháng xổ sô một kỳ, kỳ ba tháng đầu và kỳ ba tháng thứ ba, thì có một vé trúng được 10,000 đồng; một vé trúng 1,000 đồng; 12 vé 500 đồng; 1016 vé 100 đồng. Còn kỳ ba tháng thứ nhì và kỳ ba tháng thứ tư, thì 4 vé trúng 1,000 đồng, 26 vé 500 đồng; 1,000 vé 100 đồng.

Trước khi tờ các phản lợi cho kè cho vay trong cuộc quốc-trái này rõ biêt, thì người nên sảnh mà coi vôn vay chăng nhiều mà sò trúng lại định nhiều hơn hết, tự xưa chưa có cuộc vay nào bên chánh-quốc dám bi.

### Lời rao

Xin quý vị đồng bang  
sang tay đem bạc đèn  
kho mua vé quốc trái  
trong tầm ngày đâu đây  
đừng trì huân uổng  
dip may.



Kia kia, ngày mở cuộc quốc-trái đã đèn rồi, ta mau đem bạc đồng  
vào kho, đừng trè nài mà lờ làng cơ hội.

CANTHO

Chiều ngày 6  
Mars 1922  
cộng chung sô  
quốc trái là:  
143. 200\$00

附借國債  
Souscrivez à l'Emprunt Indochinois  
義民必宜  
Nghia dân nên mua  
giày Quốc-trái

### DIỄN THUYẾT QUỐC TRÁI

Út liệc vĩ đồng bào ô! Sách có chữ: Phổ thiên chí bá, nạc phi vương thô, suất thô chí tản, mac phi vương thô; nghịch lái; ki áp & dưới trời, gi chảng phải đất vua, nơi cõi mè đất gi chảng phải tội vua, hě là nhà an thi nước mơi an, nước thành thời nhà mơi thành.

Tí đồng bào ta nhớ có Đại-Pháp cai trị trong cõi Nam-ký khai hóa hay lâu nay, dạy dỗ văn-chương kỵ-oghe, học tập công-châ nông-thương, thí chảng ta mới dặng khởi dặng i go mại, vừa lán lán hứa nêu văn-minh mội it, cõi công-dâ tâ-rang phong lục trong phương Đông-Pháp, nhưng nà chưa dặng thâu mõi quyền lợi về tay, là bởi vì có một đèn chảng đồng lồng, và lại vốn còn eo hẹp, bởi đó cho nên hảy cõi nhượng cho tay khách trú tung hoành.

Hiện nay may có quan Toàn-quyền

Long là người quang đại cao minh, ái dân nhứt xích, ngã muỗi mõi dặng thô lợi cho cõi Đông-Pháp chúng ta cho dặng có thô lực mà tranh-dent thương quyền trè về Bán-quốc, vậy nên nà hì mới lùi toàn nêu một đều rất to tát lợi ích vò cõi, là mõi một dặng xe lửa từ Vịnh tới Đông-hà, nõi dặng thông-thương đường kinh-tè, cho ba cõi: Bắc-ký, Trung-ký và Nam-ký, ngã mõi hảy cõi Quốc-trái vay sáu triệu bạc châ nhau dân hiệp với cõi Nước mõi dặng số nhieu mà mõi dặng xe lửa ấy. Ngày từ tờ vé bộ đã dặng chỉ dụ bòn chánh quan gởi qua đă ngày 8 Octobre 1921 hì tuân y theo thô lệ quan Toàn-quyền năi định ngày 11 Octobre 1921.

Cuộc quốc-trái này mở ra trong cõi Đông-Pháp kể từ 8 Mars cho đến 25 Mars 1922; mà cuộc quốc-trái bắc đồng, thâu

bac ấy châ dâng xe lửa dâng trên phái động lồng nhiệt thành mà mua vé dày, rât nêu cần ích, ngõ dâng mõi-mang dâng nhieu như thế, huống chi là cuộc các việc kinh-tè cho mua thành toàn, và thông-hội giõi nhõ: kỵ-nghệ nông-thương elô mua lầu phat, Ấy là bạc lồng vi nghĩa mà mua vé dâng nhieu hơn 4 kỳ trước hay sao!

Cái chước cai trị dân của quan lớn Toàn-quyền Long vẫn thiệt ít trang bị kiếp dâng lợi nước và lai lợi dân, ấy mới gọi là nhõ nghĩa chí lai dâ, từ xưa có một đức Mạnh-khaddi với thương-huỷ-vương thì công đồng với ngai mõi chước mà thôi.

Và lai kỳ quốc-trái này gặp nhâm túc quan lõi Thống-Đốc Cognac mới sang Nam-ký, cai trị dân ta và ngài là người giài dưng việc họ chánh trong cõi Đông-Pháp chúng ta, lại ta người thông-thạo trong việc kinh-tè lợi ích oto dân chúng ta, nếu ngài thấy dâng lồng dân ta có dâng nhiệt thành với Nhà nước mà mua vé dâng nhieu ác là ngài đem lồng iìn chý, nếu ngài có lồng tin cây dâng trước thì ngày sau dân Nam-ký ta muốn khởi lâm đầu gi cõi ích thi chão ngài sáng lồng giáp đỡ cho dân chúng ta làm cho nêu việc.

Và chảng ta hây rõ nhau đồng-hé mua vé quốc-trái, kỳ này là điều có nghĩa trước mà được lợi về sau, chờ

bé sùi sút mà bõ cái nghĩa có lợi, đến au ái năng thi đã muộn rồi, vì dâu người nào muôn mua nhieu vé, mà rong nhà không dâ bạc, hãy xét cho kỳ cùng tên qua tui thien cho dù mõi mua cho nhieu may mà kỵ xô số thử nhut trong dâng, thi cái lo hiết kela bao nhiêu dâu kỵ này không trung hai lây cõi trống dâu kỵ sin, kỵ sau không rong lai cõi trống dâu kỵ sau nữa, mỗi năm xô số là bốn kỵ đèn ba chư: năm là 120 kỵ, lõi não mà không dâng trung, nói cho cung, lõi cho trung sô chottu mõi vé cũng dâng lành lõi dâng lõi thi công dâng nhut hõi như tuc.

Còn như mua vé rồi mà mõi có việc cần dâng tại dem đèn Banque mà thê u ôi một vé cũng dâng lâch lai 10 đồng mà vé thô ấy minh cõi dureo làm chû, đèn khi trung được số thô lây vé vé làm bâi trung dem lai mà trâ cho Banque, náo cõi mất di dâu phò gieo.

Và nêu xin đồng bào ta hây rong rung rõ nhieu mà di mua vé, chờ nêu chậm trễ.

Hỏi liệc vĩ đồng bang, hây nghe linh theo lời tôi diễn thuyết, chảng khâ ngâng, rêu mà

Võ nay sùi sút không mua  
 Sao cho tron nghĩa tôi vua dâng trén?  
 Lê-bâ-Cang  
 Bồi đồng Quận hật (Cantho)





# AN-HÀ-BÀO

MỘI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM  
ÉDITION EN QUỐC-NGỮ DU COURRIER DE L'OUEST

Organe d'Informations Agricoles, Commerciales et Industrielles

NHÀ BÀO Ở TẠI DƯỜNG — Boulevard Delanoë — CANTHO

TRƯƠNG-QUANG-TIỀN

CHỦ BÚT

Về việc mua bán hay là mua nhặt-trinh xin để thưa cho M. TRẦN-ĐẮC-NGHĨA

Lúc mua báo xin các ngài chiếu cố, gửi số tiền luon, bòn-quán lấy làm thám cảm.

## QUỐC TRÁI

Đặng khoáng-trương cuộc Kinh-tè trong cõi Đông-Pháp

CHÁNH-PHỦ TÍN TRUYỀN

Kể từ ngày mồng 5 cho đến 25 tháng Mars 1922 mở cuộc quốc-trái bạc đồng. Quan Toàn-quyền tổng thống Đông-Pháp được phép mở cuộc quốc-trái này theo chỉ dụ ngày 8 Octobre 1921 và theo thể lệ trong lời nghị-dịnh của quan Toàn-quyền ngày 11 Octobre 1921. Cuộc quốc-trái này mở ra chỉ để làm cho hoàn-thành đường xe lửa từ Vịnh tới Đông-hà, mà vẫn là một việc làm thử rất cần-ich, tiện cho sau này sẽ mở cuộc quốc-trái khác nữa trong các xứ ở miền Đông-Pháp, đặng khoáng-trương các cuộc kinh-tè và chấn hưng các cuộc canh-nông, hẫu-lam cho đất Đông-Pháp, thành-thuộc. Ày là lần thứ nhứt mà dân Đông-Pháp được gọi đều chung-cùng nhau mà làm các cuộc to-tac.

The-lévé, cuộc quốc-trái này kè như vầy: Vé vay mỗi cái là 50 đồng, thời-hội lại nội trong hạng ba mươi năm là lâu hơn hết, lại thời-bảng sô trúng theo hực định kè ra dưới đây. Mỗi năm có 4.420 vé thời-hội lại, ba tháng xô sô một kỳ, kỳ ba tháng đầu và kỳ ba tháng thứ ba, thì có một vé trúng được 10.000 đồng; một vé trúng 1.000 đồng; 12 vé 500 đồng; 1016 vé 100 đồng. Còn kỳ ba tháng thứ nhì và kỳ ba tháng thứ tư, thì 4 vé trúng 1.000 đồng; 26 vé 500 đồng; 1.000 vé 100 đồng.

Trước khi tờ các phần lợi cho kè cho vay trong cuộc quốc-trái này rõ-biết, thi người nén-sanh mà coi vồn vay chẳng nhiều mà sô trúng lại định nhiều hơn hết, tự xưa chưa có cuộc vay nào bên chánh-quốc dâm-bi.

## Lời rao

Xin quý vị đồng-bang  
sang tay đem bạc đèn  
kho mua vé Quốc-trái  
trong tầm ngày đầu dày  
đứng trì huân uổng  
dịp may.



CANTHO

Chiêu ngày 6  
Mars 1922  
cộng-chung sô  
quốc-trái là:  
**143.200\$00**

Kia kia, ngày mờ cuộc Quốc-trái đã đèn rồi, ta mau đem bạc đồng  
vào kho, đứng trè nài mà lờ-làng cơ hội.

附 Souscrivez à l'Emprunt Indochinois 義  
債 國 債  
義 民 必 宜  
Nghia dân nên mua  
giày Quốc-trái

## THÔ-SẢN XÚ TRUNG-KÝ

Cang về vụ Quốc-trái

Đông-hà ta si công đầu cũ rằng: nhà-nước mít cuộc quốc-trái này lấy bạc để làm nổi khứ đường xe lửa từ Vịnh đến Đông-hà. Trước đó Trung, Bắc lường kỵ liên-bé giao thông đường bộ và phản xe lửa chạy, sau rồi sẽ làm nổi buôn-khứ đường từ Bourane vào Nha-trang để cho xe lửa chạy từ Nam-ký sang Trung-ký giáp Bắc-ký. Hiện nay hai khứ đường nói trên đây, tuy xe lửa chạy giáp nhau chưa được, thi chung-ó xe hơi chạy. Ông có: hành trình có kẽm-bé-giản-di, nhứt là việc chở-chuyêng hàng-hóa và phải tốn hao nhiêu cho hành-khách nứa.

Dã hay rằng, cuộc quốc-trái này sẽ di động để khoáng-trương đường kinh tế lý tài cho cõi Đông-Pháp ta, lại khởi công tại xứ Trung-ký, thế thi cũng nên tóm-xét những sản-vật ở Trung-ký mà

hảy hiện ra đây hâu cho Bóng-hảo ta trong Nam ngoài Bắc hay biểu-tướng chẳng phải là lời thất-dụng vậy.

Tưởng nghe người ta nói rằng: xứ Trung-ký nghèo hơn Nam Bắc lưỡng-ký chính-xét là lời thật, vì xem cái biển trang rất mặn năm sau đây, bê giao thông Trung-Nam có cơ thuận-điển, dưới sông nhớt tàu hỏa, trên hờ chết là mây linh Quảng-Nghi, Quản-Nam, Bình-Bình, Phú-Yên, ở gần Nha-trang nán-hờ di dân có thể dã, dân mặn-đất này vào Nam-ký mà buôn-bán hoặc làm công nghệ sành-nhai mỗi ngày chở hàng-sát. Chẳng những là xem cái tình-hình ogl-đò khô-cần-dẫn vào Nam đây mà thô; lại do nơi địa dư thi con đường kinh tế ở Trung-ký có hép-lâm.

Xứ Trung-ký là một xứ trên thi gân nái, dưới thi gân biển, ở giữa thi một

dài dài dài đậm duột chỗ nhô chỗ lõn, bê giao thông tình-nay với tình-kia rất nên-trở ngại, vì thường có-dây nỗi giàn ngan để làm giới-hàng, còn các sông rạch thì bay phai nguyên từ núi rồi cứ chảy ra biển, sông lối nào riêng tinh-nay, lại còn có nhiều sông-trong một tỉnh, mà không thông-dòng-cùng nhau được, chờ không phải-tiện lợi như sông rạch trong Nam-ký mà tình-kia có thuyền sang-tinh nay được. Bởi thế nên sông rạch Trung-ký cũng ngẩn-trở sự giao thông của dân-bản xứ vậy.

Khi hàn ở Trung-ký cũng không được điều-hòa, có lúc mưa thì mưa-trót-thuống, nước là cù-mùa thu sang-mùa đông, làm cho lửa mà phải bị hư-hỏng, bị trống tuôn-lùn-trò, tức-tháng mươi thường có ngon gió bắc-lâm cho lửa bị hép, bị lép-hột. Qua mùa hè năm-nào cũng-hạn, có khói trời rắng cho đến một hai-tháng mà không có một đám-mưa, làm cho cây cối phải bị khô héo. Khi tiết-dất Trung-ký như-thế, cho nên dân-bản xứ thường bị thất-mùa; nhưng mà dân Trung-ký làm ăn siêng-nặng-lâm. Nỗi-sự cay-lưu trong một năm có ba-mùa: tháng-hai, tháng-tám và tháng-mười, thi còn lò-trồng-khoa-i, đậu, miến, đậu, vân-vân,

ở Quản-Nam và Quảng-nghi người ta trồng-miến, đậu, miến, đậu, vân-vân, Ở Quản-Nam và Quảng-nghi người ta

dến-doi ba-trăm mầu-miá, trồng-trồng đường kinh-te, chấn-lưng các cuộc ra như-tiếng miá-vây. Ngoài sự-trồng-canh-nông kỵ nê-hệ ở xứ Trung-ký ta, nái thi có nghề-lâm-bông, nghề-lâm-tơ ngô-lâm cho xơ-ta được-thanh-mẫu. Vây ta là người trong hồn-thở dã di-chêng có-long-muôn cho xơ-sở ta được-tan-phát moi-bé sao? Hồi-thi hồi-như-thở, chờ ai là người có-mẫu-nhịt-thanh cho xơ-sở-muôn, ai-làng-nơi có-tư-lòng, ai-là-người-biết-thương-nói-giảng-ninh-về-sau, lại chẳng-hoang-tàn mà công-nghinh-cuộc quốc-trái này, mún-mún dem-hai mà cho-vay. Thật-là: **LỢI QUДЕ LỢI DÂN LƯỜNG TOÀN KÝ MỸ!**

An-Hà

## Thầu-tiên quốc-trái

Số quốc-trái của các vị-hào-tâm đồng trong hai ngày 5 và 6 Mars 1922 tại CANTHO.

Trường-Vỹ	Số	Trần	6.000\$00
Nguyễn-Vỹ	Số	Đặng	
		Thanh-Trung	5.000 .00
Bui-Nhữ-Duc	Số	Nguyễn	5.000 .00
Trần-Quảng-Lâu	Số	Trần	5.000 .00
Đoàn-Hữu-Tạo	Số	Thi	2.500 .00
Ng-Vỹ-Của	Số	Sai-gon	1.000 .00
Li-Thanh-Cô	Số	Lê	1.000 .00
Đặng-Kim-Thinh	Số	Phuoc	1.000 .00
Lê-Nghiêm-Phương	Số	Đặng	
		Thanh-Trung	800 .00

## THƠ TÍN VÂN LAI

Bản báo tiếp được bức thư của một vị khán quan gửi đến xin ăn hành, xót vì toàn bài có bỗn chê cho xã hội nô nức dâng ngay dưới đây để được rộng đường ngôn luận.

Kính ông Tổng-ý An-là,  
Khi ngoài trời hướm chen đều xú ta,  
ta thật không ngờ ngoài có bụng to xa  
như thế. Ta lấy làm lạ, vì thấy ngoài  
ngôi xe chạy thẩm-thoát, không ngừng,  
cố di cho đến nơi đến chốn thẳng một mạch.  
Người ta thấy cuối-sanh-kết được  
đè-dâng ở buổi ấy thời lai nghi chẳng  
biết sao mà ngoài còn nồng nồng lo-lâng  
lán vây!

Mùa-màng đất hội, lúa bén ra cao  
giá mà chạy quá, bắc tiền của các xứ  
muôn hòn đảo vào như tưới, khép nới;  
tự thành thi cho đến thôn quê nhà nhả  
no ấm, không thiếu sót một thức gì.  
Tường được như ta cũng đã là sung-  
sướng quá rồi. Lục bảy giờ thời khép  
toàn cầu đều bị giặc già đói đất long  
trại, biết mấy muôn mươi triều nô nức  
đến trong trướng thuyết huyệt, 15m  
đau gai tên mà nào đã có ai đoán được  
cái thế-tối sau này, sau khi giặc già này,  
ra sao. Nhưng ngài, ngài là quan Toàn  
quyền thời vẫn đã tiên tri.

Buổi chiều đầu kinh-lịch, hàng ngày  
kể đến hàng triệu con người nào là  
lành-trí-phá, thuốc-dan, nào là lành-ca  
phé, bánh mì, thịt bò, thời bie ấy tôi  
còn lấy làm lạ vì nghe nói rằng những  
phao thịt bò mà đem phết cho quao si  
đó từ nơi tay người làm bộ phản  
phát cho đến nơi là đã trai suốt nữa  
vòng thế-giới mà vẫn cung cùn ngon.  
Sau tôi lại nghe rã g trong số các quan  
Thượng-thor cai quản về việc văn-thi  
túi g Maurice Long đại-thần. Vậy cứ  
sau buổi di-dâng của ngài là lúc ngài  
còn chấp quyền Thượng-thor với buổi  
hiệu-tại là buổi ngài mở cuộc quốc trai  
này để thử xem cho biết.

Vì vụ một mồi thay lời là đánh cá.  
Cứ như mỗi n, trước đầu ăn chứng 100  
gơ-ram. Vì vụ có một đường xe lửa  
chạy qua một vùng đất dân cư chứng  
10.000.000 người, thời thành ra bún  
được đến một triệu kilos tức là một  
ngàn tấn. Cứ như mỗi hoa-gông chờ 5  
tấn là phải dùng đến 200 hoa-gông.  
Một năm mà vật-tài dân bao nhiêu đó  
là ngô quá, mà nếu nói ngày được vận  
tải dân bao nhiêu đó thời càng ích  
quốc lợi dân hiết đường nào! Mưa  
màng làm xong, dân nô nức rảnh đi chạy  
ngày càng rộng-rãi thêm ra. Cứ 16 hộ  
tại là phải dùng đến 200 hoa-gông.  
Một năm mà vật-tài dân bao nhiêu đó  
là ngô quá, mà nếu nói ngày được vận  
tải dân bao nhiêu đó thời càng ích  
quốc lợi dân hiết đường nào!

Gia như ngày nay ta có một cái cù-  
lao đất tối, ta cứ trồng rau trồng lúa  
để ăn mà thôi, vì ở biển-quanh một  
minh. Nay ta lại muôn một chiếc xuồng  
để chuyền-chở rau và lúa đi bán thô  
thế nào cũng thấy một ngày một thô  
phát thêm lớn. Nhưng lúc tình mua  
xuống ấy, chắc ta càng đà nói: sắm  
lại, ấy là giúp cho chước sinh-huot  
ngày càng rộng-rãi thêm ra. Cứ 16 hộ  
tại là phải dùng đến 200 hoa-gông.  
Một năm mà vật-tài dân bao nhiêu đó  
là ngô quá, mà nếu nói ngày được vận  
tải dân bao nhiêu đó thời càng ích  
quốc lợi dân hiết đường nào! Mưa  
màng làm xong, dân nô nức rảnh đi chạy  
ngày càng rộng-rãi thêm ra. Cứ 16 hộ  
tại là phải dùng đến 200 hoa-gông.  
Một năm mà vật-tài dân bao nhiêu đó  
là ngô quá, mà nếu nói ngày được vận  
tải dân bao nhiêu đó thời càng ích  
quốc lợi dân hiết đường nào!

Ấy vậy cuôc mớ-mang cho xứ Đông-  
Pháp ngày nay cũng giống như thế.  
Không lẽ già lại không nói theo tiền  
nhau ta để khôn-không-nông-nghiệp  
khai-phá dân-diu hồn-lâm-kết-sanh-nhai.  
Vậy thời tôi đã quyết định rồi là  
cho vay và nghe cũng qui-quán xin  
đóng cho đồng bão ta cũng hiểu cái  
nghiệp xin của mình đối với cuộc quốc  
trai này, mà dùng có dem lòng ngần  
n, ại. Tôi cũng đã biết; khó mà trong  
số đó: đây, nhưng quyết rằng trong 20  
năm sau này, với cháu tôi sẽ được  
hưởng cái báu phúc lâu dài, mà tôi  
chưa bao giờ có hưởng. Chóng nó sẽ  
như đó mà làm nên những tay lòng  
ly trong các nhà buôn xoát-cảng-lầu.  
Tôi mong rằng: được trường-tho để  
xem các điều ấy vì cái hành-phúc mà  
con cháu tôi hưởng sau này chính là  
cái phao-thiêng cho tâm-lòng của tôi  
đang cong-nóng ngày nay vậy.

Vì như trong số lão người ở tại Mỹ-  
tho, mэрđa di đến Saigon, như không có  
đường xe lửa, phải di xe kéo từ người  
cứ mỗi ngày là di 24 ngàn thước thời  
mặt đến 3 ngày tron mới tới nơi. Kéo  
được lão người mất cả 300 ngày. Ơi  
như thế thì sao bằng trong hai giờ! Không  
bỏ chí mất công một người với này,  
một người với máy và vài người giúp  
việc thời một cái xe lửa có thể chờ ch  
lao người di mìn chay-tiên hơn. Tình  
như vậy là sao ngày giờ lại biết bao  
nhiều. Một ngày ba chuyến xe, mìn-nam

chi một đường Mỳ-tho càng dở ra đến  
trên một trăm ngàn ngày làm việc. Cái  
ngày giờ dở ra đó, để dùng vào công  
cuộc khác thời nô nức như đó mà giàu,  
dàn như đó mà mạnh.

Tôi có biết được chút ít chữ nhỏ bên  
lúc còn trê dọc các báo Tàu thấy thuật  
những truyện xưa lịch-cũ, tôi lại tự hỏi  
lấy lối — cũng như lúc này các người  
không muốn phỏng-trái thường nghĩ  
như vậy — lối lối: vì có nao Thác-Nông  
lại bắt ta cày, ta vác mía, ta cày, ta gặt  
cho lao lâm khổ từ suối nám vây? chẳng  
bao nay bắt rùa đồng, lai san chum  
trời nỗi miếng rông qua kip sô i? Nhưng  
thế mà tiền nân ta là người  
thông-thao vì đã thợ giáo với một ông  
biển. Này, mảng năm rồi, lúc dem vào  
vра, thách-tho dùc nghĩ-nói, lấy  
đó mà chi độ hổ khâu khôi phái mồi  
ngày xuống sông bắt cá, tên riêng duỗi  
thịt để người gọi là một giỗng dân già  
man, ấy chính cái biển-tiền van-minh  
phát sinh ra là từ đó.

Nghé nồng đã giúp cho những người  
kiêu-tâm-tri chí-biết-ho là sự nghiệp  
to-tác, các nhà đà phat dat duc-tuoi,  
ruong-tot, chẳng cần phải làm lung túa  
chí ngói không cho mìn mà suối đón  
rung duc: thau-huong loi-quyen,  
phong-lu dung-muc. Vậy thời bao  
nay tại Đông-pháp nghe dân cũng có  
một việc giúp cho ta mau-lập tên cũ: g  
to nghiệp cả vậy. Ngày nay tại quan  
Phụng-Hiệp và Ô-nôn, người ta khởi  
cây-bằng-máy, chỉ dùng ít thung dầu  
sang thời máy-tu-van-dong lấy mà khé  
nhọc-séc-ta-diễn.

Hiện nay các đồng-hoang-en-nhan-  
nhako những rán-rit-cop hùm-chông bao  
lâu đây mà sô thành những sô to vươn-  
rộng. Các ông nghiệp chủ nhân đó mà  
sự nghiệp càng ngày càng sinh-sôi  
nay-nó ra, ấy-tưởng cũng là một dịp  
hay-lâm. Ông ta nhận thấy cái thiên-sắc  
vô-tu mà bị hoang-phế như vậy, nên  
chi quan Toàn quyền mới mở cuộc quốc  
trai này để thử xem cho biết.

Lúc chiếu đầu, ngài mua hóa vật của  
các nước thật công-tu biết là mác-lát,  
nhưng khi mua đến cả trăm lát lúa mà  
và thịt — ngài thầm nói: chờ chi mà  
tiện đường chuyen-chở thời nhân-cơ  
hội ấy xú-Việt-Nam ta thâu lợi-biết  
người nào!

Gia như ngày nay ta có một cái cù-  
lao đất tối, ta cứ trồng rau trồng lúa  
để ăn mà thôi, vì ở biển-quanh một  
minh. Nay ta lại muôn một chiếc xuồng  
để chuyền-chở rau và lúa đi bán thô  
thế nào cũng thấy một ngày một thô  
phát thêm lớn. Nhưng lúc tình mua  
xuống ấy, chắc ta càng đà nói: sắm  
lại, ấy là giúp cho chước sinh-huot  
ngày càng rộng-rãi thêm ra. Cứ 16 hộ  
tại là phải dùng đến 200 hoa-gông.  
Một năm mà vật-tài dân bao nhiêu đó  
là ngô quá, mà nếu nói ngày được vận  
tải dân bao nhiêu đó thời càng ích  
quốc lợi dân hiết đường nào!

Ấy vậy cuôc mớ-mang cho xứ Đông-  
Pháp ngày nay cũng giống như thế.  
Không lẽ già lại không nói theo tiền  
nhau ta để khôn-không-nông-nghiệp  
khai-phá dân-diu hồn-lâm-kết-sanh-nhai.  
Vậy thời tôi đã quyết định rồi là  
cho vay và nghe cũng qui-quán xin  
đóng cho đồng bão ta cũng hiểu cái  
nghiệp xin của mình đối với cuộc quốc  
trai này, mà dùng có dem lòng ngần  
n, ại. Tôi cũng đã biết; khó mà trong  
số đó: đây, nhưng quyết rằng trong 20  
năm sau này, với cháu tôi sẽ được  
hưởng cái báu phúc lâu dài, mà tôi  
chưa bao giờ có hưởng. Chóng nó sẽ  
như đó mà làm nên những tay lòng  
ly trong các nhà buôn xoát-cảng-lầu.  
Tôi mong rằng: được trường-tho để  
xem các điều ấy vì cái hành-phúc mà  
con cháu tôi hưởng sau này chính là  
cái phao-thiêng cho tâm-lòng của tôi  
đang cong-nóng ngày nay vậy.

Một vị khán quan

## Quan Thông-độc viêng tinh Cà-nhô

Châu-thanh Cà-nhô, các nô nướng  
treo cờ rực-rỡ nhứt là tại dinh quan châ-  
tinh, trông ra quang cảnh rất đẹp, ấy là  
lỗ đê nghinh-tiếp quan Thông-độc  
Cognacq. Đầu 8 giờ sớm mai ngày 7  
Mars 1922 ngài ngồi xe hơi đến. Quan  
chánh châ-tinh, quan phó, quan Đốc-phủ  
sứ, chủ-quận châu-thanh cùng có dê các  
quan Langsa chiec tại cầu đê tiếp ngài.  
Hai bên lối dâng hồn, tại dinh thời có  
dùi mặt các viên quan chire-sắc, các vi  
nghiệp chủ, và các bang-trường chau-thanh.

Quan Thông-độc bước vào, tiếp chào  
xong, đoạn bắt tay mỏi-vị: nghiệp chủ,  
chủ-quận, cai-phó-tôn, và ban-trường;  
ngài nói về việc lợi-ich của cuộc Quốc-  
trái để làm đường xe lửa, khuyên mỏi  
và-nên giúp vào vận-động cho nhơn  
dân hay biết, trong bô qua dịp lốt mà  
hội-hàn-về sau..... Sau khi dứt lời, ai  
nay từ từ lui-gót. Quan Thông-độc cùng  
quan châ-tinh nô-i xe di viêng các ty  
và-sô tại chau-thanh. Ngài sẽ viêng  
Sóc-trăng và các hòn khai-hầu-đông  
của-quốc-trái.

Vậy bôn-quan cầu hòn ngài di đường  
được hàng-an và nhén-dô mà các nhà cõi  
hang-sáng-hàng-tâm-mau-sốt-sáng-dong  
bae vào kho để cho lò khô-sa được  
hang-hai ba số 6 trieu đồng thời thât  
là may-máng-lâm.

An-hà

## Quốc trai-như-vây cùng-nên-cho

Tại làng Bình-Phú, tổng Lợi-thuận,  
quận (Cái-bè) có ôn-e HƯƠNG-SƯ ĐÔ-văn-  
Thắng, là con trai của thầy cựu Cai-đông  
bỗ-dai-nhon, người tuy tuổi còn niên  
thiếu, mà có chí-biết-lo-xa, trước là  
muôn cho sớm-dâng-công-danh, sau dẹp  
mặt nay mẹ cha mà đến ơn-sanh  
thanh-dâng-dục, ý muốn làm-sao cho  
đang-dâng-danh u-lộ-đỗ, dì-hiền  
kỷ-phu-miêu, tên đê ý-lòng nghe mà  
biết rằng: kỳ-quốc-trái-sản-triệu-bac  
đồng-đây nếu ai mua-một-vé-quốc-trái  
(10\$00) sau nhà-trò-sô-thoi-lại-it-hoa  
nết là 100\$000 chy đến 10.000\$000 là  
nhieu-hoa-hết, nên hôm-nay nô-ông  
bèn đến tại quan-chủ-quận Cái-bè mà  
bàm-ràng: ý muốn ứng-chín cho nhâ-  
nhân-vay 10 vé-quốc-trái-sô-bac là  
2000\$000 và bô-tiêng; trong phần-tổng  
Lợi-thuận lúc-dâng-hàng-lyc người-cù-làm  
chỗ-Ban-Biên là năm 1921 tối-nay mà  
chỗ-có-người-nào-rà-làm-dâng, nòn ý  
muôn-tiêng-là-dem-của-rà-giup-quốc  
trái, sau nòn-chém-nhân-nơi-biển-dâng  
hoặc lò-xin-lanh-chỗ Ban-Biên dâng  
lâm-ti-nhâ-nhân-cù-tron-tinh, tron  
nghe, sau nòn-giúp-việc-lò-lanh-kết  
lò, dì-biết-phân-một-nhox cho-thay Cai  
và-Việt Phò-tông Lợi-thuận. Quan-trên  
hòn-nhâm-lời-mà-thu-tho-nhưng-ý-ch  
nguyên-của-ông-hương-sư ĐÔ-văn-  
Thắng, hòn-thu-sô-bac-quâ-trai-châ-  
lò, và-áp-lòng-chỗ-ông-lanh-trach  
nhân-chỗ-Ban-Biên-hôm-nay 8-fevrier  
1922, thât là người-dâng-khen-dâng  
tang, nòn riêng-phân-tôi-xin-vô-lê-muon  
quí-hảo-An-hà, tò-lít-lời-trâu-trong-chue  
móng-ông-lòn-Ban-Biên-hôm-nay dâng  
hiết-hoan-yêm-lâm-dâng-may-nhe-kết  
danh-thu-cy-phân, chôi-tang-tong  
món. Đây là lòn-lò-hay-sự-thi-của-tay  
tay-Ban-Biên nay-rà, là chủ-y-kết-giúp  
cho-những-các-dâng-hào-gia-huu-lâm  
và-cuộc-q-de-trái-sản-triệu-bac-dâng  
dâng, mà nói-theo-nhau-ông-lòn-Ban-Biên  
nay, trước là cù-om-giúp-quốc-trái-cùng  
nhâ-nhân, sau rò-mát-nam-nhì-cho-khô  
hô-phân-minh-là-các-hợp-hảo-gia-sô-hô  
dâng-cong-nóng-nay-vây.

Ngôe-Diép

(lời-ép)

## Nghìa-dàn-quận-mới

Toại-thay! Biển-bật-tâm-kinh, chau  
về Hiệp-phố. Rất-may-máng,rất-quí-hoa  
thay cho-quận-mới Trà-Ôn-tông-Binh-  
Lê và Định-An, gấp-đặng-quận-Châ-  
quận-Vân-thô-Lê.

Tưng-nghé-danh-ngài là một-dâng  
cao-miob; khi-còn-làm-Thông-đóng-tòa  
hô-Travinh-năm-1916 Ấu-châu-phai-còn  
khô-lửa ngài-ra diêng-thuyet cho-linh  
thor-sang-Poap-ngoá-ngoá-như-lưu.

Ngài-dát-linh-quan-trên-rúc-về-Saigon.  
Nay ngài-dão-nhâm-quận-mới-Trà-Ôn,  
chứa-dâng-8-tháng, thât là-tài-dirc-hoàn  
tou, tinh-tinh-liem-khiết, lấy-nghia  
vô-dân, ra-ot-nhuâo-chung.

Mới-dâng ngài-và-Cai, phó-tông, Ban-  
biên và Hội-dâng-di-diễn-thuyet-cuộ  
quốc-trái-trong-2-tông, mỗi-làng-ngài  
còn-ghelp-vào-và-nhêng-hàng-đóng-cho-nhơn  
dân-hay-biêt, trong-bô qua-dip-lót-mà  
hội-hàn-về-sau..... Sau-khi-dứt-lời, ai  
nay-từ-tu-lui-gót. Quan-Thông-độc-cùng  
quan-châ-tinh-nô-i xe-di-viêng-các-ty  
và-sô-tại-chau-thanh. Ngài-sẽ-viêng  
Sóc-trăng và các-hòn-khai-hầu-đông  
của-quốc-trái.

## Ban-hát Phuoc-xuong SE-HAT-TAI-NHA-HAT-TAY-SAIGON

### Đề-glüp-cuộc-Quốc-trái

Tối-thứ-năm, ngày 9 Mars 1922 nay,  
dung-chinh-giò, ban-hát PHUOC-XUONG.  
sô-diễn-một-thứ-tuồng PHUNG-NGHI  
Dinh (Đời-Hán), có-cô-nâm-Nhô-chung-  
Bướm-bướm-hay-lâm.

Trước-khi-bát-có-ông NGUYỄN-  
CHÂM-SẮT, chủ-nhiệm-hát "Nông-Câ-  
Min-dâng-ra-duyên-thuyet.

Sự-giàu-sang-có  
khi-ở-dâng-dem-lại-như  
trong-giàc-hoàn-luong.  
Nhưng-muòng-mong  
được-giàu-sang-như-thê,  
trong-tay-phái-có-vé  
Quốc-trái, mỗi-vé-50  
đồng-mà-rút-sô-trúng  
nay-mai-dược-ngay-một  
vạn-bạc-hân-hòi.

### Hội-hương

Quan-hương VIELLE-kết-ti-giá-chung  
la-mà-bởi-nhà-đi-di-đi-thê. Ngài-sẽ-tu  
biết Cà-nhô-này 18 Mars i-ay. Ngài-di,  
nhóm-dân-dâng-thu-ig-tô, vĩ-mẽ-tái-cao,  
diêng-trong-và-ý-của-ngài.

Có-nhiều-nhân, khi-nghé-ho-ay-sóng  
lòng-dâng-mi-cùm-la-chuc-tinh-cho-ngài.  
Lại-kết-hay-còn-bón-ngài-về-cách-phương  
tien-vé-sanh-nha.

Bản-quản AN-HÀ-chứa-cho-ngài-và  
phu-nhân-lên-dâng-d Được-van-su  
không-nhìn-nhinh.

### Xe-hơi-của-quan-luong y-Vielle-bán

Xe-nay-hiệu "CHANDLER" có-7-chỗ-ngồi.  
Rất-xinh-dep-và-rõng-tai-cho-nhieu-gia  
quyền-dâng-dâng.

Hay-thứa-dip-iay-mà-mua-lập-tíc, chở  
bô qua-rất-ống.

AI-muô-thi-do-nơi-M.-TRÀ-X-BÀI-NGUYỄN

### THÒI-SU'

#### Giá-bạc

Thứ-sáu...ngày 3 Mars	z. 60
Thứ-bảy...ngày 4 Mars	id
Chủ-nhật...ngày 5 Mars	id
Thứ-hai...ngày 6 Mars	5. 73
Thứ-ba...ngày 7 Mars	id
Thứ-tứ...ngày 8 Mars	id
Thứ-năm...ngày 9 Mars	id

#### Giá-hoa

Lúa-chở-dân-sô-máy-mỗi-ta-100  
kilos-là:

Thứ-sáu...ngày 3 Mars ..4\$20 à 4\$35

Thứ-bảy...ngày 4 Mars 4.15 à 4.30

Chủ-nhật...ngày 5 Mars id

Thứ-hai...ngày 6 Mars id

Thứ-ba...ngày 7 Mars id

Thứ-tứ...ngày 8 Mars id

Thứ-năm...ngày 9 Mars id

Cà-nhô

#### DAI-NÀO-TIỀU-LÃU

Bữa 3 Mars 1922, lúc 7 giờ som-mai  
ta-tien-lâu "Tường-ki" Cà-nhô-có-xây  
ra-một-việc-dâng-nhau-duyêng-có-nghe  
ra-như-vây: 2-nhân-Annam-dâng-tiên  
lâu-ân-chào-lót-lòng-khách-tru-ván-một  
tô-chè-burg-lon-trong-tô-xem-ra-day  
nhưng-khiến-2-nhân-Annam-cho-nhau  
sao-hoa-hàn-lâm-dâng-lay-như-thi-ai  
an-dâng. Khách-tru-lâu-có-hai-thì  
rằng-čān-không