

# AN-HÀ-BẢO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM  
ÉDITION EN QUỐC-NGŨ DU COURRIER DE L'OUEST

Organe d'Informations Agricoles, Commerciales et Industrielles

NHÀ BÁO Ở TAI ĐƯỜNG Boulevard Delanoue - Cantho

**BẢN ĐẶC-NHĨA**  
TỔNG-LY  
bản nhật trình  
**BẢN QUỐC-NGŨ:**  
Trọn năm..... 5\$00  
Sáu tháng..... 3 00

**BẢN LANGSA:**  
Trọn năm..... 3\$00  
Sáu tháng..... 2 00

**BẢN CHUNG HAI BẢN**  
Trọn năm..... 7\$00  
Sáu tháng..... 4 00

**TRƯƠNG-QUANG-TIÊN**  
CHỦ-NET

Về việc mua bán hay là mua nhật-trình xin đề thơ cho M. TRẦN-ĐẠC-NHĨA

Lúc mua báo xin các ngài chiến cổ, gửi số tiền luôn, bản-quan lấy làm thêm cảm.

Những bài gởi đến không đăng lên báo được thời không trả lại, xin các ngài lưu ý.

## BA KỶ LIÊN-LẠC

Cái tiếng ba kỷ liên-lạc ngày nay, dường như là tiếng ở đầu lưỡi của người mình. Thế rồi ra long đảo đã khởi nhìn nhau là con một nhà, dần ràng Nam-Bắc xa nhau, quang-sau cách trở. Từ ngày có hội chợ Hà-nội đến nay, các nhà đại-biểu trong Nam sang Bắc mấy lần, thanh ra cái giải đồng tâm ngày càng bền-chặt, hai đảng cũng khấn-khít, tình giao-thiệp ngày càng mở rộng thêm ra.

Nhưng đó là chỉ về hạng thượng-lưu mới vừa được chung hưởng cái thú hòa nhã ấy mà thôi, còn thì bao nhiêu người, vẫn chưa đang gần-gũi nhau. Bắc-Nam xem nhau là hai đất hai trời. Chẳng những thế mà thôi, thậm chí cách ăn-mặc, lời nói năng cũng có y khinh-rẻ nhau, không dần nào thích hợp dần nào; Nam gọi Bắc ăn nói khó nghe, Bắc gọi Nam lỗ-màng....

Cứ nguyên-lý ấy mà xét ra, thời sự khinh-rẻ như thế, chẳng qua là không thương giao-thiệp nhau, thiếu kính-cang-yết, người cũng nói giọng mà chẳng biết cùng thương. Song điều ấy tưởng không lạ, chẳng qua đường giao-thông chưa được thuận-tiên mấy; mắt đến cả năm bảy ngày tàu chạy rong theo cạnh biển. Bây nay cái tiếng ba kỷ liên-lạc vẫn có hư-vấn mà không thực hành được, đến nay chánh-phủ đã quyết định thực hành ngay đi, để người mình cũng được công-cong hiệp đồng nhau mà thân lân mối lợi ở quê hương về.

Phương thế mà Chánh-phủ đã tru-nghi và nhất định đây là lập đường xe lửa, nói cho tam kỷ khỏi rời-rạt nhau, hiện nay đã định như sau này: Quốc-trái 6 triệu bạc đồng, mỗi vé 50\$, bằng trong 30 năm thì hoàn lai bằng hai (100%) ấy là nói về phần người không trúng số. Chỉ như mỗi năm có bốn kỳ xổ số như sau này:

| Kỳ thứ nhất và thứ ba |          |
|-----------------------|----------|
| 1 số độc đắc          | 10.000\$ |
| 1 "                   | 1.000    |
| 12 "                  | 500      |
| 1.016 "               | 100      |
| Kỳ thứ nhì và thứ tư  |          |
| 1 số                  | 1.000\$  |
| 25 "                  | 500      |
| 1.000 "               | 100      |

Cứ xem đó thì đủ rõ long Chánh-phủ không những muốn cho Đông-Pháp ngày một danh giá thêm, Trung-Nam-Bắc ngày một khấn-khít thêm, mà lại cũng không là quên chỗ lợi cho dân nên mới

bày cuộc quốc-trái này.

Ấu là nay đến phiên nghĩa vụ của người dân trong xứ, phải tuân theo một xong. Người trúng số lợi to, kẻ trật số lợi nhỏ, mà đầu lợi to hay lợi nhỏ, nhưng có tâm lòng thành-nhiệt với nước nhà, thời tưởng các ngài cũng không hẹp nào mà không phong-trái. Vừa cho vay vừa danh số, còn phong thú nào bằng!!!

Bao kỳ 225 ngày 18 Aout rồi, có viết đề "lợi chung" nói qua cái nghĩa quốc-trái 6 triệu bạc này, nay tưởng không cần bàn lại, chỉ xin nhắc cho các ngài nhớ rằng: nhà nước đã định cách xổ số và hướn bản lợi như thế, để các ngài cũng biết và vui làm việc nghĩa-vụ mình.

An-Hà-Bảo

## HÀI ĐÀM

Quạt với mền

Mùa hạ quạt liềm tay người; lấy làm đất chỉ làm. Trỏ giọng ngao mền rằng: "Bác mền thật vô dụng quá! lại gần ai là chúng xô đuổi đi, chẳng như tôi, lúc nào cũng ở tay người trung béc yêu chuộng quá"

Mền chỉ cười nhạt rồi bỏ đi. Đến ngày 8 Novembre rồi đây, trời trở tiết, gió bắc thổi đổ, người nào người nấy cũng quần mền chất suốt đêm, bỏ quạt bên xô béc. Bấy giờ mền mới kêu to lên: "Quạt! sao cậu không quạt cho chàng giàu nữa? sao cậu không quạt cho chàng trong nữa? Trời đây mới thật là ích cho người, không như tôi thì suốt đời không bao giờ ai ngó đến". Quạt hồ theo câu a-tly-lý, mà mền thì ra dáng tự-dắc làm.

Bên cạnh xây có anh. Nào đợi đi đến, nghe các chuyện rồi bật cười lên, mà rằng: "bè quạt được người yêu, đồng mền được người chuộng; đồng mền năm không, trỏ lui quạt bè với cuộc qui-hen xây đổi, chẳng qua vì một chữ thời."

## Cội rề nhà báo quán

Sans la presse, il n'y a ni esprit public, ni liberté. (Jules Simon)

Không có báo, chẳng hề có lòng dân-chúng và tự-do báo giới.

Không cần cần nghĩa tư-nhiệt trình là gì, lập-tập etc. là chỉ -chứ độc giả cũng hiểu trong tờ báo cũng lập-tập. Chỉ, thì có luận-thuyết, văn học, binh-luận, triết-học binh-luận v.v.v. Tôi xin tri nguyên-do nghề làm báo ở đầu ra chào chừ độc-giá xem.

Thuở xưa, người không biết nghề làm báo như nay, song hề có chuyện tại biển trong nước và đều là trong cùng cầm thì chép lại truyền nhau như ngày

nay ta làm tờ kiến-bản buổi hội đồng, và tờ kế-lai buổi hội nhóm vậy.

Báo phát minh trước hết tại thành Venice, xứ I-ta-li-ê (Italie). Mỗi số bản là một cái đặt bạc tỷ, xưa người I-ta-li-ê gọi kêu là "gazeta". Nay người Pháp dùng lấy tiếng ấy gọi là "gazette" để chỉ các thứ báo. Như tờ báo là "Gazette de France" có danh từ hết ở tại Pháp quốc của ông thầy thuốc Thésphrastré Benaudot, lập ra tờ tháng tư năm 1631 đến ngày nay cũng hồi còn tờ báo này lập ra sau tờ báo ở tại thành Venice.

Hồi mới sanh ra, kỳ hiệu "Le Bureau d'adresses" hay là "L'extraordinaire" qua thế-kỷ XVIII mới lấy hiệu là "Gazette" một ít năm sau mới thêm chữ "De France". Nhờ quan to-tướng Richelieu đỡ đầu, có nhiều khi nói phạm đến nhà vua song in ra công được. Qua đời vua Louis XIV (17) bị xét kiểm duyệt rất nghiêm, song cũng có thành. Đời vua Louis XV, bị nhiều tờ báo khác, làm cho một lúc tờ Gazette de France mất danh. Từ đời vua Louis XIV đến vua Louis XV, bị kiểm-duyệt, sát bạch rất ngặt, không tờ nào dám hó hời đến việc quốc-sự và việc trong triều, nên sanh ra một tờ trình trao lấy tay (Gazette à la main). Những tờ ấy viết, chớ không in, trao tay lấy nhau, chủ ý cho dân-sự hiểu rõ những việc quốc-sự của báo nói, mà bị sự kiểm-duyệt gắt.

Lúc lập Dân-quốc lần đầu ở bên Pháp nhà báo rất có tự-do, qua đến đời "triều vua về ngôi" ông vua mạnh, qua đến lúc hoàn-đế Nã-Bá-Luân (Napoleon) trị-vi thì nghề làm báo bị nhiên luật buộc, thế rất yếu.

Nghề làm báo trong một nước thanh-chương nào; dân-sự được man-lão-hóa chừng này, chánh-phủ lại càng nghĩ nang, vì kẻ bình-bực thường đem việc quốc-sự ra bình-luận và công-kích nhiều khi làm rối lòng dân, khó cho bề-Chánh-trị. Nên nước nào cũng đến, tùy theo phép-chánh-trị mình, mà lập luật là ra ngăn cấm.

### QUYỀN NGÔN-LUẬN TỰ-DO CỦA BÁO QUÁN

(La liberté de la presse)

l'homme ne vit pas seulement de pain.

Người chẳng phải nhờ lấy bánh mì sống mà thôi.

Cái quyền ngôn-luận tự-do của Báo-quán là cái quyền của nhà làm báo được bình-luận, công-kích những việc thuộc về quốc-chánh, khi bị sự kiểm-duyệt sát bạch.

Hồi năm 1789, nước nhà làm báo ở bên Đại-Pháp cũng chưa được cái quyền ấy. Nhà có một cái gọi là "loi sur les journaux" (Loi sur les journaux), tức khai bản về các journaux (loi sur les journaux) hồi ngày 4 tháng chừ năm 1791, trong chương điều thứ 10 có nói rằng: "Ai nấy đi khỏi lo về cái y-tưởng mình, dầu cho cái y-tưởng đó có nói về đạo đi nữa, miêng là sự phỉ-trương ra không trả-lịnh chung, theo

luật đã định thời."

Chương điều thứ 11— Sự truyền tư-tưởng và y-tưởng với nhau thông-thả là cái quyền rất quý trọng ở loài người; dân một nước được quyền nói, viết, in sách thông-thả, song hề qua phép-thủ phải bị tội, theo luật đã định. Theo luật này từ tháng bảy 1881. Nhà làm báo được quyền in nhật-trình ra, không cần phải xin phép trước hay là đóng tiền thế-chương, song phải có người giữ mặt báo lãnh và phải khai tại pháp-đương quan Biện-lý hay.

Nay các nước văn-minh cực điểm đều công-nhận cho cái quyền ngôn-luận tự-do của báo-quán là rất cần-nhiệt cho một quốc-dân. Nước nào chẳng có cái quyền ấy, tất là nước ấy cũng chưa gọi là được quyền tự-do vậy.

Tỷ như nay có một ông quan, y thế hiệp-cò, dân-sự thân-oản, chẳng một ai dám hó hời, người hầu cận cũng ngấm miêng vì sợ nói đến, làm cho ông hơn mà gây ra một họa chẳng? Nhà báo quân biết, song không có quyền bình-luận và công-kích. Như vậy thì có khác gì thuở xưa nhà vua, khi muốn làm điều chi, dầu cho trái đạo, cũng không ai được công-kích cả. Nếu có tội lương-dũng ra ngan-cảng, chặc dầu công-rời xuống đất. Nhà vua lắng báo như thế, thời làm sao tôi tron đạo báo giới. Vì vậy nên tôi chừa bất-hoá, khiến sạch luab đó thân. Nay "cái chủ nghĩa áp-chê" ấy còn, chặc không hiệp-thời thế, vậy vì cái trận giặc rồi đây, thay lòng, đổi tánh cả dân trên địa-cầu. Nếu dân-sự muốn kêu nài về thuế vụ mới lập ra, không hiệp y dân-chúng, không được quyền bình-luận, công-kích trên tờ báo, chặc phải nằng lòng. Một ngày một ít, lâu ngày hóa oản, át đầu lòng súng súng nổ, đầu lòng gó gó kêu.....

Quan Toàn-Quyền SARRAUT là tay làm báo có danh, nhà Chánh-trị sâu sát bên Pháp quốc, đã biết hết cái máy chánh-trị dân, cái hành-lãng của nhà làm báo, hiểu rõ cái quyền ngôn-luận tự-do của báo-quán làm sao. Nên lúc ngài bước chơn trả về Đông-Pháp thì ngài đã bỏ ngay cái lệ kiểm-duyệt. Lúc này là lúc nhiều hơn-phản-đối, hết sự công-kích ngái, song không bao giờ ngài nghĩ đến giảm bớt cái quyền ngôn-quan tự-do của các báo-quán, để trả cái thu lại nhưng sự người ta bài-bạt ngài. Ngài không vì một người trái-phép, mà phải bỏ cái lòng người tin cậy ngài xưa nay.

Lúc diễn-thuyết tại "Nam-kỳ báo-quán hội" (Syndicat de la presse d'ochin-chinois) ngài có nói mấy lời sau này:

Je vous le dis mes amis, je vous ai seulement demandé votre parole. Je l'ai bien tenue. Aucun de vous n'a manqué. Votre confiance a répondu à la mienne et votre loyauté à ma loyauté.

Tôi giao cho các ông những điều cơ-mật của tôi, tôi chỉ lấy lại cái lợi trước của các ông mà thôi. Thật, tôi chẳng

thấy các ông thất lợi ước gì. Tôi tin các ông, các ông cũng tin tôi, tôi thành-thật với các ông, các ông cũng thành-thật với tôi.

Thật vậy, nhà chánh-trị lấy sự thành-thật đối-dãi với quốc-dân, các báo-quốc-dân phải coi nhà chánh-trị như cha mẹ.

Cái lẽ kiểm-duyệt các báo nên đã ra lúc gia - ra đàng có giữ như thế, lợi an tiếng nói có nguy-hiểm thuộc về việc quốc-phong. Chớ lúc bình cách yêu-rối, nhà chánh-trị, dùng lấy dẫu cho trái th khờ, chớ các nhà làm báo chỉ trách mình trong pháp-quốc, chặc thì không thể nào có đàng cai-sông thành-thật của quốc-dân đời với Chánh-Phủ là một nhưi của kẻ cầm-quyền cần-biên bản, chớ để bề cai-trị, báo giới.

Từ xưa nhà làm báo quốc-văn được thông-phước của quan Toàn-quyền Long nhờ xuống như lúc ngài Sarraut vậy, thì may mắn biết là may cho con nhà An-nam-ta. Dân Nam-Việt sẽ biết dùng cái quyền ngôn-luận tự-do mình và lấy hết lòng thành-thật đời với Pháp. Nam lấy sự thành-thật đời với Pháp, Pháp lẽ nào chẳng đối-dãi lại sao?— Ngày nào Nam Pháp hòa hai, kẻ quên mình người "Thăng-trần", người quên mình kẻ "Bao-trào", chừng ấy, cái hi-vọng con nhà Annam mới thỏa, cái lợi quyền Nam-Pháp mới chung một, các nước tham lam mới hết dăm ghé mắt vào nua.

Ôi thời! Xưa kia nhà vua đã biết mấy lúc, để ép cai đường ngôn-luận của bọn văn-bào, làm cho ông Jean Jacques Rousseau biết mấy lần ly-hương, ông Voltaire ở nơi khám-thanh Bastille.

Hồi thứ vậy cai khám-thanh Bastille có chặc, sự bủ-h-trị của vua Louis có bay bằng "Lòng-doan-thể của dân Lang-sa" chẳng?

Phan-trường-Mạnh

## Cải nghĩa cạnh-tranh

Đời càng khôn-khéo chừng nào, thì cái thời cạnh-tranh càng trắng-lãng ra mà. Cạnh-tranh là gì? Cạnh-tranh là ganh-đua, là so-sánh, bất-cứ đến nào và phần-hết. Từ cái học cạnh-tranh thương-chen-lan vào trong. Ta cho tưởng người lại cái đời Thuần-Nghiên mà học ở của giữa đàng không kể học, chớ cho người suy-nhưng mới ra làm, thì trao hàng cái thứ thế hôm nay làm gì? Cho nên ta đã sanh-trưởng vào cái đời cạnh-tranh, thì người nào chẳng phải là người cạnh-tranh. Dầu cho lau tâm-huyết, hết tình-thần, đó mề-hời, xot con mắt, cũng có công-cung sự, tưởng cũng chưa xứng đàng cái phần mình thay đàng họ đàng khác nước chi ngái-ngóng có đời trời mưa, thì con gì que bằng?

Nên nói như thế thì trên dưới chung một cách tranh mà quốc-gia phải khuyến-nguy đó chẳng?

Không đâu! Trên cạnh-tranh nhằm lối thì nước mình đạo an, dưới cạnh-tranh nhằm lối thì người nó xát độ. Vì như công với công cạnh-tranh, mà kỳ nghệ



Ông nhờ lời ông Bá-Giải dạy rằng: "Hy vọng lại tìm, ngón xuất khẩu, hát khá hát hào dà. (Nghĩa là: điều mirong giận ở lòng mình, lời nói ra nơi miệng chẳng khá chẳng dở vậy.)

Vì thấy sự trái tai gay mắt, nên để lời công kích quá nghiêm, mong rằng chữ qui độc, giá chẳng sắp tờ vào hàng người thời lòng tìm vết, thì là may máng làm vậy.

**Đám cưới**

Ngày thứ bảy 12 Novembre 1921 rồi đây M. Nguyễn-vân-Trung, giáo viên tại trường tỉnh Cảnh-thơ, là linh lang của ông Nguyễn-vân-Thuận, Cựu Trưởng-tòa Cảnh-thơ, phối hiệp cùng cô Agnes Hiếu là ai nữ của ông André Trinh kỹ-lục tại sở Trường-Anh.

Tại nhà M. André Frichon-dep trang hoàng, có treo rợ-rờ. Đám thân bằng quyến-thư và các viên quan luôn cả bà đem. Sớm mai ngày 12 Novembre hai họ đồng đến nhà thờ làm lễ hôn-phối. Có 30 học sinh trường Vũ-Vân vào hát giúp lễ.

Chứng hôn trai M. J. Lê-vân-Dực, Đốc- học trường Vũ-Vân.

Chứng hôn gái M. Thure, Coion.

Bốn q au kinh lời mirong hai họ và chú cho cam sát hôn môn.

**Muôn cho vừa ý**

Ký ước: Bôn-quan có lời phủi rằng: Kương rợc đang nhưng bại nao càng ve vu cai-cy ki-nh-bat nhau nữa. Thế mà hôm nay quân nhiều chữ puy-but gọi là đầu to-rang; trận bù còn giữa với, nếu cọng ngàn thời chưa pti người. Vậy bôn-quan cũng rập cứu lòng, nhưng xin các ngài bao giờ vào cơ một mực thanh-nhã mà biện bat cho ra chính lý thời; vì có điều bao vì hơn từ mà viết vào, tươi quyết không nhận đàng, vậy các ngài lượng biết.

**Xin đọc lại**

Ký báo rồi số 237 khoản "Tin buồn" Bôn-quan kính lời phân tư công bà srong-phu Nguyễn-vân-Tai vì s-n-công sắp lỏn, vậy xin đọc lại là Trầu-vân-Hải.

**Thuốc hay**

LongMy le 7 Novembre 1921. Trong kinh thâm ông và qui quyền. Tôi thấy có bài thuốc Vạn-Linh-tê nơi quan ông rất thân thiện, tôi coi chữa của bạn bạn mà đúng, hồi 1 giờ là chữa, đến 8 giờ tôi, lúc tôi tiến nó ra một cơn chi mìn co mac như mắc tre bé ngàn 1 phân ngoài, bết 2m.70, đầu co hai cái kẹp như rích vậy.

Khi số nó rồi tôi lấy giấy năm kéo ra rừa sạch sẽ lấy giấy gói để đến sang. Mọi người đến coi lấy làm ghê gớm, mà coi sống chữa chết.

Nên tôi xin ông tỏ ra cho người hay đau bụng ngấm ngấm biết, chắc là bị thời tôi nói đây.

Sau xin ông gửi cho tôi 1 gói thuốc Vạn-Linh-tê, tại nhà giấy Long-Mỹ, bé như vậy; Monsieur Võ-kim-Thinh Conseiller Long-Trị, Thanh-Giang LongMy par Cảnh-thơ.

**Giá bạc**

Table with 2 columns: Ngày (Date) and Giá (Price). Rows include dates from 11 to 17 November 1921 with corresponding prices.

**Giá lúa**

Table with 2 columns: Ngày (Date) and Giá (Price). Rows include dates from 11 to 17 November 1921 with corresponding prices.

CÓ BẢNG CẤP CỦA HỘI ĐẤU XÀO MỸ-NGHỀ HANOI BANO KEIN DIPLOME DE MERITE-EXPOSITION DES BEAUX ARTS DE HANOI 192 Cordone- Chapellerie - Tonkinoise GRAVURE SUR METAUX ET MAIRE

**NGUYỄN CHÍ HÒA**

83 Rue Catinal Saigon



Kính cùng QUI-VI đáng rõ. Tiêm tôi có 30 thứ BẮC-KY, 30 ĐÔNG GIAY, LAM NON theo kiểu AU-CHAU kim thời. GIAY đóng bằng DA-TÂY, NON làm bằng GÂY-MOP thiết chế, lớp NÍ-XÂM, BỐ-TRẮNG VÀ BƠ-VANG đủ loại. Tôi cũng có thứ KHẮC CON-ĐÀU ĐỒNG VÀ CHẠM MỘ-ĐIA DA CẨM-THẠCH ĐỀ MỸ. Tôi đã BÀN-SỈ ở LỤC-TINH thiết niêm, đã có nhiều vị rất tin cậy và khon người SƠN VÀ GIAY của tôi làm thiết kỹ càng và giá lại rẻ hơn chỗ khác nữa. Tôi cũng có BÀN GIAY-HY ĐA LĂNG GIẾP ĐA-LĂNG VÀ NHUNG đủ màu GIẾC BẮC-KY SƠN ĐẸN QUAI-NHUNG QUI VI xa xin viết thư về thương nghị tôi sẽ hồi âm lập tức có giá trị SƯỞNG THIẾT RẺ xin chú bôn chiểu cớ cho việc buôn bán của BÔNG-BANG ta đi. Thành lợi trong lúc cạnh tranh này tôi hết lòng cảm ơn.

NGUYỄN CHÍ-HÒA, Kính mời

**Thợ họa chơn dung thiết tinh xảo**

Vừa nay Lue-chôn qui khách ai ai cũng đến công nhân rằng: về phần công-nghê thì người Bắc-kỳ tinh xảo lắm. Đồ mỹ thuật này bôn học chuyên nghệ khác con đầu, khác bôn đồng, làm các thứ như theo kiểu Âu-châu và đông giầy, thì sự kỹ lưỡng khéo đẹp của bôn-hiệu, chữ qui-vi cũng đều rõ biết.

Hiện nay tại bôn-hiệu có một người thợ họa-chơn-dung thiết tinh xảo lắm; người thợ này là một tay họa cổ g có danh tại Bắc-kỳ.

Chẳng những vẽ giống tạc mà thôi lại có đủ tinh-thảo tự nhiên coi như bôn sống. Họa đủ cách đủ kiểu, xin qui khách chiển-cổ, muốn họa thứ một lần cho biết sự tinh xảo của bôn-hiệu. (Hình vẽ trăm nam không phải). Qui khách muốn vẽ in do theo bôn dưới đây rồi gửi hình-kiểu đến, và xin gửi bạc đặc cợc (tức một phần ba cho bôn-hiệu làm tinh. Khi bôn-hiệu tiếp đàng hình-kiểu và bạc đặc cợc tôi lập tức làm liền lại gửi cho qui khách. Chứng hình vẽ rồi sẽ gửi tới nhà giấy thép tại thoh qui khách ở.

Table with 4 columns: NGUYỄN BÌNH HOẠC, THƯỚC TÂY, VIỆT CHU CONTE, and VE VỎ GIẤY TỰA VÀ THỦI. Rows list various items and their prices.

Gửi hình chụp đến mướn họa, hoặc thư, mandai xin đề như vậy.

M. Tăng-khánh Long

Propriétaire Chapellerie, Cordone-rie, Tonkinoise

N° 10 RUE CATINAT N° 10 - Saigon

**Thanh-Phát Cantho**

Tiệm Thanh-phát mới dời về đường Kinh-lập (Cảnh-thơ) có bán đủ các thứ hàng Tây, hàng Tàu, hàng Bạc.

Lành Bắc đen (lành áo), rọng khò từ 6.50 tới 7.50 một áo.

Lành Bắc đen (lành quần) trơn và bông có thứ đẹp khò có thứ rọng khò từ 6\$ tới 7.50 một cây 2 quần;

Xuyến, địa bột gà từ 8\$ tới 9\$ một cây 2 áo;

Lụa có đồ đen từ 12.50 tới 14\$ một cây 5 quần có đư;

Lụa quynh anh đen từ 8\$ tới 9\$ một cây 5 quần có đư;

Sa bột đen từ 8\$ tới 9.50 một cây 3 áo dài;

Satin, cầm nhung, nhung màu và nhiều môn hàng lạ;

Mền lớn nhỏ đủ cỡ, đủ thứ.

Nón úi, nón trắng, giầy ba, giầy tây đủ kiểu.

Đền tây lớn nhỏ nhiều thứ.

Giép quai da quai nhung, giép con nít, tất và giá nê hơn các nơi (mua về bán lại sẽ tính giá riêng)

Hàng tôi nhum tại Cao-lãnh (Sade) không hề trở, diên lang vì chắc làm.

Tiệm tôi có trữ nhiều thứ bộ may mùng rất đẹp; giăt không hề cháy. Mỗi cây bé dài 20"50, bé ngắn 0"80:

Tức sát 26\$ một cây

Tức sát 15\$ một cây.

Mua từ 10 cây sắp lên thì được trừ tiền huê-hóng 10% (một trăm hơn mười đồng).

Qui khách có dịp đến Cảnh-thơ, tôi kính mời ghé tiệm tôi chơi cho biết, vì nào ở xa muốn biết giá hàng xin viết thư thì tôi sáng lòng đing giá chất hoặc gửi giê coi làm kiểu (Echantillon)

Còn mua thì tôi gửi theo nhà thư, đem đồng tiền mà lãnh hàng. (Contre remboursement).

NGUYỄN-VĂN-XƯƠNG

Chủ-nhơn cấn-cáo.

**Chợng tài Thạnh**

Chợng tài Thạnh chuyên sửa chữa và sơn sơn đồ gỗ mỹ thuật và đồ gia dụng.

PHÙNG-CHI-FU - CHỦ-RIEM

Kính cùng quý vị đặng tường, nay tôi mới lập một trại đóng và sửa ghe có sẵn và hệ tiện bề ứ và kéo ghe.

Tiệm tôi cũng có bán các thứ dây era đủ thứ các loại mà tốt giá lại nhẹ hơn các nơi.

Chợng tôi biết lễ nghi của người An-nam nên tiếp rợc quý vị vừa lòng loãn loãn chủ tiệm này khi trước có làm chủ sự tiệm era hiện là Quảng-tài-Lợi, thì ai ai cũng biết rằng người ấy biết chiểu hiên đái si bực nào.

Xin qui ông qui thầy có cần dùng mua dây chong đóng hay là sửa ghe đến tiệm Quảng-tài-Thạnh thì rõ. - CẢi xin qui-thầy thương.

Kính cáo.

**Thuốc diên hiệu GLOBE**

(TRÁI ĐẤT)



Hát đá ngon, dễ đánh lâu được không mốc, không mục. Tại Hãng Denis Frères có trữ bán



Hỡi người Annam! Sao để tiền bạc ra khỏi xứ mình?

**Hãy dùng thuốc hút hiệu CON GÀ**

thuốc chưa vấn và vấn rồi

VÌ THUỐC NÀY NGON HƠN HẾT.

ĐÃ THOM THO LAI GIÁ RẺ HƠN CÁC THỨ KHÁC.

Thuốc CON GÀ trồng tía tại xứ Đông-Dương

Nên giúp hội Société des Tabacs de l'Indochine,

66 Boulevard Bonnard - Saigon

hầu giúp muôn ngàn người Annam.

**Phước! Phước cho kẻ gặpcủa qui**

Ái cũng muốn dùng chữ TRƯỜNG SANH (SÔNG TẮC) cái sơn nguyên Ái Ái Ké được vì chẳng gặp LINH ĐƯỢC (mộc này).

Nay có một thứ thuốc gặpcủa đặng công lâu và mạnh gọi là TRƯỜNG SANH LINH ĐƯỢC. - Là thuốc tể bổ khí dưỡng sức, sửa huyết.

Qui ông qui bà cũng háng viên quan đều dùng, lại giữ sẵn trong nhà luôn cho con cháu được mạnh khỏe.

Nó trị bịnh nóng lạnh, bôn ướt, các thứ bôn trái, chói nước, nóng lạnh đày đura bởi ban trái mà ra, nhứt đầu, đau bụng, giết sên lầy, đau ruột, một, bôn thẩu đả dưới. Cứu chứng di sinh mộng tinh, ăn không ngon và chảm tiêu, hay mớ chảm bao, nhứt mớ, đau lưng, đau hông, tê bại, ho, suyễn, kiết, thũng sưng mình mẩy.

Trị các bịnh đên bà bởi khí huyết hư mà ra đau mướn. Con nh hay đau cơ ngũ bất cầu bịnh coi hãy bôn chỉ cho nó đặng thì chắc sẽ trở nên mập mạp mạnh mẽ.

Đã có trăm ngàn người nhờ thuốc này rồi. Có nhiều người đau sán non đặng đó thứ thuốc không hết mà đặng thuốc này ít ngày thì đặng mạnh.

Người mạnh mới tới nếu uống đôi ba viên đặng ngon ăn, ngủ khỏe, và rợc các chứng bịnh; khi đặng trời đặng nó mà rợc mạnh.

Kể họ lao nếu dùng thuốc tể này thường, thì cũng giúp sống thọ gia đưc. Không kỳ thái mà lại dưỡng thái, không kỳ hàn mà lại hàn hàn hay làm.

Kể đau mới mạnh người ốm yếu hãy dùng nó đặng mau khỏe. Ái muốn dùng thuốc này mà sợ thì thật rất tốt hơn hết, không phải úi, nó và dộc tẩy đăm.

Thuốc này chẳng phải một thứ với các thứ tể khác chut nào. Hãy coi cho kỹ mới gọi thuốc có đóng dấu (marque déposée) hình con Gà là dấu đã cấu chứng tại Tòa Saigon ngày 21 Decembre 1920. Ái trừ bán lại thì có giấy làm chứng. Nhiều tiệm Annam tại Saigon đều có bán.

Muôn cho chắc (chính gợc) thì gửi thư cho Monsieur Nguyễn-vân-Tai (Jean-Fierre) ở Thingê par Saigon mà mua thì sẽ có thuốc gửi lại.

Ban tiền mặt mỗi gói 0\$40. Mua nhiều sẽ tính nhẹ hơn. Muốn giúp ích cho đồng bang, chẳng chut cầu lợi vì nó qui giá và tay hơn các thứ tể khác xa lắm.

Phước! Phước cho kẻ gặpcủa và biết dùng TRƯỜNG SANH LINH ĐƯỢC!!

Coi cách dùng trong toa cho kỹ. Xin biết rằng: 1- chẳng phải một thứ với các tể khác; 2- Tể chỉ đặng đôi ba cây sẽ thấy sức bịnh nghiêm nó là thế nào.

**Tiệm thợ bạc**

CỦA M. CAO-VĂN-HY

108 Boulevard Bonnard - Saigon

Tiệm này có bán đủ các thứ đồ ứ trang theo kiểu kim thời, xinh đẹp khéo lạ về cùng, những là: vàng vòng, chuỗi, hột, hoa tai, cà-rá, giầy chiến, neo xuyên v.v. kiểu chảm rất nên huê đạng.

Xin các bà, các cô hãy đến xem thử một lần thì biết.

Nay kính Cao-văn-Hy kính khải.

**Kính cáo**

Kính cùng bà con có bác đặng hay tôi là Nguyễn-vân-Nên, người báo thủ gia tài của LUYNH-CÔNG-TÂN và NGUYEN THI-VAN và con là HUYNH-CÔNG-QUYEN Nay HUYNH-CÔNG-TÂN qua đời đã đặng hai năm, nên tôi kính cho có bác hay rằng: như ai có làm đứ chi cang hê đến phần của tôi báo thủ gia tài hay là bắt mớ người này làm tờ giấy chi với kẻ khác, phải có chữ của tôi làm chứng mới đặng còn như đứ nào tôi không biết không hay thì các vị cứ yên tâm xin toả bôn bỏ má người ấy lại bị thiệt hại nữa.

Nay kính

Nguyễn-vân-Nên, Propriétaire Cảnh-thơ, Cảnh-thơ, le 25 Juillet 1921

**Hỡi Đông bang**

Trong xứ ta có lo đợc một thứ rợc ngon làm kêu là RHUM-STARLA làm rọng háng nước mĩa.

Ta nên mua rợc này mà uống, vậy mới là tở y bính vire cái môi lợi trong xứ ta đó.



SOCIÉTÉ DES SUCRES ET RHUMS Antho Corbinchine

VẬY MÔI LỢI Càng ngày về tay đôn hương

**Muôn mua mật ong**

Ái có MẬT ONG muốn bán mấy tạ xin do nơi Bôn-quan An-quan An-Hà Cảnh-thơ

**Tiệm khác con đầu**



Kính trình cùng qui khách đặng tôi tiêm tôi trước ở số nhà 83 đường Catinal và số 130 đường Pellerin, nhờ coi bực chơn chữ quan to chiểu cớ thì công nghệ của tôi đã thành hành bấy lâu nay.

Vậy tôi đã đên lại số 96 công đưong Pellerin vẫn chuyên nghệ khác con đầu đàng, cao-su, bôn đàng, bôn da, cầm thach đờ mớ, có hạn đờ các thứ con đứ Tây gọi là Dale-t, Vibro-rot, Foliolet, Composteur, elev. v.v.

bán đờ phu tưng theo cợc con đầu giá rẻ đờ lỏi mà làm mau, có tin Cáo que đờ gửi cho qui khách nếu qui khách muốn đờ đờ kiển nào thì xin gửi thư cho tôi lấy Catalogue lra kiển mà đờng tôi sẽ hết sức làm cho vừa ý các qui khách. TRAN-DUY-BINH Graveur - 96 Rue Pellerin - Saigon

An-phong

Bijouterie Supérieure de Chine

et de l'Inde

CAO ANH

Kính trình kính báo... kinh trình kính báo... kính trình kính báo...

Cao Anh: Nguyễn Xuân Trọng

TIỆM

Trương-vân-Mạnh

Có các xe máy... có các xe máy... có các xe máy...

Xe xe thương-hạng



biển Pneu Ber... biền Pneu Ber... biền Pneu Ber...

Quyền Tư-tụng-thẻ-lệ

Quyền tư tụng... quyền tư tụng... quyền tư tụng...

HÀNG HẬU GIANG

vốn đông 1.000.000 l

Hàng này của Langsa và Annam... hàng này của Langsa và Annam...

Rượu rơm hiệu Stella

Có bán lẻ, bán sỉ và cho... có bán lẻ, bán sỉ và cho...

TRAI THỢ MỘC, CHĂM VÀ CÁN HIỆU

Nguyễn-long-Thảo

Sáng tạo các đồ... sáng tạo các đồ... sáng tạo các đồ...

Kính mời quý ông... kính mời quý ông... kính mời quý ông...

Nhà ngà ya nhà hàng

ban cơm tây

BIỆT-TAN-PIHÉ-LU

ở đường Bô Ma... ở đường Bô Ma... ở đường Bô Ma...

Khương-thời-dit

Trần-van-Gông

178 Bô Ma... 178 Bô Ma... 178 Bô Ma...

Cáo-bạch



Có bán các... có bán các... có bán các...

Cáo-bạch

Kính mời quý ông... kính mời quý ông... kính mời quý ông...

Tốt-chịu-lạnh

Tốt chịu lạnh... tốt chịu lạnh... tốt chịu lạnh...

XIN-LU'U-Y

Ky-tan... ky-tan... ky-tan...

La-vân-Trọng

CANTHO

Ban sỉ và bán lẻ các... ban sỉ và bán lẻ các...

Lưu ý, hàng, xuyên... lưu ý, hàng, xuyên...

Là chi rỗng may áo... là chi rỗng may áo...

Mén tây bằng lông... mén tây bằng lông...

Đu đơn ba các... đu đơn ba các...

Có nhiều thứ... có nhiều thứ...

Nón ô feutres và... nón ô feutres và...

Chức quý khách... chức quý khách...

Hàng gửi theo... hàng gửi theo...

Nếu gửi tiền... nếu gửi tiền...

Gởi thư đờ... gởi thư đờ...

CÓ-BẢN

Tại Garage Central... tại garage central...

MỸ-KỸ

FRIGNNG NGOC-GHI... frignng ngoc-ghi...

Một-việc-khả-lâm

Có quan Giám... có quan giám...

Đồng-hồ-hiệu-LIP

Đồng hồ mà... đồng hồ mà...



LA MARQUE FRANÇAISE... la marque française...

SAO VAY? Sao vay?

Vì máy nó... vì máy nó...

SAO NỮA? Sao nữa?

Vì nó là... vì nó là...

THIỆT KHÔNG? Thiệt không?

Mua thử... mua thử...



MARQUE FRANÇAISE... marque française...

CÓ TRƯ-BAN-TẠI: Có trụ ban tại?

Hàng LES GALERIES... hàng les galeries...

Tại nhà in Hậu-giang... tại nhà in hậu-giang...

Nhà in Hậu-giang... nhà in hậu-giang...