

TRẦN-ĐẮC-NGHĨA

TUNG-LÝ

Giấy bán nhật trình

BỘN QUỐC-NGŨ:

Trọn năm.....5\$00

Sáu tháng.....3 00

BỘN LANGSA:

Trọn năm.....3\$00

Sáu tháng.....2 00

BÁN CHUNG HAI BỘN

Trọn năm.....7\$00

Sáu tháng.....4 00

AN-HÀ-BẢO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM
ÉDITION EN QUỐC-NGŨ DU COURRIER DE L'OUËST

Organe d'Informations Agricoles, Commerciales et Industrielles

NHÀ BÁO Ở TẠI ĐƯỜNG Boulevard Delanoue - Cantão

TRƯƠNG-QUANG-TIÊN
CHỦ BỐT

Về việc mua bán hay là mua nhật-trình xin đề thơ cho M. TRẦN-ĐẮC-NGHĨA

Lúc mua báo xin các ngài chiếu cố, gửi số tiền luôn, hẳn-quản lấy làm thâm cảm.

Những bài gửi đến không đăng lên báo được thời không lẽ trả lại, xin các ngài lưu ý.

LỜI CẦU XIN

Các chức-việc làng, tiền lương ít quá!

Buổi này là buổi vật-thực mạt-mô, sinh-kế eo-hẹp, con người sống bằng gạo châu củi quế, thật hàng ngày phải tuồng chẳng biết bao nhiêu giọt mồ-hôi mới kiếm được bữa ăn. Vì cơ mà nhà nước trông được chỗ yếu-cần của ta, nên số nào cũng đã tăng lương bổng lên hàng rưỡi buổi trước. Lương bổng đã tăng lên như thế, nhưng đi-tắc đã đi vào các khoản chi dụng hàng ngày? đi-tắc đã bằng lúc ta lãnh ít tiền mà vật-thực, nhà phố, y-phục còn rẻ kia?

Người giúp việc các sở đã được tăng lương, thật là một cái hạnh phúc, đáng ghi tạc ân-đức của Chính-Phủ vậy. Nhưng còn một hạng người, chắc nhà nước vì công sự bao-quát quá mà không thể xem thấu hết. Hạng người mà Bồn-quản muốn nói đây là các chức việc làng: Cai-tuấn, Phó-tuấn, Trùm, Trưởng. Thật các chức việc làng có công càng rất to cũng hưởng thù lương. Lúc nào công phu cả việc nhà, dè lo công sự, thương không an-giật, thay phiên canh gác suốt đêm. Thế mà an-chẳng mấy đồng lương, phải làm lụng trót ngày mới mong đủ nuôi miệng.

Bé làm ăn của họ, thật cũng lấy làm cam-go lắm, vì đêm phải có tại nhà-việc, còn ngày thì chỉ tánh được không mấy giờ, nào đi đóc thuế cho làng, nào nơi hương chức nhóm, nào lo việc đình việc miếu v.v., hết chuyện kia đến nỗi này. Thêm thời buổi này, trộm cướp rầm-rập như pháo nổ, sự canh tuần lại càng phải nghiêm-nghặt lắm mới được. Nhiều làng chỉ xuất tiền mười dân canh ít quá, bữa tên, mới têu một đêm một cái hoặc hai cái là cùng. Bàu ấy tại nhà việc thời không còn làm gì khác hơn là ngủ cho có chừng, ngủ đến sáng rồi về.

Mà thật thế! cứ nói cho chính thì: một ngày làm công công trên ba bốn cái, tội gì lại thức sáng đêm, hân lãnh một hai cái, mà sáng ra phải phải cả ngày. Cơ nên trong các hương-thôn thương bị kẻ gian khuấy phá người lương-thiện là công gì thế. Nhà nước là cha mẹ con dân, mong rằng: nên xét đến mà tăng lương cho các chức việc đã đầy công công thôn-xã kia, và cho phép công-như lương xuất trả dân canh được rộng thêm, hẳn mua cái giẻ ngũ chúng nó, thời mới mong sự canh gác có công-nhiệm. Kia một lên cái-tuấn, giá năm mươi tuổi, giúp việc làng trót con cái, mà nguyệt-bổng chỉ lãnh được mười đồng, ấy tưởng có đủ vào dân.

Nói chi: vật thực mạt-mô, vật dụng tăng giá, nào có riêng ai. Bất cứ người làng nào, dân cũng-không đến đâu

cũng phải ngày hai buổi cơm, mà ngoài ra thời những lời chi-phí vật-không kể đến. Thế thì hạng người giúp việc nhà-nước đối với hạng chức việc làng, cái điều cần yếu cho kịp sống, cho thân thể, nào có khác gì nhau.

Hiếm vì hạng thâm xuân tới chấy, vậy Bồn-quản xin thay mặt dân, cầu nhà nước dờng hạng chức việc này, thời thật là may-máng lắm. Dân chúng đã gọi nhuần mưa-móc, cúi xin mưa khắp cả vùng.

An-Hà-Bảo

HÀI ĐÀM

Sư-tử đa tình

Đọc sách thầy một con sư-tử đa tình, hàng ngày đến ve-vàng con của lão tuấn kia. Một hôm, con ấy học lại với cha. Cha xin mời sư-tử đến. Sư-tử mừng quýnh, lật đật đến liền. Lão phán rằng: Nghe đầu ngài có lòng hạ cõ đèn con nhỏ, nên thương đèn má chuyện tro với nó.

Thật nhà tôi hữu phúc lắm, nhưng lời thật xin phán ngay. Mong ngài bên làm, rằng ngài to làm, ước gì ngài có thương đừng chấp cho tôi bề hèn rằng và mong đi, thời tôi mới dám cho trẻ sánh duyên, vì bình không, để khi ngài nặng nề hơn, ở chẳng khỏi tưởng máu, sêu hãm. Sư-tử đang lúc say vì nết chết gì tình, nên nghĩ cho hữu lý.

Nam dau xuống, lão tuấn bề, cả mong, cả rằng, rồi xách đèn đập cho lán một trận, hân bị đau quá chạy u một nước, chúng dám ngóay đầu.

Đọc phương đa tình, đó là cái gương dè soi chung. Nào-Dời.

VĂN UYÊN

Hòa vận bài thơ trong quít chiêm bao của M. Phạm-bá-Đạt (An-Hà N. 232)

Phải chăng, chẳng phải việc trong mộng,
Bỗng thấy lời khuyên dạ nào-nàng.
Số chi đã đánh an thừa giã,
Phấn anh xin tưởng việc sau cùng.
Kia đoàn châu trẻ còn thơ dại,
Nọ nói nhà đơn thể phải tưng.
Đâu có linh-hồn về mách báo,
Thiền đường Đương-cảnh khó bề chung
Mọi-phu của Madame Diệp
Nguyễn-QUANG-Côn
Đề ai thâu rõ việc trong mộng...?
Huỳnh-hoặc nghe chi nói nào-nàng.

HÁT CẢI LƯƠNG

Mấy tháng nay cá phong-trào hát Cải-lương ùng-ùng như sấm-dày, phớt-phớt như mây bay. Chẳng có một làng nhỏ, một tòng to nào là chẳng biết cuộc hát cải-lương tân thể. Cho hay mục-dịch hát cải-lương thật là cao xa huyền diệu, nhiều văn-chương-gia còn chưa làm trọn phật-sự thay, huống hồ chi mấy nhà văn-bập-đề nổi học-thức thô-sơ tài nào đặc tướng, không phạm nhảm phong-tục lối của ông cha để lại?? Thấy đặt tuồng dữ vì chẳng khác một anh cầm lái ghe, hề sai một li đi một dặm!

Thà có một hai bạn hát cho xứng đáng, không phụ hai chữ **Cải-lương** còn hơn một hai chục bạn mà chẳng ra gì. Chẳng nên thấy lợi mà ham, phải hình phong-tục của mình là trọng. Chớ hí-trưng phục lòng người rất dễ, cảm bưng thiên-hạ rất mau. Vậy chẳng nên đem những bản tuồng vô vị, pho-diễn trên sân-khấu cho mọi người nghe, mà thêm nặng lối cũng như-quá xá-bội.

Những tiếng ca dẻo-dắt, tiếng bình nỉ-non, những câu lên-bồng xé-đong-trâm, xen lẫn vào tiếng đờn ai oán, làm cho mê-một sắp trẻ thơ, thâu linh-hồn bọn thiếu-niên nhe tri. Vì vậy mà nảy ra việc con hồ cha, trò trốn trường, em từ chi, nhập nhau lại mà thành một cụm mây khói đen. Trước đã vô-bộ cho kẻ thôn phu, sau lại nhận chìm ghe của giảng-hồ khách. Sơ thay!!

Vừa cập sách vào trường, ngày hôm qua còn mặc áo bờ quần vải, lo rách cả nổi cơm, mà nhập vào một gấun hát cải-lương nào, miêng có tiếng ca thốn-thốt, bộ-tịch là-lời-thi thoạt ubiêu đã được mặc áo lụa quần lam, mang đôi dép Bào. Mau đổi bình sữa đựng, sự sung sướng của bàu gấun đưa đến thâu-thinh, ai mà chẳng thích. Vừa bước ra sân khấu, trong lúc muốn mat trong vào mình, thì đã có giọng đờn tiếp-rước khoái-lạc biết là bao. Đem lại thì mình mặc một bộ đồ lụa soạn, hàng không thì cũng bộ đồ u-học, uốn mut-sơ-lich, đôi giày á là mô-dơ. Lại qua trên sân khấu, lui tới trước kẻ một phượng mây ngài, bỗng nhiên trong buồng lộ ra một cô sắc nước hương trời, mặt như đối phẫn, môi đỏ quá bói sou, ấy là tình, ấy là duyên của chàng thiếu-niên ra trước. Dùng một bài ca dẻo-dắt, một câu bình êm ái tức thì có con gái phải vào trong tay mình!!!

Còn chi để lựa, còn ai không ham, kỹ-giả xin hỏi?

Vô-Hà-Nhiên

Lúc ở Đương-Trần còn xét kỹ,
Huống về Âm-Cảnh luận khôn cùng.
Giữ câu chi bằng câu phụ xứng,
Giữ chữ nào hơn chữ phụ lung.
Đã biết số trời nên phải chịu,
Trước sau vận giữ thì cũng chung.
HỒN MADAME DIỆP

TỰ DO DIỄN ĐĂNG

Bản về lời Cải-lương của ông T. m. K. và ngộ cùng ông T. m. K. Bảclieu

Ông Tăng-minh-Kê! Hôm nay ông thấy Đôn-xang ta nhiều người ra lập gánh hát Cải-lương, có nhiều lời chưa đặt-biệt, ông mới xuất tư-bôn mà lập một gánh, mong làm cho đúng-dáng theo lối cải-lương. Vậy cũng nên ki en ông là người có chí nhiệt-thành cùng quê-vực. Ước chi lời cải-lương của ông tấn bộ mãi, thanh phát mãi, hầu để gương tốt cho đồng-bang ta.

- Mà 1. Ông Cải-lương đi gì?
- 2. Ông học-thức thế nào?
- 3. Ông dùng người thế nào?

Ấy là lời hỏi ngay thẳng của tớ, chớ tớ không hề dè ý xuyên-tạc ông T. m. K. xin ông và lục-châu biết cho.

Mấy câu hỏi trên đây, không đợi ông T. m. K. trả lời, tớ xin thay vì ông mà đáp ngay cho, vì tớ cũng người đồng hương cùng ông, tớ đã thấu đáo như vật tình này và cuộc hành-dộng của ông rồi đó. Ông T. m. K. cải-lương đi gì?

Ông T. m. K. là người đình thương, có ý thao việc một chút, ông lại sáng tư-bôn, nghe đầu ông vì tích giận môi vì đồng-chi kia ở Socriang đem lại hát tại Bảclieu, có điều cốt khi ngạo dân Bảclieu là phen, maox v.v., ông thấy vậy tức mới xuất tư-bôn, quyết chí lập ra cho người không còn gọi phen...mình nữa, chớ lâu nay ông chưa hề dè ý sắp đặt về lối cải-lương bao giờ. Ông cũng noi theo lối cải-lương của mấy ông trước kia, cũng nhào-lộn, leo-treo, cũng ca-ngâm đờn-dịch vậy thôi. Nghe đầu ông vừa tình vừa làm độ chừng hai mươi ngay thì đã thấy đem ra khỏi hát.

Quá vậy! hôm 18 Septembre rồi đây, ông khởi hát tại rạp "Vlah-ca lợi-lạc". Thiên hạ thính-lạc thoạt nghe tập, thoạt thấy hát, thì lấy làm lạ, không hiểu vì sao ông T. m. K. có thể tình mau vậy.

Tiên hạ rùng-rùng đi coi, bộ được ha hôm, ông lại xếp gánh thời hát, ông nói về tập trên thêm rồi sẽ hát lại. Tớ không rõ ông T. m. K. cải-lương đi gì như thế: thoạt hát thoạt thôi? Hay là ông vì tập tư-bôn, không đủ lương-thực cho con hát ăn, nên ông tình bất vai hôm đặng thâu tiền chi tiêu phải chăng? Ông học-thức thế nào?

Đại phẩm kẻ nào muốn ra cải-lương, ít nữa phải có tư-bôn và học-thức cho rộng. Lấy tư-bôn mà sắp đặt bề ngoài, đem học-thức đang bay-bỏ khuôn trong, vậy mới đủ tài cải-lương. Ông T. m. K. hẳn-học không thạo, Tây-học không thông, quốc-ngữ ít giỏi. Vậy ông cậy đi gì mà cải-lương? Ông cậy tư-bôn làm nền-học-thức chính nghĩa là ông muốn người có học-thức đặt tuồng đặt lớp. Mà người học-thức của ông là thế nào, câu sau này tớ sẽ giải quyết.

Ông dùng người thế nào? Người đặt tuồng cải-lương là ai?

rường cốt của cái nhà, xương sống cho con người. Nhà không xương cốt cho chất thì phải xiêu ngã, người không xương sống cho cứng thì khó vững vàng. Lấy đó mà suy thì cái văn mạng hư nên của cuộc cải-lương là do nơi tay người đặt tuồng đó. Ông T. m. K. dùng ông Trần-xuân-Thơ là người có học về lối hẳn-tự để làm thầy đặt tuồng cải-lương. Tuy ông T. x. T. thông Hán-vy, nhưng ông chưa rõ cái mục-dịch của hai chữ cải-lương, vậy thế nào ông đặt tuồng cho hay đặng. Lối văn ông thật có, câu chuyện ông thật xưa, tớ chưa hề phục được. Ông đem thơ Văn-Tiên của ông Đỗ-Chiêu, nương theo lối ngâm mà sắp tuồng tuồng. Tớ cũng phục, đó là gương trung-trình hiếu-nghĩa, nhưng hém vì câu tuồng kho nghe quá. Ai đời ông quan mà dám cá gan viết Bùi-Kiểm là tuồng Vô-tiêm, thâu Đếm v. v. L. Thử nghĩ: ông quan đầu là lực thần tiêu đi xưa, đã đứng làm thân ông quán (tổ mình mình biết) phải giữ một mực chiều tiến dãi si, tiếp rước khách khách một cách niềm-nở, nói cho cùng mà nghe đầu nhưn-khách có lẽ ông lời, thì cũng cam chịu, chớ ông quán nào dám mang nhiệt lại bao giờ?

Phượng chi, Bùi-Kiểm tuy là đứa tiểu nhân, nhưng cũng con nhà hào-bộ, mới được dự cuộc ứng-cử và đóng tịch với Văn-Tiên; Kiểm eo ngu thế vào đi nữa, quan nói cao xa nghe còn đặng, chớ miết tuồng Đếm, Kiểm lại chịu nhục mà bàu thâu sao? Tớ tưởng, nếu lúc ấy quả vậy, thì có lẽ Kiểm cũng thương cho ông quán.....

Còn ông T. x. T. làm thơ: Nguyệt-Nga biết Bài-ông đó:

Minh-linh-ga phẫn ở Bài-ông,
Tình việc nhưn duyên nghị ngàn tòng,
Em nghĩa nữ nào đành gọi ợ,
Anh nuôi sao lại muốn xưng chồng,
Giọng trau ép-uông gan sang-sui,
Lông sứt ưng hươ dè nào-nàng

Bức tượng vai mang theo đang đờn,
Cầnu trường hiên-quanh một mình không

Đo! chiu-tôn Thi-ông xét coi câu phá thừa có đung vào đầu chưa? Nghe như bài-ông nuôi Nguyệt-Nga, rồi Bài-ông lại muốn kết duyên cùng Nguyệt-Nga nữa đây mai (luân-thương điều-dào quá) câu cập luận: giọng trau là giọng đờn?

Ông T. x. T. biết chưa? tiếng dè, trau là tiếng tam sao thất bốn, người ta gọi thâu vè, dờn vè, người vè, nghĩa là kẻ ấy hay vè vãng đờn bà con gái (xâu). Tiếng vè nhưn do mà lưu-truyền lâu ngày thành ra tiếng dè (ấy là tiếng nói dờn, nói trau dè là thu giọng trau trầu nên tục cũng bắt đầu qua tiếng trầu mà gọi nữa, thì thành ra sự trật xa lắt. Vậy tiếng trau an nghĩa vào đâu? mà lại Nguyệt-Nga là con nhà văn-chương lẽ đâu lại dụng tiếng trầu nghe ra thò dè đường ấy! Mà sắp luận này ông lại dè cho điệp tự thái qua (lòng, dạ, gan)

ngĩa hai chữ ấy cho đúng, đúng, soạn đủ tâm bình thì, sắp cho đúng lối văn thương có v.v., cơ mà lời kêu ông bày hình như thế, bầu luận cho đặt biệt lối văn chương cốt là chàng phụ cái hi-vong của lão tiên sinh T.V. và để cho ông còn nhìn câu *Thầy mà ngan* khỏi hổ với lương tâm vậy.

Chê được là làm được, lẽ ấy vẫn cứ nhen, tờ đầu chưa rõ tài ông, nhưng cứ bình tình mà độ thời kỳ quyết như thế. Đây là không lẽ trở lại blu-lô cái ngoạ-thái ra mà sắp ông vào hàng người bắt đầu...hạng người óe ếch, chề lão Christophe Colomb tám Tam-thế-giới chẳng tài gì, mà tự mình không toán được phương... chỉ vô cho nóng trứng gà là tuyệt lối!

Rằng: từ âm-chế ông một cách rất đặc-biệt, thời thất làm to, ông còn chính xét lấy. Phương chỉ, lão tiên sinh T.V. muốn có Thôn-câm-Lê là ai, ông chẳng giám viết dịch danh, không chừng mặt luận giải, thời rõ ra là ông còn thiếu gan ruột nhiều. Chỉ như riêng phần tờ, thật dư biết ông, nhưng cứ một mực tình-luông, là vẫn vì cái mặt-nghiep đó.

Thời! suốt bài ông chỉ kim cở, cốt nói cho qua cái chương-trình của lão tiên sinh T.V. thời còn giá trị gì? Từ đây bài ông ra đây, chắc cũng rướm tai chừ độ-giá làm! nhưng trước có nói điều mấy chữ mà ông còn bảo là âm-chế một cách rất đặc-biệt thời nay vì không đàng bài này, lẽ còn âm-chế đến đâu?

«Biết tên cũng không biết cũng không bỏ ich gì trong sự cao-thấp! nếu phải ai công nghĩ như thế, thời o đầu lão tiên sinh còn chề rằng không phải mặt-Thủ-hào», có lẽ-thì còn bảo rằng «chau ngay toán người ngật-ngừng giữa xã-hội».

T. Q. Tiền

THỜI-SU

Giá bạc

Thứ sáu... ngày 7 Octobre	76.90
Thứ bảy... ngày 8 Octobre	77.00
Chủ nhật... ngày 9 Octobre	id
Thứ hai... ngày 10 Octobre	78.85
Thứ ba... ngày 11 Octobre	79.90
Thứ tư... ngày 12 Octobre	id
Thứ năm... ngày 13 Octobre	id

Giá lúa

Lúa chớ đến nhà máy mỗi tạ 100 kilos là:

Thứ sáu ngày 7 Octobre	4885 à 5805
Thứ bảy ngày 8 Octobre	490 à 510
Chủ nhật ngày 9 Octobre	495 à 510
Thứ hai ngày 10 Octobre	495 à 515
Thứ ba ngày 11 Octobre	id
Thứ tư ngày 12 Octobre	id
Thứ năm ngày 13 Octobre	id

Cántho
BẮT ĐĂNG BỆM NỬA
Ngày 5 Octobre 1921 tên Trần-vân-Ngọc vào tiệm chệch tại Trồn mua hàng. Ngạc trá bằng một tấm giấy sáng serie P. 34 là giấy mà tàu Fourichon đã mất 500.000\$ đồng đó. Chê ấy cho quan Chủ-quân Văn-thế-Lạc hay, người đến bắt liền. Nó khai rằng bạc ấy của mấy tên bộm cho nó, hầu dẫn nó kính miệng

Trường Vô-Văn
(Cántho)

Trường Vô-Văn xưa nay dạy thi Bằng-cấp sơ-học (Certificat d'études local) mà thời nay lại lập thêm ba lớp trên, để dạy ba năm cho đi thi lấy Bằng-cấp sơ-học và tài-năng (Diplôme de fin d'études ou Brevet élémentaire).
Octobre 1921-khởi lập lớp b1 (1^{er} année)
Août 1922-- lập thêm lớp nh1 (2^e)
Août 1923..... lập nh1 (3^e)
Vay ngày 17 Octobre 1921 khai trường dạy lớp b1 (1^{er} année). Có thầy Tú-tái-van-chương bác-vật giỏi dạy.
Tiểu học chính như vậy:
Externe -- mỗi tháng -- 10\$
1/2 pensionnaire -- id -- 11
Interné -- id -- 18
3\$ học trở trước đình chương 30 trở mả thời.
Cántho, le 5 Octobre 1921
VÔ-VĂN-THOM

**CƠ BẢNG CẤP CỦA HỘI BẦU XẢO MỸ-NGHỆ HANOI BAN KHEN
DIPLOME DE MERITE-EXPOSITION DES BEAUX-ARTS DE HANOI 1920
Cordonnerie - Chapellerie - Tonkinoise
GRAVURE SUR METAUX ET MARBRE**

NGUYỄN CHÍ HÒA

83 Rue Catinat Saigon



Kính cõng QUI-VỊ đấng rỏ. Tiệm tôi có 30 thứ BẮC-KỶ giới ĐONG GIẤY, LAM NON theo kiểu AU-CHAU kim thời. GIẤY đõng bằng DA-TÂY hệt, NON là n' hàng CÂY-MÓP thiết nhe, lớp NÍ-XÁM, BỐ-TRẮNG VÀ BƠ-VÀNG đủ kiểu. Tôi cũng có thứ KHẮC CON-DẤU ĐÕNG VÀ CHẠM MỘ-ĐIÀ ĐA CẨM-THẠCH ĐỀ MÃ. Tôi đã BÁN-SĨ ở LỘ-TINH thiết nrieu, đã có nhiều vị rất tin cậy và khõn người NON VA GIẤY của tôi làm thiết kế cang và giá lại rẻ hơn chỗ khác nra. Tôi cũng có BÁN GIẤY-ĐA ĐA LẮNG GIẾP ĐA-LẮNG VÀ NHUNG đủ màu QUỐC BẮC-KỶ SƠN-ĐEN QUAI-NHUNG QUI VỊ xa xin viết thư về thõng nghĩ tôi sẽ hời Am lập tức có giá BÁN-Sĩ riêng thiết rỏ xin chừ tôn chiểu cõ cho việc buôn bán của ĐONG-BANG ta được thanh lợi trong lúc cạnh tranh này tôi hết lòng cảm ơn.
NGUYỄN-CHÍ-HÒA, Kính mời

Thợ họa chơn dung thiết tinh xảo

Xưa nay Lục-châu quý khách ai ai cũng đều công nhận rằng: về phần công-nghệ thì người Bắc-kỳ tinh xảo lắm. Đã mấy nă n nay bốn-hiệu chuyên nghẽ khác con dấu, khác bầu đồng, làm các thứ nõn theo kiểu Âu-châu và đóng giày, thì sự kỹ lưỡng khéo đẹp của bốn-hiệu, chừ qui-vị cũng đều rỏ biết.
Hiệu nay tại bốn-hiệu có một người thợ họa-chõn-dung thiết lảnh nghẽ lắm; người thợ này là một tay họa công có đnh tại Bắc-kỳ.
Chàng nững về giống tạc mà thời lại có đủ tinh-thần tự nhiên coi như bình sống. Họa đủ cách đủ kiểu, xin quý khách chừ-cõ, muốn họa thì một lần cho biết sự tinh xảo của bốn hiệu. (Hình vẽ trăm năm khõn phai). Quý khách muốn vẽ in do theo bản dưới đây rồi gửi hời-hiễn đến, và xin gửi bạc đặc cõc trước một phần ba cho bốn-hiệu làm tinh. Khi bốn-hiệu tiếp đàng hình kiểu và bạc đặc cõc thì lập tức làm liền lại gửi cho quý khách. Chừ g hình vẽ rồi sẽ gửi tới nhà giấy thép tại thnh qui khách ở.

NGUYỄN HINH HOẶC BÁN ANH	THƯỚC TẮT	VIẾT CHỈ CÕN TẾ VÉ DẤU MÀU PEN- VÉ VỎ GIẤY TURE A L'HEULE	
Bán Anh	0 40 x 0 50	19\$00	40\$00
Bán Anh	0 50 x 0 65	15 00	45 00
Nguyễn Anh	0 50 x 0 80	25 00	60 00
Nguyễn Anh	0 70 - 1 00	35 00	90 00
Nguyễn Anh	0 90 - 1 40	45 00	120 00

Gửi hình chụp đến vườn hoa, hoặc thư, mandat xin đề như vậy:
M. Tăng-khánh-Long
Propriétaire Chapellerie, Cordonnerie Tonkinoise
N° 10 RUE CATINAT N° 10 - Saigon

Tiệm thợ bạc

CỦA M. CAO-VAN-HY
108 Boulevard Bonnard - Saigon

Tiệm này có bán đủ các thứ đồ nữ trang theo kiểu kim thời, xinh đẹp khéo lạ vô cùng, những là: vòng vàng, chuỗi hột, hoa tai, cà-rà, giây chuyền, áo xuyên v.v. kiến chạm rất nên huê đạng.
Xin các bà, các cô hãy đến xem thử một lần thì biết.
Nay kính
Cao-vân-Hy kính khải.

Muốn mua mật ong

AI CÕ MẬT ONG MUỐN BÁN MẤY TẠ xin đi nơi Bồn-quân
An-quân An-Hà Cántho

Hời Đóng bang

Trong xứ ta có lỏ đặc một thứ rượu ngon lắm kêu là RHUMSTELLA làm rỏng bang nước mĩs

Ta nên mua rượu này mà uống, vậy mới là lỏ ý bình việc cái mới lợi trong xứ ta đó.

Muốn mua xin đi nơi HANG HỮU GIANG CÁNTHO, SAIGON MYTHO TRAVINH

SOCIÉTÉ des SUCRES et RHUMS Cántho Cochinchine

Vay mỗi lợi cang ngày về tay đõng chõng



Quảng tài Thạnh

Tiệm đóng ghe và sửa ghe ở bên kia sông gần cõi giấy thép cãm CÁNTHO PHÙNG-CHIẾU - cũ 777
Kính cõng quý vị lảnh tường, nay tôi mới lập một trại đóng và sửa ghe có sãm ụ và bõ tiện bõ tra và kéo ghe.
Tiệm tôi cũng có bán các thứ cây cưa đủ thõng lỏt mà lỏt giá lại nhõ hơn các nơi.
Chõu tiệm này biết lỏ nghĩ của người Annam nên lập rỏ rỏ quý vị vừa lỏng luôn luôn chõu tiệm này khi trước có làm chõu sự tiệm cưa hiệu là Quảng-Tài-Lại, thì ai ai cũng biết rằng người ấy biết chiểu hiễn đỏi si bự: nào
Xin quý ông quý thầy có cần đõng mua cây cõng đõng hay là sửa ghe đến tiệm Quảng-Tài-Thõng thì rỏ. - Cái xin quý-thầy thõng.
Nay kính cáo.

Thuộc điều hiệu GLOBE (RÁI DẮT)



Hót đá ngon, để dành lâu được không mõi, không mõi.
Tại Hàng Denis-Frères có trữ bán



Hỡi người Annam!
Sao dễ tiền bạc ra khỏi xứ mình?

Hãy dùng thuốc hút hiệu CON GÀ thuốc chữa vãn và vãn rồi

VÌ THUỐC NÀY NGON HƠN HẾT.

ĐÃ THOM THO LẠI GIÁ RẺ HƠN CÁC THỜ KHÁC.

Thuốc CON GÀ trồng tĩa tại xứ Đõng-Dương

Nên giúp hội Société des Tabacs de l'Indochine,

66 Boulevard Bonnard. - Saigon

hầu giúp muốn ngàn người Annam.

Phước! Phước! cho kẻ gặp của quý

AI cũng muốn đõng chừ TRƯỜNG SANH (sõng lỏu); cái sỏ neuyen ấy ít kẻ được vì chõng gặp LINH ĐƯỢC (thuốc báy).
Nay có một thứ thuốc giúp đõng sõng lâu và mạnh giới gọi là: TRƯỜNG SANH LINH ĐƯỢC. - Là thuốc tẻ bõ khí đõng sức, sửa huyết.
Quý ông qui bà cùng hàng viên quan đều yêu dùng, lại giữ sỏn trong nhà luôn cho con cháu được mạnh cõi.
Nó trị bệnh nõng lảnh, hõn nỏt, các thứ bõn trỏi, chõi nước, nõng lảnh đõy đõy bõn trỏi mà ra, nhữt đỏo, đau bụng, giết sỏn lỏi, đau ruột, mết, lỏn thỏn đỏ đõy. Cứu chừng dị tinh mõing tinh, An khõnng nõn và chạm tiêu, hay mớ chừng bõo, nhữt mõi, đau lưng, đau hõng, tẻ bại, bõ, suyễn, kiết, thõng sỏng mõing mầy.
Trị các bệnh đõn bả bõi khí huyết hư mà ra (đau mắy). Con nít hay đau eo nỏt bõt cầu bõnh chỉ hầy bõn chỉ cho nõn nõng thì chạc sẽ trở nên mập mạp mạnh mẽ.
Đã có trăm ngàn người như thuốc này rỏi. Có nhiều người đau cả năm uống đõu thứ thuốc không hệt mà dùng thuốc này ít ngày thì được mạnh.
Người mạnh mõi lỏi nên uống đõi ba viên đõng nõn an, nõn khõn, và giữa các chừng bệnh; khi đõng trời đõng nõn mà giữ mõing.
Kẻ ho lỏy nõn dùng thuốc tẻ này thõng, thì cũng giữ mõing sõng lỏi giá được. Không kỳ thỏi mà lại đõng thỏi, không kỳ ban mà trị ban trỏi hay lỏm.
Kẻ đau mõi mạnh người õm yếu hầy dùng nõ đõng mẩu bõ sức.
AI muốn đõng thuốc này mà xỏ thì thật rất lỏi hơn bõi, không phỏt 0, nó xỏ đõc lỏy đám.
Tiểu số chõng phải một thứ với các thứ tẻ khác chừn nõn.
Hầy coi cho kỹ mõi gọi thuốc có đõng đõu (marque déposée) hình cõn Nai là đõu đỏ cầu chừng tại Tòa Saigon ngày 21 Décembre 1920. Ai trữ bả n lại thì có giấy lỏm chừng. Nhiều tiệm Annam tại Saigon đều có bán.
Muốn cho chạc (chạnh gỏc) thì gọi thư cho Monsieur Nguyễn-vân-Thiên (Jean-Pierre) à Thínhg par Saigon mà mua thì sẽ có thuốc gửi lại.
Bản tiệm mẩu mõi gói 0\$40. Mua nhiều sẽ tính nhe hơn. Muốn giúp ích cho đõng bang, chạch chừn cầu lợi, vì nõn quý giá và báy hơn các thứ tẻ khác xa lỏm Phước! Phước! cho kẻ gặp và biết dùng TRƯỜNG SANH LINH ĐƯỢC!!
Coi cách dùng trong tờn cho kỹ.
Xin biết rằng: 1- chõng phải một thứ với các tẻ khác; 2- lỏn chỉ dùng đõi ba cây sẽ thấy sức lảnh nghiệm nõ là thế nào.

Tiệm Hoảmý Cao lảnh

Bốn hiệu có bán đủ thứ hàng tàu hàng tây, hàng bạc, và hàng vàng cũng có rừu tây đủ hõp đõ cãm và đõ tra hoa, bản si và bản lỏ bốn hiệu xưa nay chuyên một n' hệ buôn bán, cho nên những hàng tỏ-lu, tĩa cõng lỏ cang chừ kỹ-lưỡng. Và rất đõy công nhõm, làm cho nên đõng lâu cõng tỏi chõng hệ phải mẩu bõn chừ qui vị, muốn mua đõ bán lại, hoặc gia đõng xin gửi thư quyết vào bốn hiệu sẽ lập tức gửi liền khi hàng đến chạc lỏ đõng vui lòng qui-vị.
Hàng đõng gửi contre Remboursement đẽm bạc đến nhà thơ lảnh hàng.
Quý nhõn: Hoãn-thức-Nghĩa kính mời

Kính cáo

Kính cõng bà cõn cõ bảc đõng hay tõi là Nguyễn-vân-Nõn, người bảo thủ giá tĩa chõu HUYNH-CÔNG-TẤN và NGUYEN THI-VAN và cõn là HUYNH-CÔNG-QUYEN Nay HUYNH-CÔNG-TẤN qua đõi đã đàng hai cãm, nõn tõi kính cho cõ bảc báy tĩa; chừ ai cõ lỏm đõu chừ cang hệ đẽm phần của tõi bảo thủ giá tĩa hay là bảt mầy người này làm lỏ giấy chừ với kẻ khác, phải cõ chừ của tõi làm chừng mõi đõng cõn chừ đõu cõo tõi khõng biết khõng hay thì cõn đõng tõi sẽ xin tỏi báy bõ mà người ấy lại bị thiệt hại nra
Nay kính
Nguyễn-vân-Nõn, Propriétaire Cántho.
Cántho, le 25 Juillet 1921

Thanh phát Cántho

Tiệm Thanh-phát mới đõi về đõng Kính-lập (Cántho) ngay cầu tàu Lu-tinh có bán đủ các thứ hàng Tây, hàng Tàu, hàng Bạc, lảnh Bạc đẽm may áo, rỏng khỏ từ 6.\$50 tới 7.\$50 mõi áo, lảnh Bạc đẽm may quần (rỏng khỏ và hẹp khỏ từ 6\$ tới 7.\$50 mõi cầy; Xuyên, đĩa hõt gỏ từ 7.\$50 tới 9\$ mõi cầy 2 áo; lỏ cõ đõ đẽm từ 12.\$00 tới 14\$ mõi cầy 3 quần cõ đũ; lỏ quần anh đẽm từ 8\$ tới 9\$ mõi cầy 3 áo đũ; vãi may mõing rất đẽp, giắt khõng hẽ chạy mõi cầy hẽ đũ 20\$50, hẽ nõn 0\$80 từ 5\$ tới 6\$; Satin, cãm nõn, nõn nõn mẩu và nõn nõn hàng lỏ giúp quay tĩa và quay nõn, giá nõn hõn các nơi mõing lớn nỏ đõ cõ, dù thứ nõn nỏ, nõn nõn, giắt hỏ, giắt tây đủ kiểu đõn lỏy lỏn chõ nhiều thứ.
Hàng tàu nõn nõn tại Cao-lảnh (Sadec) khõng hẽ trở, đõng lỏng vì chạc lỏm.
Quý khách cõ đũp đến Cántho, tõi khỏ mõi ghé tiệm tõi chừ cho biết, cõn sĩ nào đĩa muốn biết giá bảng xin viết thư thì tõi sẽ lỏng lỏng đĩa chừ chạc hoặc gửi giết cõi lỏm (cambailions).
Cõn mua thì tõi gửi theo cách lảnh hỏ giao nõn (Contre remboursement).
Nguyễn-vân-Xương
Quý nhõn cãm cãm.

Tiệm khắc con dấu

Kính trình cõng quý khách đõng rỏ tiệm tõi trước ở số nhõ 85 đõng Catinat và số 130 đõng Pellerin, nhõ an lỏc chừ quân từ chừ cõ th, cõng nghẽ của tõi đã thành bảnh báy lỏu nay
Vay tõi đõ đõn lại số 96 đõng đõng Pellerin vẫn chuyên nghẽ khác cõn đõu đõng, cõn sỏ, bản đõng, bản đõ cãm thỏch đẽ mõi, cõ bản đõ các thứ con dấu Tây cõi lại, như là Dateur, Numéroté, Folioleu, Compositeur, etc... v.v. bản đõ phu tũng thỏo cõc cõn đõu giá rỏ đõ tõi mà làm mẩu, cõ in Catalogue đẽ gửi cho quý khách nõn qui khách muốn cãm đõng kiểu nào thì xin tõi thư cho tõi lỏy Catalogue lỏ kiểu mà đõng tõi sẽ hời sức lỏm cho vừa ý các quý khách.
TRẦN-DUY-BINH
Graveur - 96 Rue Pellerin - Saigon



An phong

Bijouterie-soieries de Chine

et du Tonkin CAOLINH

Kính trình cùng lúc châu Qui khách... kinh trình cùng lúc châu Qui khách...

Caolinh: Nguyễn Xuân-Trước Cầu Bạch

TIỆM

Trương-vân-Hanh Sadee

Có bán xe máy mới và đồ đồ phụ tùng xe máy và sửa xe... kinh trình cùng lúc châu Qui khách...

Cầu Bạch

Vỏ xe thượng hạng



Vỏ xe hiệu Bergongnan Pneus Bergongnan là một thứ vỏ thượng hạng... kinh trình cùng lúc châu Qui khách...

Vỏ xe mới, xe máy, xe kéo hiệu Bergongnan...

Xin viết thư cho M. Trần-diệu-Nghĩa

Quyền Tư tụng thế lậ

Quyền tư tụng thế lậ là một quyền sách tối hữu ích cho những người có việc kinh doanh... kinh trình cùng lúc châu Qui khách...

Gửi mua quyển... 1430 Phụ thêm tiền gửi 0.24 Xin để thư cho M. Trần-diệu-Nghĩa Quận Ủy An-quan An-hà Cantho

HÀNG HẬU GIANG

vốn dạng 1.000.000 l

Hàng này của Langsa và Annam... kinh trình cùng lúc châu Qui khách...

Rượu rom hiệu Stella

Có bán lẻ, bán sỉ và cho lãnh về mà lại khỏi trả tiền trước.

TRẠI THỢ MỘC, CHẠM VÀ CÁN HIỆP Nguyễn-long-Thao

Tại Chợ Lớn (ĐƯỜNG COLONIALE)

Sáng tạo gần 10 năm rồi, từng thạo nhiều kiểu khéo léo... kinh trình cùng lúc châu Qui khách...

Nguyễn-long-Thao Chủ nhơn kính cáo

Nhà ngủ và nhà hàng bán cơm tây

HIỆP: TÂN-PHAT-LỢI ở đường Bô Maspéro gần cầu tàu lục Tỉnh (SỐC-TRANG)

Kính thỉnh quý khách nếu có việc đi Sóc-trang thì ở đường xin dừng bước ghé lại nghỉ nơi tiệm của tôi... kinh trình cùng lúc châu Qui khách...

Chủ nhơn: Tư Cảnh kính mời.

Khương thời dit Trần-vân-Gông

178 180 Rue Angduong 178 180.

Trên tôi có làm đồ nữ trang (Bijouterie) đồ bán, và có bán những đồ phụ tùng xe hơi, xe máy và xe kéo xin kể ra sau đây.

Kiến vàng, neo, chuỗi, bóng, cá rá, đồ làm đồ thứ Dầu gốc sáng sủa (essence-Snell) dầu máy (huile pour automobiles) mỡ bôi trơn xe hơi và xe máy (graisse pour automobiles) đã thấp đèn xe hơi (carbure) và ruột xe hơi hiệu (Michelin et GOUBRIER et GOUDYAR) và ruột xe máy hiệu (Michelin và Hutchinson) và xe kéo hiệu (Michelin) thứ hai bộ (2 toilet) thứ ba bộ (3 toilet).

Xe máy hiệu (bộ rô) (PEUGEOT ALGYON và HERCULE), có bán đồ đầu mới (c aillit) lưc, cần đầu đồ thứ và đồ của Đám (DAME) giày tây giày nam đầu thơm xà bông (savon) phấn dùi mặt mua bên tây lại (Commande en France) Rượu Champagne, rượu Chác đỏ và trắng mua bên tây lại (Vin blanc et rouge)

Xe hơi hiệu (OVERLAND 4 places) Moteur Canot 8 H.P.-et 8 H-P, Máy Canot 18 mã lực và 8 mã lực (GAMON) 2 tonnet, xe Camion hai tôn, Máy bơm nước (Pompe Hélice pour eau) loại đóng sẵn rồi

Đồ hồ kỹ, ghế xích đu, ghế xô nê, đồ manz non và đồ manz an (Hercule, porte-manteau, porte-Chapeau, Gaine toilette)

Xe đạp các kỳ, saxon non và trước hơi rơm mua (Paradin) bóng đèn khí Ampère các loại từ 10-220 volts.

Những đồ phụ tùng xe hơi, hiệu (Ford) Đám (DAME) và (Dyffand)

Những đồ này bán sỉ và bán lẻ, các ông các bà có cần dùng xin gửi thư đến tôi sẽ miễn mất tiền trả gửi (Contre remboursement) đến chỗ

Nay kính Chủ nhơn: TRAN VAN GÔNG, Bijouterie PHNOM-PENH

Cao bạch

Có bán các viết "PORTE PLUMES A RESERVOIR" ngòi viết bằng vàng thiết cao "PLUMES EN ON CONTROL"

14k không sét không mòn Còkhu (Agrar) một đầu thibut viết, còn đầu kia thì viết chỉ PORTEMINE) 30

phụ thêm 1 hộp nhỏ đựng năm cộng chỉ để thay. Cây viết này nếu giữ gìn xài mười năm không hư.

Xin đừng tưởng rằng cây viết này giống theo công viết năm cất, một

đồng của khách

Nhà in Hậu Giang CANTHO

Giá một cây 0\$70

Giá một cây 0\$70

Cáo bạch

Kính cùng-quí vị động trường: tại hàng Garage centrale de L'ouest tại châu thành Cantho, có lãnh sửa:

Xe hơi, tàu hơi, máy dầu essence, máy lửa dầu hiệu và đủ kiểu cách.

Công việc làm kỹ lưỡng và mau lẹ

Giá tiền nhơn các nơi

Có trả bán vỏ và ruột xe hiệu Hewitt Tires

Tôi chịu lãnh

Tôi chịu lãnh cất nhà, phố, bán đá, cát Núi Sập chờ đến tại bến. Lãnh mua và bán lại các vật dụng, như đồ nữ trang, giấy cầm đồ, đồ đồ trong nhà

quần áo hoặc mới hoặc cũ, tác một lời là: những món nào mà quý vị hết muốn cần dùng, thì xin đem đến tôi mà thương nghị.

Tìm tôi ở gần nhà việc Tân-an (Cán) theo số bán đồ các thứ thuốc tây trị các chứng bệnh và đồ cần dùng theo cuộc vệ-sinh.

Vậy kính mời quý vị, nếu có việc xin có cấp đến nhau, gọi là chẳng phụ lòng người đồng bang trong bước đường thương mại.

LÊ-KIM-DÂN (Cantho ville)

XIN-LU'U-Y

Kỳ tàu ARMAND-BEHIC chuyên rời đây, tại ENTREPÔT DE VINHLONG có lại những hàng hóa như sau này:

Trái táo riêm-lương (Pruneux fourrés 9places)

Tư hộp một kilo, nửa kilo và phần tư kilo. Thật là thố sảng của nước Langsa, giá vị chế ăn ngon lắm, bổ và nên cho mấy người bệnh đau mới mạnh

dung lắm, rất quý, cái hộp làm rất chín chắn và khéo vẽ cũng.

Xe máy "ALCYON và HERCULE" Đồ phụ tùng xe kéo như là: Bánh xe, nhíp-xe, tơm-xe, xi-xe, cần và đang vào vắn.

Cả thầy già bán y với các hãng lớn Saigon, mà lại có khừ rõ hơn nữa. Xin chú tôn quan cố, mà giao tiếp cũng nhà này một chuyến, sẽ biết người tử-tử, chiếu dãi là thế nào.

Cố nhơn: Nguyễn-thành-Điễm Cầu Bạch

La-vân-Trọng

CANTHO

Bán sỉ và bán lẻ các sắc hàng tơ lụa hàng Tây, hàng Tàu, lãnh, xuyên nhuộm tại Caolinh, Hàng Bắc-kỳ.

Lương, hàng, xuyên, the, lụa v.v... Lãnh rộng may áo giá từ 6\$50 tới 7\$50 một cây.

Lãnh hẹp mỗi cây hai quần giá từ 6\$00 tới 6\$50.

Vải may mũng trắng và ngò lấm một cây 20"40 khổ 0"80 một cây may được một cái mũng bề dài 2"00 bề ngang 1"60

chừa cửa 0"80 giá từ 5\$00 tới 6\$00 một cây.

Món tay bằng lông chiên nhiều cỡ lớn nhỏ giá từ 5\$00 tới 20\$00 một cái.

Dù dều bà các thứ màu, hột-ga, tiếm lá cây, nu, trắng giá từ 2\$40 tới 3\$40 một cây. Cũng có nhiều thứ dù đơn ống.

Có nhiều thứ satin đen và màu, may áo dài rất đẹp giá từ 14\$00 tới 20\$00 một áo dài.

Nón ô feutres và nón casques đủ kiểu giấy bottines đen, vàng, hoặc hai màu giấy bẻ, dép Bắc-kỳ. Đồ thứ đều tay

chưng đã, chưng đóng, dền manchon. Chư qui khách ở xa muốn lấy kiểu hàng (échantillon) hỏi giá, hoặc muốn mua món chi, cứ viết thư cho tôi thì tôi sẽ lĩnh giá thiết nhẹ, vì đồ có giá riêng lĩnh cho bạn hàng chẳng ăe tính mắc bao giờ.

Hàng gửi theo cách lãnh hóa giao ngân (Contre remboursement).

Nếu xin tiền trước thì sẽ được trừ tiền thuế hồng 2%, về cái phần tiền trả trước đó.

Gửi thư để: La-vân-Trọng Đường Kinh-Lập Cantho

CÓ BÁN

Tại Garage Central de l'Ouest Cantho 5 Cái xe hơi mỗi cái giá 3.500\$

2 cái hiệu Mitchell 6 máy 1 " " Chalmers 6 " 1 " " Davis 6 " " " " Réo 6 "

Tại nhà in Hậu giang

Nhà in Hậu-giang từ buổi tạo sáng đến nay trời năm năm, nhờ chư quâ

từ lục-châu chiếu cố nên ngày một thịnh phát. Hiện nay thấy thợ lĩnh cả ba bốn mươi người, máy sấn thom đủ

co. Chư vị muốn cần dùng đặt thiệp số, giấy viết thư, đóng sách, bất cứ môn nào, hôn hiệu cũng sẵn lòng làm

cho vira y.

Êo bán sách: Kim-tùy-thành từ.....1.20 Kim-tạ-h ký duyệt.....0\$80

Truyện Kiến tâm liệt nữ.....0.30 Trò chơi.....0.50

Tuần tra pháp lệ.....1.20 Đông âm tự vị.....0.40

Khuyến vi ca.....0.20 Hòa tơn nguyệt.....0.40

Ngũ-phụng-Lâu.....0.20 Sách Thượng-dụng.....2.00

Sách giúp cho hương chức có quyền thi hành như trường toà... 3.00

Tướng kim Thạch ký duyệt.... 0.80 Tự điều, sử ký v. v. không thể kể hết.

Có lãnh m đủ các kiểu Catalogue có hình, như: đồ phụ tùng xe máy, các thứ đen, đồ dùng trong nhà và đồ ăn hàn (vaisselles), nhiều clichés (tóc lăm, giấy đen rửa hình 6/2x9; 9x12; 13x18, nước thuốc rửa hình.

Máy viết hiệu "Smith Premier" 10 máy viết hiệu "Virotyp" tốt nhất hạng.

Bản hiệu lại đanh từ đây bất cứ môn gì, các ông muốn trả tiền hay trả bằng giấy quốc trái công, lạng, tùy theo giá bạc lều xuống mệ tính.

Nay đã phải buổi giúp nhau, giảm xin chư vị tương lĩnh, gọi chiếu có người minh trọng việc cạnh tranh quyền lợi.

Trần-diệu-Nghĩa Quận Ủy An-quan An-hà (Cái Thơ) Cầu Bạch

Đồng hồ hiệu LIP

Đồng hồ mà người ta hay kiếm mua là đồng hồ hiệu LIP

CHRONOMÈTRE LIP LIP



LA MARQUE FRANÇAISE Montres de Précision EN VENTE CHEZ LES BONS HORLOGERS Exiger la marque LIP sur le cadran

SAO VẬY?

Vì máy nó tốt lắm, nó chạy đúng, chắc và lâu hư, khỏi tốn tiền sửa mái như các đồng hồ khác

SAO NỮA?

Vì nó là hiệu Langsa và giá nó rẻ lắm.

THIỆT KHÔNG?

Mua thử một cái dùng, hay là hỏi năm những người đã có sầm đồng hồ hiệu LIP thì biết.

LIP LIP

MARQUE FRANÇAISE CADRAN LUMINEUX

En vente chez les bons horlogers Exiger la marque LIP sur le cadran

CÓ TRỪ BÀN TẠI:

Hàng LES GALERIES DE L'OUEST là hàng HẬU GIANG DƯƠNG HANG Saigon, Mỹ Tho, Cantho và Trà Vinh

MỸ KỸ

TRƯƠNG NGỌC GIU Propriétaire

tiệm hoa chơn dung và khác con dấu ở đường Turc số 36, ngang nhà hàng Motlet - SAIGON

Kính cáo cùng chư Quý-khách đang hay, tiệm tôi có khác của đầu hàng đồng, hàng mũ thủng, hàng cây - có chạm bằng đồng, cũng chạm chân hiệu - có làm nó hươ chạm bằng đá cẩm thạch, có thợ họa chơn dung, chơn hình người mà vẽ; về hàng đầu sơn vỏ hồ về nước thuốc màu, hay là hàng mực tàu, hoặc hàng viết chu than - hoặc biền, biền, tranh sơn thủy - theo rap hát - khác hình chơn dung và bán đồng, bằng đá cẩm thạch để theo mô hình trạm chạm công chơn - có thợ chạm các thứ cây danh mộc.

Như Quý-Khách nào muốn hỏi giá tiền về món chi xin gửi thư cho tôi, tôi sẽ gửi cáo-bạch (Catalogue).

TRƯỜNG NGỌC GIU. Cầu Bạch.

Một việc khả làm

Có quan Giám-đốc Quessel sẵn lòng muốn bán bài số ruộng của ngài, ở tại Tháp-mười Mỹ-tho, số thửa như được 16 mẫu, ở dựa mệ kinh, số thửa chỉ được 216 mẫu, ở dựa mệ kinh lon kêu là kinh Tông-độc Lóc, kính này sang mới vẽ lại lớn lắm, bề ngang chừng 10 thước

nền tiền bề chớ lủa ruộng lằm, và như muốn chớ lủa Đám lằm Chợ-lớn đi ngã sông Vực cũng để lằm.

Hai số ruộng ấy đều là đất thuộc tốt lắm, chẳng còn phải tốn công kê v phá chỉ nữa hết, lại sẵn trong đất có mười ba cái đìa, ca rất đại lợi. Có một số đất khác kê cao với hai số ruộng, nơi trên đây, chừng 100 mẫu, nguyên là của hiệu Speidel đã bị nhà nước tịch thu lại và có lệ trong một ít lâu sẽ giao gia bán

Hai số ruộng của quan Giám-đốc Quessel, hoặc từ mỗi năm chừng 12 tới 15 ngàn gđ.

Ái muốn mua hay số đất ấy xin gửi thư cho quan Giám-đốc Quessel tại Saigon, hay là gửi cho số Như-trình An hát tại Cantho mà thương nghị, và đến xem lằm đó thì rõ

TRẦN-ĐIẾU-NHĨA Quận Ủy An-quan An-hà (Cái Thơ) Cầu Bạch

TRẦN-ĐIẾU-NHĨA Quận Ủy An-quan An-hà (Cái Thơ) Cầu Bạch

TRẦN-ĐIẾU-NHĨA Quận Ủy An-quan An-hà (Cái Thơ) Cầu Bạch

TRẦN-ĐIẾU-NHĨA Quận Ủy An-quan An-hà (Cái Thơ) Cầu Bạch

Le Gérant: TRAN-ĐIẾU-NHĨA

Cantho, 13 Octobre 1921

Cirque Mille exemplaires

Le Gérant: TRAN-ĐIẾU-NHĨA

Cantho, le 14, 10, 21

Le Gérant: TRAN-ĐIẾU-NHĨA

IMPRIMERIE DE L'OUEST

Le Gérant: TRAN-ĐIẾU-NHĨA

Le Gérant: TRAN-ĐIẾU-NHĨA

Le Gérant: TRAN-ĐIẾU-NHĨA