

TRẦN-ĐẮC-NGHĨA  
TỔNG-LÝ

Giá bán nư<sup>t</sup> trình

BỘN QUỐC-NGŨ:

Trọn năm.....5.000

Sáu tháng.....3.000

BỘN LANGSA:

Trọn năm.....3.000

Sáu tháng.....2.000

BÁN CHUNG HAI BỘN

Trọn năm.....7.500

Sáu tháng.....4.000

# AN-HA-BÁO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM  
ÉDITION EN QUỐC-NGŨ DE COURRIER DE L'OUEST

Organe d'Informations Agricoles Commerciales et Industrielles

NHÀ BÁO Ở TẠI ĐƯỜNG Boulevard Dolanous - Cantho

TRƯƠNG-QUANG-TIÊN  
CỦ ĐỨT

Về việc mua bán hay là mua nư<sup>t</sup>-trình xin đề thơ cho M. TRẦN-ĐẮC-NGHĨA

Lúc mua báo xin các ngài chiếu cố, gởi số tiền luôn, bản-quản lấy làm thăm cảm.

Những bài gởi đến không đăng lên báo được thời không lệ trả lại, xin các ngài lưu ý.

## CÁI HẠI VỀ BÌNH TẬT ĐỒ

Bình tật-đồ không những là ở nơi những người ngu-dốt đê tiện, mà dầu đến bọn có học-thức, thông hiểu được thời-vụ phần đông cũng còn chưa khỏi mang lấy. Ở bình tật-đồ mới nghe đến tựa-hồ như không quan-hệ gì đến xã-hội, không cần cấp gì đến thời-thế, nhưng giá có chính xét mới rõ được.

Nước ta dân trí còn đang ở cái thời kỳ ban-khai, chưa phải là được vào mi<sup>t</sup> như người; mà nước chưa vào mi<sup>t</sup> thì con người tất không được khôn-khéo trong đương đời, sự hay hay sự dở dở mà đánh đố nhân tâm. Cái tình cảnh đó như thế, thời thật đáng lo-sợ thay cho vào-mạng nước nhà.

Phương chi, bình tật-đồ lại là một mối hại chẳng nhỏ, tôi không cần nói những mưu thừa kế vào của kẻ mang bình ấy, hằng ngày đập đố chẳng biết bao nhiêu là cơ nghiệp của người, phương hại càng biết bao nhiêu là tánh-mạng người; tôi chỉ muốn nói rằng: bình tật-đồ còn có mối hại khác nữa là hay khiến cho kẻ mang bình vì ngày-xuống quá mà phát sinh ra chứng khoa-đốm. Trông thấy người làm nên việc gì mà tự mình không thể làm được thời nghiêng-ngắm trong lòng, bao giờ cũng tìm chuyện kia trò nọ mà bài-bác đi, để rủa ghệt một cách đáng kinh hi đê-üen.

Những truyện bài-bác, những trò khinh-thị ấy là cốt để riêng tỏ cho người biết rằng: thành sự như kẻ kia tác: không phải là kẻ-khôn trở-ngại gì, tự mình cứ nháy mắt là làm xong. Hay nư<sup>t</sup> là cố muốn nói cho bỏ ghét, hoặc vì hiềm tư, hoặc vì mi<sup>t</sup> bắt tãi mà bị chúng khinh-dĩ. Ở cái tội ấy thật trong tâm thay! Chẳng những làm mất cái giá-trị của người, mà lại làm cho người - nếu nghe được - tất chán-lòng, không còn muốn tận-tụy cùng cái nghĩa-vụ đối với mình nữa. Làm mất được giá-trị người, đây là sự-thích của những kẻ mang bình ấy; nhưng cứ nói cho chính thời làm như thế chỉ là tự đem mình vào đám tiêu-nhơn-khôn-nạn kia, người biết suy xét tình-thế vào lấy làm mối cười-trớ-cười, mà hẳn lòng tâm-mình cũng không sao dung-tung cho mình được.

Nói rằng: lại khiến cho người - nếu nghe được - tất chán-lòng, không còn muốn tận-tụy cùng cái nghĩa-vụ đối với mình nữa, điều ấy thật vẫn có nhiên. Và lại những kẻ có cái chí-khi hoạt-bác tất hẳn tâm không bán đến, vì ai cũng biết: người đương ấy, ngoài cái nhiệm-vụ mình thời không còn sá-quant gì là tiếng thị-phi nữa, không

còn biết nào lòng là gì, kỳ đạt được cái hi-vọng mình là thời. Nhưng những hạng ấy, để có mấy ai? - ngoài ra còn thì bao nhiêu người trình-độ vẫn chưa được khai-thoát tâm, nghe khiên thời thích, nghe biếm thời giận, nhưng cái giận cao-thượng là khác, cái giận tầm-thượng là khác, mà đến như cái giận hạ-ti<sup>n</sup> lại là khác nữa.

Cái giận cao-thượng ai cũng biết, giận thế mà mi<sup>t</sup> nên; cái giận hạ-ti<sup>n</sup> thì giận thế mà hại người hại mình, chỉ chữ cái giận tầm-thượng thì chỉ hại mình, hại cả nghĩa-vụ mình mà thôi. Lại làm kẻ tật-đồ vì tự mình làm nên việc mà rồi mới lo sợ cho chúng sẽ làm nên được như mình. Họ làm tưởng rằng: càng đống người cùng chung một cái địa-vị thời cái địa-vị nhơn dấy mà mất giá-trị đi. Ôi! nếu phải toàn cả quốc-dân ai cũng ứng-đục một tâm-lòng vì-ngã như thế, thời xã-hội ta chung cuộc chỉ để làm thân cái thọt cho chúng dân.

Không biết rằng: càng nhiều người hay, thời xã-hội càng nhơn dấy mà hay lên; xã-hội hay thời nhĩn hậu dân tộc mình mới sẽ có giá-trị, mà tèo tuổi mình tức là tèo tuổi của người cùng nói giống mình vậy. Hay gì cái thói người một n<sup>t</sup>, lại ước cho trong đám đều mù hết hai con, hẳn lánh chữ Hoàng-đế!!!

Không biết rằng: ta khen nước Huế-kỳ là vị bởi nước Huế-kỳ chiếm được cái địa-vị văn-minh cao-thượng trên toàn cả mặt đất không còn xứ nào là văn-minh hơn. Huế-kỳ được ta nhĩn là một xứ văn-minh đặc-biệt thời đó rõ ràng: nhân tài ở xứ người bao giờ cũng chiếm phần đông, mà từ dân ở xứ người bao giờ cũng ra về dật-sắc, không phải còn mơ-mơ mông-mông gì nữa.

Ta chê bọn mau-di là vị bởi bọn mau-di chỉ biết ăn xối ở thì, cả nghiệp-nghề, cả sinh-lý không biết lấy đâu làm mô-phạm, không biết đàng nào mà khuynh hướng. Một đám dân tộc có trên mặt đất mà ta vẫn lấy làm không, đứng trên mặt đất mà ta vẫn lấy làm bi, thời con xấu hổ gì bằng!?

Trông hai gương ấy, trông cũng đủ khiến cho ta trông nước hơn trong mình, vì bởi nước đó là ta đó! Biết rõ được cái chủ-nghĩa làm người, thời không gì bằng năm tay nhau để cùng chung hợp ý. Mà trước khi năm tay - không nói ai cũng biết - phải dẹp tánh tật-đồ. Ấy vậy cái tánh tật-đồ, ta nên tìm-kim phương nào mà trừ-diệt hẳn đi?

Ta nên cứ khuyên con người bỏ tánh tật-đồ, hay khinh-bĩ tánh tật-đồ, hay kích-bác tánh tật-đồ, bằng? Không! không phải! vì nếu thế thời chẳng khác nào như lão người đương bán rượu cho

## HÀI ĐÀM

Trâu về heo

Trâu cả ngày thòm ngót việc, hết kéo đến cày. Một bữa nhàn một quả mới phân rian rằng. Càng một loài thú, cứ g chủ chẳng xét công, bắt làm ngụy đến tối, còn heo thì an rồi nằm, dường voc quanh nam vừa b<sup>n</sup> an thời chủ vẫn lấy làm lo rầu. Còn bực. Công cang ta như thế, thong ra trò gì.

Vừa ngày sau, chủ chủ có đíp nên bắt heo rại giết, để lấy thịt làm một bữa tiệc no say. Lúc bấy giờ heo la hét vang oc, nhưng chủ cũng không tha.

Trâu đương gần trông thấy thế bên chuôm - chĩm cười rằng: "Ta đã trách lầm rồi. Ấy mới biết đời phải lao-dộng hằng ngày mới sống được. Ai làm việc an rồi dưỡng voc thì phải chết sớm không sao cưỡng lý trời được. Đời dụng ta là vì công cang, mà đời dụng họ là vì mĩ-thật đồ thời! Họ bỏ an mà đời lo sáu ấy là đời chỉ tiếc vì cái nung của họ."

Họ sinh ra như thế, thật đáng khinh bĩ thay!!!

Nào-Đời

## VĂN UYÊN

Bưu: Đặng-thu-Cưu dile Hương-lên nhập trượng Nữ-học-Đường (Sài-gon)

Gạt lấy sáu, em hãy bực dưỡng, Ngâm thì tiền biệt dạ thon-von.

Yên lòng "Nữ học" chuyên từng đức, Bạc kẻ gia-đình liệu đóm-dương. Cật nư<sup>t</sup>á chẳng tã năng Nhượ<sup>t</sup> (1) Pháp Nàng khan phái v n gái Giang-Đông. Nư<sup>t</sup>ngơi vang da tuagh lấy, Nợ nước ơn nba mang nui sông.

Ngũ Đặng-hươ-Vệ Caiwai (Cántho) Nguyễn-ba-Dông thi tiền.

Nhước là Nhước-An, (Jeanne d'Arc)

chúng say, chắc không bao giờ là công-hiện. Vậy muốn cho được hổ iech, tưởng nên khuyên người đương uống rượu là hơn.

Khuyên người đương uống rượu, chính là bảo người bỏ thói nào lòng, cứ cố chuyên-gân để ngày về được thỏa mãn cái hi-vọng mình, thì là khỏi uống cái kíp sinh mình vậy.

Trương-quang-Tiền

## Phải cần dưỡng tánh Chỉnh hai con mắt lại!!

Người ta lúc nào cũng cần phải có lao-dộng, thời lúc nào cũng cần phải có nghỉ-ngơi. Lao-dộng quá mà không nghỉ-ngơi thời sinh ra bệnh hoạn, mà nghỉ-ngơi quá lại không lao-dộng thời cũng bệnh-hoạn. Dành rằng: con người mà bệnh hoạn rồi thời không gì lung-tung bực-bội bằng, không gì là khổ-lòng ưc lực hơn nữa.

Ngoài ra các cuộc từu, sắc, tài, là nư<sup>t</sup>ng tâm vách nó vậy phủ chẳng li<sup>t</sup> bao nhiêu là người trí-kẻ ngu. Thời lãng không bán đến; đây xin nói về mấy lối chơi như đá banh, đánh đàn, đấu cờ làm thì, họa san thủy, đây mới thật là lối chơi có phong-thú mà rất là tiêu-khiển thời giờ. Các lối chơi như thế, đã có từ bao giờ rồi, không phải đời mới rằng hay, mà chắc mọi người ai cũng biết. Buổi này thiên hạ cạnh tranh âm-âm, có chen nhau trên kíp sống, tưởng cả mũi hơi nước mắt, quên sự lao-ưc hằng ngày, cứ mà nhiều hiệu báo thương kéo rằng: thời buổi này ngâm thi, rung đùi là một cuộc hư-truyền, không còn thích hợp vào đầu nữa.

Vàng! dành rằng: giữa cái phong-trào đấu tài đấu lực, đấu cả từ đầu thời con người sống bằng gạo châu củi quế, chớ không phải sống bằng cấp-tran, cấp luận được. Nhưng chắc các ngài vì nhĩn làm với văn-mạng quốc dân quá mà thành ra nói thế, thiết tưởng có ai ch<sup>o</sup> quá đản chẳng...?

Vả lại trước kia có nói rằng: con người đã lao-dộng thời cần có lúc nghỉ-ngơi. Mà tính cách mỗi người một khác thời cái phong-thú của mỗi người cũng một nhơn dấy mà khác nhau, không ai giống ai, mà cũng không ai được có quyền ép buộc ai. Hông dui ngâm thi chỉ để di dưỡng tinh-tánh người trong lúc nhàn-rãnh, thời tương cũng không quan-hệ gì. Làm người không biết làm thì, không biết cái ý tư thì thãm-thĩa ra làm sao, mà trở lại kích-bác thì, ấy cũng là một điều chướng dĩ.

Vậy xin phân tác rằng: ngâm thi, họa thi, rung đùi... mà không đến nỗi mĩ cả thì giờ, thời cái sự ngâm ấy, họa ấy, rung ấy... chẳng đến nỗi hại về sinh-lý, mà lại ích về thân-thể. - Đón như đánh dây đàn, đấu nước cờ, về sơn thủy... nhơn sinh qui thích chi, mi<sup>t</sup>ng rằng cái sở thích không phương nại đến mình, thời có tội gì mà lao-dộng hoài đến không cho kịp thời.

Đời biết được việc gì thời nên tìm biết, càng biết càng hay; nhưng cốt sao cho sự biết ấy đừng vượt cả luân-ly, chẳng đến bại phong-tục, không khổ hạ thân-thể, thời là nào lại đánh kích-bác một cách nghiêm-khắc như thế. Thời thói nghề chơi cũng làm công-phu, hưởng chi cái chủ-nghĩa thơ là một cái chủ-nghĩa rất hoạt-bác cao-thượng, li<sup>m</sup>

CÔNG TRƯƠNG-QUANG-TIÊN-SINH. - Công-trương-quang-tiền-sinh an cư. Mới rồi tiền-nữ được tiếp đọc lời vàng-lá, ông lại quá yêu đến gái quê-mùa ấy; nên cũng nói luận một ngoi<sup>t</sup>-vụ đối với độc-giá tờ An-hà. Thiết tưởng may ra n. ấy sau còn có cơ quang nào càng đặc-biệt của văn-hào càng xét hổ đ<sup>o</sup> nói lại cho ta nong-ná châu tất cái trách-nhiệm rất là thanh-cao của ta thêm.

Thưa tiên-sinh, dân xa-xuôi sông-chợ tiện nư<sup>t</sup> không có phước gặp tiên-sinh một khi nào, nhưng tinh-khi vẫn khéo học-bò, làm cho cái óc đoán-chánh của tiên-s<sup>o</sup> s<sup>o</sup>g v<sup>o</sup>-vào mỗi cảm-ti<sup>n</sup>h của tiên-sinh. - Để đám quá trở màu văn-minh, hoặc lời lẽ, hoặc thơ từ cổ chước thời nh<sup>o</sup> người; mà thì tự-do; mà khiến chúng cho ảnh mi<sup>t</sup>ng ch<sup>o</sup> đ<sup>o</sup>. H<sup>o</sup> ra đ<sup>o</sup> t<sup>o</sup> bị b<sup>o</sup>g ngh<sup>o</sup> ngh<sup>o</sup> n<sup>g</sup>o cho b<sup>o</sup>u đ<sup>o</sup>ng-h<sup>o</sup>i chung thuy<sup>o</sup>n? Tuy nh<sup>o</sup>n tiên-n<sup>u</sup> ghe ph<sup>o</sup>u qu<sup>o</sup>n mình là gái, c<sup>o</sup>t bởi tâm lý rất tối-ogh<sup>o</sup>ch với cái quang-s<sup>o</sup>th l<sup>o</sup>n-th<sup>o</sup> giới của Việt-Nam ta. -

Đã quyết rằng: thơ đ<sup>o</sup> tr<sup>o</sup>ng là sinh, hơn r<sup>o</sup>ng bài lai-c<sup>o</sup>o nào mà từ tr<sup>o</sup>ng r<sup>o</sup>ng-r<sup>o</sup>t qu<sup>o</sup>ng-x<sup>o</sup>ng-x<sup>o</sup>g-ch<sup>o</sup> người. - Công-sao số 229 xuất bản ngày 15 Septembre này, lại có cu "Th<sup>o</sup>n-c<sup>o</sup>m-l<sup>o</sup>n<sup>o</sup>o", đã văn-đ<sup>o</sup>ng mấy vòng m<sup>o</sup>n nh<sup>o</sup>i, viết nên ha ch<sup>o</sup> nh<sup>o</sup>ng-n<sup>o</sup> và ch<sup>o</sup>a-c<sup>o</sup>y-th<sup>o</sup>ng MA NG<sup>o</sup>N<sup>o</sup>. Tho<sup>o</sup>n qua ng<sup>o</sup> đ<sup>o</sup>u câu chuy<sup>o</sup>n, hay c<sup>o</sup> c<sup>o</sup>-l<sup>o</sup>ch th<sup>o</sup>ng phong bại tục mới hiện ra ở chợ n<sup>o</sup> làng m<sup>o</sup> r<sup>o</sup>i khách lo đời cây báo rơi lấy g<sup>o</sup>u<sup>o</sup>? Ch<sup>o</sup>ng duyệt đ<sup>o</sup>u đời, tiên-n<sup>u</sup> tr<sup>o</sup>t ba l<sup>o</sup>n nh<sup>o</sup>y mũi, bởi văn-c<sup>o</sup> Th<sup>o</sup>n-C<sup>o</sup>m đ<sup>o</sup>e thật có mũi; mũi ấy chẳng kém gì mũi pháo vậy! Bà-b<sup>o</sup>t người nghe t<sup>o</sup>i g<sup>o</sup>t gạo qua, đ<sup>o</sup>c-đ<sup>o</sup> qu<sup>o</sup>; hại n<sup>o</sup>i r<sup>o</sup>t ra r<sup>o</sup>i v<sup>o</sup>n của c<sup>o</sup> ch<sup>o</sup> còn x<sup>o</sup>t cái x<sup>o</sup>t tr<sup>o</sup>-tr<sup>o</sup> không có t<sup>o</sup>o-t<sup>o</sup>o th<sup>o</sup>v<sup>o</sup> bị n<sup>o</sup>o c<sup>o</sup>!!

Nghe đầu d<sup>o</sup> r<sup>o</sup>y, Trương-quang-tiền-sinh đã s<sup>o</sup>m s<sup>o</sup>ng cái gi<sup>o</sup> đ<sup>o</sup>e ch<sup>o</sup>ra thì bài b<sup>o</sup>-h<sup>o</sup>ng, thì bắt cứ là ai, nếu không lòng v<sup>o</sup>n nước giúp đ<sup>o</sup>n, chỉ mong lấy báo làm tương bao ch<sup>o</sup>ra, c<sup>o</sup>ng tr<sup>o</sup>ng-<sup>o</sup>ac cho ph<sup>o</sup>ng tư-l<sup>o</sup>i tư-k<sup>o</sup>y m<sup>o</sup>i thù-đ<sup>o</sup> nh<sup>o</sup>u; tương Tiên-sinh chẳng lẽ quên non-s<sup>o</sup>ng nghĩa-v<sup>o</sup>, mà đã cả x<sup>o</sup>ng l<sup>o</sup> r<sup>o</sup>i? - Phương chi cu Th<sup>o</sup>n-C<sup>o</sup>m d<sup>o</sup>y, tư bao giờ đến bây giờ, tiên-n<sup>u</sup> ch<sup>o</sup>ra một lần trông thấy cái cao-d<sup>o</sup>nch của c<sup>o</sup>; n<sup>o</sup>u n<sup>o</sup>ng ch<sup>o</sup>ng? Mà l<sup>o</sup>i s<sup>o</sup>u<sup>o</sup>n tờ báo đã xuất bản quá ba tr<sup>o</sup>ng h<sup>o</sup>ng vạch đ<sup>o</sup>ng m<sup>o</sup>e t<sup>o</sup>y s<sup>o</sup> từ ch<sup>o</sup>t lượng tư c<sup>o</sup>u đ<sup>o</sup>ng công-kh<sup>o</sup> người??

- Ch<sup>o</sup>n ngay toàn người ng<sup>o</sup>t-ng<sup>o</sup>ng<sup>o</sup>ng giữa xã-b<sup>o</sup>i, ch<sup>o</sup>ra từng c<sup>o</sup>v-v<sup>o</sup>ng tay lá bạc, sợi neo th<sup>o</sup>y, đ<sup>o</sup>e vượt kh<sup>o</sup>i h<sup>o</sup>-

r<sup>o</sup>ng ta ch<sup>o</sup>ra, th<sup>o</sup>n đ<sup>o</sup>u đ<sup>o</sup>e cái hồn thơ là phải hơn, ch<sup>o</sup> đ<sup>o</sup>ng bảo rằng: thơ không còn thích hợp với thời hu<sup>o</sup>n này nữa, mà tự lấy làm kh<sup>o</sup>ng. Vì ch<sup>o</sup>ra nghe ai nói đ<sup>o</sup>n c<sup>o</sup>m, kỳ, họa, nên không là quá b<sup>o</sup>n.

T. Q. Ti<sup>n</sup>

Thanh, cứ lấp-lò bỏ vào; ấy bằng thực... giả tình là thừa số. Mà nếu đã thái rớt...

Dưới đây tiên-nữ lược thuật lời của Nghĩa-Bà Nguyễn-T. V., gửi đến mong tiên-sinh lưu tâm chiểu cõ cho.

CHINH HAI CON MẮT LẠI!

1- Bón chữ ấy là cây thước để đo tài học của cụ Thôn-Cám, sau một trận cười...

Rằng: ta thấy mi ngoan-ngát, nên ép da cỡi sơ ít lời, chứ ta không muốn santi...

Này như chữ Sương, (lý đầu thấy Thôn-cám thiếu học qua vậy?) là xù-dù...

Ấy là bài rớt trong số MỸ-SUÂN-TỬ-TRUY C trước của ông L.L.L. (không-jức-nguyên)

Thôn-Cám kia, nó biết chi... chi... lại gi lại gay lên, sao chẳng xét lấy cái đề...

Ồi phải thơ Chỉnh hai con mắt lại một chút thì hiểu ngay, mỗi việc nhà người...

Thôn-Cám kia, nó biết chi... chi... lại gi lại gay lên, sao chẳng xét lấy cái đề...

Ồi phải thơ Chỉnh hai con mắt lại một chút thì hiểu ngay, mỗi việc nhà người...

Thôn-Cám kia, nó biết chi... chi... lại gi lại gay lên, sao chẳng xét lấy cái đề...

Ồi phải thơ Chỉnh hai con mắt lại một chút thì hiểu ngay, mỗi việc nhà người...

Thôn-Cám kia, nó biết chi... chi... lại gi lại gay lên, sao chẳng xét lấy cái đề...

Ồi phải thơ Chỉnh hai con mắt lại một chút thì hiểu ngay, mỗi việc nhà người...

Thôn-Cám kia, nó biết chi... chi... lại gi lại gay lên, sao chẳng xét lấy cái đề...

Ồi phải thơ Chỉnh hai con mắt lại một chút thì hiểu ngay, mỗi việc nhà người...

Thôn-Cám kia, nó biết chi... chi... lại gi lại gay lên, sao chẳng xét lấy cái đề...

Thôn-Cám kia, nó biết chi... chi... lại gi lại gay lên, sao chẳng xét lấy cái đề...

Ồi phải thơ Chỉnh hai con mắt lại một chút thì hiểu ngay, mỗi việc nhà người...

CHINH HAI CON MẮT LẠI!

1- Bón chữ ấy là cây thước để đo tài học của cụ Thôn-Cám, sau một trận cười...

Rằng: ta thấy mi ngoan-ngát, nên ép da cỡi sơ ít lời, chứ ta không muốn santi...

Này như chữ Sương, (lý đầu thấy Thôn-cám thiếu học qua vậy?) là xù-dù...

Ấy là bài rớt trong số MỸ-SUÂN-TỬ-TRUY C trước của ông L.L.L. (không-jức-nguyên)

Thôn-Cám kia, nó biết chi... chi... lại gi lại gay lên, sao chẳng xét lấy cái đề...

Ồi phải thơ Chỉnh hai con mắt lại một chút thì hiểu ngay, mỗi việc nhà người...

Thôn-Cám kia, nó biết chi... chi... lại gi lại gay lên, sao chẳng xét lấy cái đề...

Ồi phải thơ Chỉnh hai con mắt lại một chút thì hiểu ngay, mỗi việc nhà người...

Thôn-Cám kia, nó biết chi... chi... lại gi lại gay lên, sao chẳng xét lấy cái đề...

Ồi phải thơ Chỉnh hai con mắt lại một chút thì hiểu ngay, mỗi việc nhà người...

Thôn-Cám kia, nó biết chi... chi... lại gi lại gay lên, sao chẳng xét lấy cái đề...

Ồi phải thơ Chỉnh hai con mắt lại một chút thì hiểu ngay, mỗi việc nhà người...

Thôn-Cám kia, nó biết chi... chi... lại gi lại gay lên, sao chẳng xét lấy cái đề...

Ồi phải thơ Chỉnh hai con mắt lại một chút thì hiểu ngay, mỗi việc nhà người...

Thôn-Cám kia, nó biết chi... chi... lại gi lại gay lên, sao chẳng xét lấy cái đề...

Thôn-Cám kia, nó biết chi... chi... lại gi lại gay lên, sao chẳng xét lấy cái đề...

Ồi phải thơ Chỉnh hai con mắt lại một chút thì hiểu ngay, mỗi việc nhà người...

CHINH HAI CON MẮT LẠI!

1- Bón chữ ấy là cây thước để đo tài học của cụ Thôn-Cám, sau một trận cười...

Rằng: ta thấy mi ngoan-ngát, nên ép da cỡi sơ ít lời, chứ ta không muốn santi...

Này như chữ Sương, (lý đầu thấy Thôn-cám thiếu học qua vậy?) là xù-dù...

Ấy là bài rớt trong số MỸ-SUÂN-TỬ-TRUY C trước của ông L.L.L. (không-jức-nguyên)

Thôn-Cám kia, nó biết chi... chi... lại gi lại gay lên, sao chẳng xét lấy cái đề...

Ồi phải thơ Chỉnh hai con mắt lại một chút thì hiểu ngay, mỗi việc nhà người...

Thôn-Cám kia, nó biết chi... chi... lại gi lại gay lên, sao chẳng xét lấy cái đề...

Ồi phải thơ Chỉnh hai con mắt lại một chút thì hiểu ngay, mỗi việc nhà người...

Thôn-Cám kia, nó biết chi... chi... lại gi lại gay lên, sao chẳng xét lấy cái đề...

Ồi phải thơ Chỉnh hai con mắt lại một chút thì hiểu ngay, mỗi việc nhà người...

Thôn-Cám kia, nó biết chi... chi... lại gi lại gay lên, sao chẳng xét lấy cái đề...

Ồi phải thơ Chỉnh hai con mắt lại một chút thì hiểu ngay, mỗi việc nhà người...

Thôn-Cám kia, nó biết chi... chi... lại gi lại gay lên, sao chẳng xét lấy cái đề...

Ồi phải thơ Chỉnh hai con mắt lại một chút thì hiểu ngay, mỗi việc nhà người...

Thôn-Cám kia, nó biết chi... chi... lại gi lại gay lên, sao chẳng xét lấy cái đề...

Thôn-Cám kia, nó biết chi... chi... lại gi lại gay lên, sao chẳng xét lấy cái đề...

Ồi phải thơ Chỉnh hai con mắt lại một chút thì hiểu ngay, mỗi việc nhà người...

CHINH HAI CON MẮT LẠI!

1- Bón chữ ấy là cây thước để đo tài học của cụ Thôn-Cám, sau một trận cười...

Rằng: ta thấy mi ngoan-ngát, nên ép da cỡi sơ ít lời, chứ ta không muốn santi...

Này như chữ Sương, (lý đầu thấy Thôn-cám thiếu học qua vậy?) là xù-dù...

Ấy là bài rớt trong số MỸ-SUÂN-TỬ-TRUY C trước của ông L.L.L. (không-jức-nguyên)

Thôn-Cám kia, nó biết chi... chi... lại gi lại gay lên, sao chẳng xét lấy cái đề...

Ồi phải thơ Chỉnh hai con mắt lại một chút thì hiểu ngay, mỗi việc nhà người...

Thôn-Cám kia, nó biết chi... chi... lại gi lại gay lên, sao chẳng xét lấy cái đề...

Ồi phải thơ Chỉnh hai con mắt lại một chút thì hiểu ngay, mỗi việc nhà người...

Thôn-Cám kia, nó biết chi... chi... lại gi lại gay lên, sao chẳng xét lấy cái đề...

Ồi phải thơ Chỉnh hai con mắt lại một chút thì hiểu ngay, mỗi việc nhà người...

Thôn-Cám kia, nó biết chi... chi... lại gi lại gay lên, sao chẳng xét lấy cái đề...

Ồi phải thơ Chỉnh hai con mắt lại một chút thì hiểu ngay, mỗi việc nhà người...

Thôn-Cám kia, nó biết chi... chi... lại gi lại gay lên, sao chẳng xét lấy cái đề...

Ồi phải thơ Chỉnh hai con mắt lại một chút thì hiểu ngay, mỗi việc nhà người...

Thôn-Cám kia, nó biết chi... chi... lại gi lại gay lên, sao chẳng xét lấy cái đề...

Thôn-Cám kia, nó biết chi... chi... lại gi lại gay lên, sao chẳng xét lấy cái đề...

Ồi phải thơ Chỉnh hai con mắt lại một chút thì hiểu ngay, mỗi việc nhà người...

CHINH HAI CON MẮT LẠI!

1- Bón chữ ấy là cây thước để đo tài học của cụ Thôn-Cám, sau một trận cười...

Rằng: ta thấy mi ngoan-ngát, nên ép da cỡi sơ ít lời, chứ ta không muốn santi...

Này như chữ Sương, (lý đầu thấy Thôn-cám thiếu học qua vậy?) là xù-dù...

Ấy là bài rớt trong số MỸ-SUÂN-TỬ-TRUY C trước của ông L.L.L. (không-jức-nguyên)

Thôn-Cám kia, nó biết chi... chi... lại gi lại gay lên, sao chẳng xét lấy cái đề...

Ồi phải thơ Chỉnh hai con mắt lại một chút thì hiểu ngay, mỗi việc nhà người...

Thôn-Cám kia, nó biết chi... chi... lại gi lại gay lên, sao chẳng xét lấy cái đề...

Ồi phải thơ Chỉnh hai con mắt lại một chút thì hiểu ngay, mỗi việc nhà người...

Thôn-Cám kia, nó biết chi... chi... lại gi lại gay lên, sao chẳng xét lấy cái đề...

Ồi phải thơ Chỉnh hai con mắt lại một chút thì hiểu ngay, mỗi việc nhà người...

Thôn-Cám kia, nó biết chi... chi... lại gi lại gay lên, sao chẳng xét lấy cái đề...

Ồi phải thơ Chỉnh hai con mắt lại một chút thì hiểu ngay, mỗi việc nhà người...

Thôn-Cám kia, nó biết chi... chi... lại gi lại gay lên, sao chẳng xét lấy cái đề...

Ồi phải thơ Chỉnh hai con mắt lại một chút thì hiểu ngay, mỗi việc nhà người...

Thôn-Cám kia, nó biết chi... chi... lại gi lại gay lên, sao chẳng xét lấy cái đề...

Xin cho biết

Bón quân có tiếp được bài gửi đến cây đa hành. Trong ấy có xin cùng quan trên ân xá cho bon đàn lạc bộ tình...

NỖI ĐIỀU

Lê-Thạch tiên-tinh, vốn là bạc và r- tài cư phách ở làng họ dân ngoài, trong lợc châu, có làm nhà văn được tiếp liền...

HỒI TIN

Tiếp đăng tin ông Lê-tự-Nhiên ở tại Cảnh-thờ cho hay rằng ngày 26 Septem-bre 1921 này ông có định hôn cho linh...

LỜI RAO

Tiếp tôi hiệu là: "Nam-tân-Lợi" Kể từ ngày 1 Octobre 1921, tôi sẽ đổi hiệu lại là "Nam-Thạch" còn việc mua bán...

THỜ T-SU

Giá bạc Thờ sáu... ngày 23 Septembre... 7.60 Thờ bảy... ngày 24 Septembre... 7.85...

Giá lúa

Giá lúa Lúa chớ đến nhà máy mỗi tạ 100 kilos là: Thờ sáu ngày 23 Septembre 4.50 à 4.70...

OAN TRUYỀN NGỌC-HANH

(Luy vi tình) par Trương-quang-Tiến (Tiếp theo)

Thành sáu chất-ngát, tranh tang-thương ai khéo vẽ nên hình Ngọc vừa nghĩ vừa lau lụy mà rằng: ngàn thay cho chơ sắc trường tình, dọc khác lý chơn trái bước...

Đáng. Trót làm lỡ an nân đã muộn, con vui chỉ chen chôn bụi-bóng, liễu mới không chết được đây, ấy là trời còn muốn đây dọa thần thiếp, cho vô, cho vàng, cho oan, cho nghiệt, nhưng thế mà cũng càng ràng thử sức hồng-quân...

Thà là thác sạch, chi đề sống như, tay trót đá nhưng chàm, gýt rửa mấy song cho trắng. Nhưng vậy mà: hồng-nhan đa bạc mạng, trời xanh quen ghen lâu mà dào, nằng phán rằng: toàn bang như con én lạc đàn, vừa liếc thấy cây cong đã sợ...

Đáng nào nề cho kịp con người, mà trau-ngau năm về sau, cái bước tương lai, tay ngọc cốt liễu mi, ai giám chắc sẽ khỏi vong gió bụi? Ồi! chết không được như bà Trưng, vì lán kẻ Cầm-Kê thời bà thế phải chết?...

Xin kiến Ngọc, để chiểu sẽ lại luận bản. Ra khỏi phòng rồi, Ngọc ngồi nài nỉ một mình, lưỡng lự lâu lâu thôi. Bề sâu còn lại lạng, nợ trần kéo niền hoài, Ồi! xoi thay cái phận mình, mình có tội tình gì mà trời ghen làm thế? Hay là... hay là thàng THU chết, hôn về báo mình đây, để loan rửa bản những ngày, cho bà lòng dành dạ. Mà thật! thật là mình ác quá - Ngọc vừa nghĩ vừa dục mồm - dường như nghe vắng và g bên tai có tiếng mồm rằng: "Gon khốn nạn kia! ta đâu tlan đã ra ma, nhưng hồn còn vẫn vù. Cốt đề vậy hồng vô ta, thử coi tay Tạo cảm can."



