

LE COURRIER DE L'OUEST

EDITION EN QUOC-NGU

TRÉFOT LEGAL

AN HÀ NHỰT BÁO

報日河安

MỖI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Redaction - Administration - Boulevard Delanoue, CANHO

TỔNG LÝ: TRẦN-DẮC-NGHĨA

Chủ Đôn: THAM-KY-XUONG

BẢN NHỰT TRÌNH

NGHỆ DỒI ĐÔNG-PHÁP

BỘ CHỮ LANGSA

BẢN CHỮ QUỐC-NGŨ

TRỌN NĂM..... 3100  
SÁU THÁNG..... 2 00

..... 5 00

..... 3. 00

..... 0. 10

BỘ QUỐC-NGŨ VÀ LANGSA

..... 7000

..... 4. 50

Vnào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhật trình xin viết thư cho M. Trần-dắc-Nghĩa mà thưng nghị.

Mua nhật trình thì kể từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

*Visu et approuvé la publication*  
*L'Administrateur*  
*et par délégation spéciale*  
*L'Administrateur adjoint,*



### MỸ KỸ

TRUONG-NGOC-GIU Propriétaire

Tiệm họa chơn dung và khắc con dấu ở đường Turc. số 16, ngang nhà hàng Mottet - SAIGON

Kính cáo cùng chư Quý-khách dặng hay, tiem tôi có khắc con dấu bằng đồng, bằng mù thung, bằng cây—có chạm bằng đồng, cũng chạm nhân hiệu—có làm mô bia chạm bằng đá cẩm thạch, có thợ họa chơn, uhm—hình người mà vẽ: vẽ bằng dầu sơn vô bở vẽ nước thuốc màu, hay là bằng mực tàu, hoặc bằng viết chì than—họa biển, liến, tranh sơn thủy—theo rap hát—khắc bình chơn dung vô bản đồng, bằng đá cẩm thạch để theo mô bia trâm oăm cũng chẳng phai—có thợ chạm các thứ cây danh mộc.

Như Quý-Khách nào muốn hỏi giá tiền về món chi xiu gửi thơ cho tôi, tôi sẽ gửi cáo-bach(Catalogue).

TRUONG-NGOC-GIU. Cầu khẩn.

### Phở cáo đồng bang

Kể từ buổi An-Hà Ấn-quán, tại Cánh-thờ, tạo sáng đến rày, Lục-châu quân-tử, ơn dày Mẫu-cáo mua giúp, ngày nay thanh-hành, Thaub-hành dặng cửa hàng rộng mở Máy sấm thêm, thấy thơ tin rỗng, Lành in chi thấy đẹp xong, Truyện, thơ, danh-thiệp, thiệp-hồng

(thiệp-tan) Hoa, số, bộ, làm càng kỹ lưỡng, Chắc lại bền chẳng nhượng của người Nói chi sách dọng thì thời! Lương da, lưng bố, để đời ít hư. Sách in sáng, tinh từ, Kim Túy, Tự điển cùng Sứ ký Đại nam. Tấu tra Pháp lệ, dạy khảm, Cá-h thi haub áo, thiết làm rất hay Trước, viết, nghe sáng lấy đó bang Thiếu chi đạo giấy lạng, mực ngời; Chuộc: trao, nào phải những lời. Sang chơi l chuyếu xin mời: ác ông Tuy vật liện, nay không để đủ, Bối-quán nào dám phụ ý ai, Khó nhọc thứ này chẳng nài, Miếng cho đẹp dạ qui ngài thì hơn. An-quán Bd Delaoué Cánh-thờ Bón klab

### Lời rao

Một án văn quốc-âm nên đọc, nên lưu truyền cho hậu thế là bản:

TUÔNG KIM THẠCH KỸ DUYỆ, của một nhà đại gia văn chương là ông Thủ-khoa Nghĩa soạn.

Có trữ bán tại nhà M. MONSIEUR Đ. Đ. VĂN-Y N. 80 Rue d'Espagne và Rue Catinat N. 95 Saigon Giá mỗi quyển là. 0\$80

### Cáo bạch

Có bán cáo viết "PORTE PLUMES à RÉSERVOIR" ngòi viết bằng vàng thiết cao "PLUMES EN OR CONTRÔLÉ"

14k không sét không mòn Cókầu(AGRAF) một đầu thibút viết, còn đầu kia thì viết chi PORTEMINE) có phụ thêm 1 hộp nhỏ đựng năm cọng chì để thay. Cây viết này nếu giữ gìn xài mười năm không hư.

Xin dùng trường rằn cây viết này giống theo cáo viết năm cái, một đồng của khách



Mua về, nếu xài không đặng không xứng đáng với đồng tiền thì trả lại Bốn hiệu sẽ trả y tiền lại đủ Giá một cây là (có hộp có Comptegoutte

giá 4\$50

Mua nguyên lổ về bán lại càng tính giá nhẹ hơn nhiều. Cũng có trữ bán mực stylographique bleue black thứ tốt.

ve một gia 0\$50



Nhà-in An-Hà CANTHO

### NOUVELLE BOULANGERIE Française Chan Hưng Thai

RUE DU TRIBUNAL Cantho

Kính cùng quý ông, quý bà rồ: Tôi mới lập lò làm bánh mì kế bên tiem đóng giày hiệu TÂN-THANG ở đường tòa Cánh-thờ.

Bánh của tiem tôi làm một ngày 2 lần: 4 giờ sáng ra một kỳ, còn chiều lờ chừng 4 giờ ra một kỳ bánh mới nữa Tôi làm như vậy dặng có bánh mì nóng, dòn, thơm cho quý ông quý bà dùng cho vừa miệng. Tôi đã lập tại Saigon 1 lò làm bánh mì đã hơn 20 năm có danh tiếng vì tôi làm bánh kỹ lưỡng sạch sẽ lắm, nay tôi đến Cánh-thờ tôi cũng cứ giữ cách thức ấy mà làm cho vừa ý mới bằng luôn luôn

Xin quý ông, quý bà mua ăn thử tại biết chớ không phải lời chuột ngọt Nay kính Chan-Hưng-Thai

### Nhà Hàng hậu giang tại Mỹtho

KÍNH

Trình cùng đồng bang quý khách dặng hay: Hàng Hậu-giang là hàng của người Annam trong tỉnh và Langsa chung lập tại Mỹtho, nơi đường mé sông, gần cầu Tàu tuần đã khai trương bán dặng mấy tháng nay. Cuộc thương mại của Hàng, càng ngày càng tấn phát, chớ nhờ có đồng bang vị tình lui tới.

Tại Hàng có bán đủ thứ hàng hóa, hàng tây, hàng bắc, hàng tàu, nhiều, lành, xuyến, nhuộm thiết tốt, dù giầy, đèn, xabong, thuốc hút, đồng hồ vàng, bạc, hiệu Lip, vân vân, còn nhiều thứ hàng hoá-khác nữa kể không xiết

Vậy xin mời quý khách có dám liệch chỉ, hoặc khi nào có dịp chi qua chợ Mỹtho, xin vui bước ghé lại Hàng thì rõ biết.

Xin quý Khách nhớ một điều là Hàng này của người đồng-chương ta công lao lập ra. Mua một món chi giùm cho Hàng dẫu nhỏ món bạc nào, thì cũng là giúp cho người quê hương nên cuộc tranh thương cùng ngoại quốc. Đó là

đương tốt của người Nam ta, để cho nhà em nương theo mà lần bước vào cuộc lý tài, hầu dặng tranh chút lợi quyền cho quê vức.

Được như thế thì chẳng bao lâu đồng bang ta sẽ chung hưởng mối lợi trong bốn xứ.

Nay kính, Quán Lý Hậu-giang đường hàng Mỹtho. Nguyễn-lấn-Thạua.

### Ngò cùng lục châu

Tại nhà in Hậu-giang (Cantho) có bán thứ Carnet để đựng giấy bạc mới bày như giấy 0,10 0,20, và 0,50.

Vậy qui vị nên mua 1 cái để đựng đựng giấy bạc ấy, đã tiện mà lại khỏi hư khỏi rách.

Giá bán thật rẻ mỗi cái 0\$20 mà tho Nhà in Hậu giang Kính cáo

### Một việc khá lắm

Có quan Giám-đốc Quesnel sáng lòng muốn bán hai sớ ruộng của ngài, ở tại Tháp-mười Mỹtho, sớ thứ nhứt được 46 mẫu, ở dựa mé kinh, sớ thứ nhì được 246 mẫu, ở dựa mé kinh lớn kêu là kinh Tổng-đốc Lộc, kinh này xang mới vét lại lổn lổm, bề ngang chừng 40 thước nên tiện bề chớ lổa ruộng lổm, và như muốn chớ lổa thẳng lên Chợ-lớn đi ngã sông Vaico cũng dễ lắm.

Hai sớ ruộng ấy đều là đất thuộc tốt lắm, chẳng còn phải lổn công khai phá chi nữa hết; lại sáng trong đất có mười ba cái địa, cá rất dai lợi. Có một sớ đất khác kế cận với hai sớ ruộng nói trên đây, chừng 300 mẫu, nguyên là của hiệu Speidel đã bị nhà nước tịch thu lại và có lẽ trong một ít lâu sẽ giảo gia bán

Hai sớ ruộng của quan Giám-đốc Quesnel, bề lợi mỗi năm chừng 12 tới 15 ngàn gia.

Ai muốn mua hai sớ đất ấy xin gửi thơ cho quan Giám-đốc Quesnel tại Saigon, hay là gửi cho sớ Nhứt trình An hà tại Cánh-thờ mà thương nghl, và đến xem bản đồ thì rõ

# Cacnha Annam

## TRAITEMENT ANTIPHTISIQUE

ET DES

## MALADIES DE POITRINE

Aiguës ou Chroniques

Toux, Rhumes, Bronchites, Crachements de sang, Affections de Voies respiratoires, Asthme, Catarrhes, Irritations de la Poitrine, etc.

PAR LE

# BRONCHOSÉRUM

On trouve le **BRONCHOSÉRUM** dans toutes les bonnes pharmacies de France et des Colonies.

Pour la gros s'adresser à :

**Sogedrof, 7, Rue Jules César. - PARIS**

POUR L'INDOCHINE

**Pharmacie Centrale - H. DE MARL, Saigon**

Seul dépositaire

TRAI THỢ MỘC HIỆU LƯONG LONG

**Tự Nguyễn Long Thao**

Ở tại chợ Lớn-thiểu

Trại thợ mộc tôi sáng tạo đã hơn 3 năm ở phía sau phố chợ, đường xe hơi Saigon Thu-dau-mot, có đóng sẵn đủ bàn ăn dài mặt gỗ liền từ 4m40 cho đến 7m20, bệ ngăn 0m90 cho đến 1m15; bàn ăn chế kiểu tứ linh (long, lân, qui, phụng), bàn ăn cửa cuốn 1,8 trạ cho đến 2 trạ, và bàn ăn mặt đá, bàn tròn mặt cốt xây, chùng chạm tam lân từ 1m55, có thứ 3 trạ góc chạm giấy lá-tây, bàn rượn (table d'apéritif), bàn khác (table de salon) bàn viết (bureau) bàn rửa mặt (table de toilette) bàn ngủ, bàn ăn, bàn

áo kiêu, tủ thờ cần biễn liền tranh thờ kiến vẽ sơn thây chữ óc chữ vàng, ghế ngồi mặt tròn, mặt trái đào, mặt dâu, và có đủ thứ đồ tiện: những là chuang đũa, đôi hộp, khay, kỹ, vớag mặt, vớag hai, vớag ba, vớag tư hết thảy đều làm bằng cây danh mộc, chế theo kiểu kim thời tron bên, chắc chĩa và bán giá rẻ.

Còn phía trước phố chợ có dọn thêm một tiệm ngành có bán đủ thứ rượu và đồ danh mộc thứ cần thứ tron đến có đủ.

Kính xin chư-tôn quý-khách thừa diệp nhân du xiu ghé lại tiệm tôi muốn mua đồ làm vớag hoặc là đặt mướn chi cụng dọn trong nhà thì tôi sẵn lòng mà làm cho vừa ý quới ông.

NGUYỄN-LONG THAO

Ở tại chợ Lớn-thiểu

# AN HÀ NHỰT BÁO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

## MỤC LỤC

- |                              |     |                          |
|------------------------------|-----|--------------------------|
| 1— Sự chết thiết và chết già | (†) | 6— Ngoại quốc tàn văn    |
| 2— Những tệ tục ở làng       | (§) | 7— Hĩ tin                |
| 3— Ngụ ngôn                  | (§) | 8— Văn uyên              |
| 4— Thời đàm                  | (§) | 9— Nói mà chơi           |
| 5— Tự do diễn đàn            | (†) | 10— Oan-truyền Ngọc-Hạnh |

## SỰ CHẾT THIẾT VÀ CHẾT GIA

(Tiếp theo)

Cũng tại nước Áo (Autriche) học trò trường Đại học cá nhau, nếu trò nào bán đêm đêm dạo mà ôm thây người đem về nhà thì ăn được giải nhất. Một trò chịu; đoạn vào dạo mà của một người dờn bà vừa mới mất ngày trước, công thây về để trên bàn lối cạnh lò, rồi nằm ngủ quên. Đến nửa đêm thub giấc thì thấy cái thây ấy quì trước mặt trò mà đến ơn cứu tử; ấy cũng vì trò nấy chơi nghịch mà người đàn bà nọ được sống thừa.

Nhiều nhà học-giá trừ-danh cũng từng đem những sự chết già tương-tự như thế mà cảnh cáo cho nhau; trong số ấy lại có lắm người không những là tự mình được mục-kích hoặc thí-nghiệm các nông-nổi đau đớn ấy mà thôi, mà lại phạm phải những vj lúc trước đã bị

người nhà làm tướng mà chôn sống, rồi sau được hồi tỉnh lại.

Các ông có lời nói rằng: «thi hành sự chôn hoặc mổ, nếu không có tinh kỳ-lường và không chú ý đến một cách rất đặc-biệt thì e chẳng khỏi làm-vấp cái va chôn sống người». Ngay như những nhà đã đi dạo mà lấy cốt, dở hòm ra thì nhiều khi thấy cái thây hoặc nằm nghiêng, hoặc nằm sấp, hoặc bên cạnh hòm có dấu-oào tráy mặt cây, thảm thây! đấy thật là những người đã bị chôn sống mà bức-tức trắng-trờ, cổ vung-vẫy cào-xé cho được thoát tử đó.

Cái thảm kịch của nhân loại đã gây ra đến thế, thì còn gì là đau-dớn nữa-nở bàng, còn gì là khổ-tâm hơn nữa! chắc không những năm đất vô tình rắp chôn hài-cốt ấy, phải vang tai nhưt óc mà thôi, mà tướng khi trùng đẽ cũng nào lòng-cay có cũng ngậm-ngùi rừ-riệt. Không những chính mình người thác lúc bấy giờ phải vầy gan nát ruột mà thôi, mà mãi đến mấy mươi năm về sau dĩ-tác đã chắc ai là người trông thấy mà chẳng bất-lạnh-lùng, cháng hoài cảm cái oan



Hỡi người Annam!  
Sao để tiền bạc ra khỏi xứ  
mình?

Hãy dùng thuốc hút hiệu **CON GÀ** thuốc chưa vấn và vấn rồi

VÌ THUỐC NÀY NGON HƠN HẾT.

ĐÃ THƠM THO LẠI GIÁ RẺ HƠN CÁC THƯ KHÁC.

Thuốc CON GÀ trồng tía tại xứ Đông-Dương

Nên giúp hội Société des Tabacs de l'Indochine,

66 Boulevard Bonnard. — Saigon

hầu giúp muôn ngàn người Annam.

bốn người chín tuổi ???

Những chuyện đã lược kể trong kỳ báo trước đến nay thời là những chuyện sinh tại các nước đã có hàng cơ rõ-ràng không phải là chuyện hoang-dàng hay là thuyết-dật. Báo Thực-nghiệp cách mấy tuần trước nơi mục Thời sự có thuật chuyện một người thác đá mấy ngày rồi được hoàn sinh lại, mới xảy ra đây. Người ấy có thuật các việc đã trông thấy lúc tác hơi..... Lại ngay như trước mắt tôi đã được xem thời nay phóng cũng trong khoản 13 năm, một bà già từ là bà Mào nhà văn ở dòng quanh chòm-xóm, tinh linh không bình chi, bà ngủ sáng ngày thì lại ngủ luôn. Người nhà kêu reo thế nào cũng không tỉnh dậy, thậm chí cạy miệng đổ thuốc cho thì bà cũng cứ yên, không tỉnh

được. Người nhà đã hết phương lo-liệu thì ai cũng ngã lòng, một tướng cho bà phải chết hảng mà thôi chứ không tài nào cứu được. Thế mà không vội chôn, vì cho hay cá mình bà đã lạnh, nhưng sắc mặt không biến đổi.

Bà nằm trọn ba ngày đêm, thoát nhiên tỉnh dậy, kêu người cho nước uống, lúc bấy giờ ai cũng thất vía, thế mà có chi đâu, bà cứ thung-dung thuật lại những việc đã được mục kích lúc hồn du địa phủ. Bà lại có lời nói rằng: bà thuật ra đây là những điều không quang-hệ chi lắm, chỉ như những lời bí-mật, đại-khát thì đã bị nhật cấm, chẳng được tiết lộ. Tôi không thể vội nhận rằng mấy lời bà nói đều hiển nhiên như thế, nhưng tôi chỉ có nhớ một lời tiên tri của bà là: trong ba năm nữa bà sẽ chết.

Lời ấy có thật không?—Thật vậy! không những là một mình tôi mà những người xóm giềng cũng đều nhận rằng thật. Vì đúng kỳ ba năm thì tự nhiên bà tắm rửa, mặc áo quần vào, từ giả người nhà, rồi thì nằm xuống yên giấc ngàn năm, nợ trần phôi sạch.

Bởi có lắm chuyện xảy ra như vậy, nên chi, hiện nay các nước văn - minh đang cố tìm phương để cho được rõ ràng thêm. Mong rằng sau này những sự dị-đoan sẽ thành hình, hầu nhân-loại trên hoàn-vũ khốc òn nói là sự dị-đoan, mà nhân dấy sập làm thêm một khoa học về linh - hồn thì thật là hay lắm!

T. Q. TIẾN

### NHỮNG TÈ TỤC Ở LÀNG

(Tiếp theo)

Họ làm như vậy là không phải cố muốn cho hương thôn họ hèn yếu đâu, không! chắc họ cũng nhận rằng không, chẳng qua là họ nghĩ cho sinh-sôi với quê-dối khác nhau xa, làng nào có thể dễ khiến, hay nhảm mắt đưa chơn theo họ là xong, nói đen nghe đen nói trắng nghe trắng, cùng một phe dân, chung một chí ý với họ thì mới mong họ biết đến cho.

Ồ! chán giữ cái thói tục xằng-xạm ấy mà báo sao trong bản hội-tế cho có người tai mắt— Tôi không nói cho có người tai mắt đặng mở mắt với non sông— không! tôi chỉ muốn nói cho có người tai mắt đặng trước là gánh vác việc quan được xứng đáng, sau là khỏi thấy những hạng ở làng, vì miệng thịt miệng xoi,

loạc vất-dã theo các đám ma-chay, câu chuyện gì không ra lối củng toau óng-ôi như tiếng thùng không, cùng ra đến nhà công thì thiên-hạ đều biết tiếng.

Thế mà lúc đến mặt quan hầu việc lại ra tuồng lập-cấp, không mấy khi là không bị lính bép đuổi xô, thương thay! chỉ dạ dạ vâng vâng chứ chẳng giám hỏi môi cho gió lọt. Tôi nói thế, không phải chủ ý muốn kiêu-ngạo gì ai, chẳng qua là để cho các người có tại ấy mau sửa lấy mình, may ra sau này cứu được tiếng «con sâu làm sâu nổi canh» hầu các hương chức khi đến quan-nha khỏi phải chịu lấy cái vạ chà-xoát bất bình ấy.

Minh cứ giữ mực mà hành sự, không làm trái phép quan thì bao giờ ai lại được búng-hip, nhưng giả thử có kẻ cạy ngoan mà gây ra điều kia nởi nợ thì canng gi mình lại sợ, dẫu thế nào cũng cứ cố tâm cho mình bạch việc ấy mới thôi. Minh đã biết tự-do, cơ gì lại tự-do trong hóc vãng, cốt để đản-đạp sập con dân dốt-nát quê-mùa? mình đã biết khua thùng sao lại đành khua với chòm-xóm bà-con, làm người như thế chẳng hóa ra là tổ cốt dè, mong mang da cạp làng-rần để oán viá những người khờ dại ư,

Điều tệ nữa là cách bỏ thăm, các hương chức, nếu xét ra cho kỹ thì ít ai biết rõ cái mục-dịch của sự bỏ thăm ấy là gì, hoặc có người biết nhưng chỉ làm mặt lập tai ngơ, để thừa cơ thủ lợi. Vay nhân đây xin có mấy lời bàn, dẫu không được xét-đáng chẳng nữa, trông cũng được bổ ích trong muôn một, hầu bỏ dùm tệ-tục cho nhau, mong rằng công-hiệu Bỏ thăm mà cứ cho nhau là ý gì?

Chánh-phủ tương thế nào mà đặt lệ bỏ thăm?

Theo ý tôi tưởng— nếu không làm thì —những người đã được cho công chúng bỏ thăm tức là cái rường-cột của nhơn dân, tùy theo chức lớn nhỏ mà cái trị hoặc giúp ích cho dân, cho những người đã vì mình mà công-cử. Cái mục-dịch của sự bỏ thăm lớn cho đến đức Giám-quốc cùng các quan Thượng-thor, nhỏ cho đến Hội-dồng địa hạt, Cai phó tổng cũng đều như thế cả. Nhưng đây là nói về những tệ tục ở làng thôn không lẽ để thoát để, vậy xin cứ bàn về cách bỏ thăm trong 1 phẩu tổng, chắc hẳn ngấm hơn

Bỏ thăm trong tổng thì chẳng chỉ là ngoài sự cử Hội-dồng địa hạt và Cai phó tổng. Hại thay! những vị hương chức có quyền bỏ thăm không nghĩ đâu cho xa-xất, không xét đâu là lợi-hại, chỉ cứ vì phe-đán, hoặc vì năm ba đồng bạc trắng, một bữa cơm ngon mà bỏ cho người, điều tệ ấy không biết đến thời kỳ nào mới tuyệt?

Cái cơ suy-thịoh của mấy chục làng, cái vận-mạng của mấy chục ngàn dân trong một tổng mà ai lại nở dành đổi lấy một bữa tiệc tại cao-lâu với năm ba đồng bạc thì tương cũng khá thương hại cho nhau, lại cũng khá sặt cười nhau bằng nước mắt!!

(Còn nữa)

T. Q. TIẾN

**Ngụ ngôn**

THẮNG-LÀNG VỚI GÀ

Con làng đeo trên vách thấy gà đang múa mỏ trước sân, bèn kêu hỏi rằng:

Anh gà ơi! sung sướng nỗi gì mà nghe mỗi ngày đêm nào anh cũng gáy hoài đi vậy??

Gà quay lại liếc thấy làng bèn đáp rằng: Ôi chú mày biết sao đặng tâm chi của ta đâu; hãy coi sự vinh diệu trước mắt đây này: mình trở lông như gấm bạc, mặc đồ chói lọi sơn tào, đeo cựa thể mang dao, mọc móng hơn đội máo. Miệng bèn dậm bị dao cạo; vậy đeo chặc quá mang bia; mái con nọ con kia, lùa bỏ này bỏ nọ. Như thế không sướng lắm à! Ai đâu như chú mày: năm thì dãi thớ vào, lại chặc lưỡi than phiền, mặt mết xanh giống mấy bươm ghiên, hay là toi buổi hát không tiếng mua ngựa hũ???

Một buổi lời hỏi thừ, anh trở giọng kiêu căng; tiếng tôi than lòng thánh cũng khó dặng, mình gầy ốm lời vua con khen ngợi. Sure chi anh mà nói lời; tôi chi đó mà câu-cao. Giọng bời mặc đa nhau, Giọng ăn no quệt mỡ; đồng trấu nhà móc-mỏi, bỏ lùa chú bươi hoài; các cô người lựa là phải dao phay; trời căng gả cần gì dùng giày lười, tương ấm no có phước, nói chớ chúng để gấu. Sao cho thông thả cái thân??!!

L.V.Thông-(Cù lao Mây)

**Thời đàm**

BIẾT THÌ THỐT, KHÔNG BIẾT DỪA CỘT MÀ NGHE

(Hai người ở Cairang nói chuyện)

TUNG-BỨC— Bá'cổ-giao đang đọc cái chi mà chằm chừ giữ vậy?

BÁ-NGỘ-MAI— Úa! Chào quý hữu, đi

đâu mà tới quá.? Tôi đang đọc An-Hà.

T. Đ.— Bá-ngộ cổ-giao t.đi lạ thì thôi, nếu chẳng phải đi viếng cổ-giao, thì Tùng có đi đâu mà chừng này.

À! cổ giao đọc An-hà số mấy và có chuyện chi lạ chẳng?

B. N. M.— Ôi! biết bao là chuyện lạ a quý hữu. Mà quý hữu chưa tiếp được An-Hà số 215 sao.?

T. Đ.— Có, nhưng đi ruộng mới về là coi đâu. Vậy chuyện chi lạ nói cho Tùng nghe với.

B.N.M—Cha chắt có hai bài «Tự-do diển đàng» của nhị vị H. Đ. Hoà Cai bè và Nguyễn-Thanh (Vùng-liêm) xem qua rất ngộ. Nhưng quý hữu chiện khó đọc lấy thì rõ, chớ thuật lại sợ không đặng hay đa, quý hữu!

T.Đ.— Vậy cổ giao đưa cho Tùng mượn xem chút nào! (Đọc suốt hai bài rồi, M. Tùng-Đức liền mìn cười mà hỏi M. Bá-ngộ-Mai rằng: «Do theo hai bài Tự-do của nhị vị H. đ Hoà và Ng. Thanh, thì Tùng thấy hai ý kiến khác nhau. Một bài thì công kích cổ giao: một bài thì bình vục. Vậy cổ giao liên thế nào?

B.N.M.— Quý hữu chưa rõ ý tôi sao, mà còn hiểu tôi liên chi nữa đó.

Từ ngày tôi ra viết báo đến nay thì vì công chẳng vì tư; không xu phụ kẻ quyền, a dua người quý; ai phải thì tặng thì khen, ai quấy thì chê thì biếm; bởi không kiên noc rắn, cũng chẳng sơ miệng hùm, cho nên kẻ gian tà ăn oán nước hờn, người ngay thật mìnng lòng vui dạ. Tôi cũng nghĩ M. H.Đ. Hoà là người tại biết biện phân lời phải quấy; mắt biết xem xét việc hư nên, tôi

mới viết bài đáp lại cùng ông đã đăng trong báo An-hà số 212 tựa đề «Sao rằng vô ích » mà biện phân trong đực; nào đề ông là người xuất ngôn vô độ. Ông đã viết bài ngử cùng M. Trần-quang-Minh và tôi mà biếm, thì lẽ cố nhiên, chẳng đợi tôi ra quý hữu cũng rõ, M.T.q. Minh và tôi viết bài hỏi đáp. Như người khác đã biết lấy lời mình mà tự bới ăn năn và noi theo lẽ phải, có đần ông lại than rằng: phải ông hay có M.T.q.M. và tôi ra phản luận với ông như vậy thì ông chẳng ra bài bút làm chi cho nhọc trí (mà phải mang lấy vạ). Ông lại cường từ đoạt lý, lấy nhiều cái ý kiến rất dở-hổ mà chỉ ra, nào là Bích-Thanh, Thạch-Ngọc, Lưu-Khánh chi chi đó mà thí dụ. M.B.n Mai nói tới đần liền cười ngất một hồi rồi tiếp rằng: «Ông không hiểu đặng tron một câu vãn, một lời nói của M.T.q.M. và của tôi, thì tôi còn đi tranh

tranh luận đần với ông nữa làm chi. Ông mắng tôi đã thềm, biếm bàm đủ cách rồi, ông lại e cho tôi viết bài đáp lại, ông lên tiếng trước rằng: «từ đần ông nh (nh lời nguyên trở hứt mà luận việc kiem thời còn khá hơn, đần luận thế nào v.v. Đó! Quý hữu nghĩ lại coi, trên tựa bài ông đã viết bôn chữ " XIN ĐỜI CÔNG LUẬN", dưới bài ông lại quyết chính lời không tranh luận nữa, thì (ôi còn nói nữa làm chi cho nhọc công, mà quý hữu hòng hỏi ý tôi liệu thế nào? Tôi xin đáp: để cho đời công luận, như ý của ông nài xin vậy.

T.Đ.—Nè, cổ giao, M.H.đ. Hoà nói chi mà luận việc kiem thời đó, a cổ giao.

B.N.M.—Quý hữu không hiểu luận việc

kiêm-thời là luận sao hay sao?

T.Đ.—Nói thiệt lạ quá! Phải hiểu thì Tùng có hỏi mà chi!

B.N.M.—Vay quý hữu hãy lắng tai nghe tôi luận sơ sơ đây thì rõ:Giả như tôi muốn luận một bài chi chi về trái cây thì tôi nói như vậy: «Trái cây là một món đồ ăn của loài người ta.Nhưng trái cây sống ăn thường hay sanh đau bụng, v.v.....», rồi.

Đó! Luận như vậy gọi là luận việckiêm-thời da. Đả khôi hai cho xã hội, lại thêm có ích nữa, không sợ ai bài bắt.

T.Đ.—Mèn ơi! vậy sao?Đề quá hát còn luận việc cổ-thời là luận làm sao?

B.N.M.—Luận việc cổ thời thì bắt đầu vô luận mấy anh công tử, mấy vi di đưc, mấy đấng ô lai tham quan, mấy á lang văn trác nhất, bán phần buôn hương v.v. v..Luận như vậy đã vô ích thì chớ thêm choán cả tờ báo nữa.

T.Đ.—Cổ giao nói sao kỳ vậy? Hay là cổ giao đã bị người phản luận mà rối trí rồi sao?

B.N.M.—Quý hữu muốn cợt tôi sao chớ! Tôi chẳng hề lúc nào rối trí, dẫu cho ai có ra bài bác cũng công kích tôi, thì tôi cũng chẳng động dung nữa mà, huống chi là....

T.Đ.—Cổ giao luận việc kiêm thời và cổ thời như vậy, Tùng nghe rất trái tai; thoán như ai có bài bắt cổ giao rằng: «Biết thì thốt không biết dựa cọt mà nghe thì chừng ấy cổ giao mới tính sao?

B.N.M.—Đề mà, có khó chi đâu quý hữu. Nếu như có ai ra bài bắt, thì tôi xách giấy mượn người viết dùm máng người ta lại mà trừ rồi ký tên mình,

nào ai có biết đâu phòng sợ.

T.Đ.—Mượn người viết, rồi ký tên mình thì dặng rồi như sau người rõ lại mình mua danh, thì sự nhục ấy biết lấy chi gục rửa?

B. N. M.— Quý hữu khéo lo xa thì thôi. Như M. Cao hải-Đê(Caibè) chép lại bài «Đề lòng lo lối tương lai» của M. Huỳnh-đức-Hòa đã dặng trong Công-luận-báo số 394 đề ngày 5 Avril 1921 mà gửi dặng vào Nam-trung-Nhật-Báo số 193 đề ngày 31 Mai 1921 đó sao, mà pào ai có biết đâu, quý hữu; huống chi tôi mượn người viết, rồi ký tên tôi, thì có ai mà thiếu dặng.

T.Đ.—Thiệt cổ giao dám làm việc cầu may quá, Tùng nghe bắt lạnh mình. Bày giờ đã khuya rồi. Tùng xin kiêu cổ giao về nhà an nghỉ, đề bữa nào rảnh việc, sẽ đàm đạo nữa chơi.

Nói rồi bắt tay nhau từ giã.

Lâm-doan-Chánh phung- lục.

### Tự do diễn đàn

NGŨ CÙNG CHÂU-VĂN-BẦY

Bijoutier Caibe (Lợi-an)

(Đặng cho khán quan công-luận)

Xem quý báo An-Hà số 215 ngày 2 Juin 1921 nơi trương thứ 6 thấy có đề mục «Thơ tin vẫn lai» của Châu-văn-Bầy gửi hỏi ông P. K. X. về sự cái bài «Tham thì tham» trong khoản Thời-sự nơi số báo 213 ngày 19 Mai của thấy nào đó mà nói chuyện tên Giáp-Lương ở Lợi-an bán lúa cho ghe Cấn-đốt lăm bạc giá hết phân nửa, phải cho chú biết dặng chú nói với thấy đó sửa giùm, và hỏi thấy coi tai nghe hay là mắt thấy, mà giám cho người ta là một kẻ tham nơi muốn mất mọi

người. Còn như thấy đó hàm thỉnh thì chú sửa dùm, chừng ấy chắc danh là ấy phải hư vì nói láo....

Chú Châu-văn-Bầy ơi, thấy chú nói mà nổi cười nên sặt, lẽ tự nhiên, bị phu chẳng hề thốt đến với chú làm chi cho rộn mắt khán quan, ngặt vì chú đại thỉnh lăm, nếu như bị-phu hàm thỉnh thì chú sửa dùm, chừng ấy chắc danh bị-phu phải hư vì nói láo. Lời chú nói như vậy chắc khán quan khó phân đen trắng, nên bị-phu phải ép mình mà biện phân cho chư khán quan công luận. Tánh bị-phu chẳng hề khi nào ngoa truyền vọng ngữ, mỗi đếu gì thì tác hành phi tác chi, ngôn cố hạnh hạnh cố ngôn, rồi sẽ chi đếu hư néo hại, gương đáng khen, việc đáng chê mà làm tai mắt cho bạn thanh niên noi gương lành mà bước tới, thấy chỗ tệ mà tránh xa. Chẳng phải bị-phu là kẻ tiểu nhân, mà hạ ăn hạ nói, chú Châu-văn-Bầy ơi, và chẳng Giáp-Lương cùng bị-phu chẳng phải là kẻ thù oán chi mà đi dặt đếu bày chuyện nói xấu cho người mà rửa hờn tư— Chính nghĩ như kẻ vô lương tâm làm đếu gian trá, cướp dục của người, lường thặng tráo đếu, nào có ai ra tự nhận mà ứng chịu làm những đếu ấy bao giờ, thà chừng nào cơ thăm họa diệc thăm, đồ bề ra cho đủ bằng đủ có mới là ứng chịu cho.

Chú Châu-văn-Bầy ơi, hay là Giáp-Lương cùng chú có nghĩa đồng bào chi nên nóng lòng ra che đậy, mà buồn lờ; cộc cẳng thô lỗ dặng phản đối cùng bị-phu đó chẳng?

— Đây là bị-phu biện giải ít đếu cho chư khán quan công-luận đen trắng mà thôi, sách rằng: Lập-ký-Trấn-cang..... khó sánh, xin khán quan khá xét.

—Còn phận chú Châu-văn-Bầy muốn sửa đếu chi cho danh bị-phu phải hư thì sửa, thật bị-phu không cần luận đếu, cho một trí-thức, cho mỗi não cần, cho rộn-ràng ngôn-luận, chonhàm mắt khán-quan

Phú-sơn: N. D.

### VĂN HAY CHẶNG LỰA ĐẶC DÀI

Đã mấy kỳ báo rồi kẻ tiểu sanh viết, bài văn đáp về «công tử bao, bột v.v.» chẳng có ý chi khác hơn là sợ tốn ngày giờ của khán quan, sao có nhiều vị chẳng suy chẳng xét! lặt dặt hỏi kẻ viết bài phản đối dưng muốn lạc đề.... Vậy kẻ tiểu sanh chẳng hề tiếp luận nữa. Vì cái ý kiến của tiểu sanh ra sao thì chỉ nội trong bài «xin đời công luận» cũng đủ cho lục-châu chư thữe-giã xét xem, chẳng cần qua lại làm gì cho một trí, chớ các ông ngữ ngôn cao thượng tâm chí tương liên nếu nói hoài tới sang năm chắc cũng còn lời nói.

Huỳnh-đức-Hòa

### THÀ LÀ ĐỪNG NÓI

Đọc báo AN-HÀ thường thấy M.M.B.N. Mai H.Đ. Hòa T.Q. Minh văn đáp cùng nhau tệ hằng đếu ý mà xem lời văn vật của 3 ông ấy. Nay xem luôn 2 số 215-216 thấy bài của MM. Nguyễn-Thôn và Hồ-văn-Sao ông thì tiếp luận ông lại ra tài, mà nói lại đem lời tục ngữ thô lỗ vào báo thiệt ngbĩ bắc tức cười. Hai ông ơi! nếu muốn nói chi với ông H. Đ. Hòa thì khá lấy nghiêm từ nghĩa chính mà nói, họa may ông có phơn rảnh mà luận cùng chẳng, nếu hai ông đem lời đờn bà mà nói với ông, chắc ông buồn trí mà làm ngơ đa, thà là đừng nói.

Công-Hoành (caibe)

### Ngoại quốc tân văn

#### CON BÒ LỚN NHỨT TRÊN THẾ GIỚI.

Con bò này nay ở tại cù lao Nouvelle Zelande tưởng cho là lớn nhất hơn các bò trên thế giới. Mới đây người ta đem nó lại đến Sydney đo bề dài được 11 pieds (1 pied anglais 0m3048) và nặng được 1 070 ký lô.

Người ta sẽ dời nó qua Buenos-Ayres mà đấu xảo. Nếu thế thì bò này lo gì là không ăn hàng nhứt.

#### Tàu bay lớn tại Huế kỳ

Trong xưởng tại League (Huế kỳ) có làm 4 chiếc tàu bay lớn lắm có thể chở đến 75 người, tính sẽ dùng để đưa hành khách đi ngang biển Thái-bình-dương. Sức mạnh tàu ấy đến 3.600 mã lực, có thây 9 cái máy quạt. Chắc trong vài tháng nữa đây đem ra khỏi chạy.

#### Cái xe để kỷ-niệm

Cái xe hoa-rông (wagon) của đại tướng-quân Joffre lúc đi dự cuộc Đứơc kỳ từ hòa ước này 11 Novembre 1918 thì nay sắp để tại nhà thương Invalides làm kỷ niệm của đám giặc Âu-châu.

#### Con mực to quá

Có tin tại Niu-uy-ơc (New-York) ngày 28 Avril cho hay rằng: một người thợ mộc của chiếc tàu Caronia khi đến biển Yết-lăng (Irlande) phải ẩu đá một cách rất dữ với với một con mực lớn quá, mãi đến một khá: đồng hồ mới giết nó được. Con mực ấy cân được 20 ký-lô,

mấy cái vòi của nó cực to và dài đến gần 2 thước. Nhưng mực lớn thường hay kéo người chết đuối, ta không mấy khi biết được nên gọi ma da bát là cùng vì thế.

### Hỉ tin

Tiếp đặng tin mừng của M.La-thành-Cơ đến chủ Longtuyền (Bìnhthủy) cho hay rằng: ngày 9 và 10 tháng năm, năm Tân-dậu, nhằm 14 và 15 Juin 1921 người định đôi bạn cho linh lang của người với họh ái của M<sup>me</sup>venve Nguyễn-đức-Trach đến chủ Longtuyền (Bìnhthủy) Vay tôi cùng M.La-thành-Cơ năng tình tri ngộ, nên xin kính đôi hàng mừng người được gia môn hữu hạnh và cầu chúc cho vợ chồng mới: Loan phụng hoà minh, sắc cảm hảo hiệp.

Nguyễn-ngọc-Thi  
Kính chúc

Nhơn dịp ngày 22 Juin 1921 Monsieur Enzo-Marcos sẽ đưa linh ái ngài là cô Madeleine Enzo-thi-Huê sánh duyên cầm găt cùng thây Joseph Lê-văn-Đứơc.

Phép cưới sẽ làm tại nhà thờ Baclieu sớm mai ngày ấy.

Ông Võ-hồng-Sa Chủ-trưởng làng Tân-thới có gửi hồng thiệp cho hay rằng: đến ngày 25, 26 và 27 tháng năm này ông định đưa cô Võ-thị-Thêu xuất giá.

Vay Bõn quán kính lời mừng ông và chúc cho đôi-lửa trăm năm, cuộc sát cảm hảo hiệp.

AN-HÁ

### Phước! Phước chokè gặp của quý

Ai cũng muốn đặng chữ TRƯỜNG SANH (SÔNG LÂU); cái số nguyên ấy ít kẻ được vì chẳng gặp LINH DỨƠC (THƯỚC HAY).

Nay có một thứ thuốc cũn đặng sống lâu và mạnh gọi là: TRƯỜNG SANH LINH DỨƠC. — Là thuốc tế bổ khí đởng sức, sữa huyết.

Quý ông quý bà cùng hàng viên quan đều yêu dùng, lại giữ sẵn trong nhà luôn cho con cháu đặng mạnh mẽ.

Nó trị hệt nóng lạnh, hột nết, các thứ hạ trái, chói nước, nóng lạnh đay đura hời hạ trái mà ra, nhứt đần, đau bụng, giết sên lỏi, đau ruột, mệt, bần thần đã đượi. Cứn chữa đi tịet mỗn tinh, ăn không ngon và chậm tiêu, hay mớ chiêm bao, nhứt mồi, đau lưng, đau hông, tê bại, ho, suyễn, kiết, thũng sưng mình mẩy.

Tri các hệt đờn hạ hời khí huyết hư mà ra (đau mồi). Con nít hay đau eo nổi bắt cầu hệt chỉ hầy hầy chỉ cho nó đặng thì chắc sẽ trở nên mập mạp mạnh mẽ.

Bà có trăm ngàn người nhờ thuốc này rồi. Có nhiều người đau cả năm uống đầ thứ thuốc không hết mà dùng thuốc này ít ngày thì đặng mạnh.

Người mạnh mỗi tối nên uống đôi ba viên đặng ngou ăn, ngủ khỏe, và giữa các chữa hệt: khi đờn trời dùng nó mà giữ mình.

Kẻ ho lao nếu dùng thuốc tế này thường, thì cũng giữ mạng sống tới già đặng không kỳ thai mà lại đởng thai, không kỳ ban mà trị bao trái hay lảm.

Kẻ đần mới mạnh người ốm: vẫn hầy dùng nó đặng mau bỏ sức.

Ai muốn dùng thuốc này mà xô thì thật rất tội hơn hết, không phạt tí, nó xô đờn tầy đằm.

Thuốc này chẳng nhai một thứ với các thứ tế khác chút nào.

Hầy coi cho kỹ mỗi gói thuốc có đóng dấu (marque déposée) hình con Nai là dấu đã cầu chữa tại Tòa Saigon ngày 21 Décembre 1920. Ai trừ bán lại thì có giỡ làm chữa. Nhiều tiệm Anam tại Saigon đều có bán.

Muốn cho chắc (chấp hợc) thì gửi thư cho Monsieur Nguyễn-văn-Thiên (Jean-Pierre) à Thinghe par Saigon mà mua thì sẽ có thuốc gửi lại.

Bản tiền mặt mỗi gói 0\$40. Mua nhiều sẽ tính nhẹ hơn. Muốn giúp ích cho đờn bang, chẳng chút cầu lợi, vì có quý giá và hay hơn các thứ tế khác xa lắm Phước! Phước cho kẻ gặp và biết dùng TRƯỜNG SANH LINH DỨƠC!!

Coi cách dùng trong toa cho kỹ.

Xin biết rằng: 1- chẳng phải một thứ với các tế khác; 2- lén chỉ dùng đôi ba cây sẽ hầy sức linh nghiệm nó là thế nào.

### Văn uyển

#### MƯA DẦM

Chuyền mịch trời nam ngó tới hăm  
Tuông sa nượp-nượp giọt mưa dầm  
Non cao chón-chờ mây mù-mịch  
Biển thẳm chơi-vơi cá bắt tằm  
Chớp nhán trên cây bầy quạ nhóm  
Vinh râu dưới cội lủ dề nằm  
Trời cao khó hời bao giờ tạnh  
Nở dề đàn đen chịu ước dầm.

### CON RỪA

Hình tượng khum khum tờ cái yua  
Tài hay thục ló gọi con rùa  
Tịnh thời ló cồ dẫu ngan-giọc  
Động lại rút dẫu chàng quây-khưa  
Chúc thọ muôn năm danh chẳng mốc  
Thôi sanh một thuờ sách còn chua  
Kiết hung hai lẽ hém chưa biết  
Sống với Linh-qui rất thụ-thưa

Ngũ Nhơn-Ái: Phou-thanh-Cao (soạn)

**KHÓC CON**

Bốn năm mấy tháng cùng xong đời!  
 Mấy nớ dành lòng làm Cảnh ôi!!!  
 Nước mắt oán trời theo nét mực,  
 Bài thơ khóc trẻ chẳng lên lời.  
 Nửa chừng sấm dậy tâm thần oán,  
 Ngán thuở khôn mua cái miệng cười.  
 Thôi cũng càng rãng thắm khẩn nguyện:  
 Nguyễn hóa con thoát cõi trần ai.

T. Q. Tiên

*Một mình chong ngọn đèn khuya,  
 Nửa tình nửa cảnh như chia*  
 (mỗi sáu.)  
 Một ngọn đèn khuya với một mình,  
 Biết bao nhiêu cảnh biết bao tình.  
 Đá dẫu với cậu tìm khêu lượ,  
 Rèm gió long lay sương nhấn tình.  
 Nồng hơng tiếng gà khuyến tỉnh giấc,  
 Nào gan đoan để khóc cảm canh.  
 Lòng riêng riêng chạnh niềm hôm sớm  
 Dục đã ngoài tai tiếng trống thành.

L. V. Thông

**THUẬN MẠI**

Ngày thứ ba 12 Juillet 1921 nhâm mồng tám tháng sáu Annam, mười giờ ban mai, nơi Phòng-văn ông Désiré Pharamond, quan Lục-sự Tòa Cánh-thơ, sẽ giảo giá bán hai lô đất ruộng của ông Vô-văn-Tài và Vô-văn-Sanh, tọa lạc tại làng Hòa-Mỹ, Song-Mỹ và Trung-Hưng, hạt Cánh-thơ:

Lô thứ nhất: 350h84a83c ra giá 20.000\$00

Lô thứ nhì: 302 h 10a, có nhà vợ và đồ đạc: 20.000\$00

Phải trả liền một phần ba giá mại sau khi mua được rồi còn hai phần ba nửa phân ra trả hai năm.

Ai muốn hỏi đều chi xin do nơi quan Lục-sự Tòa Cánh-thơ.

**Nói mà chơi**

DÙ VÀ BA TON

Bữa kia ba-ton gặp dù liền hỏi: nầy bác: sao lóng nầy coi môi thiên hạ thích bác quá, còn tôi họ lại để móc meo đi? Dù đáp: ôi! không nói cùng ngặt mà nói cùng kỳ!

—Bác thiệt hiểm quá, thế nào cũng cho tôi biết với chứ!

—À! cậu muốn biết thì tôi xin đáp ngay cho: họ thích tôi chỉ là tôi đỡ cho họ cơn mưa nắng, lúc nào tôi cũng cố giúp họ luôn. Còn cậu thì....

—Tôi thì sao? (ba-ton lấy làm tự-đắc ngóng cổ lên)

—Cậu thì lú: sung sướng, lúc đi nhà hàng, đi đám tiệc, chẳng mấy khi là chẳng thấy cậu đi theo. Vira chuyện vắng hồng có thảng quít đi ngang, nghe vậy bèn vỗ tay reo: Ó! như thế thì hay lắm rồi! từ nay những đứa đi ăn nhờ của chúng, ta cứ kêu là tội ba-ton.

Thập-vương

**Giá bạc**

Thứ sáu....ngày 17 Juin.....	6 f 00
Thứ bảy....ngày 18 Juin.....	5 80
Thứ nhật....ngày 19 Juin.....	id
Thứ hai....ngày 20 Juin.....	id
Thứ ba....ngày 21 Juin.....	5 90
Thứ tư....ngày 22 Juin.....	5 05
Thứ năm....ngày 23 Juin.....	id

**Giá lúa**

Lúa chở đến nhà máy mỗi tạ 1000 kilos là:

Thứ sáu ngày 17 Juin.	4\$35	tới	4\$55
Thứ bảy ngày 18 Juin.	4 40	id	
Thứ nhật ngày 19 Juin..	4 40	id	4 50
Thứ hai ngày 20 Juin..	4 45		4 55
Thứ ba ngày 21 Juin..	4 45		4 45
Thứ tư ngày 22 Juin	4 45		4 60
Thứ năm ngày 23 Juin.		id	

**Oan truyền Ngọc-Hạnh**

(Luy vi tình)

par Trương-quan-Tiên  
 VI

*Trót vì tay lữ nhùng chà m,  
 Đại rồi còn biết khôn làm sao đây?*

Một buổi đang ngồi nhà bỗng có người đem trát đến, không đợi coi cũng biết là trát đến Ngọc Hạnh, cô chủ nàng và thấy Hối, đến hầu việc sát nhưn, và đối nại với Thu về mối nợ.

Đúng ngày, hai cô cháu và thấy đã hiện diện tại Tòa, lính dẫn Thu vào, gương mặt vẫn tươi cười, sắc không biến đổi. Vào thấy—thấy Ngọc-Hạnh—lúc ấy chàng dường như hoăng hốt tâm thần vùng hét lên một tiếng rất lớn..... Ủa nầy oan gia! ta đã mượn dao oan nghiệt dờc xong, sao còn theo mãi? Ngọc biết Thu ăn năng về sự mình lắm lẽ nên không thốt một lời, miệng chồm chồm cười, cười mà gằng, cười ấy ấy thiệt giết người không dao kiếm.

Quan Bối-Thẩm ngó Ngọc và hỏi rằng: «Tur thý chí chung, cái bi kịch mà gây ra ngày nay đây, cho hay kể sát nhân là Lại-xuan-Thu, nó sớm biết lỗi mình nên đến quan mà thọ tội, nhưng nó mà gây ra đến nỗi nầy thì chính xét cũng vì nàng, vậy nàng khá minh khai, cho ta tường minh lý?»

Đấy không cần thuật những lời khai của Ngọc lại làm gì, e nói chán mắt độc giả, vì bao nhiêu đoạn của nàng mà bày ra thì cùng ăn vào bấy nhiêu đoạn của Thu đã kể trước kia, không sai lầm một mảy. Nhưng đến khoản mối nợ một trăm đồng — lẽ cố nhiên chưa độc giả cùng chán biết — không lý nào nàng

chịu khai ngay, vì sợ phép công chẳng vị. Song nếu nàng không chịu khai ngay thì nàng phải khai thế nào đây? nàng phải khai thế nào cho quan nghe tức lý? Lê hàng: có khôn thì có ngoan, Ngọc cũng chẳng ngại gì mà để đến đầu đầu lời dít. Rằng:

« Sau khi tôi đầu cáo tên Thu đến bót về tôi ép tôi mà gây việc trăng hoa, thì rồi tôi cứ trở lại nhà, không để ý về đến đó nữa. Cách chừng ba bốn tháng, một buổi tối cùng cô tôi đi hóng mát, thoát thấy có kẻ kéo xe, chừng mặt giống in chàng, như tôi bán tính bán nghi, vì lúc ấy Thu mặc quần áo khác thường, đầu đội nón quần chần sup-sup. Tôi mới bước lại gần, bước lại nhận quả là chàng, liền kêu cô tôi mà chỉ.

Thật lúc ấy tôi không cố kêu liab bá chàng, vì cho hay là thù trước còn ghi nhưng cứ chút da từ bì mà lương xét cho, thì thật công vì tôi mà chàng đưa ra thân đây đây. Lại sau khi nghe tôi nói, sau khi thấy Thu nắm gong kéo xe, trời nắng chan-chan, mồ hôi nhỏ giọt, thì cô tôi cũng bắt thương tâm, xét thân ai như thân ấy, mới nói với tôi rằng: « Thằng Thu nó đã đến thế này, vậy cô khuyển cháu, việc trước hãy tạm bỏ, để cho cô làm phước, đem nó về nhà, trước là đỡ chơn tay, sau cho nó bỏ đến oán hận.»

Tôi nghĩ cho hữu lý nên vàng dầy mảy lời, lại kêu chàng hãy tạm gác đầu, thật chàng cũng lấy làm bực nực lắm, nhưng rồi rồi: còn mừng nào quá mừng này, chàng ưng chịu trả xe cho chủ. Về ở chung một nhà, tôi cũng coi chàng như sắp tờ kia, không để ý gì việc trước, cũng không ngờ rằng chàng dám to gan mà gây đầu chi nữa. Ai hay: được voi còn đòi tiên, lòng người khó độ...v.v.v... cho đến ngày nay cuộc đầu bề thình lình, chàng đành đoạn vãn vi oán.

— Theo như lời khai của nàng, nếu vậy thì chuyện mới nợ một trăm đồng

này là chuyện phi sao?

— Bám quan lớn! Tôi dám chịu rằng phi, lạ gì nước lá khuấy nên hổ, việc ấy chẳng qua là: Thu muốn gỡ lời mình cho nhẹ.

— Tên Thu cứ như lời của tiên cáo nói thì mi mới nghĩ cho sao? mi còn lấy cớ chi phân đối nữa chẳng? nếu quả có ức lòng mi vì vụ nợ.?

Thu đứng nghiên răng nướ Ngọc, tức giận muốn ăn gấu, ngấu nức vừa dậm cẳng vừa than: trời đất ôi! ăn sao nói làm sao cho tiện! Bám: giấy nợ tôi có làm, cô của nàng có ép tôi y như lời mà tôi đã mình khai ngày trước, nhưng biết sao, họ đã ra tuồng trở mặt xây lưng, tôi chỉ biết trách mình thấp trí. Thân phận tôi đã ra có đời này, vãn có khổ kêu trời, còn nhờ phép thương quan chước lương.

Vu ấy để dẹp lại, đoán quan Bối-Thâm mới hỏi đến thấy Hối: coi sự vợ thấy thác ấy là tại bởi đâu, có đầu chi ức buốt?

— Bám! Tên sát nơn đã thú tội, ngoài sự vợ tôi ghen tương, nổi nhà bất thuận, hàng ngày nó hay lại nhà, cô Ngọc-Hạnh mượn cớ giải sầu; ngoài sự tên Thu giết lầm, việc ấy đã rõ ràng, thì tôi chẳng còn chi mà nghi ngờ nữa, một xin quan lớn cứ lẽ công, xử Thu một cách nặng nề, hầu để gương cho hậu thế.

Đại-khai nói vụ tra vấn chỉ có bao nhiêu đó mà thôi, quan lấy lời khai dạy đem tên sát nơn trở lại khám đường còn ba người tiên cáo được về, chờ đúng kỳ xử Hai Liab, cô trát đòi sẽ đến. Thâm thay! Xét nói mình tức ghen, nhìn có cây hồ then với lòng, ra có đời ni— Thu vừa nói vừa dậm ngực— mới biết câu mỹ sắc hồng nhan quả tiện thị sát nhân chi kiem.

(Sẽ tiếp)

**Tôi chịu lãnh**

Tôi chịu lãnh cất nhà, phố, bán đá, cát Núi Sập chờ đến tại bến. Lãnh mua và bán lại các vật dụng, như đồ nữ trang, giấy cầm đồ, đồ bỏ trong nhà quần áo hoặc mới hoặc cũ, tác một lời là: những món nào mà quý vị hết muốn cần dùng, thì xin đem đến tôi mà thương nghj.

Tiền tôi ở gần nhà việc Tân-au (Cán thơ) có bán đủ các thứ thuốc tây trị các chứng bệnh và đồ cần dùng theo cuộc vệ-sinh.

Vậy kính mời quý vị, nếu có việc xin cố gặp đến nhau, gọi là chẳng phụ lòng người đồng bang trong bước đường thương mãi.

LÊ-KIM-ĐÀNH  
(Cantho ville)

**TRẠI THỢ MỘC, CHẠM VÀ CÁN HIỆU  
Nguyễn-long-Thao**  
TẠI CHỢ LAITHIEU (ĐƯỜNG COLONIALE)

Sáng tạo gần 10 năm rồi, từng thao nhiều kiểu khéo léo.

Có đóng sẵn và bán đủ các thứ bàn ăn: dài, vắn, tròn vườn khéo lạ. Tủ áo trơn hoặc có kiến soi 1 mặt, 2 mặt, tủ thờ trơn cần, tủ để sách và để rượu. Bàn viết, bàn rửa mặt cùng bàn salon tròn bộ. Ghế trường kỷ, ghế ngồi nhiều kiền Vàng gỗ một tấm liền chường ngira thường, chường tiện hoặc chường voi đội Biển liêng sơn mài và cần. Khay, hộp chường đèn, đài kỷ. Những món kể trên đây dùng toàn cây danh mộc: Trắc, gỗ, cam-lai mà đóng chế kiểu kim thời.

Kính mời quý ông quý bà muốn mua hay là đặt món chi thì tôi sẵn lòng làm theo vừa ý. Trại tôi cũng có lãnh làm bao lam thành vọng cần chạm sơn thếp Nguyễn-long-Thao Chủ nhưn kính cáo

**La-vân-Trọng  
CANTHO**

Bán sỉ và bán lẻ các sắc hàng tơ lụa hàng Tây, hàng Tàu, lãnh, xuyên nhuộm tại Cao-lãnh, Hàng Bắc-kỳ.

Lương, băng, xuyên, the, lụa v.v... Lãnh rộng may áo giá từ 6\$50 tới 7\$50 một cây.

Lãnh hẹp mỗi cây hai quần giá từ 6\$00 tới 6\$50.

Vải may mừng trắng và ngô lấm một cây 20"40 khổ 0"80 một cây may được một cái mừng bé dài 2"00 bề ngang 1"60 chừa cửa 0"80 giá từ 5\$00 tới 6\$00 một cây.

Mền tây bằng lông chiên nhiều cỡ lớn nhỏ giá từ 5\$00 tới 20\$00 một cái.

Dù dờn bà các thứ màu, lột-gà, ti-ém là cây, uo. trắng giá từ 2\$40 tới 3\$40 một cây. Cũng có nhiều thứ dù dờn ông.

Có nhiều thứ satin đen và màu, may áo dài rất đẹp giá từ 14\$00 tới 20\$00 một áo dài.

Nón ôi feutres và nón casques đủ kiểu giầy bottines đen, vàng, hoặc hai màu giầy hạ, dép Bắc-kỳ. Dù thứ đèn tây chường đá, chường đồng, đèn manchon.

Chư quý khách ở xa muốn lấy kiệu hàng (échantillon) hỏi giá, hoặc muốn mua món chi, cứ viết thư cho tôi thì tôi sẽ tính giá thiệt nhẹ, vì đã có giá riêng tính cho bạn hàng chẳng hề tính mắc bao giờ.

Hàng gửi theo cách lãnh hóa giao ngân (Contre remboursement).

Nếu gửi tiền trước thì sẽ được trừ tiền huê hồng 2% về cái phần tiền trả trước đó.

Gửi thư đế: La-vân-Trọng  
Đường Kinh-Lấp  
Cantho

### Cáo bạch

Chúng tôi có tiệm hiệu là "TÂN-HAT-LONG" tại đường d'Adran số 115 nhằm góc đường Ohier số 1 để sửa đèn Lito Laidi đèn Manchons xe máy, sắt, máy đánh chữ, máy hát và máy hát, bóng đèn các thứ đồng hồ, vân vân. Lại cũng có bán: Manchons, Carburer và dầu Essence. Những thợ và máy móc sắp đặt tại tiệm làm được các việc theo quý ông giao cho chúng tôi. Mỗi khi quý quan có đám tiệc chi mà muốn chưng đèn trong nhà cho sáng thì húng tôi cũng làm được; miêng là cho chúng tôi hay trước.

Thơ và mandat xin đồ như vậy  
 Nguyễn-văn-Chu  
 115, -Rue d'Adran  
 Saigon

### Tiệm khắc con dấu



Kính trình cùng quý khách dăng rõ: Tiệm tôi trước ở số nhà 85 đường Catinat và số 130 đường Pellerin, nhờ ơn lực châu chư quân từ chiếu cố thì công nghệ của tôi đã thành hành bấy lâu nay. Vậy tôi đã dọn lại số 96 cũng đường Pellerin vẫn chuyên nghề khắc con dấu đồng, bạc-su, bán-đồng, bán đá cẩm thạch để mở, có bán đủ các thứ con dấu Tây gửi lại, như là Dateur, Numéro-teur, Colporteur, Composteur, etc...v..

bán đồ phụ tùng theo cuộc con dấu giá rẽ đồ tốt mà làm mau, có in Catalogue đề gởi cho quý khách nếu quý khách muốn cần dùng kiểu nào thì xin gởi thơ cho tôi lấy Catalogue lựa kiểu mà dùng tôi sẽ hết sức làm cho vừa ý các quý khách.  
 TRAN-DUY-BINH  
 Graveur—96 Rue Pellerin—Saigon

### An phong

Bijouterie-soieries de Chine  
 et du Tonkin  
 CAOLANH

Kính trình cùng lực châu Quý khách dăng rõ: tiệm tôi mua bán hơn năm năm bán ròng hàng tàu, những là vân xuyên lảnh nhiều, cũng là hàng vườn, nhuộm đen diệu lảnh thật tốt, không hề trở, tôi chắc ý, vì tôi mua bán đã lâu, nên tôi hết sức lựa chọn thợ nhuộm, nhuộm tốt và hốt chăm tốt, nên các nơi khác không thể bì kịp hàng đều của tôi, và giá tôi bán lại rẽ. Còn đồ mặc trắng như lụa: cầm châu, hoa tư các, cũng xá lựa soạn bắc thảo, lụa soạn thượng hảo đều có đủ thứ, còn hàng bắc như, băng the, lương-lược đủ thứ, tôi lảnh tại Hà-nội, như quý khách muốn mua vật chi dùng xin gởi thơ đến, thì tôi sẽ gởi đồ lại liền, như vị nào muốn mua nhiều mà bán, tôi tính giá rất nhẹ, hàng tôi gởi contre remboursement.

Cao lảnh: Nguyễn-xuân-Trước  
 Căn bạch

### Có bán

Tại Garage Central de l'Ouest Cánh  
 5 Cái xe hơi mỗi cái giá 3.500\$  
 2 cái biệu Mitchell 6 máy  
 1 " " Chalmer 6 "  
 1 " " Davis 6 "  
 " " " Réo 6 "

CÓ BẰNG CẤP CỦA HỘI ĐẤU XẢO MỸ-NGHỆ HANOI BAN KHEN  
 DIPLOME DE MÉRITE - EXPOSITION DES BEAUX ARTS DE HANOI 1920  
 Cordonnerie - Chapellerie - Tonkinoise  
 GRAVURE SUR MÉTAUX ET MARBRE

## NGUYỄN CHÍ HÒA

83 Rue Catinat Saigon



Kính cùng QUI-VỊ dăng rõ. Tiệm tôi có 30 thợ BẮC-KY gởi ĐONG GIAY, LAM NON theo kiểu AU-CHAU ki n thời. GIAY đonz bằng DA-TÂY hay, NON làm bằng CÂY-MÓP thiết nhẹ, lớp NÍ-XÁM, BỐ-TRẮNG VÀ BƠ-VÀNG đủ kiểu. Tôi cũng có thợ KHẮC CON-DẤU ĐỒNG VÀ CHẠM MỘ-BIA ĐA CẨM-THẠCH ĐỂ MẢ. Tôi đã BÀN-SI ở LỤC-TINH thiết nhiều, đã có nhiều vị rất tin cậy và khen ngợi NON VA GIAY của tôi làm thiết kỹ càng và giá lại rẽ hơn chỗ khác nữa. Tôi cũng có BÀN GIAY-HẠ ĐA LĂNG GIẾP ĐA-LĂNG VÀ NHUNG đủ màu GUỐC BẮC-KY SƠN-ĐEN QUAI-NHUNG QUI VỊ xa xin viết thơ về thương nghị tôi sẽ hồi âm lập tức có giá BÀN-SI riêng thiết rẽ xin chư tôn chiếu cố cho việc buôn bán của ĐONG-BANG ta được thành lợi trong lúc cạnh tranh này tôi hết lòng cảm ơn.

NGUYỄN-CHÍ-HÒA, Kính mời

### Tiệm Hòa Mỹ Caolanh Có trữ mấy món hàng này tại Nam-Bác-Ai Tròn

Bốn hiệu có bán đủ thứ hàng tàu hàng tây, hàng bắc, và hàng vườn cũng có rượu tây đồ hộp đồ cần và đồ tạp hoá, bán sỉ và bán lẻ bốn hiệu xtra nay chuyên một nghề buôn bán, cho nên những hàng lựa lựa công lựa cạnh chỉ kỹ-lượng. Và rất dày công nhuộm, làm cho nên dùng lâu càng tốt chẳng hề phai màu hầu chư quý vị, muốn mua đồ bán lại, hoặc gia dụng xin gởi thơ quyết vào bốn hiệu sẽ lập tức gởi liền khi hàng đến chất là dặng vui lòng quý-vị. Hàng độn gởi contre Remboursement đem bạc đến nhà thơ lảnh hàng.

Chủnhơn: Huỳnh-đắc-Nghĩa kính mời

- 1— Các thứ rượu Tây, rượu Cam Qui cục trầu.
  - 2— Giay nón của Annam làm.
  - 3— Đầu hộp, hiệu Exquises, Arachides
  - 4— Các thứ thuốc của M. Nguyễn khác-Kiệm ở Tam-Binh.
  - 5— Xà-bong đen, hiệu con rồng và xà-bong con ngựa một sừng.
- Có bán thuốc: «Vào-linh-Tê» « Nam-hoàn-tê» và «Trương-sanh linh-được»  
 Có cho mượn phòng ngủ nữa, xin đóng bảo chiếu cố.  
 Tiệm Nam-Bác-Ai vững vàng, nhờ ơn quý-vị, đồng bang trượng tình  
 Chủ tiệm NAM-BÁC-ÁI LÊ-MAI

# DÔNG HỒ HIỆU "LIP"

Đồng hồ mà người ta hay kiếm mua là đồng hồ hiệu "LIP"

## CHRONOMÈTRE LIP LIP



LA MARQUE FRANÇAISE  
Montres de Précision  
EN VENTE CHEZ LES BONS HORLOGERS  
Exiger la marque LIP sur le cadran

### SAO VẬY?

Vì máy nó tốt lắm, nó chạy đúng, chắc và lâu hư, khỏi tốn tiền sửa mãi như các đồng hồ khác

### SAO NỮA?

Vì nó là hiệu Langsa và giá nó rẻ lắm.

### THIỆT KHÔNG?

Mua thử một cái dùng, hay là hỏi thăm nhiều người đã sở sầm đồng hồ hiệu LIP thì biết.



MARQUE FRANÇAISE CADRAN LUMINEUX  
En vente chez les bons horlogers  
Exiger la marque LIP sur le cadran



MONTRE-BRACELET EXTENSIBLE POUR DAMES.  
Platine, Or, Argent, Plaqué or.  
EN VENTE CHEZ LES BONS HORLOGERS.  
Exiger la marque LIP sur le cadran.

### CÓ TRỪ BÀN TẠI:

Hàng LES GALERIES DE LOUEST là hàng HẬU GIANG DƯƠNG HÀNG SAIGON, My-tho, Cantho và Trà Vinh

## Thuốc điều hiệu globe (TRÁI BẮT)



Có gói 10 điều

Có gói 20 điều

Hút đã ngon, dễ đánh tào được không mồi, không mưc. Tại Hàng DENIS-FRERES có trữ bán

## LOI RAO

Kính cùng lục-châu đăng rõ tại nhà In Hậu-Giang Cấn-thơ, có bán sách chữ quốc-âm để giúp cho Hương-hức eo quyền thi hành như trường-tôn.

Sách này có 456 trường và có đủ kiểu viết thi lời truyền-rao, của ông DƯƠNG-VAN-MÊN mới đon.

Giá mỗi cuốn là... 3\$00  
Tiền gởi... 1.20  
xin viết thư đến nhà in Hậu Giang Cấn-thơ mà mua

## Nhà máy xay gạo

TẠI CHÂU THÀNH CẦN THƠ

Tại nhà máy này có xay và trử gạo trắng: bán lẻ và bán tạ. Gạo xay ra có nhiều hạng tùy theo giá.—

Trong lục-châu chư vì nào muốn mua hoặc nhiều hoặc ít, xin viết thư mà thương nghị.

Décortiquerie de Cantho

## Quảng tài Thạnh

Tiệm đóng ghe và sửa ghe ở bên kia sông, gần cột giây thép vàm CÁN THƠ PHÙNG-CHIẾU— cũ

Kính cùng quý vị đặng tường, nay tôi mới lập một trại đóng và sửa ghe có sầm ụ và bè tiện bề tra và kéo ghe. Tiệm tôi cũng có bán các thứ cây cưa đủ thước tất mà tốt giá lại nhẹ hơn các nơi.

Chữ tiệm này biết lẽ nghi của người Annam nên tiếp rước quý vị vừa lòng luôn luôn chữ tiệm này khi trước có làm chủ sự tiệm cưa hiệu là Quảng-tài-Lại, dư ai ai cũng biết rằng người ấy biết chiêu hiên đại si bực nào

Xin quý ông quý thầy có cần dùng mua cưa cùng đóng hay là sửa ghe đến tiệm Quảng-tài-Thạnh thì có.— Cái xin quý-thầy thương.

Nay kính cáo.

## TIỆM

## Trương-văn-Hanh Sadee

Có bán xe máy mới và đồ đồ phụ tùng xe máy và sửa xe. Lành thấp mưon đều khí đá (carbure) theo cuộc quan, hôn, tan, tế, kỹ yên, Tân gia, hạ thọ, khăn đen băng biểu tây và khăn bưng tốt thương hạng, bán mới và bán lẻ vô ruột xe máy hiệu Michelin, giầy bầm-ét đủ cỡ đóng theo kiểu kim thời. Quý ông ở xa muốn mua đồ phụ tùng xe máy, thì gởi thư cho tôi. Tôi sắn lòng kỳ lưỡng mà gởi contre-Remboursement nghĩa là đóng bạc nhà thơ mà lưa đồ và tôi cho giá đồ phụ tùng in sắn băng chữ quốc-ngữ (Prix courant)

Trương-văn-Hanh.

Cán khí

## HÀNG HẬU GIANG

vốn đăng 1.000.000 f

Hàng này của Langsa và Annam hàng vốn lập tại Cánh-thơ. Có trữ đủ các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tắt một đếu là tại Saigon có món chi thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt

Cũng gửi hàng cho các xứ xa: ai mua món chi xin viết thư ngay cho Hàng, thì Hàng sẽ gửi hàng lập tức

Xin quý vị đến xem Hàng chơi thì rõ

Có trữ bán:

Rượu rơm hiệu Stella

Làm rỗng bằng miá.

Có bán lẻ, bán sỉ và cho lãnh về bán lại khỏi trả tiền trước.

## Sách mới

Tại nhà in Hậu-Giang (Cánh-thơ) có bán sách mới in rồi như: sách "Khuyến-sĩ ca" của M. Lê-trung-Thu thì rất hữu ích cho trẻ em, vì đặc đủ 10 thiên nói về BỐN PHẦN CON TRÉ PHẢI CỬ XỬ CUNG NGƯỜI TRƯỞNG THƯỢNG; còn truyện "Hồn Tô-Nguyệt và Ngủ-Phụng-Lâu" của M. Trần-vân-Hương tích đặt dễ đọc hay và ngộ.

Chư vị nên mua xem, trước là thấy đếu tệ mà chưa, sau cũng được giúp vui giây lát.

Giá bán mỗi cuốn

sách "Khuyến-sĩ ca".....0\$25

truyện "Hồn Tô-Nguyệt".....0 10

Truyện Ngủ-PhụngLâu".....;0 20

ai mua nhiều sẽặng tích giá rẻ hơn

Nhà in Hậu-Giang kính cáo

## Xin ghé mắt

Kính trình cho lục-châu chư-quân tử rõ tại nhà-in Hậu-giang Cánh-thơ có trữ bán đồ phụ tùng như: giấy, đèn rửa bình, carton dán hình 6 1/2x9; 9x12, 13x18, nước thuốc rửa bình. v. v.,

Có máy viết hiệu "Smith Premier" n°10 tốt nhất hạng, máy viết hiệu "Virotyp" giá tính rẻ luôn, xin đồng-bang chiếu cố

Nay kính cáo.

Trần đác-Nghĩa.

Quản-lý: Ấn-quán An-Hà Cánh-thơ

## TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU TÂN-PHƯỚC

Đường kinh lập Cantho

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

LÀ CHỦ TIỆM

Kính lời cho quý ông, quý thầy rõ tiệm tôi làm bánh mì rỗng bột mì tây mua tại hàng bán bột tốt có danh tại Saigon.

Bánh của tôi mỗi ngày ra 2 kỳ: 1 kỳ 4 giờ sáng, và 1 kỳ 2 giờ chiều Cách làm sạch sẽ, bánh thì để trong tủ kiến, có rỗng nước kiến lên không dặng, rỗng bu không được lại khỏi ai sờ tay dơ, ai muốn mua ở nào thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

Xin có lòng chiếu cố giúp bạng đồng bang trong cuộc thương mãi.

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

## Muốn mua mật ong

ai có MẬT ONG muốn bán mấy xi n do nơi Bôn-quán

An-quán An-hà Cánh-thơ

Kính cáo:

## Cáo bạch

Kính tỏ cùng chư quý vị:

Tại nhà in Hậu-giang (Cánh-thơ) có lãnh in đủ các kiểu Catalogue có hình (Catalogues illustrés) như đồ phụ tùng xe máy, các thứ đèn đồ dùng trong nhà và đồ ăn bàn (vaisselles)

Bồn hiệu mới mua nhiều clichés tốt

Vậy chư quý vị muốn cần dùng xin gửi thư thì bồn hiệu sẽ gửi bình kiểu cho mà xem và sẽ tính giá thiệt nhẹ hơn các nơi.

Nhà-in Hậu-giang

Kính cáo

## Entrepot de Vinhlong Nguyễn-thành-Điểm

IMPORTATION EXPORTATION

BÁN SỈ VÀ BÁN LẺ

Hàng tập hóa—Đồ hộp hiệu "Casse-grain"—Bánh mì hiệu "Lefevre-Utile" Rượu chác và các thứ rượu mạnh hiệu tốt. Đồ tân chế theo kiểu kiem thời: Dầu thơm—Savon "Cadum" Áo Chemises cũ nhà chế tạo riêng hiệu "La Mondiale"

Xe máy và đồ phụ tùng xe hơi—Vỏ xe hơi hiệu "GOODRICH"

Ở Bắc-kỳ (Tonkin) đều có lại thường hàng hóa như sau này: Bồn chế kiểu (Touaets) Ghế xích-du -- Ghế có da (Fauteuils) Ghế ngồi (chaises) và đồ để phòng khách vân vân.

Rương di tàu, đồ nón, valises đồ vật dùng theo cuộc đi đường, yên ngựa và đồ bác kế (thầy đều bằng da thuộc)

GIÁ RẺ HƠN CÁC NƠI—CÁCH GỬI HÀNG HÓA MAU LẺ LẮM

Nhà chính tại Vinhlong (thành) Đường Salicette. Tiệm ngách ở Bắc-kỳ: 90-92 Avenue Paul Doumer Hai-phong 13 rue du Coton (Hàng-trống) Hà-nội.

## Nhà ngủ và nhà hàng bán cơm tây

HIỆU: TÂN-PHAT-LỢI

ở đường Bd Maspéro gần cầu tàu lục Tỉnh (SỐC-TRĂNG)

Kính thỉnh quý khách nếu có việc đi Sóc-trăng tới lỡ đường xin dừng bước ghé lại nghỉ nơi tiệm của tôi: Có phòng ngủ tinh vi khoản khoáng, lại có quạt máy và đèn điện; tác một lời là đủ đồ cần tôi có bán các thứ rượu và cơm tây: việc nấu lại càng kỹ lưỡng vì cứ do theo cách Vệ-Sinh.

Còn như khách có muốn cần dùng cơm Annam xin cho tôi hay trước một giờ thì tôi cũng sẵn lòng làm cho vừa ý. Xin Quý-khách chiếu cố đến, tôi lấy làm thậm cảm.

Chủ nhơn: Tư Cảnh khlob mới.

## Khương Thời dit Gông

178, 180 Rue Ang-Du'ong, 178, 180

Tiệm tôi có làm đồ nữ trang (bijouterie) để bán, và có bán những đồ phụ tùng xe hơi, xe máy và xe kéo xin kể ra sau đây:

Kiểm và g neo, chuỗi bông, cà-rá, đồ làm đủ thứ. Dầu-êch-săng-Sên (essence Shell) dầu nhớt để vỏ máy xe hơi (Huile pour automobile) mẽ đồ đồ máy xe hơi (raisses pour automobile) đá thấp đèn xe hơi (carbure), vỏ ruột xe hơi hiệu tây và huê-kỳ (enveloppes et chambre a air marques Michelin et americaine) xe máy hiệu bô-rô (bicyclettes marque reugeot) và tôi có bán đồ mới (écaillet) lược chải đầu đủ thứ và đồ của dâm (madame giầy tây, giầy (annam) dầu thơm áo hũn mua hên tây lại (commande-en France.)

Như các ông và các bà muốn dùng xin gửi thư đến tôi sẽ lập tức gửi con-re remboursement) đến cho.

Nay kính

Trần-vân-Gông

Bijoutier Puom-penh

# HỘI ĐÔNG BANG

Trong xứ ta có lẽ đặc  
một thứ rượu ngon làm  
kêu là **Rhum Stella**  
làm rờng bằng nước mía

Tanên mua rượu này  
mà uông, vậy mới là tỏ  
ý binh vực cái môi lợi  
trong xứ ta đó.



Rượu **Rhum stella**  
này giá đã rẻ mà uông  
lại nên thuộc nữa.

Mua uông rồi mới biết  
**SOCIÉTÉ.**

des  
**SUCRES ET RHUMS**  
**Cantho Cochinchine**

Muôn mua xin do nơi  
**HÃNG HẬU GIANG**  
**DƯƠNG HÀNG**  
**Cantho, Saigon**  
**Mytho**  
**Travinh.**

Vậy môi lợi càng ngày về tay đông chường.