

LE COURRIER DE L'OUEST
EDITION EN QUOC-NGU'

AN HÀ NHƯỚT BÁO

安 河 日 報

MỖI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Redaction — Admistration — Boulevard Delanoe, SAINTES

TỔNG LÝ: TRẦN-DẶC-NGHĨA

Chủ Bàn PHẠM-KÝ-XƯƠNG

BẢN NHƯỚT TRÌNH

TIẾNG CỘI ĐÔNG-PHÁP

BẢN GR.

MÃI GIỜ QUỐC NGŨ

Mỗi Năm.....	5 \$ 60
Mỗi Tháng.....	3. 00
Mỗi Ngày 06.....	0. 10

TRỌN NĂM.....	
SÁU THÁNG.....	- - -

BẢN QUỐC-NGŨ VÀ LANGSA

Trong Năm.....	7\$00
Sáu Tháng.....	4.50

Vì nào muốn rao báo về việc mua bán hay bù nennis nhứt trình xin viết thư
M. Trần-Dặc-Nghĩa mà thư rạng nghi.

Mua nhứt trình thi kề từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

Vu et autorisé la publication
d'advertissements à propos;

Cao bạch

Kinh ô cùng chư quý vị:
Tại nhà in Hậu-Giang (Cần Thơ) có lanh
in đủ các kiều Catalogue có hình (Cat-
alogues illustrés) như đồ phụ tùng xe
may, các túi đèn đồ dùng trong nhà
và đồ ăn bàn (vaisselles).

Bản hiệu mới mua nhiều elichés tốt
Vậy chư quý vị muốn cần dùng
xin gửi thư thì bản hiệu sẽ gửi hình
kiểu cho mà xem và sẽ tính giá thiệt nhẹ
hơn các nơi.

Nhà in Hậu-giang
Kinh cáo

**Entrepot de Vinhlong
Nguyễn Thành-Điêm
IMPORTATION EXPORTATION**

BÁN LẺ VÀ BÁN LỚP

Hàng hóa—Đồ hộp hiệu "Casse-
grain"—Bánh nồi hiệu "Lefèvre-Utile"
Rượu chác và các thứ rượu mạnh hiệu
tốt, nồng độ theo kiều kiêm thời; Dầu
thơm—savon "Gadum" Aô-Chemises
cùi cưa, chè, ạo riềng, hiệu "La Mondiale".

XE MÁY VÀ ĐỒ PHỤ TÙNG XE HƠI — VỎ XE
HƠI HIỆU "GOODRICH"

Ở Bắc-kỳ (Tonkin) đều có lại thường
hang hóa như sau đây: Bìn chè, kén
(Thonet); Ghế Xích-du — Ghế có da
(Fantenils) Ghế ngồi (chaise) và đồ đe
phong khac (ván ván).

Rương di lợu, đê con, valise, đồ vật
dung theo cuộc di dời, yến nưa và
đồ bảo kê (thay dép bằng đe thô).

GIÁ HƠI HỘI CÁC NƠI—CÁCH GỐI HÀNG HÓA
MAU LỄ LẨM

Nhà chán tại Vị-hoá (Thành) Dương
Salicette, Tiệm ngánchez ở Bắc-kỳ: 90-92
Avenue Paul-Doumer Hai-phong, 13 Rue
đỗ Coton (Hàng-trống) Hà Nội.

**Nhà ngủ và nhà hàng
bán cơm tây**

HỆU: TÂN-PHAT-LỢI
ở đường Bd Maspéro gần cầu tàu lục
Tỉnh (SÔC-TRĂNG)

Kinh thịnh quát khách nếu có việc đi
Sôc-trăng tối lờ đường xin dừng bước
lại nghẽn nơi tiệm của tôi: Có phòng
ngủ tinh vi khoản khoát, lại có quạt máy
và đèn điện; tắc một lối là dù đồ cần
tôi có bán các thứ rượu và cơm tây; việc
nếu lại càng kỳ lưỡng vì cứ do theo
cách Vệ-Sinh.

Còn như khách có muốn cần dùng cơm
Annam xin cho tôi bay trước một giờ
thì tôi cũng sẵn lòng làm cho vừa ý.

Xin Quí-khách chiểu cố đến, tôi lấy
lâm thâm cảm.

Cầu chúc: Tự Cảnh kinh mới.

Khương Thời dit Gông

178, 180 Rue Ang-Duong, 178, 180
Tiệm tôi có làm đồ nô trang (bijoute-
rie) để bán, và có bán những đồ phụ tùng xe
hơi, xe máy và xe kéo xin kè ra sau dãy

Kiêng vàng, bạc, chuỗi bóng, cà-rô, đồ
lãm dù thứ. Dầu-éch-sang-Sen (essence
Shell) dầu nhớt để vỏ máy xe hơi (Huile
le pour automobile) và bộ để máy xe hơi
(graiss es pour automobile) và thấp đèn
xe hơi (carburé), vỏ ruột xe hơi hiện
tay và hué-ký (enveloppes et chambres à
air marques Michelin et americaine) xe
máy hiệu bờ-tô (bicylettes marques en-
gine) và tôi có bán đồ mồi (écailler) mồi
chài dão dù thứ và đồ ưa-dám (malasse)
giày tây, giày (tanam) dão thô m
đo thông minh hàn tây lại (comme des
en France).

Như các ông và các bà muốn dùng
xin gửi thư đến tôi sẽ lập tức gửi (con
tre remboursement) đến cho.

Nay kính
Trào-vào-Gông
Bijouterie Phnom-penh

HÀNG HẬU GIANG

vốn đăng 1.000.000 t

Hàng này của Lào-ssu và Annam
dùng vốn lập tại Cần-thơ. Có trữ đủ
các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tóm
một lối là tại Saigon có món chi
thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt

Càng gửi hàng cho các xứ xa; ai
mua món chi xin viết thư ngay cho
Hàng, thì Hàng sẽ gửi hàng lập tức.

Xin quý vị đến xem Hàng chơi thì rõ

Có trữ bán:

Rượu rom hiệu Stella

Làm ròng bằng miá.

Có bán lẻ, bán sỉ và cho lanh về
bán lại khi trả tiền trước.

Sách mới

Tại nhà in Hậu-Giang (Cần Thơ) có bán
sách mới in rồi như: sách "Khuyễn-sĩ
a" của M. Lê-Trung-Thu thì rất hữu ích
cho trẻ em, vì đặc dù 10 thiêu nó và
RÔN PHẬN CON TRÊ PHẢI CỨ XỬ CUNG
NGƯỜI TRƯỞNG THƯƠNG; còn truyện
Hồn Tơ-Nguyệt và Ngũ-Phụng Lâu
của M. Trần-Văn-Hương tích dật rất
hay và ngọt.

Chư vị nên mua xem, trước là thấy
đau tê mà chừa, sau cũng được giúp
vui giây láy.

Giá bán mỗi cuốn
sách "Khuyễn-sĩ a"....., 0\$25
truyện "Hồn Tơ-Nguyệt"....., 0 10
Truyện Ngũ-Phụng Lâu....., 0 20

Ai mua nhiều sẽ được tính giá rẻ hơn

Nhà in Hậu-Giang kinh cáo

Xin ghé mắt

Kinh trình cho lanh-chân chư-quản từ bỏ
tại nhà in Hậu-Giang Cần Thơ có trữ bán
đồ phụ tùng như: giấy, đèn rữa kính,
carton dán hình 6 1/2×9; 9×12, 13×18,
nước thuốc rữa kính, v. v.,

Có máy viết hiệu "Smith Premier" n°10
tốt nhứt hạng, máy viết hiệu "Virotyp"
giá tính rẻ luôn, xin đóng-bang chiếu cỗ

Nay kinh cáo.

Trần đặc-Nhĩa.

Quản lý: An-quán An-Hà Cần Thơ

TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU TÂN-PHƯỚ

Đường kinh lập Cantho

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

LÀ CHỦ TIỆM

Kinh lời cho quý ông, quý thày rõ
tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tay
mua tại hàng bán bột tốt có danh tại
Saigon.

Bánh của tôi mì đi ngày ra 2 kỳ: 1
kỳ 4 giờ sáng, và 1 kỳ 2 giờ chiều.
Cách làm sạch sẽ, bánh thì dẻ
trong túi kiêng, có ròng nước kiên lên
không dặng, ruồi bọ không được lải
khỏi ai rờ tay dơ, ai muốn mua ở nào
thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

Xin có lòng chiếu cố giúp bạn đồng
bang trong cuộc thương mãi.

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

Muôn mua mật ong

Ai có MẬT ONG muốn bán mẩy tạ xin
đo nơi Bán-quán

An-quán An-hà Cần Thơ

Kinh cáo:

AN HÀ NHÚT BÁO

Cac nhà Annam

TRAITEMENT ANTIPHTISIQUE

ET DES

MALADIES DE POITRINE

Aiguës ou Chroniques

Toux, Rhumes Bronchites, Crachements de sang. Affections de Voies respiratoires. Asthme, Catarrhes, Irritations de la Poitrine, etc.

PAR LE

BRONCHOSÉRUM

On trouve le **BRONCHOSÉRUM** dans toutes les bonnes pharmacies de France et des Colonies.

Pour le gros s'adresser à :

Sogedre, 7, Rue Jules César.— PARIS

POUR L'INDOCHINE
Pharmacie normale — H. DE MARL Saigon
Seul dépositaire

TRẠI THỢ MỘC HIỆU LƯỢC-LONG

Tự Nguyễn long Thao

Ở tại chợ Lái-thiều

Trại thợ mộc tôi sáng tạo đã hơn 3 năm ở phía sau phố chợ, đường xe hơi Saigon Thủ-dau-mot, có đóng súng đủ bắn ăn dài mặt gỗ liên từ 4-40 cho đến 2-20, bắn ngan 0-80 cho đến 1-15; bắn ăn chế kiêu tú linh (long, lão, qui, phượng), bắn tên cưa cuốc 1,8 tru cho đến 2 kg, và bắn ăn mặt đá, bắn tròn nứt cốt cây, chưng chẹm tam lán từ 1-55, có thứ 5 tru gáo chẹm giày lá cây, bắn rượu (table d'apéritif), bắn khách (table de salon) bắn viết (bureau) bắn cửa mặt (table de porte).

Đo kiều, tủ thờ cần biến biến tranh từ ở kiều và son thủy chử đúc chử vàng, ghé ngói mặt tròn, mặt trai dào, mặt dâu, và có đủ thứ đồ tiện: những là chung đèn, đài hộp, khay, kệ, ván gỗ, ván hai, vàng ba, vàng tư bể! thay đổi làm bằng cây danh mộc, chế theo kiểu kén thời xưa bén, chắc chắn và bảo già.

Còn phía trước phố chợ có dạo đi qua một tiệm ngách có bán đồ thứ rượu và đồ danh mộc thứ cần thứ tron đèn có đèn.

Kính xin chư-tôn quý-khách thưa diệp nhân du xin ghé lại tiệm tôi muốn mua đồ làm vàng hoặc là đặt móu cai trong đòn tròn: nhà thi tết súng long menu mà làm cho vừa ý quí ông.

NGUYỄN-LONG THAO

Chợ Lái-thiều

AN HÀ NHÚT BÁO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1— Thủ-tiền-lô và lảng-phí | 6— Bắt dặng lù gian |
| 2— Những tệ tục ở lảng | 7— Súng lậu |
| 3— Làm phải, phải khen | 8— Văn uyên |
| 4— Quan Toàn-quyền và Saigon | 9— Nói mà chơi |
| 5— Tự do diễn đàng | 10— Oan-truyền Ngọc-Hạnh |

THỦ-TIỀN-LÔ VÀ LANG-PHÍ

Hai tiếng: thủ-tiền-lô và lảng-phí chẳng đợi giải ra, ai cũng đều rõ là 2 điều đáng khinh bỉ vậy. Người có tiền chẳng chịu dụng đồng tiền mà làm cho sinh lợi thêm, cứ quanh năm bo bo giữ chặt, bó vào tay vào ruộng khóa kinh, bó vào hủ vào ghè chôn vùi, ngồi mà nhâm, thà là cam tiếng ngu-xuẩn với đời; chờ chẳng chịu để cho đồng tiền huy động. Còn người có tiền cũng chẳng chịu dụng đồng tiền mà sinh lời buôn bán, làm những việc công ích, giữ được quyền lợi cho mình, cho nước; để đi tiêu phí đâu này đây nọ, nay bài-bạc, mai tưốn-trà, mốt ca lão dồn-nguyệt, rồi rót sạch tron tró nứa khôn khéo, sánh cùng kê thủ-tiền-lô thì càng ngu-xuẩn hơn nữa. Ông! chẳng thi co tiền, mà người thi bo bo năm chặc, chẳng biết lợi dụng đồng tiền cho ích mịnh ích

nước, người thi hoang-phi vô ngần, cho dù dội ra thân khốn đốn, nghỉ củng đáng khinh-bì mà củng đáng thương xót cho....!

Trong hai hạng người dây, tuy vẫn tri ý khác nhau; chờ củng đồng một bệnh. Cái bệnh mà tôi muốn nói ra đây chẳng phải là bệnh đau, chí cái bệnh không biết dùng tiền mà thôi. Chờ chỉ hai hạng người dây hiểu rằng: đồng tiền ở trong tay mình, nếu mình biết dùng nó, thì nó làm cho được lợi và cùng, vì bằng chẳng biết dùng nó, tai nó đã không ích gì, mà mình lại phải thân khốn đốn cùng nó.

Phương-ngôn Laugsa có câu: « giàu có không phải là một cái hạnh phúc», lại sách nhỏ cũng có câu: « nhiều tiền thêm lòng-tri ». Những câu nói này không phải là chè những kẻ co tiền nhiều dầu, chí là những kẻ co tiền mà không biết dùng tiền, để mang tiếng ngu-xuẩn để đến đồi sai lầm khôn đón đỡ.

Vậy hỏi người thủ-tiền-lô, nào tiếng giàu trong ruộng, nào tiền chòn



Hỡi người Annam !
Sao đè tiền bạc ra khỏi xứ
mình ?



Hãy dùng
thuốc hút hiệu **CON GÀ** thuoc chưa vẫn
và vẫn rời

VÌ THUỐC NÀY NGON HƠN HẾT.

ĐÃ THƠM THƠM LẠI GIÁ RẺ HƠN CÁC THƯ KHÁC.

Thuốc CON GÀ trồng tịa tại xứ Đông-Dương

Rèn giúp hội *Société des Tabacs de l'Indochine*,

66 Boulevard Bonnard.—Saigon

hỗ trợ muôn ngàn người Annam.

trong khap, hãy mau mau nở đem ra, dão lấy lên, cùng những người hoang-phí, lớp chơi bài-bạc, lớp tổn rượu-trà hoa-nguyệt, hãy mau mau giữ lại dùng mà sinh thế bán-buôn, tranh đua quyền lợi cùng người, và lại buồi này là buồi các nước ai cũng hâm-hờ trong đảng thương mại, trước là làm lợi cho mình, sau là giúp ích cho nước một phản gián-thạnh.

Poái biết rằng: tiền minh giấu trong tủ và tiêu đem đi hoang-phí chốn lầu lầu cùng với đồ-bạc, không những là tội lỗi một thân mình mà thôi; lại còn phải hại cho đến cả nước lý-tài trong xã-hội là khát nứa. Xin xét lấy mà đổi cái tục-tệ này cho sớm, thì quốc-dân ta sẽ được bạch-phúc vậy.

P. K. X.

NHƯNG TÊ TỤC Ở LÀNG

(Tiếp theo)

Trước kia dù nói rằng: thế nào là chẳng muốn làm làng, vậy xin tiếp luận. Ngoài sự ăn cơm nhà, mặc áo vợ thi lại còn nhiều cái nguyên lý khác nữa, đây xin cứ lần lượt biện ra.

Phố nhiêu các làng thường có phe dàn, phe mạnh ép phe yếu, phe giàu hiếp phe nghèo, không mấy khi là thuận nhau, ngoài ra còn yêu nói nói cười cười, nhưng trong lòng chất những dao thương, ghen những chuyện vô lối để hại lẫn nhau, không biết làm như vậy là để gương khanda cho đời, chỉ coi như một cái nghĩa vụ đóng làm, nên chỉ càng đồng thê thì lại càng ra một ngoan không còn kẽ lưỡng tâm là gì, ai khóc

hai mặc ai, cứ mình được tự đắc là dân, nếu kẽ ra chắc cũng làm-nhầm lầm, không biết bao nhiêu là duyên cớ khác nhau, nhưng đây thật toàn là những duyên có lôi-thoi để mang lấy tiếng cá lớn nuốt cá con, chứ không gì là đích đáng.

Làm làng dã khó-khăn như thế, vì đâu lại còn thấy lâm người vát tiền ra để đi mua chức xã, chức hương, nhiều lúc tranh giành nhau để sinh ra thua kiệu-daydua, đợ vươn bắn đất. Nếu cứ xét cho chính thời pháo nhiêu những hạng ấy vì danh vọng thì ít, mà vì gay cấn với nhau thì nhiều. Ất không nhift Giáp Giáp muôn thắng Ất, ai cũng có lá gan này, thành ra không mấy khi là không đến mặt quan. Những người có quyền thế thấy vậy lại càng kêu cứ này mưu khác giả tuồng phụ sực bên dòng, giúp lời hòn tay, hóa ra về sau kẻ thua phải vỡ nợ, hận của chẳng đủ bối, mà người ăn cũng vẫn sạch không, lúc này an nang thì sự dã rời, bàn tay lờ nhung châm, thậm chí không móng gót rữa.

(Tòn nữa)

T. Q. TIỀN

Làm phải, phải khen

Tưởng thõi tục Annam ta, họ giàu có dư ăn, dư đồ, ai cũng lo làm doanh lâm phuote. Phản nhiêu đem tiền đi cũng chưa khán phạt nặng chira phuote đe hậu lại cho con cháu hưởng nhõ; soong được phuote hay không chẳng thấy, cho việc làm phuote trước mắt như là: tu kiều, bồi lô, lập nhà thương nhõ thì cưu giúp cho kẻ nghèo thì ít

Những người làm làng chia làm phe

ai làm các đêu ấy; duy nay tôi thấy có một ông lão tên là Phan-văn-Thinh chừng 60 tuổi, quê quán ở tại làng Mỹ-long (Sadec) ông chuyên ròng cát cầu làm phước mà thôi. Vẫn ông chẳng phải nhà cự phú hào gia mà có lòng hà hả lương thiện, lo thi ân bồ đức từ lâu năm chí cùi, đã rao khắp làng này qua làng khác, cõi cái rạch nào không cầu hoặc là cầu bờ thì hiệp với làng ấy mà cất cầu cho thiên hạ tiện bờ lai vãng.

Bà 40 năm rồi, ông cát cầu thi trong làng Sadec gần vài trăm cái, mỗi cái giá đặng chừng 50\$ sấp lên 3,4 trăm đồng.

Những cái ông cát hiện nay trong tổng Phong-nâm tại làng Mỹ-long hơn 100 cái, làng Mỹ-xuân 6, 7 cái, làng Mỹ-tho 8 cái, tổng Phong-Thạnh làng Nhị-Mỹ 4 cái, tổng An-thạnh-hạ, làng Tân-dông 1 cái mà ông chẳng mõi lòng nói chỉ

Mới đây, ngày mồng 8 tháng 3 Âm-nâm, ông cát một cái cầu Rạch-miếu làng Mỹ-tho, thật rất hứu ích làm là vi rạch này là nơi chỗ nhà trường làng Mỹ-tho. Nguyên trước có cái cầu của nhà-nước cát 550\$, lúc cầu còn tốt thì số nợ trả trường ấy rất đông hơn 100 trồ, có 2 thầy giao dạy, đã 3 năm rồi, cầu hư sập khi số học trò còn vài mươi bết bết một thầy giao là bởi không cầu cho con tré de, che phen lang vào cát cầu kia, lại không được, là vì công gho lang không đủ.

Ông Sán-Thinh thấy vậy, hiệp với hương chức hội-tổ mà lo làm cầu ấy lại, phao lang chung chịu được 302\$, còn bao nhiêu về phần ông chịu thêm và ra

công lo mua cây mướn thợ làm. Hôm ngày dựng cầu thì ông Thinh làm hết 2 con bao dài đằng nhơn dân phụ giúp rắn rộ, hơn cả 100 người đến thi công làm phước, làm vài ngày hoàn thành cái cầu này rất chắc chắn giá đặng 5, 6 trăm đồng, lấy làm hưu ích cho con tré qua lại học tiện bể, mới đây số học trò vào học được hơn 60.

Và trong sự làm cái cầu này, thật bởi nhớ trước, Ông sán-Thinh có cùa và có công lo lắng, còn phần làng thì nhớt là Hương-trưởng Nguyễn-văn-Khinch và Xá-trưởng Nguyễn-văn-Trich hết lòng sỗ-sáng, lo-lắng ra ông đi quyền tiên hương chúc tân-cửu trong làng nên mới được số bạc nhiều như thế để làm nên cái cầu chắc chắn cho con tré khỏi bô luồn ngày giờ. Đáng khen! đáng kính!

Nguyễn-Thắng-Cang
Instituteur à Trà-bông
GaoLanh

Quan Toàn-quyên Long võ Saigon

Theo điện-tin không giày Hanoi-Saigon từ quan Toàn Quyên Long sẽ vô Sứ-ôn trong tuần tháng 100 này và sẽ lại đây cuối tháng 100.

Ngay sẽ di du 15-17 Juillet tại Phnom Penh (Cambodia) rồi đầu tháng Septembre sẽ ra Bắc-kỳ qua cuối tháng Octobre trở lại Saigon đăng mờ Hội-Nghi Chánh-Tri trong thương tuần tháng November năm nay.

Tự do diễn đàn.

ÔNG HUYNH-BỨC-HÒA

Bà bèn lén tệ xem báo An-hà thấy có nhiều ông công kích về vấn đề công tử bột, ông thì luận phòn công tử này vải tiền bạc đua tranh xa xí ông lại trách là công tử nó giàn sang eay quyền thế mà hiếp đáp kè cõi-thân.

Vì vấn đề ấy mà làm náo động đến ông Huỳnh-đức-Hòa, nên ông mới ra mặt mà không rõ ông ra mặt đang gánh vát, đang tranh đường ngôn luận, hay là cái vấn đề công tử bột này, có cõng hẽ chi đến ông chẳng???. Nên bài thứ nhất của ông, có hơi khít nõi thì phải nhiều lời vô lương làm nhảm. Nay tè lai thấy bài hồi đáp cùng ông Trần-Quang-Minh, ông lại tư nhận rằng: ông luận chính lý, đúng đắn, bởi ông thấy mỗi tuần đều có công kích phòn công tử bột mà không chỉ rõ danh tính, nên ông bức mình mới để lời, xin mấy ông đọc vẫn để ấy lai, để luận đều công ích. Tè xin hỏi: dùn luận chi nữa mới cho là công ích? Ông cũng rõ biết cái phòn công-tử bột lù Bàng-Hồng Tòn-Tú này, đã phá hai cuộc tranh thương đồng bào ta là thế nào. Chúng nó là sảng có Bàng-Hồng, hữu có Tòn-Tú, ta đã không làm chi nó đặng, mà lại còn bị hại là khắc. Ông cũng biết lù nó là giỗng sâu dân, một nước, hút máu người cho đến đổi con da họ xương, quần con lai, áo con bao, thì mới ưng lòng đánh da. Ông lại chê rằng mỗi tuần đều nói mãi mà không dám chỉ rõ danh tính, thì đừng nói bay hơn. Ông lầm rồi: và chẳng lù công tử bột và họ Bàng, Tòn-chẳng phải một

bại dứa, mà ông nài chỉ tên cho phân biệt, giống nó đồng lâm kê có trăm ngàn, nếu biện rõ tên họ, thì giấy đâu cho đủ; và lại vẫn để ấy là vấn đề chung mà nếu ai có ực thì tự xét lấy, tựa là phải chĩ tên thúi tên nhơ, cho đỡ mắt độc giả, lại mấy ông có thù hận chí ai mà phải rao tên rao họ.

Chỉ như ông hồi đáp mấy bài, chí ngay mấy ông đó, thì ai cũng rõ là ông có hận, phiền, bất bình với mấy ông hay là vì vấn đề công tử bột này có khui không dặng bối cho ông và nhiều người khác nữa mà mấy ông cứ luận mãi, làm cho ông coi hoài, phát nỗi đoá mới sanh ra đường ngôn luận dày chăng. Xin ông xét lại vì sợ e: con mèo xáng bê i ôi rang, con chó chạy lại mà mang lấy đòn.

Hồ-VĂN-SAO

NGỎ CÙNG ÔNG HUYNH-BỨC-HÒA

Tục ngữ Langsa có câu rằng: "Il ne faut pas réveiller le chat qui dort". Biết nghĩa là: chẳng nên ghẹo kẻ nghịch nào mà không đồng ý mình. Thế thì ông Trần-quang-Minh lè chẳng nên đi châm khuy bọn công-tử bột, cảm, bao đó, nhưng bởi: tao chúc cầu minh, ông Trần-quang-Minh vẫn mong bày những điều ích lợi dân, điều những chuyện tối phong bạt tục, hiệp tâm cùng cố giao của bĩ nhân là M. Bá-ngth-Mai mà khêu khích chuyện đó. Lúc ấy bĩ nhân cũng với muôn tiếp lời chung không tránh tri.

Nay xem báo An-Hà số 213 khoản "Tự do diễn đàn" thấy ông đề bài "Hồi đáp cùng ông Trần-quang-Minh" nên chỉ bĩ nhân với ngô cùng ông đòi lời

Bí-nhân cũng dù biết chắt sao ông và chờ khán quan cũng chê bí nhẫn rằng: «C'est la moutarde après le dîner» Nhưng bí nhẫn không ngại, vì sự khen chê là sự thường của cái tình đời, hơi đâu mà cố lấy.

Ông Huỳnh-đức-Hòa ôi câu vì nghĩa chờ không phải vì tiền, thật là câu rẽ rẽ, bà tặc ông còn hỏi lại. Lê ấy là lè thường mọi người đều chán biêt. Sự trong nghĩa khinh tài ấy là sự làm, của kẻ biêt phái. Bởi vậy người ta hay nói: «Bonne renommée caut mieux que ceinture dorée» (Câu danh hift câu lợi). Ở đời ai không chuông tiền bạc hau dặng kinh dinh sự nghiệp trên thế này, nhưng chuông tiền bạc mà cho có nghĩa kia, còn kiến lợi mà vong nghĩa thì thật là kẻ tiêu nhơn ba tiền, chờ nào phải người quan Vũ thương-lưu đâu? Cứ ấy cho nên ông Trần-quang-Minh đã ý muốn giải rằng mình chẳng chịu như kẻ kia, thấy người ta có tiền rồi mình kim chuyen châm khuy, đến lúc người nhét bạc vào họng thì dở lửa, cứng hầm, rồi ra mặt thảngقام. Ấy là cái ý kiến của ông Trần-quang-Minh là vay đó, nghĩ có mắc mò gì.

Đọc suốt cả bài ông, bí nhẫn cũng chán biêt ý ông muốn Bình trám phải tẩm thuốc bay, ông muốn cho ông Trần-quang-Minh nói minh bạch tên họ xứ sở của những phường công tử đó cho lục-châu biêt. Thật ý kiến của ông chẳng mut. Vậy xin ông Trần-quang-Minh và Bá-cổ-giao nói cho rõ ràng đi, chớ đừng để nói đồng dân, đến cui cùng rồi cũng chẳng qua cân «Brebis qui bête perd sa goulée», còn nếu như biêt trước rằng:

«Entre l'arbre et l'écorce, il ne faut pas mettre le doigt» thì an phận thủ thường đi, chớ làm chi mà hoa bồ bắt thành, rồi ra một trò cười về sau rằng: bon là toàn là bon nhất, nồng thuyết bắt vắng hành, «dire et faire sont deux» Ông câu «Xấu lá xấu nem» thật khó tránh về sau, nếu ông Trần-quang-Minh và Bá-cổ-giao không tan tri.

Bí nhẫn khuyên tam vị: chờ so do trong đường ngôn luâa làm chi mà sành ra việc lăng nhăng, xin hãy cứ tan kỳ tam biêt nhau mà châm khuy bon công tử ấy: Chờ ông Trần-quang-Minh nói rõ rồi bí nhẫn sẽ thuật chuyện kim thời tại B.b «ông Huyện đà Ông Địa» thật là chuyện rất là lùng, có kiêm hàng hửu.

Lê-chon-Tâm

Bắt đặng lú gian.

Đáng nghi và vụ án cướp đánh chiec tàu Nam-Sanh tại kinh nước-mạng lây trọn 132.400\$

Chư khán - quan lè khi cùa nhở rằng trong báo An-Hà số 213 có đăng vụ án cướp đánh chiec tàu Nam-Sanh tại kinh-nước mang (Cần-Giờ) hôm 8 Mai rồi đây lúc 7 giờ rưỡi tối lây trọn một số bạc to-tát 132.400\$. Lú-gian đoạt số bạc rồi từ ấy đến nay bắt nghe tin tức.

Ngày 30 Mai này 2 thay-doi sở mật-thám ở Sài-gòn là Hồ-văn-Tài và Trần-Trương tẩm bắt tại làng Long-tuyễn (Cần-thơ) một bợm đáng nghi tên là Nguyễn-văn-Phúc 38 tuổi giấy thuế thân số 1722 về Thành-phố Chợ-lớn, tên Phúc này kêu là Thái

văn-Tri lại kêu là Bảy-Nhão, vợ nó là thị Huệ 34 tuổi và chũ chúa là Đào-phú Hữu & Luông-tuyễn (Cần-thơ) cũng đều bị bắt. Xét rương-tráp của Phúc và vợ nó lấy được 20 lăm giấy Cent(2.000) còn giấy Vingt, giấy cinq, một đồng và các lẻ cộng được 267\$85 có nhiều cái giấy nợ 50\$, 70\$, 100\$, 200\$, của Trần-thị-Huệ là vợ tên Phúc đứng cho nhiều người vay cùng bị thâu hết. Bắt xong 2 thay đổi mật-thám dẫn nội vụ đến trình qua chưởng-hàng hay rồi điện về Sài-gòn giao cho quan Bối-thám tra vấn.

Còn theo báo L'Opinion số 6.628(28 Mai 1921) tại Tam-binh (Vinh-long) ngày 21 Mai 1921, một vị Hương-chức làng bắt một chiếc ghe đi sáu người là Nguyễn-văn-Mùi. Nguyễn-văn-Được, Nguyễn-văn-Dư, Cao-tần-Đức, Nguyễn-văn-Túc và Cao-văn-Lung. Cảng bời tên chủ ghe là Nguyễn - văn - Mùi xài một tám giấy cinq già, vì hương chức này nhìn biêt hèn bắt, xét nội ghe gấp một số bạc 760\$, trong số đó có 58 lăm giấy cinq và 31 lăm giấy 1\$ già. Lúc giao hối rõ lại là tên Mùi ở tại đầu kinh nước mang thì cũng đáng nghi và vu ăn cướp đánh tàu Nam-Sanh đó nên nội bọn 6 người đều bị bắt giải đến quan Bối-thám -Sài-gòn.

Ngay gian lè nào đợi lệnh Toà phán đoán Bốn-Báo sẽ đăng tiếp cho khán-quan xem

A.H.

Súng lậu

Bắt được 3 người tại chiec tàu Paul-Lecat, 150 cây súng sáu và 5.000 cái bi

Súng lậu càng ngày càng nhiều, trộm

cướp không mấy nơi là nghe không có súng. Sở mật-thám cố gắng phuszoe trừ diệt, song càng trừ lại càng thêm, nay mới bắt được quả tang, thật giả đáo đáo cũng gấp. Cứ như vậy:

Sớm mai ngày 30 Mai có mấy người mache-lô tàu Paul-Lecat di kêu một người chà-và cây hàn giùm súng. Sở mật-thám hay, đúng một giờ thì 2 người mache-lô là Bual và Burlot, đem 3 cây súng tay hiệu «Mauser» 1 cây hiệu «Browning» và một cây súng sáu. Lúc đánh giá thì ôuz cô Vitwer di với M.M. Laurent, Olgiati và Carnot vô hất được Biệu Tual và Burlot lại hót, có đủ súng ống. Đoạn xét dưới tần, Quan Bối-thám quan Biên-lý và các quan hiệp cùng M. Witwer xét dưới khoan tàu thì bắt được 2 thùng. Một thùng đựng 150 cây súng sáu, còn một thùng nọ thì đựng ước 5 ngàn cái bi. Chánh phạm là Tual chẳng còn nghĩ ngờ gì nữa - vì y giữ chìa khóa của khoan chứa súng ấy.

Xét đến phòng cha người matre d'hôtel là Serpolet thì cũng không thấy chí khác hơn là súng nứa, súng sáu 2 cây mới tinh bô, cũng hiệu Browning và Mauser. Serpolet khai rằng súng ấy mua tại Marseille 15.000 quan của một người kia, nhưng không giấy tờ gì phản của y hết 10.000 quan. Còn 2 cây Browning và Manser đê tại phòng y đó là súng để làm kiêng, nếu người mua muôn coi.

Chẳng cần nói cũng biêt Serpolet được mìti vò nhà kính cũng như Tual và Burlot chờ ngày tra vấn lại và lanh án ngõ đến thử tijk mình

Quốc trái 6 triệu bạc

Ngày 26 Mai 1921, có điện-tin Ilavas Paris gửi qua cho hay rằng: Thủ-tư-thị-viên (Sénat) đã bỏ thám chia cho xứ Đông-Pháp (Lado-chine) một cuộc quốc-trái 6 triệu ngon-bạc.

Bạc vay đây sẽ dùng làm nỗi thêm đường xe-lửa từ Bắc-kỳ và Trung-kỳ và Tourane cho liên tiếp với nhau.

Hí tin

Tiếp được hóng-thiệp của M^{me} V^e Nguyễn-vân-Thuận Cánthor cho hay rằng: Đến ngày 7 Juin bà định đưa linh ái của bà là cô Marthe Nguyễn-thi-Vọng vu qui. Cô sẽ kết duyên cùng M. Jacques Trương-vịnh-Phú là quan kiêm-lâm tại Bàng-binh (Tây-ninh).

Bản quán kinh lời mường bà, và chúc cho đời lửa trăm năm, cuộc sát cẩm hảo hiệp.

An-Hà

Văn uyên

KÝ HỨU NGUYỄN VIÊN-KIẾT VÀ LÊ-SUM
Bết bối nhiều, chí có hai anh!
Siy tinh non-sông minh mót minh.
Cao-thấp đương suy cờ nưa cuộc,
Hàn-hở quên dum lửa ba sah.
Qua trời giữa nhom ai cười-khóc?
Mồ thế chung chôn dứa rách-lành.
Khẽ nơ tang-bóng thay-dời mai,
Tuyết-sương nào heo vuối xuân-xanh.

Ban vong-nien — NGUYỄN-THÀNH-ÚC
hiệu HOÀNH-THU

ĐƯA NGƯ YÊN THÀNH-ÚC RA CHƠI HUẾ

Sông-non chưa rảnh nợ tang-bóng,
Nong-nắng từ đây liêu trá xong.
Kinh-dịa đi, người dong ruồi gót,
Người-giang ở, từ ngàn-ngo lòng.
Đủ thương chàng-tộc dân trời Việt,
Phải trong thân-danh giống họ Hồng.
Nó có vẻ dâu mà bần-biều,
Trương-phu nhâ-cứa khấp tay-dòng.

Người-giang ngu-khách

Cử-nhán: VĨ-TRƯỜNG-KIẾT

MỘT ĐÈM HỒNG CÁNH Ở TRUNG-KỲ

Dến cảnh nào, khen cũng biết mình!
Bảy tuồng dan-diều suốt đêm thanh.
Soi cây-cõi mới trăng lờ-lat,
Khóc miếu-lặng xưa gió rập rình.
Nữ giàn tang-thương trắng biến bạc,
Lảng xe thư-kím lòn rêu xanh.
Đóng lồng hoài-cảm chuông kêu nhắc,
Kêu khách Mai-Viên, (1) núi Ngự-Binh!!

Giang-há khách: NGUYỄN-THÀNH-ÚC

HOA ĐỀ GỎI ĐẾN TƯƠNG SĨ TRẦN VỌNG-DÀI

của ca-tìn "Lai-bà-thương-tho"
P. M. B. Hué

Khòi lửa tư gày cuộc chiến-chinh,
Xót ai nồng nghịch dạo quên minh.
Đát-dờ đất Pháp ba hồn lanh,
Hoàng-hoại trời Nam mót gánh tinh.
Máu đỏ thơm qua muôn dám khách,
Sứ xanh chép lại mây đời vinh.
Treo gương cang-liệt lòa biến-cõi,
Sóng-thát cảm hoài phách hiền-linh.

Người-giang ngu-khách

Cử-nhán: VĨ-TRƯỜNG-KIẾT

(1) Mai-Viên là Mai-lanh (Nam-kỳ) Tân-viên là Bắc-kỳ còn Ngự-Binh son vè Trung-kỳ.

Phước! Phước cho kè gấp cửa quí

Ai cũng muốn dũng chữ TRƯỜNG SANH (sóng lâu); cái sứ uyên ẩy ít kẽ được vì chẳng gặp LINH DƯỢC (thuốc hàn).

Nay có một thứ thuốc giúp dũng sông lâu và mạnh giội gọi là: TRƯỜNG SANH LINH DƯỢC.— Là thuốc tê bô khí dương sáu, sáu huyết.

Quí ông quí bà cùng hàng vien quan đầu yếu dùng, lại giữ sẵn trong nhà luôn cho con cháu được mạnh giội.

Nó trị bệnh nóng lạnh, hàn uất, các thứ bao trái, chói nước, nóng lạnh dây đưa bôi ban trái mà ra, nhứt đao, đau bụng, giết sén lát, đau ruột, mệt, bần thần dǎ dưới. Cứu chứng di tinh mộng tinh, ăn không ngon và chậm tiêu, hay mờ chiêm bao, nhứt mồi, đau lưng đau hông, té bại, ho, suyễn, kiết, thủng sưng móm mẩy.

Sri các bệnh đòn bả bôi khí huyết hư mà ra (đau máu). Con nít hay đauèo uột hắt cầu bệnh chí hắt bên chí cho nó uống thì chắc sẽ trở nên mập mạp mạnh mẽ.

Bà có trăm ngàn người nhờ thuốc này rồi. Có nhiều người đau cả năm uống đủ thứ thuốc không hết mà dùng thuốc này ít ngày thì được mạn h.

Người mạnh mồi lôi ném uống đối ba viên đậm ngọt, ngủ khỏe, và ngừa các chứng bệnh; khi động trời dùng nó mà giữ mình.

Ké hoa lão nêu dùng thuốc tê này thường, thì cũng giữ mạng sống tối già được.

Không kỳ thai mà lại đỡ đau thai, không kỵ ban mà trị ban trái hay lâm.

Ké đau mới mạnh người ôm yếu hắt dùng nó dặng mau bô sáu.

Ai mồm dùng thuốc này mà xô thì thật rất tốt hơn bất, không phạt ti, nó xô độc tay đầm.

Thuốc này chẳng phải một thứ với các thứ tê khác chút nào.

Hãy coi cho kỹ mỗi gói thuốc có đóng dấu (marqué déposée) hình con Nai là dấu đã cầu chứng tại Tòa Saigon ngày 21 Décembre 1920. Ai trữ bán lại thì có giấy làm chứng. Nhiều tiệm An-nam tại Saigon đều có bán.

Muốn cho chắc chắn, thì gởi thư cho Monsieur Nguyễn-vân-Thiên (Jean-Pierre) à Thinh-hè par Saigon mà mua thì sẽ ó thắc chí lai.

Bán tiếc mất mỗi gói 0g40. Mua nhiều sẽ tính nhẹ hơn. Muốn giúp ích cho đồng bào, chẳng chút cầu lợi, vì nó quá giá và hay hơn các thứ tê khác xá lám Phước! Phước cho kè gấp và biêt dung TRƯỜNG SANH LINH DƯỢC!!

Coi cách dùng trong toa cho kỹ.

Xin biết rằng: 1- chẳng phải mỗi thứ với các tê khác; 2- Lên ebi dùng đối ba cây sẽ thấy sáu hinh nghiệm nó là thê nro.

TRỜI MÙA SÁNG

Rung động vừa tăng -tăng hơi sương,
Thâu gió ù-ù dày từ phương.
Mây lớp-lớp giăng trời quang mát,
Ngọc tuồng-tuồng xối núi rêu sương.
Trong quê luồn ebanh cầu thắn lanh,
Nhinh cảnh như khêu khue đoạn trường
Non nước có hay gồm dạ khách?
Khách vì non nước ngâm-người thương

Tiền

TRÔNG TRĂNG RIÊNG CHANJI

Người buôn dài cảnh cũng buôn [teub],
Cánh khéo trêu người suốt mây cảnh!!
Lanh lão hồn quê cõi thoản,
Mào-nê cuộc thê với trăng thanh
Sương sa trước áng gác mùi nhớ,
Đè khóc bao tai nhác giọng tinh.
Còn hỏi thăm thanh với nguyệt,
Sực nhinh bóng xế, nguyệt chenh-chenh

Trương-quang-Tiển

TỰ THUẬT

Tác-vì-rá-hai-tám-tác-xuôc-xanh,
Nghiêc-cá-trao-trí-phận-mành-mành.
Má-phần-hàng-trao-màu-phần-dại,
Mỗi-sơn-thêm-diêm-thức-sơn-oanh.
Tước-bình-trống-khách-phường-bồi-lợ,
Phiếm-trúc-còn-rao-bực-sỏi-sành.
Thi-phú-ngâm-uga-khi-buổi-sớm,
Ngửa-nghiên-dèn-sách-lúc-thâu-can.

Ngu: Nguyễn-Hữu (Ômôn)
Hoàn-thu-Hương (thuật)

BÀI BÀI "VỌNG TÌNH" CỦA
M. T. Q. TIỀN AN-HÀ SỐ 214

Bồi-cánh, đồi-phang-thay-lạ-lòng,
Đưa-vây-trước-có-đăng-cùng-chẳng?
Nguyễn-xưa-gẫu-chẳng-doi-lời-trái,
Hết-mùi-não-dao-tố-tất-lòng.
Bởi-diệu-văn-chương-tu-diệu-quí,
Nêu-tinh-gẫu-giả-cái-tinh-chung.
Thuyền-quyền-mà-sảnh-anh-hùng-cánh,
Ngân-dâm-dẫu-xa-khổi-kiem-tâm.

Ngu: Nguyễn-hữu (Ômôn)
Hoàn-thu-Hương (tâm)

HOA VĂN

Chẳng-nhát-thi-thời, nhát-lauh-lòng,
Sông-Tương-ai-biết-càng-dây-chẳng?
Bà-nguyễn-chém-dá-ghi-lời-hen,
Chi-dá-soi-gương-them-bóng-lòng!!!
Nét-mực-tờ-nhin-say-giác-bướm,
Cuối-dời-ai-dẽ-nhương-chồng-chung.
Trong-trắng-còn-thì-lời-non-nước.
Kíp-hẹn-này, sau-hoa-có-tâm.

T. Q. Tiền

THÁN THUẬT

(Thôi-châp-bút N. C. M. Đ. về-cây
ruộng-tại-Longxuyên)

Trường-ngoan-luận-rên-nơi-Báo-quán,
Bút-Bồng-hồ-khích-hạn-Anh-tài.

Xướng-tuồng-gan-ruột-mắt-tai;
Cây-dòn-non-nirorc, nghiêo-vai-gánh-gỗng

Dốc-nung-dō-tắc-lòng-thành-nhiệt,
Gát-ngoài-tai-nó-biết-thị-phi.

Vây-dùng-là-chí-Nam-nhi;
Có-thân-phai-tính-danh-gì-vuối-thân.

Chịu-hao-biết-mẩy-lần-lâm-huyết,
Cố-gắng-cho-liệc-liệc-oanh-can.

Tỉnh-ra-doi-nợ-dương-sinh;
Con-đường-hi-vọng-tách-mình-trở-lại.

Thêm-lâm-nỗi-sốt-vui-bù-té,
Chữ-nhân-tinh-nặng-nhé-khó-cán
Mắt-xanh-lâu-thay-xa-gẫu;
Soi-quang-thi-sue-mà-dưng-dưng-lòng!!!

Bách-bộ-p'tít-chút-càng-từ-thuở,
Bé-ngày-lò-trả-nợ-nần-xưa.

Cánh-nhàn-vườn-ruôg-thú-trá;
Học-dòn-Y-Doán-cây-bừa-cho-cam!

Dòng-nirorc-bich-kết-lâm-Tri-ký,
Áng-nay-xanh-thich-chí-đo-cu.
Cơn-nhào-ngâm-láo-biển-thơ;
Khi-vui-trời-khu-Tương-như-hóng-tinh.

Đem-cái-cánh-trắng-thanh-giò-mát,
Bành-dỗi-cho-dài-cáo-nguy-nga.

Trường-danh-bước-ranh-chon-ra;
Tránh-nơi-não-nhiệt-lánh-xa-buộc-ràng.

Chù-mắc-séc-thinh-thoang-trời-dất,
Thú-diệu-viên-lâu-thất-lâm-gia.

Nghinh-ngon-trên-giải-yên-hà;
Non-nhơn-nước-trí/ngày-quá-tháng-vé.

Mặc-ai-thành-thị-say-mê...!!

Nám-da-họa-chür-nger- người-Hέ(2) vē sau.
Tung-hoành-dơi-có-xe-CHÂU!

NGUYỄN-THÀNH-ÚC

ĐƯA BẠN SANG CHƠI CẨN THƠ

Cần-Giang-tê-bước-đường,

Xa-xát-bạn-lòng-thương.

Khách-là-lòng-doi-bùa,

Vàng-vài-chứ-Thới-khương"

Ngu-cứu: L.-NGF-NƯỚNG

(2) Bá-lý-Hέ dời-Đông-ct-Ấu-liệc-quốc

Nói mà chơi

A-dở-B-rằng:tôi-hồi-anh, loài-thú-rừng-con-gì-dữ-hơn-hết?

B-đáp:Tôi-không-biết-chắc,nhưng-chỉ-nghé-nger- người ta-nói-dữ-hơn-hết-là-con-gấu-ugra.

Oi-thôi-như-thì-từ-rày-tôi-không-giám-lai-nhà-anh. B-hồi:có-gi?—A-liên-đáp:vì-tôi-sơ-vơ-anh-lâm, thiền-bà-dồn-rằng-chết-còn-dữ-hơn-thú-của-anh-mới-nói-dó-nữa!!! Je

Giá bắc

Thứ-sáu...ngày 3 Juin..... 3 185
Thứ-bảy...ngày 4 Juin..... 3 73
Chúa-nhứt...ngày 5 Juin..... id
Thứ-hai...ngày 6 Juin..... 3 70
Thứ-ba...ngày 7 Juin..... id
Thứ-tứ...ngày 8 Juin..... 3 73
Thứ-năm...ngày 9 Juin..... id

Giá lúa

Lúa-chờ-dồn-nhà-máy-mỗi-ta-100-kilos-là:
Thứ-sáu-ngày 3 Juin. 4 05-tới 4 3
Thứ-bảy-ngày 4 Juin. id
Chúa-nhứt-ngày 5 Juin.. 4 15 id 4 35
Thứ-hai-ngày 6 Juin.. id
Thứ-ba-ngày 7 Juin.. 4 15 4 35
Thứ-tứ-ngày 8 Juin. id
hứ-năm-ngày 9 Juin., id

Oan-truyền Ngoc-Hạnh

(Luy-vi-tinh)
par Trương-quan-Tiền

v

Má-hồng-dẽ-tui-cho-ai,
Đời-nger-như-thể-có-hoài-uống-công
Nàng-yêu-tôi-như-ugoc, quí-như-tôi-ugoc;
sự-yêu-quí-đây-khiến-cho-tôi-dỗi-giận
làm-vui,lấy-thù-làm-ugoc. Lúo-bấy
giờ-tôi-còn-dang-chuyen-vàng-cùng
nàng,tôi-còn-dang-nhâm-cái-làng-mỗi
đó,cái-nết-mày-xanh-của-nàng-chưa
đành-rời-mắt,thì-bồng-nghé-có-tiếng
người-gọi-cứa-ngoài,nàng-day-lại-nhìn
tôi—lúc-đây-tôi-vẫn-cứ-yêu-lòng—tôi
không-dè-nghi-rằng-sẽ-có-dễu-quang-he;
cứ-mà-khi-nghé-nàng-hỏi-tôi:kết-bóng
không-nghé-ai-gọi-cứa-đó-sao-mà-cứ
ngồi-ra-bộ-lulu-tuồng,ao-như-bản-thach
vây?—tôi-tôi-lại-đáp-ngay-rằng:s Minh
khéo-thời-thôi! ai-kêu-réo-mặc-ai,đôi
ta-như-bồ-chén-chung,dà-dầu-kín-trong
nòng,còn-lo-chi-lụu-tiếng—

Nào-nger-lời-tôi-phản-chưa-dứt,thì
người-nhà-ra-mở-cửa,lúo-đây-nàng
mời-tò-thát-rằng; đó-là-cô-của-nàng,
chưa-hay-kết-dóc-ai-bày,nà-bà-biết-đến
day—bà-dều-day-chắc-sự-chẳng
lành—vầy-bảo-tôi-đến-dau.Đang-còn-bồi
rồi-lưu-sắp-chay-mày,tôi-còn-biết-tinh
sao,tôi-còn-biết-dụng-kết-bày-hơn
là-đánh-liêu-nhâm-mát-dưa-chou,nghé
lòn-đang-cho-khỏi-luy.Thế-mà-thịt-dà
vào-u-ieng-cop,không-phương-trốn
tránh-đi-dau,bà-sai-kè-tùy-tùng,sai
thảng-Tâu-thảng-Phường,vào-mời-tôi
ra-bảo.Tôi-vẫn-biết-chạy-trời-không
khỏi-nàng,tôi-không-dơi-cho-chung
nó-bành-bung,theo-chơn-ra-khỏi

phòng, đứng hầu nghe bà dạy. Thanh ôi bà nói trán tôi định, nàng quở dùng dùng, mà cũng chẳng dạy chi khác hơn là dạy làm giấy ký tên, thiểu bà trăm nguồn bae.

Trước tôi còn cương lý, sau bị oai ép dọa khó từ, lại thêm nghe—nghe bà dạy bà mà trừ — ở nát lời, tôi nghĩ

thầm mừng lâm. Thá thường ai mặc nơ

cũng buôn, thế mà đến như tôi mặc nơ

lại mừng, vậy thì sự mừng này hả

chẳng hóa ra trái lâm? Thật trái lâm

chứ! nhưng mà biết sao, cũng bởi lúc

ấy nàng ngó tôi, tò ý biếu thuận lòng,

tại chác theo lời khai của tôi này giờ

đây, thi có lẽ Quan-lớn cũng biết đù,

biết rằng tôi chẳng còn yêu ai hơn là

yêu Ngọc-Hanh, sinh ai hơn là tình huống

có mà quyết lòng vào từ ra tinh, hoa

còn ngày gần gũi.

Giấy nợ tôi đã làm rõi, tên tôi đã ký

vào rồi, thi tôi cứ thuâu lâm, đánh đố

tay mình, mà đeo dùng với tình cho tron.

Vé ở chung cùng nàng một nhà, nhưng

ai ra dâng ấy, không thường nhìn thấy

đưa: nhau, tôi mới nghĩ: thà là không

dưa nợ buổi đầu, chờ lý nào — minh

đã đến đây rồi — đưa nợ ngoc không trao

cùng dài. Một hôm tôi번호 lâm canh

khuya lén bước vào phòng nàng, tôi mà

đám làm như thế, là cũng bởi chẳng

còn để ý nghĩ ngờ gì, tưởng cho nàng

một đám lồng, không đến nỗi xay tung

phanh ban.

Bởi tôi đã tưởng lâm nghĩ vôi, nên

sinh ra đều nỗi kia, khiến cho khóa

xachia, làm cho tôi lia Ngọc. Nàng ngó

thật mè, ngó mè cho đến tôi....

mè cho đến mè. Đoạn mè của nàng
chẳng chi khác hơn là bày những tiếng
oán hận tôi, nết mắng tôi, khiến cho
tôi—vinh mờ tĩnh lâm—khiến tôi cũng
phải lâm, lâm tưởng là nàng thức giấc.
Tôi mới kim lời an ôi, đoạn cò của nàng
nghe, bà mới khoát mảng vào, thì lúc

ấy tôi còn ngồi tại cạnh giường, nhìn
bà mà chết điển.

Cũng vì một đêm khuấy lò mà từ ấy
đến sau, dùi đánh đục, dùi đánh sắng,
bà nghĩ cho nàng trai trên gác dưới,
buôn những lời cay dâng ớt chanh, đèo
cho nàng, nêu nàng cùi tôi mà đè ép.
Bé cũ chỉ của nàng đối với tôi lúc này
(bắt là muôn dâng ngàn cay, không tài
não tố đươc). Tôi vẫn nghĩ: mà hỏng đê
tài cho ai, đời người như thế có hoài uồng
công. Vì thế mà tôi mới đánh liều lên
trốn ra ngoài, để chờ ngày rửa hồn.

Sự trá hồn của tôi ngày nay đã chán
chường rồi, câu chuyện về dão dâu tôi
không tròn tránh. Ngọc-Hanh đã chết
rồi, Hai-Thu đã già được nàng rõi, ấy
là cái số nguyên của tôi, cái hi-vong
của tôi đã mắng.

Tôi cứ vi lúong tâm tôi mà khai, vay
xin quan lợn cúng cùi lấy lè công, để
khỏi sai lầm luật nước.

Những lời của Thủ Khoa Huân chẳng
chút ngại ngùng, không lấy sự sát nhau
lầm trong. Lục vào cái gương mặt
chẳng cũng ra vẻ tĩnh tuồng; tĩnh thật,
tĩnh cho đến quan Biên-Lý cũng ngạc
nhại, cho thằng thiệt là gan dạ lớn. Dạy
đang chàng, diệu lại khâm đường, chờ
cô giấy tờ xong, sẽ giải đến quan

Bồi-Thẩm.
(Sé tiếp)

Tôi chịu lanh

Tôi chịu lanh cát nhả, phố, bán đá
cát Núi Sập chờ đến tại bến. Lanh
mua và bán lại các vật dụng, như đồ nr
trang, giấy cầm đồ; đồ gỗ trong nhà
quần áo hoặc mới hoặc cũ, tặc một lời
là: những món nào mà quý vị hết muỗn
cần dùng, thi xin đem đến tôi mà
thương nghị.

Tiệm tôi ở gần nhà việc Tân-an (Cần
Thơ) có bán đủ các thứ thuốc tây trị cáo
chứng bệnh và đồ cần dùng theo cuộc
vệ-sinh.

Vậy kinh mời quý vị, nếu có việc xin
cố cặp dẽo nhau, gọi là chằng phu
lòng người đồng bang trong bước
đường thương mại.

LÊ KIM-BÀNH
(Cantho ville)

TRẠI THỰ MỘC, CHAM VÀ CĂN HIỆU *Nguyễn-long-Thao* TẠI CHỢ LAITHIEU (ĐƯỜNG COLOMALE)

Sáng tạo gần 10 năm rồi, từng thạo
nhiều kiều khéo léo.

Có đóng säng và bán đủ các thứ bàn
ăn: dài, ván, tròn vuông khéo lá. Tủ áo
tron hoặc có kiển soi 1 mặt, 2 mặt, tủ
thờ tron cần, tủ để sách và để rượu. Bàn
viết, bàn rửa mặt cùng bàn salon tron
hô. Ghế trường kỷ, ghế ngồi nhiều kiều
vàng zô một tần liền chưng ngựa
thường, chưng iện hoặc chưng voi đài
Biển lồng sơn mài và cần. Khay, hộp,
chưng đèn, dài kỷ. Những món kê trên dày dung toàn cây
đanh mộc; Tráp, zô, canh sài mà đóng
chè kiều kim thời.

Kinh mời quý ông quý bà muỗn
qua hay là đặt mén chờ tôi sẵn lồng làm
theo vía vỹ. Trại tôi cũng có lanh làm
ba o lam hành vong cảo chạm sơn thếp

Nguyễn-long-Thao
Quà nhơn khinh cao

La-vân-Trọng CANTHO

Bán sỉ và bán lẻ các sắc hàng tơ lụa
bằng Tay, hàng Tàu, lanh, xuyễn
nhuộm tại Cần-thơ, Hàng Bác-kỳ.

Lương, băng, xuyễn, lhe, lụa v...v...
Lanh rộng may áo giá từ 6\$50 tới
7\$50 một cây.

Lanh hẹp mỗi cây hai quần giá từ
6\$00 tới 6\$50.

Vải may mùng trắng và ngọt lanh niết
cây 20"40 khổ 0=80 một cây may được
một cái mùng bê dài 2"00 bê ngắn 1"60
chứa cửa 0"80 giá từ 5\$00 tới 6\$00
một cây.

Mền tay bằng lông chiên nhiều cờ lớn
nhỏ giá từ 3\$00 tới 20\$00 một cái.

Dù đéo bà các thứ màu, bệt-gà, bieu,
lá cây, ru, trắng giá từ 2\$40 tới 3\$40
một cây. Cũng có nhiều thứ dù đéo ống.

Có nhiều thứ satin deo và màu, may
áo dài rất đẹp giá từ 14\$00 tới 20\$0
một áo dài.

Nón nỉ feutres và nón casques dù kẽu
giày bottines den, vàng, hoặc hai màu
giày bạ, dép Bác-kỳ. Đầu thứ đèn tay
chưng đá, chưng đồng, đèn manchon.

Chư qui khách ở xa muốn lấy kiều
hàng (échantillon) hỏi giá, hoặc muỗn
nua món chi, cứ viết thư cho tôi
thì tôi sẽ tính giá thiệt nhẹ, vì đã có giá
riêng tính cho bạn hàng chẳng bê tinh
mắc bao giờ.

Hàng trả theo cách lanh boá giao
ngau (Centre remboursement).

Nếu gởi tiền trước thi sẽ được trừ
tiền huê hàng 2% về cái phần tiền trả
trước đó.

Gửi thư đt: La-vân-Trọng
Đường Kinh-Lấp
Cantbo

Cao-bach

Chàng tôi có một tiệm hiệu là **TRAN-DUY-BINH** tại **Rue d'Adrau** số 115 nằm góc đường **Otier** số 1 để sửa áo Lito Landi đèn Manchons xe máy, sét, máy đánh sét, máy bát sét mìn, hat, bông cùng các thứ đồng hồ, và săn.

Licung có bán: Manchons, Cigarette và dầu Essence. Những thứ và máy móc sắp đặt tại tiệm làm được các việc: ed y qui đồng giao cho chúng tôi. Mỗi khi qui quan có đám tiệc chỉ mà muốn ebung đều trong nhà cho sáng thi hàng tôi cũng lanh làm được; miếng là cho chúng tôi bay trước.

Thư và mandat xin để như vậy
Nguyễn-Văn-Chuẩn
115.—Rue d'Adrau
Saigon

Tiệm khắc con dấu



Kính trình cùng qui khách dặng rõ: Tiệm tôi trước ở số nhà 85 đường **Catinat** và số 130 đường **Pellerin**, nhờ ơn lục chau chư quan từ chiêu cố thi công nghệ của tôi đã thành hành bấy lâu nay

Vậy tôi đã đơn lại số 96 cùng đường **Pellerin** vẫn chuyên nghệ khắc con dấu đồng, cao-su, hàn-đồng, hàn đá, cẩm thạch đẽ mỏ, có bán đủ các thứ con dấu

Tay gởi lại, như là *Dateur*, *Numéroteur*, *Policier*, *Composteur*, etc...v..

bán đồ phụ tùng theo cuộc con dấu giá rẻ đó tốt mà làm mau, có in Catalogue để gởi cho qui khách nếu qui khách muốn cần dùng kiều nào thì xin gởi thư cho tôi lấy Catalogue lựa kiều mà dùng tôi sẽ hết sức làm cho vừa ý các qui khách.

**TRAN-DUY-BINH
Graveur—96 Rue Pellerin—Saigon**

An phong

Bijouterie-soieries de Chine et du Tonkin CAOLANH

Kính trình cùng lục chau Qui khách dặng rõ: tiệm tôi mua bán hơn năm năm bán ròng hàng tàu, nhưng là vân xuyen lanh nbiểu, cũng là hàng vườn, nhuộm den diệu láng thật tốt, không hề trô, tôi chắc ý, vì tôi mua bán dà lâu, nên tôi hết sức lựa chọn thứ nhuộm, nhuộm tôi và hớt châm tốt, nên các nơi khác không thể bị kiệp hàng den của tôi, và giá tôi bán lại rẻ. Gou đồ mặc tráng như là: cảm chau, hoa tư các, cũng xá lục soạn bắc thảo, lục soạn thượng hảo đều có đủ thứ, còn hàng bắc như, hàng the, hàng-học dù thứ, tôi lanh tại Hà-nội, như qui khách muốn mua vật chí dùng xin gởi thư đến, thì tôi sẽ gởi đồ lại liền, như vị nào muốn mua nhiều mà bán, tôi tính giá rất nhẹ, hàng tôi gởi contre remboursement.

Cao-lanh: Nguyễn-Xuân-Trước

Cao-bach

Có bán

Fay Garage Central de l'Ouest Catinat

3 Cái xe hơi mỗi cái giá 3,900\$
2 cái hiệu Mitchell 6 máy
1 " " Chalmer 6 "
1 " " Davis 6 "
" " Rén 6 "

CÓ BANG CẤP CỦA HỘI ĐẦU XẢO MỸ-NGHỆ HANOI BAN KHEN
DIPLOME DE MÉRITE - EXPOSITION DES BEAUX ARTS DE HANOI 1920
Cordonnerie - Chapetterie - Tonkinoise

GRAURE SUR MÉTAUX ET MARBRE

NGUYỄN HÍ HÒA

83 Rue Catinat Saigon



Kính cùng QUI-VỊ dặng rõ. Tiệm tôi có 301 thư BẮC-KỲ giòi DONG GIA Y, LAM NON theo kiều ÁU-CHÂU kim thời. GIAY đón: bằng DA-TÀY hết, NOV làn bằng CÀY-MÓP thiệt nhẹ, lợp NÉ-XÁM, BỐ-TRẮNG VÀ BU-VÀNG đủ kiều. Tôi cũng có thư KHAC CON-DẤU BỒNG VÀ CHAM MỘ-BIA BA CẨM-THẠCH ĐỀ MÃ. Tôi đã BÁN-SI ở LỤC-TINH thiệt nbiểu, đã có nhiều vị rất tin cậy và khem ngơi NON VA GIÀY của tôi làm thiệt kỳ cang và giá lại rẻ hơn chỗ khác nra. Tôi cũng có BÁN GIAY-HÀ DA LÁNG GIẾP DA-LÁNG VÀ NHUNG đủ màu GUỐC BẮC-KỲ SƠN-BEN QUAI-NHUNG QUI VỊ xa xin viết thư về thương nghị tôi sẽ hồi âm lập tức có giá BÁN-SI riêng thiệt rẻ xin chư tôn chiếu cũ cho việc buôn bán của DONG-BANG ta được thuận lợi trong lúc cạnh tranh này tôi hết lòng cảm ơn.

NGUYỄN-CHÍ-HÒA, Kinh mời

Tiệm Hòa-mỳ Caolành Có trữ mày món hàng này tại Nam.Bắc.Ai Tràon

Bồn hiệu có bán đủ thứ hàng tàu hàng tây, hàng bắc, và hàng vườn cũng có rượu tây đồ hộp đồ cắn và đồ tạp hoá, bán si và bán lẻ bồn hiệu xưa nay chuyên mót nghệ buôn bán, cho nên những hàng-tơ-lụa, và công lụa, canh chỉ kỵ-lutherford. Và rất dày công nhuộm, lăn cho nên dùng lâu càng tốt chẳng hề phai màu hieu chư qui vị, muốn mua đồ bán lại, hoặc giá dụng xin gởi thư quyết vào bồn hiệu sẽ lập tức gởi đến khi hàng đến chất là dặng voi lòng qui-vị.

Hàng định gởi contre Remboursement đem bạc đến nhà thư lanh hàng.

Chủ bồn: Huỳnh-đắc-Ngô-Sa klub mới

1— Các thứ rượu Tây, rượu Cam Quí cũn tưởn.

2— Giày nón của Annam làm.

3— Bao hộp, hiệu Exquisites Arachides.

4— Các thứ thuốc của M.Nguyễn-khoa-Kiem à Tam-Biub.

5— Xà-bong đen, hiệu con rồng và xà-bong con ngựa một sừng.

Có bán thuốc: «Vạn-linh-Tè» «Nam-hoàn-tè» và «Trương-sanh linh-dược»

Có cho mướn phòng ngủ nra, xin đóng bảo chiếu cũ.

Tiệm Nam-Bắc-Ai vắng ván, nhà cũn qui-ti, đóng bang tường tinh

Cad tuý NAM-BAC-ÄI Lê-Mai

DỒNG HỒ HIỆU "LIP"

Hồng hồ mà người ta hay kiêm mua là đồng hồ hiệu
“LIP”

CHRONOMÈTRE



LA MARQUE FRANÇAISE
Montres de Précision
En vente chez les bons horlogers
Exiger la marque LIP sur le cadran

THIẾT KHÔNG?

Mua thô một cái đồng, hay
là hỏi thăm những người đã
có sắm đồng hồ hiệu LIP thì
biết.

LIP LIP



MARQUE
FRANÇAISE CADRAN
LUMINEUX

En vente chez les bons horlogers
Exiger la marque LIP sur le cadran



MONTRE-BRACELET EXTENSIBLE POUR DAMES
Platine, Or, Argent, Plaque or
En vente chez les bons horlogers
Exiger la marque LIP sur le cadran

CÓ TRÚC BAN TẠI:

Hàng LES GALERIES DE
L'OUEST la hàng HẬU GIANG
DƯƠNG HÀNG Saigon, My
tho Cantho và Trà Vinh,

SAO VẬY?

vì máy nó tốt lắm, nó chạy
đúng, chắc và là hư, khôi-ton
tiền sửa mãi như các đồng hồ
khác

SAO NỮA?

Vì nó là hiệu Langsa và giá
nó rẻ lắm.

Thuốc điếu hiệu globe

(TRÁI ĐẤT)



Có gói 10 điếu

nắp đậy

Hút đỡ ngon, đẽ dành lâu được
không mốc, không mục.

Tại Hàng DENIS-FRERES có trù bán

LOI RAO

Kính cùng lục-châu dặng rõ tại nhà
la Hậu-Giang Cần-thơ, có báo sách chử
quốc-ẩm để giúp cho Hương-chức có
quyền thi hành như trưởng-tòa.

Sách này có 156 trường và có đủ kiểu
yết thi lời truyền rao, của ông DƯƠNG-
VĂN-MÊN mới do.

Giá mỗi cuốn là 3\$01

Tiền gởi 0.20

xin viết thư đến nhà in Hậu-Giang
Cần-thơ mà mua

Nhà máy xay gạo

TẠI CHÂU THÀNH CẦN THƠ

Tại nhà máy này có xay và trữ gạo
trắng; bán lẻ và bán tạ. Gạo xay ra có
nhiều hạng tùy theo giá.

Trong lục-châu, chư vị nào muốn mua
hoặc nhiều hoặc ít, xin viết thư mà
thương nghị.

Décortiquerie de Cantho

Quảng tài Thạnh

Tiệm đóng ghe và sửa ghe
ở bên kia sông gần cột giây thép
vàm CẦN THƠ

PHÙNG-CHIỀU— cao 4m

Kính cùng quý vị dặng tường, nay
tôi ơi lập một trại đóng và sửa ghe
cô sâm ụ và bè tiện bê tra và kéo ghe.

Tiệm tôi cũng có bán cáo thứ cây
cưa dù thước tất mà tốt giá lại nhẹ hơn
các nơi.

Chỗ tiệm này biết lễ nghi của người
A-nam nên tiếp rước quý vị vừa lòng
lòng luôn chū tiệm này khi trước có
lâm chū sự tiệm cửa hiệu là Quảng-tài-
Lại, ai ai cũng biết rằng người ấy
biết chiêu hiền dài si bức náo

Xin quý ông quý thầy có cần dùng mua
cây cùng đóng hay là sửa ghe đến tiệm
Quảng-tài-Thạnh thì rõ.— Cái xin
quí-thầy thương.

Nay kính cáo.

TIỀM Trương-văn-Hanh Sadec

Có bán xe máy mới và dù đồ phu
tùng xe máy và sửa xe. Lành thấp mướn
đèn khi đá (carbure) theo cuộc quan,
hòn, tan, tể, kỳ yêu, Tân già, ba tho,
khăn den bằng nhiều tay và khăn bùng
tốt thương hàng, bán mớ và bán lẻ vò
ruột xe máy hiệu Michelin, giày hàm-đé
đủ cờ đóng theo kiểu kim thời. Qui ống
đè xa muôn mua đồ phu tùng xe máy,
thi gởi thơ cho tôi. Tôi sang lòng kỹ
lưỡng mà gởi contre-Remboursement
nghĩa là đóng bạc nhà thơ mà lành đé
và tôi cho giá đồ phu tùng in sống bằng
chữ quốc-ngữ (Prix courant).

Trương-văn-Hanh,

Cần-thơ

**NOUVELLE
BOULANGERIE Française
*Chan Hung Thai***

RUE DU TRIBUNAL.
Cantho

Kính cung quý ông, quý bà rõ:
Tôi mới lập lò làm bánh mì kẽ bên tiệm
đóng giày hiệu TÂN-THANG ở đường
Cần-thơ-tà

Bánh của tiệm tôi làm một ngày 2
lần; 4 giờ sáng ra một kỳ, còn chiều tối
chừng 1 giờ ra một kỳ bánh mới nứa

Tôi làm như vậy dặng có bánh mì
nóng, đòn, thơm cho quý ông quý bà dùng
cho vira miệng. Tôi đã lập tại Saigon 1
cô làm bánh mì đã hơn 20 năm có danh
tiếng vì tôi làm bánh kỳ lưỡng sach sè
lám, nay tôi đến Cần-thơ tôi cũng cung cấp
cách thức ấy mà làm cho vừa ý mỗi
bánh luôn luôn

Xin quý ông, quý bà mua ăn thử
tại tiệm chứ không phải lời chuốt ugót
Nay kính
Chan-Hung-Thai

**Nhà Hàng hâu giang
tại Mýtho**

KINH

Tinh cung đồng bang quý khách dặng
hay: Hàng Hâu-giang là hàng của người
An-nam trong tinh và Lang-sa chung
lắp tại Mýtho, nơi đường mè sông gần
cầu Tân-tuân đã khai trương bán dặng
mấy tháng nay. Cuộc thương mài cũn
Hàng, càng ngày càng tốt phết, cùng
nhờ có đồng bang vi tình lui tới.

Tai Hàng có bao dù thứ hàng hóa,
bàng tay, hàng bắc, hàng tàu, nhiều,
lành, xuyễn, nhuộm thiệt tốt, dù giấy,
đèn, xà-bong, thuốc hút, đồng hồ vàng,
bắc biếu Lip, vân vân, còn nhiều thứ
hang hoá-khác nữa kẽ khôn xiết.

Vậy xin mời quý khách có dám tiếc
chi, hoăc khi nào có dịp chi qua chợ
Mýtho, xin vui bước ghé lại Hàng
thì rõ biết.

Xin quý Khách nhớ một điều là Hàng
này của người đồng chưởng ta công
lao làm ra. Mua một món chỉ cần chi
Hàng đầu nhỏ mọn bực nào, thì cũng
là giúp cho người quê hương nên cưa
xem bắn đỡ thi hiếu rõ

gương tốt eo người Nam ta, để cành
nhà em nương theo mà lăn bước vào
cuộc lý tài, hầu dặng tránh chút lợi
quyền cho quê vú.

Được như thế thì chẳng bao lâu đồng
hang ta sẽ chung hưởng mối lợi trong
bản xứ.

Nay kính,
Quán Lý Hậu-giang đương hàng
Mýtho.
Nguyễn-Tấn-Thiệu.

Ngò cung lục châu

Tại nhà in Hậu-giang (Cantho) có bán
thứ Carnet đà dưng giấy bạc mới bày
như giấy 0,10 0,20, và 0,50.

Vậy quý vị nên mua 1 cái để dùng
đựng giấy bạc ấy, đà tiện mà lại khỏi
hư khỏi rách.

Giá bán thật rẻ mỗi cái 0\$20 mà thô
Nhà in Hậu-giang
Kính cáo

Một việc khá lầm

Có quan Giám-đốc Quesnel sang lồng
muốn bán hai sò ruộng của ngài, ở tại
Tháp-nười Mýtho, sò thứ nhứt được
46 mẫu, ở dừa mè kinh, sò thứ nhì
được 246 mẫu, ở dừa mè kinh lớn kêu là
kinh Đồng-đồ. Lô, kinh này xáng mới
vết lại lô lám, bê ngan chừng 40 thước
nên tiện bê chờ lúa ruộng lâm, và như
muốn chờ lúa tháng lòn Chợ-lớn đi ngã
sông Vaico cũng dễ lâm.

Hai sò ruộng ấy đều là đất thuộc tốt
lâm, chẳng còn phải tốn công khai phá
chi nữa hết; lại sang trọng đất có mười
ba cái dia, cá rất dai lợi. Có một sò đất
khác kẽ cận với hai sò ruộng nói trên
đất, chừng 300 mẫu, nguyên là của hiệu
Speidel đã bị nhà nước tịch thu lại và
cô lè trong một ít lâu sò giáo già báu

Hai sò ruộng của quan Giám-đốc
Quesnel, bê lợi mỗi năm chừng 12 tờ
15 ngàn già.

t Ai muốn mua hai sò đất ấy xin gửi
bờ cho quan Giám-đốc Quesnel tại
Saigon, hay là gửi cho sở Nhứt-trinh An
hà tại Cần-thơ mà thương nghị, và đến
xem bắn đỡ thi hiểu rõ

MY KY

TRƯƠNG-NGỌC-GIU Propriétaire

Tiệm họa chon dung và khác con dấu ở
đường Turc, số 16, ngang nhà hàng Motte
—SAIGON

Kinh cáo cùng chữ Quối-khách dặng
hay, tiệm tôi có khắc con dấu bằng
đồng, bằng mủ thung, bằng cay—có
chạm bằng đồng, cũng chạm nhân hiệu
—có làm mổ bia chạm bằng đá cầm
thạch, có thư họa chon, nhâm—hình
người mà vè: vè bằng dầu sơn vò hổ
vò nướu thuốc màu, hay là bằng mực
tàu, hoặc bằng viết chì than—họa biển,
liên, tranh sơn thủy—theo rạp hát—
khắc bình chon dung vò bát đồng, bằng
đá cầm thạch đẽ theo mổ bia trăm năm
cũng chẳng phai—có thư chạm các thứ
cây danh mộc.

Như Quối-Khách nào muỗn hỏi giá
tiền về món chi xin gửi thư cho tôi, tôi
sẽ gửi cáo-bach(Catalogue).

TRƯƠNG-NGỌC-GIU. Cầu khái.

Phò cáo đồng bang

Ké từ buồi An-Hà Ấm-quán,
Tại Cần-thơ, tạo sáng đèn rây,

Lục-châu quan-tử, on dày

Mǎn-cǎn mua giáp, ngày nay thạnh-hành,

Thạnh-hanh dặng cửa hàng rộn rịt

Máy sấm thém, thấy thư tin ròng,

Linh-đà n thấy đẹp xong,

Truyện, thư, danh-thiệp, thiệp-hồng

[thiệp-tan]

Toa, sô, bộ, làm càng ký lưỡng,
Chắc lại bén chẳng nhượng của người

Nói chí sách dòn: thì thổi!

Lưng da, lưng bò, đê dời út hư.

Sách in sáng, tinh tú, Kim Túy,

Tự diễn cung: Sứ ký Đại-nam.

Tuần tra Pháp-lệ, dạy kham,

Cách thi hành an, thiệt làm rất bay.

Thuốc, viết nghiên sảng dây đủ hàng

Thiệu chí dầu giấy láng, mực ngồi;

Cuộc trao, náo phùi nhường lời.

Sang-hội t chuyên xin mời các ông

Tuy vật liệu, nay không dã dàu,

Bồn quan nào dám phụ ý ai,

Kho nhọc thư mấy châng nài,

Miếng cho dẹp dạ Qui-ngài là hồn.

An-Hà-An-Qiển 34 Dylarie Cần-thơ

Đồn kinh.

Lời rao

Một án văn quốc-ẩm nên đọc, nên
lưu truyền cho hậu thế là bón:

TUỒNG KIM THẠCH KÝ DUYÊN
của một nhà đại gia văn chương là
ông Thủ-khoa Nghĩa soạn

Có trữ bút tại nhà
Mousien-Đô-ván-Y
N. 80 Rue d'Espagne và
Rue Catonat N. 95 Saigon
Giá mỗi quyển là. 0\$80

Cáo bạch

Có bán cáug
viết "PORTE
PLUMES à RÉSER-
VOIR" ngồi viết
bằng vàng thiêt
cao "PLUMES EN
OR CONTRÔLE"

14k không
sét không mòn
Có khâu(AGRAF)
một đầu thibút
viết, còn đầu
kia thi viết chí

Mua vè, nếu
xài không dặng
không xứng
dáng với đồng
tiền thì trả lại
Bồn hiệu sẽ trả
v tiền lại dù
Giá một cây
là (có bột có
Comptegoutte
giá 4\$50

Mua nguyên 16
về bán lại càn
tinh giá nhẹ
hơn nhiều.

Cùng có trữ
bán mực sty-
lographique
bleueblack
thứ Adu

một
giá 0\$50



Nhà-in An-Hà
CANTHO

HỘI

ĐỒNG BẰNG

Trong xứ ta có lò đặc
một thứ rượu ngon làm
kèu là **Rhum Stella**
làm ròng bằng nước mía

Ta nên mua rượu này
mà uống, vậy mới là tò
ý bình vực cái mồi lợi
trong xứ ta đó.



Rượu **Rhum stella**
này giá đã rẻ mà uống
lại nên thơc nứa.
Mua uống rồi mới biết
SOCIÉTÉ.
des
SUCRES ET RHUMS
Cantho (Cochinchine)

Muôn mua xin do nơi
HÃNG HẬU GANG
DƯƠNG HÀNG
Cantho, Saigon
Mytho
Travinh.

Vậy mồi lợi càng ngày về tay đồng chưởng.