

Thứ NĂM. - 16 215

JEUDI 2 JUI 1924

LE COURRIER DE L'OUEST

DEPOT EDITION EN QUOCNGU'

AN HÀ NHỰT BÁO

報日河安

MỖI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Direction - Rédaction - Administration - Boulevard Delanoue, CANTON

TỔNG LÝ: TRẦN ĐẮC NGHĨA

Chủ Bút: PHAM-KY-KUONG

BẢN NHỰT TRÌNH

TRONG GỎI ĐÔNG-PHÁP

BỘ CHỮ LANGSA

BỘ CHỮ QUỐC NGỮ

TRỌN NĂM.....	5 1 00
SÁU THÁNG.....	3 00
BẢN CẢ MỖI SỐ.....	0 10

TRỌN NĂM.....	3 00
SÁU THÁNG.....	2 00

BỘ QUỐC-NGỮ VÀ LANGSA

.....	7 00
.....	4 50

Vị nào muốn rỏ hay về việc mua báo hay là mua nhật trình xin viết cho M. Trần Đắc Nghĩa qua thư rạc ở đây.
Mua nhật trình thì kể từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

Genthe. - Imp. de l'ouest



Ne et a p p m o u r é a v a n t p u b l i c a t i o n

MỸ KỸ

TRUONG-GOC-GIU Propriétaire

Tiệm họa chọn dung và khắc con dấu ở đường Turc. số 16, ngang nhà hàng Mottet - SAIGON

Kính cáo cũng chư Quới-khách dặng hay, tiệm tôi có khắc con dấu bằng đồng, bằng mú thung, bằng cây—có chạm bằng đồng, cũng chạm nhân hiệu—có làm mô bia chạm bằng đá cẩm thạch, có thợ họa chọn, nhám—hình người mà vẽ: vẽ bằng dầu sơn vô bở vẽ nước thuốc màu, hay là bằng mực tào, hoặc bằng viết chì than—hoa biển, liền, tranh sơn thủy—theo rap bát—khắc bình chơn dung vô bán đồng, bằng đá cẩm thạch để theo mô bia trầm ấm cũng: chẳng phải—có thợ chạm các thứ cây danh mộc.

Như Quới-Khách nào muốn hỏi giá tiền về môn chi xin gửi thư cho tôi, tôi sẽ gửi cáo-bach catalogue).

TRUONG GOC GIU. Cầu khải.

Phở cáo đồng bằng

Kẻ từ buổi An-Hà Âu-quán, tại Cánh-thơ, tạo sang đến nay, Lục-bau quân tử, ơn dày. Mẫu-câu mua giúp, ngày nay thành hành, Thành-hành, đáng cửa hàng rộng mở. Máy sấm thép, thay thợ tin róng. Lành mệch thấy đẹp xong, Truyền, thơ, danh-thiên, thiệp-hồng [thiệp lau] Toa, số, bộ, làm cẩu kỹ lưỡng, Chắc lại bền chẳng nhượng của người. Nói chi sách dặng thì thôi. Lưng da, lưng hổ, để dơi ít hư. Sách in sáng, tinh từ, Kim Túy, Tự điển cũng Sứ kỹ Đại nam. Tuần tra Pháp lệ, dạy kham, Cách thi hành án, thiệp làm rất hay. Thước, viết nghiên sáng đầy đủ bằng. Thiếu chi đầu giấy láng, mực ngời; Chuộc trao, nào phải những lời. Sang chơi 1 chuyến xin mời các ông. Tay vật liệu, nay không dễ đủ, Bốn quán nào dám phụ ý ai, Khó nhọc thứ mấy chẳng nài, Miếng cho đẹp dạ Quí-ngài là hơu. An-Hà Âu-Quán Bd Delanoue Cánh-thơ Đồn kinh.

Lời rao

Một án văn quốc-âm nêu dợ, nên lưu truyền cho hậu thế là bốn:

TUÔNG KIM THẠCH KỶ DUYÊN của một nhà đại gia văn chương là ông Thủ-khoa Nghĩa soạn.

Có trữ bán tại nhà Monsieur F-Đô-văn-Y N. 80 Rue d'Espagne và Rue Cathol N. 95 Saigon Giá mỗi quyển là 0\$80

Cáo bạch

Có bán cẩu viết "PORTE PLUMES A RESERVE" viết bằng vang thiết tạo "PLUMES EN OR CONTRÔLE"

14k không sét không mòn (Cổ hòm AGRAP) một đầu bút viết, còn đầu tua thi viết chì. PORTEMINE) có phụ thêm 1 hộp nhỏ đựng năm cọng chì để thay. Cây viết này nếu gìn giữ xài mười năm không hư.

Xin đừng tưởng rằng cây viết này giống theo cẩu viết năm cái, một đồng của khách



Mua vé, nếu xài không đặng không xứng đáng với đồng tiền thì trả lại. Bốn hiệu sẽ trả Y liêu lại đủ. Giá một cây là (cò hộp có Comptegoutte

giá 4\$50

Mua nguyên lễ về bán lại giá hơn gấp đôi.

Cũng có trữ bán mực stylographique bleueblack thứ tốt.

giá một 0\$50

Nhà-In An-Hà CANTHO

NOUVELLE BOULANGERIE Française Chan Hung Thai

RUE DU TRIBUNAL Cantho

Kính cùng quí ông, quí bà rõ: Tôi mới lập lò làm bánh mì kể bên tiệm đóng giầy hiệu TÂN-THANG ở đường Cánh-thơ

Bánh của tiệm tôi làm một ngày 2 lần: 4 giờ sáng ra một kỳ, còn chiều tối chừng 1 giờ ra một kỳ bánh mới vừa Tôi làm như vậy dặng có bánh mì nóng, giòn, thơm cho quí ông quí bà dặng cho vừa miệng. Tôi đã lập tại Saigon 1 có làm bán mì đã hơn 20 năm có danh tiếng vì tôi làm bánh kỹ lưỡng sạch sẽ lắm, nay tôi đến Cánh-thơ tôi cũng cứ giữ cách thức ấy mà làm cho vừa ý mỗi bằng luôn luôn.

Xin quí ông, quí bà mua à n thử tại biết chớ không phải lời chưởi ugốt Nay kính Chan-Hung-Thai

Nhà Hàng hậu giang tại Mỹtho

KINH

Trình cùng đồng bang quí khách dặng hay: Hàng Hậu-giang là hàng của người Annam trong tỉnh và Lan-sa chung lập tại-Mỹtho, nơi đường mé sông, gần cầu Tàu tuần đã khai trương bán dặng mấy tháng nay. Cuộc thương mại của Hàng, càng ngày càng lên phát, cũng nhờ có đồng bang vị tinh lui tới.

Tại Hàng có bán đủ thứ hàng hóa, hàng tây, hàng bắc, hàng tàu, nhiều, lành, xuyên, nhuộm thiết tốt, dù giầy, đèn, xà bông, thuốc bút, đồng hồ vàng, bạc, hiệu Lip, vân vân, còn nhiều thứ hàng hoá-khác nữa kể không xiết.

Vậy xin mời quí khách có dám tiệp chi, hoặc khi nào có dịp chi qua chợ Mỹtho, xin vui bước ghé lại Hàng thì rõ biết.

Xin quí Khách nhớ một điều là Hàng này của người đồng-chương ta công lao lập ra. Mua một món chi giùm cho Hàng dặng nhờ mơn bực nào, thì cũng là giúp cho người quê hương nên cuộc tranh thương của ngoại quốc. Đó là

giương tốt có người Nam ta, để cách nhà em nương theo mà lần bước vào cuộc lý tài, bầu dặng tranh chút lợi quyền cho quê vức. Được như thế thì chẳng bao lâu đồng bang ta sẽ cũng hưởng nữa lợi trong bốn xứ.

Nay kính, Quán Lý Hậu-giang đường hàng Mỹtho. Nguyễn-tân-Thần.

Ngò cũng lục châu

Tại nhà In Hậu-giang (Cánh-thơ) có bán thứ Carnet để dặng giầy bạc mới bày như giấy 0.10 0.20, và 0.50.

Vậy quí vị nên mua 1 cái để dặng dặng giầy bạc ấy, dặng tiền mà lại khỏi hư khỏi rách.

Giá bán thật là mỗi cái 0\$20 mà thôi Nhà in Hậu-giang Kính cáo

Một việc khá lắm

Có quan Giám-đốc Quesnel sáng lòn, muốn bán hai sớ ruộng của ngài, ở tại Tháp-mười Mỹtho, sớ thứ nhất được 46 mẫu, ở dựa mé kinh, sớ thứ nhì được 246 mẫu, ở dựa mé kinh lớn kêu là kinh Tổng-đốc Lộc, kinh này xẻ mới vét lại lờn lảm, bề ngang chừng 40 thước nên tiện bề chớ lờn ruộng lảm, và như muốn chớ lờn ruộng lờn Chợ-lớn đi ngã sông Vaico cũng dễ lảm.

Hai sớ ruộng ấy đều là đất thuộc tốt lắm, chẳng còn phải tốn công khai phá chi nữa hết; lại sáng trong đất có mười ba cái dia, cá rất dai lợi. Có một sớ đất khác kể cận với hai sớ ruộng nói trên đây, chừng 300 mẫu, nguyên là của hiệu Speidel đã bị nhà nước tịch thu lại và có lẽ trong một ít lâu sẽ giao gia bán.

Hai sớ ruộng của quan Giám-đốc Quesnel, bề lợi mỗi năm chừng 12 tới 15 ngàn giạ.

Ái muốn mua hai sớ đất ấy xin gửi thư cho quan Giám-đốc Quesnel tại Saigon, hay là gửi cho sớ Nhứt trình An hà tại Cánh-thơ mà thương nghl, và đến xem bản đồ thì hiểu rõ

Cac nhà Annam

TRAITEMENT ANTIPHTISIQUE ET DES MALADIES DE POITRINE

Aiguës ou Chroniques

Phlegmes, Bronchites, Crachements de sang Affections de la Poitrine, etc.

PAR LE

BRONCHOSÉLUM

On trouve le BRONCHOSÉLUM dans toutes les bonnes Pharmacies de France et des Colonies.

Pour le gros s'adresser à :

Pharmacie, 7, Rue Jules César. — PARIS

POUR L'INDOCHINE

Pharmacie normale — H. DE MARI, Saigon

Solel dépositaire

TRẠI THỢ MỘC HIỆP LONG

Tự Nguyễn long Inao

Ở tại chợ Lái-thiêu

Trại thợ mộc tôi sáng tạo đã hơn 3 năm ở phía sau phố chợ, đường xe hơi Saigon Thu-dau-mot, có đóng sẵn đủ bàn ăn dài mặt gỗ liền từ 1m40 cho đến 2m20, bệ ngăn 0m80 cho đến 1m15; bàn ăn chế kiểu tứ linh (long, lân, qui, phụng), bàn ăn cửa cuốn 7, 8 trụ cho đến 2 trụ, và bàn ăn mặt đá, bàn tròn mặt cốt xây, chường chạm tam lân từ 1m55, có thờ 5 trụ góc chạm gáy lá tây, bàn rượu (table d'apéritif), bàn khách (table de salon) bàn viết (bureau) bàn rửa mặt (table de toilette) bàn ngủ, là áo treo, là

áo kiêu, tủ thờ cả loại, bàn trà, bàn kiến vẽ sơn thủy chữ ôc chữ vàng, ghế ngồi mặt tròn, mặt trái đào, mặt đàn, và có đủ thứ đồ tiện: chông là chường đũa, đôi hộp, khay, kỹ, sàng quạt, văng hai, văng ba, văng tư hết thảy đều làm bằng cây danh mộc, chế theo kiểu thời tron bên, chắc chắn và bền.

Còn phía trước phố chợ có dọn 1 m một tiệm ngành có bán đủ thứ rượu và đồ danh mộc thứ các thứ tron đến cổ đũa.

Kính xin chư-tôn quý-khách thừa diệp nhân du xin ghé lại tiệm tôi muốn mua đồ làm sống hoặc là đặt món chi trong dọn trau: nhà thì tôi sẵn lòng mà làm cho vừa ý quí ông.

NGUYỄN-LONG INAO

chủ trại mộc

AN HÀ NHỰT BÁO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

- | | | |
|------------------------|---|--------------------------|
| 1— Văn Quốc-ngữ | † | 6— Ngoại-quốc tân văn |
| 2— Những tệ tục ở làng | § | 7— Văn uyên |
| 3— Tự do diên đàng | § | 8— Nói mà chơi |
| 4— Tờ châu tri | § | 9— Nam-kỳ thời sự |
| 5— Thơ tin văn lai | † | 10— Oan-truyền Ngọc-Hạnh |

VĂN QUỐC-NGŨ

Thời buổi này, cái văn Quốc-ngữ là một thứ văn rất thông dụng cho quốc dân ta lắm. Bất cứ đơn trau, văn-khế thơ từ chi thì mười phần đa thấy hết chín dùng bằng chữ quốc-ngữ, còn một phần thì chữ Langsa; chữ Hán coi mòì đã bỏ rập một bên, hết dùng nữa.

Chữ Quốc-ngữ thật là dễ học, từ già đến trẻ, đờn-ông chi đờn-bà ai ai cũng có thể học chữ Quốc-ngữ được cả, học trong hạng vài tháng đã biết được, đọc được, viết ra được, hiểu ngay được. Hiện nay dân ta trong mười người, lẽ cũng đếm được 5 người thông hiểu chữ Quốc-ngữ, ấy cũng bởi nhờ ân-hộ của Nhà nước bủa khắp lập trường học thêm nhiều, mở rộng sở giao-huân ra, nên quốc-dân ta mới được như thế. Ngặt một điều là có được nhiều người biết chữ Quốc-ngữ song sách Quốc-ngữ của quốc-

dân ta xem ra tuy ít lắm, dầu đã có, thì có chăng bao nhiêu và lại nhưng sách tâm-thương sơ lược, hoặc những sách phiên dịch các truyện hoang-dàng như là Phuong-thần, Đương, Tống cung các Liêu-tuyệt của Tào, hoặc thơ lục-bac mô-tô, hoặc bài ca nam-nữ, cũng chưa trung tuyền mấy người dùng văn Quốc-ngữ là văn nước-nua ta để soạn thành bộ sách nào lợi đáng cho sự giáo-dục.

Phàm trong một nước, muốn cho văn hóa được mở-mang, muốn cho thiệt nghiệp được phát-dạt, muốn cho mọi nghề: nông, công, cổ đều được thịnh-vượng, thì cần nhất phải phát khai dân trí; mà muốn cho dân-trí phát khai, thì cần có chi hơn là sự học. Học thì tất phải có nhiều sách vở, đó là lẽ tự-nhiên trong sự học vậy.

Kìa xem như các nước bên Âu, Mỹ, dân mạnh nước giàu, cái trình độ văn-minh hầu đến cực-điểm, ấy chẳng qua là sự học văn mà ra. Sách vở của các nước đó chớ giống như mình, chất to gỗ, nặng là trước-thuật những sách trong nước,



Hỡi người Annam!
Sao dễ tiền bạc ra khỏi xứ
mình?

Hãy dùng thuốc hút hiệu **CON GÀ** thuốc chưa vấn
và vấn rồi

VÌ THUỐC NÀY NGON HƠN HẾT.

ĐÃ THOM THO LẠI GIÁ RẺ HƠN CÁC THƯ KHÁC.

Thuốc CON GÀ trồng tía tại xứ Đông-Dương

Nên giúp hội *Société des Tabacs de l'Indochine,*

66 Boulevard Bonnard. — Saigon

hầu giúp muôn ngàn người Annam.

nào là phiên dịch sách của các nước khác, thư viện nào cũng cất chứa đầy sách vở, từ hạng sách dạy phổ-thông cho đến các sách dạy chuyên-khoa, cũng là các sách dạy kê-cứu, nhỏ lớn, tinh-thô, thiên-kinh vạn-quyển, chẳng thiếu sách gì, dù làm cái kho sách vô tận cho quốc-dân muốn khảo cứu, muốn xem xét đều gì tưởng cũng có cả. Vậy mà quốc-dân còn chưa đủ sách mà dùng thay. .! Mỗi ngày các thư-quán hàng xuất bán tới trăm tới ngàn cuốn, sách tuồng ra như nước chảy, quốc-dân cũng còn mua đọc nữa vậy. Thấy sự ham học của người mà muốn mà thêm. Như thế bảo sao trong nước dân-tu chẳng nở mang thêm, dân-tộc chẳng tấn-hóa thêm mà làm cho dân giàu nước mạnh. .!..?

Ấy vậy, những trang học-thức, những

nhà thi-sĩ nước ta, ai có lòng muốn soạn sách Quốc-ngữ, tưởng cũng nên để ý mà soạn những sách phổ-thông giáo-dục, hoặc là vị nào thông-thạo chữ Pháp thì tìm những sách hữu ích rồi phiên dịch ra chữ Quốc-ngữ cho quốc-dân ta đọc được mở-mang bề kiến-thức, thì cái tiền đồ của Quốc-dân ta mai sau này có lẽ cũng được văn-minh chen chút cùng người đó.

PHẠM-KY-XUONG

NHỮNG TÈ TỤC Ở LÀNG

Trước muốn chỉ rõ những tệ tục ở làng, vậy kỹ-giả cũng xin bàn sơ về cái nông-nổi làm làng ở xứ ta là thế nào. Để giúp được một phần công-ích cho

quốc dân. Cái nông-nổi ấy, chắc-hẳn Chính-phủ cũng toan định-đạc, chớ không nỡ để đến bất công-bình; vậy xin có mấy lời, hầu độc-giả làm duyệt.

Xứ ta, nói đến việc làng, ai cũng đều chán-ngán. Nhưng người muốn làm làng thì ít, mà những hạng vi bất đất đi mà phải làm làng thì nhiều. Thế nào là chẳng muốn làm làng, vậy xin cứ bình-tình mà luận. Bất cứ làm công việc gì hay chịu một cái trách-nhệm chi, thì làm người bao giờ cũng phải lo-lắng, chăm-nom cho được đạt đến cái mục-đích của công việc ấy, trách-nhệm ấy mới thôi. Thế mà đến như việc làm làng, tức là nghìn vai gánh vác một cái tiêu-triệu-đình hoàng-hoại, nếu thứ không lo-lắng, cứ chịu tiếng dọ đến cho có chừng, thì hương-thôn ấy hóa ra sao, làng xóm ấy sẽ thế nào—không đợi tôi—chắc ai cũng biết.

Người giàu có thì đã đành, chỉ từ những hạng cũng khổ mà ra chịu làm làng thì tưởng cũng lấy làm đau đớn lắm. Ăn cơm nhà, mặc áo vợ, gánh vác việc quan, nắm vào tháng nấy cũng không thấy một đồng lương gì, xong phận sự thì chỉ lấy làm thương, mà nếu có điều gì bất kham, hoặc tráo-trờ thì phải chịu trách-cứ, chịu phạt-vạ, chịu tù-rạt, nhứt thiết sự gì cũng bó buộc theo mặt luật. Thế mà sự tội đã kể trước kia là sự không cho đồng lương nào thì tờ luật không bàn đến. Đường ấy, nếu cứ vì công-lý mà nói, thì tưởng cũng là một điều hẹp hòi vậy.

Không nói đến việc thuê vụ, lo kham

hay là chẳng kham, cũng không nói đến việc kiện cáo lời-thôi, làm cựa cho các hương chức, đây xin chỉ nói về phần quang trọng nhứt trong làng là việc tuấn du-tế-sát. Việc tuấn-du vẫn là phần chánh của hương-quản, dầu trộm cướp, dầu đêm hôm, lúc nào cũng sẵn mình đương cự với những quân hung-ác, xông-pha với những trận hiểm-nguy, trải lá gan vì nước vì dân cho ra mặt người không dễ vui phận sự, đây thật là một điều xảy đến hằng ngày, chẳng phải là ít có.

Nhưng dầu tận tâm như thế, tưởng cũng là một việc cầu may, không sao là giám sát mình sẽ thaug được những bọn gian ác ấy, vì quân trộm cướp phần nhiều vẫn có vũ-súng ống khí giải dết tùy thân. Hương quản cũng làng thì chỉ cầm một ít cây mai thông, hoặc năm bảy cây đòn dông la qua. Đập bừ đập buội, hét dọa cho có chừng, có cưu quân ấy lúc kéo đến thôn quê, thì vẫn đã dư biết cái thế lực của làng đâu rồi, nên tha hồ đánh phá.

Vì dầu chúng nó đi đến tay không, thứ bởi vì tắc làng đã có thể ngăn cản được chưa, phương chi tiếng súng của chúng vẫn nổ âm-ý, cái oai của chúng đang hồi lung-lẫy, đường ấy thì các hương quản ta yếu thế đã đành, mà vì dầu những kẻ tàn bạo kia có khinh xóm dễ làng, thì thiết tưởng cũng là một lẽ tự nhiên không lấy gì làm lạ.

(Còn nữa)

T. Q. TIẾN

Tự do diển đàng

XIV ĐỐI CÔNG LUẬN

Kể từ sinh về báo «Tự-do diển-đàng» cách mấy kỳ báo trước tương cang: vì công tử mới thõ-thế đôi lời hay lâu lời ngay trát tại..... Mới tiếp dạng bài của T. q. Minh phản đối, kẻ tiểu sanh tấy vậy không lẽ nằm trịnh mới để lời hồi đáp, kẻ lại có bài của ông Bá-ngộ-Mai phản luận nữa thiết kẻ tiểu sanh hối hận quá chừng. Nếu biết trước rằng: lời không í h mà đối lập hoài cho mang tiếng tranh ngôn vô lý, thì tiểu sanh chẳng hề học trí mà làm chi. Thôi! tiểu sanh cũng ráng mà phản công ở một đôi câu. Chi như bài của ông phản đối đây có lời nào mà tranh cãi bài của kẻ tiểu sanh đâu, viết cả trăm câu, biện lý hơn ngàn tiếng cũng không qua đặng. Đấy xin kẻ sơ một đôi câu chớ còn muốn tranh luận như ông, thì tờ báo phải bị choán hết.

Trước ông chế tôi rằng: nói chuyện còn sơ, sau ông cười tôi rằng què dốt, ông nói đợi cho bọn bắt lương nó tan nhán với người cho đến sức thì còn chi là kẻ dưới quyền, còn chi là dân lương thiện?

Hừ!!! trước ông nói vậy, rồi ông phản chỉ ông trứ liến, chớ ông cũng đợi lời thừa hóa cho đây các cố cho đủ thì có khác nào lời què dốt của kẻ tiểu-sanh báo đợi cho chực nó làm ương. Còn lời thõ sơ nữa thì khuyên ông chớ công này, hãy giữ câu thieu bất dụng gian còn hơn là ông viết bài đặng báo mà khỏi cãi với ai hết. Ông nói con chó

diển tôi chỉ đó, nếu thấy lười nó le, mắt nó đỏ, thì ông kiếm phương trừ trước. Ua! sao trừ chó diển thì ông biết trừ trước còn trừ người dữ thì ông lại trừ sau, sao không chặn đi cho tuyệt hậu hoạn, sao ông vụng tính lắm vậy? hay là có chỗ khó??? chớ còn ông cũng cứ chần-chờ, thì cái với Hòa mà chi.

Ông nói người trên cuộc thế như tấn-kịch ở hí-tràng, kẻ thủ vai này, người đóng vai kia mới hoàn toàn được chớ như Hòa mà báo lo chần-nom công thương hoài thì khác nào Hòa biểu kép hát thủ một vai bài sao cho thành sự được. Không! không phải vậy! ông nói sai rồi. Phạm một tấn-kịch diển nhằm lớp tuồng nào, thì kép hát phải chần-nom vào thứ đó, thì dù như lớp Ngũ-hồ binh tây, Địch-Thanh lấy trần-châu kỳ thì kẻ thủ vai Thạch-Ngọc người thủ vai Lưu-Khánh tuy vẫn khác nhau chớ cũng đóng một ý.

Còn đang lúc biên kiêm quốc dân ta kẻ nông tri quốc-khai công-nghê, người dục lòng mà dựng trường thương, ai cũng khuyến khích đồng bào tranh mới lợi duy có ông giữ mực trái-bình viết từ bài, chép từ khoản, mà ngao bán bọn vô lương đó hoài, kẻ tiểu sanh làm thích sao được. Xét vì nó ham tài ham lợi, chớ không biết vinh nhục nữa sao?

Ông lại báo kẻ tiểu sanh chích viết chớ danh lợi xấu thương hay chèn vào cái danh lợi thơm.

Ông nói sao chớ? hay là ông rêu trí? chớ cái xấu với cái tốt nó cách xa nhau như trời với biển, có khác nào cái thơm với cái thúi mà ông giám nói đùa vậy không sợ người cười rằng: ông nói

Hòa lúng-lúng còn ông viết cang? ghê lại đi ông!

Ông B. N. M., ông chỉ bọn tham quan ô lại, bự đờ kẻ giàu ý quyền dựa thế, ông lại cho kẻ tiểu sanh cũng như bọn đó vậy, kẻ tiểu sanh trách ông mà còn cười ông nữa ă! Hòa coi bọn đó như cáo cây, giống người của ông chỉ đó ai mà kẻ số gì.

Hay là ông thấy kẻ tiểu sanh viết bài có một hai lời lồi, rồi ông muốn trả đũa lại chớ vừa bụng chằng? nhỏ nhẹ chi lắm vậy a ông!!! Hà túc luận!

Hồ thay! viết bài để vào báo mà không một lời công ích, thêm cái cọ với nhau từ lời nói, há không như má! khán quan, không nhằm lòng chừ độc-giả. Vậy từ đây kẻ tiểu sanh nhích lời nguyện trở bút mà luận việc kiem thời còn khá hơn, dẫu luận thế nào cũng không đến nỗi hại cho xã hội mà còn ruồi có sơ sẩy đều chi, rồi có ai ra phản đối, thì cũng học được một ít đều hay, mà còn khỏi uống tờ báo.

Caibè — Tiểu-Sanh
HUỲNH-ĐỨC-HÒA

HÁ ĐỂ ĐIỀM-NHIÊN

Đọc An-hà ngày 14 Avril thấy khoản «Tự-do diển-đàng» của ông Huỳnh-đức-Hòa (Caibè) bài bắt ông Trần-quang-Minh và Bá-ngộ-Mai về vấn-đề công-tử-bộ đi-dực vân vân.

Bỉ-phu chẳng nệ lời-thỏ cấm viết đánh liểu biên-luận một đôi đều là vì thấy ông Huỳnh-đức-Hòa tố lăm lời bất-chánh và tánh thoh ông bạo quá!

Ông Huỳnh-tiên-Sanh ôi! ông T.q.M,

mà bao biếm trong mấy kỳ báo An-hà rồi đó, chẳng qua là người thấy cái dức tánh của bọn công-tử-bộ, quanh năm giáp tháng chỉ thiên về mỗi nguyệt-hoa không làm chi bổ ích cho nhơn-quốc xã hội mà lại làm hại cho nhơn-quần xã-hội là khác. Ấy là người muốn cho thuận phong mỹ-tục; thật là người có dạ nhiệt thành cùng quê-hương cũng còn-giống đó. Ông lại cho rằng vô ích! nghĩ cũng lạ đường!!!

Ông nói phàm con người sanh trên, thế ai lại muốn chi danh xấu lợi nhục ai lại không ham danh thơm lợi phải. Thật chừ vậy; thế mà sao bỉ-phu thường thấy lăm kẻ vì tiền tài đánh ám bản không kẻ nhục-vin; nên làm nhiều đều gian-ác bạo-ngược hung-hăng, mưu-sâu kẻ độc, gây chuyện gian-phi; hoặc là giết người lấy của, đồ n. trời lấy công không chực lương tâm để thương người đồng loại. Còn một hạng nữa: quyền cao chức cả, nhứt hồ bá-ưng, tiền bạc chất đầy ra về một nhà thế lực rất to. Sao bỉ-phu cũng thường thấy lăm kẻ kêu cho là quân độc-ác—Bởi sao?—cứ g bời cho vay một vốn ăn chính mười lời ý tiền của cậy thế thân, hiệp đáp kẻ đơn cò, không thương người lỡ bước; hoặc là thấy vợ người xinh con người đẹp đem lòng cảm-xúc, làm đều tàn tận lương-tâm. Tiền bạc xoa-loa không cần phau tới phước; bởi thế mà ít bữa nghe đâu nấy trốn chổng, dẫu kia phá hơn thúi.

Ấy là danh xấu lợi nhục đường! Còn danh thơm lợi phải ai lại không ham không muốn. Thật vậy! ai cũng muốn, nhưng

cái nòng nói ngồn vị hành nang, trò đời thường diễn ông mới nghĩ cho sao?

Ý M. T. Q. M. muốn cho người thấy mới tẻ mà sửa lấy mình, thế mà ông Huỳnh-đức-Hòa ra chân gỗ, không hiểu ý gì. Rốt lời bi-phu xin nhán cùng ông: biết thì thốt, không biết dựa cọt mà nghe, đừng làm tướng ưu-thể mẫn-thời cho người thấy trái tai gay mắt.

Nguyễn-Thanh (Vũngliêm)

Tờ châu tri

Saigon ngày 11 Mai 1921

Quan quyền Thống-Đốc Namkỳ gửi cho các quan Tham-Biên Chủ-Định.

Bốn chức cho các ngài hay: quan Chánh-sở kho bạc Namkỳ mới dâng tin bên Bộ-bộ dạy rằng: sự đổi giấy quốc-trái lời 5 phần năm 1915 thì khi trước đã định gửi đổi tại Paris. Nay bên Bộ-Hộ muốn cho tiện việc và tới phứt trong năm 1921 này, nên bốn chức đã hiệp cùng qua Chánh-sở kho bạc và truyền cho các quan chủ quản. Cai-Tổng cùng Phó-Tổng hãy bầu các vé quốc-trái ấy và giao biên lại cho người chủ vé cầm.

Những số vé ấy sẽ biên ra làm 2 bản, 1 bản thì đem nạp tại phòng quan kho bạc trong tỉnh, hoặc để tên mình, hoặc để chức mình đứng nạp, nhưng phải biên rõ tên những chủ vé đứng vào, còn một bản thì mình giữ.

Khi lãnh vé ra thì cũng tự các ngài lãnh rồi về phát lại cho người. Nếu người chủ vé có thể đích thân đến phòng kho bạc mà đổi thì cũng tốt, các

ngài chẳng nên buộc.

Bốn chức đã ra lời châu-tri này, vậy các ngài cứ thi hành theo đó.

Quyển quan quyền Thống-Đốc
váng mặt

Quan Quản-lý các phòng văn
Ký tên: **EUTROPE**

Thơ tín văn lai

Cairè le 21 Mai 1921

A Monsieur Phạm-Kỳ-Xương,

Kính Ông,

Xem An-hà số 213 Ngày 19 Mai 1921. thấy nơi mục thời sự có bài (Tham thi tham) của thầy nào đó nói chuyện tên Giáp-Lương ở Lợi-An bán lúa cho ghe, Cán-đốt làm bạc giả hết phân nữa. Vậy xin ông cho tôi biết đặng tôi xin thầy đó sửa-dùm và nói thầy coi tai nghe hay là mắt thấy, mà dám cho người ta là một kẻ tham nơi muốn mất mọi người vậy ???

Còn như thầy hàm thành thi tôi sửa dùm, chừng ấy chắc danh thầy phải hư vì nói láo.

Cairè - Lợi-An

Châu-van-Bảy Bijoutier

PHÊ BÌNH: khoản đó là khoản của M. N. D. lại láo, vậy Bốn quan xin M. N. D. cứ trả lời, bầu biên phân đều trắng.

Ngoại quốc tân văn

TÀU CHIM

Ngày 12 Mai có diêm tín cho hay rằng: chiếc tàu To Kyo Maru đưa từ Valparaiso qua Hướng-cảng bị cháy giữa biển

Cứu được 75 người, chết mất hết 8 người. Chắc rằng chiếc tàu này phải bị chiếm vì cháy hư nhiều lắm.

THUY-TỔ CỦA BÁO-GIỚI ÂU-MỸ.—NGHỀ LÀM BÁO Ở HOA-KỲ (ÉTATS UNIS)

Có lẽ các sử-gia đều cho «Ba-si-đôn báo quán» tại thành Ba-si-đôn (Boston) nước Hoa-kỳ là một báo-quán tối cổ trong thế giới. Xét sự khởi nguyên đặt ra thứ Tân-văn, thì có người nói rằng: Về cuối thời trung cổ (1400-1543), thành Vê-ni-si (Venise) ước Ý đại lợi (Italie) đã có báo do chánh-phủ phát-hành, mỗi tháng một số, dùng chữ viết chớ không in. Ở Anh các-lợi (Angleterre), năm 1580, khi nữ hoàng Ngạch-lý-tra-bạch (Elise beth — 1558-1603), chánh-phủ cũng từng phát-hành một thứ Tân-văn-chữ, xuất báo không kỳ nhất-định; đến thời vua Chiêm-si-đệ-nhất mới có thứ báo mỗi tuần-lê ra một kỳ. Kỳ-thực thứ báo ra hằng ngày bên Anh mới bắt đầu từ năm 1704 vậy thì lấy báo này làm thuy-tổ của báo-giới Âu Mỹ cũng được. «Ba-si-đôn-báo quán» sáng-lập tới nay hơn 200 năm, đã bao phen thay đổi chủ nhân, mà càng ngày càng thêm khoáng rương phát-đạt; nhà báo ấy bây giờ qui mô rất to tát, tổ-chức rất hoàn bị, nội dung thì phồn-phức vô-cùng.

Năm 1850, toàn-quốc Huê-kỳ chỉ có 254 thứ báo và 158.000 người đọc báo. Đến năm 1900, số báo chương tăng lên 11.226 thứ, số độc-giả tăng lên 15.100, 000 người, tổng-số báo chương in ra được 8168.500.000 bộ; các báo-quán trong nước tính bỏ đồng hơn bù kém

tổng-cộng tiền chi-xuất về một khoản kinh-phí là 192.440.000 dollars (tiền Hoa-kỳ), và tiền thu-nhập là 223.000.000 dollars.

Những báo-quán lớn Hoa-Kỳ đều cùng một nhà báo xuất-bán mấy thứ báo, hoặc nhiều nữa đến mười mấy thứ; có nhà báo kiêm đủ cả các thứ: Tuần-báo, Ngo-báo Văn-báo, Lai-phục-báo (thứ báo mỗi tuần-lê ra một kỳ) Nguyệt-báo Quý-báo (ba tháng một kỳ), Niên-báo Những báo lớn nhất như «Thời-báo» (The Times) «Thế-giới-báo», và «Nữ-ước Thái dương-báo» (Nen-Sun,) thì mỗi ngày xuất-bán tới hơn mười kỳ cách 1,2 giờ lại ra một số. Nhiều báo là thế, mà tiêu-thụ rất mau, cứ đến trưa đã hết nhật trình buổi sáng hôm ấy rồi, giá muốn mua một tờ cũng không sao mua được nữa. Phàm các thứ Tân-văn lớn ở chốn đại-đô-lội, đại-khái như vậy cả Báo quán tức là nhà Sứ-quán đó. Thường trong văn-khố sở biên-tập của nhà báo chứa hàng vạn ức bản ký-sự, những bức ảnh danh-nhân với họa đồ các nơi danh-thắng nhiều không biết cơ-mao nào mà kể; người ta để riêng ra từng hạng từng năm, xếp đặt đầu ra đấy, thứ-tự chiub-đốn lắm. Bởi có văn-khố tích-trữ, cho nên khi một vị danh-nhân nước nào xuất-liện, hành-động, hoặc tử-vong, nhà báo có thể chiếu hôm trước tiếp điện-tín gửi đến, sáng hôm sau lập-tức đăng ngay ảnh lên báo chương; địa-phương hình thàng nào cũng thế.

Ồi! Báo-giới Hoa-kỳ thật là thịnh-lâm thay! Truy nguyên từ «Ba-si-đôn báo» khởi xướng nên nghề làm báo ở Âu Mỹ

trước hết, ấy cũng là một điều vinh-dự cho thành Ba-sl-Đồn đó.

THU-SƠN
T. N. D. B.

Văn uyển

Bản bài thơ liên-huân gửi tặng ông
Chữ-bút nhựt-báo An-Hà Cánh-thơ

1

Từng nghe ban lý sánh cùng đào,
Biển thánh nháy trăng nước khoả sao,
Sáu tinh xa thơ ngàn dặm tóm
Ba giếng đổ tạch một tay bao.
Sở Lưu chén rượu tình đồng ước
Ngô Việt bài thơ nghĩa tất giao
Thấy vậy chẳng vậy ai gọi đồng
Thương đời mến đạo trí càng cao

2

Cao tri nào ai dám sánh tày,
So tài Nghê-huyền rất nên hay,
Sáu châu trái kháp yêu nhưn đao
Ngàn thước gương nên chuông trí tài
Vinh thánh trng phê trợ-tráo đồ
Cầu thảo trng tặng sấm-sở đây
Đồng thời h có bỏ qua sao phải
Hạt chữ trng cầu để trở vậy

3

Vậy vậy với là vinh thơ nấy
Tôn một liên-huân sắp đủ đây
Sáu chữ m-sâm kien trí hoá
Ngàn người ông ai người tài thấy
Lừa lừa đui hết cơn nóng nóng
Sách không may còn giầu trở xây
Bỏ nhá bốn dân đồn đây khắp
Đâu ai cao cách cũng như vậy.

4

Như vậy đặc-lê không dùng bút
Khí tương nho phong nên tích tức
Thư gấm theo-thủa chói sắc hoa
Trời thu rực-rỡ đơm màu cườ

Chạm rồng phê tặng trọn năm vắn
Nhà ngọc cao ngâm trong mấy phúc
Họ Bồ ngày xưa thề cùng vậy
Tặng tình lưu-thủy cao-sơn khúc

Ngụ nhơn-Ai: Phan-thanh-Cao

Kính tặng

BỘ, VĂN

1

Xưa từng vai lý kết vai đào
Thình khí tương đồng há lãng xao
Nhấn-nhủ nghĩa-bon lòng pán-vô
Sâm-soi đạo-đức dạ nài bao.
Yêu dân mến nước đành âu hằng
Lựa bạn tìm thầy thuận mới giao.
Hô-thi bốn phương là chức-trách,
Ít nhiều ngôn luận bá-ràng cao.

2

Cao dày đạo-đức chẳng phen tày,
Giờ giữ luân-thường rừa mới hay,
Giản nghĩa giản nhân đừng mới chi
Vi đời vì đạo mới nên tài
Gương ngay tích thảo còn roi đó
Mến bạn thương thầy chép để đây
Xử tron trước sau đời gọi phải
Đường dài ngựa khỏe rờng bệ vậy.

3

Xây vắn hưng tể phú thi nấy
Thình khí đau mà rất hap đây.!!!
Cử-từ mười năm vừa có kể!
Thi ông ba chue để nên thấy.
Thấy xa cùng chúng tài khôn sánh
Hoc kém hơn người sức để xây
Muôn việc dưới trần âu chả khó
Có công thì cũng được vui-vậy.

4

Vui-vậy cây cỏ nghiêng cùng bút
Hoc vắn tám thường đầu cu tức
Trên thế mấy người biết chuông sen
Ở đời ít kẻ hay tra cục

Phước! Phước cho kẻ gặp của quý

! Ai cũng muốn đặng chữ TRƯỜNG SANH (SÔNG LƯU); cái số nguyên ấy ít kẻ được vì chẳng gặp LINH DƯỢC (THUỐC HAY).

Nay có một thứ thuốc cũng đặng sống lâu và mạnh giới gọi là: TRƯỜNG SANH LINH DƯỢC. — Là thuốc tể bổ khí dương sức, sửa huyết.

Quý ông qui bà cùng hàng viên quan đều yêu dùng, lại giữ sẵn trong nhà luôn cho con cháu được mạnh mẽ.

Nó trị bệnh nóng lạnh, hôn mê, các thứ bạo trái, chói nước, nóng lạnh đảy đura bởi ban trái mà ra, nhứt đảo, đau bụng, giết sên lá, đau ruột, mệt, hần thần dã đượi. Cứu chứng di tinh mộng tinh, ăn không ngon và chậm tiêu, hay mớ chiêm bao, nhứt môi, đau lưng đau hông, tể bại, ho, suyễn, kiết, thũng sưng mình mẩy.

Cri các bệnh đờn hà lở khí huyết hư mà ra (đau máu). Con nít hay đau eo với bắt cầu bệnh chi lấy hên chi cho nó sống thì chắc sẽ trở nên mập mạp khỏe.

Đã có trăm ngàn người như thuốc này rồi. Có nhiều người đau cả năm uống đủ thứ thuốc không hết mà dùng thuốc này ít ngày thì được mạnh.

Người mạnh mỗi tối nên uống đôi ba viên đặng ngon ăn, ngủ khỏe, và ngừa các chứng bệnh; khi động trời dùng nó mà giữ mình.

Kẻ ho lao nếu dùng thuốc tể này thường, thì cũng giữ mạng sống tới già được. Không kỵ thai mà lại đởm thai, không kỵ ban mà trị ban trái hay lắm.

Kẻ đau mới mạnh người ốm yếu hãy dùng nó đặng mau bỏ sức.

Ai muốn dùng thuốc này mà sợ thì thật rất tốt hơn hết, không phat tí, nó xô độc tẩy đăm.

Thuốc này chẳng phải một thứ với các thứ tể khác chút nào.

Hãy coi cho kỹ mỗi gói thuốc có đóng dấu (marquè déposée) hình con Nai là dấu đã cầu chứng tại Tòa Saigon ngày 21 Décembre 1920. Ai trử bán lại thì có giấy làm chứng. Nhiều tiệm Annam tại Saigon đều có bán.

Muốn cho chắc (chánh gốc) thì gửi thơ cho Monsieur Nguyễn-văn-Thiên (Jean-Pierre) ở Thingê par Saigon mà mua thì sẽ có thuốc gửi lại.

Bán tiền mỗi gói 0\$40. Mua nhiều sẽ tính nhẹ hơn. Muốn giúp ích cho đồng bang, chẳng chút cầu lợi, vì có qui giá và hay hơn các thứ tể khác xa lắm Phước! Phước cho kẻ gặp và biết dùng TRƯỜNG SANH LINH DƯỢC!!

Coi cách dùng trong toa cho kỹ.
Xin biết rằng: 1- chانه phải một thứ với các tể khác; 2- tể chỉ dùng đôi ba cây sẽ thấy sức linh nghiệm nó là thế nào.

Ta, Vương, Đào, Nguyễn, sức nên tài
Hàng, Liễu, Âu, Tô, vắn tốt phúc
Quen biết trong trời nhiều kẻ có
Tri-âm cảm tạ Dương-xuân khúc.

Phạm-Kỳ-Xương

Hí tin

Được hồng-thiệp của ông Nguyễn-phú

Hữu, Hương Chở ở làng Quỳ-An
(Rachgiá) gửi mời đến ngày 1er và 2
Juin là ngày ông dịch đura linh ai của
ông Ly có Nguyễn-thị-Cầu xuất giá.

Bản quán xin có mấy lời kính mừng
ông hữu hạnh và cầu cho tờ [tóc] trăm
năm, cuộc sát cảm hảo hiệp.

An-Hà-Nhựt-Báo

Kính mừng

Nói mà chơi

Thằng nhỏ ăn xoài sống, bà mẹ thấy thế, bèn quở rằng: trời thì độc, xoài sống mà mấy vừa ăn vừa ngứa như vậy, thì rồi đây chẳng khỏi đau — Nhỏ liền đáp: ước như con cứ chằm rãi ăn mà đừng ngứa thì có đau chẳng?

Je

Ai tín

Mảng tin chẳng lành rằng: Ông Võ-văn Sĩ, nghiệp chủ ở làng Tân-an Cảnh thơ là linh nhạc phu của M. Bá-ngô-Mai, phu bút báo An-hà đã 11 trời hôm ngày 11 tháng tư Anam năm tân dậu nhâm 18 Mai 1921 hưởng thọ được 73 tuổi. Cuộc đời chung đã an hôm ngày 23 Mai lối 8 giờ sáng.

Vì nghĩa cử giao, tình thân ái, bĩ-nhân kính lời phàn ưu cùng M. Bá-ngô-Mai và bũn quyến và cầu chúc cho linh hồn ông hào đáng bổng đảo tiêu điều, vạn hương khỏa lạc.

Nguyễn-duy-Giảng,
Kính diếu.

TIN BAN ĐÓNG-NGHIỆP MỚI

Hữu-thanh tạp chí

LUÂN-LÝ. — HỌC-THUẬT. — VĂN-NGHỆ. — KINH-TẾ. — THỰC-NGHIỆP.

Mỗi tháng xuất bán hai kỳ: mỏng một và rậm.

Chủ-nhiệm Nguyễn-huy-Hợi
 Chủ-bút Nguyễn-khắc-Hiến
 Biên tập Nguyễn-mạnh-Bông

Một năm 4, \$00

Sáu tháng 2. 50

Mỗi tập 0. 25

Trong ngoài 60 trang

ai muốn mua báo xin gửi thư cho:

M. Nguyễn-huy-Hợi

Directeur de la Revue "Hữu-Thanh"
 53 rue Ferblantiers 53—Hà-nội—Tonkin

Đông-pháp thời sự

Giá bạc

Thứ sáu... ngày 27	Mai.....	5 60
Thứ bảy... ngày 28	Mai.....	5 60
Chúa nhật... ngày 29	Mai.....	id
Thứ hai... ngày 30	Mai.....	5 70
Thứ ba... ngày 31	Mai.....	id
Thứ tư... ngày 1	Juin.....	5 60
Thứ năm... ngày 2	Juin.....	id

giá lúa

Lúa chở đến nhà máy mỗi tạ 100 kilos là:

Thứ sáu ngày 27	Mai.	4 \$00 tới 4 35
Thứ bảy ngày 28	Mai.	id
Chúa nhật ngày 29	Mai..	4 40 id 4 30
Thứ hai ngày 30	Mai..	id
Thứ ba ngày 31	Mai..	4 40 4 35
Thứ tư ngày 1	Juin	id
Thứ năm ngày 2	Juin...	id

TRAO N

TỰ TỬ

Lê v. Gian 24 tuổi ở làng Vĩnh-xuân chẳng rõ gần đời vợ con hay là nào nề cuộc đời mà hôm ngày 21 Mai xách giấy ra vườn cột vào cây cau mà tự tử, vậy nên làng có đánh giấy thép cho quan Biện-lý rồi cho phép chôn.

BIÊN HOA

CHUYỆN CỨNG KỶ

Chuyện tên Tài đốn cây trộm tại rừng

Biên-hoà, rừng Mỹ thuộc về sở máy cưa ngày 16 Mai đã bắt đặng là nhờ tên Huỳnh-văn-Trò hồ sơ đi sống mà gặp M. Kaemmerer là chủ sở ấy đi với sấn-dầm đến nơi thì thấy 1 khoảnh rừng chừng 3 mẫu đều phá trống cây cầy rồi và có 1 cái nhà lá ở đó. Cưa, rựa cối xay, cày, và 2 lu lúa cũng còn nguyên. Hai mươi một cái cây ước 1m 50 bề kính, đã bị đốn, 13 khúc gỗ và 26 tấm ván lớn, cây ấy toàn là gỗ. Sự hư hao phỏng trên 3.000\$ Chován kỳ thật vì từ đó cách sử xe lửa không trên 1.000 thước, thế mà Tài ở phá rừng, làm ruộng, đốn cây, kẻ được 2 năm rồi, cho đến ngày nay cơ mưu ấy mới vừa lộ mánh.

CABÈ

DU ĐẢN HẠNH HUNG

Bữa 17 Mai lối 7 giờ tối có 2 tên ở Cái nứa (Càbê) uống rượu say cầm 2 con dao đi kiếm tên Hợi gặp Hợi trước nhà thờ Phát 2 đứa bèn áp lại chém đùa, Hợi chạy vô nhà ấy mà 2 đứa còn rượt theo toàn bề số sát. Cũng may nhờ tấm mạng che nên Hợi khỏi chết song bị 2 dao oanh quá, cũng gần miền Dân-làng hay chạy tới bắt thì chạy trốn hết một đứa, lúc còn trốn ấy là tên Sửu, còn bắt được là tên Hồ. Chờ Cánh-du còn nhiều quá, sao làng chẳng kêu nài xin một cái đồn cho đỡ bớt.

Càbê—Cộng-Hoành

Oan truyền Ngọc-Hạnh

(Lụy vì tình)

par Trương-quang-Tiền

V

Mà hồng dễ lụi cho ai,
 Đời người như thế có hoài uổng công
 Chẳng nghĩ như thế mà vui, song cuộc

vui vào chẳng đầy gạo, lại khiến cho chàng hối hận.

Một buổi Thu đang ngồi suy nghĩ, thoát có lính mở cửa khám vào cổng, hầu dẫn chàng ra, dẫn chàng đến giữa tòa, ra mắt quan Biện-lý. Quan tra thế nào, chàng khai thế nào, chẳng đợi to, chắc quan cũng biết.

«Rằng: Tôi giám cầm dao sát mạng, tôi không muốn làm rồi phép công, tôi cũng không đành để cho ai phải chịu oan trong cái vụ gớm-ghe này, nên mới tìm đến bót nạp mình, đương ấy chắc quan lớn đã rõ lòng tôi, vậy quan lớn khỏi phải nghi ngờ gì, xin chằm để tôi bày tặc. Song trước khi tôi mở lời, trước khi tôi vì lương tâm tôi mà biện bạch, tôi lại xin quan lớn chờ nghe»

«rằng: những câu tôi nói ra đây là câu để chừa mình, không, thật không, mà đến đến giờ cuối cùng của tôi, tôi cũng nhận là không, chẳng bao giờ tôi muốn chừa mình, mà kim lời đối tra. Mà nếu tôi không muốn chừa mình, thì tôi còn muốn chi đây? Thật tôi cũng chẳng còn muốn chi khác hơn là muốn cho quan lớn cứ lẽ công, cháu up ánh trăng giùm soi tỏ. Tôi chẳng hiểu gì mà hiểu rằng: tôi yêu mến Ngọc-Hạnh lắm, lại cũng vì cái biền-tình lai-lãng ấy mà sau khi tôi không thể gáo nạng, tôi lại giám «mao thơ, cổ khuấy duyên nạng cho rời»

«rà. Thật vậy! vì tôi mà nạng phải nhờ «danh xấu giả, vì tôi mà nạng bị cha mẹ «chàng vừa, xiết khừ ra khỏi cửa, hành «thần chiếc bá sóng đào. Lại như lúc «nàng linh-đình ở giữa biển trần, tôi «quyết ra tay-tế độ. Nàng vừa bước chơn

đến đả Sa-gôn thì đã có tôi tại đấy. Lúc bấy giờ ông ông cố dục liễu tỏ dạ, để nàng sang nghỉ thương cùng; nhưng chẳng biết sao, nàng tự quyết gin lòng cả n hờn tôi đến thế.

Đến đất Suzon, thế là phân tay rời một nhà, tôi chẳng còn biết nàng cư trú hà phân, đành chịu vô phần, đi tìm khách-sang nào nương cho qua buổi. Một hôm đang lúc tôi ngồi tại vườn Bồ-rô, thoát thấy nàng ngồi xe kéo đi ngang; thật lúc ấy tôi đang nắm cảnh thanh tịnh, đang mê-màng với trăng thanh gió mát, mà lại gặp được nàng thì tưởng khi nào mừng này biết lấy làm can, dẫu rằng không duyên nợ ba sinh, chứ lẽ nào chẳng giá được tìm lòng, hoặc chăng có lời tang biep, treo vôi vạc án cho thối da! Thế mà trẻ tao thương các đó, nỡ rời yêu khiến lại phân tình nhau; chẳng biết sao lúc gặp mặt tôi, thì nàng lại ra vẻ bất bình, buồn những tiếng kêu gào xé óc.

Đang cơn ngọn lửa tình bùng nấu, tôi còn biết sao đây, tôi còn biết dùng phương chi khác hơn là đánh liều ra sức đá cho rõ thẩn tuổi vàng; nhưng mà, nếu nhất đến then lòng, thật cả đêm chiếu đất mông trời, mà chúng cuộc tôi gần vô khảm. Từ ấy về sau, tôi trở ra để tiện, làm thân trâu ngựa cho đời. Một hôm tôi đang kéo xe đi, bỗng nghe tiếng người kêu, tôi vai lại nhìn—chính nhận quả là nàng—thật lúc ấy trong lòng tôi mừng lắm, mừng như hàng gặp mưa rào, mừng như kẻ đàn kiêu gặp bạn. Nàng vừa bước đến, tôi kéo chạy như bay, chạy đến

giữa đường, tôi để xuống xa cại, cố ý dọa nàng, dựng gậy cuộc mưa mây đánh đổ. Nhất lại tôi còn nhớ, góm thay! tấc lưỡi hồng nhan quá bén, bén hơn con dao tôi đang cầm trên tay kia, sự bên ấy dầu cho khéo tóa cũng không cùng, vì nếu chẳng vậy thì có đâu tôi để lụy mình, đời gian làm vui, đập lửa lòng tôi cho dặng. Thật lúc ấy chẳng rõ sao, nàng nói chi tôi cũng nghe, nàng phân chi tôi cũng toại, tôi chẳng còn để nghi rằng tôi sẽ sa nàng, mà tôi lại chắc ý lắm, chắc cho đảo tiên đá kể tay, đảo tiên với tay phẩm đá bén.

Nàng biểu tôi kéo nàng đi tại nhà kia—song nĩa ai tôi không quen không biết—chưng tôi chỉ còn nhớ rằng: từ đó cách Ô-ma chẳng bao xa, ở lối Rachel-bán, khỏi cầu chừng trăm thước. Tôi chẳng nhớ rằng đó là hồ huyết, tôi cũng chẳng tưởng rằng nàng sẽ mưu phỉ thảo mà hại tôi, tôi chỉ biết quá yêu nàng, cầm nàng như một da một lòng, tình nàng làm mà ra làm độc kế.

(Sẽ tiếp)

Tiền quá! tiền quá!

Muốn cho thâu tiện việc mua bán, muốn cho các vật rộng bề đổi chắc hàng hóa, vậy nên hiệu định từ đây bất cứ món gì, lúc các ngài đến mua thì hoặc trả tiền, hoặc trả bằng giấy quốc-trai cũng dưng. Tùy theo giá bạc lên xuống mỗi ngày mà tính với giá tiền quan đã biên trong giấy quốc-trai ấy.

Bổn-hiệu bày như vậy là muốn được tiện cho kẻ bán, vừa da người mua, xin các ngài để ý

An-Hà Ân-Quán
Kính cáo

Tôi chịu lãnh

Tôi chịu lãnh cất nhà, phố, bán đất cát Núi Sập chờ đến tại bến. Lãnh mua và bán lại các vật dụng, như đồ nư trang, giấy cầm đồ, đồ gỗ trong nhà quần áo hoặc mới hoặc cũ, tấc một lời là: những món nào mà qui vị hết muốn cầu dùng, thì xin đem đến tôi mà thương nghị.

Tiền tôi ở gần nhà việc Tân-an (Cáo thờ) có bán đủ các thứ thuốc tây trị các chứng bệnh và đồ cầu dùng theo cuộc vệ-sinh.

Vậy kính mời quý vị, nếu có việc xin cổ cập đến nhau, gọi là chẳng phụ lòng người đồng bang trong bước đường thương mại.

LÊ-KIM-ĐÀNH
(Cantho ville)

TRẠI THỢ MỘC, CHẠM VÀ CÁN HIỆU Nguyễn-long-Thao TẠI CHỢ LAITHIEU (ĐƯỜNG COLONIALE)

Sáng tạo gần 10 năm rồi, từng thạo nhiều kiểu khéo léo.

Có đóng sảng và bán đủ các thứ bàn ăn dài, vắn, tròn vườn khéo lạ. Tủ áo đơn hoặc có kiến soi 1 mặt, 2 mặt, tủ thờ trạn cầu, tủ để sách và để rượu. Bàn viết, bàn rửa mặt cùng bàn salon tròn bộ. Ghế trường ky, ghế ngồi nhiều kiểu Vàng gỗ một tấm liền chường ngựa trường, chường liền hoặc chường voi đội Bốn liêng sơn mài và cầu. Khay, hộp, chường đèn, dĩa kỷ. Những món kể trên đây dùng toàn cây danh mộc: Trắc, gỗ, cam-lai mà đóng chế kiểu kim thời.

Kính mời quý ông qui bà muốn mua hay đi đặt món chi thì tôi sẵn lòng làm theo vira ý. Trai tôi cũng có lãnh làm bàn o lam thành vòng cầu chàm sơn thép Nguyễn-long-Thao
Chú nhưn kính cáo

La-văn-Trọng CANTHO

Bán sỉ và bán lẻ các sắc hàng tơ lụa hàng Tây, hàng Tàu, lãnh, xuyên nhuộm tại Caolanh, Hàng Bắc-kỳ.

Lương, bán, xuyên, the, lụa v.v.v...
Lãnh rộng may áo giá từ 6\$50 tới 7\$50 một cây.

Lãnh hẹp mỗi cây hai quần giá từ 6\$00 tới 6\$50.

Vải may mừng trắng và ngũ lăm một cây 20^m40 khổ 0^m80 một cây may được một cái mừng bé dài 2^m00 bé ngang 1^m60 chừa cửa 0^m80 giá từ 3\$00 tới 6\$00 một cây.

Mền tay bằng lông chiên nhiều cỡ lớn nhỏ giá từ 3\$00 tới 20\$00 một cái.

Dù dờn bà các thứ màu, bột-gà, tiếm-lá cây, nu, trắng giá từ 2\$40 tới 3\$40, một cây. Cũng có nhiều thứ dù dờn ông.

Có nhiều thứ satin đen và màu, may áo dài rất đẹp giá từ 14\$00 tới 20\$00 một áo dài.

Nón nỉ feutres và nón casques đủ kiểu giày bottines đen, vàng, hoặc hai màu giày hạ, dép Bắc-kỳ. Đủ thứ đèn tay chường đá, chường đồng, đèn manchen.

Chư qui khách ở xa muốn lấy kiểu hàng (échantillon) hỏi giá, hoặc muốn mua món chi, cứ tình viết thư cho tôi thì tôi sẽ tình giá thiệt nhe, vì đã có giá riêng tình cho bạn hàng chẳng hề tình mắc bao giờ.

Hàng gửi theo cách lãnh hóa giao ngân (Contre remboursement).

Nếu gửi tiền trước thì sẽ được trừ tiền huê hồng 2% về cái phần tiền trả trước đó.

Gởi thư đế: La-van-Trọng
Đường Kinh-Lập
Cantbo

Cáo bạch

Chúng tôi có một tiệm hiệu là "TÂN BÁT LONG" tại đường d'Adran số 115 nhằm góc đường Ohier số 1 để sửa đôn Lito Landi đôn Manchons xe máy, sửa máy đánh chữ, máy bát và máy hát, bổ g cùng các thứ đồng hồ, và vân vân. Lại cũng có bán Manchons, Carburer và dầu Essence. Những thợ và máy móc sắp đặt tại tiệm làm được các việc theo ý gọi ông giao cho chúng tôi. Mỗi khi quý quan có đám tiệc chi mà muốn có nhạc đều trong nhà cho sáng thì chúng tôi cũng làm được; miêng là cho chúng tôi hay trước.

Thơ và mandat xin đề như vầy
 Nguyễn-văn-Chấn
 115, -Rue d'Adran
 Saigon

Tiệm khắc con dấu



Kính trình cùng quý khách đang tới Tiệm tôi trước ở số nhà 85 đường Calinat và số 130 đường Pellerin, nhờ có lực châu chư quân từ chiểu cổ thi công nghệ của tôi đã thành hành bấy lâu nay. Vậy tôi đã dọn lại số 96 cũng đường Pellerin vẫn chuyên nghề khắc con dấu đồng, cao-su, bán-dồng, bán đá cẩm thạch để mộ, có bán đủ các thứ con dấu Tây gọi lại, như là Dateur, Numéro teur, Fotioteur, Composteur, etc...v..

hán đồ phụ tùng theo cuộc con dấu giá rẽ đồ tốt mà làm mau, có in Catalogue để gửi cho qui khách nếu qui khách muốn cần dùng kiểu nào thì xin gửi thơ cho tôi lấy Catalogue lựa kiểu mà dùng tôi sẽ hết sức làm cho vừa ý các qui khách.
 TRAN-DUY-BINH
 Graveur—96 Rue Pellerin—Saigon

An phong

Bijouterie-soieries de Chine
 et du Tonkin
 CAOLANH

Kính trình cùng lực châu Quý khách đang tới: tiệm tôi mua bán hơn năm năm bán ròng hàng tàu, những là vân xuyên lanch nhiều, cũng là hàng vườn, nhuộm đen điệu lanch thật tốt, không hề trở, tôi chắc ý, vì tôi mua bán đã lâu, nên tôi hết sức lựa chọn thơ nhuộm, nhuộm tốt và hơi chậm tốt, nên các nơi khác không thể bì kịp hàng đen của tôi, và giá tôi bán lại rẽ. Con đồ mặc trắng như là: cầm châu, hoa tư các, cũng xá lực soạn bả thảo, lực soạn thượng hảo đều có đủ thứ, con hàng bả như, bảng thơ, lương-lương đủ thứ, tôi lanch tại Hà-nội, như qui khách muốn mua vật chi dùng xin gửi thơ đến, thì tôi sẽ gửi đó lại liền, như vì nào muốn mua nhiều mà bán, tôi tính giá rất nhẹ, hàng tôi gửi contre remboursement.

Cao lanh: Nguyễn xuân-Trước
 Cầu bạch

Có bán

Tại Garage Central de l'Ouest Cánh
 5 Cái xe hơi mới cái giá 3.900\$
 2 cái hiệu Mitchell 6 máy
 1 " " Chalmer 6 " "
 1 " " Davis 6 " "
 " " " Réo 6 " "

CÓ BẰNG CẤP CỦA HỘI ĐẤU XẢO MỸ-NGHỆ HANOI BAN KHEN
 DIPLOME DE MÉRITE - EXPOSITION DES BEAUX ARTS DE HANOI 1920
 Cordonnerie - Chapellerie - Tonkinoise
 GRAUR E SUR MÉTAUX ET MARBRE

NGUYỄN CHÍ HÒA

83 Rue Catinat Saigon



Kính cùng QUI-VỊ đang có. Tiệm tôi có 301thợ BẮC-KỲ giỏi ĐONG GIAY, LAM NON theo kiểu AU-CHÂU kim thời. GIAY đóng bằng DA-TÂY hệt, NON làm bằng CÂY-MÓP thiệt nhẹ, lợp NỈ-XÁM, BỐ-TRẮNG VÀ BƠ-VÀNG đủ kiểu. Tôi cũng có thợ KHAC CON-DẤU ĐỒNG VÀ CHẠM MỘ-BIA ĐA CẨM-THẠCH ĐỂ MÃ. Tôi đã BÁN-SI ở LỤC-TINH thiệt nhiều, đã có nhiều vị rất tin cậy và khen ngợi NON VA GIAY của tôi làm thiệt kỹ càng và giá lại rẽ hơn chỗ khác nữa. Tôi cũng có BÁN GIAY-HẠ DA LÁNG GIẾP DA-LANG VÀ NHUNG đồ màu GUỐC BẮC-KỲ SƠN-ĐEN QUAI-NHUNG QUI VỊ xa xin viết thơ về tưng nghị tôi sẽ hồi âm lập tức có giá BÁN-SI riêng thiệt rẽ xin chư tôn chiểu cổ cho việc buôn bán của BONG-BANG ta được thành lợi trong lúc cạnh tranh này tôi hết lòng cảm ơn.
 NGUYỄN-CHÍ-HÒA, Kính mời

Tiệm Hòa-mỹ Caolanh Có trữ mầy món hàng này tại Nam-Bác-Ai Trồn

Bổn hiệu có bán đủ thứ hàng tàu hàng tây, hàng bắc, và hàng vườn cũng có rượu tây đồ hộp đồ cần và đồ tạp hoá, bán si và bán lẻ bổn hiệu xtra nay chuyên một hệ buôn bán, cho nên những hàng thơ-lựa của công lựa chọn chỉ kỹ-lưỡng. Và rất dầy công nhuộm, làm cho nên dùng lâu càng tốt chẳng hề phai màu bả chư qui vị, muốn mua đồ bán lại, hoặc gia dùng xin gửi thơ quyết vào bổn hiệu sẽ lập tức gửi liền khi hàng đến chất là dâng vui lòng qui-vị. Hàng định gửi contre Rembousment đem bạc đến nhà thơ lanch hàng.

Chầu hơn: Huyah-dà-Người kính mời

- 1— Các thứ rượu Tây, rượu Sâm Qui các trồn.
 - 2— Giay nón của Annam làm.
 - 3— Đâu hộp, hiệu Exquises, Arachides.
 - 4— Các thứ thuốc của M. Nguyễn-khắc-Kiệm ở Tam-Binh.
 - 5— Xà-bong đen, hiệu con rồng và xà-bong con ngựa một sừng.
- Có bán thuốc: «Vạn-linh-Tử» « Nam-hoàn-tử» và «Trương-sanh linh-dược»
 Có cho mượn phòng ngủ nữa, xin đóng bao chiểu cổ.
 Tiệm Nam-Bác-Ai vầy vầy, nhờ có qui-vị, đồng bang tưng linh Chầu tiệm NAM-BAU-ÁI LỄ-MAI

DỒNG HỒ HIỆU "LIP"

Dồng hồ mà người ta hay kiếm mua là đồng hồ hiệu "LIP"



LA MARQUE FRANÇAISE
Montres de Précision
SE VENTE CHEZ LES BONS HORLOGERS
Exiger la marque LIP sur le cadran

SAO VẬY?

may nó tốt lắm, nó chạy đúng, chắc và la hư, khỏi tốn tiền sửa mãi như các đồng hồ khác

SAO NỮA?

Vì nó là hiệu Langsa và giá nó ẻ lắm



MARQUE FRANÇAISE CADRAN LUMINEUX
En vente chez les bons horlogers
Exiger la marque LIP sur le cadran

THIỆT KHÔNG?

Mua thử một cái dùng, hay là hỏi thăm những người đã có sẵn đồng hồ hiệu LIP thì biết.



MONTRE-BRACELET EXTENSIBLE POUR DAMES
Platine, Or, Argent, Plaque or.
SE VENTE CHEZ LES BONS HORLOGERS
Exiger la marque LIP sur le cadran

CÓ TRỪ BAN TẠI:

Hàng LES GALERIES DE L'OUEST là hàng HẬU GIANG DƯƠNG HÀNG Saigon, My tho Cantho và Trà Vinh,

Thuộc hiệu globe (TRÁI BẮT)



Có gói 10 điều

Có gói 20 điều

Hút đá ngon, dễ dành làm được không mốc, không mục.
Tại Hàng DENIS-FRERES có trữ bán

LỜI RAO

Kính cũng lục châu đang có tại nhà in Hậu-Giang cũn thư, có bán sách chữ quốc âm để giúp cho H. trong chức có quyền thi hành như trước kia.

Sách này có 136 trang và có đủ bản viết thì lời truyên rao, của ông DƯƠNG-VAN-MÊN mới soạn.

Giá mỗi cuốn là..... 3\$ 00
Tiền gửi..... 0. 20
in viết thư đến nhà in Hậu Giang Cantho mà mua

Nhà máy xay gạo

TẠI CHÂU THÀNH CANTHO

Tại nhà máy này có xay và trữ gạo trắng: bán lẻ và bán tạ. Gạo xay ra có nhiều hạng tùy theo giá.—

Trong lục-châu chư vị nào muốn mua hoặc nhiều hoặc ít, xin viết thư mà thương nghị.

Dương Văn Hanh

Quảng tài Thạnh

Tiệm đóng ghe và sửa ghe ở bên kia sông gần cột giầy thép vàm CANTHO PHÙNG-CHIÊU— cũn

Kính cũng quý vị dạng tương, nay tôi mới lập một trại đóng và sửa ghe có sẵn ụ và bè tiện bề ửa và kéo ghe. Tiệm tôi cũng có bán các thứ cây ửa đủ thước tất mà tốt giá lại nhẹ hơn các nơi.

Chỗ tiệm này biết lễ nghi của người Annam nên tiếp rước quý vị vừa lòng luôn luôn chỗ tiệm này khi trước có làm chủ sự tiệm ửa hiệu là Quảng-tài-Lại, ai ai cũng biết rằng người ấy biết điều biết đãi si bực nào

Xin quý ông, quý thầy có cần dùng mua cây cũng đóng hay là sửa ghe đến tiệm Quảng-tài-Thạnh thì rõ.— Cái xin quý-thầy thương.

Nay kính cáo.

TIỆM

Trương Văn Hanh

Sa Dec

Có bán xe máy mới và đủ đồ phụ tùng, xe máy và sửa, xe đạp, máy bơm, đèn, ánh sáng, máy bơm, theo cuộc quan, hôn, lau, tẩy, xy, yếm, Tàu, gia, hạ, thợ, khăn, đèn, lau, máy, và khăn, băng, tốt, thợ, hay, thợ, và, nào, là, có, một, xe, máy, bơm, xy, yếm, máy, hay, thợ, đủ, đồ, đóng, theo, kiến, kiến, thợ. Quý, ông, ở, xa, muốn, mua, để, phụ, tùng, xe, máy, thì, ở, thợ, cho, tôi. Tôi, sáng, lòng, kỹ, lưỡng, mà, gửi, contre-Remboursement, nghĩa, là, đóng, bạc, nhà, thợ, mà, là, thợ, và, tôi, cho, giá, đỡ, phần, từng, in, sáng, bóng, chữ, quốc, âm, ở (Prix courant)

Trương Văn Hanh,

Cáo, khải.

HÀNG HẬU GIANG

Vốn đăng 1.000.000 f

Hàng này của Lào-sa và Anam dùng vốn lập tại Cánh-thơ. Có trữ đủ các thứ hàng hóa vật dụng Nổi lặc một đặc là tại Saison có món chi thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt

Cùng gửi hàng cho các xứ xa; ai mua món chi xin viết thư ngay cho Hàng, thì Hàng sẽ gửi hàng lập tức

Xin quý vị đến xem Hàng chơi thì rõ

Có trữ bán:

Rượu rơm hiệu Stella

Làm rỗng bằng má.

Có bán lẻ, bán sỉ và cho lãnh về bán lại khỏi trả tiền trước

Sách mới

Tại nhà in Hậu-Giang (Cánh-thơ) có bán sách mới in rồi như: sách "Khuyến-sĩ ca" của M. Lê-trung-Thu thì rất hữu ích cho trẻ em, vì đặc đủ 10 thiên nó và BỐN PHẦN CON TRẺ PHẢI CƯ XỨ CUNG NGƯỜI TRƯỞNG THƯỢNG; còn truyện "Hồn Tư-Nguyệt và Ngủ-Phụng Lâu" của M. Trần-vân-Hương tích đặt dễ rất hay và ngộ.

Chư vị nên mua xem, trước là thấy đều tệ mà chưa, sau cũng được giúp vui giây lát.

Giá bán mỗi cuốn

sách "Khuyến-sĩ ca".....0\$25

truyện "Hồn Tư-Nguyệt".....0 10

Truyện Ngủ-Phụng Lâu".....; 0 20

Ai mua nhiều sẽ đăng nh giá rẻ hơn

Nhà in Hậu-Giang kính cáo

Xin ghé mắt

Kính trình cho lục-châu chư-quân tử rõ tại -nhà in Hậu-giang Cánh-thơ có trữ bán đồ phụ tùng như: giấy, đèn rửa hình, carton dán hình 6x/2x9; 9x12, 13x18, nước thuốc rửa hình. v. v.

Có máy viết hiệu «Smith Premier» n°10 tốt nhất hạng, máy viết hiệu «Virotyp» giá tính rẻ luôn, xin đồng-bang chiếu cố

Nay kính cáo.

Trần đức-Nghĩa.

Quản-lý: Ấn-quán An-Hà Cánh-thơ

TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU TÂN-PHƯỚC

Đường kinh lập Cánh-thơ

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

LÀ CHỦ TIỆM

Kính lời cho quý ông, quý thấy rõ tiệm tôi làm bánh mì rỗng bột mì tây mua tại hàng bán bột tốt có danh tại Saison.

Bánh của tôi mỗi ngày ra 2 kỳ: 1 kỳ 4 giờ sáng, và 1 kỳ 2 giờ chiều. Cách làm sạch sẽ, bánh thì để trong tủ kín, có rỗng nước kiến lên không dãn, ruột bu không được lại khỏi ai rời tay dơ, ai muốn mua ở nào thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

Xin có lòng chiếu cố giúp bang đồng bang trong cuộc thương mại.

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

Muốn mua mật ong

Ai có MẬT ONG muốn bán mấy tạ xin do nơi Bồn-quán

An-quán An-hà Cánh-thơ

Kính cáo;

Cáo bạch

Kính tỏ cùng chư quý vị:

Tại nhà in Hậu-giang (Cánh-thơ) có lãnh in đủ các kiểu Catalogue có hình (Catalogues illustrés) như đồ phụ tùng xe máy, các thứ đèn đồ dùng trong nhà và đồ ăn bàn (vaisselles)

Bổn hiệu mới mua nhiều clichés tốt. Vậy chư quý vị muốn cần dùng xin gửi thư thì bổn hiệu sẽ gửi bình kiểu cho mà xem và sẽ tính giá thiệt nhẹ hơn các nơi.

Nhà-in Hậu-giang

Kính cáo

Entrepot de Vinhlong Nguyễn thành-Điêm

IMPORTATION EXPORTATION

BÁN SỈ VÀ BÁN LẺ

Hàng tạp hóa—Đồ hộp hiệu "Cassegrau"—Bánh mì hiệu "Lefevre-Utile" Rượu chát và các thứ rượu mạnh hiệu tốt. Đồ lặt vặt theo kiểu kiem thời: Dầu thơm— Savon "Cadum" Áo Chemises của nhà chế tạo riêng hiệu "La Mondiale"

XE MÁY VÀ ĐỒ PHỤ TÙNG XE HƠI — VỎ XE HƠI HIỆU "GOODRICH"

Ở Bắc-kỳ (Tonkin) đều có lại thường hàng hóa như sau đây: Bồn chế kiểu (Fauteils) Ghế xích-đu -- Ghế có da (Fauteuils) Ghế ngồi (chaises) và đồ để phòng khách v.v.v.

Hương di tàn, đèn-nón, valises đồ vật dùng theo cuộc đi đường yên ngựa và đồ bấc kể (thầy đều bằng da thuộc)

GIÁ NHẸ HƠN CÁC NƠI—CÁCH GỬI HÀNG HÓA MAU LẺ LẮM

Nhà chánh tại Vinhlong (Thành) Đường Salicette. Tiệm ngành ở Bắc-kỳ: 90-92 Avenue Paul-Doumer Hai-phong. 13 Rue du Coton (Hàng-trống) Hà-ội,

Nhà ngủ và nhà hàng bán cơm tây

HIỆU: TÂN-PHÁT-LỢI

ở đường Bd Maspéro gần cầu tàu lục Tỉnh (SỐC-TRĂNG)

Kính thỉnh quý khách nếu có việc đi Sóc-trăng tới lỡ đường xin dừng bước ghé lại nghỉ nơi tiệm của tôi: Có phòng ngủ tinh vi khoản khoáng, lại có quạt máy và đèn điện; tác một lời là đủ để cần tôi có bán các thứ rượu và cơm tây: việc nấu lại càng kỹ lưỡng vì cứ do theo cách Vê-Sinh.

Còn như khách có muốn cần dùng cơm Annam xin cho tôi hay trước một giờ thì tôi cũng sẵn lòng làm cho vừa ý. Xin Quý-khách chiếu cố đến, tôi lấy làm thắm cảm.

Chủ nhơn: Tư Cảnh kính mời.

Khương Thới dit Gông

178, 180 Rue Ang-Du'ong, 178, 180

Tiệm tôi có làm đồ nữ trang (bijouterie) để bán, và có bán những đồ phụ-tùng xe hơi, xe, máy và xe kéo xin kể ra sau đây

Kiểm vàng nec, chuỗi bông, cà-rá, đồ làm đồ thứ. Dầu-êch-săng-Sên (essence Shell) dầu nhớt để vỏ máy xe hơi (Huile le pour automobile) vỏ bô để máy xe hơi (graiss es pour automobile) đá thấp đèn xe hơi (carbure), vỏ ruột xe hơi hiệu tây và buê-kỳ (enveloppes et chambre à air marques Michelin et américaine) xe máy hiệu bô-rô (bicyclettes marque Peugeot) và tôi có bán đồi môi (écaillet) lược chải đầu đủ thứ và đồ của đầm (madame giày tây, giày (annam) dầu thơm áo thung mua bên tây lại (commandé-en France).

Như các ông và các bà muốn dùng xin gửi thư đến tôi sẽ lập tức gửi (con tre remboursement) đến cho.

Nay kính
Trần-vân-Gông
Bijoutier Pnon-penh

HỒI DÔNG BANG

Trong xứ ta có lẽ đã
một lần rượu ngon tên
kêu là **Rhum Stella**
âm rỗng bằng nước mía

Ta nên mua rượu này
mà uống, vậy mới là tở
ý bình vực cái môi lợi
trong xứ ta đó.



Rượu **Rhum stella**
này giá đã rẻ mà uống lại
nên thườn nết.

Mua uống rồi mới biết
SOCIETE.

SUCRES ET RHUMS

Cantho (Cochinchine)

Muôn mua xin đi nơi
HÃNG HẬU GANG
DUONG HANG
Cantho, Saigon
Mytho
Travinh.

Vậy mời lợi càng ngày về tay đồng chường.