

*Ou et approuve
Cantô le 12 mai 1921
L'administration
JEUDI 12 MAI 1921*

NĂM THỨ NĂM.— 3/2/21
PHOTOGRAPHIE

LE COURRIER DE L'OUEST
EDITION EN QUOC-NGU'

AN HÀ NHỰT BÁO

安 河 日 報

MỖI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Direction—Redaction—Administration—Boulevard Delanoue, CANTÔ

TỔNG LÝ: TRẦN-DẶC-NGHĨA

Cửu Bàn PHẠM-KÝ-XƯƠNG

BẢN NHỰT TRÌNH

ĐÀO TỐI ĐÔNG-PHÁP

BỘN CHỮ LANGSA

GIÁ BÁO QUỐC NGŨ

TRỌN NĂM..... 3\$00
SÁU THÁNG..... 2.00

Trọn năm.....	5 \$ 00
Gia tháng.....	3. 00
Mua nhứt trình.....	0. 10

BỘE QUỐC-NGŨ VÀ LANGSA

TRỌN NĂM..... 7\$00
Sáu tháng..... 4.50

Vị nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhứt trình xin viết thư
M. Trần đặc-Nghĩa mà thương nghị.

Mua nhứt trình thi kẽ từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

MỸ KÝ

TRƯỞNG-GỌC-GIÚ Propriétaire

Tiệm họa chén dung và khắc con dấu ở
đường Turc, số 16, ngay nhà hàng Mottet
—SAIGON

Kính cẩn cùi cưa! Quý-khách đáng
bay, tiệm tôi có khắc con dấu bằng
đồng, bằng mủ thio, bằng cát-cát
và bằng đồng, cũng nhau nhán hiền
—có làm mỏ bia châm báng dâ-câm
thach, có thợ nay chou, nhám—nhìn
nét mà vè; và bằng dầu sơn vò bồ
vẽ sơn-tuổi màu, bay là bằng mực
tím, họa-hàng Việt Cửi-than—hoa biển,
bên, tranh sơn-thuy theo tập-hát—
khắc hình chén dung và bát đồng, bát
dâ-câm thach dê theo mỏ bia trâm cam
cũng châng phai—cô thợ chen các thứ
cây danh-mô.

Nur Quý-Khách nào muốe hỏi già
tiền về món chi-xi gởi-tho tôi tôi,
sẽ 2-3 cáo-ba-ni Catalogue).

TRƯỜNG-NGỌC-CÚT. Cầu k-ái.

Phò cáo đồng bang

Kết từ buổi An-Hà An-quan,
Tại Cà-nhờ, lô sòng dâu này,
Lục-châu quân-nữ, on đây
Món-cáu mua giáp, ngày nay thê-hanh
Thạnh-hanh đang cửa hàng rồng mồ
May sầm thêm, thay tho tuy rồng,
Láu in cho thấy đẹp xon, Truyền, tho, đánh-tuôn, thiệp-hồng
thiệp-bao

Tôi, sở, hò, làm cảng kỵ lương,
Chắc-lai bến-chảng nhoóng của người
Soi chí sách đồng thi thời!

Lưng da, lưng bò, dê-dời i-hir,
Sách in sáng, tinh tú, Kim-Túy,
Tự-diễn-cung Sứ-ký Đại-nam.

Tuần tra Pháp-lê, dày-kham,
Caca thi hành áo, thiệt-lam rất hay,

Thứ-đứ, viết-ugien sảng-dày dù-hang
Thiếu-cái-lâu giấy lá-i, mực-người;

Chuốc-trao, náo-phai nhưng lối,
Sang-chơi t-chuyển xin-moit các-ông

Tuy-vật-liệu, nay không dỗ-dù,
Bồn-quán-não-dám-phụ-ý-ai,

Khó-nhọc-thứ-mấy-chẳng-nài,
Miếng-cho-dep-dạ Qui-ngài-là-hơn,
An-Hà-An-Quán-BI Delanone Cân-thờ
Đỗn-kinh.

Lời rao

Một-án-văn-quốc-âm-nên-dọc, nêu
lưu-truyền-cho-hàn-thể-là-bôn:

TUÔNG-KIM-THẠCH-KÝ-DUYỀN»
của một-nha-dai-gia-văn-chương-là
ông-Tri-kt-hoa Nghĩa-soan.

Cô-trữ-bán-lại-nha
monsieur-đỗ-văn-Y
N. 80 Rue d'Espagne và
Rue Garetat N° 95 Saigon
Gia-mỗi-quyền-là. 0\$80

Cáo-bach

cô-bán-cảng
viết "PORTE
PLUMES & RÉSER-
VOIR" ngồi-viết
bằng-vàng-thiệt
cao "PLUMES EN
OR CONTRÔLE"

14k không
set không mòn
Cokhau(AGRAF)
một-dâutartbút
viết, còn-dâu
kia-thi viết-chi

PORTEMINE ào
phu-thêm-1
bộp-nhỏ-dựng
nam-cộng-chi
để-thay. Cây
viết-này-nếu

Cũng-có-trữ
bán-mực-sty-
lographique
blue-black
thứ-tốt,

giá mđ 1
ve
là 0\$50



Nhà-In , An-Hà
CANTHO

Xin-dùng
tương-răng-cây
viết-này-giốn
theo-cang-viết
năm-căt, một
đoageukhách

NOUVELLE
BOULANGERIE Française
Chan Hung Thai

RUE DU TRIBUNAL
Cantho

Kính-càng-quí-ông, quí-hà-rõ:
Tôi-mới-lập-lò-làm-bánh-mì-kế-bên-tiệm
đóng-giày-hiệu TÂN-THANG-ở đường
tòa Cà-nhờ.

Bánh-của-tiệm tôi-làm-một-ngày-2
lần: 4 giờ-sáng ra-một-kỳ, còn-chiều-lúc
chừng-4 giờ-ra-một-kỳ-bánh-mới-là

Tôi-làm-như-vậy-dạng-có-bánh-mì
nóng, dày, thơm-cho-quí-ông-quí-hà-dùng
cho-vừa-mięng. Tôi-dâ-lập-tại-Saigon-t
cô-làm-bánh-mì-dâ-hơn-20-năm-cô-danh
tiếng-vì-tôi-làm-bánh-kỷ-trồng-sach-sé
làm, nay-tôi-dến-Cà-nhờ-tôi-cũng-cứ-giữ
cách-thức-ấy-mà-làm-cho-vừa-y-mỗi
bánh-luôn-luôn

Xin-quí-ông, quí-bé-mai-à-n-thứ
tai-biết-chó-không-phai-lời-chuôt-vgot

Nay, kính
Chan-Hung-Thai

**Nhà Hàng-hậu-giang
tại Mýtho**

KINH

Trịnh-cùng-dồng-bang-quí-khách-đáng
bay: Hàng-Hậu-giang-là-hàng-của-nhười
An-nam-trong-tỉnh-và-Lang-sa-chung
lập-tai-Mýtho, nơi-dương-mê-sông, gần
cầu-Tàu-tuần-dâ-khai-truong-hàn-dâng
mấy-tháng-nay. Cuối-thường-mãi-của
Hàng, càng-neck-càng-tấn-phát, cũng
nhờ-cô-dồng-bang-vì-tinh-lai-tối.

Tai-Hàng-có-bán-dù-thứ-tảng-hoa,
hang-tay, hang-bac, hang-tau, nhien,
lanh, xuyen, nhuom-thiet-tot, dù-giay,
den, xabong, thuốc-hút, đồng-ho-vang,
bac-hieu-Lip, van-van, còn-nhiều-tiù
hang-hoa-khác-nhà-kê-không-xiết.

Vậy-xin-mời-quí-khách-có-dám-tiếc
chi, hoặc-khi-nào-có-dịp-đi-quí-chợ
Mýtho, xin-vui-huoc-ghé-lại-Hàng
thì-rõ-biết.

Xin-quí-Khách-nhớ-một-dèu-là-Hàng
này-của-những-điều-ta-công
lao-lập-ra. Mua-một-món-she-giüm-čo
Hàng-dâu-nhô-mon-bié-nào-thì-cũng
là-giúp-cho-những-quê-huoc-nên-cuộc
tranh-thuong-cùng-ngoại-quốc. Đó-là

gương-đẹt-có-những-nhà-em-nương-theo-mà-lần-huoc-vào
cuộc-lý-tai, hau-dâng-tranh-chút-lợi
quyền-cho-quê-virc.

Dược-như-thể-thi-công-bao-lao-dong
bài-gia-sé-chung-huoc-một-lợi-trong
bón-xu.

Nay-kính,
Quán-Lý-Hậu-giang-dương-hàng
Mytho,
Nguyễn-tân-Thanh.

Ngò-cùng-lục-châu

Tai-nhà-in-Hậu-giang-(Cà-nhờ)-cô-bán
thứ-Carnet-dé-dùng-giấy-hạc-mỗi-bảy
như-giấy-0,10-0,20, và-0,50.

Vậy-quí-vi-nêu-mua-1-cái-dé-dùng
dùng-giấy-hạc-av, đâ-tiêu-mà-lại-khô
bu-khô-rác.

Giá-bản-thật-rẻ-mỗi-cái-0\$20-mà-thô
Nhà-in-Hậu-giang
Kính-cáo

Một-việc-khá-lăm

Quán-Giam-dốc-Quesnel-sáng-tòng
nhiều-bán-ho-so-truong-của-nhài-ở-tai
Thap-mut-Mýtho, sở-thứ-nhứt-dược
Ab-máu, Ở-dưa-né-kính, sở-thứ-nhì
dược-236-máu, Ở-dưa-né-kính-lớn-kêu-là
khu-Tổng-dốc-Loc, kính-này-xang-mới
vết-lai-lòi-lâm, bê-ng-n-chung-40-thiên
nó-tiễn-bé-chợ-hu-ruong-lâm, và-như
nhan-chó-hu-tu-lông-lên-Chor-lon-dì-nă
Song-Vateo-cũng-dé-lâm.

Hai-sô-ruong-ấy-dều-là-dất-thuộc-tốt
lun, chẳng-còn-phai-tôn-công-khai-phâ
chó-nhà-hết, lại-sang-trong-dát-có-nhười
ba-cái-dia, cát-rất-dai-lợi. Có-một-sô-dât
kia-ké-cập-và-hai-sô-ruong-nói-trên
đây, c-đến-300-a-ha, nguyên-là-của-biên
Spadel-dâ-bé-nhì-nhười-tịch-thâu-lại-va
co-le-trong-mỗi-a-lâu-sô-các-gia-bán

Hai-sô-ruong-của-quán-Giam-dốc
Quesnel, hau-lợi-mỗi-năm-chung-12-tới
15-ngàn-gia.

Ai-muốn-mua-bài-sô-dât-ấy-xin-gởi
tho-cho-quán-Giam-dốc-Quesnel-tại
Saigon, hay-là-gởi-cho-sô-Nhut-trinh-An
hà-tai-Cà-nhờ-mà-thu-ong-nghi, và-dến
xem-bản-dồ-thì-hiểu-rõ

Cac nhà Annam

TRAITEMENT ANTIPIHTISIQUE ET DES

MAI ADIES DE POITRINE

Aiguës ou Chroniques

Toux Rhumes Bronchites, Crachements de sang Affections de Voies respiratoires Asthme, Catarrhes, Irritations de la Poitrine, etc.

PAR LE

BRONCHOSÉRUM

On trouve le BRONCHOSÉRUM dans toutes les bonnes pharmacies de France et des Colonies.

Pour le gros s'adresser à :

Sogedre & Cie, 7, Rue Jules César.— PARIS

POUR L'INDOCHINE

Pharmacie normale — H. DE MARL Saigon

Seul dépositaire

TRẠI THỢ MỘC HIỆU LƯỢC-LONG

Tư Nguyễn long Thao

Ở tại chợ Léi-thieu

Trại thợ mộc tài sảng tạo đã hơn 3 năm ở phía sau phố chợ, đường xe hơi Saigon Thu-deu-mot, có đóng sảng đủ bát tát dài mặt gỗ liên từ 1m40 cho đến 2m20, bê ngan 0m80 cho đến 1m15; bàn ăn chế kiêu tú linh (long, lân, quí, phượng), bàn lào xưa cao 1,8 tạ cho đến 2 tạ, và bàn ăn mặt đá, bàn tròn mặt cốt xay, chưng chạn tam lán từ 1m58, có thứ 5 tạ gác chạn giấy lát tay, bàn rượu (table d'apéritif), bàn khách (table de salon) bàn viết (bureau) bàn rêu mặt (table de bureau) bàn rêu mặt, bàn,

áo kiến, tủ thờ căn biển liên tranh, giường và sơn thay chữ ốc chữ vàng, ghế ngồi mặt tròn, mặt trái đào, mặt dán, và có đủ thứ đồ tiện; những là oblong đèn, dài hộp, khay, kệ, vàng một, vàng hai, vàng ba, vàng tư bết thay đều làm bằng cây danh mộc, chế theo kiểu kinh thời tron bén, chắc chắn và bền giá rẻ.

Còn phía trước phố chợ có dạo tiềm một tiệm ngách có bán đồ thứ rượu và đồ danh mộc thứ căn thứ tron đều có đắt. Kinh xin chư-tôn quý-khách thưa diệp nhân du xin ghé lại tiệm tôi muốn mua đồ làm hàng hoặc là đặt móu chi trong dọn trong nhà lối lối sảnh long meo mà làm cho vừa ý quý ông.

NGUYỄN-LONG THAO

Chợ Léi-thieu

NĂM THỨ NĂM.— SỐ 212. MÙI SÓ 04/10 JEUDI 12 MAI 1921

AN HÀ NHÚT BÁO

MÙI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1— Sự học của dân ta ngày nay | 6— Văn uyên |
| 2— Bè ăn ở tại Cantho | 7— Giấy bạc 0\$10 mới |
| 3— Lê bà thánh Jeanne d'Arc | 8— Xin hỉ xá |
| 4— Ba chiếc phi-thoàn viếng Ai-lao | 9— Động-pháp thời sự |
| 5— Tự do diễn dàn | 10— Oan-truyền Ngọc-Hạnh |

SỰ HỌC CỦA DÂN TA NGÀY NAY

Mấy năm sau đây, nhà-nước ra An-huệ mở rộng dàn giáo-dục trong xứ ta, lớp lập thêm học-duong, lớp tăng số giáo-sư, lớp chẩn-chỉnh chương-trình giáo-dục, lại dân ta ngày nay xem ra đã có một bảo-mộ sự học-lâm, ngoài những vị đồng-bang ta ở cao-dâng học-duong Hà Nội và các vị du-học bên Pháp-quốc, thì người con-kê quê có con hoạc trai hoặc gái cũng nồng nà đem đến trường cho học, bởi có nhà nước mỗi năm thường có cái thăm trường, đi lại rồi trường vào trường này thấy chất nứa trè em đến học, có trường còn không đủ chỗ mà chia học-trò.

Xem đây, cũng có dã mừng thăm cho cái cơ bản-hoa của dân ta và mai-hậu; vì trong một nước mà cái trinh-dộ được cao-thâm, ấy bởi nhờ số người hay chửi-dòng. Phản người có học thi kiến-văn được rộng, tri-thức được mở-mang; thứ

xem: cùng trong một nghề, một việc làm mà người có học so với người không học thì sự hơn kém khác nhau xa lăm; cho nên chẳng những là người làm việc bằng-trí-não thì phải học đã dành, mà người làm việc bằng-sức-lực tay chon cũng cần phải học vậy.

Cái mục-dịch sự học của các nước văn minh bên Âu-Mỹ thì trước hết cần lấy thường-thức phổ-thông: như là: học toán-pháp, học lịch-sử, học địa-đư, học cách-trí, ấy là điều yếu-cần để làm căn-bản dành ngày sau sinh-nghiệp sinh-nhai, chờ cha mẹ cũng sẽ có cái hi-vọng cho con đi học phỏng thi đỗ làm quan-dang chen đua đường-hoạn; nên học trò lúc còn ở tại trường đã lựu sống trong tâm một phương làm ăn rồi; trừ ra những người tư-chết-thông minh, lại nhầm con nhà phú-túc, có thể theo học được cho đến cùng, chứng hành bằng-cấp cao-dâng học-duong, thì mới chen mình vào trong các khoa học của chánh-trị: giao-huấn khoa, y-khoa, quan-pháp-khoa, văn-học-khoa, v.v...v.v... có nhiều kè-học giới-toàn-tài, chẳng chịu đe buồ



Hãy dùng
thuốc hút hiệu **CON GÀ** thuốc chưa vẫn
và vẫn rồi
VÌ THUỐC NÀY NGON HƠN HẾT.

ĐÃ THƠM THƠM LẠI GIÁ RẺ HƠN CÁC THỦ KHÁC.

Thuốc CON GÀ trống tía tại xứ Đông-Dương
Nên giúp hội *Société des Tabacs de l'Indochine*,
66 Boulevard Bonnard. — Saigon
hầu giúp muôn ngàn người Annam.

chốn hoan hô, lại chuyên qua trường
thiệt nghiệp. Bởi hàng tài ba trong nước
mà dảng thương-mại kỵ-nghệ, nên chí
sự giàu thành công ngày càng chấn hưng
lên mài.

Còn cái mu-dịch sự học của dân ta,
kể biết mấy mươi đời thì cứ châm-nom
về khoa hoan, chỉ ứ bảy giờ đã nói theo
tân-học; song cái nòi khoa hoan vẫn còn
trong trí não của ta bài. Kè ôm cập vào
trường thi đã mong ngày sau ra làm
ông kia thấy nòi, chưa hứa chưa bài,
vinh hoa phú quý, chứ nào có tướng
rằng mình sẽ làm anh thợ, anh cày cũng
chú buôn bao giờ? Những hạng học
thành tài chen lước vào chổ quan
trường thi đã dành; phương chi hạng
là i-quán giữa dảng, lờ quan lờ lí-h, thà
là mang danh người vô-nghệ chờ

chẳng chịu đem mình vào nghề công
nghiệp có mà tự lập lấy thân, kinh dinh
sự sống...?

Người nước Anh (Anglais) thường có
câu nói khoe mình rằng: Trường học của
các nước thi tạo thành những tay bác-sĩ; chờ trường học của nước Anh ta chỉ
tạo thành những người có chức nghiệp
để tự-hoạt lấy mình, có luật-pháp để tu
trị lấy mình. Đí học chín, hia là học chò
biết cách làm người cho xứng đáng vậy.
Lời này cũng rõ nước Anh, cho hay là
một nước phủ cương trong vạn quốc,
vẫn còn quí trọng cái dảng công-nghệ
trước nhứt hết.

Dân ta ngày nay muốn cho sự học có
ích, thi cũng nên dám bắt cái tục châm-nom
về dảng khoa hoan, mà khuynh-h
hướng qua dảng công-nghệ. Phải xét

có bằng nganh và
người thay mặt trong
cả hoàn cầu

Descours & Cabaud
PRODUITS METALLURGIQUES
Vốn 40 triệu quan
Số 1, Quai de Belgique Saigon

Hàng này bán giá
rẻ hơn hết trong
miền cực Đông.

BÁN SỈ — BÁN LẺ

Hãy đến viều kho chúng tôi bay là viết thư hối giá: Bô khí dung tráng lúa.
Cây uộng, cây xới đất, cùp, rựa, cuốc, vân... vân...
Xương lái (Tro vôi ruộng)

Lô dùng cho những người làm việc làm.

Bô dùng cát nhà, sỏi: để dù ống đúc súng, đà.

Ciment Tonkiu (có trữ bão tại hàng nầy mà thôi), gạch và đất xây lò, đà thứ bôm
(pompes) ống đồng và sắc, xe rùa và đường rầy biếu Décauville (matériel Décauvilles
Binh ống, bù lô (boulons), giày kẽm, mành mành đúc, giày cables, giày gai
ví xe bò, sắc làm nhà, đỗ dùng trong nhà hàng cáng vàng, mành mành sơn
dầu trong đèn khí đá. Tà sắc tốt không cháy và eay khóa không được hiệu 'Le
Gaulois' tốt hơn hết, ghế bàn hiệu Thonet, thuốc súng.

rằng: công thương là một nோ sinh-hoạt
cho con người, nước nào công-thương
nghiệp-nghệ nhiều tất nhiên nước đó
dân được giàu nước được mạnh. Ở đời:
nghệ chỉ công là nghệ làm ăn, miếng
mình giữ được cái phẩm giá cho hoàn
toàn, tạo thành sự-nghiệp, lợi cho minh,
sẽ cho người, tức là biết cách làm
người xứng đáng trong xã hội như
quân, được vậy còn hơn mày cao áo
đài, mà độc-thiện kỵ thân, sâu dàn
một nước, nào có ích chi...

PHẠM-KÝ-XƯƠNG

Bé ăn ở tại Cần Thơ

Hiện nay mấy nơi đại địa như Saigon,
Chợ lớn phồn nhiêu phố xá, đất nhà dà
về tuy khách trú choán mua hết, dẫu
cho đến các tỉnh thành trong Nam kỳ
nghe cũng vậy. Chẳng nói đâu cho
xa, đây xin nói tại Cần Thơ là chỗ bị
nhận cù-ngụ, thi công thê, phố xá, 3
phố đã về tay khách trú hết hai. Nhìn
số một ngày một tăng, phố xá một ngày

một kém, nhiều dây phố cũ dở đi, đến
nay công chưa thấy cắt lại, làm thê
eo hẹp chỗ ở nữa.

Khô sò thay..! muôn mướn một cảng
phố mà cũng chẳng dè gì, có rẻ một
tháng cũng là 10\$, một cảng vách vàng
cột cây, bên uầy nói chuyện nghe thấu
bên kia, lúc ngồi-nghỉ lúc luận-dám
thật chẳng làm khi bất tiện. Đây là nói
về các nோ dảng xé chay, còn nói đến
mấy chỗ thị trấn, Ô...! một cảng phố ba
bốn chục, năm bảy chục lát còn phải
chịu bạc nầy bạc nòi cho chở & don di
là khác. Như mới đây một thây kia
muôn dọn tiệm bán hàng phải chịu cho
chở dảng ở 150\$ mới có được cảng phố
còn một người thợ bắc nhương chở của
mình nơi cảng phố mặt biển chau-thanh
cho một người khác dảng lấy 400\$, còn
hiết bao là kè mua một chỗ ở không
mỗi tháng cũng phải trả tiền phố vậy,
mà phải tốn 80\$, 100\$, nếu chẳng vậy
thì người khác choán lấy còn chi. Bé,
đông người mướn phố nên cách cho
mướn phố ngày nay tại Cần Thơ khác

AN HÀ NHỰT BAO

nào cách dẫu giá bán đồ hổ ai trả cao thì được.

Tình cảnh thật là khổ, mướn được 1 chỗ ở rất cam-go, thèm vật thực món nào cũng bắt giá lên mứa, gạo trắng, dầu răng lúa không được cao giá (hiện nay chung 65\$ một tram giờ) mà giờ vào gạo chỉ cũng là 1\$30, 1\$40 một thùng, con vịt, gà, lợn, cá, tôm chi chi đều chẳng phải là giá thường như mấy năm trước, cho đến quần áo hàng, vải, giặt út cũng đều tăng giá tất cả.

Người làm việc lành mổi tháng chung 30\$, kè trả tiền nhà, tiền chi dụng trong nhà, rồi tháng tịnh vừa đủ là may. Cuộc ăn ở tại Saigon, Chợ Lớn, bấy lâu gọi là mát-mỏ, song tại Cần Thơ cuộc ăn ở ngày nay tương tự nào có kém hơn 2 chỗ đại địa đó là bao nhiêu đâu...? Khô thay!!!

(Author Je. le Mai 1921)

P. B. B.

Lê Bà Thánh Jeanne d'Arc

Ngày 8 Mai 1921 tại Cần Thơ

Theo luật ngày 10 Juillet 1920 đã định từ đây về sau cứ mỗi năm đúng ngày 8 Mai thi nhà-nước Đại-Pháp và các Thuộc Địa phải trân-thuyết lễ trọng-hậu (Fête solennelle) kỷ niệm oai-danh bà thánh Jeanne d'Arc.

Vậy trước khi thuật các cuộc chơi tại Cần Thơ trong ngày 16 Mai 1921, tưởng rằng nên lược biên sự tích của bà Thánh Jeanne d'Arc ra đây cho khán quan trường tất; Bây giờ là dân Đại-Pháp sánh trường năm 1412 nơi thành Domé-

ry thuộc về tỉnh Lorraine, nhằm nhả hàn vi, lè, tự nhiên, bà phải tháo cực khổ. Bà là người giữ đạo Thiên-đức el sah-chân-lâm. Năm 1419, Pháp-quốc phải cơn chính-chiến cùng Anh-quốc (Hồng-mao), bởi thế yêu, nên Pháp-quốc bị Anh-quốc đoạt thành chiếm lùy trong nước nười pháo gác hết tâm, trên là vua Charles VII, dưới là quân-thần lường bau ván-võ coi mới dà vò kẽ khà thi bóng muôn thù thủ lai hàng Anh-quốc mà tấn công xưng triều. Lúc ấy bà Jeanne d'Arc được 17 tuổi, nột ngày kia bà đang chăng bầy chiên, giữa thính không bà nghe tiếng bà thánh Michel và bà thánh Catherine kêu bà bảo đem thần giúp nước đánh đuổi quân nghịch. Vưng lời dạy, bà bèn ra mắt các quan tại lầu, nài xin cho bà cầm binh xuất trận. Ai nấy đều chẳng tin, cho bà là cuồng-nữ (điên) rết đồi là muôn binh ngàn trường kia, dù trí đủ tài, còn chẳng ngắn giặc được; huống chi bà là một mảnh liêu-hỗ, sức bao uả mà trận tiên giao chiến...!!!? Bà cứ tự quyết mãi, lúc bấy giờ binh Hồng-mao đã vây đến thành Orléans rồi, tung thề, các quan bao-tu cùng vua Charles xin đánh liều phạt binh cho bà xuất trận. Được lệnh, bà cầm binh ra giải vây thành Orléans, đại-thắng binh Hồng-mao tại Patay, phục ngôi cho vua Charles VII tức vự tại nhà thờ Reims. Bà sinh cử đại-binhs phục hồi thành Paris lại, song rất ruồi, nạn nước chưa yên, khiến có kẻ phản tám tư thông ngoại quốc, nên chi bà phải sa vào tay kẽ nghẹt, sau rối Hội-

thánh huoc tội cho bà là phản-đạo, xử thiến bà tại thành Rouen năm 1431. Chừng thiến bà rồi, Hồng-mao mới tự nhận giết làm bà là một vị nữ-thánh. Than ôi! một vị nữ-trong hào-kịt vì nử-có quan minh, nên danh anh liệt, mà chết một cách rất bi thảm, khá thương g, khá tiếc...!!!

Nghỉ lại: Bà Jeanne d'Arc thật đúng anh-hùng, là gương ái-quốc, nay được tôn lên hực thánh, nử-có quan lại lập loạt thuyết lễ Kỷ-niệm bà rất trọng thể thật chẳng phải là chẳng xứng đáng vậy. Thầy gương trung-lết mà khen, mà cảm, tè-si xin truy tặng bà tấm cản thi như vầy:

Nữ-Kịt Tây-Âu có mấy bà...?
Ngàn thu nòe mực tiếng VĂN-BA..!
Bà thánh thâu phục oai dường gió,
Một trận lửa thiêu xát chẳng già.
Gan sát đập-bối ôu có mệt,
Cột đồng hém kẽ chẽ làm ba...!
Mành gương trung-lết soi kim cõ,
Bực thánh sùng tôn khắp vạn gia.

Dưới đây xin đem chương-trình các cuộc chơi lễ Kỷ-niệm bà trong 2 ngày tại Châu-Thành Cần Thơ.

Ngày 7 Mai 1921

6 giờ chiều: — nỗi 21 tiếng súng đồng khời sự lễ.

8 giờ tối: — Cờ đèn, cờ đạo binh mǎ tà thổi kèn di trước, sau đèn đuôi rạng ngồi vui lâm.

Ngày 8 Mai 1921

6 giờ sớm mai: nỗi 21 tiếng súng đồng

8 giờ... — Lê cờ tại Nhà-thờ, lè nay có các quan tây-nam, đèn dự rất đồng, lúc Cha-cờ thuyết lễ cờ hát kinh và có

kể sự tích bà Thánh Jeanne d'Arc cho ai uốn nghe.

9 giờ sớm mai: — Đua xe máy, đua ngựa, leo cây, nhảy bao, dài su, thọc thẳng ourac, di dây, ...v....

Buổi chiều — Thủ heo, bắt vịt, cắp bột, dập thùn...v...v...

Tối lại: — Cờ bát bóng thí 2 xoáy tại Casino Léopold và Cinéma Messner cho thiến bà coi và có bài huê đăng tại Boulevard Saintenoy, và tháp đèn trên cửa bài-lầu (arc de Triomphe).

Chẳng cần lõi ra, khán quan cũng đã biết, hễ lè thì chúng đơn đẹp đẽ, cờ xí bằng hời; tuy 2 bùa đó nhầm lúc trời âm-ý (mưa); song các cuộc chơi cũng được trọn vui như các lè trước đây.

Mạnh-húc

Máy vẽ hình mới bày

Người ta mới bày ra một cái máy vẽ hình rất tiện, hình nhô muôn vẻ ra lõi hay là nhô hơn cũng được, tự ý minh vền máy lên cao thấp. Lấy 1 miếng bình gán vào từ nhiên tẩm kiến trong máy đợi hình xuống giấy, minh cứ cầm viết cứ theo nét cái hình mà đó thật là dễ làm.

Có bán tại nhà-in Hậu giang Cần Thơ mỗi cái máy giá 60\$.00 Ai muốn mua hoặc xem cái máy đó, xin do nơi M-

Trần-đắc-Nghĩa Directeur de l'Impri-merie de l'Ouest à Cần Thơ.

Ba chiết Phi-thoàn viết xú Ai-lao

Từ ngày ta đãng núp bóng cờ tam sắc đèn giờ thì thấy chẳng biết bao nhiêu là điều tiêu lợi. Song chẳng chi lạ mắt

cho bằng phi-thoàn bay trên không lệ l thăng chí hồi 4h40 cũng do theo sông như tên, chạy dưới nước mau nhanh. Nhờ phi-thoàn mà trong tuần tháng giêng rồi đây, quan quyền Toàn-quyền Le Gallen dạo khắp cõi Đông-Pháp trong 2 ngày.

Ngày 8 Avril tin quan Thống-sứ Ai-lao quốc cho hay rằng: có ba chiếc phi-thoàn ở Saigon lên viếng Vientiane và Luangprabang. Thật vậy! trong ngày đó ba chiếc Phi-thoàn từ giả Saigon nhám Ai-lao quốc chỉ dặm. Tới Kratié liền đáp xuống trong khoản 8, 9 giờ. Muốn bay một ngày cho đến nơi đến chốn, song bị trời giông mưa rất lớn phía trên Sambor, nên chia vị phi công tạm nghỉ tại Kratié. Rạng ngày 9 Avril, buổi mới trời chưa đậm thanh tịnh nên chiếc phi-thoàn E. V. Roulier phải từ giả Kratié hồi 15h15 do sông Cửu-long-Giang nhám Paksé trực chỉ. Bay đến Stung-Ieng 16h11, Khong 16h45, Fiafay 17h13, đáp xuống tại bến trước tòa Công-sứ Paksé hồi 17h40. Lúc đó viên quan tây nam và dân sự đến chực sẵn mà chào mừng thấy đội Maréo và một người Anoam theo sứa máy. Nghỉ tại đây một đêm qua ngày sau mới lên đường.

Chợt nói ngày đó, quan bài Dumas và một vị Langsa sửa máy ngồi chiếc phi-thoàn L. T. Mariovich & Kratié thương lộ hồi 6h30 đáp xuống tại Paksé hồi 8h55. Chiều ngày đó quan bài Dumas muốn từ giả Paksé; song máy móc trực trặc chót định bên ngoài nồng đợi cho sửa hoàn thành. Qua bửa 11 Avril, tỉnh chờ chiếc phi-thoàn L. T. Mariovich lên. Trong ngày đó thấy đội Lezall ở Kratié nhám Paksé

thẳng chí hồi 4h40 cũng do theo sông Cửu-long-Giang nhám hai chiếc trước. Tới Stung-Ieng 8h31. Ruồi thay! máy móc trực trặc nên thấy đội Lezall phải cho đáp xuống Bansaneng. Khi sáu đồng rồi, thấy mới lên ngõi bay đến Khong 17h33, Fiafay 18h, Bassac 18h15. Vì trời tối, nên phải cho phi-thoàn đáp xuống nghỉ một đêm qua bửa 12 Avril từ giả Bassac hồi 6h40 tới Paksé 6h55 đáp xuống. Qua 9h25 mới nhám Savannakhet tách dặm, Còn chiếc L. T. Mariovich qua 9h40 mới lên đường. Sự hành trình ba chiếc phi-thoàn này từ Saigon lên Vientiane và Luangprabang đậm bình an.

Khi trước muôn đi từ Saigon lên Vientiane ít nữa là 4, 5 tháng, trường mới tới. Buổi này nhờ có tàu hơi rất tiện, song sự hành trình ít nào cũng phải mất hết nửa tháng. Nay lại bày ra máy bay, nếu trời thanh tịnh thì chắc bay nội 1 ngày từ Saigon lên Vientiane thấy tối. Ước ao sao Chính-phủ dùng máy bay cho đi thơ trong cõi Đông-Pháp này như bên Mỹ-quốc thì lấy làm tiện lâm.

Chim-loan-Âm

Tự do diễn đàng

SAO RẰNG VÔ LICH.???

Từ ngày tờ ra viết báo đến nay, bằng dung ngồi viết sát vò tinh mà nhạo báu châm-khuynh kẽ gian tà binh vire bao chứa cho người ngay thật. Tặng gương tốt, ché gương xấu, lúc nào cũng vì lè cong, vì lương tam

mà làm mục đích.

Mới đây đọc báo Ao-Hà số 209, nơi mục «Tự do diễn đàng» thấy ông Huỳnh-đức-Hòa Cái-bè gọi Ông Trần-quang-Minh cùng từ mà hao biếm, nhau sao có đề bài về công tử bao, bài mà không chỉ rõ danh tánh của ai v.v... viết bài dòng dài cho choán cả tờ báo.

Vậy từ xin hỏi đáp: cái danh tánh họn vò liêm sỉ ấy từ dà muôn nỗi ngay ra mà tớ lại chắc rằng ông Trần-quang-Minh cũng không muôn dẫu. Nhưng mà không nói ra được đây,—lè nào ông chẳng rõ— ấy chẳng qua là còn đang búa lưỡi thua, y nỗi lời ông Minh đã nói trong trong kỳ bao trước. Bao giờ lưỡi được dày, các cớ được gồm trọn, thì chứng ấy chắc chúng tôi không cần phải đổi. Lục-phụng-Dương, cũng không ghi bút tánh danh gì nữa.

Còn như vụ ông Võ-kim-Trọng nói về cao V. S.; ông Ngọ -Diệp châm khuy M. V. để bài chi ngay, đều ấy là tùy theo ý mỗi người, tôi không thể ban đến được.

Ông nói rằng: viết bài như vậy đâu thấu đáo tại Chính-phủ, tưởng cũng là việc mập-mờ, biết đâu mà xét... Bọn nó bất lương tàn nhẫn cho đến súc, có ngày cũng phải làm ương, chờ lý nào con chó dien giữa chò mà thiên hạ đi ngó lơ sao?

— Phải lời ông nói rất phải! từ cung chịu cho rằng phải; thế mà cái phải của ông cũng còn có chỗ sơ, nếu ông muốn biết sao rằng sơ, vây để tớ chí rõ: Phảm muôn việc chí liệu trước, còn chưa dám át hoàn toàn. Huống là để nước đến tròn, thất nên đường què dốt

Đại cho bạo uổ bắt lương tàn nhẫn với người cho đến súc rồi, thau ôi! thì còn chi là kẻ dưới quyền, còn chi là dân lương thiện.

Cùng như con chó dien cũa ông đã nói trước kia, vừa thấy con mồi nó dò, cái lưỡi nó le, thì nên kim phuong giết trước, đừng ấy vị tài đá giám cho là một việc hay chưa; huống đê chờ đến lúc mà thiêu ba công nhân nó là một con chó dien giữa chợ, thì ông mồi ogl cho sao? Chứng ấy, đầu cho có đậm được nó chết đi rồi, thì đúng kỵ ba tháng mười ngày, chắc cũng thấy lâm ngawi nlop nước!!! Nguy thay!

Ông nói rằng: rồi đây chỉ cho khôi sinh ra một cái trường ngôn luận dong-dài, bọn tiểu nhơn dâ dắc chí kiêu căng, mà hả ich cho xã hội?

— Trường ngôn luận dong dài hay là chẳng dong dài, đều ấy tưởng khi ông cũng vô cang. Còn như bọn tiểu nhơn nó dắt chí kiêu căng, thì đó là một việc mà ông Trần-quang-Minh và tờ ao ước hàng ngày, vì chẳng vậy có đầu ổn hóa vực.

Đến như câu: ich cho xã hội, hay là hả ich cho xã hội? từ không nên từ xung lấy mình, vây theo mấy lời đã sơ giải trên kia, dù để cho khán quan công luận.

Ông lại nói: «Đường công thương quoc dâu ta còn chậm trễ, các ông lai ngô lợ». Tờ cùng khen ông có chí nhiệt thành, nhưng tớ xin ông chính xét.

Phảm những người trên cuộc thê, khác nào như tần kinh ở hi trang. Người đóng vai này, kẻ thủ vai kia, mà tự nhiên lẩn kinh được hoàn toàn. Nếu ông

bảo cứ châm lo đường công thương, thê thi khát nào ông bao kép hắt cứ thù vai này, mà đường đóng vai kia, đường ấy sao cho thành sự được?

Những bạn, đã dực, công tử bột..... những kẻ vì quyền cha, ý thế chủ, một nước sâm dân, chúng tôi viết bài công kích, ấy là muốn cho di phong diệt tục, muốn cho ích nước lợi dân, đường ấy sang Huỳnh-đức-Hoà lại cho rằng vô ích, nghĩ cung kỳ thay!!!

Còn như ông nói: «còn người sanh trên thế.....ham là ham danh thơm lợi phải chờ eon danh xấu lợi nhục thì có ai mà cố đến bao giờ». Thật vậy! tôi không nghe luận cùng ông; nhưng xin ông chính xét. Phải ở đời những danh lợi xấu, những danh lợi nhục nó lại hay chen lấn vào cái danh lợi tốt, cái danh lợi thơm, không phải là không có. Vậy trước khi dứt lời, tôi cũng chẳng muốn để cho ông lung tung trong câu này, xin sảng bút bày tặc.

Và chẳng những hơm ngày chí tối cứ to chưng diện bì trang, trau tria bảnh vóc, hể nghe nơi nào có dòn bà goá, hoặc gái lở thời thi là dả tan ta, mè hoặc người mà lấy chúa, tức kêu là đĩ dire. Những kẻ a-dua bờ bờ đem tiền của, đem người thương của mình mà hiến nạp cho người đang mua danh chác lối, mượn thế cây thảo, hiếp người cùng uôi giống, tức kêu là ô lai thảm quan. Lại còn nhiều hạng khác kẽ chẳng hay cùng.

Thật vậy! những hạng ấy chắc cũng bắn đá ngãnh như ông rằng: đó là danh thơm lợi phải, đó là rõ ràng với nỗi

giống, đẹp đẽ với non sông, chứ không hay làm như vậy là một điều tàn tận lương tâm, hại quanh xã hội.

Vì ông kêu đích danh từ mà bao biếm, vì bài luận bất chánh của ông, nên chi, từ chẳng ngại nết mực ngay, xin nhất-nhanh mấy lời hèn, tố ý cho khán quan cùng rõ.

BÁ-NGỘ-MAI à (Cairn)

Văn uyên

TỰ TRUYỀT

Tuổi ba mươi bốn, tác coi già;
Cũng hời lo nhiều, với tình xa,
Hết sức giữ, khôn rời đạo một,
Mỗi lòng lo, khó vẹn giêng ba.
Hỗn thay danh phận, trong trời đất,
Cười bấy non sông, với cửa nhà.
Mạo hiểm, giặc tầm cho thoát tục,
Có ngày cung dặng, phi nguyên ta!

Lê-Mai — Trào

KHÓC BẠCH-VÂN-THÀM

Bach-vân-Tham! hời Bach-vân-Tham!
Một khôi thông minh, nở hặt tam!
Xóm đạo khuyết tay, neden phuộc túc;
Làng văn, vẫn mất bạn tri-đam!
Bông-bão riêng cậy, dàn than thô...!
Bông-nghịp chung lo, luôa tù thâm.
Trăm trận bút nguyễn, chưa mồi tri.
Nhó người tri-kỷ, tuy khôn cảm!!

Bang-van-Chieu

Trào

.

HÚT

Tài tình chi bấy dát trời ganh,
Bốn mây xuân thu, phản mong mành!
Nét đất chưa phai, ngồi viết sất,
Hồn hương sớm gọi cụm mây xanh.

Nếu vẫn sự nghiệp, bia ghi đá,
Cuộc biến tang thương, bợ nồi gánh
Một kiếp trăm năm, ôi có mấy? ..!
Đè ơn hoài-cố, rạng thịnh danh!

Lương-văn-Thông
Cù-lao-Mây — Trào

.

HÒA NGUYỄN VẬN

Lê náo đất ghét hoặc trời ganh,
Chắc số phần ông vẫn mảnh-mảnh.
Đò tạo hóa, đưa người phận bạc,
Quán âm đương, rước khách trồng xanh
Thương tài nhà ngọc trời tuông lụy,
Vắng tiếng phong chau sóng rả gành.
Còn mắt cho hay lá súi thế,
Mắt người chưa dể mất thịnh danh.

.

CÀY SÚNG ĐỒNG

Nghe danh, thiên hạ đã ghê tài;
Gan sắt mình đồng hả né ai!!!
Mồ miệng phá tan trăm dải núi,
Ra oai chuyên động bão phuơng trời.
Đồng xương vô định phơi ngàn dặm,
Võng máu oanh hồn khuấy một tay.
Ví chẳng đem lòng gãy chuyện ác,
Giang san đâu dặng vững như vầy!

.

MẶT TRẠNG RẰM

Trong nhữ giá, trắng nhữ ngắn,
Cốt cách mươi phân tội lại tròn.
Bạc rải đâu non, non bạc trảng,
Vàng gieo đây nước nước vàng lướm.
Nám eanh chong bóng trồng người tri,
Mỗi trận soi lòng nát dứa gian.
Thay sác tài ta ai chẳng mèn.
Tài soi thế giới, sác vò song.

F.Q.T.ều

Giấy bạc 0\$10 mới

Hàng bá bông Pháp(Banque de l'Indochine) nới phát ra cho thieu hụ thông dụng thứ giấy bạc 0\$10 mới. Giấy này xem ra có khái hưa giấy 0\$10 cũ một chút. Cũng là in màu xanh sậm và xanh lót, phía trước thì có hai hàng số đó; còn phía sau có hai hàng chữ in chong lên chữ Annam và chữ quốc-ngữ để số bảy: 10 CENTS

Xin hì xà

Kỳ thứ năm 5 Mai nhằm ngày lê Thăng-Thien, báo không xuất bản, các khán-quan có lòng trọng, vì bón-quán sơ ý không cho các ngài hay trước ở kỳ 28 Avril, vậy xin bùa.

Bản Quán

Đồng-pháp thời sự

Giá bạc

Thứ sáu....ngày 6 Mai.....	6 f45
Thứ bảy....ngày 7 Mai.....	6 45
Chủ nhật....ngày 8 Mai.....	id
Thứ hai....ngày 9 Mai.....	id
Thứ ba....ngày 10 Mai.....	6 08
Thứ tư....ngày 11 Mai.....	id
Thứ năm....ngày 12 Mai.....	id

Giá lúa

Lúa chò đòn nhà mây mỗi tạ	100
kilos	12
Tứt sáu ngày 6 Mai.	3\$50 tới 3\$70
Tứt bảy ngày 7 Mai.	id
Chủ nhật ngày 8 Mai...	id
Thứ hai ngày 9 Mai...	id
Thứ ba ngày 10 Mai...	id
Thứ tư ngày 11 Mai...	id
Thứ năm ngày 12 Mai...	id

cantho**CHIANG KIENG LUAT NUOC**

Ngày 30 Avril rồi đây, tại làng Thới-Đông (Càmthơ) có một vụ dân chúng hành hung, chẳng kiêu luật nước, vát-cò, dao, héo, mát, rượt chửi-diễn, Lục-sự, bắt Thôn-người hòng ra oai tàn sát. Cứ tích nghe ra như vậy:

M. Nguyễn-cửu-Thọ kêu là Hương-Giao Tho diễn-chủ tại làng Tân-thạnh-dong(Càmthơ)có mua một sô đất 100 mẫu tại làng Thới-Đông, lại cho Hương-tung Chẳng là người có gia trù tại đó hoà tron sô, theo tờ mồi năm là 4.000 giá lúa. Hương-Tung Chẳng có cho nhiều người khác mướn lại, song tới mùa mây người mướn có ý nghịch ngược không chịu đóng lúa ruộng. Hương-giao Tạo-dời không được, tự long vào dồn nại Tòa kiêu Hương-tung Chẳng; Tòa dạy phạt mãi nhưng lúa trong ruộng ấy. Bấy vay ngày 30 Avril rồi đây Hương-giao Tho lánh áo xin Trưởng-Tòa, Lục-sư đến đó thi hành bao lúa tại ruộng. Bữa đó có quan Phò Lục-sư N. T. B., Trưởng-tòa L. v. S. có thấy thông Tòa-áo là P. H. H. theo phu sự Hương-Giao Tho đem đảng cho mấy ông đến nơi là 10 giờ sớm mai, hán cảng chưa xong, kể bờ tá diễn nói mò lên tru đến gần 20, kể vách cõi, người cầm dao ào tới đánh mấy ông. Coi thế không xong, mấy ông này đóng hẽ nhau mạnh ai nấy chạy. Thương hai cho Thầy-Thông H., ai nấy mình mây nhẹ nản đê chạy, con phản thầy có dù

có thịt nhiều (đó người) thế chạy coi bắt tiền, tuy vậy; thấy cũng ráng sút chạy được chừng ít thước kẽ bờn hòn dò theo kịp áp bắt thấy, xét trong minh thấy có mồi gì cũng lấy ráo, rồi điều thấy về trai lúa cầm lai đó chẳng cho thấy đi, lại còn bám giết thấy là khác, (quả là ăn cướp). Còn mấy ông kia thoát thân được về đến Ômò, và báo cho quan Chū-quận hay rồi về thẳng Càmthơ, nhứt diện thông tin cho vợ thấy thông hay, nhứt diện trình hết cho quan Biên-Lý ngài túc tớc tư diễn tín dạy quan chū-quận nà tróc bọn hành hung đó giải cho ngài.

Nói qua phần thấy thông, đã biết minh sa vào tay ác-dân, nên thấy an-nỗi-to-nhỏ vỗ về họ nô, qua 4 giờ chiều thời may có một chủ cai gát đốc Thới-Đông tới nơi, đây là mưu của thấy già ý the bợ nó, rồi biểu di báo vụ nay, nên chủ cai mới hay mà dỗ đó) đem thấy về đồn dược; kẻ có quan Chū-quận vò tòi, bắt bợ nó tra vấn rồi nẹp cho quan Biên-Lý ngày 4 Mai bắt thấy là 9 người đều bị giam vào khám chờ ngày hai-hai.

Đó là: Chẳng kiêu luật nước, chẳng kẽ phép quan, thợ nguc hình cũng là dáng số...!!!

saigon**GIẾTCHÉT**

Chiều ngày 29 Avril tối 8 giờ nghe có tiếng là Mâ-tâ in ôi, lối đường Amiral-Courbet. Một tên lính chạy lại thì thấy một người bị chém nát cổ 2 vĩ rất nặng, liền day chửi dồn nhà thương nhưng thế chém không nỗi, tức hơi. Xét ra thi đồn là tên Trần-văn-Hiền 25 tuổi, son mây phu của sở xe lửa. Chánh

phạm là tên Nguyễn-văn-Mạnh, chém rồi cõi-mất.

annam**TO GAN QUÀ**

Nghla-sl trận vong dài ở gần trường Quốc-học, trên ấy có gần một «tàu lá từ đạo» bằng bạc, chói sáng.

Tàu lá ấy gần chắc lắm, thế mà có kè to gan dùng song sắt cạy được, lấy mất. Mới đây nòi tróc được người dồn bả đem bạc nén đều một tên thợ bạc kia mà bán, tức là bạc ấy dúc ra.

Chánh phạm là tên Nguyễn-Tám kêu Tám-Quế, y đã thú tội là cõi giam. Vụ này nbiểu người đồng lõa

người qua lại.

Anh em đất nhau đi kiếm đồ ảo, nhưng tiệm thì nhỏ, quán cũng dã già then, ngoài đường chỉ có ba cõi nem nướng ít gánh cháo lồng, bình thoán lại nghe có tiếng người rao báu cơm khuya, lạp-xưởng, trứng vịt bà-lai chanh, thịt khô xá-xiếu. Cứu kêu lại, cùng Thủ ngồi dựa lề đường, ăn uống no say, đoạn mới hỏi qua chuyện cũ.

Chàng rằn: Nói ta thì ổ the , vì băng dinh cũng ức lòn; em nghĩ đó mà coi: «đi quẩn gi ăn & bất phơn, gày những chuyện thầu hòn quí giận. Lời thê trước đã không tuồng dẽ, không tuồng thi thôi, có lý nào: danh nhân làm obiet mang dẽ dẽu; nhưng mà lúc ấy qua cũng nghĩ: dã làm thân trâu ngựa biết sao, vẫn cõi khó han trời trách đất. Đến nay, qua mà trốn ra đây là: dạ chí dọc ăn gan nuốt mật, thế không chung đập đất đòi trời, biến hận nay lắp đặng mới thôi, qua nói thiệt; bao giờ qua mà giết dặng con Ngõi-lanh rồi, chừng ấy mới là người tắc dạ.

—. Mà anh có tình được kẽ gỉ chưa? hay là chỉ để cho con én đưa thai, rồi dành ngõi mà ngó...!

— Kẽ gỉ qua cõi biết kẽ gỉ, no mắt ngo, giàn mắt khôn, lại thêm cái thanh qua lúc nay khác nòi như ốc mượn hồn càng tinh lâm càng thêm bối rối. Vậy thi này sáng có em đây, kẽ gỉ bay xin dạy voi, phương chi nhem nói nghe, anh tưởng cho lúc nay ngoài hai anh em mình thì không còn lối tai ai, trời đất cũng khó hay khô biết.

Cứu tuy là tờ nhà của Ngọc, nhưng mà làm lúc cõi hận nang, lại thêm thấy

Oan truyền Ngọc-Hạnh

(Luy vi tình)

par Trương-quang-Tiền

V

Mà hòng dẽ tài cho ai,
Đời người như thế có hoài nồng công.

Thú dực minh day lai, nhìn nhận
được người quen, lúc ấy tặc lòng bối
rối như ta vò, lo sợ cho mình biết mẩy.
Thế nên vừa muối chảy, lại nghe tiếng
tiếp rằng: « Anh hai! cùng nhau ở một
nhà, chưa biết ý nhau sao còn nai? »

Đây là tháng Cửu, tờ nhà của Ngọc
lúu nay, thật vậy! kẽ từ buỗi Thu vào &
cho đến lúc thoát ra đi, thi lúu não anh
chàng chàng khấn khít đồng tâm, thế
quyết cùng Thủ một dạ. Cõi nõn sơ thi
cùng sơ, mà tin cũng có tin, Thủ mới
bước lại gần, nắm tay nhau mừng rỡ.
Thế mà có chí dào, nỗi mừng chưa phi
dạ, thù gi mèo di nõi hai nhau, lúu nay
cạnh cũng đã khuya, đường vẫn dạn

nồng nỗi của Thủ mĩ với an ninh và

Thật vậy! Đầu cho ai trộg thầy, cũng phải bắt chầu này, có nên chàng sẵn lòng giúp kẻ cù tay dũng cho Thủ cùa hàn..... Nói xong đoạn từ già nhau và Thủ mang cho kẻ dace thành, nguyên bưng kính miêng bình, chàng đe cho giò lợt.

Chàng ở chung với một tên xe kéo, và là bạn thiết tay lâu, từ đây; là người bạn kéo xe đì, thi ở nhà lấy da ra mãi suốt cả ngày; mai thiệt là hen, bén ngò mà góm ghê, sợi tóc thối dứt ngàn, bèn chàng thua gi dao cao. Con dao thật là lớn, từ dao phết mít, rên toàn băng thép, không cho một miếng sắt lọt vào, mủi nhọn như mũi kim, ánh chói sáng như qurom, lâm lút Thủ đưa lên coi mà rồi bắt rót áo rè ròng minh, lanh lanh bết saxe.

Thế mà chàng cứ ngồi châm chí mài lòi cả mươi ngày, đến tay là đã dùng kỹ, khuya lòi một giờ, chàng cùp dace mờ cùa ta đì, mà đi đâu đây? chắc ai cũng biết rằng: nếu chàng phải di lên ngà Touan-Kieu, chàng phải di uống huyết Ngọc-nương, thi nào biết di đâu mà ngò nứa! Chắc vậy cứ nên chàng vira di vira nghỉ, cảm ngòi càng đau, đau chừng nào cứ giận lai trào, giận mà rung, giận trong mau tới cùa.

Đến nơi rồi, xô cùa ngòi sát bước vào, nhầm lùi tối trời, tuy có ánh đèn đợi mặc dán hùng mà bị cùy cối áng đèn, đèn vẫn người qua lại. Khi được một lớp cùa sát rồi thì lai đến hai lớp cùa ở trong—chặng đợi ló cùng biết—Thú chí lách tay qua thì cùa mở ra túc khác. Cùa mà mở ra túc khác đây, thi chàng phải chàng có tài chi, ấy chàng qua là Ngọc trót lâm nhồi cùp trong nhà, nên sanh ra ba nientes.

Số tiếp:

Lời rao

Lời rao cho nhóm dân dãng bay, kể từ ngày 21 Avril 1921 thi kinh Đắc-phù-Hiển dù lo đào thêm. Cảm tâu thuyền không được di.

Chứng nào rồi, sẽ có giấy cho bay.

Sadee, ngày 24 Avril 1921

Ký tên: Quản Chánh Tham-biện

Thuốc trừ chuột rất hay

Mỗi dây người Langsa mới bày ra một thứ thuốc nước kêu là «Le Ratinol» để thuốc loại chuột rất thần hiệu. Thứ thuốc này để trộn với cơm, hoặc bánh mì, sisa bò, trước đường cùng các vật thức mà chuột hay ăn, rồi cho chuột ăn trong 5 giờ đồng hồ sau khi ăn thì chuột phải chết. Một điều kiện là một mình loài chuột ăn nhám thuốc đó thì chết mà thôi, còn các loài vật khác: chó, mèo, heo, gà ăn nhám thì vô sang, nên dễ dàng mà thuốc chuột khỏi hại lấy đến loại vật khác và người ta ruồi ăn nhám cũng vô hại. Một véc nira litre giá 1\$20 phụ thêm ba cái tiền gói.

Thuốc này ở Đại-Pháp người ta đã thí nghiệm nhiều lâm đều được thần hiệu, ở Saigon, Gia-dinh, Chợ-lớn cũng có thử rồi, thật chàng sai lời chút nào. Có trù bán tại Nhà-in Hậu-giang Càntho muôn mua xin viết thư cho M. Trần-đắc-Nghĩa Directeur de l'Imprimerie de l'Ouest à Càntho thì sẽ gởi thuốc đến.

Tôi chịu lành

Tôi chịu lành cất nhà, phở, bán đá cát. Núi Sập chờ đến tại bến. Lành

mua và bán lại các vật dụng, như đồ sứ trang, giấy cầm đồ, đồ gỗ trong nhà quần áo hoặc mới hoặc cũ, tắc một lời là: những món nào mà quý vị hết muốn cần dùng, thi xin đem đến tôi mà thương ugbl.

Tiệm tôi ở gần nhà việc Tân-an (Cầu thơ) có bán đủ các thứ thuốc tây trị các chứng bệnh và đồ cần dùng theo cuộc vệ-sinh.

Vậy kính mời quý vị, nếu có việc xin cố cập đền nhau, gọi là chàng phò lòng người đồng bang trong bước đường thương mại.

LÊ-KIM-DÂN
(Cantho ville)

TRẠI THỢ MỐC, CHẠM VÀ CÁN HIỆU *Nguyễn Long-Thao*

TẠI CHỢ LAITHIEP (BITION COLONIALE)

Sáng tạo gần 10 năm rồi, từng thạo nhiều kiểu khéo léo.

Có đóng súng và bán đủ các thứ bắn ẩn: dài, vắn, tròn vuông khéo léo. Tú áo đơn hoặc có kiến soi 1 mặt, 2 mặt, túi tròn cùu, túi đeo sách và đeo rìu. Bàn viết, bàn tròn mặt cùng bàn salon trên bộ. Ghế trường kỷ, ghế ngồi nhiều kiểu Vàng gỗ một tấm liền chung ngoài thường, chung tiêu hoặc chung voi đá. Bàn bằng sơn mài và cùu. Khay, bể, chung đèn, dài kỹ.

Những món kẽ trên đây dùng toàn cây danh mục: Trác, gỗ, cam-lai mà đồng, chè kiến kim thời.

Kính mời quý ông quý bà muôn mua hay là đặt món chi thi tôi sáng lòng làm theo viêt ý. Trai tôi cũng có lành làm bao lâm thành vong cầu chạm sơn thất.

Nguyễn Long-Thao
Quốc phu nhân kinh cáo

La-van-Trọng *CANTHO*

Bán s và bán lẻ các sắc hàng từ lụa, hàng Tây, hàng Tàu, lành, xuyên nhuộm tại Cao-lanh, Hàng Bắc-kỳ.

Lương, bàng, xuyên, the, lụa v.v...

Lão rộng may áo giá từ 6\$50 tới 7\$50 một cây.

Lanh hẹp mỗi cây hai quần giá từ 6\$00 tới 6\$50.

Vải may mùng trắng và ngòi lấm một cây 20"40 khổ 0"80 một cây may được một cái mùng bé dài 2"00 bé ngan 1"60 chira circa 0"80 giá từ 5\$00 tới 6\$00 một cây.

Mền tây bằng lông chiên nhiều cờ lờ nhỏ giá từ 5\$00 tới 20\$00 một cái.

Dù dùn bà các thứ màu, hột-gà, tiêm lá cây, nụ, trắng giá từ 2\$40 tới 3\$40 một cây. Cũng có nhiều thứ dù dùn ống.

Có nhiều thứ satin đen và màu may áo dài rất đẹp giá từ 14\$00 tới 20\$00 một áo dài.

Nón nî feutres và nón casques đủ kiểu giày bottines đen, vàng, hoặc hai màu giày bata, dép Bắc-kỳ. Dù thứ đèn tay chung da, chung đồng, đèn manchon.

Chu quí khách ở xa muôn lấy kiều hàng chantillon hời giá, hoặc muôn muôn mòn chí, cứ tình viết thư cho tôi thi tôi sẽ tính giá thiệt nhẹ, vì đã có giá riêng troi cho bạn hàng chung hê tình mài báo giờ.

Hàng gửi theo cách hành hóa giao ngân Centre remboursement.

Nếu gửi tiền trước thi sẽ được trừ tiền huê hồng 2%, về cái phần tiền trả trước đó.

Gởi thư đến: La-van-Trọng
Đường Kinh-Lấp
Càntho

Cao bạch

Chúng tôi có một tiệm hiệu là "TRAN-DUY-BINH" tại đường d'Adran số 115 nhằm góc đường Otier số 1 để sửa dép Lito Landi đèn Manchons xe máy, dép, máy đánh chén, máy bát và máy bát, bông cung các thứ đồng hồ, v.v.v.v

Lại cũng có bán: Manchons, Carbure và dầu Essence. Những thứ và máy móc sắp đặt tại tiệm làm được các việc: eo gối đồng giao cho chúng tôi. Mỗi khi gửi qua có đám tiệc chi mà muôn chưng đèn trong nhà cho sáng thì hàng tôi càng lanh làm được; miếng lá che chắn tài hay trước.

Thư v.v. mandat xin để như vầy
Nguyễn-văn-Chí-hoa
118.—Rue d'Adran
Saigon

Tiệm khắc con dấu



Kính trình cùng quý khách đang tới Tiệm tôi trước ở số nhà 83 đường Catiat và số 130 đường Pellerin, nhà mìn lục chau chur quan từ chiểu có thi công nghệ cao tôi đã thành hành bấy lâu nay

Vậy tôi đã đơn lại số 96, cũng đường Pellerin vẫn chuyên nghệ khắc con dấu đồng, cao-su, bênh-dong, bênh da, cẩm thạch đẽ mỏ, có bán đủ các thứ con dấu

Tay gõi lì, như là Dateur, Numro-tour, Fototour, Composteur, etc., v.v.,

bán đồ phụ tùng theo cuoc con dấu giá rẻ đẽ tốt mà làm mau, có in Catalogue để gửi cho quý khách nếu quý khách muốn cần dùng kiều nào thì xin gửi thư cho tôi lấy Catalogue lựa kiều mà dùng tôi sẽ hết sáu làm cho vừa ý các quý khách.
TRAN-DUY-BINH
Graveur—96 Rue Pellerin—Saigon

An phong

Bijouterie-soieries de Chine
et du Tonkin
CAOLANH

Kính trình cùng lục chau Quý khách dặng rõ: tiệm tôi mua bán buôn năm năm bán ròng hàng tàn, nhưng là vân xuyễn lanh nhiều, cũng là hàng vừon, nhuộm den diện lanh thật tốt, không hề trôi, tôi chắc ý, vì tôi mua bán đà lâu, nên tôi hết sáu lựa chọn thứ nhuộm, nhuộm m tốt và hót châm tốt, nên các nơi khác không thể bị kiệp hàng den của tôi, và giá tôi bán lại rẻ. Còn đồ mặc trắng như là: cảm chau, hoa tư các, cũng xá lục soạn bắc thảo, lục soạn thương hâ đều có đủ thứ, còn hàng bắc obur, băng the, lương-lượn dù thứ, tôi lanh tại Hà-nội, như quý khách muốn mua vật cũ dùng xin gửi thư đến, thì tôi sẽ gửi đồ lại hồn, như vây nào muôn mua nhiêu mà bảo, tôi tính giá rất nhẹ, hàng tôi giao contre remboursement.

Cao lanh: Nguyễn-xuân-Trước

Cao bạch

Gó bún

Tiệm Grage Central de l'Ouest Cátia

3 Gai xe hơi mỗi cái giá 3,900\$

2 cái biển Mitchell 6 máy

1 cái Chalmers 6

1 cái Davis 6

1 cái Rivo 6

CÔ BẰNG CẤP CỦA HỘI ĐẦU XẢO MỸ-NGHỆ HANOI BAN KHEN
DIPLOME DE MÉRITE - EXPOSITION DES BEAUX ARTS DE HANOI 1920
Cordonnerie - Chapellerie - Tonkinoise

GRAVURE SUR MÉTAUX ET MARBRE

NGUYỄN CHÍ HÒA

83 Rue Catiat Saigon



Kính cùng QUÝ-VỊ dặng rõ. Tiệm tôi có 30]thơ BẮC-KỲ giỏi DONG-GIAY, LAM-NON theo kiều ÂU-CHÂU kim thời. GIAY dòn g bằng DA-TAY hót, NON làm bằng CÂY-MÓP thiệt nhẹ, lớp NÉ-XÂM, BỐ-TRẮNG VÀ BỐ-VÀNG dù kiều. Tôi cũng có thơ KHAC CON-DAU ĐÓNG VÀ CHẠM MỘ-BIA BA CẨM-THẠCH ĐỀ MÃ. Tôi đà BÁN-SI di LỤC-TINH thiệt nhanh, đà có nhiều vỉ rất tin cậy và khéo ngọt NON VÀ GIÀY của tôi làm thiệt kỹ càng và giá lại rẻ hơn chỗ khác nữa. Tôi cũng có BÁN-GIAY-HẠ DA LÂNG GIÉP DA-LÂNG VÀ NHUNG dù màu GUỐC BẮC-KỲ SƠN-ĐEN QUAI-NHUNG QUÝ VỊ xa xin viết thư về thương nghị tôi sẽ lập tức có giá BÁN-SI riêng thiệt rẻ xin chư tôn chiểu v.v. cho việc buôn bán của ĐỒNG-BANG ta được thuận lợi trong lục cành tranh này tôi hết lòng cảm ơn.

NGUYỄN-CHÍ-HÒA, Kính mời

Tiệm Hòa-mỹ Caolanh

Có trú mày món hàng này tại Nam-Bắc-Ai Trào

1— Các thứ rượu Tây, rượu Cam Quí các loại,

2— Giày nón của Annam làm,

3— Đầu hộp, hiệu Exquises, Atachides, V— Các thứ thuốc của M. Nguyễn-khắc-Kiêm à Tam-Biub,

5— Xà-bông đèn, hiệu con rồng và xà-bông con ngựa một sừng.

Gó bún thuốc: «Vao-liph-Té» «Nam-hoàn-Á» và «Trường-sanh linh-dược»

Có cho mướn phòng ngủ v.v., xin đóng bao chiểu coi.

Tiệm Nam-Bắc-Ai vũng vang,
nhờ v.v. quý-vị, đồng bang tượng Ông

Cứ ngày NAM-BẮC ÁI LÊ-MAI

DỒNG HỒ HIỆU "LIP"

Dồng hồ mà người ta hay kiêm mua là đồng hồ hiệu
“LIP”



THIẾT KẾ?

Mua thử một cái đồng, hay là hỏi thăm những người đã có sắm đồng hồ hiệu LIP thì biết.



CÓ TRÙ BÁN TẠI:

Hàng LES GALERIES DE L'OUEST là hàng HÀU GIANG
ĐƯỜNG HÀNG Saigon, My
tho Cantho và Trà Vinh,



En vente chez les bons horlogers
Exiger la marque LIP sur le cadran

Thuốc điếu hiệu globe

(TRÁI ĐẤT)

Có gói 10 điếu
Có gói 20 điếu
Có gói 50 điếu



Hút đã ngọt, dễ dành lâu được
không mốc, không mục.

Tại Hàng DENIS-FRERES có trù bán

LOI RAO

Kính cung lục-châu đăng rò tại nhà
In Hậu-Giang Cần-thơ, có bán sách chí
quốc-âm để giúp cho Hương-chire có
quyền thi bá hùng như trước kia.

Sách này có 136 chương và có dù kinh
vết thi lợn truyền-trào, của ông ĐƯỜNG
VĂN-MÈN mới do

Giá mỗi cuốn là.....	3\$00
Tiền gởi.....	9.24

xin viết thư đến nhà in Hậu-Giang
Cần-thơ mà mua

Nhà máy xay gạo

TẠI CHÂU THANH CẦN THƠ

Tại nhà máy này có xay và trữ gạo
tăng; bún lè và bún ta. Gạo xay và có
nhieu hàng tùy theo giá.

Trong lục-châu, chứ vì nào muôn mìn
hoặc nhiều hoặc ít, xin viết thư mà
thương nghị.

Décortiquerie de Cantho

Quảng tài Thành

Tiệm đóng ghe và sửa ghe
ở bên kia sông gần cột giây thép
vàm CẦN THƠ
PHÙNG-CHIỀU—

Kính cung quý vị đồng tường, nay
tôi mới lập một trại đóng và sửa ghe
sô sầm ụ và bè tiện bê tra và kéo ghe.

Tiệm tôi cũng có bán các thứ cây
cưa dù thước tối mà tốt giá lại nhẹ hơn
sác nơi.

Chủ tiệm này biết rõ nghi của người
Annam nên tiếp rước quý vị vừa lòng
luôn luôn chủ tiệm này khi trước có
làm chủ sự tiệm, cửa hiệu là Quảng-tài-
Lại, thì ai ai cũng biết rằng người ấy
biết chiêu hiền dài si bực nào

Xin quý Ông quý Thầy có cần dùng mua
sày cùng đóng hay là sửa ghe đến tiệm
Quảng-tài-Thành thì rõ.— Cái xin
quí-thầy thương.

Nay kính cáo.

TIỆM

Trương-văn-Hanh Sadec

Có bán xe máy mới và đã đỗ phu
tong, xe máy và sửa xe. Lành thấp mướn
đèn khí đốt carbure theo cuộc quan,
hòn, tan, tê, sý, vèo, Tân-gia, hạ-tho,
khăn đèn bằng, biếu tay và khăn bùng
tối thường hàng, bún mờ và bún lè và
rõm xe máy hiệu Michelin, giày bám-ết
đỗ cờ đồng lục kiều kiu thời. Quý Ông
đã xem mua đồ phu tòng xe máy,
thì đi thử cho tôi. Tôi sang lòng kỵ
lưỡng mà gửi contre-Remboursement
nghĩa là đóng bạc nhà thơ mà lành đỗ
và tôi cho giá đồ phu tòng in sòng bằng
chữ quốc-ngữ (Prix courant).

Trương-văn-Hanh.

Chân-khai

HÀNG HAU GIANG

vốn dặng 1.000.000 !

Hàng này của Langsa và Annam
đóng vốn lập tại Cần-thơ. Có trữ đủ
các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tóm
một điểm là tại Saigon có món chi
thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt

Cung gởi hàng cho các xí-xa; ai
mua món chi xin viết thư ngay cho
Hàng, thì Hàng sẽ gởi hàng lập tức.

Xin quý vị đến xem Hàng chơi thì rõ

Có trữ bán:

Rượu rơm hiệu Stella
Làm ròng bằng miếng.

Có bán lẻ, bán sỉ và cho lanh và
bán lại khói trả tiền trước.

Sách mới

Tại nhà in Hậu-Giang (Cần-thơ) có bǎn
sách mới in rõ như: sách "Khuyết-si
ca" của M. Lê-trung-Thu thì rất hữu ích
cho trẻ em, vì đặc dù 10 thiên nô' và
BỐN PHẬN CON TRÊ PHẢI CỨ XỨ CUNG
NGƯỜI TRƯỞNG THƯƠNG; còn truyện
"Hòn Tơ-Nguyệt và Ngũ-Phùng Lầu"
của M. Trần-văn-Hương tích dát đẽ rất
hay và ngọt.

Chư vị nên mua xem, trước là thấy
đau tết mà chừa, sau cũng được giúp
vui giây lác.

Giá bán mỗi cuốn

sách "Khuyết-si ca".....0\$25
truyện "Hòn Tơ-Nguyệt".....0 10
Truyện Ngũ-Phùng Lầu".....0 20

Ai mua chiêu sẽ dặng 1 nh' giá 2k

Nhà in Hậu-Giang kinh cáo

Xin ghé mắt

Kinh trình cho lục-châu chư-quân từ rõ
tại nhà in Hậu-Giang Cần-thơ có trữ bán
đồ phụ tùng như: giấy, đèn růa binh,
carton dán hình 6x2x9; 9x12, 13x18,
nước thuỷ růa hố, v.v..

Có máy viết hiệu "Smith Premier" n°10
tốt nhất hạng, máy viết hiệu "Virotyp"
giá tính rẻ luon, xin đồng-bang chiểu cõ

Nay kính cáo.

Trân-dâc-Nghĩa.

Quản lý: Ấu-quán An-hà Cần-thơ

TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU TÂN-PHƯỚC

Dường kinh lập Cần-thơ

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

LÀ CHỦ TIỆM

Kinh lời cho quý ông, quý thày rõ
tiệm tôi làm bánh mì rồng bột mì tay
mua tại hàng bán bột tốt ó đánh tại
Saigon.

Bánh chả tôi mỗi ngày ra 2 kỳ: 1
kỳ 4 giờ sáng, và 1 kỳ 2 giờ chiều
Cách làm sạch sẽ, bánh thì đẽ
trong tú kiết, có rồng nước kiết lên
không dặng, ruồi bọ không được lạy
khỏi ai rờ tay đỡ, ai muốn mua ở nào
tôi chỉ n' trên tiệm lấy trao cho.

Xin có lòng chiểu cố giúp hàng đồng
hang trong cuộc Đường mãi.

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

Muôn mua mật ong

Ai có MẬT-ONG muốn bán mẩy tạ xin
do nơi Bán-quán

Ấu-quán An-hà Cần-thơ

Kinh cáo:

Cáo bạch

Kinh tờ cùng chư qui vị:

Tại nhà in Hậu-Giang (Cần-thơ) có lanh
in dữ các kiều Catalogue có hình (Cat-
alogues illustrés) như đồ phụ tùng xe
máy, các thứ đèn đồ dùng trong nhà
và đồ ăn bàn (vaisselles).

Bản hiệu mới mua nhiều clichés tốt

Vậy chư qui vị, muốn cẩn dùng
xin gởi thư thì bản hiệu sẽ gởi bình
kiểu cho mà xem và sẽ tính giá thiệt nhẹ
hơn các nơi.

Nhà in Hậu-Giang

Kinh cáo

Entrepot de Vérité

Nguyễn-thành-Điêm

IMPORTATION EXPORTATION

BẢN SĨ VÀ PAN LÉ

Hàng lập hóa—Đồ hộp hiệu "Casse-
grain"—Bánh mì hiệu "Lefèvre-Utile".
Rượu chắc và các thứ rượu mạnh hiệu
(đi). Đồ lanh chế theo kiểu kiêm thời: Dầu
thơm—Savon "Cadum" A.O. Chemises
của nhà chế tạo riêng hiệu "La Mondiale".

Xe máy và đồ phụ tùng xe hơi—Vô xe
hơi hiệu "Goodrich".

Ở Bắc-kỳ (Tonkin) đều có lại thường
hàng hóa n'ur sau đây: Bàn chép kiều
"Tuo-jebo"; Ghế Xích-du — Ghế có da
(Fauteuils); Ghế ngồi (chaises) và đồ đẽ
phòng khách vân vân.

Riêng đi tàu, đê nón, valises đồ vật
dùng theo cuộc di đường yên ngựa và
đô bác kẽ (thay đổi bằng da thuộc).

Giá nhẹ hơn các nơi—Cách gối hàng hóa

MAU LÉ LÂM

Nhà chánh tại Vérité (Thành) Đường
Salicette. Tiệm ngách ở Bắc-kỳ: 90-92
Avenue Paul-Doumer Hai-phong, 13 Rue
du Coton (Hàng-trống) Hanoi.

**Nhà ngù và nhà hàng
bán cơm tây**

HIỆU: TÂN-PHAT-LỢI

ở đường Bd Maspéro gần cầu tàu lục
Tỉnh (SÔC-TRĂNG)

Kinh thịnh quái khách nếu có việc đi
Sôc-trăng tôi lờ đường xin dừng bước c
ghé lại nghỉ nơi tạm của tôi: Có phòng
ngủ tinh vi khoán khoát, lại có quạt máy
và đèn điện; tắc một lời là đủ đồ cần
tôi có bán các thứ rượu và cơm tây: việc
nấu lại càng kỳ lưỡng vì cứ do theo
cách Vệ-Sinh.

Còn như khách có muốn cẩn dùng cơm
Annam xin cho tôi tay trước một giờ
thì tôi cũng sẵn lòng làm cho vừa ý.

Xin Quý-khách chiểu cố đến, tôi lấy
lầm thậm cảm.

Chủ nhơn: Tư Cảnh kinh mời.

Khương Thới dit Gông

178, 180 Rue Ang-Du'ong, 178, 180

Tiệm tôi có làm đồ nữ trang (bijouterie)
để bán, và có bán những đồ phụ tùng xe
hơi, xe máy và xe kéo xin kẽ ra sau đây

Kiêng vàng neo, chuỗi bông, cà-rá, đỗ
làm dù thử, Dầu-éch-sang-Sén (essence
Shell) dầu nhớt để vô máy xe hơi (lhuile
le pour automobile), để bô để máy xe hơi
(graisses pour automobile) và thấp đèn
xe hơi (carbure), vô ruột xe hơi hiệu
tay và bué-kỳ (enveloppes et chambre à
air marques Michelin et américaine) xe
máy hiệu bờ-rô (bicyclettes marques leu-
geot) và tôi có bán đồi mồi (écaillit) lược
chải đầu dù thử và đồ của đám (madame
giày tây, giày annam) dầu thơm
áo thung mua bên tay lại (commandé
en France).

Như các ông và các bà muốn dùng
xin gởi thư đến tôi sẽ lập tức gởi (con
tre remboursement) đến cho.

Nay kính

Trân-văn-Gông

Bijoutier Phnom-penh

HỒI
ĐÔNG BẮC

Trong xứ ta có lò đặc
một thứ rượu ngon làm
kèn là **Rhum Stella**
âm rộng bằng nước mía

Ta nên mua rượu này
mà uống, vậy mới là tò
ý bình vực cái mồi lợi
trong xứ ta đó.



Rượu **Rhum stella**
này giá đã rẻ mà uống lại
nên thuộc nết.
Mua uống rồi mới biết
SOCIÉTÉ
des
SUCRES et RHUMS
Cantho - Cochinchine

Muôn mua xin do nơi
HÀNG HÀU GANG
DƯƠNG HÀNG
Cantho, Saigon
My tho
Travinh.

Vậy mồi lợi càng ngày vé tay đồng chưởng.