

*Handwritten notes:*  
Brid appar  
Cantus 20/4/2  
L'admission  
Tuy

*Handwritten:* Archives

**DEPOT LÉGAL**  
JEUDI 28 AVRIL 1921

NĂM THỨ NĂM. — SỐ 211

**LE COURRIER DE L'OUEST**  
EDITION EN QUOC-NGU'

**AN HÀ NHỰT BÁO**

**報日河安**

MỖI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Direction — Rédaction — Administration — Boulevard Delanoue, CANTON

**TỔNG LÝ: TRẦN-DẮC-NGHĨA**

Chủ bút: PHẠM-KỶ-XUÔNG

**BẢN NHỰT TRÌNH**

**BẰNG CỜ ĐÔNG-PHÁP**

**BẰNG CỜ LANGSA**

**BẰNG CỜ QUỐC-NGŨ**

TRỌN NĂM.....	5 00
SÁU THÁNG.....	3. 00
BẰNG CỜ MỖI SỐ.....	0. 10

TRỌN NĂM.....	3 00
SÁU THÁNG.....	2 00

**BẰNG QUỐC-NGŨ VÀ LANGSA**

TRỌN NĂM.....	7 00
SÁU THÁNG.....	4. 50

Vì nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua như trình xin viết tho  
M. Trần-dắc-Nghĩa mà thương nghị.  
Mua như trình thì kể từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

### MỸ KỸ

TRUONG-GOC-GIU Propriétaire

Tiệm họa chơn dung và khắc con dấu ở đường Turc. số 16, ngang nhà hàng Mottet - SAIGON

Kính cáo cũng chư Quới-khách đặng hay, tiêm tôi có khắc con dấu bằng đồng, bằng mù thung, bằng cây—có chạm bằng đồng, cũng chạm nhân hiệu—có làm mô bia chạm bằng đá cẩm thạch, có thợ họa chơn, u-hâm—hình người mã vè: vè bằng dấu sớ vè bở vè nước thuốc màu, hay là bằng mực tậu, hoặc bằng viết chi than—họa biển, lên, tranh sơn thủy—theo rap hát—khác bình chơn dung vò bản đồng, bằng đá cẩm thạch để theo mô bia trăm năm cũng chẳng phai—có thợ chạm các thứ cây danh mộc.

Như Quới-Khách nào muốn hỏi giá tiền về món chi xin gửi thơ cho tôi, tôi sẽ gửi cáo-bạch (Catalogue).

TRUONG-GOC-GIU. Cầu khải.

### Phở cáo đồng bang

Kể từ buổi An-Hà Ấn-quán, Tại Cánhơ, tạo sáng đến rày, Lục-châu quân-tử. ơn dày Mãn-cần mua giúp, ngày nay thanh-hành Thanh-hành đặng cửa hàng rộng mở. Máy sấm thêm, thấy thơ tin rờng, Lành in chi thấy đẹp xong, Truyện, thơ, danh-thiệp, thiệp-hồng (thiệp-tan

Goa, số, hộ, làm càng kỹ lưỡng, Chắc lại bền chẳng nhượng của người Nói chi sách đóng thì thôi Lưng da, lưng bở, để đời ít hư.

Sách in sáng, tinh từ, Kim Túy, Tư điển cùng Sứ kỹ Đại nam.

Tuần tra Pháp lệ, dạy kham, Cách thi hành án, thiết làm rất hay. Thước, viết nghiên sáng đây đủ hạng Thiếu chi đầu giấy láng, mực ngời; Chuộc trao, nào phải nhữg lời.

Sang chơi t chuyển xin mời các ông Tuy vật liệu, nay không dễ dũ, Bốn quán nào dám phụ ý ai,

Khó nhọc thứ mấy chẳng nài, Miếng cho đẹp dạ Quý-ngài là hơn. An-HàẤn-Quán Bđ Delanoue Cánhơ Đồn khải.

### Lời rao

Một án văn quốc-âm nên đọc, nên lưu truyền cho hậu thế là bốn:

**TUÔNG KIM THẠCH KỶ DUYÊN** của một nhà đại gia văn chương là ông; Thủ-khoa Nghĩa soạn.

Có trữ bán tại nhà Monsieur Đổ-văn-Y N. 80 Rue d'Espagne và Rue Catimat N. 95 Saigon Giá mỗi quyển là 0\$80

### Cáo bạch

Có bán các viết "PORTE PLUMES à RÉSERVOIR" ngòi viết bằng vàng thớt cao "PLUMES EN OR CONTRÔLE"

14k không sét không mòn Cókhâu (AGRAF) một đầu thibút viết, còn đầu kia thì viết chỉ PORTEMINE) ; có phu thêm 1 hộp nhỏ đựng năm cọng chi để thay. Cây viết này nếu gìn giữ xài mười năm không hư.

Xin đừng tưởng rằng cây viết này giống theo cách viết năm cái, một đồng đokhách



Mua vè, nếu xài không đặng không xứng đáng với đồng tiền thì trả lại Bốn hiệu sẽ trả v tiền lại đủ Giá một cây là (cò hộp có Comptegoutte

giá 4\$50

Mua nguyên lờ vè bán lại càng tinh giá nhẹ hơn nhiều.

Cũng có trữ bán mực stylographique bleueblack thứ tốt.

giá m 01 ve là 0\$50



Nhà-In An-Hà CANTHO

### NOUVELLE BOULANGERIE Française Chan Hưng Thai

RUE DU TRIBUNAL Cantho

Kính cùng quý ông, quý bà rờ: Tôi mới lập lò làm bánh mì kế bên tiệm đóng giấy hiệu TÂN-TUANG ở đường tòa Cánhơ.

Bánh của tiệm tôi làm một ngày 2 lần: 4 giờ sáng ra một kỳ, còn chiều lối chừng 1 giờ ra một kỳ bánh mới nức Tôi làm như vậy đặng có bánh mì nóng, dòn, thơm cho quý ông quý bà dùng cho vừa miệng. Tôi đã lập tại Saigou 1 có làm bánh mì đã hơn 20 năm có danh tiếng vì tôi làm bánh kỹ lưỡng sạch sẽ lắm, nay tôi đến Cánhơ tôi cũng cứ giữ cách thức ấy mà làm cho vừa ý mới hàng luôn luôn

Xin quý ông, quý bà mua thử tại biết chớ không phải lời chưởi ngót Nay kính Chan-Hưng-Thai

### Nhà Hàng hậu giang tại Mỹto

KÍNH

Trình cùng đồng bang quý khách đặng hay: Hàng Hậu-giang là hàng của người Annam trong tỉnh và Langsa chung lập tại Mỹto, nơi đường mé sông, gần cầu Tàu tuần đá khai trương bán đặng mấy tháng nay. Cuộc thương mại của Hàng, càng ngày càng tấn phát, cũng nhờ có đồng bang vị tình lui tới.

Tại Hàng có bán đủ thứ hàng hóa, hàng tây, hàng bắc, hàng tàu, nhiều, lành, xuyên, nhuộm thiet tốt, dù giầy, đèn, xà bông, thuốc hút, đồng hỏ vàng, bạc hiệu Lip, vân vân, còn nhiều thứ hàng hoá-khác nữa kể không xiết.

Vậy xin mời quý khách có dám tiệp chi, hoặc khi nào có dịp chi qua chợ Mỹto, xin vui bước ghé lại Hàng thì rờ biết.

Xin quý khách nhớ một điều là Hàng này của người đồng chương ta công lao lập ra. Mua một món chi giùm cho Hàng đầu nhờ mơn bực nào, thì cũng là giúp cho người quê hương đến cuộc traoch và sự sống tại quốc. Đó là

gương lối có người Nam ta, để cách nhà em nương theo mà lần bước vào cuộc lý tài, bầu đặng tranh chút lợi quyền cho quê vức.

Được như thế thì chẳng bao lâu đồng bang ta sẽ cùng hưởng mối lợi trong bốn xứ.

Nay kính, Quán Lý Hậu-giang dương hàng Mỹto. Nguyễn-lân-Thạnh.

### Ngò cùng lục châu

Tại nhà in Hậu-giang (Cantho) có bán thứ Carnet để đóng giấy bạc mới bày như giấy 0,10 0,20, và 0,50.

Vậy quý vị nên mua 1 cái để dùng đóng giấy bạc ấy, đã tiện mà lại khỏi hư khỏi rách.

Giá bán thật rẻ mỗi cái 0\$20 mà tho Nhà in Hậu giang Klub cáo

### Một việc khá lắm

Có quan Giám-đốc Quesnel sáng lòng muốn bán hai sớ ruộng của ngài, ở tại Tháp-mười Mỹto, sớ thứ nhứt đặng 46 mẫu, ở dựa mé kinh, sớ thứ nhì đặng 246 mẫu, ở dựa mé kinh lớn kêu là kinh Tông-đốc Lộc, kinh này xáng mới vét lại lớn lắm, bề ngang chừng 40 thước nên tiện bề chớ lủa ruộng lắm, và như muốn chớ lủa thẳng lên Chợ-lớn đi ngã sông Vaico cũng dễ lắm.

Hai sớ ruộng ấy đều là đất thuộc tốt lắm, chẳng còn phải tốn công khai phá chi nữa bết; lại sáng trong đất có mười ba cái dia, cá rất đại lợi. Có một sớ đất khác kể cận với hai sớ ruộng nói trên đây, chừng 300 mẫu, nguyên là của hiệu Speidel đã bị nhà nước tịch thu lại và có lẽ trong một ít lâu sẽ giao gia bán

Hai sớ ruộng của quan Giám-đốc Quesnel, huê lợi mỗi năm chừng 12 tới 15 ngàn gia.

Ai muốn mua hai sớ đất ấy xin gửi thơ cho quan Giám-đốc Quesnel đến Saigon, hay là gửi cho sớ Nhứt-trình An Hà tại Cánhơ mà thương nghị, và tại xem bản đồ thì hiểu rờ

# Cac nhà Annam

TRAITEMENT ANTIPHTISIQUE

ET DES

MAI ADIES DE POITRINE

Aiguës ou Chroniques

Toux, Bronchites, Crachements de sang, Affections de Voies respiratoires, Asthme, Catarrhes, Irritations de la Poitrine, etc.

PAR LE

## BRONCHOSÉRUM

Obtenu par le BRONCHOSÉRUM dans toutes les bonnes pharmacies de France et des Colonies.

Pour le gros s'adresser à :

**Sogedrol, 7, Rue Jules César. — PARIS**

POUR L'INDOCHINE

Pharmacie normale — H. DE MARI, Saigon

Seul dépositaire

TRẠI THỢ MỘC HIỆU LỢNG-LONG

**Tự Nguyễn long Thao**

Ở lại chợ Lái-thieu

Trại thợ mộc tôi sáng tạo đã hơn 3 năm ở phía sau phố chợ, đường xe hơi Saigon Thu-dau-mot, có đóng sẵn đủ bản ăn dài mặt gỗ liền từ 1-40 cho đến 2-20, bề ngang 0-80 cho đến 1-15; bản ăn chế kiểu tứ linh (long, lân, qui, phụng), bản ăn cửa cửa 1, 8 trụ cho đến 2 trụ, vì bản ăn mặt đá, bản tròn mặt cốt xây, chường chạm tam lân từ 1-55, có thứ 5 trụ góc chạm giấy lá tây, bản rượu (table d'apéritif), bản khách (table de salon) bản viết (bureau) bản cửa mặt (table de toilette) bản nguyệt, lá ăn cơm, lá

áo kiến, tủ thờ cần bệ liền rành ở kiến về sơn thùy chừ ốc chừ vàng, ghế ngồi mặt tròn, mặt trái đào, mặt dân, và có đủ thứ đồ tiện: những là chường đèn, đài hộp, khay, kỷ, vớng quạt, vớng hai, vớng ba, vớng tư hết thấy đều làm bằng cây danh mộc, chế theo kiểu kim thời tron bên, chắc chắn và bán giá rẻ.

Còn phía trước phố chợ có dọn thêm một tiệm ngành có bán đủ thứ rượu và đồ danh mộc thứ cần thứ tron đều có đủ.

Kính xin chư-tôn quý-khách thừa diệp nhân-du xiu ghé lại tiệm tôi muốn mua đồ làm vớng hoặc là đặt mướn coi vớng dọn trong nhà thì lời sẵn lòng miễn mà làm cho vừa ý quí ông.

NGUYỄN-LONG THAO

Chú thợ mộc

# AN HÀ NHỰT BÁO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

## MỤC LỤC

- |                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1— Con đường sinh hoạt ngày nay † | 6— Tinh đời hay xây đời  |
| 2— Nghĩa-trùng Cantho             | 7— Nhân dân              |
| 3— Bàn về cách hát bội Annam      | 8— Văn uyên              |
| 4— Nhà thương Omôn                | 9— Nam-kỳ thời sự        |
| 5— Tự do diễn dăng                | 10— Oan-truyền Ngọc-Hạnh |

## CON ĐƯỜNG SINH HOẠT NGÀY NAY

(Tiếp theo)

Trước kia ký giả đã nói rằng: trong thời buổi này sự sinh-kế của ta lấy làm eo hẹp là vì tiến bộ còn chậm trễ quá để cho các nước họ chen lấn ép đè nhau, mà nông nổi biết thời ta phải chịu.

Vấn đề về «Con đường sinh hoạt» thì chẳng chi khác hơn là: si, nóng, công thương. Vậy xin cứ tuân tự mà noi, để sơ giải cho chư tôn lưu ý.

Sự học của dân ta buổi này xem ra có cơ thịnh phát lắm. Những học-sinh đã vượt khỏi các trường trung-dãng, hoặc cao-dãng, được bằng cấp tốt nghiệp rồi thì dễ mà kiếm chỗ làm ăn. Chỉ ở những trẻ ở lớp sơ dãng, chẳng may lỡ bước công danh thì chỉ có về mà báo cơm cha mẹ. Nói rằng muốn kiếm việc làm thì chính nghĩ không phải là dễ kiếm. Ngay như trước mặt ký giả đã trông thấy— khi vừa có một

chỗ nào trống— tức đã thấy chẳng biết bao nhiêu là lá đơn, đem trình để xin vào giúp việc. Thậm chí— như là ở Saigon— hằng ngày xét ra không biết bao nhiêu người bỏ hồ đơn 'roug túi, thả dất vợ theo các nhà buôn.

Nếu ta thấy thế mà vội trách lên rằng: người mình còn mê mẩn trong vòng si-hoạn, thì thật là lảm. Không mê vòng si-hoạn tức cũng phải mê, mà đâu có nhiệt tâm về thương mại công nghệ thế nào thì cũng khó mà nhiệt tâm cho dãng. Có tiền thì làm gì chẳng dễ, thế mà làm cơ ráng sành không ra mở đây thì mới nghĩ cho sao? Ở nhà vẫn phải chịu lúng túng khó khăn, kiếm việc làm ăn thì chưa tiền, vì bằng so sánh với những nước văn minh, ngay như nước Đại-Pháp, dân làm người có cấp bằng tài năng, sự học thực thật là hoạt bác, nhưng công còn ra làm nghề như đánh xe, làm vườn, cây ruộng v. v. . . đường ấy thì e cũng khó coi chăng...!

Bởi nước ta chưa phải được văn minh phong tục còn hẹp hòi, nên chỉ những người có học dẫu ít dẫu nhiều, thì chỉ



Hỡi người Annam!  
Sao để tiền bạc ra khỏi xứ  
mình?

Hãy dùng thuốc hút hiệu **CON GÀ** thuốc chưa vấn  
và vấn rồi

VÌ THUỐC NÀY NGON HƠN HẾT.

ĐÃ THƠM THO LAI GIÁ RẺ HƠN CÁC THƯ KHÁC.

Thuốc CON GÀ trồng tía tại xứ Đông-Dương

Nên giúp hội Société des Tabacs de l'Indochine,

66 Boulevard Bonnard. — Saigon

hầu giúp muôn ngàn người Annam.

quyết làm những việc nhẹ nhàn là cầm  
cây viết, vì bằng không cầm cây viết thì  
thà chịu bó tay chớ chẳng lẽ nào đành  
ra mà gánh vác những điều khổ sở giải  
dầu như thế. Văn biết dầu nghề nào  
cũng vậy miếng là khỏi như danh giá,  
khỏi trái với lương tâm, kiếm được  
đồng tiền thì tốt.

Nhưng nghĩ ra: nếu bảo làm những  
việc mà người có học thức trong nước  
chưa hề làm thì chắc không ai giám!  
Thật vậy! sự không ai giám ấy cứ vì  
công lý mà luận thì tưởng cũng chưa  
phải là què.

Những hạng người đã dờ dang, chìm  
nổi trên biển trần như thế, thử đếm  
biết bao nhiêu, thương thay, không  
những không giúp ích cho xã hội được  
điều gì; mà cực nổi kìm cùm ăn còn

khó!

Nói qua nghề làm ruộng trong Đông-  
Pháp ta thì chỉ xứ Nam-kỳ là đất còn  
hoang nhiều lắm. Dân xứ Bắc-kỳ làm  
nghề gì tiền công cũng rẻ, sự rẻ này  
tức là thừa thãi hơn công — vậy theo  
như lời các báo đã bàn — thì chẳng  
chi hay hơn là sự dời dân Bắc vào  
Nam, lẽ ấy cố nhiên, ký giả không còn  
phải thất công bàn lại nữa.

Tóm luận thì các công cuộc làm  
ăn của ta mà trở ngại là cũng do nơi  
nhiều cái nguyên lý, không thể nào ká  
hết được.

Điện tín ngày 12 Avril 1921 này cho  
hay rằng: quan Thuộc-địa Thượng-thư  
Albert Sarraut tại Chánh-quốc đã xin  
lâm điều cần ích cho xứ Đông-Pháp;  
như là: sắp đặt lại các cửa: Saigon, Cho-

có hãng ngành và  
người thay mặt trong  
cả hoàn cầu

**Descours & Cabaud**

PRODUITS METALLURGIQUES

Vốn 40 triệu quan

Số 1, Quai de Belgique Saigon

BÁN SỈ — BÁN LẺ

Hãng này bán giá  
rẻ hơn hết trong  
miền cực Đông.

Hãy đến viên kho chúng tôi hay là viết thư hỏi giá: Đồ khí dụng trồng trọt.  
Cày uông, cày xới đất, cùp, rựa, cuốc, ván... ván...  
Xương sắt (Tro vôi ruộng)

Đồ dùng cho nhữn người làm việc làm.

Đồ dùng cả nhà, sắt: để dùng đúc sạn, đá.

Ciment Tonkin (có trữ bán tại hãng này mà thôi), gạch và đất xây lò, đồ thứ bơm  
(pompes) ống dẫn: và sắc, xe rùa và đường rầy hiệu Décauville (matériel Décauville)  
Điện đ: bù lư (houlons), giấy kẽm, mảnh màn đúc, dây cables, giấy gai  
ví xe bò, sắc làm nhà, đồ dùng trong nhà bằng các ván, mảnh mảnh sơn  
dầu trong, đèn khí đá. Tủ sắc tốt không cháy và cạy khóa không được hiệu 'Le  
Gaulois' tốt hơn hết, ghế bàn hiệu Thonet, thuốc súng.

lon, Haiphong, Tourane và Quàng-châu-  
Vân. Đào thêm kinh trong Nam-kỳ, kìm  
cách thế mà phòng ngừa bảo lực, làm  
thêm đường sá, cất nhà-thương Saigon  
Cholon v...v...

Ngoài các điều ấy ngài lại xin lập  
đường xe lửa từ Annam đi Lào, từ  
Saigon giáp ranh Xiêm, từ Saigon  
thăng Tourane và cho xong khoản Vành  
đến Đông-hà. Hạng từ 10 năm đến 15  
năm trở lại thì khởi công.

Mong rằng: các công cuộc bạo đại  
này mau thi-thử như là lập đường xe  
lửa để ta khỏi trở ngại về con đường  
giao dịch vì đường giao-dịch càng  
thuận tiện chừng nào, người mình càng  
lui tới dễ chừng nào thì các việc làm  
ăn càng mở mang, việc làm càng mở  
mang thì cái tương lai của nước nhà  
ta càng được tiến lên, mà nhiều hậu  
chúng dân cũng khỏi phải than phiền  
vì công nổi sinh nhai eo-hẹp nữa.

T. Q. TIỀN

### Nghĩa-trùng Cántho

Bổn-báo chúng tôi rất may mắn mà  
được in cho liệt vị khán quan, như là  
những vị cư ngụ tại Cántho này rằng:  
Cuộc lập Nghĩa-trùng Cántho mà chúng  
tôi đã nói trong mấy kỳ báo trước, nay  
đã thấy vẻ lập hầu xong. Ấy cũng bởi  
nhờ ơn quan lớn Đốc-phủ Chủ-quận  
Châu-thành, thấy Chánh-tổng Định-báo  
sở tại và ông Đẩu-hội Khuyến-học-hội  
dem lòng sốt-sắng trong cuộc này. Thấy  
Chánh-tổng Định-báo đang đốc sức cho  
thợ chế tạo một cái nhà Am-công, kiểu  
cách theo kim thời, rất tiện dụng cho  
kẻ đạo người ngoại. Nhà Am-công này  
sở lớn chẳng ít, chúng tôi đã lược thuật  
trong An-hà số 203 ngày 3 Mars 1921  
rồi, vậy chừng công việc tạo huân tất  
chúng tôi sẽ tỏ ra chi tiết cho khán  
quan xem.

Đây xin biên những lời châu ngọc của  
quan lớn Chủ-quận Châu-thành tỏ lòng  
chúng tôi trong cuộc lập Nghĩa-trùng  
Cántho ra đây tưởng chẳng phải là

chẳng íoh vậy. N. ài tỏ rằng: cuộc phước thiện này ngài để ý làm đã lâu, lúc ngài còn trấn nhậm quận này kỳ trước. Việc đang bàn tính chưa rồi, kể ngài đặc lệnh thuyền nhậm quận Cà Mau, rồi sang quân châu-thành Mỹ Tho. Nên khi ngài trở về tái nhậm Cánhơ, ngài cũng t. h lập Nghĩa-trùng cho thành tựu, bởi chương một việc của ngài đã khởi đầu bày vẽ. Nay ngài thấy báo An-Hà, thật là vì công ích, đã gia tâm nhắc-nhở cố động trong mấy kỳ báo rồi đó, về công cuộc lập Nghĩa-trùng, thì ngài rất đẹp mà thấy cái sở kiến lược đóng của một tờ báo trong bốn xứ, ngài tích cuộc Nghĩa-trùng này chẳng cần kêu hội rồi cử bàn hội mà lập, vì có bàn hội phải làm cho đủ phép-tắc kiểu cách theo hội, phải xin quan trên chứng kiến y phê mới được; chỉ bằng để cho làng sở tại Tân-an đứng lập gọi là Nghĩa-trùng của làng (cimetiere du village), tưởng đã tiện việc lại đặng vững bền đời đời, ý kiến này những hàng trí-thức ở Cánhơ cũng cho là phải; nên chỉ ngài đã bảo làng Tân-an đứng xin, và quan Chủ-tỉnh đã y phê một số công điền 4 mẫu cách châu-thành Cánhơ vài ngàn thước. Hiện nay, đất đã có sẵn và có ít vị điền chủ đã hứa cho một số bạc, được lo tu bổ trong cuộc này. Vậy trong ít n. này đây ngài sẽ nhóm các vị trí-thức thân bảo ở châu-thành cùng hương chức hội tế làng Tân-an đặng tính sắp đặt các cuộc về việc chôn cất trong Nghĩa-trùng. Chứng bản tính xong, thì sẽ khởi công đắp đất lên cho cao ráo. làm vuờn ráo, làm cửa vô ra, vân.vân.

Ấy vậy: nhà âm-rồng thì có thấy Chánh Đing Đing-báo đang đốc sứ cho tạc ch

ạo, còn các điều khác thì có quan lớn chủ-quận châu tất hiểu bày; thế thì: cuộc Nghĩa-trùng Cánhơ còn chẳng bao lâu đây mà sẽ thành lập.

Ái dân như ký, nãi dân chi phụ, mdu: thật đáng kính thay. ! đáng mến thay. ! đáng n.ợi thay. ! cho quan lớn Đốc-phủ Đđ-dại-nhân cũng thấy Chánh-tổng Trấn đạ-nhân làm việc công ích cho dân; vậy Đđ-Báo chúng tôi cũng vì việc công ích này xin đề lời bia tặng cái án đức của hai ngài bủa tràng cho dân chúng.

Trong mấy tỉnh khác, tỉnh nào chưa có lập Nghĩa-trùng cho đồng bào ta gửi xương khi vận cảnh, tưởng cũng nên noi cái gương Cánhơ đây mà làm theo. Ấy là một nghĩa-vu đáng thi thố xin chớ bỏ qua.

An-Hà

Bàn về cách hát bội Annam

Nghe nói tới hát bội Annam ai cũng nô nức, từ già cho chí trẻ, từ gái cho tới trai, ai mà chẳng ưa, ai mà chẳng thích; nhất là trong mấy chốn hương thôn, khi kỳ-yên, lập miếu, khánh-tặng lạc-thành; chỉ có hát bội mà giúp vui hơn các cuộc chơi khác, cho đến đôi chen lẫn nhau mà đứng, xô đẩy nhau mà coi bởi vậy có lời nói rằng: Để ai làm nên đám hát.

Thật vậy, hát bội là một cách nghệ thuật hay, truyền tình giới, có tư tưởng, dù thể cách, đáng cho là một cuộc biện bố rất mẫu nhiệm vậy. Lại đó cả thất-tiêu, ngũ âm, cho nên khiến khách bàn-quan

ngồi đây lúc cười vô bụng, khi nhần nhiều má; thêm xen lẫn động phù, động trầm, tiếng khoan, tiếng nhạc; ngữ là lãu Tấn ca dẫn-phụng; hay là cung Nguyệt vô nghê-thường, lại gồm cả luân thường phẩm-cách chỉ cho ta thấy hiền, lương, trung, chánh, gian, giảo, nịnh, tà, tham, ô, bạo, ngược, mà phô bày một cái xã hội đấu cách bao lâu cũng biến nhiên như tạc; tuy cuộc ngoài tai mắt, mà cũng hay triêm nhiễm vào lòng người; ấy là một nghệ chế tất độ rất khéo khôn thay. !

Văn nghệ hát bội của ta có ra từ đời nhà Trần; cũng noi theo thức lệ của người Tàu mà duy truyền xuống; cho nên ta xem tấn tuồng nào cũng lấy sự tích của Tàu làm qui tắc, nào là chiến nam phạt bắc thảo khấu binh phiên; dấu cho có bày ra tấn tuồng nào lạ (tuồng đồ) thì cũng bắt ngoại nước Nguỵ, nước Tề, đời Đường, đời Tống, kép mặt đỏ, tướng mặt đen, phiến dắc lông công, nọh râu lảo quẩn. Lấy trong đại ý tấn kịch mà bàn, thì tấn nào cũng như tấn ấy; ban đầu thì định hưng thời, trung thất thế, kép hoạn nạn, đào thờ thảo, dần dần kết cuộc lại thì nọh suy, trung thắng, kép thì đồ, đào kết duyên, vua lên ngài rồi vãn; mà ta hát quanh hát quẩn cho tới mấy trăm năm rồi; cũng không nhàm không chán.

Ấy có phải hát bội ta hay lắm chăng? xin đáp ngay rằng: chẳng phải tron hay vậy. Tuy đã biết cách chế tác của người xưa thật hay; mà cách xếp đặt ngày nay quá dở, dấu có nhiều kẻ hám mộ đi coi hát cũng bởi thói quen mà ra; là vì ta coi từ lúc trẻ cho tới già (bởi còn

bóng trên tay đã biết coi hát rồi) coi từ oăm này qua năm nọ, coi đã thuộc lãu đi rồi, coi cho đến đôi tên kép hát chưa xuong tên đã biết trước; khi nọhe đóng trống thì bôn chôn, mà bảo sao không bâm mộ cho đặng.

Gắm lại coi hát như vậy chẳng có bổ ích cho ta chút nào cả, vì hát nam, tuồng khách, tích cũ tục nay; chỉ như ông Địch thanh ông Nhou-qui là trang khuỷ nước đục trời, mà chẳng biết ông Lê-Duyệt ông Nguyễn-Thành là tôi phò vua giúp chúa; ấy có phải là đem danh giá của người mà nên, lấy qui phong của mình mà dấu, há chẳng g. buồn cho đó lắm ư. ? !

Dẫu rằng: coi hát là đến tập cổ, sự nào hay thì bắt chước, gương nào xấu thì ta chừa ra, vậy chớ từ đời Diêm, Lê sắp xuống ta lại chẳng có sự hay gương tốt hay sao? lại bỏ bỏ ba cuốn truyện Tàu, thêm bày những tuồng quái dị; tré ấu xuân vì mê mẫu mà mất tánh tự-nhiên; trai vì kia mà quên sự sách đèn, gái bởi đó mà bỏ nghệ canh cười.

Bí phu chẳng phải bao biếm bạn hát nào; chỉ lấy lẽ ngay mà công luận vậy thôi. Sách có câu rằng: muốn việc chuyển vì theo thời thế, thời thế cũ ta làm lối cũ, thời thế mới ta làm lối mới. Đến nay dân 1 ngày 1 tư tưởng mới, đời 1 ngày 1 canh cải biến, mà ta chẳng chế tất theo thế thức kim thời; thì chẳng là trái tai cháng mắt lắm sao? Dấu cho điển tấn kịch nào nào nọh; là tấn kịch chiến đấu; gọi thấy rùa thư phù độ ích chủ, tiên từ độn thổ thăng thiên, Kim-Đinh sai đầu thành binh; Lê-Huê di san đảo hải thì thấy chung xuống biển, leo lên ghề

múa cây roi, nhấc cái rương gấm cùng là kỳ vậy! Thử cho một người đi quốc vào xem họ có hiểu là sửa soạn đi đâu chăng? lại thêm chột chội e khi chịu không nổi cách nào nhiệt của ta nữa khác.

Vả kếp hát ta phần nhiều không học thức, chỉ noi nghề ca xướng mà độ thân chàng tập rèn bao lâu, không học hỏi cho đúng, miêng 1 đêm 5, 7 các cùng xong; 1 thứ 8, 9 đồng cùng phải, bất khi quên khi nhớ, tiếng đá tác lại khan. Thế ấy bảo hát ta hay như hát người sao cho dặng.

Đã biết hát hay nhưt tinh nhì thủ, là tiếng tâm sao cho có điệu có từ, bộ tịch phải ăn khuôn ăn rập, có đâu ý sức mạnh nhẩy tuồng mở hội hội, giọng cổ la nghe choát chúa lỗ tai, vai Trương-Phi nóng làm sao mà nóng từ trong nóng dân tới ngoài; bộ Giáo-Kiểm liếng cho đến đổi chỗ đứng chỗ ngồi cũng liếng. Thêm trống chầu trống chiêng; hiệu hò hét la vang, dặng dục lòng khách khán tràng, mà thâu tiến vào nhóc túi. Đã biết người coi đông thì có lợi, mà phải chế độ tùy nghi; chớ thấy dắc dắc rồi mở cửa mà rước hoài; chặt như đóng nêm, chen như gai mấn; còn chú rập thì hóa phép án nước voi e cho khó coi làm má!

Lưu sao trong cuộc diễn hí của ta dần dần sửa lại, cho dặng tiếng người khen thì là qui làm đó.

Vả bi phu không thạo nghề ca xướng mà tánh hay thấy phải thì khen, thấy quấy thì chê, mà để lời nghị luận trên đây, cũng có tiếng rằng lời bình luận quá cho nghiêm-khắc; lại có khi mang tiếng hay nói mà chẳng hay làm. Đã từag trông nom theo ý các tòa soạn báo

cũng muốn chấn chỉnh nghề ca xướng ta lại cho rành. Nên bi phu xin nói điều mà bản góp mấy lời vấn tặc, ngõ cùng bực ưu thời mãn thế cho lời này là nhằm lẽ, thì bi phu lấy làm may mắn vậy.

Lương-văn-Thông  
Hậu-Thạnh Tráon

## Nhà thương ô môn

Nhà-thương Ô môn soạn tạo từ năm rồi chỉ năm nay công việc đã hoàn thành Ấy cũng bởi nhờ sức quan Huyện Chủ-quận Trương-văn-Nga hết lòng lo lắng, lại nhờ ơn ông Bùi-ngọc-Du Phó-tổng Thời-báo cho một số đất và nhiều vị điền chủ trong bốn quận bảo tâm quyền trợ nên cuộc phước thiện này mới thành lập được đó số như thế. (Cuộc này đã có tờ bày và có tiêu qui danh của các vị điền-chủ lạc quyền nơi An-Hà số 181, trong ấy có ông Trần-tấu-Thạnh Hội-đồng Địa-hạt cho 6.000\$)

Từ tháng Septembre 1920 đến nay, tuy nhà thương này lập chưa thành, song quan trên đã có cho quan Lương-Y bốn quốc là ông Nguyễn-văn-Cường và hai thầy Diêu-dương là Tổng-phước-Trưởng và Nguyễn-văn-Ứng đến nhà công sở Thời-thạnh (sở tại) cho thuốc cứu bệnh mỗi ngày. Như tháng rồi đây tại Ô môn bệnh thiên thời phát dậy, số nhà-thương này trước là Lương-y sau là Diêu-dương đóng tận tâm: lớp cứu bệnh tiêm thuốc, lớp bày thế ngăn ngừa sự truyền nhiễm, chẳng chi mạng dân phải mang về hình ấy chẳng ít. Thật là một cuộc lập ra rất hữu ích cho bá tánh chúng cùng.

Nghe dân bữa 1<sup>o</sup> Mai tới đây, nhà-thương này sẽ ăn lễ lạc thành được mở cửa cho bệnh vào năm và những đường-phụ đến đó thai sanh.

P. B. Đ.

## Tự do diễn đàn

ĐỌC LẠI MỚI RÕ

Đọc khoản «Tự do diễn đàn» trong báo An-Hà số 209 ngày 14 Avril này của ông Huỳnh-dức-Hòa «Cáibè» bao hiểm tệ danh và ông Bá-ngộ-Mai về cái vấn đề công tử chẳng giám nói đích danh, con nhà trâm anh háy là quân đệ tiện để nói chi dơng dài cho choán cả tờ báo, v.v.

Tựa ông Huỳnh tiên sanh! về khoản «Công-Tử» bi nhân có nói rõ trong báo An-Hà 193, chỉ que quán con cháu nhà ai tánh tình bao nả, kể số 193 tiếp theo về khoản «Đông-thỉnh tương ứng» của ông Bá-ngộ-Mai là người có con mắt tinh đời để thêm cho bọn ấy là Bào-Buru và Bàn-tư-Trung cho rõ mặt. Bất kỳ là tờ báo nào khoản nào mà có bàn đến nói giống họ Bàng hay là phường công tử hội, bao, cám, vắn vắn, thì chừ đọc giả đều choán biết trước rằng: là bọn ý thế hiệp người, là phường sâu dân một nước, làm hại cho xã hội làm nhục cho quốc dân, ai nghe đến cũng cảm hơn tức giận. Duy có một mình ông đây muốn ra tranh đường ngôn luận lâu này, ông cho là kiên sơ nên chẳng giám nói đích danh. Ông Huỳnh tiên sanh ơi! Bi nhân thuở nay có tánh hay thương kẻ thiệt thà, ghét kẻ hại người ích kỷ, bất kỳ việc chi năng thuyết thì năng hành, dầu thịt nát xương tao

cũng không thối chí. Xin ông đọc lại khoản «Phận làm người» trong Thời-Báo số 117 ngày 23 Juillet 1920 thì rõ. Ai kià bi nhân còn chẳng nề, huống chi là bọn hổ giả hổ oai này, bởi nó cậy trước ý quyền mà há hiệp nhiều người như bị đè dưới ngà hành san không phương vùng vẫy. Ai nghe đến danh tánh háng cũng đều chặc lưỡi than dài, thử hỏi tại Vinh-long đây có ai dám làm chi háng. Bởi thấy tình đời đường ấy nên chỉ bi nhân chẳng nề hổ huyết long đàm quyết ra tay trừ khử (sát nhưt miêng mà cứu vạn tử) ấy là vì nghĩa mà làm chớ không phải vì tiền mà lừa theo kẻ quấy. Lâu nay chưa chỉ rõ danh tánh háng vì còn đương bữa lưỡi thừa, chớ cho bọn tàn ngược đó ra phản đối đều chi sẽ chỉ rõ các tội ác chớ chừa đây đây rồi ra tay trừ cho tuyệt gốc. Lời kêu ca lâu nay đó chẳng phải vậy rồi bỏ qua, rồi đây cái sở hành ra sao ông cũng rõ.

Thưa ông bi nhân không bắt chước như ông V. K. T. bắt phục sáu vị Chủ bút phê bình cuốn V. S. C. N. mà cũng không noi theo ông N. D. bao hiểm ông V. của ông chi đó, vì mỗi người đều có trí ý riêng. Bi nhân xin nhượng lại cho ông ra mặt ra tài mà luận tiếp.

Thưa ông, ông e cho phận hèn này bài bát với ông B. N. M. một trường ngôn luận dơng dài về cái vấn đề công tử, dầu ông mà không lo đến thì cũng chẳng khi nào sanh ra trường ngôn luận đó bao giờ. Ông Bá-ngộ-Mai và phận hèn này dầu muốn nói đến việc chi cũng tỏ cho nhau biết trước mà tương luận cùng nhau, chớ không phải như đũa vô tâm hề thấy đầu thì nói đó.

Trần-quang-Minh

### Tình đời hay xây đổi

Gã n cuộc đời diên hư tiêu trưởng là ấy là thường, tứ tuổi còn xuân, đầu dìn xươg rầnz: tình đời xữ vẹn, sự lý sao thông, song vì tứ tánh hay ghé mắt thấy chỗ kia xem chỗ nọ, thấy cuộc đời xây đổi, cố hóa vức, vức hóa cón mà bất ghé bất gồm. Nêhi như trái đất, nào ai có thấy xây đổi đi đâu, song cũng còn xây xây đổi đổi, lại có lúc nghiên chình. Còn như mặt trăng là oái ánh, sáng khắp Hoàn-Câu cũng còn có khi tròn khi khuyết, khi tỏ khi lờ, hưởng chi cuộc đời ai mà khỏi suy khỏi thạnh. Rất đổi như Hàng-Tin xira còn phải khóa ha chi nhục thay, hưởng chi nay mà chẳng có kẻ vầy người khác. Nếu chẳng có tam phẩm chi nhơn thì sao cho biết ai thấy ai tứ, ai khó ai giàu; chi ư chữ nhục vinh chính xét, thì bực thượng-lưu, trung-lưu sắp đến hạ-lưu ai lại không chán biếu. Ôi! tứ lại thấy trước mắt tứ, nhiều vị vì quýếu cao thượng, đặng sự xiàu sang rồi thì là rần nói rõ, gá nói phụng. Thế mà những kẻ xu thế phụ quyền, dạ dòn bả n phải. —Hỏi sao mà dạ dòn bả n phải —Thưa phải đó là phải trước mặt, phải theo thời, theo thế, chứ thế cùng thời tận rồi, thì có phải gì đâu. Than ôi! nếu vậy thì cái khi phải, khi quý nấy, át đến hậu nhựt rồi thì là cũng bằng nhay đó.

Sách xưa còn nói: «Thiên-dạ tuần hườn châu nhi phục thủy» thật là phải lắm.

Hỡi ai ơi! xin khá nghĩ cho cùng.

NGỌC-DIỆP

### Nhàn đàm

Một ngày kia trong lúc chuyện vắn GIẤY bèn trách VIẾT rằng: anh nấy thật là khá ở, ngoi thân tôi da thịt trắng tươi mịn-màng biết mấy, cũng chẳng cần cơ chi đến anh, sao anh nờ dành đem mực thoa cùng, làm cho có vằn có vện kó coi quá...!

—Chú mày chỉ biết trách mà không biết xét: da thịt chú mày trắng, mịn, đẹp, phải chút.; nhưng mà nếu ta không đem mực thoa lên để nói những điều ích quốc lợi dân, những văn hay chuyện ngộ, thì thân chú mày tuy trắng đẹp, song nào có giá trị gì...?

—Ich quốc lợi dân thì tôi chịu; song có nhiều khi anh đem những câu châm-khuy ngạo-bán người nấy người nọ, thì anh mới nghĩ cho sao...?

—Cái đó là một tay duốt sáng, một vị thuốc hay, làm cho người biết điều tệ mà tự hối sửa mình, vì ở đời ít ai biết dặng lỗi của mình làm, tục ngữ Langsa có câu: *On ne voit pas la poussière dans ses yeux*, để ai thấy rất trong con mắt mình dặng, cũng phải nhờ người khác chỉ giùm cho; nếu lời châm-khuy, câu ngạo-bán mà được cho người ăn năn sửa thói tệ, há chẳng rằng hó ích cho người ru...!..?

Bến đây GIẤY hết cái nĩa, VIẾT bèn lát đầu mà than rằng: Ôi! làm phải chẳng thấy ai khen, bằng có châm-khuy công-kích một đôi điều cho người hay mà sửa tệ, thì thấy có kẻ bươi-móc chê-bai cũng là lạ cho...! Thật là ở đời rất khó...!!!

Hứa-Xương

### Văn uyển

#### CÁI MẶT TRỜI

Hình xem tuy nhỏ thế mà to,  
 Một tấ n lòng son nhuộm bốn mùa.  
 Hé cửa kiến khôn non nước chói,  
 Bờng con mắt nọe đất trời thua.  
 Cờ đời dân bẻ xe n không ngáu,  
 Cái cuộc vắn xây, thấy đá thừa.  
 Thửc tình năn châu trên thế giới,  
 Dạy mà nông ná bưc tranh đua.

#### CON TÂM TỰ THUẬT

Xấu mặt như mình n. h. ch. x. o. n. g.  
 Giúp đời ngày tháng quán chi thân  
 Chính mình với nước đ. r. t. r. m. t. r. a. n.  
 Rút ruột gi. a. n. t. o. r. bi. e. t. m. y. v. o. n. g.  
 Chỗ ở ch. a. c. a. y. k. h. o. n. g. b. o. p. h. a. n.  
 Bữa ăn mi. e. n. g. l. a. c. u. n. g. n. o. l. o. n. g.  
 Thế tình riêng nghĩ (th. e. m. n. g. a. o. - n. g. a. n.  
 Âm c. a. t. m. y. n. g. u. o. i. b. i. e. t. x. e. t. c. o. n. g.?

T. Q. Tiên

#### CON YẾN

Cũng loài động vật, cũng loài chim,  
 Ta nhám mình ta nghĩ cũng xinh;  
 Ngày tháng đưa thoi mi. e. n. g. t. h. y. k. h. i.  
 Đi về mặt mặt cảnh dương xuân.  
 Nghi. e. n. m. i. n. h. x. u. o. n. g. đ. a. t. m. a. u. n. h. u. r. n. h. a. n.  
 Chớp cánh lên trời l. e. t. o. t. e. n.  
 Li. e. c. - t. h. y. n. h. o. n. t. i. n. h. c. u. o. i. v. o. b. u. n. g.  
 Ăn sao nước mi. e. n. g. c. u. n. g. a. n. đ. a. n. h.

Lại-thành-Thập

#### BÌNH-THỦY DƯ NGỌN

Dậm ngàn trời gót b. a. o. đ. o. i. b. a.  
 Bình - thủy dạo chơi thú mới là.  
 Ngoài rạch hình qui c. o. n. m. y. k. h. o. m.  
 Bên v. a. m. n. o. c. p. h. u. o. n. g. đ. u. o. c. n. a. m. t. o. a.

Sớm trưa chài lưới người thông thả  
 Ngày tháng nông tang kẻ lại-qua  
 Cảnh lịch bốn mùa xem lợ về  
 Ra về còn hẹn ở lòng ta

Hứa-Xương

### Nam.kỳ thời sự

#### Giá bạc

Thứ sáu... ngày 22	Avril.....	6 190
Thứ bảy... ngày 23	Avril.....	6 80
Chủ nhật... ngày 24	Avril.....	id
Thứ hai... ngày 25	Avril.....	id
Thứ ba... ngày 26	Avril.....	id
Thứ tư... ngày 27	Avril.....	id
Thứ năm... ngày 28	Avril.....	id

#### Giá lúa

Lúa chở đến nhà máy mỗi tạ 100 kilos là:

Thứ sáu ngày 22	Avril.	3 40	tới 3 65
Thứ bảy ngày 23	Avril.	3 35	tới 3 65
Chủ nhật ngày 24	Avril...	id	
Thứ hai ngày 25	Avril...	id	
Thứ ba ngày 26	Avril...	id	
Thứ tư ngày 27	Avril...	3 40	3 65
Thứ năm ngày 28	Avril...	3 40	3 70

#### cantho

##### RỦI-RO VỀ XE HƠI

Chiều bữa 23 Avril nấy, lúc 5 giờ tan học, một cái xe hơi số 1344 chạy đến khúc queo đường nhà-thương, học trò thấy bèn nép trong lề đường mà tránh, thỉnh linh xe hơi lại rần vô lề đường, đụng gậy cây vông, c. a. n. g. nhám một đứa học trò 11 tuổi. Thương tích: nơi ống chơn tả bị tét một đường thấu xương, trên đầu và trong mình bị đập trầy. Thương tích tuy trọng, song tưởng cho tánh mạng đứa học trò nầy chẳng đến đổi phải bại. Cũng là may thay...!!!

Sở tuần-thành bay tin đến báo dục

có dạy đem đũa nhỏ vào nhà thương dưỡng bệnh; còn tên sếp-phơ điếu về bắt lấy án-kết giải qua Tòa.

Đôi lời lược-luận. — Thấy sự mau và nện của xe-hơi ai cũng muốn đi, song nghĩ đến sự rủi sự hại của nó mà khá bầy khá cụ. Các báo tây, nam mỗi ngày đều có đem tin rủi-ro ghê-gớm của xe hơi, phần nhiều thì bởi nơi sự vô ý sự ý-tài của các người cầm bánh mà ra. Hẳn thật vậy: mọi người ai cũng thấy ai cũng đi vào tri cái tai báo-thắng của mấy cái xe-hơi thật là mau, thật là tiện thật là đẹp, thật là... Còn khá ở khá ty cho những kẻ ý tài, dụ dỗ, báo háng, xem mạng người nhẹ quá lông, không kể luật công trước mắt.

**CHÉM CHẾT**

Ngày 23 Avril tại làng Nhơn-ai (Cán-thơ) có xảy một vụ sát nhân có tích như sau đây: Nguyễn-văn-Ứng 23 tuổi là cháu kêu Lê-v-Thuộc 46 tuổi bằng cậu. Thuộc thiếu Ứng 5\$80. Ngày đó 24 Avril lúc 6 giờ chiều Ứng kêu Thuộc về nhà của Ứng mà đòi số bạc thiếu (2 nhà ở cách nhau chừng 200 thước tây) Cậu cháu cãi lầy với nhau một hồi sao đó không rõ? Ứng nổi xung xách dao lớn chém Thuộc một dao vô bụng đứt bao-tử và lá gan. Tri hô lên, láng giềng hay đến bắt tên Ứng và chở tên, Thuộc ra nhà-thương, song Thuộc bị thương rất nặng chưa kịp đến Nhà-

Thương, thì tách mạng đã tu du tử hi. . . Chẳng cần nói, lẽ khán quan chúng rõ sát nhân quả tội, Thuộc bị giết, Ứng lẽ nào được thông thả sao? Nên chi: Hòn Tòa dạy đem thầy tên Thuộc cho quan Thầy mổ khám vết-tích, còn tên Ứng thì vào khám ngó chờ ngày phân xử.

**Tay Ninh**

**HOẢ HOẠN**

Trong đêm 22 Avril lúc 2 giờ khuya, có xảy ra một đám hoả-hoạn rất to tại chợ Tây-Ninh thiêu hủy trót 20 căn phố.

Duyên cớ bởi đâu mà ra chưa rõ chắc song sự hao tổn trong cuộc này phỏng tính chừng 30.000 người bạc. Mạng người vô hại.

**Salgon**

**GIAN HÙNG QUÁ**

Tên Nguyễn-văn-Đoàn lối cuối tháng Decembre năm ngoái lừa một người kia hết 8000\$ bông vải trốn ra Thượng-hải làm việc ở nhà băng.

Đến nay mới tiệm ra, có giấy bắt anh ta về

Đe n lên khán, còn vợ thì về nhà của anh ta tại Phú-mỹ (Giadinh). Kể đó M. Jean Frasse ở dưới tàu Dalny lên cứ bốt rằng có người ăn cắp của y hết một cây kim vàng có gắn xoàng, một cái giấy 10.000 roubles và một cái giấy 5 roupies. Y nghi cho hai vợ chồng tên Đoàn lắm.

Thật vậy, sở nghi ấy chẳng còn lắm, xét đó hành lý của vợ anh ta thì kiếm được cây kim vàng còn bạc tiền đâu mất

**sadec**

**MAN GÓI THẦN XONG**

Cách được một tuần nay cô Trần-thị-C. con gái của ông H. tại làng Tân-lộc (Lai-vong) đã mang gói thần xong, song đây chẳng phải là lên ngang mà tức là theo thằng Liếp lên cù lao, làm việc rùm tai thiên hạ.

**Oan truyền Ngọc-Hạnh**

(Lụy vì tình)

par Trương-quang-Tiền

V

Má hồng dễ tủi cho ai,

Đời người như thế có hoài uổng công.

(Tiếp theo)

Lẽ cố nhiên, không đời Thu cũng đi, là vì khác bạc quá mà ở chịu sao cho nổi. Chàng mà nhứt định trốn đi đây là cùng bởi dóm thẩu đảo nhân tình, thật không còn một máy nào mà gọi rằng nàng tương đến thân hèn, bầu ngờ không tình cũng nghĩa. Thu nằm đêm suy nghĩ, nỗi riêng như chỉ rơi nước khóc hồ người cười cũng lờ cười, tương mấy đoạn sứt sùi mấy đoạn.

Bởi vậy cho nên: chàng mới thừa lúc vắng thoát khỏi nơi nọc ráng miệng hùm thoát được rồi bước ra đi lòng lại dằn lòng: một lần như vậy cho biết, từ rày sắp tới cũng nên dưng nghe, dưng nghe theo cái lưới không xương, dưng tham lục tiếc hồng mà chết. . .

Từ ngày mà Thu trốn ra rồi, chẳng biết sao, cứ hám hám muốn giết, giết cho dặng Ngọc-nương, thế cùng nàng chẳng đợi trời chung, chờ cứ để mà ăn-ấp cái sâu cái khổ, cái oan-khức trong lòng hoài, thì có ai mà rõ biết cho ta, cho hay: trên-tuy có nguyệt minh, nhưng

mà: nguyệt nao chiếu phúc bốn chi hạ. Thật vậy! cũng bởi nguyệt nao chiếu phúc bốn chi hạ, cho nên thằng Thu này, mới ra thân sống dọa thác dài, trót dục chăm chăm đá lấm tay, ngó mà rửa rửa hoai không sạch.

Càng trải-trọc ruột càng như dao cắt, càng nghĩ suy càng tức tới lòng, chẳng biết phải ma dắc lối hay là quỷ đem dưng, cho nên: cứ tìm chốn đoạn trường mà đi. . . Ấy mới biết: biển tuy sâu, nhưng mà, biển có đáy muốn dò còn dặng, tấm lòng người nham hiểm khó lường thay, này Ngọc Hạnh! thời thời ta cũng nguyện cùng mi: thà chẳng chung đạp đất đợi trời, người dưng thế kẻ tuyển dài cho rặng. Thế mà biết sao? mạng như chỉ trong, thêm nỗi nàng phong gấm xử là, trót năm chưa bước căng khỏi nhà, sớm chi tới không ra khỏi cửa.

Thu liệu hết phương, lo hết kế, nhưng mà lo liệu cũng không ra, lúc này ngoài sự chắc lưỡi căng răng, châu mày tím ruột thì chàng chẳng còn biết chi nữa. Ngơ-ngơ ngẩn-ngẩn, như đại như ngày, nhờ nhà quen dùm đồ thàng ngày, chẳng phải dùm đồ dặng mà dấp nỗi thắm, lấp mạch sáu, không! chắc không phải đây chỉ là dùm-đồ dặng thừa cơ, đầu hạ sát nàng rửa hận.

Một đêm kia Thu nằm trầu-trọc, chẳng biết sao, ngủ không dặng, mà thức lại xốn xang, cứ thờ ra thờ vào hoai, thêm bóng trăng dọi dọi, dưng nhắc đến việc riêng mình, nhắc đến nỗi đau đau, khiến cho người buồn lại gặp cảnh chẳng vui, xót lòng dòi đoạn. Lẽ cố nhiên, nằm nhà mà trần trọc, thời thì!

thả mướt cỏ giải khuây, mà bây giờ mới biết mướt cỏ xi đây — theo ý tôi tưởng nếu chẳng làm thì — chẳng chẳng mướt cỏ xi khác nữa là thả theo mấy cái khách phòng, coi hoa cưới với nguyệt.

Thật vậy! những bợn đa tình, gió trăng lưng tôi, thì có cái thú nào là thích hơn thú ấy, còn có cái vui nào là quá cái vui này, vui mà lãng-lộc đá, mà mê mẩn đời, vui đầy thán, cười trót đêm, vui cho đến trăm ngàn đó một...! Tình vậy nên Thu lấy áo mặc vào, rồi bước vào vui giải muộn.

Đi cho đã thế rồi, không phòng nào là không lên, không nơi nào là không tới, tâm vui nhưng mà vui không dưng, không phải chốn đóng không môn quạnh. hay là cũng cốc thắm sơn chi mà nói chẳng vui, vui thật! có đâu mà vui bèo xứ Saïgon, ngựa xe như nước, áo quần như nêm, cũng dập diều là gió chành chim, lớp Tống-Ngọc lớp tìm Tư-Mã. Thế mà cái vui này là vui của khách phong lưu, của phường sơn phấn, chớ đối với Thu thì chính là một cái bề thắm không bờ, một cái sáu xuân vô hạn.

Đồng hồ chợ gõ mười hai giờ, chàng dực mình, biết canh đã khuya rồi nên mới lần bước trở về, lúc ấy tiếng xe ngựa vẫn tanh, trên đường khách tới lui cũng bớt. Cảnh trông ra như về, trăng trong gió mát một màu, còn đang ngấm cảnh ấy cảnh tình này, bên đường bỗng nghe có tiếng người kêu: " ANH HAI! ANH HAI! đi đâu khuya lắm vậy?"

(Sẽ tiếp)

### Lời rao

Lời rao cho bơn dân đặng hay: kể từ ngày 21 Avril 1921 thì kinh Đốc-phủ-lliển đã lo đảo thêm. Cấm tàu thuyền không được đi.

Chừng nào rồi, sẽ có giấy cho hay.

Sadeo, ngày 24 Avril 1921

Ký tên: Quan Chánh Tham-biện

### Thuốc trừ chuột rất hay

Mới đây người Langsa mới bày ra một thứ thuốc nước kêu là «Le Ratinol» để thuốc loài chuột rất thần hiệu. Thứ thuốc này dễ trộn với cơm, hoặc bánh mì, sữa bò, nước đường cùng các vật thực mà chuột hay ăn, rồi cho chuột ăn trong 5 giờ đồng hồ sau khi ăn thì chuột phải chết. Một điều tiện là một mình loài chuột ăn nhấm thuốc đó thì chết mà thôi, còn các loài vật khác: chó, mèo, heo, gà ăn nhấm thì vô can, nên dễ dùng mà thuốc chuột khỏi hại lây đến loại vật khác và người ta ruồi ăn nhấm cũng vô hại. Một ve nửa litre giá 1\$20 phụ thêm ba cent tiền gởi

Thuốc này ở Đại-Pháp người ta đã thí nghiệm nhiều lắm đến được thần hiệu, ở Saigon, Gia-dinh, Chợ lớn cũng có thứ rồi, thật chẳng sai lời chút nào. Có trừ bán tại Nhà-in Hậu-giang Cánh-thơ muốn mua xin viết thư cho M. Trần-dắc-Nghĩa Directeur de l'Imprimerie de l'Ouest à Cánh-thơ thì thuốc sẽ gởi đến cho

### La-văn-Trọng CANTHO

Bán sỉ và bán lẻ các sắc hàng tơ lụa, hàng Tây, hàng Tàu, lãnh, xuyên nhuộm tại Cao-lãnh. Hàng Bắc-kỳ.

Lương, bông, xuyên, the, lụa v.v...

Lãnh rộng may áo giá từ 6\$50 tới 7\$50 một cây.

Lãnh hẹp mỗi cây hai quần giá từ 6\$00 tới 6\$50.

Vải may mùng trắng và ngộ lấm một cây 20m40 khổ 0m80 một cây may được một cái mùng bề dài 2m00 bề ngang 1m60 chừa cửa 0m80 giá từ 5\$00 tới 6\$00 một cây.

Mền tây bằng lông chiên nhiều cỡ lớn nhỏ giá từ 5\$00 tới 20\$00 một cái.

Dù dờn bà các thứ màu, hột-gà, tiếm lá cây, nu, trắng giá từ 2\$40 tới 3\$40 một cây. Cũng có nhiều thứ dù dờn ông.

Có nhiều thứ satin đen và màu may áo dài rất đẹp giá từ 14\$00 tới 20\$00 một áo dài.

Nón ul feutres và nón casques đủ kiểu giày bottines de 1, và 2, hoặc hai màu. Giày bà, dép Bắc-kỳ. Đồ thứ đèn tây chường đá, chường đồng, đèn manchon.

Chư quý khách ở xa muốn lấy kiểu hàng (échantillon) hỏi giá, hoặc muốn mua món chi, cứ tính viết thư cho tôi thì tôi sẽ tính giá thiệt nhẹ, vì đã có giá riêng lính cho bạn hàng chẳng hề tính vào bao giờ.

Hàng gởi theo cách lãnh hóa giao ngân (Contre remboursement).

Nếu gởi tiền trước thì sẽ được trừ tiền huê hồng 2% về cái phấu tiền trả trước đó.

Gởi thư đế: La-văn-Trọng  
Đường Kinh-Lấp  
Cánh-thơ

### Tôi chịu lãnh

Tôi chịu lãnh cất nhà, phố, bán đá cát Núi Sập chở đến tại bến. Lãnh mua và bán lại các vật dụng, như đồ nữ trang, giấy cầm đồ, đồ bỏ trong nhà quần áo hoặ: mới hoặ cũ, tất một lời là: những món nào mà quý vị hết muốn bán dùng, thì xin đem đến tôi mà thương nghị.

Tiệm tôi ở gần nhà việc Tân-an (Cánh-thơ) có bán đủ các thứ thuốc tây trị các chứng bệnh và đồ cân dùng theo cuộc vệ-sinh.

Vậy kính mời quý vị, nếu có việc xin cỡ cấp đến nhau, gọi là chẳng phụ lòng người đồng bang trong bước đường thương mại.

LÊ-KIM-ĐÌNH  
(Cánh-thơ ville)

### Máy vẽ hình mới bày

Người ta mới bày ra một cái máy vẽ hình rất tiện, hình nhỏ muốn vẽ ra lớn hay là nhỏ hơn cũng dễ, tự ý mình vẽ máy lên cao thấp. Lấy 1 miếng bích gắn vào từ nhiên lấm kiến trong máy đợi hình xuống giấy, mình cứ cầm viết cứ theo nét cái hình mà đó thật là dễ lắm

Có bán tại nhà-in Hậu-giang Cánh-thơ mỗi cái máy giá 60\$.00-Ai muốn mua hoặc xem cái máy đó, xin đến nơi M

Trần-dắc-Nghĩa Directeur de l'Imp-ri-rie de l'Ouest à Cánh-thơ.

### Cáo bạch

Chúng tôi có một tiệm hiện tại ở V. HAT-LONG tại đường d'Adran số 115 nhằm góc đường Olier số 1 để sửa lại Lito Landi đèn Manchons xe máy, sắt, máy đánh chữ, máy hát và máy may, bó g cùng các thứ đồng hồ, và v.v. Lại cũng có bán Manchons, Cigarette và dầu Essence. Những thợ và máy móc sắp đặt tại tiệm làm được các việc theo ý quý ông giao cho chúng tôi. Mỗi khi quý quan có đám tiệc chi mà muốn chiring đèn trong nhà cho sáng thì chúng tôi cũng làm được; miếng là cho chúng tôi hay trước.

Thơ và mandat xin để như vậy:  
 Nguyễn-vân-Chau  
 115, -Rue d'Adran  
 Saigon

### Tiệm khắc con dấu



Kính trình cùng quý khách đặng rõ: Tiệm tôi trước ở số nhà 85 đường Catinat và số 130 đường Pellerin, như sau lúc châu chừ quàn từ chiều cổ thì công nghệ của tôi đã thành hành bấy lâu nay. Vậy tôi đã dọn lại số 96 cũng đường Pellerin vẫn chuyên nghề khắc con dấu đồng, cho-su, bán-đồng, bán đá cẩm thạch để mộ, có bán đồ các thứ con dấu Tây gửi lại, như là Dateur, Numéro-teur, Fototeur, Composteur, etc...v.v.

bán đồ phụ tùng theo cuộc con dấu giá rẽ đồ tốt mà làm mau, có in Catalogue để gửi cho quý khách nếu quý khách muốn cần dùng kiểu nào thì xin gửi thơ cho tôi lấy Catalogue lựa kiểu mà dùng tôi sẽ hết sức làm cho vừa ý các quý khách.  
 TRAN-DUY-BINH  
 Graveur—96 Rue Pellerin—Saigon

### An phong

Bijouterie-soieries de Chine  
 et du Tonkin  
 CAOLANH

Kính trình cùng lục châu Quý khách đặng rõ: tiệm tôi mua bán hơn năm năm bán ròng hàng tàu, những là vân xuyên lảnh nhiều, cùng là hàng vườn, nhuộm đen diệu lảnh thật tốt, không hề trở, tôi chắc ý, vì tôi mua bán đã lâu, nên tôi hết sức lựa chọn thợ nhuộm, nhuộm tốt và hớt chăm tốt, nên các nơi khác không thể bì kịp hàng của tôi, và giá tôi bán lại rẽ. Còn đồ mặc trắng như là: áo chầu, hoa tư các, cũng xá lục soạn bác thảo, lục soạn thượng hạ đều có đủ thứ, còn hàng bác như, băng the, lương-trục đủ thứ, tôi làm tại Hà-nội, như quý khách muốn mua vật chi dùng xin gửi thơ đến, thì tôi sẽ gửi đồ lại liền, như vì nào muốn mua nhiều mà bán, tôi tính giá rất nhẹ, hàng tôi gửi contre remboursement.

Cao lảnh: Nguyễn-xuân-Trước  
 Cầu bạch

### Có bán

Tại Garage Central de l'Ouest Cánh  
 5 Cái xe hơi mỗi cái giá 3.900\$  
 2 cái hiệu Mitchell 6 máy  
 1 " " Chalmer 6 " "  
 4 " " Davis 6 " "  
 " " " Réo 6 " "

CÓ BẰNG CẤP CỦA HỘI ĐẤU XẢO MỸ-NGHỆ HANOI BAN KHEN  
 DIPLOME DE MÉRITE - EXPOSITION DES BEAUX ARTS DE HANOI 1920  
 Cordonnerie - Chapellerie - Tonkinoise  
 GRAVURE SUR MÉTAUX ET MARBRE

## NGUYỄN CHÍ HÒA

83 Rue Catinat Saigon



Kính cùng QUI-VỊ đặng rõ. Tiệm tôi có 30 thợ BẮC-KỲ giỏi ĐỒNG GIÀY, LAM-NON theo kiểu ÁU-CHÂU kim thời. GIÀY đóng bằng DA-TÂY hết, NON làm bằng CÂY-MÓP thiết nhẹ, lớp NỈ-XÂM, BỐ-TRẮNG VÀ BỐ-VÀNG đủ kiểu. Tôi cũng có thợ KHÁC CON-DẤU ĐỒNG VÀ CHẠM MỘ-BIA ĐA CẨM-THẠCH ĐỀ MÃ. Tôi đã BÁN-SỈ đi LỤC-TINH thiết nhiều, đã có nhiều vị rất tin cậy và khen ngợi NON VÀ GIÀY của tôi làm thiết kỹ càng và giá lại rẽ hơn chỗ khác nữa. Tôi cũng có BÁN GIÀY-DA ĐA LĂNG GIẾP DA-LĂNG VÀ NHUNG đồ màu GUỐC BẮC-KỲ SƠN-ĐEN QUAI-NHUNG QUI VỊ xa xin viết thơ về thương nghị tôi sẽ báo âm lập tức có giá BÁN-SỈ riêng thiết rẽ xin chừ tôn chiếu cố cho việc buôn bán của ĐỒNG-BANG ta được thành lợi trong lúc cạnh tranh này tôi hết lòng cảm ơn.

NGUYỄN-CHÍ-HÒA, Kính mời

### Tiệm Hòa-mỹ Caolanh Có trữ mấy món hàng này tại Nam-Bác-Ai Trồn

Bốn hiệu có bán đủ thứ hàng tàu hàng tây, hàng bắc, và hàng vườn cũng có rượu tây đồ hộp đồ cân và đồ tạp hoá, bán sỉ và bán lẻ bốn hiệu xưa nay chuyên một n. hệ buôn bán, cho nên những hàng lựa-lựa của công lựa chọn chỉ kỹ-lưỡng. Và rất dày công nhuộm, làm cho nên dùng lâu càng tốt chẳng hề phai màu bầu chừ quý vị, muốn mua đồ bán lại, hoặc gia dụng xin gửi thơ quyết vào bốn hiệu sẽ lập tức gửi liền khi hàng đến chất là đặng vui lòng quý-vị. Hàng dịnh gửi contre Remboursement đem bạc đến nhà thơ lảnh hàng.  
 Quán nhơn: Huỳnh-đắc-Nghĩa kính mời

- 1— Các thứ rượu Tây, rượu Gam Qui cực tươi.
  - 2— Giày nón của Annam làm.
  - 3— Đồ hộp, hiệu Exquises, Arachides.
  - 4— Các thứ thuốc của M. Nguyễn-khắc-Kiểm ở Tam-Binh.
  - 5— Xà-bông đen, hiệu con rồng và xà-bông con ngựa một sừng.
- Có bán thuốc: «Vạn-linh-Tê» « Nam-hoàn-tê» và «Trương-sanh linh-dược»  
 Có cho mượn phòng ngủ nữa, xin đóng bảo chiểu cố.  
 Tiệm Nam-Bác-Ai vững vàng, nhờ ơn quý-vị, đồng bang tương tình  
 Cửa tiệm NAM-BÁC-AI LÊ-MAI

# DỒNG HỒ HIỆU "LIP"

Đồng hồ mà người ta hay kiếm mua là đồng hồ hiệu "LIP"



LA MARQUE FRANÇAISE  
Montres de Précision  
EN VENTE CHEZ LES BONS HORLOGERS  
Exiger la marque LIP sur le cadran

### SAO VẬY?

Vì máy nó tốt lắm, nó chạy đúng, chắc và lâu hư, khỏi tốn tiền sửa mãi như các đồng hồ khác

### SAO NỮA?

Vì nó là hiệu Langsa và giá nó rẻ lắm.



MARQUE FRANÇAISE CADRAN LUMINEUX  
En vente chez les bons horlogers  
Exiger la marque LIP sur le cadran

### THIỆT KÔNG?

Mua thử một cái dùng, hay là hỏi thăm những người đã có sẵn đồng hồ hiệu LIP thì biết.



MONTRE-BRACELET EXTENSIBLE POUR DAMES  
Platine, Or, Argent, Plaque or.  
EN VENTE CHEZ LES BONS HORLOGERS  
Exiger la marque LIP sur le cadran

CÓ TRỪ BÁN TẠI:  
Hàng LES GALERIES DE LOUEST là hàng HẬU GIANG  
DƯƠNG HÀNG Saigon, My tho Cantho và Trávinh,

## Thuốc điều hiệu globe (TRÁI ĐẤT)



Có gói 10 điều

Có gói 20 điều

Hút đã ngon, để dành lâu được không mốc, không mục.  
Tại Hàng DENIS-FRERES có trữ bán

## LOI RÀO

Kính cùng lục-châu đang có tại nh. In Hậu-Giang Cán-thơ, có bán sách chữ quốc-âm để giúp cho Hương-chữ có quyển thi hành như trường-tòa.

Sách này có 156 trường và có đủ kiểu yết thi lợi truyền-rao, của ông DƯƠNG-VAN-MÊN mới soạn.

Giá mỗi cuốn là..... 3\$00  
Tiền gởi..... 0.24

xin viết thư đến nhà in Hậu-Giang An-thơ mà mua

## Nhà máy xay gạo

TẠI CHÂU THÀNH CANTHO

Tại nhà máy này có xay và trữ gạo trắng bán lẻ và bán tạ. Gạo xay ra có nhiều hạng tùy theo giá.—

Trong lục-châu, chừ vị nào muốn mua hoặc nhiều hoặc ít, xin viết thư mà hương nghị.

Décortiquerie de Gautho

## Quảng tài Thanh

Tiệm đồng ghe và sửa ghe ở bên kia sông, gần cột giây thép vòm CANTHO  
PHÙNG-CHIÊU— CHỦ TIỆM

Kính cùng quý vị đồng hương, nay tôi mới lập một trại đồng và sửa ghe có sẵn ụ và bè tiện bề tra và kéo ghe. Tiệm tôi cũng có bán các thứ cây cưa đủ thước tất mà tốt giá lại nhẹ hơn các nơi.

Chủ tiệm này biết lễ nghi của người An-nam nên liếp rước quý vị vừa lòng luôn luôn chủ tiệm này khi trước có làm chủ sự tiệm cưa hiệu là Quảng-tài-Lai, ai ai cũng biết rằng người ấy biết chiều hiểu đãi sự bạc nào

Xin quý ông quý thầy có cần dùng mua cây cùng đồng hay là sửa ghe đến tiệm Quảng-tài-Thanh thì rõ.— Cái xin quý-thầy thương.

Nay kính cáo.

## TIỆM

## Trương-văn-Hanh Sadee

Có bán xe máy mới và đủ đồ phụ tùng xe máy và sửa xe. Lành thập mươu đèn khí đá (carbure) theo cuộc quan, hôn, tan, tế, kỷ yên, Tân gia, hạ tạ, khăn đen hàng hiệu tây và khăn bông tốt thượng hạng, bán mới và bán lẻ có ruột xe máy hiệu Michelin, giấy bìa để đồ cỡ đồng theo kiểu kim thời. Qui ông ở xa muốn mua đồ phụ tùng xe máy, thì đi thư cho tôi. Tôi sẵn lòng ký lượng mà gởi contre-Remboursement nghĩa là đồng bạc nhà thơ mà lãnh đồ và tôi cho giá đồ phụ tùng in sáng bằng chữ quốc-ngữ (Prix courant)

Trương-văn-Hanh.

Cáo khải.

# HÀNG HẬU GIANG

vốn đăng 1.000.000

Hàng này của Langsa và Annam dùng vốn lập tại Cánh-thơ. Có trữ đủ các thứ hàng hóa vật dụng. Nội tắc một đặc là tại Saigon có môn chi thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt. Cũng gửi hàng cho các xứ xa; ai mua món chi xin viết thư này cho Hàng, thì Hàng sẽ gửi hàng lập tức. Xin quý vị đến xem Hàng chơi thì rõ.

**Rượu rơm hiệu Stella**

Làm rỗng hẳn miá.

Có bán lẻ, bán sỉ và cho lãnh về bán lại khỏi trả tiền trước.

## Máy vẽ hình mới bày

Người ta mới bày ra một cái máy vẽ hình rất tiện, hình nhỏ muốn vẽ ra lớn hay là nhỏ hơn cũng được, tự ý mình vẽ lên giấy rồi dán vào tờ giấy vẽ, mình cứ cầm viết cứ theo nét cái hình mà đó thật là dễ làm.

Có bán tại nhà in Hậu giang Cánh-thơ mỗi cái máy giá 60\$. Ai muốn mua hoặc xem cái máy đó, xin đến nơi M. Trác-đắc-Nghĩa Directeur de l'Impri-rie de l'Ouest à Cánh-thơ.

## Sách mới

Tại nhà in Hậu-Giang (Cánh-thơ) có bán sách mới in rồi như: sách "Khuyến-sĩ ca" của M. Lê-trung-Thu thì rất hữu ích cho trẻ em, vì đặc đó 10 thiên số và BỐN PHẦN CON TRẺ-PHẢI CỬ XỨ CUNG NGƯỜI TRƯỞNG THƯỢNG; còn truyện "Hồn Tơ-Nguyệt và Ngủ-Phụng Lầu" của M. Trần-văn-Hương tích đặt để rất hay và ngộ.

Chư vị nên mua xem, trước là thấy đều tẻ mà chưa, sau cũng được giúp vui giải lạc.

Giá bán mỗi cuốn

sách "Khuyến-sĩ ca".....0\$25  
truyện "Hồn Tơ-Nguyệt".....0 10  
Truyện Ngủ-Phụng Lầu.....0 20

Ái mua nhiều sẽ đăng tính giá sẽ ơn

Nhà in Hậu-Giang kính cáo

## Xin ghé mắt

Kính trình cho lục-châu chư-quân từ rõ tại nhà in Hậu-giang Cánh-thơ có trữ bán đồ phụ tùng như: giấy, đèn rữa bình, carton dán hình 6 1/2 x 9; 9 x 12, 13 x 18, nước thuốc rữa bình. v. v.,

Có máy viết hiệu «Smith Premier» n°10 tốt nhất hạng, máy viết hiệu «Virotyp» giá tính rẻ luôn, xin đồng-bang chiếu cố. Nay kính cáo.

Trác-đắc-Nghĩa.

Quản-lý: Ấn-quán An-Hà Cánh-thơ

## TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU TÂN-PHƯỚC

Đường kinh lập Cánh-thơ

## NGUYỄN-NGỌC-NỮ

LÀ CHỦ TIỆM

Kính lời cho quý ông, quý thấy rõ tiệm tôi làm bánh mì rỗng bột mì tây mua tại hàng bán bột tốt có danh tại Saigon.

Bánh của tôi mỗi ngày ra 2 kỳ: 1 kỳ 4 giờ sáng, và 1 kỳ 2 giờ chiều. Cách làm sạch sẽ, bánh thì để trong tủ kín, có rỗng nước kiến lên không dăng, ruồi bu không được lại khỏi ai sờ tay dơ, ai muốn mua ở nào thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

Xin có lòng chiếu cố giúp hàng đồng bang trong cuộc thương mại.

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

## Muốn mua mật ong

Ái có MẬT ONG muốn bán mấy tạ xin đến nơi Bón-quán

An-quán An-bà Cánh-thơ

Kính cáo;

## Cáo bạch

Kính tỏ cùng chư quý vị: Tại nhà in Hậu-giang (Cánh-thơ) có lãnh đủ các kiểu Catalogue có hình (Catalogues illustrés) như đồ phụ tùng xe máy, các thứ đèn đồ dùng trong nhà và đồ ăn bàn (vaisselles).

Bản hiệu mới mua nhiều clichés tốt. Vậy chư quý vị muốn cần dùng xin-gửi thư thì bản hiệu sẽ gửi hình kiểu cho mà xem và sẽ tính giá thiệt nhẹ hơn các nơi.

Nhà-in Hậu-giang  
Kính cáo

## Entrepot de Vinhlong Nguyễn-thành-Điêm

### IMPORTATION EXPORTATION

BÁN SỈ VÀ BÁN LẺ

Hàng tạp hóa—Đồ hộp hiệu "Cassegrain"—Bánh mì hiệu "Lefevre-Utile" Rượu chác và các thứ rượu mạnh hiệu tốt. Đồ tân chế theo kiểu kiem thời: Dầu thơm— Savon "Cadum" Áo Chemises của nhà chế tạo riêng hiệu "La Mondiale"

XE MÁY VÀ ĐỒ PHỤ TÙNG XE HƠI— VỎ XE HƠI HIỆU "GOODRICH"

Ở Bắc-kỳ (Tonkin) đều có lại thường hàng hóa như sau này: Bàn ghế kiểu (Touret): Ghế xích-đu -- Ghế có đu (Fauteuils) Ghế ngồi (chaises) và đồ để phòng khách vân vân.

Rương đi tàu, đồ-nón, valises đồ vật dùng theo cuộc đi đường yên ngựa và đồ bắc kẻ (thầy đều bằng da thuộc)

GIÁ NHẸ HƠN CÁC NƠI—CÁCH GỬI HÀNG HÓA MAU LẺ LẮM

Nhà chánh tại Vinhlong (Thành) Đường Salicette. Tiệm ngành ở Bắc-kỳ: 90-92 Avenue Paul-Doumer Hai-phong. 13 Rue du Coton (Hàng-trống) Hà-nội.

## Nhà ngủ và nhà hàng bán cơm tây

HIỆU: TÂN-PHAT-LỢI

ở đường Bd Maspéro gần cầu tàu lục Tỉnh (SỐC-TRĂNG)

Kính thưa quý khách nếu có việc đi Sóc-trăng đi lối đường xin dừng bước ghé lại nghỉ nơi tiệm của tôi: Có phòng ngủ tinh vi khoan khoái, lại có quạt máy và đèn điện; tất một lời là đủ đồ cần tôi có bán các thứ rượu và cơm tây: việc nấu lại ràng kỹ lưỡng vì cứ đo theo cách Vệ-Siub.

Còn như khách có muốn cần dùng cơm Annam xin cho tôi hay trước một giờ thì tôi cũng sẵn lòng làm cho vừa ý. Xin Quý-khách chiếu cố đến, tôi lấy làm thật cảm.

Chủ nhơn: Tư Cảnh kính mời.

## Khương Thời dit Gông

178, 180 Rue Ang-Du'ong. 178, 180

Tiệm tôi có làm đồ nữ trang (bijouterie) để bán, và có bán những đồ phụ-tùng xe hơi, xe máy và xe kéo xin kể ra sau đây:

Kiểm vàng ngọc, chuỗi bông, cà-rá, đồ làm đồ thừ. Dầu-é-ch-săng-Sèn (essence Shell) dầu nhớt để vô máy xe hơi (l'huile le pour automobile) để vô máy xe hơi (graisses pour automobile) đá thấp đèn xe hơi (carbure), vỏ ruột xe hơi hiệu tây và huê-kỳ (enveloppes et chambre à air marques Michelin et américaine) xe máy hiệu hơ-rô (bicyclettes marque Peugeot) và tôi, có bán đồ mới (écaillet) lược chải đầu đủ thứ và đồ của đằm (madame giầy tây, giầy (annam) dầu thơm áo thuong mua bên tây lại (commandé en France).

Như các ông và các bà muốn dùng xin gửi thư đến tôi sẽ lập tức gửi (contre remboursement) đến cho.

Nay kính  
Trần-văn-Gông  
Bijoutier Pnom-penh

# HỒ'I DÔNG BANG

Trong xứ ta có lẽ đặc  
một thứ rượu ngon làm  
kêu là **Rhum Stella**  
âm rờng bằng nước mía

Ta nên mua rượu này  
mà uống, vậy mới là tổ  
ý bình vực cái mới lợi  
trong xứ ta đó.



Rượu **Rhum Stella** ai  
này giá đã rẻ mà uống là  
nên thuộc nữa.

Mua uống rồi mới biết  
**SOCIÉTÉ.**

des  
**SURES ET RHUMS**  
CANTHO Cochinchine

Muôn mua xin đi nơi  
**HÃNG HAU G ANG**  
**DƯƠNG HÀNG**  
**Cantho, Saigon**  
**Mytho**  
**Travinh.**

Vậy mới lợi càng ngày về tay đông chường.