

Quét approuvé par
avant publication de
l'administration du Thú-Nam. — số 210

DEPOT LEGAL

JEUDI 24 AOUT 1921

LE COURRIER DE L'OUEST
EDITION EN QUOC-NGU'

AN HÀ NHƯỚT BÁO

安 河 日 載

MỘI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Direction — Rédaction — Administration — Boulevard Delanoue, CANTHO

TỔNG LÝ: TRẦN-DẶC-NGHĨA

Chủ Bút: PHẠM-KÝ-XƯƠNG

BẢN NHỰT TRÌNH

TƯƠNG GÓI ĐỒNG PHÁP

BẢN CHỮ QUỐC-NGU	
Tháng năm.....	5 : 00
Sáu tháng.....	3. 00
Năm bả mỗi số.....	0. 10

BẢN CHỮ LANGSA

TRỌN NĂM.....	3\$00
SÁU THÁNG.....	2 00

BẢN QUỐC-NGU VÀ LANGSA

TRỌN NĂM.....	7\$00
SÁU THÁNG.....	4. 50

Vì nào muố rao báo về việc mua bán hay là mua nhứt trình xin viết thư
M. Trần-dắc-Nghĩa mà thương nghị.

Mua nhứt trình thì kè từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

Cáo bạch

Kính tờ cùng chư quý vị:
Tại nhà in Hậu-giang (Cần-thơ) có lanh
in đủ các kiều Catalogue có hình (Cat-
alogues illustrés) như đồ phụ tùng xe
máy, các thứ đèn đồ dùng trong nhà
và đồ ăn bàn (vaisselles).

Bản hiệu mới mua nhiều clichés tốt
Vậy chư quý vị muốn cần dùng
xin gởi thư thì bản hiệu sẽ gởi hình
kiểu cho mă-xem và sẽ tính giá thiệt nhẹ
hơn các nơi.

Nhà-in Hậu-giang
Kinh cáo

Entrepot de Véhlong
Nguyễn thành-Điêm
IMPORTATION EXPORTATION

BÁN SỈ VÀ BÁN LẺ

Hàng lập hóa—Đồ hộp hiệu "Casse-
grain"—Bánh mì hiệu "Lefèvre-Utile"
Rượu chàc và các thứ rượu mạnh hiệu
tốt. Đồ tan-ché theo kiều kiêm thời: Dầu
thơm—Savon "Gadum" Ao Chemises
chá nhà ché tao riêng hiệu "La Mondiale".

XE MÁY VÀ ĐỒ PHỤ TÙNG XE HƠI—VỎ XE
MƠI HIỆU "Goodrich"

Ở Bắc-kỳ (Tonkin) đều có lại thường
hàng hóa như sau này: Bàn ché kiều
"Thoneb"; Ghế Xích-du — Ghế có da
(Fauteuils) Ghế ngồi (chaises) và đồ đê
phòng khách vân vân.

Rú-tong di tàu, đê-nón, valises đồ vật
dùng theo cuộc di đường yên ngựa và
đô bắc kẽ (thay dép bằng da thuộc).

GIÁ NHẸ HƠN CÁC NƠI—CÁCH GỬI HÀNG HÓA
MÃU LỆ LẨM

Nhà chánh tại Véhlong (Thành) Đường
Salicette. Tiệm ngách ở Bắc-kỳ: 90-92
Avenue Paul-Doumer Hai-phong. 13 Rue
du Coton (Hàng-trống) Hanoi.

**Nhà ngù và nhà hàng
bán cờm tây**

HIỆU: TÂN-PHAT-LỢI
ở đường Bd Maspéro gần cầu tàu lục
Tỉnh (SÔC-TRĂNG)

Kính thính quí khách nếu có việc đi
Sôc-trăng tối từ đường xin dừng bước
ghé lại nghỉ nơi tiệm của tôi: Có phòng
ngủ tinh vi khoán khoát, lại có quạt máy
và đèn điện; tắc một lối là đủ đồ cần
tôi có bán các thứ rượu và cờm tây: việc
nấu lại càng kỹ lưỡng vì cứ dự theo
cách Vệ-Sinh.

Còn như khách có muốn cần dùng cờm
Annam xin cho tôi hay trước một giờ
thì tôi cũng sẵn lòng làm cho vừa ý.

Xin Quí-khách chiểu cố đến, tôi lấy
làm thậm cảm.

Chủ nhσa: Tư Cảnh kinh mời.

Khương Thới dit Gông

178, 180 Rue Ang-Duong, 178, 180

Tiệm tôi có làm đồ nữ trang (bijouterie)
đê bán, và có bán những đồ phụ tùng xe
hơi, xe máy và xe kéo xin kể ra sau đây

Kiêng vàng neo, chuỗi hòn, cà-rá, đê
lâm dùi thứ. Dầu-éch-sang-Sen (essence
Shell) dầu nhớt đê vỏ máy xe hơi (l'huile
le pour automobile) mè-bò đê máy xe hơi
(graisses pour automobile) đê thắp đèn
xe hơi (carbure), vỏ ruột xe hơi hiêu
tay và huè-kỳ (enveloppes et chambre à
air marques Michelin et américaine) xe
máy hiệu hò-rô (bicyclettes marques leu-
geot) và tôi có bán dổi mới (écaillit) lược
chải, đầu dùi thứ và đồ của đầm (madame
giày tay, giày (annam) dâu thơm
áo thung mua bên tay lại (commandé
en France).

Như các ông và các bà muốn dùng
xin gởi thư đến tôi sẽ lập tức gởi (cou-
tre remboursement) đến cho.

Nay kính
Trần-văn-Gông
Bijoutier Pnom-penh

HÀNG HẬU GIANG

vốn dặng 1.000 000

Hàng này của Langsa và Annam
dùng vốn lập tại Cần-thơ. Có trữ đà
các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tóm
một đê là tại Saigon có món chi
thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt
Công gởi hàng cho các xí-xa; ai
mua món chi xin viết thư ngay cho
Hàng, thì Hàng sẽ gởi hàng lập tức.
Xin quý vị đến xem Hàng chơi thì rõ

Có trữ bán:

Rượu rom hiệu Stella

Làm ròng bằng miếng

Có bán lẻ, bán sỉ và cho lanh về
bán lại khỏi trả tiền trước.

Máy vẽ hình mới bày

Ngoài ta mới bày ra một cái máy vẽ
hình rất tiên, hình nhỏ muốn vẽ ra lớn
hay là nhỏ hơn cũng dễ dàng, tự ý mình
vẽ máy lên cao thấp. Lấy 1 miếng hình
vẽ vào từ nhiên tấm kiến trong máy đợi
hình xuống giấy, mình cứ cầm viết cứ
theo nét cái hình mà đó thật là dễ làm.

Có bán tại nhà-in Hậu-giang Cần-thơ
mỗi cái máy giá 60\$.00-Ai muốn mua
hoặc xem cái máy đó, xin do nơi M
Trần-đắc-Nghiia Directeur de l'Impri-
rie de l'Ouest à Cần-thơ.

Sách mới

Tại nhà in Hậu-giang (Cần-thơ) có bán
sách mới in rồi như: sách "Khuyễn-si
ca" của M. Lê-Trung-Thu thì rất hứa hẹn
cho trẻ em, vì đặc đà 10 thiên nói và
BỘN PHẬN CON TRẺ PHẢI CỨ XỬ CÙNG
NGƯỜI TRƯỞNG THƯƠNG; còn truyện
"Hồn Tơ-Nguyệt, và Ngũ-Phùng Lân"
của M. Trần-văn-Hương tích đặt để rất
hay và ngộ.

Chư vị nên mua xem, trước là thấy
đều tệ mà chừa, sau cũng được giúp
vui giây lác.

Giá bán mỗi cuốn
sách "Khuyễn-si ca".....0\$25
truyện "Hồn Tơ-Nguyệt".....0 10
Truyện Ngũ-Phùng Lân".....0 20

Ai mua nbiêu sẽ dặng tịch giá rẻ

Nhà in Hậu-giang kinh

Xin ghé mắt

Kính trình cho lục-chân chư-quân tử rồ
tại -nhà in Hậu-giang Cần-thơ có trữ bán
đồ phụ tùng như: giấy, đèn rửa kính,
carton dấu hình 6x2x9; 9x12, 13x18,
nước thuốc rửa kính, v.v..

Có máy viết hiệu "Smith Premier" n°10
tốt nhất hàng, máy viết hiệu "Virotyp"
giá tính rẻ luôn, xin đóng-bang chiếu cũ

Nay kính cáo.

Trần-đắc-Nghiia.

Quản-lý: Ấm-quán An-Hà Cần-thơ

TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU TÂN-PHÚ-ỚC

Đường kinh lập Cantho

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

LÀ CHỦ TIỆM

Kính lời cho quý ông, quý thày rồ
tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tay
mua tại hàng bán bột tốt có danh tại
Saigon.

Bánh chì tôi mỗi ngày ra 2 kỳ: 1
kỳ 4 giờ sáng, và 1 kỳ 2 giờ chiều
Cách làm sạch sẽ, bánh thi đê
trong tủ kiến, có rộng nước kiến lên
không dặng, ruồi bọ không được lai
khỏi ai rờ tay dơ, ai muốn mua ở nào
thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

Xin có lòng chiếu cố giúp bạng đồng
hang trong cuộc thương mãi.

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

Muôn mua mệt ong

Ai có MẶT ONG muốn bán mẩy tạ xin
do nơi Bán-quán

Ao-quán Au-bà Cần-thơ

Kinh cáo:

Cacnhà Annam

TRAITEMENT ANTI-PHTISIQUE ET DES MAIADIES DE POITRINE

Aiguës ou Chroniques

Toux Râumes Bronchites, Crachements de sang Affections de Vos Respiratoires Asthme, Catarrhes, Irritations de la Poitrine, etc.

PAR LE

BRONCHOSÉRUM

Où trouve le **BRONCHOSÉRUM** dans toutes les bonnes pharmacies de France et des Colonies.

Pour le gros s'adresser à :

Sogedre & Cie, 7, Rue Jules César.— PARIS

POUR L'INDOCHINE

Pharmacie normale — H. DE MARI, Saigon
Seul dépositaire

TRẠI THỢ MỘC HIỆU LUẬC-LONG

Tự Nguyễn long Thao
Ở tại chợ Lé-thieu

Trại thợ mộc tôi sống tạo đá hơn 3 năm ở phía sau phố chợ, đường xe hơi Saigon Thủ-dau-mot, có đóng sống đá bàn ăn dài mặt gỗ liên từ 1m40 cho đến 2m20, bê ngan 0m80 cho đến 1m15; bàn ăn chế kiêu tứ linh (long, lân, quí, phượng), bàn lân cửa cuốn 1,8 trục cho đến 2 trục, và bàn ăn mặt đá, bàn tròn mặt cát xay, chưng chén tam lán từ 1m55, có thứ 5 trục gác chén giày lá tay, bàn rượu (table d'apéritif), bàn khách (table de salon) bàn viết (bureau) bàn rết mặt (table de travail), bàn súp, và áo lanh, là

áo kiều, tủ thờ cần biến liên tranh, và kiển vè son thay chữ ốc chữ vàng, ghế ngồi mặt tròn, mặt trái đào, mặt dâu, và có đủ thứ đồ tiệc: những lò chưng đèn, đài hộp, khay, kỵ, vàng mít, vàng hai, vàng ba, vàng tư bát thay đèn làm bằng cây danh mộc, chế theo kiểu kim thời xưa bền, chắc chắn và bền giá rẻ.

Còn phía trước phế chợ có dạo thêm một tiệm ngánchez có bán đủ thứ rượu và đồ danh mộc thứ câu thứ trầu đều có đỗ.

Kính xin chư-tôn quý-khách thưa dùngh nhánh du xia qhé lại tiệm tôi muôn mua đồ làm mảng hoặc là đặt móu cối chưng dọn trong nhà tôi tôi sẵn lòng mua mà làm cho vừa ý quý ông.

NGUYỄN-LONG THAO
Chủ tiệm kính cẩn

AN HÀ NHƯT BÁO

MỒI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

- | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|
| 1— Con đường sinh hoạt ngày nay | + | 8— Rủi ro ghê gớm |
| 2— Hai tiếng khen chê | § | 9— Cuộc đấu cầu tại Vinhlong |
| 3— Cái hại xa không thấy | § | 10— Giấy 2 cát giả |
| 4— Một đêm trắng trọc | § | 11— Việc các nước |
| 5— Phải giữ kèo lầm | § | 12— Tìn mừng |
| 6— Quan Thống-đốc viếng Cầntho | § | 13— Nam-kỳ thời sự |
| 7— Thủ tiền đò | + | 14— Oan-truyền Ngọc-Hạnh |

CON ĐƯỜNG SINH HOẠT NGÀY NAY

Khó khăn thay! đường sinh hoạt!! Thế giới càng cạnh-tranh chừng nào thì những nông-nôì làm ăn lại càng trở-nại hẹp-hội, càng khöh hại cho nhơn dân chừng nấy. Ở l những tiêng khöh-hại hẹp-hội ấy, không phải cầu mà tự khắc cũng đến ngay; thành ra cái và khôn sống bóng thắc trong thời buổi này hẳng dâ tô-rô như ban ngày, không sao là ta trông đến mà chẳng bát rõn óc rùng minh, gồm ghê cho thế cuộc!

Nói rằng thời buổi khôn sống bóng thắc, chắc ai cũng biết là một cái thời buổi cạnh tranh nhau bằng óc, bằng trí thức rồi. Thật vậy! không thời buổi nào là không tranh nhau bằng trí-thức, nhưng trước kia thì con người còn ở lối u-ám mịch-mờ, nên có thể nói rằng: đầu có tranh nhau cũng không đến nổi dữ-vội, kịch liệt; như ngày nay. Ngày nay cái

nhơn-lực của các nước văn-minh thường cũng đã là hùng-dũng lắm rồi, từ mắt ta trông thấy thì chắc rằng về sau này cái nhơn-lực ấy khá bì kíp với cái thiên-lực kia, chứ không phải như ở lối qua-rõi chỉ biết mặc lá ở hang, ăn lồng uống huyết. Ngày như các nước văn-minh thì những mưu sinh hoạt cũng lấy làm khó lầm rối, mà đến như một nước như nước Nam ta còn bán khai dân trí thì lại càng khó đến đâu; nhưng nhà uhiệt tam-về chúng tộc trông thấy chắc hẳn không sao là không bẩm ruột nhau mày, rơ, chau đó lè...!!

Cùng chung ở trong một thời buổi u-ám già-mang, thì thật cũng đáng thương-tâm; nhưng không đến nỗi sinh ra cái và ép dè nhau, chen lấn nhau trên con đường sinh-hoạt như ở giữa lối nay. Xưa kia dân ta còn dùng tien-kem, ngày làm công không dặng mấy đồng, mà sự tiêu xài cũng được đắp-dỗi, bằng ai tiện-tang ra thì lại chắc khá giản; không như ngày nay người làm công mỗi ngày it ra cũng uấm bấy cát, thế là ta thâu



Hãy dùng
thuốc hút hiệu **CON GÀ** thuốc chưa ván
và ván rồi
VÌ THUỐC NÀY NGON HƠN HẾT.

ĐÃ THƠM THƠM LẠI GIÁ RẺ HƠN CÁC THỦ KHÁC.

Thuốc CON GÀ trong tia tại xứ Đông-Dương
Nên giúp hội *Société des Tabacs de l'Indochine*,
66 Boulevard Bonnard.—Saigon
hầu giúp muôn ngàn người Annam.

vô gắp mươi lần khi trước, mà ngày nào tháng này cũng chỉ tay làm bảm nhay, còn nỗi nợ nần réo kêu là khác.

Bởi nhứt thiết món gì cũng đặc dō sự gi cùng già-lặng, cứ tháng quanh năm chỉ lo trả những là tiền nhà phố, tiền dầu đèn, tiền cùi lừa nước nôi, món nào cũng tốn kém, ấy là chưa kể sự ăn mặc bằng ngày.

Nếu nói thế thì cũng có khí quá, vì đây là tình với những người ở thành-thị chớ những kè nhà quê thì không đến nổi tiêu phì lâm.— Ư, điều ấy cũng phải chút. Nhưng oেo người nhà quê không phải chịu những khoản tiêu phì ấy, thì lại nên biết rằng không bao giờ tiền công họ được đặc-dò như người ở thị-thành; bất quá là đôi ba ngày ngồi, một ngày làm, ăn uống cực khổ, thì mới vừa đủ đó thôi.

Nhóm buổi cạnh tranh này, bảo rằng nếu ta có năm ba ngàn đồng thì chắc ta mong làm giàu được, điều ấy tưởng cũng khó tin.

Nghề thương mài dán ta vừa mới bừng con mắt, thế mà các nước họ đã di dẽ cái địa vị ấy rồi; thêm nỗi khách trú cùng năm tay nhau vây phủ lấy ta, khiến cho ta lấy làm lung-lùng bức mình muối vụng-vây cùng khó bê vụng-vây.

(Còn nữa)
T. Q. TIỀN

Hai tiếng khen ché

Hai tiếng khen ché mới nghe qua thật là chẳng khó, song khen ché mà biết bình-phẩm chuẩn-dịch cái sờ-ngoan sờ-hành của người làm cho phản-minh, vậy

có hàng ngàn và
người thay mặt trong
cả hoàn cầu

Descours & Cabaud
PRODUITS METALLURGIQUES.

Hàng này bán giá
rẻ hơn hết trong
miền cực Đông.

Vốn 40 triệu quan
Số 1, Quai de Belgique Saigon

BÁN SỈ — BÁN LẺ

Hãy đến viễn kho chúng tôi bay là viết thư hối giá: Đồ khí dụng trống tia.
Cày ruộng, cày xới đất, cùp, rựa, cuốc, vân... vân...

Xương lán (Tro vài ruộng)
Đồ dùng cho những người lành việc làm.
Đồ dâu: cát, nhà, sả: để dùng đúc súng, đà.

Ciment Toukin(có trữ bão tại hàng nầy mà thôi), gạch và đất xây lò, dù thử bom (pompes)đóng đòn: và sắc, xe rùa và đường rãnh hiệu Décauville(matériel Décauvilles)Đinh ốc, bu lô (boulons), giấy kẽm, mành mành đúc, giấy cables, giấy gai ví xe bò, sắc làm nhà, đồ dùng trong nhà hàng cáng vàng, mành mành sơn dầu trong đèn khí đá.Tủ sắt tốt không cháy và cay khóa không được hiệu 'Le Gaulois'tốt hơn hết, ghế bàn hiệu Thonet, thuốc súng..

mời gọi là kẻ biết khen ché đó.

Chí ư việc của người ta làm, mình chẳng rõ cái mục đích là gì, hiểu không đúng xác-đúng, hé thuận-ý thì khen, nghịch-ý thì ché, lại có khi nhằm phe-doản của mình dẫu quấy-rang khen, khác phe-doản dẫu hay cũng đem lòng bất phục.Khen ché như thế nghĩa cũng đáng tức cười cho.

Cái khen ché tuy chẳng khó, nhưng mà nó biệt phân 2 bức, một bức khen ché mà biết tiêu-chuẩn phẩm-hạnh, tài-năng. Hé phẩm-hạnh tốt, tài-năng giỏi thì là hiền-nhẫn, là quân-tử, là hào-kết là anh-hùng; còn phẩm-hạnh xấu, tài-năng oháng có, thì là duong-chung, là phẩm-phu, là tiêu-nhân, là ngu-xuẩn. Đây là cái khen ché của trang hoc-thirc lượng-phun độ lượng, còn khen ché mà không quản gì đến phẩm-hạnh, không kể gì đến tài-năng, chỉ xô về đường tiền tài, thế-lực, phe-doản, thì cái khen-ché này để làm một trò-cười cho hàng tri-thức vây. Vẫn thường thấy thường neho những lời bình-luận của nhiều người

trong lúc chuyện-văn với nhau: Chú Mích có tiền nhiều xài đúng bức, anh Cam đặc thể với quan trên dáng khen; Chú Ông thật thà dè cho người hiếp dấp nén ché, anh Xoài bà-tiện thấy phét, v.v... Ông! Khen ché mà không kijk xét cái đức-hạnh, quấy phét của các hạng người làm ra đó thê nào..? Vậy thì cái khen ché ấy chẳng qua là trong cái vẽ bê ngoài mà không xét thử đến cái cốt ở bê trong, là những lời bình-phẩm vô vị của kẻ tiêu-nhân bô-bàm đó thôi.

Cho hay: người ở đời mấy ai tránh được tiếng khen ché, rất đời Tạo-hóa là một dẳng thiêng-liêng mầu-nhiệm còn tránh chẳng khôi miệt đời dị nghị. Sách có câu: Cao lương tuy mỳ, chúng khâu nan điệu, cao-lương tuy ngọt-nhỏ, song miệng chẳng còn ché khen, từ cõi chí kim, những bức trung-thần nghĩa-si đâu có tài ích quắc lợi dân di nữa; cũng chẳng thể bảo làm cao vira ý dặng cả mọi người...!..?

Vậy nên: những việc của mình làm mà dặng một tiếng của bức thure-giá

trương-phu cho là phải, thì cũng vui lòng, hơn là muôn mươi ngàn lời khen chê ngợi luận của bọn tiểu-nhân thì thường cũng không đủ mừng và cũng không đủ buồn đó.

Tóm luân: muốn khen chê cho đúng đắn, bình-phẩm được phản minh cái việc của người nào làm đó, thì mình phải xét trước lấy mình coi cái tài bộ của mình có bằng người đó chẳng..? phải rõ cho thấu đáo sở-ngôn sở-hành của người muốn nói muốn làm đi gì...? đầu bối nào cũng cứ do nơi lương tâm công-chánh của mình, đừng vitur thù mà không xét nét chỗ phải của người làm. Nếu đang vậy thì mới nên bình-luận phán-doán việc của người khác làm cho.

P. K. X.

Cái hại xa không thấy

(Tiếp theo)

Rõ ràng: tinh ich-ký là một sự rất quang bá cho vận mệnh nước nhà ta! Vì chắc cũng trái tai những người mang tánh ấy. Nhưng nếu trái tai mà bỏ ich trong muôn một, thì ký giã có ngại gì.

Nhưng kẻ chỉ biết lấy mình mà chẳng biết lấy người, bao giờ cũng muốn cho những sự giàu sang, hay giỗ đều trót lọt vào cái túi tham không đáy của mình, thì đâu đã có học thức đến đâu, thường cũng là để một cái gương khắc-ố. Thế mà lầm người không chính nghĩa, có văn hay tài giỏi thì chỉ cứ bo-bo, không hề chịu truyền bá cho ai; cũng chẳng muôn ai được thông hiểu như mình, vì e nhiều người thông hiểu thì sự bay

giỏi ấy phải nhẹ giá đì. Thà cam gối đem theo trong cơn mai mệt, cùng ưng làm vua một mảnh trong nước dân đui, chứ không chịu làm người sáng láng trên hoàu-hải.

Làm ruộng thì chí muôn cho tự mình được đặc thóc, ai thật cũng mặc ai, thấy lúa đặc-dở chừng nào thì lại càng ưng dẹp tươi-cười, dễ tăng giá mài lên chừng nấy.

Kẻ làm thơ hãy lại hay ganh ghét người cùng đồng nghiệp với mình; những việc ti-miền khó khăn thời chẳng bao giờ cho ai dám đến, tự-hỗ như Tạo-hóa đã hâm-phú cái tình khéo-leo ấy cho mình, thời càng gì phải công bố ra, lại không để mà tự-hướng.

Những nhà thương mãi càng tranh lấn nhau, mạnh i-báng, yếu thua, chứ không xem nhau như con một nhà, như người một mâu. Bình ninh lấy cái tánh tư-tư-lợi vào lòng, mà điều này, thường chẳng chẳng khác chi với mấy điều đã kể trước kia, chỉ e đặc quẽ & cùi, giàu đó khổ ta, chứ không biết nếu cùi hàng ta cũng đặc thì nghề ta mới thành-phát, đồng bang ta cũng giàu thì xả hội mới vững-vàng cho!

Ôi!! kẻ ra thiêt cũng nhiều mồi chán-phiêu, lầm trò dung-dở, các nước văn-minh trên thế giới chỉ vì một tấm lòng yêu nhau, công việc chi mà em khởi xướng ra thời tết khác đã có anh dạy bảo đặc diệu. Nhứt thiêt sự gì, dầu si nồng, dầu công thương, cũng đều biểu đồng-tinh cho ngày càng chấn hưng lên, thế nên cái tiếng yêu nước của họ không phải nói, là cũng kết quả được ngay.

Dân ta không như thế đâu, những tiếng đoàn-thể, những câu biểu đồng-tinh là chỉ ở nơi chót lưỡi đầy thoi, thành ra thời buổi này cái nồng nỗi ngôn dì hành nang, thiết tướng: chúng không phải là nói quá.

Nếu lấy sự biến tình của dân ta cũng đổi với nhau trong các con đường sinh hoặc mà sánh với truyện con kiến tha hột thóc, thời thật cũng có khí nhẹ thê, vậy xin cứ tóm luân rằng: từ đây ta nên lấy cái gương Âu-Mỹ để làm kim nam-châm. Gương ấy có thể cho ta soi chung, hầu xem người rồi nhẩm lại mình, như thế chắc sau nầy ta cũng bắt hâm ruột mà tự than: ôi! cùng trong một cái gương đời, mà người thế ấy ta thế kia, như một trời một vực!!

Chỉ mong cho tự mình được giàu được khéo mà chẳng biết mong cho người trong một nước cũng khéo cũng giàu thì thật là thấy cái lợi nhân tiền mà chẳng thấy cái hại về sau đó; đường ấy thử hỏi: đến thời kỳ nào, ta mới được tiến bộ lên, đừng vũng trên cái địa-vị sinh tồn, hầu gởi tiếng thơm lây nơi ngoại quốc...!

T. Q. Tiên

Một đêm trắng trọc

Bô rày gần mảng xuân bước qua hè, khi trời nóng-nực, nóng-nực thật, đêm nào, có ít nữa quá 11 giờ thì mới yên giấc được! Một đêm kia (mồng 10 tháng ba) trời thật là nực, cây im gió lặng, trăng lờ mờ khi tờ khỉ lu, tôi và bạn tôi là anh P. B. Đ. dạo chơi hóng mát,

bất từ chợ dạo tới cầu tàu Lục-tinh, gặp biết bao là đoàn ba lú hagy, kè đi xuồng người đi lèn, lớp ngồi xe song-má, lớp xe kéo, xe hơi, lớp thì đi bộ; nướp nướp như nẩy tuôn, như nước chảy, xem cái quang-sành đêm nóng-nực nầy cũng có vẻ vui-dep thật. Bi một chập, bạn tôi trờ gót phan tay vê nghỉ, tôi cũng thổi bộ vê nhà. Lúc bấy giờ xem ra cũng yên tĩnh (đó chừng 11 giờ) ngoài đường hơi vẫn khách vẫn lai, vì mọi người ai cũng toan vê ngồi-nghỉ, chỉ còn một mình tôi, không người được, cứ thao-thức hoài bết nằm lại dậy, hể đứng lại ngồi, buồn cha chả là buồn, đường như nhớ ai trông ai vây. Cảnh thì khuya, trời thì êm, gió thì lặng, ngoài cái tiếng muối ve ve và cái tích-tắc tích-tắc của đồng hồ, chỉ còn lâu lâu nghe con bán nem-nướng trôi dòng rao một tiếng, thêm tên khách bán mì nghiệp sanh nghe lóc-cóc-cup, lóc-cóc-cup inh-đi bên tai làm cho tôi không thể nào mà yên giấc, ngõ dẹp phức cơn buồn. Buồn thật! Đang cái lúc buồn nầy biết lấy chi mà giải trí...? Tưởng khi chẳng chỉ cho bằng thấp đèn lên, giờ báo An-Hà, báo Lục-tinh xem chờ, trước là di-dường tánh linh, sau rộng bể kiến-thức. Lúc bấy giờ một mình đối với ngọn đèn khuya cùng năm bảy tờ báo. Nào xem mục xâ-thuyết, mục dư-luận, mục bài-dàn, mục ngoại-quốc tân-văn; rồi xem đến mục thời-sự trong các tỉnh, thấy mỗi bài đều bô ích cho quốc-dân cả, thì lòng tôi hồn hở khoái lạc vô cùng, thật cái cảm tình khoái lạc thành ra lai-lảng chưa-chang. Dám làm nghĩ rằng: một tờ báo không có

sức lực chí mà từ nhiên mạnh như thần không có cách mà bay cao ngàn dặm, lại chắt-chứa biết bao nhiêu điều trào trào trọng cho phong tục nước nhà. Tờ báo có thể nói được rằng là mạng vận của qđ: gia đđ. Mà thuật vậy, ta thử xem, còn cái gì qui báu bằng nó nữa; vì bao nhiêu cái tinh-thần hoạt-bát, cái lý-tưởng uyên-thâm của các nhà soạn-báo danh giá trong nước đều thâu-thập phổ diễn lêu trên tờ báo ch. Nào những lời cài-lương phong tục, binh-phẩm, thê-thái nhân-tinh, chẩn-chỉnh việc nông, công, cđ, v.v... toàn những việc ích dân lợi quốc. Thế thì tờ báo là cái toa thuốc bổ, cái vật ăn ngon và cái kim chỉ nam của một nước. Nếu ta biết đem con mắt mà chú ý suy nghĩ vào trong khi đọc báo thì nó bổ ích cho ta biết là bao...!

Khi thử xem các nước bên Thái-Tây, phong hóa được mý-lệ, nhân cách được hoàn-toàn, ấy cũng nhờ trong nước có nhiều báo-quán và nhờ về cái lòng dân hâm-mộ đọc báo.

Nói tên cái lòng dân bên Thái-Tây hâm-mộ đọc báo, rồi nghĩ mà thẹn cho ta. Dân nước ta, ngoài một ít người ở biển-thi, một vài người ở chốn hương-thôn, thì phần nhiều, nhiều tật, đều chẳng kể cái giá-trị của tờ báo là gì...? Một ngàn nhà đẽm chưa được một nhà đọc báo, có khi mua rồi bỏng-dống đầy túi, dùng mà gói đồ (cau-khỏ, thuốc, v.v...) chứ nào có để con mắt vào xem qua bay bở báo giờ...? Ôi...! thấy người mình đối với tờ báo một cách rất o hờ, rất lạc-lỏo mà dửng dưng, mà buông-bả

mà chán-ngán! Như thế: báo sao trong nước vẫn-minh không chậm bước, dân trí chẳng mờ-mang, sanh-kết chẳng phát đạt, chư-ởng-tộc không hèn yếu cho dặng ???

Lữ-văn-Phúc
(Cà-nhô-ville)

Phải giữ kèo lâm

Bón-Báo chúa z iới đẽ ý viết bài này là vì điều công ích mà viết, chứ không phải vì dạ riêng tay, xin ác ngoài lương hiết. Cách ít tuân trước M. Nguyễn-văn-Tinh có tờ vé mổi hại của tiệm mua bán giấy cầm đồ khách, vì tư lợi mà sinh ra cái hại chung cho đồng bào ta, thế nào, chắc chừ khán quan cũng đã được mục kích.

Nay chúng tôi xin cđi một mồi hại nữa dẽ sau này người minh kha đẽ phòng kèo đẽn lúc lờ lâm mà ăn rắng bát cắp. Mối hại ấy là cái mục-dịch của các nhà mua bán đồ cũ-trang, hoặc đồ vật dụng (Brocanteur). Trong giấy mua bán của họ thì đẽ: *Acte de vente* (giấy bán-dứt) người chủ báu bằng lòng bán món đđ.....cho chủ mua, số tiền là.....

Thế mà lâm người chưa hiểu cứ đẽn đồ đẽn cầm. Nông nót lời rắng nhẹ không cần nói, đây xin tò rằng: lúc người cầm món đồ ấy đẽn chuỗt thì chủ mua lại không cho, bura đẽn quan cũng khó mà dặng việc. Người cầm không dặng việc, ai cũng biết, chẳng phải là quan xú chảng công, vì trong giấy đẽ rõ ràng là « GIẤY BÁN ĐÚT » mìn

trót nghe lời lâm lờ, thì thật lý phải cam.

Mong rằng: người mồi nên dè-lặt sự ấy cđo lâm. Nếu muốn cầm cđ những trang vật gì thì cứ lại tiệm cầm đồ, bằng phải lúc hết giờ hoặc đèn hòn mà có việc cần cầm lâm thì mới lại mày chū Brocanteur. Nhưng khi cầm mồi đồ gì thì cũng phải nài xin biên lai nhận rằng: đồ ấy cầm giá bao nhiêu lời mấy phen, cùng đđ bao lâu mà mất.

Ví bằng muôn bán đứt thì cứ tùy theo giá phái chăng, chờ kđong của dân đem đến cho bị chúng gạt lường, nỗi mất của còn thêm túc tối. Những điều gian trá những kẻ mác lận đà phái đến cđ bót lâm phen. Vậy vì lâm lòng thành thiệt, chẳng dẫu hưng mắt bích tai, Bón-quán xin đặng mấy lời này đẽ từ đây khôi sanh những chuyện lôi thôi, tưởng cũng không phái là vò ich.

Các ngài hảo đã bị lường gạt, đà mác lận nhà Brocanteur nài, xin chờ ngài, hãy viết thư đẽn ngay, Bón-quán sẽ dđang lén báo chương hồn đẽ làm gương cho người biết.

AN-HA

Quan Thông đốc Namkỳ viêng Cà-nhô

Ngày 14 Avril Quan Thông-Đốc Namkỳ là ông Quesnel có ông Dubost chủ-bút báo « Le Temps » (Đại-Pháp) tháp-tùng ngồi xe hơi từ Saigon trực vân viêng tỉnh Cà-nhô. Đến nơi là 10 giờ rưỡi ban mai, có quan chủ tỉnh Tholance đđen bến đđ-hơi chực rước về tư dinh sẵn có viên quan chức sác nơi đó hâu tiếp

nghinh ngài. Quan Thông-Đốc đáp là xông, kế dùng bữa và nghỉ trưa nơi dinh quan Chù-tinh, Chiều lại dùng 3 giờ ngài đi viêng trường học, 4 giờ đđa viêng nhà thương, có quan tư lương y là ông Vielle cùng các Bà-phu-ớc tiếp rước đđt ngài đị xem các nhà nuôi bịnh Ông Quesnel tò dâu vui đẹp mà thay dđang sở nhà-thương Cà-nhô ngày nay trở nên sung túc lớn-làm hứ thế vì ngài cũng là một vị hữu công soán tạo sở nhà-thương này trong năm 1906-1907 là năm ngài ngđi chđt tinh Cà-nhô.

Viêng Nhà-thương xong rồi, quan Thông-Đốc đđn viêng nhà Công-Sở làng Tân-An có các vị Hương-chức làng ra mắt ngài kđó ngài lên xe-hơi với quan Chù-tinh Tholance trở về tư dinh an ngđi.

Nghe đâu qua bữa sau quan Thông-Đốc Quesnel sang viêng tỉnh Bạc-liêu

Bón-Báo chúng tôi chúc ngài cuộc hành trình an hảo.

AN-HA

Thầu tiễn đđ

NHƯƠN DÀN NÊN BIẾT

Vì lời ngđi quan Tổng-Thông-Đông-Pháp ngày 18 Février và 18 Mars 1921 định:

Đò Bến-lực	thuộc hặt Cholon
» Tân-nao	» Tân-nao
» Cà-nhô	» Cà-nhô
» Phụng-hiệp	» Cà-nhô
» Mý-thuận	» Vinh-long

Được phép thầu tiễn đđ y theo bđn dưới đây.

Ruí ro ghê góm

Xe hơi dùng xe bò một người Langsa bỏ mang nhiều người trọng tích.

Ngày chúa nhật 10 Avril nay xe hơi
của M. Gaston Goubert ở Sóc Trăng, bắt
từ Saigon chạy lên Trị An tối 8 giờ sớm
mai. Chờ theo xe M. Fritz Phaure, Mlle B
Mme B. hai đứa nhỏ và một tên sếp phò.

Cách Biên hòa trước mươi ngàn thước
xé chạy maul quâ, maul cho đến 50 ki-lô-
mét một giờ, trên kia thì một cái xe bò
đi xuống, M. Goubert liết thấy, cho hay
rằng hết sức tránh, nhưng phần số đã
cũng tránh sao cho khéi.

Xe hơi dùng xe bò một cái rất mạnh
hai bánh bên là và về ván xa; tay cầm
xe đánh vào ngực M. Goubert bẽ một
lỗ rất sâu, còn só thi ché dài ước lượng
15 phân, lồi óc ra ghe gớm. M. Pichot
Mlle B, Mme B. và hai đứa nhỏ vẫn xuống
còn tên sôp-phơ thì mắc kẹt dưới xe.

Xe hai bánh thú kéo và người danh xe	Sự rủi mà cúng may, thình lình nhờ có xe M.Jeanne ở Saigon chạy lên, không cần nói cúng biết lè cố nhiên M.Jean- ne phải ngừng xe mà cứu người con ngất. Chờ lại Biên Hòa mấy người bi bịnh còn M. Goubert thì vỗ kẽ khà thi đã tặc hơi rõ, dành để người nằm lại đó. Về đến Biên Hòa, nhờ M. Damprun rước vào nhà và kêu quan thấy đèn. Cho xe kiển lên đem thay M. Goubert về Biên Hòa và báng tin cho người anh đang chúc nếp bót chờ-dùi bay, người đem xe hơi qua chờ em về an táń.
Xe bốn bánh thú kéo và người danh xe	
Xe 3 chỗ ngồi sắp xuồng và người sắp phơ	
Xe hơi 4 chỗ ngồi sắp lên và người sắp-phơ	
Xe ca-mi-Ông	

M. Goubert vỗ phuộc đã dành, ngặt
nội bô vợ yếu con thơ ở lại xứ Takeo,
chẳng luận là người, tướng khi: cây cỏ
cũng ngãm người đau đớn.

Cuộc đấu câu tại Vinhlong

Chiều chủ nhật 10 Avril này có cuộc đấu câu Vinhlong—Sadec rất vui. Lối 4 giờ tại sân đấu câu treo cờ rực-rỡ thiên hạ nô-nức đến coi.

Hội Sadec xuống 4 cái xe hơi chở
nữ. Đúng giờ hai hội phân ra, Vinhlong
mặc áo đỏ, Sadec mặc áo trắng, hai
bên tranh giành nhau, tiếng vỗ tay như
pháo nổ. Giờ đầu đồng lựu đồng tài bắt
phân thắng bại; giờ sau hai bên cung
đan phân, hội Vinhlong đá ballon dung
nhầm cột *poleau* rất mạnh, ballon vẫn
ra lúc đương tranh đấu, người giữ
goal Sadec nhảy lên bắt trái ballon hộ
Vinhlong lão người giữ *goal* Sadec tè
ngá lẩn, tay người giữ *goal* Sadec
dung ballon thối hận (*rủi*) một *goal*.

Hội Vinhlong có một người chà-vá bán sứa bò đứng a-de thật là nhảm lè thấy Thành trước đứng dơ-mi sau chạy ít kẽ sánh bằng. Hội Sader cách đội-dầu «coups de tête» thiệt là xuất chúng, đá niuễn cách gọn gàng, người giữ goal cực kỳ lạnh lè, tiếng khêu gợi vang rền.

Hội Vinhlong thắng một goal mà chẳng vui, hội Sadee bại một goal mà chẳng then.

Thanh Phong

N.B. — Hội đầu tiên: Sadee, Vinhlong, Trung
vịnh lập đã lâu rồi, còn tỉnh Cần Thơ
chưa thấy, nên xưa rày trong qui báu
An-hà thời thúc Caothơ man lập cho
thành hội.

Phân riêng của bí-ηhaba cũng được

Trong bộ đầu cầu Cần Thơ mau thành lập, vì Cần Thơ, Trà Vinh, Vị Thanh, Sa-dec nếu mỗi tỉnh đều có bộ đầu cầu, là kết tinh liên lạc lại, ngày chúa nhật hoặc ngày lễ nên mời lại đầu cầu là 1 cuộc rất vui mà lại tiêu khiển nữa. Xin hỏi Cau tho chờ bô qua.

Giày bắc 0\$20 giả

Tìm ra một mối, bắt được ba người
Hôm chiều thứ tư lối tầm giờ tối, có
một tên khách-trú đi xe lửa đường trên
Sài-gòn-Cholon. Khi chàng va lại với ga
xe và khóc khuya mua giấy không
đòi nên lên xe rồi mới đưa cho
người xét giấy một tấm giấy bạc hai
tỷ trả tiền xe. Người xét giấy cầm coi
lại thì nghi chắc là giấy giả, bèn trả
cho tên khách

May cho ta mà rủi cho chủ khách, khiển trên chuyến xe có M. Quách Hồi linh tuân thành đi, nghe cái láy với nhau bèn móc túi trả thẻ cho tên khách rồi mới lấy tấm giấy bạc ấy mà coi kỹ lại rồi cho tên khách biết rằng mình là linh tuân-thành xin mời tên khách lại bót.

Tên khách Nham-Man khai rằng y làm mồi-chinh tai hàng bắc mới của khách là hàng *East India Ltd.*. Xét túi y thì thấy 50 tấm giấy giông như trước Tuy thi bắt anh ta giam lai.

Vũ ấy đẽ dẹp êm một bên cho đến
8 giờ sớm mai ngày 7 Avril ông Duval
là quản lý tuấn-thành mới nhậm bột
Cholon đến viếng ông Tông-lý hàng bạc
mới đó. Chứng mới lục xét trong phòng
viết cũa tên Triều-Taung. Xét gấp

50 cái giấy giả nữa trên bàn, viết của người thù bắn giấy ấy dựng trong một cái giò mây nhỏ gần bên lại có 18 cái giấy thiệt của Đông-Pháp. Coi lại thì nhiều cái trùng số với nhau.

Sau khi hành bài kỳ lưỡng thì tên thù-hỗ là khách Lý-rach-Diên khai rằng giấy ấy của người hành khách đưa y (y đổi giấy ấy có hai đồng bạc).

Anh ta và một người đồng lõa nữa là người góp tên của hàng tên Trinh-Liên-Chi đều bị bắt luồng.

Tên ấy thầu đến tại ông Tông-lý hàng bạc Đông-Pháp. Theo lời ngài nói thì có lè giấy ấy của khách trú bên Hong-kong đem qua. Nhờ lại thì hàng bà East-India thường hay giao thiệp với Hong-kong là chỗ hàng chánh.

Như vậy mà cúnz chẳng nên hibi cho ông Quản-lý cửa hàng. Khi hỏi ông Tông-lý thì ông rất ngạc nhiên vì hàng mới mở có cửa một ngày mà xẩy có chuyện rối như vậy.

Cùng nhau việc tình cờ mà làm cho sở tuân-thanh bất đặng mới song cũng đáng khen ông Duval và ông Quilichini vì nhớ có sáu hai ông tra xét.

C. L. B.

Việc các nước

SỰ THIỆT HẠI CỦA NƯỚC PHÁP TRONG KHI CHIẾN TRANH.

Bữa nồng 3 Mars mới rồi, quan Thủ-Tướng là ông Lloyd George diễn thuyết tại kinh thành Luân-don, có kê sự thiệt hại của nước Pháp trong khi chiến tranh

như vầy: chưa kể chết người hại của mà trước Pháp bị hư hại hết thảy: 2

muôn 1 ngàn nhà máy; 1 ngàn 659 cái nòi, 2 ngàn 303 chỗ, vừa làng, vừa xóm, vừa thành phố, 1 nòn cái lâu-dài (*châteaux*) 8 ngàn kilomètres đường xe lửa, 5 muôn 2 ngàn kilomètres đường cái, 3 muôn 7 ngàn nồi đất đá cấy lúa rổi. Còn nhiêu cái hại nữa, chẳng thể kê hết được.

TIẾNG NÓI CỦA LOÀI VƯỢN

Quan bác sĩ tên là Ca-Nại, người nước Anh, nuôi một đoàn vượn kẽm đã được tám năm. Thường thường ông dụng tâm nghiệm cứu tiếng nói của chúng nó rất kỹ cang, bèn làm một quyển sách đặt tên là «Tiếng nói của loài vượn» (Monkeys. language). Ông lại đem thử bảy câu nói của loài ấy, câu nào chỉ vỏ nưa gì, giảng cho nhiều người nghe bảy câu như dưới đây:

Whoo-w	nghĩa là	Bố ăn
Gh-eu-y,	*	Cơm
Y-egk,	Nguy hiểm xẩy đến	
Chi-in,	Cái gì đến rồi	
Yoo-hw,	Đến đây!	
Oo-ob,	Tình bạn yêu mến.	
Nwah,	Hãy yên lòng.	

Ông đã giảng cho nhiều người nghe như thế, rồi ông lại giật những người ấy đến chỗ chuồng nuôi vượn để thí nghiệm cho coi.

Ông bèn nói với một con vượn trong chuồng rằng: Whoo-w. Con vượn ấy bèn cầm cái dĩa đựng đồ ăn đến trước ông mà xin ăn miếng nó cũng vẫn nói: Whoo-w. Whoo-w.

Ông lại đến một cái chuồng khác, trong chuồng có nhiều vượn, ông kêu to lên rằng: Y-egk. Y-egk! Các con

vượn cũng kêu lên một lượt như thế rồi như vầy: Nguyễn-văn-Tường 28 tuổi, Vũ-văn-Giang 19 tuổi và Nguyễn-văn-Thơ 34 tuổi cả ba đều ở làng Thuận-Lê xã Tân-an, di chung với nhau một ghe đến làng Trường-long (Cà-nhô) làm lúa. Trong lúc tên Giang gác gác với tên Thơ về sự tiến bậc sao đó, Thơ bị nhục nỗi xung lại sảng trong tay đang cầm con dac xác dưa hấu ăn, Thơ giận bèn đâm tên Giang trọng tích. Tên Tường thấy vậy nhảy vô cang cảng bị chém một đao, song nhẹ.

T. N. D. B.

Tin mừng

Này 27, 28 Avril tới đây là ngày của ông Trần-ngọc-Quế Hương-doán làng Tân-An «Cà-nhô» đính sinh cho con trai ông là M. Trần-phước-Thanh. Bón quán tiếp dặn hổng thiếp, vội xin kính lời cảm tạ ông và cầu cho loanh phụng hòa minh, mỗi chi trăm năm xe chặc.

An-Hà kính mừng

Nam-kỳ thời sự

Giá bạc

Thứ sáu....ngày 15 Avril.....7 f 00
Thứ bảy....ngày 16 Avril..... id
Chúa nhật....ngày 17 Avril.....6 75
Thứ hai....ngày 18 Avril..... id
Thứ ba....ngày 19 Avril.....7 00
Thứ tư....ngày 20 Avril..... id
Thứ năm....ngày 21 Avril..... id

Giá lúa

Lúa chở đến nhà máy mỗi tạ 100 kilos là:

Thứ sáu ngày 15 Avril. 3\$40 tới 3\$65
Thứ bảy ngày 16 Avril. 3 40 tới 3 65
Chúa nhật ngày 17 Avril... id
Thứ hai ngày 18 Avril...3 40 3 60
Thứ ba ngày 19 Avril...3 40 3 65
Thứ tư ngày 20 Avril... id
Thứ năm ngày 21 Avril... id

cantho

BỊ ĐÂM TRONG TÍCH PHẢI CHẾT

Ngày 12 Avril 1921, lúc 4 giờ chiều tại làng Trường-Long (Cà-nhô) có xảy ra một vụ đâm chém, có tích nghe ra

Oan truyền Ngọc-Hạnh

Lạy vị linh
par Trương-quang-Sienn

V

Má hòng dể túi cho ai.
Đời người như thế có hoài nồng công!
(Tiếp theo)

— Khéo hỏi cơ câu chi lầm, vậy chớ cháu không hay biết đều chi sao? nầy!
các cơ bay còn rành rạch, việc đâ

tặng mắt cô, cô bước vào thi天堂 Thu cùng con dày, Ngọc-Hạnh thì oàm đó. Chỗ nhà với lợt, nồi hòa gian còn chưa nhận lời minh, cô cũng biết cái tánh chúa lâm chờ! Chẳng pheo người nước Vă, hẹn người đến giữa vườn dâu, nhưng mà.....nhưng mà, thừa dêm vẫn canh thâu, dặng dắt trai vào phòng nội.

Ngọc nghe qua nghe cứng, muốn mở miệng không ra, căng hàn rồng đầm ngực kêu la, trong họng máu ra lai-lai. Tức..... tức muốn giải oan mà chẳng dặng, néo mặt Thu như ngậm đắng nuốt hòn, giàn lâm! giàn cái天堂 ăn ở vô nhân, may là mình ngăn trước đón sau, đều nẩy nỗi nộ cho đến sực rồi, mà kết cuộc cũng chẳng khỏi, mang cái va mồi lòng tay áo! Thật vậy nàng ngủ thì hay ngủ, nào có biết đến chí người vô ý, kẻ hữu tình, ai dễ dạ phòng tình mà thấu!!

Nói rằng không hay biết, tưởng cũng có chỗ còn ngờ, và chẳng trước kia đã có nói lục Thu đứng nhìn cái về thiên nhiên ngọt ngọt, thảm cây gỗ với ba con天堂 lồng, thì nghe Ngọc cất tiếng ản, mảng nhiệt chàng...cho đến thế.

Có vậy! Ngọc có mở miệng mảng nhiệt Thu, song sự mảng uất dày—nếu tôi tưởng chàng lâm — thì chàng qua là nhảm con nàng ngủ mê mà ta mờ đó thôi, vì bụng nàng lúc nào cũng định ninh cổ hán hai-Thu, hận lâm, quyết dày chodẫn kíp anh chàng, lè cổ nhiên, những người mà trong lòng họ dâchết chúa cái oán cái thù rồi thì đều giặc ngũ cung mảng, từ quyết nằm gai nếm mật.

Còn như Thu nghe Ngọc bất bình mà

mắng chưởi mình đến thế thì lại ngồi già nắng bay, nên nắng ỏi ý-ỏi, cho ra nỗi có nắng nghẹt.

— Vì tức nghe mà máu trào cả giọt, có nên có nắng thấy vậy, cũng đem lòng thương xót lắm thay, đẹp nỗi hơn chờ đến rạng ngày, hầu Ngọc mìn h khai mọi lè. Thế mà rạng ngày rồi, vào ngoài cù tuồng rơi giọt lệ, xổ-xang lòng dường như thê kim-châm, hết lắc đầu chão lưỡi than thấm, đến đậm càng càng rắng tức tưởi. Thật vậy! dầu mặt da mày chay cung tài, hương cùi nắng nghỉ tới không tan; thịnh hưng mà bình địa nỗi phong ba, bấy giờ mới biết: ăn làm sao mà nói làm sao, khóc cũng bỏ mà cười áu chưa tiện.

Kêu Thu ra gạn hỏi, thì chàng cũng cù tuồng làm thinh, không một tiếng đáp lù, chỉ cùi cuối dầu xem ra vẻ ưu sầu hết sức. Phản thì tức giận, phản thì không rõ dặng ngon-ngành, cơ nén lôi cù chàng bà mới

hành hung, tay đánh miệng chưởi, đánh chưởi cho đã nín rồi, nhưng mà: chàng cũng cùi căng rắng rắng chia. Tắc lồng sầu bận biếu, dầu oan kia theo mài bên mình, oan kia theo vì nắng gánh tình, gánh tình nặng nề sinh nồng-nỗi. Chàng nghĩ dù nghĩ lại, rồi bàn tới tình lui, thật khổ sở hết sức, trong tam thập lục kẽ, ý cũng muối: thà lầu chi vi thương cho rồi, ở chi dày mà: ngày chi tối khôn ngồi khó đứng.

Song nói thì nói vậy, eh cứ để gi tính cho xong, chàng phải lo còn dinh mối nợ một trăm đồng, cũng chẳng phải sợ di ra rồi mà chết dói, nhưng mà chàng chưa dể tính xong đây là vì quá mến yêu người Ngọc, quá thương

tiếc cái liều mày, ví biết: dầu mà không chung gối vẹu phỏng, au là nhìn nhau cùng người lòng chút ít.

Nhất lại từ ngày mà Ngọc bị cù mìn mảng nhết, nghĩ cho cùng từ hòa gian, nghĩ đâu chứng nào thì lại càng tiểm ruột bầm gan, thù chất chứa với chàng càng nặng. Ai cũng biết nàng là một tay sáu sát nước đời, hiềm gay đúng mực.— Chẳng phải sáu hiềm như chí Hoạn-Thơ, không chịu nhượng chông chung, rồi đồ ghê tương mà ra oai sur tử.— Không! thật không phải!! tôi muốn nói nàng sáu hiềm với hai Thu mà thôi, vì chàng cứ lèo dẻo theo khuấy rối duyên mình cho dầu nói ra thân tôi rồi, mà còn cám lèo rình làm quấy.

Làm như vậy là quấy lâm, dầu cho ai cũng nhận là quấy, bởi vậy nên từ đây Ngọc cùi đê dạ bầm-bầm, muốn nuốt mặt chàng cho đã giận. Công chuyện làm thì hai tay không bờ; mà nàng thì hết mảng tới chưởi, hết chưởi tới đánh, mượn cùi này kiềm mưu khát, ôi thôi! có cây trong đền cũng nhăn mày. Ngó đến cái tuồng mặt của天堂 Thu chừng nào thì tắc gan tự dầu sôi, ghét lâm, giàn lâm! sự ghét giận vô chừng này nó làm cho nàng không còn đê ý lường công, muốn vỗ đuổi chàng đi cho khuất mắt.

(Sé tiếp)

Thuốc trừ chuột rất hay

Mới đây người Langsa mới bày ra một thứ thuốc nước kêu là «Le Ratinol» là thuốc loài chuột rã hồn hiệu. Thứ thuốc này dễ rộn với cơm, hoặc bánh mì, sữa bò, nước đường cùng

các vật thực mà chuột hay ăn, rồi cho chuột ăn trong 5 giờ đồng hồ sau khi ăn thì chết phải chết. Một điều kiện là một mìn loài chuột ăn nhảm thuốc đó thì chết mà thôi, còn các loài vật khác: chó, mèo, heo, gà ăn nhảm thì vô sang, nên dễ dùng mà thuốc chuột khỏi hại lấy đến loại vật khác và người ta ruồi ăn nhảm cũng vô hại. Một ve nứa litre giá 1\$20 phụ thêm ba cát tiền gởi

Thuốc này ở Đại-Pháp người ta đã thí nghiệm nhiều lầm đều được thành hiệu, ở Saigon, Gia-dịnh, Chợ-lớn cùng có thử rồi, thật chẳng sai lời chút nào. Có trữ bán tại Nhà-in Hậu-giang Cần-thơ-muốn mua xin viết thư cho M. Trần đặc-Nghĩa Directeur de l'Imprimerie de l'Ouest à Cần-thơ thì thuốc sẽ gởi đến cho

Tôi chịu lạnh

Tôi chịu lạnh căi nhà, phố, bán đá cát Núi Sập chờ đến tại bến. Lạnh mua và bán lại các vật dụng, như đồ nứ trang, giấy cầm đồ, đồ gỗ trong nhà quần áo hoặc mới hoặc cũ, tắc một lời là: những món nào mà quý vị hết muốn cần dùng, thì xin đem đến tôi mà thương nghị.

Tiệm tôi ở gần nhà việc Tân-an (Cần thơ) có bán đủ các thứ thuốc tây trị các chứng bệnh và đồ cần dùng theo cuộc vẹ-sinh.

Vậy kính mời quý vị, nếu có việc xin cố cập đến nhau, gọi là chàng phu lòng người đồng bang trong bước đường thương mại.

Lê-kim-Đ Khanh

(Cant-ho ville)

Cần bách

Chỗ tôi có 81-83 số hiện là "TÀU HÀI LONG" tại số 115 đường d'Adran và 115 số 1 đường Ober, Lito Landi đèn Manchons xe máy, súng, máy đánh chữ, máy bát và máy hàn, bộ găng các thứ đồng hồ, v.v.

Lại cũng có bán: Manchons, Gardeur và dầu Essence. Những thứ và máy nào sắp đặt tại tiệm làm được các việc: eo ý quý ông giao cho chúng tôi. Mỗi khi quý quan có đám tiệc chỉ mà muốn chưng đèn trong nhà cho sáng thì hàng ta: công láng làm được; miệng là cho chúng tôi bay trước.

Thờ và mandat xu để như vậy:
Nguyễn-văn-Chu
115.—Rue d'Adran
Saigon

Tiệm khắc con dấu



Kính trình cùng quý khách đừng rõ: Tiệm tôi trước ở số nhà 85 đường Catinat và số 130 đường Pellerin, nhờ an lục châu chư quân tử chiếu cố thì còn gìn giữ nghệ của tôi đã thành hành bấy lâu nay.

Vậy tôi đã đổi lại số 96 cùng đường Pellerin vẫn chuyên nghệ khắc con dấu đồng, cao-su, bún-dồng, bún đá, cẩm thạch, đẽ mèo, có bán đủ các thứ con dấu

Tây gửi lại, như là Dateur, Numéro-teur, Poloteur, Composteur, etc., v.

bán đồ phụ tùng theo cuộc con dấu giá rẻ đó tốt mà làm mau, có in Catalogue để gửi cho quý khách nếu quý khách muốn cầu dùng kiểu nào thì xin gửi thư cho tôi lấy Catalogue lựa kiểu mà dùng tôi sẽ hết sức làm cho vừa ý các quý khách. TRAN-DUY-BINH
Graveur—96 Rue Pellerin—Saigon

An phong

Bijouterie-soieries de Chine et du Tonkin
CAOLANH

Kính trình cùng lục châu Quý khách đừng rõ: tiệm tôi mua bán hơn năm năm bán ròng hàng tàu, nhưng là ván xuyễn láng nhiều, cùng là hàng vườn, nhuộm đèn diệu láng thật tốt, không hề trôi, tôi chắc ý, vì tôi mua bán đã lâu, nên tôi hết sức lựa chọn thứ nhuộm, nhuộm tốt và hót châm tốt, nên các nơi khác không thể bị kiêp hàng đèn của tôi, và giá tôi bán lại rẻ. Còn đồ mặc tráng như là: cầm chau, hoa tư các, cùng xá lục soạn bắc thảo, lục soạn thương hàn đều có đủ thứ, còn hàng bắc như, băng the, lương-lược đủ thứ, tôi láng tại Hà-nội, như quý khách muốn mua vật chỉ dùng xin gửi thư đến, thì tôi sẽ gửi đổi lại liền, như vị nào muốn mua nhiều mà bán, tôi tính giá rất nhẹ, hàng tôi gửi contre remboursement.

Cao-lanh: Nguyễn-xuân-Trước

Cần bách

Có bán

Tại Garage Central de l'Ouest Cánh

- 5 Cái xe hơi mỗi cái giá 3.900\$
- 2 cái hiệu Mitchell 6 máy
- 1 " " Chalmer 6 "
- 1 " " Davis 6 "
- " " Réo 6 "

CÓ BẰNG CẤP CỦA HỘI ĐÁU XẢO MỸ-NGHỆ HANOI BẢN KHEN
DIPLOME DE MÉRITE - EXPOSITION DES BEAUX ARTS DE HANOI 1920
Cordonnerie - Chapellerie - Tonkinoise

GRAVURE SUR MÉTAUX ET MARBRE

NGUYỄN CHÍ HÒA

83 Rue Catinat Saigon



Kính cùng QUÝ-VỊ đừng rõ: Tiệm tôi có 301 thợ BẮC-KỲ giỏi BÓNG GIÀY, LÀ NON theo kiểu ÂU-CHÂU kim thời. GIÀY đóng bằng DA-TÀY hết, NON làm bằng CÂY-MÓP thiệt nhẹ, lợp NÍ-XÁM, BỐ-TRẮNG VÀ BỐ-VÀNG dù kiểu. Tôi cũng có thợ KHẮC CON-DẦU BÓNG VÀ CHẠM MỘ-BIA ĐA CẨM-THẠCH BẾ MÃ. Tôi đã BÁN-SỈ di LỤC-TỊNH thiệt nhiều, da có nhiều vị rất tin cậy và khen ngợi NON VÀ GIÀY của tôi làm thiệt kỹ càng và giá lại rẻ hơn chỗ khác nữa. Tôi cũng có BÁN GIÀY-HẠ DA LÁNG GIĘP DA-LÁNG VÀ NHUNG dù màu GUỐC BẮC-KỲ SƠN-DEN QUAI-NHUNG QUÝ VỊ xa xin viết thư về thương nghị tôi sẽ hồi âm lập tức có giá BÁN-SỈ riêng thiệt rẻ xin chư tôn chiểu cõi cho việc buôn bán của ĐÔNG-BANG ta được thuận lợi trong lúc cạnh tranh này tôi hết lòng cảm ơn.

NGUYỄN-CHÍ-HÒA, Kính mời

Tiệm Hòa-mỳ Cao-lanh

Có trữ mày món hàng này tại Nam-Bắc-Ai

Trà ôn

1— Các thứ rượu Tây, rượu Cam Quí cuc tưởn.

2— Giày non của Annam làm.

3— Đậu hộp, hiệu Exquisites, Arachides.

4— Các thứ thuốc của M. Nguyễn-khắc-Kiệm à Tam-Binh.

5— Xà-bông đen, hiệu con rồng và xà-bông con ngựa một sừng.

Có bán thuốc: «Vạn linh-Tè» «Nam-hoàn-tè» và «Trường-sanh linh-dược»

Có cho mướn phòng ngủ nữa, xin đóng bảo chiểu cõi.

Tiệm Nam-Bắc-Ai vững vàng, nhở ơn quý vị, đồng hàng trường linh

Gửi tiệm NAM-BẮC-ÁI Lê-Mai

Chú quan: Huyện-dắc-Nghia kính mời

DỒNG HỒ HIỆU "LIP"

Dồng hồ mà người ta hay kiêm mua là đồng hồ hiệu
“LIP”



LA MARQUE FRANÇAISE
Montres de Précision
EN VENTE CHEZ LES BONS HORLOGERS
Exiger la marque LIP sur le cadran.

THIẾT KHÔNG?

Mua thứ một cái dùng, hay là hỏi thăm những người đã có sắm đồng hồ hiệu LIP thì biết.



CÓ TRÙ BÁN TẠI:

Hàng LES GALERIES DE LOUEST là hàng HÀU GIANG
ĐOÀNG HÀNG Saigon, My
tho Cantho và Trà Vinh,

SAO VẬY?

Vì máy nó tốt lắm, nó chạy đúng, chắc và lâu hơ, khỏi tốn tiền sửa mãi như các đồng hồ khác

SAO NỮA?

Vì nó là hiệu Langsa và giá nó rẻ lắm.



MARQUE
FRANÇAISE CADRAN
LUMINEUX
En vente chez les bons horlogers
Exiger la marque LIP sur le cadran

Thuốc điếu hiệu globe (TRÁI ĐẤT)



Hút đỡ ngon, đốt dành lâu được không mốc, không mục.

Tại Hàng DENIS-FRERES có trù bán

LOI RAO

Kính cùng lục-châu dặng rõ tại nhà
Io Hau-Giang Cán-thơ, có bán sách chử
quốc-âm dễ giúp cho Hưong-chức có
quyền thi hành như trước-nhờ.

Sách này có 156 chương và có đủ kiều
yết thi lời truyền-rao, của ông ĐƯƠNG-
VĂN-MÊN mới do.

Giá mỗi cuốn là..... 3\$00

Tiền gửi..... 0.24

xin viết thư đến nhà in Hau-Giang
Cán-thơ mà mua

Nhà máy xay gạo

TẠI CHÂU THÀNH CÁNTHO

Tại nhà máy này có xay và trữ gạo
rắng bán lẻ và bán tạ. Gạo xay ra có
nhiều dạng tùy theo giá.

Trong lục-châu, chư vì nào muốn mua
hoặc nhiều hoặc ít, xin viết thư mà
thương-nghi.

Décortiquerie de Cantho

Quảng tài Thành

Tiệm đóng ghe và sửa ghe
ở bên kia sông gần cột giây thép
và CÁNTHƠ

PHÙNG-CHIỀU—cầu

Kính cùng quý vị dặng tướng, nay
tôi ời lập một trại đóng và sửa ghe
cô sâm ụ và bè tiện bê tra và kéo ghe.

Tiệm tôi cũng có bán các thứ cây
cưa dù thưaé tất mà tốt giá lại nhẹ hơn
các nơi.

Chỗ tiệm này biết lè nghi của người
A-nam nên tiếp rước quý vị vừa lòng
luôn luôn chỗ tiệm này khi trước có
làm chủ sự tiệm cửa hiệu là Quảng-tài-
lại, nai ai cũng biết rằng người ấy
bết chiêu biến dài si bức nào

Xin quý ông quý thầy có cần dùng mua
cây cùng đóng hay là sửa ghe đến tiệm
Quảng-tài-Thành thì rõ.— Cái xia
quí-thầy thương.

Nay kinh cáo.

TIỆM

Trương-văn-Hanh Sadec

Có bán xe máy mới và đồ đạc phu
tú, xe máy và sửa xe. Lanh thấp mượu
đều khi đá (carbure) theo cuộc quan,
hòn, tan, tể, kỳ yên, Tân già, hạ lão,
khăn đèn hàn, biếu tay và khăn bưng
tối thượng hàn, bao mồ và bao lè ở
ruột xe máy diệu M-bellu, giấy hàn, đồ
đồ cờ đồng theo kiều kinh thời. Quý ông
ở và muỗn mua đồ phụ tùng xe máy,
thì ời thơ cho tôi. Tôi sang lồng kỵ
lương mà gởi contre-Remboursement
nghĩa là đóng bạc nhà thơ mà lanh thấp
và lối cho giá đồ phụ tùng in súng bằng
chữ quốc-ngữ (Prix courant).

Trương-văn-Hanh,

Cần Thơ.

**NOUVELLE
BOULANGERIE Française
*Chan Hung Thai***

RUE DU TRIBUNAL
Cantho

Kính cung quý ông, quý bà rõ:
Tôi mới lập đỗ làm bánh mì kẽ bên tiệm
đóng giấy hiệu TÂN-THIANG ở đường
tòa Cántho.

Bánh của tiệm tôi làm mỗi ngày 2
lần: 4 giờ sáng ra một kỳ, 10 giờ chiều tối
chỉ 1 giờ ra một kỳ bánh mới nứa

Tôi làm như vậy để có bánh mì
nóng, đậm, thơm cho quý ông quý bà dùng
cho vui miệng. Tôi đã lập tại Saigon 1
cô làm bánh mì đã hơn 20 năm có danh
tiếng vì tôi làm bánh kẹp lorraine sạch sẽ
lành, nay tôi đến Cántho tôi cũng cứ giữ
cách thức ấy mà làm cho vui ý mới
hang luôn.

Xin quý ông, quý bà mua ăn thử
tại tiệm chứ không phải lời chuốt ugôt

Nay kính
Chan-Hung-Thai

**Nhà Hàng hậu giang
tại Mỹ tho**

KÍNH

Trình cùng đồng hàng quý khách dặng
hay: Hàng Hậu Giang là hàng của người
Annam trong tỉnh và Lạng sả chung
lập tại Mỹ tho, nơi đường mè sông gần
cầu Tân tuân đã khai trương bán dặng
mấy tháng nay. Cuộc thương mại của
Hàng càng ngày càng tốn phát, cùng
nhờ có đồng hàng vị tình lui tới.

Tại Hàng có bán đủ thứ hàng hóa,
hàng tây, hàng bắc, hàng lân, nhiều
lành, xuyn, nhuộm thiệt tốt, dù giày,
đèn, hòm, thuốc hút, đồng hồ vàng,
bạc iêu Lip, vân vân, còn nhiều thứ
hàng hoá khác nữa kẽ không xiết.

Vậy xin mời quý khách có dám việc
chi, hoặc khi nào có dịp chi qua chợ
Mỹ tho, xin vui bước ghé lại Hàng
thì rõ biết.

Xin quý Khách nhớ một điều là Hàng
này của người đồng chưởng ta công
lao lập ra. Mua một món chi giùm cho
Hàng dân nhỏ mon hực nào, thi cũng
là giúp cho người quê hương aen cuộc
tranh thương cùng ngoại quốc, đó là

giường tốt cho người Nam ta, để các
nhà em nương theo mà lẩn bước vào
cuộc lý tài, hào dặng tranh
chút quyền cho quê vú.

Được như thế thì chẳng bao lâu đồng
hang ta sẽ chung hưởng mợi lợi trong
bản xứ.

Nay kính,
Quán Lý Hậu-giang đương hàng
Mỹ tho.
Nguyễn-tân-Thiệu.

Ngò cùng lục châu

Tại nhà in Hậu-giang (Cantho) có bán
thứ Carnet để đựng giấy bạc mới bày
như giấy 0,10 0,20, và 0,50.

Vậy quý vị nên mua 1 cái để dùng
để đựng giấy bạc ấy, đà tiện mà lại khỏi
hư khỏi rách.

Giá báu thật rẻ mỗi cái 0\$20 mà thô

Nhà in Hậu Giang
Kinh cáo

Một việc khá lầm

Có quan Giám-đốc Quesnel sang lòng
muốn bán hai sở ruộng của ngài, & tại
Tháp-mười Mỹ tho, sở thứ nhất được
46 mẫu, & dựa mé kinh, sở thứ nhì
được 246 mẫu, & dựa mé kinh lớn kêu là
kinh Tông-đốc Lộc, kinh này xứng mới
vết lai lợu lầm, bể ngan chừng 40 thước
nên tiện bể chờ lúa ruộng lầm, và như
muốn chờ lúa thẳng lên Chợ-lớn đi ngã
sông Vaiса cũng dễ lầm.

Hai sở ruộng ấy đều là đất thuộc tốt
lầm, chẳng còn phải tốn công khai phá
chi nứa bêt; lại sảng trong đất có mươi
ba cái đia, cá rất dai lợi. Có một sở đất
khác kẽ cận với hai sở ruộng nói trên
đây, chừng 300 mẫu, nguyên là của hiệu
Speidel đã bị nhà nước tịch thu lại và
cố le trong một ít lâu sẽ giao giá bán

Hai sở ruộng của quan Giám-đốc
Quesnel, bué lợi mỗi năm chừng 12 tới
15 ngàn giá.

Ai muốn mua hai sở đất ấy xin gởi
thơ cho quan Giám-đốc Quesnel đeo
Saigon, hay là gởi cho sở Nhựt-trinh An
hà tại Cántho mà thương nghị, và tại
xem bản đồ thì hiểu rõ

MỸ KÝ

TRƯƠNG-NGỌC-GIU Propriétaire

Tiệm họa chơn dung và khắc con dấu ở
đường Turc., số 16, ngang nhà hàng Motte
—SAIGON

Kính cáo cùng chư Quý-khách dặng
hay, tiệm tôi có khắc con dấu bằng
đồng, bằng mủ thùng, bằng cây—có
chạm bằng đồng, cũng chạm nhân biếu
—có làm mỏ bia chạm bằng đá cảm
thạch, có thư họa chơn, nhám—hình
người mà vẽ: về bằng dầu sơn vô bồ
về nước thuốc màu, hay là bằng mực
tầu, hoặc bằng viết chí than—hoa biển,
lên, tranh sơn thủy—theo rạp hát—
khắc bình chơn dung và bằn đồng, bằng
đá cảm thạch để theo mỏ bia trăm năm
cũng chẳng phai—có thư chạm các thứ
cây danh mộc.

Như Quý-Khách nào muôn hỏi giá
tiền về món chi xin gởi thơ cho tôi, tôi
sẽ gởi cáo-bạch(Catalogue).

TRƯƠNG-NGỌC-GIU. Cầu khai.

Phò cáo đồng bang

Kè từ buồ An-Hà Án-quán,
Tại Cántho, tạo sáng đèn rày,

Lục-châu quan-tử, ơn dày

Mão-cần mua giúp, ngày nay thạnh-hành

Thạnh-hành dặng cửa hàng rộng mở,

Máy sấm thêm, thấy thơ tuu ròng,

Lanh in chí thay đẹp xong,

Truyện, thơ, danh-thiệp, thiệp-hồng

[thiệp-tan

soa, sô, bộ, làm càng kỵ lưỡng,

Chắc lại bền chẳng nhương cña người

Nói chí sách đóng thi thời!

Lưng da, lưng bồ, đê đời ít hư.

Sách in sắng, tinh tú, Kim Túy,

Tư diễn cùng Sứ ký Đại nam.

Tuấn tra Pháp lệ, dạy kham,

Caca thi hành án, thiệt làm rất bay.

Thước, viết nghiên sắng dày dỗ hạng

Thiểu chí đầu giấy láng, mực ngồi;

Chuốc trao, nào phải nhường lời.

Sang chơi t chuyền xin mời các ông

Tuy vật liệu, nay không dẽ dū,

Bồn quán nào dám phụ ý ai,

Khó nhọc thứ mấy chẳng dài,

Miếng cho đẹp dạ Quí-ngài là hơn.

An-Hà Án-Quán Bd Delanoue Cán-tho

Đầu khai.

Lời rao

Một án văn quốc-đại nên đọc, nên
lưu truyền cho hậu thế là bón:

TUÔN-KIM THẠCH KÝ DUYỀN»
của một nhà đại gia văn chương là
ông Tuân-khoa Nghia soạn.

Có trữ báu tại nhà
monsieur-Đô-văo-Y
N. 80 Rue d'Espagne và
Rue Catinat N. 95 Saigon
Giá mội quyển là, 0\$80

Cáo bạch

Có bán cáo
viết “PORTE
PLUMES À RÉSER-
VOLIN” ngôi viết
bằng vàng thiệt
cgo “PLUMES EN
OR CONTRÔLÉ”

14k kuông
sét không mòn
Có khau(AGRAP)
một đầu khau bút
viết, còn đầu
kia thì viết chí

PORTEMINE ; có
phu thêm 1
bộ nhỏ đựng
năm cộng chí
để thay. Cây
viết này nếu

giữ giữ xài
mười năm
không hư.

giá một
ve
là 0\$50



Nhà in An-Hà
CANTHO

HỒI DỘNG BANG

Trong xứ ta có lò đặc
một thứ rượu ngon làm
kèu là **Rhum Stella**
âm ròng bằng nước mia

Ta nên mua rượu này
mà uống, vậy mới là tò
ý binh vực cái mồi lợi
trong xứ ta đó.



Rượu **Rhum Stella**
này giá đã rẻ mà uống lại
nên thuộc nứa.
Mua uống rồi mới biết
SOCIÉTÉ
des
SURES ET RUMS
Cantho Cochinchine

Muốn mua xin do nơi
HÃNG HẬU GIANG,
ĐƯƠNG HÃNG,
Cantho, Saigon,
Mytho,
Travinh.

Vậy mồi lợi càng ngày vê tay đồng chưởng.