

NĂM THỨ NĂM.— số 208

JEUDI 21 JUILLET 1922

LE COURRIER DE L'OUEST

EDITION EN QUỐC NGỮ
DEPOT LIBRAIRIE

AN HÀNH HƯỚNG BÁO



MỘT TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Redaction — Administration — Boulevard Delanoë, CANTHO

TỔNG LÝ: TRẦN-DẮC-NGHĨA

Chủ Bút: PHẠM-KÝ-XƯƠNG

BẢN NHỰT TRÌNH

ĐIỀU CỜI ĐÔNG PHÁP

BẢN CHỦ LANGSA

MÃN CHỦ QUỐC NGỮ

Tháng Năm.....	5 \$ 60
Sáu Tháng.....	3. 00
mỗi số mỗi tháng.....	0. 10

TRỌN NĂM..... 3\$00
SÁU THÁNG..... 2 00

BỘI QUỐC NGỮ VÀ LANGSA

Tuần..... 7\$00
Sáu Tháng..... 4. 50

Vi nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhứt trình xin viết thư
cho M. Trần-đắc-Nghĩa mà thương nghị.

Mua nhứt trình thì kè từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

Cac nhà Annam

TRAITEMENT ANTIPIHTISIQUE ET DES MALADIES DE POITRINE

Aiguës ou Chroniques

Toux, Rhumes Bronchites, Crachements de sang. Affections de Voies respiratoires Asthme, Catarrhes, Irritations de la Poitrine, etc.

PAR LE

BRONCHOSÉRUM

On trouve le **BRONCHOSÉRUM** dans toutes les bonnes pharmacies de France et des Colonies.

Pour le gros s'adresser à :

Segedrof, 7, Rue Jules César.— PARIS

POUR L'INDOCHINE
Pharmacie normale — H. DE MARL Saigon
Seul dépositaire

TRẠI THỢ MỘC HIỆU LUẬC-LONG

Tự Nguyễn long Thao

Ở tại chợ Lái-thiều

Trại thợ mộc tôi sáng tạo đã hơn 3 năm & phía sau phố chợ, đường xe hơi Saigon Thủ-đầu-một, có đóng súng đủ bán lẻ dài mặt gỗ liên từ 1=40 cho đến 2=20, bê ngang 0=80 cho đến 1=15; bán ăn chè kiều tú linh (long, lân, qui, phượng), bán lát cửa cuốn 1,8 trục cho đến 2 trục, vì bán ăn mặt đá, bán tròn ngọt cốt xây, chưng chuncan tam lán từ 1m55, có thứ 5 trục góc chungan giấy lá tay, bán rượu (table d'apéritif), bán khách (table de salon) bán viết (bureau) bát tách mặt (table de toilette) bàn ngủ, và áo len, v.v.

áo kiều, tủ thờ căn bếp bên tranh gò kiều và sơn thủy chử ốc chử vàng, ghế ngồi mặt tròn, mặt trái đào, mặt dâu, và có đủ thứ đồ tiện: hàng là chưng đèn, đài hộp, khay, ký, váng ngọt, váng bai, váng ba, váng tư bể! thấy đều làm bằng cây danh mộc, chèo theo kiều kim thời tron bền, chắc chắn và bền giá.

Còn phía trước phố chợ có dạo tiệm một tiệm ngánh có bán đồ thứ rượu và đồ danh mộc thứ của thứ tron đều có đủ. Kính xin chờ-tôn qui-khách thừa diệp nhàn du xia ghe lại tiệm tôi muốn mua đồ làm hàng hoặc là đặt mów cái tung đọn trong nhà tôi tôi sẵn lòng mua mà làm cho vừa ý quí ông.

NGUYỄN-LONG THAO
Chủ tiệm kính chào

AN HÀ NHÚT BÁO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1— Cưới gả sớm là mối hại chẳng +
nhỏ | 6— Quan Trạng-sư Gallois-Montbrun |
| 2— Người khách làm thế nào mà +
mau giàu | 7— Treo bản kén chồng |
| 3— Tiếng dê thành tục | 8— Chữ ngoại quốc rõ ràng |
| 4— Quan Toàn-quyền Long trở lại +
Đông-Pháp | 9— Tiểu dâm |
| 5— Quan quyền Toàn-quyền Le +
Gallen về nghĩ bên Chánh-quốc | 10— Vinh hãi cang lệ |
| | 11— Ngoại quốc tân văn |
| | 12— Nam-kỳ thời sự |
| | 13— Oan-truyền Ngọc-Hạnh |

CUỘI GÀ SỚM LÀ MỐI HAI CHẮNG NHỎ

Trong một nước mà sự tần-hóa định-trệ, nhân-chưởng yếu-duối, sanh-kẽ tiêu-diều, dân-trí chẳng được mở-mang tuy có nhiều cái nực-nhào khác, song sự cưới-gả sớm chính là một cớ lớn vậy. Người nước ta ít xét đến sự cưới-gả sớm là mối hại chẳng nhỏ cho nòi giống mình, hễ có con trai con gái tuổi vừa được 15 17, cha mẹ đã mong có dâu có rể, báu sanh sàng ra nỗi lòng, kéo đê phạm cầu bất hiếu hứa tam, vò hâu kẽ đại mà mang lối cùng trên trước.

Bởi cớ: trong nước dân-chưởng mới suy-nhược, tri-hóa mới kém-thiểu, chờ như người Âu-châu: trai 30 tuổi chưa cưới vợ cũng lấy làm thường, gái 20 tuổi chưa có chồng cũng không ràng lя, cho nên giang người cự-kỷ khôn-mạnh. có kè 19, 20 tuổi đã thấy con dùm con

Xem đây cũng rõ cái trình-dộ của một nước cao hay hạ, văn hay già, bởi sự cưới gả sớm mà ra đó.

Con trai, con gái chưa đúng tuổi, nghĩa là: trai chưa được 30, gái chưa được 20, (lời Kinh-lé dạy), mà định hôn sớm, thì hại cho sự sức khỏe của hai đứa thiếu-niên, vì chúng nó chưa đầy đủ tinh-lực, sau rồi chẳng mang bệnh suy-nhược thau-thé, tuổi chưa già mà khí-bản đã già cũng vì thế.

Hai cho sức-khỏe rồi hại đến nòi-giống, thế thường cha mẹ tinh-huyết sung-túc sanh con mới mạnh giỏi; còn sanh ra yếu-ớt, bay đầu mai dau, cũng bởi cha mẹ tinh-lực bất túc mà ra. Đến sau con mình sanh ra cháu mình, giống yếu-ớt duy-truyền lại còn yếu-ớt thêm nữa. Còn bê trí-thức chẳng mở-mang, là vì con người sanh ra ở đời tuổi ít nữa là 30 sắp lên, mới gầy được ít chiêu bê trí-thức lich-duyet, song người nước mình



Hỡi người Annam!
Sao đẽ tiền bạc ra khỏi xứ
mình?



Hãy dùng
thuốc hút hiệu **CON GÀ** thuốc chưa ván
và ván rồi

VÌ THUỐC NÀY NGON HƠN HẾT.

ĐÃ THƠM THO LẠI GIÁ RẺ HƠN CÁC THỦ KHÁC.

Thuốc CON GÀ trống tía tại xứ Đông-Dương

Nên giúp hội Société des Tabacs de l'Indochine,

66 Boulevard Bonnard.—Saigon

hỗ trợ giúp muôn ngàn người Annam.

deo, tay bồng tay ấm, đứa khóc đứa la, / bỏ phúc cái lầu-tục ấy đi cho rồi; hẫu
trót dời có khi còn phải chịu nhọc chịu
khó cùng con vợ, chờ có trống gì mà
mở-mang bê tri-thức, lịch-duyet học-
vấn, hẫu dậy dò con cái trong nhà cho
biết đạo làm người mà xú-vù với nhau
quân xâ-hội; cho nên con trẻ nước ta
phản đối là con nhà thất-giáo, vì không
có gia-dinh giáo-dục, cha mẹ chúng nó
còn chưa có đủ bê tri-thức mà cư-xin
phận mình thay, huống chi có tài nào mà
dạy con cho được...! Bởi vậy: thường
thấy con chẳng vĩ chúa, nhõ không kiên
lớn, vợ chẳng kinh chồng, v.v... Tưởng
lại các điều này đều do nơi việc tảo-hôn
mà ra, thế thì cái hại tảo-hôn ở nước
ta thật là một cái chướng-ogai lóu-lao
cho con đường tảo-hôn, xin những đứng
lên cho me cũng nên suy xét cho kỹ mà

K. X.

Người khách làm thê nào mà mau giàu

Ai cũng biết người khách từ Trung-Hoa bước chân đến đất Nam-việt ta, chỉ đem theo một cái tráp da để gói đầu năm, trong đấy có một vài món đồ dùng thay đổi. Ngoài số tiền mua giày tản, thời trong lưng họ chỉ còn dư lại năm ba đồng là cùng, thậm chí có người không còn dinh túi; khi lên bến rồi cứ đờ nhờ nơi nhà bà con, hoặc mấy hiệu buôn to, làm công mà đờ nhợt.

có hàng nịnh và
người thay mặt trong
cả hoàn cầu

Descours & Cabaud
PRODUITS METALLURGIQUES

Hàng này bán giá
rẻ hơn hết trong
miền cực Đông.

Với 40 triệu quan
Số 1, Quai de Belgique Saigon

BÁN SÍ — BÁN LÈ

Hãy đến viễn kho chúng tôi hay là viết thư hỏi giá: Bộ khí dung trống tía.
Cây cuộng, cây xới đất, cùp, rựa, cuốc, vân... vân...

Xương lán (Tro vải ruộng)

Bộ dùng cho những người lành việc làm.

Bộ dùng cắt nhà, sác để dùng đúc súng, đà.

Ciment Tonkin(có trữ báu tại hàng nầy mà thôi), gạch và đất xây lò, dù thử bom (pompes) ống đồng và sác, xe rùa và đường rầy hiệu Décauville(matiériel Décauville).
Đinh ốc, bù loun (boulons), giày kẽm, mành màn đúc, giày cables, giày gai
ví xe bò, sác làm nhà, đồ dùng trong nhà bằng vàng, mành mành sơn
đầu trong, đèn khí đá. Tủ sác tốt không cháy và cay khóa không đưọc hiệu 'Les
Gaulois' tốt hơn hết, ghế bàn hiệu Thonet, thuốc súng.

Biểu ấy không cần tö, chư độc-giá
cùng bay rồi; nhưng cái ván-dé là cốt
«khảo về cách làm giàu của người
khách» thời cảng xin lặt-lượm một ít điều
lấy cái nguyên-lý mà giàn-dần lán ra;
vì bất cứ việc gì nếu không dà mở đầu,
thời không sao là đến hồi kết enoc được. Ngoài sự ăn cơm chù, thời mỗi
tháng họ chỉ lãnh năm bảy đồng bạc
tiền công, nhưng không bao giờ tiền ấy
lại lấy ra mà xa-xí vô ích đâu, cứ bỏ
vào tiệm như tiéo góp, đến năm ba năm
ít ra số tiéo ấy cũng thành được ba
bốn trăm đồng. Trong tay đã súng
đồng tiền, mặc dầu đổi trắng thay đen;
lúc bấy giờ không còn phải mặc cái
quần cũ, ở mình trần nuda; nhưng cũng
không phải se-sua loà-lẹt, làm ra mặt
phú hộ như phản-nhiều Annam ta còn
mới vừa có hơi đồng, mà chỉ mặc một
cái quần vải trắng, hoặc quần dầu, trên
thì áo thung, dưới đi đôi giày lẹp-xep
là đủ.

Thuê một cảng phố không cần phải
rộng-rãi, chỉ vừa sắp đặt hàng hoá

cùng có chỗ ngủ được là xong. Một hiệu
buôn dầu khéo thâu xếp thế nào, tưởng
khi số ba bốn trăm nghìn hạc cùng khó
mà gẩy dựng nỗi; nhưng cái dài đồng-
tâm, sợi dây đoàn-thê của họ đã liên-lạc
nhau, buộc-trói nhau một cách rất đặc-
biệt, khiến tấm lòng ai cũng như nấy,
hay giúp lẫn nhau, thành ra họ đã có
mua một số tiền mặc rồi, thời lo gì là
không mua cbju được. Cơ nén vừa nở
hiệu huôn trong một ít lâu, là đồ hàng
hoá có thể đánh giá đến một hai ngàn
rồi, lúc bấy giờ thời đã thấy những sập
tưng mới sang qua, xin vào giúp việc.

Vì có nào mà người khách lại có
tánh tiền tăng? Đó là cái then chốt sự
làm giàu của họ, ta cần phải giải cho ra.

Sự tiền tăng, chính nghỉ: thật là một
diều tối cần cho nghề sinh-hoạt lâm, hai
ấy lúc nào cũng phải nương dựa lẫn
nhau, vì dẫu nghề có phát-đạt đến đâu
mà thiếu tính tiền-tăng, thời cũng
chẳng hay, lâu ngày phải thành ra tàn
hại. Huống chi người khách họ đã chịu
là cổ thỏ của họ mà sang đến xứ ta,

thời thật là muôn dặm xa xuôi, chon trời mặt biển. Ai cũng biết vì nỗi cơ-cần, vì sứ Tàu người thì đông vô số, nghê sinh hoạt lúc nào cũng lấy làm eo-hẹp khó-khăn, nên chỉ người khách mới đến xứ này, thời dù rò là tinh-tiễn-tặng đã sinh nơi lòng họ kể từ buổi họ vừa sấp bước chon xuống tàu rồi.

Mỗi tháng thế nào họ cũng phải gởi về cho người nhà một số tiền hoặc nhiều, hoặc ít, để nuôi lán nứa; cùng nỗi vợ con họ ngồi hén Trung-quốc trông-vọng bao ngay, trông đồng tiền Nam-việt. Ví dầu người khách nào không phải có tinh-tiễn-tặng tự nhiên đì nứa, thời càng phải ép lòng mà tiễn-tặng cho. Hắn vạy! cái cơn cùng cực của họ, trông thấy thật cũng nên khen!! Bữa ăn cui một su tương với vài chén cơm là đủ. Tuế mà tiền làm ra mỗi ngày ít nứa cũng năm bảy cát, một đồng, ăn uống như thế, là cũng chỉ có cái chí tiễn-tặng, góp gió làm bão cái hy-vọng của họ là định-nich rằng: một ngày kia cũng sẽ mở một cửa hàng ra, cùng không phải đến nỗi đê cái vạ sầu-thảm đau đớn cho bà con họ đang ngồi trông tin tức hằng ngày.

Chợ không như những kè làm công của ta, lanh-dặng đồng nào là chỉ biết xa-xí hết đồng này; nào quán rượu, nào tiệm cơm; hết thuốc phiện đến lầu-xanh, say ngâ gật-gù, lâm diệu thiệt-bại. Tuán nào tháng này bao nhiêu giấy bạc cũng chỉ dốt ra tro, còn nỗi vợ rách áo, con đói cơm thì phú mặc!!!

Cái tinh xa-xí lự ở nơi lòng, đã có từ bao giờ rồi, là biêt kinh cái hư-hại cái

phiền-phí, chớ không kinh cái lịch-sự, cái ích lợi như người. Cơn túng-ngặt là đã triêm-nhiêm tánh ấy rồi, thời tài bão mà lúc có hơi đồng lại bỏ dành đi được. Ông nông-nỗi vô một mà ra mười, thật nghĩ cùng khâ ủy!! — Nhưng nếu có ai hay tiễn-tặng, thời chắc rằng: chẳng khôi phái bị người đè-niêm khinh-kbi; những điều ấy thật là điều đáng trừ giệt đi rồi, mà cũng là điều không cầu gì phải đê vào tai cho chán.

Xem trước kia thời dù thấy người khách, một là vì tinh-tiễn-tặng, hoặc tự nơi lòng mà tiễn-tặng, hoặc ép lòng mà tiễn-tặng; song dầu thế nào đi nữa, thì cũng là một cái then-chốt đê khởi xướng ra sự làn giàu. Hai nứa không riêng kê một người nào, ai muốn mở cửa hàng, tức cũng phải chịu khổ-cực trước, nào ở thuê với người, nào chuyên-chở hàng-hóa, nào thu-xếp sổ-sách, nhứt thiết điều gì cũng lấy sự thực-hành làm gốc, thời trách náo mà lúc tự-riêng rồi chẳng thông-thuộc vững-dàng, khởi trờ-ngại khó-khăn, như người minh khi muốn lập hiệu buôn thời đã phải mập-mờ, như đidem tối.

Nói thế thì chẳng là bao nhiêu người khách cũng đều có tinh-tiễn-tặng cả sao? Thời vạy! sự ấy ai cũng công nhận là không sai. Nhưng nếu có chỗ nêu kè là họ cũng xa-xí thật, mà những tay xa-xí thời toàn là tay đá dư-dả rồi, huê lợi của họ một năm kẽ có muôn nay muôn nọ, thì dầu có xa-xí chút ít tưống cũng vô cang. Họ ăn ở tùy thời, khi bất lúc, khi bứu dư, lúc nào cũng theo được. Cơn bấy giờ cách ăn uống của họ thật là cực sung-sướng, một nhà đại-phú ta không

mấy khi là dùng đến bao giờ.

Đối với cái quang-cảnh khôn cực ngày trước, một chén tương, vài muỗng nước mắm tàu, thời thật là xứng lâm. Tóm lại thì người khách lúc sang ra mặt sang, mà lúc hèu thì ra mặt hèu, thật vạy! hèu hết sức, dành chju ngày hèu mà còn có ngày sang, chẳng như người minh đặng đồng nào cao đồng nay; sang hèu cũng như nhau, tranh lấn nhau trong điều phiền-phí, mà kết cuộc thời đến bao giờ cũng cứ nhìn hai tay trắng, thật đáng buồn cười!!!

Người khách lại có tánh khän-khai lâm, việc nào xem có cơ phát-đạt được là cứ làm ngay; thành ra cái mưu làm giàu của họ nếu chẳng trái thời, thì là một hóa mười, mười hóa trăm, xem ra như nháy mắt. Ví bằng trở có điều ngại, thiệt-thôi như mấy nhà máy xay lúa tại Chợ-lớn lối vài tháng trước kia, vỡ-lở ra, đồ nợ bạc muôn, thời cũng ương lồng, chỉ là cái cơ thành bại đều ở nơi thời vận, chớ cái chí khí họ lúc nào cũng hoạc-đại hùng-hồn, kỳ cho chiếm được cái mục-dịch mà tự mình đã khởi xướng ấy mới thôi.

Người khách làm giàu vẫn có nhiều thể, nhưng đây chỉ xin tóm tắt một ít điều, nếu còn có chỗ chưa bàn đến, thời xin tạm đê kỳ sau.

T. Q. Tiên

Tiếng đê thành tục

Vì câu chuyện một lắc kia hào sặc, mà con đê phải bị tiếng oan. Vậy xin cứ lấy nguyên tích hâu dăng ra đây cho chư độc-giả tưống tắt. Lão kia nhà vẫn đư

dâ, sung-sướng thật là cực-kỳ, không thức nào mà lão thieu; nhưng ngặt một nỗi là bị mụ vợ buộc-ràng không hécho nỗi cảng. Ông lấy làm khó chịu với cái nòng-nỗi ấy lâm, song bị tay sư-tử Hà-dông, nên đâu thế nỗi, ông cũng cố ép lồng bẩm ruột, chớ không giám cài quá.

Một hôm, nhơn lúc mụ vợ đi khôi, ông mới tỉnh ra một kẽ là: ở gần nhà ông có một cô bóng, ông nhứt định đến đó cầu kẽ coi cô dạy lè nǎo hâu được thông-thà tẩm thân. Ví dầu chẳng may mà mụ về có thấy ông ở đấy thời cũng vô cang, vì cô bóng thì bán nam bán nữ; ông tính xong, đoạn sang nhà cô cây cỏ v.v., nếu đặt thành thì ông sẽ trọng thường.

Cô bóng nghỉ dạy lâu, rồi dạy ông những điều... bảo ông cứ đó mà thi hành. Ông nghe lời vào tai, thật lấy làm đắt chí lâm, nên quay-quá về nhà. Ông vẫn có một cái vườn, hoa-quả lợp cây, nhưng từ ấy những nay vợ chồng thường ngiệm cầm sáp lợt, không cho đá động đến. Nhà được kẽ rói, ông về kêu chung nó ra mà dǎo v.v..

Từ được lời chđ dạy, thì sắp tờ cứ ăn phá luân, ngoài sự dẫu bà chủ thời không còn biêt sơ ai. Được một vài hôm, liếc thấy hoa quả hư hao, bà mới kêu sáp tờ lên quở-mắng. Lúc nào ông cũng có lời cang giàn, nói rằng: nhà đồng dứa, tội hữu sở qui, không lý nào hành phạt chung, vì e cho hai lè trong oan, mà tội nghiệp chúng nó. Lầm phen như vậy, bà tức giận mới hỏi ông đặng tinh thê ngăn ngừa. Kẽ gần đặt nhém, nèn ông cứ thịnh thoán đáp rằng: việc ấy không

khó! vậy dẽ tôi liều thử một đêm thì rình bắt nó dẽ như chơi; bao giờ bắt đặng tay, vay đặng cảnh dứa gian rồi, thời chừng ấy mới hành phạt nó cho đảng. Dùc lời bà liền đáp: ông phản nhữn thể, thật lầy làm bất tiện lắm; và lại ông dà dù biết ý tôi, không con nào mà muôn cho ông ra khỏi nhà, huống chi để ông ở ngoài vườn cà đêm, thời tướng củng bức minh tội lắm.

Không đâu! nếu bà có sợ thì xin cứ lấy dây buộc vào cẳng tay, con thức giấc nêu chung, có lẽ gì bất tiện. Bà nghe hữu lý mới thuận theo ông. Ông cũng cứ dà bà buộc cẳng niều giây trót cà cà đêm, một hôm bà mệt mỏi, nằm mê giấc ông mới mở giây đi bắt một con chó buộc vào, nhưng bị chó ngừ-ngù, gần muôn can, ông tính không xong mới sè lén lại chuồn dê, nám sừng dán một con; song dê cũng vùng-vây, gần cất tiếng la lên, ông bèn nhớ sức lại là: nám hàm râu dưới của nó. Thật vậy! dê mà bị nám hàm râu dưới rồi, thời dán di dâu cũng dẽ, không chống cự bao giờ.

Ông cứ buộc chon dê vào dây, rồi cút một nước lại nhà cõi bóng. Rạng ngày bà thức dậy, chạy ra chỉ thấy con dê, ì là sơ-sết và nghi-nger lám, nhưng nói ra thì xấu; cứ dắt tré cột con dê trong nhà, còn bà thì già chướt dạo chơi đặng dò tin ông cho bết. Sự này ngoài cõi bóng, thời nào có ai bay; trót mấy ngày bà hết sức kiém tiêm mà cũng không ra mồi. Túng thế bà mới phải lai cây cõi bóng coi giùm. Cõi đặt nhan đèn xong, đoạn nói rằng: Ôi thôi! diêm ứng chẳng lành, ông đã thành dê rồi đấy!

Lúc bấy giờ mười phản bà tin bắt cõi mươi, vì rõ ràng là ông dà biệt tích mấy ngày, mà chỉ có con dê đó thôi. Bà hết sức cầu khẩn cõi bóng, cố ý làm thế nào cho con dê lại hóa ra ông, thời bà sẽ đến ơn trọng. Cõi cứ châm-rây đáp rằng: tôi có thể làm; nhưng it ra khi ông buôn hình lại rồi, bà phải dẹp phức tánh ghen đi, thời mới dặng. Bà vâng lời. Cõi bóng dạy dắt con dê đến, bảo bà về trong ba ngày thời co ông.

Quả vậy! đúng ngày kỳ thì tự khắc dà thấy ông về ngay. Từ ấy về sau ông được thề, cứ thâ chơi bời, mà hễ bà là rầy thời ông lại quì xuống hai chơn, be...h...e...e, be h...e...e lén, chớ không nói gì cả. Độ vài lần như vậy, sau rồi bà phải bỏ tánh ghen. Một hôm ông ve đến người bạn thiết của bà, người bạn họ: lại, thì bà cứ nghiêm-nhiên mà đáp rằng: Khó quál không nói thời mất lòng chí em, mà nói ra thời ông lại hóa dê, thật khổ cho tôi hết sức!! Ấy là tinh con dê thành tục, lại cái hàm râu dê cũng vì đó mà ra.

Đây ký giả xio tóm luận một diêu như vầy: Nếu lúc ông bắt chó buộc vào dây, mà chó không ngù-ngù, thời chắc rằng: ngày nay nhúng bọn ve-vàng con gái chờ bà, thiền hạ không phải kêu là «THẮNG DÊ» mà chắc kêu là «THẮNG CHÓ». May thay! May lâm thay!!!

CAO-MINH-LÂM—Paksé.

Quan Toàn quyền Long trò về Bóng-pháp

Ngày 31 Mars 1921, 9 giờ sớm mai, quan Toàn-quyền Long đã quá gian chiế

Amazone lại đến Saigon. Ngài về Đại pháp vừa được mấy tháng trưởng nhưng dà bàn tinh lâm diệu hay cùng quan Thuộc địa Thương-thor Albert Sarraut; chắc sau này ta có thể mong cho Đông pháp được mở-mang nhiều lâm.

NÊN LU'U-Y

Nhưng vé Quốc-trái Langsa năm 1916, 1917, 1918 1920 được thâu dụng tạ bảng DESCOURS & CABAUD

số 1 đường Quai de Belgique ở Saigon và ở Nam-Vian(Pnom-Penh) theo giá định trong chương-trình phỏng thương mại Bulletin de Chambre de Commerce) mà trả tiền mua những hàng hóa:

Tủ sác hiệu «Le Gaulois»

Xe hơi hiệu «Berliet»

Vò và ruột xe hiệu «Bergougnan»

Xe rùa và đường ray hiệu «Décauville»

Ghế hiệu «Thonet»

Đầu sơn hiệu «Ripolin»

Bù-lon (Boulon), bôm, đồ vật dụng trong nhà, sác, tuôn «tôles» vân vân...

Ông Le Gallen về nghỉ bên Chánh-quốc

Chiều bửa 2 Avril 1921, Quan quyền Toàn quyền Le Gallen quá giang chiếc tàu «Cordillère» về nghỉ một ít lâu bê Chánh-quốc.

Bôn-quán kính chúc cho ngài cuộc hành trình biếu lặng sóng êm về đường an quét-thể, rồi tái phạm Đông-Pháp là xứ của ngài trong 28 năm chay đã dày công khai hoá.

An Hà.

Quan Trạng-sư Gallois-Montbrun

Ông GALLOIS-MONTBRUN thường thọ NGŨ-ĐẮNG BỬU TỊNH (Chevalier de la Légion d'Honneur) là một ông quan Trạng-Sư hữu danh thông-thái, rất chuyên cần phẩn sự, vân-phỏng của ngài lập tại Cần-thơ. Trót 2 năm rồi ngài về nghỉ bên Chánh-quốc thì có quan Trạng-sư VIGERIE thay thế cho ngài trong các việc, nay mang kỳ nghỉ, ngài trở lại Cần-thơ hành sự như trước.

Bôn-Bác kính lời chào mừng ngài và bứu-quyền, chúc cho ngài muôn việc an vui, làm ăn tấn phát.

AN-HA

Treo bàn kén chồng

Tiếp thiếp xin treo bàn kén chồng trên tờ báo An-Hà này là sở dĩ muốn cho dặng nêu đời nêu lứa, hả dám đâu diệu cợt trước mặt khán quan.

Cho bay trai lớn thì kén vợ, gái lớn thì kén chồng. Vẫn thiếp là phân què hèn dốt-nát, mà cũng mong mỏi di kén chồng là kén làm sao đây? Thiếp hả dám kén bực-trâm anh dài cát; rồi mang câu chon hạt dia deo.....

Vậy thiếp xin tòng ngay rằng: Thiếp kén là kén chồng hất hôi; ngó ven bể sira tráp nang khăng. Chau cha! Thiếp nói tối đây chí em cõi bắc cõi cười thầm, tưởng là thiếp kén ông cõng ông nghè gì; náo

dè lại kén nhũng phường bồi lợ; chọn trong đám bội-bè; lại còn nói: Trong trầu thả giày tiêu leo lợn

Song xét cho cùng nghĩ cho tội; có nghe nào là nghe bạ tiện, bực nào là bực cao sang, miễn là giúp ích cho đồng bang, ác cũng thơm danh nơi ngoại quốc; kia như Châu-Âu Châu-Mỹ nhiều nhà diễn-kịch trước danh, ấy cũng là cái kỹ-thuật của văn-nghệ, chờ chặng phải nhảy-coc nhảy nhai nhữ cách bat-boi của ta dàn. Nhưng mà trong đám dờ cùng có người hay; nghe tuy hèn dờ còn tài-lạ, thiếp chả đám khinh ai, chả đám phu ai; nên để chờ sau này, bắt luận báu nào, kép nào hòa xứng thiếp nguyện trao thân gởi phản cho.

KÉN CHỒNG HÁT BỘI

Lời là chòi giao-lịch với chồng sang. Chọn kép trao duyên phái nhiệm-phản Sứa áo cày trăm yên phận thiếp. Vé máy đổi mặt rạng danh chàng. Họa ván khoan nhặc hơi to trước. Rực rỡ ngoài trong xù trướng-mảng Cơ nghệp tuy là trong một gánh. Lớp làm vua chúa lớp làm quan, Thoại-khanh (Cùlao-Mây)

Chữ ngoại-quốc rò-ràng

Tiếp được lời của ông Nguyễn-bửu-Thuê-dit Thái Bijoutier tại Mỹ-phước (Longxuyên) gởi đến hỏi về khoản «Giết chết Cà Nhá» đang trong bồn-báo số 206 nói về việc một ông quan ba Khách-Trú tên Tsao-Ta coi vệ đội binh tại Kirin(Tàu) v. v., thì ông lấy làm lạ vì không nghe

ai nói trong Đông-pháp dày có ông quan ba Khách-Trú nào mà dứt tựn thế ấy?

Ông nài xin giải giùm.

Bồn-báo có tiếp dặng bông-thiệp của thay Nguyễn-văn-Sưu làm việc sở Trường-Tiền (Cànhor) gởi đến mời dự tiệc chiêu ngày 1er Avril nhơn dịp thay vịnh hời cang lê.

Bồn-qán

Tiêu đàm

THÙY HÓA TƯƠNG KHẮC

Một hôm bị lửa nấu nóng quá, nước nồi gián báo rằng: Anh lửa! thế khi anh ghét tôi làm nhỉ? giờ nào giờ nấy anh cúng chọc tôi cho sôi gan lên, thật tôi cố giận anh lắm—Lửa tự thị đáp rằng: bác khéo giận vợ, quyền tạo hóa đã phù cho tôi có thể, bác còn oán nói gì, mà già như bác oán thời lại hại gì tôi? Tôi càng đốt bác cho cháy gan thêm coi bác còn trách bà nữa hết.

Nói xong đoạn bừng ngọn lên, nhưng chưa quá ba phúc, đã thấy nước trào ra, chỉ nghe một cái xèo là tự khắc lửa tắt ngay. Lúc bấy giờ nước lấy làm đặc chí lắm, mới chum-chiếm cười rằng: Ôi anh lửa ôi! anh có thấy chưa? tôi không phải cần đốt anh như anh đã đốt tôi, chỉ địch một cái xet là đã giết anh rồi. Ngay thay! cho ai là kẻ có quyền mà lại vì quyền đánh ép-chế ép-dè, lăng mải dàn lanh cho sanh đến điều kia nói nọ.

Je

Vinh hời cang lê

Bồn-Báo có tiếp dặng bông-thiệp của thay Nguyễn-văn-Sưu làm việc sở Trường-Tiền (Cànhor) gởi đến mời dự tiệc chiêu ngày 1er Avril nhơn dịp thay vịnh hời cang lê.

Vậy Bồn-báo tạm đổi hàng cảm tạ hậu tình của thay Nguyễn-văn-Sưu và chúc cho thay bách niên hảo hiệp như có sắc-cám.

AN-HA

Ngoại quốc tân văn

DÂN TÀU NGẠ TỬ

Ngày 26 Mars 1921, có tin ở Bắc-kinh (Trung-Hoa) gởi đến cho hay rằng: lúc này dân Tàu 50.000 người bị đói mà thát. Tình cảnh rất nén thê thảm.

ĐỊA CẦU GIAO-THÔNG VỚI HÒA-TỊNH

Lâu nay, các nhà khoa-học ai cũng đã chắc, rằng trên Hòa-tinh có người ở, cũng như là chúng ta ở trên Địa-cầu mà suy-trác, thì biết rằng người trên Hòa-tinh cũng có đủ khoa-học tri thức như chúng ta. Cho nên sự Địa-cầu với Hòa-tinh sẽ có một ngày giao-thông nhau, là một sự có lẽ mong được.

Mấy năm gần đây, cái độ-số của Hòa-tinh với Địa-cầu dì, càng ngày càng tiếp cận hơn trước. Thật là một cái cơ hội tốt cho những nhà xét về việc hai cái tinh-cầu giao-thông nhau. Mới rồi, nhà phát-minh ra vô-tuyến-diện là Ông Macani có báo cáo rằng: «Các sở vô-tuyến-diện lớn trong thế-giới đều có tiếp thu một thứ sóng điện ở đâu đưa đến không biết được, ngờ là vô-tuyến-diện

của người ở trên Hòa-tinh đánh ra chặng». Nhabo đó, các nhà khoa-học biến kỳ cố tìm các cách thi-nghiệm để thông tin với người trên Hòa-tinh. Có người thi đính thông-tin bằng vô-tuyến-diện cóng-đòi-thiđinh dùng một thứ ánh sáng rất mạnh. Ông Bassett và Ông Patten son là nhâ chuyên-môn thiên-văn ở nước Mỹ dụng-công nghiên-cứu về việc ấy hai ông đã xét ra rằng: dùng ánh sáng rất mạnh mà thông tin thi có lẽ dễ hơn là dùng vô-tuyến-diện, và định kế hoạch nhữ sau này:

Nếu có được 120 ngọn đèn chiểu, sức sáng của mỗi ngọn được một nghìn triệu ngọn đèn nến (1.000.000.000 bougies) cùng một lúc ở Địa-cầu nầy mà phát ra sức sáng rất mạnh, thì chắc là người trên Hòa-tinh có thể trông thấy được. Tốn-phí và những ngọn đèn đó mỗi giờ đồng hồ độ chừng 100 đồng bạc Mỹ tính gồm cả tổn phí dùng trong một lúc thi ghiệm, cũng độ 2 vạn nghìn đồng bạc Mỹ mà thôi.

Cái thời kỳ rất tiện-lợi cho sự thông tin của Địa-cầu và Hòa-tinh sẽ ở năm 1924. Trong năm ấy, Hòa-tinh đi cách Địa-cầu 3 ngàn 500 vạn dặm, là một cái cự-ly độ rất gần của hai tinh-cầu ấy từ xưa đến nay. Dương lúc ấy nếu dùng những đèn chiểu như đã nói ở trên nhóm lại một chỗ mà phát ra một cái ánh sáng rất mạnh, thì trên Hòa-tinh có thể tiếp thu được.

Còn như muốn cho người trên Hòa-tinh hiểu biết thì trong khi chiểu nhữnng ngọn đèn ấy, ta dùng số nhất-định, nghĩa là một, hai, ba, bốn v. v. mà chiểu đi Nếu trong Hòa-tinh có một ký-hiệu gì hỏi đáp lại, thì sẽ nhận đó mà làm

nên một lối chữ dấu như là chữ dấu giày thép, dễ mà đạt ý cho nhau.

Đại bàng
T. N. D. B.

Nam-kỳ thời sự Giá bạc

Thứ sáu...ngày 1	Avril.....	6f 75
Thứ bảy...ngày 2	Avril.....	6 60
Chủ nhật...ngày 3	Avril.....	id
Thứ hai...ngày 4	Avril.....	id
Thứ ba...ngày 5	Avril.....	id
Thứ tư...ngày 6	Avril.....	id
Thứ năm...ngày 7	Avril.....	id

Giá lúa

Lúa chờ đến nhà máy mỗi tạ 100 kilos là:	
Thứ sáu ngày 1 Avril.. 3\$50 tới 3\$65	
Thứ bảy ngày 2 Avril. 3 50 tới 3 70	
Chủ nhật ngày 3 Avril... id	
Thứ hai ngày 4 Avril... 3 50 3 75	
Thứ ba ngày 5 Avril... id	
Thứ tư ngày 6 Avril... id	
Thứ năm ngày 7 Avril... id	

travanh

MÃT

Hàng Tô-Kien bị mất 350\$. Bạc ấy là bạc bán giấy, người tài phú bỏ trong hòe tủ, khóa lại, cửa uốn đóng chắc. Có gì mà ngày mai trở lại thì thấy 1 cái cửa mở ra, 350\$. tiêu mất.

..

Saigon

CHƠI QUẦY QUÁ

Ngày 29 Mars rồi đây chủ khách Minh-hương tên Ông-Hương kêu Ban, ở bối che nhà Eden-Bar IV mới bị bắt về tội chơi quầy với con Võ-thị-Bé 9 tuổi, con của Võ-thị-Tịnh. Chú đã bị ngõi khám rồi được ăn cơm nhà nước.

Oan truyền Ngọc-Hạnh

(Lụy vì tình)

par Trương-quang-Tiền

IV

(Tiếp theo)

Sán tay mõ cửa động đào,
Rẻ mây trong lõi lối vào Thiên-thai

Oil tắm thân chìm nỗi còn biết có ra
gi; lần lừa ngày lụng tháng qua, ngoài
những nỗi khóc-sở, xốn-xang, thời chẳng
thấy chi là khác nữa. Tuy cùng ăn ở
một nhà, cùng ra vào một chỗ, nhưng
mà dè gi thấy mặt người thương; mà
như có thấy dì nữa thời cũng chỉ như
thấy mặt trời, muôn trao lời thăm khóc.
Nỗi yêu nhau càng ngày càng đồn-dập;
phản lối từ trong nhà thì đông, nếu
mở miệng chắc ra răng, trăm phần không
tieten một.

Lâm lúc ngó cái lồng mồi đỗ, cái nét
mày xanh của nàng mà đường như
muối xuất lồng, như kim châm dạ. Ngón
ngang trăm nỗi, ngơ-ngẩn một thao,
mỗi nỗi đòi đoạn xa gần, chẳng vò mà
rối, chẳng dồn mà đau. Thật đau lâm,
lầm cho buổi ai cũng đau; thà chẳng
biết nhau thời thôi, chứ có đau đớn
mang nặng lời thề, đá vàng khôn khích
mà nay thành như dứa ở chùa nhà, ai
ra dàn này!!!

Bởi vậy cho nên một đêm kia Thu nằm
thao-thác, xốn-xang khó đứng khôn
ngồi, chờ cho người nhà an giấc, chàng
mới sà lén bước lai gần, bước đến
phòng của Ngọc. Chẳng đợi tö, cũng
biết trong lúc đêm tàng, canh lụng, Thu
mà bước đến phòng nàng là cố ý gì,
nếu chàng phải cố ý trộm thử da người

thương, mượn khoản vẫn mà gây
dường án ái!

Thật vậy! quả vạy chàng nhẹ bước
bước lại gần, bước mà trong dạ phát
rung, bước mà pháp-phòng lo sợ. Cũng
bởi canh thi khuya, đêm thi vẫn, tư bê
lặng lẽ như tờ, thật lạnh lung thay!
lạnh lung cho khách trộm tình, cho
kẻ rình người cung nguyệt. Lúc bấy giờ
ngoài đường xe ngựa vẫn tanh, còn
trong nhà chàng nghe đặng tiếng gì,
kháo hơn là tiếng thằng lảng chặc lưỡi,
tiếng chuột kêu chích chích trên nhà. Thu
ngó đến đâu vẫn cũng bát lạnh lung,
dường như trong con vạn vật đều an
giết hết, mà hối mình còn thức đi đau?
Chàng tự hỏi như thế, nên bước đi một
bước một ngừng, mắt ngó quanh quẩn,
mà bụng thi lo sợ lâm; sợ cho đến ngọn
gió lùa theo cửa sổ rinh mìn, mà
mét-thót với trăng già dây nứa! Tai
nghe tiếng dế đồng canh, tiếng gà eo-
óe, cha chả lại càng bát giựt mình,
thầm tưởng cho vật đả tri cơ, nên ghèn
ghét mà kêu người thức dậy. Lúc này
chàng trông đến vật gì lai động, cùng
nghe đặng tiếng gì, thời tro g đà dà lo
lưỡng, chưa đi không béo đất.

Bởi có nên từ chỗ chàng nằm đến
phòng của Ngọc, chỉ cách nhau
không đầy mười thước, nhưng đi thật
lâu, độ trót nấm phúc đồng hồ mới vừa
đến cửa. Phòng vẫn kín đáo, song
không khóa gài chí, chỉ treo phù một
tấm màng ren nơi cửa. Thu sà lén khoát
màng bước vào; thời trên đầu nằm cây
đèn trứng vịt hay còn chong, ánh voi
khắp cả phòng sáng quất

Ngọc còn đang mê giấc, nào hay biết
đều gì, chàng nhẹ tay vén mí mùng lên,
vén lên rồi ánh đèn voi vào sắc Ngọc, ôi
thôi! mắt vừa trông thấy mà lúc bấy
giờ Thu lại càng hối-hợp hơn, pháp
phòng hơn, chẳng phải sơ mà sanh hối
hợp pháp-phòng, ấy là vì toại lòng quen,
đẹp mắt quá mà tưởng như mình lạc
cảnh Bồng-lai, gặp người thêm quen.

Quả vạy! đâu cho ai cưng không
thể tưống khác nữa, vì gặp tiếc trời nóng
nực, nàng ngủ không mặc áo dài, chỉ
mặc áo sơ-mi, dưới lại dận chăn hàng,
cố chon đeo kiển cảng.

Thu đứng nhìn ngực, thật là
tuyệt-sắc giải-nhan, giá đã dènh trên
nguyệt trong mây, hoa gheo còn thua
thẩm, bút nèo tòả cho tùng; cái nước
da trắng biệt là trắng, trắng như bông
bưởi, trắng mà ứng ứng màu hồng, là
thay! cái người đã đẹp đẽ vô song, tay
Tao-hoa lại còn khéo vẻ vời thêm, tò
diêm thêm, tò dòi mít như son, vẻ
miệng như hoa nở. Khiến cho Thu mắt
thì châm chึง, nhưng mà lòng không
tưởng là nàng, lại thầm cho là một cái
tò thiên nhiên ai khéo đúc, bằng chàng
vậy, thì cũng là vì tiên-nữ, hay Hàng-
Nga lạc lối cung thiêm đây!

Hai mái tóc bờ chôm xuống trắng,
mày sợi mảnh-mảnh cuộn-cuộn, vẫn
như dòng nước xoáy, đối với cặp chún
mày vòng nguyệt, như mống trời chiếu
chún mày nhỏ mà thiệt là đen, trong
chún lồng ứng ứng màu xanh, liều hòn
cứng kém. Thêm cái áo sơ-mi rộng cỏ
bày cả ngực ra, lè cổ nhiên, con gái
mới lớn lên nào có phải là ốm, mà gọi
rằng khó coi, thật dè coi lầm, coi mà mè-

mảng tám thấu, ngắn ngơ hôn phách.

Vừa khuất cái cỏ áo ren, chẳng đợi tö, chư khán quan chắc dả độ biết rõi; chẳng chi khác hơ là đồi hoa chum-chiếm cười duyên, nhưng còn hơi ảo dạo. Đêm khuya lặng lẽ, tuyêt rưới sương chang; bởi vậy cho nên: hoa tươi tốt vò ngà, nhụy ững như màu son nhuộm.

Tôi đã nói hoa chum-chiếm cười, thật vậy! mà hoa cười ai đây? tướng khi ngoài sự cười khách phong-tinh, cạnh khuya hăng lối, cười cái người hữu ý, vach rào dê mắt dòm hoa, thì chắc hoa chẳng còn cười ai nữa!!!

Bởi hoa đẹp-dé như thế, bởi vậy nên khiến cho Thu dợn bê mấy lần, rồi nghĩ đi nghĩ lại...!...Nơi cỏ chẳng có chỉ cho lâm, chỉ deo một sợi giây chiên, ánh dưa xoong người nàng, thật đứng xem không mỏi mắt.

Hai cánh tay trắng dò, ngón deo cà-rá, cườm tay đeo một chiếc vàng tay, nhưng phải nhớ rằng: nào chuyên nào cà-rá, nào vàng, không món nào là không gán ngọc xoàng, không nét nào là không sắc-sảo. Dùm lấn xuống thân dưới, thời chẳng thấy chỉ lạ hơn là thấy hai bắp căng no tròn, kiều búp-sen khoe dạn. Cái người đã sắng đẹp rồi, thậm chí ngó bàn chon cùng dù mè mang; mà thật vậy! chim thấy chim còn sa, hương người ta không chắc lười

Gót dò như nhuộm son, ngón hơi dài mà không kịch, tuy tay không động đến mặc dẫu, nhưng lấy mắt mà xem thời cũng đủ biết là mềm lâm, màu da thiệt nhiên bẩn, nhiên ngó đến có người, nhiên chẳng thua gì bột nang.

Thu đứng ngó từ đầu mày cuí mắt, từ dưới chí trên, thật chẳng còn biết lấy tiếng chi mà ngợi khen cho xứng. Nói rằng Tây-thi thuở trước, thì Tây-thi biết có bì chẳng; nói rằng: tiên-nữ bà phàm trần, au cũng không nhầm lối.

Có mà chẳng cứ đứng lấy mắt nhìn, nhìn trân nhìn trời, nhìn rõi chắc lười thăm khen, thật là:

*Hoa in mặt, liễu in mày,
Nhìn trong vẻ ấy càng say-tắc lòng
Đã dành quốc sắc thiên hương,
Giá này au cũng ngàn vàng chẳng ngoa.*

(Sé tiếp)

Hội nặc danh

NAM-HOÀ CHỈ CUỘC CÔNG TY

Nhà máy làm giấy tại Thủ-Đức (Gia Định) đã hoàn thành và chạy ra giấy được rồi nay nhứt định bán lại 57000\$

Công-ty định phao ra làm 800 phần hàn mỗi phần 100\$.00, cộng cả thảy là 800\$.00. Quý vị ai muốn hàn xin đến tại đường Pellerin Saigon, số nhà 52 hoặc viết thư đến mà thương nghị.

Số tiền phao hàn mình được trả phần nửa, còn phần nửa thì để ba tháng sau.

Thuốc trừ chuột rất hay

Mới đây người Langsa mới bày ra một thứ thuốc nước kêu là «Le Ratinol» để thuốc loài chuột rất thần hiệu. Thứ thuốc này dễ trộn với cơm, hoặc bánh mì, súp bò, nước đường cùng các vật thực mà chuột hay ăn, rồi rải cho chuột ăn trong 5 giờ đồng hồ sau khi ăn thì chuột phải chết. Một điều rất tiện là có một mình loài chuột

nhầm thuốc đó thì chết mà thôi, còn các loài vật khác: chó, mèo, heo, gà ăn nhầm thì vô cung, nên để dùng mà thuốc chuột khỏi hại lấy đến loại vật khác và người ta ruồi ấu nhấm cũng vô hại.

Thuốc này ở Đại-Pháp người ta đã thí nghiệm nhiều lâm đều được thần hiệu, ở Saigon, Gia Định, Chợ Lớn cũng có thử rồi, thật chẳng sai lời chút nào. Có trữ bán tại Nhà-in Hậu-giang Cần Thơ ai muốn mua xin viết thư cho M. Trần đặc-Nghĩa Directeur de l'Imprimerie de l'Ouest à Cần Thơ thì thuốc sẽ gởi đến cho

dòng..... 0 40
Nếu cái tờ-cái là chữ Annam, tờ sao-lục, phải đóng mỗi một cái chữ Annam, là..... 0 02
Nếu tính hết thay mà không đầy 2\$,00, thì người xin sao-lục phải đóng 2\$00 là cái giá chót hết trong tiền sao-lục bằng khoán, để làm tờ cội rẻ.

SAO LỤC BẰNG KHOẢN ĐẶNG CÓI CHO BIẾT

PHAI DÒNG :	
2 Trương đầu mỗi trương..	1 \$ 50
Mấy trương sau mỗi trương.	1 00
Trương chót, viết không hết,	
thì mỗi hàng.....	0 08
Sao-lục tờ chữ Annam, mỗi	
chữ.....	0 03
Giá chót hết, một cái tờ sao	
lục thứ này, là.....	3 00

LỜI DẶN.— Trong những tờ sao-lục mỗi trương không được viết quá 25 hàng—Mỗi hàng không được quá 18 vần

Về trương số 61 trong cuốn sách Thường-Dụng xin do theo đây.

Lời nghị sửa lại

Lời nghị quan Toàn-Quyền Đông-Pháp, ngày 18 Février 1921,định rằng:

1° XIN GHI VÀO ĐỊA-BỘ

Mỗi khi nào xin ghi một điều chỉ vào địa bộ (như ghi sang tên, ghi cầm cố, v.v...), thì người xin ghi phải đóng cho Nhà-nước, mỗi lời ghi, một đồng bạc.

2° SAO LỤC ĐỊA-BỘ

Sao lục địa bộ phải đóng tiền cho Nhà nước như vầy:

Mỗi miếng đất từ 100 mẫu sấp xuống thì mỗi tờ sao lục địa-bộ, phải đóng..... 1 \$ 00

Mỗi một trăm mẫu thêm nữa, hoặc thêm ít hơn 100 mẫu, thì đóng..... 0 50

3° XIN SAO LỤC BẰNG KHOẢN MÀ LÀM TỜ CỘI RẺ

Tienda-lục phải đóng như vầy :

Tờ sao-lục : 2 trương đầu, mỗi

trương..... 1 \$ 00

Mấy trương sau, mỗi trương. 0 50

Trương chót, như viết không hết, thì cứ mỗi hàng chữ phải

Tôi chịu lành

Tôi chịu lành cất nhà, phế, bán đá cát Núi-Sập chờ đến tại bến. Lành mua và bán lại các vật dụng, như đồ sứ trang, giấy cầm đồ, đồ gỗ trong nhà quần áo hoặc mới hoặc cũ, tắc một lời là: những món nào mà quý vị hết muốn cần dùng, thì xin đem đến tôi mà thương nghị.

Tiệm tôi ở gần nhà việc Tân-an (Cầu thơ) có bán đủ các thứ thuốc tây trị các chứng bệnh và đồ cần dùng theo cuộc vẹ-sinh.

Vậy kính mời quý vị, nếu có việc xin cõi cấp đến nhau, gọi là chẳng phụ lòng người đồng bang trong bước đường thương mại.

LÊ-KIM-ĐÀNH

(Catin to ville)

Cao bạch

Chàng tôi có nhà tiệm hiệu là "TÀU".
BAT-LONG tại đường d'Adran số 115
nhằm gần đường Ober số 1 để sửa đèn
Lito Landi đèn Manchon xe máy,
số 1, máy đánh chữ, máy hát và máy hát,
bóng cùng các thứ đồng hồ, vân vân

Lại cũng có bán: Manchon, Cariou
và dầu Essence. Những thứ và máy móc
sắp đặt tại tiệm làm được các việc: cưa
tay, đục gỗ, giao cho chàng tôi. Mỗi khi
quý quan có đám tiệc chi mà muốn
chưng đèn trong nhà cho sáng thì không
tôi cũng lèo lái được; miếng lá cho
chàng tôi hay trưa.

Thờ và mandat xin để như vầy
Nguyễn-văn-Chuẩn,
115.—Rue d'Adran
Saigon

Tiệm khắc con dấu



VĂN MÃU LẤM

LÝ THIẾT KÄ

bán đồ phụ tùng theo cuộc con dấu
giá rẻ đó tốt mà làm mau, có in Catalogue
để gửi cho quý khách nếu quý khách
muốn cần dùng kiểu nào thì xin gửi thư
cho tôi lấy Catalogue lựa kiểu mà dùng
tôi sẽ hết sức làm cho vừa ý các quý
khách.
TRAN-DUY-BINH
Graveur—96 Rue Pellerin—Saigon

An Phong

Bijouterie-soieries de Chine
et du Tonkin
CAOLANH

Kính trình cùng lục châu Quý khách
đặng rõ: tiệm tôi mua bán hơn năm năm
bán ròng hàng tàu, nhưng là ván xuyễn
lành nhiều, cùng là hàng vường, nhuộm
den diệu láng thật tốt, không hé tró, tôi
chắc ý, vì tôi mua bán đã lâu, nên
tôi hết sức lựa chọn kỹ nhuộm, nhuộm
tốt và hót chàm tốt, nên các nơi khác
không thể bì kiệp hàng den của tôi, và
giá tôi bán lại rẻ. Còn đồ mặc trắng như
lá: cầm chau, hoa tư các, cùng xá lục
soạn bắc thảo, lục soạn thượng hải
đều có đủ thứ, còn hàng bắc như, băng
the, lương-lược dù thứ, tôi lành tại
Hà-nội, như quý khách muốn mua vật
chi dùng xin gửi thư đến, thì tôi sẽ gửi
đến lại liền, như vị nào muốn mua nhiều
ma bán, tôi tính giá rất nhẹ, hàng to
gởi contre remboursement.

Cao-lanh: Nguyễn-xuân-Trước
Cao bạch

Có bán

Tại Garage Central de l'Ouest Catinat

- | |
|----------------------------------|
| 5 Cái xe hơi mỗi cái giá 3.900\$ |
| 2 cái biệu Mitchell 6 máy |
| 1 " " Chalmer 6 " |
| 1 " " Davis 6 " |
| " " Réo 6 " |

Kính trình cùng quý khách dặng rõ:
Tiệm tôi trước ở số nhà 85 đường Catinat
và số 130 đường Pellerin, nhờ ơn lục
chau chư quân tử chiếu cố thì công
nghệ của tôi đã thành hành bấy lâu nay

Vậy tôi đã dọn lại số 96 cùng đường
Pellerin vẫn chuyên nghề khéo con dấu
đồng, cao-su, bằn-dồng, bằn đá, cẩm
thạch để mờ, có bán đủ các thứ con dấu

Tay gởi lại, như là Dateur, Numéro-
teur, Foliotetur, Composteur, etc...v..

CÓ BẰNG CẤP CỦA HỘI BÁU XẢO MỸ-NGHỆ HANOI BAN KHEN
DIPLOME DE MÉRITE - EXPOSITION DES BEAUX ARTS DE HANOI 1920
Cordonnerie - Chapellerie - Tonkinoise
GRAVURE SUR MÉTAUX ET MARRE

NGUYỄN CHÍ HÒA

83 Rue Catinat Saigon



Kính cùng QUÝ-VỊ dặng rõ. Tiệm tôi có 301 thợ BẮC-KỲ giỏi ĐÓNG GIÀY, LAM, NON theo kiểu ÂU-CHÂU kim thời. GIÀY đóng bằng DA-TÀY hết, NON làm bằng CÂY-MÓP thiệt nhẹ, lợp NÍ-XÁM, BỐ-TRẮNG VÀ BỐ-VÀNG đủ kiểu. Tôi cũng có thợ KHẮC CON-DẤU ĐÓNG VÀ CHẠM MỘ-BIA ĐA CẨM-THẠCH ĐỂ MÃ. Tôi đã BÁN-SỈ di LỤC-TỊNH thiệt nhiều, đã có nhiều vị rất tin cậy và khen ngợi NON VÀ GIÀY của tôi làm thiệt kỳ cang và giá lại rẻ hơn chỗ khác nữa. Tôi cũng có BÁN GIÀY-HÀ DA LÁNG GIĘP DA-LÁNG VÀ NHUNG đủ màu GUỐC BẮC-KỲ SƠN-ĐEN QUAI-NHUNG QUÝ VỊ xa xin viết thư về thương nghị tôi sẽ hồi ấm lập tức có giá BÁN-SỈ riêng thiệt rẻ xin chư tôn chiếu cố cho việc buôn bán của ĐÓNG-BANG ta được thuận lợi trong lúc cạnh tranh này tôi hết lòng cảm ơn.

NGUYỄN-CHÍ-HÒA, Kính mời

Tiệm Hòa-mỳ Cao lanh

Có trú mây món hàng
này tại Nam-Bắc-Ai
Trà ôn

Bản hiệu có bán đủ thứ hàng tàu
hang lây, hàng bắc, và hàng vường
cũng có rượu tay đồ hộp đồ cẩn và đồ
tập hoá, bán sỉ và bán lẻ bản hiệu xưa
nay chuyên mua hàng buôn bán, cho nên
những hàng tơ-lụa và công lụa canh
chí kỳ-lưỡng. Và rất dày công nhuộm,
làm cho nên dùng lâu càng tốt chẳng hề
phai màu hắc chư quý vị, muốn mua đồ
bán lại, hoặc giá dụng xin gửi thư quyết
vào bản hiệu sẽ lập tức gửi liền khi
hang đến chất là dặng vui lòng quý vị.

Hàng dịnh gởi contre Remboursement
đem bạc đến nhà thơ lanh hàng.

Chủ nhơn: Nguyễn-đắc-Nghĩa kinh mời

- Các thứ rượu Tây, rượu Cam
Quốc cúc tưởu.
- Giày nón của Annam làm.
- Đậu hộp, hiệu Exquisites, Arachides.
- Các thứ thuốc của M. Nguyễn-
khắc-Kiệm à Tam-Biuh.
- Xà-bong đen, hiệu con rồng và
xà-bong con ngựa một sừng.

Có bán thuốc: « Vạn-linh-Tề » « Nam-
hoài-té » và « Trưởng-sanh linh-dược »
Có cho mướn phòng ngủ nữa, xin
đóng bảo chiếu cố.

Tiệm Nam-Bắc-Ai vững vàng,
nhờ ơn quý vị, đồng bang tưởng tình

Quà tiệm NAM-BẮC-ÁI LÊ-MAI

DỒNG HỒ HIỆU "LIP"

Dồng hồ mà người ta hay kiêm mua là đồng hồ hiệu
“LIP”



THIẾT KHÔNG?

Mua thử một cái dùng, hay là hỏi thăm những người đã có sắm đồng hồ hiệu LIP thì biết.



CÓ TRÙ BÁN TẠI:

Hàng LES GALERIES DE L'OUEST là hàng HẬU GIANG
DƯƠNG HÀNG Saigon, My
tho, Cantho và Trà Vinh

SAO VÀY?

Vì máy nó tốt lắm, nó chạy đúng, chắc và lâu hư, khỏi tốn tiền sửa mãi như các đồng hồ khác.

SAO NỮA?

Vì nó là hiệu Langsa và giá nó rẻ lắm.



Thuốc điếu hiệu globe (TRÁI ĐẤT)

Có gói 10 điếu



Nhập khẩu

Hút đỡ ngọt, dễ dành lão được không mèo, không muối.

Tại Hàng DENIS-FRERES có trữ bán

LOI RAO

Kính cùng lục-châu đang rõ tại nhà
Io Hậu-Giang Cần-thơ, có bán sách chữ
quốc-âm dễ giúp cho Hương-chiré có
quyền thi hành như trưởng-tòa.

Sách này có 156 trang và có đủ kiểu
yết thi lời truyền rao, của ông DƯƠNG-
VĂN-MÊN mới dọn.

Giá mỗi cuốn là 3\$00
Tiền gởi 0.24
xin viết thư đến nhà in Hậu-Giang
Cần-thơ mà mua.

Nhà máy xay gạo

TẠI CHÂU THÀNH CẦN THƠ

Tại nhà máy này có xay và trữ gạo
trắng bao lè và bán tạ. Gạo xay ra có
nhiều dạng tùy theo giá.

Trong lục-châu, chư vị nào muốn mua
hoặc nhiều hoặc ít, xin viết thư mà
thương nghị.

Décortquerie de Cantho.

Quảng tài Thạnh

Tiệm đóng ghe và sửa ghe
ở bến kia sông gần cột giây thép
và CẦN THƠ
PHÙNG-CHIỀU—chỗ

Kính cùng quý vị dặng tường, nay
tôi mới lập một trại đóng và sửa ghe
cô sầm ụ và bè tiện bê tra và kéo ghe.

Tiệm tôi cũng có bán các thứ cây
cưa dù thưa tết mà tốt giá lại nhẹ hơn
các nơi.

Chủ tiệm này biết lễ nghi của người
An-nam nên tiếp rước quý vị vừa lòng
luôn luôn chủ tiệm này khi trước có
lão chủ sự tiệm cưa hiệu là Quảng-tài-
Lai, ai ai cũng biết rằng người ấy
lết chiêu hiền đãi sẽ bức náo

Điều quí ông quý thầy có cần dùng mua
cây cưa đóng hay là sửa ghe đến tiệm
Quảng-tài-Thạnh thì rõ.— Cái xin
quí thầy thương.

Nay kính cáo.

TIỆM Truong-Van-Hanh Sa-dec

Có bán xe máy mới và đồ đạc phủ
tulle, áo váy và sửa xe. Cảnh thấp mướn
đèn khía lá (candle) theo cuộc quan,
hòn, tan, tết, kỳ yến, Tân già, hạ tho,
khắc đèn bằng, biếu tây và khăn bùng
tết trọn hàng, bán mứt và bảo lè và
rotit ve máy điều Mc-helin, giấy bám-ét
để cờ đồng theo kiểuくん thời. Quý ông
đến và mua đồ phụ tùng xe máy,
thì ở chờ cho tôi. Tôi sang lòng kỵ
hỗn và gởi contre-Remboursement
nếu là đồng bạc nhà thơ mà hành đỗ
và tôi cho giá đồ phụ tùng in súng bằng
chữ quốc-ngữ (Prix courant).

Truong-Van-Hanh.

Chân thành,

NOUVELLE
BOULANGERIE Française

Chan Hung Thai

RUE DU TRIBUNAL
Cantho

Kính cung quý ông, quý bà rõ:
Tôi mới lập lò làm bánh mì kẽ béo tiệm
đông giày hiệu TÂN-THIANG ở đường
tòa Cántho.

Bánh của tiệm tôi làm một ngày 2
lần; 4 giờ sáng ra một kỳ, còn chiều tối
chỉ có 1 giờ ra một kỳ bánh mới nứa

Tôi làm như vậy để có bánh mì
nóng, đậm, thơm cho quý ông quý bà dùng
cho vừa miệng. Tôi đã lập tại Saigon 1
cô làm bánh mì đã hơn 20 năm có danh
tiếng vì tôi làm bánh kỳ lưỡng sạch sẽ
làm, nay tôi đến Cántho tôi cũng cung cấp
cách thức ấy mà làm cho vừa ý mỗi
hàng luôn luôn

Xin quý ông, quý bà mua ăn thử
tại tiệm chứ không phải lời chuốt ugôt

Nay kính
Chan-Hung-Thai

Nhà hàng Hậu Giang tại Mýto

KÍNH

Tính cùng đồng bằng quý khách đừng
hay: Hàng Hậu Giang là hàng của người
Annam trong tỉnh và Langsa chúng
lập tại Mýto, nơi đường mè sông, gần
cầu Tàu tuần dã khai thương bán dặng
mấy tháng nay. Cuộc thương mại của
Hàng, càng ngày càng tân phát, cùng
nhờ có đồng bằng vị tình lui tới.

Tại Hàng có bán đủ thứ hàng hóa,
bàng tây, bàng bắc, bàng tàu, nhiều,
lành, xuyên, nhuộm thiệt tốt, dù giày,
đèn, xà bong, thuốc hút, đồng hồ vàng,
bạc biếu Lip, vân vân, còn nhiều thứ
hang hoá khác nữa kể không xiết.

Vậy xin mời quý khách có đám tiệc
chi, hoặc khi nào có dịp chi qua chợ
Mýto, xin vui bước ghé lại Hàng
thì rõ biết.

Xin quý Khách nhớ một điều là Hàng
này của người đồng chưởng ta công
lao lập ra. Mua một món chi giùm cho
Hàng đầu nhỏ mọn bực nào, thì cũng
là giúp cho người quê hương nên cuộc
tranh thương cùng ngoại quốc. Họ là

gương tốt cho người Nam ta, để cho
nhà em nương theo mà lần bước vào
cuộc lý tài, hẫu dặng tranh chút lợi
quyền cho quê vú.

Được như thế thì chẳng bao lâu đồng
bằng ta sẽ chàng hương mồi lợi trong
bản xứ.

Nay kính,
Quán Lý Hậu-giang đương hàng
Mýto.
Nguyễn-tân-Thạnh.

Ngò cùng lục châu

Tại nhà in Hậu-giang (Cantho) có bán
thứ Carnet để đựng giấy bạc mới bày
như giấy 0,10 0,20, và 0,50.

Vậy quý vị nên mua 1 cái để dùng
để đựng giấy bạc ấy, để tiện mà lại khỏi
hư khói rách.

Giá bán thật rẻ mỗi cái 0\$20 mà thôi
Nhà in Hậu-giang
Kính cáo

Một việc khá lầm

Có quan Giám-đốc Quesnel sáng lòng
muốn bán hai sở ruộng của ngài, ở tại
Tháp-mười Mýto, sở thứ nhứt được
46 mẫu, ở dựa mé kinh, sở thứ nhì
được 246 mẫu, ở dựa mé kinh lớn kêu là
kinh Đồng-đốc Lộc, kinh này xáng mới
vết lại lợn lầm, bê ngan chừng 40 thước
nên tiện bê chở lúa ruộng lầm, và như
muốn chở lúa thăng lên Chợ-lớn đi ngã
sông Vaico cũng dễ lầm.

Hai sở ruộng ấy đều là đất thuộc tốt
lầm, chẳng còn phải tốn công khai phá
chi nữa hết; lại sáng trong đất có mười
ba cái đĩa, cá rất đại lợi. Có một sở đất
khác kê cậu với hai sở ruộng nói trên
đây, chừng 300 mẫu, nguyên là của hiện
Speidel đã bị nhà nước tịch thu lại và
cô lè trong một ít lâu sẽ giao giá bán

Hai sở ruộng của quan Giám-đốc
Quesnel, buôn lợi mỗi năm chừng 12 tới
15 ngàn già.

Ai muốn mua hai sở đất ấy xin gởi
thơ cho quan Giám-đốc Quesnel đến
Saigon, hay là gởi cho sở Nhựt-trinh An
hà tại Cántho mà thương nghị, và tại
xem bàn đếm thị hiếu rõ

gương tốt cho người Nam ta, để cho
nhà em nương theo mà lần bước vào
cuộc lý tài, hẫu dặng tranh chút lợi
quyền cho quê vú.

Được như thế thì chẳng bao lâu đồng
bằng ta sẽ chàng hương mồi lợi trong
bản xứ.

Nay kính,
Quán Lý Hậu-giang đương hàng
Mýto.
Nguyễn-tân-Thạnh.

gương tốt cho người Nam ta, để cho
nhà em nương theo mà lần bước vào
cuộc lý tài, hẫu dặng tranh chút lợi
quyền cho quê vú.

Được như thế thì chẳng bao lâu đồng
bằng ta sẽ chàng hương mồi lợi trong
bản xứ.

Nay kính,
Quán Lý Hậu-giang đương hàng
Mýto.
Nguyễn-tân-Thạnh.

gương tốt cho người Nam ta, để cho
nhà em nương theo mà lần bước vào
cuộc lý tài, hẫu dặng tranh chút lợi
quyền cho quê vú.

Được như thế thì chẳng bao lâu đồng
bằng ta sẽ chàng hương mồi lợi trong
bản xứ.

Nay kính,
Quán Lý Hậu-giang đương hàng
Mýto.
Nguyễn-tân-Thạnh.

gương tốt cho người Nam ta, để cho
nhà em nương theo mà lần bước vào
cuộc lý tài, hẫu dặng tranh chút lợi
quyền cho quê vú.

Được như thế thì chẳng bao lâu đồng
bằng ta sẽ chàng hương mồi lợi trong
bản xứ.

Nay kính,
Quán Lý Hậu-giang đương hàng
Mýto.
Nguyễn-tân-Thạnh.

gương tốt cho người Nam ta, để cho
nhà em nương theo mà lần bước vào
cuộc lý tài, hẫu dặng tranh chút lợi
quyền cho quê vú.

Được như thế thì chẳng bao lâu đồng
bằng ta sẽ chàng hương mồi lợi trong
bản xứ.

Nay kính,
Quán Lý Hậu-giang đương hàng
Mýto.
Nguyễn-tân-Thạnh.

gương tốt cho người Nam ta, để cho
nhà em nương theo mà lần bước vào
cuộc lý tài, hẫu dặng tranh chút lợi
quyền cho quê vú.

Được như thế thì chẳng bao lâu đồng
bằng ta sẽ chàng hương mồi lợi trong
bản xứ.

Nay kính,
Quán Lý Hậu-giang đương hàng
Mýto.
Nguyễn-tân-Thạnh.

gương tốt cho người Nam ta, để cho
nhà em nương theo mà lần bước vào
cuộc lý tài, hẫu dặng tranh chút lợi
quyền cho quê vú.

Được như thế thì chẳng bao lâu đồng
bằng ta sẽ chàng hương mồi lợi trong
bản xứ.

Nay kính,
Quán Lý Hậu-giang đương hàng
Mýto.
Nguyễn-tân-Thạnh.

gương tốt cho người Nam ta, để cho
nhà em nương theo mà lần bước vào
cuộc lý tài, hẫu dặng tranh chút lợi
quyền cho quê vú.

Được như thế thì chẳng bao lâu đồng
bằng ta sẽ chàng hương mồi lợi trong
bản xứ.

Nay kính,
Quán Lý Hậu-giang đương hàng
Mýto.
Nguyễn-tân-Thạnh.

gương tốt cho người Nam ta, để cho
nhà em nương theo mà lần bước vào
cuộc lý tài, hẫu dặng tranh chút lợi
quyền cho quê vú.

Được như thế thì chẳng bao lâu đồng
bằng ta sẽ chàng hương mồi lợi trong
bản xứ.

Nay kính,
Quán Lý Hậu-giang đương hàng
Mýto.
Nguyễn-tân-Thạnh.

gương tốt cho người Nam ta, để cho
nhà em nương theo mà lần bước vào
cuộc lý tài, hẫu dặng tranh chút lợi
quyền cho quê vú.

Được như thế thì chẳng bao lâu đồng
bằng ta sẽ chàng hương mồi lợi trong
bản xứ.

Nay kính,
Quán Lý Hậu-giang đương hàng
Mýto.
Nguyễn-tân-Thạnh.

gương tốt cho người Nam ta, để cho
nhà em nương theo mà lần bước vào
cuộc lý tài, hẫu dặng tranh chút lợi
quyền cho quê vú.

Được như thế thì chẳng bao lâu đồng
bằng ta sẽ chàng hương mồi lợi trong
bản xứ.

Nay kính,
Quán Lý Hậu-giang đương hàng
Mýto.
Nguyễn-tân-Thạnh.

gương tốt cho người Nam ta, để cho
nhà em nương theo mà lần bước vào
cuộc lý tài, hẫu dặng tranh chút lợi
quyền cho quê vú.

Được như thế thì chẳng bao lâu đồng
bằng ta sẽ chàng hương mồi lợi trong
bản xứ.

Nay kính,
Quán Lý Hậu-giang đương hàng
Mýto.
Nguyễn-tân-Thạnh.

gương tốt cho người Nam ta, để cho
nhà em nương theo mà lần bước vào
cuộc lý tài, hẫu dặng tranh chút lợi
quyền cho quê vú.

Được như thế thì chẳng bao lâu đồng
bằng ta sẽ chàng hương mồi lợi trong
bản xứ.

Nay kính,
Quán Lý Hậu-giang đương hàng
Mýto.
Nguyễn-tân-Thạnh.

gương tốt cho người Nam ta, để cho
nhà em nương theo mà lần bước vào
cuộc lý tài, hẫu dặng tranh chút lợi
quyền cho quê vú.

Được như thế thì chẳng bao lâu đồng
bằng ta sẽ chàng hương mồi lợi trong
bản xứ.

Nay kính,
Quán Lý Hậu-giang đương hàng
Mýto.
Nguyễn-tân-Thạnh.

gương tốt cho người Nam ta, để cho
nhà em nương theo mà lần bước vào
cuộc lý tài, hẫu dặng tranh chút lợi
quyền cho quê vú.

Được như thế thì chẳng bao lâu đồng
bằng ta sẽ chàng hương mồi lợi trong
bản xứ.

Nay kính,
Quán Lý Hậu-giang đương hàng
Mýto.
Nguyễn-tân-Thạnh.

gương tốt cho người Nam ta, để cho
nhà em nương theo mà lần bước vào
cuộc lý tài, hẫu dặng tranh chút lợi
quyền cho quê vú.

Được như thế thì chẳng bao lâu đồng
bằng ta sẽ chàng hương mồi lợi trong
bản xứ.

Nay kính,
Quán Lý Hậu-giang đương hàng
Mýto.
Nguyễn-tân-Thạnh.

gương tốt cho người Nam ta, để cho
nhà em nương theo mà lần bước vào
cuộc lý tài, hẫu dặng tranh chút lợi
quyền cho quê vú.

Được như thế thì chẳng bao lâu đồng
bằng ta sẽ chàng hương mồi lợi trong
bản xứ.

Nay kính,
Quán Lý Hậu-giang đương hàng
Mýto.
Nguyễn-tân-Thạnh.

gương tốt cho người Nam ta, để cho
nhà em nương theo mà lần bước vào
cuộc lý tài, hẫu dặng tranh chút lợi
quyền cho quê vú.

Được như thế thì chẳng bao lâu đồng
bằng ta sẽ chàng hương mồi lợi trong
bản xứ.

Nay kính,
Quán Lý Hậu-giang đương hàng
Mýto.
Nguyễn-tân-Thạnh.

gương tốt cho người Nam ta, để cho
nhà em nương theo mà lần bước vào
cuộc lý tài, hẫu dặng tranh chút lợi
quyền cho quê vú.

Được như thế thì chẳng bao lâu đồng
bằng ta sẽ chàng hương mồi lợi trong
bản xứ.

Nay kính,
Quán Lý Hậu-giang đương hàng
Mýto.
Nguyễn-tân-Thạnh.

gương tốt cho người Nam ta, để cho
nhà em nương theo mà lần bước vào
cuộc lý tài, hẫu dặng tranh chút lợi
quyền cho quê vú.

Được như thế thì chẳng bao lâu đồng
bằng ta sẽ chàng hương mồi lợi trong
bản xứ.

Nay kính,
Quán Lý Hậu-giang đương hàng
Mýto.
Nguyễn-tân-Thạnh.

gương tốt cho người Nam ta, để cho
nhà em nương theo mà lần bước vào
cuộc lý tài, hẫu dặng tranh chút lợi
quyền cho quê vú.

Được như thế thì chẳng bao lâu đồng
bằng ta sẽ chàng hương mồi lợi trong
bản xứ.

Nay kính,
Quán Lý Hậu-giang đương hàng
Mýto.
Nguyễn-tân-Thạnh.

gương tốt cho người Nam ta, để cho
nhà em nương theo mà lần bước vào
cuộc lý tài, hẫu dặng tranh chút lợi
quyền cho quê vú.

Được như thế thì chẳng bao lâu đồng
bằng ta sẽ chàng hương mồi lợi trong
bản xứ.

Nay kính,
Quán Lý Hậu-giang đương hàng
Mýto.
Nguyễn-tân-Thạnh.

gương tốt cho người Nam ta, để cho
nhà em nương theo mà lần bước vào
cuộc lý tài, hẫu dặng tranh chút lợi
quyền cho quê vú.

Được như thế thì chẳng bao lâu đồng
bằng ta sẽ chàng hương mồi lợi trong
bản xứ.

Nay kính,
Quán Lý Hậu-giang đương hàng
Mýto.
Nguyễn-tân-Thạnh.

gương tốt cho người Nam ta, để cho
nhà em nương theo mà lần bước vào
cuộc lý tài, hẫu dặng tranh chút lợi
quyền cho quê vú.

Được như thế thì chẳng bao lâu đồng
bằng ta sẽ chàng hương mồi lợi trong
bản xứ.

Nay kính,
Quán Lý Hậu-giang đương hàng
Mýto.
Nguyễn-tân-Thạnh.

gương tốt cho người Nam ta, để cho
nhà em nương theo mà lần bước vào
cuộc lý tài, hẫu dặng tranh chút lợi
quyền cho quê vú.

Được như thế thì chẳng bao lâu đồng
bằng ta sẽ chàng hương mồi lợi trong
bản xứ.

Nay kính,
Quán Lý Hậu-giang đương hàng
Mýto.
Nguyễn-tân-Thạnh.

gương tốt cho người Nam ta, để cho
nhà em nương theo mà lần bước vào
cuộc lý tài, hẫu dặng tranh chút lợi
quyền cho quê vú.

Được như thế thì chẳng bao lâu đồng
bằng ta sẽ chàng hương mồi lợi trong
bản xứ.

Nay kính,
Quán Lý Hậu-giang đương hàng
Mýto.
Nguyễn-tân-Thạnh.

gương tốt cho người Nam ta, để cho
nhà em nương theo mà lần bước vào
cuộc lý tài, hẫu dặng tranh chút lợi
quyền cho quê vú.

Được như thế thì chẳng bao lâu đồng
bằng ta sẽ chàng hương mồi lợi trong
bản xứ.

Nay kính,
Quán Lý Hậu-giang đương hàng
Mýto.
Nguyễn-tân-Thạnh.

gương tốt cho người Nam ta, để cho
nhà em nương theo mà lần bước vào
cuộc lý tài, hẫu dặng tranh chút lợi
quyền cho quê vú.

Được như thế thì chẳng bao lâu đồng
bằng ta sẽ chàng hương mồi lợi trong
bản xứ.

Nay kính,
Quán Lý Hậu-giang đương hàng<br

AN HÀ NHỰT BÁO

HÓ'I

DÒNG BẮNG

Trong xứ ta có lò đặc
một thứ rượu ngon lắm
kèu là **Rhum Stella**
làm ròng bằng nước mía

Ta nên mua rượu này
mà uống, vậy mới là tò
ý bình vực cái mồi lợi
trong xứ ta đó.



Rượu **Rhum Stella**
này giá đã rẻ mà uống lại
nên thuốc nữa.

Mua uống rồi mới biết
SOCIÉTÉ.

des
SUCRES ET RHUMS
Cantho Cochinchine

Muôn mùa xin do nơi
HÃNG HẬU GIANG
DƯƠNG HÀNG
Cantocco, Saigon
Mytho
Travinh.

Vậy mồi lợi càng ngày về tay đồng chưởng.