

ẤM THỦ NHƯ. — số 206

JEUDI 24 MARS 1921

LE COURRIER DE L'OUEST
EDITION QUỐC NGỮ

AN HÀ NHƯ T BÁO

安 河 日 报

MỘI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Quartier - Résidence - Administration - Boulevard Delanoë, SAINTES

TỔNG LÝ: TRẦN-DẮC-NGHĨA

Cố Đô: PHẠM-KÝ-XƯƠNG

BẢN NHỰT TRÌNH

THUỐC CỒI ĐÔNG PHÁP

BỘN CHƯ LANGSA

PHÒNG KHẨU QUỐC NGŨ

TRỌN NĂM.....	3\$00
SÀU THÁNG.....	2\$00

Thứ năm..... 3 \$ 00

Báo tháng..... 2. 00

mỗi số mỗi số..... 0. 10

BỘP QUỐC-NGŨ VÀ LANGSA

Trayea.....	7\$00
Say Langsa.....	4. 50

Vì nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhựt trình xin viết thư
cho M. Trần-dắc-Nghĩa mà thương nghị.

Mua nhựt trình thi kè từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

AN HÀ NHỰT BAO

Cáo bạch

Kính tờ cùng chư quý vị:
Tại nhà in Hậu-giang (Cà-nhơn) có lanh
in dù các kiều Catalogue có hình (Catalogues illustrés) như đồ phụ tùng xe
máy, các thứ đèn đồ dùng trong nhà
là đồ ăn bàn (vaisselles).

Bản hiệu mới mua nhiều clichés tốt
Vậy chư quý vị muốn cần dùng
xin gởi thư thì bản hiệu sẽ gởi bình
kiểu cho mà xem và sẽ tính giá thiệt nhẹ
hơn các nơi.

Nhà-in Hậu-giang
Kinh cáo

Entrepot de Véhlong
Nguyễn thành-Điểm
IMPORTATION EXPORTATION

BÁN SỈ VÀ BÁN LẺ

Hàng lập hóa—Bố hộp hiệu "Casse-grain"—Bánh mì hiệu "Lefèvre-Utile"
Rượu chác và các thứ rượu mạnh hiệu
tốt. Bố lán chế theo kiểu kiêm thời: Dầu
thơm—Savon "Cadum" Aó Chemises
của nhà chế tạo riêng hiệu "La Mondiale"

Xe máy và bộ phụ tùng xe hơi—Vô xe
nơi hiệu "Goodrich"

Ở Bắc-kỳ (Tonkin) đều có lại thường
hàng hóa như sau này: Bán chế kiều
"Tuonet": Ghế Xích-du — Ghế có da
(Fauteuils) Ghế ngồi (chaises) và đồ đe
phòng khách vân vân.

Rương di lão, đê nón, valises đồ vật
dùng theo cuộc di đường yêu ngựa và
đỗ bắc kẽ (thay đều bằng da thuộc)

Giá nhẹ hơn các nơi—cách gởi hàng hóa
MAU LỆ LẨM

Nhà chánh tại Véhlong (Thành) Đường
Salicette. Tiệm ngánchez ở Bắc-kỳ: 90-92
Avenue Paul-Doumer Hai-phong, 13 Rue
de Coton (Hàng-trống) Hanoi.

**Nhà ngủ và nhà hàng
bán cơm tây**

HIỆU: TÂN-PHAT-LỢI
ở đường Bd Maspéro gần cầu tàu lục
Tỉnh (SÔC-TRĂNG)

Kính thỉnh quí khách nếu có việc đi
Sôc-trăng tối lờ đường xin đừng bước
ghé lại nghỉ nơi tiệm của tôi: Có phòng
ngủ tinh vi khoản khoát, lại có quạt máy
và đèn điện; tắc môi lời là đủ đồ cần
tôi có bán các thứ rượu và cơm tây; việc
uốn lại càng kỹ lưỡng vì cứ do theo
cách Vệ-Sinh.

Còn nhữ khách có muốn cần dùng cơm
Annam xin cho tôi bay trước một giờ
thì tôi cũng sẵn lòng làm cho vừa ý.

Xin Quí-khách chiểu cố đến, tôi lấy
làm thậm cảm.

Chủ nhơn: Tư Cảnh kinh mời.

Khương Thới dit Gông

178, 180 Rue Ang-Duong, 178, 180

Tiệm tôi có làm đồ nữ trang (bijouterie) để bán, và có bán những đồ phụ tùng xe
hơi, xe máy và xe kéo xin kể ra sau đây:

Kiêng vàng neo, chuỗi bông, cà-rá, đĩ
lành dù thứ. Dầu-éch-sang-Sen (essence
Shell) dầu nhớt để vô máy xe hơi (huile
le pour automobile) và bô đồ máy xe hơi
(graisses pour automobile) đá thấp đèn
xe hơi (carbure), vô ruột xe hơi hiệu
tay và buô-kỳ (enveloppes et chambres à
air marques Michelin et américaine) xe
máy hiệu bô-rô (bicyclettes marque leu-
geot) và tôi có bán đồi mồi (écaillit) luges
châbi dầu dù thứ và đồ lừa dầm (madame
giày tay, giày (annam) dầu thơm
áo thung mua bêu tay lại (commandé
en France).

Nhữ các ông và các bà muốn dùng
xin gởi thư đến tôi sẽ lập tức gởi (con
tê remboursement) đến cho.

Nay kính
Trâu-văn-Gông
Bijoutier Phnom-penh

HÀNG HẬU GIANG

vốn dặng 1.000.000 ₫

Hàng này của Langsa và Annam
hàng vốn lập tại Cần-thơ. Có trữ đủ
các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tóm
một đèn là tại Saigon có món chi
thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt
Công gởi hàng cho các xứ xa; ai
muốn chi xin viết thư ngay cho
Hàng, thì Hàng sẽ gởi hàng lập tức.

Xin quý vị đến xem Hàng chơi thì rõ
Có trữ bán:

Rượu rom hiệu Stella

Làm ròng bằng miá.

Có bán lẻ, bán sỉ và cho lanh về
bán lại khôi trả tiền trước.

Hội mua bán lúa

"Nam-lợi-Mỹ TRAON",
Số vốn 200.000\$00 (hai mươi mươi)

Hội mua bán chắc chắn cần lường
thật thà, vì vào ở xa muốn bán xin gởi
lúa kiều đến, hội sẽ đánh giá thép định
giá, hoặc sai người đến thương nghị.

Nguyễn-văn-Bôn

Quản-Lý Nguyễn-văn-Cần

Đặng-văn-Chieu

Sách mới

Tại nhà in Hậu-Giang (Cà-nhơn) có bán
sách mới in rõ như: sách "Khuyễn-ca"
của M. Lê-Trung-Thu thì rất hữu ích
cho trẻ em, vì đặc đà 10 thiên nó về
BỘN PHẬN CON TRÊ PHẢI CỨ XỨ CÙNG
NGƯỜI TRƯỞNG THƯƠNG; còn truyện
"Hồn Tơ-Nguyệt và Ngù-Phụng Lâu"
của M. Trần-văn-Hương tích đặt đẽ rất
hay và ngộ.

Chư vị nên mua xem, trước là thấy
đều tệ mà chừa, sau cùng được giúp
vui giây lác.

Giá bán mỗi cuốn
sách "Khuyễn-ca" 0\$25
truyện "Hồn Tơ-Nguyệt" 0 10
truyện "Ngù-Phụng Lâu" 0 20

Ai mua nhiều sẽ tặng chi giá rẻ hσ σ
Nhà in Hậu-Giang kinh

Xin ghé mắt

Kính trình cho lục-châu chư-quân từ rõ
tại -nhà in Hậu-giang Cà-nhơn có trữ bán
đồ phụ tùng như: giấy, đèn rữa bình,
carton dán bình 6 1/2×9; 9×12, 13×18,
nước thuốc rữa bình, v. v.,

Có máy viết hiệu "Smith Premier" n° 10
tốt nhứt hạng, máy viết hiệu "Virotyp"
giá tính rẻ luôn, xin đóng-bang chiểu cõ

Nay kính cáo.

Tráo đặc-Nghiia.

Quản-lý: Án-quán An-Hà Cà-nhơn

TIỆM BÁN BÀNH MÌ

HIỆU TÂN-PHƯỚC

Đường kinh lập Cantho

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

LÀ CHỦ TIỆM

Kính lời cho qui ông, qui thấy rõ
tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tay
mua tại hàng bán bột tốt có daub tại
Saigon.

Bánh của tôi mỗi ngày ra 2 kỳ: 1
kỳ 4 giờ sáng, và 1 kỳ 2 giờ chiều
Cách làm sạch sẽ, bánh thì đẽ
trong tú kiều, có rộng nước kiều lên
không dặng, ruồi bu không được lại
khỏi ai rò tay đỡ, ai muốn mua ở nào
thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

Xin có lòng chiểu cố giúp hàng đồng
bang trong cuộc thương mại.

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

Muôn mua mật ong

Ai có MẬT ONG muốn bán mẩy tạ xin
do nơi Bán-quán

An-quán An-hà Cà-nhơn

Kính cáo;

Công ty tài Thạnh

đóng ghe và sửa ghe
tại sông gần cột giây thép
nằm CÀNTHO

PHÙNG-CHIỀU—cứu

Kinh công quý vị dặng tướng, nay
tôi lập một trại đóng và sửa ghe
cố iai u và bờ tiện bến tra và kéo ghe.

Tiệm tôi cũng có bán các thứ cây
cưa dù thưa tết mà tốt giá lại nhẹ hơn
các nơi.

Chỗ tiệm này biết lè nghi của người
An-nam nên tiếp rót quý vị vừa lòng
luôn luôn chỗ tiệm này khi trước có
lawn chủ sđ tiệm cưa hiệu là Quảng-ti-
lại, ai ai cũng biết rằng người ấy
biết chiêu hiền dài si bực nào.

Xe quý ông quý thầy có cần dùng mua
cây cằng đóng hay là sửa ghe đến tiệm
Quảng-ti-Thạnh thì rõ.—Cái xi
quí-thầy thương.

Nay kính cáo.

TIỆM

TRƯỜNG-văn-Hanh
Saúec

Có bán xe máy mới và cũ đã phu
tun xe già và sửa xe. Lành thấp mướu
đèn, khai lá, phanh... theo cuộc quan,
hỏn, tan, lỗ, kỳ yên, tàu già, bộ thợ,
khăn đèn hắng, tiền tay và khăn bưng
tối thượng hanh, báu mớ và bán lẻ vò
ruột và máy điện Michelin, giày hàn, đà
đủ cờ đóng theo kiểu kinh thời. Quý ông
ở xa muốn mua đồ phụ tùng xe máy,
thì gửi thư cho tôi. Tôi sang lòng ký
lượng mà gửi contre-Remboursement
nghĩa là đóng bạc nhà thợ mà hành đà
và lời cho giá đồ phụ tùng in sòng bằng
chữ quốc ngữ (Prix courant).

Truong-van-Hanh.

Chỗ kinh

Thuốc điếu hiệu globe
(TRÁI ĐẤT)

Có gói

lẻ

nhiều

điếu

Có gói 20 điếu

Hút đỡ ngọt, để dành lâu được
không mốc, không mục.

Tại Hàng DENIS-FRERES có trữ bán

LOI RAO

Kính công lục-châu dặng rõ tại nhà
Hậu-Giang Càm-thơ, có bán sách chữ
quốc-âm để giúp cho Hương-chức có
quyền thi hành như trưởng-tòa.

Sách này có 156 trang và có đủ kiều
yết thi lời truyền rao, của ông DƯƠNG-
VĂN-MÊN mới đơn.

Giá mỗi cuộn là 3\$.00

Tiền gửi 0.24

xin viết thư đến nhà in Hậu-Gian
Càm-thơ mà mua.

Nhà máy xay gạo

TẠI CHÂU THÀNH CÀNTHO

Tại nhà máy này có xay và trữ gạo
trắng bán lẻ và bán tạ. Gạo xay ra có
nhiều hạng tùy theo giá.

Trong lục-châu, chư vị nào muôn mua
hoặc nhiều hoặc ít, xin viết thư mà
thương nghị.

Décorquerie de Cantho.

AN HÀ NHUT BÁO

MỘT TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1— Nên lập Hội-quán | 7— Ai tin |
| 2— Một mối hại chẳng ít | 8— Người ta nói |
| 3— Khoản văn đêm trăng | 9— Thuốc trừ chuột rất hay |
| 4— Vậy thì nhát lắm | 10— Nam-kỳ thời sự |
| 5— Công tử l công tử! | 11— Oa-truyền Ngọc-Hạnh |
| 6— Ngoại quốc tân văn | |

Nên lập Hội-quán

Hiện nay tỉnh Càm-thơ đã lập thành
đặng 2 hội: 1. Khuyễn-học-hội, 2. Cảnh
nông-tổng-tế ngân-bàng hội, nhưng
mà chưa thấy hội nào cắt dặng Hội-quán
chỉ nhờ có Công-sở làng Tân-an khi đại
hội, tiểu-hội cứ do nơi đó dặng đám luận
cùng nhau mà thôi. Đặc biệt: công sở là
nhà công, song nhà công là nhà để cho
hương-chức có ngự-bị việc làng, lê
thường làng nào cũng có công-sở; Hội
đầu đến đó mà nghị-luận việc của hội,
cũng dặng vậy; song mỗi khi ubom thường
cũng có lời mượn với làng mới dặng chờ.
Nếu 2 hội chưa nhất định cắt Hội-quán,
thì thì đến ngày nào cũng còn mang tiếng
mượn chờ nhau của làng mãi vậy.

Theo tờ kiết chứng của Hội Cảnh
nông Càm-thơ đà ngày 23 Janvier năm
nay, Hội cũng có đà ý về việc cắt Hội
quán, song nghĩ vì Hội mới lập bạc lời
chưa dặng nhiều dùng làm sở phí, và
lại nhiều Hội-viên ý kiến bất đồng, nên
việc còn dang dở nãy phản.

Bon-báo xin đề lời bàn về điều nghe
thấy của Bon-báo, tưởng khi càng được
giúp ích cho Hội đó. Vả lại 2 Hội, Hội
nào cũng chưa có cắt Hội-quán một mình
cho dặng, vậy thì chẳng chí bay hưu là
2 Hội chung cùng nhau lập sở quyền tên
của các Hội-viên hoặc điện chủ trong
tỉnh mà chung lập một Hội-quán rồi phân
ra làm 2 phòng: một phòng Hội Khuyễn
học, một phòng Hội Cảnh-nông, sau đó
sắp đặt nghi-tiết hằng-lời, lại dọn một
phòng rộng lớn để dành khi tiếp khách
đại tiệc. Bon-báo tưởng cho 2 hội chung
nhau mà lập Hội-quán là phải dặng, vì
Bon-Báo rõ biết phần nhiều Hội-viên bên
Hội Khuyễn-học đều là Hội-viên bên Hội
Cảnh-nông, 2 Hội tuy vẫn tồn-chi khác
nhau, chớ kỳ trong chức việc cai-quản
của Hội cũng như một. Như thế thật là
để trong cuộc bàn tính cắt Hội-quán làm.

Về phần quyền tiền lương chẳng khó
vì các Hội-viên phần đông là điện-chủ
hảo gia phủ bộ, và lại Hội-quán đây, tuy
là kêu "Khuyễn-học Cảnh-nông hội-quán"
song cũng là một nhà để dài tiệc tiếp



Hồi người Annam!
Sao đẽ tiền bạc ra khỏi xứ
mình?



Hãy dùng
thuốc hút hiệu **CON GÀ** thuoc chưa ván
và ván rồi
VÌ THUỐC NÀY NGON HƠN HẾT.

ĐÃ THƠM THO LẠI GIÁ RẺ HƠN CÁC THỦ KHÁC.

Thuốc CON GÀ trong tia tại xứ Đông-Dương

Nên giúp hội *Société des Tabacs de l'Indochine*,

66 Boulevard Bonnard. — Saigon

hỗ trợ giúp muôn ngàn người Annam.

khách chung của viên quan quái chức
trong tỉnh, lèn nhiên: hàng Cai-Phó Tông
cùng chức sắc trong làng cũng đem lòng
lạc quyền cho Hội lập thành Hội-quán vậy

Chẳng đợi lò rơ, lè khi các ông cũng
rò rỉ Bón-báo: Một Châu-thành xinh
lịch, nhau vật đồng dâng như xứ Cảnh-thơ
đây, mà người mình chẳng lập dặng 1
chỗ có nghị-bắc để tiếp dài nhau, thù
tại nhau, nghĩ cũng đáng buồn....! Kìa
như khách kiêu-sir, mồi bang, bang nào
cũng có một công-quán đẹp đẽ, phòng
khi công-nghiệp việc thuở-vụ quoc-gia, khi
thì tiệc diệu hí-hạ cùng nhau.... Thau
đi...! xem người rối ngẫu lại ta....

Nghĩ vì: cuộc lập Hội-quán của 2 Hội
Khuyễn-họ: và Cảnh-nông đây là một
cuộc nhứt cù lưỡng tiện, trước là có chỗ

riêng cho Hội luận-dàn việc ích lợi của
Hội, sau là công dùng Hội-quán này mà
làm nhà công để tiếp dài quan khách
trong tỉnh.

Vậy Bón-báo chúng tôi xin bài Ông
đầu Hội Khuyễn-học và Cảnh-nông là
ông Võ-văn-Thơm và Ông Võ-hiếu-Đè
cùng các Hội-viên, nếu các ông cho lời
bàn của chúng tôi là hữu lý, thì các ông
sớm tĩnh mà lập thành Hội-quán đi.

An-Hà

Một mồi hại chẳng ít

TIỆM MUA BÁN GIẤY CẨM ĐỒ

Nghĩ vì: người khách-trú sang qua
Nam-việtta, không mấy chuyện là không
gian lận ở trang; bắt cứ mua bán móp

có hàng ngai iah và
người thay mặt trong
cả hoàn cầu

Descours & Cabaud

PRODUITS METALLURGIQUES

Vốn 40 triệu quan

Số 1, Quai de Belgique Saigon

Hàng này bán giá
rẻ hơn hết trong
miền cực Đông.

BÁN SỈ — BÁN LẺ

Hãy đến vien kho chúng tôi hay là viết thư hỏi giá: Đô khí dụng trong ta.
Cây cuồng, cây xới đất, cúp, rựa, cuốc, vân... vân...

Xương lái (Tro vải ruộng)

Đô dùng cho những người làm việc làm.

Đô dùi: cát, sỏi, sỏi: để dùi đúc sạng, đà.

Ciment Tonkin (có trữ báu tại hang nầy mà thôi), gạch và đất xây lò, dùi thử bôm

(pompes) đong đồng và sắc, xe rùa và đường ray hiệu Décauville (matériel Décauville)

Đinh ốc, bù lo (boulons), giày kẽm, mành mành đúc, giày cables, giày gai
ví xe bò, sỏi: làm nhà, đồ dùng trong nhà hàng cáng vàng, mành, mành sơn
dầu troig, đèi kút đá. Từ sác tốt không cháy và cay khóa không đượchiệu 'Les
Gaulois' tốt hơn hết, ghế bàn hiệu Thonet, thuốc súng.

bảng nào, hay cùng bày những việc chi
ra, thời cùng trú tính thế-thần rồi,
không bao giờ chịu ăn ngay ở thệ: Tôi
vẫn còn hẹp thấy lắm, nhưng vì đọc
báo đã nhiều năm, mà không giúp được
một bài nào cho nhà báo, thời thật cũng
có ý then; vì thế mà đánh liều viết bài
nầy, nếu có chỗ nào bất nhã, xin chư
vị cao kiểng miêng cho.

Tôi thường thấy các hiệu buôn khách
ngoài bán thi để là: "Tiệm mua bán giấy
cẩm đồ" như: g hẽ ai đem giấy cẩm
đồ vào thì chúng nó lại cầm chờ không
phải mua. Một lượng: vàng 37gr,20,
thường cầm nơi tiệm là 20\$00 nếu đem
đến tiệm của họ; thì họ lại cầm giấy ấy
5\$00. Trong số 5\$00 lời mồi ngày là 5
su, cho hay lời ấy cắt e, nhưng biết
sao, kẻ nghèo túng phải ép lòng, hoàn
mảng rồi lập-dở không phương chuột
nỗi, không chuột nỗi tức phải bỗ, bỏ
thì họ đem ra treo bán.

Tôi nghiệp cho những kẻ què mù
ngờ là vàng rở, nên lưu lại mua. Nông
nỗi thiệt hại về vàng cao, giá thấp giá
thời không cần nói, nhưng hại vì họ
luôn bán vàng ấy thời số sách không cầu

chứng uối tòa, lại không giao biên lai
cho người mua cầm làm chặc. Thoản
như bị kẻ trộm lấy đi, có bất đặng, nhìn
vàng, thời vàng ấy hồi ra không biết
là làm nơi thợ nào, cùng mua lại của
ai, vì bao giờ tiệm cầm giấy họ lại giám
ra mà chia rồng: họ bán. Cùng nếu có
kê oán thù vu phán rằng: minh hoa trứ
đô gian, thời lại còn phải mặc họa to
chối cái đàng nào cũng khó.

Ấy vậy thì té ra họ thà lợi đẽ như trót
tay, còn bao nhiêu điều gay-trót thiệt
thôi lại đỡ trú vê cho đồng hàng ta gánh
lấy. Ô!!! Con người mà giả vờ ngọt-dòn
thế, bất kỳ chốn nào, đâu tại thị thành,
đâu nơi thôn già, không nơi nào mà
không gián, thời nghỉ cũng gao thấy!

Uớc gì quay trên ca mồ cho sờ mặt
thám dò coi có quả như thế không. Nếu
mấy lời tài lòi trên đây chẳng phải là sai
ngoa, thời xin trừng phạt họ một cách
nặng nề, hẫu một là răng kẻ phạm luật
pháp công-binh, hai là đòn mổi hại
hàng ngày cho đoàn dân Nam-việt.

NGUYỄN-VĂN-TỊNH
Bijoutier à Mytho

Khoản văn đêm trăng

Nhân trong khoản văn đêm trăng,
Vi hoa nên phải đỡ đàng tìm hoa.

Câu chuyện: vì hoa nén phải đỡ đàng tìm hoa, thời thật trong lòng lúc bấy giờ dường như chán ngán lâm, không thể còn mong nói đến nữa.

Nhưng đã trót chôn mình vào trong khoản văn đêm trăng, thì đâu tự biết như thế, tự nghĩ rằng: không còn vì hoa mà đỡ đàng tìm hoa nữa, nhưng hả lại chẳng có cái cảm tình gì để đối với những lúc đã tiêm hoa trước kia ư? Cảm tình thật! cảm tình nêu mới toả ra câu:

Một mình mình biết, một mình mình hay, giữa lúc bóng nguyệt chính chính, ngọn đèn mờ tối, động quanh lạnh ngắt như tờ. Tiếng xe lạc ngựa không còn nghe đặng gì nữa, người qua kè lại cũng chẳng có ai, ngược mặt trông lên chỉ thấy một khoản da trời xanh-kịch, nguyệt sót nữa vành, thật chẳng phải vì lòng buồn mà tình cảnh sinh buồn như thế, ấy là cảnh buồn nêu dục khách buồn theo.

Bên cạnh vách phòng, lúc nào cũng nghe tiếng đồng hồ kêu lắc-tắc, hòa lẫn với tiếng đế gióng caub, tiếng thằng-lắng chát lười, ngoài ra thì chẳng nghe được điều chi khác nữa, chỉ bình thoán lại có pha lẩn vào một vài tiếng chó sủa khuya, năm ba tiếng xíp-lê tàu cõi gần đó bến.

Vợ vẫn bên tinh bên cảnh, luôn những bối rối; câu chuyện đâu là năm trước đã qua, mà lúc bấy giờ dường

như lại đáo-dáo nơi lòng, khiến cho cái cảm tình càng chan-chứa, càng ngập满怀 thâm than:

Nhà không mà liều buôn mành,
Vai xuân xuân biết giải tình cùng ail
Hồi trăng trăng đứng bên trời;

Có từng quen mặt với người ngày xưa?
Hồi như thế, càng hồi lại càng buồn,
oil trời cao đất rộng, linh láng bẽ lồng,
nhớ lúc chung bóng trăng tà, tờ lờ khán khích, định-ninh đòi mệt, lời nguyễn song song, cõi xuân nay vẫn vẫn khách trong trán, thỉnh thoảng lại nghe ngọn gió thoảng qua, obanh sương phất lại, dường như: khái những khúc giai-nhân sâu tài-tử. TỰ TÙ ĐO LAI THANH
NHÂN THIẾU, GIAI NHÂN KHẨU TÍCH BẠCH ĐẦU
ĐA (người tục tử xưa nay ít có kè xanh mệt, kè gai nhän hay lờ bước dễ đến nỗi bạc đầu) oil tắm lòng tượng thế, nhưng chẳng biết phải như ai: đầu sông chàng đợi chàng chờ, nó hay thiếp lại thân thờ cúi sông; tượng tư nhau không thấy mặt nhau, chỉ mong uống nước một màu sông Tương!!! hay là, hay là những bát ngậm ngùi em:

Lạ thay màng tuyêt trường chiên

Lúc phoung tràn để cho duyên lạnh lung
Càng mờ; thời xuân, nhưng người
voi xuân kè sâu xuân, đòi đàng thật
khác bằng nhau xa, như một trời một vực. Khoản văn đêm trăng, cảnh khuya trán-trọc, bên tai đã nghe tiếng gà cõi-óc, mà vẫn còn chung ngọn đèn lung bắc-biên một bóng một mình, nói giãy tay mấy giọt lụy lờ, dường cõi hời dinh ninh, còn khác cõi minh tam từ ấy.

Nhờ lúc một vùng sóng bạc, xao xiêng ngọn triều, thật cảm tình thay! cảm tình cho kè ở người đi chém trời,

góc biển. Hồi thanh minh thui thui, quả phong tặng, thanh sữ hời nêu danh; như người ai kè doi cùng? Lòng vẫn lo lắng, đau đớn cho người, mà đến lúc biết mình thời đã nghe:

Trống canh chăm-chăm đêm trăng,
Sông ngắn mãi xé ác vàng hồn lên.

T. Q. TIỀN

Vậy thì nhạc lầm

Đọc báo An-bà số 203 thấy có khoản của ông Trần-quang-Minh gọi tờ và lờ về việc anh công-tử bột, trong đấy ông có lời hồi đáp cùng tờ ý như bài: «Đông-thinh tương ứng» của-tờ đã đăng trong báo số 195 rằng:

«Lục-phụng-Dương cũng muốn ra tay thủ đoạn, e vì liên lụy họa to.

Bởi Bàng-tử-Trung đương lúc lộng quyền, tung hoành thiên hạ, v.v.

Xem qua tờ bắt sặc cười dài, cười ngá ngứa ngá nghiêng, cười thòi quên đọc.

Ông-Trần-quang-Minh oil Ông có rõ tờ cười ai mà cười giữ vậy chẳng??

Tờ chẳng phải cười Bàng-tử-Trung khi phép công, thị luật nước, đất thế nghinh ngang; Bàng-Bưu ý quyền cha chúa cờ bạc, tụ tập quân hoang, tung hoành một cõi, vì tờ choán biết sớm muộn gì đây cha con chúng to, hết lúc đó tới hồi den, cũng sẽ bị sa địa ngục.

Tờ chính cười ông và Lục-phụng-Dương của ông nói đó nhát gan hờn thô. Tờ trộm oghe Lục-phụng-Dương khi xưa là một vị thiều niên hùng-hùng cù cù chẳng bẽ kiến nghĩa bất vi, không dại tham sanh úy tử, nên ngày nay người tuy thác đã lâu mà miệng đời còn

vậy có phải là than tuy mất nứa cõi n thát cũng như sống chăng?

Còn Lục-phụng-Dương của ông nói đó dầu không sánh kịp Lục-phụng-Dương đời trước ít nhiều di nứa, cũng phải giống đặng một hai, chờ lý dầu thấy cha con Bàng-Bưu binh quyền lớn, nha trào động, chúa cờ bạc, cướp gái lầu, làm nbiểu děo tàn ngược, ý chúng kiếp cõi; rồi lại khiếp oai, ně mặt, toạ thị điêm nhiên, để cho đưa dữ lung lẳng, děo lành ta thán, như vậy oai danh họ Lục hôm nay còn chi mà kẽ???

TÚC.....

Theo ngu kiến của tờ, thà thát vinh hơn sống nhục, sớm muộn gì cũng chẳng khôi một lần, nhưng thát sao cho thanh sữ ghi danh, thát sao đặng muôn người sùng bái.

Sát nhứt miêu, cứu vạn thứ, mới là phải chí anh hùng, mực dũng thấy thế mà kiên, thấy oai mà sợ.

Nói cùng mà nghe, như Lục-phụng-Dương e liên lụy họa to án nhão mà xem thời thế di nứa, thì còn ông đó chi, cờ sao ông chẳng mươn phép công trừ khử bọn ngon lảng ác ngược kia đi, mà cứu lấy dân lành, để than thở chí trong báo chương cho miệng đời dị nghị, hay là ông cùng kiên oai cha con Bàng-Bưu nữa đây???

Cười đã thèm rồi, tờ mới cảm bão lên đọc tiếp. Đọc suốt bài, tờ mới hay là ông không công nhận lời ngụ luận của tờ là minh lý. Ông nói: «Lời luận ấy thiệt là bl nhau cùng đã lưu tâm nhưng mà xét kỹ thì cũng tại phuơng

dĩ dực và mẩy thứ công tử hiệp cùng những tay trác nết lang tam, huân hương báu phẩn mà làm cho nhục quốc thè, làm cho trái luân lý càng thường. Vậy bì nhau còn đương ngông trống, nhưng hùng trí thức biện luận cho tướng tất, v.....v.....,"

Ông T. Q. M. ôi! Xem bao nhiêu đây, tờ chẳng rõ ý ông muốn công kích những phường dĩ dực cùng các thứ công tử trước, rồi khuyên khích phe phụ nữ sau, thì nào khác ông niều lương đàng duỗi, khó mà dặng việc.

Song tờ chẳng cho lời luận của ông là quấy, nhưng tờxin nhắc cho ông nhớ rằng: những phường dĩ dực cùng các thứ công tử kẽ trên dây khác nào cái già móc áo, cái tuổi dựng cờm, thì còn biết chí liêm sỹ, nhục vinh, thùi thơm, như nhuốt mì phải nhọc công luân đến, đã vô ích thì chờ mà lại tồn mãi ngày giờ.

Tốt hơn là ông lo khuyên khích phẩn nhiều đứa bà con gái nước Nam ta cho bỏ thói lang văn trác nết, tham sác tham tài, tham vui, tham sướng, xạ ướp hương sò g, thoa son đánh phẩn, nhòn nhè kiêu chuối, loà lẹt áo quần xuống ngựa lên xe, chon hài chon hồn, nói tất một đứa là phải biết thờ cha kính mẹ, biết trọng thân danh, biết mến thương chồng, biết yêu con dại, biết cầu từ đức tam tùng, thì từ dám chêc nêu dặng như thế, những loại vò liêm vò sỉ kia khỏi nhọc sực ra tay mà cũng dẫn dẫn tiễn giết. Phải là nhứt cữ lưỡng tiễn chẳng??? Xin ông chinh xét.

Tờ chẳng muốn phân luận với ông chỉ cho nhỏ: lòng ông, nhưng ông đã gọi đến tệ danh, nên phải đổi lời đáp lại, xin ông miềng chấp.

Bá-Ngô-Mai à (Cairang)

Công tử! công tử!!

Từng thấy các báo, tờ thì châm khuy bọn công tử bột, công tử cầm; tờ thì biến trách phường công tử bao, công tử vồ.

Công tử, công tử, đã đành là tiếng dê gọi coi nhà công hầu khanh tướng vốn dồng tràm anh phiệt duyệt, nhưng người cũng bằng gọi phường vất vơ xô-là chưng diện bảnh bao giá tuồng phong lưu dai-cát là công-tử vậy. Cái tiếng công-tử này chả phải là người đoán nhận cho những quân hèn-mạt dê-liện kia là thật công-tử đâu! Vẫn nó có thường ăn cát về ngao-bán khinh-hị luôn. Vì như người nọ gặp một chàng không nhà-ura, chẳng nghệ-nghiệp quanh năm cứ thà đầu lang rào cút chợ cù-bạc hoang dêng, lừa người dể dâu chọc gái nõi, gheo dàn bà, mà ăn mặc trang hoang, nõi giày lót dép thêng người hay nói: Chà «Công-tử» đã! Đó! tiếng công-tử này rõ-ràng là ngao-bán khinh thị mà!-chó là công tử gì??

Và lại: đời có làm việc thật, mà cũng chẳng thiếu chi việc giả, buông hô là lời nói cách cười.

Ôi, lời nói mà không phân biệt được thật hay giả, thì cách cười há dê phân biệt được ư! Phương ngôn Lang sa nói: *Le sourire peut masquer le dédain aussi bien que la bonté.* (sự mỉa cười cũng chí ý là dạ khinh khi, cùng như là lòng ngô nghênh vây,) ấy là cớ

Vậy thi trước nhất bắt cứ là muốn nói chuyện chi, hoặc làm việc gì, hãy nên suy-xét trước.

Tờ mới tránh điều lầm-lạc được.

Ai ơi, xin khá xét lượng.

TÙNG-HỨC

Ngoại quốc tân văn

MÁY NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI CHẾT.

Có tin dòi rǎn: nhà bác-si E-di-don ở Hoa-kỳ xưa nay chế ra biết bao nhiêu máy hụ; mới đây lại chế ra ông TRUYỀN-THẨM để người Út-đơng-gian giao-thông được với người Âm-phủ.

Có người nghe tin như vậy thi thành-hành đến hỏi E-di-don tiên-sinh xem hư thực thế nào. Nghe đâu tiên-sinh đáp lại rằng: tin ấy là tin đích thực. Lại nghe đâu có nói rằng hiện nay cái máy để nói chuyện với người chết đã hoàn-thành rồi, sắp-sứa đem thí nghiệm.

E-di-don tiên-sinh sẽ thành-bành nói chuyện với một người làm công cho mình mới chết mấy hôm trước.

Người mới chết ấy biết hết cả công việc của E-di-don tiên-sinh về cái máy nói chuyện với người chết, át sẽ lợi-dụng cái máy ấy ở dưới âm-phủ trước tiên.

Cái máy để nói chuyện với người chết, có lẽ hảy còn ở trong áo-tuồng nhà bác-học đó mà thôi, và chẳng E-di-don tiên-sinh vừa là một nhà cách tri chuyen-môn, lại vốn là một nhà hài-dâm có tiếng....vậy bao giờ máy này hoàn-thành sẽ có tin tức Âm-Phủ như là tin tức bằng ngày của các sở vô-tuyến-diễn dương-gian.

Mong sao cái máy ấy thực-hành thi át trong Tự-Diễn của nhân-loại, sáu hán được chữ túc di, mà các nhà y-si về sau không phải tốn-công để tìm ra thứ thuốc trường-sinh bất-tử nữa.

THU-GIANG

T. N. D. B.

GIẾT HẾT CẢ NHÀ

Một ông quan ha khách-trú tên Tsao-Ta coi về đội binh tại KIRIN (Tàu) giết hết cả nhà ông là cha, mẹ, hai người anh, hai người chị, một đứa cháu và hai đứa tớ gái của ông, vì ông nói rằng: Cha ông là cụ quan năm Tsao-Lao-Ha không chịu cho ông 50.000\$ dặng ông cưới một người vợ nước Nga.

Theo lệnh quan hành binh PaoKual Ching thi ông Tsao-Ta sẽ bị xử tử. Vì từ bao giờ đến bây giờ chẳng hề thấy một vụ sát nhon gì phi thường như thế oan lịnh lạy trước khi hạ sát, sẽ dẫn ông đến khấp các thành, và lúc chém rồi, cắt đầu treo tại nơi ông sát nhon đó, hẫu để gương cho thiên hạ soi chung.— Ghê gớm thay!!!

Thi chúc kỷ-lục viết chữ máy

Ngày 11 Avril 1921, tại Tòa-Bồ Cản-thor sẽ mở hội thi chúc Kỷ-lục viết chữ máy (*Secrétaire dactylographie*).

Lương ban sơ 30\$00 mỗi tháng và có nhà ở khói trả tiền.

Ai muốn xin thi phải làm đơn và ghiêm theo một tờ khai sauh, sao lục án tòa, sao lục bằng-cấp và giấy tờ chi tốt nếu mình có. Đơn và các giấy tờ ấy phải

gởi đến quan Chú-tỉnh Cà-nhơ trước ngày 5 Avril này.

BÀI THI

Chép một tờ phúc (*rapport*) nứa giờ (số khuyễn nhơn cho môt)

Viết môt (*dictée*, dặng thử sirc mâu châm giòi dờ thê nào. (số khuyễn nhơn cho 2)

Viết tác (*Sténographie*) nêu biết cảng được bằng không thì thôi.

Ai tin

Bồn-quán hay dặng tin buôn rằng: Ngày Tạ-quang-Mùi cựu Hội-dộng Địa-hạt tông Định-Bắc (Cà-nhơ), đã ly trán ngày 10 Mars 1921, hưởng dương được 39 tuổi. Nghe dâu linh-cửu quảng đến tháng Juin tới đây sẽ táng.

Nghi vì thấy Tạ-quang-Mùi đây là một vị đại-diễn-chủ tại làng Nhơn-nghia (Cà-nhơ), lúe sành tiêu đắc cù làm 3 khóa Hội-dộng, ít nhiều chí tưởng khi thấy cũng đã có làm điều công-ích cho dân, lại nghe mấy kỳ Quốc-trái thấy rất sốt-sắng đem bạc phỏng trái cho nhà-nước rất nhiều, thật là hữu-công cùng quốc-gia; nên chi Bồn-quán tạm đổi bảng trước là nhắc-nhở quí danh của thấy, sau lờ tinh phào ưu cùng bưu-quyền và cầu chúc cho vong linh thấy sanh thuận từ an, tiêu diệu cảnh ngoại.

AN-HÀ NHỰT BAO

Kinh diếu

Người ta nói

Người ta nói: tại làng Tân-Uyên (Biên-hoà) cờ bạc nhiều lắm, nhứt là xóm

nhà-thờ làng trên (Hiệp-hưng) xã cu-di, bài cào và me sòng nào cũng lớn, rộn rộn đêm ngày.

Ước chí hương chúc làng và người có quyền thê nên chăm nom đến, vì xứ vào quê-mùa, nếu cờ bạc nhiều chừng nào thich-đang khôi sanh ra trộm cướp liên-mieng, để cái khõ cho dân lành ta thân.

Người ta nói: ở tại Cà-nhơ có một chú cai náo đó, ham húa-sua lầm, bắt cứ là kê trên trước quen lạ chi, hé gấp, thì chú chào theo phe vò trước, rồi áp lại nắm tay, có khi người ta không ngờ chú lại khêu khêu rồi đưa tay ra trước dặng húa-sua. Ích lợi gì mà ham không nhầm cách vậy nà.

NÊN LU'U-Y

Những vé Quốc-trái Langsa năm

1916, 1917, 1918, 1920 được thâu dụng tại

DESCOURS & CABAUD

số 1 đường Quai de Belgique & Saigon và 6 Nam-Vian (Phnom-Penh) theo giá định trong chương-trình phòng thương mại (*Bulletin de Chambre de Commerce*) mà trả tiền mua những hàng hóa:

Tú sác hiệu «Le Gaulois»

Xe hơi hiệu «Berliet»

Vô và ruột xe hiệu «Bergougnan»

Xe rửa và đường rây hiệu «Décauville»

Ghế hiệu «Thonet»

Đầu sơn hiệu «Ripolin»

Bù-lon (Boulon), bôm, đồ vật dụng trong nhà, sác, tuôp «tôles» vân vân...

Tiêu đậm

Thầy kia mang tật bại, đi đâu cũng chỉ nhở có cây ba-lon, để chống, chẳng vây thi thầy phải ngồi lì một chỗ, chờ không bước cảng đi được.

Thầy lại có tánh hảo ngọt lầm; một hôm gấp gáp người ta giữa đường, thầy mới buôn lời chọc ghẹo. Nàng ấy vì đồng người hổ-thẹn nên đáp: thế thì thầy không biết tội lỗi gì à? thằng nhó út của tôi còn lớn hơn thầy nứa.—Thầy tức giận hỏi — Nàng ấy trả lời: Thầy còn đang lập đi lập đó! không qua vậy sao? Có kè đúog gần nghe vậy cối giàn nàng lầm, mới nói: người ta có tội mà sao giám ngao-bán như thế? Nàng cứ chàm rải và rằng: May là thầy còn có một dò mà còn như vậy, trước như thày dù hai cảng thì anh mới tưởng cho sao?

Bợm ấy gặt đầu và tự nghĩ: Phải mà! Tặng lại thời thời an phận, mặc mớ gì mà theo ghẹo người ta. Je

Thuốc trừ chuột rất hay

Mới đây người Langsa mới bày ra một thứ thuốc nước kêu là «Le Ratinol» để thuốc loài chuột rất thần hiệu. Thứ thuốc này để trộn với cám, hoặc bánh mì, súra bò, nước đường cùng các vật thíc mà chuột hay ăn, rồi rải cho chuột ăn trong 5 giờ đồng hồ sau khi ăn thì chuột phải chết. Một điều rất tiện là có một mình loài chuột ăn nhầm thuốc đó thì chết mà thôi, còn các loài vật khác: chó, mèo, heo, gà ăn nhầm thì vô cảng, nên dễ dùng mà thuốc chuột khỏi hại lây đến loại vật khác và người ta ruồi ăn nhầm cũng vô hại.

Thuốc này ở Đại-Pnáp người ta đã thí nghiệm nhiều lầm đều được thần hiệu, ở Saigon, Gia-dịnh, Chợ-lớn cũng có thử rồi, thật chẳng sai lời chút nào.

Có trữ bán tại Nhà-in Hậu-giang Cà-nhơ ai muốn mua xin viết thư cho M. Trần-dắc-Nghia Directeur de l'Imprimerie de l'Ouest à Cà-nhơ thì thuốc sẽ gửi đến cho

Máy vẽ hình mới bày

Người ta mới bày ra một thứ máy vẽ hình rất tiện, hình nhỏ muôn vàn lớn hay là nhỏ hơn cung dũng, tự ý minh văn máy lên cao thấp. Lấy 1 miếng hình gắn vào từ nhiên tẩm kiền trong máy đợi hình xuống giấy, mìn cứ cầm viết coi theo nét cái hình mà đó thật là dễ làm

Có bán tại nhà-in Hậu-giang Cà-nhơ mỗi cái máy giá 60\$.00 Ai muốn mua hoặc xem cái máy đó, xin do nơi M. Trần-dắc-Nghia Directeur de l'Imprimerie de l'Ouest à Cà-nhơ.

Nam-kỳ thời sự

Giá bạc

Thứ sáu....	ngày 18 Mars.....	6f 50
Thứ bảy....	ngày 19 Mars.....	id
Chúa nhật....	ngày 20 Mars.....	id
Thứ hai....	ngày 21 Mars.....	id
Thứ ba....	ngày 22 Mars.....	id
Thứ tư....	ngày 23 Mars.....	6 60
Thứ năm....	ngày 24 Mars.....	id

Giá lúa

Lúa chở đến nhà máy mỗi tạ	100
kilos là:	
Thứ sáu ngày 18 Mars..	3\$35 tới 3\$60
Thứ bảy ngày 19 Mars..	3 40 tới 3 65
Chúa nhật ngày 20 Mars...	id
Thứ hai ngày 21 Mars...	3 45 3 70
Thứ ba ngày 22 Mars...	3 50 3 75
Thứ tư ngày 23 Mars...	3 45 3 65
Thứ năm ngày 24 Mars..	id

Cà-nhơ

CHẾT VỀ ĂN THỊT CÁ NÓC VÀNG

Ngày 17 Mars 1921, tại Phùng-Hiệp có tên Cao-văn-Vão vợ là Hồ-thị-Còn và một đứa con trai 13 tuổi, bắt đặng cá nóc vàng (*Xenowtérus-naritus*) làm thịt xào ăn. Trong thể làm chẳng dặng kỵ lưỡng đẽ dập mặt lợn vào thịt, nên khi

ăn rỗi, cách vài ba giờ, tên Cao-vă̄n-Vă̄n vì ăn nhiều, phải vật mình nhào lộn một hồi rồi tắc hơi.—Còn vợ nó là Thị-Còn và con nó, ăn ít, nên xóm giêng tẩm phuơng cirus được.

Mặt cá nóc-vàng chẳng khác nào như mặt cá gan công, ai euối trúng nhầm cũng bằng trúng thuốc độc, thường thấy các báo hay rao nói; song khá tiếc cho người mình cùng chẳng lừa, dễ đến đổi làm ương, đã bô mang thinh không lại mang tiếng đời là phuơng lạm-thực.

VĨNH LONG

BỊ CHÉM NĂNG

M. Lê-quang-Sô kêu Bảy-Sô ở chợ Tam-Bình là chủ xe bơi. Chẳng hiểu có thù oán chi với ai không mà đêm 8 Mars chừng 3 giờ khuya đang yên giấc, vùng bị một búa bên cạnh tai đường như Thiên-lòi đập. Y la lên một tiếng chau òi! hơm ấy chạy mất, người nhà bay dậy, đánh đèi lên coi thì thấy đầu búa chém nặng lắm. M.Sô chảng cho là, biếu roi kiểm coi thì thấy có cái bám bên cảng đẽ xe hơi đè qua.....

Tuy bị trọng thương song không sao núng, cũng không làm náo động xóm giêng, kêu người xổp-phor biếu sưa soạn xe hơi, chờ y đi Nhà-Thương Vĩnh-long liền trong đêm đó.

Nghe lại M.Sô tuy bị búa ấy cũng nặng nhưng không đến đẽ hại mạng nay còn nằm nhà-thương Vĩnhlong.

Vlob-Xuân — Huỳnh-Anh
(Lai cáo)

Mytho

MỘT NGƯỜI LANGSA BỊ GIẾT

Vụ này xảy ra tại An-Đức (Mytho). Nguyên đêm 9 Mars lối 11 giờ khuya M. Méderic Faure đang ngủ, xâ̄y nghe

chó sủa vồ, người mới cắp súng sáu ra vườn để rinh ăn trộm.

Xuống chưa khỏi thang lầu, kế bị một phát súng bắn vào, đạn trúng nhầm người cả 20 viên, nhào xuống liền tại đó. M. Faure và mấy tên ở chạy ra coi, thì thấy M. Faure nằm chết trên vũng máu. Chạy cáo báo súng-dám và làng đến nơi thì chúng nó đào lầu mất. Vụ này còn tra xét.

TRAON

MẤT BẠC

Mới đây, có 1 tên Khách-trò (Tiểu châu) ghé chợ Tràon vào tiệm ngủ của chèc Bố mà nghỉ (Tiệm ngủ này để biếu là: Ký-Tràn Khách-Sợng).

Lúc nghỉ trưa, cửa phòng không đóng lại, bị 1 thằng Boy lén vô móc túi, bị một búa bên cạnh tai đường như Thiên-lòi đập. Y la lên một tiếng chau òi! hơm ấy chạy mất, người nhà bay dậy, đánh đèi lên coi thì thấy đầu búa chém nặng lắm. M.Sô chảng cho là, biếu roi kiểm coi thì thấy có cái bám bên cảng đẽ xe hơi đè qua.....

Khách ta nghỉ tinh đồng-bào nêu huê không làm thiêt hại cho Bố.

CHIẾT ĐƯỜNG

Tối bữa 5 Mars, lối 10 giờ tối, có tên Nguyễn-văn-Sùng 39 ans ở hạt Biên-hoa đi làm mướn miệt dưới, bị đau nhiều, về tới Tràon, nằm tại cầu tàu mà chết.

Làng xét trong mình, thì có 1 cái giây thuế tên Sùng nói trên đó, và 4,\$20 sáng ra lối 10 giờ bữa 6 thì chôn liền

ĐINH CHÁNH

Ao-Hà số 203, khoán Thời-sự bài «Thầy chùa gan quá»: Ông Kiết-ma ở chùa Làng-Tăng, xin sửa ở chùa Bằng-Tăng.

HỘI NẮC DANH

NAM-HOÀ CHI CUỘC CÔNG TY

Nhà máy làm giấy tài Thủ-Đức (Gia-dinh) đã hoàn thành và chạy ra giấy được rồi nay nhứt định bán lại 57000\$.

Công-ty định phân ra làm 800 phần hùn mỗi phần 100\$00, cộng cả thảy là 80.000\$00. Quí vị ai muốn hùn xin đến tại đường Pellerin Saigon, số nhà 52 hoặc viết thư đến mà thương nghị.

Số tiền phân hùn-mình được trả Phao nửa, còn phân nửa thì đẽ ba tháng sau.

bởi hời, bởi vậy cho nên Thu náo giám hờ môi, dành nhầm mắt đánh liều vàng dạy.

Mưu toan dâ̄ nhẹm, có nên o ô của Ngọc cứ ra luồng giận dài, trợn mắt nghiến răng, hối chàng rồng; đêm hôm canh thi khuya, trời thi tối, mì di đâu đến chốn này? lại núp trong xó vách, cạnh buôn khiếu cho người ta vì mì mà náo động cả nhà, hết hồn hết via? Chẳng đợi tò cung biết, bì càng hỏi chừng nào thì Thu cứ gục đầu chừng này, khéng một tiếng trả lời; chỉ ra bộ sương sùng và lì lì oết mặt. Chàng càng nính bà càng nô khí lên, quả quyết rằng: Thu là quân đạo-tặc. Ngày tháng Pi-ường tháng Tâu mau dì kêu lính đến ngay, điệu chàng lèn đến bót sê bay, kéo đẽ nó ngồi đây..... Thu nghe sai kêu lính, biết thế đã nguy rồi, nên ngăn ngại và rằng: Thưa bà..... tôi chẳng phải đúra gian, ấy là tình ngay mà..... mà, (bị Ngọc liết biếu đứng) nên chàng nói đến dây liên nín. Chẳng cần lò dong-dài chí xin phân tách rằng: mọi việc đều ở oai nango, ái then chốt dàn đầy, thi oàng đê toàn sắp đặt trước rồi, không sao là Thu còn tránh đi đâu được. Quả vậy! từ phía lườn hông-nhan bao phủ trốn tránh dì đầu bay giờ, đâ sa cơ thà cam chịu bỏ tay; Ngọc vừa lấy thi Mười Út ứng tiếng lên rằng: Chủ kia! Vô chăok cái thau chủ lúe này mười phần nguy hết chia, còn một phần thong thâ là phần mà người ta muôn đê choebú tự xử đó thôi; song vì thấy chủ đang phải cơn bối rối như lửa vây, mà đầu lâm ai cùng thê, cái tánh lôi thì thấy vây it bay chịu làm lơ, nên xin đê lò

OAN TRUYỀN NGỌC-HẠNH

(Lụy vì tình) par Trương-quang-Tiền III

(Tiếp theo)

*Dẫu cho chước quĩ muruthần:
Đến phong trần cũng phong trần như ai*

Lúc hấy giờ Thủ chảng còn cái hy vọng nào khác hơn là cầu nghe được những lời của Ngọc, cầu cho được thử ý Ngọc như bà; bởi trời vì mang nồng khói tình, vì đầu mà trời có ghét, đất có ghen, bay ông ta các chỗ đi nữa, tôi cũng nguyện: bà sống thác với mình cho trọn.

Xét vây nêu mặt thi đấu đấu thám, mà đôi mắt đường như có vẻ trông nàng, trông mà thận, trông mà hờn, hờn lâm, nhưng chẳng biết hờn si; hờn đì gió, hờn à Hằng, hờn cái cuoc bê đấu, rồi lại thận với người tri-kỷ. Sau khi bắt đặng đất khỏi nơi phòng, thì người xúm trói chặt chàng vào cột. Điều kia nỗi nỗi, còn đang ngon-ogura

nhuyên chú rằng: Vâ chăng bà day là người danh tiếng, lại có dại nhơn từ, thao lương còn chi sơ lầm đâu, chư hãy lạy bà đi, rồi tôi sẽ tinh giùm cho một việc.

Được mấy lời hả cõi, lòng riêng khấp khởi mừng thầm; ý cũng muốn vâng dạy phứt cho rồi, nhưng còn ngóng trong người e goc. Nàng xem qua thâm biết, gặt đầu tò ý bằng lòng; Thu lúc này vừa dặng tlob hồn với vàng gương đáp: Thura dil kiến trong miệng chén, thế nào cũng khó thoát thân, tự biết số chêng may, nên tôi dành thúc thủ. Dì trông thấy vậy, buôn lời hả cõi đánx ngàn cân, chưa rõ dì muốn dạy lè nào, nhưng đầu lè pão cung tốt, tài chêng chút chối từ, miêng cho cái lban tôi thác khôi rật rảng, qua trường lân khô rồi, thời: mai sau dâu hồn xuống suối vàng, tôi cũng nguyễn, ngâm vành đáp công ơn mới toại.

— Ấy vậy: chư đã biết cái thân chư juc này như kiến bò miệng chén, chư lại muốn biết coi ý tài dạy chư lè nào thế thì tôi chêng lè chêng rộng lòng, để chư hoài ledig cùng ngặt. Biết mà tôi muốn giúp lời cho chư đó, chêng chí lạ hơn là: tôi tính thưa lại cùng bà, xin vĩ chút dạ từ bi, đây chêng phải là vót kẽ trâm luân khô-hai, mà chính là vót chư cho khôi chốn rật rảng, khôi trường lân-khô, như lòng chư nguyễn, đường ấy: chêng hay chư có an lòng??.

— Thura dil nếu dặng vậy thì còn chi lập phước hơn nữa, còn chi là phước cho tôi, phước cho kẽ dang đau sâu vất vả.

Mười Úc biết kẽ đất nhém nên tiếp rằng: Phái chư cũng dứ biết: nếu được như ý nguyễn, ấy là phước cho

chú lâm, nhưng mà.... tôi hỏi chư một dâu chót nữa là chêng hay sô nguyễn chư mà được loại rỗi; mọi việc bà cũng đều hì xà cho chư rỗi, thì chư mới tính sao đây? cho khôi phụ lòng người, cho gọi chúc ơn đến nghĩa trả.???

Ilôi như thế, chắc ai cũng biết rằng thât lấy làm khó khăn cho Thu lâm, có lẽ gì mà đáp trả cho xpoli; cứ nên chêng ngáo-ngại sụt-sùi, tự oglí: « cho khôi phụ lòng người, cho gọi chút ơn đến nghĩa trả.» ôi! rất khó cho ta!!! liệu thế nào, linh phương nào, cha chà!!! trăm phần chắc cũng không tiện một.

(Sau sẽ tiếp)

Tôi chịu lành

Tôi chịu lành cất nhà, phố, bán đá cát Núi Sập ohř đến tại bến. Lành mua vỉ bán lại các vật dụng, như đồ nứ trang, giấy cầm đồ, đồ gỗ trong nhà quần áo hoặc mới hoặc cũ, tắc một lời là: những món nào mà quý vị hết muốn cần dùng, thì xin đem đến tôi mà thương oglí.

Tiệm tôi ở gần nhà việc Tân-au (Cà n thô) có bán đủ các thứ thuốc tây trị các chứng bệnh và đồ cần dùng theo cuộc vệ-sinh.

Vậy kính mời quý vị, nếu có việc xin cố cập đến nhau, gọi là chêng phụ lòng người đồng bang trong bước đường thương mại.

LE-KINH-ĐÀN
à Cantho (ville)

Nhà trường Nam tú VO-VAN

Nhà trường Võ-van ở Cà-nhô đã lưu trú ngày 15 Février 1921, nhằm ngày mồng 8 tháng giêng Aonam năm Tào-Dậu.

Nhà trường này bây giờ có đủ lớp thi lấy bằng cấp Sơ-học (*Certificat d'études primaires franco-Annamites*)

Học trò hoặc bởi lớn tuổi, hoặc bị thi rớt nên vào trường này, vì có người con nhà sang trọng lè nghĩa, có bằng cấp từ tài, lâm Đốc học, cần lo cảm hứng cho mấy thầy dạy siêng năng cầu mong sự học hành, và khuôn phép (tiên học về bài học văn) nhứt là lo sự thi cử lâm.

Học trò ngoại hoặc dạo, lớn và nhỏ từ 7 tuổi sắp lên đều lành hết trừ ra những đứa nào tánh nết xấu bị đuổi các trường khác mà thôi.

Trường này cũng có dạy riêng hát tây dòn violon, dòn piano, dạy viết máy và tiếng Anglais.

TIỀN HỌC

Học ngoài	Học ở buổi trưa
Lớp nhứt.....	4\$9\$
Lớp nhì.....	38
Lớp ba.....	38
Lớp tư).....	27
Lớp năm)	

Học trong
Lớp nhứt.....15\$
Lớp nhì.....14
Lớp ba.....13
Lớp tư).....12
Lớp năm)

Tiền học phải đóng ít nhất là một tháng trọn. Tính tiền từ 15 tháng này tới 15 tháng sau một tháng, mấy ngày lê chưa tới ngày 15 thì tính ngày, khi khởi sự học về sau thì kể dù tháng đầu có xin

phép mấy ngày cũng vậy. Trừ ra khô vào đưa học trò bị Đốc học đuổi thi sẽ tính tiền có dù trả lại cho cha mẹ nó.

Học trò nào trễ tiễn học, thì trả lại cho cha mẹ lúc thi, nếu mà cha mẹ không có cho Đốc học hay bởi có gì nên trễ và phải hẹn chắc ngày nào đóng bạc.

Đỗ mặc, tiền sách vở giấy mực giặc đồ quần áo và thuốc thang thì về phân cha mẹ học trò chịu.

Quần áo phải sắm cho dù mặc cho dù thay đổi sạch sẽ, mỗi tên học trò phải sắm 1 cái gối, 1 mền, cái 1 cái thau rửa mặt.

Cantho, le 2 Février 1921
Le Directeur de l'Institution VO-VAN

Trường sơ học Võ văn (cantho)

Trường này lập ra bồi Février 1918 Qua kỳ thi khoa Sơ-học Juillet 1920, có cho 3 trò ra thi thử, thi 2 trò đậu: là 1 Biện-văn-Bôb, 2º Huỳnh-văn-Lâu.

Không còn mấy tháng nữa thi tới kỳ thi (tháng Juillet 1921) nên kê từ 1 Mars 1921, chủ trường định riêng ra hai thầy giỏi, siêng năng và tuân trái việc dạy thi, dặng lo dạy cần lớp nhứt và lại có ông đốc học là M. J. Đức chỉ về và dạy giúp nữa.

Mấy ngày thử năm, học trò lớp nhứt không có nghỉ nữa; giờ học mồi ngày thêm nhiều, giờ chơi bớt.

Trong mấy giờ dạy thêm nói đây mấy trò lớp nhì và lớp ba được phép vào ngồi làm thính, lắng lăng mà nghe.

Lệ luật nhà trường và giá tiền học, đã rao trong AN-HÀ ngày 17 Février 1921; và như ai gửi thư xin coi cho biết thì chủ trường sẽ gửi cho liền.

Cantho, le 23 Février 1921

VO-VAN-THOM

Cao-bach

Chàng tôi có một số đệm hiệu HAT-TÂM.
HAT LONG tại Rue reg d'Adras số 115
nhàm các đường Quier số 1 để sửa đổi
Lito Landi đèn Manchons xe máy,
sắt, máy đánh chữ, máy bát và máy hàn,
bô g cùng các thứ đồng hồ, vào vân

Lại cũng có bán: Manchons, Carbure
và dầu Essence. Những thứ và máy móc
cấp đặt tại tiệm làm được các việc: eo
ý quý ông giao cho chúng tôi. Mỗi khi
quý quan có đệm liệu chỉ mà muốn
chưng đèn trong nhà cho sáng thì chúng
tôi cũng lanh làm được; không là cho
chúng tôi bay trước.

Tuyệt vời mandat xin để như vậy:
Nguyễn-văn-Chuẩn
115.—Rue d'Adras
Saigon

Tiệm khắc con dấu



Kính trình cùng quý khách dặng rõ
tiệm tôi trước ở số nhà 85 đường Calina
và số 130 đường Pellerin, nhờ ơn lục
chảo chư quân tử chiếu cố thì công-
nghệ của tôi đã thành hành bấy lâu nay

Vậy tôi đã dọn lại số 96 công đường
Pellerin vẫn chuyên nghề khắc con dấu
đồng, cao-su, bê-tông, bê-tông đá, cẩm
thạch dẽ mè, có bán đủ các thứ con dấu

Tay gởi lại, như là Dateur, Numéro-
teur, Folioeur, Composteur, etc... v.v.

bán đồ phụ tùng theo cuộc con dấu
giá rẻ đó tốt mà làm thau, có in Catalogue
để gửi cho quý khách nếu quý khách
muốn cần dùng kiều nào thì xin gửi thư
cho tôi lấy Catalogue lựa kiều mà dùng
tôi sẽ hết sức làm cho vừa ý các quý
khách.

TRAN-DUY-BINH
Graveur—96 Rue Pellerin—Saigon

An Phong

Bijouterie-soieries de Chine
et du Tonkin
CAOLANH

Kính trình cùng lục châu Quý khách
dặng rõ: tiệm tôi mua bán hơn năm năm
bán ròng hàng tàu, những là ván xuyễn
lành nhiều, cùng là hàng vườn, nhuộm
den diệu láng thật tốt, không hề tróc, tôi
chắc ý, vì tôi mua bán đã lâu, nên
tôi hết sức lựa chọn thợ nhuộm, nhuộm
tốt và hớt châm tốt, nên các nơi kháo
không thể bì kiệp hàng den của tôi, và
giá tôi bán lại rẻ. Còn đồ mặc trắng như
lá: cầm chau, hoa tư các, cùng xá lục
soạn bắc thảo, lục soạn thượng hải
đều có đủ thứ, còn hàng bắc nhí, bêng
the, lương-lược đủ thứ, tôi lanh tại
Hà-nội, như quý khách muốn mua vật
đã dùng xin gửi thư đến, thì tôi sẽ gửi
đó lại liền, như vị nào muốn mua nhiều
mà bán, tôi tính giá rất nhẹ, hàng tôi
gởi contre remboursement.

Cao-lanh: Nguyen-xuan-Truoc
Cần-bach

Có bán

Tại Garage Central de l'Ouest Cà-nhô

5 Cái xe hơi mỗi cái giá 3.900\$
2 cái biện Mitchell 6 máy
1 " " Chalmer 6 "
1 " " Davis 6 "
1 " " Réo 6 "

CÓ BẰNG CẤP CỦA HỘI ĐẤU XẢO MỸ-NGHỆ HANOI BAN KHEN
DIPLOME DE MÉRITE - EXPOSITION DES BEAUX ARTS DE HANOI 1920
Cordonnerie - Chapellerie - Tonkinoise
GRAVURE SUR MÉTAUX ET MARBRE

NGUYỄN CHÍ HÒA

83 Rue Catinat Saigon



Kính cùng QUÝ-VỊ dặng rõ. Tiệm tôi có 30 thứ BẮC-KỲ giỏi DỒNG GIẤY, LAM NON theo kiểu ÂU-CHÂU kim thời. GIẤY đón, bêng DA-TÂY hết, NON làm bằng CÀY-MÓP thiệt nhẹ, lớp NI-XÁM, BỐ-TRẮNG và BỐ-VÀNG đủ kiêu. Tôi cũng có thợ KHẮC CON-DẦU DỒNG VÀ CHẠM MỘ-BIA BA CẨM-THẠCH BỀ MÃ. Tôi đã BÁN-SỈ di LỤC-TINH thiệt nhiều, đã có nhiều vị rất tin cậy và khen ngợi NON VÀ GIẤY của tôi làm thiệt kỹ càng và giá lại rẻ hơn chỗ khác nữa. Tôi cũng có BÁN GIẤY-HÀ DA LÁNG GIẾP DA-LÁNG VÀ NHUNG đủ màu BẮC-KỲ SƠN-BEN QUAI-NHUNG QUÝ VỊ xa xin viết thư về thương nghị tôi sẽ hồi âm lập tức có giá BÁN-SỈ riêng thiệt rẻ xin chir tôn chiếu cờ cho việc buôn bán của DỒNG-BANG ta được thuận lợi trong lục-vạn tranh này tôi hết lòng cảm ơn.

NGUYỄN-CHÍ-HÒA, Kinh mời

Tiệm Hòa-mỳ Cao-lanh

Có trú mày món hàng
này tại Nam.Bắc.Ai

Trà ôn

1— Các thứ rượu Tây, rượu Cam
Quí cuc tưởu.

2— Giày nón của Annam làm.

3— Đậu hộp, biếu Exquisites, Arachides.

4— Các thứ thuốc của M.Nguyễn-
khắc-Kiệm à Tam-Bluh.

5— Xà-bông den, hiệu con rồng và
xà-bông con ngựa một sừng.

Có bán thuốc: «Vạn-linh-Tê» «Nam-
hoa-le» và «Trường-sanh linh-dược»

Có cho mướn phòng ngủ «nữa, xin
đóng bảo chiếu cờ.

Tiệm Nau-Bắc-Ai vững vàng,
nhờ sự quý-vị, đồng bang trường ưa

Cứu tiệm NAM-BẮC-ÁI Lê-Mai

Chủ nhượng: Huỳnh-đắc-Nghĩa kính mời

DỒNG HỒ HIEU "LIP"

Dồng hồ mà người ta hay kinh mua là đồng hồ hiệu
“LIP”

CHRONOMÈTRE



LA MARQUE FRANÇAISE
Montres de Précision
EN VENTE CHEZ LES BONS HORLOGERS
Exiger la marque LIP sur le cadran

THIẾT KHÔNG?

Mua thử một cái dùng, hay là hỏi thăm những người đã có sắm đồng hồ hiệu LIP thì biết.



MARQUE
FRANÇAISE CADRAN
LUMINEUX

En vente chez les bons horlogers
Exiger la marque LIP sur le cadran

CÓ TRƯỜNG BÁN TẠI:

Hàng LES GALERIES DE
L'OUEST là hàng HÀU GIANG
DƯƠNG HÀNG saigon, My
tho, Cantho và trà Vinh



MONTRE-BRACELET EXTENSIBLE POUR DAMES.
Platine, Or, Argent, Plaque or.
EN VENTE CHEZ LES BONS HORLOGERS.
Exiger la marque LIP sur le cadran

Cac nhà Annam

TRAITEMENT ANTI-PHTISIQUE ET DES MALADIES DE POITRINE

Aiguës ou Chroniques

Toux, Rhumes, Bronchites, Crachements de sang; Affections de Voies respiratoires, Asthme, Catarrhes, Irritations de la Poitrine, etc.

PAR LE

BRONCHOSÉRUM

On trouve le BRONCHOSÉRUM dans toutes les bonnes pharmacies de France et des Colonies.

Pour le gros s'adresser à :

Bogedorez, 2, Rue Jules César.— PARIS

POUR L'INDOCHINE
Pharmacie normale—FI. DE MARI, Saigon
Seul dépositaire

TRẠI THỢ MỘC HIỆU LƯỢC-LONG

Tự Nguyễn long Thao Ở tại chợ Lái-thieu

Trại thợ mộc tài sảng tạo đã hơn 3 năm & phía sau phố chợ, đường xe hơi Saigon Thu-dau-mot, có đóng sòng dù. Mô hình dài mặt gỗ liên từ 1-40 cho đến 2-20, bê ngan 0-80 cho đến 1-16; bàn ăn chế kiêu tú linh (long, lão, qui, phượng), bàn bia circa 1,8 trạ cho đến 2 trạ, và bàn ăn mặt 44, bàn tròn mặt gỗ cây, chưng chén tam lán từ 1-55, có thớt 5 trạ gỗ chạm gai lá tay, bàn rượu (table d'apéritif), bàn khách (table de salon) bàn viết (bureau) bàn văn mặt (table d'écriture) bàn ngủ, là so tròn, là

kiến, tủ thờ căn lèa liên tránh, thiền kiệu và son thủy chử đúc chử vàng, ghe ngồi mặt tròn, mặt trái đào, mặt dâu, và có đủ thứ đồ tiện: chưng hủ chưng đèn, dài hộp, khay, ly, vang ngọt, vang hắc, vang ba, vang từ kết thây đều làm bằng cây danh mộc, chđ theo kiểu kim thời tron bén, chếc chén và bát gốm.

Còn phía trước phố chợ có dạo bê em một tiệm ngánh có bán đồ thợ rượu và đồ danh mộc thứ cầu thủ trộn đều lô lô.

Kinh xá chư-tôn quí-khách thửa điệp nhện du xin ghe lại tiệm tài muôn mua đồ làm vang hoa là đặt móu cát trong đệm trong nhà thì tài sản & lồng mì u mà làm cho vừa ý quái ứng.

NGUYỄN-LONG THAO
Chủ trại Lái-thieu

NOUVELLE
BOULANGERIE Française
Chan Hung Thai

RUE DU TRIBUNAL
Cantho

Kính cung quý ông, quý bà rõ:
Tôi mới lập lò làm bánh mì kẽ béo tiệm
đóng giấy hiệu TÂN-THIANG ở đường
tòa Cántho.

Bánh của tiệm tôi làm một ngày 2
lần: 4 giờ sáng ra một kỳ, còn chiều tối
chừng 1 giờ ra một kỳ bánh mới nứa

Tôi làm như vậy để có bánh mì
nóng, dòn, thơm cho quý ông quý bà dùng
cho vừa miệng. Tôi đã lập tại Saigon 1
cô làm bánh mì đã hơn 20 năm có danh
tiếng vì tôi làm bánh kỳ lưỡng sạch sẽ
lâm, nay tôi đến Cántho tôi cùng cứ giữ
cách thức ấy mà làm cho vừa ý mỗi
tảng luôn luôn

Xin quý ông, quý bà mua ăn thử
tại biêt chở không phải lời chuối tiết

Nay kính
Chan-Hung-Thai

**Nhà hàng hậu giang
tại Mýtho**

KÍNH

Trinh cung đồng bang quý khách dặng
hay: Hàng Hậu Giang là hàng của người
Annam trong tỉnh và Lạng sá chung
lập tại Mýtho, nơi đường mè sông gần
cầu Tân tuân đã khai trương bán dặng
mấy tháng nay. Cuộc thương mại của
Hàng, càng ngày càng tấp phát, cũng
nhờ có đồng bang vị tình lui tới.

Tại Hàng có bán đủ thứ hàng hóa,
hang tay, hàng bắc, hàng tàu, nhiều,
lành, xuyễn, nhuyễn, thiệt tốt, dù giấy,
dòn, xà bông, thuốc bút, đồng hồ vàng,
bạc hiệu Lip, vân vân, còn nhiều thứ
hang hoá khác nữa kẽ không xiết.

Vậy xin mời quý khách có đám tiệc
chi, hoặc khi nào có dịp chi qua chợ
Mýtho, xin vui bước ghé lại Hàng
thì rõ biết.

Xin quý Khách nhớ một điều là Hàng
này của người đồng chưởng ta công
lao lập ra. Mua một món chi giùm ch
Hàng đầu nhõ mọn bực nào, thì cũng
là giúp cho người quê hương đến cuộc
tranh thương cùng ngoại quoc. Đó là

giuong tốt cho người Nam ta, để cho
nhà em nương theo mà lần bước vào
cuộc lý tài, hẫu dặng tranh chút lợi
quyền cho quê vúc.

Được như thế thì chẳng bao lâu đồng
bang ta sẽ chung hưởng mối lợi trong
bản xứ.

Nay kính,
Quản Lý Hậu-giang đương hàng
Mýtho.
Nguyễn-lâm-Thạnh.

Ngò cùng lục châu

Tại nhà io Hậu-giang (Cantho) có bán
thứ Carnet để đựng giấy bạc mới bày
như giấy 0,10 0,20, và 0,50.

Vậy quý vị nên mua 1 cái để dùng
để đựng giấy bạc ấy, đà tiện mà lại khỏi
hư khỏi rách.

Giá bán thật rẻ mỗi cái 0\$20 mà thô
Nhà in Hậu Giang
Kính cáo

Một việc khá lầm

Có quan Giám-đốc Quesnel sang lòng
muốn bán hai sở ruộng của ngài, & tại
Tháp-mười Mýtho, sở thứ nhất được
46 mẫu, & dựa mé kinh, sở thứ nhì
được 246 mẫu, & dựa mé kinh lớn kêu là
kinh Đồng-đốc Lộc, kinh này xáng mới
vết lại lợu lâm, bê ngan chừng 40 thước
nên tiện bê chở lúa ruộng lâm, và như
muốn chở lúa thằng lên Chợ-lớn đi ngã
sông Vaico cũng dễ lâm.

Hai sở ruộng ấy đều là đất thuộc tốt
lâm, chẳng còn phải tốn công khai phá
chi nữa hết; lại sang trọng đất có mươi
ba cái địa, cá rất đại lợi. Có một sở đất
khác kề cận với hai sở ruộng nói trên
đây, chừng 300 mẫu, nguyên là của hiệu
Speidel đã bị nhà nước tịch thu lại và
cô lè trong một ít lâu sẽ giao già bán

Hai sở ruộng của quan Giám-đốc
Quesnel, buôn lợi mỗi năm chừng 12 tới
15 ngàn giá.

Ai muốn mua hai sở đất ấy xin gửi
thơ cho quan Giám-đốc Quesnel đến
Saigon, hay là gửi cho sở Nhựt-trinh An
hà tại Cántho mà thương nghị, và tại
xem bản đồ thi biểu rõ

MỸ KÝ

TRƯƠNG-NGỌC-GIU Propriétaire

Tiệm họa chon dung và khắc con dấu ở
đường Turc. số 16, ngang nhà hàng Mollet
—SAIGON

Kính cáo cùng chư Quới-khách dặng
hay, tiệm tôi có khắc con dấu bằng
đồng, bằng mủ thung, bằng cây—có
chạm bằng đồng, cùng chạm nhôm hiệu
—có làm mỏ bia chạm bằng đá cẩm
thạch, có thợ họa chon, nhám—linh
người mà vẽ: vẽ bằng dầu sơn vò bồ
vẽ uốc thuốc miếu, hay là bằng mực
tàu, hoặc bằng viết chí thanh—hoa biển,
liên, tranh sơn thủy—theo rạp hát—
khắc bình chon dung và bẩn đồng, bang
đá cẩm thạch để theo mỏ bia trăm năm
cũng chẳng phai—có thợ chạm các thứ
cây danh mộc.

Như Quới-Khách nào muố bồi giá
tiền về món chi xin gửi thơ cho tôi, tôi
sẽ gởi cáo-bạch(Catalogue).

TRƯƠNG-NGỌC-GIU. Cầu khái.

Phò cáo đồng bang

Kè từ buồi An-Hà An-quán,
Tại Cántho, tạo sáng đều rày,
Lục-châu quan-tử, ơn dày
Mẫn-cần mua giúp, ngày nay thạnh-hành,
Thạnh-hành dặng cữu hàng rộng mở
Máy sấm thêm, thấy thợ tin rộng,
Lành in chi thấy đẹp xong,
Truyện, thơ, danh-thiệp, thiệp-hồng

[thiệp-tan
Toa, sô, bộ, làm càng kỳ lưỡng,
Chắc lại bền chẳng nhượng của người
Nói chi sách đóng thì thôi!

Lưng da, lưng bồ, đê đời sô hứ.
Sách in sáng, tình từ, Kim Túy,
Tự diễn cùng Sứ ký Đại nam.

Tuần tra Pháp lê, dạy kham,
Cách thi hành án, thiệt làm rất hay.

Thước, viết nghiên sáng dày dỗ hạng
Thiểu chi đầu giấy láng, mực ngồi;
Chuốt trao, vào phái những lời.

Sang chơi t' chuyen xin mời các ông
Tuy vật liệu, nay không dê đũ,
Bồn quán nào dám phụ ý ai,

Khó nhọc thử mấy chẳng nài,
Miếng cho đẹp dạ Qui-ugài là hơn.

An-Hà An-Quán Bé Delanoue Cán-tho
Độn kính.

Lời rao

Một áu vău quốc-âm nén dọc, nén
lưu truyền cho hậu thế là bón:

TUỒNG KIM THẠCH KÝ DUYỆT
của một nhà đại gia văn chương là
ông Thủ-khoa Nghia soạn.

Có trữ bón tại nhà
Monsieur-Đỗ-văn-Y
N. 80 Rue d'Espagne và
Rue Gatinau N. 95 Saigon
Giá mỗi quyển là. 0\$80

Cáo bạch

Có bón cảng
viết "PORTE
PLUMES à RÉSER-
VOLIS" ngoài viết
bằng vàng thiệt
cao "PLUMES EN
OR CONTRÔLE".

14k không
sét không màu
Có khau(AGRAP)
một đầu bít bút
viết, còn đầu

kia thì viết chí
PORTEMINE); có
phu thêm 1
hộp nhỏ đựng
năm cộng chí
đè thay. Cây
viết này nếu

glo giữ xài
mười năm
không hư.

Xin dùng
tường rặng cây
viết này giống
theo cảng viết
năm cát, một
đồng giá bách

Mua vé, nén
xài không dặng
không xứng
đáng với đồng
tiền thì trả lại
Bốn hiệu sẽ trả
y tiền lại đủ
Giá một cây
lá (có bột có
Complegoutie

4\$50

Mua nguyên lô
về bón lại oàng
tinh giá nhẹ
hơn nbién.

Cùng có trữ
hán mực sty-
lographique
bleue black
thứ tốt.

giá một
ve là

1\$50



nha in An-Hà
CANTHO

AN HÀ NHỰT BÁO

HÓ'I

DỒNG BẮNG

Trong xứ ta có lò đặc
một thứ rượu ngon lắm
kèu là **Rhum Stella**
âm ròng bằng nước mía

Ta nên mua rượu này
mà uống, vậy mới là tò
ý bình vực cái mồi lợi
trong xứ ta đó.



Rượu **Rhum Stella**
này giá đã rẻ mà uống lại
nên thuốc nra.

Mua uống rồi mới biết
SOCIÉTÉ.

des
SUCRES ET RHUMS
Cantho Cochinchine

Muôn mùa xin do nơi
HÃNG HẬU G'ANG
DƯƠNG HÃNG
Cantho, Saigon
MyTho
Travinh.

Vậy mồi lợi càng ngày về tay đồng chưởng.