

NĂM THỨ NĂM. — SỐ 204

JEUDI 10 MARS 1921

*Vu et approuvé
avant publication
L'administrateur
Chef de la province de Caubha*
Thuan

LE COURRIER DE L'OUEST
EDITION EN QUOC-NGU'

AN HÀ NHỰT BÁO

報日河安

MỖI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

~~Redaction - Administration~~ — Boulevard Delanoue, CANTON

TỔNG LÝ: TRẦN-ĐẮC-NGHĨA

Chủ Đ: THAM-KY-XUONG

BẢN NHỰT TRÌNH

NGUNG CỎI ĐÔNG-PHÁP

BỘN CHỮ LANGSA

BỘN CHỮ QUỐC-NGŨ

TRON NĂM.....	5 \$ 00
SÁU THÁNG.....	3. 00
NĂM LỖ MỖI SỐ.....	0. 10

TRON NĂM.....	3 \$ 00
SÁU THÁNG.....	2 00

BỘN QUỐC-NGŨ VÀ LANGSA

TRON NĂM.....	7 \$ 00
SÁU THÁNG.....	4. 50

Vì nàc muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhựt trình xin viết thư cho M. Trần-đắc-Nghĩa mà thương nghị.
Mua nhựt trình thì kể từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

Cáo bạch

Kính tỏ cùng chư quý vị:
 Tại nhà in Hậu-giang (Cántho) có lãnh in đủ các kiểu Catalogue có hình (Catalogues illustrés) như đồ phụ tùng xe máy, các thứ đèn đồ dùng trong nhà và đồ ăn bàn (vaisselles)

Bản hiệu mới mua nhiều clichés tốt
 Vậy chư quý vị muốn cần dùng xin gửi thơ thì bản hiệu sẽ gửi hình kiểu cho mà xem và sẽ tính giá thiệt nhẹ hơn các nơi.

Nhà-in Hậu-giang
 Kính cáo

**Entrepot de Vinhlong
 Nguyễn thành-Điêm**

IMPORTATION EXPORTATION

BÁN SỈ VÀ BÁN LẺ

Hàng lập hóa—Đồ hộp hiệu "Cassegrain"—Bánh mì hiệu "Lefevre-Utile" Rượu chác và các thứ rượu mạnh hiệu tốt. Đồ tào chế theo kiểu kiem thời: Dầu thơm—Savon "Cadum" Áo Chemises của nhà chế tạo riêng hiệu "La Mondiale"

XE MÁY VÀ ĐỒ PHỤ TÙNG XE HƠI—VỎ XE HƠI HIỆU "GOODRICH"

Ở Bắc-kỳ (Tonkin) đều có lại thường hàng hóa như sau này: Bền chế kiểu "Thonet": Ghế xích-đu -- Ghế có da (Fauteuils) Ghế ngồi (chaises) và đồ để phòng khách vân vân.

Rương đi tàu, đồ nón, valises đồ vật dùng theo cuộc đi đường yên ngựa và đồ bắc kẻ (thầy đều bằng da thuộc)

GIÁ NHẸ HƠN CÁC NƠI—CÁCH GỬI HÀNG HÓA MAU LẺ LẮM

Nhà chánh tại Vinhlong (Thành) Đường Salicette. Tiệm nhánh ở Bắc-kỳ: 90-92 Avenue Paul-Doumer Hai-phong. 13 Rue de Colon (Hàng-bông) Hà-ội.

Nhà ngủ và nhà hàng bán cơm tây

HIỆU: TÂN-PHAT-LỢI

ở đường. Bd Maspéro gần cầu tàu lục Tỉnh (SỐC-TRĂNG)

Kính thỉnh quý khách nếu có việc đi Sóc-trăng lối bờ đường xin dừng bước ghé lại nghỉ nơi tiệm của tôi: Có phòng ngủ tinh vi khoan khoáng, lại có quạt máy và đèn điện; tác một lời là đủ đồ cần tôi có bán các thứ rượu và cơm tây: việc nấu lại càng kỹ lưỡng vì cứ đi theo cách Vệ-Sinh.

Còn như khách có muốn cần dùng cơm Annam xin cho tôi hay trước một giờ thì tôi cũng sẵn lòng làm cho vừa ý. Xin Quý-khách chiếu cố đến, tôi lấy làm thắm cảm.

Chủ nhơn: Tư Cảnh kính mời.

Khương Thời dit Gông

178, 180 Rue Ang-Duong. 178, 180

Tiệm tôi có làm đồ nữ trang (bijouterie) để bán, và có bán những đồ phụ tùng xe hơi, xe máy và xe kéo xin kể ra sau đây

Kiểm vàng neo, chuỗi bông, cà-rá, đồ làm đủ thứ. Dầu-ếch-săng-Sèn (essence Shell) dầu nhớt để vỏ máy xe hơi (Huile lepour automobile) nước để máy xe hơi (graisses pour automobile) đá thấp đèn xe hơi (carbure), vỏ ruột xe hơi hiệu tây và huê-kỳ (enveloppes et chambre à air marques Michelin et américaine) xe máy hiệu bờ-rô (bicyclettes marque Peugeot) và tôi có bán đôi mồi (écaillet) lược chải đầu đủ thứ và đồ của đầm (madame giày tây, giày (annam) dầu thơm áo thụng mua bên tây lại (commandé en France).

Như các ông và các bà muốn dùng xin gửi thơ đến tôi sẽ lập tức gửi (contre remboursement) đến cho.

Nay kính
 Trầu-văn-Gông
 Bijoutier Pnom-penh

HÀNG HẬU GIANG

vốn đăng 1.000.000 f

Hàng này của Langsa và Annam dùng vốn lập tại Cán-thơ. Có trữ đủ các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tắt một đến là tại Saigon có món chi thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt
 Cũng gửi hàng cho các xứ xa; ai mua món chi xin viết thư ngay cho Hàng, thì Hàng sẽ gửi hàng lập tức.
 Xin quý vị đến xem Hàng chơi thì rõ Có trữ bán:

Rượu rom hiệu Stella

Làm rọng bằng miá.

Có bán lẻ, bán sỉ và cho lãnh về bán lại khỏi trả tiền trước.

Hội mua bán lúa

«Nam-lợi-Mỹ» TRAÔN

Số vốn 200.000\$00 (hai mươi muôn),

Hội mua bán chắc chắn cân. lượng thật thà, vì nào ở xa muốn bán xin gửi lúa kiểu đến, hội sẽ đánh giấy thép định giá, hoặc sai người đến thương nghị.

Nguyễn-văn-Bôn

Quản-Lý Nguyễn-văn-Cần

Đặng-văn-Chiều

Sách mới

Tại nhà in Hậu-Giang (Cánthơ) có bán sách mới in rồi như: sách "Khuyến-sĩ ca" của M. Lê-trung-Thu thì rất hữu ích cho trẻ em, vì đặc đủ 10 thiên nó và BỒN PHẦN CON TRẺ PHẢI CƯ XỨ CUNG NGƯỜI TRƯỞNG THƯỢNG; còn truyện "Hồn Tơ-Nguyệt và Ngủ-Phụng Lầu" của M. Trầu-văn-Hương tích đặt để rất hay và ngộ.

Chư vị nên mua xem, trước là thấy đều tẻ mà chữa, sau cũng được giúp vui giây lát.

Giá bán mỗi cuốn

sách "Khuyến-sĩ ca".....0\$25
 truyện "Hồn Tơ-Nguyệt".....0 10
 truyện "Ngủ-Phụng Lầu".....; 0 20

AI mua nhiều sẽ đăng tích giá rẻ hơn
 Nhà-in Hậu-Giang kính cáo

Xin ghé mắt

Kính trình cho lục-châu chư-quân tử rõ tại -nhà in Hậu-giang Cánthơ có trữ bán đồ phụ tùng như: giấy, đèn rĩa hình, carton dán hình 6 1/2 x 9; 9 x 12, 13 x 18, nước thuốc rĩa hình. v. v.,

Có máy viết hiệu «Smith Premier» n°10 tốt nhất hạng, máy viết hiệu «Virotyp» giá tính rẻ luôn, xin đóng-bang chiếu cố Nay kính cáo.

Tráo đác-Nghĩa.

Quản-lý: Ân-quán An-Hà Cánthơ

TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU TÂN-PHƯỚC

Đường kinh lập Cantho

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

LÀ CHỦ TIỆM

Kính lời cho qui ông, quý thầy rõ tiệm tôi làm bánh mì rọng bột mì tây mua tại hàng bán bột tốt có danh tại Saigon.

Bánh của tôi mỗi ngày ra 2 kỳ: 1 kỳ 4 giờ sáng, và 1 kỳ 2 giờ chiều Cách làm sạch sẽ, bánh thì để trong tủ kiến, có rọng nước kiến lên không dặng, ruồi bu không được lại khỏi ai rờ tay dơ, ai muốn mua ở nào thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

Xin có lòng chiếu cố giúp bạng đồng bang trong cuộc thương mãi.

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

Muốn mua mật ong

AI có MẬT ONG muốn bán mấy tạ xin do nơi Bôn-quán

Ân-quán An-hà Cánthơ
 Kính cáo:

Cac nhà Annam

TRAITEMENT ANTIPHTISIQUE

ET DES

MALADIES DE POITRINE

Aiguës ou Chroniques

Toux, Rhumes, Bronchites, Crachements de sang, Affections de Voies respiratoires, Asthme, Catarrhes, Irritations de la Poitrine, etc.

PAR LE

BRONCHOSÉRUM

On trouve le **BRONCHOSÉRUM** dans toutes les bonnes pharmacies de France et des Colonies.

Pour le gros s'adresser à :

Sogedrol, 7, Rue Jules César. — PARIS

POUR L'INDOCHINE

Pharmacie normale — H. DE MARÉ, Saigon

Seul dépositaire

TRẠI THỢ MỘC HIỆU LỢC-LONG

Tự Nguyễn long Thao

Ở lại chợ Lái-thiệu

Trại thợ mộc tôi sáng tạo đã hơn 3 năm ở phía sau phố chợ, đường xe hơi Saigon Thu-dau-mot, có đóng sẵn đủ các loại cửa gỗ liền từ 1-40 cho đến 2-20, bề ngang 0-80 cho đến 1-15; bàn ăn chế kiểu tứ linh (long, lân, qui, phụng), bàn ăn cửa cuốn 1, 8 trụ cho đến 2 trụ, vì bàn ăn mặt đá, bàn tròn mặt cốt xây, chường chạm tam lan từ 1-55, có thứ 5 trụ góc chạm giấy lá tây, bàn rượu (table d'apéritif), bàn khách (table de salon) bàn viết (bureau) bàn vẽ mặt (table de toilette) bàn ngủ, là do làm, là

áo kiêu, tủ thờ cầu bần bên tranh tứ kiêu vẽ sơn thủy chữ ốc chữ vàng, ghế ngồi mặt tròn, mặt trái đào, mặt dân, và có đủ thứ đồ tiện: nhúng là chường đèn, đài hộp, khay, kỹ, văng mặt, văng hai, văng ba, văng tư hết thấy đều làm bằng cây danh mộc, chế theo kiểu kim thời trau bén, chắc chắn và bán giá rẻ.

Còn phía trước phố chợ có dọn thêm một tiệm ngành có bán đủ thứ rượu và đồ danh mộc thứ các thứ trau đều có đủ.

Kính xin chư-tôn quý-khách thừa diệp nhân du xiu ghé lại tiệm tôi muốn mua đồ làm sang hoặc là đặt móng chi công dọn trong nhà thì tôi sẵn lòng mà làm cho vừa ý quý ông.

NGUYỄN-LONG THAO

Chú thợ mộc

AN HA NHUT BAO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

- | | | |
|----------------------------|---|--------------------------|
| 1— Bệnh đơn-phung | † | 7— Tổng ôn |
| 2— Nghề viết báo | † | 8— Công tử ! công tử bột |
| 3— Câu chuyện phụ nơn | † | 9— La trời nhộm chơn! |
| 4— Nhắc về hội thể thảo | † | 10— Cải tiếng «con dè» |
| 5— Thuế gạo xuất cảng | † | 11— Giả diều giả ai |
| 6— Thuốc trừ chuột rất hay | † | 12— Nam-kỳ thời sự |
| | † | 13— Oan-truyền Ngọc-Hạnh |

Bệnh đơn-phung

Người ta mới liêm

được phương-trị

Bệnh đơn-phung là một bệnh nhiễm độc, bất kỳ người nước nào: già trẻ bé lớn đều nhiễm được cả. Người có bệnh đơn-phung là một cái họa lớn cho những kẻ ở gần, vì dễ lây lan với người đơn phung chừng nào, mà mình không có đủ cách thể ngăn-ngừa nó, thì cái họa càng to cho mình chừng nấy. Bệnh thường thường diễn-dần lâu năm, ước chừng 8 năm tới 16 năm, lần lần cả châu-thân đều hư, rú-riệt hết, hoặc phát độc trong tạng phủ rồi chết. Trị pháp thuốc giờ thì chẳng có thuốc gì mà cứu-giải bệnh đơn phung choặng, bởi đó tiếng langsa gọi là "la lèpre est une maladie incurable" Annam thì cho là "đơn-phong nãi thiên từ chi bệnh" (pang y). Chẳng có thuốc trịặng lành bệnh đơn-phung, nên người ta phải kiểm thể mà ngăn-ngừa chửng bệnh đó khỏi truyền-nhiễm cho kẻ khác

là lập chỗ để cho kẻ có bệnh đơn ở riêng; như xứ Nam-kỳ đây có một sở tại Cù-lao-Rông (Mỹtho) Nhà-nước lập ra để nuôi kẻ cùi-phung, bao nhiêu kẻ có bệnh đó, vô căn-cứ đình-dỗ thả trôi xuống xin ăn làng nấy qua làng khác đều bị bắt đem nuôi tại Cù-lao-rông hết thảy.

Bấy lâu nay, các nhà danh-y bên Âu-châu Mỹ-châu hằng gia tâm mà tâm phương thuốc hiệu nghiệm hầu trừ choặng bệnh đơn-phong thật là chửng bệnh hiểm-nghèo cho nơn-loại.

Mới đây có một vị quan tư tên là Leonard Rogers, người nước Hồng-mao đã 27 năm trường chuyên nghề làm thuốc tại xứ Thiên-trước (Indes) lại có làm giáo-sư dạy nghề làm thuốc tại Y-Trường nơi thành Calcutta, mới liêm được một cách trừ loài trùng-dộc đơn phung (bacille de lèpre) trong tạng phủ người cùi phung Ông Leonard Rogers có thí nghiệm cách ông bày ra đó, thì cứuặng 3 người bệnh đơn: người thứ nhất đã bị đơn-phung lại tới con mắt, ông Rogers



Hỡi người Annam!
Sao để tiền bạc ra khỏi xứ
mình?

Hãy dùng thuốc hút hiệu **CON GÀ** thuốc chưa vấn
và vấn rồi

VÌ THUỐC NÀY NGON HƠN HẾT.

ĐÃ THƠM THO LẠI GIÁ RẺ HƠN CÁC THỪ KHÁC.

Thuốc CON GÀ trồng tĩa tại xứ Đông-Dương

Nên giúp hội *Société des Tabacs de l'Indochine,*

66 Boulevard Bonnard. — Saigon

hầu giúp muôn ngàn người Annam.

làm cho được mạnh lại sáng mắt như xưa, người thứ nhì mình máy tế hết kim chít không biết đau, sau lại được mạnh, hề rờ tới da thì người bệnh đó hay liền; còn người thứ 3 lúc trước chơn đi không nổi 300 thước, ngày nay đi 10 dặm đường cũng như chơi vậy. (một dặm một ngàn bước).

Ông Rogers nói rằng: ông cũng do theo sự từng trải của quan Lương-Y Heiser des Philippines mà dùng thứ dầu chaumoogra dặng nấu thành một thứ diêm rồi chế ra một thứ thuốc để tiêm vào da thịt người đơn-cùi mà trừ loài trùng-dộc ở trong tạng phủ.

Ngày nào mà phương thế trị chứng đơn-phung của ông Leonard Rogers lảng nhàn kể chứng giữa Y-Viện rồi, át sẽ

truyền bá ra khắp hoàn-cầu thì các nhà hành-y sẽ noi theo mà cứu những kẻ chẳng may phải vướng lấy bệnh hiểm nghèo này mà thuốc giữ nước nào cũng gọi là bệnh "nang-y" rất nên cảm xét vậy.

PHẠM-KY-XƯƠNG

Nghề viết báo

Chưa cất bút mà đã bắt ngại-ngùng. Điều ngại ngùng này, chẳng phải vì miệng quá khiêm-nhường, ấy hẳn quá: nhân vì tấm lòng thành-thiệt mà nó nảy sinh ra.

Bởi chớng ngọn bút mình chưa mấy nào linh-xảo, cái óc mình chưa có gì gọi sâu-xa, cặp mắt mình cũng chẳng

Có hãng ngành và người thay mặt trong cả hoàn cầu

Descours & Cabaud

PRODUITS METALLURGIQUES

Vốn 40 triệu quan

Số 1, Quai de Belgique Saigon

BÁN SỈ — BÁN LẺ

Hãng này bán giá rẻ hơn hết trong miền cực Đông.

Hãy đến viên kho chúng tôi hay là viết thư hỏi giá: Đồ khí dụng trồng tĩa. Cây ruộng, cây xới đất, cày, rựa, cuốc, vana... vana...

Xương tán (Tro vãi ruộng)

Đồ dùng cho những người lãnh việc làm.

Đồ dùng cất nhà, sắc đe dùng đúc sạng, dĩa.

Ciment Tonkin (có trữ bán tại bằng này mà thôi), gạch và đất xây lò, đồ thứ bơm (pompes) ống đồng và sắc, xe rùa và đường rầy hiệu Decauville (matériel Decauville) Đinh ốc, bù lồi (boulons), giầy kèm, mảnh mảnh-đúc, giầy cables, giầy gai ví xe bò, sắc làm nhà, đồ dùng trong nhà bằng các vana, mảnh, mảnh sơn dầu trong đèn khí đá. Tủ sắc tốt không cháy và cạy khóa không đơ chiệu 'Les Gaulois' tốt hơn hết, ghế bàn hiệu Thonet, thuốc súng.

phải dặng tinh-trường tắc một điều là tự biết mình còn thiếu kiến-lâm, mà lại bàn về nghề viết báo, thời há tương chẳng quá phạm mình ru. — Vàng quá phạm thì thật cũng có quá đó chút, nhưng sinh làm người, may ra đã trông thấy được một ít điều tối-tệ mà lại đành âm-áp bỏ qua, thời tương khi cái tội ích-kỷ này lại phải còn trọng đại gấp mười hơn cái lỗi đèo-bồng kia nữa.

Cớ nẻo đâu có kẻ bảo rằng: viết báo là điều chẳng khả luận, thời bao giờ ký-giả cũng cứ trực bút luận ngay; nhưng uest có lối nào chưa đặng đích-xác, rạch-rời, thì lối ấy chỉ là tự nơi mắt ký-giả chưa biết đến, xin chớ độc-giả nghiệm cho.

Điều thứ nhất — Lý-thuyết mình, bất câu là khuy-nh-hướng về khoa nào, tất cũng cứ nắm-giữ cái danh-giá mình làm trước, chỉ là bài nào mà mình đã ký tên ở dưới, thời rõ là bao nhiêu ý-kiến của mình, dầu sâu, dầu cạn, dầu mỏng dầu dày, đã chôn ngay vào đấy rồi, không sao là rơi mất đi đâu được. Sự ấy tương

khí chẳng mấy người là chẳng hiểu. Vì có ai đã nói rằng: Bài ấy tôi chỉ viết càng, không cần nghĩ cho chí-đáo, cũng không muốn đem hết cái ý-kiến ra mà bày tỏ làm gì. Giá như tay thợ kia dầu khéo dầu vụng chẳng nữa, bao giờ cũng cứ gán sức tạc tằm, hầu trao chước cho món đồ mình thêm sắc-sảo vẽ-vang, chớ không lý nào lại muốn cho thô-kịch.

Ấy thế mà làm người không chính nghĩ cứ chỉ biết viết bài cho lấy có, dưới ký tên mình thì tự gọi là thỏa-thích. Biết bao là câu chuyện mà chẳng ăn nhập vào đâu, biết bao là nghĩa-lý lằng-xằng, không có trật-tự gì đáng gọi là bài dặng lên tờ báo được. Nhất thiết hề kim được một việc chi nhỏ-mọn là có thể viết ngay; hàng này sang hàng khác, dầy gặt cả tờ giấy, choán hết cả khoả nhựt trình, nhưn nếu tóm lại thì không biết cái cốt lý-luận ở nơi nào, chỉ thấy mình-mong như nước biển. Viết bài như thế, ấy là mình tự giết cái danh mình, chớ có câu gì dặng.

Ký giả xin nói ngay rằng: những bài đăng lên báo chương, mà dưới có ký tên mình, thời bao giờ người viết bài cũng cố ý cầu danh, là ấy cố nhiên, không ai còn phản đối được.

Viết đến đây, sực nhớ lại cách mấy tuần trước kia, ông Cao-văn-Diệp, trong bài luận: «Danh mà chi? lợi mà chi?» ông có đề lời rằng: «chưa phải đing mặt Di, Tê, tay caug bánh xe vua Võ... v.v... thời cũng chớ khá nói: danh chẳng màng mà lợi chẳng mê... cùng câu: cứ xét cho chi lý thì chẳng bức nào là bức uen nói rằng: không chác lợi cầu danh» Đung đung thay! lời luận ấy.

Ký giả ma nhất rằng: lời luận ấy đúng đáng đây, là cố ý chính nghi: sự cầu danh cũng là một cái ngbla-vụ của người đời, chớ không phải là điều nên ngạo bán. Vì nếu có người sinh ra, rồi chỉ cứ than rằng: lời cháu ngáu cuộc đời, hết muốn công danh phú quí nữa, thời con người ấy đời cùng xã-hội, còn có ích gì đâu!!!

Thế mà người viết bài xằng-xam như những lời ký-giả đã sơ kể trên kia, thì tưởng rằng: thà đừng có còn hơn, hơn là ham in cái tên mình lên giữa chỗ muôn mắt trông vào, dường ấy thử hỏi: ai là người đã biết xét đời, há không theo nbi ???

(Còn nữa)
T. Q. TIÊN

NÊN LU'U-Ý

Những vé Quốc-trái Langsa năm 1916, 1917, 1918, 1920 được thâu dụng tại

hàng DESCOURS & CABAUD

số 1 đường Quai de Belgique ở Saigon và ở Nam-Vian (Pnompenh) theo giá định trong chương trình phòng thương mại (Bulletin de Chambre de Commerce) mà trả tiền mua những hàng hóa:

- Tú sắc hiệu "Le gaulois"
- Xe hơi hiệu "Berliet"
- Võ và ruột xe hiệu "Bergougan"
- Xe rửa và đường rầy hiệu "Décauville"
- Ghế hiệu "Thonet"
- Dầu sơn hiệu "Ripolin"
- Bù lon (boulon), bôm, đồ vật dụng trong nhà, sắc, tuôn (tôles) vân vân.

Câu chuyện phụ nơn

(tiếp theo)

Thoán lại thiếp đã nói phạn sự chi em mình hẳn quá lớn lao, đối với thân mình, đối với gia tộc, đối với xã hội, còn cái ảnh hưởng sâu xa cho đời giống về sau kia nữa. Mà mấy kỳ rồi toàn là những chuyện dở dang của chị em làm thiếp kể sơ lược vậy. Chớ kể ra cho hết thì thật không giầy mực đâu cho đủ.

Khả nghi thử coi. Chị em đã làm phiên luy cho những kẻ đông quanh mình hiện nay, mà cũng là cái vạ tai đình để lại hậu cho con cháu đó. Ai là người có điểm lương tâm hay chiêm tiền có hậu há không lòng buồn thâm lo sợ chăng?

Câu: Mẹ hiền sanh con thảo, con nhớ đức mẹ là lẽ xưa nay. Lời hiền triết thật không bao giờ lầm. Ấy bởi đâu ai mà có gán gủi triệu mền ai thế mấy, cũng chẳng qua mẹ gán con, con mền mẹ phẩn hơn. Vì trẻ con hồi lúc sơ-sinh

đến khi nên vóc, lúc âm bóng nưng niệu, khi sống sóc đường nuôi, nào là dạy nói tập đi, trông coi chừng dõi, đều là những việc hằng ngày mẹ phải cầu con tức nhiên con hay triểu mẹ. Lại trẻ bé thơ trí vẫn non nớt, óc vẫn dụ-mém nên dễ mà triêm nhiễm theo những việc hay hay dở của bọn chị em mình hành động. Nếu chị em làm chuyện khéo khôn thì nhiên hậu con cháu cũng đặng khôn khéo; bằng chị em làm đều vụng dở ắt con cháu cũng noi theo. Hãy xem dấu thêm nưóc cứ nhỏ giọt mãi mãi không sai. Ấy cái cơ quan rất nên mật thiết.

Đây thiếp xin lập lại rằng: thời đợi này là buổi văn-minh khai hóa, thế giới cạnh tranh, khôn sống, bóng thác; mạnh thắng, yếu thua.

Thế thì chị em mình há không xoay theo bộ máy đời, mau tinh ngộ dậy xem người ngấm ta mà như lộng tương-thần tương ái, đặc-diệu uban, chóng bước qua cho khỏi vòng u-ám mê-đó, nắm lấy tay nhau giởi bước lên chốn vô đài, rực-rỡ cho đẹp mặt rỡ mây với thế hay sao?

Kia việc dĩ đoan nên cố bỏ, đều hư phí nên khá giảm lẩn. Ngoài thì chuyên về nghề nghiệp làm ăn buôn bán, phải có chí kiên nhẫn kiên cần, hay so hơn tinh thiệt, chám nom chế biến cho nghiệp nghề càng ngày càng khéo càng tinh, dấu rudi ro gặp lấy cảnh ngộ eo hẹp thế nào cũng không đến nỗi cùng khuân. Trong thì giữ việc tế gia chủ quí, làm làm sao cho đáng tay nội trợ khéo khôn làm làm sao cho ra mặt mẹ hiền tròn

đức. Khi ở nhà làm cho gia đạo đặng êm đềm thanh thóa, đi ra đường thì người kính kè khen; ngồi cửa hàng thì khách mền tới đông mới quí. Ấy mới thật là văn minh cho.

Và chẳng chị em mình cũng đã nhờ tháy Đại-Pháp đem nền tân-học mà phổ thông khai hóa khắp nơi, cốt là để bỏ-ích cái phẩn trí thức tư tưởng cho người biết lo xa nghi rộng; lại cũng nhờ những bức hiên-nhân tân tiến cảm rọi mà soi sáng dẫn nẻo chỉ đường. Vậy chị em mình nên chú ý đến lắm.

Tóm lại nếu muốn văn minh thì văn minh đừng cho mất nền chấi thực, không bỏ mất tin thần, chẳng xa đường luân lý. Cũng tự do mà tự do không ngoài vòng lẽ phép, chẳng thái quá phẩn duyên, chớ vọng tưởng minh-mông quấy quá. Tuu suy nghĩ đắn đo, thực hành cho hiệp thời phải lẽ. Nếu được vậy thì chị em mình chấi sẽ đạt đến cái mục-dích cao thượng kia chẳng muồn. Rất quí hóa thay và lại hạnh phúc thay cho đoản trẻ em đang trông nơi chị em mình mà nối gót theo sau.

Còn gì hơn nữa.—

THỊ-HẠNH
chez N. D. G. — Cairang

Nhắc về hội thể-tháo

Tiếp đặng thơ hồi đáp của quan-lớn Đốc-phủ-sứ Chủ-quận Châu-thành (Cần-thơ, đề ngày 24 Février 1921 tôi tưởng cũng nên tỏ cho chư vị biết. Ngài nói rằng; hội Thể-tháo mà lập lại, ấy là chỗ sở nguyện của nài nên ngài chẳng

phụ lòng hội, dành lãnh chức «Président d'honneur».

Tôi cũng có dặng lời của ông André Trinh cho hay rằng: Ông lấy làm sáng lòng cùng hội lắm. Tóm lại thì: y theo mấy bức thư đề ngày 20 Février 1921 của tôi gửi cho các ngài thì duy còn có ông: Lê-khánh-Trinh, ông Sính và ông Khinh chưa thấy trả lời.

Vậy xin các ngài vui lòng cho rõ, coi ý kiến của các ngài nhất định là nào, cùng định ngày nào hội, hoặc hội nơi nào, chừng ấy mới có thể bàn tính về tiền đóng khi mới vào hội (droits d'entrée) là bao nhiêu, hội lập thành rồi mỗi tháng phải góp bao nhiêu; chỉ là hội thì nhiều người, ý kiến thế nào cũng bắt đóng, trước khi phải bàn tính chung ý cùng nhau, dưng ấy mới chắc rằng: hội có ngày thành tựu được.

Từ ngày báo An-Hà số 202 ra đến nay, chỉ là trong đấy tôi có đề lời hỏi đáp cùng ông Lê-khánh-Trinh, thì đã có nhiều vị rất sốt sắng đến tại báo-quán mà hỏi tôi, về tiền droits d'entrée là bao nhiêu hầu đóng cho. Thành ra tôi cũng bắt nghi ngờ, chẳng rõ thưa ý các ngài ra sao, mà giám định.

Vậy xin các ngài vui lòng tỏ cho biết hầu hội thế nào dặng lập thành, ấy là chỗ ham muốn của nhiều vị còn đang buổi ngóng trông, xin các ngài lưu ý.

Trong thư quan Đốc-phủ lại tỏ rằng: ngài còn ước ao lập tại Châu-Thành Cánh-thơ một hội «FANFARE» vì sáng nay có M. Lê-văn-Đức, Đốc-học trường Võ-Văn là tay trâm-anh tài-tử. Xét đấy thì đủ rõ rằng: lòng quan lớn lấy làm sốt-sắng về các cuộc chơi hữu ích và tiêu khiển lắm.

Vậy tưởng chắc rằng: hội Foot-ball

mà lập xong, thì mới có thể lập hội Fanfare được; vì nếu việc trước là việc để thi-hành mà còn ngưng-ngẫn bước, thì trông gì việc sau là kết cuộc hoàn thành; tương khi lẽ nào ý các ngài lại chẳng nghĩ như tôi, để đến nỗi hội Banh không thành lập.

Trần-dắc-Nghĩa
Tổng-lý báo An-Hà

Thuế gạo xuất cảng

Ngày 24 Février rồi đây, quan Toàn-quyển Đông-Pháp có ký tên lời nghị định thuế gạo xuất cảng như sau đây:

- Gạo lúc có lộn trên 33% lúa, mỗi 100 kilos.....0\$36
- Gạo lúc có lộn dưới 33% lúa, mỗi 100 kilos.....0\$45
- Gạo trắng mỗi 100 kilos....0.47
- Tấm mỗi 100 kilos.....0.15

Thuế gạo đây dặng phép ban hành kể từ ngày ký tên lời nghị này.

Thuốc trừ chuột rất hay

Loài chuột là một loài đáng trừ-giết, vì sự phá hại của nó chẳng đợi tỏ ra tương ai ai cũng đều biết. Ở trong nhà thì cán sách-vở, giấy-tờ, quần-áo, rương tráp cho đến vật-thực mọn gì nó cũng không trừ, ra vườn thì dứa, cao, chuối mít nó cũng không tha, còn ngoài đồng thì sát hại lúa, từ khi gieo mạ đến lúc trở bông trái, lúc nào nó cũng cắn phá hết. Thật là đáng ghét cho loài chuột, ai thấy cũng hăm hăm muốn giết nó đi cho rảnh, lớp gài-rập, lớp thuốc-độc, đào hang, móc ổ, gắp nó đầu giết nó đó, lại thêm mỗi năm Nhà-nước truyền lệnh giết chuột không biết ngàn giả nào mà

kể, song rồi giống nó lại sanh rất lợi giết loài không thấy tuyệt.

Mới đây người Langsa mới bày ra một thứ thuốc nước kêu là «Le Ratinol» để thuốc loài chuột rất thần hiệu. Thứ thuốc này dễ trộn với cơm, hoặc bánh mì, sữa bò, nước đường cùng các vật thực mà chuột hay ăn, rồi rải cho chuột ăn trong 5 giờ đồng hồ sau khi ăn thì chuột phải chết. Một điều rất tiện là có một mình loài chuột ăn nhấm thuốc đó thì chết mà thôi, còn các loài vật khác: chó, mèo, heo, gà ăn nhấm thì vô can, nên dễ dùng mà thuốc chuột khỏi hại lây đến loại vật khác; và người ruồi ăn nhấm cũng vô hại.

Thuốc này ở Đại-Pháp người ta đã thí nghiệm nhiều lắm đều được thần hiệu, ở Saigon, Gia-định, Chợ-lớn cũng có thử rồi, thật chẳng sai lời chút nào.

Có trừ bán tại Nhà-in Hậu-giang Cánh-thơ ai muốn mua xin viết thư cho M. Trần-dắc-Nghĩa Directeur de l'Imprimerie de l'Ouest à Cánh-thơ thì thuốc sẽ gửi đến cho.

Tông ôn

(ĐI RỒNG-NHAN MÙA LÂN)

Bởi lúc cây có bệnh thiên-thời (Cholera) phát hiện tại Châu-Thành Cánh-thơ, 8, 9, người bị bệnh đó mà bỏ miuh, số Hành-Y đã tìm thuốc khử độc cho nhưn dĩa mà ngăn ngừa bệnh đó.

Làng sớ-tại Châu-thành có xin phép quan Chủ-tỉnh dặng quyên tiền của hôn-phố làm rổ,ig nhan tống ôn cầu an trong làng. Tối bữa 9, 10 và 11 Mars có đi rồng-nhan khắp các nẻo đàng Châu-thành. Vậy tuần lời Bón-Báo sẽ thuật cuộc tống-ôn tại Cánh-thơ cho khán quan xem chơi.

A. H.

Công tử ! công tử bột !

Rất quan-hệ thay cho mấy cậu công-tử mà M. Trần-quang-Minh và M. Bá-ngộ-Mai đã bao hiểm trong mấy kỳ báo An-Hà rồi đó.

Vậy nay bi-phu xin tiếp luận cùng nhị vị như có điều chi sơ suyến xiù lục châu chur quân tử lượng cho.

Tuyệt nghĩ: con người gặp phải thời đời này, thật lắm nỗi cam-goff đường kinh tế hẹp hòi, bọn kiêu-cư càng ngày càng chuyên-chế. Lẽ thì mấy cậu công-tử sáng tiền của mẹ cha nếu đem ra mà thi thố như: g diều ích lợi cho đời; vong bối nếu kinh tế, nẻo thương trường, đóng tâm hiệp lực, tinh cậy phau, kể của người công, lo cho tròn trách nhiệm.

Ồi cái này mấy cậu «BỘT» không như thế đâu, quanh năm chỉ chăm chăm vào nẻo nguyệt-hoa; ý tiền của, cậy thế thân hoành hoành, liệt liệt. Ngày thì rượu trà cờ bạc, tối dựa lầu xanh, trăm ngàn đồ một trận đười như kông. Sự nghiệp càng ngày càng tiêu tãng; danh giá càng ngày càng dùi dập; hết thế phải cầm trâu cổ ruộng, nghèo rồi ra bạch nghệ tùy thân. Con người mà đã đến thế rồi, thời tất phải hiệp đàng, hiệp lủ cùng loại bất lương, phá hại xóm giềng; sạch ra trộm cướp. Thử hỏi: bây giờ người nào là tinh, có nào là nghĩa nữa? Chắc rằng: họ thấy mấy cậu làm cách ngộ như thế lại còn kiêu ngạo nữa kia. Ồi xét ra cho kỹ mấy cậu bột như thế, thật ăn cho uổng hột cơm trời, mà lại làm một cho xá hội.

Bi-phu viết đến đây sức nhớ lại tại Vũng-Liêm có gã kia rất tệ. Con nhà thế gia; ông cha là người danh giá, sanh gã là trai, nay lớn khôn rồi, để cho gã cai quản sự nghiệp, dặng lập chúc danh

dự với đời. Gà ra làm làng hai niên cha
gà mưng chưa kịp no, thế mà cái sấu
đã đem tới! Ra làm hai năm ăn xài làng
phi, cho đến nỗi cầm trâu cổ ruộng, một
ngày một lợn bại lán, thiếu chác nửa
Tòa thượng cho gà 3 năm tù là khác.
Nay còn đôi trăm gà mới giao thông
với một á kia là tay buôn hương
bán phấn, thế mà gà không ăn
năng, ngày đêm say mê nệm túy, làm
cho lối luân lý càng thường, nay ra
mướn phố ở tại Vũng-Liêm làm mặt
đái sĩ chiêu-biểu, đặng chứa bạc-bài
thủ lợi.

Còn á nọ ngựa quen đường cũ, đôi thỏi
sơn Tống-Ngọc tới Trường-Khanh đưa
rước nhanh chim lá gió; gái nào hay
trắc-nết, thì á lựa lời thấy-thợ đặng
kiếm một đôi đồng. Còn gà bé thấy trai
bào hay gheo nguyệt trên-hoa, thì tính
lập mưu xỏ vào đường đồ-bác.

Đó khôn chưa? thật là người làm một
cho xã hội. Ôi! chi mà lãn-xảo lộn-xộn
cho chán đất của trời.

Ước trông chư độc-giá ông nào có dạ
nhiệt thành ra công biện luận cái vấn
đề này cho tường-tận, hầu người thấy
mà sửa lãn; tường cũng là một điều
hữu-ích cho quốc-dân ta vậy! Mọi
mất thay.

Trung-hưng—Nguyễn-Thanh.

La trời nhóm chơn!

Hôm tới chúa-nhật 6 Mars, tại Chau-
thành Cánthơ lúc 8,9 giờ dần tới khuya
nơi khám của làng Tân-an nghe tiếng
dờn bà ó la nhóm cẳng, nào là Ngọc-
Hoàng Trương-dế, Địa-phủ Diêm-diên,
kẻ lẻ những điều oan khúc lại kêu
trời kêu đất nghe bất lạc miob, bởi ra
mới hay là một người dờn bà điên bị

nhốt nơi khám đó. Diên thiệt hay là
giá điên..? muốn cho rõ ngọn-ngành,
bị nhân bèn đo đặng có tích như vậy
biểu ra đây cho khán quan xem:

Người dờn bà này tên là Trần-thị-
Liên 25 tuổi, sanh ở tại Quảng-Ngãi
(Trung-Kỳ) vào ở làm thí công ăn cơm
nơi nhà thị P...(Cánthơ). Cũng bởi bị
khổ khác sao đó, nên ở được chừng
nửa tháng, thị-Liên trốn gói ra đi,
thị P... chẳng cho, Liêng tự quyết
đi.....Thị P...đập đổ phao cho Liêng
phá táng của mình rồi tám phương
ăn mặt. Ông Cò đòi hai đàng xét ra là
việc phi-lý, đuổi về...Thị-Liên oán
kẻ vô nghi, trở trái làm mặt muốn hại
mình, nên đi ngan cửa kêu tên P.....
xl-mạ. Thị P... tức giận cảnh hông
nghỉ vì thườ giờ mình ít chịu thua ai,
sá chi một con tẻ dám cạ gan kinh
chỡng cùng mình chớ... mi chết rồi,
ta để nhjn mi cho coi. Thị-P... lên
bớt một lần nữa cáo quyết thị Liêng
là điên-cuốn đến phá chưởi mình hoài
làm ăn không được. Ông Cò dạy lính
bắt thị Liêng đem vào khám của làng
rời sé hay. Ngồi khám, thị Liêng tức
mình đấm cửa la ó kêu Ngọc-Hoàng
Địa-Phủ rủa mắng thị P... Khi thì nói
nghe phải lẽ, khi thì nói xàm, tuông
như điên vậy..! Có lúc la hét vang vấy
làm cho thiên hạ ngại nghĩ không đặng
ai hãm dọa cách nào cũng không, kiên
không sợ!

Kêu la hết sức, chừng muốn nính thì
nính chớ chẳng ai khiến chi ta nổi. Bởi ó
la om sòm làm náo động Chau-thành
nên rặng ngày ông Cò thả chi ta ra

Giả điều giả ai

Chẳng chỉ làm cho tôi buồn hơn là
máng tin chẳng lành của bạn đồng
nghiệp tôi là M. Nguyễn-văn-Giai, đang
đầy tại trường Bình-thủy (Cánthơ) đã
thất ngầu hôm ngày 23 tháng giêng năm
Tân-Dậu, nhằm ngày 2 Mars 1921, đang
tuần 36 tuổi. Cuộc sống chung đã an hôm
ngày 3 Mars 1921.

Madame Nguyễn-văn-Giai đây là di
ruột của M. M. Trần-văn-Phước, Thừa
biện nơi Soái-phủ Nam-kỳ, Trần-văn-
Nhứt, học-sanh trường Đôn-quốc và Mlle
Trần-thị-Quyên, nữ-giáo tại Nữ-học-
đường Sài đon, vẫn là một người dờn bà
biển dừc lúc tại gia hết dạ kính cha,
khi xuất giá thờ chồng trọn đạo.

Nay chẳng rõ, tại đấng cao xanh gaih
ghét, hay là ông tạo vật không thương
mới dành cho quí vô thương vợi piục
lên đường, dò con tạo rắp đưa người
mạng bạc.

Nghe đặng tin thắm này, những thâu
bằng cố hữu của M. Nguyễn-văn-Giai,
ai mà chẳng đau lòng cho người không
mấy để lại bốn đứa con thơ, thắm ói
biết mấy! Thương thay! cảm thay!

Tôi xin thay mặt cho bạn đồng ty
và phần riêng của tôi kính đôi hàng
phần ưu cùng M. Nguyễn-văn-Giai và
bữu quyến, và cầu chúc cho linh
hồn, linh hiển nơi trợ của người vui
chơi nơi lãnh Thươu non Bồng.

Lâm-nguyên-Si giáo tập Cairăng buy luy
kính diển

Máy vẽ hình mới bày

Người ta mới bày ra một thứ máy vẽ
hình rất tiện, hình nhỏ muốn vẽ ra lớn
hay là nhỏ hơn cũng đặng, tùy ý mình

thông thả.

Có một điều lạ là khi thả ra rồi thị-
Liêng bình yên như thường... thôi la
nữa. Lại nghe nói lúc thị-Liên ở với
thị P..... thì chẳng có điên cuốn chi
Đó khán quan nghĩ coi diên thiệt hay là
tức mình mà giả điên.???

Mạnh-Đức

Cái tiếng «Con dê»

Thế thường: hễ mấy hôm nào có ánh
hay gheo nguyệt trên hoa, ve vãn
dờn-bà con-gái, thì gọi là «Thằng dê»
«con dê»

Theo ý tôi là tiếng phi thường, vô-
căn. Song bấy lâu chẳng ai chịu tâm
nghĩa lý tiếng đó, để thành tục rồi dùng
lắm chẳng trúng vào đâu cả..! Ve vãn
dờn bà con gái sao gọi là «thằng dê»??

Con dê chẳng phải là loại vô dụng;
Lê Cốc-sóc Thánh-Nhan còn bảo, Từ-
Cống sao dê sống bó đi..? dùng dê tế
lễ tam-sanh, dùng dê trảm thảo bởi cơ
dùng dê khẩn cầu tổ-đạo. Bởi con dê
hữu công lao nên có sắc hoàng phong
«Trương-tu chủ bộ».

Tuy nó là loại súc vật (vật nuôi trong
nhà) song có tước mạng hoàng phong
chẳng phải là hư hèn, có nào thiên hạ
lại đổ trức cái tội ve vãn dờn bà con
gái cho nó, gọi là «Máu-dê, Thằng-
dê». Nghĩ cũng kỳ cho???

Vậy tôi xin cái như vậy: những hôm
nào có ánh đó thì kêu là «Phường
háo sắc» tường mới nhâm cho.

Chớ đừng kêu «Máu dê, Thằng dê» nữa,
đã không trúng nghĩa lý chi, lại oan
khúc cho con dê không ăn mà có chịu.

Mạnh-Đức

...má lên cao thấp. Lấy 1 miếng bích gấu vào từ nhiên tấm kiến trong máy dọi hình xuống giấy, mình cứ cầm viết coi theo nét cái hình mà đó đặt là đồ làm.

Có bán tại nhà-iu Hậu gian Cánhơ, mỗi cái máy giá 60\$.00. Ai muốn mua hoặc xem cái máy đó, xin do nơi M-Trần-dắc-Nghĩa Directeur de l'Imprienerie de l'Ouest à Cánhơ.

Nam-kỳ thời sự

Giá bạc

Thứ sáu...ngày 4	Mars.....	6 f 00
Thứ bảy...ngày 5	Mars.....	id
Chúa nhật...ngày 6	Mars.....	id
Thứ hai...ngày 7	Mars.....	id
Thứ ba...ngày 8	Mars.....	5 90
Thứ tư...ngày 9	Mars.....	id
Thứ năm...ngày 10	Mars.....	id

Giá lúa

Lúa chở đến nhà máy mỗi tạ 100 kilos là:

Thứ sáu ngày 4	Mars..	3\$25	tới	3\$40
Thứ bảy ngày 5	Mars..	id		
Chúa nhật ngày 6	Mars...	3 20	tới	3 20
Thứ hai ngày 7	Mars...	id		
Thứ ba ngày 8	Mars.....	3 20	tới	3 20
Thứ tư ngày 9	Mars...	id		
Thứ năm ngày 10	Mars...	3 20	tới	3 35

cantho

XE HƠI ĐỤNG XE KIẾN

Ngày 6 Mars lúc 8 giờ tới cái xe kiến số 23 chở 3 người hành khách ở Cai-răng chạy về Cánhơ, vừa tới Tham-tướng, thình-lình một cái xe hơi ở sau chạy tới rấn vô xe kiến một cái rầm, bẻ nát làm cho 3 người hành khách trong xe kiến té nghiêng té ngửa thấy cần trái vai, rất may khỏi hại đến tánh mạng.

Nghe nói hơi tại tên coi bánh xe hơi lúc đó có uống rượu, phần trời tối, xe

chạy cũng là mau, chừng xáp gần thấy xe kiến, chauffeur bẻ bánh không kịp mà tránh, nên phải đụng như thế. Chỗ xe hơi là Hương-Hào Tú ở Phong-diên xin bồi-nại chịu thường số tổn cho chủ xe kiến.

XE HƠI SỤP HẦM

Tối bữa 8 Mars lúc 10 giờ, 1 cái xe hơi số 1064 ở Ba-chiêu đi Cánhơ, xe chạy tới khúc lộ ngạn Mghĩa-Địa gần Nhà-Thương Cánhơ, thình lình bị sụp xuống cái hầm của sở giếng-nước đào đặt ở gần nước, xe nằm chổng gọng đó chẳng hư hao chi và hành khách trong xe đều vô hại.

Nghe đâu lời ấy bởi tại đào hầm ban đêm không đốt đèn cho xe biết mà tránh, Vụ này chủ xe hơi kêu nại về sự thiệt hại đó.

BÈN ĐIÊN NGOÀI LỘ TẮC RÁO

Tối bữa 8 Mars tại Châu-Thành Cánhơ trời có mưa một đám lớn, đèn điện tắc ráo, Châu-thành tới đea cho đến đôi người đi đường hông không thấy đường mà lẩn bước.

Chẳng rõ tại trời mưa mà đèn điện tắc, hay là bởi duyên cớ nào..? song lạnh mưa là 8 giờ qua đến một giờ khuya đèn điện cũng chưa cháy.

Dân sự ở Châu-thành Cánhơ lấy làm cực lòng vì đèn điện chẳng những là hay tắc mà thôi; lại khi cháy thì lu lờ lấm. Ước trông kẻ có quyền chấn-cbình sự này lại.

ĂN TRỘM ĐÀO HẦM

Cũng trong đêm 8 Mars, trời tối như mực, ăn trộm đến đào hầm nhà Phó-xá Khương ở Châu-thành Cánhơ lấy đồ vật

cũng bộn. Rạng ngày mới hay thì ăn trộm đã đi mất đất rồi.. ô hô..!

GIADINH

BỊNH HẠCH GIẤY SANH

Tại Gò-vấp (Gia-dinh) lúc này có bệnh hạch (peste) giấy sanh, đã có người vương nhảm bệnh ấy mà bỏ mình. Nghe đâu nhờ sức quan chủ quận Gò-vấp là ông Phủ Lê-văn-Phát gia tâm sắp đặt cách thể dặng ngăn-ngừa sự truyền nhiễm bệnh ấy cho dân. Ai dân như kỳ vậy mới đáng phụ mẫu chi dân đó.

caibè

CHẾT TRỜI

Thị-Đường vốn người Bắc vì gia đạo bản hàng nên phải nổi trời, vào Nam-kỳ ở với người mà làm nô bộc. Sớm mai ngày 28 Février 1921 đi gánh nước mào đòn gánh day ngau trên cõ, phần thì sức yếu thêm nước chảy, nên phải lọt xuống sông. Trời theo dòng nước vô tình, phải rồi nợ thế.

Huỳnh-dức-Hòa (lai cáo)

Oan truyền Ngọc-Hạnh

(Luy vi linh)

par Trương-quang-Tiền

III

(Tiếp theo)

Đầu cho chước quí mưu thần:
Đến phong trần cũng phong trần như ai

Vua Vô-Đế nhà Hán thuở tuổi trẻ có lời ước rằng: nếu được Á-Kiểu thì cắt nhà vàng cho nàng ở. Đến nay: Thu vì mê-máng sắc, vì đắm-đuối tình, thành ra chán-chứa tất lòng, nên tuy tự biết phận

thấp hèn, song cũng ra lời khen-ngợi. Kéo nàng đến nơi rồi, bước xuống thềm nàng giắt Thu vào một cái nhà kia, nhà vẫn lạ-lùng mà Thu chưa hề quen biết.

Lúc ấy đá khoa, đứng ngoài nghe thì tiếng đồng hồ nhạc gó 10 giờ, người nhà đến an giấc. Ngọc bước lại gần kêu cửa, chẳng bao lâu thoát nghe có người đánh tiếng, ra mở cửa tiếp vào. Gặp lấy cái tình cảnh này, thời còn ai là người mà chẳng tưởng chàng là kẻ kéo mướn xe cho Ngọc. Quả vậy! thật vậy! Thu là kẻ kéo xe, mà cũng chửi mình Thu đã kéo Ngọc đến chốn này, nhưng ngoài cái sự kéo xe kia, thời lại còn có cái tình quyến luyến, cái vẻ nũng-nịu nó ân-phấn ở trong, cứ khiến cho Thu thâm nghĩ: Tương bây giờ là bao giờ, rõ-ràng mở mắt còn ngờ chiêm-bao!!

Cớ nên người nhà chỉ tiếp rước niềm nở một mình Ngọc mà thôi, bỏ Thu ngổ mუნn sượng-Nàng bèn bước lại, kể miệng dĩ lời cùng chàng rằng: Chàng cứ ngồi đây, thế nào cũng khôn phượng đầu-diêm; để thiệp tiện bước, bước ra sau hầu tở mọi điều cho người nhà biết, ví bằng chẳng vậy, thời e cho lạ mắt trái tai, rồi đây chi cho kl.oi: sanh ra đều lấy thùng úp voi, làm những việc bất chim hưng mất.

Thu gặt đầu khen «phải», nhưng lúc Ngọc vừa trở gót, thời chàng với nắm tay kéo lại dặn rằng. «Mình ơi! nói chi thì nói cho mau mau, rồi hãy trở ra đây, mình cũng cháu biết: tôi vì ai nên đến chốn này, xin mình chớ vội dức, tình, đừng đem lòng phụ bạc, để ch.oi tôi. ...—Chân khéo thời thôi! (Ngọc háy) ai lời nguyện cao đây chứng chiếu.—Bước trái ra sau, nàng thuật hết tâm sự mình ra, cùng-mọi điều trác-trở, nghe rồi

thời cả nhà ai cũng ngạc-nhiên kinh hãi, đăm-đớn chẳng cùng; (nhà này vẫn là nhà của cụ Đình-thị-Úc tục kêu là Mười-Úc thường hay lui tới, thiếu-thốn của cô nàng) cái nghề nghèo thì hay bỡ dờ, cứ mà sau khi nghe Ngọc tỏ đuôi đầu thì ai cũng đều nò-nức sốt gan, quyết ra tay rửa hận.

Nàng rằng: Đương-đều ấy không nên, để thỉnh-thoảng sẽ hay, việc đầu còn có đó. Và chẳng cái thân nó bây giờ chẳng khác chi con thú dữ, e khi dục tốc bất thành.—Con ba đầu! lại đây cho chị dẫn—(Con tớ bước lại gần)—Em ra kèn xe kéo, biển nó chạy cho mau, chạy thẳng lên Thuận-Kiến, số nhà 27. Đến đó thưa lại cùng bà như vậy.....

như vậy.....và dặn bà...v.v nếu bà còn thức thời tốt, bằng mà bà có an giấc, thì em cứ đứng ngoài kêu trẻ mở cửa cho—thế nào em cũng phải đứng ngoài, vì cái cửa sắt đó nặng lắm chắc là em xô không nổi, lại có khoá phía trong—thôi mấy lời chị dặn đành rành vậy thời em háy chịu khó cùng chi một phen, chớ thật chị chẳng hề muốn làm cho cực lòng em úc; nhưng mà biết sao, nước đã tới răng, lửa sắp cháy mây, nếu chẳng vậy ngồi nhìn cũng ngật.

Gon tớ dạ dạ bước ra, cả nhà đều khen phải. Lúc này Ngọc mới được vưng-vưng trong dạ, bước càng lớn ra-Thụt há; nàng thì miệng chún chím cười lòng mừng khắp-khởi. Vừa bước lại.. choán tay.....nàng bèn đỡ lấy, rằng: Khoa! dái chàng chớ vội lắm vậy!

lúc nào tâm lối, chẳng nói mà chỉ, chỉ ư đã đến chốn này rồi, chẳng mà tâm như vậy, ấy là chàng cố ý phụ-phân thân thiệp! chớ nào có phải thương đau—.Người ta mà trông đến thì còn chi là danh-giá thiệp, còn chi là thể-thống thiệp, thiệp đã phàn cặng cùng chàng, lý nào chàng chẳng nhớ; đừơng, đừơng chớ! — Chi mà đừơng? đừơng là đừơng làm sao? hay là mình.....mình.....— Không? nào phải vậy đâu? khéo đem lòng nghi quấy. Thiếp biểu chàng đừơng là: đừơng vội chi liễu ép hoa nài, còn thân át đến bởi có thuở.

(Sẽ tiếp)

Tôi chịu lãnh

Tôi chịu lãnh cất nhà, phố, bán đá, cát Núi Sập chớ đến tại bến. Lãnh mua vì bán lại các vật dụng, như đồ nư trang, giấy cầm đồ, đồ gỗ trong nhà, quần áo hoặc mới hoặc cũ, tác một lời là: những món nào mà quý vị hết muốn cần dùng, thì xin đem đến tôi mà thương nghị.

Tiệm tôi ở gần nhà việc Tân-an (Cán-thơ) có bán đủ các thứ thuốc tây trị các chứng bệnh và đồ cần dùng theo cuộc vệ-sinh.

Vậy kính mời quý vị, nếu có việc xin cố cập đến nhau, gọi là chàng phụ lòng người đồng bang trong bước đường thương mại.

LÊ-KIM-ĐÀNH

à Cantho (ville)

Nhà trường Nam tử VO-VAN

Nhà trường Võ-văn ở Cantho đã tựu trường ngày 15 Février 1921, nhằm ngày mồng 8 tháng giêng Annam năm Tân-Dậu.

Nhà trường này bây giờ có đủ lớp đi thi lấy bằng cấp Sơ-học (Certificat d'études primaires franco-Annamites).

Học trò hoặc lớn tuổi, hoặc bị thi rớt nên vào trường này, vì có người con nhà sang trọng lễ nghĩa, có bằng cấp tú tài làm Đốc học, cần lo chăm sóc cho mấy thầy dạy siêng năng cầu mong sự học hành, và khuôn phép (tiên học lễ nghi hậu học văn) nhất là lo sự thi cử lắm.

Học trò ngoại hoặc đạo, lớn và nhỏ từ 7 tuổi sắp lên đều lãnh hết trừ ra những đứa nào tánh nết xấu bị đuổi các trường khác mà thôi.

Trường này cũng có dạy riêng hát tây đờn violon, đờn piano, dạy viết máy và tiếng Anglais.

TIÊN HỌC

Học ngoài	Học ở buổi trưa
Lớp nhứt.....4\$9\$
Lớp nhì.....38
Lớp ba.....38
Lớp tư).....27
Lớp năm)	
	Học trong
	Lớp nhứt.....15\$
	Lớp nhì.....14
	Lớp ba.....13
Lớp tư).....12	
Lớp năm)	

Tiểu học phải đóng ít nữa là một tháng trọn. Tiúh tiền từ 15 tháng này tới 15 tháng sau một tháng, mấy ngày lễ chưa tới ngày 15 thì tính ngày, khi khởi sự học về sau thì kể đủ tháng đầu có xin

phép mấy ngày công vậy. Trừ ra khi nào đứa học trò bị Đốc học đuổi thì sẽ tính tiền có dư trả lại cho cha mẹ nó.

Học trò nào trẻ tiểu học, thì trả lại cho cha mẹ tức thì, nếu mà cha mẹ không có cho Đốc học hay bởi có gì nên trẻ và phải hẹn chắc ngày nào đóng bạc.

Đó mặc, tiền sách vở giấy mực giặc đồ quần áo và thuốc thang thì về phần cha mẹ học trò chịu.

Quần áo phải sắm cho đủ mặc cho đủ thay đổi sạch sẽ, mỗi tên học trò phải sắm 1 cái gối, 1 mền, cái 1 cái thau rửa mặt.

Cantho, le 2 Février 1921

Le Directeur de l'Institution VO-VAN

Trường sơ-học Võ-văn (cantho)

Trường này lập ra hồi Février 1918. Qua kỳ thi khoa Sơ-học Juillet 1920, có cho 3 trò ra thi thử, thì 2 trò đậu: là 1° Biện-văn-Bảo, 2° Huỳnh-văn-Lầu.

Không còn mấy tháng nữa thì tới kỳ thi (tháng Juillet 1921) nên kể từ 1er Mars 1921, chủ trường định riêng ra hai thầy giỏi, siêng năng và tuần trái việc dạy thi, đặng lo dạy cầu lớp nhứt và lại có ông đốc học là M. J. Đức chỉ về và dạy giúp nữa.

Mấy ngày thử năm, học trò lớp nhứt không có nghỉ nữa; giờ học mỗi ngày thêm nhiều, giờ chơi bớt.

Trong mấy giờ dạy thêm nói đây mấy trò lớp nhì và lớp ba được phép vào ngồi làm thính, lắng lắng mà nghe.

Lệ luật nhà trường và giá tiền học, đã rao trong AN-HẠ ngày 17 Février 1921; và chừ ai gửi thư xin coi cho biết, thì chủ trường sẽ gửi cho liền.

Cantho, le 23 Février 1921

VO-VAN THOM

Cảo bạch

Chúng tôi có một địa hiệu là "TÂN."
 HAT LONG tại đường d'Adran số 115
 nhằm góc đường Olivier số 1 để sửa đèn
 Lito Landi đèn Manchons xe máy,
 sẽ, máy đánh chữ, máy hát và máy hát,
 bóng cùng các thứ đồng hồ, v.v. v.v.
 Lại cũng có bán: Manchons, Carburer
 và dầu Essence. Những thợ và máy mới
 sắp đặt tại tiệm làm được các việc eo
 ý quý ông giao cho chúng tôi. Mỗi khi
 quý quan có đêm tiệc chi mà muốn
 chưng đèn trong nhà cho sáng thì húng
 tôi cũng làm được; miêng là cho
 chúng tôi hay trước.

Thơ và mandat xin để như vậy:
 Nguyễn-văn-Chu
 115, -Rue d'Adran
 Saigon

Tiệm khắc con dấu



VÀ MAU LẮM

LÀM THIẾT KẾ

Kính trình cùng quý khách đặng rõ:
 tiệm tôi trước ở số nhà 85 đường Catinat
 và số 130 đường Pellerin, nhờ sự lực
 châu chur quán từ chiều cổ thì công-
 nghệ của tôi đã thành hành bấy lâu nay
 Vậy tôi đã dọn lại số 96 cũng đường
 Pellerin vẫn chuyên nghề khắc con dấu
 đồng, bạc-sơn, bán-đồng, bán đá cẩm
 thạch để mộ, có bán đủ các thứ con dấu
 Tây gửi lại, như là Dateur, Numéro-
 leur, Fototeur, Composteur, etc...v.v.

bán đồ phụ tùng theo cuộc con dấu
 giá rẻ đồ tốt mà làm mau, có in Catalo-
 gue để gửi cho quý khách nếu quý khách
 muốn cần dùng kiểu nào thì xin gửi thơ
 cho tôi lấy Catalogue lựa kiểu mà dùng
 tôi sẽ hết sức làm cho vừa ý các quý
 khách.
 TRAN-DUY-BINH
 Graveur—96Rue Pellerin—Saigon

An Phong

Bijouterie-soieries de Chine
 et du Tonkin
 CAOLANH

Kính trình cùng lực châu Quý khách
 đặng rõ: tiệm tôi mua bán hơn năm năm
 bán ròng hàng tàu, nhưng là vân xuyên
 lảnh nhiều, cũng là hàng vườu, nhuộm
 đen diệu lảnh thật tốt, không hề trở, tôi
 chắc ý, vì tôi mua bán đã lâu, nên
 tôi hết sức lựa chọn thơ nhuộm, nhuộm
 tốt và hót chằm tốt, nên các nơi khác
 không thể bì kịp hàng đen của tôi, và
 giá tôi bán lại rẻ. Còn đồ mặc trắng như
 là: cảm châu, hoa tư các, cũng xá lực
 soạn bác thảo, lực soạn thượng hải
 đều có đủ thứ, còn hàng bác như, băng
 the, lương-lược đủ thứ, tôi làm tại
 Hà-nội, như quý khách muốn mua vật
 chi dùng xin gửi thơ đến, thì tôi sẽ gửi
 đồ lại liền, như vị nào muốn mua nhiều
 mà bán, tôi tính giá rất nhẹ, hàng tôi
 gửi contre remboursement.

Cao lãnh: Nguyen-xuân-Trước
 Cảo bạch

Có bán

Tại Garage Central de l'Ouest Cánh
 5 Cái xe hơi mỗi cái giá 3.900\$
 2 cái hiệu Mitchell 6 máy
 1 " " Chalmers 6 " "
 1 " " Davis 6 " "
 " " " Réo 6 " "

CÓ BẰNG CẤP CỦA HỘI ĐẤU XÀO MỸ-NGHỆ HANOI BAN KHEN
 DIPLOME DE MÉRITE - EXPOSITION DES BEAUX ARTS DE HANOI 1920
 Cordonnerie - Chapellerie - Tonkinoise
 GRAVURE SUR MÉTAUX ET MARBRE

NGUYỄN CHÍ HÒA

83 Rue Catinat Saigon



Kính cùng QUI-VỊ đặng rõ. Tiệm tôi có 30 thơ BẮC-KỶ giới ĐÓNG GIÀY, LAM
 NON theo kiểu ÁU-CHÂU kim thời. GIÀY lớn; bằng DA-TÂY hết, NON là n bằng
 CÂY-MÓP thiết nhẹ, lợp NỈ-XÂM, BỐ-TRẮNG VÀ BỐ-VÀNG đủ kiểu. Tôi cũng có thơ
 KHÁC CON-DẤU ĐÓNG VÀ CHẠM MỘ-BIA ĐA CẨM-THẠCH ĐỀ MÃ. Tôi đã BÁN-SỈ đi
 LỤC-TINH thiết nhiều, đã có nhiều vị rất tin cậy và khen ngợi NON VÀ GIÀY của tôi
 làm thiết kỹ càng và giá lại rẻ hơn chỗ khác nữa. Tôi cũng có BÁN GIÀY-HẠ DA
 LẮNG GIẾP DA-LÀNG VÀ NHUNG đủ màu GUỐC BẮC-KỶ SƠN-ĐEN QUAI-NHUNG QUI
 ở xa xin viết thơ về thương nghị tôi sẽ hối Am lập tức có giá BÁN-SỈ riêng thiết trẻ
 Xin chur tôn chiều cố cho việc buôn bán của ĐÔNG-BANG ta được thành lợi trong
 lúc cạnh tranh này tôi hết lòng cảm ơn.
 NGUYỄN-CHÍ-HÒA, Kính mời

Tiệm Hòa-mỹ Cao-lãnh

Có trữ mấy món hàng
 này tại Nam-Bác-Ai
 Trồn

Bốn hiệu có bán đủ thứ hàng tàu
 hàng tây, hàng bắc, và hàng vương
 cũng có rượu tây đồ hộp đồ cần và đồ
 tạp hoá, bán sỉ và bán lẻ bốn hiệu xưa
 nay chuyên một nghề buôn bán, cho nên
 nhưng hàng lựa của công lựa cách
 chỉ kỹ-lưỡng. Và rất dày công nhuộm,
 làm cho nên dùng lâu càng tốt chẳng hề
 phai màu hầu chur quý vị, muốn mua đồ
 bán lại, hoặc gia dụng xin gửi thơ quyết
 vào bốn hiệu sẽ lập tức gửi liền khi
 hàng đến chất là đặng vui lòng quý-vị.
 Hàng định gửi contre Remboursement
 đem bạc đến nhà thơ lãnh hàng.
 Chư từ: Tự th. là Nghĩa kính mời

- 1— Các thứ rượu Tây, rượu Cam
 Qui các trồn.
- 2— Giày nón của Anam làm.
- 3— Đồ hộp, hiệu Exquises, Arachides.
- 4— Các thứ thuốc của M. Nguyễn-
 khắc-Kiệm à Tam-Bluh.
- 5— Xà-bong đen, hiệu con rồng và
 xà-bong con ngựa một sừng.
 Có bán thuốc: «Vạn-linh-Tê» « Nam-
 hoà-tê» và «Trương-sanh linh-dược»
 Có cho mượn phòng ngủ nữa, xin
 đồng bào chiều cố.
 Tiệm Nam-Bác-Ai vững vàng,
 nhờ sự quý-vị, đặng hàng lưỡng lồi
 Có tiệm NAM-BÁC-AI LÊ-MAI

DỒNG HỒ HIỆU "LIP"

Đồng hồ mà người ta hay kiếm mua là đồng hồ hiệu "LIP"



LA MARQUE FRANÇAISE
Montres de Précision
EN VENTE CHEZ LES BONS HORLOGERS
Exiger la marque LIP sur le cadran

THIỆT KHÔNG?

Mua thử một cái dùng, hay là hỏi thăm những người đã có sẵn đồng hồ hiệu LIP thì biết.



MONTRE-BRACELET EXTENSIBLE POUR DAMES.
Platine, Or, Argent, Plaque or.
EN VENTE CHEZ LES BONS HORLOGERS
Exiger la marque LIP sur le cadran.

SAO VẬY?

Vì máy nó tốt lắm, nó chạy đúng, chắc và lâu hư, khỏi tốn tiền sửa mãi như các đồng hồ khác

SAO NỮA?

Vì nó là hiệu Langsa và giá nó rẻ lắm.



En vente chez les bons horlogers
Exiger la marque LIP sur le cadran

CÓ TRỪ BÁN TẠI:

Hàng LES GALERIES DE LOUEST là hàng HẬU GIANG DƯƠNG HÀNG saigon, My tho, Cantho và trà vinh

Quảng tài Thạnh

Tiệm đóng ghe và sửa ghe ở bên kia sông gần cột giấy thép vàm CANTHO PHÙNG-CHIÊU— cũ

Kính cùng quý vị dựng trường, nay tôi mới lập một trại đóng và sửa ghe có sẵn ụ và bè tiện bề tra và kéo ghe. Tiệm tôi cũng có bán các thứ cây چرا دره تات mà tốt giá lại nhẹ hơn các nơi.

Chữ tiệm này biết lẽ nghi của người Annam nên tiếp rước quý vị vừa lòng luôn luôn chữ tiệm này khi trước có làm chủ sự tiệm چرا hiệu là Quảng-tài-Lại, vì ai ai cũng biết rằng người ấy biết chiều hiểu dài si bực nào

Xin quý ông quý thầy có cần dùng mua cây chèo đóng hay là sửa ghe đến tiệm Quảng-tài-Thạnh thì rõ.— Cái xin quý-thầy thương.

Nay kính cáo.

TIỆM

Trương-văn-Hanh sách

Có bán xe máy mới và đồ đồ phụ tùng xe máy và sửa xe. Lành thấp mướn đều khi đi (carb. xe) theo cuộc quan, hôn, tan, tế, kỵ vào, Tân gia, hạ thọ, khăn đen bằng, khăn tay và khăn bông tốt thượng hạng, bán mới và bán lẻ có ruột xe máy hiệu Michelin, máy bơm-đổ dầu cỡ đóng theo kiểu kim thời. Quý ông ở xa muốn mua đồ phụ tùng xe máy, thì chờ thư cho tôi. Tôi sẵn lòng kỳ lưỡng mà gửi contre-Remboursement nghĩa là đóng bạc nhà thơ mà lãnh đồ và tôi cho giá đồ phụ tùng in sẵn bằng chữ quốc-ngữ (Prix courant)

Trương-văn-Hanh.
Cần khải

Thuốc điều hiệu globe (TRÁI ĐẤT)



Có gói 10 điều

Có gói 20 điều

Hút đã ngon, để dành lâu được không mốc, không mục.

Tại Hãng DENIS-FRERES có trữ bán

LOI RAO

Kính cùng lục-châu đăng rõ tại nhà lo Hậu-Giang Cần-thơ, có bán sách chữ quốc-âm để giúp cho Hương-chức có quyền thi hạch như trường-tòa.

Sách này có 156 trường và có đủ kiểu u viết thi lời truyền rao, của ông DƯƠNG-VAN-MÊN mới soạn.

Giá mỗi cuốn là..... 3\$.00
Tiền gửi..... 0.24

Xin viết thư đến nhà in Hậu-Giang Cần-thơ mà mua.

Nhà máy xay gạo

TẠI CHAU THANH CANTHO

Tại nhà máy này có xay và trữ gạo trắng bán lẻ và bán tạ. Gạo xay ra có nhiều hạng tùy theo giá.—

Trong lục-châu, chữ vị nào muốn mua hoặc nhiều hoặc ít, xin viết thư mà thương nghị.

Décortiquerie de Cantho.

NOUVELLE BOULANGERIE Française Chan Hưng Thai

RUE DU TRIBUNAL Cantho

Kính cùng quý ông, quý bà rõ: Tôi mới lập lò làm bánh mì kế bên tiệm đóng giầy hiệu TÂN-THANG ở đường I-da Cánhơ.

Bánh của tiệm tôi làm một ngày 2 lần: 4 giờ sáng ra một kỳ, còn chiều lờ chừng 1 giờ ra một kỳ bánh mới nữa

Tôi làm như vậy để có bánh mì nóng, giòn, thơm cho quý ông quý bà dùng cho vừa miệng. Tôi đã lập tại Saigon 1 có làm bánh mì đã hơn 20 năm có danh tiếng vì tôi làm bánh kỹ lưỡng sạch sẽ lắm, nay tôi đến Cánhơ tôi cũng cứ giữ cách thức ấy mà làm cho vừa ý mới bằng luôn

Xin quý ông, quý bà mua ăn thử thì biết chứ không phải lời chuốt ngọt Nay kính Chau-Hưng-Thai

Nhà hàng hậu giang tại Mỹtho

KINH

Trình cùng đồng bang quý khách đang hay: Hàng Hậu-giang là hàng của người Annam trong tỉnh và Lanesa chung lập tại Mỹtho, nơi đường mé sông, gần cầu Tân tuần đã khai trương bán hàng mấy tháng nay. Cuộc thương mại của Hàng, càng ngày càng tấn phát, cũng nhờ có đồng bang vị tình lui tới.

Tại Hàng có bán đủ thứ hàng hóa, hàng tây, hàng bắc, hàng tàu, nhiều, lành, xuyên, nhuộm thiết tốt, dù giầy, đèn, xabon, thuốc hút, đồng hỏ vàng, bạc hiệu Lip, vân vân, còn nhiều thứ hàng hoá-khác nữa kể không xiết.

Vậy xin mời quý khách có dám tiếp chi, hoặc khi nào có dịp chi qua chợ Mỹtho, xin vui bước ghé lại Hàng thì rõ biết.

Xin quý Khách nhớ một điều là Hàng này của người đồng hương ta công lao lập ra. Mua một món chi giùm cho Hàng dầu nhỏ món bạc nào, thì cũng là giúp cho người quê hương nên cuộc tranh thương cùng ngoại quốc. Đó là

gương tốt cho người Nam ta, để cho nhà em nương theo mà lần bước vào cuộc lý tài, hầuặng tranh chút lợi quyền cho quê vức.

Được như thế thì chẳng bao lâu đồng bang ta sẽ chung hưởng mới lợi trong bốn xứ.

Nay kính, Quán Lý Hậu-giang đương hàng Mỹtho. Nguyễn-lân-Thạnh.

Ngò cùng lục châu

Tại nhà in Hậu-giang (Cantho) có bán thứ Carnet để đựng giầy bạc mới bày như giầy 0,10 0,20, và 0,50.

Vậy quý vị nên mua 1 cái để dùng đựng giầy bạc ấy, đã tiện mà lại khỏi hư khỏi rách.

Giá bán thật rẻ mỗi cái 0\$20 mà tho Nhà in Hậu-giang Kính cáo

Một việc khá lắm

Có quan Giám-đốc Quesnel sáng lòng muốn bán hai sở ruộng của ngài, ở tại Thấp-mười Mỹtho, sở thứ nhứt được 46 mẫu, ở dựa mé kinh, sở thứ nhì được 246 mẫu, ở dựa mé kinh lớn kêu là kinh Tổng-đốc Lộc, kinh này xàng mới vét lại lớn lắm, bề ngang chừng 40 thước nên tiện bề chớ lúa ruộng lắm, và như muốn chớ lúa thặng lên Chợ-lớn đi ngã sông Váico cũng dễ lắm.

Hai sở ruộng ấy đều là đất thuộc tốt lắm, chẳng còn phải tốn công khai phá chi nữa hết; lại sáng trong đất có mười ba cái địa, cá rất đại lợi. Có một sở đất khác kể cận với hai sở ruộng nói trên đây, chừng 300 mẫu, nguyên là của hiệu Speidel đã bị nhà nước tịch thu lại và có lẽ trong một ít lâu sẽ giao giá bán

Hai sở ruộng của quan Giám-đốc Quesnel, huê lợi mỗi năm chừng 12 tới 15 ngàn giá.

Ai muốn mua hai sở đất ấy xin gửi thư cho quan Giám-đốc Quesnel tại Saigon, hay là gửi cho sở Nhứt-trình An hà tại Cánhơ mà thương nghị, và đến xem bản đồ thì hiểu rõ

MỸ KỸ

TRƯƠNG-NGỌC-GIU Propriétaire

Tiệm họa chơn dung và khắc con dấu ở đường Turc. số 16, ngang nhà hàng Mottel - SAIGON

Kính cáo cùng chư Quý-khách đang hay, tiệm tôi có khắc con dấu bằng đồng, bằng mỏ thung, bằng cây—có chạm bằng đồng, cũng chạm nhân hiệu—có làm mô bia chạm bằng đá cẩm thạch, có thợ họa chơn, nhám—hình người mà vẽ; vẽ bằng dầu sơn vô bờ vẽ nước thuốc màu, hay là bằng mực tàu, hoặc bằng viết chì than—họa biển, liễn, tranh sơn thủy—theo rap bát—khắc hình chơn dung vô bào đồng, bằng đá cẩm thạch để theo mô bia trăm năm cũng chẳng phai—có thợ chạm các thứ cây danh mộc.

Như Quý-Khách nào muốn hỏi giá tiền về món chi xin gửi thư cho tôi, tôi sẽ gửi, cáo-bạch (Catalogue).

TRƯƠNG-NGỌC-GIU. Cầu khải.

Phở cáo đồng bang

Kể từ buổi An-Hà Ấn-quán, Tại Cánhơ, tạo sáng đến rày, Lục-châu quán-từ, ơn dày Mẫu-cán mua giúp, ngày nay thanh-bành, Thanh-bành dựng cửa hàng rộng mở Máy sấm thêm, thấy thợ tin rờng, Lành in chi thấy đẹp xong, Truyệu, thơ, danh-thiệp, thiệp-hồng

[thiệp-tan] Lon, số, bộ, làm cang kỹ lưỡng, Chắc lại bền chẳng nhượng của người Nói chi sách đóng thì thôi Lưng da, lưng bố, để đời ít hu.

Sách in sáng, tinh từ, Kim Túy, Tự điển cùng Sử ký Đại nam. Tuần tra Pháp lệ, dạy kham, Các thi hành án, thiết làm rất hay.

Thước, viết nghiên sáng đầy đủ hạng Thiếu chi đầu giấy láng. mực ngời; Chuốc trao, nào phải những lời. Song chơi t chuyển xin mời các ông

Tuy vật liệu, uay không dễ đủ, Bốn quán nào dám phụ ý ai, Khó nhọc thứ mấy chẳng uai, Miếng cho đẹp dạ Quý-ngài là hơn.

An-HàẤn-Quán Bd Delanoue Cánh-th Độn kính.

Lời rao

Một án văn quốc-âm uên dục, uên lưu truyền cho hậu thế là bốn:

TUÔNG KIM THẠCH KỶ DUYÊN của một nhà đại gia văn chương là ông Thủ-khoa Nghĩa soạn.

Có trữ bán tại nhà Monsieur-Đỗ-vấn-Y N. 89 Rue d'Espagne và Rue Catinat N. 95 Saigon Giá mỗi quyển là 0\$80

Cáo bạch

Có bán cang viết "PORTE PLUMES à RÉSERVOIR" ngòi viết bằng vàng thiết cao "PLUMES EN OR CONTRÔLÉ"

14k không sét không mòn—Cókầu (AGRAF) một đầu thi bút viết, còn đầu kia thì viết chì (PORTEMINE); có phu thêm 1 hộp nhỏ đựng năm cọng chi để thay. Cây viết này nếu giữ giữ xài mười năm không hư.

Xin đừng trông rằn cây viết này giống theo cang viết năm cái, một đồng của khách



Mua vé, nếu xài không dẫn g không xứng đáng với đồng tiền thì trả lại Bốn hiệu sẽ trả y tiền lại đủ Giá một cây là (có hộp có Complegoutte

4\$50

Mua nguyên 10 vé bán lại cang tinh giá nhẹ hơn nhiều.

Cũng có trữ bán mực stylographique bleue black thứ tốt.

giá một ve là 0\$50

nhà in An-Hà CANTHO

HIỆP DÔNG BANG

Trong xứ ta có lẽ đặc
một thứ rượu ngon lắm
kêu là **Rhum Stella**
làm rờng bằng nước mía

Ta nên mua rượu này
mà uống, vậy mới là tỏ
ý bình vực cái môi lợi
trong xứ ta đó.



Rượu **Rhum Stella**
này giá đã rẻ mà uống lại
nên thuộc nữa.

Mua uống rồi mới biết
SOCIÉTÉ.

des
SUCRES ET RHUMS
Cantho (Cochinchine)

Muôn mua xin do nơi
HÃNG HẬU GIANG
DƯƠNG HÃNG
Cantho, Saigon
Mytho
Travinh.

Vậy môi lợi càng ngày về tay đóng chương.