

NĂM U.S NĂM.— SỐ 203

JEUDI 3 MARS 1921

LE COURRIER DE L'OUEST  
EDITION EN QUOC-NGU'

AN HÀ NHƯỚT BÁO



MỘI TUẦN BĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Quartier - Rédaction - Administration - Boulevard Delanoue, CANTHO

TỔNG LÝ: TRẦN-DẶC-NGHĨA

Chủ Bút: PHẠM-KÝ-XƯƠNG

BẢN NHỰT TRÌNH

TIẾNG ỒI ĐÔNG-PHÁP

BẢN CHỮ LANGSA

BẢN CHỮ QUỐC-NGU		TRỌN NĂM.....	3\$00
		SAU THÁNG.....	2 00
BỘI QUỐC-NGU VÀ LANGSA			
		TRỌN NĂM.....	7\$00
		SAU THÁNG.....	4.50

Vì nàomuốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhứt trình xin viết thư  
cho M. Trần-dặc-Nghĩa mà thương ughi.  
Mua nhứt trình thi kè từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

Cantao - Imp. de l'Ouest

## MY KÝ

TRƯỜNG-NGỌC-GIU Propriétaire

Tiệm họa chén dung và khắc con dấu ở  
dường Turc, số 16, ngang nhà hàng Mottet  
—SAIGON

Kinh cáo cùng chư Quý-khách dặng  
nay, tiệm tôi có khắc con dấu bằng  
đồng, bằng mủ thung, bằng cát—có  
chặn bằng đồng, cũng chạm nhân hiệu  
—có làm một bia chạm bằn: đá cẩm  
thanh, có thư họa chén, nhám—hình  
người mà về: và bằng dấu sơn vỡ bờ  
về nước thuở: màu, hay là bằng mực  
tàu, hoa: bằng viết chỉ than—họa biến,  
hèn, tranh sơn thủy—theo rạp hát—  
khắc bình chén dung và bằn đồng, bằng  
đá cẩm thạch để theo mộ bia trăm năm  
cũng chẳng phải—có thư chạm cát thứ  
cây danh mộc.

Như Quý-khách nào muốn hỏi giá  
tiền về món chi xin gửi thư cho tôi, tôi  
sẽ trả cáo-bạch(Catalogue).

TRƯỜNG-NGỌC-GIU. Cán khái.

## Phò cáo đồng bang

Kè từ buổi An-Hà Án-quán,  
Tại Cần-thơ, tạo sáng đèn rày,  
Lục-châu quan-tử, ơn dày  
Mão-cần... gúp, zày nay thạnh-hành,  
Thạnh-hành dặng cửa hàng rộng mở  
Máy sấm thèm, thấy thơ tin ròng,  
Lành ia chí thấy đẹp xong,

Truyện, thơ, danh-thiệp, thiệp-hồng  
(th iệp-tan

Toa, sô, bộ, làm càng kỵ lướng,  
Chắc lại bền chẳng nhương của người  
Nói chí sách đóng thì thôi!

Lưng da, lưng bồ, dẻ dời ít hưu.

Sách in sáng, tinh tú, Kim Túy,  
Tự diễn cùng Sứ ký Đại nam.

Tuần tra Pháp lê, dạy kham,  
Cách thi hành án, thiệt làm rất hay.

Thước, viết nghiên sáng dây dù bảng  
Thiếu chi dấu giấy láng, mực người;

Chuỗ trao, nào phải nhường lời.

Sang chơi t chuyen xin mời các ông

Tuy vật liệu, nay không dễ dưa,  
Bồn quán nào dám phụ ý ai,

Khó nhọc thứ mây chẳng nài,

Miễn cho đẹp dạ Quý-ngài là hơn.

An-Hà-An-Quán Bd Delanone Cần-th  
Bồn kinh.

## Lời rao

Một án văn quốc-ẩm nên đọc, nên  
lưu truyền cho hậu thế là bôn:

TUỒNG RIM THẠCH KÝ DUYÊN  
của một nhà dài già vẫn chương là  
ông Thủ-khoa Nghĩa soạn.

Có trữ bán tại nhà

MONSIEUR-Đỗ-văn-Y  
N. 80 Rue d'Espagne và  
Rue Catinat N. 95 Saigon  
Gia mồi quyển là 1\$80

## Cáo bạch

Có bán cảng  
viết "PORTES  
PLUMES à RÉSER-  
VOLIS" ngồi viết  
bằng vàng thiết  
cao "PLUMES EN  
OR CONTRÔLÉ"

14k không  
sét không mòn  
Có khâu(AGRAF)  
một đầu thibút

viết, còn đầu  
kiết thi viết chí  
PORTEMINE); có  
phu thêm 1  
bộ phu dụng  
năm cộng chí  
để thay. Cây  
viết này nếu  
gìn giữ xài  
mười năm  
không hư.

Xin dùng  
tưởng rằng cây  
viết này giờ  
theo cảng viết  
năm cái, một  
đồng giá khách



giá  
ve  
một  
\$50



nha in  
AN-HÀ  
CANTHO

NOUVELLE  
BOULANGERIE Française  
**Chan Hung Thai**

RUE DU TRIBUNAL  
**Cantho**

Kính cùng quý ông, quý bà rõ:  
Tôi mới lập lò làm bánh mì kẽ béo niêm  
đóng giấy hiệu TÂN-TUẤNG ở đường  
tòa Cần-thơ.

Bánh của tiệm tôi làm ngày 2  
lần: 4 giờ sáng ra một kỳ, còn chiều tối  
chừng 1 giờ ra một kỳ bánh mới nứa

Tôi làm như vậy dặng có bánh mì  
nóng, dòn, thơm cho quý ông quý bà dùng  
cho vừa miệng. Tôi đã lập tại Saigon 1  
cô làm bánh mì đã hơn 20 năm có danh  
tiếng vì tôi làm bánh kỵ lường sạch sẽ  
lắm, nay tôi đến Cần-thơ tôi cũng cứ giữ  
cách thức ấy mà làm cho vừa ý mỗi  
hàng luôn luôn.

Xin quý ông, quý bà mua ăn thử  
thì biết chờ không phải lời chuối uygot

Nay kính  
Chan-Hung-Thai

**Nhà hàng hậu giang  
tại Mỹ tho**

## KINH

Trình cùng đồng bang quý khách dặng  
hay: Hàng Hậu-giang là hàng của người  
Annam trong lô và Langsa chung  
hập tại Mỹ tho, nơi đường mè sòng, gần  
cầu Tàu tuần dã khai trương bán dặng  
mấy tháng nay. Cuộc thương mại của  
Hàng, càng ngày càng tốn phát, cũng  
nhờ có đồng bang vị tình lui tới.

Tại Hàng có bán đủ thứ hàng hóa,  
hang lát, hàng bắc, hàng tàu, nhiều,  
lành, xuyễn, nhuộm thiệt tốt, dù giày,  
đèn, xà bông, thuốc hút, đồng hồ vàng,  
bạc hiệu Lip, vân vân, còn nhiều thứ  
hang hóa khác nữa kẽ không xiết.

Vậy xin mời quý khách có đám tiệc  
chi, hoặc khi nào có dịp chi qua chợ  
Mỹ tho, xin vui bước ghé lại Hàng  
thì rõ biết.

Xin quý Khách nhớ một điều là Hàng  
này của người đồng chưởng ta công  
lao lập ra. Mua một món chi giờ cho  
Hàng đều nhờ mòn bực nào, thì cũng  
là giúp cho người quê hương nên cuộc  
tranh thương cùng ngoại quốc. Đó là

trong lợi cho người Nam ta, để cho  
nhà em nương theo mà lần bước vào  
cuộc lý tài, hầu dặng tranh chút lợi  
quyền cho quê vức.

Được như thế thì chẳng bao lâu đồng  
hang ta sẽ chung hưởng mồi lợi trong  
bản xứ.

Nay kính,  
Quản Lý Hậu-giang đương hàng  
Mỹ tho.  
Nguyễn-Lân-Thạnh.

## Ngò cùng lục châu

Tại nhà in Hậu-giang (Cantho) có bán  
thứ Carnet để đựng giấy bạc mới bảy  
như giấy 0,10 0,20, và 0,50.

Vậy quý vị nên mua 1 cái để dùng  
để đựng giấy bạc ấy, đà tiện mà lại khỏi  
hư khò rách.

Giá bán thật rẻ mỗi cái 0\$20 mà thôi  
Nhà in Hậu-giang  
Kính cáo

## Một việc khá lầm

Có quan Giám-dốc Quesnel sắng lòng  
muốn bán bài sô ruộng cũa ngài, ở tại  
Tháp-mười Mỹ tho, sô thứ nhất được  
46 mẫu, ở dựa mé kinh, sô thứ nhì  
được 246 mẫu, ở dựa mé kinh lớn kêu là  
kinh Tổng-dốc Lộc, kinh này xánh mới  
vết lát lõi lầm, bê ngăn chừng 40 thước  
nên tiện bê chờ lúa ruộng lâm, và như  
muốn chờ lúa thăng lên Chợ-lớn đi ngã  
sông Vaico cũng dễ lâm.

Hai sô ruộng ấy đều là đất thuộc tốt  
lâm, chẳng còn phải tốn công khai phá  
chỉ nứa hết; lại sảng trong đất có mười  
ba cái dia, cá rất dại lợi. Có một sô đất  
khác kẽ cận với hai sô ruộng nói trên  
đất, chừng 300 mẫu, nguyên là cũa hiệu  
Speidel đã bị nhà nước tịch thu lại và  
cô lè trong một ít lâu sô giáo giá bán

Hai sô ruộng cũa quan Giám-dốc  
Quesnel, buô lợi mỗi năm chừng 12 tới  
15 ngàn giá.

Ai muốn mua lại sô đất ấy xin gửi  
thờ cho quan Giám-dốc Quesnel tại  
Saigon, hay là gửi cho sô Nhứt-trinh An  
hà tại Cần-thơ mà thương nghị, và đến  
xem bản đồ thi biểu rõ

## Quảng tài Thạnh

Tiệm đóng ghe và sửa ghe  
Ở bên kia sông gần cột giây thép  
và CÀNTHO

PHÙNG-CHIỀU— cao cấp

Kính cùng quý vị đăng trường, nay  
tôi mới lập một trại đóng và sửa ghe  
có sầm u và bờ tiện bê tra và kéo ghe.

Tiệm tôi cũng có bán các thứ cây  
cưa dù thước tất mà tốt giá lại nhẹ hơn  
các nơi.

Chủ tiệm này biết lèo nghề của người  
Annam nên tiếp rước quý vị vừa lòng  
luôn luôn chủ tiệm này khi trước có  
làm chủ sự tiệm cửa hiệu là Quảng-tài-  
Lại, ai ai cũng biết rằng người ấy  
biết chiêu hiền dài si bức náo.

Xin quý ông quý thầy có cần dùng mua  
cây cung đồng hay là sửa ghe đến tiệm  
Quảng-tài-Thạnh thì rõ.— Cứ xem  
quí-thầy thương.

Nay kinh cáo.

TIỆM  
TRƯỜNG-VĂN-HẠNH  
SADEC

Có bán xe máy mới và đã đồ phu  
tùng xe máy và sửa xe. Lưới thấp mướn  
đèn khí đá (carbure) theo cuộc quan,  
hòn, tan, iết, kỹ yên, Tân già, hạ thợ,  
khăn đèn bằng diều tay và khăn bùn  
tốt thương hàng, bao mớ và bao lê vò  
ruột xe máy hiệu Michelin, giày hàn-ét  
đá cờ đóng theo kiểu kim thời. Quý ông  
ở xa muôn mua đồ phu tùng xe máy,  
thì gửi thư cho tôi. Tôi sang lòng ký  
hưởng mà gửi contre-Remboursement  
nhiều là đóng bạc nhà thơ mà lanh đồ  
và tôi cho giá đồ phu tùng in sòng bằng  
chữ quốc ngữ (Prix courant).

Trường-văn-Hanh.

Cầu khâm

Thuốc điếu hiệu globe  
(TRÁI ĐẤT)

Có gói 10 điếu



Có gói 20 điếu

Hút đỡ ngon, dễ đánh tanh được  
không mốc, không mục.

Tại Hàng DENIS-FRERES có trữ bán

## LOI RAO

Kính cùng lục-châu đăng rõ tại nhà  
lão Hậu-Giang Cà-nhơ, có bán sách chữ  
quốc-âm để giúp cho lưỡng-chiré có  
quyền thi hành như trường-tòa.

Sách này có 156 trường và có đủ kiệu  
yết thi lời truyền rao, của ông DƯƠNG-  
VĂN-MÊN mới dọn.

Giá mỗi cuốn là..... 3\$.00  
Tiền gửi..... 0.15

Xin viết thư đến nhà in Hậu-Giang  
Cà-nhơ mà mua.

## Nhà máy xay gạo

TẠI CHÂU THÀNH CÀNTHO

Tại nhà máy này có xay và trữ gạo  
trắng bán lẻ và bán tạ. Gạo xay ra có  
nhiều hạng tùy theo giá.

Trong lục-châu, chư vị nào muôn mua  
hoặc nhiều hoặc ít, xin viết thư mà  
thương nghị.

Décontquerie de Cà-nhơ,

## AN HÀ NHỰT BÁO

MỒI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

## MỤC LỤC

- |                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1— Văn minh với văn minh        | 9— Ngoại quốc tân văn    |
| 2— Nghĩa-Trung Cà-nhơ           | 10— Nói mà chơi          |
| 3— Câu chuyện phụ nhau          | 11— Tiếng tây trời ơi    |
| 4— Các chứng binh trong mùa mực | 12— Người ta nói         |
| 5— Xuân nhật tự-trần            | 13— No béo gì nál        |
| 6— Ngõ cùng ông Bá-ngthô-Mai    | 14— Nam-kỳ thời sự       |
| 7— Bạc giấy mới                 | 15— Oan-truyền Ngọc-Hạnh |
| 8— Cái hại về xe hơi            |                          |

## VĂN MINH VỚI VĂN MINH

Câu chuyện văn minh bao giờ cũng  
có một cái nghĩa-lý đặc biệt, một cái ý  
tự cao-thượng, không sao là con mắt  
thường nhau trông đến mà có thể biêt  
ngay.

Thế mà buổi này tai nghe đà chán,  
mắt thấy bất nhãm, những tiếng nói  
văn minh, những người nói văn minh,  
thành ra như cái địa-vị văn minh vẫn ở  
nơi quá thấp-thỏi dễ-dàng, chẳng khác  
nào một con đường đi chợ. Ôi nếu  
phải văn minh như thế, thời ai còn trông  
được văn minh. Có kẻ hoặc thấy người  
dang bờiձձ, bồng nhiên hớt tóc đi,  
thời gọi rằng: đó là văn minh; hoặc  
gặp đứa dốt hèn, nhưng tinh hay chung  
diện bảnh bao, giả trò phong nhả, tức  
chẳng gọi văn minh!!

Trên kia tôi nói: buổi này những  
câu chuyện văn minh tự hô-ré-rúng như  
con đường đi chợ, thời vị tất phải bày  
ra cho cháu mắt người, tưởng cũng là

một diều không bổ ích chỉ cho lầm. Hiểu  
rằng: muôn biết sao là chính văn minh  
thời bấy giờ có cặp mắt tinh đời, dòm  
cho suốt năm châu trên thế giới. Nói  
thế thời thật cũng có hơi quá, vì như  
cái nhân lụa ta có mạnh đến đâu, tưởng  
cũng không thể nào soi khép được.

Hàng vây! là ấy chẳng đợi tôi mới biêt.

Nhưng cạng xét thì cặp mắt ấy, cốt  
ở nơi cái óc nghĩ kia, nó truyền bá, nó  
dẫn dụ cho, khiến ta chí suy những lời  
thực hành của đời, chí nghĩ những câu  
lý-thuyết của người, tắc một diều là  
xem các báo, các sách, thời tức mới rõ  
hai chữ văn minh nó cao thượng đến  
đâu, nó hoạt động ra là bao lớn. Kia  
văn-minh như Pháp-Quốc, nó văn minh  
như Hồng-Mao, như Hué-Ký v.v. đó mới  
chỉ thị văn-minh, văn-minh ấy mới có  
thể khiến cho người kính tâm láng đóm  
được. Nếu đào sòng xé núi, dẽ rách  
biển vượt trời, thời không việc rào là  
người không làm dũng; không điều nào  
là người chưa hường cái danh-dự rực



Hãy dùng  
thuốc hút hiệu **CON GÀ** thuốc chưa vẫn  
và vẫn rời  
vì THUỐC NÀY NGON HƠN HẾT.

*ĐÃ THƠM THO LẠI GIÁ RẺ HƠN CÁC THỦ KHẮC.*

Thuốc CON GÀ trong tia tại xứ Đông-Dương  
Nên giúp hội *Société des Tabacs de l'Indochine,*  
*66 Boulevard Bonnard. — Saigon*

hỗ trợ giúp muôn ngàn người Annam.

rở giữa thời đại cạnh tranh này.

Trước kia, Annam ta nào ai dám ngờ cái thân con người mà nhẹ nhàng đến thế, có thể bay bồng khói cùm mây tơ-mù kia; song đến thời bây giờ thì đã chán; lại rãnh: trong một ít lâu đây sẽ thấy có hàng Phi-thoan dễ lãnh thơ-tử và đưa hành khách trong khắp cõi Đông-Pháp.

Ôi mượn đường trên không-khí mà đi, lại được gấp mấy mươi lần mau hơn những kẻ chạy xe trên mặt đất, thời trước có kém gì một vị thần tiên! Khéo bay! văn minh như thế, trong đeo cũng nhường!!!

Những lối cực kỳ tinh-xảo của người ngoại quoc hăng háng chép ra biết bao là quyền sách, quyền nào cũng to-dày, ấy mà ta muốn kể cho hết ra đây, thời

chắc cũng không thể được. Cứ xem ngay như trận giặc Âu-châu rồi đó; tức dù biết cái tài lực của người.

Bao nhiêu điều thực hành mà ta được trông thấy, hoặc tận nơi mắt ta, hoặc từ nơi sú-ký chép lại, thời cốt hối dầu mà có? Chẳng phải nhất công giải, mà tưởng chắc ai nấy chẳng đều dư biếu rằng: cốt ở sự văn-minh.

Ấy vậy! lời khen văn minh của người thời khen mãi không nhảm, mà đến như lời nói văn minh của ta thời xưa nói ra bất chán. Trước kia, không cần lập lại, mà từ trong khoản 60 năm, kể là ngày có bóng cờ tam sác đến giờ, đã được thấy người minh thi-thố những điều gì mà đáng gọi văn minh? — Chắc có kẻ bảo rằng: người minh sang Pháp

có hàng ngách và  
người thay mặt trong  
cả hoàn cầu

**Descours & Cabaud**  
PRODUITS METALLURGIQUES  
Với 40 triệu quan  
Số 1, Quai de Belgique Saigon

Hàng này bán giá  
rẻ hơn hết trong  
miền cực Đông.

### BÁN SỈ — BÁN LẺ

Hãy đến viến kho chúng tôi hay là viết thư hỏi giá: Đồ khí dụng trong tia.  
Cây ruộng, cây xới đất, cúp, rựa, cuốc, vân... vân...

Xương lầu (Tro vải ruộng)

Đồ dùng cho những người làm việc làm.

Đồ dùng cắt nhà, sác để dùng đúc súng, đà.

Ciment Tonkin (có trữ bão tại hàng náu-má thối), gạch và đất xây lò, đùi thứ bôm (pompes) ống đồng và sác, xe rùa và đường rầy biển Déauville (matériel Décauville).

Đinh ốc, bù lou (boulons), giày kẽm, mành mành đúc, giày cables, giày gai e ví xe bò, sác làm nhà, đồ dùng trong nhà bàng cáng vàng, mành, sơn dầu trong đèn khé đá. Tủ sác tốt không cháy và cay khóa không đượchiệu "Les Gaulois" tốt hơn hết, ghế bàn hiệu Thonet, thuốc súng.

trở về thành tài, đã làm ông kia ông nọ, thiếu gì hàng trí thức, các hàng ấy có thể sánh vai cùng người Langsa, thời xưa là bây giờ ta văn minh rõidẩy!

Chưa đâu! nếu nói như thế thì e lầm. Đại phàm hé nước nào mà văn minh thì nước ấy giàu, dân ấy mạnh. Nước ta trong muôn phau thì chỉ được một ít phan người trí thức, còn thì những bực thường đù ở đời, chỉ là thủ phan cho xong, hầu giết cái ngày giờ trong lúc ở trên mặt quâ đất chuyên-văn này vậy.

Tóm luận thì: nước ta chưa có gì mà đáng gọi văn minh; nhưng chỉ những phuơng mặt xưa mướp đắng, mà hé có chút trao đổi chung diện, kiểu lợ thức xinh, thì lại cho văn minh; thấy vợ chồng người chiêu cắp tay di bóng mát cùng nói văn minh, nhất thiết chuyện gì khoái nhẫn thì đã đặt: Văn-minh.

Ôi văn minh thế ấy có khác nào là dung thê kia. Dung mà không umba (đi thi) lại ra Đàng; còn văn minh mà

chẳng thiệt văn-minh thì phải hóa văn-minh mặt-na.— Nguy thay !!!

T. Q. TIỀN

### Nghĩa-trùng Cần Thơ

Vì bối lòng công-chung bằng ức ao, lại là một cuộc phước thiện, một cái nghĩa-vụ cho đồng-bào ta đáng làm hẫu đê cho kè văn-canh gởi xuong an-đòn ngàn năm; nên chi Bón-Báo là già lâm bìn lính lòn mây kỵ báo tôi, cái văn-dé lập Nghĩa-trùng tại Cần Thơ. Tuần rồi Chủ-Bút của Bón-Báo có đến viêng ông Võ-văn-Thơm Chủ-Hội Khuyễn-học Cần-thơ đang rõ thưa ý ngoài về vụ này. Ngài rất hiệp ý và đã tỏ bày các điều Bón-Báo đã thuật nơi kỵ trước (An-hà số 202).

Ngày 28 Février rồi đây, M. Phuam-ky- Xương có gặp thấy Trâu-như-Cang Chánh tổng Châu-thành Cần Thơ, sẵn dịp có hôi thăm thấy về vụ lập Nghĩa-trùng. Thấy Chánh-lòng lò rằng: Thấy cũng súng

lòng lẽ làm việc này làm song giải-dài ngày giờ đây là bởi chung Thầy bạn nhiều việc quan, Thầy cũng đã bàn tính cùng quan Chú-quận dời ba phen, tưởng khi thế nào nội năm nay cuộc Nghĩa-trùng Cần-thơ sẽ thành lập; vì Thầy đã xin và quan Chú-tỉnh đã y phe cho 1 sở công-diện 4 mảnh của lang sỡ tại Tân-nan, cách Châu-thanh vài ba ngàn thước gần đình-thần của làng. Hiện nay đất đã có sẵn, chỉ còn lò cho có tiền mà bồi-bổ sở đất đó lại, làm vuông rào và sắp đặt hàng lè-chôn-cắt ở trong. Chỉ ư cái nhà-giàng thấy cũng lo tạo sẵn rồi, kiêu-vờ theo điệu kim-thời chẳng phải là hoa-hoè chạm-trồ như các nhà-giàng khác, chỉ làm cho tiện, cho gọn mà thôi, nhất là dùng 2 mảnh đeo với trang nghiêm hơn, như thế xem ra mới nhâm-cuộc bi ai trong đám xát. Thầy đã cho một người thợ đi Saigon mua nhung và đồ phụ tùng theo kiểu vở của thầy định đó.

Theo lược-kiến của Bồn-báo thì như vậy: muốn cho có tiền mà bồi-bổ cuộc Nghĩa-trùng, hoặc đắp lên cho cao ráo, hoặc làm vuông rào, hoặc làm nhà âm-công; thì phải xin phép quyền liêu, hay là kêu hùn, phản-hạng lè tùy giàu nghèo mà đóng vào bội. Các điều này Bồn-Báo đã có bài trong mấy số trước rồi. Vậy ước-ao cho cuộc lập Nghĩa-trùng (cimetière) tại Cần-thơ cho mau thành tựu thì cái công-phu của người soán lập chẳng phải là nhỏ vậy.

AN-HÀ

## Câu chuyện phụ nhơn

(tiếp theo)

Hôm nay thiếp hầu chuyện chí em cũng gần được thoả mãn, thật thiếp rất vui. Nhưng vì thiếp hẹp nghe cạn thấy nên biết sao nói vậy đó thôi. Cho hay lời thật trái tai mà lợi nơi việc làm, thuốc đáng khó uống mà lợi nơi tết bình; há ai tránh khỏi những điều thị phi, hương hổ việc đời biết đâu là phải trái. Và lại có-nhơn có nói: «trí nhơn bách lự, tất hữu nhứt thất, ngu nhơn bách lự, tất hữu nhứt đắc», thế thì lời nói của thiếp, vì tất toàn là vô ích cả đâu. Và cũng bởi cái lòng nhiệt thành của thiếp đối với phe nữ giới ngày nay có cái mới cảm tình không thể làm ngơ được. Nên dấu cho thiếp có nói điều chí sai-siển, lời chí thô-quê cũng nhờ chí em lượng cho.

Ký rồi thiếp đã nói: còn biết bấy chuyện khố-ubão mà bọn ử lưu chí em mình cần lưu tâm đến lắm. Ấy quả thật vậy. Thiếp thường thấy lầm với các lão lão hổng, suýt đời hương nhường cao-lương mỹ-vi, quanh năm mặc những lụa-là tơ-nhiều. Bi ra thời chọn lụa chọn hòi, deo xoàn mang ngọc hộp son bình phẩn, xạ tráp hương xông. Ấy là đồ nữ-tắc nữ-công đó. Còn pháo ngón hạnh thì kiêu-ngoan phỏng-túng, nói bốn cười đùa, ngoe-néo áy trúa-trày là gốc. Lại thêm đình-dám bồng-chân, bội-bàm ca-xướng, chẳng dám nào chí không xem. Liêu ngò hoa

đường, bài giờ bạc tháng, không néo nào chí chẳng đi, không nơi nào chí chẳng đến. Ngoại già thì bếp nút không hay, chẳng con cúng mặc.

Sự vụ trong nhà thì phú mặc con vú em, thằng tớ nhỏ là xong.

Thậm chí đến những chí áo vải dài gai, quanh năm chí chạy lo lán-tảo mà cũng ham tranh đua so-sánh, bắt chướt những chuyện dở dang của người; nào là bươn-chải chặc mót, sắm ăn sắm mặc cho dù thức dù màu, làm luồng bà lợo mợ to, giả dạng có nay thiếc nọ; lại còn tập-lành lời nói, trau chuốt tiếng cười, chuyện nghê ngao ngược, sanh giọng điệu-ngoas, học theo thói diêm-dàng phuờng trác-nết. Hè ai đến gánh nặng thì hỏi chào đón rước, trà thuốc mời khuyên, bằng tay không thì mặt châm-châm nặng ngứa dá deo, khua đập đặc um-sùm eo-óc.

Thế mà gọi là ngoan, xem bộ hàng như người dung kê lụa, coi chẳng con chẳng ra cúc-rác chí.

Làm nhường điều nang thực danh ô, làm nhường chuyện lối phong bại tục.

Mà nếu gặp «ông sư» «hoà thượng» «cốt dồng» thì đầu gật nhấp tay, miệng thưa lồng kinh; người nguyện làm chúng sanh, kê xin làm đệ tử. Người thì đem con quý y cho thầy chùa, kê đem con ký bán cho thầy thủy. Đua nhau thờ phuợng những là ông trạng, ông tà, tú-vi, táo-dế, cùng là tinh non chúa lá, bà hoà, bà hổng, cữu-thiên, la sát. Lớp thì «chay trường» «chay tháp» ngày viá ngày nấm, sắm sành lề vật: hoa quả, chuối xôi, nhan đèn vàng bạc, đèn miếu tới chùa, thành lâm phục bài, mông mồi viếng cầu an cai phú vạy vay; thậm

dến nhà thờ tiên nhơn thì đe hương lòn khói lạnh, lò am đèn chùa miêu cho ấm cúng trang hoản.

Ôi!! chó dâng thờ phuợng thì không lòng thờ phuợng, nơi phải tôn trọng đà chẳng trọng tôn. Có phải là làm chuyện trái đời, làm việc dối thế. Sách có câu: phi kỳ quí nhí tể ebi siêm dà (không phải vị đáng cúng tế mà cúng tế ấy là kè a dua), hương hổ đạo quí thân rất nên mầu nhiệm, có lẽ nào thường lai-văn nơi hòn thờ mà hương hương-là lè-mè của thập phuợng. Và lại làm lành gặp lành, làm dữ gặp dữ, ấy là thế sự đổi voay; lửa là phải ép xát khǎn cầu, hồn xin thánh thần chứng giáo việc lành cho? Hoặc là chưa lòng hiền-ác, có dạ độc-sau, làm chuyện thất đức bất nhơn mà phải hương sớm đèn khuya, nguồn cầu thân thánh, xin phò-hộ cho khỏi mang đều ác báo dặng chăng?

Đó toàn thi là những chuyện cản-rờ của bọn nữ-lưu chí em mình băng bư phi.

Than ôi! Đóng tiều huyết-mạch làm đỗ mồ hôi, xót con mắt, cắp-nắp bồn-chen mới có, mà bởi lòng ám-muội tướng-xáng, dạ mê hoặc dì-doan, đành đem đỗ sông Ngò, cùng đỗ cháy tiều theo giấy vàng bạc, ngọn nhan đèn thời thật là quá thảm.

(còn nữa)

THI-HÀNH, Cai-rang

## Các chứng bệnh trong mùa nực

Thường năm, trong mùa ướt từ tháng giêng chí tháng 5, khi trời ẩm-nhiệt thì

hay sau nhiều chứng bệnh cho nhơn-dân, nhất là bệnh thiên-thời, bệnh trái-trời năm nào cũng bằng nhiêu-hại mang daon chảng ít. Như lúc này trong tình Cảnh-thơ đây nhiêu-làng đã từ từ cho bay rằng: bệnh thiên-thời và bệnh trái-trời khởi sự có rải-rác bốn-bản, tuy lúc bay giờ chảng phải là kinh-lay cho nhiều người một lầu, song chứng bệnh biếm nghèo, hé người nào chảng may mà vươn nhầm thì ít khi lành mạnh-đặng. Sở Y-viện cũng giao-sức ngăn-ngừa bệnh đó cho nhơn-dân, là khi nào hay đang tin bệnh đó phát hiện nơi nào thì lập tức phái một thầy điêu-dương, doai-tùy thuốc và đồ khử độc than hành dến nơi hoặc cho thuốc, hoặc trong trái cho những người lai vân cùng-ké-bệnh. Thoán như người bệnh phải bỏ mình thi-lay chôn-cất theo phép vệ-sau-b phòng khói-lay cho kẻ khác.

Từ năm 1918 đến nay, lại phái ra một chứng nóng-lạnh người Langsa kêu là "grippe". Chứng bệnh này, khắp cả hoàn cầu dân sự nước nào cũng bị nó sát hại trong năm đó. Sau khi nóng-lạnh nhức-dầu, thì nó làm qua chứng ho, lán-lao sưng phổi người bệnh phải chết.

Năm 1919 và 1920 có phát thêm một chứng bệnh rất biếm-ngập-núra là chứng "Encéphalite léthargique", chứng này hé người bệnh nóng bùa trước qua bùa sau thì á-khâu rồi năm mè mang tớichết. Người Annam mình không rõ gọi là đau-hang, lâm-hang,nên-mè, cứ lo thuốc bang sau rồi nào thấy chi hiệu nghiệm. Bởi có trong năm rồi, người ta chết nhiều lắm về chứng bệnh này.

Năm nay(1921),lúc bây giờ lại nghe nói chứng bệnh "grippe" tái sanh. Tại-en-hạ đau-bệnh này cũng nhiều,bệnh

sơ phát ít nóng, duy có nhirc dầu, mỗi tay chơn và đau lưng khó chịu lắm. Trong bang-giay thì tay chơn bót mồi-song cái đầu cứ nặng hoài, miệng dǎng, bần-thần, nằm không muối dậy. Trí nó chảng khó, người bệnh hãy dùng một liều thuốc mờ trước, nếu dùng được thứ thuốc "Vạn-linh-tè" càng tốt hơn; vì nó cũng kêu là "la reine de grippe" sau khi mờ rồi, thì dùng quinine trộn với antipyrine 0,gr 50 mỗi thứ, uống như vậy trong 2, 3 ngày tự nhiên mạnh như thường. Phải mặc áo ấm, đừng để lạnh phổi sau bứng ho không tốt.

Mùa nóng-nực, khí trời độc-địa, các chứng bệnh hay do đầy mà sauh. nhất là năm nay thời tiết có hơi dời đổi độ rày là tháng giêng tháng hai sao lại còn gió bắc, hơi gió lạnh phát đau, vây bảy giờ giờ vật thực và nước uống cho lâm, dung-dùng đồ sống-sít, nước bảy nấu cho chính-sé dùng, ấy là điều cần yếu trong cuộc ngăn-ngừa bệnh truyền nhiễm đó.

Vệ-SANH

## Xuân nhứt tự-trán

Nhứt nguyệt-thê hì, hết xuân hè, tới thu đông, lát-bật đà mảng năm Canh-thân, lại bắt đầu năm Tân-dậu. Thế là gọi hết năm cũ bước qua năm mới, năm mới tức là tân-xuân. Kia tiếng hộc-trúc, nọ là đao-phù trước xuân-về, mừng xuân đến, nào màu xanh đà trắng đen, nào người già trẻ bé lớn, đua nhau hồn-hồn-mừng xuân. Xuân đậm-kì, xuân bl-bằng, xuân hoà vui cùng-thờ-gian, xuân chung thích cùng-teo đất. Xuân này đến, nhớ-trực lại xuân năm ngoái: khói Tây-chay tự-mây bay cuồn-cuộn, da-

Đông-bang như lửa cháy ừng-ừng, nay nganh-lại mây muôn ngàn ức-triệu khóm khói lửa Tây-chay dầu đà tắc queo, trong chứng lạnh ngắt. Ôi! Ấy bời chứng không ai có dạ-nhiệt thành-cảm quạt mà quạt cho bén, cho hừng, đê đến nỗi tro tảng khói lạnh! Năm xuân! Tất đói là loài thảo mộc như giống-quả hoa là loại vô-tinh vô-cảm mà còn biết mừng xuân đến, bón-tón đơm-bóng, láng-xăng nở-nhuỵ; hương chí là ta, loài người, có-trí, sao lại không mừng xuân, chào-xuân, dặng-mặng-lạt cùng-xuân cho thoả-niềm thịnh khí! Ông xuân ôi xuân có-biết, kiếp con người chìm-nỗi, gắng-gồng-nợ-tang-bóng-hổ thi như ta đây đà cùng vuối-xuân gần-hai-chục ngoài-năm mà nào thấy cái-vui là gì, đặc-chí là chi? Danh-phận-dở-dane, nợ-duyên-hờ-hàn, lèo-dèo-cái-lo, cái-sợ, cái-sáu, cái-thầm-nó cứ khăn-khăn buộc lấy vào-mình còn người sao mà nay nghinh-thê, thú-thiếp, mai-tao-tước-thắng-quyền; thung-dung-kim-mà-ngọc-dường, nô-nức-loan-xa-phụng-táng.

Ta-vì-sao? Vì-sao? Xuân có-thấu-cùng-chảng? Nhưng xuân cũ-rồi dày-tức là xuân Canh-thân, một tay-lập-mây-ngoài-hàng, trong đà-sóng-tiền-ngàn, ngoài-lại-dòng-vai-cánh, ấy-vậy-mà-bây-giờ xuân có-thấy-chưa?

Bởi-vậy, xuân đến-mà-la-không-vui, xuân-về-mà-la-không-toại, nhưng ta-cùng-nghỉ-tinh-xuân, cùng-ta-là-bạn-dồn-niên, là-tinh-cố-kết-nên-la-chảng-lè-chảng-gần-gương-mua-vui-cho-ra-tinh-hò-hàn. Vây-thời-thời-này-rượu-thịt-dày, viết-mực-dày, cờ-dòn-dày, chơi-mà-chơi-cùng-ta, kéo buôn-lâm-Xuân-à!!!

Lê-chơn-Tâm

## Ngò-cùng-Ông Bá-ngô-Mai

Báo An-Hà số 193 bị nhau có nói về việc gà công-tử-bao và xin-chư-quí-vi độc-giá tiếp-luận về cái-vấn-de: Ông-đực công-tử-bột, cảm, bao, v..v..

Cũng-trong-quí-báo-An-Hà số 195 đọc-dến-khoản «Đông-thinh-tương-úng» thấy cái-ý-kien của ông, bì-nhân-rất-phục, ông đê-tựa cho gà công-tử-bao là Bàng-Bưu con Bàng-tứ-Trung, bởi:Lục-phụng-Dương-dâu-chảng-ra-trữ-khứ-Bàng-Bưu-cho-an-lê-thứ? Ấy là lời-trực-ngôn của ông vậy. Ông ôi Lục-phụng-Dương-càng-muốn-ra-tay-thủ-doan, e-vì-liên-lụ... Bởi Bàng-tứ-Trung-dương-lúc-lòng-quyết-tung-hoành-thiên-hạ, cực-chảng-dà-phái-dâng-lòng-dó-thôi.Bàng-tứ-Trung! Bàng-Bird! nhắc-dến-bì-nhân-oh-ai-lai-lối-tháng-tư-tháng-năm-năm-ngoài-bì-nhân-có-việc-di-dến-chỗ-quê-quán-của-họ «Bàng»-sáng-có-một-dám-bát-dương-hát-bao/ngày, vui-chƠn-bì-nhân-dến-eo-cho-biết-thấy-nội-trong-dám-hát-có-hơn-mười-mây-sòng-me-và-bài-cào-rất-lớn, thiên-bà-chen-nhau-cờ-bạc-cái-lày-rùm-tai, thấy-vậy-thiệt-cùng-là-lạ, vì-cờ-bạc-là-diêu-quốc-cẩm, sao-dày-lại-dặng-tự-do. Bì-nhân-kiểm-hồi-thăm-cho-biết, thì-người-dêu-nói-Ấy-là-sự-thường, tại-dày-bất-kỳ-là-dám-bát-nào-thì-Bàng-tứ-Trung-dêu-bà-lịnh-cho-cờ-bạc-dặng-Bàng-Bưu-thù-lợi. Lạ-dù-chưa-chảng-rõ-tại-xa-quận, xa-thàuh-mà-Bàng-tứ-Trung-lòng-quyết-dương-Ấy-hay-là-vì-người-sợ-quyết-tước-của-bộ-Bàng-mà-toa-thi-diêm-nhiên???

Rốt-bài-ông-có-nói-nếu-muốn-tuyệt-trừ-loài: Ông-đực, công-tử-bột, cảm, bao, v..v..

thì bị bạn phải hiệp cùng ông mà bao biếm về phe nhì-giới, vì phản-nhiều tại những kè trào nết lang tâm.

Lời luận ấy thiệt là bỉ nhóc cùng đê lừa tâm, nhưng mà xét kỹ thì cũng tại phường dĩ-dực và mấy thứ công tử hiệp cùng những tay trác nết lang tâm, buôn hương bán pháo mà làm cho nhục quốc-thé, làm cho trái luân lý càng thường. Vậy bỉ nhóc còn đương ngóng trông những hàng tri thức biện luận cho tướng tất, trước nói về phường dĩ-dực và các thứ công tử, cùng bên phe phụ nữ, công-khoa-những người trác nết lang tâm, nhưng à buôn hương bán pháo, đường ấy họ may có liêu trừ cái thói ấy chẳng!!!

Ít lời quê kinh, xin ông hiết lòng.

Trần-quang-Minh

## Bạc giày mới

Chừng một tháng nữa đây, hàng bạc Đông-Pháp (Banque de l'Indochine) sẽ phát ra cho thiên hạ xài thử giấy 0\$10 mới in lại. Giấy này có in số lại có chữ Quốc-ngữ và chữ Annam.

Hàng sẽ phát ra thử giấy 1\$00 kiểu mới. Nutzung giấy 1\$00 thì hàng sẽ đổi lại hết.

Hiện nay Nhà-nước còn đang bần tính cùng hàng dặng in ra thử giấy bạc 2\$. Nghe đâu hàng cũng ưng chịu. Như thế thì rất tiện cho nhơn dân trong cuộc mua bán, vì bê có tờ giấy Cent hoặc giấy Vingt, muỗn đổi ra bạc mà xài thì rất cam go, có khi còn phải chịu lỗ đòn mới dặng.

## Cái hại về xe hơi

**QUAN QUYỀN TOÀN-QUYỀN BỊ RUỘI**  
Có tin cho bay rằng: mới đây quan quyền Toàn-quyền Le Gallen nhởn đãng dân miếng Lạng Sơn ngồi một cái ô-tô chạy trước, theo sau thì xe Ông Eckert là quan Toàn-sứ Lạng Sơn. Hai xe chạy mau như nuốt đường, xài đến một khúc quẹo, xe ông Le Gallen tớp máy thiệt chậm, xe sau chưa thấy phân cách nhau chẳng bao xa, không kịp ngừng, phải úi xe trước tới một cái mạnh quá làm cả hai xe đều hư hại rất nhiều, còn ông Le Gallen và tên sếp-phó phải nhào xuống. Quan Toàn-quyền thi chảng chỉ cho lâm, duy có tên sếp-phó bị trọng vát mà thôi.

## Ngoại quốc tân văn

Nữ Trạng-Sư

Mới đây tại Tòa Shanghai (Sang-gai) bà Rosemberg là vợ ông Rosemberg, quan lương y tại Reunes, được phép jành chức Trạng-sư và thê theo phép trước mặt ông Crépin là quan Toà. Bà bà dường ấy, vẫn-miinh thay!

### A-LƠ-MĂN PHẢI BỐI THƯỜNG.

Theo tờ đài ngày 22 Février rồi đây thì nhà nước A-lơ-măm phải bối thường các cuộc tốn phí cho Nhứt-bô là 832. 774.000 yen, cho Pháp-quốc 218. 541 596.120 quan và Hồng-mao là 2.542.707. 366 livres sterling, phụ thêm 7.597.832. 086 quan nữa.

## Nói mà chơi

CÓ VẬY MỚI BIẾT

Chị kia có tánh nhông-nhở; một bữa

đi chợ về học lại với chồng rằng: Minh ôi...! thấy X..., xấu quá! bữa nảo tôi đi chợ về gặp thấy thì cặp con mắt thấy cũng đào lia, bối vậy nên tôi ghét, đời nảo thèm ngó oho ngay mặt thấy.

Anh chồng thì tánh hay ghen, nghe nói vừa dứt lời bèn nám chí ta, đánh một hồi quá dữ. Vợ và tui trước và hỏi vì cớ gì? Chồng đáp: Như vậy thì mấy con xấu hơn thấy đó nữa; chắc là mấy liếc thấy trước — Không! ai mà có liếc thấy cho.....

— Thế thốt gì nài! vậy chờ mấy không liếc người ta, sao mấy thấy người ta liếc mấy???

Je

## Tiếng tây trời ơi

Tại Cà-nhờ có một thay kia, mỗi buổi chiều ăn mặt trang hoàng bộ coi phải thế đến, thường hay cắp ba-ton đi cùng chợ, đi một hồi met thấy cứ việc lại ực một su nước-sâm cho khỏe bụng. Có kè thay vây hối thấy rằng: c-i bộ chảng có công lèo chuyên xuống gì sao thay đi đâu mỗi bữa thường thấy đi hoài vậy? Thay trả lời như vầy: moi, ze vais zour au marsé un peu, ze retourne ma maison pour dormir. Comme ça ça va bien tous-zours. Hồi nữa: Coi bộ thay chử ngâis khá quá, sao không mua vài thứ nhứt bảo mà đọc...? Ô...! moi n'est-ce-pas ze l'enfous zournal! nói rồi đóng vai cắp ba-ton đi tuốt.....

Chết được chưa! Còn ai dám nói tiếng tây như thay vây nữa không...?? Thật là "TIẾNG TÂY TRỜI ƠI" da.

Hà-Đô

## Người ta nói

Người ta nói lúc nay tại Chợ-giữa (Cà-nhờ) có chơi bài-cào cung bộ. Nghé nói Hương chức làng hâm hắt, nên bọn cờ bạc nay dời nhà nay mai dời nhà kia, có khi chúng nó đem nhau ra sau vườn sau mà gây sòng, đặng dụng-dụng chúng nó chạy cho dễ.

Người ta nói nếu hàng trí-thức trên trước trong tỉnh Cà-nhờ đem lòng sot-sang lo lập Hội Nghĩa-trung thì sẽ có obieu.người xin vào hội. Hiện nay, pháo đồng nhứt là kè ở Châu-thanh đang ngóng coi Hội định ngày nào nhóm mà bàn tính các điều-lệ của Hội.

Người ta nói: tại làng Tân-Uyên (Biên-hoa) có một tên lính hay chử, mới vào làng việc chưa dặng bao lâu mà tánh tình lồ mang, kiêu-ngạo, nhưng kè có việc đến, đều chắc lưỡi lát đầu, thầm chí với người ngoài, thì lính ấy cũng bày tuồng khó chịu.

Nó thường rao đầu làng, cui xóm, kiểm-ăn cùng ban đêm di-dón những xe cui lậu, mà thâu-tiến. Ước gì người có quyền thế nên chăm nom lấy nó cho lâm, hầu như nó làm đều chi phạm luật pháp, thì nên đuổi nó ra, vì nếu để vậy thì chẳng khác nào nuôi loại đĩa áo, nó rút-rãnh nhơn dân khó chịu.

## Có bán

Tại Garage Central de l'Ouest Cà-nhờ  
5 Cái xe hơi mới cái giá 3.900\$  
2 cái biển Mitchell 6 máy  
1 " " Chalmer 6 máy  
1 " " Davis 6 máy  
1 " " Réo 6 máy

## No béo gì nà

Mỗi buổi sớm mai nơi đám chợ đông, thường thấy nhiều cậu ấu mặt bảnh bao, đồ nhiều đồ cung-xá, giày lê, nón lùn, . . . . lại chen lấn vò mẩy đám đèn bà con gái đang mua thịt cá, dặng có ý cọ diễm chơi... É, no béo gì mà làm mừng đó nà..., bô, bô di bờ trùu-tô.

HÚA-ĐÔ

## Đông-pháp thời sự

### Giá bạc

Thứ sáu....ngày 25 Février...	6 f 25
Thứ bảy....ngày 26 Février.....	id
Chúa nhật....ngày 27 Février.....	id
Thứ hai....ngày 28 Février.....	6 00
Thứ ba....ngày 1 Mars.....	id
Thứ tư....ngày 2 Mars.....	id
Tứu năm....ngày 3 Mars.....	, id

### Giá lúa

Lúa chờ đến nhà máy mới tạ 100 kilos là:	
Tứu sáu ngày 25 Février 3\$15 tới 3\$35	
Thứ bảy ngày 26 Février 3 15 tới 3 30	
Chúa nhật ngày 27 Février id	
Thứ hai ngày 28 Février. id	
Thứ ba ngày 1 Mars... id	
Thứ tư ngày 2 Mars.. id	
Tứu năm ngày 3 Mars... 3 20 tới 3 45	

### cantho

#### SÔNG ME CAIRANG

Vụ sòng me ở Cairang bị bắt (An-Hà số 200 có nói), ngày 18 Février rồi đây Toà Cán-thơ kêu án 7 người, mỗi người 15 ngày tù (án treo) và 50 quang tiền và. Nghe lại trong số 7 người bị án đây thì 2 người có tiền án nên chẳng được án treo phải thọ hình lập tức. Hai người này bắt phục án Toà Cán-thơ đã cao quá về Toà trên xin xử lại.

### Mytho

#### ĂN-CƯỚP NGÀY XUÂN

Hôm tối mồng một tết chừng 11 giờ khuya có một bọn bô-nhân đi ghe ở ngoài sông cái kéo vò nhà Lư-ong-Thị-Ngọc ở làng Phú-Thạnh; thị Ngọc thấy vậy muộn la làng: bị chúng nó cho vài bạt tai rồi mời ngồi nơi gốc cột, bắt hết hai con heo, và gà mái gà già rồi ra sông đi mất.

Nguyễn-dăng-Nhật  
(lai cáo)

### vinhlong

#### MẮT CHIỀN VÀNG

Hôm 25 tháng chạp (2 février 1921) vợ chồng chú thầy Ky ở làng Hauh-thông đi chợ Tam-binh mua đồ tết, có dắt theo 1 đứa con gái chừng 7 tuổi lại deo cho nó 1 sợi giây chiên vàng 5 chỉ, bởi vô ý để cho con nhô nhảy cà túng súc mắt sợi chiên, chừng nhô lại thì đã mất hối nào nó biết.

### THUA LẬN

Cảng chợ Tết.— Ngày 28 tháng chạp có mấy chủ ở Trung-ky bèo ghe đi bán dạo, về ghé chợ Tam-binh 1 chủ lên trước thấy một sòng bài 3 lá bên cạnh phố kia, chủ Huế ta đứng rình một chạp coi bộ đê quá, lại thấy họ trúng rầm rầm (đây là mồi) chủ ta tham lam móc tiền đặc, song đặc cái nào nó linh cái này, thua khía một hơi 16\$.00 ráo túi mà cũng chưa biết, đến chừng xuống ghe nghe họ nói «bài lận» chừng mới thảm mệt tức mình nhào dây rầm-rầm như dặc mình dây chết.

— Hời ôi! Biết lận thì sự đê rồi, còn tio mấy đứa chim mồi nứa thôi!!

H. V. T.

### cholon

#### CON NÍT QUÍ QUÁI.

Thằng nhóc mới 15 tuổi, con của một tên lính kia, mà cả gan giám hâm một đứa nhỏ 5 tuổi, cùng con của lính, rồi bỏ chạy mất. Quan thấy còn khán nghiệm đứa nhỏ ấy. Quí quái quá!!

### Saigon

#### GIẾT CHẾT

Tên sếp-qhor Đoàn-văc-Du làm tại hội Pacificque bị một người langsa M. B. mécaqicien (thợ máy) đánh, đem vò nhà thương thì chết tốt. Nghe đâu vì một sự cãi lẫy mà ra đến thế này. Toà còn đang tra xét.

### Camau

#### HÀM RĂNG THIỆT BÉN

Tại làng Định-Thanh (Camau) có tên Khách kêu là chèc Ú, có một đứa con gái ước 17, 18 tuổi tên thị Kiệm. Ngày mùng 1 Tết lối 6, 7 giờ tối, cô này đi lại một nhà gần dặng chơi với trẻ cùng đồng, chừng 3, 4 chục đứa, xúm nhau đánh bài, xay dầu có một bợm, là bay là quea không biết nặt, vì trên đầu ảnh vẫn một cái khăn bện sùm-sụp, nhảy lại chặn cổ thị Kiệm mà giựt cây kiên vàng, song cùng rủi cho ảnh, làm sao mà Thị-Kiệm này cẩu tiễn một ngón tay cái tới lắc-léo ngoài, ngậm trong miệng dặng kiên rồi thì ảnh ta đóng mắt, còn thị-Kiệm cũng chưa hay là cắn dặng ngón tay, thầm ngờ là con ốc kiên mà thôi, khi chị ta la lèng xóm bị kẽ giựt kiên, thì thiêu bẹt chạy đến thấy miệng chí đáy những máu và ngậm lại, biểu chí hà miệng coi, chí đáp rằng: nó giựt kiên tôi, tôi còn cắn dặng con ốc kiên đây, nói rồi nhả ra. Người ta lấy coi, thấy ngón tay cái dứt tiễn xương ai này đều hết hồn, tri

bò lên, chạy háo hương quẩn sảng ngày đêm lại nhà Công làm khai báo; ngôn tay cái ấy để trong vengâm rượu, hầu tra vấn. Thiết aub bợm nào đây chắc từ đây phải di biệt xứ Định-Thanh.

Nguyễn-minh-Văn (lai cáo)

### NAM-VIAN

#### LỄ KHANH THÀNH NHÀ BẢN

Nhà bản «Industrielle du Chine» lập tại Nam-vian đã xong, nên ngày 12 Février ông chủ-hàng có mời các viên quan quý chức đến dự mọi tiệc rượu Champagne, gọi làm lễ khánh-thành.

### vinhlong

#### THÁY CHÙA GAN QUÀ

Ông Kiết-ma ở chùa Lâng-lâng (Tam-binh) tưởng khi các sư cúng từng mang đánh ngài là một người hảo hán trong đạo nghệ, chẳng cần nói chư sư cũng rõ. Bởi vậy Ngài có viết 1 câu liên ở cửa sau chùa ngó ra bận liều như vầy: Vô vô thiết tà nồng lưu khách; Sắc bất ba đào di tịch nhơ.

Coi 1 câu liên đó cũng đủ rõ cái bản tâm của ngài, chẳng luộn nói dòng dài cho choán giầy.

Đây xin thuật việc quá gan của ngài cho khán-quan tưởng lầm. Số là ngày 15 Janvier 1921 buổi mới. Ngài lấy cái Tranh-dục chặn ngan con c.. tay kia cầm dùi-dục đóng xuổng bức lìa thẳng nhô, máu phun có giọt, nhào chết giật nhở trè di bão nên quan thấy thuốc ở Tam-binh đem thuốc hàng qua cùng kip, hàng lại được, cứu Ngài khỏi chết, nay lành mao nhur thường.

Có kẽ đầu thăm hỏi bởi sao mà ra việc.. ngài trả lời: tại quí dục quá, nên phải trừ càng đi. Tự hậu chắc là ngài cũng nên xé câu liên ấy và bỏ cái tranh dùi kia đi, vì nêu đê thì cùng chẳng dùng vào đâu, mà lại sợ có nói cho bõn đáo

VĨNH-XUÂN, Huỳnh-Anh,

## Oan truyện Ngọc-Hạnh

(Lụy vì tình)

par Trương-quang-Tiền

III

(Tiếp theo)

Dẫu cho chưc quí mua thản:

Bến phong tràn cảng phong tràn như ai

Nói vừa giút tiếng, chàng bèn liệt  
con dao, hai tay ôm riết Ngọc vào mình,  
đi thôi! nói mừng nay biết lấy gì cần, kẽ  
đôi má cho phái tình ao ước.

Chàng đợi tö, cùng biết lúc nay chàng  
mà đang bịt chúc hơi thừa của Ngọc  
đây, thời dường như cõi sạch tắc lồng,  
nhiều nhau hết sức. Cùng nàng giao mặt,  
cái mồi thương tâm, từ bao giờ đến bây  
giờ, thật chính lúc nay là lúc nó đón  
dập chúa chan; bởi vậy cho nên: nếu  
muốn tỏa về suốt cái tâm-tinh của  
chàng ra, thời tượng cũng không sao  
tỏa được.

— Ngọc rằng: Cuộc tranni năm lè khi  
chàng dư chán —. Có chí mà phong  
vội; vậy xin chàng dang ra cho thiếp tö  
càng lời, và chàng thiếp cùng chàng tuy  
lòng trong nhữ đâ, nhưng mà ngoài  
mặt còn e, lại thêm chàng phải thối  
nguyệt hoa, nếu mà chàng quá thương  
thiếp, ôm-âm thiếp, kẽm bắt tay thiếp  
dang lối bán lộ nhữ vầy, thời thiếp e  
cho mắt thế trông vào, mà bụng thế  
không bao xét nét.

Chi bằng — chi bằng: Chàng bày dồn  
lòng xuống, cùng thiếp di đến nhà quen,  
nơi ấy vẫn người, thời chác rằng: đôi  
ta sẽ tiện bê hồn-hỷ sự duyên, cùng bày  
tö cang lời vàng đá —. Dứt lời, Thu  
cái đầu suy nghĩ, ngơ ngẩn như say,  
nhữ không dành cho Ngọc rời tay,  
nhữ lại sợ ngô; dìu bất liệu. Bởi vậy

cho nên: bụng thì tĩnh lui tĩnh tới, mà  
minh thì chẳng obli rời oàng, đôi mắt  
châm-chí ngó má hồng; thỉnh thoảng lại  
cầm đèn bàn tay nưng-niệu; ôi! bàn  
tay mềm lung, mây ngón deo cà trá  
nhậu ngọc-xoàng; ngọc chiếu ánh sáng  
trung, ngọc đã dành vô giá.

— Rằng: Minh ôi vẫn biết vì mình  
thương tôi nên phản vạy, nhưng mà  
xét suy cho cùng lý cùng đau lòng; chờ  
chỉ buổi trước mà mình đã biết đến tôi,  
thời có đâu ngày nay, tôi phải ra thân  
thê như vầy, cho trông đến cõi-cây mà  
tui-thẹn!!! Phận tôi lúc nay, khóc nào  
như béo bọt, linh đình sóng dập gió  
đổi, nếu mà tôi không nghe ý mình,  
cùng nhau đi đến nhà người, thì chỉ  
khỏi tội nghiệp cho thân mình, mặc lấy  
tiếng đời dị-nghị.

— Khéo thời thời! tình nghĩa cùng  
nhau, đặt ra chàng thương, chàng tưởng,  
chàng biết đến nhau mà rằng, chờ nhau  
với nhau dâng năng nguyên non nước,  
giữ dạ sát sôr roi, thiếp tưởng: dâu gấp  
đều giải kiết đến đéo, thời cùng phải  
đem vàng đá mà liêu với phận. Chàng  
cần tö đồng-dài, thiếp xin phản tác cùng  
chàng, rằng: kể từ đây thiếp đã thương  
chàng vây xin chàng hãy thương lấy  
thiếp, nghe theo thiếp, tưởng lời thiếp,  
dừng nghịch ý thiếp nữa chi, mà ra  
nhữ nợ duyên hờ hán.

Thu vừa nghe đến đó, lòng riêng  
khắp khởi mừng thầm, mừng ngày nay  
gương bê lại lành, mừng lâm, mừng nói  
chàng ra lời, mà thật vây: làm buổi ai  
cũng mừng, mừng nay bỗn đau ngón  
ngày trước. Bởi vậy nên: lúc bấy giờ  
chàng mới chịu rời mình Ngọc, nhưng  
cùng còn với hồn thêm ít cái, miệng

cười chum chím, đôi mắt hơi liếc Ngọc,  
và rằng: Nhớ, nhớ nghe mình!! cái hồn  
này là cái hồn mà nó đưa hết sự oán  
thù, bão rước câu An-ár.

Tuổi thời mình cứ việc bước lên xe,  
cho tôi kéo di mạn, kéo đứng trò chuyện  
này giờ; tôi đây còn phải sầu chơ,  
huống-chi-mình, lè nào không mồi cảng.

Ngọc vàng ý bước chọn lên, Thu  
nám gọng chạy như bay, lạ cho sắc  
hồng-nhan không thuốc mà mè, lúc ấy  
không biết có cái ma-lực gì mà nó xô  
đẩy chàng mạnh quá, làm cho chàng  
chạy dở mồ hôi chừng nào thì lại  
tường tượng dường như một giọt nước  
tien, nó rưới mắt thân mình chừng nay.  
Vừa chạy vừa ngó lại đằng sau, Ngọc  
thấy vây mừng thầm, chắc ý rằng: kiến  
trong miệng chén có bò đi đâu. Ta  
nhứt nguyện cùng mi, thế nào cùng: làm  
cho nhau chàng dâng nhau, làm  
cho dày-dọa cắt đầu chàng lên; làm  
sao cho trông thấy nhau liền, cho cái  
người: theo khuynh rồi má hướng biết  
mặt. Nghĩ vây mà miệng cứ chum-  
chiếm cười; тоại thay! lúc chạy đến  
mây chấn đường, có ánh đèn khí, bóng  
vợ sáng trưng, Thu vay mặt lại nhìn  
nàng; ôi thôi! nhìn không mang nhau,  
nhìn càng như dài như ngày; cái vê  
cười thật đáng cho là sắc-sắc mang mà,  
mười phản vẹn-về.

Lặng môi dỗ ấy, nét mày xanh bảy,  
nó làm cho mấy đoạn ruột của hai Thu  
lâm lõe quấn gò, luôn khiển cho Thu  
thầm nói. Thật là:

Đã dành quốc-sắc thiên-hương.

Giá nay dẫu đức nhà vàng cũng nên.

(Sé tiếp)

## Trường sơ-học Võ-văn (cantho)

Trường này lập ra hồi Février 1918.  
Qua kỳ thi khoa Sơ-học Juillet 1920, có  
cho 3 trò ra thi thử, thì 2 trò đậu: là 1°  
Biện-vân-Bôn, 2° Huỳnh-vân-Lâu.

Không còn mấy tháng nữa thi tới kỳ  
thi (tháng Juillet 1921) nên kể từ le  
Mars 1921, chủ trường định riêng ra hai  
thầy giỏi, siêng năng và tuân trái việc  
dạy thi, dặng lo dạy cần lớp nhứt và lại  
có ông đốc học là M. J. Đức chỉ và  
dạy giúp nữa.

Mấy ngày thứ năm, học trò lớp nhứt  
không có nghỉ nữa; giờ học mỗi ngày  
thêm nhiều, giờ chơi bớt.

Trong mấy giờ dạy thêm nói đây,  
mấy trò lớp nhì và lớp ba được phép  
vào ngõ làm thính, lắng lăng mà nghe.

Lệ luật nhà trường và giá tiền học,  
đã rao trong AN-HÀ ngày 17 Février  
1921; và như ai gửi thư xin coi cho biết,  
thì chủ trường sẽ gửi cho liền.

Cantho, le 23 Février 1921

VO-VAN-THOM

## Sách «Thường-Dụng»

Sách này dạy cách làm các thứ giấy  
tờ theo phép, cách lập hương hỏa, phá  
hương hỏa, tờ bán đất, tờ mua, mài lai  
thực trâu bò, nhà, cửa, v...v.....

Nhiều đoạn hữu ích kê chàng cùng.

Vậy xin chư ông mua mồi vui ười mồi  
cuốn, đê trong nhà phòng khi hữu sự  
Có trũ bán tai Nhà-in Hâu-Giang (Impri-  
merie de l'Ouest) Cantho, giá 2\$00 một  
cuốn phụ thêm 0\$24 tiền gởi.

Ai muốn mua, xin gởi thư và mandat ch o  
Trần-đac-Nghĩa, Quản-ly nhà-in Hậu-  
Giang Cantho, thì sách sẽ gởi lại lập tức.

## Cao bạch

Công ty của tôi có tên hiệu là "TÂN-  
HƯƠNG" tại Rue d'Adran số 115  
nằm ở đường Ober số 1 để sửa đèn  
Lamp, Láy, đèn Manchons xe máy,  
và máy đánh chữ, máy hát và máy hát,  
bộ g cùng các thứ đồng hồ, vân vân  
Lại cũng có bán: Manchons, Carbure  
và lầu Essence. Những thứ và máy móc  
sắp đặt tại tiệm làm được các việc theo  
ý quý ông giao cho chúng tôi. Mỗi khi  
quí quan có đám tiệc chỉ mà muốn  
chưng đèn trong nhà cho sáng thì hàng  
tô cũng lanh làm được; miếng là cho  
chúng tôi hay trước.

**Tiệm xin đồ như vậy**  
Nguyễn-văn-Chuột  
115,—Rue d'Adran  
Saigon

có bán đồ phụ tùng theo cuộc con dấu  
giá rẻ đó tốt mà làm mau, có in Catalogue  
để gửi cho quý khách nếu quí khách  
muốn cần dùng kiều nào thì xin gửi thư  
cho tôi lấy Catalogue lựa kiều mà dùng  
tôi sẽ hết sức làm cho vừa ý các quý  
khách.  
**TRAN-DUY-BINH**

Graveur—96 Rue Pellerin—Saigon

## An Phong

Bijouterie-soieries de Chine  
et du Tonkin  
CAOLANH

Kính trình cùng lục châu Quý khách  
đặng rõ: tiệm tôi mua bán hơn năm năm  
bán ròng hàng tàu, nhưng là ván xuyen  
lành nhiều, cùng là hàng vường, nhuộm  
den diệu láng thật tốt, không hề trồ, tôi  
chắc ý, vì tôi mua bán đã lâu, nên  
tôi hết sức lựa chọn kỹ nhuộm, nhuộm  
tốt và hót chàm tốt, nên các nơi khác  
không thể bì kiệp hàng den của tôi, và  
giá tôi bán lại rẻ. Còn đồ mặc trắng như  
là: cầm châu, hoa tư cắc, cùng xá lục  
soạn bắc thảo, lục soạn thượng hải  
đều có đủ thứ, còn hàng bắc như, băng  
the, lương-lược dù thứ, tôi lanh tại  
Hà-nội, như quý khách muốn mua vật  
chi dùng xin gửi thư đến, thì tôi sẽ gửi  
để lại liền, như vị nào muốn mua nhiều  
mà bán, tôi tính giá rất nhẹ, hàng tôi  
gửi *contre remboursement*.

**Cao lanh:** Nguyễn-xuân-Trước  
Cần bạch

## Muôn mua mật ong

Ai có MẬT-ONG mến bán mây tạ xin  
do nơi Bồn-quán

Ấn-quán Au-bà Cánh

Kinh mời

## Tiệm khắc con dấu



VÀ MÃU LÃM

LÃM THIẾT KÝ

có bán đồ phụ tùng theo cuộc con dấu  
giá rẻ đó tốt mà làm mau, có in Catalogue  
để gửi cho quý khách nếu quí khách  
muốn cần dùng kiều nào thì xin gửi thư  
cho tôi lấy Catalogue lựa kiều mà dùng  
tôi sẽ hết sức làm cho vừa ý các quý  
khách.  
**TRAN-DUY-BINH**

Graveur—96 Rue Pellerin—Saigon

CÓ BẰNG CẤP CỦA HỘI ĐẤU XẢO MỸ-NGHỆ HANOI BẢN KHEN  
DIPLOME DE MÉRITE - EXPOSITION DES BEAUX ARTS DE HANOI 1920  
**Cordonnerie - Chapellerie - Tonkinoise**  
GRAVURE SUR MÉTAUX ET MARBRE

## NGUYỄN CHÍ HÒA

83 Rue Catinat **Saigon**



Kính cùng QUI-VỊ đặng rõ. Tiệm tôi có 30 thứ BẮC-KỲ giỏi BÓNG GIÀY, LAM  
NON theo kiểu ÁU-CHÂU kim thời. GIAY đón, bằng DA-TÂY hết, NÜV làn bằng  
CÂY-MÓP thiệt nhẹ, lợp NÍ-XÁM, BỐ-TRẮNG VÀ BỐ-VÀNG đủ kiều. Tôi cũng có thứ  
KHẮC CON-DẤU BÓNG VÀ CHẠM MỘ-BIA BA CẨM-THẠCH BỂ MÃ. Tôi đã BÁN-SỈ  
LỤC-TỊNH thiệt nhiều, đã có nhiều vị rất tin cậy và khen ngợi NON VÀ GIÀY của tôi  
lành thiệt kỹ cang và giá lại rẻ hơn chỗ khác nữa. Tôi cũng có BÁN GIAY-BÀ DA  
LÁNG GIÉP DA-LÁNG VÀ NHUNG đù màu GUỐC BẮC-KỲ SƠN-BEN QUAI-NHUNG QUI  
vì xa xin viết thư về thương nghị tôi sẽ hồi ấp lập tức có giá BÁN-SỈ riêng thiệt  
Xin chư tôn chiếu cố cho việc buôn bán của DONG-BANG ta được thanh lợi trong  
lúc cạnh tranh này tôi hết lòng cảm ơn.

NGUYỄN-CHÍ-HÒA, Kính mời

## Tiệm Hòa-mỳ Cao.lanh

Bồn hiệu có bán đủ thứ hàng tàu  
hang tây, hàng bắc, và hàng vường  
cũng có rượu tây đồ hộp đồ cẩn và đồ  
tập hoá, bán sỉ và bán lẻ bồn hiệu xưa  
bay chuyên mua nghệ buôn bán, cho nên  
những hàng tơ-lụa già công lụa cảnh  
cực kỳ-lưỡng. Và rất dày công nhuộm  
lâm cho nên dùng lâu càng tốt chẳng hêt  
phai màu hâu chư quý vị, muốn mua đồ  
bán lại, hoặc giá dụng xin gửi thư quyết  
vào bồn hiệu sẽ lập tức gửi liền khi  
hang đến chất là đặng vui lòng quý vị.

Hàng định gửi *contre Remboursement*  
đem bạc đến nhà thợ lanh hàng.

Chú nhơn: *Nguyễn-lã-Nghĩa* kính mời

## Có trữ mây món hàng này tại Nam.Bắc.Ai Trà ôn

1— Các thứ rượu Tây, rượu Cam  
Qui của tướu.

2— Giày nón của Annam làm.

3— Đậu hộp, biếu Exquisites, Arachides.

4— Các thứ thuốc của M.Nguyễn-  
khắc-Kiệm à Tam-Binh.

5— Xà-bong đen, hiệu con rồng và  
xà-bong con ngựa mèo sừng.

Các bún thuốc: « Vạn-linh-Tề » « Nam-  
hoài-tề » và « Trưởng-sanh linh-dược »

Có cho mướn phòng ngủ nữa, xin  
đóng bảo chiếu cũ.

Tiệm Nam-Bắc-Ai vững vàng,  
nhờ ra quý vị, đồn bang trưởng linh

Cầu tiệm NAM-BAC-ÁI LÊ-MAI

# DỒNG HỒ HIỆU "LIP"

Dồng hồ mà người ta hay kiêm mua là đồng hồ hiệu  
“LIP”



## THIẾT KHÔNG?

Mua thử một cái dùng, hay là hỏi thăm những người đã có sắm đồng hồ hiệu **LIP** thì biết.



## CÓ TRÙ BÁN TẠI:

Hàng LES GALERIES DE L'OUEST là hàng HÀU GIANG  
DUONG HÀNG saigon, My  
tho, Cantho và trà Vinh

## SAO VẬY?

Vì máy nó tốt lắm, nó chạy đúng, chắc và lâu hư, khỏi tốn tiền sửa mãi như các đồng hồ khác.

## SAO NỮA?

Vì nó là hiệu Langsa và giá nó rẻ lắm.



# Cac nhà Annam

## TRAITEMENT ANTI-PHTISIQUE ET DES MALADIES DE POITRINE

Aiguës ou Chroniques

Toux, Rhumes Bronchites, Crachements de sang, Affections de Voies respiratoires Asthme, Catarrhes, Irritations de la Poitrine, etc.

PAR LE

## BRONCHOSÉRUM

On trouve le **BRONCHOSÉRUM** dans toutes les bonnes pharmacies de France et des Colonies.

Pour le gros s'adresser à :

**Sogedrol, 7, Rue Jules César.— PARIS**

POUR L'INDOCHINE  
Pharmacie normale — H. DE MARL Saigon  
Seul dépositaire

## TRẠI THỢ MỘC HIỆU LUÔC-LONG Tự Nguyễn Long Thảo Ở tại chợ Lái-thiêu

Trại thợ mộc tài sảng tạo đà hơn 3 năm ở phía sau phố chợ, đường xe hơi Saigon Thủ-dau-mot, có đóng sảng đà bao ăn dài mặt gỗ liên từ 1m40 cho đến 2m20, bệ ngan 0m80 cho đến 1m15; bàn ăn chế kiêu tú linh (long, lân, qui, phượng), bàn ăn cửa cuốn 1,8m cho đến 2m5, và bàn ăn mặt 44, bàn tròn mặt eối xay, chưng chén tam lán từ 1m55, có thứ 5 trụ gác nhạm giày lá cây, bàn ruyễn (table d'apéritif), bàn khách (table de salon) bàn viết (bureau) bàn cửa mặt (table de toilette) bàn ngồi, lá áo trùm, lá

áo kiều, tủ thờ cần hố bên trong, giường và sơn thẫy chử ốc chử vàng, ghế ngồi mặt tròn, mặt trái đào, mặt dâu, và có đủ thứ đồ tiện: những là chưng đèn, đài hộp, khay, kệ, vang nột, róng hai, váng ba, váng tư hết thảy đều làm bằng cây danh mộc, cuộn theo kiểu kinh thời tròn bền, chắc chắn và bảo giá.

Còn phía trước phố chợ có dạo 1 km một tiệm ngánchez có bán đồ thủ ruğu và đồ danh mộc thứ của thợ tròn đều có đồ.

Kinh xin chư-lôn quí-khách thưa diệp nhàn du xin ghé lại tiệm tài muôn mua đồ làm vắng hoặc là đặt mưu cài cung dọn trong nhà thi với súng long mèu mà làm cho vừa ý quí-đo.

NGUYỄN-LONG THẢO  
Chủ trại kinh mộc

## HÀNG HẬU GIANG

vốn dặng 1.000.000 francs

Hàng này của Langsa và Annam bùng vốn lập tại Cần-thơ. Có trữ đủ các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tặc một dẻ là tại Saigon có món chỉ thi trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt  
Cùng gửi hàng cho các xứ xa; ai mua món chi xin viết thư ngay cho Hàng, thì Hàng sẽ gửi hàng lập tức.  
Xin quý vị đến xem Hàng chơi thì rõ

Có trữ bán:

Rượu rom hiệu Stella  
Làm ròng hàng miếng.  
Có bán lẻ, bán sỉ và cho lão bê bán lại khỏi trả tiền trước.

## Hội mua bán lúa

*Nam-lợi-Mỳ* TRÀ ÔN  
Số vốn 200.000 \$oo (hai mươi nghìn),

Hội mua bán chác chẩn cân lường thật thà, vì nào ở xa muôn bán xin gởi lúa kiều đến, hội sẽ đánh giá thép định giá, hoặc sai người đến thương nghị.  
*Nguyễn-văn-Bản*

Quản-Lý *Nguyễn-văn-Cần*

*Đặng-văn-Chiểu*

## Sách mới

Tại nhà in Hậu-Giang (Cần-thơ) có bán sách mới in rõ như: sách "Khuyển-si-ca" của M. Lê-Trung-Thu thì rất hứa hẹn cho trẻ em, vì đặc đăc 10 thiên nói về BỐN PHẬN CON TRÊ PHẢI CỦ XỨ CÙNG NGƯỜI TRƯỞNG THƯỢNG; còn truyện "Hòn Tơ-Nguyệt và Ngũ-Phùng Lầu" của M. Trần-văn-Hưng tích dật đẽ rất hay và ngộ.

Chư vị nên mua xem, trước là thấy đều tệ mà chưa, sau cũng được giúp vui giây lát.

Giá bán mỗi cuốn  
sách "Khuyển-si-ca"..... 0\$25  
truyện "Hòn Tơ-Nguyệt"..... 0 10  
truyện "Ngũ-Phùng Lầu"..... 0 20

Ai mua nhiều sẽ tặng tích giá rẻ hơn  
Nhà-in Hậu-Giang kính cáo

## Xin ghé mắt

Kính trình cho lục-châu chư-quân từ rồ tại -nhà in Hậu-giang Cần-thơ có trữ bán đồ phụ tùng như: giấy, đèn rửa bình, carton dán hình 6x2x9; 9x12, 13x18, nước thuốc rửa bình, v. v.,

Có máy viết hiệu «Smith Premier» n°10 tốt nhứt hạng, máy viết hiệu «Virotyp» giá tính-re luôn, xin đóng-bang chiểu cờ

Nay kính cáo.

Trần-dắc-Nghĩa.

Quản-lý: Ấu-quán An-Hà Cần-thơ

## TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU TÂN-PHÚỚC

Đường kinh lập Cantho

## NGUYỄN-NGỌC-NỮ

LÀ CHỦ TIỆM

Kính lời cho quý ông, quý thày cở tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tay mua tại hàng bán bột tốt có danh tại Saigon.

Bánh của tôi mỗi ngày ra 2 kỳ: 1 kỳ 4 giờ sáng, và 1 kỳ 2 giờ chiều. Cách làm sạch sẽ, bánh thì đẽ trong tú kiến, có rộng nước kiến lên không dặng, ruồi bu không được lại khôi ai rờ tay đỡ, ai muôn mua ở nào bị chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

Xin có lòng chiếu cố giúp bằng đồng bang trong cuộc thương mãi.

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

## Muôn mua mật ong

Ai có MẬT ONG mìn bán mấy tạ xin do nơi Bäu-quán

Ấu-quán An-hà Cần-thơ

Kính cáo:

## Cáo bạch

Kính tỏ cùng chư quý vị:

Tại nhà in Hậu-giang (Cần-thơ) có lanh iu dù các kiêu Catalogue có hình (Catalogues illustrés) như đồ phụ tùng xe máy, các thứ đèn đồ dùng trong nhà và đồ ăn bàn (vaisselles)

Bản hiệu mới mua nhiêu clichés tốt

Vậy chư quý vị muôn cần dùng xin gửi thư thì bản hiệu sẽ gửi bình kiêu cho mà xem và sẽ tính giá thiệt nhẹ hơn các nơi.

Nhà-in Hậu-giang

Kính cáo

## Entrepot de Véhlong Nguyễn-thành-Điềm IMPORTATION EXPORTATION

### BÁN SĨ VÀ BÁN LẺ

Hàng lập hóa—Đồ hộp hiệu "Casse-grain"—Bánh mì hiệu "Lefèvre-Utile" Rượu chác và các thứ rượu mạnh hiệu tố. Đồ tan chế theo kiêu kiềm thời: Dầu thơm—Savon "Cadum" Áo Chemises của nhà chế tạo riêng hiệu "La Mondiale

Xe máy và đồ phụ tùng xe hơi—Võ xe hơi hiệu «Goodrich»

Ở Bắc-kỳ (Tonkin) đều có lại thường hàng hóa như sau đây: Bàn chép kiêm "Tuolet": Ghế Xích-du — Ghế có da (Fauteuils) Ghế ngồi (chaises) và đồ đẽ phòng khách vân vân.

Lương di tàu, đê-nón, valises đồ vật dùng theo cuộc di đường yên ngựa và đồ bắc kẽ (thay dép bằng da thuộc).

Giá nhẹ hơn các nơi—Cách gói hàng hóa MAU LỆ LẨM

Nhà chánh tại Véhlong (Thành) Đường Salicette. Tiệm ngách ở Bắc-kỳ: 90-92 Avenue Paul-Doumer Hai-phong, 13 Rue du Coton (Hàng-trắng) Hanoi.

## Nhà ngủ và nhà hàng bán cơm tây

HIỆU: TÂN-PHAT-LỢI

ở đường Bd Maspéro gần cầu tàu lực Tỉnh (SÔC-TRĂNG)

Kính thỉnh quí khách nếu có việc đi Sôc-trăng tối lờ đường xin dừng bước ghé lại ngõ nơi tiệm của tôi: Có phòng ngủ tinh vi khoản khoát, lại có quạt máy và đèn điện; tắc một lối là dù đồ cán tôi có bán các thứ rượu và cơm tây; việc nấu lại càng kỹ lưỡng vì cứ do theo cách Vệ-Sinh.

Còn obur khách có muôn cần dùng cơm Annam xin cho tôi bay trước một giờ thì tôi cùng sẵn lòng làm cho vừa ý.

Xin Quí-khách chép cổ đèn, tôi lấy làm thậm cảm.

Chủ nhơn: Tư Cảnh khoh mời.

## Khương Thới dit Gông

178, 180 Rue Ang-Du'ng, 178, 181

Tiệm tôi có làm đồ nữ trang (bijouterie) đê bán, và có bán những đồ phụ tùng xe hơi, xe máy và xe kéo xia kẽ ra sau đê;

Kiêng vàng neo, chuỗi bông, cà-rá, đồ lâm dù thû. Dầu-éch-sang-Sén (essence Shell) dầu nhớt đê vỏ máy xe hơi (l'huile le pour automobile) u-đo đê máy xe hơi (graisses pour automobile) đá tháp đèn xe hơi (carbure), vỏ ruột xe hơi hiệu tay và hué-kỳ (envelopes et chambre à air marques Michelin et américaine) xe máy hiệu bờ-rô (bicyclettes marques leu-geot) và tôi có bán đói mồi (écaillit) lược chài đầu dù thû và đồ của đầm (madame giày tay, giày (annam) dầu thơm áo thung mua bên tay lại (commandé en France).

Như các ông và các bà muốn dùng xin gửi thư đến tôi sẽ lập tức gởi (co une remboursement) đến cho.

Nay khoh  
Trần-văn-Gông  
Bijoutier Pnom-penh

AN HÀ NHỰT BÁO

HỘI  
**DỒNG BẮNG**

Trong xứ ta có lò đặc  
một thứ rượu ngon lẩm  
kêu là **Rhum Stella**  
làm ròng bằng nước mía

Ta nên mua rượu này  
mà uống, vậy mới là tò  
ý bình vực cái mồi lợi  
trong xứ ta đó.



Rượu **Rhum Stella**  
này giá đã rẻ mà uống lại  
nên thuốc nứa.  
Mua uống rồi mới biết  
SOCIÉTÉ.  
des  
SUCRES et RHUMS  
Cantho Cochinchine

Muôn mùa xin do nơi  
HÀNG HẬU GIANG  
DUONG HÀNG  
Cantho, Saigon  
Mytho  
Travinh.

Vậy mồi lợi càng ngày về tay đồng chưởng.