

LE COURRIER DE L'OUEST
EDITION EN QUOC-NGU'

AN HÀ NHUT BÁO



MỘI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

DIRECTION — Rédaction — Administration — Boulevard Delanoue, CANTON

TỔNG LÝ: TRẦN-DẮC-NGHĨA

Chủ Bút: PHẠM-KÝ-XƯƠNG

BÁN NHỰT TRÌNH

THÔNG CÔI ĐỒNG-PHÁP

BỎN CHỮ LANGSA

BỎN CHỮ QUỐC-NGU'

TRỌN NĂM.....	5 \$ 50
SÁU THÁNG.....	3. 00
BẢN LỆ MỖI SỐ.....	0. 10

TRỌN NĂM..... 3\$00
SÁU THÁNG..... 2. 00

BỎN QUỐC-NGU' VÀ LANGSA

TRỌN NĂM.....	7\$00
SÁU THÁNG.....	4. 50

Vì nàcmuốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhứt trình xin viết thư
cho M. Trần-dắc-Nghĩa mà thương nghị.
Mua nhứt trình thì kè từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

MỸ KÝ

TRƯỞNG-NGỌC-GIU Propriétaire

Tiệm họa chén dung và khắc con dấu ở
dường Turc, số 16, ngang nhà hàng Mottet
SAIGON

Kính áo cùu, chư Quới-khách dặng
hay, tiệm tôi có khắc eo i dấu bằng
đồng, bằng mủ thùng, bằng cát—có
chân bằng đồng, cùng chạm nhán hiệu
—có làm một bia chạm bằng đá ốm
thanh, có thư họa chén, nhám—hình
nhười mà vè; vè bằng dấu sơn vò bồ
vè trước thuở màu, hay là bằng mực
tàn, hoặc bằng viết chỉ than—hoa biền,
biển, tranh sơn thủy—theo rap hát—
khắc bình chén dung và bàn đồng, bia
đá cảm thạch dẻ theo mờ bia trăm năm
cũng chẳng phai—có thư chạm cát thứ
cây danh mộc.

Như Quới-Khách nào muốn hỏi
tiến về mờ chỉ xin gửi thư cho tôi, tôi
sẽ trả lời cáo-bach (catalogue).

Tác giả: Nguyễn Cao Khoa.

Phó cao đồng bang

Trong An-hà An-quán,
tại Cần-thơ, tạo sẵn, đền này,
Lục-châu quan-tứ, ơn dày
Mão-cần mua giáp, ngày nay thành-hành,
Thành-hành dặng cửa hàng rộng mở
Mày sầm thêm, thấy thư tin ròng,
Lành in chi thấy đẹp xong,
Truyện, thơ, danh-thiệp, thiệp-hồng
thiệp-tau

hoa, sô, bộ, làm càng kỹ lưỡng,
Chắc lại bền chẳng những của người
Nói chi sách đóng thì thôi!

Lưng da, lưng bộ, dê dời ốm
Sách in súng, in tür, Kim Tú,
Tự diễn cùng Sứ ký Đại nam.

Tuấn tra Pháp lệ, dạy khám,
Cách thi hành án, thiệt làm rất hay.

Thức, viết nghiên sảng dày dỗ họng
Thiếu chi dầu giấy láng, mực người;
Chuốc trao, nào phải những lời.

Sang chơi t chuyen xin mời các ông
Tuy vật liệu, nay không dê dỗ,
Bón quán nào dám phụ ý ai,

Khó nhọc thử mày chẳng bài,
Miếng cho đẹp dạ Quí-ngài là hơn.

An-hà An-quán Bé Delanoue Cần-thơ
Đồn klob.

Lời rao

Một án văn quoc-âm nên đọc, nên
lưu truyền cho hậu thế là bốn:

TUỒNG RIM THẠCH KỲ DUYỀN
của một nhà dài già vẫn thường là
ông Thủ-khoa Nghĩa soạn.

Có trữ bút tại nhà

Monsieur-Đỗ-văn-Y
N. 80 Rue d'Espagne và
Rue N.95 Catinat Saigon
Gia mồi quay là. 0\$80

Cáo bạch

Có bán cảng
viết "PORTE
PLUMES à RÉSER-
VOLV" ngồi viết
bàn vàng thiết
cao "PLUMES EN
GR. CONTRÔLE"

14k khôig
sét không mòn
Có khâu (AGRAF)

một dán hít bút
viết, còn dấu
kiểu thì viết chí
PORTEMINE; có
phun thêm 1
hộp nhỏ đựng
năm công chi
để thay. Gậy
viết này nêu
gìn giữ xài
mười năm
không hư.

Xin dùng
tự do grang cây
viết này giống
theo cảng viết
năm cát, một
đồng-đá khích



nha in An-hà
CANTHO

**NOUVELLE
BOULANGERIE Française
Chan Hung Thai**

RUE DU TRIBUNAL
Cantho

Kính cùng quý ông, quý bà rõ:
Tôi mới lập lò làm bánh mì kế bên tiệm
đóng giày hiệu TÂN-THANG ở đường
tòa Cầu-thơ.

Bánh của tiệm tôi làm ngày 2
lần: 4 giờ sáng ra một kỳ, còn chiều tối
chừng 1 giờ ra một kỳ bánh mới nửa

Tôi làm như vậy dặng có bánh mì
nóng, đòn, thơm cho quý ông quý bà dùng
cho vừa miệng. Tôi đã lập tại Saigon 1
cô làm bánh mì đã hơn 20 năm có danh
tiến; vì tôi làm bánh kỳ lưỡng sach sẽ
lắm, nay tôi đến Cần-thơ tôi cũng cứ giữ
cách thức ấy mà làm cho vừa ý mỗi
bánh luôn luôn

Xin quý ông, quý bà mua ăn thử
thì biết chờ không phải lời chuốt ngó

Nay kính
Chan-Hung-Thai

**Nhà hàng hậu giang
tại Mỹ tho**

KÍNH

Trinh cùng đồng bang quý khách dặng
tay: Hàng Hậu-giang là hàng của nười
Aunam trong tỉnh và Langsa chung
lập tại Mỹ tho, nơi đường mè sông, gần
cầu Tân tuân đã khai trương bán dặng
mấy tháng nay. Cuộc thương mại của
Hàng, càng ngày càng tần phát, cùng
nhờ có đồng bang vị tình lui tới.

Tại Hàng có bán đủ thứ hàng hóa,
hang tây, hang bắc, hang tàu, nhiều,
lành, xuyễn, nhuộm thiệt tốt, dù giày,
đèn, xà-bông, thuốc hút, đồng hồ vàng,
bạc hiệu Lip, vân vân, còn nhiều thứ
hang hoa-khác nữa kè không xiết.

Vậy xin mời quý khách có đám tiệc
chi, hoặc khi nào có dịp chi qua chợ
Mỹ tho, xin vui bước ghé lại Hàng
thì rõ biết.

Xin quý Khách nhớ một điều là Hàng
này của nười đồng chưởng ta công
lao lập ra. Mua một món chi gửi cho
Hang đầu nhô mọn bức nào, thì cùng
là giúp cho nười quê hương nên cuộc
tranh thương cùng ngoại quốc. Đó là

giương tốt cho nười Nam ta, để cho
nhà em nương theo mà lẩn bước vào
cuộc lý tài, bao dặng tranh chát lợi
quyền cho quê vú.

Được như thế thì chẳng bao lâu đồng
hang ta sẽ cùng hưởng mối lợi trong
bốn xứ.

Nay kính,
Quán Lý Hậu-giang đương hàng
Mỹ tho.
Nguyễn-lân-Thanh.

Ngò cung lục châu

Tại nhà in Hậu-giang (Cantho) có bán
thứ Carnet để đựng giấy bạc mới bảy
như giấy 0,10 0,20, và 0,50.

Vậy quý vị nên mua 1 cái để dùng
đựng giấy bạc ấy, dà tiền mà lại khỏi
hư khỏi rách.

Giá bán thật rẻ mỗi cái 0\$20 mà thời
Nhà in Hậu-giang
Kính cáo

Một việc khá lầm

Có quan Giám-đốc Quesnel sành lòn,
muốn bán hai sở ruộng của ngài, ở tại
Tháp-mười Mỹ tho, sở thứ nhứt được
46 mẫu, ở dừa mé kinh, sở thứ nhì
được 246 mẫu, ở dừa mé kinh lợn kêu,
kinh Tông-dốc Lộc, kinh này xán mờ,
vét lại lớn lầm, bê ngan chừng 40 thước
nên tiện bê chờ lúa ruộng lầm, và như
muốn chờ lúa thẳng lên Chợ-lớn đi ngã
sông Vai-đeo cũng dễ lầm.

Hai sở ruộng ấy đều là đất thuộc tơi
lầm, chẳng còn phải tốn công khai phá
chi nữa hết; lại sảng trong đất có mương
ba cái dia, cá rất đại lợi. Có một sở đất
khác kề cận với hai sở ruộng nói trên
đây, chừng 300 mẫu, nguyên là của hiệu
Speidel đã bị nhà nước tịch thu lại và
có lè trong một ít lâu sẽ giao giá bán

Hai sở ruộng của quan Giám-đốc
Quesnel, buô lợi mỗi năm chừng 12 tới
15 ngàn giá.

Ai muốn mua hai sở đất ấy xin gửi
thư cho quan Giám-đốc Quesnel tại
Saigon, hay là gửi cho sở Nhịp-trinh An-
hà tại Cần-thơ mà thư ghi rõ, và đến
xem bản đồ thì hiểu rõ

Quảng tài Thạnh

Tiệm đóng ghe và sửa ghe
ở bên kia sông gần cột giây thép
và CANTHÓ
PHÙNG-CHIỀU — CHỖ TẮM

Kinh càng quí vị dặng tường, nay
tôi mới lập một trại đóng và sửa ghe
cô sâm ụ và bè tiện bể ứa và kéo ghe.

Tiệm tôi càng có bán các thứ cây
cưa dù thưức tất mà tốt giá lại nhẹ hơn
các nơi.

Chỗ tiệm này biết lề nghỉ của người
An-nam nên tiếp rướt quí vị vừa lòng
luôn luôn chỗ tiệm này khi trước có
jảm chủ sự tiệm cưa hiệu là Quảng-tài-
Lại, nai ai cũng biết rằng người ấy
biết chiêu hiền dài si bực nào

Xin quí ông quí thày có cần dùng mua
cây cung đóng hay là sửa ghe đều tiệm
Quảng-tài-Thạnh thì rõ.— Cái xá
quí-thày thương.

Nay kính cáo.

TIỆM
Trương-van-Hanh
Sa-dec

Có bán xe máy mới và đồ đạc phu
tùng xe máy và sửa xe. Lành thấp mướn
đèn khí đá (carbure) theo cuộc quan,
hỏn, tan, tẩy, kỳ yên, Tàu già, bệ thô,
khăn đèn bằng nhiều tay và khăn bùng
tốt thương hàng, bán mớ và bán lẻ và
xuất xe máy hiệu Michelin, giấy bám-đt
đà cờ đóng theo kiểu kim thời. Quí ông
ở xa muộn mua đồ phu tùng xe máy,
thì gửi thư cho tôi. Tôi sang lòng ký
lưỡng mà gửi contre-Remboursement
nghĩa là đóng bao nhà thơ mà lành đt
và tôi cho giá đồ phu tùng in sắng bằng
chữ quoc-ngữ (Prix courant)

Trương-van-Hanh.

Chỗ khai

Thuốc điếu hiệu globe

(TRÁI ĐẤT)

Có gói 10 điếu



Có gói 20 điếu

Hút đã ngon, đã dành lâu được
không mốc, không mục.

Tại Hàng DENIS-FRERES có trữ bán

LOI RAO

Kinh càng lục-châu dặng rõ tại nhà
lão Hậu-Giang Cầu-thơ, có bán sách chữ
quoc-âm dễ giúp cho Hƣong-chiré có
quyền thi hành như trưởng-tòa.

Sách này có 156 trƣong và có dù kiều
yết thi lời truyền rao, chúa ông DƯƠNG-
VAN-MÈN mới dọn.

Giá mỗi cuộn là..... 3\$.00
Tiền gởi..... 0 .15

Xin viết thư đến nhà in Hậu-Giang
Cầu-thơ mà mua.

Nhà máy xay gạo

TẠI CHÂU THÀNH CẦNTHƠ

Tại nhà máy này có xay và trữ gạo
rắng bán lẻ và bán tạ. Gạo xay ra có
nhiều hạng tùy theo giá.

Trong lục-châu, chư vì nào muộn mua
hoặc nhiều hoặc ít, xin viết thư mà
thương nghị.

Décortiquerie de Cantho.

AN HÀ NHỰT BÁO

MỒI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1—Việc kiểm điểm dân số có ích + | 8—Bản về hội giao tiếp thương mại |
| lợi thế nào...? | 9—Tết tục nên chưa |
| 2—Chơi với bảy ngày xuân | 10—Thơ của ông Kinh lý |
| 3—Lễ tết tại Cần Thơ | 11—Điều hảo sắc khách chưa |
| 4—Lời chúc ngày xuân | 12—Xấu lá xấu nem |
| 5—Câu chuyện phụ nhơn | 13—Đại hình cung án |
| 6—Xin trừ giời quạ | 14—Đông-Pháp thời sự |
| 7—Hồng nhan bạc mạng | 15—Oan truyền Ngọc-Hạnh |

**Việc kiểm-điểm dân số
có ích lợi thế nào...?**

Việc khai dân số là việc có ích chung
cho hết thảy dân cư trong nước, có kẻ
chẳng hiểu, tưởng vơ vưởng quang rỗng
nhà nước kiểm điểm dân số hầu có đánh
thuế định cho đàn-bà, con gái. Tưởng
như thế rất lầm. Tôi đã nói việc khai
dân số có ích chung, là vì: nếu chẳng rõ
đặng dân số trong một nước là bao nhiêu
nhà nước cũng khó mà định được
phương châm chánh-trị, sở giáo-huấn
cũng khó mà định được chương-trình
giáo-dục, nhà lý-tài công khó mà định
được kế-hoạch vận-động tài-nguyễn.
Thiết-tưởng: công-việc trong một nước
chẳng khác công-việc của một nhà;
người chủ nhà cần phải rõ số người
trong nhà là bao nhiêu, người nào làm
sao, người nào làm sao, thì mới có thể
mà lo tính công-việc nhà, lo cho mỗi
người có đủ cơm ăn, có đủ sở làm.
Người lành chủ quyền trong một nước
cũng vậy, cũng phải biết số người trong
nước; nam, pìu, lão, ấu là bao nhiêu,

người giàu kẽm nghèo là bao nhiêu, người
vô nghiệp-nghệ, kẽm đau ốm tàn-tật là
bao nhiêu, rồi mới có thể thống lính toàn
cuộc, đem số người mà sánh với số diện
tbò sắng-thực coi đủ hay thiếu, sánh với
số công-nghệ khí-dụng dư hay vừa, định
coi có thể bán ra ngoại-quốc được món
gì, phải cần mua của ngoại-quốc những
món gì, nên kẽm phương-ich nào
cho dân, nên bảo hộ nghiệp gì cho dân,
xét số người già yếu để giao-tâm phương
cấp dưỡng, xét số người vô-ughiệp dặng
tiêm nghề an-trí, xét số người tàn-tật
bịnh-boạn, năm nay sánh với năm trước
hơn kém là bao nhiêu, về cách vệ-sanh
về đường y-dược, về đường phong-tục,
đặng tiêm cách ngăn-ugura, thì
dần chương trong nước mới có thể
cường-tráng được, xét số con nít trẻ
được nhiều it để tin xem chô nào
đặng lập trường thêm, chô nào phải lập
trường gì, đặng phân-phối cho đều thì
dân-trí trong nước mới có thể mở mang
lên được. Xem đây thì rõ cái điều kiềm
diểm dân số bê-ich mật-thiết là đường
nào...! không có cái đó thì điều-ich lợi



Hãy dùng
thuốc hút hiệu **CON GÀ** thuốc chưa vẫn
và vẫn rồi
VÌ THUỐC NÀY NGON HƠN HẾT.

ĐÃ THÔM THO LẠI GIÁ RẺ HƠN CÁC THỦ KHẮC.

Thuốc CON GÀ trong tia tại xứ Đông-Dương
Nên giúp hội *Société des Tabacs de l'Indochine*,
66 Boulevard Bonnard.—Saigon
hầu giúp muôn ngàn người Annam.

hồi ra như có bóng mà không có hình, như có bóng mà không có trái; dấu cho Cảnh-phú hết lòng mưu tính mọi bê công ích cho mấy di dân, tưởng cũng là khó cho dân hưởng được cái hạnh phúc hoàn toàn vậy. Vì chẳng khác không khuân, tay thợ khó bê tạo tròn tạo vuông đó.

Ở các nước văn-minh bên Âu-Mỹ, việc khai dân số là một việc rất thông thường rất khâm-yếu, nên chỉ trong tờ tư thông của quan Toàn-quyền và tờ châubri ngày 23 Décembre 1920 của quan Thống-Đốc Nam-kỳ đã định-ninh dặn-bảo về việc khai dân số, chúng ta phải ăn cần làm cho chắc, trước là mong nhờ dặng chấn chỉnh các điều tôi trú nghỉ trên đó, sau là rõ dân số trong 3 cõi Nam, Trung, Bắc tam-kỳ ngày nay thêm tên được là bao nhiêu, trong hàng 20 năm nay, vì năm

1901 đã có kiểm-diểm một lần rồi.

Vậy chúng ta phải ăn cần mà khai dân số một cách rất cẩn-thẬt, rất thật-thà kêu phu cái hóng-ân của thày Đại-Pháp ta đang tình bùa cho chưởng tộc ta ngày sau đây vậy.

PHẠM-KÝ-XƯƠNG

Chơi với bảy ngày xuân

Chà! bóng quang ánh qua rất le, hèn chi tiếng pháo nổ van-ran; ở nay đông hết đà sang xuân; nên sắp trè áo quần đèn đỏ; nào lù bảy đoàn ba hồn-hồn, chơi bạc bài tờ-mở việc ăn lhoa.

Kè may sòng bạc chục ăn vùa, người xấu vận tiên trăm thua hết; song cũng rằng: vui ba bữa tết, lại còn mè mết bảy ngày xuân.

có hảng ngánh và
người thay mât trong
cả hoàn cầu

Descours & Cabaud
PRODUITS METALLURGIQUES
Vốn 40 triệu quan
Số 1, Quai de Belgique Saigon

Hàng này bán giá
rẻ hơn hết trong
miền cực Đông.

BÁN SỈ — BÁN LẺ

Hãy đến viến kho chúng tôi hay là viết thư hối giá: Đồ khí dụng trong tia.

Cày ruộng, cày xới đất, cùp, rựa, cuốc, vân... vân...

Xương tản (Tro vôi ruộng)

Đồ dùng cho những người làm việc làm.

Đồ dùng cắt nhâ, sắc để dùng đúc súng, đà.

Ciment Toukiu(có trữ bảo tại hảng này mà thôi), gạch và đất xây lò, dù thô bôm (pompe) ống đồng và sắc, xe rùa và đường ray hiệu Décauville(matiel Décauville Bình ô, bù lõi(bô lõns), giày kẽm, mành màn, dù, giày table, giày gai ví xe bò, sắc làm nhâ, đồ dùng trong nhà hàng cáng vàn, mành, mành, sơn dầu trong, đèn khí đá.Tủ sác tốt không cháy và cay khóa không đượchiệu "Les Gaulois" tốt hơn hết, ghe bàn hiệu Thonet, thuốc súng.

Xuân ôi! cũng vì xuân mà nhiều kè
vườn nợ nần; tết hối bời tại tết nên
lán người cầm quần áo. Còn những kè
thanh nhơn trường lão, thấy xuân về áo
não gượng chào xuân. Xuân đi xuân lại
có chí mắng; Xuân tới xuân về thêm ái
ngại. Tuổi chát chạp-chỗng danh chừa
toại; ngày qua nhấp-nhan lợi về đâu?

Bởi vậy cho nên:

Rượu khè-khà ba bữa tết những lưống
bầu; Thị ngâm-ngợi bảy ngày xuân nào
mỏi miệng; Đòn ống-đì canh cháy lửa
những phiếm, loại lồng lầu dày vỏ với
dây vân; cờ lăng-xăng ngày lạng sấp
trong bàn, thích chí giục con xe rồi con
ngựa. Tình luôn nhắc xuân-xanh nhơn
ngái cũ, cảnh riêng mùng hóng lúa cỏ
hoa nay. Nhờ nhớ quần-áo mặc đầu ai,
nập-nợt bạc-bài thảy trối kél

Người xa-xi tệ ôi quá tệ, kẻ kiêm-cầu
nhàn bời là nhàn! Cho hay phải-quay rõ
đôi dang, lồng ngibi-ngibi ngoan-ognan
nhiều nỗi. Chớ nứu bĩ emu dây: буди trước
lầm điều lầm-lỗi, hôm nay trì chí ăn-
năn; bức lão-thanh tuy sảnh không bằng
tuổi thơ-đứa p'ái toan bắt chướt; nên nay,
đã đến ngày tiết-nhật, người người

ngồi việc dặng chơi xuân.

Xuân ôi! sớm về chỉ cho chúng chúng
thầy vui mắng; tết hối gấp tới quá
k hiến bl-phu không mấy loại!

Thôi thôi cũng noi gượng người lão
đại, mượn ngày xuân mà làm bạn tương
tri. Chơi cho qua buổi qua thì, luật
đường gượng tòá sá gì dở hay:

I

Xuân đến chào xuân nứa miệng cười,
Cười là cười gượng do xuân ôi!
Công-danh phú-quí lo khôn vẹn,
Trung-hiệu oán án tình chúa rỗi.
Lão lụa ngày thâu vỏ chính khóc,
Chán chờ tuổi dêm quà đồi mươi.
Thôi thì ta cũng vui cùng đó,
Này thích chơi chi hây rốn ngồi!

II

Rõm ngồi rồi sè vặt cầm chơi,
Tâm sự bao nhiêu cũng đầy thời.
Vẫn bạn dồn xuân vui hóa té,
Vì xuân khải oán khóc ra cười.
Lão giày ván-võ tay lửa phiếm,
Trối bức cung thương tiếng ghẹo người
Nou-nước kià ai non nước có?
Nghé trong gan-tắt một đời lời.

III

Lời ta xuân chờ chờ làm ngọt,
Thinh-thoản bàn vây đê nước cờ.
Puẩn chí Nhựt, Biển phản giờ thế.
Sốt pan Pháo, Chốt loạn qua bờ.
Ngựa-xe rộn-rực lòng mòn-mõi,
Trống-Si lồng-xăng chí ugân-ngơ.
Tráo chát mồi bàn xem mồi là,
Cho bay bổ cuộc phái tri cơ.

IV

Cơ-đau thì trời kè cơ-cần,
Thi-phú, nay xuân vịnh ít cần.
Pháp-luat phân ta, ta thuộc lân.
Trắc-bình nỗi đó, đó còn au.
Cánh, tinh đê thử dừng đê oán,
Hí, lắc vịnh chơi chờ vịnh sầu.
Còn nói riêng ta mà tòi hồn,
Viết thi uyên hó, mực uyên áo.

V

Ao-ước trọn đời mãi gặp xuân,
Trần năm trăm độ rồng trăm lần.
Nhàm báu Thái-Bạch chào tri-kỷ,
Đang chén Đỗ-lô chúc iây Trần.
Ly cung cù g ly xin chờ úp,
Cùi mì đong chí xết chí mảng.
Cuộc vui đầu tết ngàn hô cùng.....
Xin chờ biển nghi vướn nợ-nắn

VI

Nợ-nần đâu vướn vướn mà sao?
Tinh tú cùng xuân tạm lối nào?
Họa có tây-biển trần; gió quen,
Cùng lì dòng-viện mặt mày giao.
Xuân dà có hẹn khi xanh tóc,
Ta dễ-dâu quên lúc bạc đầu.
Máy tóc dâu thay, tinh há phu.
Nguyễn cùng cui ngửa quyết chờ nhau

VII

Chờ nhau bồng gấp rủ nhau chờ,
Đạo cảnh kià hoa chuồm-chím cười.
Nức nở lâu nhành mai đượm tuyêt,
Rờ-ràng trước mặt gấm lêu trót.

Lieu xanh cội cỏ oanh yên lặng,
Đảo đỗ vườn xưa hướm hứa bay.
Người lại bốn mùa xây bốn cảnh,
Nay xuân ta đẹp cảnh này thôi.

TÀ-PHÚ-TÚC

Lễ Tết tại Cần Thơ

Đời càng ngày càng văn-minh tiến-hóa, thiên-hạ càng được kiến-thức mở-mang, những tục cũ xưa cũ nào mồ-hỗ tối-tệ cũng được chế cài. Bởi có nên «Cái Nauè-Khi Ân Tết» của người An-nam ta thường giờ thật là tinh-thần lường lây chẳng thể nói được, nay đã dần dần lục hớt rồi đó. Thật quá vây, vì lục cận Tết bì-nhân cũng vui miêng hởi thăm nhiều người: sao ? có sưa soạn lo ăn Tết nhứt gì không ? Trả lời: ơi Tết cũng vây, mà không Tết cũng vây cần phải lo chỉ cho met-e, lại bì-nhân có đến nhà của nột người bạn hữu thay một lời liêu như vầy:

Năm nay như năm ngoài chẳng giàu cũng chẳng nghèo đủ xài vây. MÙNG Ngày tết tự ngày thường không thích mà không chê lối thời vây, ĐĂNG

Nghé đó, xem đây thì dù chừng rằng: việc xài-phí trong ngày Tết nay đã dâm rồi một thi. Cũng nên mừng cho người minh đó.

Từ 28 chí 30 Tết, chợ chẳng được đông như mấy năm trước, buôn bán coi mồi ế-ẩm, nhất là dưa-hấu ít lầm, hổi ra có kẻ nói bởi bị mưa muộn nên dưa huối nhiều lầm: Dưa ít nên mắc giá mà không nát, thiên hạ chỉ dùng cam, hóng, nhảng, trà-là vân.vân... làm cho chẹt thủ lợi khá lầm. Tối 30 rạng mồng một, tiếng pháo nổ năm nay mười phần dăm hết năm, chẳng là bớt một bẽ hao. (80)

Cuộc chơi lễ ngày mồng một mồng 2 chẳng có điều gì vui, duy có một bọn múa lân của khách trú nó «TÙM-PHÌNH-TÙM-PHÌNH» rảo theo các nẻo đường thành-phố mà dừng cầu LÂN CƠI TRÌNH TƯỜNG, ngõ thỉnh «lì xi» của các tiệm. Có một điều đáng tức cười, là nơi chùa BÔNG-SEN làm cái gì không rõ mà trong và phèo-la đánh-dậy lồng-z-bừng, không phải cuộc trai-dâng! cũng chẳng phải đám-bát-bộ? Sao lại làm cho chiêu trống rầm tai, thật là quá dữ....?

Ngày mồng 3, theo lệ thường, nhà nước mở các cuộc chơi theo chương trình đã định. Lúc 7 giờ sớm mai, lễ tiếp rước các viên quan An-nam tại Toà Bồ, rồi khởi sự mở cuộc đua xe-máy đạp, đua người, học thùng nước, bắt-heo đi cầu-vợt, đập-trách, nhai-giày, v.v... chiêu lại đua xe-kéo và dài su, cắp bộ leo cây. Tuy là thiên hạ chẳng đông đảo như ngày lễ 14 Juillet, song các cuộc chơi cũng đặng trọn vui.

Mạnh-Đức

Bồ-đen vẩy màu-sắc tiêm-xaph
Biết bao gái đẹp trai lanh
Trông xuân, xuân đến, đã dành chơi xuân
Pháo xuân nổ tung-bừng thơm nhẹ
Hương xuân đưa thanh-thé ngọt-ngào
Chúa-xuân mê-não vườn đào,
Gió xuân mang-mát một màu cười xuân.
Trà-đỗ, ĐẶNG-VĂN-CÁI

Sách «Thường-Dụng»

Sách này dạy cách làm các thứ giấy tờ theo phép, cách lập hương hỏa, phá hương hỏa, tờ bán đất, tờ mua, mài lai thuế, bán trâu bò, nhà, cửa, v.v...

Nhiều doa: hữu ích kẽ chằng cùng.
Vậy xin chư ông mua mỗi người một cuốn, để trong nhà phòng khi hữu sự
Có trứ bản tại Nhà-in Hậu-Giang (Imprimerie de l'Ouest) Cantho, giá 2\$00 một cuộn phụ thêm 0\$24 tiền gởi.

Ai muốn mua, xin gởi thư và mandat cho
M. Trần-đắc-Nghĩa, Quản-ly nhà-in Hậu
Giang Cần Thơ, thì sách sẽ gởi lại lập tức.

Lời chúc ngày xuân

Xuân, xuân, xuân! nhơn vật phú xuân!
Xuân, xuân, xuân! Thiên địa trường xuân!

Gặp xuân chí xiết nỗi mừng
Mượn cây bút ngọc xin dựng lời vàng
Trước là chúc Thành hoàng muôn tuổi
Sau cầu cho dân chúng trãi xuân
Hoa vông đỗ nhánh vừa luồn

Xương rồng đơm nhuỵ như mường gió
[xuân]

Chậu cúc trồ láy lừng mẩy đóa
Chùm mai sè chắp chúa muôn bông
Tốt tươi lúa chính ánh đồng
Cha, con, chồng, vợ nhà nông vui tình
Kià khấp chốn thị-thành nô-nức

Xin đọc bài này**CHỦ ĐỘC-GIA**

Chẳng đợi tết lê khi các ngài cũng rõ cho Bồn-quán phải tồn phi hàng ngày trong việc soạn báo. Tồn-phí vây, nếu chẳng thâu thòi chi đặng mà cao bồi vào bì có thể nào bền vững.

Vậy kính cung các ngài ai còn thiếu tiền mua báo AN-HÀ; xin giùm gởi trả thì bồn-quán cảm chằng cùng. Các ngài ôi..! Bồn-Quán được bền vững chừng nào, thì cái ơn của các ngài càng dày chừng ấy. Xin cáo ngài chiếu cố

A. H. N. B.

Câu chuyện phụ nhòn

(Tiếp theo)

Hiện kim người ta đương đua chen tần-tào, công-nghệ thương-mại lùng lìa bến phuơng, náo kẽ mạnh người yếu, kẽ dại người khôn đương tranh nhau với cái lợi-quyền hẫu có chiếm chúc thế-lợi, thì mới dặng an thỏa bể áo lê ô. Khi chài gió dầm mưa, lúc gội sương đạp tuyết, gai chông chằng quằn cai-dáng cùug liêu, ấy là mây hànăt tàng cõa trang nam từ đó.

Còn bọn nǚ lưu chúng mình..(nói ra thiệp cùng ngương lời) bởi lật cách kiều đường thái quá; kiêng mưa tránh nắng ngại gió e sương, công việc làm thì sợ nhọc đến thân ngoc thê ngà, mà hè gặp ai bày trước mặt kiêu lợ thừa xinh thì lại tranh nhau mua sắm cho cực kỳ huy hoác, chẳng biêt tiếc tiêu. Hè chì này mua thứ này thì thiêm kia sắm món nő. Không ai chịu thua ai. Kết cục lại thì là chuyện xa-hoa hoang-phí, chớ náo có ích gì.

Ôi! nếu chì em mình may sao nhâm nỗi mản thêu trường gấm, suốt đời hưởng thọ kỳ trân thì chả nói chi; ngọt cái số này vẫn ít-oi quá. Hoặc như rái-ro xấu phuơc, mười hai bến nước, biết bến nào trong sự nêu-hư vinh nhục nó xô lán quanh mìn, nếu ruồi gặp lấy cảnh ngộ này thì chì em mới tưởng cho sao?

Ví biêt chì em mình là phản đảo thơ liêu yếu, lúc tại già thì chờ cây me-cha khi xuất giá thì ngon-nợ-vọng nơi chông ấy là lẻ cõi nhiên.

Song thiếp thiết nghĩ: bón phản nǚ lưu chì em mình là phải dờ-dẫn đàn ông mà gãy dựng nêu cơ nghiệp. Phải biêt lo-liệu làm-ăn, hay siêng-nâng cõa-kiêm giúp đỡ được mọi việc trong nhà, khiếu

cho chông toại chí lo ngoài mới là phải lè; chờ chằng nên ăn-bơ làm biếng hoang phi hir-bao, chí châm-châm trong cậy nơi chông, chằng lo gì nhà cửa.

Dầu gặp chông nhà sân cơ nghiệp, lúa ubiều lặc lâm đi nữa, mình cũng phải gia tâm lu-liệu, coi sóc dờ dẫn, tiêu-pha cho có chừng có mục, oña chông công vợ, ấy mới là ngoan.

Và lại người ta cũng thường trông nơi sít hành động của chì em mình là tay nội trợ mà có thể đoán được một già đình suy-vi hay hưng-thạnh vậy.

Lại còn một điều tối-yếu hơn nřra là chử trình lết phải giữ sao cho vẹn vđ trọn niêm. Dầu chằng may gặp phái chông nghè-o-cực bao-lam, dứng úc-phiên than-thở; hoặc nhâm chđ giầu-sang sung-sướng chong chór kiêu-hành bồng-chanh. Lúc vận-tung, khi thời hưng bao giờ cũng ứng dung tươi tinh. Ngày lúc đứng-ngồi, nő khi cười nói, tua giữ nét na. Đứng bát chước theo thói nhả ma, con cõa con kẽ kẽ lě cùng chở học theo dứa vđ nghi chে người rồi di điểm. Củng lâm kẽ xem chông nhur dứa ăn dứa ô; thậm dến điều mây tao miết quá khinh. Làm những điều cõa vú iấp miệng em, sao chằng xét xấu chàng hò ai chí lý? Củng có người giận chông lại đánh châu chưởi con, làm thói múa rlu qua mắt thợ, sao chằng tl: khôn ngoan cùng thê đòn bà, dẫu rằng: ngu-dại cùng là đòn ông:

Ôi! kẽ biêt bấy chuyện nhổ-nhăng mà bọn nǚ-lưu chì em mình nêu cáo lưu tâm đến lâm!

(Còn nữa)

Thị-Hạnh, Cairang

Xin trừ giới qnạ

Tại Côn-tàu thuộc tỉnh Mytho có một bầy giới quạ nhiều quá, mỗi bứa chừng 5 giờ chiều thì bay ra mà phá hại dừa cau, chuối, mít, nhãn và các thứ trái cây vân...vân...

Hư nhiêu hơn hết là dừa và cau; một mâu vườn dừa hư một đêm lớn nhõ chừng bốn chục. Như vậy thì mười mâu hết bốn trăm, một trăm mâu hết bốn ngàn, mà một làng sít nứa cũng một hai ngàn mâu. Trong ba lồng cắn là: Hòa-Q ời, Hòa Thịnh, Thanh-Phong, một đêm hao tổn biết bao nhiêu, cần can thì nó buồi phá đỗ rung cũng nhiều; súng một hai cây bắn thì nó đeo nhau không thể rớt. Nay Nhà-nước ra ơn cho các làng sắm súng thêm, sít ngày đây lè khi củng phát về; vậy mấy ông Hội đồng địa-hạt trong tỉnh Mytho là người thay mặt cho dân nêu xin cùng Chánh Phủ, dặng thâu một mâu vườn dừa là ba cát; vườn cau hai cát hau mua thuốc đạn lựu lại côn-tàu mà bắn nó, rừ mổi hại lớn cho Nhà vườn, xin mấy ông cố cập.

- Nguyễn-đặng-Nhật — Giaolong.

Bàn về hội giao tiếp thương mại

Hội giao tiếp thương mại quáo ở tại Hậu-Thạnh, Cùlaomay (Cantor) chuyên về đường mua bán lúa, cùng chung hiệp những trang hào gia nghiệp chủ mà thành lập trong năm 1919.

Hội lẩy hai chử giao tiếp làm danh

hiệu(hì) dù biết cái cái mục đích của hội ở trên đường thương mại mà chủ trọng về việc giao tiếp vây,

Sách Lê-ký có bàn rằng: Phù giao tiếp dà nái nhơn đạo chí bón thi kĩ càng chí đại yếu, danh do nhi thành, sự do nbi lập....

Và sự giao tiếp là nguồn cội đạo làm người, lại là đều chí yếu rất lớn lao trong giêng mối danh cõi h'ri đó mà nén, việc củng bối đó mà lập...

Bối vây lời xira còn đê rane: Mнози nên danh ác nhâi cõi công-toan lẩy lợi khâ tu cõi nghĩa. Phẩm trong đường giao tiếp, cõi h'ri thi hiếp doan, h'chẳng lẩy dấy mà làm giêng mối vây n?

Từ ngày thành lập hội thương nhung sau, đồng nái sót chung lurg mong mõi cho gặp ngày thành hiêu, may mắn thay cho ngon cõi tranh thương thô tới, cuộc kinh dinh của hội càng thêm: nào thuyền to thuyền nhỏ, chiếc gico neo chiec lại kéo buồm; nào kẽ bán kẽ buôn, người nõ-nức người thêm bám h'ri; thê nhur cánh lbuận gió, ngou l'ra bát dâu càng nhẹ nhàn thêm, càng lừng lẩy nứa. Đường ấy ai cũng cho là hội sanh-gặp thời, buôn gấp dịp là vây.

Thoán mang hết năm 19 bước qua thế kỷ 20 thì hội đã dặng 2 tuổi rồi ác phái nhậm le hơn, sởi sáng lâm. Rồi gặp dịp chảng may, cho nên gió Đông-Phong yên lặng, thuyền Gia-Các phan neo, nghiệp Đông-Ngô thê đã nghiên nghèo, mặc sức cho tưống Tào nô dương oai diệu vòi!

Lê ấy chảng giải tõ chư khán quan cùng hiểu rõ ràng: khóm lứa lòng lạnh

tanh, thì chí hùng bỗn phải tiêu diệt mà lại bị ném rồi là năm buôn bán rất khó đầu mùa giá bắt lên cao; dần dần hạ xuống mãi, mua đà mải bán lại rẻ trước thì nóng sau thì nguội, thế ấy phuơng nào mà duy trì cho dễ dàng vậy.

Cho nên đến cái năm 1920 sang qua ngày 16 Janvier 1921 là ngày cung số chí thu tinh ra lò hơn nữa phản vỡ nên phải buôn tay mà giải tang.

Oil Giao tiếp? tiếc cho đó sống chẳng dặng mấy ngày, danh dự đó chẳng cao xa, sở vong đó phải tiêu tang, giá trị quá nhẹ nhàng. Từ đây trường hiệp có đã vắng người, sở tranh thương đã hôi bốc

Bí Phu chính thương tiếc cho danh phận đó chẳng biết cởi người, xin tòa khát lụy từ, gọi chút tình tống biệt vay.

Một người có hùn

Hồng nhan bạc mạng

Ngồi suy cùng xét cặng, thiệt rất gom ghê thay, rất căc cứ thay cho tay Ông Tao-Vật, đã sanh nhơn loại phản chia nam nữ, lè thì dầu phe nào Ông cũng thương mới phái, nhưng chẳng rõ sao phe nam lại ít điều ràng buộc, còn phe nữ hả có chút hồng nhan rỗi thì Ông làm cho vóc liêu bao mòn tiêu tụy, sắc kém hương phai, làm đến nỗi hoa, xảo cỏ úa.

Bời thiểu chi tay quắc sắc khuynh thành, ngư trầm lạc nhau, tài tình đe nhứt, lè thì như mẩy tay ấy, thiểu chi nén phủ hậu sinh duyên, lâm bức tài danh hiệp nghĩa; thế mới phái cho.

Có dầu Tao-hoa vô tình, tơ Ông cáo cớ chẳng ve sảng mới chi, cho anh hùng sáu thuyền quyền, lại khiếu cởi hông

nhan nghiệp chướng.!!

Bí nhơn đã thấy lâm gươong bạc mạng, song có gươong oây khiến cho tát lòng bí nhơn ai cảm chẳng cùng, nên xiết ra đây cho khán quan quòng rõ.

Có một nhà kia cũng là tên phú hau bức tài danh, sanh dặng đôi gái. Nàng lớn đà an phận nghỉ gia, duy còn nàng út tuổi nay đã quá cắp kẽ, mà ta duyên chưa gặp mồi.

Nàng thật dung nhan rất đẹp cốt cách điện dàng, chữ tú-đức, câu tam lăng thấy đều yen giữ.

Lần lừa ngày lụn tháng qua tuổi nàng đà ba bảy.

Thấy duyên con muộn màng như thế thì cha mẹ nàng râu rí thăm vái cho có nơi nào bất luận sang hèn mieng là người chưa kẽ nồng khăn, thì cho nàng sưa tráp.

Đau lại có một già Huê-Kieu kia đến nói, tuổi chừng ba tám có dư, bên Trung-Quốc mới sang Nam, nên còn giữ phòng không chờ Khách Việt.

Gã cậy người đến thì cha mẹ nàng đã thuận lòng. Thương hại cho nàng!! Khi cha mẹ quyết tình như thế thì nàng đêm ngày thao khóc chẳng cùng, thăm tuối cho mình bạc phận.

Nhưng biết sao áo vẫn khó mặc khổ đau, nên phải ép lợp vung dạy.

Các cuộc nghinh hồn giá thú vừa xong thì thiệt nàng cũng chỉ cứ một lòng tự quyết. Cờ nêu cạn ta lấm nỗi phiền bà hết lòng cầu khẩn, cầu xin cha mẹ nàng ráy la ép uống nàng họa có khói đạo nhà rồi rầm.

Viết tới đây, bí-nhơn nghĩ đến lâm người làm cha mẹ chẳng rõ sao chẳng chịu tùy duyên con, nơi thương chặng

gà, chở ghét lại ép đè, dường ấy thì cuộc vợ chồng mới bão sao mà bén gai tơ tóc dặng!!?

Khi cha mẹ nàng thấy nàng cứ một lòng như thế, chẳng vui ngồi vợ chồng thì lại quở mắng ráy la, nhiều khi dùng roi-vợt đến diều làm tan ngọc nát ngà là khác!!

Khốn thay! một đứa đào non như thế mà gấp cái khổ cảnh này thì thật là bi thảm. Bởi có nên nàng thâm tài phản, mới dùng đoạn giày oan nghiệt mà giút kiếp hồng nhan dễ thử coi lão Hóa-Gông còn cui nửa mà phòng toan tráo chác.

Than ôi! dù đoán quá lè! Linh nghiệm gì phương dạo chợ kím ăn?

Cái bè — Võ-thành-Liên

phải đi xin? Người gì mà ônhơn tháng kỳ giữ vậy? nghĩ thử coi, họ chưa thật bay là gian trá mà nhiều người sao thấy những người như vậy lại đem lòng thương hổ thí rất nhiều; lâm khi con mới đẻ ra, liền đem ký báo cho nâu phuơng, tướng là có phép chi bay chẳng ngờ thấy oanh phuơng lẩy ra một cái bị rất lớn có cột chín sợi giấy quai liên cát bớt một sợi, cột cho dứa nhỏ ấy, rồi cài danh diệt tánh di, lại biến cha mẹ đưa nhỏ đến ngày rằm và ba mươi phải đi tới xóm xin cơm về cho trẻ ăn thì mới sống.

Than ôi! dù đoán quá lè! Linh nghiệm gì phương dạo chợ kìm ăn?

ĐOÀN-THÁI-BÃO (MTRBO)

Có bán

Tại Garage Central de l'Ouest Cànthor

Xe hơi giá 3.900\$

2 cái	biệu Mitchell	6 máy
1 "	" Chalmer	6 máy
1 "	" Davis	6 máy
1 "	" Réo	6 máy

Thơ của Ông Kinh-lý

Cantho le 29 janvier 1921

À Monsieur Trần-dắc-Nghia

Tổng lý "An-Hà-Nhứt-báo" Cànthor

ÔNG TỔNG LÝ

Trong "An Hà Nhứt báo" đã đăng hành nhiều bài nói về hội "Foot-ball" tại Cànthor và nói những bài ấy, mấy trang phụ bút gởi lòng huệ-cố của Ông Kinh-lý Ông Kiết và tôi; ngô lập hội ấy lại cho vung bền hơn xưa, vì ý tưởng của mấy người thì duy có chúng tôi là có thể lực dụng hội ấy, hôm nay đã tiên hiệu lại

Tệ tục nên chừa

Phú giữ qui thi nhơn chi sở dục, bản giữ tiện thi nhơn chi sở ô, tướng chẳng cần kẽ là bức nào, cũng đều béo rành, chẳng đợi biện giải.

Suy cho tôt lý, thì chẳng có người nào là người thoát ngoài ý ấy, duy có bọn già trả di xin, mà quần áo nhon-nha, vòng vàng chuỗi bột gọi là nau-phuơng dó mà thôi; chúng nó tới mỗi nhà đều nói: Ông bà kíp trước bắn cùng, sau sanh con cháu bấy giờ giàu có muôn bộ mà đến ngày dỗ ông bà cùng phải đi xin về cúng mới dặng, bằng không thi ông bà không nhậm lè, bắt phải đau ốm. Nghị bắt sặc cười, vì ví như ông bà ta lớp trước nghèo hèn, ngày nay là là con cháu, mà dặng phú quý vinh huê lè thì mừng lắm chứ, phò hộ thêm mới phái, sao lại giận, bắt con bắt cháu

được mà thôi.

Thì chung tôi há dè làm ngơ và
đuối không lè dè cho cục lồng các ngài
kêu gọi. Song nghĩ vì: «Dục tốc bất
đạt»; như vậy rồi; hội đầu lập lại được,
cũng phải chịu rả lần thứ hai nữa thì
chớ.

Vì vậy chúng tôi suy nghĩ bấy lâu xét
chẳng có chi phươong tiện, mà bền
vững đặng; tôi xin nói tóm một điều là
muốn thành-tạo hơn: phải sáng có tiễn
rồi dâ. Một lè ấy, chúng tôi hỏi ý noi
tho này xin ngài mở cuộc quyên-liên
trong «An-Hà Nhựt-báo» và nhậm làm
thủ-bản đặng tiện bê cho chư thức-gia
trong bốn tỉnh, đến ngài mà đóng tùy
sức riêng, thì mới rõ ý muốn cho hội
Foot-ball Càu-thơ sống lại vây.

Việc cổ động cùng việc đóng bạc
chúng tôi này trao về phần sự ngài lo
lấy; ngày sau hội Foot-ball vững bến
được bao lâu thì sao ngài đây hội phải
mang lấy bao lâu.

Còn phần riêng của chúng tôi, sẽ hết
lòng mà kêu náo hội được giúp ý như
nguyên.

Xin ngài cho ăn hành tho này vào An-
Hà-Nhựt-báo và ngài tướng lè nào xin
trả lời, cho chư khán-quan rõ thưa ý.

Nay kính
Lê-Khoa-NH-

Điều háo sắc khá chừa

Chiêm nghiệm mùi đời thật rất nỗi
gay go quá đỗi, thăm xét phản hèn mọn
này chưa át được vẹn toàn nhơ đạo
có đâu dám đèo bòng khoekhoa thỉnh
giá, khuyên giải bọn tu mi, nhưng mà
đất nhứt nhứt quá nhứt nhứt, cũng
rắng chỉ đường hứa nêu hại, cho nhau
hái nêu gươong lành mà bắt chướt, thấy
chỗ tè mà lánh xa. Chính nghĩ từ ngồi

thiên tý, bức công hầu cho đến hứ
thứ dân, dè ai tránh cho khỏi cái đầu
tửu-sắc, tài, khí. Kia như Thương-Trụ
Vương cũng vì Đắc-Kỳ, Hỷ-my mà nước
nhà phải vong xu, quân thân phản
quốc; còn như chỗ tè của đời nay đây
tại Cái-hè có một người đánh giá kia
cũng vì háo sắc mà làm đến đổi một
tay người phụ nữ giàn giãy tại gốc me
nói những điều thô tục. Lại như vụ tên
Thành ở làng Xuân-son (Cái-bè) cũng vì
kiếm-sắc khởi dam tam, mà phải bị tay
người đánh chết. Bà đánh chết rồi mà
còn cắt họng, khoét mắt, lát c...đem
thay gai trong bụng đóng tréo, lại phủ cỏ
rất lèn trên, chừng lâu sự cáo báo đến
quan trên, bắt đặng kè phạm roi tra bởi
mới dẫn kiém dặng thay tên Thành
chờ xuống (My-tho) cho quan lương y
inh xé khán nghiêm. Thảm thay
cho tên Thành, thân đã chết, mà chết
không biết mấy kiếp, ai nấy trông vào
cũng là ghê gớm. Ông mày sắc hồng
nhau, tiện thi sát-phao chi kiém, là
ptái lâm vây.

Phú-son Phạm-kim-Chi

Xấu lá xấu nem

Thường thấy có nhiều người trời tối
mè mà còn mang cap kiển đem đi ngủ
ngiữa chợ, lại có kè ban đêm đội nón
casque, nón 2 tùng di nghêu-nghêu cùng
dường. Dùng sái cách khó coi. Bó mày
người đó ôi...! kiển đen, nón casque
nón 2 tùng thì dùng lúc ban ngày
tới nắng, chờ ban đêm mát rượi mà
dùng 2 thứ đó coi sao dặng...?

Xin các người hãy sửa lại, kéo dì quốc
tông vào họ cười rằng bọn ta ăn
nack không trùng cách, có phải là xấu
lá xấu nem không...? sửa lại...sửa lại...

Mạnh-Đức

Đại hình cung án

Toà Đại-hình nhóm tại Cần-thơ ngày
31 Janvier 1921

Bông-lý: M. Bô-hữu-Trí, tá hưu án
quan: M. M. Sarruan và Mérimée...
Chưởng lý: M. Gaudin

Ngày 31 Janvier xix vụ tên Nguyễn-
văn-Thời con của Nguyễn-văn-Núi và
Võ-thị-Thới quán ở làng Tân-an (Chau-
Đốc) về tội giành ruộng đất, xách phán
chém anh ruột nó là tên Nguyễn-văn-
Huân trúng mặt, và đứt xương sống
chết lốt buổi chiều ngày 4 Juin 1920.

Theo lời khai của cha nó và của 4
người chứng thì toà xét vì nó có bịnh
kinh-phong, nên đã xuống ơn tha hông.

Vụ tên Vương-xạ (Cao-môn) 21 tuổi
quán ở Áp-lục (Rạch-gia) vì tên Danh-
Liên là em chú bác của nó, đóng nọc
lợn đất nó nên nó ức lý cãi lây, rồi duse
búa của tên Liên đương cầm ebém
cho tên Liên ba vít trên đầu chết lốt,
ngày 7 Juin 1920 lối 10 giờ trưa. Theo
lời khai của thầy cai và làng thì toà xét
tên phạm thuở nay tánh hạnh tốt, sự
giết tên Liên day thi bắt quá là vì nó sợ
bị chém nên phải duse búa mà cự lại ruồi
lở tay vạy thôi, nên kèn 18 tháng tù.

Ngày 1^{er} Février xix vụ tên Lê-văn-Tác
và Tương-văn-Đến kèn mươi Úc tựu
dàn ăn cướp kéo đến đánh tên Vang-tài-
Khí đêm 28 Mars 1920 lối 2 giờ khuya
tại làng Phong-thạnh (Baclieu) tóm thâu
tài vật giá đáng 400\$ và chém con của
tai giao là tên Vang-dai-Nhả ba vít nơi vai
một vít trên đầu, phải chờ đến nhà
thương Baclieu điều trị 1 tháng mới
mạnh. Tuy có lời quao Trạng-sur-bảo chừa
nhưng sau khi nghị án tòa xix hai tên
phạm ấy phải khõ sai chung thân.

Ngày 2 Février xix vụ tên Châu-hung
(Cao-môn) 22 tuổi cung về tội tựu đặng
12 đứa kéo tới đánh nhà tên Châu-Sóc
tại làng Ô-long (Chau-dốc) đêm 26 juillet
1917. Lúc bọn ăn cướp chia đồ thi tài già
là Châu-sóc và con nom theo đánh bắt
đặng hai tên tòa đã kêu án, 2 tên ấy
khai có Châu-Hun z, vậy tòa truy-tóm
nay đã nõa tróc được nó kêu án mươi
năm khõ sai.

Nam kỳ thời sự

Giá bạc

Thứ sáu....ngày 11 Février.....	7 f 00
Thứ bảy....ngày 12 Février.....	id
Chúa nhật....ngày 13 Février.....	6 75
Thứ hai....ngày 14 Février.....	id
Thứ ba....ngày 15 Février.....	id
Thứ tư....ngày 16 Février.....	id
Thứ năm....ngày 17 Février.....	6 50

Giá lúa

Lúa chờ đến nhà máy Chợ-lớn mỗi 100 kilos là:	
Thứ sáu ngày 11 Février 3\$30	tới 3\$40
Tứ-bát ngày 12 Février.	id
Chúa nhật ngày 13 Février	id
Thứ hai ngày 14 Février..3 30	tới 3 45
Thứ ba ngày 15 Février.	id
Thứ tư ngày 16 Février	id
Thứ năm ngày 17 Février	id

Cafe

Tại làng Xuân-Sơn, tổng Lợi-Thoản
có tên Nguyễn-văn-Thành tư dâm
với người em dâu của vợ. Một ngày
một sa mè, làm nhiều đêu tối bại, em vợ
y là tên Thiệt, nỗi giọt máu ghen, lứa
lòng phùng dậy, ngày nọ giã trá, chờ
lúc đêm thanh ra tay lão sát đánh chết
tên Thành, rồi cắt họng, khoét mắt, lát
c... dem thay gai trong bụng, nay
lâu sụ, quan trên bắt tên Thiệt cõi đang
giam tại khâm đường, chờ quan Tòa
tra vấn.

DỰ ĐO THƯỜNG QUÁ

Tại làng Phú-thuận-Bông, tổng Lợi-Thuật, ngã kinh "Bản-Dây" có một bợn côn đồ, thường hay đón người mà dắt của, vậy Hương-quản làng sở tại hả chấn; kiểm phuơng thế chi mà bắt cho đặng bạn ấy hầu cho hành khách đặng a lồng lai vân.

Oan truyện Ngoc-Hạnh

(Lụy vi tình)

par Trương-quang-Tiền

III

(Tiếp theo)

Đau cho chưởc quī muruthān:

Bến phong tràn eung phong tràn như ai

— Thời dì! mì chớ khá chuối ba tát lười, ta chàng phải như ai, đừng kím đều rǎo ngũ xiêng-ngoai, từ xưa đến nay: những người mà bạc ác tình mai thời thời tội ấy đã trong, đáo đâu phải chịu, còn cả tiếng kêu ca gì nữa.

Khéo thời thời ai là chàng ai, ai là thiếp ai, ngon lửa lòng đang dậy, ta thường, nước biển tươi cũng khôn tan, mì đừng có mong mà khuyên dù được ta, ta nói thiệt ta, với mì túc trái tiêu oan nhưng vì đau mà khiếu nói kê chơn trời người gốc biền, bèo nỗi mây chim, tốt hơu là lúc này mì cũng nên liều ngọc oát hoa tàn cho rạng.

Nghé lời Thu nói, Ngọc hổ thẹn trăm chịu, giận thời ói mặt, nhưng biết sao, ruồi gấp lúc khốn nản au cũng phải cắn rǎo ráng chịu. Rằng chàng nở nào vì giận để cho thiếp nhậm châm lời phao; vì có lẽ chàng cũng dù biết: xưa nay trong đạo vợ chồng, hoa thơm phoeg nhưy trăi gòi trào ngậm gương.

Chàng chẳng ngồi đến thiếp thời thôi chờ chàng mà đã quyết cho vào bức bờ kinh, thời cái đạo lung phuâu phải lấy chữ trình làm gốc. Nếu bày việc trên đầu trong bộc, chỉ cho khôi trống trǎng mà then mặt với tri âm; thời Thời Trưởng trước đã lỗi lầm, thì át là duyên đám ấm ra tình lợt lạt.

Nói dứt lời, một tay choán lấy cõi Thu, còn một tay thì nắm lấy cán dao, -đó i mắt chăm chỉ ngó chàng, ngó tõ dấu nǎng tình, ngó mà dường như muôn hỏi: như vậy đây chàng có chịu an lồng bay cõi mong làm dù?

Chàng đợi tõ, cũng biết lúc này mìn Thu như miếng sắt, bị súc đá nam-châm, bởi vậy cho nên đang giận lai hóa thươn, muốn giết nhưng không đánh giết. Đứng ngoài ngo suy nghĩ, ngồi suy trót buổi khôn rồi. Ngọc dò dặng tình hình, lúc này nàng mới bớt lo, tiếp hỏi: ấy vậy mà chàng nhứt định lè nào, xin nói cho thiếp biết. Hay là chàng một cảng quyết giết, hai cảng giết; ba bốn cảng giết, giết cho dặng người thương, giết cho biệt Âm-Dương hai ngà?

Thiếp ngồi cũng cùng rồi, ví dầu mà chàng chẳng tình lời thiếp, chàng niệm ngoài tình xưa, thời thiếp còn biết sao phân, au là cũng cam phân may ruồi.

Để cho chàng ở lại, vui với cảnh Trần-gian, chàng ôi Thiếp e cho lúc thiếp xa chàng; chứng ấy: Đầu chàng có ăn năn mà song lội ngang theo, bởi trǎng nhán gió đi nữa, rõ việc cũng lờ làng chàng gối.

Chưa kịp dứt lời, Thu đưa tay bụm miệng, kê mặt buo nang, huu luôn ba bốn cái và đáp: Thời mai khéo

lời thời! mình sao vội uồng. Đứng than phiền chi nhiều tiếng, mà khiến tội đau đơn lấp lóu; thật hối này tôi cũng có quá giận, nên gây đều chàng phải với mình, vậy thời con dao khôn này dành liền cho rồi, sau nữa là: vuốt dạ minh xin obr giận hờn, cái giận đó là cái giận của tôi, cái ức đó là cái ức của tôi, nhưng tôi không giận, không ức, có lý nǎo minh đi nở cố lầm, ghét người dung sao phải, cũng nên nghe lấy lời tôi, cho ngư thùy nhứt trǎng sum hiệp. Ấy mới dóng kíp chờ, ấy mới phải:

Bấy giờ gương vỡ lại lành
Khuôn linh lửa đảo đã dành có nơi
Còn duyên may lại còn người.

(Sé tiếp)

Nhà trường Nam-tử
VO-VAN

Nhà trường Võ-Văn ở Cần Thơ sẽ tựu trường ngày 15 Février 1921, nhằm ngày mồng 8 tháng giêng Annam năm Tân-Dậu.

Nhà trường này bấy giờ có đủ lớp để thi lấy bằng cấp Sơ-học (*Certificat délivré des primaires franco-Annamites*)

Học trò hoặc hổi lớn tuổi, hoặc bị thi rớt nên vào trường này, vì có người con nhà sang trọng lè nghĩa, có bằng cấp tú tài, làm đốc học, cần lo cầm cảng cho mấy thầy dạy siêng năng cần mang sự họ: hành, và khuôn phép (tiêu học lè nhí hậu học văn), nhứt là lo sự thi cử lầm.

Học trò ngoại hoặc đạo, lớn và nhỏ từ 7 tuổi sắp lên đều lãnh hết trù ra những đứa tánh nết xấu bị đuổi các trường khác mà thôi.

Trường này cũng có dạy riêng bài tây, dờn violon, dờn piano, dạy viết máy, và tiếng *Anglais*.

TIỀN HỌC

Học ngoài	Học ở buổi trưa
Lớp nhứt.....	4\$,;.....9\$
Lớp nhì.....	3;.....8
Lớp ba.....	3;.....8
Lớp tư).....	2;.....7
Lớp năm).....	

Học trong

Lớp nhứt,.....;	15\$
Lớp nhì.....	14
Lớp ba.....	13
Lớp tư).....	12
Lớp năm).....	

Tiêu học phải đóng ít nữa là một tháng trọn. Tín tiền từ 15 tháng nay tới 15 tháng sau một tháng, mấy ngày lễ chưa tới ngày 15 thì fin ngày, khi khởi sự học về sau thì kè dò tháng đầu có xin phép mấy ngày cũng vậy. Trừ ra khỉ nǎo đứa học trò bị đốc học đuổi thì sẽ tính tiền có dư trả lại cho cha mẹ nó.

Học trò nào trè tiêu học, thì trả lại cho cha mẹ tức thì, nếu mà cha mẹ không có cho đốc học hay bởi cớ gì nên trè, và phải hẹn chắc ngày nào đóng bạc.

Đồ mặc, tiêu sách vỡ giấy mực giặc đồ quần áo và thuốc thang thì về phần cha mẹ học trò chịu.

Quần áo phải sẩn cho đủ mặc cho đủ thay đổi sạch sẽ, mỗi tên học trò phải sẩn 1 cái gối, 1 cái mèo, 1 cái thau rửa mặt.

Cantho, le 2 Février 1921

Le Directeur de l'Institution VO-VAN

Cao-bach

Chàng tôi có một bộ sưu tập là "TÂN HÀ LONG" tại đường d'Adran số 115 nhằm gác đường Ober số 1 để sửa đèn Lito Landi đèn Manchons xe máy, xe, máy đánh chữ, máy bát và mài hàn, bông cùng các thứ đồng hồ, vân vân

Lại cũng có bút: Manchons, Carbure và dầu Essence. Những thứ và máy móc sắp đặt tại tiệm làm được các việc: eo ý quý ông giao cho chúng tôi. Mỗi khi quý quan có đám tiệc chi mà muốn chưng đèn trong nhà cho sáng thì háng tôi cũng làm được; miếng lá cho chúng tôi bay trước.

Thờ và mandat xin để như vậy!

Nguyễn-Văn-Chuẩn
115.—Rue d'Adran
Saigon

Tiệm khắc con dấu



Kính trình cùng quý khách dặng rõ: Tiệm tôi trước ở số nhà 85 đường Catinat và số 130 đường Pellerin, nhờ sự lục chau chư quân tử chiêm cổ thi công nghệ của tôi đã thành hành bấy lâu nay

Vậy tôi đã dọn lại số 96 cùng đường Pellerin vẫn chuyên nghề khắc con dấu đồng, cao-su, bún-dong, bún đá cầm thạch để mạ, có bán đủ các thứ con dấu & Tay gởi lại, như là Dateur, Numéroteur, Folioeur, Composteur, etc..., và

có bán đồ phụ tùng theo cuộc con dấu giá rẻ đồ tốt mà làm mau, có in Catalogue để gởi cho quý khách nếu quý khách muốn cần dùng kiều nào thì xin gởi thi cho tôi lấy Catalogue lựa kiều mà dùng tôi sẽ hết sức làm cho vừa ý các quý khách.

TRAN-DUY-BINH
Graveur—96 Rue Pellerin—Saigon

An Phong

Bijouterie-soieries de Chine
et du Tonkin
CAOLANH

Kính trình cùng lục châu Quý khách dặng rõ: Tiệm tôi mua bán hòn năm năm bán ròng hàng tàu, nhưng là ván xuyễn lanh nbiểu, cùng là hàng vứt, nhuộm đen diệu lóng thật tốt, không hề trôi, tôi chắc ý, vì tôi mua bán đã lâu, nên tôi hết sức lựa chọn kỹ nhuộm, nhuộm tôi và hớt chàm tốt, nên các nơi khác không thể bị kiệp hàng đen của tôi, và giá tôi bán lại rẻ. Còn đồ mặc trắng như là: cầm chau, hoa tư các, cùng xá lục soạn bắc thảo, lục soạn thượng hải đều có đủ thứ, còn hàng bắc như, băng the, hương-hươc đủ thứ, tôi lanh tay Hà-nội, như quý khách muốn mua và chỉ dùng xin gởi thơ đến, thì tôi sẽ gởi đồ lại liền, như vị nào muốn mua nbiểu ma báu, tôi tính giá rất nhẹ, hàng tôi gởi contre remboursement.

Cao-lanh: Nguyễn-Xuân-Trước

Cần-bach

Lời rao

Có người muốn bán 1 cái xe hơi hiện Dodge đê-dưa bộ bánh, súc mạnh 12 ngựa, 10 chỗ ngồi còn mới.

Định giá thiệt: 2.40000

Ai muốn mua xin do nơi

ĐÀO-HÒA

buôn-bán à Rạchgòi (Cantho)

CÓ BẰNG CẤP CỦA HỘI ĐẤU XẢO MỸ-NGHỆ HANOI BẢN KHEN
DIPLOME DE MÉRITE - EXPOSITION DES BEAUX ARTS DE HANOI 1900
Cordonnerie - Chapellerie - Tonkinotse
GRAVURE SUR MÉTAUX ET MARBRE

NGUYỄN CHÍ HÒA

83 Rue Catinat Saigon



Kính cung QUÝ-VỊ dặng rõ: Tiệm tôi có 30 thợ BẮC-KỲ giỏi ĐÓNG GIÀY, LÀM NÓN theo kiều ÁU-CĂU kín thời GIAY lông bắc, DA-TÂY hắt, NÓN làm bằng CÀY-MÓP thiệt nhẹ, lớp NI-XÂM, BỐ-TRẮNG VÀ BỐ-VÀNG dù kiều. Tôi cũng có thợ KHẮC CON-DẤU BỐNG VÀ CHẠM MỘ-BIA ĐA CẨM-THẠCH BÊ MÃ. Tôi đã BÁN-SỈ d'LỤC-TINH thiệt nbiểu, đã có nhiều vỉ rất tin cậy và khen ngợi NON VÀ GIÀY của tôi làm thiệt kỹ cang và giá lại rẻ hơn chỗ khác nura. Tôi cũng có BÁN GIÀY-HẠ DA LÁNG GIẾP DA-LÁNG VÀ NHUNG dù màu GUỐC BẮC-KỲ SƠN-BEN-QUAI-NHUNG QUÍ VỊ xa xin viết thơ về thương nghị tôi sẽ hồi ẩm lập tức có giá BÁN-SỈ riêng thiệt rẻ Xin chư tôn chiếu cố cho việc buôn bán của ĐÓNG-BỐNG ta được thuận lợi trong lúc cạnh tranh này tôi hết lòng cảm ơn.

NGUYỄN-CHÍ-HÒA, Kính mời

Tiệm Hòa-mỳ Cao-lanh

Bản hiệu có bán đủ thứ hàng tàu hàng tây, hàng bắc, và hàng vứt, cùng có rượu tây đồ hộp đồ cẩn và đồ-tap-hoa, bún-si và bún-lê bồn hiệu xưa nay chuyên mót nê-hê buôn bán, cho nên những hàng lơ-lụa, lia công lụa, cành, chí-ký-lương. Và rất dày công nhuộm lâm cho nên dùng lâu càng tốt chẳng hết phải màu hắc chư quý-vị, muốn mua đồ bán lại, hoặc giá dụng xin gởi thơ quyết vào bồn hiệu sẽ lập tức gởi liền khi hàng đến chất là đựng vui lòng quý-vị.

Hàng định gởi contre Remboursement đem bạc đến nhà thơ là hàng.

Chú nhơn: Huỳnh-đắc-Nghĩa kính mời

Có trú mây món hàng này tại Nam-Bắc-Ai

Tràon

1.— Các thứ rượu Tây, rượu Cam Quí cúc tưởu.

2.— Giày nón của Annam làm.

3.— Đậu hộp, hiệu Exquisites, Arachides.

4.— Các thứ thuốc của M.Nguyễn-khắc-Kiệm à Tam-Blub.

5.— Xà-bong den, hiệu con rồng và xà-bong con ngựa một sừng.

Có bán thuốc: «Vạn-linh-Tề» «Nam-hoà-tè» và «Trường-sanh linh-dược»

Có cho mướn phòng ngủ nứa, xin đóng bao chiếu cố.

Tiệm Nam-Bắc-Ai vững vàng, nhớ ơn quý-vị, đồng-bang tưởng tình

Chủ tiệm NAM-BAC-AI Lê-Mai đón tết

DỒNG HỒ HIỆU "LIP"

Dồng hồ mà người ta hay kiêm mua là đồng hồ hiệu
“LIP”

CHRONOMÈTRE



LA MARQUE FRANÇAISE
Montres de Précision
EN VENTE CHEZ LES BONS HORLOGERS
Exiger la marque LIP sur le cadran

THIẾT KHÔNG?

Mua thử một cái dùng, hay là hỏi thăm những người đã có sắm đồng hồ hiệu **LIP** thì biết.



MARQUE FRANÇAISE CADRAN LUMINEUX
En vente chez les bons horlogers
Exiger la marque LIP sur le cadran

CÓ TRÙ BÁN TẠI:



MONTE-BRACELET EXTENSIBLE POUR DAMES.
Platine, Or, Argent, Plaque or.
EN VENTE CHEZ LES BONS HORLOGERS.
Exiger la marque LIP sur le cadran.

Hàng LES GALERIES DE
L'OUEST là hàng HÀU GIANG
DƯƠNG JIANG saigon, My
tho, Cantho và trà Vinh

Cac nhà Annam

TRAITEMENT ANTIPHTISIQUE ET DES MALADIES DE POITRINE

Aiguës ou Chroniques

Toux, Rhumes Bronchites, Crachements de sang, Affections de Voies respiratoires, Asthme, Catarrhes, Irritations de la Poitrine, etc.

PAR LE

BRONCHOSÉRUM

On trouve le **BRONCHOSÉRUM** dans toutes les bonnes pharmacies de France et des Colonies.

Pour le gros s'adresser à :

Sogedref, 7, Rue Jules César.— PARIS

POUR L'INDOCHINE
Pharmacie normale — H. DE MARI, Saigon
Seul dépositaire

TRẠI THỢ MỘC HIỆU LƯỢU KHONG

Tự Nguyễn Long Thảo
Đại lý chợ Lái-thiệu

Trại thợ mộc tôi sáng tạo đá hơn 3 năm ở phía sau phố chợ, đường xe hơi Saigon Thu-dau-mot, có đóng súng đủ búa ẩn dài mặt gỗ liên từ 1m40 cho đến 2m20, bê ngan 0m80 cho đến 1m15; bàn ăn chế kiêu tú linh (long, lân, qui, phượng), bàn lầu cửa cuốn 1,8 trục cho đến 2 trục, và bàn ẩn mặt đá, bàn tròn mặt cốt rây, chưng chén tam lán từ 1m55, có thứ 5 trụ góc chén giày lá tay, bàn rượu (table d'apéritif), bàn khách (table de salon) bàn viết (bureau) bàn rửa mặt (table de toilette) bàn nguyệt, tủ áo tron, tủ

ao kiêu, tủ thờ cần bẩn kiêu tranh, kiếng vò son thủy chử ốc chử vàng, ghe ngồi mặt tròn, mặt trái đào, mặt dâu, và có đủ thứ đồ tiện: chung là chung đèn, đài hộp, khay, kỵ, vàng vật, vàng hai, vàng ba, vàng tư bát thảy đều làm bằng cát danh mộc, chế theo kiểu kim thời xưa bền, chắc chắn và bán giá rẻ.

Còn phía trước phố chợ có dạo thêm một tiệm ngánchez có bán đủ thứ rượu và đồ danh mộc thứ cấp như đèn dầu có dù.

Kính xin chư-tôn quý-khách thưa diệp nhàn du xia ghé lại tiệm tôi muôn mua đồ làm hàng hoặc là đặt mưu cài đặt đơn trong nhà tôi tôi sang lồng mua mà làm cho vừa ý quí-đang.

NGUYỄN-LONG THAO
Chủ đại kinh doanh

HÀNG HẬU GIANG

vốn dặng 1.000.000 francs

Hàng này của Langsa và Annam
hàng vốn lập tại Cần-thơ. Có trữ đủ
các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tặc
một đợt là tại Saigon có món chi
thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt
Cùng gởi hàng cho các xí-xa; ai
mua món chi xin viết thư ngay cho
Hàng, thì Hàng sẽ gởi hàng lập tức.
Xin quý vị đến xem Hàng chơi thì rõ

Có trữ bán:

Rượu rom hiệu Stella
Làm ròng bằng miếng.

Có bán lẻ, bán sỉ và cho lành về
bán lại khỏi trả tiền trước.

Hội mua bán lúa

«Nam-lợi-Mỹ» TRÀÔN

Số vốn 200.000\$00 (hai mươi nghìn)

Hội mua bán chác chán cần lường,
thật thà, vì nào ở xa muốn bán xin gởi
lúa kiều đến, hội sẽ đánh giấy thép định
giá, hoặc sai người đến thương nghị.
/Nguyễn-văn-Bản

Quản-Lý *{* Nguyễn-văn-Cẩn
Đặng-văn-Chiểu

Sách mới

Tại nhà in Hậu-Giang (Cần-thơ) có bán
sách mới in rõ như: sách "Khuynh-si
ca" của M. Lê-Trung-Thu thì rất hữu ích
cho trẻ em, vì đặc dù 10 thiên nói về
BỐN PHẬN CON TRÊ PHẢI CỦ XỨ CÙNG
NGƯỜI TRƯỞNG THƯỢNG; còn truyện
"Hòn Tơ-Nguyệt và Ngh-Phung Lầu"
của M. Trần-văn-Hương tích dật đẽ rất
hay và ngộ.

Chư vị nêu mua xem, trước là thấy
đều tệ mà chưa, sau cũng được giúp
vui giây lác.

Giá bán mỗi cuộn
sách "Khuynh-si ca".....0\$25
truyện "Hòn Tơ-Nguyệt".....0 10
truyện "Ngh-Pung Lầu".....0 20
Ai mua nhiều sẽ tặng tích giá rẻ hơn
Nhà-in Hậu-Giang kinh cáo

Xin ghé mắt

Kính tròn cho lục-châu chư-quân từ rõ
tại -nhà in Hậu-giang Cần-thơ có trữ bán
đồ phụ tùng như: giấy, đèn rữa kính,
carton dán bình 6x2x9; 9x12, 13x18,
nước rửa kính, v.v.,

Có máy viết hiệu «Smith Premier» n°10
tốt nhứt hạng, máy viết hiệu «Virotyp»
giá tính rẻ luôn, xin đồng-bang chiếu cố

Nay kinh cáo.

Trần đặc-Nghiia.

Quản-ly: Ăn-quán An-Hà Cần-thơ

TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU TÂN-PHƯỚC

Đường kinh lập Cantho

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

LÀ CHỦ TIỆM

Kính lời cho quý ông, quý thày rõ
tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tây
mua tại Hàng bán bột tốt có danh tại
Saigon.

Bánh của tôi mỗi ngày ra 2 kỳ: 1
kỳ 4 giờ sáng, và 1 kỳ 2 giờ chiều
Cách làm sạch sẽ, bánh thì đẽ
trong tú kiến, có ròng nước kiến lên
không dặng, ruồi bu không được lại
khỏi ai rờ tay đỡ, ai muốn mua ở nào
thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

Xin có lòng chiếu cố giúp bụng đong
đang trong cuộc thương mại.

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

Muôn mua mật ong

Ai có MẬT ONG mồn bán mẩy tạ xin
do nơi Bán-quán

Ăn-quán An-hà Cần-thơ

Kinh cáo:

Cáo bạch

Kính thưa cùng chư quý vị:

Tại nhà in Hậu-giang (Cần-thơ) có lanh
in đủ các kiều Catalogue có hình (Ca-
logues illustrés) như đồ phụ tùng xe
máy, các thứ đèn đồ dùng trong nhà
mà đồ ăn bản (vaisselles).

Bản hiệu mới mua nhiều clichés tốt

Vậy chư quý vị muốn cần dùng
xin gởi thư thì bản hiệu sẽ gởi bình
kiểu cho mà xem và sẽ tính giá thiệt nhẹ
hơn các nơi.

Nhà-in Hậu-giang

Kinh cáo

Nhà ngù và nhà hàng bán cơm tây

HIỆU: TÂN-PHAT-LỢI

ở đường. Bd Maspéro gần cầu tàu lục
Tỉnh (SÔC-TRĂNG)

Kính thưa quý khách nếu có việc đi
Sôc-trăng tối lờ đường xin dừng bước
ghé lại nghỉ nơi tiệm của tôi: Có phòng
ngủ tịnh vi khoán khoát, lại có quạt máy
và đèn điện; tắc một lối là đủ đồ cần
tôi có bán các thứ rượu và cơm tây: việc
nấu lại càng kỹ lưỡng vì cứ do theo
cách Vệ-Sinh.

Còn những khách có muốn cầu dùng cơm
Annam xin chờ tôi bay trước một giờ
thì tôi dùng súng lồng làm cho vừa ý.

Xin Quý-khách chiếu cố đến, tôi lấy
lành thầm cảm.

Chủ nhơn: Tư Cảnh kinh mời.

Entrepot de Vinhlong Nguyễn thành-Điêm IMPORTATION EXPORTATION

BÁN SĨ VÀ BÁN LẺ

Hàng lập hóa—Đồ hộp hiệu "Casse-
grain"—Bánh mì hiệu "Lefèvre-Utile"
Rượu chác và các thứ rượu mạnh hiệu
tốt. Đồ lanh chế theo kiểu kiêm thời: Dầu
thơm—Savon "Cadum" Aô Chemises
của nhà chế tạo riêng hiệu "La Mondiale"

XE MÁY VÀ ĐỒ PHỤ TÙNG XE HƠI — VỎ XE
HƠI HIỆU «GOODRICH»

Ở Bắc-kỳ (Tonkin) đều có lại thường
hàng hóa như sau đây: Bàn chép kiều
«Tuo ieto: Ghế Xích-du — Ghế có da
(Fauteuils) Ghế ngồi (chaises) và đồ đẽ
phòng khách vân vân.

Bương di tàu, đê nón, valises đồ vật
đóng theo cuộc di đường yên ngựa và
đỗ bắc kẽ (thay đổi bằng da thuộc)

GIÁ NHẸ HƠN CÁC NƠI—CÁCH GỞI HÀNG HÓA
MAU LỆ LÂM

Nhà chánh tại Vinhlong (Thành) Đường
Salicette. Tiệm ngách ở Bắc-kỳ: 90-92
Avenue Paul-Doumer Hai-phong, 13 Rue
đa Coton (Hàng-trống) Hanoi.

Khương Thới dit Gông

178, 180 Rue Ang-Duong, 178, 180

Tiệm tôi có làm đồ nữ trang (bijouterie)
để bán, và có bán những đồ phụ tùng xe
hơi, xe máy và xe kéo xi-ké ra sau đây

Kiêng vàng nec, chuỗi bóng, cà-rá, đồ
làm dù thử. Đầu-éch-sang-Sen (essence
Shell) dầu nhớt để vô máy xe hơi (Phui-
le pour automobile) và bò để máy xe hơ
(graisses pour automobile) đá thấp đèn
xe hơi (carbure), vỏ ruột xe hơi hiệu
tay và huê-kỳ (envelopes et chambre à
air marques Michelin et américaine) x
máy hiệu bờ rô (bicyclettes marques Deu-
geot) và tôi có bán đồi mới (écaillit) lược
chải đầu dù thử và đồ của dâm (madame
giày tay, giày annam) dầu thơm
áo thung mua bên tay lại (commandés
en France).

Như các ông và các bà muốn dùng
xin gởi thư đến tôi sẽ lập tức gởi (cou
te remboursement) đến cho.

Nay kinh

Trần-văn-Gông

Bijouterie Phao n-peuh



HEI Ö'I

DỒNG BẮNG

Trong xứ ta có lò đặc
một thứ rượu ngon làm
kèu là **Rhum Stella**
làm ròng bằng nước mía

Ta nên mua rượu này
mà uống, vậy mới là tò
ý bình vực cái mồi lợi
trong xứ ta đó.



Rượu **Rhum Stella**
này giá đã rẻ mà uống lại
nên thuốc nứa.
Mua uống rồi mới biết
SOCIÉTÉ
des
SUCRES ET RHUMS
Cantho Cochinchine

Muôn mua xin do nơi
HÃNG HẬU GIANG
DUONG HÀNG
Cantho, Saigon
My tho
Travinh.

Vậy mồi lợi càng ngày về tay đồng chưởng.