

NĂM THU NĂM. — SỐ 200

JEUDI 3 FÉVRIER 1921

TIỄN TƯỞNG

LE COURRIER DE L'OUEST
EDITION EN QUỐC NGỮ

AN HÀ NHƯ Ý T BÁO



MỘI TUẦN ĐÁNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Réaction — Rédaction — Administratif — Boulevard Delanoue, CANTHO

TÔNG LÝ: TRẦN-DẶC-NGHĨA

Chủ Bầu: PHẠM-KÝ-XƯƠNG

BẢN NHỰT TRÌNH

TRONG QUỐC ĐỘNG PHÁP

RỘN CHÙ LANGSA

SƠN QUỐC NGỮ

Trọn năm.....	5 \$ 00
Sáu tháng.....	3. 00
một lăm mươi sáu.....	0. 19

TRỌN NĂM..... 3\$00
SÁU THÁNG..... 2 00

BỘ QUỐC NGỮ VÀ LANGSA 7

Tuần.....	7\$00
Sáu tháng.....	4. 50

Vì nàcmuốn rao báo về việc muabán hay là mua nhứt trình xin viết thư
cho M. Trần-dặc-Nghĩa mà thương nghị.

Mua nhứt trình thi kè từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

MÝ KÝ

TRƯỞNG-NGỌC-GIU Propriétaire

Tiệm hoa chén dung và khắc con dấu ở
dường Turc, số 16, ngang nhà hàng Mottet
—SAIGON

Kiều cáo cùng chữ Quới-khách dặng
hay, tiệm tôi có khắc eo i dấu bằng
đồng, bầu mủ thon, bằng cay—có
enam bằng đồng, cung chạm nhán biệu
—có làm một bia chạm bằng đá oǎm
thanh, có thơ họa chén, nhám—tinh
người mà vẻ; vẻ bằng dấu sơn vò bồ
về nước thuộ: màu, hay ta bằng mure
tào, hoặc bằng việt chỉ than—nợa biển,
lên, tranh sơn thủy—theo rạp hát—
khắc bình-chơn dung và báu đồng, bằng
đá cảm thạch để theo mờ bia trăm năm
cũn: chảng phai—có thơ chạm cay thứ
cây danh mộc.

Như Quới-Khách vào muôn hối già
tiến về món xay, với thơ cho tôi, tôi
sẽ viết cáo-nay (tulô, ue).

TRƯỞNG NGỌC CÚT. Cán khái.

Phò cáo đồng bàng

Kè từ buô An-Hà Ăn-quán,
Tại Cánthor, tạo sáng đài rày,
Lục-châu quân-tử, ơn dày
Mão-cáp mua giúp, ngày nay thạnh-hành,
Thạnh-hanh dặng cưa bàng rộng mít
Mây sấm thêm, thấy thơ tin ròng,
Lanh in chí thấy đẹp xong,
Truyền, thơ, danh-thiên, thiệp-hồng
(thiệp-hồng

hoa, sô, bộ, làm cảng ký lưỡng,
Chắc lại bến chảng nhượng của người
Nói chí sách dòn: thi tho!

Lưng da, lưng bồ, dê dời ứ hứ.
Sách, in sắng, tinh tú, Kim Túy,

Tư diễn cùng Sír ký Đại nam.

Tuần tra Pháp lè, dạy kham,
Cách thi bàn án, thiệt làm rất bay.

Thước, viết nghiên sắng dày dũ họng
Thiếu chi dâu giấy láng, mịt người;

Chuốc trao, nào phải nhường lời.

Sang chơi t chuyên xin mời các ông

Tay vật liệu, nay khéo dẽ dū,
Bốn quán uào dám phụ ý ai,

Khó nhọc thử mày chảng nài,
Biết cho dẹp dạ Ông-ngài là hơn.

An-Hà Ăn-Quán B.I. Delanoue Cánthor
Đỗ kinh.

Lời rao

Một án văn quoc-ām nên đọc, nên
lưu truyền cho hau thế là bón:

TUỒNG RIM THẠCH KÝ DUYỀN
của một nhà dài già văn chương là
ông Thủ-khoa Nghĩa soạn.

Có trữ bút tại nhà

Monsieur-Dô-văn-Y
N. 80 Rue d'Espagne và
Rue N:95 Catinat Saigon
Giá mồi quyển là. 0\$80

Cáo bách

Có bút cáng
viết "PORTE
PLUMES à RÉSER-
VOLR" nòi viết
bằng vàng thiết
sao "PLUMES EN
OR CONTRÔLE"

14k không
sét không mòn
Có khau(AGRAF)
một đầu thít
viết, còn đầu
kinh thi viết chí

POR TEMINE); ó
phiu trên 1
hộp nhỏ đựng
năm công chí
để thay. Cây
viết này nếu
đeo giữ xài
vài năm
không hư.

Xin dung
tưởng rằng cây
viết này giống
theo cảng viết
nắn cát, một
đồng giá khách



nha in An-Hà
CÁNTHO

NOUVELLE
BOULANGERIE Française
Chan Hung Thai

RUE DU TRIBUNAL

Cantho

Kính cung quý ông, quý bà rõ:
Tôi mới lập lò làm bánh mì kẽ bên tiệm
đóng giấy hiệu TÂN-TIANG ở đường
tòa Cánthor.

Bánh của tiệm tôi làm một ngày 2
lần: 4 giờ sáng ra một kỳ, còn chiều tối
chừng 1 giờ ra một kỳ bánh mới nứa
• Tôi làm như vậy dặng có bánh mì
nóng, đòn, thơm cho quý ông quý bà dùng
cho vừa miệng. Tôi đã lập tại Saigon 1
cô làm bánh mì đã hơn 20 năm có danh
tiếng vì tôi làm bánh kỳ lưỡng sạch sẽ
lắm, nay tôi đến Cánthor tôi cũng cứ giữ
cách thức ấy mà làm cho vừa ý mỗi
hàng luôn luôn

Xin quý ông, quý bà mua ăn thử
thì biết chờ không phải lời chuột ngó
Nay kính
Chan-Hung-Thai

Nhà hàng hậu giang
tại Mýtho

KÍNH

Triab cùn: đồng bàng quý khách dặng
hay: Hàng Hậu-giang là hàng của người
Aunam trong tỉnh và Langsa chung
lập tại Mýtho, nơi đường mè sông, gần
cầu Tàu tuần dâ khai trương bán dặng
mấy tháng nay. Cuộc thương mại của
Hàng, càng ngày càng tấp phát, càng
nhờ có đồng bàng vị tình lui tới.

Tại Hàng có bán đủ thứ hàng hóa,
hang tay, hàng bắc, hàng tàu, nhiều,
lành, xuyễn, nhuộm thiệt tốt, dù giấy,
đèn, xà-bong, thuốc hút, đồng hồ vàng,
bạc hiệu Lip, vân vân, còn nhiều thứ
hang hoá-khác nữa kể không xiết.

Vậy xin mời quý khách có dám tiếc
chỉ, hoặc khi nào có dịp chí qua chợ
Mýtho, xin vui bước ghé lại Hàng
thì rõ biết.

Xin quý Khách nhớ một điều là Hàng
này của người đồng chưởng ta công
lao lập ra. Mua một món chí giám cho
Hàng dâu nhõ mọn bực nào, thì cũng
là giúp cho người quê hương nên cuộc
tranh thương cùng ngoại quố. Đó là

gương tốt cho người Nam ta, để cho
nhà em nương theo mà lán bước vào
cuộc lý tài, hẫu dặng tranh chút lợi
quyền cho quê vúc.

Được như thế thì chúng bao lâu đồng
hang ta sẽ chung hưởng mối lợi trong
bồn xú.

Nay kính,
Quân Lý Hậu-giang dương hàng
Mýtho.
Nguyên-tấn-Thạnh.

Ngò cùng lục châu

Tại nhà io Hậu-giang (Cantho) có bán
thứ Carnet để đựng giấy bạc mới bày
như giấy 0,10 0,20, và 0,50.

Vậy quý vị nên mua 1 cái để dùng
đựng giấy bạc ấy, dâ tiệu mà lại khỏi
hư khỏi rách.

Giá bán thật rẻ mỗi cái 0\$20 mà thô
Nhà in Hậu giang
Kinh cáo

Một việc khá lầm

Có quan Giám-đốc Quesnel sảng lòng
muốn bán hai sô ruộng của ngài, ở tại
Tháp-mười Mýtho, sô thứ nhất được
46 mẫu, ở dựa mé kinh, sô thứ nhì
được 246 mẫu, ở dựa mé kinh lớn kêu là
kinh Tông-dốc Lộc, kinh này xáng mới
vết lai lớn lâm, bê ngan chừng 40 thước
nêu tiện bê chờ lúa ruộng lâm, và như
muốn chờ lúa thăng lên Chợ-lớn đi ngã
sông Vaico tung dẽ lâm.

Hai sô ruộng ấy đều là đất thuộc tôt
lâm, chẳng còn phải tốn công khai phá
chi nữa hết; lại sảng trong đất có mươi
ba cái dia, cá rất đại lợi. Có một sô đất
khác kế cận với hai sô ruộng nói trên
đây, chừng 300 mẫu, nguyên là cửa niện
Spedel đã bị nhà nước tịch thâu lại và
cô le trong một ít lâu sô giảo giá bán

Hai sô ruộng của quan Giám-đốc
Quesnel, huê lợi mỗi năm chừng 12 tới
15 ngàn giá.

Ai muốn mua hai sô đất ấy xin
đi thơ cho quan Giám-đốc Quesnel tại
Saigon, hay là gởi cho sô Nhứt-trinh An
hà tại Cánthor mà thương nghị, và đến
xem bản đồ thì hiểu rõ

TIỆM
Truong-van-Hanh
saderc

Có bút xe máy mới và đủ đồ phụ tùng xe máy và sửa xe. Lành thấp mướt để khói (carbone) theo cuộc quan, hòn, tan, tể, kỳ yên, Tân già, hạ lợ, khán đèn hàng, diều tay và khăn bông tơ tay, hàn, hàn nứa và bẩn lè. Đồ nghề xe máy: biếu Michelin, giấy bám-đè, đồ cờ đồng theo kiểu kén thơ. Qui ống mua mua đồ phụ tùng xe máy, thi đài thơ cho tôi. Tôi sang lòng kỹ lưỡng mà gửi contre-Remboursement nếu là đồng bạc nhà thơ mà hành đồ và tôi chia giá đồ phụ tùng in súng bằng công qua-nhứ (Prix courant).

Truong-van-Hanh.

Cần khái.

Thuốc diều hiệu globe

(TRÁI ĐẤT)

Có gói 10 diều



Có gói 20 diều

Bút đã ngon, đè dành lâu được không mốc, khôngぬけ.

Tại Hàng DENIS-FRERES có trữ bán

LOI RAO

Kinh cung lục-châu dặng rõ tại nín Hậu-Giang Cần-thơ, có bán sách chữ quốc-âm để giúp cho Hƣong-chíec có quyền thi hành như trƣờng-tòa.

Sách này có 156 trƣờng và có đủ kiều yết thi lời truyen rao, của ông DƯƠNG-VAN-MÈN mới dọn.

Giá mỗi cuộn là.....	3\$.00
Tiền gởi.....	0.15

Xin viết thư đến nhà in Hậu-Giang Cần-thơ mà mua.

Hậu-thạnh

Giao tiếp thương mại hội

GU LAU MAY — TRAO

Hội mua bán lúa

Hồi này khởi từ mua bán từ ngày 1 Mars 1919 đến nay là 15 September 1919 với số mua 10000 thì lời dặng 52\$ oun tại sòng giao dịch hết thay giá Tàu 50\$; để tì h nhập vò sơ vò.

Nay hội mua bán thêm mua pháo hòn 50\$; nếu vì các nón lát mây lùn tùy thích. Định dẫu ngày 1er Décembre 1919 thì lập số hòn; như vi nào muốn hỏi đều chỉ xin gửi thư cho Monsieur là chủ Hội Giao tiếp sẽ hồi âm lập tức.

Thuong-xá-Hội

Nhà máy xay gạo

TẠI CHÂU THÀNH CẦN THƠ

Tại nhà máy này có xay và trữ gạo rang bún lè và bún tơ. Gạo xay ra có nhiều hàng tùy theo giá.

Trong lục-châu, chư vi nào muôn mua hoặc nhiều hoặc ít, xin viết thư mà thương nại.

Décortiquerie de Cantho.

AN HÀ NHỰT BÁO

MỒI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1— Cung hỉ tân niên | 6— Tình cảnh |
| 2— Chào xuân | 7— Ông Táo xin thôi |
| 3— Câu chuyện phụ nhơn | 8— Đèn điện Cần-thơ |
| 4— Sao là công tử | 9— Đông-Pháp thời sự |
| 5— Ngồi Phi-thoản | 10— Oan truyền Ngọc-Hạnh |

CUNG HỈ TÂN NIÊN

AN-HÀ NHỰT-BÁO

Kính chúc chư khán quan,
chư phu-diễn, thông tin được
tam đa ngù phước

Canh-Thân trai qua, Tân-Dậu bước tới, thàm-thoát tờ An-Hà Nhựt-Báo đã dặng năm tuổi đầu rồi; Bồn-báo mà được vững bước dài dải như thè, ày cùng nhơn liệt vị khán quan đã đam lòng chiêu cò.

Theo lệ thường: hè cuối năm thì các nhà băng, nhà buôn, phải làm sổ thâu xuất chung niên rồi đăng báo cho người ta biết hàng mình lời lô thè nào? Còn nòi Báo-quán cũng thè, lè nên trán tờ các ngôn-luận các sở-hành của mình cho khán quan coi đặc thàm dường bao?

Vì e nòi nhọc mắt khán-quan thêm choán giày nhiêu, nên Bồn-báo xin nhón tắc các diều ngôn-luận của Bồn-báo trong năm rồi đây.

Trọn năm Canh-Thân, lè khi liệt vị khán-quan còn nhớ có nhiêu cuộc đàm luận-biện: như hai kỳ quốc-trái, Bồn-báo chẳng phải là kế công, song nghỉ vì Đông-báo ta cứ vương-thô lè tự nhiên, phải bào phò vương-dạo, nên chi Bồn-báo đã hét lòng cò-dộng xin Đông-báo giúp cho Nhà-nước vay thêm. Như cuộc tuyển cử Hội-dồng Quản-hạt Hội-dồng Địa-hạt, thày thuở giờ Đông-bang ta hay sai lầm trong việc tuyển-cử, nòi làm bời cờ bồn-báo đã hiệp cùng chư Đông-nghiệp-hữu



Hãy dùng
thuốc hút hiệu **CON GÀ** thuốc chưa vẫn
và vẫn rời
VÌ THUỐC NÀY NGON HƠN HẾT.
DÙ THƠM THƠ LẠI GIÁ RẺ HƠN CÁC THÚ KHÁC.

Thuốc CON GÀ trồng tịa tại xứ Đông-Dương
Rất giúp hội Société des Tabacs de l'Indochine,
67 Boulevard Bonnard. — Saigon.
Rất giúp muôn ngàn người Annam.

ở Saigon để lời dư luận cùng lời kinh-bát về những việc bất công của các phái viên, nài xin chọn người có tài năng ra làm chức độ. Đến vụ xét giàn thuở-thân, trước đã bị ty Kiểm-báo chênh cho xuất bản, mày bài nói về vụ này, sau lại cùng vì dày, mà một tờ báo ở Saigon dì-ngrí cho bồn-báo là «Ký-hậu già-bạc», làm phải gây nên trận-bút kẽ trót mày tuẫn mới phản den trắng đặng. Việc đó vừa xong, kè gắp cuộn «Vệ-sanh chì-nam» của tiệm Nhị-nhiên-Đường xuất thè, phải chi ty Kiểm-báo chênh cầm ngán, át là cờ trắng phụ ngày nay còn chưa giứt...!... Còn cách giao-diệc cùng thời, mang quyền thức, trong cuộc quan-hôn tang-tè, nêu chàng hay t... , chờ hay đặng, bồn-báo cùng đem lòng phán-hì phán-ưu vậy. Chỉ ứ lâm khi vì công-lý mà luận đàm, gặp thời tệ mà bao-biêm, ày là: tôn chí của các nhà soạn-báo, ngồi viết sác vạch ngay, ngon mao-dinh cứ thẳng, lè hảng: trung ngòn thì nghịch nhí, còn khô được thi lợi-bịnh, nên bồn-báo cũng có lúc bị kè thàt-phu nó cò hận, song bồn-báo cũng chẳng sờn lòng, lại đặng vui dạ, vì đà làm được việc bón-phận, bồn-báo cũng tự hiểu rằng: nghệ soạn-báo phải vậy; chàng khác kè cảm thương, cứ thù-mặt lưu-tinh, hà sáu nhân sở hận, miềng là mình nám giữ tính thành một mục thi dù đó.

Bồn-báo thật chẳng dám khoe khoan trong trường ngôn luận, song bồn-báo đà thò ơn chư khán-quán thanh tinh vừa giúp, ơn ày bồn-báo biết lày chi mà tạ cho vừa..?

Vậy bồn-báo đang diễn-niên trường thò đèn ngày nào, thì bồn-báo đem hết mảnh nhiệt-tâm tẩm điêu công ích mà còng hiên cho Đông-báo, ày là cái sờ nguyên của bồn-báo đó.

Sẵn dịp bước qua Tân-niên là năm Tân-Dậu đây, bồn-báo kính chúc cho chư khán-quán, chư phu-diễn và thông-tín dặng gia-dình lợi-lạc, bửu-quyền khương ninh.

Rót hèt, kỳ tới 10 Février nhâm ngày mồng 3 Tết, àn-công không làm việc, bồn-báo cáo lỗi xin nghỉ một kỳ, qua ngày 17 Février sẽ xuất bàn lại như cũ, xin khán-quán miềng nghỉ.

A. H. N. B.

có hàng ngách và
người thay mặt trong
cả hoàn cầu

Descours & Cabaud
PRODUITS METALLURGIQUES

Hàng này bán giá
rẻ hơn hết trong
miền cực Đông.

Vốn 40 triệu quan
Số 1, Quai de Belgique Saigon

BÁN SỈ — BÁN LÈ

Hãy đến vien kho chúng tôi hay là viết thư hối giá: Bồ khí dụng trồng tia, cây-uông, cây-xói-lết, cùp, rựa, cuốc, vẫn... vẫn...

Xương-tán (Tro vài ruộng)

Bồ dùng cho nhữn người làm việc làm.

Bồ dùng cát nhả, sỏi: để dùng đúc sanz, đá.

Ciment Tonkin (có trứ báu tại hàng rây mà thôi), gạch và đất xây lò, đú thứ, bôm (pompes) đòn, và sỏi, xe rùa và đường rầy biện Dé-aville(matiel Dé-aville

Đinh ố, bù lòi (bo lois), giày-kéo, mìn min-i-li, dây able, gác gác
ví xe bò, sỏi làm nhà, đỗ dùng trong nhà hàng cảng vẫn, mành, mành, sơn
dầu trong, đè, khí dâ. Tủ sác tố không cháy và cay khóa không đươ-chiên “Les Gaulois” tốt hơn hết, ghế bàn hiệu Thonet, thuỷ-súng.

Chào xuân

Xuân sang hoa-cô đua-tươi;
Khoe màu quắc-sắc, nice mùi thiên-hương.

Năm nào năm nay hể cứ tháng chạp
thời công nghệ nói xuân, người mì-hai
cùng nò-nú: mừng xuân, ấy mà thật
thế, một năm dễ có mấy lần xuân mà
lại không nói, không mừng đê chàng

cái xuân nó thầm thoát qua đi, thời hả
chẳng là tiếc lâm!

Hôm nay mới đến ngày 27, 28 tháng
chạp năm Canh-thân mùa đông, mà lại
vội chào xuân năm Tân-dậu thời trường
có hơi sớm lâm chúa; nhưng chàng càng
gi, cũng bởi cái mới cảm tình đổi
với xuân nó vẫn lai-láng trong lòng nên
chỉ, nó phải phát lộ ra lời văn; thế thì
chẳng những chàng càng chỉ mà từ

khi cúng vi lè ấy, cái xuân càng được rõ lòng minh.

Ta nà, xuân là bời cớ nào? nên hay ta nà, cùi, cùi, tưng chi i nghe thiên hạ nói, nhưng xuân, vui xuân, rồi cứ nhá nhá, nhai theo nút con két nhà người, thời thật ta vò lối nà. Bởi người bắt cùi sú gi, tắc cũng phải chia ra nhiều lối, ấy vậy mà đến như sự mừng xuân, chào xuân, thời hả lại mừng một mực mãi tu?

Không đâu! nào có phải thế. Mỗi người, trời mỗi phú bẩm riêng từng tánh, thời mừng xuân au cũng phải khác nhau; sắp trè mừng xuân là mừng thê nào? mừng vì nỗi sang xuân thì tức là ngày tết của ta, không sao là cha mẹ không sám cho mình nở áo tốt, đời già xinh, để cùng với chúng bạn khoenkhoan, trong ba ngay nám mới; hay nứa là vì trông tuẤy:

*Phát-phó truờc cùa nêu đưa gió;
Đi-det ngoài sân pháo dậy trời.*

Ấy sắp trè mừng xuân là chẽ, mà bày giờ thứ đán trầu naga i người, ắt triệu người, thì biết là xuân còn dâm-ấm đến đâu. Trước kia tôi da nói: Sự mừng xuân thời vẫn không ai ra giống ai được; nhưng nếu người ta dâu ai mừng cách nào mặc thiken, cũng chí lì quanh-quẩn trong cái xuân thời; vì thế mà nói: ngày xuân dâm-ấm thì thật là nhâm.

Lại nói xuân dâm-ấm chẳng những vì một sự mừng của người đấy thôi, mà trong ra cái hỉ vui xuân, trán hoa nảy-nở, hồng-hoa tua-chen, tự tay ông Tạo kết thành ra một bức tranh tuyệt hảo trên trần, khiến cho nát n, trời đỡ cánh chẳng sao là chẳng dừng, quanh năm: *Thế-giới một báu vầy thuyt khi;
Giang-sơn tam bức đơgm dương xuân.*

Người mừng xuân thật là nhiều lối, nhưng ta mừng xuân xem có khí khác

hơn. Ta mừng vì nghe tiếng pháo nô đì-det, ngon nêu phor-phat ư? ta mừng vì trâm hoa nảy-nở, bông tiá đua chen ư? Không phải thế đâu! vậy chờ ta mừng xuân là bời cớ nào? hay là mừng được tăng thêm tuổi.???

Ứ! điều ấy tưởng khi mía mai cũng có trùng; nhưng nếu ta tăng thêm tuổi thời cái già nó sống-sộc theo sau, rồi đây lại phải răng long, tóc bạc, mặt nhien, gối dùng, chứng ấy vì chi khôi máy âm dương đưa rước.

Ấy đại-dé sự mừng nay là mừng vì được tăng lên tuổi nứa; chứng chẳng phải sự tăng tuổi cho mình, mà tức là tăng tuổi cho tờ nhứt trình mình, cho hiệu báo AN-HÀ minh vậy!

Chẳng nói ra, tưởng khi ai cũng đều biết rằng: báo càng cao tuổi chứng nào thì cái trình độ vẫn lại tiến lên chứng nay; ý kiến cũng nhở xuân mà càng mới mẻ ra, số chư dòn giả cũng vì xuân mà càng tăng thêm mệt, ngày xuân cảm từ báo tôi xem đến chử nào cũng hóa ra xuân, ấy nhứt thiết cái gì công-ô pha lầu hơi xuân vào đấy. Vậy thi mừng xuân tức là mừng báo nhà minh RÀY BƯỢC LÊN NĂM TUỔI: Vui thay: Tiết xuân vừa hé-hé cười duyên, Mây bụi phang-san một vẻ nhỉ. Hồi kiu -xá - òn ai khay đấy?

Tiến!

Lịch năm 1921

Tại nhà-in Hậu-Giang có bán lịch tám Tân-Dậu 1921. Lịch số lớn có đề đủ ngày tháng Lan-sa và Annam. Vậy Quý vị ai muốn mua xin gởi thư cho M. TRẦN-DÁC-NGÃA DIRECTEUR DE L'IMPRIMERIE DE L'OUEST à CANTHÓ, thi lịch sẽ gửi lại lập tức.

Gia mồi miếng.....0\$50
Phụ thêm tiền gửi.....0 10

Câu chuyện phụ nhơn

(Tiếp theo)

Lại rằng: cái cựu hoán tân mà thử hỏi chúng bạn nữ lưu đà cái thứ gì, hoán nhứng chi? Coi chí em mình chưa lời sao cho được xuôi xứng. Đầu thiếp chẳng phao bảy ra dây thêm nứa thi chát chí em cũng dư biết là một sự ăn mặc mà phải nhiêu tờ báo châm khuy. Bởi cách ăn mặc trau tria thái quá của phản động chí em bất hợp làm cho hư huy cái thủ thiếp thực nữ và sai mất cái thói nết thuyền quyền đi vậy. Thiếp tưởng luôn dịp cung nên biện chuyện này cho chí em soi xét. Hôm lê lớn năm mươi năm dân-quốc mới rồi, đại ca thiếp là M. T. Đức có đến đô thành dự xem, chứng về thuật lại thì nói có thấy à kia tác cũng đương xuân lối ăn mặc ra vào theo cách kim thời đẹp đẽ. (Cái đẹp này là đẹp của các chí đấy thôi). Trong một buổi chí sửa soạn trang điểm cho thêm xinh đi dạo. Vừa bước ra khỏi phòng thì liền nghe cái «rầm». Người gần chạy tới thấy chí mới lóm cõm chí dậy.—

Chuyện quả thật như lời, thiếp mò dám ngoa ngô — Bởi chí đi iày «dám» trật chơn nêu té. Cũng may vì ngã qua vách ván và vớ kịp cầu lợn bằng chằng át rơi ngay xuống đất, hoặc lăng tuốt theo nóc thang lầu thì chí khôi u dẫu, vập mặt. Còn i ôi vòng vàng chuỗi hột chuyền nách, đồng hồ, trái tim, bông eđ cá rá, kiều chon sao khôi hư hao mắt móp.

Đó chí em nghĩ coi, do nơi ván minh xàu-xạm nêu chí thiểu chút tai hại đến bên mình. Tệ nỗi, chí em mất mang cái tách se sua; chuong cái hình thức bê ngoài là chí vụ tieng khen chè mà ít hay chính

nghĩ. Cả sự hìn văn mà không tra điện thiêt dụng; biết trau chuốt cái hình vóc cho xuân xang, mà chẳng biết trau tria cái tinh-thần cho vẹn vẻ; ham sắm ăn sắm mặc cho đẹp mắt thiên hạ, mà không ham sưa tách sưa nết cho tròn tư cách làm người. Thích chuyện cái má đánh phan, cái lồng mày lúa nhỏ cho người đẽ mắt ngó vào, mà chẳng thích chuyện cần-lê nghĩa đạo đức cho người yêu dụng. Văn minh của người có thể bao giờ. Gâm cũng khá tiếc!!!

Ở đời ai lại vượt qua khói cương thường đạo lý mà thành người. Song le có kẻ bảo rằng: bọn nhược chất liều bỏ chúng mình đã 99 phần trong số 100 đều bỏ khiếm khuyết cả nhứng điều hệ trọng trong mối cương thường, cứ tưởng ngoài cái sắc đẹp thì không còn cần phải có bốn phận gì nữa. Thế thì lời này hẳn vây chẳng sai, tưởng cũng không phải là quá đáng.

Ôi! cái vẻ đẹp, cái vẻ đẹp là một cái ngoạn mục đó thôi; còn tam túng tứ đúc lại là một sự rất can hệ cho thân người, cho gia đình người; cho xã hội vây Chí em; ầm thíc xem; ví như người phụ nhơn kia chẳng may sanh ra kinh eojm xấu xa; nhưng nếu biết an phận thủ thường, thờ cha kính mẹ, thuận thảo với anh em, biết kiệm của cần cung khuyên chống dạy con cho phái đạo tác một điều mieng là giữ trọn nết na thì cũng không đến nổi gì, ai đi khinh rẽ.

Còn như à họ dâu mặt hoa da phan, diện mạo phuơng phi, xinh đẹp thế nào mà cương thường rỗng tuếch, đạo nghĩa không nơ thì con người ấy ai còn coi ra gì nữa.

(Còn nứa)

Thị-Hanh, Gairang

Sao là công tử?

Lời nói nồng ruối khi sai lầm, làm cho nét mặt con người phải chịu thuôn lấm dố; nên thành nhơn cùn đe chữ thận ngôn. Trong diệu từ chươn cách dã dẽ gán lại càng khó hơn, không khi nào lấy mười ngôn tay mình che qua muôn mắt người dặng.

Bởi người xưa có nói rằng: Tất THÀNH NHỰT GIÁI CỨ, NHUYÊN BẢNG SỐ KINH LƯU; siy đây thi biết sự dắt đẽ dẽ khó là đường nào?

Như cách xưng hô muôn cho tòn tròn; gấp chủ bếp nói cậu ca; thấy anh tuôn bẩm thấy xà, mà còn có lời dị-nhì rỉ rỉ phung vây thay, chỉ ư bộn phết p'tr phết phuơng, thả phê ăn khòng, mà gọi là CÔNG-TÚ.

Ô hô!! N, tra chí nai, gà nói phung bá khòng dien dão lâm ư!.

Tiếng Công-tú đâu khòng nói ra, ai cũng ní ẩn cho là hàng trăm anh, trang dài cát, nên phu hận, bức phong lưu.

Trong Nghị-lê nói: «Công-hầu cai từ xưng Công-tú» Ấy có phải con nhà công hầu khanh trướng vây chăng...?

Xét những bộn đánh quan đánh áo cao got mày râu, tấp dợt g nói điểm dàn, rêu dâu lèng cùi cõi xóm những phuơng ấy là phuơng mặt cửa mướp dâng, có ăn nhập vào tiếng Công-tú chot nào.

Vem hi kịch thấy dọn ra một cậu mào áo rờ ràng, mày mày lùm đùm, mieng như oai xách, mày tơ chồi chò, chỉ thấy con gái dàn bà cảng quơ cảng tay hốt đai.

Thóp gọi là Công-tú bót (Bót là khòng churing, có cái vó bao i gian) hay là mặt quét Bót (Công-tú mặt bót).

Cát bé ngoài trau tria rằng rực trong

đa gian giảo nịnh tà, thật là ruột đẽ mà da cợp.

Chợ cùng có phong lưu công tử, đang tranh công tử vậy.

Cho nên ta hiểu rằng: Tiếng công-tú là tiếng đẽ gọi chung cho con giông cháu giông, mà giông nêu ta gọi là nêu mà giông xấu chung chè ngay giông xấu chớ.

Cho hay: «Ô huân-du mùi thái mùi thơm; Sêng kinh-hi-dị dòng trong dòng dục.

Lương-vá -Thông

Phi thoản

Ngày 14 Janvier 1921 quan Toàn-quyền Le Gallen và quan Thông sứ xứ Lào ngồi Phi thoản từ Hà-nội về Thakbek.

Hai vị thương quan lên phi thoản sớm mơi ngày 14 Janvier đến Vịnh dùng buổi cơm trưa qua 12h15 từ là Vịnh vò tới Thakbek, một cái 12h30 và một cái 1h30

Qua ngày 15 Janvier quan Toàn-quyền từ già xứ Thakbek hồi 8h25, lên phi thoản di xuống «Khong» bay theo sông Mekong. Bay, tới Kengkabao 8h55, Savannakhét 9h10, Thaphan 10h10, Paksé 11h10 Bassac 11h30 Fiafay 11h35 đáp xuống tại «Khong» 2h30, ở hghĩ tại Khong một đêm qua ngày 16 Janvier ngài lên phi thoản hồi 8h di xuống Phnompenh và Saigon. Còn quan thông sứ xứ Lào ở lại Toakbek qua ngày 16 Janvier ngài lên phi-thoản di Xieng-khouang.

Qua ngày 18 Janvier có 2 vị phi công ngồi chiếc phi thoản «L. Baguet» ở «Khong» bay lên Thakbek, có ghé lại Paksé hồi 9h, qua 2h30 từ già Paksé bay thẳng tới Thakbek 5h4 sự hành trình được bình an

Dân sự xứ Lào lấy làm hân hạnh mà thấy dễ dàng phi thoản lần này là lần thứ nhứ ; và khen u ái trai ý của Mẫu quắc khôn cùng

L.

Tình cảnh

Chiều lên núi ngồi bên cội tho
Ngồi ngóng trông rồi ngó minh-mông,
Trái xem khắp hết nội đồng,
Dưới chân cảnh vật như uổng đổi thay
Sông rộng dài quanh eo uổng khúc,
Sóng ầm-ỳ khảy khúc cao sơn
Nay hồ nọ nước chua-vỡ
Sao hôm in ánh, nước lồng xanh-xanh.
Cây sô nhành đầu non rậm-rợp,
Ac vàng như rango chớp một lăng,
Thung-dung xe già chí Hằng,
Đạo lên sáng-suối giăng-giăng chờ trời.
Nơi dành núi lăng tai mà ngầm,
Tiếng chuông vàng hây đóng bon bon
Bộ hành vira ngóng vira trông
Tiếng chiều với tiếng chuông vàng êm tai
Tinh lộn cảnh lồng nầy ngao-ngâng.
Chẳng mừng vui cảng chẳng thừa-ưa;
Trông ra đất rộng hồn phor,
Trên tron sông mẩy củng chừa quan-đom
Non mây hàng khắp trông mỗi mảnh,
Kết từ Nam chí Bắc, Tây, Đông
Trông ra trái khắp minh-mông.
Rằng: đâu là phuoc mà hòng ước-mơ
Lẽ phai ngờ ngoài nơi thế-giới,
Nó thái-dương soi lại trời kia.
Nếu toàn dấp lấp nặng-nề,
Những điều mơ-ước át kẽ con người.
Ấy là nơi suối vàng cực-lạc
Phai trước ao cảng vát thương yêu.
Vật chí linh thánh tra nhiều,
Không tên không rõ mieng siêu cõi trần
Sao ch่าง lán nương xe bóng ac,

Ước nguyễn là thoát đến thiên cung.
Có sô ôi đạo trân trọng.
Có i q.yến thích tôi cùng Trần-giang
Kia lá rụng làng-khan đồng cỏ,
Gió chiều dem đi bồ nơi nào?
Thần tôi với lá khác nào!
Gió chiều mì hời dem tau với cùng.

P. T. Thủ
Galleries de l'Ouest.

Quan Toàn-quyền Long trở về Đông-Pháp

Ngày 22 Janvier có tin của quan Toàn-quyền Long ở Paris gửi qua cho quan quyền Toàn-quyền Lê Gallen bay rồng: đến cuối tháng Février 1921 ngài sẽ xuống tàu Amazon trờ lại Đông-Pháp.

Kiểm điểm dân số

Vì lời nghị quan Toàn-quyền ngày 20 Decembre 1920 cho nhơn dân hay rắn ; nội dem 15 Février 1921 lời 12 giờ khuya nhà nước sẽ phai người kiểm điểm dân số.

Năm 1901 có kiểm mít lán rđ, đến nay đúng 20 năm nên xét biên lại cho biết số dân được bao nhiêu xin ai nấy chờ nghỉ ngòi dien chi khác.

Muôn mua mật ong

Ai có MẬT ONG mìn bán mẩy tạ xin
do nơi Bón-quán

An-quán An-hà Cành-chó

Klnb cáo:

Sách «Thường-Dụng»

Sách này dạy cách làm các thứ giấy tờ theo phép, cách lập hương hỏa, phả hương hỏa, tờ bán đất, tờ mua, mài lai thực, bán trâu bò, nhà, cửa, v...v....

Nhiều doanh hưu ích kẽ chằng cùng. Vậy xin chir ông mua mỗi năm-tim-một, cuối, để trong nhà phòng khi hữu sự, Có trữ bán tại Nhà-in Hậu-Giang (Imprimerie de l'Ouest) Cantho, giá 2\$00 một cuốn phụ thêm 0\$24 tiền gửi.

Ai muốn mua, xin gửi thư và mandat cho M. Trần-dac-Nghia, Quản-ly nhà-in Hậu Giang Cantho, thì sách sẽ gửi lại lập tức.

Lễ lạc thành miếu Tiên-sư

Ngày 23, 24 và 25 Janvier năm nay, có lich mà ta Cántho có trán thuyết lễ lạc thành miếu Tiên-sư mới soán tạo hoàn hảo. Trong 3 ngày đó tại miếu chưng đợi chờ xi-hồng-hoa rực-rỡ, có rước nhạc lè, bóng tầu rỗi, hát Triều-châu-dễn giúp vui. Thiên hạ đến xem rất đông đảo.

Trong cơ-cố thính viên quan chức sáu Langsa và Annam cùng Tống-làng và tháo bằng quyền hữu dến dự tiệc.

Nghe nói cuộc này nhờ sức ông Phó-quản Nguyễn-văn-Trọng đứng làm đầu thuyết lập miếu thờ lịnh Tiên-sư trong cơ Mâ-tà, vì thuở giờ tạm thờ ngài nai nhà cát trước khám đường mà thôi.

Ây là lòng thành kính lên khen nhứt là ông Phó-quản Nguyễn-văn-Trọng và các chức việc trong cơ Mâ-tà Cántho. Vậy Bón-Báo cũng cần-chúc cho chức việc lớn nhỏ trong cơ đang thương hòa hả hục làm việc bốn phận được xuồn tròn và mau đặng già thăng chức trước,

An-Hà

Kính cùng chư độc giả

Năm mới hẫu đến; vậy kỳ báo này Bón-quán xia kính gửi cho khán quan mỗi vị một miếng lịch năm Tân-Dậu (1921), để tỏ lòng thành của Bón-quán cũng như khán quan đã tận tình giúp Bón-quán từ ấy những nay.

An-Hà

Ông Táo xin thôi

Mấy năm trước, lệ thường có trê thi 25 tháng chạp đà thấy Ông Táo về đến Tiên-Đinh đem chuyện dữ lanh dưới Dương-Trần tàu lại cho Ngọc-Hoàng rõ. Năm nay sao lại trê quá cho đến ngày 28 mới thấy Ông-Táo ló-mó về qui trê Linh-Tiêu diện sắc mặt buồu xo. Ngọc-Hoàng giận vỗ án phán hỏi: Táo-quân, vì cớ nào mấy năm nay mi về chầu ta thường thường trê hoài vậy..? hay là mi mê sa rượu-thịt dưới Dương-trần mà mi khi mang ta chẳng..? Ông-Táo tàu rằng: muôn tầu lệnh Ngọc-Đế, nào tôi dám khi mang của Ngọc-Đế đâu, đã mấy năm rồi tôi bị lệnh Ngọc-Đế la quở tôi sao trê nái, tuy là oan-ức, song tôi cùn: cam tâm chịu, năm nay phải tầu rõ dấu đuôi, rồi tôi xin Ngọc-Đế cho tôi từ chức xuống Dương-trần lập tiệm mua bán... Ngọc-Hoàng hỏi: vì cớ nào mà mi đòi thôi nói cho ta nghe thử..? Ông-Táo nói: muôn tầu Ngọc-Đế, dưới Dương-Trần lúc nay là đời Văn-minh hẫu khai, thiên hạ lo đua việc nở mang, phần nhiều hết tin tưởng sự di-doan, ít hay cung kiến, lại hẽ khi con nít dau

đom, họ không thèm ký bán chô tôi nữa có động dùng họ cứ ôm vò nhà-thương cho quan Thầy điêu-tri, nhiêu nhà mảng nǎm, ngày rầm, ngày vía, thanh-minh, trùng-cứu gì họ cũng không đem xia tới, đâu cho đến ngày 23 tháng chạp là ngày họ nấu chè-xôi đưa tôi về chầu Ngọc-Đế, mà họ cũng không kê ra gì làm tôi đợi hết súe không dặng phải nhìn đổi mà về đây. Bởi tôi thấy lúc nay ở Dương-Trần thế khó kiêm ăn nứa, xin Ngọc-Đế cho tôi xin thôi về, buôn bán.....

Ngọc-Hoàng giận phán rằng: mi là lợn cứ thường món ăn hoài, ta sai mi xuông Đinh g-Trần bảo hộ thế-gian chép biến lanh dứ, chờ ta có sai mi xuống đó dặng kiếm ăn sao..? Nếu mi còn tái phạm mà hẽ trê phận sự nứa, ta chẳng thử da. Nói rồi truyền bài chầu.

Ông-Táo lui ra mặt buôn nghieng.

Mạch-Đức
(chiêm-bao thuật-lại)

Đèn điện Cántho

Châu-thành Cántho từ ngày có đèn điện thi trước mồi cảng phô đều có một ngọn tháp xuông 5,7 tắt, ánh chói sáng ra khói lò, người đi và xe ngựa thay nhau mà trả hắt biển, lại ghe tàu đi dưới sông ban đêm mắt trông lèn bờ, ánh điện hắt ra găng, sáng tự ban ngày xem ra một cảnh châu-thành rất xinh đẹp. Chẳng rõ vì cớ nào, lúc nay số đèn điện lại hắt giây đèn neon đèn trước mồi tiệm sát lèn mái nhà, làm cho ánh voi ra không khỏi nứa lộ, chèo thuyền dưới sông hết thấy tò rạng như khi trước, lại như lúc 26, 27, 28, 29 janvier đèn điện lu-lờ có chô iỏi đèn chẳng thấy đặng chi ráo..! Thật là ban

đêm trông vào một cảnh châu-thành đèn dưới lò-mờ, chô có chô không, như thế có khác nào một cảnh điêu-tàng, cửa nhà xơ-xát...!

Lúc nay xem nhiều tiệm khách-trú ban đêm vì đèn điện lu-lờ, phải dùng đèn dầu-lửa hoặc là đèn-sáng (essence) mà dốt. Như vậy: thà là dùng tốn hao mà đèn giây điện vô nhà, chớ dà tốn-hao mà dùng không dặng dặng túc...?...

Vậy ướt trêng kè có quyền-thể, xin chẩn-chinh vụ này lại, kèo dân sự cả châu-thành ai si cùng thang phiền rằng: đèn điện Cầnthơ độ rày sao lu quá và đèn trước cửa tiệm lại đem sát lên cao, làm cho ánh sáng hết chói tới ngoài lộ nứa dặng...?

A. H.

Rượu cam

M. Lê-mai, Quản-ly tiệm Nam-bắc-ái tại Trào mới chế ra được một thứ Rượu cam» có gửi dên ít ve uống thử.

Mùi thơm hơi ngọt, uống ngọt lại được tiêu đậm và bồ huyết. Mỗi ve chỉ bán 0\$30, tương khi quý vị cùng nên mua uống thử, là không phải mất tiền, lại nên thuốc lâm.

T. Q. Tiễn

Ngoại quốc tân văn

SỐ SINH TẠI NƯỚC PHÁP

Trong năm 1920 tại Paris cả thảy 53.869 đám cưới, năm 1919 thì 31.930 đám. Dân số Paris tăng lên 30 vạn n'gười. Số sinh sơ số từ 12.731 người.

Hí tin

Tiếp dặng hổng thiệp của ông và bà Nguyễn-chi-Hiếu, nghiệp chủ tại làng Tân-an (Cà-nhơ) gửi cho hay rằng: ngày 27—28 Janvier 1921 người có định chữ duyên hỉ cho con trai thứ của người là M. Nguyễn-ngọc-Thi đang chúc giáo viên dạy tại Trao-còn cùng cò Võ-thị-Hiệp dite Năm cung đồng một ngiệp đang dạy tại Bình-thủy (Cà-nhơ)

Vì nghĩa cố giao, nên tôi kính dỏi lời mừng cho ông, bà già mòn bứu hạnh sau chúc cho hai vợ chồng mới trăm năm hảo hiệp, như cò sác cám.

Té hưu: Lam-Nguyễn-Sĩ
giáo lập Cai-rang kinh chúc

Nam kỳ thời sự

Giá bạc

Thứ sáu....ngày 28 Janvier.... 7 150
Thứ bảy....ngày 29 Janvier.... id
Chùa nhứt....ngày 30 Janvier.... id
Thứ hai....ngày 31 Janvier.... id
Thứ ba....ngày 1 Février.... 7 25
Thứ tư....ngày 2 Février.... 6 75
Thứ năm....ngày 3 Février.... id

Giá lúa

Lúa chờ đến nhà mày Chợ-lớn mỗi 100 kilos là:
Tuần sáu ngày 28 Janvier 3\$25 tới 3\$40
Tuần bảy ngày 29 Janvier. id
Chùa nhứt ngày 30 Jan... 3 30 tới 3 45
Thứ hai ngày 31 Janvier.. id
Thứ ba ngày 1 Février. 3 30 tới 3 40
Thứ tư ngày 2 Février. id
Thứ năm ngày 3 Février 3 50 tới 3 40

Cantho THẮC CÓ

Ngày 24 Janvier tại Chau-Thanh Cát-hu, Bì-gán-tiện Cát-dô người ta gặp một người dồn-ông thắc-có mà chết. Sở Tuân-thành bay dặng bèn báo

tin cho Quan Biệu-Lý ngài phủ cho quan Lương-Y khán n: hiệm. Lúc xem tử-thi quan Lương-Y Vielle nhìn biết là một tên bình-lâm Nhà-thương mới xin về cách 2 bữa trước.

Tên này là Trần-văn-Huy 40 tuổi quán ở Tân-Phong (Cà-nhơ) vì đau bệnh thường uống thuốc hoài mà không mạnh, nên va buon ý mới tự tử như thế....CHON.

MỘT SÔNG ME BỊ BẮT

Cách mấy tuần nay (An-Ha số 196) Bón-Báo có dem tin rằng: tại Cai-rang có nhiều nhà chứa cờ-bạc lớn, thế khi tin này thấu đáo tai kẽ có quyền thế, nên chỉ ngày 25 Janvier rồi đây, lúc 12 giờ trưa ông Cò Noblet hiệp cùng quan Phó-Bố Vilmont và Quan Poc-Pub Đỗ-quang-Trí chủ-quận với lí htruoc-thanh ngồi 2 cái xe hơi trực tiê Cai-rang bắt dặng một sông me, 3 tên cờ... 5 n. rời Annam, còn bao nhiêu là... khôi bắt, bỏ lại náo nỗi, rã-y gãy bờ-bang

Ông Cò điều 8 người bắt được đã vđ Cà-nhơ rồi làm tấp-bo giải qua Tòa... GIAM HẾT.

Nghe lại vụ này quan trên dâ cách chúc^c người, hương chúc làng Thượng-Thạnh (sở-tại) vì chẳng lo phản sự để cho cờ-bạc el-ơi trong làng minh, còn Bối-Ý là người trong cờ mà ta quan sai ở Cai-rang dặng hay việc tuân-thanh cũng bị lèn cang-Lai-ông-le nói Đội-Ý-túc mìn vì có nhiều người cang-dự trong vụ này, song đê i minh và chịu nền trc lý và dâ khai với ông Cò nhiều chuyện lâm.....

Vậy đê coi Tòa phân đoán lè nă. Bón-Báo sẽ già công thám dò cho rõ nguyên-dô vụ cờ-bạc này, rồi Bón-Báo

sẽ dâng tiếp cho khán quan xem.

cholon

DÉ 36 CON

Ngày 21 Janvier nay lối 6 giờ chiều lín có bắt được trong cảng phô số 14 tại đường hẻm «Avenue Jaccaréo» (Cholon) một tên khách, bốn người dồn bả Annam, và ba á-xám đang tụt hội trong một căn phòng sáp đặc về việc dê; 29 miếng sô dê biện tên mây người đánh và một cái hộp đựng 104\$. Bắt ca người và cả đồ tanh giải đến tòa.

Saigon

ĂN TRỘM HAY LÀ THẦY

Đêm 22 Janvier 1921 trong phòng Recette auxiliare B tại bistro quán L'Opinion đường Peltier, chả grô vì sao không thấy dace k cát-vách, cũng cay cửa chí ma ai vào đó vé sạch cả cò và 700\$ sing ra mót bay. Đến nơi thì thấy một cái cửa sổ mở rộ, vụ này nghi cho M. Lê-văn-Mặc kêu Xirac là người giúp việc tại đó, nên bù bát, chờ đường tra vấn.

Mytho

AN GƯỚP

Hôm tối 30 tháng 11 An-nam lối 12 giờ khuya có một lóng ăn-cướp 10 đứa có súng đi gieo cỏ kinh Giao-hòa (Mytho) ghé tại làng Lai-Thai-Chanh mua bao dưa k o-cát-lai. Chúng nó dông cua, pia-u-sa, cát-bát-bạc, lội bón cát-phát-đo, rồi bứt qua sông Cát-Tiền di-mát; chủ tiệm khai theo số mua bón thi mất hết 3936\$.

Nguyễn-dâng-Nhật (lai cáo)

Vạn linh tè

Châu binh-le 23 Janvier 1921

Kinh thám ông dặng khương niah.

Từ ngày tôi uống thuốc Vạn-linh-Tè của ông đến nay thấy thiệt hiệu nghiệm

Vậy xin ông gửi cho tôi mua thêm 8 gói nữa số bạc là 4\$ và 1 gói thuốc chì-khai 0 \$30, rất cảm ơn ông.

Nay kính
M. Thăng, Hương-cá
de Châu-Bình. (Bentre)

Bông sua anh bày đi đâu đó?

TẾT ANNAM NẤY, ĐI-ĐƠN
TÍNH ĐI-ĐÂU ???

Trước khi du du lịch mây nơi thành thị ta nên đặt đóng một ĐÔI GIÀY và mua một cái NÓN thiệt tốt theo kiểu kim thời) Muốn được vui ý ta cứ lại tiệm hoặc viết tay lại tiệm của M. NGUYỄN-CHI-HÒA-ở SAIGON, DƯỜNG CAT-NAT, số 83, là một tiệm ĐÓNG GIÀY VÀ LÀM NÓN CÓ DANH TIẾNG NHẤT HÀNG trong lục tỉnh và lại có mua thiệt nh ầu các MÀU DA ở BÈN TÀY lại M. NGUYỄN-CHI-HÒA mới được BẰNG-CẤP (DIPLOME DE MERITE) của HỘI ĐÂU-XÃO MY-NGHỆ HANOI BAN KHEN, tiệm này cũng có BÁN SỈ giá thiệt rẻ mây mòn này: GIÀY-HÀ DA-LANG, GIÉP DA-LANG VÀ NBUNG dù mâu, GLỐC BẮC QUAI-NHUNG, NÓN DA bên Tây mới lại, vân vân.

Nhớ nghệ: ĐI-ĐƠN có mua mica chi kê trên nay đê dùng TẾT sao cung phái nái được hiệu NGUYỄN-CHI-HÒA mà mua đừng có mua bắt tay mây chỗ khác mà không được tốt. A, ĐI-ĐƠN có anh em cũng nên dặn họ như vậy kéo lâm. Thời anh đi nghệ đê tòi lại đó đặt GIÀY và mua NÓN trước, kéo đê tré quá tọ lâm không kịp.

C.

Oan truyền Ngọc-Hạnh

*Luy vi tinh
par Truong-quang-Tien*

III

Tiếp theo

Dầu cho chước quí mưu thâm;

Đến phong trần eung phong trần như ai

Khốn thay! Ngọc-Hạnh trông thấy con dao, thì tức lòng hối hận, răn óc cả mình, dường như sét đánh lừng trời thoát bát bưng tai quán mắt. Biết đâu bay bóc, khôn thấu dũng dưa do, một chinh e tan ngọc nát ngà, bởi vậy cho nên: tuy làm cơn rồi rám mặc lòng, nàng cũng gượng hỏi cho ra duyên cớ. Răng: Ủa này chủ! chẳng hay tôi cùng chủ có tiền cứu hậu oán chí chí, hay là trót nghe lời ai xùn-dục mà chủ làm ra đều nói nầy, lại nói rằng: nước dà đến choru, bay từ xứ với con dao oan cghiệt. Nước đến choru, tôi khôn trung hạ cứ còn con dao oan nghiệt nầy, vì đâu có xin phân?.....

Chưa kịp dứt lời, Tự bèn đáp trả: Ối thôi đi! Lứa dà cháy mày, đành bỏ tay chịu chết, mi còn kim lời cát vẩn, vây trước khi mi muốn biết ta rằng mi có thù oán chí chàng, mà dám đưa dao biếu mi tự xử, thì ta lại xin hỏi: vậy chớ mi là ai đây? bà chẳng phải là Ngọc-Hạnh?

Nghé nói trung tên mình, nàng càng thêm kinh hái, vì thăm nghĩ: cái tên Ngọc-Hạnh nầy chưa một ai từng biết thậm chí những người khích vách cũng không tướng, ấy vậy mà thằng xe kéo nầy nó lại nói nhầm ngay, thời tướng có phải ai đâu la. Àu là ta còn phải gấp thẳng Thú một lần nữa; mà là lần ta làm hại đây chẳng? Ngọc nghĩ đến đó tự biết lấy thân, bèn giả lá đáp rằng:

(Sẽ tiếp)

Phả! tôi đây là Ngọc-Hạnh.

— Ấy vậy, nếu mi biết mi là Ngọc-Hạnh thời lý nào mi chẳng biết Hai-Thu! Ta là Hai-Thu, mà Hai-Thu vẫn là ta đây vậy. Nỗi ác huật của ta nó chất chứa trong lòng, cái oan-gia nô vẫn ràng buộc ta cùng mi, khi gò chín khúc, khi chôn dời mày, với nhau dà nặng chử tinh, song cuộc ái áo không phi nguyên, cái việc ngày trước lè mi cũng còn nhớ, nếu ta mà chẳng thừa dũng thể thoát thân, thì cái khôi tai trong dồn dập. Ngày nay còn sấp mì đây, ấy là phước ta đã đến, mà số mì cũng dà cùng tôi, vây thời giết rắn phải giết cho hết nọc, đồn cây au dồn gốc chờ u ơn tay, ta tung sang cho ai nà cõi sống ngày nào ấy là cái khổ bài cho ta ngày nầy. Nói dứt lời thời đưa nòn dao lên quyết ra tay bả sát.

Nó với vàng đúc lấy và rằng: chàng ôi! Tiếp từ một lầm hãi, xin chàng hãy bắt con nõi khai. Vuốt dạ xin chàng đừng với giận, gạt tay lên tráng nõi mà thương, xết cho thấu thiếp: bây giờ như cá cháo, chin lõi, dầu cho thêm vi canh cũng không thoát khỏi. Hai cửa là đường như dóa phu dung mông mảnh, nếu cát mày mà gấp một cơn mưa-gió dù tang tanh, luận chi chàng khoe sức xuống dao, cho mặc lấy tiếng đời rằng «ae o nghiệp». Thiếp dầu thác dà đánh kiếp thê, song e cho chàng rỗi dây, người ăn nang mà ruột nát gan bầm, thiếp nói thiệt, ví mà chàng chẳng oglì tình trước nghĩa sau, làm racờ đổi thiếp có bẽ não di tôi, cũng ngãm cười nơi chín suối, nhưng lo cho rỗi chàng ở lại dương trâu, thấp duoc chưa tim dũng tri ân, chừng ấy chi cho khôi: ngồi cần móng lay thảm túc tưởi.

(Sẽ tiếp)

Nó với vàng đúc lấy và rằng: chàng ôi! Tiếp từ một lầm hãi, xin chàng hãy bắt con nõi khai. Vuốt dạ xin chàng đừng với giận, gạt tay lên tráng nõi mà thương, xết cho thấu thiếp: bây giờ như cá cháo, chin lõi, dầu cho thêm vi canh cũng không thoát khỏi. Hai cửa là đường như dúa phu dung mông mảnh, nếu cát mày mà gấp một cơn mưa-gió dù tang tanh, luận chi chàng khoe sức xuống dao, cho mặc lấy tiếng đời rằng «ae o nghiệp». Thiếp dầu thác dà đánh kiếp thê, song e cho chàng rỗi dây, người ăn nang mà ruột nát gan bầm, thiếp nói thiệt, ví mà chàng chẳng oglì tình trước nghĩa sau, làm racờ đổi thiếp có bẽ não di tôi, cũng ngãm cười nơi chín suối, nhưng lo cho rỗi chàng ở lại dương trâu, thấp duoc chưa tim dũng tri ân, chừng ấy chi cho khôi: ngồi cần móng lay thảm túc tưởi.

(Sẽ tiếp)

Nó với vàng đúc lấy và rằng: chàng ôi! Tiếp từ một lầm hãi, xin chàng hãy bắt con nõi khai. Vuốt dạ xin chàng đừng với giận, gạt tay lên tráng nõi mà thương, xết cho thấu thiếp: bây giờ như cá cháo, chin lõi, dầu cho thêm vi canh cũng không thoát khỏi. Hai cửa là đường như dúa phu dung mông mảnh, nếu cát mày mà gấp một cơn mưa-gió dù tang tanh, luận chi chàng khoe sức xuống dao, cho mặc lấy tiếng đời rằng «ae o nghiệp». Thiếp dầu thác dà đánh kiếp thê, song e cho chàng rỗi dây, người ăn nang mà ruột nát gan bầm, thiếp nói thiệt, ví mà chàng chẳng oglì tình trước nghĩa sau, làm racờ đổi thiếp có bẽ não di tôi, cũng ngãm cười nơi chín suối, nhưng lo cho rỗi chàng ở lại dương trâu, thấp duoc chưa tim dũng tri ân, chừng ấy chi cho khôi: ngồi cần móng lay thảm túc tưởi.

(Sẽ tiếp)

Lời rao

Có người muốn bán 1 cái xe hơi hiệu Dodge dề đưa bộ hành, sức mạnh 12 ngựa, 10 chỗ ngồi còn mới.

Định giá thiệt: 2.40000

Ai muốn mua xin do nơi

BÀO-HÒA

buôn-bán à Rạch Sỏi (Cantho)

giá tôi bán lại rẻ. Còn đồ mặc tráng như là: cảm châu, hoa tư các, cung xá lục soạn bắc thảo, lục soạn thượng hải đều có đủ thứ, còn hàng bắc như, băng the, lương-lươn đủ thứ, tôi lanh tại Hà-nội, như quý khách muốn mua vật chi dùng xin gởi thư đến, thì tôi sẽ gởi đồ lại liền, như vị nào muốn mua nhiều mà bán, tôi tính giá rất nhẹ, hàng tôi gởi contre remboursement.

Cao-lanh: Nguyen-xuan-Truc
Cần bạch

Cao-bach

Giảng tôi có môt tiệm hiệu là "TÂN-HAI LONG" tại đường d'Adrao số 115 năm 1910 dọc đường Ober số 1 để sửa đèn Lite Landi đèn Manchons xe máy, sá, máy đánh chữ, máy bắt và máy hát, bó g cùng các thứ đồng hồ, vân vân

Licung có bán: Manchons, Carure và dầu Essence. Những thợ và máy móc sáp lật tại tiệm làm được các việc theo ý quý ông giao cho chúng tôi. Mỗi khi quí quan có đám tiệc chi mà muốn chưng đèn trong nhà cho sáng thì hùng to cũng lanh làm được; miệng là cho chửi tôi bay trước.

Thợ và mai dat xin dề như vầy:

Nguyễn-văn-Chago

413,— Rue d'Adrao

Saigon

Thứ hai.—Châm chước riêng mấy đứa nhỏ từ 10 tuổi sấp xuống, bán rau dưa, bông súng, chuối nẫu, bánh ngọt và các thứ rau ớt từ 0\$20 nhẫn xuống, thì không gộp; còn bao nhiêu y tế lệ 3 năm trước không tăng giảm.

Thứ ba.—Cầm nhặt mấy người gộp tiền chợ, (collecteurs) trên hè, dưới ống, và các nẻo đường thuộc Thành-phố Long-châu và Thiêng-đức, không được phép nói hồn hào với bạn hàng.

Những người buôn bán gộp không dùng theo thê lệ (Tarif) thì phải lấy lời điện dâng an ôi mà gộp thêm y theo luật Nhà-nước đã định (Cabier des charges) chẳng những là bao đồng bang, hay người ngoại quốc nếu thấy tên nào thâu gộp không giữ theo lời tôi dâng trên đây xin tôi lại cho tôi hay tôi sẽ bớt tiền lương, nếu tái phạm lần thứ 2 tôi thật không dùng người ấy nữa..

Vinhlong, le 10 Octobre 1920.

TRAN-KHẮC-HAI

Fermier

An Phong

Bijouterie-soieries de Chine
et du Tonkin
CAOLANH

Kinh trinh cũng lục châu Qui khách dâng rõ: tiệm tôi mua bán hơn năm năm báu ron, hàng tân, nhưng là vẫn xuyễn ảnh nhieu, cùng là hàng vitora, nhuộm đèn điện lung thật tốt, không hổ trô, tôi chắc ý, vì tôi mua bán dà lâu, nên tôi hết sức lựa chọn kỹ nhuộm, nhuộm tốt và hớt châm tốt, nên các nơi khác không thể bị kiêp hàng đeo của tôi, và

Quảng tài Thành

Tiệm đóng ghe và sửa ghe
ở bên kia sông gần cột giây thép
đèn CÁNTHO
PHÙNG-CHIỀU—chỗ tạm

Kinh cùng quý vị dặng tướng, nay
tôi nói lặp một trại đóng và sửa ghe
cô sầm ụ và bờ biển bể đà và kéo ghe.

Tiệm tôi cũng có bán các thứ cây
cưa để thước lát mà tốt giá lại nhẹ hơn
các nơi.

Chú tiệm này biết là nghị của
A-nam nên tiếp rước quý vị vào long
hoàn thành chả thèm này khi trước có
lần chả sự tiệm cưa hiệu là Quảng-ti
Lai, ta ai cũng biết rằng người ấy
bết cưa biến đổi và bực náo.

Xin quý ông quý bà hãy có cần dùn mua
các công đóng hay là sửa ghe đến tiệm
Quảng-ti-Thành tôi rõ.—Cái xin
quý-thầy thương.

Nay kính cáo.

Sé-dén ơn trọng!

Kinh tôi lung chờ quý vị; vì 2 tên dưới
dày đều là kẻ báu của tôi: 1-Dé
Tinh 20 tuổi, quán hàng A-là-thôn
(Binh-dịnh); 2-Lê-Thái ở làng cháo-đan
(Binh-dịnh) tác trên 30 tuổi, cả hai đều
hết tóc.

Chúng nó đã ăn cắp lồ đặt cùi tôi mà
trốn, và tên Lê-thái-Tin có trốn theo 1
cái giầy thuê nhà N.v-Hor, 18 tuổi ở
làng Mỹ-An (Sa-dec) số 2 ấy là số 43.806.

Vậy xin số 1-là-thôn cùi quý vị và
có ấp ủ riêng nó xin đừng dùng bất
và cáo tôi hay tai ơu ấy rất trọng.

Nay kính

Hàng-dâc-Ngô-i commerçant (Cao-lanh)

Có trú mây món hàng này tại Nam-Bắc-Ái

Trà Ôn

- 1.— Các thứ rượu Tây, rượu Cam
Qui-cúc-tưởn.
- 2.— Giày nón của Ái-nam làm.
- 3.— Đậu hộp, hiệu Exquises, Aracti
des.
- 4.— Các thứ thuốc của M.Nguyễn-
khắc-Kiệm à Tàu-Biub.
- 5.— Xà-bong đèn, hòn con rồng và
xà-bon, nón nưa mỏ-siring.
- 6.— Bát nón «Và Linh-Tê» «Nam
hoá» và «Trí-tông-sauh linh-dược»
Có cho muộn phòng ngủ nưa, xin
dùng bảo chiểu cù.
- 7.— Tiệm Nam-Bắc-Ái vững vàng,
như ôi quý-vị, đồng-bang tướng tình

CHỦ TIỆM NAM-BẮC-ÁI
LÊ-MAI ĐỐN THỦ

Tiệm khắc con dấu



LÝ THIẾT KÝ

Kinh cùng quý khách dặng
tiệm tôi trước số 183 đường Catinat
và số 430 đường Pellerin, nhờ ơn lục
chay chờ quân từ cõi cõi thi công-
nguyễn tôi đã thành hành bấy lâu nay

Vậy tôi đã đón lại số 96 đường
Pellerin vẫn chuyên nghề khắc con dấu
đô-g, cao-su, bê-tông, bê-tông
thiến, đà-mô, cát-tri, dù các thứ con dấu
đèn Tây, ôi lai, chờ là Dateur, Numérou
teur, Folioeur, Composteur, etc....và
còn bao đố phu-tang, tiolet, con dấu
đà-tô, đà-mô, bê-tông, có in Catalogue
tất-miền, o quý khách nên quý khách

nó-nó, ôn-dù, ô kẽ-nó thì xin tôi thay
cho tôi lấy Catalogue lụa kiều mà dùng
tôi sẽ hết sực làm ho vừa ý các quý
bách.

TRAN-DUY-BINH

Graveur—96 Rue Pellerin—Saigon

CÓ BẰNG CẤP CỦA HỘI ĐẤU XẢO MỸ-NGHỆ HANOI BẢN KHEN
DIPLOME DE MÉRITE.- EXPOSITION DES BEAUX ARTS DE HANOI 1920
Cordonnerie - Chappellerie - Tonkinoise
GRAVURE SUR MÉTAUX ET MARBRE

NGUYỄN CHÍ HÒA

83 Rue Catinat **Saigon**



Kinh cùng QUI-VỊ dặng rõ. Tiệm tôi có 30 thợ BẮC-KỲ gởi ĐÓNG GIÀY, LÀM
NÓN theo kiểu ÁU-CHÂU kín hời. GIÀY tông bằng DA-TÂY hắt, NÓN làm bằng
CÂY-MÓP thiệt nhẹ, lợp NÍ-XÂM, BỐ-TRẮNG VÀ BỐ-VÀNG dù kiều. Tôi cũng có thợ
KHẮC CON-DẦU ĐÓNG VÀ CHẠM MỘ-BIA DA CẨM-THẠCH ĐÈ MÃ. Tôi đã BÁN-SĨ dì
LỤC-TINH thiệt nhiều, đã có nhiều vị rất tin cậy và khéo ngợi NÓN VÀ GIÀY của tôi
làm tuyệt kỹ sang và giá lại rẻ hơn chỗ khác nữa. Tôi cũng có BÁN GIAY-HẠ DA
LÀNG GIĘP DA-LÀNG VÀ NHUNG dù màu GUỐC BẮC-KỲ SƠN-DEN QUAI-NHUNG QUÍ
vì xa xin viết thơ về thương nghị tôi sẽ hối am lập tức có giá BÁN-SĨ riêng thiệt
Xin chư tôn chiểu e cho việc buôn bán của ĐÓNG-BANG ta được thuận lợi trong
lúc tạnh tranh này tôi hết lòng cảm ơn.

NGUYỄN-CHÍ-HÒA, Kính mời

Annam trồng răng

KÍNH CÁO

Kinh tôi cho quý k-ach lục chau dặng rõ:

Tôi ó dọn một cái phòn, trồng răng g
tại tiệm ĐẠI ĐÓNG THƯƠNG XÃ Cántho

Trồng răng trắng, răng đen với
bịch răng vàng. Sứ răng và trám răng.
xin quý vị dời gót ngọc đến tiệm ĐẠI-
ĐÓNG THƯƠNG XÃ đường Kinh-lấp
Cántho, tôi tôi hết lòng làm cho vừa ý
quý vị, và tôi lai tính giá rẻ hơn hết.

Như ông nào ở xa xin gởi thư hỏi giá
thì tôi trả lời lập tức.

Nay kính

NAM-TÂN-LỢI

Chez Đại-Đóng Thương-Xã

Rue Kinh-Lấp—Cántho—

Tiệm Hòa-mỳ Cao-lanh

Bản hiệu có bán đủ thứ hàng tàu
hang-tay, hàng-bắc, và hàng-vường

cũng có rượu-tay đồ hộp đồ cẩn và đồ
tập-hoa, bán-si và bán-lê bồn hiệu xưa

nay chuyên mòn-chế buôn bán, cho nên
những hàng-tơ-lụa, ia công-lụa, ca-h
chi-kỷ-lường, và rất dày công nhuộm
lâm cho nên dùng lâu càng tốt-hang-hé
phai màu nâu chư quý-vị, muốn mua đồ
bán-lại, hoặc giá dụng xin gởi thư quyết
vào bồn hiệu sẽ lập tức gởi tiền khi
hang đến chất là dặng voi-long quý-vị.

Hàng-danh gởi contre Remboursement
đem bace đến nhà thợ lành-hàng.

Chú-nhơn: Huỳnh-dâc-Nghi-kính-mời

DỒNG HỒ HIỆU "LIP"

*Đồng hồ mà người ta hay kiêm mua là đồng hồ hiệu
“LIP”*



LA MARQUE FRANÇAISE
Montres de Précision
EN VENTE CHEZ LES BONS HORLOGERS
Exiger la marque LIP sur le cadran.

THIẾT KHÔNG?

Mua thử một cái dùng, hay là hỏi thăm những người đã có sắm đồng hồ hiệu LIP thì biết.



LIP
MONTRE-BRACELET EXTENSIBLE POUR DAMES.
Platine, Or, Argent, Plaque or.
EN VENTE CHEZ LES BONS HORLOGERS
Exiger la marque LIP sur le cadran.

SAO VẬY?

Vì máy nó tốt lắm, nó chạy đúng, chắc và lâu hơ, khỏi tốn tiền sửa mãi như các đồng hồ khác

SAO NỮA?

Vì nó là hiệu Langsa và giá nó rẻ lắm.



MARQUE
FRANÇAISE CADRAN
LUMINEUX

En vente chez les bons horlogers
Exiger la marque LIP sur le cadran

CÓ TRÙ BÁN TẠI:

Hàng LES GALERIES DE
L'OUEST là hàng HÀU GIANG
DUONG HÀNG saigon, My
tho, Cantho và trà vinh

Cac nhà Annam

TRAITEMENT ANTIPHTISIQUE ET DES MALADIES DE POITRINE

Aiguës ou Chroniques

Toux, Rhumes, Bronchites, Crachements de sang, Affections de Voies respiratoires, Asthme, Catarrhes, Irritations de la Poitrine, etc.

PAR LE

BRONCHOSÉRUM

On trouve le BRONCHOSÉRUM dans toutes les bonnes pharmacies de France et des Colonies.

Pour le gros s'adresser à :

Sogedr. f, 7, Rue Jules César.— PARIS

POUR L'INDOCHINE

Pharmacie normale — H. DE MARI, Saigon

Seul dépositaire

TRẠI THỢ MỘC HIỆU LUÔC-LONG

Tự Nguyễn long Thao

Ở tại chợ Lái-thiều

Trại thợ mộc tôi sáng tạo đà hơn 3
năm & pha sau phô chợ, đường xe hơi
Saigon Thu-dau-mot, có đóng súng đà
bàn ăn dài mặt gỗ liên từ 1m40 cho
đến 2m20, bê ngan 0m80 cho đến
1m15; bàn ăn gỗ kiêu từ linh (long,
lun, qui, phung), bàn bia cửa cuồn
1,8 trụ cho đến 2 trụ, và bàn ăn mặt
đá, bàn tròn gỗ cốt xay, chưng
ch Kem tam lèn từ 1m55, có thớt 5 trụ
góc chưng giày lá tay, bàn rượu (table
d'apéritif), bàn khách (table de salon)
bàn viết (bureau) bàn rửa mặt (table
de toilette) bàn ngủ (table à langer),

tủ thư cầu lê, lều tranh, gác
kiến và sơn thủy chửi đúc vàng, ghe
ngồi mặt tròn, mặt trái đào, mặt dâu,
và có đủ thứ đồ tiện: chưng đèn, đài hộp, khay, kỵ, vàng áo, rồng
hai, vàng ba, vàng tư hổ, thay dép làm
bằng cây dauh mít, và theo kiểu him
thời xưa bền, chắc chịu và bán giá rẻ.

Còn phía trước phô chợ có dora tiệm
một tiệm veanh có bàn đùi thứ ruou và
đồ đánh mộc thứ cầu thớt đều có đùi.

Kinh xin chửi-tôn quý-khách thưa diệp
nhân du xin ghé lại tiệm tôi muốn mua
để làm đồng hoặc là đặt mòi cai, trong
dòn trong nhà thì tôi sẽ sang long mìn mà
làm cho vừa ý quí-điể.

NGUYỄN-LONG THAO
Chợ Lái-thiều

HÀNG HẬU GIANG

vốn dặng 1.000.000 f

Hàng này của Langsa và Annam
tùng vốn lập tại Cần-thơ. Có trữ đủ
các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tặc
một đeo là tại Saigon có món chi
thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt
Công gởi hàng cho các xứ xa; ai
mua món chi xin viết thư ngay cho
Hàng, thi Hàng sẽ gởi hàng lập tức.
Xin quý vị đến xem Hàng chơi thì rõ

Có trữ bán:

Rượu rom hiệu Stella

Làm ròng hàng mía.

Có bán lẻ, bán sỉ và cho lành về
hàn lai khỏi trả tiền trước.**Hội mua bán lúa**

«Nam-lợi-Mỳ» TRÀÔN
Số vốn 200.000\$00 (hai mươi nghìn)

Hội mua bán chắc chắn cân lường;
thất thà, vị nào ở xa muốn bán xin gởi
lúa kiền dến, hội sẽ đánh giá thép định
giá, hoặc sa i người đến thương nghị.
Neuyễn-văn-Bản

Quản-Lý } Neuyễn-văn-Cần
Đặng-văn-Chieu

Sách mới

Tại nhà in Hậu-Giang (Cần-thơ) có bão
sách mới in rồi như: sách "Khuyễn-si
ca" của M. Lê-trung-Thu thi rất hứa hẹn
cho trẻ em, vì đặc dù 10 thiều nói về
BỐN PHẬN CON TRÊ PHẢI CỨ XỨ CÙNG
NGƯỜI TRƯỞNG THƯỢNG; còn truyện
"Hòn Tơ-Nguyệt" và Ngũ-Phụng Lầu"
của M. Trần-văn-Hương, tích đặt dễ rất
hay và ngọt.

Chư vị nên mua xem, trước là thấy
đều tệ mà chừa, sau cũng được giúp
vui giây lác.

Giá bán mỗi cuốn
sách "Khuyễn-si ca"..... 0\$25
truyện "Hòn Tơ-Nguyệt"..... 0 10
truyện "Ngũ-Phụng Lầu"..... 0 20

Ai mua nhiều sẽ dặng tích giá rẻ hơn
Nhà in Hậu-Giang kính cáo

Xin ghé mắt

Kính trình cho lục-châu chư-quân từ rô
tại -nhà in Hậu-giang Cần-thơ có trữ bán
đồ phụ tùng như: giấy, đèn rữa bình,
carton dán hình 6 1/2×9; 9×12, 13×18,
nước thuỷ rữa bình, v. v..

Có máy viết hiệu «Smith Premier» n°10
tốt nhất hàng, máy viết hiệu «Virotyp»
giá tích rẻ luôn, xin đóng-bang chiểu cổ.

Nay kính cáo.

Trần-dắc-Nghĩa.

Quản lý: Ấu-quán An-Hà Cần-thơ

TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU TÂN-PHƯỚC

Đường kinh lập Cantho

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

LÀ CHỦ TIỆM

Kính mời cho quý ông, quý thày rô:
tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tay,
mua tại hàng bán bột tốt có danh tại
Saigon.

Bánh của tôi mỗi ngày ra 2 kỳ: 1
kỳ 4 giờ sáng, và 1 kỳ 2 giờ chiều
Cách làm sạch sẽ, bánh tui dẻ
trong tay kiền, có rộng nước kiền lên
không đậm, ruộm bù kítong được lại
kiết ai rờ tay đỡ, ai muốn mua ở nào
tui chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

Xin có lòng chiểu cố giúp bạn đồng
hang trong cuộc thương mại.

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

Muôn mua mật ong

Ai có MẬT ONG muôn mua mía tị xin
do nơi Bồn-quán

Ấu-quán An-hà Cần-thơ
Kinh cáo**Cáo bạch**

Kính tờ cùng chư quý vị:

Tại nhà in Hậu-giang (Cần-thơ) có lanh
linh đủ các kiểu Catalogue có hình (Cata-
logues illustrés) như đồ phụ tùng xe
máy, các thứ đèn đồ dùng trong nhà
và đồ ăn bàn (vaisselles).

Bản hiện mới mua nhiều clichés tốt

Vậy chư quý vị muốn cần dùng
xin gởi thư thì bản hiệu sẽ gởi hình
kiểu cho mà xem và sẽ tính giá thiệt nhẹ
hơn các nơi.

Nhà in Hậu-giang

Kinh cáo

Entrepot de Véhlong
Nguyễn thành-Điểm
IMPORTATION EXPORTATION

BẢN SĨ VÀ BÁN LẺ

Hàng tạp hóa—Bộ hộp vien "Casse-
cera" — Bánh mì hiệu "Lefèvre-Utile"
Rượu chắc và các thứ rượu mạnh hiệu
đ. Bộ tân chế theo kiểu kiền thời: Đầu
thorai — Savon "Cadou" Aô Chemises
củi nhai chổ áo riềng hiệu "La Mo idiale

Xe máy và bộ phụ tùng xe hơi — Vỏ xe
hơi hiệu "Goodrich"

Ở Bắc-kỳ (Tonkin) đều có lại thường
hang hóa nút sau đây: Bàn chép kiền
«fio en»; Ghế Xích-du — Ghế có da
(Fauteuils) Ghế ngồi (chaises) và đồ để
phòng khách vân vân.

Bương di tàu, đê nón, valises đồ vật
dùng trên cuộn di đường yên ngựa và
đỗ tái kẽ (thay dép bìa gai da) thuộ

GIA NHỆ HƠN CÁC NGÓI — CÁCH GỐI HÀNG HÓA
MÀU LỆ LẨM

Nhà chánh tại Véhlong (Thành) Đường
Salicette. Tiệm nút ảnh ở Bắc-kỳ: 90-92
Avenue Paul-Doumer Hai-phong, 13 Rue
du Cotton (Hàn-leo) Hanoi.

**Nhà ngù và nhà hàng
bán cơm tây**

HỆU: TÂN-PHAT-LỢI
ở đường Bd Maspéro gần cầu tàu lục
Tỉnh (SÔC-THẮNG)

Kính thi h quí khách nếu có việc đi
Sôc-tranx tối lờ đường xin dừng bước
ghé lại nghĩ nơi tiệm của tôi: Có phòng
ngủ tiub vi khoản khoát, lai có quạt máy
và đèn điện; tắc một lời là dù đồ cần
tôi có bán các thứ rượu và cơm tây: việc
nếu lại càng kỹ lưỡng xi cứ do theo
cách Vệ-Sinh.

Còn như khách có muốn cần dùng cơm
Annam xin cho tôi hay trước một giờ
thì tôi cung sảng lòng làm cho vừa ý.
Xin Quí-khách chiểu cố đến, tôi lấy
làm thậm cảm.

Chú nhau: Từ Cảnh kính mời.

Khương Thới dit Gông

178, 180 Rue Ang-Duong, 178, 180

Tiệm tôi có làm đồ nữ trang (bijouterie)
đê bán, và có bán những đồ phụ tùng xe
hơi, xe máy và xe kéo xia kẽ ra sau dãy

Kiêng vàng neon, chổi hồn, cà-rá, đồ
lâm dã thử. Đầu-é-h-sang-Sêu (essence
Sue) dầu nhớt để vò máy xe hơi (huile
pour automobile) và bò lê máy xe hơi
(graisses pour automobile) đá thấp đèn
xe hơi (carbure), vỏ ruột xe hơi hiệu
tay và hué-kỳ (enveloppes et chambre à
air marques Michelin et américaine) xe
máy hiệu hờ-rô (bicy-lettes marques ren-
geot) và tôi có bán đồi mới (écaillit) lượ c
châi đầu dù thử và đồ của dâm (madame
giày tây, giày (annam) dâu thơm
áo thung mua bêa tây lái (commandés
en France).

Như các ông và các bà muốn dùng
xin gởi thư đến tôi sẽ lập tức trả (con-
tre remboursement), đều cho.

Nay kính
Trần-văn-Gông
Bijouterie-Pas-a-pau

AN HÀ NHỰT BÁO

HE Ô'I
DỒNG BẮNG

Trong xứ ta có lò đặc
một thứ rượu ngon làm
kèu là **Rhum Stella**
làm ròng bằng nước mia

Ta nên mua rượu này
mà uống, vậy mới là tò
ý bình vực cái mồi lợi
trong xứ ta đó.



Rượu **Rhum Stella**
này giá đã rẻ mà uống lại
nên thuốc nữa.
Mua uống rồi mới biết
SOCIÉTÉ.

des
SUCRES ET RHUMS
Cantho Cochinchine

Muôn mua xin do nơi
HÀNG HẬU GIANG
DƯƠNG HÀNG
Cantho, Saigon
Mytho
Travinh.

Vậy mồi lợi càng ngày về tay đồng chưởng.