

J. 91614

9919 N° 99-146 C

NĂM THỨ NHÌ. SỐ 99

MỎI SỐ 0\$15

JEUDI 2 JANVIER 1919

LE COURRIER DE L'OUEST

(Edition en Quốc-Ngu*)

AN HÀ NHƯT BÁO

MỎI NGAY THÚ NĂM IN RA MỘT KỲ

Directeur-Gérant : TRẦN-ĐẮC-NGHĨA

Direction — Rédaction — Administration — Boulevard Delanoue

DỊNH GIÁ BẢN

TRONG CỒI ĐÓNG DƯƠNG

Bản chữ Quốc-ngữ

Trọn năm 5 \$ 00

Sáu tháng 3 00

Bản chữ Langsa

Trọn năm 3 \$ 00

Sáu tháng 2 00

Bản Quốc-ngữ và Langsa

Trọn năm 7 \$ 00

Sáu tháng 4 50

安 河 日 誌

PUBLICITE

Ai muốn rao báo về việc mua bán và mua nhặt báo xin do Bản quản mà thương nghị.

Mua nhặt trình kề từ đầu và giữa tháng và phải trả tiền trước.

Bán lẻ mỗi số 015.



Cot bài: « Sự tích giặc Âu-cida » huy lớn.

Nga-la-tù (Rút-xi) Ao-quốc (Ô-trich), Thô-nhật-ký (Tue-c-ky), Y-tai-loi (i-é-lý).

ENTHO. — IMP. DE L'OUEST

Cac nha Annam

Hãy nhớ khi mua thuốc mà uống cho dặng mạnh giỏi, thì hãy hỏi thăm mấy người lớn cùng là ông già bà cả, những kẻ ấy sẽ nói cho mà biết tiệm thuốc PHARMACIE NORMALE của ông H. DE MARI nhứt hàng hao chẽ y sầu, tại đường CATINAT số 119 SAIGON, là có danh tiếng lâm, vì bán ròng những thuốc nhứt hàng, không hề làm gian dối bao giờ. Lại giá廉 thì cũng nói, không khí nào thấy người An nam tới mua mà bán mất hơn người Tây dân.

NHỮNG THUỐC THẦN HIỆU

Vin tonique du Dr H. DÉEM:

Thứ rượu này dùng mà bỏ, những người ốm-ố hay đau, rét, và nhứt là cho người đờn bà có thai dùng thì con mình sinh ra có da thịt và mạnh giỏi.

SOLUTION Dr DÉEM

Trữ bệnh nhà phiến rất mưu và không có phái đau

BÁN RÒNG THUỐC THƯỢNG HẠNG
và nhiều hiệu có danh tiếng dầu bạc hà **ESSENCE DE MENTHE**

DE MOLINIER, tốt bắc nhất.

Chánh tiệm trữ thuốc hoàn PILULES PINK trị bệnh mũi mèo xanh xao, lại uống nó thì ngừa dặng các chứng bệnh hó, lao tòn.

PHARMACIE NORMALE:

H. DE MARI, PHARMACIEN DE 1^e CLASSE
Có báu các thứ thuốc dâ kề tên trên đó, và cả báu các thứ thuốc, khác
cũng hiện nghiệm vây.

HÀNG HẬU-GIANG

vốn dặng 60.000

Hàng này của Langsa và Annam
hàng vốn lập tại Cần-thơ. Có trữ đủ
các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tặc
một dẻo là tại Saigon có món chi,
thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng
tốt.

Gắng gởi hàng cho các xứ xa; a
mua món chi xin viết thư ngay cho
Hàng, thì Hàng sẽ gởi hàng lập tức.
Xin quý vị đến xem Hàng hơi thì rõ.

LO'I RAO

Kinh cung lục-châu dặng rõ, tại nhà
In Hậu-Giang Cần-thơ, có bán sách chữ
quốc-đam để giúp cho Hƣong-chức có
quyền thi hành như trưởng-tòa.

Sách này có 156 trang và có đủ kiệu
yết thị, lời truyền rao, của ông DƯƠNG-
VĂN-MÈN mới doa.

Giá mỗi cuốn là 3\$.00

Tiền gởi 0.15

Xin viết thư đến nhà In Hậu-Giang,
Cần-thơ, mà mua.

Kinh cáo.

AN HÀ NHỰT BÁO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

M UC L UC

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1.— Kinh cáo Đồng bang | 10.— Vô tình tiền biệt khúc. |
| 2.— Định lè nào? | 11.— Răn cờ bạc. |
| 3.— Thời cuộc thông luận. | 12.— La tǔ-Phù (tiếp theo) |
| 4.— Tình Bách-lieu nông-nghiệp | 13.— Tục-ngữ, cõi-ngữ, gia-ngón |
| tương-tế Hội | 14.— Cuộc đấu xảo. |
| 5.— Phi công Cao-đắc-Minh từ | 15.— Lịch Annam. |
| nghiệp | 16.— Thi tập — Khôi-hài |
| 6.— Củng là khách trú nữa | 17.— Tin ngoại-quốc |
| 7.— Luận thời sự | 18.— Nam-kỳ Thời sự. |
| 8.— Gái nhà chồng (tiếp theo) | Giá-bạc, giá-lúa |
| 9.— Bà kế mẫu hiền lành (tiếp theo) | 19.— Tài sanh dị truyện |

Kinh cáo Đồng bang

Ông Võ-văn-Thơm vì công việc
đa doan chàng rành dặng mà xem
xét tờ Courrier de l'Ouest và An-
Hà nhựt-báo như khi trước; vậy
kể từ 1^e Décembre 1918 quyền
xem xét bài vở của 2 tờ báo đó sẽ
giao về noi tôi; nên kinh cáo đòi
lời xin lực châu Đồng bang ai
muôn gởi mandat muanhuyet trình,
hoặc muôn àn hành bài vở chí
giúp vui vào 2 tờ báo đó xin gởi
ngay cho tôi, tôi sẽ sẵn lòng làm
cho vừa ý chư vị luôu luhn.

Nay kinh.

TRÂN-DẮC-NHĨA

Chủ sự nhà in Hậu-giang
và Tổng-lý An-Hà Nhựt-Báo.
Cần-thơ

Định lè nào?

Từ ngày bay tin Đức tặc thúc thủ lai
hang, xưng thầu lấn công cho Mẫu-quốc
ta cùng Đồng-minh hiệp chiến, thì Đồng
bang ta voi mang chí xiết, chúng ta ở
đây hay cuộc thái-binh tái dụng: vui,
mắng, song chẳng bằng mấy chục mươi
Đồng bang ta vì âu vi nghĩa sang giúp
Mẫu-quốc mấy năm rồi, trông: trông
chừng nào phản hồi cố thể dặng mâu từ
đoàn viên, phu thê sum hiệp. Các ánh
trông tướng trong lòng cũng chắc ý rằng
minh là người có công, dem thau vùi
khỏi lửa, ra sức lược binh đao chung nhà
nước, một ngày kia miêu vé děa xir
minh rồi, lè nào nhà nước lại bô cái
công của minh đây bay sao?

Theo ngô kiến của tôi trù nghĩ chẳng
biết nhà nước sẽ định lè nào cho mấy
chục mươi Đồng bang ta đó... Như mấy
vị có chức tươn nghệ nghiệp trong cõi-sở
của nhà nước kìi trước rồi, thì nay nhà
nước tăng quyền tăng bổng cho họ thì
phải; còn phần nbiều là tay làm ruộng
hoặc buôn bán, họ đã đem thân giúp

nước, họ cũng có lòng trọng được dìu thường cái chi của nhà nước trước là diệu tö vinh tòng, sau phì bình sanh chí chí. Không phép biểu những người ngày trước làm ruộng nay phải về làm ruộng, kè buôn bán trở lại buôn bán....vậy thì ngặt lâm!...Bằng dem họ và các sở của nhà nước cho họ làm việc.....vậy, lại càng bất tiện nữa....sở nào mà chưa cho dù....dân thì dân muôn dân ngàn, và lại pháo nhiều là đốt nát; dân rằng nhà nước có các ty các sở mà chưa cho dù, thế cũng là khó, vì bấy lâu họ không thông thạo trong công việc làm.

Cùng nghĩ như vậy: chờ chi nhà nước lúc này lo lấp sảng các sở nghề nghiệp sở thợ mộc để đóng giường, bàn, ghế, tủ...vân vân, sở thợ đương ghế này, đương đó, làm tranh,(theo như đồ Nhứt-bỗn) làm hoa-ly làm rương, vân...vân... sở làm đồ pha ly, tách, chén, dĩa, ly, vân...vân...Trong mỗi tỉnh lập đội ba sở như vậy, chừng dân thợ bên Mẫu-quắc về, khi trước ở tỉnh nào cho nhập vô các sở trong tỉnh nấy....Hết làm việc thì nhà nước phát lương, còn đồ làm ra nhà nước sẽ bán cho các nước khác mà thâu lợi. Các sở này chỉ dùng đồ thô-sáng trong xứ Đông Dương mà làm, tốn kém chẳng bao nhiêu: xứ ta cây danh mộc như là: gõ, trắc, than lau, vàng hương cam-xe, cà-chát, dầu, tách...đóng đóng bàn ghế, tốt lắm, mây miệt sòng lớn thiểu gì, đương ghế, đương đồ xem rất lịch....Nếu nhà nước làm dặng vậy, đã chẳng phải báo những vật đó mà thủ lợi, còn thêm việc kỵ nghệ trong nước cho dân học thêm là khác nứa.

Phạm-bá-Đại

Thời cuộc thông luận

Tri dâ thiên lự tất hưu nhứt thất.
Ngủ dâ thiên lự tất hưu nhứt đắc

Phàm làm ra muoda việc đều tại tri nghĩ suy, sự nghĩ suy làm cho trờ nên khôn khéo, cho dạn dí, sốt sáng, mà nên muôn việc dặng....Ấy vậy phải chiêm nghiệm cho bằng cách những sự mìn phải làm làm sao cho dỗi yếu ra mạnh trờ khô ra giòn.

Theo thời đại nay, chúng ta hãy ráng bước lùn theo đường danh lợi, mà nơi đường danh đây ta còn có dặng một vài. Liệc vị tuy mắt chưa từng thấy, chờ cung tướng thám rằng: Mấy người qua Mẫu-quắc theo tung chinh trong 4 năm nay, trống khai-hoàn inh ôi bên tai; ebắc rồi dày cùn biếm mặt médailles vàng galons bạc, có phải là:

Rực rỡ gấm thêu quê hương cũ
Gội nhuần áo lộ: nướu, nha xưa.

Của muôn xe cung khó chuộc khó mua;
thâu danh gán ranz người Lanz-yen các.

Còn đường lợi ta còn thiểu kè, lo cầy cày mà quên việc trái bông. Dầu trúng mùa lùi chất đầy đồng, rồi chẳng biết về tay ai chuyên chở ráo! Xưa Tân-nhị-thế nước nhà ly loạn; Nhiệm-thị lo chôn lúa chẳng chôn vàng. Sau Lưu gia bờ cõi đặt an; nào là: nhà phủ hộ, bậc hào già còn phải ủn vàng mà đổi lúa.

Huống chi nay đã có dư 4 năm khôi lúa; tên dạn bay cả mây phượng trời, cuộc sành nhai nghe cung lời thời, bê vận tái lại qua càng ít. Nay Mẫu-quắc đẹp tan dần nghịch, mỉng từ dày biển lặn sóng êm. Có khi thấy ta cung nghĩ tình Liên-biép Đồng minh, mờ rộng nèo thương trường cho chư quốc thuận đường lợi trời.

CHÙNG ẤY

Biép lời lao xao thuyền trời bánh.
Đường thương náo nức khách chen tay.

Có phải rồi đây gặp lúc buôn may.
bán dắt: nhứt là lúa gạo trong xứ này.

Nhưng mà cuộc may dắt ấy chưa phải vé phản chúng ta nhờ trọng dặng, e phải vé tay mày chủ China thâu góp dày rương.

Tưởng rằng: Bạn khách trú ở xứ ta có dư mấy trăm năm, chuyên ròng nghề buôn bán, chốn thị thành cùng mấy chỗ thò què, lốp lèp nhà máy, nhà hàng, trù lúa gạo cùng đồ tạp hoá. Chẳng khác như cội cây cùi châm gốc rễ gác dùng miêu Đông-Dương vậy.

Chúng ta đây chuyên lo nghề ruộng, tuy chẳng giàu mà có đủ xây xài. Suy ra cho cùng việc xây xài thì một nghề đời trăm nghề sao nổi. Đầu có giới làm từ mai cho đến tối; hết năm nay qua năm nọ, mà chẳng lo hùng hiệp bán buôn cũng như kè mới dặng thấy nhiều cá nhiều tôm; chừng cạn nước coi cái đó là trống lồng!! Thấy ta mờ nèo đường ngày thêm rộng, được vân minh lòi chói 60 năm, gấp dịp nay ráng đóng lực đồng tâm, để sau có ăn nang thì muộn quá !!!

Chờ tướng một nghề nông là gốc, gốc không chối gốc có ra chi. Học cho tướng cách vật tri tri, phải cho biết công thương kỹ nghệ. Có kè nói làm ra chẳng dẻ, để tai mình chẳng dẻ cũng tại mình.

Tệ thì thôi! Của mình làm để cho chúng tới riết, ngồi than thở đờ thura cho số mạng!!

Đóng bang ôi! vì một chữ lợi chung mà phải nói; để đám dân học thói châm khuy, bạn nhau man bờm trời cho kiếp thi, cùng ubau lại thương y tư sing trợ, bậc phú túc cùng nhà hào bộ, lập bảng chành chung vốn bán buôn, trước giao thông với mày mổi dại thưốn; chèc khô nói ăn gian ăn lận.

Xứ Mýtho ông Trần-uguyễn-Lương hội ngâu hàng Nông-nghiep, tại Càu-thơ-thay Võ-biép-Đè mới bày, nỗi tiếng vang nhè có nhiều tay; tên riêng cùi một cây sao dặng.

(Càu-thơ).—Cù lao mày
Lương-van-Thông

TỈNH BA CLIËU NÔNG-NGHIEP TƯƠNG-TẾ HỘI

HIEU DU

Hội Cảnh Nông trong Tỉnh Baclieu mới thành lập ngày 26 Novembre 1918.

Quan Chánh Tham-Biện Chỗ Tỉnh Baclieu đã chịu Hám-Tú-cúc Chánh Đông-Lý, và rất sắng tông bảo hộ Hội này.

Hội Cảnh Nông lập ra dặng:

1. Trữ lúa và lò bán giữm lúa của người trong Hội cho được giá cao, khôi mẩy tay mua đi bán lại;

2. Giúp vốn cho người trong Hội, lời nhẹ dặng khai mở ruộng nương, mỗi năm có 10 pháo lời(chạy nhầm mỗi tháng 8 ly mà thôi);

3. Xay lúa ra gạo dặng bán thẳng với Ngoại-quốc, khôi dùng người đem mối;

4. Nói tóm một lời: là để giúp cho người nông nghiệp trong các việc ruộng nương, như mua giữm giống lúa tốt, trâu bò, cày bừa, và các vật dụng trong diện, dạy bảo cách trồng lúa vẫn vẫn...

Ai muốn vào Hội cũng dặng hết, miễn là mình, người Nông-nghiep, thi thời chẳng luân giàu nghèo. Mỗi người vào Hội mỗi năm đóng cho Hội 2\$00; còn mỗi pháo bùn 10\$00 bây giờ đóng một phần tư là 2\$50, còn ba pháo tư, chừng có lời nghị đại Hội định thâu sẽ đóng. Muốn lấy mẩy bùn cũng được, tùy thích. Mỗi pháo bùn sẽ té lợi. Tiền nay lời mẩy năm hội đều trả cho chủ bùn.

Hội mới lập mà người vào Hội đã dược hơn 70 người, còn pháo bùn quá ngàn rọi. Pháo nbiêu trong mẩy người nấy, là người giàu có lớn trong lúu.

Quan chánh Tỉnh Baclieu hứa cho Hội cái nhà công sở của làng sở tại Vịnh-lợi dặng làm công sở của Hội. Ngài lại bùa sê xin phép quan trên lấy tiền công nho dư của làng cho Hội mượn một số

bạc, dặng cho người trong Hội vay

Vậy xin ưa vĩ nông nghiệp trong tinh chất nông nghiệp, hãy mau mau xin vào Hội này, dặng; trước thủ toàn mồi lợi, khỏi bị những kẻ ngõi không mà chia của mình, sau cậy thế dặng khai mở điện phi địa ốc hãy còn hoang nhảm trong tinh ta biết là bao nhiêu!

Bacliêu, le 19 Décembre 1918.

Chánh Đồng-Lý

TRẦN TRÌNH-TRẠCH

Hội Đồng quản hạt

Tử Hành

PHẠM-VĂN-HUẾ

Chánh phủ Nam-kỳ Thơ kỵ

Phi chiêu:

Bacliêu, le 20 Décembre 1918

Quan Chánh Tham Biện Chủ Tỉnh Bacliêu,

BOUDINEAU

Ai muốn vào hội, xin biến tên họ, chờ ở và số phần hùn mình muốn hùn rồi gửi cho M. Phạm-văn-Huế, Thơ kỵ tại toà bổ Bacliêu

Nếu mỗi tinh trong Nam-kỳ ta đều lập dặng Nông-nghệ Tương-Tế hội thì Quốc dân ta lấy làm may mắn đó, vì hội này là hội để giúp đỡ cho các Nông gia có vào hội dặng có thể mà mờ mang cho điện địa của mình dặng phi nhiên tú mện, hội cũng gìn giữ cái lợi cho mình khỏi tay ngoại quốc chiếm đoạt.

An-Ha-Nhut-Báo số 98, có đăng hành lời nghị của Ông Toàn-Quyên Albert Sarraut để ngày 28 Novembre 1918, định về sự vay bạc trong hội Nông nghiệp Tương-Tế, rất tiện cho hai đảng kẽ vay bạc thì được trả lời nhẹ, còn người cho vay khỏi tốn sở phí nhiều, khỏi lo mất tiền vì có đất thế churen, có hội bảo lãnh.

Đoạn các điều của hội Nông-nghệ Tương-Tế và lời nghị của quan Tổng

Thống Toàn-Quyên, tướng mày ông Điều chủ cũng nên thừa cơ hội may mắn này mà xin vào hội cho sớm mà ngăn ngừa cái quyền lợi của xứ Nam-kỳ ta rất nêu to tát, bấy lâu dè cho bọn chi-ha và chà xã tri nó gồm thâu một mồi.

A. H. N. B.

Phi công Cao-dắc-Minh tử nghiệp

Thầy Đội Phi-Công Cao-dắc-Minh là người Bắc-kỳ, thạo nghề cối Phi-thoản, vào Saigon chưa dặng bao lâu, ngày 29 Novembre 1918, Phi-công này có ngồi Pai-thoản môt lần nương mây lướt gió giữa không trung; ó quan Toàn-Quyên và quan Nguyễn Soái Nam-kỳ dự kiến, 2 thương quan lấy làm khen ngợi chẳng cùng.

Đe dâu, số phản kỵ tuyêt, mang đt in do, nhặc lời thăm thương, thương người eang dâu! Ngày 27 Décembre 1918, lúc 6 giờ bao mai, tại trường Phi-thoản Phu-ný Saigon, Phi-công Cao-dắc-Minh sra soạn sắp đặt một cái Phi-thoản tinh bay di Thủ-dầu-một. Rui tại đầu -hàng rô, khi Phi-thoản đang chạy, bánh xe chưa lìa khỏi đất, thình lình lật úp một bên, cánh chụp Cao-dắc-Minh ở trong, ra không dặng, bình dầu súng phát iô, lửa cháy tung bừng. Chứng ai nấy chạy tới nơi cứu cấp Phi-công đem ra, thương hại lì minh mây cháy đèn, hỏa đà lìa xác....

Đem thấy Phi-công Cao-dắc-Minh vào tạm dè tại nhà thương Bông-Đất, qua ngày sau 28 Décembre an táng.

Lúc duy linh cữu có các quan tề tru đưa dòn dù mít, nhứt là ông Maspéro Nguyễn Soái Nam-kỳ; ông Wintrebert Đầu Phong văn; ông Diquet quan Tổng binh; ông Condamby quan ba eai quan sở Phi thoản tại Nam-kỳ; ông Dussoa quan Đại luật sư; ông Mossy Phó xô tây; ông

Pellet eai quan sở Giêng nước; ông Richaud; ông Rossi; ông Nguyễn-vân-Của; ông Bùi-quang-Chiêu; ông Lê-phát-Thanh mấy ông Tổng lý và Chủ Bút báo L'Opinion và báo L'Impartial.

Linh cữu bao phủ couronnes và hông huê của các sứ ai diều; có thân bằng quyền thức theo dura dòn rất đông đảo.

Khi đến đất thánh Langsa, quang tài của Phi-công Cao-dắc-Minh tạm di nơi nhà dè xát dặng đợi ngày sau, chờ về Bắc-kỳ, thì có Quan ba Condamby bước đến gần quang tài dè: một bài ai từ vịnh biệt thương xót Phi-công Cao-dắc-Minh nghe ei ai cũng là mũi lòng rơi lụy; vừa giút kẽ quan Nguyễn Soái Nam-kỳ duros thay mặt cho quan Toàn-Quyên cùng thâu dân Langsa và An-pam hết thảy đọc một bài tố lời khen tặng sự eang dâm của Phi-công Cao-dắc-Minh, và dèi lòng thương xót, vì cõi chua thành, danh chua loại, nứa chưng xay ganh đáng tiết đáng yên! Khi quan Nguyễn-Soái đọc giút lời eoi, ác quan ai nay từ biệt quang tài tháng tảng nói gót với nhau ra yé.

Bỗn quan An-Ha-Nhut-Báo kính lời thương tiếc thầy Đội Phi-công Cao-dắc-Minh, chúc hương hồn thầy tiêu diệu nơi cõi họ, khoai lạc chôn dà dài và xin phân ưu cùng gia quyến.

CÙNG LÀ KHÁCH TRÚ NỮA

Cách mày bữa đây tại Bacliêu, có mấy chục chèt làm nòng quâ. Ban đêm nhom nhau lại bắn tinh giá lúa, sáng ra đòn vắng nhà nước cầm lúa xuất cản, nén chằng chiu mua lúa mít nứa. Lúa 3\$60 sực còn 2\$70, 2\$50; đó có phải là mày chú nagoon cạo dầu Annam chặng? Dảo trong tinh đều đem lúa tới mà bán sợ dè rồi bị lò nhiều hơn nứa. Mày chú làm như thế thâu tai quan chub quan. Nên ngài truyền nà tróc mày chub dòn huyên

mà cho ngồi khán chờ lệnh. Thiết nhở Quan chub quan hết lòng thương dân nên ngài bắt mày chub mà đón như vầy, bỏ khâm. Vì sao mà mày chub làm ra như vầy? Vì nội trong tỉnh, một năm theo mày chub tính đó môt tạ súc bết 1\$00, 0\$90 thì lời là 3 triệu! Vậy đồng hàng ta cứ đe cho chúng nó gat hoai, may nhờ có quan chub quan, bằng không át nó còn cướp nữa. Chúng nó dà nói rằng: cẩm xuất cản mà còn giàn nhau mà mua. Phải chi đồng hàng ta suy nghĩ mấy đèn ấy lại thì khỏi tay mày chub. Còn mày chub thật dám cả gan mà đòn cẩm xuất cản vậy; xin quan trên phạt mày chub đã bị bắt đó cho uác nể mà răn kẽ khác.

Xin đồng hàng bày ngừa lấy sự đòn huyền trên dây và dừng oghe mấy chục mà báu lúa dạng làm giàu cho chúng nó nữa.

Bacliêu. — Cầm-Nguyễn dit Xuân-nhâu

Luận thời sự

(Note de la semaine)

Còn chẳng bao lâu đã đến ngày phát pháo trừ cựu tuổ. Tết gần tới, dân sú hết gạo, phiêu náo bón xu, nán lo bảy liệu; thiếu người nghe nói chô nẩy chô kia lúa chín, nong nả tới cắt đập mướn kiêm ăn, té ra đi không về rồi. Tôi nghiệp chả chả là tui nghiệp! Ngoài đồng vàng mờ, trong nhà trống dờ con mắt... Trồng mua tối mao sáng bắt tay làm lúa khấp noci, hẫu tránh qua cõi cơ-cần.

Năm nay, tuy nhiều nơi thất bát, mà bữa bỗm tài di đường thấy từ Trà-đòn sấp xuống Cầu-kè Rạch-vop, Bả-trang Cán-chồng, Trà-kha tới biển, coi mồi khá khá. Ghe miệt Cần-thơ, Cái-vồn đòn xuô g mua lúa sớm dặng ít nbiểu.

Ngôi nghỉ cuộc đời túc, buôn cát: sách Địa-đư cho rằng xứ Nam-kỳ ta là một bô lúa to nhưng bô lúa to nước mày mà cạo dày trồng lồng như lúc này dẫu chuột có sa vào đó cũng là xốn xao buôn buyn làm dì thoi. Đồng bang ôi! ra

ngày, nếu lúa cỏn bẩn dặng mắc tiền thì khát; bằng hạ xuống 5, sáu cát một giờ thì nghèo hết chừng nào? Nôm trước bán rẻ xài, hay giờ mua mắc ăn, mua mắc đến đổi không tiền mua cho nổi; rồi đây nếu ngoài ngày bán rẻ cho ba anh Chèo thủ lợi nữa, ơi thối cựu dạ biết hao? Vậy ta hãy cầu chúc cho lúa mắc riết tới di, dặng lúa gặt rồi, để ăn bao nhiêu có số, còn bao nhiêu bán cho thấy đồng tiền mà ở nghèo.

Sách có câu: « Phong niên đệ tử da binh; hung niên đệ tử da bạo. » Tệ cho ta quái! Lúc trung mùa nhiều người luôn tuồng cờ bạc rượu trà hút xách, chẳng chịu dây chốt phòng bị khi sau, để cơn thất hổ lại sảnh, lòng trộm europe.

Gặp hung-niên đây, mấy ông Chủ quan và Cai Phó tông, việc lăng, nêu lo kẽm chẽ dày dỗ dồn cho lâm, chờ đợi sanh kè dứ, tục ngữ Langsa cũng nói: « Đói thi sỏi ra ngoài; la faim fait sortir le loup du bois. »

Nếu các ngài không coi chừng mấy « bơm xâm, mìn, quấn trích báu lương, bới tóc sà ôi » cho lâm át là lương dàn ở chảng yến. Hôm 17 Décembre 1918 tôi viết vào nhứt, báo Langsa rằng: (1) Le nombre de malandrius devient menacant. L'ici à présent, non seulement les Trà-ôn, Dặng-văn-Chieu.

(1) Số trộm europe một ngày một nhiều

Gái nhà chồng

“Vương gia Hương” tự thuật
(Tiếp-theo)

Cơ khò! chồng thiếp nói lèo lào vây rồi ngủ. Còn thiếp nằm trán trọc, nhớ cha nhớ mẹ, thèm buồn cho thân phản như bột nước mưa sa; ngồi hoài công học tập huỗi ấu xưng, dứt ròn tánh nết tráng trong, nay gặp một người chổng coi bộ khặt khở, quê dốt thì chẳng chút vừa lòng vọng ước bấy lâu.—Nhưng mà thiếp hay suy xét: dân khôn khéo chẳng qua là vợ, có hư hèn cũng đừng làm chồng, nên thiếp ao theo số phận, trọn đạo xiróng tùy, không tiếc trách than chi cá.—Còn chồng thiếp, bao đâu dài thiếp như tiên nữ, trọng quá bạc vàng,

rồi lần lần lợt phai tình nghĩa, lơ lửng ái ân; sanh sira ra đều trăng gió, đầm me theo lù buồm hương. Thấy vậy, thiếp e chồng ham sắc hoa hương mà bị gai chít không hay, nêu thiếp lấy lời diệu ngọt giáng can, chờ kẽ chi thân thiếp dùi co noci trướng quanh. Than ôi! lời ngay hay mịch, dù không nghe thì chờ, lại hành hung dâng chưởng nọ kia. Có một khi nói với thiếp rằng: « Mì khéo học thói cà mài gác ban mai! Ta đây nào phải như Thành Lãnh! Phận dền bà theo phận dền bà, biết chí mà bl sứ nên hứ! Lại còn sanh chưởng ghen trung, chẳng hổ tiếng Haldong sir từ Lâu! » Hủy chầu châng henchói như vậy, đầu phát trên ban cúng ngã, hương chí xát thit lồng phẩm. Thiếp cũng muốn ra oai hổ liều, nhưng e lối đạo cung thường. Tuy chồng quấy mà mình dường quấy mới bay. Nêu thiếp dâ... dâ... xuổng, rồi thừa lúc canh khuỷa đêm vàng, ngoại hiên tiếc dể khóc sương, thiếp kê... kê... bén tai chồng mà thăng thi những đều trong dục, những nỗi thiệt hờ... — Cho hay ngọt mật chết ruồi, chuồng dao lý cũng thức lâm mè mũi: chồng thiếp dần dần thuyền giàm hịnh “Tuyên-vương”. Giảm thi giàm đỡ vây tha, chờ không thuốc trừ cang làm sao cho dứt tuyệt! — Cách ít lâu có mè! À giang hồ! dỗ thuyền ngay bến thiếp. Người làm sao mà xinh đẹp qua chừng: tóc mây da tuyêt, minh hất xương mai, di dứng diệu dàng, nôi nang nhô nhẹ; đầu bới tóc cánh tiên, cổ deo dây chuyền, bộ mặt đổi phấn da người, minh mè áo ren sô, chung di dây thêu con bướm. Xem trong sắc phục thay đổi liên lién, cách trau chuốt nិ nhùn nhà hồn mấy thiếp. — Thấy vậy thiếp mới hỏi trênh rằng người ở đâu mà đến đây chỉ vây? Trênh thừa lại rằng người bán phản buồn hương, đèn treo giá hồn rây ai chẳng biết!

—Ôi! người sao mà cốt cách như tiên, lai nở chuyện nghệ bạ tiện? Hay là hóa công trao về vưu vật, điểm nét thu ba, trượng nêu một cái hoa biết cirori, biết nói, biết đi, dời đổi rây dây mai đó dặng cho người người, xú xú biết rằng cái cơ xảo của hóa công? Hay là xui phận bạc nằm trong má đờ; hay là tội lỗi chi nên vui dập dưới bụi trán. Hay là tại người tự mắng, ý mình có sắc để thế kiếm ăn, nên

không chịu buộc ràng theo mối xích thằng, mới ra thân như rứa? Thấy vậy hay vậy, chờ máy quyền vi mâu nhiệm tháo náo! nên nghĩ đến chẳng biết sao mà thương ghê! Nhưng trách vì sao đến bên thiếp mà dỗ thuyền, hay là u u be tiếng cậu hai nên béo hình báu dặng. Hay là trời muôn phạt chồng thiếp về lòng hảo sặc, khiển người ni làm vai Bát-ký mà diệt Thương? Ôi thôi! mùi hương bài ngát, tiếng quyền thanh thao, làu cho chồng thiếp như cá dây nước lờ đờ lội nước, obư nhạn giữa trời ngọt ngắn sa trời.....

(Sau-tiếp)

Lê-trung-Thu

Bà kẽ mâu hiên lành

(Tiếp theo)

Thám thoát ngày qua tháng lại, bóng thiên nhạc thúc đường thoi, tàng Georges năm nay tuổi dặng 18, học hành cũng là khát; M. Granval mới đem nó vào ở phụ sự với minh trong một nhà buôn kia. Georges tách hem chơi lại da tinh lâm, có kết bạn với một người thơ về có danh trong Châu-thành đó. Ngày kia, Georges mời anh thơ về về nhà cha mẹ mình chơi cho biết; đến nơi vợ chồng M. Granval tiếp dài rất hân, hỏi ra mới hay anh họ là thơ về. Sản diệp nàng Etienne (vợ anh Granval) nói với chồng xin cây anh thơ, về cho mình một tấm hình, để làm dấu tích. N-he cây, anh thơ mau mau về nhà lấy đồ đem lại về liền. Lúc sưa seon cho chí Etienne nèo đi cho thơ về, anh Granval bèn lấy cái nệm nõ; thuở trước mẹ con Lise thùy dẻ lại, cho chí Etienne dựa, con Lise thấy vây bắt binh nõ dà cõ ý ghét mẹ ghê nõ, uay còn lấy ném của mẹ nõ cho người dỗ dưa nõ lấy làm giận lâm xác lại giết cái nệm và xí nhục nàng Etienne như vầy: “ Nõm này là nõm của mẹ ta thùy, chẳng mắt nào dặng lấy nõ dưa! ” Nõng Etienne lấy làm sương sùng.... còn anh Granval thấy con mình hồn ảo đường ấy, xốc lại muôn đánh, kẽ bà nhục mâu di trò tới lên giọng binh con Lise xí-xô nõi anh Granval sao có nghe theo vợ bé nõ; hủy hoại con thơ, nói rồi bà dắc con Lise di qua phòng khác.

Lúc đó nàng Etienne tuy buôn song cùng gán gượng nõi xuống cho thơ nhâm binh dung mà về. Khi bức tượng đã về hoàn toàn rồi, xem thật là tươi tốt, nét mực lông son mă hông da tuyệt, nhìn chừng nõo càng mè mẫn chừng uầy. Anh Granval định ngày thỉnh bằng hữu đến, trước dự tiệc, san khoe cái chén dung của vợ mình rất lịch. Anh em, nhứt là mấy cô (đám) thấy trầm trồ khen ngợi chẳng cùng. Lúc mang tiệc vơ chồng anh Granval đưa khách ra dâng, ai dè ở trong nhà con Lise lén lấy dao rọc nát cái bình của mẹ ghê nõ, rọc mà lại sợ cha nó vò gắp e đánh nó chẳng tha, nêu lính quiah làm rớt cái kẹp tóc của nó lại dò mà nó không bay, bồ bay về phông mìn. Chừng vợ chồng anh Granval vò thấy tấm bình rách nát dưới đất lại gắp cái kẹp tóc của con Lise nõa, nên nghĩ cho nó rọc bình nõa quả quyết, anh Granval nõi xung xách cây muôn di kiếm con Lise mà đánh, chí Etienne càng lại chẳng cho, vì sợ dẫu thế nào tiếng dâng cay cung về phản chí chịu, nên anh úi chồng xin bỏ qua việc đó

Nói về con Lise lúc hoàn hối chẳng kè trước sau chạy tuôn về phòng đựng đồ cái đèn làm cho lửa bắt cháy mìn mén, một mìn lính quiah chẳng biết ngó mà ra, la ó om sòn, tinh cờ nàng Etienne đang thiêu thiểu ngủ: hay dặng chạy tuột tới nơi, liêu tháo xông vò lửa tim ấm dặng con Lise đem ra ngoài cửa cắp, chừng ai nấy chạy tới chữa tắt lửa rồi mới hay nàng Etienne đã giải nạn cho con Lise dặng rồi. Cách ít bữa sau con Lise lành mạnh như xưa, cảm ơn được mẹ ghê chẳng cùng, từ đây con mẹ vầy voi, hòn giậu trước đồi ra yêu mến. Phận con Lise đã thương mến mẹ ghê nõ rồi, còn bà u bạc-mão chưa chịu yêu nàng Etienne, cho hay rằng nàng nõy đã dụng hết tuế mà phục sự bà, mà bà cũng chẳng vi.....

(Sau tiếp)

P. C. T.

Võ tình tiền biệt khúc

Sách có chữ: Lam hành tiền biệt; khách với mình, xưa quen biết chí nhau.

Què quẩn đâu, cửa hè đâu, hẹn vì nỗi
nước lá ao bèo thèm linh lảng. Dưới
nguyệt ca cảm khì tháng thường, tôi
bát hơi mà khách cũng nghe chơi. Thảm
thiết chí mà lụy ứa chau rọi, mai kia dâ
ngược xui người một xú.

Cô nhạo nam phi, vân bắc khúc,
Hành nhưa tây vào, thủy đông lưu.
Khách về dà có bạn khâm trù, vui vẻ
dêm thu cùng mờ tiết: Đây thì cũng ôn
còn theo liêu mäch, thù ca lâu còn lâm
khách vui chơi. Kìa kìa cá nước chim trời!
Minh-Nguyệt.

Rắn cờ-bạc

Đã sanh ra đứng làm người.
Đủ năm tạng phò, đủ mười tay chon.
Có thảo không tiết lấy thân,
Lánh xa chỗ due tìm gần nơi trong.
Tai có lỗ, mắt có tròng
Nghe lời lợi hại khôi vong thị phi.
Lời xưa ngan ngữ còn ghi,
Lợi thì ác hại tham thi có thảm.
Mấy người suy cõi nghiêm cảm.
Khỏi sa khe due khỏi lâm đường mè.
Trong trời các việc mọi nghê,
Nhiều phương mura thực sảng bê sanh

[nhai:
Thiều chí những dạo lý tài;
Vào trong lục nghệ ra ngoài bá-công.
Sao không trách thiện nhi túng,
Chẳng suy lợi hại theo dòng vật du,
La chí dỗ bắc mòn cù,
Người hiền cũng tới kẽ ngu cũng vào
Giành nhau tri thấp tài cao
Kẻ đưa bạc giấy người trao bạc đồng
Bánh liêu may có rủi không!
May sòng Phước-kiến, thua sòng Quáng-

[đóng:
Đến khi lưng sạch túi không,
Biết ai tráng sỉ anh hùng là ai!
Rối ra than dắt trách trời.
Đá không hàng sảng, lai dời hàng tam
Cùng nhau tính toán lo thăm,
Đứa toan churac qoi, đứa tam mưu giàn.
Năm-ba hiệp lù vây đoàn
Đón sòng cirop của, chặn dàn trộm trâu
Gặp cơn thiên ác đáo-dấu.
Phép nghiêm lè chánh, có dâu thứ tinh,
Bước chon vào cửa ngù-hình,
Đứa tre cung nát, chén sành cung tang!

Bát tiên từ thánh mấy chàng
Hết khoe tài mèn, thôi bàn cầu-av;
Tam yêu dầu có phép mầu,
Dám đem lụng lúc tới hầu lượng quaú,
Có thân sao chàng dở-dan,
Đến sau, đến thế phản nản ai binh
Làm cho nhir-dan, nhor hình
Uống công cha mẹ sao thành bầy lâu,
Tí này, sấp vẫn vè sau,
Nêu chừa những nét nên tu những lòng,
Mấy người Nông-sl thương công,
Cứ theo ngid-nghiep chờ luôn chơi-bời,
Hoạnh tài như nước đây với,
Nếu tham lỵ nhỏ ác thời hại to.
Vì thương nên phải bảo cho,
Hera thua moi lè dặn dò các nơi,
Nóm-na mượn viết vè-vời,
Gọi là chút dính với đời phải chàng?

N. H. H. kính lạy

La-Tứ-Phù

(Tiếp theo)

Dưa trời dâu khéo lọc lừa,
Nợ đời khó trốn nợ thừa phải mang.
Cùng nhau trời khóc Phụng-hoàng,
Cởi công ngày ván, ấp loan canh dài.
Trái nấm nang đà thọ thai,
Đến kỳ sinh dặng một trái khác thường.
Mày tắm mál phụng như gương,
Tuổi vừa nén hảy lại càng thông minh.
Đay con nang rất hồn-tinh,
Là cây biến sữ, biến kinh đọc thường.
Trẻ này sau xuống Trần buôn,
Đưa mình các tia lão vàng như chơi.
Tháng nghe nang nói mấy lời,
Thết tha quá că, rá rời ruột-gan.
Mày cẩn đất khách hương quan,
Tương cầu thâu tĩnh mộ khan đau lòng.
Nắng nghe nói cũng náo-nồng,
Cành tiên khói tới, cỏi trần dể lui.
Giúp nhà cao hương tuổi trời,
Lirez thai còn mạnh, già mới chẳng suy.
Chứng nào con trẻ nghi-kỳ,
Thú-què dâu ở, dâu đi tại chàng.
Hue-nô sinh dặng nốt nồng.
Đông canh với trẻ, đồng lảng với ta.
Tán-Tán sém kết sri-gia,
Hai thơ khôn lớn một nhà hiệp hoan.
Lán-lán xuân mảng hè sang.
Thoi đưa ngày tháng, hoa tàng cõi-kim.
Nỗi chàng biệt tịch biệt tam,

Nồi ông Đại-Nghiệp ruột bầm lồng đau.
Nuôi con nhường tướng vè sau,
Thơ-hương nổi tiếng, cơ cấu trao-tay.
Mấy năm đắt khách lạt-lài,
Đòn nam vẫn intact, hồi dài biệt tin.
Nghe thời ông cũng bão kinh,
Biết ai mà ới, gia-tinh cho ai?
Đầm đầm ngày vẫn sâu dài,
Tiêu-sầu rượu cúc, uống vài ba chung.
Gật-gù vừa tháng giật-nồng,
Nghe con Hí-tước, trước tòng kêu vang.
(Sau sẽ tiếp)
N. H. Hạnh (kinh lục)

Tục-ngữ, cõi ngữ, gia ngôn

1. ĂN MỘT BỘI NÓI MỘT LỜI.

Nghĩa là: Ăn nói chắc chắn, chẳng sai
chạy.

2. ĂN KÌ NÓI ĐÁI.

Nghĩa là: Biết lò ma dù phòng thí
được bình an lâu dài.

3. ĂN LÀM SỐNG, NÓI LÀM GIÓ.

Nghĩa là: Ăn nói hổ dồ, chuyện có nói
không, chuyện không nói có

4. ĂN COI NÓI NGÔI COI HƯỚNG.

Nghĩa là: Khi ăn phải coi chừng cơm
còn nhiều ít, hoặc là nhút miếng, khi
ngồi phải coi chừng hướng thuận nghịch
hoặc là nhượng chỗ ngồi.

5. ĂN CƠM CHÚA MÙA TỐI NGÀY.

Nghĩa là: Ăn cơm của ai phải lo công
việc làm cho này.

6. ĂN CÀY NAO RAO CÀY NÀY.

Nghĩa là: Ăn của ai phải vung bộ-ho này

7. ĂN GIỮA NO LO CHUA TỐI

Nghĩa là: Hỏi con thiên tri làm, lo
chưa được.

8. ĂN CÓ BÚA, LÒ KHÔNG CÓ BÚA

Nghĩa là: Lò hoài trong bụng, nhớ
lòng.

9. ĂN MỘT MIẾNG TIẾNG CÀ BỘI

Nghĩa là: Lời nói lả, ăn một miếng
mà phải mang tiếng chẳng phải, đợi đời.

10. ĂN NO SANH SỨ

Nghĩa là: Khi được no cơm ăn áo rồi
lại sanh đều quấy.

(Sau sẽ tiếp-thêm.)

Đại

Cuộc đấu xảo Canh nông tại Saigon

Cuối tháng Janvier 1919 tại Saigon sẽ
mở cuộc đấu xảo đỗ thổ súng trong xí
và của sú: vật liệu đấu xảo định cho.

Ông Belencie, Tham biện, làm chính
Đầu Hội, Phái viên dự Hội

1) Ông phái viên Phòng Cảnh nông,

2) Ông phái viên Phòng Thương mại

3) Ông Moyaux Hội đồng thành phố

Saigon

4) Ông Hồ-văn-Kinh, id.

5) 4 Ông Thíca biện làm thư ký.

Hội sẽ sắp đặt từ 15 trong cuộc đấu
xảo này.

(De la Tribune indigène.)

“LỊCH ANNAM”

NĂM KỲ-VI

Nhơn dịp gần mảng năm 1918,
bồn-quán lo soạn lịch mới. 1919
Âm-lịch và Dương-lịch đòn nhau,
sắp chung lại một tầm lớn, như
xưa nay thiên hạ thường tiện-
dụng đó. (Calendriers franco-an-
namites.)

Vậy nên bón quán kinh cho chư
quản-lự cùng các vị thương mài
hay, như ai muôn dùng, hoặc
nhiều, hoặc ít mà tặng cho
nhau, hay là tiềng cho mỗi hàng
của mình khi bước qua năm mới
đây: xin viết thơ cho bón quán,
hoặc muôn định danh, hiệu, tước,
nghịp chí trên lịch ấy, thì bón
quán cũng sần lòng thi hành cho
vừa ý qui vị. Tùy hạng giày mà
định giá, song nhẹ hơn của người
ta luôn luôn.

1 tám là..... 0\$10

100 tám là..... 6\$00

200 tám là..... 10\$00

Canthor, An hà An-Quán.

Kinh khái.

Thi tập

KÝ TÌNH

Bờn cò ai kéo dòng òe,
Khiến khách tri-âm luồn sục sít
Nhớ bạn tóc mây dà trắng phết,
Chạnh tình vóc liêu rấp xanh lè!
Mơ màng Hồ-diệp hồn đau-diu,
Chợt tình Huỳnh-lương, dể ti-te!
Ngao ngán cảnh khuya trời một góc.
Đêm xuân khó đê..., thầm trầm bê!!

Trầm bê khó, buộc một mình tôi,
Nhớ bạn không yên nỗi đung người!
Bốn cá hồi thăm thơ tin Lạc.
Đại nhân nhẫn thấu mảnh lanh Khôi.
Hắn bờ một chất chàng lưu lạc,
Vẫn bặt hai nghi nối thác rồi!!
Nếu quả xin hồn mâu biến biện,
Đặng đây úng tê, bờ chàng ôi!!!

Chàng ôi bao iờ rẽ duyên bài!
Hay có tình riêng cuốn dạ-dà?
Đặng gió tưởn dâu hồn bạn đến,
Chuốt hài ra thấy bóng cây lay!
Hoa không người chuộn, riêng than phận
Bờn enoáng ai ngle biểu lụa dây!
Nguyệt lão trớ trêu chí vay e?
Bé tình nở đê lúc lạng dây!!!

Lưng dây đợt lụy chấn phòng không,
Nhớ Lạc năm canh lửa đốt lòng;
Tuổi bảy dây là Bô-liêu-yến,
Hồ cho đó gọi Trương-phu-Tòng?
Niêm tây khuấy thiếp tình ngao ngán,
Đánh bắc vọng phu dà chập chong!
Nước dâ dỗ roi, khôn thể bắt;
Thả là một tiếng: giứt, cho xong!

Cho xong oan trái hết trong chổng,
Đặng thiếp gởi mình chấn cửa không.
Phận bạc thả cam vui cửa Bụt,
Màu già toan thê dỗi màu hồng?
Bé cho thích chí tay tham ván,
Đặng rõ bặt tình bướm giờ bông!
Xưa mượn dồng cùu, nay mượn bão,
An-Hà tạm gởi giứt tình chung!!!

Phong-Thanh (Bac-lieu)
Mlle Xuân-Khôi.

TRÔNG TRĂNG (quốc âm thi)

Đây trời nhấp nháu dạn sao giãn,
Uâ la này! sao vàng chí Hồng?
Ngày trước bỏ chồng không kè đón
Bèn nay khoát bóng lại ai ngăn?
Trò siêu nỗi mắt lò mò kiếm.
Thợ khéo tròn kim lò quở mảng.
Có có không không chí lâm thế?
Cá chờ thỏ đợi cũng xăng vẫn.
Cần thơ.—Cù-lao-mây:Lương-văn-Thông

TẶNG CÁNH HẠT "SADEKAMIS"

Sa-déc-a-mi dù trí tài,
Danh dồn sáu tinh để đầu sai.
Thanh tan bộ điệu không nhảm mắt,
Tao nhã lời lang chã mồi tai.
Rõ mặt đố g gang chung tiếng luận,
Toại lòng bậu bạn biện khen hoài.
Dân Nam vẫn biết xtra nay thế,
Sứa khoá cẩn khôn có mấy ai!

Nguyễn-Catin
Caiss er à l'Imprimerie de l'Ouest
Bản liệu

Khôi hài

KHÔN THƯỚ NÊN BA

Chuyện ông Gia-các-Cách

Bời Tam-quốc, bên nước Ngò cõi nười
Gia-Các-Cách, tên chữ là Nguyễn-Tôn,
thuở nén sau toỗi rất thông minh, đổi
đáp bất-thiếp lâm, Cha là Gia-các-Cách
tự Tứ-Du; mỗi lần vào cháu của dem
con theo. Vua thấy ông Tứ-Du mặt dài,
bèn phán kê đá vào một con lừa và lấy
phản mà đê bối chửi trẻ i mặt lừa: Gia-
các-Tứ-Du; các quan đều cười. Người
con (là Gia-cá-tách) thấy vậy liền lấy
viết mà toém lừa chửi em lừa nghĩa là Gia-
các-Tứ-Du chí lừa. Ông lừa của Gia-các-
Tứ-Du. Vua khen rằng: khôn, và bang
cho con lừa.

Một lần khác vua dài yến, day Nguyễn
Tô i rót rượu dài các quan ván-võ. Trong
tiệc có ông Trương-Chiên tự Tứ-Bố, thấy
dứa con uit nhỏ, nên không chịu cầm
ly rượu mà nói rằng: "Ây không phải lê
đi đồng lão như vậy!"

Vua nghe và phán Nguyễn-Tôn phải
gắn nói làm sao cho ông Tứ-Bố uống rượu
đây. Trè nhỏ này, vàng lịnh, mà thưa
cùng lão quan như vậy.

Thưa ông, thuở xưa ông Khuê-p-
thượng-Phú tuỗi xoài binh hụ, còn
cầm cờ mao, ra trận giặc, mà chưa cói
rằng già; nay như ông, khi ra trận tại
ông ở sau, còn khi uống rượu thì ông
uống trước, sao ông gọi là không phải
dường lão. — Trương-Tứ-Bố khanh lời
chỉ đáp lại dặng, nên phải bưng lấy ly
rượu mà uống.

Có bài thơ khen Gia-các-Cách:
Già hơi lão là, trè khôn qua,
Sau tuổi và chướng nỗi tiếng xa.
Đối đáp dã dánh phen Bao-thát,
Trí mưu dâu dẻ nhưng Cam-la,
Một câu đường lão khêu tài sá,
Hai chữ Chi-lư dẹp mặt cha.
Rò biết thông minh trời phủ tánh,
Sau ta giúp nước mới au nhà.

N. H. H.

Tin ngoại Quốc

ĐỨC GIÁM QUỐC WILSON VIẾNG ĐẠO BINH HUÈ-KY

Đức Giám-quốc Huế-ky đi đến thành
Chaumont hồi 9 giờ sớm mai ngày 25
Đécembre 1918; thiên hạ tiếp rước trọng
hầu. Ông Wilson sẽ đi với bà Wilson qua
thành Langres nội ngày đó dặng viếng
đạo binh Huế-ky và ông sẽ ở trọn ngày
lễ Sanh-nhật mà vui chơi tại Lorraine và
viếng binh Huế-ky đương đóng tại đó
luôn thê.

ÔNG POINCARÉ ĐÈN XÚ ARDENNES

Ngày 25 Đécembre 1918 Đức Giám-quốc
Đại Pháp là ông Poincaré ngồi xe lửa
riêng với các quan thay mặt cho xứ
Ardenes, đến viếng xứ đó.

NƯỚC SÔNG RHÔNE TRÀNG BỜ

TIN THÀNH LYON.—Vì bị mưa dữ lợn lám
trong mấy bùa rày, làm cho nước sông
Rhône tràn, trè ngập mấy cái đồng trũng
ở hướng bắc và hướng nam dọc theo
thành Lyon. Một cái cầu bắt bắc năm
1914, bị nước chảy sập xuống.

XIN HÌNH CHIỀU THÊM

TIN PARIS.—Ngày 17 Décembre 1918 đãi
tới bạn mang cuộc Đức quốc xin định
hiểu rồi. Nay Chánh p-ủ Đức quốc xin
miếng chiều thêm một tháng nữa dặng
thi hành cho kiệp các đéo giao ư ớc. Đệ
Tổng Soái Foch sẽ ký tên tờ ấy.

THÀNH BERLIN NAO ĐỘNG

Đại Tôn; Soái Đức Hindenburg tu hội
một đạo binh tại Posuanie rất đông. Tổng
binh Grener hạ chiến thư cho tân Chánh
Phủ thành Berlin rằng thê đem binh
chiếm phạt kinh đô đập đổ tân Chánh
Phủ mới chịu.

ĐỨC QUỐC CÁCH MẠNG

TIN DANEMARK.—Tân Chánh Phủ Đức-quốc
định từ đây về sau sẽ lấy ngày 1 Janvier
1919 làm ngày kỷ-niệm Cách-mạng của
Đức quốc.

ĐỨC TRÀ TÙ BINH

TIN BOLLAND.—Đức Tân Chánh Phủ đã trả
lại cho Anh-quốc 32.000 tù binh bị Đức
sau cầm trong khi chiến chiến.

SỰ TỒN PHÍ CỦA NƯỚC HUẾ-KY TRONG ĐAM GIẶC ÂU-CHÂU NẤY

Theo tờ phúc của quan coi kho bạc nước
Huế-ky nêu ra cho ai nấy rõ: Trong 20
tháng chiến chiên ban đầu trước Huế-
ky chen vào đám của Âu châu này, sự
tồn phí tính theo số bạc trung, trước dặng
3 tạ đồng vàng. Số này chẳng kể những
việc tổn hao nhỏ mọn.

Nam-kỳ thời sự Giá bạc

Kho bạc nhà-nước..... 4f 45
Đồng-Dương..... 4 46

Giá lúa

Từ 3\$ 55 cho đến 3\$ 60 một tạ, tùy theo thứ lúa.

CÁNTHO

CHÁU NGÔ NGHỊCH.—Tên X..... nhô thó, tách lại buồng lung, chẳng ở dặng với cha là M. Nh... đến nương cùn: câu là tên K... ở châu thành Cán-thơ; thừa lúc K... vắng mặt, X... cạy tủ khâu đồ di bán, ruồi K... vê gấp, la, cảng chảng cho, X... dà el-ang chieu lối xin chừa, lại còn cầm miếng kiếng ubè mìn K.... đánh bồ. K.... đưa tay ra đỡ bị đứt một đứt rát sau máu ra lai láng.

Linh tuân bắt nội vụ về bót (poste) òng eò thấy X... tiếc từ mà hunz, muôn phạt. K.... ngã lại thương... vì: bắt bé đánh con sao lành! nên lật đặt xin ông cõ dung chon nó nhứt thứ; còn pháo K.... vào nhà thương xéc thuốc.

BẮT ĐẮC KÝ TÚ.—Lê-văn-Ngài 66 tuổi ở làng Thời Lai (Cán-thơ) đi đến nhà chán ruột là Lê-thị-Cang ở Tân-Phong (Cán-thơ). Lâu ngày chán đến, cháu có dạ mìng, đón cơm canh dài chúa. Ai ngờ, sau khi ăn rồi một lác, Lê-văn Ngài phát bệnh nằm dài, thị Cang lật đặt đón ghe đưa về Thời-Lai, đi dọc đường tên Ngài hòn dà lìa xác; đến nơi vơ con tên Ngài thấy có đổi, không ní-he cho thị Cang, quyết là thị Cang bỏ thuốc vào đồ ăn giết tên Ngài mà thôi, lại thêm rằng vì việc thù oán còn dang kiện thưa diễn thò otoi Toà. Làng thấy chuyện đáng hổ nghi giải nội vụ tới ngay Biên-Lý. Quản Biên-Lý dạy đem tử thi của tên Ngài cho quan Thầy mõ khán, rồi sẽ phân xử.

MYTHO

BẠC GIÀY GIÀ.—Tên Khu-Tai 40 tuổi bị bắt nạp cho quan Biên-Lý Mytho về tội xài giấy bạc giả (l ẩn giấy giả 20 đồng). Toà dạy giam Kha-Tai đừng mõ dang đâm ẩn trộm này.

BAC-LIỀU

CƠ HÀNG KHỎI ĐẠO TÂM!—Ngày 26 Décembre 1918, lúc 8 giờ rưỡi tối, tại đường "Lamothe de Carrier" có thằng nào không biết nhảy vô nhà chiec X.... mà giựt nỗi cơm đang đê trên bếp. Chiec X.... hay tri hô lên, hơm ta thất kinh quan nỗi chạy mất. Ai nấy xùm lại hỏi chiec X.... chuyện gì vậy??...chiec X... trả lời...giựt lối...giựt lối...tại y lối quá mà!

Xuân-Nhàn

GÒ-CÔNG

CHÉT CHIỀM.—Người ta có ấp dưới sông Vaico giáp ranh làng Vĩnh Thành thuộc về quận Gò-công, 1 cái tür thi của người Annam, sau khi coi giấy tờ lại mới biết là tên Trần-văn-San 22 tuổi quán ở Cần-Duộc (Chợlớn)

Tên Trần-văn-San đi bao cùa chiec ghe chài số hiệu 22.264. Chiec ghe chài này ruồi bị chiem hôm ngày 20 Décembre 1918, thây của tên San bị sóng dập gió đổi, nay mới tóm dặng đó. Sở tuân-trá xét rõ cẩn tích, cho thân tộc tên San đem về mai táng.

LONG-XUYÊN

RUỒI MẤT, CHÓ AI LẤY!—Ngày 21 Décembre 1918 Phạm-thị-Sám đến quan thưa Nguyễn-thi-Nữ, về tội sang đoạt 2 vóc lanh cùa anh rể nó gửi cho thị Nữ đem về đưa lại cho nó, mà thị Nữ không dura. Đòi đến, thị Nữ khai quả quyết rằng: "ruồi nát chó ai lấy" vì lúc xe hơi ebay săn xuống ruộng, 2 vóc lanh ấy lọt mất không hay; hỏi tên coi máy xe hơi cũng khai y lời theo thị Nữ.

Thời ruồi mất phải chịu chờ sao.... chờ phải chịu tồn 0\$24 đóng tháng đem đến nhà giày thép mà gởi, có đầu đến đổi....!!

LÁI-THIỀU

KIỂM THÉT PHÁI GĂP.—Vụ thay thông sờ giày thép ở Lai-Thiều bị ăn trộm hơn 2 tuần lè rồi, nay nhờ sờ tuấn thành tại đó tìm bắt dặng 2 tháng ăn trộm trong vụ đó, còn thằng thứ ba trốn biệt. Chẳng cháy thì kiếp nó cũng bị bắt chớ chẳng không. Đáng khen ngợi sờ tuấn thành Lái-Thiều có công sờ sắn, mới bắt dặng đâm ẩn trộm này.

TÁI SANH DỊ TRUYỆN

HỘI THÚ NHỰT

TRẦN-LÀO CẦU CON LỐ KẾ TỰ
HOÀNG-THIỀN XƯỞNG PHƯỚC HƯỚC PHI-CHÂU

TIỆT LÀ:

Ngọc-nữ Trần-gia phải hạ sanh,
Cùng vì chồng vợ có lòng lành;
Tết dây mời loại công cầu khẩn,
Hữu chí cho hay sự cảnh thành.

Triệu Nguyên nhâm lúc thái bình, trấn họ áu ca, muôn nhà lạc nghiệp. Tái-sanh chuyện xảy ra một việc, rất hoang dâng, gãm thiệt lạ đời. Cho hay muôn sự ở nơi trời, để ai thấu nguồn cơn Tạo-hóa

Nơi miêu sảng già, tại ấp Cây gừa, thuộc hạt Bác-liên, về làng Phong-thạnh, có Trần-Lão, vợ chồng nòi Khổng, Mạnh; tuấn tri-thiên (1) hiếu quanh không con Nhà dù ăn, lòng lại béo don, vì lo nỗi tò-tòng vô tự. Đêm thanh vánz vợ chồng tư lự, tĩnh làm lành, tánh dữ cùn con. Sự nghiệp nhà bao quản mất còn, nguyên bố thí cùn con nỗi hận. Tuổi chừng ấy mong chi giao, cầu, nhưng mà; có lòng thành cùng thấu Hoàng-thiên. Cho hay trời, phạt cùng chứng miêng, sai Ngọc-Nữ xuống miệng Dương-thể. Khiến Ngọc-Nữ kiến tiên nẹo-bè, ngỏ hở sánh kế tự Trần-Gia.

Vợ Trần-Công nằm thấy Phật-bà, đèn mách bảo gần xa mọi lè. Sáng tỉnh giấc, bà sai tò trè, thỉnh Trần-Công cùn kè tò phản. Thuật chiêm bao sau trước ăn cầu, rằng «nằm thấy phật-bà độ thế, đèn mách bầy dầu dưới cùn kè, rằng phước roi sẽ dê con hiền». Ông nghe qua lại hỏi bà liền: Phật có lò, nứ nam hay chẳng? Bà đáp: «chuyện dài không phải vấn, khoan đã mà! Thông thang sẽ phò. Tôi hỏi Phật, Phật mách rằng: «Tiến định thiên cơ nào dám lậu. Chirog gấp việc sẽ hay iết xáu.» Vì đức lòi Bồ-tát qui thiện. Lúc Phật đi, tôi lại thấy liên, cơn binh lụt phong dào nỗi dậy, mây đen kịch, đưa tay chưởng thấy, sấm 3 phen rệu rệu dắt trời; mưa đậm ngày lai láng khắp nơi, nước dưng hãi sập nhà hư cửa. Gió thổi mạnh làm cho trời lúa, thấy đầy sóng linh nginh biết bao. Ngoài phổ thường thiên hạ lao xao, kẻ dâc vợ công con dan diệu; người dẹo chiếu cuồn mùng bận biển, xây hú khồng (2) chớp nhán rất kỳ: thấy sóng lòa, náo biết vật chí, rớt xuống đất xem bằng tò lớn. Cơn đại biếc ba dào sóng dưa, thình lình sao rút hết khô rane.

Cụ ấy sao khi rót ngoài dâng, rồi lăn riết vô nhà một nước?? Minh xem thấy, đồng bè dợm bước, bước gần coi cho rõ vật chí, chói hào quang sáng giờ nên kỵ, coi chính chắn thấy Phi-Châu hiệu. Chứ ai viết rất nên phái diện, vợ chồng ta cất giữ bo bo. Ấy từ long là phước của trời cho, mới cất dặng mười hai ngày dùng, xay việc là tay chơng bung rúnz, sai nhà đầu khéo tới thành linh. Sự này dày gãm tiệt ức tính, ông vò cớ khi không bị bắt! Giận eai kè sao mà rất gắt, bắt ông rồi dắt mất đi đâu? Gặp việc oan tài khóc rất lâu, luôn kêu réo thảm sầu biết mấy!! Gực mình dậy, cùng vì cớ ấy, thoát tai nghe gà gáy canh ba; ngồi dựa đèn luồn những thở ra, việc lành dữ phản phản bất nhứt."

(1) Ngũ thập tri thiên mang: 50 tuổi.

(2) Hú khồng: Trời.

Ông nghe hết đầu đuôi vừa死刑, ngồi nghĩ suy, đã trót giờ lâu: «Ai khéo xuôi cái chuyện cơ câu, khó bàn hết đuôi đầu tận ý. Nhưng mà được một điều đại quí, là nhà ta khỏi sợ tuyệt dòng, chẳng chí lo, hẹn với non sông, được một chút con hiện cùng biếm. Tuy nói vậy hời nào mà nghiêm, việc thiên cơ hả biết vạy vạy.»

Từ này đây, Nguyễn-thị (1) thọ thai, bỗn uổng khi eay khi lạc. Bóng thiêu-quang thăm thoát, tinh hãi dặng ba thu. Ngheu làm sao, nghèo đê hèn lâu, Uy! rất lại lả bơn người thê!

Lệ thường nghiêm chín tháng mười ngày thì đê, cái này sao? gần lè ba năm. Hai Ông bà than thở âm thầm, đêm trân trọc chung lo rầu rì; ông bà nói: nghèo ma nghèo quí bà lại rằng: đồ mì đồ tính! Trước chiêm bao, tướng phuộc của mình, hay đâu nói, tệ tình như rứa!

Thôi bàn luận, cách đầu vài bữa, phúc phu nhơm bài hoài tâm thần, bà liên sai tờ thính Ông Trâu, đến bàn luận áo cần hưu thiệt: «Nè ông! nay coi bộ gần ngày mảng nguyệt, nên từ-cung (2) mây động lâm mà. Vậy ông mau, bảo trẻ từ nhà, di rước mụn về đây cho sáng.»

Lúc mịt tối, bà đau bụng quẩn, (sự đau đê, mọi người đều rõ, không cần nói giòng dài.) Khi lâm-bồn (3) chiều sáng hào quang, cả trong phòng thơm tự bách-dàng, bay nực mũi, thật nèn rất lạ! Phúc lại thấy sáng lòa, chói dạ, xem đường chau sác ửng đỏ tươi. Ấy mới hay phuộc ở nơi trời, giày lái hết, (4) kể nghe tiếng khóc. Tên thi-nữ chạy ngan chạy dọc, kiêm Trần-Công dặng báo tin lành; (Thưa ông: bà đã lâm-bồn rồi) Ông nghe qua cẳng đòn bướu quanh, lòng hồn hồn, mừng thôi chẳng xiết. Ông lại chồ phu-nhơm trộm liếc, thấy nữ-nhi diện mạo phuơng phi, coi tay chơn, xay thấy việc kỳ, cướm tay mặt có đê 2 chữ. Ông thán ngã, chuyện đâu, ấy mới thiệt nhà ta có phuộc.» Nay bà, nay mới hằng chiêm bao ngày trước, vậy đặt tên cũng lấy theo đây. Trần-phi-Chân tên tộc con này, ấy mới hiệp Hoàng-thien như ý.

Có bài thơ làm chứng rằng:

Tuần tri-thiên mặng chĩa con thờ,
Nay trồ gái hiền thôa chí mợ.
Giếng thăm tráng sao đà thôn mòn
Cây cối này lá hết xơ rơ.
Đất trời hả p'ụ người thành kinh,
Hương lửa chí lo kẻ phung thờ.
Trần, Nguyễn, ông bà vui biêt mấy,
Từ đây chẳng nhoc cái công chờ.

(Sau sê tiáp-theo)

Lê-Chơn-Tâm dit Thận à Bạc-liêu

- (1) Vợ Trần-Công,
- (2) Chồ đứa bao-tử năm.
- (3) Lâm bồn, tọa thảo: đê.
- (4) Hết: Hết hào quang.

Truyện này in rồi và có bán tại nhà in An-Hà, (Cantô) giá 1 cuôn là 0\$35 mua nhiều vé bán, tính giá nhẹ hơn.

NHÀ IN NGÂN

TẠI BAC-LIËU

Kinh tò cùng Chư quí Vi,

An quán An-Hà dựng nên tại tỉnh thành Cантô, xảo bau đà gần hai năm. Thôn cảm ơn dày của Lục-châu quân-tử, sảng lòng cõi-capse, ngày nay mới thấy cuộc thạnh hành đặc-lộ như vầy. Bôn-Quán chẳng ngớt lo lường, hăng tìm tôi thố chí cho Chư quí vị dặng vui lòng inh cậy, cùng nhau mua bán lâu dài. Đã vậy mà chờ, còn một nỗi lo cho chư vị ở xa tinh thành các nơi, nhứt là nhằm đường vân-lai trắc-trở, mỗi khi muốn mua chác vật chí tơi bón-quán, phải nhọc lòng, cực trí mà đợi chờ, nhiều khi ý không dặng toại mẩy là vì: in, thì không tậu mực mà dẫu dò, còn mua, thì không chẳng chường mà lựa chọn. Ấy vậy bón quán nghĩ dặng phuơng này, ác là lường toàn kỵ mỵ: Là thịnh thoảng dày, mỗi chốn tinh thành, sẽ có một tiệm-ngánh. Còn hiện bấy giờ đây, trước hết thi Bôn Quán đã dọn tại Bạc-liêu một tiệm rồi, công cuộc sắp đặt vira an bài: Biệu là: *Succursale de l'Imprimerie de l'Ouest Baci-*

tiêu, ở đường phiá sau nhà chờ; cây cói thấy LÊ-HƯU-NÈN, Quản lý nhà hàng nánh Hậu-Giang Dương Hành, Quản-thủ. Xin thính Chư Quí Vi nhơn khi nào ránh vuô chờa bước dạo đó xem chờ. Tiệm bôn dù đỗ vẫn phòng tứ bứu, truyện, sách của học trò và lanh in các mòn theo kim thời: như danh thiếp, thiệp hòm, thiệp tang, cũng đỗ nhỏ nhich tài sảng có An-công ở đó thi hành trong giày phút.

Cũng có đóng sách, cũng in đỗ lứa như bộ, sổ, thơ, truyện, khắc con dấu dù kiều, công việc làm mua và khéo mà giá tin vừa phải thì thôi.

Trong một tháng trở lại đây, tại Sóc-

trăng cũng sô có dụng một tiệm như vây nứa.

Cúi xin Liệc-vị niêm tuinh mà giúp bạn đồng-bang cho nêu việc, ơn ấy tặc-ghi ngón thuở.

An-Hà An-quán.
Kinh-cáo

BÁN THUẬN MÀI

Giá mua trả một phần chia, một phần mặc

1465 mâu ruộng, tọa lạc tại làng Thạnh-Phù, nguyên là làng Thạnh-hòa trung-nhi (Long-xuyên)

14e feuille	12e feuille
2.874	40
1.515 h.	40. a. 30
8.690.00	Đất của ông
8. T. H. DEJEAN	DE LA BÂTIE
Nay về của ông	Võ-v.-Thom
1.859	00
C. S.	Tỉnh Cантô Kinh Thốt-Nốt

/2.28 m.
Đất của Nguyễn-quas-Dieu

Ai có cần hỏi thăm đều shi thì gởi thơ cho ông Võ-văn-Thom, Colou à Cантô mà thương nghe.

NAM-HỒNG-PHÁT

KHÁCH-SANG

ở BƯỜNG BOULEVARD BONNARD, số 106
Ngan Gare xe lửa Saigon-Gòvap Chợ-Mới
Saigon

Bán rượu tây, và cho mướn phòng ngủ, sách sê và rộng rãi mát mẻ lâm, qui ống, quý khách có di Saigon xin dời gót lại tiệm tôi mà ở, lấy làm thông thả lâm.

HUYNH-HUÈ-KỲ.

PHARMACIE SI-LANGI-IAI

Chù-Nhon: TRIỆU-CƯƠNG

188, Rue des Marins, 188.— CHOLON

Bản hiệu trống rỗng, bích rỗng vàng và thay con mắt bằng chai theo kiểu thức Langsa, CÓ BẰNG CẤP TỐT NGHIỆP CỦA QUAN LƯƠNG-Y LANGSA BANG THƯƯỢNG, và có bán nhiều thứ thuốc rất thân hiệu. Chư quý-vị có cần dùng thuốc của tiệm tôi thì hãy viết thư cho tiệm tôi rõ, sẵn lòng gởi *CONTRE REMBOURSEMENT* tiền gởi về thân chư phải chịu. TẠI SAIGON NHÀ SỐ 23, ĐƯỜNG PELLERIN CÓ BÁN GIÙM THUỐC CỦA TIỆM TÔI.

Ngù Lâm Bạch Trược Dược Hoàn
(3) (THUỐC ĐAU LẬU RẤT THẦN HIỆU)

Thẩm tướng những bệnh sang dòn lây nhau là do hơi việc phòng sự quá độ; sức không đủ mà sản gươm cuộc phòng tinh, nhiễm thấp khí nhiệt độc mà sanh bệnh đau lậu, dài xác, uursive dài due, hoắc đờ, hoặc vàng, nóng nẩy, ấy là những chứng đau lậu của chán. Bồn-dương xét kỹ sẽ ra thứ thuốc này chọn đúng thuốc tốt, tánh hòa bình, không obiet, không hăng, bất luận người yễn kẽ mạnh chí có bệnh đau lậu, dùng đến liền thấy thần hiệu, bởi bổ uursive khí, tiêu túng giang độc. Con trai đau bệnh này trong lò dài nhứt. Dùng đến thuốc này hay lâm. Đờn bà có huyết bạch cũng trị được cả, uống vào khỏi sanh ghê, sau chốc, khỏi mang bệnh huê liêu, lại tuyệt nọc độc khỏi uống thuốc trừ cảng. Bình nhẹ dùng chửng một hai lần thấy mạnh. Còn bệnh nặng thì bốn năm lán liên đúc, không đau di đan lại nữa. Những khách ham voi ai dám chắc khỏi đan lậu, nếu rỗi ro vượng nhằm các chứng nói trên đây mau dùng thuốc này trong một ve mạnh tức thì. Thiết là một phương thuốc sang dòn độc lực nhất trên đời. Cách dùng có chí rõ trong toa.

Mỗi vại giá là 0\$40.— 12 vại giá là 4\$60

HÓA ĐÀM NINH PHẾ CHÌ KHÁI TÂN
(thuốc bò và bò PHẾ TÂN BẢN)

Và bịnh bò là bịnh hay biến ra nhiều chứng nguy hiểm không kể xiết. Nếu thuốc không hay thì khó trị. Tiệm tôi có chế phương thuốc này để trị bịnh siễn, bịnh ho chẳng luận lâu mau, hoặc phong hàn tà khi sanh ra ho, dùng đến liền thấy công hiệu. Thuốc chế không mát, không nóng, đơn bá, có thai, người lớn con nít chỉ đều dùng được cả. Thật là một phương thuốc trị bịnh ho hạng nhất trên đời.

Mỗi một gói giá (0\$10)

Bán tại: Quản-Tin-Ký đại dược phòng
60, Rue de Canton — Chợ-lớn

BÍ CHÈ GIÁI ĐỘC DÀN HUƠN
(4) (THUỐC BỎ NHA PHIẾN RẤT HAY)

Có nhiều quý-vị ghiền nha phiến, có tri muốn kiếm thuốc thiệt hay mà uống dắng bỏ phứt đi cho rồi. Bởi vậy bồn-hiệu chẳng dám tiếc công mà gia tăng chế phương thuốc «Bí Củ Giải Độc Dàn Huơn» này, tánh chất hòa huơn, không nóng không lạnh, bồ bối khí huyết, mạnh khỏe tinh thần, ăn được ngủ được, thiệt là thần hiệu như thần. Uống thuốc này thì hết ghiền liều mà lại ăn ngon, ngủ yên giấc, không di tinh, không hạ lối, tối huỗi không nhớ chửng, không đau mòn đau mày chí lết. Thuốc này đã thi nghiệm nhiều người tại làng Hoà-Bình (Bắc Liêu) circa được nhiều người ghiền rồi. Thiết là một phương thuốc bỏ nha phiến này hay hơn các nơi khác mà giá lại rẻ hơn.

Cách dùng: Như mỗi lần hút một chì thi mỗi cữ uống bốn huơn, uống như vậy dặng ba ngày rồi sau giảm lần lần xuống. Trong 10 ngày thi bỏ dứt bệnh đau lậu, nếu rỗi ro vượng nhằm các chứng nói trên đây mau dùng thuốc này trong một ve mạnh tức thì. Thiết là một phương thuốc sang dòn độc lực nhất trên đời.

Nếu ai có bệnh tức lòi dan hông, iả rót, uống một huơn thi hết.

Thiết giá:

Mỗi ve lớn 1\$20.— Mỗi ve nhỏ 0\$60

MỸ KÝ

TIỆM HÓA CHỢN DUNG VÀ KHAC CON DẦU

ở đường Turc, số 16

Ngang nhà MOTTET, Saigon

Kinh cáo cùng quý khách dặng hay, tại tiệm tôi có làn mà đá bằng đá cảm hạch, đá xanh Ton-kin có đủ các thứ kiệu.

Có khắc con dấu bằng đồng, mủ thon bằng cây, chạm bằn đồng cùng hoa điêu thảo mộc theo lá nhân hiệu, vân vân..

Mộ bia chạm bằn đá cảm thạch.

Có thư hoa chơn dung nhâm huuh ngocri mà vè bằng dầu sơn vò hổ, múa iuuốc mực Tàu, viết chí ban, họa biển liền và tranh, họa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Chaudoc en tous genres.

TRƯỜNG-NGỌC-GIÚ cản khâ

Rượu, Rhum
(Rượu Rum)

HIỆU

“STELLA”

Hàng “UNION FONCIÈRE FRANCO-ANNAMITE” mới lập tại Cần-thơ, dùng tinh ròng nước mia trồng trong bạt mà đặt ra rượu này.

Nước trong chảng kèm các thứ Rhum thiêu hạ được xira này, còn bé ngoю, ngọt, nên thuốc thi bằng thật chảng thứ nào bằng. Mùi thơm càng diệu-dáng vì là nhờ hơi mia; khi vị của rượu ấy nói chảng cùng, có nếm rồi mới rõ.

Xin chư quý khách hãy mua mà dùng, thứ dặng mừng cho bón-quốc ngày nay dặng 1 mít nhà ky-nghệ, khéo lấy có thô-sảng mà làm nên việc.

Nhà hàng H. G. D. H. Les Galeries de l'Ouest Cantho, và nhà G. O. ngách tai Sóc-trăng, và Bắc-liêu đều có bún. Giá thiệt rẻ lắm.

vé 1 litre 1\$50
1 góc ba litre 0.50

Chư quý-vị muốn mua xin gởi mua nơi các tiệm kề tên trên đó hay là gởi cho Monsieur Albert Viviès Trạng-sư tại Cần-thơ.

PIERRE PHAN-VAN-VAN

DIT VANG

Geometre Civil

Longxuyen — Chaudoc — Sadec

ARPENTAGE

Délimitation et Bornage

EXPERTISES

Ông Phan-van-Vang.

(Pierre)

KINH LÝ NGOẠI NGHẠCH

LONGXUYEN—CHAUDOC—SADEC

ành dat điện tho,

Phân giải hàng,

Tương phân thô sàng,

Công chuyên làm kỹ

cang và tin giá nhẹ

Điển chủ có cần dùng

xin viết thư thương nghị.

Cáo Thị

Có người muốn bán một cái máy đèn dầu xanh (*un appareil d'éclairage à gaz d'essence*): bình dầu đè trên cao, có ống chảy xuống rái ra, tra được mười lăm ngon đèn. Đèn này sáng lắm, có dù đỡ phu tùng sẽ bán luôn theo cuộc. Người ta bán là vì mới đem đèn điện khi vò nhà, nên đèn dầu xanh (*essence*) dư dùng.

Bán thiệt rẻ, xin viết thư cho Bón-quán An-Hà-Nhút-Bao mà thương tính

LOI RAO

Tại nhà in Hậu-Giang Gauth có bán hộp đe đựng đồ cho học trò dùng kêu là PLUMIER; trong hộp ấy có:

1 cây viết chí đen, thứ tốt

1 cây viết chí dầu xanh, đầu đỏ

1 cây viết mực có gầm ngồi viết

Giá với bộ là 0\$40

Tiền gởi phụ thêm. 0\$10

Cũng có bán các món khác nữa, giá rẻ lắm, xin viết thư thương nghị.

Lời rao

Tại nhà in Hau-Giang, đường Boulevard Saintenoy—Cantô, có bản sách « LỊCH ĐẤY CÁC HƯƠNG-SHUC MA CÓ QUYỀN THI HÀNH NHỮNG ĐIỀU LỆ TRONG LỢI NGHỊ ĐỊNH GIÁ QUAN TỐAN-QUYỀN KHẨM MẠNG, ĐẾ NGÀY 24 NOVEMBER 1917 ». Sách này có chữ Langsa và chữ Quốc-ngữ; tên chữ Langsa thì của quan Chánh tòa HABERT Cantô làm ra; còn bên Quốc-ngữ thì của M. Phan-thái-Hòa, thông ngôn hứa hẹn tại Tòa án Cantô giải nghĩa và dịch một cách rành rẽ để hiểu lâm.

Sách này thiệt hứa ích cho Hương-Chúc và các chủ diều lâm.

Rau mỗi cuộn m..... 050

Tiền sô..... 0.10

Mua từ 30 cuộn trở lên thì hứa huê
hỗng 20%; mua 100 cuộn thì huê hổng
25%.

Thuốc diều hiệu Globe (TRÁI ĐẤT)

Có gói 10 điếu



Hút đậm, thơm, dễ hít, dài hút, không khói, không cay.
Tại Hàng DENIS-FRÈRES số 11 rue Jean-

Cantô.— Opp. del Ouest.

Thuốc diều hiệu Canon (SUNG ĐẬT ĐẤT)



BAO XANH

Hút đậm ngọt mà già lại rẻ hơn, mua
hút thử thì mới tin.

Tại Hàng DENIS-FRÈRES trữ bán.

Phò cáo Đồng ban

Kè từ bối An-Hà An-quán,
Tại Cát-thơ, tao sáng đỡa tây,
Lục-châu quân-lữ, on dây
Mùa-cắn mua giúp, ngày nay thanh-hành,
Thanh-phản càng cửa hàng rộng mở
Mày sầm thâm, thấy thợ tin rồng,
Laut in chí thấy đẹp xong,
Truyện, thơ, danh-thiệp, thiệp-tông,
thiệp-tan.

Toa, sô, bộ, làm càng kỵ lưỡng,
Chắc lai bén chẳng thương của người
Nỗi chí sặc, đồng thi thời!
Lưng da, lưng hổ, đê dải ít hư.
Sách in sáng, tinh tú, Kim Túy,
Tứ diện cùng Sư kỵ Đại nam.
Tuần tra Pháp lè, dày kham,
Quen thi bàn ăn, thiết làm rất bay.
Thường, viết nghiên sáng đầy dù hang,
Thiếu chí dầu giấy láng, mure ngồi;
Chuộc trao, vào Phái những lời,
Sang chổi tay chuyền xin mời các ông
Tuy vật liệu, nay khônđã dù,
Bốn quan nào dám phu ý ai,
Khô nhát, hàn hè, chẳng nói,
An-Hà An-quán, bù nương, bùn-thơ.

*Concordia publication
of a number of publications
of the French colony of Annam
and the Chinese province of Tonkin.*

Le Geran.—TRẦN ĐẮC-NGHĨA