

NĂM THỨ NĂM.— số 197

JEUDI 13 JANVIER 1921

LE COURRIER DE L'OUEST
EDITION EN QUỐC NGỮ PÔT LEGAL

AN HÀ NHƯỚT BÁO

安 河 日 報

MỘT TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Redaction — Administration — Boulevard Delanoue, CANTHO

TỔNG LÝ: TRẦN-ĐẮC-NGHĨA

Chủ Bút: PHẠM-KÝ-XƯƠNG

BẢN NHỰT TRÌNH

THÔNG CỐI ĐỒNG PHÁP

BỘN CHỮ LANGSA

BẢN CHỮ QUỐC NGỮ

TRỌN NĂM.....	5 \$ 00
SÁU THÁNG.....	3. 00
BẢN TÀI MÌNH SỐ.....	0. 10

TRỌN NĂM.....	3\$00
SÁU THÁNG.....	2 00

BỘT QUỐC NGỮ VÀ LANGSA

TUẤN SỐ.....	7\$00
SÁU THÁNG.....	4. 50

Vì nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhựt trình xin viết thư
cho M. Trần-đắc-Nghĩa mà thương nghị.
Mua nhựt trình thì kè từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

C'est officiellement avant publication
Cantho, le 14 Janvier 1921
T. Anh-phi-hung

MÝ KÝ

TRƯƠNG-NGỌC-GIU Propriétaire

Tiệm họa chơn dung và khắc con dấu ở
đường Tuc, số 16, ngang nhà hàng Mottet
—SAIGON

Kính cáo cùng chư Quới-khách dặng
hay, tiệm tôi có khắc con dấu bằng
đồng, bằng mủ thung, bằng cát—có
chạm bằng đồng, cũng chạm nhân hiệu
—có lâm mò bia chạm bằng đá cảm
thạch, có thư họa chơn, chạm hình
người mà vẽ: vẽ bằng dầu sơn và bồ
về nước thuốc màu, hay là bằng mực
tàu, hoặc bằng viết chì thau—họa biến,
liền, tranh sơn thủy—theo rạp hat—
khắc hình chơn dung vò bao đồng, bằng
đá cảm thạch để theo mò bia trăm năm
cùng chảng phai—có thư chạm các thứ
cây danh mộc.

Như Quới-Khách nào muốn hỏi giá
tiền về món chi xin gửi thư cho tôi, tôi
sẽ gửi cáo-bach (Catalogue).

TRƯƠNG-NGỌC-GIU.Cần khái

Phò cáo đồng bang

Kè từ buỗi An-Hà Ấu-quàn,
Tại Cần-thơ, tạo sang đến rày.

Lục-châu quan-tứ, ơn dày

Mẫu-cần mua giúp, ngày nay thạnh-hành,

Thạnh-hanh dặng cửa hàng rộng mở
Máy sấm thém, thấy thư tin rồng,

Lành mì chi thấy đẹp xong,
Truyện, thơ, danh-thiệp, thiệp-hồng
[th iệp-tan]

Toa, sô, bộ, làm càng kỳ lưỡng,
Chắc lại bền chảng nhượng-của người

Nói chi sách đóng thì thôi!

Lưng da, lưng bồ, đê đời ít hư.

Sách in sáng, tinh từ, Kim Túy,

Tư diễn cùng Sứ ký Đại nam.

Tuần tra Pháp lệ, dạy kham,

Cách thi bàn án, thiệt làm rất bay.

Thước, viết ughien sáng dây dù hạng

Thiếu chi dầu giấy láng, mực người;

Chuốc trao, nào phải nhường lời.

Sang chơi t' chuyền xin mời các ông

Tay vật liệu, nay không dễ đũ,

Bồn quán nào dám phụ ý ai,

Khó nhọc thứ mày chảng nài,

Miếng cho đẹp dạ Qui-ngài là hơn.

An-Hà Ấu-Quán Bd Delanoie Cần-thơ

Đến kính.

Lời rao

Một án văn quốc-ẩm nên đọc, nên
lưu truyền cho hậu thế là bón:

“TUỒNG KIM THẠCH KỲDUYÊN”
của một nhà đại gia văn chương là
ông Thủ-khoa Nghĩa soạn.

Có trữ bán tại nhà

Monsieur Đỗ-văn-Y

N° 80 Rue d'Espagne và

Rue N° 95 Catinat Saigon

Giá mồi quyền là.0\$80

Cáo bạch

Có bán cáng
viết “PORTE
PLUMES À RÉSER-
VOIR” ngồi viết
bằng vàng thiêt
cao “PLUMES EN
OR CONTRÔLE”

14k không
sét không mòn.

Có khau(AGRAP)

một đầu thiêt
viết, còn đầu
kia thi viết chì(PORTEMINE); có
phụ thêm 1
hộp nhỏ đựngnăm công chi
để thay. Cây
viết này nếugìn giữ xài
như-tiết năm
không hư.

Mua về, nếu
xài không dặng
không xứng
dặng với đồng
tiền thì trả lại
Bón hiệu sẽ trả
tiền lại đũ.

Giá một cây
là (có hộp có
compte goutte
4\$50

Mua nguyên lô
về bao lại càng
tinh già nhẹ
hơn nhiều.
Cũng có trữ
bán mực sty-
lographique
bleue black

tốt
giá.một
ve là
0\$50

nha in An-Hà
CANTHO

**NOUVELLE
OULANGERIE Française
Chan Hưng Thai**

RUE DU TRIBUNAL
Cantho

Kính cùng quý ông, quý bà rõ:
Tôi mới lập lò làm bánh mì kế bên tiệm
đóng giấy hiệu TÂN-THANG & đường
tòa Cần-thơ.

Bánh của tiệm tôi làm một ngày 2
lần: 4 giờ sáng ra một kỳ, còn chiều tối
chừng 1 giờ ra một kỳ bánh mới nứa

Tôi làm như vậy dặng có bánh mì
nóng, dày, thơm cho quý ông quý bà dùng
cho vừa miệng. Tôi đã lập tại Saigon 1
cô làm bánh mì đã hơn 20 năm có danh
tiếng vì tôi làm bánh kỵ lưỡng sạch sẽ
lầm, nay tôi đến Cần-thơ tôi cũng cúng giữ
cách thức ấy mà làm cho vừa ý mỗi
bánh luôn luôn

Xin quý ông, quý bà mua ăn thử
thì biết chờ không phải lời chuốt ngó

Nay kính
Chan-Hung-Thai

**Nhà hàng hâu giang
tại Mýtho**

KÍNH

Trình cùng đồng bang quý khách dặng
hay: Hàng Hâu-giang là hàng của người
Annam trong tỉnh và Langsa chung
lập tại Mýtho, nơi đường mè sông, gần
cầu Tàu tuần đã khai trương bán dặng
mấy tháng nay. Cuộc thương mại của
Hàng, càng ngày càng tấp phát, cùng
nhờ có đồng bang vị tinh lui tới.

Tại Hàng có bán đủ thứ hàng hóa,
hang tây, hàng bắc, hàng tàu, nhiều,
lành, xuyễn, nhuộm thiêt tốt, dù giấy,
đèn, xè-bong, thuốc hút, đồng hồ vàng,
bạc hiệu Lip, vân vân, còn nhiều thứ
hàng hoá khác nữa kẻ không xiết.

Vậy xin mời quý khách có đám tiệc
chi, hoặc khi nào có dịp chi qua chợ
Mýtho, xin vui bước ghé lại Hàng
thì rõ biết.

Xin quý Khách nhớ một điều là Hàng
này cha người đồng chưởng ta công
lao lập ra. Mua một món chi giùm cho
Hàng dầu nhõ mòn hực nào, thì cũng
là giúp cho người quê hương nên cuộc
tranh thương cùng ngoại quốc. Đó là

gương tốt cho người Nam ta, để cho
nhà em nương theo mà lần bước vào
cuộc lý tài, hẫu dặng tranh chút lợi
quyền cho quê virc.

Được như thế thì chẳng bao lâu đồng
bang ta sẽ chung hưởng mối lợi trong
bồn xú.

Nay kính,
Quán Lý Hậu-giang dược
Mýtho,
Nguyễn-lân-Thatcher

Ngò cùng lục châu

Tại nhà in Hậu-giang (Cantho) có bán
thứ Carnet để đựng giấy bạc mới dày
như giấy 0,10 0,20, và 0,50.

Vậy quý vị nên mua 1 cái để dùng
dựng giấy bạc ấy, đà tiện mà lại khỏi
bú khòi rách.

Giá bán thật rẻ mỗi cái 0\$20 mà thôi
Nhà in Hậu-giang
Kinh cáo

Một việc khá lầm

Có quan Giám-đốc Quesnel sáng lòng
muốn bán hai sô ruộng của ngài, ở tại
Tháp-mười Mýtho, sô thứ nhất được
46 mẫu, ở dừa mé kinh, sô thứ nhì
được 246 mẫu, ở dừa mé kinh lớn kêu là
kinh Tông-đốc Lộc, kinh này xáng mới
vét lại lợp lầm, bê ngăn chừng 40 thước
nên tiện bê chờ lúa ruộng lầm, và như
muốn chờ lúa tuồng lên Chợ-lớn đi ngã
sông Vaico cũng dễ lầm.

Hai sô ruộng ấy đều là đất thuộc tői
lầm, chẳng còn phải lợn công khai phả
chi nữa bết; lại sảng trong đất có mưới
ba cái dia, cá rất đại lợi. Có một sô đất
khác kẽ cặn vĩ hai sô ruộng nói trên
đây, chừng 300 mẫu, nguyên là của hiệu
Speidel đã bị nhà nước tịch thâu lại và
cô le trong một ít lâu sô giảo già bán

Hai sô ruộng của quan Giám-đốc
Quesnel, huê lợi mỗi năm chừng 12 tới
15 ngàn già.

Ai muốn mua hai sô đất ấy xin gởi
thơ cho quan Giám-đốc Quesnel tại
Saigon, hay là gởi cho sô Nhựt-trinh An-
hà tại Cần-thơ mà thương nghị, và đến
xem bao đó thì hiểu rõ

**TIỆM
Truong-van-Hanh
Sader**

Có bán xe máy mới và đồ phụ
tùng xe máy và sửa xe. Lành thấp mướn
dường (carbure) theo cuộn quan,
SAIGON

Kính cáo cung điện, Tân già, hạ thổ,
hay, bát nhang, nhiều tay và khăn bông
tốt thượng hạng, bán mờ và bán lè và
ruột xe máy hiệu Michelin, giấy bám-đt
đều có đóng theo kiểu kim thời. Quý ông
ở xa muôn mua đồ phụ tùng xe máy,
thì chỉ thơ cho tôi. Tôi sang long kỳ
lưỡng mà gởi contre-Remboursement
nhà là đồng bạc nhà thơ mà lành đỗ
và tôi cho giá đồ phụ tùng in sảng bằng
chữ quốc-ngữ (Prix courant)

Truong-van-Hanh.

Cầu khai.

**Thuốc điếu hiệu globe
(TRÁI ĐẤT)**



Có gói 10 điếu

Có gói 20 điếu

Hút dễ ngon, dễ đánh lâu được
không mốc, không mục.

Tại Hàng DENIS-FRERES có trữ bán

LOI RAO

Kính cung lục-châu dặng rõ tại nhà
làng Hậu-Giang Cần-thơ, có bán sách chữ
quốc-âm để giúp cho HƯƠNG-chức có
quyền thi hành như trường-tòa.

Sách này có 156 trang và có đủ kiểu
yết thi lời truyền rao, của ông DƯƠNG-
VĂN-MÊN mới dọn.

Giá mỗi cuộn là 3\$.00
Tiền gửi 0.4a

Xin viết thơ đến nhà in Hậu-Giang
Cần-thơ mà mua.

Nhà máy xay gạo

TẠI CHÂU THÀNH CẦN THƠ

Tại nhà máy này có xay và trữ gạo
trắng bán lè và bán tạ. Gạo xay ra có
obiểu hàng tùy theo giá.

Trong lục-châu, chư vị nào muốn mua
hoặc nhiều hoặc ít, xin viết thơ mà
thương nghị.

Décorquierie de Cantho.



Máy tay thường dùng thuốc đều cho
thuốc Gà-llop là đượm, khói thơm hút
không khò cò

Một mình hàn Denis-Freres có trữ
bán sốt trái.

**Thuốc điếu hiệu globe
(TRÁI ĐẤT)**



Có gói 10 điếu

Có gói 20 điếu

Hút dễ ngon, dễ đánh lâu được
không mốc, không mục.

Tại Hàng DENIS-FRERES có trữ bán

LOI RAO

Kính cung lục-châu dặng rõ tại nhà
làng Hậu-Giang Cần-thơ, có bán sách chữ
quốc-âm để giúp cho HƯƠNG-chức có
quyền thi hành như trường-tòa.

Sách này có 156 trang và có đủ kiểu
yết thi lời truyền rao, của ông DƯƠNG-
VĂN-MÊN mới dọn.

Giá mỗi cuộn là 3\$.00
Tiền gửi 0.4a

Xin viết thơ đến nhà in Hậu-Giang
Cần-thơ mà mua.

Nhà máy xay gạo

TẠI CHÂU THÀNH CẦN THƠ

Tại nhà máy này có xay và trữ gạo
trắng bán lè và bán tạ. Gạo xay ra có
obiểu hàng tùy theo giá.

Trong lục-châu, chư vị nào muốn mua
hoặc nhiều hoặc ít, xin viết thơ mà
thương nghị.

Décorquierie de Cantho.

AN HÀ NHỰT BÁO

MỘI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1— Ngày tết Annam | 9— Tân hôn |
| 2— Học buôn bán | 10— Thiện ác dáo đầu |
| 3— Cuộc thể thao | 11— Ai tín |
| 4— Đánh thuế lúa | 12— Xe hơi trăm thủy |
| 5— Lời cáo từ | 13— Lời dặn |
| 6— Tiệm mới Aline | 14— Nói mà chơi |
| 7— Xin dừng mệ tín | 15— Nam-kỳ thời sự |
| 8— Quan Toàn-quyền Long | 16— Oan truyền Ngọc-Hạnh |

Ngày tết Annam

Năm cái-cùng rồi, tháng mười một đã
mang thời tháng chạp bước sang. Trong
thấy thường năm ngày tết Annam là
khác hằng với ngày tết của người tây,
nên chỉ tôi maulay cất bút viết bài này
họ có hót được một ít tiền phi phí.

Ngày tết là gì? ngày tết là gì? ấy vì
hai chữ tiết-nhứt mà ra, thế mà lâu nay
ta thường gọi là tết-nhứt vậy. Song đâu
tết-nhứt hay tết-nhứt chi, thời cũng
chi là một ngày thường dây thời, không
lấy gì làm lạ. Hoặc giả có muốn nói lạ
thì cũng được cho; nhưng lạ là vì tai
nghe ba tiếng pháo nô llop-blop lẹ-xẹt
cùng sập hé nô-nứa là bảy doan ba,
chớ có gì là lạ nữa!

Ngày tết của người Tây không phải
là ngày xa-xí mà lại ra về ngày tiệc-kiệm
ngày đầu-âm yêm-liêm; còn ngày tết
của ta trông ra lại làn điếu phiến lụy
lắm nỗi chau-mày, không còn biết cái
chủ nghĩa tết nhứt là gì nữa. Ôi! một
năm mười hai tháng thấy có lầm người
chăm lo chất lỏi, mà đến chừng gần tết
lại tuột ra hết, để sẵn áo sâm quần

cùng bài xa-xí vô lối, thật nứa phản
cùng đáng thương xót lám, mà nứa phản
cùng đáng nực cười thay!

Một năm, chợ nghỉ bán có ít ngày mà
trông ra ai cũng nô-nức lộn-xộn đi mua
món nầy vật khác, nhà nghèo đến thế,
nhưng có tiện tặng gì, một cái tết cũng
phải tốn ít nứa là vài chục đồng, ăn tết
là ăn làm sao, không hay cạng xít, mà
chung cuộc rồi chỉ thấy bao nhiêu tiền
mùi hôi, tiền nứa mất ta, thấy đéo cuộn
cuộn đỗ luốc xuống sòng. Nèo.

Lóng eau ngày, hàng hóa mỗi mỗi đều
hết giá cao lên, nhưng mà dọc theo các
phố phường thấy dạn kẽ lèo người
xuống dây-dây, các hiệu buôn khách
thấy đều chật cứng như ném, không
lúe nào là hở. Sốt mèo hai tháng, luôn
phơi nắng dầm sương, cốt chỉ để vui
sướng được ít ngày, thời rồi trả lại cũng
phải chịu prier nắng dầm sương nứa;
vì dâng ròi tắc phải di vay di hỏi, nợ
cứ lo trả mèo mà nắn nẩy sang năm
khác ống không nyo.

Một điếu quá tệ và thiệt hại lèo nhan
là bay bay ra bài bạc gọi là mua vui
tron; ba ngày xuân. Thau ôi nếu phải



Hỡi người Annam!
Cao đế tiền bạc ra khỏi xứ
mình?



Hãy dùng
thuốc hút hiệu **CON GÀ** thuốc chưa vẫn
và vẫn rời
VÌ THUỐC NÀY NGON HƠN HẾT.

ĐÃ THƠM THO LẠI GIÁ RẺ HƠN CÁC THUỐC KHÁC.

Thuốc CON GÀ trong tia tại xứ Đông-Dương
Hỗn giúp hội *Société des Tabacs de l'Indochine*,
65 Boulevard Bonnard.—Saigon

hỗn giúp muôn ngàn người Annam.

bangày thời cũng chưa phải là điều
thiệt hại vây; ngát nỗi ba ngày ấy nó
còn kéo đến bốn ngày, năm ngày, tháng

này, tháng nọ, thành ra cờ bạc năm nào
cũng dây-dưa đến tháng ba tháng tư
mới có thể dứt được. Trong mấy tháng

ấy, không ai làm được công việc gì
cho lâm, chỉ đeo đùi theo đám bạc bài
dầu cho đến trèn nhò dàn bà ít có tay
nào là sót. Mấy bơm cờ-bạc diễm-
dàng thừa lúc ba ngày tết bay gian lận
những kè lầm ăn. Nói thế thì chỉ nhờ

có ba ngày tết mà bơm diễm cờ bạc
mới có phượng gian lận được người
sao? Ủ, chắc vậy; vì ngày thường mà họ
cờ bạc thời những tay ấy tức là những
tay đã sạch sẽ rồi; vì đâu có muốn ăn
qua thời cùng khó thật; chờ gấp ba ngày

tết thì rủ ren ai cũng dẽ, mà hẽ dẽ rủ

thì có khó gì ăn.

Ấy vậy lịt tết của ta chỉ có ba ngày mà

thành ra hao phí rất nhiều; những kè
nghèo nàn mang lấy nợ nần lo trả trót
năm chưa hết.

Thì tết ăn tết phải làm thế nào đây?
Ăn tết nên cứ như mấy ngày thường.
chỉ dẽ ngày giờ đi viếng thăm nhau là
quí.

Ở theo các chốn thôn quê mấy người
bươngचhức bay có tục di lạy ông bà
nhau; khổ thay! hẽ người ta đến mình
thì minh phải đến trả, hóa ra mang cái
tết rồi thời hai đầu gối đã mồi-mẽ năm
không muốn dậy.

Ông bà người, cang gi(minh mà
phải lạy, thật cung kỳ thay! Lắm nỗi tệ
kẽ chảng cùng; vây gặp buổi này thường
cùng nên cái lương đì, thế nào tiện là
xong, đừng lô hông diễm phán.

T. Q. TIỀN.

có hàng ngách và
người thay mặt trong
cả hoàn cầu

Descours & Cabaud
PRODUITS METALLURGIQUES

Hàng này bán giá
rẻ hơn hết trong
miền cực Đông.

Vốn 40 triệu quan
Số 1, Quai de Belgique Saigon

BÁN SỈ — BÁN LÈ

Hãy đến viễn kho chúng tôi bay là viết-thơ hối già: Đồ khí dụng trong tia.
Cày ruộng, cày xới đất, cùp, rựa, cuốc, vân... vân...
Xương tản (Tro vôi ruộng)

Đồ dùng cho những người hành việc làm.

Đồ dùng cát nhà, sác để dùng đúc súng, đà.

Ciment Tonkin(có trữ bão tại hàng này mà thôi), gạch và đất xây lò, dù thứ bơm
(pompes)ống đồng và sắc, xe rùa và đường rầy hiệu Décauville(matériel Décauville
Đinh ốc, bù loul (boulons), giày kẽm, mành mành đúc, giày cables, giày gai
ví xe bò, sá: làm nhà, đồ dùng trong nhà hàng cáng vàn, mành, mành, sơn
đầu trong, đèn khí đá.Tù sắc tốt không chay và cay khóa không được hiệu "Les
Gaulois" tốt hơn hết, ghế bàn hiệu Thonet, thuốc súng.

Học buôn bán

Bắt cứ nghề gì ở nơi trường cạnh
tranh này cũng đều phải có học mới
thông, có thông rồi thời khoán trường
ra mới có thành sự được.

Song những việc nào mà người có
ý đầu mình, không cho dùm thấu đến,
thời việc ấy lại đã bắt chước, để chế
biến theo; nhưng kho nhứt là những
diều người ta bày ra trước mắt muôn
người. Những diều đó bê ngoài xem
thiệt đẽ như trò-chơi; mà trong lại lâm
trở ngại chong-gai, không sao là biểu
được. Huống chi là nghề buôn, nếu
muốn cho cách thu-xếp được hoàn toàn
mọi việc được thông thạo, thời cần
phải học tập luon. Ngoài Hà Nội đã có
trường thương-mại, trong Nam-kỳ tại

Saigon cũng đã có lập dạy rồi, nghe
đầu bôm tháng trước có phát phán
thương cho các học-sinh thi đậu có
cấp-bằng. Bảy giờ lo sắp đặt và kê từ
ngày 15 Janvier tới đây thời khởi dạy.
Sẽ lấy một cái phòng Victoria làm phòng
để dạy. Phòng rộng rãi, có quạt máy
có đèn điện, mỗi buổi tối dạy từ 6 giờ

đến 7 giờ và 8 giờ rưỡi đến 9 giờ rưỡi
chỉ là 2 giờ đồng hồ mỗi bữa.

Bài học chia ra làm 8 khoa:

Ông Foltzer dạy về việc thương-
chánh

Ông Belléoud dạy về việc bút toán.

Ông Baudet dạy về địa-dư kinh tế.

Ông Héon dạy về luật pháp thương
nại.

Ông Moyaux dạy chữ Hồng-Mao.
Ông Arduser dạy viết chữ tắc.

Ông Levillain dạy về họa đồ sông biển

Ông Pierret dạy về thương mại thiêt
hành

Định giờ như vậy là cố ý cho mang
giờ làm việc của mấy thầy, hầu đến học
cho tiện. Vì nào muốn học xin cứ gói
đơn ngay đến tại phòng thương mại
Saigon.

Ấy vậy, người Lạng-sa trong đến đà
thâu đáo chỗ ham muốn của doanh em,
nên chi, từ đây đã khởi đắc diệu ta
khuynh hướng về đường thương mại
Chắc rằng: Nghề buôn ta nhơn đấy mà
tiến hóa lên lén.

Lê-Bá-Hải

BÙU-LONG — BIENHOA

Cuộc thể-thao

Cuộc thể-thao kỳ xét thi thật là rất
tích cho loại người. Vì gần-đít có năng
lực lụng thi thao thè mới được trang
kiện. Cách ít tuần nay ông Mạnh-Đức đã
có lời ban về cuộc này, vậy trường chẳng
cần nhất lại chỉ cho chán mắt khán quan.

Hội thể-thao phúc-banh thời tại Saigon cũng chỉ các thành-tỉnh nhỏ đâu
đấy cũng đều có rồi duy còn hụt Cantho ta
cách hai năm rồi, cũng có mà nay
sao gai tiêu liêu, trường khi ai trong
vào cũng lấy làm buồn tiếc.

Trước kia ông Mạnh-Đức đã có nhắc
đông Kinh-lý Trịnh, thấy thông Kinh và
thầy ký Kiết, xin các ngài lưu ý hẫu
xin phép lập hội Phúc-banh lại, song
đã ba bốn tuần rồi mà nhắc ấy không
thấy gì là công hiệu, vậy tôi lại xin vò
nhắc lại các ngài một lần nữa, hẫu
xin các ngài lấy lòng sôt-sắng mà thi
thổ vụ này kéo dẽ mỗi buổi thứ năm
cùng chúa nhứt sắp em học sinh, ra đón
đá có chừng, thi thật là buồn quá.

Tưởng khi một sự chơi như cuộc
phúc-banh, đã chẳng hại mà lại hưu
ich, thời chẳng lẽ các ngài dàn-bộn
mặt bù qua, cho đáng buồn đáng tiếc.

Tự-Do

Vì kiến hai nhà tuy vẫn bắt đầu, nhưng tương cùng không đảng nào là
nói cho đích-xét. Lúa khi trước vẫn
đinh thuế mỗi 100 kilos có 0\$19 mà thôi
sau lại là 0\$17, rồi lần đến 1\$14, thế thì
bị tăng lên hết 600%. Kết cuộc lại thì
thuế lúa lèu dèo bực này bằng
cũng là một mồi hời cho bà nông
labor lâm vây. Bởi nó là Đóng-pháp
sunt giá, lại bị đánh thuế cao thì thế nào
cũng ít người mua; vậy thì lúa trong
nă n 1919 còn lại chúc di th và lúa năm
1920 phải bị ốm, đờn kinh-tế trong
xứ cũng vì đó mà chậm trễ.

Nhiều-nhắc cũng đã thấy rõ-ràng mỗi
hai ấy, vì lúa gạo xuất cảng, lấy mực
trung thi là 1.200.000 tấn tính ra giá
bạc được trả: 13.680.000\$. Pa-tri thi
thuế của cá: từ hóa-vật khác và nhứt
là nhà-phiến cũng hạ, vậy thời tưống
cũ là nên của chế gián thuế lúa xuống,
để cho sô xuất cảng được nhiều, thời
tất mới có thể kéo cù số tiền thuế mất
này lại được.

Nhà-dâu phòn thương-mại Saigon
cách ít tuần nay đã hiệp ý với phòng
Canh-nông để xin cùngorian Toàn-quyền
kéo thuế nhà-phiến lên 0\$57.

Đánh thuế lúa gạo

Báo «Le Matin» cho hay rằng: quan
Toàn-quyền Long quyết định tăng thuế
lúa Đóng-pháp xuất cảng đến 1000%;
chắc rằng nhứt xứ ăn gạo Đóng-pháp,
sẽ phải chịu mức mỏ bộ phần và nhứt
là trong nước Langsa.

Tin khác lại cho hay rằng: đánh thuế
như vậy là khi nào lúa chờ đêm bán
cho xứ khác (pays étrangers) mà thôi.

Sách «Thường-Dụng»

Sách này dạy cách làm các thứ giấy
tờ theo phép, cách lập hương-hóa, phâ
hương-hóa, tờ bán đất, tờ mua, mua-lai
thuế, bán trâu bò, nhà, cửa, v.v.v....

Nhiều đoạn hữu ích kẽ chẳng
càng. Vậy xin chư ông mua mồi n-ười một
cuốn, để trong nhà phòng khi hưu-sự.
Có trù-bán tại Nhà-in Hậu-Giang (Impr
imerie de l'Ouest) Cantho, giá 2\$00 một
cuốn phu thêm 0\$24 tiền gửi.

Ai muốn mua, xin gởi thư và mandat cho
M. Trần-đắc-Nghĩa, Quản-lý nhà-in Hậu
Giang Cantho, thì sách sẽ gởi lại lập tức.

Lời cáo từ

Tôi rất may mắn mà tiếp đặng giấy
của M. Hồ-v-Lang, Tổng-lý «Thời-báo»
Saigon, mời đến ngày 8 Janvier
1921 lúc 8 giờ tối đến tại Hội-thương-
mại đường Catinat hứa ngài thuật
về việc Bắc-kỳ du-lịch và cách giao
thiệp ba kỳ và M. Bên-tô về cuộc thương-
mại kỹ nghệ lúc các ngài đi dự xem hội
chợ Hà Nội.

Vì đường xa xuôi khôn tiễn bước,
vậy tôi xin đề lời tạ ơn ngài và mong
rằng: cuộc diễn-thuyết này sẽ được ích
lợi chung cho đồng bang ta; ích vi: từ
dãy Nam-Bắc một nhà, lợi vì nhờ cái số
kiến của các ngài mà cuộc công thương
ngày càng thêm phát đạt.

TRẦN-ĐẮC-NGHĨA
TỔNG-LÝ AN-HÀ NHỰT-BÁO

Kính từ

iển nhứt có có lành el ức nǚ-giáo tại
Trà-vinh, nay có đến Cantho lập tiệm
buôn bán. Trộm xem: ý có rất chiêu-
biến lè sỉ, chuộng khách trọng nể rời,
tiếng nói động cười cũng đáng mặt nǚ
lưu khuê-cát. Thấy cuộc này, tôi phát
chạnh lòng: có phải pháo tranh thương-
năm 09, xát còn ngúng đến ngày nay,
được như thế cũng mừng, mừng là
mừng: bọn bồng-quần còn tiếc lợi nhà,
rồi nghĩ lại cũng buồn, buồn là buồn,
phe nam-tử bờ khoanh tay ngồi ngó...!

Lúc chuyện vẫn vui vầy, nhứt là M.
Lê-kim-Đanh, thê khi: mê là vì đồng-
bàn, hai là vì đồng-chí, nên ngài làm
giới thiệu (propagande) một cách rất
sôt-sắng lắm; ngài chỉ món hàng này
chỉ món hàng kia cho bọn tôi xem....
Thật đáng khen cái lòng nhiệt-thành của
M. Lê-kim-Đanh vậy.

Có câu: Trí ánh tết báo ánh, tri lè
nhí đáp lè, lại tue thường ví: uống mroc
bà quán phái nhá an bà quán, buồng
chí: bọn tôi vào xem tiệm cô Aline một
giây lát, đặng cô tiếp dài đường này,
nên chẳng biết lấy chi đáp ơn hau, tôi
xin thay mặt cho bọn tôi cả khuya tạm
dài lời chúc cho tiệm mới cô Aline buôn
may bán dắc, một vốn dồi lời.

Cantho: Mạnh-Đức

Tiệm mới Aline

Chiều thứ năm 6 Janvier, một vài
bạn là M. Nguyễn-Đỗ-Đanh, M. Ng
trung-Tinh cùng tôi, thừa lúc mát trời,
đạo el-ơi nơi chợ. Bất kỳ nỗi ngô, ba
tôi ; ập ba thấy là: M. Lê-kim-Đanh, M.
Lê-trung-Hiến và M. Thiêng. Mừng rỡ
bát tav búa-sua, cười cười nói nói....
Đoạn M. Đanh rủ bọn tôi lại tiệm mới ở
Aline. Bước vào, thấy tiệm chung đon
đẹp-de, hàng hóa bốn-bé, bông có một
cô mặc áo màu hương bước ra tiếp
chào rằng: «bo jour Messieurs» asseyez
vous, Messieurs.. Bọn tôi đáp lè rồi ngồi

Cô bèn bảo kê trong nhà đem rượu
champagne dài bọn tôi, lúc đàm đạo hỏi
ra mới rõ Mademoiselle Aline Điện,

Xin đừng mê tín

Đất có lè, quê có thoi, người sanh trên
thể đê ai đã khôi tục nhà. Song vẫn
dời thay đổi, thời thoi dời cũng phải biến
theo. Bây giờ đã có áo xiêm, không lè
còn maig lòn, mặc lá. Vậy thời tục xấu
nên bỏ, thời tốt nên theo. Trong xứ ta
trăm ngàn thời xấu, như là quá tinh lèi
hoa phuốc, bay về những sự già-dối;

Quan Toàn-quyền Long

Có tin cho hay rằng: quan Toàn-quyền Long về Pháp-quốc chắc rằng: trong thành to tinh lớp, cứ coi bất kỳ là chợ nào thì thấy ngay một dây thây bối, một dây bán giấy liên vàng bạc, nào hàng đồ mạ, nào hàng hương, hàng hoa đã chẳng hết phẩn ba cái օ; Ấy vì sự cúng phật, cúng chùa, cúng luân qua thây pháp, có đồng, mà ra thế.

Kia xem mấy ông sư, cứ bo bo lo thâu tiền cho nặng túi, kiểm đều du phỉnh rằng: lạp chùa, lạp miếu, làm tháp làm chay v...v... Nào có thấy chi đấu chi trong cho ai rước đi chứng đám, chẳng có lò túi thôi, gọi là tiền hương lửa cho phật. Tè cho những kè mè tìn còn bày ra trong phách om-sòm cờ-xí lăng-xâng, di thính ông sư, tới rồi ông ngồi ngay giữa, nhان đèn xùm lay khác nào, Bồ-Tát tái sanh, đổi mắt lim-dim tay lẩn chuỗi hạt trong rồi việc thì sự lui gót; chờ chẳng thấy làm đều chi cho nhoc chúc công, chỉ biết gạt chúng lấy tiền, chẳng hay chịu tìm mà hiếu sự mâu-nhiệm của mỗi đạo minh, để càng ngày càng tệ.

Hãy coi như Nhứt-Bồn, người cũng giữ đạo như ta, mà nước mạo, dân giàu, còn ta sao lại thế?

Về đạo phật nước ta như vậy đó, xét lại coi, đạo nào lập ra cũng cốt rắng dở dạy lành mà thôi, nào có biếu thâu góp của dân hay đòi tiền công-đức.

Đạo Phật và đạo Thiên-chúa cũng đồng một thê cách, chỉ một đảng nói về xác; một đảng nói về hồn.

Hai đạo đều tốt oà. Duy xấu là tại người giữ đạo mà thôi.

Trắc-bá-Kỳ
Giáo-tập Trường Tân-Đông — Sa-dec

Tân hôn

Ngày 27 Décembre 1920 là ngày ông quan bà Bénard làm lễ cưới cô Claudine Long là lợn-ái của quan Toàn-quyền Long tại Pháp-quốc. Có quan cựu Thượng bộ Thượng-thor Clémentel, quan thuộc địa Thượng-thor Sarraut, quan cựu thuộc địa Thượng-thor Henry Simon, ông quan từ Bénédic chứng kiến.

Xin đọc bài này

CHƯ ĐỘC-GIẢ

Chẳng đợi tờ ra, lè khi các ngài cùn rõ cho Bồn-quán phải tôn-phí hàng ngày trong việc soạn báo. Tôn phí vậy, nếu chẳng thâu-thủ chi đồng mà cân bồ nào thì có thể nào bền vững.

Vậy kính cùng các ngài ai còn thiếu tiền mua báo AN-HÀ; xin giúp gởi trả thi Bồn-Quán thâm cảm chẳng cùng. Các ngài ôi..! Bồn-Quán được bền-vững chừng nào, thì cái ơn của các ngài càng dày chừng nấy. Xin các ngài chiếu-cố.

A. H. N. B.

Thiện ác đáo đầu

Kỳ báo An-Hà số 177 ngày 19 Août 1920, tôi có đề một bài, đề mục: «Đồng-bang, khai dè kèo lầm mưu của chè». nói về việc tên chè Lăm-gia-Thạch, kêu là Ban-Chieu, chủ tiệm Vàng Long-Nguyên mua bán lúa tại Caibè. Ông mua lúa của ông Trung-Tín cai-tổng

Lợi-Thuận, có lòn tờ giao kèo, mà giám làm ngược xuôi, lúc đó còn đương kiện thưa đến Tòa, nên tôi có bứa ngày nào tòa phân định sẽ đăng tiếp cho đồng ban trường tất. Nay vụ này tòa sơ Mytho đã lấy lè công mà phân định rồi. Vậy xin đăng tiếp cho đồng bang nhà thính.

Hồi 7 giờ rưỡi sớm mai ngày 14 Décembre 1920 tòa sơ Mytho xử hai bên cùn đều có mướn Trạng-sư bảo chữa Lăm-gia-Thạch mướn hai ông là ông Dusson ở Saigon, và ông Frédiani, còn ông Cai-tổng Lợi-Thuận thì mướn ông Duquesnay ở Mytho. Tòa xử tên chè Lăm-gia-Thạch thất, phải trả thêm cho ông Cai-tổng Lợi-Thuận 5200\$00 và phải đem ghe đến mà chờ thêm 3719 giá lúa ý theo tờ giao kèo khi mua bán, lại phải chịu một phần tiền sao lục và tiền đóng bách phẩn. Tòa sơ Mytho xử như vậy song tên chè Lăm-gia-Thạch không chịu phục lý, còn vát tiền chống án lên Tòa trên, ấy chì biết ý nhiều tiền đó mà thôi, chờ việc mình làm không phải, đầu chóng án qua Pháp-quốc đi nữa thì cũng không dặng gì. Tòa xử như vậy thật là chính lý.

Đồng-bang ôi các nhà nghiệp-chủ ơi..! Xin lạy đó mà coi cái tánh tình của bọn khách kiêu cư, kẽm tiền như tên chè Lăm-gia-Thạch ở Caibè thì nó dùng chước quĩ mưu thân mà làm ngược xuôi với Annam ta còn như kẽn nghèo hèn thì chẳng kiêm phép nước luật quan ra tay cướp dục của người.

Báo L. T. T. V. số 855 có nói: bứa 14 Décembre 1920 4 giờ khuya tại Chau-thanh Saigon có 4 tên khách Quản-Đồng cầm súng sáu, dùng chìa khóa già mở cửa vò căn phố số 13 đường hẻm d'Orsay, trong nhà ấy hai á sám có

Tô-Dụng 33 tuổi và Lương-Tân 20 tuổi đồng là tinh nhau của Trương-Hảo làm Tài-phú hàng Thái-Thuận, chúng nó đưa súng dọa mấy người trong nhà rồi lục tráp lục rương lấy áo quần trong vật giá đáng 1.170\$ và một số bạc 165\$ rồi đi ôm; số tuấn thành còn đương tám kiếng chúng nó. Rất đỗi một nỗi một giỗng mà chúng nó còn ăn cướp với nhau thay huống chi là với người mình.

Vậy Đồng-bang nên lưu ý.

Ngọc-Dịp

Thiệp ngày tết

Năm cù hau mảng, năm mới sẽ sang, chắc rằng chư vị ai cũng phải dùng thiệp, vậy bồn-quán xin kính lời tó: nên vị nào muôn in thiệp (cartes de visite) xin gởi thơ cho Bồn-quán hay trước vì công chuyện nhiều, nêu đê trễ quá, cặn ngày Tết e gởi chàng kịp mà phải phiền lòng chư vị. Bồn-quán có đủ thứ chử, qui vị muôn dùng kiều nào xin cứ chi cho rõ-ràng.

An-Hà àn-quán

Ai tín

Mắng tin rất thảm rằng: bà Tông-đốc Bồ-hữu-Phương mới tạ thế tại Chợ-lớn hôm ngày 6 Janvier hưởng dương được 80 tuổi. Linh cữu bà đã an táng hôm ngày 9 janvier lúc năm giờ chiều.

Bồn-quán kính dâng lời phán ưu cung ông quan năm Bồ-hữu-Chân, quan tòa

Bồ-hữu-Trí, quan Tổng-dốc Hoàng-trọng Phu, quan Kho-bạc Bồ-bữu-Thịnh và bữu-quyền, sau cầu cho bà dặng lên miếng tiền cảnh, hưởng phước thanh nhàn.

Bồ-quán mới bay dặng tin buồn rằng: linh từ huyền cha M. Nguyễn-hữu-Học Hương chủ làng Thới-hanh (Cantho) là bà Nguyễn-thi-Nhung đã ty trần ngày 3 Janvier 1921, hưởng thọ được 73 tuổi.

Vậy Bồn-quán tạm kính dời hàng xin phản trù cùng M. Nguyễn-hữu-Học và chúc cho vong linh bà lão dặng khoái lạc cảnh thiên-thại, an nhàn nơi bồng-dảo

An-Hà Nhựt-Báo
kinh điếu

Ai điếu

Bà cả Trần-thi..... là bà thân của ông Hương-quản Trương-vinh-Hiển ở làng Phước-thới, tổng Hòa-Quối (My tho) đã từ trần hôm ngày mồng 1-11-Annam. Bà hưởng thọ dặng 83 tuổi, đau bệnh già mà thác, chẳng mê mực chi; Vả lại lúc bà còn sanh tiễn tại cùi ôn-hòa, tánh tình thoán-hậu, ở ăn ngay thẳng, không dạ kiêu xa; trong gia-môn day bảo cháu con trai thuận dưới hòa; ngoài lau-lý ra vào, hết kè khinh người trượng. Vậy nên lúc bà từ trần thì xóm làng đều tới thù-tại rất đông, thiệt là đặc nhơn tâm lắm. Ông Hương-quản này lại là người hay mò dạo thánh hiền, nên chí kè nho ván tới rất đông. Ai nấy trông vào đều cho là mâu túc tử hiếu. Qua đến ngày mồng 4-11-Annam, 3 giờ chiều sấm súra phát hành. Có ông Huyện hàm Nguyễn Văn-Ngạn, ông Hội-dồng Nguyễn-Ngọc-Lung, thầy Nguyễn-thanh-Liem & Phước

Hòa và thân bằng quyền thức đồng đưa dón rất đông không thể nào kẽ bết.

Đến khi dã! an linh phán thi ai nấy đều từ giã lui về; xét vì người sanh bảy chục tuổi, xưa nay ít, mà bà thọ dặng 83 tuổi dường ấy thật cũng là đại phước. Vậy tôi xin chia buồn cùng ông Hương-quản và tôi quý quyền của ông, sar chúc cho linh hồn bà cả dặng an nhàn nơi Bồng-dảo.

Cựu Hương-quản: Nguyễn-dăng-Nhật
Giaolouf -- My tho

Xe hơi trăm thùy

Ngày 7 Janvier nầy, lúc 4 giờ chiều một cái xe hơi (Camion Doge) của hãng xe S. T. A. S. O. đưa hành khách từ Trung-lương (My tho) đến Cantho. Xe tới Cái-dột, xa Cái-bè một đồi phải xuống đò-hơi dặng qua sông lớn về Vinhlong. Lúc đò-hơi chạy ra vừa được nửa sông Bình-linh tắm vắng bừng chân trước mũi hạ xuống, lại gặp lúc sóng nhồi làm cho bánh xe nhúc-ních mượt trên chạy chuỗi xuống sông (nạp cho Bát-thủy....).

Lúc xe chạy chuỗi làm cho chiếc đò chống lái, choco-vít đập không đụng nước, phần xe nặng dần mũi xuống, nước ảo vò, tướng chiếc đò cũng chém theo xe hơi mà chớ...! Trong đò ai nấy đều hoảng hốt, chứng xe trăm thùy rồi chiếc đò mới bình lại dặng, đoạn thẳng thẳng chạy vò bờ được khôi chém.

Vụ nầy còn đang ăn-kết coi lời ấy ở ai, song có nghe rằng: mấy người mạch lô và tài-công dưới đò khai cho 2 người hành khách ngồi dựa vào bưng làm cho trật móc, miếng ván hạ xuống nên xe mới chuỗi xuống sông như thế.

Phải quay chira át, Tòa bắt 2 người hành-khách dam, rồi mở dàng tra vấn. Vậy để việc xử thế nào, sẽ đăng tiếp cho khán-quan nhàn lâm.

Nghe nói băng xe-hơi S.T.A.S.O. không nghe cho sở Trường-Tiên, vì chẳng cần-thận trong cuộc đò-hơi đưa qua sông lớn, nên nài quyết bắt đèn cái xe hơi chiếm đó.

Xe Camion Doge nầy giá dặng 3.800\$.

Thắng phẩm

Bồn-Báo rất hân hạnh bay dặng tin rằng: M. Bùi-quang-Đôn thợ-ký tại Tòa-bờ Long xuyên dặng triễn phẩm thợ-ký hạng tư kể từ ngày 1^{er} Janvier 1921.

Vì tình tri thức, Bồn-báo tạm đội lời mừng gửi cho M. Bùi-quang-Đôn dặng công danh vững hức.

A. H.

Lời dặn

Bồn-quán có tiếp dặng một bài tựa đề «Một điều đáng trách» nhưng dưới không ký tên ai lại dẽ là Thạch-tín.

Vậy Bồn-quán xin có lời kinh tö: nếu vị nào có viết bài gởi đến thời phải ký tên cho rõ, ví băng muôn dấu thì ít gì cũng phải cho Bồn-quán biết riêng. Bằng chăng vậy thi những bài ấy không có thể ăn hành được. Xin cẩn ngài biết cho.

A. H.

Nói mà chơi

Còn vợ thắng kia có tật nhõng-nhèo không ai có. Đàn nó nằm lại hồi chỗ g

rỗng: đỡ mình lối ngộ hồn? Chỗng đập: Minh ngộ quá chó, ngộ in tiên — Rủi đâu có thằng ăn trộm rình ngoài, cậu này tánh lién lâm mới xõ miêng cái lớn rỗng: Không! thấy nói vậy không trùng, ngộ thì có ngộ mà không in tiên được, vì tiên có đời nào mà nhõng-nhèo giữ vậy.

Thiên hạ đón

Tại Gárai (Baclieu) có 1 tên đạo khán, thiên-hạ đón rỗng: trong nhà nó có đủ các thứ bảo, mỗi kỳ đều có coi luon; song nó xé cái nhẫn ngoài không cho người ta biết là của ai. Tên nầy là chồng của một cô m..... nó là Ng. t.. H. Vậy xin những vị ở quận Gárai rỗng độ bắt nó cho đủ bằng cớ, y theo lời hứa, bồn-quán sẽ phung thường 1 tấm bão và sẽ đem đến quao trùng trị nó một cách nặng nề cho người người biết nấy.

A. H.

Ngoại-quốc tân văn

VỤ SÁT NHƠN

Ngày 3 Janvier nầy chiếc tàu Kampot ở Hạ-châu lại thi linh có dân một tên dân Tonis tên là Omar ben-Achmed phạm về tội sát nhơn tại chiếc tàu «Pierre Benoit».

Ngày 24 Décembre, tàu này đậu tại Hạ-châu thì tối 7 giờ tối tên Omar bắn cho một người sếp-phó là M. Hector Félicien ba phát súng sáu nhào xuống chết tối. Bản tối chạy trốn song bị bắt được. Quan lanh sự Langsa dạy chờ hắn về giam tại khán Saigon.

Việc thiub không chăng, vậy gó chăng thù oán chi mà sanh ra, vậy để coi tòa vẫn thế nào, bồn-quán sẽ đăng tiếp.

Lịch năm 1921

Tại nhà-in Hậu-Giang có bán lịch năm Tân-Dậu 1921. Lịch số lớn có đề dù ngày tháng Langsa và Annam.

Vậy Quý vị ai muốn mua xin gởi thư cho M. TRẦN-DẮC-NGHĨA DIRECTEUR DE L'IMPRIMERIE DE L'OUEST à CANTHOR, thì lịch sẽ gửi lại lập tức.

GIA MỘI MIỀNG.....0\$ 70

PHỤ THÊM TIỀN GỞI.....0 24

Vạn linh tết

Tân-thanh-Tết, le 23 Décembre 1920

A. M. Trần-dắc-Nghĩa

QUẢN-LÝ: AN-QUÂN An-Hà

Kính thưa Ông được khương ninh.

Sau đây tôi bẩm cho Ông rõ: Tôi mang binh chỉ không biết mà trong bụng thường ngày nóng xót ăn ngủ không được làm cho tôi phải ốm, lại thêm chứng ghê ngứa là khác. Gần giáp một năm nay tôi uống thuốc bác sĩ nhiều mà không tuyền giảm chúc nào. May dẫu hôm nay Ông có gởi thư cho tôi bay đến lành sách Thường-dụng và trong thư Ông có gởi cho ít tờ chứng Thuốc Vạn-linh-tết, tôi thấy vậy lật đật viết thư mua 6 gói về uống thử hơn một tuần nay bị hôi 10 phổi hết 7 còn 3 mà thuốc Vạn-linh-tết hết rồi. Vậy nên tôi gởi thư này xin Ông gởi luồng cho tôi mua một hộp nhỏ thuốc họ Chi-khai hoàng giá 0\$30 và 10 gói Vạn-linh-tết 5\$00 gởi y như trước vậy.

Tôi chẳng biết lấy chi đến ơn Ông vậy tôi kính cáo cùng lục châu quan tử ai có bệnh như tôi nên mua Vạn-linh-tết mà dùng chất tiều trừ dặng.

Nay kính
Chánh-hương-quáo Hập
Tân-thanh-Tây (Bến Tre)

Cô chà

Tại Saigon năm nay, chà-xà-tri định ngày 23, 24 và 25 Janvier kéo cô bạc đi. Chắc có đốt pháo bông như mỗi năm thường lệ.

Đông-pháp thời sự

Giá bạc

Thứ sáu...ngày 7 Janvier.....	9 100
Thứ bảy...ngày 8 Janvier.....	id
Chúa nhựt ngày 9 Janvier.....	id
Thứ hai...ngày 10 Janvier.....	id
Thứ ba...ngày 11 Janvier.....	id
Thứ tư...ngày 12 Janvier.....	id
Thứ năm...ngày 13 Janvier.....	id

Giá lúa

Lúa chờ đến nhà máy Chợlớn mỗi 100 kilos là:	
Thứ sáu ngày 7 Janvier 3\$35	tới 3\$65
Thứ bảy ngày 8 Janvier. 3 45	tới 3 70
Chúa nhựt ngày 9 Jan.. 3 45	tới 3 66
Thứ hai ngày 10 Janvier..	id
Tứ ba ngày 11 Janvier.. 3 \$38	tới 3\$65
Thứ tư ngày 12 Janvier.. 3\$30	tới 3 50
Thứ năm ngày 13 Janvier.	id

Cantho

BAU CỦ TRƯỜNG

Ngày 6 Janvier 1921, tại nhà-thương Cánthor, quan thấy thuốc Vielle có mổ một bình cũ trướng của bà Trần-thị-Quí 54 tuổi ở làng Trường-thành (Cánthor). Bà già này có chồng từ lúc 20 tuổi đến nay là 54 tuổi, bà chẳng hề biêt thai ngaben lén nào. Cách chừng 3 năm nay, bà phát bệnh đau lén lén bụng bà nỗi lên lớn như đờn bà có thai vậy. Bà đã hết đường kinh lúc bà được 43 tuổi. Bụng lớn như thế, bà đã hết sức chạy thuốc men Annam, song chẳng thấy hiệu nghiệm chi. Cùng thế bà tới nhà-thương xin quan-thầy cứu giúp. Có một thê mổ

lấy cù trướng ra họa may cứu bà toàn mạng, nên quan-thầy thuốc Vielle mổ lấy ra 1 cục hình như cái đầu có tóc dài, có 2 cái răng cân nặng 60 grammes còn thịt nhầy nhụa cân nỗi 500 grammes Khi mổ ròi bà già này được mạnh-giỏi như thường.

Thật là một cù-trướng quái-dị có tóc có răng thuở giờ chưa từng thấy...? Nên hiện ra đây cho chư độc-giả tường tất.

Saigon

NGƯỜI CHẾT CỦA HẾT

Cách tuần trước tôi có nói rằng: M. Chléong kêu Tí sau khi chết quan-nghi cho là bị thuốc nên quan-thầy có mổ khán tử thi. Mở ra xem thì thấy M. Tí vì út máu tại lá gan mà thác chớ không phải bị thuốc. Chết rồi mở tủ ra chỉ còn lại 4.000\$ vì trước khi thi 11.900\$ cùng 13 cái hộp xoàng giá đàng 30.000\$, đựng trong 1 cái hộp nhỏ bỏ vào tủ sắt thì M. Tí có để tờ chúc ngôn lại cho M. Louis là bạn cố giao, nầy quyền cho người làm trướng-tóc giữ của nầy để nuôi bà thân y và hai đứa con nhỏ dại. Sau khi y thác thi người vợ kế là Ng.-thị-Ngọc chạy kêu M. Chương Thông-ngoan phòng hội Trạng-sư đến, chẳng rõ hai người tình sao mà khi M. Louis đã cùng các quan đến nhà mở tủ ra thời thấy cái hộp sắt có dấu phá rỗi còn lại có 4.000\$, mất trọn 7.900\$, và 13 hộp ngọc xoàng. Vợ lớn của M. Tí là thác, nguyên là con mái thân yêu của Hoàng-đế Cao-man Norodom. Vì vậy nên 13 hộp ngọc xoàng này có gốc chớ chẳng phải là lời du phản.

Toà bắt M. Chương và Nguyễn-thị-Ngọc giám, đợi tra vấn thế nào, bón quan sẽ đăng tiếp.

LÀM GÒ-REO

Hết học-sanb trường Bô-quot, đến pbiên xe kéo và các vạn xe, nay lại đến mấy chủ nhà hàng cùng tinh đồng tinh rắng: quan-danh thuế thêm nặng quá sẽ mướn quan-trang-sư đến xin cùng quan Thông-Đốc Nem-ký hạ bớt xuống; nếu không được thì bà đóng cửa tiệm. Nghe đâu mấy nhà hàng khách cùng mấy hiệu buôn lớn cùng tinh sẽ đóng lòng.

Oan truyền Ngọc-Hạnh

(Luy vi tình)

par Trương-quang-Tiền

II

(Tiếp theo)

Đêm vẫn cười mơn con sóng-sắc;
Ngày dài khóc-hại cái thân sanh.

Không ! thấy chớ có lo chi điều ấy,
chụp hình thì cứ việc chụp, ai biết vứt
mà thôi lòng, lại thêm: con người ta mà
đổi cái y phục rồi; thời diện mạo cũng
nhơn đó mà biến đổi lâr, đê gi nhìn được.

Còn như giấy thuế thân mà mất, tưống
có phải khó sì, đê tôi lấy tên khác thế
vào cho, thời gìn tơ trót tay, đê như ăn
cơm bữa.

Thu từ đây lết phuong từ chối, cùng
toan nhầm mát đánh liêu; vẫn biết: trước
đi xe kéo, nay trở lại kéo xe, thời thật
cùng khó coi đó chút; nhưng biết sso,
cuộc đời dâu bể, trăng còn khi tròn
khuyết xẩy vắn, huống người sinh trong
cõi hồng-trần, biết dâu vinh i ứa nát tim,
còn nực dâu mà lanh. Bi thời cuộc đời
là lê, ôi thôi ! bơi nào mà lo cơm tê
mieng no lòng, bời vậy nên: thương
hại cho thân chàng, khóc hờ người mà
cười lại sượng-sùng, ai bay: đến nòng-

nồi làm thân trâu ngựa. Sắp đặt chưa quá một tuần thì cả cuộc đà hoàng-thành, lúc bấy giờ Thu-chàng phải được mặc đồ n-oe nhí nhại trước cửa, chỉ phải mang quần cùi đến dán gối, chon di dép mỏ, đầu đội nón lá, mảnh mặt áo bồ vàng, san lông có kết chữ «sic» dô.

Thân ôi! xiết bao bợ ngực, mặc đồ vào rồi, chàng ngồi nhám trước xem sau đường như chàng con biết mình là ai, cái thân này là thân nào, cái mặt này là mặt nào, cùng ngồi đây là ngồi đâu nữa.

Trong trang bông rèn, yem gương mặt dày, thể mà chí từ than rằng: thân sao thân đến thế này, còn ngày nào cũng đợi ngày ấy thôi, sống thừa nghĩ đến bát đậu lòn, xót xa đời đoạn. Giận rồi tủi, tài rồi than; ôi! vui thăm nên oán, emong đậu hóa bồ, thỉnh-linh cơ tạo-báo, đất bằng sòng dày thiệt chính ghê...!

Người trong ta ta hện, ta trong người ta luôn buồn tinh, ta buồn cho thân ta, ta buồn cho phần linh đinh ta, cùng bụi trầu này biết giữ bao giờ cho sạch. Nói ra thanh chuyện bao đồng, chờ hằng thật buổi này đây, ta có muốn sống hay không, là ta i cùng em; nhưng mà ta tự n-hỗ: nếu ta mà vội tháo, ấy là ta phụ-phản thân; vì vậy mà ta những cứ chịu đắt-dà lật-dở trâu mảnh đất vò-nghì này, go là cho ta lung oái ngày xanh, coi con éo nó lừa thoi cho biết.

Ta cảm hoa ta ngắm, ta thấy hoa tươi thật thế: hoa tươi như giàn hoa cười khách, rồi ta lại tự hỏi: ủa! ta cho, cười khách sao mà xuân chẳng vui?

Ta nghe ngọn gió thoán, ta ngó đến nhành cây, thời thấy cây lai động, nhành lá phất-phơ, rồi ta lại tưởng tượng trong tri ta đường như di gió cắt cờ bão lá cây ra giàn ngao cười ta.

Ôi! ta mà ngó nơi nào thời nơi ấy là sầu là cảm; bởi chung sự sầu-cảm nó vẫn chưa-chang chang-chứa trong lòng ta, nên thành như nó phải lộ ra ngoài cặp-mắt ta rồi vậy. Ấy chính tự nơi mắt ta nó đã gieo hột giồng sầu-cảm khắp cùng mà rồi ta trông đến đâu, ta lại nghĩ cho đây là sầu-cảm.

Từ buổi Thu c. ặc bộ đồ khác thường ấy vào minh rồi, thời cứ ngồi gầy-gò với lòng, ưu tư thân túc. Nhưng quá nghĩ rồi chàng cũng quyết: phận dầu, dầu vậy cũng dầu đã sinh ra ở trong trầu, hả cái lè trời cho dặng. Trót mang lấy nghiệp vào thân, mà vì xưa vụng dặng tu, tắc nay phải đèn bù; ấy là lý cố nhiên, ấy là cuộc tuần hường, bảo có phải chỉ mà ta bán.

(Sau sẽ tiếp)

Lời rao

Có người muốn bán 1 cái xe hơi hiệu Dodge để đưa bộ hành, sức mạnh 12 ngựa, 10 chỗ ngồi còn mới.

Định giá thiệt: 2.400\$00

Ai muốn mua xin do nơi

HAO-HOA

buôn-bán à Rạch Giá (Cần Thơ)

Xin ghé mắt

Kính trình cho lục-châu chư-quan từ tại nhà in Hậu-Giang Cần Thơ có trữ bán

Phụ-tùng như: giấy, đèn, rữa hình, carton dán hình 6 1/2×9; 9×12, 13×18, nước thuốc rữa hình, v.v.

Có máy viết hiệu «Smith Premier» n°10 tốt nhất hàng, máy viết hiệu «Virotyp» giá tính rẻ luôn, xin đồng-bang chiểu cõ.

Nay kính cáo.

Trân đặc-Nghiêm.

Quản-lý: Ấu-quán An-Hà Cần Thơ

Cáo-bach

Chẳng tội có mờ 1 bộm hiệu là "TÀNG HAT-LONG" tại đường d'Adrau số 115 nhằm 260 đường Ober số 1 để sửa đèn Lito Landi đèn Mauchons xe máy, sđ, máy đánh chữ, máy bát và máy hắt, bô-g cùng các thứ đồng hồ, vân vân

Lại cũng có bán: Manchons, Carbure và dầu Essence. Những thứ và máy móc sắp đặt tại tiệm làm được các việc theo ý quý ông giao cho chúng tôi. Mỗi khi quý quan có đám tiệc chi mà muốn chưng đèn trong nhà cho sáng thì háng 10 công lánh làm được; miếng là cho chúng tôi hay trước.

Thứ và mandat xin để như vậy:

Nguyễn-Văn-Chuẩn

118,—Rue d'Adrau

Saigon

An Phong

Bijouterie-soieries de Chine
et du Tonkin
CAOLANH

Kính trình cùng lục-châu Quý khách
đang rõ: tiệm tôi mua bán hơn năm năm
bán ròng hàng tào, nhưng là ván xuyen
anh nhiều, cùng là hàng vườn, nhuộm
đen diệu láng thật tốt, không hề trộ, tôi
chắc ý, vì tôi mua bán đã lâu, nên
tôi hết sức lựa chọn kỹ lưỡng, nhuộm
tối, và hết chàm tốt, ở các nơi khác

không thể bị kiệp hàng den của tôi, và
giá tôi bán lại rẻ. Còn đồ mặc trang như
là: cảm chau, hoa tư các, cùng xá lục
soạn bắc thảo, lục soạn thương hải
đều có đủ thứ, còn hàng bắc như, băng
the, lương-lực đủ thứ, tôi làoh tại
Hà-nội, như quý khách muốn mua vật
chi dùng xin gửi thư đến, thì tôi sẽ gửi
để lại liên, như vị nào muốn mua nhiều
mà bán, tôi tính giá rất nhẹ, hàng tôi
gửi contre remboursement.

Cao-lanh: Nguyễn-Xuân-Trước
Cáo-bach

Lời rao

GIÁ CHỢ VINH LONG

Kính cùng mọi người buôn bán tại
chợ Vinhlong và Thiêng-đức đặng hay
Thứ nhứt.—Tôi có làm đơn xin Nhàn-uốc
có sanh-ý bán đồ tạp vật chở hàng hóa
đem sang mấy tiệm tại chợ hay là gần
chợ. Quan chánh chủ tiub Vinhlong đã
phê y theo lời tôi xin để ngày fer
Octobre 1920.

Ghe từ: 50.000 nhẫn lên tarif 5\$00
" " 16.001 cho đến 50.000 id 4 00
12.001 cho đến 16.000 id 3 00
xin sục cõu 3 00
—id. 2 00
—id. 1 00

Thứ hai.—Châm oburéc riêng mấy
dứa nhỏ từ 10 tuổi sắp xuống, bán rau
dứa, bông súng, chuối dứa, bánh ngọt
và các thứ rau ớt từ 0\$20 nhẫn xuống,
thì không góp; còn bao nhiêu y thê lệ 3
năm trước không tăng giảm.

Thứ ba.—Cấm nhặt mấy người góp
tiêu chợ, (collecteurs) trên bờ, dưới
ông, và các nẻo đường thuộc Thành-
phố Long-chau và Thiêng-đức, không
được phép nói hồn hào với bạn hàng.

Như người buôn bán góp không
đúng theo thê lệ (Tarif) thì phải lấy lời
diệu dàng an dù mà góp thêm y theo
luật Nhàn-uốc đã định (Cabier des
charges) chẳng những là bọn đồng
hang, hay người ngoại quốc nếu thấy
tên nào thâu góp không giữ theo lời tôi
đã dão trên đây xin tôi lại cho tôi hay
tôi sẽ bớt tiền lương, nếu tái phạm lần
thứ 2, tôi thật không dùng người ấy
nữa.

Vinhlong, le 10 Octobre 1920.
TRAN-KHẮC-HAI
Fermier

Quảng tài Thạnh

Tiệm đóng ghe và sửa ghe
ở bên kia sông gần cột giây thép

đàm CÀNTHƠ
PHÙNG-CHIỀU— cao TÌM

Kính cung quý vị dặng tướng, may
tới nơi lập một trại đóng và sửa ghe
cô sâm u và bờ biển bờ tra và kéo ghe.

Tiệm tôi cũng có bán các thứ cây
cưa dù thưa tát mà tốt giá lại nhẹ hơn
các nơi.

Chủ tiệm này biết lè nghì của
A-nam nên tiếp rước quý vị vừa sang
luôn luôn chà tiệm này khi trai là
Ján chủ sự tiệm cưa hiệu là Quảng-Lai.
Lai, hì ai cũng biết rằng người ấy
hết cưa hiến đai sỉ hực nào

Xin quý ông quý thầy có cần dàn mua
cây cưa đóng hay là sửa ghe đều đến
Quảng-Lai-Thạnh thì rõ.— Cái xin
quí-thầy thương.

Này kinh cảo.

Quí khách ở miêng hậu giang

CANTHO—SOCSTRANG—BACLIEU—

VINH LONG—TRAVINH — và SADEC

Muốn mua xe hơi hoặc đi chơi hoặc
đưa hành khách, mà khỏi lo bê chờ
chuyên, không mất ngày giờ sở phi vân
vân: Hè mua xong, trong giây lác đem
về đến nhà: Tôi bấy đến Entrepôt de
Vinhlong của M. Nguyễn Thành-Điêm
có sắm xe hơi mới hiệu «Buick»
máy—7 chỗ ngồi.

Kiều xe mới 1920—máy êm lâm và
chạy mau nưa.

Gia rẻ hơn các nơi khác

Có trữ mây món hàng này tại Nam-Bắc-Ai Tràon

1°— Các thứ rượu Tây, rượu Cam
Qui cúc tưởu.

2°— Giày nón của Annam làm.

3°— Đậu hộp, hiệu Exquisites, Arachides.

4°— Các thứ thuốc của M. Nguyễn
khắc-Kiệm à Tam-Binh.

5°— Xà-bong đen, hiệu con rồng và
xà-bong con ngựa một sừng.

Có báo thuốc: «Vạn-linh-Tê» «Nam-
hoàn-tê» và «Trường-sanh linh-dược»

Có cho mướn phòng ngủ nưa, xin
đóng bao chiếu cỗ.

Tiệm Nam-Bắc-Ai vững vàng,
nhờ ơn quý-vị, đồng-bang tướng tình.

Có TIỆM NAM-BẮC-ÁI
LÊ-MAI ĐỐN THỦ

Tiệm khắc con dấu



LÝ THIẾT KẨ

Kính trình cùng quí khách dặng rõ
tiệm tôi trước ở số nhà 85 đường Catinat
và số 130 đường Pellerin, nhờ ơn lục
châu chư quân tử chiếu cỗ thi công-
ng nghệ của tôi đã thành hành bấy lâu nay

Vậy tôi đã dọn lại số 96 đường
Pellerin vẫn chuyên nghề khắc con dấu
đồng, cao-su, bằn-đồng, bằn đá cẩm-
thạch dẽ mỏ, có bằn dù các thứ con dấu
ở Tây gửi lại, như là Dateur, Numéro-
teur, Folioleur, Composteur, etc.... và
có bán đồ phụ tùng theo cuộc con dấu
giá rẻ để tốt mà làm mau, có in Catalogue
để gửi cho quí khách nếu quí khách
muốn cần dùng kiêu nào thì xin gửi thư
cho tôi lấy Catalogue lụa kiêu mà dùng
tôi sẽ hết sức làm cho vừa ý các quí
khách.

TRAN-DUY-BINH

Graveur—96 Rue Pellerin—Saigon

CÓ BẰNG CẤP CỦA HỘI ĐẦU XẢO MỸ-NGHỆ HANOI BAN KHEN
DIPLOME DE MÉRITE - EXPOSITION DES BEAUX ARTS DE HANOI 1920
Cordonnerie — Chapellerie — Tonkinoise
GRAVURE SUR MÉTAUX ET MARBRE

NGUYỄN CHÍ HÒA

83 Rue Catinat **Saigon**



Kính cung QUÍ-VỊ dặng rõ. Tiệm tôi có 30 thợ BẮC-KỲ giỏi DÓNG GIÀY, LÀM NÓN theo kiểu ÁU-CHÂU kín thời. GIÀY dòn, bằng DA-TÀY hết, NÓN làm bằng CÂY-MÓP thiệt nhẹ, lợp NI-XÁM, BỐ-TRẮNG VÀ BỐ-VÀNG dù kiêu. Tôi cũng có thợ KHẮC CON-DẤU ĐỒNG VÀ CHẠM MỎ-BIA ĐA CẨM-THẠCH DỄ MÃ. Tôi đã BÁN-SỈ đி LỤC-TỊNH thiệt nhiều, đã có nhiều vỉ rất tinh cạy và khéo ngợi NÓN VÀ GIÀY của tôi
làm thiệt kỹ càng và giá lại rẻ hơn chỗ khác nưa. Tôi cũng có BÁN GIA-Y-HA DA LÁNG GIĘP DA-LÁNG VÀ NHUNG đù màu GUỐC BẮC-KỲ SƠN-ĐEN QUAI-NHUNG QUÍ
vị xa xin viết thơ về thương nghi tôi sẽ hối Am-lập tức có giá BÁN-SỈ riêng thiệt
lúc cạnh tranh này tôi hết lòng cảm ơn.

NGUYỄN-CHÍ-HÒA, Kính mời

Annam trồng răng

KINH CÁO

Kính tôi cho quí khách lục châu dặng rõ:

Tôi có done một cái phòng trồng răng
tại tiệm ĐẠI ĐỒNG THƯƠNG XÃ Càmthơ

Trồng răng trắng, răng đen với
bịch răng vàng. Sữa răng và trám răng.
xin quí vị dời gót ngọc đến tiệm ĐẠI-
ĐỒNG THƯƠNG XÃ đường Kinh-lấp
Càmthơ, thì tôi hết lòng làm cho vừa ý
quí vị, và tôi lại tính giá rẻ hơn hết.

Như ông nào ở xa xin gửi thư hỏi giá
thì tôi trả lời lập tức.

Nay kính

NAM-TAN-LỢI

Chez Đại-Đồng Thương-Xã

Rõe Kinh-Lấp-Càmthơ—

Tiệm Hòa-mỳ Cao-lành

Bồn hiệu có bán đủ thứ hàng tàu
hang tây, hàng bắc, và hàng vương
cũng có rượu tây đồ hộp đồ cẩn và đồ-
tạp hoá, bán sỉ, và bán lẻ bồn hiệu xưa
nay chuyên một nghề buôn bán, cho nên
những hàng tơ-lụa, sia công lụa, cao
chi kỳ-lưỡng. Và rất dày công nhuộm
lấm cho nên dùng lâu càng tốt chẳng
hết phai màu bão chư quí vị, muôn mua đỗ
bán lại, hoặc giá dụng xin gửi thư quyết
vào bồn hiệu sẽ lập tức gửi liền khi
hang đến chất là dặng vui lòng quí-vị.

Hàng đinh gởi contre Remboursement
đem bạc đến nhà thợ lanh hàng.

Chú nhơn: Huỳnh-đắc-Nghĩa kính mời

DỒNG HỒ HIỆU "LIP"

*Dồng hồ mà người ta hay kiêm mua là đồng hồ hiệu
“LIP”*

CHRONOMÈTRE



LA MARQUE FRANÇAISE
Montres de Précision
En vente chez les bons horlogers
Exiger la marque LIP sur le cadran

THIẾT KHÔNG?

*Mua thử một cái dùng, hay
là hỏi thăm những người đã
có sắm đồng hồ hiệu LIP thì
biết.*



MONTRE-BRACELET EXTENSIBLE POUR DAMES.
Platine, Or, Argent, Plaque or.
En vente chez les bons horlogers.
Exiger la marque LIP sur le cadran.



MARQUE
FRANÇAISE CADRAN
LUMINEUX

En vente chez les bons horlogers
Exiger la marque LIP sur le cadran

CÓ TRÙ BÁN TẠI:

Hàng LES GALERIES DE
L'OUEST là hàng HÀU GIANG
DUONG HÀNG saigon, My-
tho, Cantho và trà Vinh

SAO VẬY?

Vì máy nó tốt lắm, nó chạy
đúng, chắc và lâu hư, khỏi tốn
tiền sửa mãi như các đồng hồ
khác

SAO NỮA?

Vì nó là hiệu Langsa và giá
nó rẻ lắm.



MARQUE
FRANÇAISE CADRAN
LUMINEUX

En vente chez les bons horlogers
Exiger la marque LIP sur le cadran

Cac nhà Annam TRAITEMENT ANTIPIHTISIQUE

ET DES

MALADIES DE POITRINE

Aiguës ou Chroniques

Toux, Rhumes Bronchites, Crachements de sang, Affections de
Voies respiratoires, Asthmo, Catarches, Irritations de la lèvre, etc.

PAR LE

BRONCHOSÉRUM

On trouve le BRONCHOSÉRUM dans toutes les bonnes
pharmacies de France et des Colonies.

Pour le gros s'adresser à :

Sogedraf, 7, Rue Jules César.— PARIS

POUR L'INDOCHINE
Pharmacie normale — H. DE MARI, Saigon
Seul dépositaire

TRẠI THỢ MỘC HIỆU LƯỢC LONG

Tự Nguyễn Long Thao Ở tại chợ Lái-thiều

Trại thợ mộc tôi sáng tạo đá hơn 3
năm ở phía sau phố chợ, đường xe hơi
Saigon Thu-dau-mot, có đóng súng đù
bào & dài mặt gỗ liên từ 1m40 cho
đến 2m20, bê ngan 0m80 cho đến
1m15; bàn ăn chế kiêu tú linh (long,
lán, qui, phụng), bàn lana cửa cuốn
1,8 trục cho đến 2m75, và bàn ăn mặt
đá, bàn tròn mặt cốt xay, chưng
chạm tam lán từ 1m55, có thứ 5 trục
góc chạm giay lá tay, bàn rượu (table
d'apéritif), bàn khách (table de salon)
bàn viết (bureau) bàn rửa mặt (table
de toilette) bàn nguyệt, tủ áo tròn, tủ

áo kiên, tủ thờ căm lõi, bếp tranh, gố
kiên vò sơn thủy chử, đúc chử vàng, ghỗ
ngồi mặt tròn, mặt trái đào, mặt dâu,
và có đủ thứ đồ tiện: nhang là chưng
đèa, dài bộp, khay, ký, vỉa ngọt, vàng
hai, vàng ba, vàng tư hét, thớt đều làm
bằng cây danh mộc, cao theo kiểu
thời xưa bền, chắc chắn và bền giá.

Còn phía trước phố chợ có dạo bách
một tiệm nganh có bán đủ thứ rượu và
đồ danh mộc thứ của thợ tron đều có đù.

Kính xin chư-tôn quý-khách thưa diệp
nhân du xin ghé lại tiệm tôi muôn mua
đồ làm sảng hoặc là đặt mua eni, tưng
dọn trước nhà thì tôi sẽ g lòng mưu mà
làm cho vừa ý quôc.

NGUYEN-LONG THAO
Chủ trại kính cáo

HÀNG HẬU GIANG

vốn dăng 1.000 000 f

Hàng này của Laogsa và Annam
hàng vốn lập tại Cần-thơ. Có trữ đủ
các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tặc
một đẽ là, tại Saigon có món chi
thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt

Cùng gởi hàng cho các xứ xa; ai
mua món chi xin viết thư ngay cho
Hàng, thì Hàng sẽ gởi hàng lập tức.

Xin quý vị đến xem Hàng chơi thì rõ
Có trữ bán:

Rượu rom hiệu Stella

Làm ròng bần miá.

Có bún lè, bán sỉ và cho hành về
hán lai khỏi trả tiền trước.

Hội mua bán lúa

« Nam-lợi-Mỳ » TRÀÔN

Số vốn 200.000 \$00 (hai mươi nghìn)

Hội mua bán chắc chắn lường,
thật thà, vì nào ở xa muốn bán xin gởi
lúa kiều đến, hội sẽ đánh giá thép định
giá, hoặc sai người đến thương nghị.
Nguyễn-văn-Bản

Quản-Lý Nguyen-van-Cahn

Bản-văn-Chieu

Sách mới

Tại nhà in Hậu-Giang (Cần-thơ) có bán
sách mới in rõ như: sách « Khuyển-si
ca » của M. Lê-Trung-Thu thì rất hữu ích
cho trẻ em, vì đặc dù 10 thiên nói về
BỐN PHẬN CON TRÊ PHẢI CỨ XỨ CÙNG
NGƯỜI TRƯỞNG THƯƠNG; còn truyện
« Hòn Tơ-Nguyệt và Ngù-Phụng Lầu »
của M. Trần-văn-Hưng tích dật đẽ rất
hay và ngọt.

Chư quý vị nên mua xem, trước là thấy
đẹu tẽ mà chira, sau cùng được giúp
vui giây lác.

Giá bán mỗi cuốn

sách « Khuyển-si ca » 0\$25
truyện « Hòn Tơ-Nguyệt » 0 10
truyện « Ngù-Phụng Lầu » 0 20

Ai mua nhiều sẽ được tích giá rẻ hơn
Nhà in Hậu-Giang kính cáo

Hậu-thạnh

Giao tiếp iherong mài hoi
CU LAO MAY — TRAON

Hội mua bán lúa

Hội này khởi sự mua bán từ ngày 1
Mars 1919 đến ngày nay là 15 Septem-
bre 1919 tính số mồi 10000 thi lời đặng
52\$ còn tài sảng tính hội hết thay giá
đáng 50\$; đều tính nhập vò sổ vốn.

Nay hội mở hàn thêm mỗi phao hàn
là 50\$; như vi nào muốn hàn máy hàn
tùy thích. Đến đầu ngày 1er Decembre
1919 thi nộp sổ hàn; như vi nào muốn
hỏi dẽ chi xin gởi thư cho Monsieur
Tứ chủ Hội Giao tiếp sẽ hồi âm lập tức
Thương-xá-Hội

TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU TÂN-PHÚ-ÓC
Đường kinh lập Cantho

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

LÀ CHỦ TIỆM

Kinh lời cho quý ông, quý thày rõ:
tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tay,
mua tại hàng bán bột tốt có danh tại
Saigon.

Bánh của tôi mỗi ngày ra 2 kỳ: 1
kỳ 4 giờ sáng, và 1 kỳ 2 giờ chiều
Cách làm sạch sẽ, bánh thì đẽ
trong tú kiều, có rộng nước kiến lên
không dặng, ruồi bu không được lại
khỏi ai rờ tay đỡ, ai muốn mua ở nào
thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

Xin có lòng chiếu cố giúp bằng đồng
bang trong cuộc thương mãi.

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

Muôn mua mật ong

Ai có MẬT ONG muốn bán mẩy tạ xin
do nơi Bán-quán

An-quán An-bà-Cantho
Kinh cáo

Cáo bạch

Kính tò cùng chư quý vị:

Tại nhà in Hậu-giang (Cần-thơ) có lanh
in đủ các kiều Catalogue có hình (Cat-
alogues illustrés) như đồ phụ tùng xe
máy, các thứ đèn đồ dùng trong nhà
và đồ ăn bàn (vaisselles).

Bản hiệu mới mua nhiều clichés tốt

Vậy chư quý vị muốn cần dùng
xin gởi thư thì bản hiệu sẽ gởi hình
kiểu cho mà xem và sẽ tính giá thiệt nhẹ
hơn các nơi.

Nhà in Hậu-giang

Kinh cáo

Entrepot de Véhlong Nguyen-thanh-Diệm IMPORTATION EXPORTATION

BÁN SỈ VÀ BÁN LẺ

Hàng lập hóa—Đồ hộp hiệu "Casse-
grain"—Bánh mì hiệu "Lefèvre-Utile"
Rượu chác và các thứ rượu mạnh hiệu
tốt. Đồ tân chế theo kiều kiêm thời: Dầu
thơm—Savon "Cadum" Áo Chemises
của nhà chế tạo riêng hiệu "La Mondiale"

XE MÁY VÀ ĐỒ PHỤ TÙNG XE HƠI—Võ xe
hơi hiệu "GOODRICH"

Ở Bắc-kỳ (Tonkin) đều có lại thường
hang hóa như sau đây: Bàn ché kiều
« Thonet »: Ghế Xích-du — Ghế có dài
(Fauteuils) Ghế ngồi (chaises) và đồ đẽ
phòng khách vân vân.

Rương di tàu, đồ-nón, valise dỗ vậ
dùng theo cuộc di đường yên ngựa và
đồ bắc kẽ (thày đều bằng da thuộc)

GIÁ NHẸ HƠN CÁC NƠI—CÁCH GỘI HÀNG HÓA
MAU LỄ LÂM

Nhà chánh tại Véhlong (Thành) Đường
Salicette. Tiệm ngách ở Bắc-kỳ: 90-92
Avenue Paul-Doumer Hai-phong. 13 Rue
du Coton (Hàng-trống) Hanoi.

Nhà ngù và nhà hàng bán cơm tây

HIỆU: TÂN-PHAT-LỢI

ở đường Bd Maspéro gần cầu tàu Lục
Tỉnh (SÔC-TRĂNG)

Kính thỉnh quí khách nếu có việc đi
Sôc-trăng tối lờ đường xin dừng bước
ghé lại nghỉ nơi tiệm của tôi: Có phòng
ngủ tinh vi khoản khoát, lại có quạt máy
và đèn điện; tắc một lời là đủ đồ cần
tôi có bán các thứ rượu và cơm tây: việc
nữa lại càng kỹ lưỡng vì cứ do theo
cách Vệ-Sinh.

Còn như khách có muốn cần dùng cơm
Annam xin cho tôi hay trước một giờ
thì tôi cùng sẵn lòng làm cho vừa ý.
Xin Quí-khách chiếu cố đến, tôi lấy
làm thậm cảm.

Chú nhơn: Tư Cảnh kinh mời.

Khương Thới dit Gông

178, 180 Rue Ang-Duong, 178, 180

Tiệm tôi có làm đồ nữ trang (bijouterie)
để bán, và có bán những đồ phụ tùng xe
hơi, xe máy và xe kéo xin kể ra sau đây

Kiêng vàng neo, chuỗi bông, cà-rá, đồ
lãm dù thử. Dầu-éch-sang-Sén (essence
Shell) dầu nhớt để vỏ máy xe hơi (l'huile
pour automobile) và bộ để máy xe hơi
(graisses pour automobile) đá thấp đèn
xe hơi (carbure), vỏ ruột xe hơi hiệu
tay và huê-kỳ (enveloppes et chambre à
air marques Michelin et américaine) xe
máy hiệu bờ-rô (bicyclettes marques leu-
geot) và tôi có bán dép môi (écaillit) lượp
chái đầu dù thử và đồ của đám (madame
giày tay, giày (annam) dầu thơm
áo thung mua bên tay lại (commandes
en France).

Như các ông và các bà muốn dùng
xin gởi thư đến tôi sẽ lập tức gởi (con-
tre remboursement) đến cho.

Nay kính
Trần-văn-Gông
Bijou ViecPa, a-2:11

HỒI ĐÔNG BẮC

Trong xứ ta có lò đặc
một thứ rượu ngon làm
kèu là **Rhum Stella**
làm ròng bằng nước mía

Ta nên mua rượu này
mà uống, vậy mới là tò
ý bình vực cái mồi lợi
trong xứ ta đó.



Rượu **Rhum Stella**
này giá đã rẻ mà uống lại
nên thuốc nữa.
Mua uống rồi mới biết
SOCIÉTÉ.
des
SUCRES ET RHUMS
Cantho (Cochinchine)

Muốn mua xin do nơi
HÀNG HẬU GIANG
DUONG HÀNG
Cantho, Saigon
Mytho
Trayinh.

Vậy mồi lợi càng ngày về tay đồng chưởng.