

To 91614 1921 n° 196-219
Do anh Võ Phi Hùng Cựu HS Petrus Ký (67-74) tặng Kho Sách Xưa Quán Ven Đường

NĂM THỨ NĂM.— số 196

JEUDI 6 JANVIER 1921

LE COURRIER DE L'QUEST
DÉPÔT L'ÉDITION EN QUOC-NGU

AN HÀNH HƯỚNG BÁO

安 河 日 報

MỘI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Administration — Redaction — Administration — Boulevard Delanoue, CANTON

TỔNG LÝ: TRẦN-ĐẮC-NGHĨA

Giả Bút: PHẠM-KÝ-XƯƠNG

BẢN NHỰT TRÌNH



PHÓNG CỔ BỘNG-PHÁP

BỘN CHỦ LÃM

MÌNH CỦA QUỐC NGŨ

Thập năm.....	5 \$ 00
Mùa xuân.....	3. 00
Mùa thu.....	0. 10

TRỌN NĂM..... 3\$00
SÁU THÁNG..... 2 00

BỘN QUỐC-NGŨ VÀ LANGSA

Trọn năm..... 7\$00
Sáu tháng..... 4. 50

Vị nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhựt trình xin viết thư
cho M. Trần-đắc-Nghia mà thương nghị.
Mua nhựt trình thì kè từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

Cantón.—Imp. de l'Ouest

Cáo bạch

Kính thưa cùng chư quí vị:
Tại nhà in Hậu-giang (Cần-thơ) có lanh
in đủ các kiều Catalogue có hình (Catalogues illustrés) như đồ phụ tùng xe
máy, các thứ đèn đồ dùng trong nhà
và đồ ăn bàn (vaisselles).

Bản hiệu mới mua nhiều clichés tốt
Vậy chư quí vị muốn cần dùng
xin gởi thư thì bản hiệu sẽ gởi bình
kiểu cho mà xem và sẽ tính giá thiệt nhẹ
hơn các nơi.

Nhà-in Hậu-giang
Kính cáo

**Entrepot de Véhlong
Nguyen thành-Đièm
IMPORTATION XPORTATION**

BÁN SĨ VÀ BÁN LẺ

Hàng tạp hóa—Đồ hộp hiệu "Casse-grain"—Bánh mì hiệu "Lefèvre-Utile"
Rượu chác và các thứ rượu mạnh hiệu
tốt. Đồ lanh chẽ theo kiều kiêm thời: Dầu
thơm—Savon "Cadum" A& Chemises
của nhà chế tạo riển, hiệu "La Mondiale".

XE MÁY VÀ ĐỒ PHỤ TÙNG XE HƠI—Võ xe
HƠI HIỆU "GOODRICH"

Ở Bắc-kỳ (Tonkin) đều có lai thường
hàng hóa sau đây: Bàn chẽ kiều
"Tuonet"; Ghế Xích-du — Ghế có dài
(Fauteuils); Ghế ngồi (chaises) và đồ đẽ
phòng khách vẫn vẫn.

Rúong di-tau, đồ nón, valises đồ vật
dùng theo cuộc di đường yên ngựa và
đồ bắc kẽ (thay dép bắc gác thuộc).

GIÁ NHẸ HƠN CÁC NƠI — CÁCH GỐI HÀNG HÓA
MAU LỄ LÀM

Nhà chánh tại Véhlong (Thành) Đường
Salicette. Tiệm ngách ở Bắc-kỳ: 90-92
Avenue Paul-Doumer Hai-phong, 13 Rue
du Giong (Hàng-trống) Hanoi.

**Nhà ngù và nhà hàng
bán cơm tây**

HIỆU: TÂN-PHAT-LỢI
ở đường Bd Maspéro gần cầu tàu Lục-
Tỉnh (SÔC-TRĂNG)

Kính thưa quý khách nếu có việc đi
Sôc-trăng tối lờ đường xin đừng bước
ghé lại ngã nui tiệm của tôi: Có phòng
ngủ tinh vi khoản khoát, lại có quạt máy
và đèn điện; tắc môi lời là dù đồ cần
tôi có bán các thứ rượu và cơm tây: việc
nấu lúi càng kỹ lưỡng vì cứ đú theo
cách Vệ-Sinh.

Còn những khách có muốn cần dùng cơm
Annam xin cho tôi hay trước một giờ
thì tôi cũng sẵn lòng làm cho vừa ý.

Xin quý khách chiết rõ đèn, tôi lấy
làm thêm cám.

Chủ nhượng: Từ Cảnh khinh mời.

Khương Thới dit Gông

178, 180 Rue Ang-Duong, 178, 180
Tiệm tôi có làm đồ nữ trang (bijouterie)
để bán, và có bán những đồ phụ tùng xe
hơi, xe máy và xe kéo xin kể ra sau đây:

Kiêng vàng neo, chuỗi bóng, cà-rá, đồ
à m đỗ thứ. Đầu-éch-sang-Sen (essence
Shell) dầu nhớt để vỏ máy xe hơi (Phui-
le pour automobile) m&b đê máy xe hơi
(graisses pour automobile) đá thấp đèo
xe hơi (carburé), vỏ ruột xe hơi hiệu
ay và huê-ký (envelopes et chambre à
air marques Michelin et américaine) xe
máy hiệu hờ-ro (bicyclettes marques ieu-
geot) và tôi có bán đồi nồi (écaillit) lượn
chái đầu dù thử và đồ nhà dâm (madame
giày tay, giày (annam) dầu thơm
áo thung mua bên tay lại (commandes
en France).

Như các ông và các bà muốn dùng
xin gởi thư đến tôi sẽ lập tức gởi (com-
tre remboursement) đến cho.

Nay kính
Trần-văn-Gông
Bijoutier Phnom-penh

HÀNG HÂU GIANG

vốn dặng 1.000.000 f

Hàng này của Langsa và Annam
hàng vốn lập tại Cần-thơ. Có trữ đủ
các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tặc
một đèn là tại Saigon có món chí
thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt

Cũng gởi hàng cho các xứ xa; ai
mua món chí xin viết thư ngày cho

Hàng, thì Hân sẽ trả hàng lập tức.

Xin quý vị đến xem Hàng chơi bì rõ

Có trữ bán:

Rượu rom hiệu Stella

Làm ròng hàng miếng.

Có bán lẻ, bán sỉ và cho lanh và
bán lại khỏi trả tiền trước.

Hội mua bán lúa

«Nam-lợi-Mỹ» TRÀON

Số vốn 200.000\$00 (hai mươi mươi)

Hội mua bán chắc chắn cẩn lường,
thật thà, vị nào ở xa muốn bán xin gởi
lúa kiều đến, hội sẽ đánh giá thép định
giá, hoặc sai người đến thương nghị.

Nguyễn-văn-Bản

Quản-ly Nguyễn-văn-Cần

Đặng-văn-Chiêm

Sách mới

Tại nhà in Hậu-Giang (Cần-thơ) có bán
sách mới in rõ như: sách "Khuyển-si-
ca" của M. Lê-trung-Thu thì rất hữu ích
cho trẻ em, vì đặc đà 10 thiên nói về
BỘN PHẬN CON TRÊ PHẢI CỨ XỬ CÙNG
NGƯỜI TRƯỞNG THƯỢNG; còn truyện
"Hồn Tơ-Nguyệt và Ngò-Phụng Lâu"
của M. Trần-văn-Hương tích đặt đẽ rất
hay và ngô.

Chư vị nén mua xem, trước là thấy
đều tệ mà chừa, sau cũng được giúp
vui giây lác.

Giá bán mỗi cuộn
sách "Khuyển-si-ca" 0\$25
truyện "Hồn Tơ-Nguyệt" 0 10
truyện "Ngò-Phụng Lâu" 0 20

Ai mua nhiều sẽ đặng tích giá rẻ hơn
Nhà-in Hậu-Giang kính cáo

Hậu-thạnh

Giao tiếp thương mại hội
CÙ LAO MAY—TRÀON

Hội mua bán lúa

Hội này khởi sự mua bán từ ngày 1
Mars 1919 đến ngày nay là 15 Septem-
bre 1919; số vốn 10000 thì lời dặng
52\$ còn tài sản là 30000; Hội hết thay giá
dặng 50\$; đều tính nhập vò số vốn.

Nay hội mở hòn thêm mỗi phần bùn
là 50\$; như vị nào muôn hòn mấy tún
lưu thích. Định đến ngày 1er Déembre
1919 thì nộp sổ hòn; nhưng vị nào muôn
hồi đầu chi xin gởi thư cho Monsieur
Tứ chủ Hội Giao tiếp sẽ hồi âm lập tức
Thương-xá-Hội

TIÊM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU TÂN-PHƯỚC
Đường Minh lấp Cantho

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

LÀ CHỦ TIỆM

Kính lời cho quí ông, quí thay rõ:
tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tay,
muỗn lại hàng bán bột tốt có danh tại
Saigon.

Bánh của tôi mỗi ngày ra 2 kỳ: 1
kỳ 4 giờ sáng, và 1 kỳ 2 giờ chiều
Cách làm sạch sẽ, bánh thi đê
trong tú kiều, có rộng nước kiến lê
không dặng, ruồi bọ không được lại
khỏi ai rờ tay đơ, ai muôn mua ở nào
thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

Xin có lòng chiếu cố giúp bạng đồng
bang trong cuộc thương mại.

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

Muôn mua mật ong

Ai có MẬT-ONG muôn mây tạ xin
do nơi Bán-quán

Ấn-quán An-hà Cần-thơ
Khoa-cáo

**Cac nhà Annam
TRAITEMENT ANTIPIHTISIQUE
ET DES
MALADIES DE POITRINE
Aiguës ou Chroniques**

Toux. Rhumes Bronchites, Crachements de sang. Affections de Voies respiratoires. Asthme, Catarrhes, Irritations de la Poitrine, etc.

PAR LE

BRONCHOSÉRUM

On trouve le **BRONCHOSÉRUM** dans toutes les bonnes pharmacies de France et des Colonies.

Pour le gros s'adresser à :

Sogedraf, 7, Rue Jules César.— PARIS

POUR L'INDOCHINE

Pharmacie normale — H. DE MARI, Saigon

Seul dépositaire

TRẠI THỢ MỘC HIỆU LƯỢC-LONG

Tự Nguyễn long Thảo

Ở tại chợ Lái-thiều

Trại thợ mộc tôi sáng tạo đã hơn 3 năm ở phía sau phố chợ, đường xe hơi Saigon Thu-dau-mot, có đóng súng đủ bắn ăn dài mặt gỗ liên từ 1m40 cho đến 2m20, bê ngan 0m80 cho đến 1m15; bắn ăn chế kiêu tú linh (long, lân, qui, phượng), bắn hòn cưa cuồn 1,8 trục cho đến 2 trục, và bắn ăn mặt đá, bắn tròn uyết cốt xay, chưng châm tam lèn từ 1m55, có thứ 5 trục gốc châm giấy lá tay, bắn rượu (table d'apéritif), bắn khách (table de salon) bắn viết (bercas) bắn rữa mặt (table de toilette) bắn nứu ớt, bắn áo len, bắn

áo kiên, tó thở cảo bắn bên trong, bắn kiên và sơn thảy chử ốc chử vàng, ghéng ngói mặt tròn, mặt trái đào, mặt dâu, và có đủ thứ đồ tiện: chưng đèn, dài hộp, khay, kíf, vàng mít, rango hai, vàng ba, vàng tư hết thảy đều làm bằng cây danh mộc, chép theo kiểu kim thời tron bén, chắc chắn và bền giá rẻ.

Còn phía trước phố chợ có dạo thêm một tiệm ngách có bán đủ thứ rượu và đồ danh mộc thứ của thứ tron đều có đà.

Kính xin chư-tôn quý-khách thưa diệp nhân du xin ghé lại tiệm tôi muốn mua đồ làm sảng hoặc là đặt móu chi hương dọn trong nhà thi tôi sảng long mèu mà làm cho vừa ý quí ông.

NGUYỄN-LONG THẢO

Chủ loài kiêng

AN HÀ NHỰT BÁO

MÙI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1— Thác được cái mồ | † 9— Vụ tu Mắt |
| 2— Đồng su Đồng-pháp | † 10— Thiên hạ đồn |
| 3— Y phục tùy duyên | † 11— Tiếng con mèo |
| 4— Thuốc Tây và thuốc Bắc | † 12— Hướng-truyền |
| 5— Ngày thứ bảy tết Langsa | † 13— Tin bén Tàu |
| 6— Ham ăn không sợ chết | † 14— Tin buồn |
| 7— Đòn huyền | † 15— Nam-kỳ thời sự |
| 8— Giấy bạc năm cắt giả | † 16— Oan truyền Ngọc-Hạnh |

Thác được cái mồ

(Tiếp theo)

Bà 2 kỳ báo rồi, Bón-quán đã có bàn về cuộc lập Nghia-dịa tại Cantho; lại Bón-quán có nghe nhiều vị ở Châu-thanh đây cũng đồng ý kiến cùng Bón-quán cho rằng phải, cho rằng rất công ích. Nhiều vị phàn-nàn cho người mình rằng: Xứ-sở đất nước mình, mà chẳng bê thấy người mình có dặng một cuộc Nghia-dịa cho xứng đáng mà làng an bài-cối. Người giàu có sầm vờn đất thì chẳng nói làm chi, chỉ khéo cho kẻ nghèo trong nhà có việc chằng may, phải bưng khay trầu rượu lạy lục đầu nầy, khẩn cầu đầu nọ; tham thay, dilại rồi phải lốn đời ba đồng bạc mới dặng một chỗ đất mà chôn cất kẻ yêu dấu của mình. Đây là nói về mấy kẻ ở chốn hương-thôn, chờ mấy người ở Châu-thanh Cantho chỉ nhờ miếng đất cúng của Bà Xã-Vị, Bón-quán đã có lõi về nơi 2 kỳ báo trước rồi.

Thiết tướng phẩm làm việc chi, phải có nhiều tay vỗ mới nên kêu, nên cuộn tiếng lập Nghia-dịa đây, vẫn là cuộn

phước thiện bùi ích cho đồng-bào ta ở xứ này; thì chẳng những các vị không có vươn ruộng mà thôi, chí ư các nhà giàu có diện ruộng rộng dài cũng nên thương xót đồng-bào hãy giúp nhau làm ngời.

Lê khi chư-tôn oành nhớ cuộc lập Nghia-dịa của ba tỉnh Saigon, Cholon, Giadinb trong năm 1918, Đồng-bào ta ở ba tỉnh đó, phần nhiều người và hội toàn là tay giàu có, vồn đất sảng-sảng, nếu mấy người này không vồ Nội Nghia-dịa, thì họ cũng có đất gồi xương khi tạ thế vậy, nhưng mà họ xót vì chử đồng-bào tương ái tương trợ, nên chẳng ngại tốn của bao công, nong-nâng dự vào hội, quyết làm cho mau thành việc, trước là giúp ích cho quê-hương, sau để gương lành cho chò khác.

Phương chi cuộc lập Nghia-dịa là một điều đã tǔ-tế cho kẻ thác, lại có ích cho kẻ sống, thêm dân tiện cho phép vè-sanh, người sống ở có nơi, kẻ thác chôn có chỗ, khỏi xiêu lạc mà-mồ con cháu sau dễ bê thăm viếng. Bón-quán đã có bàn trong 2 kỳ báo trước, song còn các điều lệ (règlements) Bón-quán xin nhượng cho chư-tôn ngày nào nhóm



Hãy dùng
thuốc hút hiệu **CON GÀ** thuốc chua vẫn
và vẫn rời

vì THUỐC NÀY NGON HƠN HẾT.

DÃ THƠM THO LAI GIÁ RẺ HƠN CÁC THÚ KHÁC.

Thuốc CON GÀ trong tia tại xứ Đông-Dương
Nên giúp hội *Société des Tabacs de l'Indochine,*
66 Boulevard Bonnard. — Saigon
hỗn giúp muôn ngàn người Annam.

cứ Ban-Hội xong-xuôi, thì Ban-Hội sẽ
lo làm các diều-lệ rồi đến ngày trình ra
giữa Đại-Hội xét, diều nào nên dẽ, diều
nào nên chẽ giám, rồi sau Ban-Hội sẽ cứ
theo đó mà thi hành.

Vậy Bồn-quán kính xin Ông Võ-văn-
Thơm Đầu-Hội Hội-khuynh-học Cantho,
đem lòng chau-tất cùng Bồn-quán trong
cuộc này, hẫu xio ngài cho giấy mời qui
ông qui thấy các ty các sở cùng các
nghiệp-chủ thương-gia ở Châu-thanh.
định ngày nhóm dặng bào cứ Ban-Hội
ngõ xin phép quan trên mà lập cuộc
Nghĩa-Bia (cimetière) tại Cantho.

Bồn-quán vẫn biết ngoài là một vị rất
nhiệt-thanh cùng Đông-bảo ta, nên chỉ
Bồn-quán hết lòng trong cay súc ngài
cho cuộc này mau thành tựu.

AN-HA

Đồng su Đông-Pháp

Vì có gì mà đồng su Đông-pháp ta
càng ngày càng tiêu ma hết đi? sự ấy
tưởng bất-tắc phải biện giải cho đồng
dài, mà chắc ai nấy cũng đều chán biêt.

Đồng su ta mà hút dây, tức là một
mối hại cho ta chẳng nhõ, lại vì mối
hại ấy mà các Bảo-quán đã lâm lúc kêu
nài, xin Chánh-phủ duce su thêm hẫu
tiện hể xây dựng. Đồng-su! đồng-su!
nó vẫn duce hăng đồng, tức là nó có giá
tri, hả phải như miếng bột giữa sông,
hay bùn tuyết trên núi, mà ta dám cho
rằng: vì một lượng sông, hoặc vì yến
mặt trời làm cho nó tiêu rã đi? Không
dâu! Mà trước có phải thế nứa, thời trác
nào lúc nó đang tiêu đó, ta lại chẳng
thấy chẳng hay sao?

Ôi! bùn tuyết, miếng bột, là đồ vô
dụng, mà lúc tiêu ta còn trông thấy

có hảng ngách và
người thay mặt trong
cả hoàn cầu

Descours & Cabaud
PRODUITS METALLURGIQUES

Vốn 40 triệu quan
Số 1, Quai de Belgique Saigon

Hàng này bán giá
rẻ hơn hết trong
miền cực Đông.

BÁN SỈ — BÁN LẺ

Hãy đến viễn kho chúng tôi hay lá viết thư hỏi già: Đồ khí dụng trong tia.
Cây ruộng, cây xới đất, cúp, rựa, cuốc, vân... vân...

Xương lán (Tro vải ruộng)

Đồ dùng cho những người lánh việc làm.

Đồ dùng cắt nhả, sắc đẽ dùug dúc súng, dà.

Ciment Tonkin(có trữ bão tại hàng nầy mà thôi), gạch và đất xây lò, dù thử bom
(pompes)ống đồng và sắc, xe rùa và đường rầy hiện Décauville(matiériel Décauville
Đinh ốc, bù lou(boulous), giày kẽm, mành mành dúc, giày cables, giày gai
ví xe bò, sắc lầm nhả, đồ dùng trong nhà hàng cảng vàn, mành, mành, sơn
dầu trong đèn khí đá. Từ sắc tốt không cháy và cạy khóa không được hiệu "Les
Gaulois" tốt hơn hết, ghe bàn hiệu Thouet, thuốc súng.

dặng chút hơi, chờ đồng su nầy, nói
đến cùng đau lòng, muốn tiêu thì tiêu,
không còn ai biết nữa! Nhưng đồng su
ta tiêu về đâu? chắc ai cũng nhận rằng:
chẳng phải tiêu về núi về sông, mà
chính là tiêu về tay mấy chú khách rồi,
hoặc muối cho càng được đích xác
hơn thời lại nói là tiêu về Trung-quốc.
Có ấy mà lúc bấy giờ mới khi mua một
vật gì, người khách họ cứ buộc ta phải
xài, đến bảy, tám su thời mới thời;
thành ra nếu ta muốn xài năm ba su
tắc là phải kim cho có sảng su, bằng
chẳng vậy dầu cần dùng món đồ it, buộc
cùng phải mua nhiều thế thì người Nam
ta há chẳng phải là một khúc gỗ để cho
người khách họ lăng mải ru? Ôi! nồng
nỗi ấy tưởng khi chẳng còn ai là chẳng
tím gan; ngọt nỗi không biết phương
nào mà trừ giật được. Đồng su nầy
người khách góp để làm gì? nỗi chẳng
phải để đem về đổi lẩn với đồng tiền xú
họ mà lấy lời, thời cũng nỗi cho rằng:
để dùng dúc, hoặc làm ra món chiếu ốc
cho xú sở của họ, cho Chánh-phủ họ
dây.

Mong rằng: nhà nước cho dúc su
thêm cho tiện xài, song chẳng nên dúc

như đồng su buổi nầy, mà lại nên pha
vào một loại kim nào cho nhẹ giá hơn
hoặc làm nhỏ hơn, hau cái giá trị đồng
su phải kém bớt một phao ba, hoặc
phao nữa đi, thê ấy thì mới có thể lưu
truyền trong xú ta được; vì đồng su đã
giảm cái giá trị rồi, thời người khách
họ có mong thâu về chi nữa. Nếu chẳng
vậy dầu nhà nước có dúc thêm su bao
nhiêu, thời tắc cùng chẳng khỏi sau
này đó về Tàu hết bấy nhiêu; té ra ta
cứ nài-ní xin hoài mà chung cuộc rồi chỉ
có được xài trong một lúc.

Hay nữa là cho phép đổi lẩn với đồng
su Singapore mà xài, tưởngcũng là tiề n
lầm vây. Su ấy giá nhẹ hơn đồngsu Đông
pháp, nếu đổi ra thì nhà nước được lợi
nhiêu, mà người khách chỉ có cần dùng
đặng buôn bán trong xú ta thôi, không
cố ý thâu về xú họ. Nhắc đến cái vận
mạng đồng su mà sanh ở giữa thời kỳ
này, thời thật cùng đáng nhẽo mà đó
chứ. Đồng su đang phai thế, mà rõ
chiếc ngầm-người trâm dưới đáy sông
Ngô; bằng như còn mong ở đất Việt
nam này, thời tức phải thay hình đổi
giá.

Tùy thời thời phải vậy. Suối xin su cứ cảng rằng dành cho mắt giá su đì; dặng vậy tài mới gọi là su chằng phu trước non nẩy, mà nhiên hậu nước non nẩy càng thêm mèn trọng su, nhìn su không tủi thẹn.

T. Q. TIỀN.

Y phục tùy duyên

Tôi viết bài này chẳng phải là có ý bao-biếm ai, chỉ dùng lời ngay lè thảng mà nhắc chừng giùm cho những người ăn mặc chằng nhám cách khá sưa lại kèo nòng lời thường dị-nghị.

Đã biết: của mình mình ăn mặc soug cách ăn mặc rất xa-xi, không tiết-dộ thi xem ra như tuồng diều-cot, như bọn bất thường thời-vụ vậy.

Mắt tưng thấy nhiều người lúc hàng vi, thản phái dài-dâu mưa nắng, banh ba chiếm hết bao là khố nǎo; may gặp vận đạt hanh, kiếm được sờ làm, lương bông chừng vài ba chục đồng, vội quên lúc bẩn-hàng, chỉ lo bẽ lòa-lẹt, bì theo bự: thế-gia sang-trọng. Nao là quần nhiều áo hàng, giày thươngx hàng, nón nẩy nón nổ, xuống ngựa lên xe vân vân, miếng là coi cho đẹp mắt, nhà thiếu trước hụt sau cùng trối thây.....

Còn có nhiều người ăn mặc không trùng cách: như lúc thường đi làm việc thì ăn mặc rất lòa-lẹt, chằng khác nào lúc đi du yến tiệc chi-vậy. Thậm chí cái áo cũ dùng mèo, khi lạnh lẽo, song buổi trời đang nóng-nực cũng thấy công người mang, lại có lúc hàng đêm người ta chỉ dùng nón nón rơm mà đội, rất thương hại....! cũng có kẽ dùng nón casque, nón hai tùng (champignon) lại còn mang cặp kiến đen (lunettes noires) đi ngồi ngồi thật là thậm dị cho...!

PHẠM KỲ-XƯƠNG

Thuốc tây và thuốc Bắc

Tuy vậy, mà có mấy thầy thuốc Bắc tuân theo thể lệ ấy mà làm, có bao nhiêu đồng bào ta biết ý ấy tốt của Chánh-phủ mà cảm mến và nhất là đi mạch mấy lần thấy thuốc lâu, dặng trừ bớt một mồi hại cho người, dễ noi theo thói cũ, gán dầu uống thuốc đó, chằng luận

Ăn mặc đường ấy mới trồng vào thật là oanh-liệt, song nhỉnh một hồi, suy một chút thì chằng khác chú Ngáo anh Bầu đó dữ...!..?

Theo cách ăn mặc của người Lang sa chằng phải vậy: đồ mặc trong nhà thì khác, đồ mặc đi làm việc ngày thường thì khác, đồ mặc đi đám tiệc thì khác nữa, chứ chằng phải như người Annam bình, nhất là mấy vú lòi chỉ cách họ ăn mặc trên đây, dụng đầu-dung đó, có bao nhiêu tuồng hấy nhiêu. Bởi thế: hổ còn sờ làm thì lòa-lẹt, xe-ngựa, rượu-trà, hoa-aguyết thung-dung, thoán-thoát làm, trong hai ngày thì thấy mìn h Trần Văn Trày.....

Sao chằng nghĩ: so-sánh mà làm chi?, Y-phục-tùy-duyên là tốt. Nghèo theo súc ughéo, quần vải áo hò cho lành, cho sả-hèo đừng nhớ-bợu của ai. Thiết nghĩ ở đời khôn đại là do nơi lò miệng mình, giờ dở là do nơi sư họ: vẫn, mình biết tôn ty thương-hạ, là nghĩa đài người, biết kẻ lớn người nhỏ, biết thương cha mẹ anh em, biết xót người có quả, ăn nói nhu-mì, tánh tình thuần hậu v...v... Đặng vậy là lịch-sự, là biết ở đời, là tốt là đẹp, lừa là phải ăn mặc bánh-bao quần hàng áo tơ mới gọi là xinh-dep thạo-dời sao...?...?..?

thầy dở, thầy hay, như ruồi làm nhảm tay độc thủ rồi thì chỉ biết có một điều đó về mạng số.

Nói tóm một lời là bê nào cũng chưa khỏi dùng thuốc Bắc với thuốc Nam; vậy từ đây đồng bang ta nên chọn mấy thầy thuốc Bắc đã được phép làm thuốc y như thể lệ nói trên đó mà uống thì là vững lòng hơn, vì là biện thuốc phải biến toả vào số, thầy ta đâu đám σ hờ, nếu để lỡ bay, ác chủng truy lâm mà lâm hại.

Tôi viết lời đây, xay thấy trong Công-luận báo số 347 Ông Đặng-thúc Liêng viết bài «Tôi sẽ Láu» mà rao rằng: ngài muốn về Saigòn dựng tiệm thuốc Bắc, thì tôi lấy làm mừng. Vẫn Ông Đặng này, bình sinh hay có luận với tôi rằng: Đạo làm thuốc phải cho dặng thành-thoi lại phai cho có vốn. Thành-thoi mà chí, thành-thoi, thì trí không xao-lòng, chân mạch mới chất, định chứng ít sai dẽ thuốc khong lầm. Còn có vốn mà chí? Có vốn mới sắm được thuốc cao giá phòng khi cứu cấp bệnh nghèo, (lời luận đúng thay). Nay ngài chịu ra dựng tiệm hốt thuốc, thì chắc là ngài được thành-thoi rồi lại còn có vốn nữa; ấy là đều mừng thứ nhứt của tôi đó.

Còn đều thứ hai là lúc ngài cùng tôi viết báo, thì tôi thường gần gũi rõ biết tài học nho của ngài; tôi được thấy cách ngài trị bệnh, tuy chằng giám bì với các thầy Tây, chớ sánh với thầy thuốc Bắc trong cõi Nam này, thì thường cũng đáng tặng ngai là bức danh-y Annam đó. Nay ngài quyết về kinh đô, mà làm thuốc, thật là rất may mắn cho đồng bang ta. Vậy tôi mượn đôi hàng sơ lược,

cầu chúc cho ngài mau tan thành ý hướng này, cầu cứu cấp Bông-bảo ta trong con đau ốm.

Nguyễn-văn-Cử

Xin đọc bài này

CHÚ BỘC-GIÁ

Chẳng đợi tờ ra, lẻ khi các ngài cũng rô cho Bồn-quán phải tốn-phí hằng ngày trong việc soạn báo. Tốn phí vậy, nếu chằng thâu-thủ chỉ dặng mà cân bỗ nào thì có thể nào bền vững.

Vậy kính cùng các ngài ai còn thiếu iền mua báo AN-HÀ; xin giùm gửi trả tôi Bồn-Quán thâm cảm chằng cùng. Các ngài ôi!..! Bồn-Quán được bền-vững chừng nào, thì cái ơn của các ngài càng dày chừng này. Xin các ngài chiếu-cõ.

A. H. N. B.

Ngày thứ bảy Tết Langsa tại Cantho

(SAMEDI 1er JANVIER 1921 à CANTHO)

Chẳng mấy khi ngày Tết Langsa trùng nhầm ngày thứ bảy, các ty các sở của nhà nước đều được nghỉ luôn 3 bữa, đến ngày thứ ba 4 Janvier các công-nôn mới mở làm việc lại. Tuy chằng phải là một cuộc đố-hội, song các người ở Chau-thanh Cantho phần nhiều hóng thật là vui đẹp. Chiều thứ sáu 31 Décembre 1920 các sở phát lương bông, tối lại đã thấy náo-nức dạn người, kê thà lên đường kinh-lấp, người thà xuống chợ, nhiều khách mà hông vóc liễu bình mai, đọng cao thấp đồng dưa dẽ say bơm da tinh, lại gấp lục trôi trắng giò mát, thích lòng tếu điếm trà dinh, vào rạp hát, đến khách lâu trót đêm tường cùng chưa

thỏa chí...?....!

Rạng ngày 1^{er} Janvier lù bầy đoàn ba lớp khăn dem áo dài, lớp mặc đồ cà-ro-hoách, đó là mấy viên quan chức sắc Annam theo lệ thường di chúc mừng năm mới nơi các dinh quan Langsa. Còn nơi đường kinh lấp, lúc 9 giờ sớm mai có một đám đánh lộn, thiên hạ tựu co rất đông. Hồi ra thì là Ba-Si và Hai-Lan, cả hai đều là chủ xe hơi, bởi việc bắt bò mót ra tay thủ đoạn. Đồ binh-kí trong cuộc chiến đấu này nghe thì dữ-dội, nào là: búa, bù-lon sắt, súng-sún,...v...v... song rồi chẳng có ai bị thương tích chí cả. Lại nghe nói vụ này đã giải đến Tòa, thế thì quan Trạng-sư dặng thêm một mồi nứa...!

Chiều lại thấy tại Công-sở Triều-châu cờ-xí cảnh vật chung đon xinh đẹp, người thì nói đám lễ ông Bang Triều-châu cưới vợ hé, kẻ nói là cuộc ẩn Tân-gia, ông Bang có thỉnh mấy ông mấy thày đến yến ẩm cùng ông, nghe pháo nổ vang rền vui là vui...!

Còn nơi rạp hát Cinoéma-Théâtre: xuất đầu choré bóng bôn luồng «Thị-Minh»—xuất nhí hát bài Annam, diễn lớp Chung-vô-Diệm Tam-Hí Công-chúa Lô-Lâm. Đào-Xén thủ vai Lô-Lâm Công-chúa, bộ lịch gon-ghè đàng khen; song có chỗ vi sút lại, là Đào-Xén này hay có tánh đang hát nhỏ vung la lên 1, 2 tiếng lớn xộn làm cho bần-quan người ta nghe chẳng đẹp tai vậy. Kép Tám-Tri thủ vai Ngô-Khởi chึง đỡ, song lớp kép này làm hình oém bị Lô-Lâm Công-chúa xé móc rơm, kép này đã ngó la lảng lên om-sóm làm như tuồng hình oém biết nói. Điều sai điệu khó coi quá, cũng như lớp kép-Bêng thủ vai thơ-má bện hình nệm cho Chung-vô-Diệm, thơ-má này sao nhám đời Xuân-thu chiến-quốc

tinh cũng có trên ngàn năm, trước đời Tam-quốc phân-tranh, sao thơ-má này lúc bện hình oém lại đem chuyện *Khổng-Minh thuyết Khổng-thành-kế gạt Tí-má-Ý* ra mà nói. Thế thì thơ-má này tiền iêu thiên niên sự chi hậu. Ô hô! .khá húy...!.. Húy là húy cái sự điều vô ý mà thôi, song nghe khi nào thơ-má này nói điều chi thì, cười rùm cả rạp Ấy chi biết cười đó thôi...!..!

Xuất chót: diễn lớp Phung-nghi-định Vương-Doán thuyết liên-huồn-kế. Đào-Sáng đóng vai Biêu-Thiêng để xem, kép Thôi thủ vai Vương-Doán bộ tịch etinh tề thinh sắc đẹp, đáng khen, còn kép.. ủa dòn-bà mà... Đào... thủ vai Lữ-Bố cũng là để xem, song tiếng la lớn có hơi choát khó nghe.....

Bí-nhân rất tiếc, lúc xem đến Vương-Doán hiến Ngạch-quan dặng mua lồng Lô-Phung-Tiên, thì đã 1 giờ khuya rồi, phần bí-nhân có hơi ớn lạnh nên phải ra về, không thể ngồi lâu nữa dặng mà xem cho trọn thú tuồng và cho biết kép chỉ thủ vai Đông-Trát. Rạng ngày Bí-nhân có nghe nói lại hôm đó diễn đến 4 giờ sáng mới dàn, vì có mấy ông mấy thày xem và thường bạc, nên chí Bí-nhân để đổi lời bình-luận cái điện của con-hát mình thường bay sai sót, chờ Bí-nhân cũng biết mấy ông mấy thày và các đứng trí thức đều chàng rõ như Bí-nhân đây vậy.

Mạnh-Đức.

Lời rao

Có người muốn bán 1 cái xe hơi hiệu Dodge để đưa bộ hành, sức mạnh 12 ngựa, 10 chỗ ngồi còn mới.

Định giá thiệt: 2.490\$00
Ai muốn mua xin do nơi

ĐÀO-HÒA

buôn-bán à Rạp-hòi (Cantho)

Ham ăn không sợ chết.

Hôm ngày cũ Hội-dồng quản-hạt tại Mytho, tôi trộm nghe kỳ này cáo làng đều lựa người có dạ nhiệt thành, óc nét vǎn minh-dặng làm Phái-viên cùng xứng dáng tài năng mà cũ làm chức Hội-dồng hâu thay mặt cho dân ba tỉnh là: Mytho, Bến-tre và Tân-an. Tôi nghe vậy nên đến xem cho biết. Bi ghe lều Mytho, trước ngày cũ xây đầu lại gặp 3 người đang hứng cắn chong-danh cá. Một người thì dỗ mở và vải cám trên mặt nước. Cá bu lại đoạn thọc cắn chong xuồng, thì bao nhiêu đều được mình chạy rộ. Một người nữa bò cơm vào diệm dỗ rượu vò ngâm cho cơm thiệt thâm rồi thi vải xuồng. Thật củng hay cho, cá lại ăn mở và cơm một hồi thímè tam đò mắt, chừng ấy cũ việc ăn không còn lo sợ chi nữa. Tôi thấy vậy mới hỏi: Rượu của chú làm cách nào mà giỏi vậy? Người ấy đáp: Rượu có ngâm thuốc nên cá ăn rồi tức nhiên phai mè. Tôi lại hỏi: vì sao mấy người kia không làm như chú vậy? Đáp rằng: tôi hứng không thì thua họ, còn nhữ ai ôi thì đệ obút hay.

Có lần trước mới chát dặng ăn sau, thế thường phải vậy. Tính chong ghe kiêm chò gió mát dặng đậu thì tôi lại gặp một người cũa cũng hứng cắn chong, nhưng không thà mồi, thấy vậy tôi mới hỏi: sao chú không làm mồi như mấy anh kia?

Người này lại đáp rằng: Từ điếu nhì bất cang, dục bất xạ túc (tự ý con cá nào muốn vò thi vò, không cần gì nhỉ.)

Nghe vậy, biết người này có học thức nên tôi mời đậu ghe lại dỗ dặng luân bàn chơi. Người nói rằng: Tôi

không akur môi mà hứng cúng dặng mấy chục con cá vậy. Cá của tôi con nào cũng tươi xanh. Còn cá d่าง kia, cặp mắt dò lòm, vây-vi săn-sương vì nó bị rượu ngâm cơm.

Cá ôi người đời ôn chảng khói, huống chi bảy, sớm muộn cũng phải chết một lần, nhưng mà : chết sao chết dặng tươi xanh, chết sao chết sán vi dò mắt!

NGUYỄN-V-NHẤT
Giao-long — Mytho

Sách «Thường-Dụng»

Sách này dạy cách làm các thứ giấy tờ theo phép, cách lập hương bôa, phá hương bôa, tờ bán đất, tờ mua, mài lai thuế, bán trầu bò, nhả, cữa, v...v:....

Nhiều đoạn hữu ích kẽ chằng cung. Vậy xin chư ông mua mồi người một cuốn, để trong nhà phòng khi hữu sự. Có trứ bản tại Nhà-in Hậu-Giang (Imprimerie de l'Ouest) Cantho, giá 2\$00 một cuốn phụ thêm 0\$24 tiền gửi.

Ai muốn mua, xin gửi thư và mandat cho M. Trần-đắc-Nghĩa, Quản-ly nhà-in Hậu Giang Cànho, thì sách sẽ gửi lại lập tức.

Xin sửa lại

Lịch năm 1921 vì lớn và nặng, vây bốn quán xin sửa giá lại là: 0\$70 và tiếng gửi 0\$24 cộng là 0\$94. Quý vị nào muốn mua xin cần gửi thư đến vì giao hết.

An-Hà An-quán

Đòn huyễn

Sự đòn huyễn là chuyện không có, cũng là thấy nghe thấp thỏ ròi dồn ra, tuy là chuyện phiêu pha song làm người tin vì bởi một truyền ra mười, trăm, ngàn, vạn, ức vạn mà không tin sao được.?

Thường thường sự đòn huyễn phát doan ra và tin lẫn nhau thì phần nhiều là tại nơi những người tri thức hẹp hòi không cang suy cùng xét.

Đây bì-phu xin thuật sự đón tại Gia-rai (BacLiêu) mà té mồi cho liệt quí tường:

Hôm ngày 3 Décembre bì-phu quá giang chiếc canot Phước-Thạnh đi Cây-gừa, khi canot đương chạy thì bì-phu nghe năm ba người dì nghe với nhau rằng: tại Giarai sao bây giờ có sáu nồi lợn quá, mình băng chiếc ghe lường." Bì-phu nghe vậy thì chưng hững mà lấy làm lạ quá, vì lúc này bì-phu mướn nhà ở tại Giarai mà buôn bán, lại nhà ở gần mé kinh đi Phước-Long, sao không nghe chi hết.

Trong lúc bì-phu đương suy nghĩ xem có người quen của bì-phu hỏi rằng: "Thấy đi đâu vậy? Ông! thấy ở Giarai mà có thấy sáu nồi lợn nào không?" Bì-phu đáp rằng: Tôi đi Cây-gừa; còn sự sáu nồi có không; thì như vậy:

Cách chưng một tháng nay có một người làm nghề bạ-bạc, xà nhợt đặng xe giếng cầu lòn, anh ta lấy một cái gáo dừa cát mồi nhợt vào rồi lén trên thà nhơ xuồng kính đặng xả cho nhơ dicing cóc lại; khi anh ta xả nhợt rồi thì quẩn lại, gáo dừa phải chạy tới, vì bị anh ta phản hoái, phản thì nước ngược nên gáo dừa ấy chạy tới làm cho rẽ nước đường như con giò lội vậy.

Xãy có sắp trê đường chơi dưa mé kinh hò lèn rằng: Sáu nồi! Sáu nồi! Bao

song cùng không biết là gáo dừa. Chưng anh nó quấn bết nhợt thì cái gáo dừa lại gán xuồng, anh ta thò tay xuống vớt lên rồi bơi luốc về nhà thì ai nấy coi bộ xem lèn tang đi mất hết."

Khi bì-phu thuật cho người quen nghe rồi thì người nói rằng: "Hèn chí mà họ không đón sáu lớn sao dặng, vì lò mồi nó lớn bằng gáo dừa mà!"

Ấy là sự bì-phu thấy chân chưởng đầu dám ngua i-gòn, lại nhiều người ở tại Giarai cũng là mấy xóm ở gần cồn lâm tin, nên bì-phu viết bài này ra cho rõ ràng, ngờ giải sự lầm tin ấy.

TÀ-PHÚ-TÚC

Giày bạc năm cắt già

Tại Bắc-kỳ và Nam-kỳ ta mấy tuần nay bắt đặng giấy bạc 0\$50 giả nhiều lầm. Mới dòm đến thì không khác giấy thiệt bao nhiêu; nhưng mà coi kỹ thì thấy sai xa nhiều; giấy giả số in không ngày hàng; bế ngang nó cụt hồn chừng 2, 3 ly. Phiasau chữ: "Emission" trong câu: "émission autorisée le 6 Octobre 1919" thì in mất cái dấu sét trên đầu chữ é và chữ "On" trên hàng đầu thì lại để là "On".

Lời rao

Lời rao cho ai nấy dặng hay. Đến ngày thứ hai 10 Janvier 1921 8 giờ ban mai; nơi tiệm cầm đồ Cần-thơ sẽ giao giả báo những quần áo vòng vàng cầm hối tháng Janvier 1920 mà không chuộc và những quần áo vòng vàng còn dư lại hôm kỳ báo ngày 27 JUILLET 1920.

Mỗi trăm đồng phải phụ thêm 4\$00

Vụ Tư Mắt

Chắc trong lục châu ai cũng đều nghe danh Tư-Mắt hết. Một mình y lanh 7 cái tiền áo và cang về vụ phá khám Sài-gòn. Đến năm 1917 thì y mang bụng tha ra. Từ ấy đến nay y ở ẩn, không ai còn nhớ tên; chẳng ngờ là y mướn phở ở không, dặng chúa cờ bạc.

Ngày 20 Décembre này sở tuần thành bắt được trong cảng phố số 463 đường Marins (Chợ lớn) một sòng cờ bạc có trên bai chục người khách trú và Annam, dù tang cờ thi chính là Tư-Mắt với sáu-Ngo làm chủ chúa. Rất đã dặng y rồi, nhơn sao khi quan B-đô-lý kêu oái vụ đéo giữa toà thì Tư-Mắt dâu không thấy, nghe nói rằng vì tên lính thường bắt lầm, không phải y nên thả.

Thiên hạ đòn

Thiên hạ đòn rằng: có một bợm trai độ chừng 25, 27 tuổi hay gạt người ta mà lấy cữa; nó giả làm thợ-sơn đến dâu chuốt ngọt lời nói, ai đưa món chi sơn nó lanh ráo, lại mượn ít đồng bạc mua nước sơn, rồi tem góp các món đồ của người ta đưa, lén trả i-mắt.

Lòng trước nře coi hàng đến Cù-lao-mây gạt người ta củng bện, M. Lương Văn-Thông bị bắt. Cái ống diều bịnh cảo đe, tên Đái bị bắt 6\$00....

Vậy Đông-bang hay coi chừng lấy kèo lầm mưu gian của bàng da.

Thiên hạ đòn rằng: độ rày tại Cai-rang (Cần-thơ) có nhiều nhà chúa cờ bạc lớn lầm, nhứt là hối me và chơi bài cào. Đó là một thế của khách-trú và diêm-dâng bày mà hại lương-dân,

Xin cung quan có quyền thế hãy cho người dẹp thám bát bọn cờ bạc này mà trường tri kéo để chúng nó làm cho dân lành phải trở nên khốn khó.

Tóc-mach.

Tiếng «con-mèo»

Lúc rảnh rỗi suy-nghi đến tiếng "con-mèo". Gặm cung túc-sười và lấy làm lạ rằng: vì có nào người Annam mình hay gọi người tình-nhan của mình hay là của anh em bạn mình bằng "con-mèo"? . . . Con mèo cha tôi, con mèo của anh, v...v... chỉ nghĩa là ganh-nhan của tôi, tình-nhan của anh.....

Theo ngữ kiển của tôi: con mèo có tính hay ăn-vụng; còn tình-nhan của mình, tuy mình lai vẫn cùng nó; nhưng mà mình cũng không chắc ý đặc nő ở cùng mình có một lòng một dạ trọn thí trọn ohung chăng? E női có mặt mitch thì chàng thiếp yêu thương, mình vẫn mặt hướm ong đánh đỗ (ăn vụng).

Bởi con mèo hay ăn vụng, cho nên tac thường lấy tiếng "con-mèo" mà gọi tình-nhan là vậy đó.

MẠNH-ĐỨC

Lịch năm 1921

Tại nhà-in Hậu-Giang có bán lịch năm Tân-Dậu 1921. Lịch số lớn có để đủ ngày tháng Lang-sa và Annam.

Vậy Quý vị ai muốn mua xin gởi thư cho M. TRẦN-BẮC-NGHĨA DIRECTEUR DE L'IMPRIMERIE DE L'OUEST à CANTHO, thì lịch sẽ gởi lại lập tức.

Gia mỗi miếng.....0\$ 50

Phụ thêm tiền gửi.....0 10

Hương truyền

ĐÓI TẠI ALGERIE

Tại thành Algérie xứ A-phò-ric dân sự đối khát lâm. Lối hòm tháp tâm tây thì trong đồng những bò, ngựa, trâu nầm chết làng khang, đến ngày nay lại bị đói khó nứa, nào con nít, ông già, nào đứa bà già đều bỏ mạng vô số.

Tại Milia xưa là một nơi phiêu ba tháng cảnh mà bây giờ trong một đêm thấy có 5, 6 cái thi thể con nít nầm chết. Tại Muidja thì trông ra như một cái đồng. Đói khát sanh ra cướp đục chém giết chẳng biết bao nhiêu người hành khất đầy đường, tình cảnh thiệt là thảm quá.

Tin bén Tàu

NÁO BỘNG

Ngày 22 Décembre tại Ván-Nam trước ba giờ khuya một ông quan ba khách bắn ông quan năm (cùng người khách hai phát súng sáu; bắn rồi lại cắt đầu đem theo, lấy hết 10.000\$ và đồ nứt-trang. Người bắt hết thảy ngựa trong thành và 6, 7 chục tên lính có đủ khi giải rồi đi mất.

XÚ TỬ CHIN NGƯỜI

Ông Passano tòa Kienan đã xử tử 9 tên và 5 tên nứa khõ sai chung thân về tội giết chết một người ương chức tại Traison. Ấy vì một sự muốn đoạt chức mà ra.

Tin buôn

Mảng tin chẳng lành rằng cô Nguyễn-bị- Ngan đang chức nữ giáo viên dạy

tại quận Ômôn (Càm-thơ), lại là lính nội trợ của bạn tôi là M. Trần-văn-Hương đã ly trán hôm ngày 14 tháng 11 An-nam, năm Canh-thân, nhằm ngày 23 Décembre, hưởng dương dặng 23 tuổi.

Cuộc tổng chung đã an bài hôm ngày 25 Décembre.

Vì nghĩa thâm giao, chẳng biết lấy chi chứng tất lòng thành, vây xin kính đòi hàng phản trù cùng bạn Trần-văn và bửu quyến, cầu chúc cho linh hồn lính nội trợ của người dặng Bóng-dão tiêu-diệu, vân hương khoái lạc.

Tệ-bưu: LIM-NGUYỄN-SĨ

GIÁO-TẬP — CAIRANG

huy lụy kinh diệu.

Đông-pháp thời sự

Giá bạc

Thứ sáu...ngày 31 Décembre..	9 f 00
Thứ bảy...ngày 1 Janvier.....	id
Chúa nhựt...ngày 2 Janvier.....	id
Thứ hai...ngày 3 Janvier.....	id
Thứ ba...ngày 4 Jauvier.....	id
Thứ tư...ngày 5 Jauvier.....	8 f 75
Thứ năm...ngày 6 Jauvier.....	id

Giá lúa

Lúa chờ đẽo nhà máy Chợ-lớn mỗi 100 kilos là:			
Thứ sáu ngày 31 Décemb	3\$60	tới	3\$85
Thứ bảy ngày 1 Janvier..	id		
Chúa nhựt ngày 2 Janvier..	id		
Thứ hai ngày 3 Jauvier..	id		
Thứ ba ngày 4 Jauvier....	3 \$65	3	85
Thứ tư ngày 5 Janvier...	3 60	3	85
Thứ năm ngày 6 Janvier...	3 40	3	35

CAMAU

ĂN TRỘM BỊ CHÉM

Đêm 14 Décembre ước ba giờ, tên Tú-Công 44 tuổi, vô nghiệp nghề đào ngạch vào nhà tên Út & tại làng Tả-Hưng. Út hay dặng xách rựa ních ohn Công mấy vít nặng tại cánh tay và đă

gối nhào xuống. Bắt trói giải tòa.

SAIGON

HỌC-SANH BỊ ĐUỖI

Chắc ai này cũng đều hay và nhớ rằng: các mấy tuần nay gần 200 học-sanh trường Bón-Quốc vì bất bình M. Thomas là Surveillant gắt gao nên đã bỏ trường mà ra ngoài.

Nay bị đuổi hết 61 trò 4^e année; 47 trò 2^e và 3^e années.

VỤ BẠC CẮT GIÃ

Về vụ bạc 0\$20 giờ, bắt được dưới chiếc tàu Phnompenh ngày 10, trong hai tháng thì dựng cả thấy là 2.665 gốc từ, có con dấu và giấy tờ khác. Tòa quyết đoán cho hai tên Khách-trú Huỳnh-Phát và Huỳnh-Luân là dứa giar về vụ này, nên cho phép bắt thi chúng nó đào tảo mất.

ANNAM

ĐƯỜNG NGẬP

Trời lồng dày mưa dầm dề ngập cả đường sá sụp hao hao còn nhiều hơn kỷ lục hôm trước hội phán. Từ Tourane đi Nhatrang thì có trồng gì là đi ô-tô được, phải nhờ tèn.

BIÊNHOA

BẮT DU-CƠN

Đêm 23 Décembre lối 7 giờ tên Lê-v-Xương cập một cái mát đi lối rạp hát Biên-Hòa bám chém một người kia. Ông Phó-Quản Cảnh lại bắt; Xương biết không xong bèn lién mát dặng chạy, nhưng không được, nhưng-hàng trót 10 phúc đồng hồ bắt mới được nó. Tháng này mới có 22 tuổi mà đã bị ba

cái tiền án, vô nghiệp nghè, thường đi ăn trộm và du-côn. Giiam.

Oan truyền Ngọc-Hạnh

(Luy vì tình)
par Trương-quang-Tiền

II

(Tiếp theo)

Đêm vẫn cười mơn con sóng-sắc;

Ngày dài khóc-hại cái thân sanh.

Bây giờ chú mày mới tính cho tôi sao đây, chờ lòng chú mày thương tôi, tôi biết; nhưng mà: không lý ngồi ăn thép chà anh em.

He gì việc đó thấy đùng ngại, con người ta ở đời: ai lại không bảy nỗi ba chìm, vậy chờ như tôi đây rồi lại sao, vinh nhục nó xây vẫn là lè.

Kê từ đây nếu thấy dừng nê-chấp lòng tôi, tôi không ngại lòng thấy, thì tôi xin phan tất một lời, ấy là kiến thấy như anh chị, thấy ra lành...lành....

— Chú mày muốn nói chi thì cứ việc nói ngay đi đừng quá khiêng-nhường, mà thành ra ngắn-ngại. Vâ lại tam sự của tôi cũng như tam sự của chú mày, vui đong vui, lo cùng đồng lo, có điều gì mà phòng e bụng.

Luồng nghệ Thu nói mấy lời có hơi thật dạ, lại thăm nghĩ rằng: con người ta ai cũng vậy, hè gặp lúc túng-càng bối rối, Mi dão gối hay hò, chờ cháo e lè ngõi eo mà chửi. Huống chi bao nhiêu gan ruột của thấy cũng đường như cắt ra mà gởi hết cõi mình, lý nào còn trót sợ chính lòng, để cho đến người trong rất ruột. Thầy ôi! Lè khai cõi cõi thù-khau, nhưng mà dạ chẳng nở đành, lương tâm theo cẳng rúo; đặt ra anh em, chẳng biết nhau thời khôi chớ dà cùng obau ý

bịp tát đầu rồi, đầu cho sấm-sét búa-riù, thà thác theo cho trọn dạo. Ai dì nở nhẫn tam ngõi ngó, ngó là ngó làm sao? cái việc của thấy làm, nói lép dây mà nghe với nhau, chả: là cò bót người ta đều biết hết rồi, làm gì cò dò lại không đi thưa đi cớ; nếu mà thấy đẽ cho đến lính kinh họ dò bắt được rồi thì chắc là khô g thể vây-vùng, mà lường khi tôi đây cũng liệu lụy.

Vậy thời chi bằng bây giờ, tôi tính cho thấy phải chịu xấu mặt một lúc mới xong cho, cõi là đánh liêu ra lanh.. lanh xe chạy dở như tôi, lay lắt cùng qua rồi ngày tháng. Đợi thảng-thảng cho n ười ta bót dòn hành mìn, chứng ấy muốn về rắng về rồng gì tùy thích.

Thu nghe lời bạn nói, thoát như ngắn-nor say, trời ôi! thần sao mà thao đến thế này, hẹn thuồng với cõi cây lâm è.

Cha chả! chú mây phản vây, tôi cũng cảm ơn đó chút, ngọt nõi đường sá không từaz thuộc, cây ai kê đất-diều, thoán như người ta biếu kén lối đây thì tôi cõi biết được; ví bằng len dồn miệt Tân-dịnh hoặc Đakao thì chứng ấy tôi mới mò sao cho ra mồi?

— Thấy khéo lo xa thời thoi da! Có gi cho khó mà phỏng nghĩ tới nghĩ lui, vây chờ như tôi đây lại sao, lúc đầu mây thao chí cho lầm, mà rốt việc rồi cũng phải nằm lòng; ở đời lao-lẹ là hơa bất kỳ ai biếu kéo đi đâu, dồn biết dồn không cùng cứ việc lanh bóc đi, hể họ mà lên xe mình rồi, tới mây cái ngã đường, mình phải cho sáng ý, nghe họ hô tè ngã nào thì ~~đ~~ ngã ấy, không thì cứ chạy thẳng hoài.

— Chú mây dày vây sao cho cho rảnh, tĩn như rái gấp nhằm đường thẳng mười lán, thì chắc là đứt ruột. Chẳng abứng

vậy mà thôi e kéo nhầm mấy ông tay, còn chẳng khói ruột ba-ton là khác.

— Thấy đứng có nhác lầm vậy, việc làm ăn mà tính quá sao xong, thấy nghĩ coi: nghề nào có đẹp vỗ rồi mới là có thao chớ, thấy chưa biết: nếu gặp lúc may nó trúng cho mình một hai mồi thời thì nói gì, nèo ăn đến già chưa lo hết. Lại như lúc này thấy cũng chán biết, thấy mà không lo trước, rồi đứng thao sao uốn uốn tới trôn, đó! cái nhà lá bên kia là nhà của thấy-sáu làm tại bót lính-kinh thấy liệu lấy mà giữ mình, mây cậu lính kinh, thấy cũng thường nghe danh chớ! bối luân là ai, có chuyện mà gấp phải tay họ rồi, thời đường như gấp cọp trong rừng, bắt cho đến bà con cũng bắt.

Thu nghe bàn đến đó, thì tam hỏa thất phách gì cũng đều hay hoảng mất, mờ-màng như một giấc chiêm-bao, ôi! sống thừa này nghĩ đến mà đau, bụi trán giờ chừng nào cho sạch!!! — Thời chúa mây đã có lòng như vậy, chẳng lẽ tôi đem dạ từ nan, lanh thì lanh chớ biết sao bây giờ; ngọt nõi không cõi giấy thuế thân, làm sao tiện đem tên vào số.

Còn một nỗi chụp hình đây nữa, việc ấy e thêm khó cho tôi, cha chả! nghĩ cùng rồi khó lầm chúa mây ôi may mà được nhẹm thì chẳng nói gì, bằng lậu sự chất võ ngõi trong khám.

(sau sẽ tiếp)

Xin ghé mắt

Kinh trình cho lục-châu chư-quân từ tại nhà in Hậu-giang Cần-thơ có trữ bán

Phụ-tùng phu: giấy, đèn růa bình, carton dâu bình $6\frac{1}{2} \times 9$; 9×12 , 13×18 , nút-rúe růa bình. v. v.

Có máy viết hiệu «Smith Premier» n°10 tốt nhứt hạng, máy viết hiệu «Virotyp» giá tính rẻ luon, xin đồng-bang chiếu cố.

Nay kính cáo.

Trần đặc-Nghĩa.

Quản-lý: Ấu-quán An-Hà Cần-thơ

Cảo bách

Chẳng tội có môt 4 hầm hiệu là «TÂN-BAT-LONG» tại đường d'Adrau số 115 ní ầm gõe đường Olier số 1 để sửa đèn Lito Landi đèn Manchons xe máy, sá, máy đánh chử, máy bát và máy hát, bó g cùng các thứ đồng hồ, vân vân

Lạiđung có bán: Manchons, Carbure và dầu Essence. Những thợ và máy móc sopsis đặt tại tiệm làm được các việc theo ý quí ông giao cho chúng tôi. Mỗi khi quí quan có đám tiệc chi mà muốn chưng đèn trong nhà cho sáng thì hóng tôi cũng lanh làm được; miêng là cho chúng tôi hay trước.

Thơ và mandat xin đẽ như vầy:

Nguyễn-văn-Chuộc
115.—Rue d'Adrau
Saigon

An Phong

Bijouterie-soieries de Chine
et du Tonkin
CAOLANH

Kinh trình cùng lục chau Qui khach đặng rõ: tiệm tôi mua hán hưu năm năm bán ròng hàng tàu, nhưng là ván xuyen lanh nhiều, cùng là hàng vườn, nhuộm đèn diệu láng thật tốt, không bể trõ, tôi chắc ý, vì tôi mua bán đã lâu, nên tôi hết sức lựa chọn thợ nhuộm, nhuộm tốt và hót chàm tốt, nén các nơi khác

không thể bì kiệp hàng den của tôi, và giá tôi bán lại rẻ. Còn đồ mặc tráng như là: cảm chau, hoa tư các, cung xá lục soạn bắc thô, lục soạn thuong hái đều có đủ thứ, còn hàng bắc nhir, băng the, lương-lược dù thứ, tôi lanh tại Hà-nội, như quí khách muốn mua vật chi dùng xin gởi thư đến, thì tôi sẽ gởi đồ lại liền, như vi nào muốn mua nhiều mà báu, tôi tính giá rất ubé, hàng tôi gởi contre remboursement.

Cao-lanh: Nguyễn-xuân-Trước
Cần-bach

Lời rao

GIÁ CHỢ VINH LONG

Kính cùng môt người buôn bán tại chợ Vinhlong và Thiêng-đức đặng hay Thứ nhứt.—Tôi có làm đơn xin Nhà nước có sanh-ý bán đồ lạp vật chõ hàng hóa dem sang môt tiệm tại chợ hay là giao chợ. Quan chánh chủ tịch Vinhlong đã phê y theo lời tôi xin đẽ ngày 1er Octobre 1920.

Ghe từ: 50.000 nhàn lên tarif 5\$00
“ “ 16.000 cho đến 50.000 id 4 00
12.001 cho đến 16.000 id 3 00
xin sục cõi 3 00
—id. 2 00
—id. 00

Thứ hai.—Cham chước riêng môt đứa nhỏ từ 10 tuổi sắp xuống, bán rau dừa, bông súng, chuối nâu, banh ngọt và các thứ rau ớt từ 0\$20 nhản xuống, thì không gõp; còn bao nhiêu y thê lệ 3 năm trước không tăng giảm.

Thứ ba.—Cảm nhặt môt người gõp tiền chợ, (collecteurs) trên bờ, dưới ống, và các nẻo đường thuộc Thành-phố Long-chau và Thiêng-đức, không được phép nói hồn hào với bạn hàng.

Như người buôn bán gõp không đúng theo thê lệ (Tarif) thì phải lấy lời diệu dàng an ôi mà gõp thêm y theo luật Nhà-nước đà định (Cahier des charges) chẳng những là bón đồng bang, hay người ngoại quốc nếu thấy tên nào thâu gõp không giữ theo lời tôi đà dặn trên đây xin tôi lại cho tôi bay tôi sẽ bót tiền lương, nếu tái phạm lần thứ 2, tôi thui không dùng người ấy nữa.

Vinhlong, le 10 Octobre 1920.
TRAN-KHẮC-HAI
Fermier

Quảng tài Thạnh

Tiệm đồng ghe và sưa ghe
ở bên kia sông gần cột giây thép
về CÀN THƠ
PHÙNG-CHIỀU— cao TIỆM

Kinh cùng quý vị dặng tường, nay
tôi với lợp một trại đồng và sưa ghe
cô sầm ụ và bè tiện bê ứa và kéo ghe.

Tiệm tôi cũng có bán các thứ cây
cưa dù thưae tất mà tốt giá lại nhẹ hơn
các nơi.

Chủ tiệm này biết lễ nghi của người
A-nam nên tiếp rước quý vị vừa lòng
luôn luôn chủ tiệm này khi trước có
lawn chủ sự tiệm cưa hiệu là Quảng-tài-
Lại, ai ai cũng biết rằng người ấy
biết chiêu hiến dài si bực nào

Ái quý ông, quý thầy có cần dùn mua
cây đồng hay là sưa ghe đến từn
Quảng-tài-Thanh thì rõ.— Cái xin
quí-thầy thương.

Nay kính cáo.

Quí khách ở miêng hậu Giang

CANTHO—SUC TRANG—BAC LIEU—
VINH LONG—TRAVINH—và SADEC

Muốn mua xe hơi hoặc di chơi hoă
đưa hành khách, mà khỏi lo bê chở
chuyên, không mất ngày giờ sở phí vân
vân: Hè mua xong, trong giây lác đem
về đến nhà: Thị hãy đến Entrepôt de
Vinhlong của M. Nguyễn-thanh-Điếm
có sẵn xe hơi mới hiệu «Buic k»
máy—7 chỗ ngồi.

Kiểu xe mới 1920—máy êm lâm và
chạy mượt nữa.

Giá rẻ hơn các nơi khác

Có trú mây món hàng này tại Nam-Bắc-Ai Tràon

1.— Các thứ rượu Tây, rượu Ca-n
Qui-cúc-tưởn.

2.— Giày nón của Annam làm
3.— Đậu hộp, hiệu Exquises, Arachi-des.

4.— Các thứ thiếc của M. Nguyễn
khắc-Kiệm à Tam-Blub.

5.— Xà-bong đèn, hiệu con rồng và
xà-bong con ngựa mời sừng.

Có bán thuốc: «Vạn-linh-Tê» «Nam-
hoàn-tê» và «Trường-sanh linh-dược»

Có cho mướn phòng ngủ nữa, xin
đóng bao chiếu cỗ.

Tiệm Nam-Bắc-Ai vững vàng,
nhờ ơn quý-vi, đồng-bang tưống tình.

Chủ TIỆM NAM-BẮC-ÁI
LÊ-MAI ĐỐN THỦ

Tiệm khắc con dấu



VÀ MẪU LÂM
LÂM THIẾT KÝ

Kính trình cùng quí khách dặng rõ
tiệm tôi trước ở số nhà 85 đường Catinat
và số 130 đường Pellerin, nhờ ơn lục
chau chư quân tử chiếu cỗ thi công-
nghệ của tôi đã thanh hành bấy lâu nay

Vậy tôi đã dọn lại số 96 cùng đường
Pellerin vẫn chuyên nghệ khắc con dấu
đồng, cao-su, bằn-đồng, bằn đá cẩm-
thạch đẽ mờ, có bằn dù các thứ con dấu
ở Tây 2とり lại, như là Dateur, Numéro-
teur, Folioleur, Composteur, etc.... và
có bằn đồ phụ tùng theo cuộc con dấu
giá rẻ đồ tốt mà làm mau, có in Catalogue
để gửi cho quí khách nếu quí khách
muốn cần dùng kiều nào thì xin gửi thư
cho tôi lấy Catalogue lựu kiều mà dùng
tôi sẽ hết sức làm cho vừa ý các quí
khách.

TRAN-DUY-BINH
Graveur—96 Rue Pellerin—Saigon

Cordonnerie — Chapellerie — Tonkinoise
GRAVURE SUR MÉTAUX ET MARBRÉ

NGUYỄN CHÍ HÒA

83 Rue Catinat Saigon



Kính cùng QUÍ-VỊ dẫuz rõ. Tiệm tôi có 30 thợ BẮC-KỲ giỏi BÓNG GIÁY, LÀM
NÓN theo kiểu ÂU-CHÂU kim thời. GIÁY dòn, bằng DA-TÂY hết, NÓN làm bằng
CÂY-MÓP thiệt nhẹ, lợp NI-XÁM, BỐ-TRẮNG VÀ BỐ-VÀNG dù kiều. Tôi cũng có thợ
KHẮC CON-DẤU BÓNG VÀ CHẠM MỘ-BIA ĐA CẨM-THẠCH ĐỀ MÃ. Tôi đã BÁN-SỈ đi
LỤC-TINH thiệt nbiểu, dà có nhiều vi rất tin cậy và khen ngợi NÓN VÀ GIÁY của tôi
làm thiệt kỹ cung và giá lại rẻ hơn chỗ khác nura. Tôi cũng có BÁN GIÁY-HẠ DA
LÁNG và các thứ GUỐC BẮC-KỲ CHẠM-BÓNG VÀ SƠN-BEN QUAI-NHUNG QUÍ VỊ
xa xin viết thư về thương nghị tôi sẽ hồi ấp lập tức có giá BÁN-SỈ riêng thiệtre
Xin chư tôn chiếu cỗ cho việc buôn bán của BÓNG-BANG ta được thanh lợi trong
lúc cạnh tranh này tôi hết lòng cảm ơn.

NGUYỄN-CHÍ-HÒA, Kính mời

Annam trồng răng

KINH CÁO

Kính tò cho quí khách lục chau dặng rõ:

Tôi có dọn một cái phòng trồng răng
tại tiệm ĐẠI BÓNG THƯỢNG XÃ Cần Thơ

Trồng răng trắng, răng den với
bich răng vàng. Sứa răng và trám răng.
xin quí-vi dời gót ngọc đến tiệm ĐẠI-
BÓNG THƯỢNG XÃ đường Kinh-Lấp
Cần Thơ, thi tôi hết lòng làm cho vừa ý
quí-vi, và tôi lại tính giá rẻ hơn hết.

Như ông nào ở xa xin gửi thư hỏi giá
thì tôi trả lời lập tức.

Nay kính

NAM-TÂN-LỢI

Chez Đại-Bóng Thương-Xã
Rue Kinh-Lấp—Cần Thơ

Tiệm hòa-mỳ Cao-lanh

Bồn hiệu có bồn dù thứ hàng tàu
hang tây, hàng bắc, và hàng vường
cùng có rượu tay đồ hộp đồ cần và đồ
tập hoá, bán sỉ và bán lẻ bồn hiệu xưa
nay chuyên mảng buôn bán, cho nên
những hàng tơ-lụa zia công lụa canh
chi kỳ-lưỡng. Và rất dày công nhuộm
lấm cho nên dùng lâu càng tốt chẳng hế
phai màu hâu chư-quí-vi, muốn mua đồ
bán lại, hoặc gia dụng xin gởi thư quyết
vào bồn hiệu sẽ lập tức gởi liền khi
hang đến chất là dặng voi lòng quí-vi.

Hàng định gởi contre Remboursement
đem bạc đến nhà thợ lanh hàng.

Chú nhơn: Huynh-dắc-Nghĩa kinh mời

DỒNG HỒ HIỆU "LIP"

Đồng hồ mà người ta hay kiêm mua là đồng hồ hiệu
“LIP”



LA MARQUE FRANÇAISE
Montres de Précision
EN VENTE CHEZ LES BONS HORLOGERS
Exiger la marque LIP sur le cadran

THIẾT KHÔNG?

Mua thử một cái dùng, hay
là hỏi thăm những người đã
có sắm đồng hồ hiệu LIP thì
biết.



CÓ TRÙ BÁN TẠI:
Hàng LES GALERIES DE
L'OUEST là hàng HẬU GIANG
DƯƠNG HÀNG Saigon, My
tho, Cantho và Trà Vinh



En vente chez les bons horlogers
Exiger la marque LIP sur le cadran

TIỆM Trương-văn-Hanh Sadec

Có bán xe máy mới và đủ đồ phụ
tùng xe máy và sửa xe. Cảnh thấp mướn
đều khi đá (carbure) theo cuộc quan,
hòn, tan, tể, kỳ yên, Tân gia, hạ tho,
khăn đèn bằng hiệu tay và khăn bùng
tốt thương hiệu, bún mớ và bún lè vò
ruột xe máy hiệu Michelin, giày bành-đé
đá cờ đóng theo kiểu kim thời. Qua ông
ở xa muôn mua đồ phụ tùng xe máy,
thì gởi thơ cho tôi. Tôi sẽ long kỵ
lương mà gởi contre-Remboursement
nghĩa là đóng bạc nhà thơ mà lái dế
và tôi cho giá đồ phụ tùng in súng bằng
chữ quốc-ngữ (Prix courant)

Trương-văn-Hanh.

Cần khái.

Thuốc điếu hiệu globe (TRÁI ĐẤT)



Hút dài 1gon, dễ dành lâu được
không mốc, không mục.

Tại Hàng DENIS-FRERES có trù bán

LOI RAO

Kính cùng lục-châu dặng rô lại nhà
in Hậu-Giang Cán-thơ, có bán sách chữ
quốc-âm dễ xiup cho lão-hàng-chứa có
quyền thi bài như trường-tà.

Sách này có 156 trường và có đủ kiểu
yết thi lời truyền rao, của ông DƯƠNG-
VĂN-MÊN mới đây.

Giá mìn cuối 1..... 3\$.00

Tienda..... 0.45

Xin viết thơ đến nhà in Hậu-Giang
Cán-thơ mà mua.

Thuốc gói hiệu globe

(TRÁI ĐẤT)



Máy tay thường dùng thuốc dầu cho
thuốc Gà-llop là đrogram, khói thơm hút
không khô cát.

Một mình hàng Denis-Freres có trù
bán i nà tì ôi,

Nhà máy xay gạo

TẠI CHÂU THÀNH CẦN THƠ

Tại nhà máy xay có xay và trù gạo
trắng bán lẻ và bán tạ. Gạo xay ra có
nhiều hàng tùy theo giá.—

Trong lục-châu, cứ vị nào muốn mua
loài nhiều hoặc ít, xin viết thơ mà
hương nêu j.

Décortiquerie de Giintho.

NOUVELLE
BOULANGERIE Française
Chan Hung Thai

RUE DU TRIBUNAL
Cantho

Kính cùng quý ông, quý bà rõ:
Tôi mới lập lò làm bánh mì kẽ bê niêm
đóng giấy hiệu TÂN-THANG ở đường
tòa Cántho.

Bánh của tiệm tôi làm nột ngày 2
lần: 4 giờ sáng ra một kỳ, sau chiều tối
chứ 1 giờ ra một kỳ bánh mới nở.

Tôi làm như vậy để có bánh mì
nóng, thơm cho quý ông quý bà dùng
cho vui miệng. Tôi đã lập tại Saigon 1
cô làm bánh mì đã hơn 20 năm có danh
tiến; vì tôi làm bánh kỵ trường sạch sẽ
lành, nay tôi đến Cántho tôi cũng cứ giữ
cách thức ấy mà làm cho vui ý mỗi
hàng luôn luôn.

Xin quý ông, quý bà mua ăn thử
thì biết chứ không phải lời chuốt ngõ

Nay kính
Chan-Hung-Thai

**Nhà hàng hậu giang
tại Mýtho**

KÍNH

Trinh cùng đồng bang quý khách dạng
hay: Hán. Hậu-giang là hàng của người
Annam trong tỉnh và Lanzsa chung
lập tại Mýtho, nơi đường mè sông gần
cầu Tân tuân đã khai trương bán dặng
mấy tháng nay. Cuộc thương mại của
Hàng, càng ngày càng táo phát, cũng
nhờ có đồng bang vị tình lui tới.

Tại Hàng có bán đủ thứ hàng hóa,
hang tay, hàng bắc, hàng tau, nhiều,
lành, tuyễn, nhộm thiết tốt, dù giày,
đen, xa-hong, thuốc hút, đồng hồ vàng,
bạc biển Lip, vân vân, còn nhiều trair
hang hoá khác nữa kè không xiết.

Vậy xin mời quý khách có dám liete
chi, hoặc khi nào có dịp chi qua chợ
Mýtho, xin vui bước ghé lại Hàng
thì rõ biết.

Xin quý Khách nhớ một điều là Hàng
này của người đồng chưởng ta công
lao lập ra. Mua một món chi giùm cho
Hang đầu nhỏ mọn bức nào, thì cũng
là giúp cho người quê hương nên cuộc
tranh thương cùng ngoại quốc. Đó là

gương tốt cho người Nam ta, để cho
nhà em nương theo mà lần bước vào
cuộc lý tài, báu dặng tranh chút lợi
quyền cho quê vúc.

Được như thế thì chẳng bao lâu đồng
bang ta sẽ chung hưởng mối lợi trong
bản xứ.

Nay kinh,
Quán Lý Hậu-giang đương hàng
Mýtho.
Nguyễn-lan-Thanh.

Ngò cùng lục châu

Tai nhà in Hậu-giang (Cantho) có bán
từ Caron đế đựng giấy bạc mới bày
như giấy 0,10 0,20, và 0,50.

Vậy quý vị nên mua 1 cái để dùng
đựng giấy bạc ấy, dả tiện mà lại khỏi
bị khói rách.

Giá bán thật rẻ mỗi cái 0\$20 mà thôi

Nhà in Hậu giang
Kinh cáo

Một việc khá lầm

Có quan Giám-đốc Quesnel sáng lòng
muốn bán hai sô tuồng của ngài, ở tại
Tháp-mười Mýtho, sô thứ nhất được
46 mẫu, ở dựa mé kinh, sô thứ nhì
được 246 mẫu, ở dựa mé kinh lớn kêu là
kinh Tổng-đốc Lộc, kinh này xang mới
vết lại lợn lầm, bê ngan chừng 40 thước
nên tiện bê chờ lúa ruộng lầm, và như
muốn chờ lúa tháng lên Chợ-lớn di ngã
sông Vaico cũng dễ lầm.

Hai sô ruộng ấy đều là đất thuộc tối
lâm, chẳng còn phải tốn công khai phá
chi nữa hết; lại sảng trong đất có mười
ba cái địa, cá rất dai lợi. Có một sô đất
khác kế cận với hai sô ruộng nói trên
dày, chừng 300 mẫu, nguyên là của hiệu
Speidel đã bị nhà nước tịch thu lại và
có lẽ trong mươi it lâu sẽ giao giá bán

Hai sô ruộng của quan Giám-đốc
Quesnel, bê lợi mỗi năm chừng 12 tới
15 ngàn giá.

Ai muốn mua hai sô đất ấy xin gởi
thờ cho quan Giám-đốc Quesnel tại
Saigon, hay là gởi cho sô Nhứt-trinh An
hà tại Cántho mà thương nghị, và đến
xem bao đỗ thi hiệu rõ

MỸ KÝ

TRƯƠNG-NGỌC-GIU Propriétaire

Tiệm họa chơn dung và khắc con dấu ở
đường Turc, số 16, ngang nhà hàng Motlet
—SAIGON

Kính cáo cùng chư Quí-khách dặng
hay, tiệm tôi có khắc con dấu bằng
đồng, bằng mủ thung, bằng cây—có
chạm bằng đồng, cùng chạm nhẫn hiệu
—có làm bộ bia chạm bằng đá cẩm
thạch, có thợ họa chơn, chạm hình
người mà về: về bằng dấu son và bồ
về trước thuốc màu, hay là bằng mực
tàu, hoặc bằng viết chì than—hoa biển,
liên, tranh sơn thủy—theo rap hât—
khắc hình chơn dung vô bão đồng, bằng
đá cẩm thạch đẽ theo bộ bia trăm năm
cùng chặng phai—có thợ chạm các thứ
cây danh mộc.

Như Quí-Khách nào muốn hỏi giá
tiền về món chi xin gởi thô cho tôi, tôi
sẽ gởi cáo-bach (Catalogue).

TRƯƠNG-NGỌC-GIU.Cáo khai.

Phò cáo đồng bang

Kè từ buối An-Hà Án-quán,
Tại Cántho, tạo sáng đến rày,

Lục-châu quân-tử, ơn dày
Mẫu-cần mua giúp, ngày nay thạnh-hành,
Thạnh-hành dặng cữa hàng rộng mở
Máy sấm thêm, thấy thợ tin ròng,

Lành in chi thay đẹp xong,
Truyện, thơ, danh-thiệp, thiệp-hồng
(thiệp-lau)

Toa, sô, bộ, làm càng kỹ lưỡng,
Chắc lại bền chằng nhuong của người

Nói chi sách đóng thì thôi!

Lưng da, lưng bồ, đê đời ít hư.
Sách in súng, inh từ, Kim Túy,
Tự diễn cùng Sử ký Đại nam.

Tuấn tra Pháp lệ, dạy kham,
Các thi hành án, thiệt làm rất hay.

Thước, viết nghiên sắng dây dù hạng
Triều chi đầu giấy láng, mực người;

Chuốc trao, nào phải nhường lời.
Song chơi t chuyen xin mời các ông

Tuy vật liệu, nay không dễ dũ,
Bồn quán nào dám phụ ý ai,

Khó nhọc thử mấy chặng nài,
Miếng cho đẹp dạ Qui-ngài là hơn.

An-Hà Án-Quán Bd. Delanoue Cán-tho
Bồn kinh.

Lời rao

Một án văn quốc-âm nên đọc, nên
lưu truyền cho hậu tuế là bón:

“TUỒNG KIM THẠCH KÝ DUYÊN”
của một nhà đại gia văn chương là
ông Thủ-khoa Nghĩa soạn.

Có trữ bút tại nhà
Monsieur Đỗ-văn-Y
N° 80 Rue d'Espagne và
Rue N° 95 Catinat Saïgon
Giá mội quyển là 0\$80

Cáo bạch

Có bán cảng
viết “PORTE
PLUMES À RÉSER-
VOIR” ngồi viết
bằng vàng thiêt
cao “PLUMES EN
OR CONTRÔLÉ”

14k không
sét-không mòn.

Có khau(AGRAP)
một đầu thi bút

viết, còn đầu
kia thì viết chì

(PORTEMINE); có

phụ thêm 1
hộp nhỏ đựng

năm cộng chì
để thay. Cây

viết này nếu
gìn giữ xài
mười năm

không hư.

Xin đừng
tưởng rằng cây

viết vẩy giổng
theo cảng viết

năm cái, một
đồng/đầu kinh



Mua về, nếu
xài không dặng
không xứng
dáng với đồng
tiền thì trả lại
Bản hiệu sẽ trả
tiền lại đủ.

Giá một cây
là (có hộp có
compte goutte
4\$50

Mua nguyên lô
về bao lại cần
tính giá nhẹ
hơn nhiều.

Cũng có trứ
bán mực sty-
lographique
bleue black

giá tốt



một
la
0\$50

nhà in An-Hà
CÁN THO

ET Œ'I
DỒNG BẮNG

Trong xứ ta có lò đặc
một thứ rượu ngon làm
kèu là **Rhum Stella**
làm ròng bằng nước mia

Ta nên mua rượu này
mà uống, vậy mới là tò
ý binh vực cái mồi lợi
trong xứ ta đó.



Rượu **Rhum Stella**
này giá đã rẻ mà uống lại
nên thuốc nữa.

Mua uống rồi mới biết
SOCIÉTÉ.

des
SUCRES ET RHUMS
Cantho (Cochinchine)

Muôn mùa xin do nơi
HÃNG HẬU GIANG
ĐƯƠNG HÀNG
Cantho, Saigon
Mytho
Travinh.

Vậy mồi lợi càng ngày vê tay đồng chưởng.