

NĂM THỨ TƯ.—số 194

JEUDI 23 DÉCEMBRE 1920

LE COURRIER DE L'QUEST
EDITION EN QUOC-NGU'

AN HÀ NHUT BÁO

安 河 日 報

MỘT TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Administration—Boulevard Delanoue, CAI THO

LÝ: TRẦN-DẮC-NGHĨA

Giúp Bé: THAM-KÝ-XƯƠNG

BẢN NHỰT TRÌNH

PHÍ ĐỌC BỘI ĐỒNG PHÁP

BỘN CHỮ LANGSA

BỘN CHỮ QUỐC-NGU'	
TRỌN NĂM.....	5\$00
SÁU THÁNG.....	3\$00
MUA NHỰT TRÌNH.....	0.10

TRỌN NĂM..... 5\$00
SÁU THÁNG..... 3\$00

BỘN QUỐC-NGU' VÀ LANGSA

TRỌN NĂM.....	7\$00
SÁU THÁNG.....	4.50

Vì nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhựt trình xin viết thư cho M. Trần-dắc-Nghĩa mà thương nghị.
Mua nhựt trình thì kè từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

Cáo bạch

Kính tờ cùng chư quý vị:

Tai nhà in Hậu-giang (Cà-nhơn) có lanh in đủ các kiệu Catalogue có hình (Catalogues illustrés) như đồ phụ tùng xe máy, cá: thứ đèn đồ dùng trong nhà và đồ ăn bàn (vaisselles).

Bản hiệu mới mua nhiều clichés tốt
Vậy chư quý vị muốn cần dùng
xin gởi thơ thì bản hiệu sẽ gởi hình
kiểu cho mà xem và sẽ tính giá thiệt nhẹ
hơn các nơi.

Nhà-in Hậu-giang
Kính cáo

Hàng Trữ hàng hóa Vinhlong

Vinhlong—(Cochinchine)

Lanh bán đồ thô sảng Ngoại-quốc và lanh
mua hàng hóa ngoại-quốc của người bỗn sờ

Có bán sỉ và bán lẻ

Bó tạp hóa—Rượu chác—Các thứ
rượu lè—Dầu thơm—Xà-bong—Nước
suối—Hàng hóa bên Langsa.

Xe máy—Đồ phụ tùng xe máy—Đồ
phụ tùng xe hơi

Hàng cũng lanh mua giùm cho đồng
ban những hàng hóa ngoại-quốc và lanh
bán các hàng hóa thô sảng cho ngoại
quốc vậy.

Cách đánh giấy thép:

Entrepôt Vinhlong
Nguyễn-thành-Điêm
Chủ nhơn và Quản-lý
Kính đốn

Ghé nghỉ trọng ơn!

Tại chợ Traôn, thuộc hạt Cantho, có
2 cái tiệm ngủ của chèc và một cái cửa
tôi; mà tiệm tôi sạch sẽ hơn cửa chèc.

Nếu đồng bang đi lờ đường ghé
nhé tiệm tôi, tôi hết súp trọng ơn.

Tiệm này để hiệu: NAM-BAC-AJ.

Quản-lý: Lê-Mai,
Đốn thủ,

Nhà ngù và nhà hàng bán cơm tây

HIỆU: TÂN-PHAT-LỢI

ở đường Bd Maspéro gần cầu tàu Lục-
Tỉnh (SÔC-TRĂNG)

Kính trình cùng quý khách nếu có việc đi
Sôc-trăng tôi lờ đường xin dừng bước
ghé lại nghe nơi tiệm của tôi: Có phòng
ngủ tinh vi khoán khoát, lại có quạt máy
và đèn điện; tắc một lờ là dù đồ cần
tôi có bán các thứ rượu và cơm tây: việc
nấu lại càng kỳ lưỡng vì cứ do theo
cách Vệ-Sinh.

Còn nhur khách có muốn cần dùng cơm
Anuam xio cho tôi hay trước một giờ
thì tôi cóng sáng lòng làm cho vừa ý.

Xin Quí-khách chiêu cõi đến, tôi lấy
lâm tham cảm.

Chủ nhơn: Tư Cảnh kinh mời.

Khương Thới dit Gông

178, 180 Rue Ang-Du'ong, 178, 180

Tiệm tôi có làm đồ nữ trang (bijouterie) để bán, và có bán những đồ phụ tùng xe
hơi, xe máy và xe kéo xin kẽ ra sau đây

Kiêng vàng neo, chuỗi bóng, cà-rá, đõ
lãm dù thứ. Dầu-éch-săng-Sén (essence
Shell) dầu nhớt để vỏ máy xe hơi (l'hui-
le pour automobile) & bõ để máy xe hơi
(graisses pour automobile) đá thấp đèn
xe hơi (carbure), vỏ ruột xe hơi hiệu
tay và hué-kỳ (enveloppes et chambre à
air marques Michelin et américaine) xe
máy hiệu bờ-rô (bicyclettes marque Peu-
geot) và tôi có bán đồ mồi (écaillit) lược
chải đầu dù thứ và đồ của đâm (madame
giày tây, giày (annam) dầu thơm
áo thung mua bên tây lại (commandés
en France).

Như các ông và các bà muốn dùng
xin gởi thơ đến tôi sẽ lập hức gởi (con-
tre remboursement) đến cho.

Nay kính
Trần-văn-Gông
Bijoutier Phnom-penh

Cáo bạch

Tiệm Guốc và Khăn-dóng

Hiệu tiệm «THỦA-MINH»
của M. NGUYEN-KIM-THINH

Thông-ngoân Tòa-án Mytho

Kính trình cùng Lục-châu chư ông quý
khách được hay: Nay tôi mới mở ra một
tiệm Guốc, sơn-phết một cách kỳ lưỡng
và khăn-dóng bằng nhiều hàng Bombay
thượng hạng, nhẹ nhàng thật là đẹp lám,
theo kiểu kim thời. Cái xin chư quý ông,
quí Thầy, quý Bà, quý Cô có lòng hạ cõ
giúp tôi nêu việc, thi tôi thâm cảm
thanked tinh, hằng ngày ghi tật.

Nguyễn-kim-Thinh

Đốn khai

Hội mua bán lúa

«Nam-lợi-Mỹ» TRÀON

Số vốn 200.000\$oo (hai mươi muôn)

Hội mua bán chắc chắn cân lường,
thật thà, vĩ nào ở xa muốn bán xin gởi
lúa kiều đến, hội sẽ đánh giá thép định
giá, hoặc sai người đến thương nghị.

Nguyễn-văn-Bõn

Quản-lý Nguyen-van-Cân

Đặng-văn-Chieu

Sách mới

Tại nhà in Hậu-Giang (Cà-nhơn) có bán
sách mới in rõ như: sách “Khuyen-si
ca” của M. Lê-Trung-Thu thì rất hữu ích
cho trẻ em, vì đặc đõ 10 thiêng nói về
BỘN PHẬN CON TRÊ PHẢI CỨ XỬ CÙNG
NGƯỜI TRƯỞNG THUỐNG; còn truyện
“Hồn Tơ-Nguyệt và Ngù-Phung Lâu”
của M. Trần-văn-Hương tích đặt đẽ rất
hay và ngộ.

Chư vĩ nên mua xem, trước là thấy
đều tệ mà chừa, sau cũng được giúp
vui giây lác.

Giá bán mồi cuốn
sách “Khuyen-si ca”..... 0\$25
truyện “Hồn Tơ-Nguyệt”..... 0.10
truyện “Ngù-Phung Lâu”..... 0.20

Ai mua nhiều sẽ dặng tinh giá rẻ hơn
Nhà-in Hậu-Giang kính cáo

Hậu thạnh

Giao tiếp thương mại hội

CU LAO MAY—TRAON

Hội mua bán lúa

Hội này khởi sự mua bán từ ngày 1
Mars 1919 đến ngày nay là 15 Septem-
bre 1919 tính số mồi 10000 thi lời dặng
52\$ còn tài sản tinh hội hết thảy giá
dặng 50\$; đều tinh nhập vô số vốn.

Nay hội mở hùn thêm mồi phần hùn
là 50\$; như vĩ nào muốn hùn mấy hùn
tùy thich. Đinh đến ngày 1er Décembre
1919 thi nạp sổ hùn; như vĩ nào muốn
hội đều chi xin gởi thơ cho Monsieur
Tứ chủ Hội Giao tiếp sê hội am lập tức
Thương-xá-Hội

TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU TÂN-PHƯỚC
Đường kinh lập Cantho

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

LÀ CHỦ TIỆM

Kính lời cho quý ông, quý thày rõ:
tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tay,
mua tại hàng bán bột tốt có danh tại
Saigon.

Bánh của tôi mỗi ngày ra 2 kỳ: 1
kỳ 4 giờ sáng, và 1 kỳ 2 giờ chiều
Cách làm sạch sẽ, bánh thì đẽ
trong tú kiến, có rộng nước kiến lên
không dặng, ruồi bu không được lai
khỏi ai rò tay dơ, ai muốn mua ở nào
thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

Xin có lòng chiêu cõi giúp hàng đồng
bang trong cuộc thương mại.

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

Muôn mua mật ong

Ai có MẬT ONG muốn bán mây tạ xin
do nơi Bón-quán

Ấn-quán An-hà Cà-nhơn

Kính cáo

Cac nhà Annam

TRAITEMENT ANTIPHTISIQUE

ET DES

MALADIES DE POITRINE

Aiguës ou Chroniques

Toux, Rhumes, Bronchites, Crachements de sang, Affections de Voies respiratoires, Asthme, Catarrhes, Irritations de la Poitrine, etc.

PAR LE

BRONCHOSÉRUM

On trouve le **BRONCHOSÉRUM** dans toutes les bonnes pharmacies de France et des Colonies.

Pour le gros s'adresser à :

Sogedrof, 2 Rue Jules César.— PARIS

POUR L'INDOCHINE
Pharmacie normale — H^e DE MARI, Saigon
 Seul dépositaire

TRẠI THỢ MỘC HIỆU LUÔNG-LONG

Tự Nguyễn long Thao
 Ở tại chợ Lai-thieu

Trại thợ mộc tôi sáng tạo đã hơn 3 năm ở phía sau phố chợ, đường xe hơi Saigon Thu-dau-mot, có đóng súng đù bắn ăn dài mặt gỗ liên từ 4m-40 cho đến 2m-20, bê ngan 0m-80 cho đến 1m-15; bắn ăn chế kiêu tú linh (long, lợn, quỉ, phượng), bắn lâu cưa cuồn 3,8 tru cho đến 2 tạ, và bắn ăn mặt đá, bắn tròn mặt cốt xay, chuong chum tam lán từ 1m-55, có thứ 5 tru gõ chum giày lá tay, bắn rượu (table d'apéritif), bắn khác (table de salon) bắn viết (bureau) bắn rửa mặt (table de toilette) bắn nguyệt, bắn áo tron, bắn

áo kiếng, tủ thờ cũn bê. Lên trinh 10 ở kiến vè sơn thủy chử ốc chử vàng, ghé ngói mặt tròn, mặt trái đào, mặt dạn, và có đủ thứ đồ tiện: những là chưng đèn, đài hộp, khay, kíf, nồng nột, vàng hai, vàng ba, vàng tư hết thảy đều làm bằng cát danh mộc, chế theo kiêu kim thời xưa bền, chắc chắn và bán giá rẻ.

Còn phía trước phố chợ có dọn thêm một tiệm ngánh có bán dù thủ rươi và đồ danh mộc thứ cần thứ tron đều có đù. Kính xin chử-lòn quí-khác, thửa diệp nhàn du xin ghé lại tiệm tôi muốn mua đồ làm sảng hoặc là đặt móu chí cung dọn trong nhà thi tôi sảng long menu mà làm cho vừa ý quí-đang.

NGUYỄN-LONG THAO
 Chú trại kính cẩn

AN HÀ NHỰT BAO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1— Thác được cái mồ | 7— Lụy tử |
| 2— Hội-đồng Địa-Hạt | 8— Hướng truyền |
| 3— Cuộc thể-thao | 9— Nói mà chơi |
| 4— Lời dàn bà | 10— Thi tập |
| 5— Mấy chủ gát đường | 11— Đông-Pháp thời sự |
| 6— Lửa cháy 3 cái nhà lá | 12— Oan truyền Ngọc-Hạnh |

Thác được cái mồ

Khắp Địa-Cầu dân tộc nào cũng quý trọng bài cốt của người tất cả. Chẳng nói đâu cho xa, ta chỉ xem những khách trú đến cư ngụ xứ ta đây, tuy vẫn họ xa quê hương lìa bản-sở, chờ một nhầm cốt tang họ chẳng dành để xiêu-lạt vậy. Từ thành-thị chí thôn già, bất cứ là nơi nào, hè có khách-trú ở đông, làm sao họ cũng hội tiên mua đất lập nghĩa-dịa, phòng cho dân tộc họ, khi ta thế, có chỗ được ẩn-cung mà mồ.

Thấy cái giải đồng-lâm, cái niêm thần-ái của họ mà kính mà phục, chờ chẳng phải như ta, ta hay nói mà cũng hay suy, ngực một nỗi ta chẳng đồng lòng, ai riêng lo cho đấy.

Như tại Cần-thơ dày: Quang-Dông, Phước-Kiển, Triều-Châu, mỗi bang đều có lập nghĩa-dịa, duy có Annam ta thì không.....!

Ké nào có điện-dịa, lúc vào-cách thì

dặng mả mồ cao ráo, chí ư kè không vườn-đất, nhứt là những kè ở tại Châu

Thành cùng mấy người nghèo khổ, chí nhờ nơi miếng đất cúng của bà Xá-Vi ở Tham-Tướng, hoặc đất chùa Phó-Cầu, hoặc đất của Cha-Sở, về phần những người giữ đạo Thiên-Chúa. Có phải là xú-sở mình, đất-địa mình, khá tiết chẳng ai chịu chung lo, dành ôm ấp chứ

ĐỘC THIỆN KỲ THÂN, mà phải để xương-

cốt phiêu-lưu, con chồ sau khó phong

tâm-kiếm.

Miếng đất cúng của bà Xá-Vi, lẽ khi chư tôn ở Cần-thơ dày cũng rõ biết đất không được rộng, lại đã nhiều năm rồi, số người chết chôn tại đó rất đông, không bằng không ngù, miếng là lựa được chỗ nào chôn chồ nấy, bởi cớ: mà cái cao cái thấp, ngó thôi lặng-mạng, nhầm tiết khô ráo còn khá, trùng tiết nước nồi sinh sụp nhầy đầy, đào xuống là thấy nước tràn lấp huyệt, có khi dụng nhầm hòn cùi lợp trước cùng phải chịu, nhầm



Hãy dùng
thuốc hút hiệu **CON GÀ** thuốc chưa vẫn
vẫn rồi
VÌ THUỐC NÀY NGON HƠN HẾT.

ĐÃ THÔM THO LẠI GIÁ RẺ HƠN CÁC THÚ KHÁC.

Thuốc CON GÀ trong tía tại xứ Đồng-Dương
Nên giúp hội *Société des Tabacs de l'Indochine*,
66 Boulevard Bonnard. — Saigon
hỗ trợ giúp muôn ngàn người Annam.

mất bô qua, đánh đẽ xát người yêu-dầu
của mình phải vùi nưa nước nưa
hùn, thật đau lòng lắm bấy...!...!
Vậy cũng là chưa mấy, còn e nỗi trâu
bò đậm đap mới là thảm thay, vì chẳng
có rào dạo chi ráo.?..?

Chư tôn ngõi coi: quê hương minh
mà minh chẳng có dặng một chỗ cho
xứng đáng mà gởi xát trăm răm, há
không thẹn cùng kẻ tha bang đến xứ
minh sao.?...?...?

Cái vẫn-de lập Nghĩa-dịa tại Cần Thơ,
bỗn-quán sẽ bàn tiếp luân và tò cách
thức lập thê nào, tướng là một đều
công ieb, xin chư tôn nhứt là mấy vị ở
Châu-Thành Cần-thơ chiêu cát.

Sau sẽ tiếp theo,

An-Hà

Hội-Đồng Địa-Hạt

TỈNH CẦN THƠ

Tỉnh Cần Thơ, kỳ nhom Yêu-Đồng
Địa-hạt năm Nay nhằm ngày 14 và 15
Décembre 1920, khi mở hội có M. Trần
Ngọc-Lân Nghị-viên tổng Định-hòa trình
một bài khấn ước như vầy:

Bẩm Quan Chủ-tỉnh,

Kính các ông,

Bẩm quan Chủ-tỉnh và kính trình mấy
ông Nghị-viên Địa-hạt rõ: Nghị vì nhà
nước Đại-Pháp lập ra trong mỗi tỉnh
một Phòng-nghị-viên Địa-hạt là chủ ý
muốn biêt những đều hưu-ich của dân
sử vọng, mà chung lo trong việc quốc-sự

Vậy tôi đây là người được tuyển cử
của dân trong tổng Định-hòa, xin đứng
thay mặt cho dân mà tố trách những đều
của dân kháng ước.

có hảng ngánh và
người thay mặt trong
cả hoàn cầu

Descours & Cabaud

PRODUITS METALLURGIQUES

Hàng này bán giá
rẻ hơn hết trong
miền cục Đồng.

Vốn 40 triệu quan
Số 1, Quai de Belgique Saigon

BÁN SỈ — BÁN LẺ

Hãy đểo viễn kho chúng tôi bay là viết thơ hối già: Bồ khí dụng trong tia.
Cây ruộng, cây xới đất, cùp, rựa, cuốc, vân... vân...

Xương tán (Tro vải ruộng)

Bồ dùng cho những người lành việc làm.

Bồ dùng cát nhà, sác đẽ dùng đúc súng, đà.

Ciment Tonkin(có trữ bảo tại hảng nay mà thôi), gạch và đất xây lò, đùi thú bò mì (pompes) ống đồng và sác, xe rùa và đường ray hiệu Décauville(matiériel Décauville

Đinh bò, bù lỗ (boulons), giày kẽm, mành mành đúc, giày cables, giày ga ví xe bò, sác làm nhà, đồ dùng trong nhà bằng vàng, mành, mành, sơn! dầu trong đèn khí đá. Tủ sác tốt không cháy và cạy khóa không được hiệu "Le Gaulois" tốt hơn hết, ghế bàn hiệu Thonet, buoc súng.

Nhà nước chẳng khác chi quan thấy
coi thí nghiệm, còn dân như kẻ có binh,
muốn cho tất bình minh mau lành thì
phải khẩn cầu và tò thật cho quan thấy,
nên tôi xin tò thật ra đây. Ông đều hưu-
ich của dân ao ước bấy lâu cho Nhà-
nước rõ, ấy là lòng thật của tôi vì dân
vì nước.

Điều thứ nhứt — Xin Nhà-nước cho
phép lập mỗi làng một cái trường sơ-
học, ví như trong tổng Định-bò có tám
làng, mà có hai làng là Thạnh-hưng và
Thạnh-xuân có nhà trường, còn sáu làng
khác là Tân-bình, Hòa-mỹ, Trung-hưng
Tân-hưng, Mỹ-phước và Tân-lập chưa
có trường, là vì sáu làng này không đủ
bạc công nho.

Vậy tôi xin quan Chủ-tỉnh xét coi làng
nào đủ bạc công nho thì lập tức cho cát
nhà trường, còn làng nào không đủ thì
xin nhà nước xuất tiền địa-hạt 1.500\$
cho làng ấy cát nhà trường, còn tiền
lương của thầy giáo thì về phần làng ấy
trả. Xin quan Chủ-tỉnh và mấy ông Nghị
viên Địa-hạt phỏng định trong số địa-
hạt năm 1921 một số bạc 30.000\$ dặng
cắt thêm 20 cái nhà trường trong tia.

Xét vì Nhà-nước Đại-Pháp từ khi đến
cai trị nước Nam tới giờ, thì dân sự đều
nhờ ơn giáo-huấn cũng nhiều, song
dân pháo dốt nát còn đông, là tại nhà-
trường chưa đủ.

Việc tôi xin cát nhà trường thêm đây
là cố ý cho dân đẽ bể ăn học, người mà
đến trường rồi, đâu không thông hiểu
chữ Langsa nbiểu, thì cũng biết chữ
quốc-ngữ cùng các cuộc lè-đębi, cách
cư-xú thì cũng nhờ sự giáo-huấn mà ra

Điều thứ 2 — Tôi xin quan chủ tia và
mấy ông nghị-viện dự định tiền địa-hạt
năm 1921 một số bạc dặng mướn
xáng vét kinh Saintenoy từ kinh Bassac
xuống cui làng Tân-lập là 16 kilomètres
vì khúc kinh nay cạn lâm, nước chảy
không thông, không ráo nước phèn,
nên từ năm 1917 tới 1920 luôn 4 năm,
thì mấy làng theo khúc kinh nay, là
Trung-hưng, Tân-hưng, Mỹ-phước và
Tân-lập đều bị thất mùa, đến đổi một
mẫu ruộng làm không được 10 giê lúa,
dân sự đêu đói khát, cho nên năm 1919
quan Phủ Đô là cựu chủ-quận Phụng
hiệp thay dân đổi khát ngài có tư tờ xin
quan Chủ-tỉnh cho mượn một số bạc

công nho trong các làng, dặng mua lúa cho dân mượn ăn mà làm ruộng, mà cùng lối làm có phước cho dân sự nhâm lúc quan lớn dày cảm quyền chủ tinh rất nhơn dể thấy dân đói khát ngài động lòng nên có cho mượn hạc công-nho trong các làng được II.000\$, giao cho quan Phú Đê mua lúa cho dân mượn ăn dặng làm mùa ruộng năm 1919-1920 rồi qua năm 1920 thâu số bạc dày không đủ vì bị thất mùa nữa, còn thế điểm thi thâu không dặng, có phái là thất lợi cho Nhà-nước chẳng?

Xin mấy ông xét coi mùa màng bị thất đây một là kinh Saintenoy cảng, hai là kinh ranh án Cántho giáp Rạchgiá chưa dào, chớ có lý nào luân bốn năm nay mùa màng theo kinh Saintenoy đều bị thất nhưng mà từ làng Hòa-mỹ trờ ra Tân-binh, Thạnh-xuân, cũng thất mà làm mồi mâu ruộng được ba bốn chục già, có phái nhờ năm 1915, địa hạt đã có mướu xáng vét kinh Saintenoy từ v่าย Rạch-gòi xuống tới làng Hòa-mỹ rồi thôi, và kinh ranh án Cántho giáp Rạchgiá theo mấy làng này cũng đã dào rồi, nêu dặng ráo nước phèn, và xin dự định năm 1921 một số bạc 16.000\$ dặng dào kinh ranh án Cántho giáp Rạchgiá từ kinh Bassac xuống cui làng Tân-lập là 17 kilomètres kinh này dào bể ngan 8 thước, bể thâm hụt 2 thước,.... Công sưu dặng vét kinh Bình-hòa,.... công sưu dặng vét kinh Tân-Phước, vì hai cái kinh này bây giờ cảng lầm, không ráo nước phèn làm cho mùa màng thường năm bị hại.

Xét vì sự dào kinh là sự hữu ích chung làm cho mùa màng trở nên thịnh mậu thì nhà nước dặng tăng thuế điện, còn dân sự dặng no đủ. Theo khoản xin vét kinh Saintenoy, dào kinh ranh án Cántho giáp Rạchgiá, vét kinh Bình-hòa và Tân-Phước có sáu lá đơn của hương chức làng, điều chủ, và dân sự trong 6 làng là Tân-binh; Hòa-mỹ, Trung-hưng Tân-hưng, Mỹ-Phước và Tân-lập kêu nài, tôi xin ghiêm theo đây.

(Sau sẽ tiếp)

Quan Toàn-Quyên Long về tới Marseille

Quan Toàn-Quyên Maurice Long đã về tới Marseille hôm ngày 13 Decem-

bre 1920. Quan Thuộc-Dịa Thương-Thơ Albert Sarraut có phái quan Thông-Sứ Đông-Pháp Pierre Guesde đến thành Marseille tiếp rước quan Toàn-Quyên.

Cuộc thể-thao

Theo buổi này hai tiếng thể-thao tương cũng là thông-dụng lâm rỗi, phần nhiều ai cũng cho là một cuộc tập luyện cho gân cốt cứng-cát mạnh-mẽ cũng như bể trí não có đổi mới mới dặng tinh-anh. Cuộc thể-thao như là đánh tennis lục kêu là đánh trái lăng, đá foot-ball kêu là đá-banh, còn nhiều cách nữa là nhảy giây, đi nhón-gót, thở dài Lơi, vân vân.... nêu ai dặng kiên làm thi thố mỗi ngày thi mới thấy có công hiệu. Nhưng kẻ yếu ớt mà gắng dự cuộc thể-thao một ít lâu gân cốt dẻo mềm, xương thịt mạnh mẽ sức lực có lại, ăn dặngAGON bùa, trong mình tráng kiện như lúc xuân-thời vậy.

Bri công ích trong sự vệ-sanh, nên phần nhiều trong bảng trí thức đều bảo hộ cuộc thể-thao. Kinh-thành Saigon cùng các tỉnh đã có lập nhiều hội tennis, foot-ball dặng tiêu-khiêu ngày giờ và thao-luyện gân cốt.

Tỉnh Cántho dày mấy ông mấy thầy các sở có lập hội Tennis mỗi buổi chiều đều có thao-duyet trước sân Tòa-Bồ, cuộn chơi đã bô-ich và xem rất thú vị và cùng Cùa hội foot-ball từ lúc quan Phó-Bô Hérisson còn tung sự trong tỉnh ngài đã lập thành gọi là "Cántho Sport", hội rất sung túc thành hành, thao luyện thường thường, buổi chiều nào thuận hụt đã quen chừng, nơi trường đá-banh là nơi

đồng đáo vui vẻ vậy. Thật là một cuộc chơi rất hữu ích cho sự vệ-sanh, song rất tiếc thay..! chẳng rõ vì có nào trên 2 năm nay hội foot-ball "Cántho Sport" danh bô dẹp không ai ngó ngàng đến nữa. Lúc bay giờ chỉ thấy hội của học-trò khi thi thứ năm khi Chúa-nhựt dồn' đá cảm ơn nơi trường-banh, tưởng khi chẳng có ai xướng ra mà điều-dịnh bọn học-sanh này cho thành sự hẫu có dịp di dà Macht cùng các hội khác.

Vì ngày nọ thấy ông Kinh-lý Trinh, thầy thông Khinh, thầy ký Kiết có dự làm Hội-viên của hội "Cántho-Sport" nêu chi bì-phản tò cùng ba ngài, nêu ba ngài đồng ý như bì-phản là cuộc có ích cho sự vệ-sanh và một việc vui trong Châu-Tháp, thì ba ngài xin phép quan mà tái lập Cántho-Sport lại. Kéo một Châu thành xinh đẹp như Châu-Tháp Cántho mà hội Foot-Ball lập không thành, nay chơimai nghĩ há chẳng then cùng các hội khác sao...?..?

Nghé đâu Thới-Lai, Thạnh-Hưng, Xóm-Chà, đều có hội Foot-Ball, ấy là một chợ nhỏ trong tỉnh còn lập dặng huấn là CÁNTHO...?.....?

Mạnh-Đức

Xin đọc bài này

CHỦ ĐỘC-GIẢ

Chẳng đợi tò ra, lè khi các ngài cũng rõ cho Bón-quán phải tòi-phí hàng ngày trong việc soạn báo. Tòi phí vậy, nêu chẳng thâu-thủ chi dặng mà cần bô vào thì có thể nào bền vững.

Vậy kinh cùng các ngài ai còn thiếu tiền mua báo AN-HÀ; xin gửi gởi trả thi Bón-quán thăm cảm chẳng cùng.

Các ngài ôi..! Bón-quán được bền-vững chừng nào, thi cái ôi của các ngài càng dày chừng này. Xin các ngài chiếu-cố.

A. H. N. B.

Lời dàn bà

CHỊ EM TA PHẢI ĂN MẶC THẾ NÀO?

Ngoại trừ cách ăn thói ở của chị em ta lúc còn tại già, chỉ là chưa đúng tuổi cập kê, hoặc cái cứ chỉ để đổi dái cùng ông chồng trong đạo gia-dinh cơn đã xuất giá, thì tưởng khi chẳng đợi em giài bày ra chị em mới rõ và chắc rằng: trai em còn non-nớt làm như đứa dào thơ, chưa dù gì phô trương ý kiển lên một tờ báo hẫu phải mặc cái tiếng chử độc-giả luận bàn; mà dầu may ra em có giài bày được đúng-đáng đi nữa, thời tất các chí cùng bảo rằng em đã vĩnh ý theo cái đạo tam-tùng, đường ấy thi đã không bô-ich chỉ cho nhau mà lại bắt chán lòng người nữa.

Vậy em cứ ngay như cặp mắt của em đã trông thấy và trí em nghĩ nghị mà em viết ra đây, để chị em cạng xét, như túc lý thưa lán, bằng có chỗ bất thong hoặc chưa nên canh cái thi xin chí em cứ nghịch luận ngay về cái vấn đề «Chị em ta phải ăn mặc thế nào» này, hẫu trong ra cho đẹp mắt, cho có thủ thiếp thi tưởng cũng chẳng phải là chẳng đáng cái công-trình ta vậy!

Về phần chị em còn xuân, thời hoặc mặc đồ màu, hoặc mặc đồ đen, cũng đều phải cả; nhưng các chí đã có chồng rồi, tưởng chẳng chí để coi hơn là mặc áo hàng đen, hoặc hàng trắng mà thôi, cửa ngoài ra như màu tiêm, màu nâu, màu xanh, tắc một lời là các thứ màu khéo thì chẳng khả dùng, miễn cho được

vèn-vàng, sạch-sé là tốt, vì các chị đã mang cái thời xuân rồi thì các màu ấy thường cũng chẳng còn gì là hạp nữa.

Này là lời luận chung cho các chị em: khi bước ra đường nên mang một đôi giày hoặc trọn, hoặc thêu tay lụa, song chẳng khá mang guốc, bất cứ là guốc ngù, hay guốc quai vì e khi sút, đứt giữa đường, và lại trông ra có giáng khó coi, không phải người đầm-thắm.

Có nhiều chị không biết coi giờ nhưng vì thấy người ta đeo đồng hồ coi đẹp mắt, cũng bắt chước đeo theo, như có ai hỏi mấy giờ, thì lại ra tuồng người ngáo.

Ôi! cái nhẫn mặt của nàng Tây-Thi là xinh-dep thật, mà cái nhẫn của người bắt chước lại đáng khinh thay! đáng sặc cười thay!!!

Về những đồ trang sức như vòng vàng chuỗi-hột, thì thật là đồ quý giá, mà thường chẳng ích vào đâu. Nhưng tục người mình thì thế, đã triêm nhiễm lâu đời rồi, không sao mà sửa cái miệng họ lại cho được. Ai có đeo nhiều vàng đi ra thì chắc người ấy là giàu, có thể khiến người ta cung kính, mà ai đeo ít hoặc không đeo thì quyết là kẻ bẩn hàn đi đến đâu cũng không ai thèm ngó.

'Khổn nạn thay thói ấy! chẳng hay xét rằng: đeo đồ cho nặng chỉ là due lòng quản cướp dục đầy thôi, lại phải chịu trấn cõi, m López tay thì bài phép vệ sinh biết mấy!

Sự xinh-dep cốt ở nơi cái công, ngón, dung, hạnh chứ chẳng ở nơi cái áo, cái quần, chiếc vàng, xâu chuỗi đâu.

Song cứ ngay như cặp mắt ta trông thấy thời phàm dân bà mà mặc y phục không, cũng có ý khó coi; vậy xin cứ lè phai mà phao, thì nên đeo một sợi

chuyền, cùng mỗi tay một chiếc vàng là đủ.

Độ từ ít năm nay, có nhiều chị lại làm đeo kiêng deo cái g, em nói ra đây tắc có phiến lồng, song đâu ai có phiến em, em cũng cứ thưa ngay rằng: những kiêng chẳng nên bỏ tuyệt, vì xem đến rất lạ thường. Em lại quyết bằng rằng: mấy chị đeo kiêng căng, khi ngồi trò chuyện hay già ý ngứa ngáy bắp chân, đặng có vén lên gác cho người ngó thấy. Cùng ước cho trời mưa, xăng cho gọn mới có thể lôi vật quý ấy ra. Khô sờ biết ngàn nào! Chỉ một cây kiêng deo căng đấy mà khiến cho trong trí tinh lăng-xăng.

Em thấy thế, không lè hảm thính, vậy xin dâng tắc ít lời vào báo chương để chị em cùng lường. Điều nào là tiện, chỉ em chán rờ rỡ; em vì tẩm nhiệt thành mà viết bài này chờ chẳng có lòng chi khác, xin chị em biết cho.

Mademoiselle Kim-Xuyen
(Biên-hòa)

Sách «Thường-Dụng»

Sách này dạy cách làm các thứ giấy tờ theo phép, cách lập hương bôa, phái hương bôa, tờ báu đất, tờ mua, mài lai thực, bán trâu bò, nhà, cửa, v...v....

Nhiều đoạn hữu ích kê chung cùng. Vậy xin chư ông mua mỗi người một cuốn, để trong nhà phòng khi hữu sự. Có trứ bản tại Nhà-in Hậu-Giang (Imprimerie de l'Ouest) Cantho, giá 2\$00 một cuốn phụ thêm 0\$24 tiền gởi.

Ai muốn mua, xin gởi thư và minh-dane ho M. Trần-Đắc-Nghĩa, Quản-ly nhà-in Hậu Giang Càmpuchia, thì sách sẽ gởi lại lập tức.

Mây chú gát đường

Phép quan nghiêm cấm, nhưng chẳng rõ vì có nào mắng người chức việc gát đường tại Châu-Thành Cần-thơ chẳng cứ tuân hành để cho hành khách phải chịu lầm lỗi khó堪 mà chẳng biết cùng ai than vang.

1°— Ban đêm xe máy chạy không đèn.

2°— Tại Đại-lộ Saintenoy mỗi buổi sáng những xe hơi đậu rước hành khách thì mắng cậu sếp-phor hay kéo niếu giành-giực người ta, thương hại cho mấy ông ở quê mua, bị kè kéo áo người lấy dù, xô tới gặt lui, thật lấy làm khổn khổ lầm, cùng gấp phải dừng bà con gái thì nhiều cậu cũng cứ lại giựt khăn hoặc niếu tay, trông đến đã ra giáng là lơi, chẳng phải phép rước người như thế.

3°— Mỗi buổi tối khoản bốn giờ rưỡi chiều tàu chèo ở Mythe đưa hành khách đến thì có trên 3,4 chục cu-li cùng bối phòng ngủ, nhảy a xuống giựt đồ hành lý, kéo niếu, la hối lăng xăng, đường gấp được người trú nơ.

Mỗi lần tàu chưa cập cầu thì đều làm như thế, đến tối đông quá tàu phải nghiên qua bết một bên tường đó cùng là điều nguy-hiểm lắm!!!

Tiếng thiêng hụ than vang không lấy chí làm chặc, nên chúa nhứt tuốt rồi tức là 12 Déembre tối nhơn ranh, có lại tan bến tàu, thì thật thấy y như vậy.

Có cậu bếp gát, nhưng cậu cứ việc đứng đó cho có chừng, rồi thì bỏ lảng đi, trong lúc hành khách còn xuống lên lợn xộn.

Ước chi ông nào có trách nhiệm về việc này, ước chi mấy người chức việc gát đường ráng giám cho phận sự được hoàn toàn, để khỏi tiếng thiên hạ than phiền, cùng tuyệt bớt những điều trái mắt.

Muốn tiếp rước hành khách phải giữ cách lịch-sự làm đầu, muôn chục lần ít gì cũng phải đứng khói cầu, chỉ là trên đường, mà bắt cứ con nào cũng chẳng dặng kéo lôi người như thế. Tôi viết bài này, chủ ý cho: nếu anh nào có làm thế ấy thì từ nay nên sửa lại đi, bằng chẳng vậy thì vô cang, đừng lòng phiền trách.

Tự-Do

Lửa cháy 3 cái nhà lá

SỰ HU-HAO CHẮNG BAO NHIỀU.

Tại Châu-thành Cần-thơ, lúc 9 giờ tối bửa 16 Décembre này, thỉnh-lịch nghe tiếng la lửa...lửa..., nơi nhà Công-sở Tá-tan tiếng trống duc liên-thinh, ngoài dảng thiêng-hạ nhao-nhô ùng ùng cháy đỏ về phía Rạp-hát Hoc-Thiai. Đến nơi thấy lửa cháy sáng trời, quả nhiên 3 cái nhà-lá: 1° là cửa tên Sưu, 2° tên Háp (lò bánh-tráng), 3° tên Phước bị ngợp lửa bồng thiêu hủy. Thoát chút: có quan Thầy thuốc Vielle, quan Biên-lý Serrau quan Phó-Bô Vilmont, quan Cò Noblot đến nơi, kể sờ Või-rồng Qiang-Dong, làng Tân-an và Cơ Mả-tà tiếp đến cù lao. Song ruồi vì nhà lá khô bối, lửa thiêu rất le, nên lúc 3 cái vòi-rồng đến, chỉ còn thấy mấy cái sườn nhà đứng sưng giữa đám lửa đó đó thôi: 3 vòi-rồng đồng tiếp tưới trong giày-phúc tắc lửa.

Nghe lại sự hư-bao chẳng lấy chí làm trọng; vì lúc lửa mới phát thiêng bã xùm

nhau dọn dẹp ra ngoài dặng, duy có nhà tên Sứu là nhà khởi cháy ban sơ phải bị thiêu ruồi, các cuộc hư-hao phỏng chừng 200 ngươn bạc.

Dươn-cớ bời đâu mà ra chưa rõ chắc song thiên hạ đố di thuyết lại rằng: bời nhà tên Sứu nǚ cù-co ăn rỗi quên dùo lửa bắt bối phát cháy nhà nó và cháy luôn 2 nhà kẽ đó.

Lụy từ

Tại hạt Sadec, tổng An-thạnh-hạ, làng Tân-quí có ông Nguyễn-văn-Rãy nguyên làm giáo-tập, mấy năm rồi làm thơ-ký Tòa-bổ, sau lại làm hội-dồng Thẩm-án và Phó chủ-hội Nông-nghiệp tương-tế đã từ trần hôm ngày 23 tháng 8 năm nay.

Mấy ông, mấy thày phe văn, phe võ đều đến đưa ngài, ai cũng sa nước mắt.

Tôi với ngài vẫn là tương-thúc, vậy nên tấm lòng thương tiếc, phát lời lụy từ này: gọi tó niêm ái-truất.

LỜI LỤY TỨ RÃNG:

Cuộc đất trời hóa chất, còn có khi lở sập khôn ngần; người xương thịt ra chỉ đá chán biết mất-còn là lè.

Hết, bi vỗn tánh của tuồng đời; sanh, tử làm buồn cho kẻ thế.

NHỚ BẠN XƯA:

Sức eung có dứ đường thao-lược, chẳng cam lam quan-tước gọi là sang lòng quyết mong dựa chốn hạnh-làng Io dạy dỗ con-em thuở bé.

Bù trong một hạt mưa tuyêt đượm nhuần; khắp cả sáu châu, gió xuân mát mè.

Cực chẳng đà nghĩa nước nhà trọng vọng, phải ratay làm thơ-ký dặng đèn sa

Gảm thua buồn đời tạp-bá phản-vân, nên trở gót lại quê-hương mà nghỉ ki-đe.

Kẻ dù-lý cũng biết người chánh-trực tam Hội-dồng thâm-án, lấy công-bình châm-chước tội ưng-oan; bọn ngô-nhân đều gọi bực cao-minh, tên Chú bội nghiệp-nông, mờ cáct.-trí luân-bàn lời nhậm-lè.

Gãy cơ-nghiệp học Đào-Công trí phú ruộng vườn nhà cửa nguy-nga; hê thiếp thê tập Ngu-Thuấn tri gia, chồng vợ rè con ven-vè.

Thương Bá-Đạo không trai kế đại, mới cơ-cầu cậy kè cởi rồng; may Văn-Cơ dặng gái huê-trung, có dung-đức chọn tài bần sê.

Giao bậu-bậu, lấy cầu bình-dẫn, gân bắt tay, xa dờ nón, tình anh em chẳng luận sang-hèn; xứ bà-con giữ phận trung-thừa, có giúp cùa, khôi gác ụ-đông niềm ruột thịt chẳng cần lớn bé.

Đạo đường ấy cơ-dồ đường ấy, lè thời không thương hãi dỗi-dời; người như vầy, danh vọng như vầy, sao dến nỗi ám-dương chia-re.

Ôi!...!...Bóng ngả ruộng dầu, suông sa lá-he!..!

Đau lòng ngóng dùng-dùng gió vụt, ngà Quang-âm trước khách mà ghen; xó da xem cuồng-cuồng trước trai, đò Tao hóa đưa người rất-le.

Ôi thôi thôi!..!

Lời thánh mướt khéo phinh-phờ chí lâm, rằng: kiếp người ba vạn sáu ngàn thoi; mạng người đây s.o ván-vỏi vây chừ, chơi cái thế có bốn mươi tám tuổi hé!

Sóng Sadec mây sầu khói thâm, dừa nước-nor khuya chẳng nên câu; đường Tân-quí gió cuốn đèn lú, qua nhà cửa buồn không muồn ghen.

Hồi nào hứng trà thung, rượu cũ, đường quanh nோ tắc vây-vui; bay chừ

nằm chiếu đất mảng trời, nội trống đồng không quen-b-quê.

Lòng thương bạn gởi chia buồn trong sáu lňh, nguyên linh hồn dầu vây cung dầu; tâm thành ta vung một bức thắn nǎm-mây, lời ai lụy kẽ sao xiết kẽ!

Tiếc thay! thương thay!! là người ta thế...!..!..!..!

Đất-sét—Mỹ-An
Đạt-sĩ—Huỳnh-tam-Toản ai lụy

Hướng truyền

BẢO TẠI NHỰT-BỘN

Bảy chiếc chiếc tàu đi lưới của Nhứt-gần chìm hết trong đêm 3 Décembre vì bị một trận bão to quá. Ngày 6 tay mới về đến mà còn thiếu 10 chiếc.

Có cho tàu khác đi kím, thì vớt được 20 cái thây người.

SỐ XE HƠI

Nội cả toàn cầu xe hơi hết thảy có được 8.750.000 cái. Trong số ấy thì của Huê-ký hết 7558.000 cái rồi, tính như thế thì trong 100 cái, Huê-ký choán hết 84.

Xin ghé mắt

Kinh trình cho lục-châu chư-quân từ rõ: tại nhà in Hậu-kiang Cánthor có trữ bán máy chụp hình hiệu «Kodak» đồ Phụ-tùng như: giấy, đèn rùa hình, carton dán hình $6\frac{1}{2} \times 9$; 9×12 , 13×18 , nước thuốc rùa hình, v. v.,

Có máy viết hiệu «Smith Premier» n°10 tốt nhứt hạng, máy viết hiệu «Virotyp» giá tinh rẻ luôn, xin đồng-bang chiếu cỡ.

Nay kính cáo.

Trần đảo-Nghĩa.

Quản-lý: Ẩn-quán An-Hà Cát-thor

Nói mà chơi

LỜI CON NÍT

Hai đứa bé tựu lại chơi, Thắng A đỡ thắng B rǎng: lao đỗ mây; bên này cửa-ngon, bên kia cửa-ngon là con gì? mà không cho nói con ngựa.

B ngâm-angled hồi lâu, rùng-cười rẽ lén và đáp rằng: Thời! tao biết rồi, chắc trùng lám: nó là con chi đầu mây.

A tức giận hối, thì B cứ tinh-táo như thường và trả lời: Tôi hôm qua tao lại nhà mây thì nghe chí đâu mây đang nằm nói với anh mây rằng: «Ưng thuốc tốn bạc trăm, mà sao hê trời sa mưa-dông thì nó cũng bắt nhứt-nhối khó chịu quá; chắc là tôi với mình hai bên còn cái gốc.»

Đó! mây nghĩ coi trúng không? hai bên cùng còn gốc thì rõ ràng là bên này đà cửa ngon, mà bên kia cũng cửa ngon rồi chó gi..!

Je

Thi tập

LÊ-CHƠN-TÂM TỰ THUẬT (tiếp theo)

5°

Đất trời ngơ-né ào mây trăng tròn, Nỗi nỗi niềm này ruột héo don.

Nhận thầm bên trời bay riu-riu, Chuồng sáu ngoài ài giọng bon-bon.

Tấm lòng nhớ xứ quyền thoi-thúc, Tất dạ trồng què mắt mồi-mòn.

Buổi ngọt biết ai hôm sớm thế? Nỗi niềm ly biệt lâm thon-don.

6°

Thon-don trong dạ dĩa dầu hao, Lứ thứ uẩn canh đoạn ruột bão.

Trống diêm oan lâu tìm cháy lung, Nguyệt lèu đồng hãi bóng càng oao.

Cầu khuya tương dỗ im chơn khách,
Lối cù mây che lấp đồng-dào.
Tháu thỉ ai hay nồng nỗi dấy,
Trăng tròn rói khuyết dia dâu hao.

7°

Đia dâu hao cháy luong tim lan,
Một bước sánh ly nghĩ lại càng.
Mờ tò ngọn đèn buồn dạ khách,
Tinh mè giặt bướm thảm canh tràng.
Quạ kêu trăng lặng sương mờ-mệt,
Địch trời lầu khuya tiếng nhặt-khoan
Đêm ván tình dài khôn nỗi tố,
Đêm này tình ấy biết sao toan?

8°

Sao loạn nguyệt đã xế tây thiên,
Tất dã nay khôn vuốt nỗi phiền.
Đêm ván ai hay niêm khúc-nghiet,
Đêm dài dâu tố nỗi hàng-huyer.
Sớm-chieu đã lối tình con thảo,
Mưa-nắng thêm lo phận mẹ hiên.
Thôi cùng liều theo cơ Tạo-hóa,
Thứ đưa chơn khách đến đâu yên!!!

ĐÀ MINH QUANG CÁNH

Một mình rảo bước trót cảnh chảy,
Nhìn cảnh mà lòng ngấm muôn say.
Dưới bến thuyền luồng, trăng lòn sóng,
Bến cầu ngựa chạy, liều qua mây.
Non sông rực-rỡ trời in nước,
Rừng rậm lao-xao gió giục cây.
Cảnh đấy tình nay đau dạ khách,
Cảnh tình nay hỏi có ai hay?

Lê-chơn-Tâm

Đông-pháp thời sự

Giá bạc

Thứ sáu...ngày 17 Décembre..	8 f 75
Thứ bảy...ngày 18 Décembre..	id
Chúa nhật...ngày 19 Décembre..	id
Thứ hai...ngày 20 Décembre..	id
Thứ ba...ngày 21 Décembre..	8 50
Thứ tư...ngày 22 Décembre..	id
Thứ năm...ngày 23 Décembre..	id

Giá lúa

Lúa chờ đến nhà máy Chợlón mỗi 100 kilos là:
Thứ sáu ngày 17 Décembre 3\$65 tới 3\$85
Thứ bảy ngày 18 Décembre. id
Chúa nhật ngày 19 Décembre 3\$60 3 80
Thứ hai ngày 20 Décembre. 3\$60 3 80
Thứ ba ngày 21 Décembre 3 65 3 85
Thứ tư ngày 22 Décembre. id
Thứ năm ngày 23 Décembre. id

CÁNTHO

ĂN TRỘM BỊ BẮT

Đêm thứ hai 20 Décembre trước hai giờ khuya, 2 tên ăn trộm vào một căng phở ở đường cầu tàu cũ, lấy, bắt áo quần.

Người dồn bà nhà ấy hay, nắm được áo một tên là lén, thiên hạ tiếp cứu bắt đặng già, còn một tên nữa chạy khỏi. Cả xóm là dậy, thế mà lính gác không thấy lai vàng, phải cho người đi kím, trót giờ đồng hồ mới được một cậu gác dưới chợ châm rái đi lên.

Cánh giữ cách nay hèn chi ở Chau-thanh mà không nghe nói đâu nay bị ăn trộm, đầu kia bị ăn trộm sao được?

MYTHO

MẤT BẠC LÀ

Ngày 6 Décembre chiec Huỳnh-dương-Tâm 31 tuổi buôn bán ở đường Gòcông (Chợlón) đi xuống Mỹ chuyền xe hai giờ trưa, đem theo trong mình 2.800\$ bằng 22 tấm giấy sảng và 30 tấm giấy oanh gói trong khăn rồi bỏ túi. Đến Mỹ rồi, trước khi xuống xe anh ta có coi lại thì bạc ấy còn y. Chẳng biết sao lúc lộn-xộn chen ra vừa khỏi ga rồi coi lại thì còn túi không. Đi cớ cò bót. Lê quá! anh Tâm-Các nào dav thiệt cũng là hay dẹ nhất chớ phải chơi đâu.

VĨNH LONG

CHÁU ĐẦU ĐÁNH CÒ CHỐNG

Kỳ trước tôi có nói việc Nguyễn-thị-Cư ở làng Thiêng-Đức (Vinhlong) đánh cò chống là Phan-thị-Kiều có nhiều vits tích thi Kiều di năm nhà thương nên toà cho phép thi Cư dặng tại ngoại hầu tra.

Nay có trát toà đòi hai đảng tiện bị và chứng cứ ngày 6 Décembre rọi đây đến hầu.

Tiến cáo kêu nài rằng: cháu dâu là thị Cư tánh tình hung bạo hay đánh lộn nhiều lần người người đều biết mặt.

Khi cháu tôi đi xa thì có mượn tôi đến coi giùm nhà còn nó bỏ đi đâu không biết; nay lén về xô cửa xong vào thấy tôi, nhớ đến thù xưa về vụ vu phản cho mẹ con tôi giựt dây chuyên hột xoàn có giải đến toà, toà dứt về chứng là: tên Liêu và thị Dứng đồng khai y như vậy. Thị-Cư chịu đánh mà còn nhiều lời bảo chhra lấy mình. Quan toà bèn lên án phạt thị-Cư 16 quan tiền và.

KHÁNH THÀNH PHẬT TỰ

Tại làng Thiêng-đức cách chùa hiệu là, «Long-phước-tự» của một người dồn bà già lập vừa xong, nên đã làm lễ khánh-thành hôm ngày 28 tháng 10 Annam. Thiên hạ đêm hương đăng trà quả dung cho phật cùng tiêu hạc để phụ giúp cho chùa rất nhiều.

Thanh-Phong (lai cáo)

CAOMAN

ĂN CUỐP

Trong đêm 6 rạng mặt 7 Décembre này tại Kompong-Trach trước nứa đêm 1 đảng ăn cướp 6, 7 đứa phá cửa vô tiệm chiec Chiêu-Sen-Tường. Vợ con sợ đều chạy trốn hết, còn chiec Seng-Tường thì bị chúng nó ném tura ném cây bồ chém lên nịnh, lấy được 2 đôi vàng và 2 cây kiê, đồ đạc tinh phỏng 170\$. và 31 đồng bạc. Tài gia bị trọng tích nhào chết tối, có một búa trúng chẽ so lồi óc, thấy mà ghê.

SAIGON

MÌNH XỬ LẤY MÌNH

Ngày 12 Décembre trong khoản một giờ đến 6 giờ chiều tết Lê-vân-Giới 20

tuổi vô nghiệp nghề dâ có 6 cái-tiền áu, nay bị giam vào khám về tội hoang đàng và dùng giấy thuế thanh côn người dâ biết tự xử nên mới xé quần nồi lại làm dây, treo cổ dứt rồi nợ thế.

Oan truyền Ngọc-Hạnh

(Luy vi tình)
par Truong-quang-Tien
II
(Tiếp theo)

Đêm vẫn cười mơn con sóng-sắc;
Ngày dài khóc-hại cái thân sanh.

Thật ngày nay mà có làm đến cái cảnh khốn-cùng như vậy rồi, tôi mới nghĩ lại ăn-nắng, thầm biết rằng mình đại quá. Thấy ôi! lúc bấy giờ, cảnh thi lạ thêm người lại lạ, ngó từ bê lụy tạ tuồng rơi, ngồi nghĩ-suy ngao-ngáo cái cuộc đời, bời vậy cho nên: giận rồi tủi tủi rồi lại giận. Oán mực nguyệt xe dày không cần thận, xe làm sao cho rõ rãm người ta...!...!...!... thấy nghĩ đó mà coi: làm buồn như vậy, tưởng khi đầu ai có cao bay xa chạy thế nào đến đây cùng phải, cháy lá gan với lão thơ trời già, buồng luận là tôi, tài nào chẳng cười ra nước mắt. Tôi thi có tánh hay hút thuốc, bê điều này vừa quẩn thi đốt điều khác liền vo, thế mà, trót mấy ngày chỉ chịu trơ môi, thét rồiкиen quá nó bắt ngáp, bắt chảy nước dãi, chịu không nổi buộc phải đi lơ-thơ theo lề đường lén lometers hút cho đỡ ngặt. Hoặc thấy có ai đang ngầm cồn lối mạt phán điều thi mau-mau dâ nom t eo, khôn nạo biết chừng nào, chờ đến người ta tút dâ thèm rồi quẩn đi mà lometers.

Cái Nhữ thuốc làng, thấy cung chán biết: hit chua dặng ngọt hơi thi nó dâ tắc cám, có đau cho dâ đượ. Tuy vậy

mà cũng chưa dành liẹt, mặc sirs cho nó tắc, tôi cứ việc xé ra, bỏ phết vào miệng ngậm. Cha chả! quá thê rối phải ngậm chờ ngặt đó thấy cùi chó thiệt nó thâm cay cuồn lưỡi quá chừng, nhưng cũng không sao cho hết ngáp. Từ ngày ấy về sau, chỉ là cùng phuơng rối tôi mới ráng ép lòng, đi kiếm người làm quen lợn.

Cây họ chỉ chô làm ảo độ nhứt, chờ chẳng lý, ngồi khoanh tay mà chực phuơng trời, ôi ôi! quên thuộc được rối, tôi làm nghệ này hai ba tháng, kể sang quang nghệ khác bốn năm tuân, chung cuộn rối, mảng nghe người bàn tới tính lui, họ nói với tôi rằng: buổi này nghệ gi cũng chẳng qua nghệ kéo xe, cầm bô chạy một ngày cũng có hai đồng rưởi ba đồng, góp tiêm xe tám cát rối, thành ra một tháng chạy bao nhiêu, chẳng hơn đê chủ mấy đi cát giấy xe lửa ngày dài dẳng-dẳng, trông cho tới ba mươi, ba mươi mốt tay ký tên, chô lanh có mươi mấy đồng, nào tiêm cơm, tiền quần áo, nào tiền thuốc giấy, tinh thữ coi có dù vào đâu, chờ như ra lanh xe chạy với người ta, tuy là xấu mặt thiệt; nhưng mà mỗi ngày tiêu xài sung-sướng, ảo ương ngõa-ngoè, may gặp mấy bửa lê, thời thì nói chi, đâu dở cách gì, kim cũng có mươi đồng bạc. Làm một ngày bằng một tháng, còn nghệ gi là đê kím tiền hơn?

Thấy ôi! tôi nghe vậy nên; cũng tinh, tinh đánh liêu nhám mắt đưa chơn, coi máy tạo xay vẫn cho biết.

Họ dắt tôi lại tai hàng cho mướn xe, ở đường Bết-banh chụp lấy hìn, ghi tên vào sổ rối, kể từ ấy đến nay tinh tròn một năm trường, tôi cam chịu làm thân trâu ngựa.

Lúc ban sơ thật cũng có hơi bợ-ngoè, nhưng chí trong ít ngày rối, thời trong lòng phơi-phở biết bao, siêng thì kím được ba bốn đồng, lúc nào làm biếng

cũng là một đồng mẩy, hai đồng, tưống khi: lương thay thông thay ký có bắng đâu; tuy biết mình là thằng xe kéo mặc dầu, nhưng mà đời bây giờ miêng cho có hơi đồng tức nhiên, thiều chi kè túy-tùng bợ-dờ. Cái nghệ bê hơi có tiền xoc-xach trong túi rối, thời không khiếu chuyện này chẳng sanh chứng khac. Ôi thời! nào rượu-trà, nào hút-xách, cờ bạc, món nào cũng chẳng chừa, còn nói chi ban đêm hè có mồi đi miệt Ông-Lanh, thời bạn về kéo xe không, chắc sao cũng chẳng khôi cõ năm, cõ sáu, cõ bảy, cõ mươi, một dây ở Buột-de, hoặc lối Đa-dô ra đón hối mời vào trầu nước.

Mười lần không trại mít, mình chịu vô thời thoi, bằng chẳng vậy họ cứ việc nám mui xe, nhúng-nhang dó hoài, có đi kím mồi mang gì được. Năm ba khi may mắn gặp biện chà di đèn, thì là lúc ấy phuơng cho mình, bằng không thì dứa kéo dứa tri: dứa lại mơn trớn nương nêu, cái nghệ đòn Ông-michin-nà! quyết hoa hoa quyết, đêm xuân ai đê cầm lồng, coi vậy chô dờ lầm, đòn bà họ chẳng lại gần thời thôichó họ mà... mà..., thời anh nào có chắc gan chắc dạ thế mấy di lại chung cuộn rối, cũng ngắn-ngoè như xát không hồn, tôi ibi, tuy vậy chô không thích mấy, nhưng mà quá rối cũng xiêu lòng cùi ông gọng.

Nói vừa dứt lời, trong phòng thoát-nghe có tiếng người tảng-bảng, thời coi bộ anh ta đã cố ý sơ-sét tảng-xang. Thu thấy vậy mới hỏi: ai ở trong phòng mà nghe tảng-hàng đó?

Ôi nhà tôi chô ai! vừa nói vừa đi lấy xà-bông, bàn chải múa nước 48 dây thao, xong rồi thời thấy chéo mảng khoát, ở trong một người dờ bà đi ra trên mặc áo bà-ba hàng trame. dưới vạn chàn lấm, chơ mang guốc ngù-ngoè, tay deo ba, bốn đôi vàng với cá-rá giây chiên là khác.

Bộ ngủ mới dậy, nén mặt còn lù-dù tóc tai chưa gỡ chải, ra dòm mặt trời rồi trở lòn vò khoát mảng dùng-dùng, ngồi mái dô không chịu rửa mặt, chập lâu lại phải đít bô di vò phong, rằng: đê bùa nay tạo cho mấy nhieu đói cho biết chừng.

Thu trông thấy trái mắt chẳng hiểu được có gì hỏi lại thì anh ta mới kể tai nói nhỏ rằng: cái tành nô lự thuở nay thì vậy đó, bùa nay lờ nói chuyện nên trưa chưa kịp kéo nó đi chợ thì giận đố chờ chẳng gì, vậy thấy chịu khó ngồi đây, đê tôi vò nǎn-ni.

(Sau sẽ tiếp)

Cao-bach

Cóng tôi cùi mít i đậm hiệu là TÂN-HẤT-LONG tại đường d'Adran số 115 nhằm góc đường Olier số 1 để sửa đèn Lito Landi đèn Manchons xe máy, sá, máy đánh chữ, máy hát và máy hát, bó g cùng các thứ đồng hồ, vân vân

Lại cũng có bán: Manchons, Carbure và dầu Essence. Những thợ và máy móc sắp đặt tại tiệm làm được các việc theo ý quý ông giao cho chúng tôi. Mỗi khi quý quan có đám tiệc chi mà muốn chưng đèn trong nhà cho sáng thì hùng tôi cũng lanh lanh làm được; miêng là cho chúng tôi bay trước.

Thợ và mandat xin đê như vậy:
Nguyễn-văn-Chuộc
115,—Rue d'Adran
Saigon

An Phong

Bijouterie-soieries de Chine
et du Tonkin
CAOLANH

Kinh trình cùng lục châu. Quý khách dặng rõ: tiệm tôi mua bán horizon năm, bán ròng hàng tàu, những là ván xuyễn lanh nhiều, cũng là hàng vươn, nhuộm đen điều láng thật tốt, không hề trỗ, tôi chắc ý, vì tôi mua bán đá lầu, nên tôi hết sức lựa chọn thợ nhuộm, nhuộm

tốt và hót chảm tốt, nên các nơi khác không thể bị kiệp hàng den của tôi, và giá tôi bán lại rẻ. Còn đồ mặc trắng như là: cảm châu, hoa tư các, cũng xá lục soạn bắc thảo, lục soạn thương hải đều có đủ thứ, còn hàng bắc như, băng ihe, lương-lực dù thứ, tôi lanh tại Hô-nội, như quý khách muốn mua vật chi dùng xin gởi thư đến, thì tôi sẽ gởi đê lại liền, như vi nào muôn mua nhiêu mà bán, tôi tính giá rất nhẹ, hàng tôi gởi contre remboursement.

Cao-lanh: Nguyễn-văn-Trước
Cao-bach

Lời rao

GIÁ CƯỢP VINH LONG

Kinh cùng mấy người buôn bán tại chợ Vinhlong và Thiêng-đức đang hay Thú nhứt.—Tôi có làm đơn xin Nhà nước có sanh-ý bán đồ tạp vật chở hàng hóa đem sang mảng tiệm tại chợ hay là gần chợ. Quan chánh chà lanh Vinhlong đã phê y theo lời tôi xin đê ngày 1^{er} Octobre 1920.

Ghế từ: 50.000 nhản lên tarif 5\$00
" " 16.000 cho đến 50.000 id 4 \$00
12.000 cho đến 16.000 id 3 \$00
xin sục còn 3 \$00
—id. 2 \$00
—id. 00

Thứ hai.—Châm chước riêng mảng dứa nhô từ 10 tuổi sắp xuống, bán rau dứa, bông súng, chuối nấu, bánh ngọt và các thứ rau ớt từ 0\$20 nhẫn xuống, thì không góp; còn bao nhiêu y theo 3 năm trước không tăng giảm.

Thứ ba.—Cảm nhật mấy người sáp tiếc chợ, (collecteurs) trên bờ, dưới ống, và các nẻo đường thuộc Thành-phố Long-châu và Thiêng-đức, không được phép nói bônh hào với bao hàng.

Như người buôn bán góp không đúng theo thê lệ (Tarif) thì phải lấy lời diệu dâng an hì mà góp thêm y theo luật Nhà-nước đã định (Gahier des charges) chẳng những là bọn đồng bang, hay người ngoại quốc nếu thấy tên nào thâu góp không giữ theo lời tôi đã dâng trên đây xin trả lại cho tôi hay tôi sẽ bớt tiền lương, nếu tái phạm lần thứ 2, tôi thật không dùng người ấy nữa.

Vinhlong, le 10 Octobre 1920.
TRAN-KHẮC-HAI
Fermier

Quảng tài Thành

Tiệm dùng ghe và sửa ghe
Ở bến kia sông gần cột giây thép
vàm CÀNTHO

PHÙNG-CHIỀU—cập nhật

Kinh cùng quý vị dặng tường, may
tới nơi lập một trại đóng và sửa ghe
có sầm u và bè tiện bê tra và kéo ghe.

Tiệm tôi cùng có bán cáo thứ cây
tra dù thưa tắt mà tốt giá lại nhẹ hơn
các nơi.

Chủ tiệm này biết lè nghi của người
An-nam nên tiếp rước quý vị vừa lòng
luôn luôn chủ tiệm này khi trước có
làm chủ sự tiệm, cửa hiệu là Quảng-tài.
Lại, thi ai ai cũng biết rằng người ấy
biết chiêu hiền đài si bức náo

Xin quý ông quý thầy có cần dùng mua
cây cung đóng hay là sửa ghe đến tiệm
Quảng-tài-Thành tôi rõ.—Cái xin
quí-thầy thương.

Nay kính cáo.

Quí khách ở miêng hâu Giang

CANTHO—SOC TRANG—BAC LIEU—
VINH LONG—TRAVINH—và SADEC

Muốn mua xe hơi hoặc đi chơi hoặc
đưa hành khách, mà khỏi lo bê chở
chuyên, không mất ngày giờ sở phí vận
vận: Hãy mua xong, trong giây lác đem
về đến nhà: Thị bấy đến Entrepôt de
Vinhlong của M. Nguyễn-thanh-Điêm
có sẵn xe hơi mới hiệu «Buick»
máy—7 chỗ ngồi.

Kiểu xe mới 1920—nay êm lâm và
chạy mau nứa.

Gia rẻ hơn các nơi khác

HÀNG HẬU GIANG

vốn dặng 1.000 000 f

Hàng này của Langsa và Annam
bùng vốn lập tại Cần-thơ. Có trữ đủ
các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tặc
một điều là tại Saigon có món chi
thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt
Cũng gởi hàng cho các xứ xa; ai
mua món chi xin viết thư ngay cho
Hàng, thì Hàng sẽ gởi hàng lập tức.
Xin quý vị đến xem Hàng chơi thì rõ

Có trữ bán:

Rượu rom hiệu Stella

Làm ròng bằng miếng

Có bán lẻ, bán sỉ và cho lành về
bán lại khỏi trả tiền trước.

Tiệm khắc con dấu



VÀ MÃU LÂM
LÝ THIẾT KÝ

TRAN-DUY-BINH

Graveur—96 Rue Pellerin—Saigon

Kính trình, cùng quí khách dặng rõ
tiệm tôi trước ở số nhà 85 đường Catinat
và số 130 đường Pellerin, nhờ ơn lục
chân chư quân từ chiêu cỗ thi công
ughệ của tôi đã thành hành bấy lâu nay

Vậy tôi đã dọn lại số 96 cùng đường
Pellerin vẫn chuyên nghề khắc con dấu
đồng, cảo-su, bản-dồng, bản đá cầm
thạch dẽ mỏ, có bán đủ các thứ con dấu
ở Tây với lại, như là Dateur, Numéro-
teur, Folioleur, Compositeur, etc.,... và
có bán đồ phụ tùng theo cuộc con dấu
giá rẻ đồ tốt mà làm mau, có in Catalogue
để gởi cho quí khách nếu quí khách
muốn cần dùng kiệu nào thì xin gởi thư
cho tôi lấy Catalogue lựa kiệu mà dùng
tôi sẽ hết sức làm cho vừa ý các quí
khách.

TRAN-DUY-BINH

Graveur—96 Rue Pellerin—Saigon

Cordonnerie—Chapellerie—Tonkinoise

GRAVURE SUR MÉTAUX ET MARBRE

NGUYỄN CHÍ HÒA

83 Rue Catinat Saigon



Kính cùng QUI-VỊ dặng rõ. Tiệm tôi có 30 thứ BẮC-KỲ giỏi BÓNG GIÀY, LÀM
NÓN theo kiểu ÂU-CHÂU kim thời. GIẤY đóng bằng DA-TÀY hớt, NÓN làm bằng
CÂY-MÓP thiệt nhẹ, lợp NÍ-XÁM, BỐ-TRẮNG VÀ BỐ-VÀNG dù kiêu. Tôi cùng có thứ
KHẮC CON-DẤU ĐỒNG VÀ CHẠM MỘ-BIA BA CẨM-THẠCH ĐÈ MÃ. Tôi đã BÁN-SỈ đi
LỤC-TINH thiệt nhiều, đã có nhiều vị rất tin cậy và khen ngợi NÓN VÀ GIÀY của tôi
làm, thiệt kỹ cang và giá lại rẻ hơn chỗ khác nữa. Tôi cùng có BÁN GIÀY-HÀ DA
LÀNG và các thứ GUỐC BẮC-KỲ CHẠM-BÓNG VÀ SƠN-BEN QUAI-NHUNG QUÍ
và xa xin viết thư về thương nghị tôi sẽ hối lập tức có giá BÁN-SỈ riêng thiệt rõ.
Xin chư tôn chiểu cố cho việc buôn bán của ĐỒNG-BANG ta được thuận lợi trong
lúc cạnh tranh này tôi hết lòng cảm ơn.

NGUYỄN-CÚI-HÒA, Kính mời

Annam trồng răng

KÍNH CÁO

Kính tôi cho quí khách lục châu dặng rõ:

Tôi có dọn một cái phòng trồng răng
tại tiệm ĐẠI ĐỒNG THƯƯNG XÃ Cần-thơ

Trồng răng trắng, răng đen với
bịch răng vàng. Sứa răng và trám răng.
xin quí vị dời gót ngọc đến tiệm ĐẠI
ĐỒNG THƯƯNG XÃ đường Kinh-lấp
Cần-thơ, thì tôi hết lòng làm cho vừa ý
quí vị, và tôi lại tính giá rẻ hơn hết.

Như ông nào ở xa xin gởi thư hỏi giá
thì tôi trả lời lập tức.

Nay kính

NAM-TÂN-LỢI-

Chez Đại-Đồng Thương-Xã

Rue Kinh-lấp—Cần-thơ—

Tiệm hòa-mỳ Cao-lành

Bản hiệu có bán đủ thứ hàng tàn
hang tây, hàng bắc, và hàng vường
cùng có rượu tây đồ hộp đồ cầu và đồ
tập hoá, bán sỉ và bán lẻ bản hiệu xưa
nay chuyên một nghề buôn bán, cho nên
những hàng to-lụa, giá công lụa, canh
chi kỵ-lưởng. Và rất dày công nhuộm
lấm cho nên dùng lâu càng tốt chẳng
phai màu hau chư quí vị, muốn mua đi
bán lại, hoặc giá dụng xin gởi thư quyết
vào bảm hiệu sẽ lập tức gởi liền khi
hang đến chất là dặng vui lòng quí-vị.

Hàng định gởi contre Remboursement
đem bạc đến nhà thơ lành hàng.

Chú nhưu: Huỳnh-Jă-Nghia kính mời

DỒNG HỒ HIỆU 'LIP'

Dồng hồ mà người ta hay kinh mua là đồng hồ hiệu
'LIP'

CHRONOMÈTRE

LIP LIP



LA MARQUE FRANÇAISE

Montres de Précision

EN VENTE CHEZ LES BONS HORLOGERS

Exiger la marque LIP sur le cadran

THIẾT KIẾM?

Mua thử một cái dùng, hay là hỏi thăm những người đã có sắm đồng hồ hiệu **LIP** thì biết.



LIP LIP

MONTRE-DRAISELET EXTENSIBLE POUR DAMES.

Platine, Or, Argent, Plaque or.

EN VENTE CHEZ LES BONS HORLOGERS.

Exiger la marque LIP sur le cadran.

SAO VẬY?

Vì máy nó tốt lắm, nó chạy đúng, chắc và lâu hư, khởi động nhanh như các đồng hồ khác.

SAO NỮA?

Vì nó là hiệu Langsa và giá nó rẻ lắm.

LIP LIP



MARQUE
FRANÇAISE CADRAN
LUMINEUX

En vente chez les bons horlogers
Exiger la marque LIP sur le cadran

CÓ TRÚC BÁN TẠI:

Hàng LES GALERIES DE
EQUETS là hàng HẬU GIANG
DUONG HÀNG Saigon, My
tho, Cantho và Trà Vinh

TIỆM.
Trương-văn-Hanh
Sadec

Có bán xe máy mới và đủ đồ phụ tùng xe máy và sửa xe. Lành thấp mướn đèn khi đá (carburé) theo cuộc quan, hòn, tan, tể, kỳ yên, Tân già, hạ thô, khăn đèn bằng vải lanh và khăn bùng tốt thượng hạng, báu mớ và bán lẻ vỏ ruột xe máy hiệu Michelin, giấy hàn-ết đủ cờ đóng theo kiểu kim thời. Quý ông ở xa muốn mua đồ phụ tùng xe máy, thì gởi thư cho tôi. Tôi sang lòng ký lưỡng mà gởi contre-Remboursement nghĩa là đóng bạc nhà thơ mà lành đó và tôi cho giá đồ phụ tùng in sẵn bằng chữ quốc-ngữ (Prix courant).

Trương-văn-Hanh.

Còn khái.

Thuốc điếu hiệu globe

(TRÁI ĐẤT)



Hút dài ngắn, dễ dành lâu được không mốc, không mục.

Tai Hàng DENIS-FRERES có trù bán

LOI RAO

Kính cùng lục-châu đang rò tại nhà
là Hậu-Giang Cà-thơ, có bán sách cũ
quốc-âm để giúp cho Hương-chức có
quyền thi hành như trưởng-tòa.

Sách này có 456 trang và có đủ kiểu
yết thi lời truyền rao, của ông DƯƠNG-
VĂN-MÈN mới dọn.

Giá mỗi cuốn là 3\$.00

Tiền gởi 0.15

Xin viết thư đến nhà in Hậu-Giang
Cà-thơ mà mua.

Nhà máy xay gạo

TAI CHÂU THÀNH CÀNTHO

Tại nhà máy này có xay và trữ gạo
trắng bán lẻ và bán tạ. Gạo xay ra có
nhiều hạng tùy theo giá.—

Trong lục-châu, cứ vi nào muốn mua
hoặc nhiều hoặc ít, xin viết thư mà
thương nghị.

Décortiquerie de Cantho.

Thuốc gói hiệu globe

(TRÁI ĐẤT)



Máy tay thường dùng thuốc đều cho
thuốc Gà-llop là đượm, khói thơm hút
không khô cát

Một mình hàng Denis-Freres có trù
bán sĩ mà thôi.

NOUVELLE
BOULANGERIE Française
Chan Hung Thai

RUE DU TRIBUNAL
Cantho

Kính cùng quý ông, quý bà rõ:
Tôi mới lập lò làm bánh mì kẽ bên tiệm
đóng giày hiệu TÂN THANG ở đường
tòa Cántho.

Bánh của tiệm tôi làm một ngày 2
lần: 4 giờ sáng ra một kỳ, còn chiều tối
chừng 1 giờ rai một kỳ bánh mới nứa

Tôi làm như vậy để có bánh mì
nóng, đòn, thơm nồng, quý ông quý bà dùng
cho vừa miệng. Tôi đã lập tại Saigon 1
lò làm bánh mì đã hơn 20 năm có doanh
tiếng vì tôi làm bánh kỳ lưỡng sạch sẽ
làm, nay tôi đến Cántho tôi cũng cứ giữ
cách thức ấy mà làm cho vừa ý mỗi
hàng luôn luôn.

Xin quý ông, quý bà mua ăn thử
thì biết chứ không phải lời chuốt ngọt

Nay kính
Chan-Hung-Thai

**Nhà hàng hậu giang
tại Mýtho**

KÍNH

Trinh cùng đồng bang quý khách đừng
hay: Hàng Hậu Giang là hàng của người
Annam trong tỉnh và Langsa chung
lập tại Mýtho, nơi đường mè sòng, gần
cầu Tàu tuần dà khai trương bán đỡ
mấy tháng nay. Góp thương mại của
Hàng, càng ngày càng tốn phát, cung
nhờ có đồng bang vị tình lui tới.

Tại Hàng có bán đủ thứ hàng hóa,
hang tây, hàng bắc, hàng lầu, nhiên,
lạnh, xuyễn, nhuộm thiệt tốt, dù giày,
đèn, xà-bong, thuốc hút, đồng hồ vàng,
bạc hiệu Lip, vân vân, còn nhiều thứ
hang hoá khác nữa kè không xiết.

Vậy xin mời quý khách có dám tiếc
chi, hoặc khi nào có dịp chi qua chợ
Mýtho, xin vui bước ghé lại Hàng
thì rõ biết.

Xin quý Khách nhớ một điều là Hàng
rất của người đồng chưởng ta công
lao lập ra. Mua một món chi giờ cho
Hàng đều nhỏ mọn bực nào, thicung
là giúp cho người quê hương, nên
tranh thương càng ngoại quoc. Đó là

gương tốt cho người Nam ta, để cho
nhà em nương theo mà lần bước vào
cuộc lý tài, hau dặng tranh chút lợi
quyền cho quê vúc.

Hược như thế thì chẳng bao lâu đồng
bang ta sẽ chóng hưởng mối lợi trong
bản xứ.

Nay kính,
Quán Lý Hậu-giang đương hàng
Mýtho.
Nguyễn-lán-Thanh.

Ngò cùng lục châu

Tại nhà in Hậu-giang (Cantho) có bán
thứ Carnet để đựng giấy bạc mới, bày
như giấy 0,10 0,20, và 0,50.

Vậy quý vị nên mua 1 cái để dùng
để đựng giấy bạc ấy, đà tiện mà lại khỏi
bụi khói rách.

Giá bán thật rẻ mỗi cái 0\$20 mà thôi

Nhà in Hậu Giang
Kinh cáo

Một việc khá lầm

Có quan Giám-đốc Quesnel sang lòng
muốn bán hai sở ruộng của ngài, ở tại
Tháp-mười Mýtho, sở thứ nhứt được
46 mẫu, ở dựa mé kinh, sở thứ nhì
được 246 mẫu, ở dựa mé kinh lớn kêu là
kinh Đồng-đốc Lộc, kinh này xáng mới
vét lại lớn lầm, bê ngan chừng 40 thước
nên tiện bê chở lúa ruộng lầm, và như
muốn chở lúa thiềng lên Chợ-lớn đi ngã
sông Valcon ưng để lầm.

Hai sở ruộng ấy đều là đất thuộc tôi
lầm, chẳng còn phải lợn công khai phái
chi nữa hết; lại sang trọng đất có mười
ba cái địa, cá rất đại lợi. Có một sở đất
khác kẽ cận với hai sở ruộng nói trên
đây, chừng 300 mẫu, nguyên là của hiệu
Speidel đã bị nhà nước tịch thu lại và
có lẽ trong một ít lâu sẽ giao giá bán

Hai sở ruộng của quan Giám-đốc
Quesnel, buô lợi mỗi năm chừng 12 tới
15 ngàn giá.

Ai muốn mua hai sở đất ấy xin gởi
thờ cho quan Giám-đốc Quesnel tại
Saigon, hay là gởi cho sở Nhựt-trinh An
hà tại Cántho mà thương nghị, và đến
xem bao đổ thì hiểu rõ

MÝ KÝ

TRƯƠNG-NGỌC-GIУ Propriétaire

Tiệm hoa chén dung và khắc con dấu ở
dường Turc, số 16, ngang nhà hàng Mollet
—SAIGON

Kính cáo cùng chư Quối-khách dặng
May, tiệm tôi có khắc con dấu bằng
đồng, bằng mủ thung, bằng cây—có
chạm bằng đồng, cùng chạm nhẫn biếu
—có làm mỏ bia chạm bằng đá cảm
thạch, có thợ họa chơn, nhâm hình
người mà về; về hằng dầu sơn vò bồ
về nước thuốc màu, bay là bằng mực
tàu, hoặc bằng viết chí than—hoa biển,
liên, tranh sơn thủy—theo rạp hát—
khắc hình chơn dung vò bồn đồng, bằng
đá cảm thạch để theo mỏ bia trăm năm
cùng chảng phai—có thợ chạm các thứ
cây danh mộc.

Như Quối-Khách nào muốn hỏi giá
tiền về món chi xin gởi thư cho tôi, tôi
sẽ gởi cáo-bạch (Catalogue).

TRƯƠNG-NGỌC-GIУ.Cản khái.

Phò cáo đồng bang

Ké ứ buô An-Hà Án-quán,
Tại Cántho, tạo sáng đều rày,

Lục-châu quán-tử, ơn dày

Mǎn-cǎn mua giúp, ngày nay thanh-hành,

Thanh-hành dặng cửa hàng rộng mở

Máy sấm thêm, thấy thợ tin ròng,

Lệnh in chi thấy đẹp xong,

Truyện, thơ, danh-thiệp, thiệp-hồng

Thiệp-tao

Toa, sở, bộ, làm cảng kỳ lưỡng,

Chắc lại bền chảng nhượng của người

Nói chi sách đóng thi thôi!

Lưng da, lưng bò, đê dời ít hư.

Sách in sáng, tinh-tử, Kim Túy,

Tự diễn cùng Sứ ký Đại nam.

Tuấn tra Pháp-lê, dạy kham,

Cách thi hành án, thiệt làm rất hay.

Thước, viết nghiên sáng đây đủ hạng

Thiểu chi đầu giấy láng, mực ngồi;

Chuốc trao, nào phải những lời.

Sang chơi 1 chuyến xin mời các ông

Tuy vật liệu, nay không dễ dà,

Bồn quán nào dám phụ ý ai,

Khó nhọc thứ mấy chẳng nài,

Mieng cho đẹp dạ Quý-ngài là hơn.

An-Hà Án-Quán Bd Delanoue Cán-tho

Bổn kinh.

Lời rao

Một án văn quốc-ẩm nên đọc, nên
lưu truyền cho hậu thế là bón:

“TUỒNG KIM THẠCH KÝ DUYÊN”,
của một nhà đại gia văn chương là
ông Thủ-khoa Nghĩa soạn.

Có trữ bán tại nhà

Monsieur Đỗ-văn-Y
N° 80 Rue d'Espagne và
Rue N° 95 Catinat Saigon
Giá mỗi quyển là 0\$80

Cáo bạch

Có bán cảng
viết “PORTE
PLUMES À RÉSER-
VOIR” ngồi viết
bằng vàng thiêt
cao “PLUMES EN
OR CONTRÔLÉ”

14k không
sét không mòn.

Có khâu (AGRAP)
một đầu thibút
viết, còn đầu
kia thì viết chí
(PORTEMINE); có
phụ thêm 1

hộp nhỏ đựng
năm cộng chí
để thấy. Gậy
viết này nếu
gìn giữ xài
mười năm
không hư.

thứ tốt
giá một
ve là
0\$50

Mua về, nếu
xài không cần
không xứng
dáng với đồng
tiền thì trả lại
Bản hiệu sẽ trả
tiền lại đủ.

Giá một cây
lá (có hộp, có
compte goutte
4\$50

Mua nguyên lô
về bán lại càng
tinh giá nhẹ
hơn nhiều.

Cũng có trữ
bán mực sty
lographique
bleue black

thứ tốt
giá một
ve là
0\$50



nhà An-Hà
CANTHO

HÓI

DÔNG BẮNG

Trong xứ ta có lò đặc
một thứ rượu ngon lầm
kèu là **Rhum Stella**
làm ròng bằng nước mia

Ta nên mua rượu này
mà uồng, vậy mới là tờ
ý binh vực cái mồi lợi
trong xứ ta đó.

Rượu **Rhum Stella**
này giá đã rẻ mà uồng lại
nên thuốc nữa.
Mua uồng rồi mới biết
SOCIÉTÉ.
des
SUCRES ET RHUMS
Cantho (Cochinchine)

Muôn mùa xin do nơi
HÀNG HẬU GIANG
DƯƠNG HÀNG
Cantho, Saigon
Mytho
Travinh

Vậy mồi lợi càng ngày về tay đồng chưởng