

NĂM THỨ TƯ.—số 193

JEUDI 16 DÉCEMBRE 1920

DEPOT LÉGAL

LE COURRIER DE L'OUEST

EDITION EN QUOC-NGU'

AN HÀ NHỰT BÁO

安 河 日 报

MỘT TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Administration—Administration—Boulevard Delanoue, CAI THO

Đại Diện: MESSS. MISTER TRẦN-DẶC-NGHĨA

Cửu Bột: PHẠM-KÝ-XƯƠNG

BẢN NHỰT TRÌNH

THÔNG TỐI ĐỒNG PHÁP

BỘN CHỮ LANGSA

BỘN CHỮ QUỐC NGŨ

TRỌN NĂM.....	8\$00
SÁU THÁNG.....	3, 00
MỘT THÁNG.....	0, 10

TRỌN NĂM.....	8\$00
SÁU THÁNG.....	2, 00

BỘN QUỐC-NGŨ VÀ LANGSA

TRỌN NĂM.....	7\$00
SÁU THÁNG.....	4, 50

Vì nào muốn rao báo về việc mua bản hay là mua nhựt trình xin viết thư
cho M. Trần-dặc-Nghĩa mì thương nghị.

Mua nhựt trình thi kẽ từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

Cáo bạch

Kính tò cùng chư quý vị:

Tai nhà in Hậu-giang (Cà-nhơ) có lanh in dù các kiều Catalogue có hình (Catalogues illustrés) như đồ phụ tùng xe máy, các thứ đèn đồ dùng trong nhà và đồ ăn bàn (vasselles).

Bản hiệu mới mua nhiều clichés tốt
Vậy chư quý vị muốn cần dùng
xin gửi thư thì bốn hiệu sẽ gửi hình
kiểu cho mà xem và sẽ tính giá thiệt nhẹ
hơn các nơi.

Nhà-in Hậu-giang
Kinh cáo

Hàng Trù hàng hóa Vinhlong

Vinhlong — (Cochinchine)

Lãnh bán đồ sành Ngoại-quốc và lanh
mua hàng hóa ngoại-quốc của người bốn sū

Có bán sì và bán lè

Đồ tạp hóa — Rượu chác — Các thứ
rượu tây — Dầu thơm — Xà-bong — Nước
suối — Hàng hóa bên Langsa.

Xe máy — Đồ phụ tùng xe máy — Đồ
phụ tùng xe hơi

Hàng cũng lanh mua giùm cho đồng
ban những hàng hóa ngoại quốc và lanh
bán các hàng hóa thô sành cho ngoại
quốc vậy.

Cách đánh giấy thép:

Entrepôt Vinhlong

Nguyễn-thanh-Điêm

Chủ nhơn và Quản-ly

Kinh đồn

Ghé nghỉ trọng ơn!

Tại chợ Traôn, thuộc hạt Cantho, có
2 cái tiệm ngủ của chèc và một cái cửa
tôi; mà tiệm tôi sạch sẽ hơn của chèc.

Nếu đồng bang đi lờ đường ghé
ngbi tiệm tôi, tôi hết sức trọng ơn.

Tiệm này để hiệu: NAM-BAC-AI.

Quản-ly: Lê-Mai,
Đồn thủ,

Nhà ngù và nhà hàng bán cơm tây

HILI: TÂN-PHAT-LỢI

ở đường Bd Maspéro gần cầu tàu Lục-
Tỉnh (SÓC-TRĂNG)

Kính thỉnh quí khách nếu có việc di
Sóc-trăng tôi lờ đường xin dừng bước
ghé lại nghỉ nơi tiệm của tôi: Có phòng
ngủ tinh vi khoản khoát, lại có quạt máy
và đèn điện; tắc một lời là dù đồ cần
tôi có bán các thứ rượu và cơm tây: việc
nấu lại càng kỳ lưỡng vì cứ do theo
cách Vệ-Sinh.

Còn quí khách có muốn cần dùng cơm
Anoam xiu cho tôi hay trước một giờ
thì tôi cũng sẵn lòng làm cho vừa ý.

Xin Quí-khách chiêu cỗ đến, tôi lấy
lầm thậm cảm.

Chủ nhơn: Tư Cảnh kinh mời.

Khương Thới dit Gông

178, 180 Rue Ang-Du'ong, 178, 180

Tiệm tôi có làm đồ nứ trang (bijouterie)
để bán, và có bán những đồ phụ tùng xe
hơi, xe máy và xe kéo xin kể ra sau đây

Kiêng vàng neo, chuỗi bóng, cà-rá, đồ
lamin đùi thứ. Dầu-đech-sang-Sen (essence
Shell) dầu nhớt để vò máy xe hơi (lhuile
pour automobile) mờ bò để máy xe hơi
(grisses pour automobile) đá thấp đèn
xe hơi (carbure), vỏ ruột xe hơi hiệu
lây và hué-kỳ (envelopes et chambre à
air marques Michelin et américaine) xe
máy hiệu hò-rô (bicyclettes marque Peugeot)
và tôi có bán đồ mới (écaillit) lược
chải đầu dù thứ và đồ của đầm (madame
giày lây, giày (annam) dầu thơm
áo thung mua bên tây lại (commandés
en France).

Như các ông và các bà muốn dùng
xin gửi thư đến tôi sẽ lập tức gởi (con-
tre remboursement) đến cho.

Nay kinh
Trần-văn-Gông
Bijoutier Phnom-penh

Cáo bạch

Tiệm Guốc và Khăn-dóng

Hiệu tiệm «THÙA-MINH»
của M. NGUYỄN-KIM-THHNH

Thông-ngoàn Tòa-án Mytho

Kính trình cùng Lục-châu chư ông quý
khách được hay: Nay tôi mới mở ra một
tiệm Guốc, sơn-phết một cách kỳ lưỡng
và khăn-dóng bằng nhiều hàng Bombay
thượng hạng, nhẹ nhàng thật là đẹp lâm,
theo kiểu kim thời. Cúi xin chư quý ông,
quí Thầy, quý Ba, quý Cô có lòng hạ cố
giúp tôi nên việc, thi tôi thâm cảm
thanked tình, bằng ngày ghi lật.

Nguyễn-kim-Thinh

Đồn khai

Hội mua bán lúa

«Namlợi Mỹ» TRÀÔN

Số vốn 200.000\$00 (hai mươi muôn)

Hội mua bán chắc chắn cân lường;
thật thà, vị nào ở xa muốn bán xin gởi
lúa kiều đến, hội sẽ đánh giá thép định
giá, hoặc sai người đến thương nghị.

Nguyễn-văn-Bản

Quản-ly | Nguyễn-văn-Cẩn

Đặng-văn-Chieu

Sách mới

Tại nhà in Hậu-Giang (Cà-nhơ) có bán
sách mới in rõ như: sách "Khuyễn-si-
ca" của M. Lê-trung-Thu thì rất hữu ích
cho trẻ em, vì đặc dù 10 thiên nói về
BỘN PHẬN CON TRẺ PHẢI CỨ XỨ CÙNG
NGƯỜI TRƯỞNG THƯƠNG; còn truyện
"Hòn Tơ-Nguyệt và Ngũ-Phụng Lầu"
của M. Trần-văn-Hương tích dật đẽ rất
hay và ngộ.

Chư vị nên mua xem, trước là thấy
đều tệ mà chừa, sau cùng được giúp
vui giây lác.

Giá bán mỗi cuốn
sách "Khuyễn-si-ca" 0\$25
truyện "Hòn Tơ-Nguyệt" 0 10
truyện "Ngũ-Phụng Lầu" 0 20

Ai mua obieu sẽ tặng tích giá rẻ hơn
Nhà-in Hậu-Giang kinh cáo

Hậu-thạnh

Giao tiếp thương mại hội

CU LAO MAY — TRAON

Hội mua bán lúa

Hội này khởi sự mua bán từ ngày 1
Mars 1919 đến ngày nay là 15 Septem-
bre 1919 tính số mồi 10000 thì lời đặng
52\$ còn tài sảng lanh hội hết thảy giá
đáng 50\$; đều tính nhập vô số vốn.

Nay hội mở hòn thêm, mỗi phần hòn
là 50\$; như vị nào muốn hòn mấy hòn
tùy thích. Định đeo ngày 1er Décembre
1919 thì nộp số hòn; như vị nào muốn
hòn đều chỉ xin gửi thư cho Monsieur
Tú chủ Hội Giao tiếp sẽ hồi âm lập tức
Thương-xá-Hội

TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU TÂN-PHƯỚC

Đường kinh lập Cantho

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

LÀ CHỦ TIỆM

Kính lời cho quý ông, quý thày rõ:
tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tay,
mua tại hàng bún bột tốt có danh tại
Saigon.

Bánh của tôi mỗi ngày ra 2 kỳ: 1
kỳ 4 giờ sáng, và 1 kỳ 2 giờ chiều
Cách làm sạch sẽ, bánh thì đẽ
trong tú kiến, có rộng nước kiến lên
không dặng, ruồi bu không được lại
khỏi ai rờ tay đơ, ai muốn mua ở nào
thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

Xin có lòng chiêu cỗ giúp bạng đồng
hang trong cuộc thương mại.

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

Muôn mua mật ong

Al có MẬT ONG muốn bán mẩy tạ xin
do nơi Bón-quán

Ấn-quán An-hà Cà-nhơ

Kinh cáo

Cac nhà Annam

TRAITEMENT ANTI-PHTISIQUE

ET DES

MALADIES DE POITRINE

Aiguës ou Chroniques

Toux, Rhumes, Bronchites, Crachements de sang, Affections de Voies respiratoires, Asthme, Catarrhes, Irritations de la Poitrine, etc.

PAR LE

BRONCHOSÉRUM

On trouve le **BRONCHOSÉRUM** dans toutes les bonnes pharmacies de France et des Colonies.

Pour le gros s'adresser à :

Bogedroff, 7 Rue Jules César.— PARIS

POUR L'INDOCHINE
Pharmacie normale — H^e DE MARL Saigon
Seul dépositaire

TRẠI THỢ MỘC HIỆU LƯỢC-LONG

Tự Nguyễn long Thao
Ở tại chợ Lai-thieu

Trại thợ mộc tôi sáng tạo đã hơn 3 năm ở phía sau phố chợ, đường xe hơi Saigon Thu-dan-mot, có đóng súng đủ bắn ăn dài mặt gỗ liên từ 1=40 cho đến 2=20, bê ngan 0=80 cho đến 1=15; bắn ăn chổ kiêu tú linh (long, lợn, quỉ, phượng), bắn lão cửa cuốn 2,8 tạ cho đến 2 tạ, và bắn ăn mặt cá, bắn tròn mặt cốt xay, chưng chưng tam lán từ 1m55, có thứ 5 tạ gác chưng giấy lá tay, bắn rượu (table d'apéritif), bắn khách (table de salon) bắn giấy (bureau) bắn rửa mặt (table toilette) bắn nguyệt, tát áo tròn, tát

áo kiều, tủ thờ cẩn hến liên tranh, tát kiều và sơn thay chử ốc chử vàng, ghế ngồi mặt tròn, mặt trai đào, mặt dàn, và có đủ thứ đồ tiện: những là chưng đèn, đài hộp, khay, kỵ, rồng mít, vàng hai, vàng ba, vàng tư hể! thay đều làm bằng cây danh mộc, east theo kiểu kim thời tron bén, chắc chắn và bền già.

Còn phía trước phố chợ có dạo tèm một tiệm ngánh có bán đồ thứ rượu và đồ danh mộc thứ cần thứ tron đều có đủ. Kinh xin chur-ton quí-khách, thưa diệp phản du xin ghé lại tiệm tôi muốn mua đồ làm sảng hoặc là đặt móu chi, trong đó trong nhà thi tôi sẽ xé lồng men mà làm cho vừa ý quý ông.

NGUYỄN-LONG THAO
Chợ Lai-thieu

AN HÀ NHƯT BÁO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

- Thể nào cho tiện....?
- 2— Đọc sách có ích về đâu
- 3— Bức thư của ông thầy thuốc Vinh Caibe
- 4— Nam-vian di dề khó về
- 5— Thuốc Tây và thuốc Bắc
- 6— Hội thi Tri-huyện
- 7— Công-tữ-bao
- 8— Yết thi
- 9— Hướng truyền
- 10— Nói mà chơi
- 11— Thi tập
- 12— Nam-kỳ thời sự
- 13— Oan truyền Ngọc-Hạnh

Thể nào cho tiện....?

Cái vần để này, cặt vài tuần trước, tôi đã bày tỏ ra rồi, trong đấy có ý xin cùng Chánh-phủ về những tiệm khách từ ba-tăng hạng từ dờ lên, thể nào cũng nên sắp-dặt số-sách theo cách thức Langsa, hầu gặp lúo tiệm bị khánh tận, chủ tiệm cũng không sao là gian-lận được người, để giúp một phần cho luật công-bình khỏi phải khó-khăn về nông nỗi ấy.

Thể nào gọi là gian-lận được, thời trước kia đã chỉ vé ra rồi, tướng chẳng cần gì nhắc lại. Nay tôi xin cứ lần lược biện cái chủ-nghĩa đại-ích của cái hi vọng này ra, để chư độc-giả rõ thừa ý, cùng Chánh-phủ, nếu bằng có lòng thương xót đến đoàn con Nam-việt bằng ngày đau-dớn ngầm-người về mối lợi thương trường trong bản xứ, thời xin Chánh-phủ cùng vì được thuận với lòng dân, tức sau này mới có thể thấy rõ ràng cách mua bán ta chóng tiến hóa được.

Như mới đây tại Cholon có hai tiệm khách phải bị khánh tận; nhưng hãy còn trờ-ngại rồi-rầm là bởi số sách làm toàn bằng chữ Tàu. Số chất từ bao giờ

đến bây giờ một đồng cao ngùng-ngụn đến việc như vậy phải có người dịch ra tiếng Langsa, làm y theo cách thứo như các nhà buôn Langsa thời mới có thể minh bạch được. Thật cùng uẩn thay! gay trờ thay!

Cách sửa số-sách của các nhà buôn khách lại, cạng xét thời thường cũng là một công-cuộc rất lợi ích cho ta, cho lớp thanh niên ta, cùng thích-hợp với thời đại uẩn lâm vậy! Vì là uẩn biến chép bằng chữ Langsa thì lớp thanh niên lầm khi bởi gia thế bẹp hòi, hoặc lờ bước đường học-vấn-tắc có thể nhớ đầy mà dựa-nương, khỏi phải khốn cực tẩm thân, cùng vô ích với cái công trình đèn sách.

Lấy ý như thế, tướng cũng có lầm vi phản đối rằng: nếu vậy thời ta còn phải đem thân làm nô-lệ cho người khách họ đọa dày, khinh-dẽ ta nứa sao?

Tôi xin trả lời: làm người phải vạy các ông ôi! không trên ai biết đến đời nào nêu.

Tuy vẫn: thể thương vô nan sự, nhưng mà, nếu trước không chịu học, thể nào



Hãy dùng
thuốc hút hiệu **CON GÀ** thuốc chữa ván
và ván rồi

vì THUỐC NÀY NGON HƠN HẾT.

ĐÃ THƠM THO LAI GIÁ RẺ HƠN CÁC THUỐC KHÁC.

Thuốc CON GÀ trong tia tại xứ Đông-Dương

Nên giúp hội Société des Tabacs de l'Indochine,

66 Boulevard Bonnard.—Saigon

hầu giúp muôn ngàn người Annam.

sau được thành thân; hương chi cơn ta
sắp bước chân vào các nhà buôn khách
toan giữ số sách cho họ, thời từ kỵ
trung ta cũng đã định-ninh rằng; trước
thâu mỗi tháng ít chục đồng, sau lại
các công việc trong tiệm, những mơi
giao thiệp & chốn nào cũng cách thu-
xếp, chỗ thiệt giả, tức một điều là cái
mạch máu của họ nó ăn chịu về đâu,
thời ta đã rõ thấu ngay, khỏi phải nghĩ
ngờ gì nữa.

Số nhà buôn khách trong toàn cả Đông-
pháp này, kè ra đã có hàng vạn hàng
nghìn, bây giờ thử tính nếu mỗi nhà
phải trả lại cho ta mỗi tháng phong trước
20\$, từ mỗi năm, cũng trên 200\$ rồi;
mà bao nhiêu nhà thời phải trả hết bấy
nhiều. Số xuất này nếu lấy ngay ra,
tưởng cũng chẳng phải là ít vậy.

Đang tiễn họ thâu vô phải hao hốt

hết một mớ mà chính nơi tay ta gồm lại
được; cùng trong ít lâu, ta đã thông
thạo đường đi nước bước rồi, chừng
ấy ta muôn ra lập tiệm nhô tiệm to thi
lo gì không thành hiệu..?

Ấy cái chủ-nghĩa của sự sửa so-sách
các nhà buôn khách là thế, tưởng khi
hay hơn để ngồi nói tranh mồi lợi thương
trường, mà chỉ có tranh nhau bằng ngòi
viết. Hoặc giả có kẻ thành tâm nóng lòng
vì đồng chướng, dorm đương ra lập
hội, lập hùn, cùng tiệm quán chi chi,
tắc cũng chẳng khôi bối-rối khó-k襌,
vì bước đường còn lạ. Bấy lâu nay tiệm
ta không mấy thịnh, há chẳng rằng; vì
chưa thạo mà ra???

T. Q. T.

có hàng ngách và
người thay mât trong
cả hoàn cầu

Descours & Cabaud
PRODUITS METALLURGIQUES
Vốn 40 triệu quan
Số 1, Quai de Belgique Saigon

Hàng này bán giá
rẻ hơn hết trong
miền cực Đông.

BÁN SỈ — BÁN LẺ

Hãy đến viễn kho chúng tôi hay là viết thư hỏi già: Đồ khí dụng trong tia.
Cày ruộng, cày xới đất, cúp, rựa, cuốc, vân... vân...
Xương lán (Tro vải ruộng)

Đồ dùng cho những người lành việc làm.

Đồ dùng cát nhè, sác để dùng đúc säng, đà.

Ciment Tonkin(có trữ bảo tại hàng nầy mà thôi), gạch và đất xây lò, dùi thử bom
(pompes) ống đồng và sác, xe rùa và đường ray hiệu Décauville(matiériel Décauville)

Đinh ốc, bù lou (boulons), giày kẽm, mành mành đúc, giày cables, giày gai
vì xe bò, sác làm nhà, đồ dùng trong nhà bằng vàng, mành, mành, sợi,
dầu trong đèn khí đá. Tú sác tốt không cháy và cay khóa không được hiệu "Le
Gaulois" tốt hơn hết, ghế bàn hiệu Thonet, thuốc súng.

Đọc sách có ích về đâu

Sự đọc sách đọc báo lưỡng khi ai
cũng rõ là sự mở mang dâng tri-thức.
Bất luận sách to sách nhô, hoặc Pháp-
văn hoặc Hán-văn, hoặc Quốc-văn (quốc-
ngữ) tức là những cái kho chứa lăm
diêu hay lê phái, đầy những khoa-học
mà chúng ta cần phải biết để chuyên
cố bè sanh-huật đang buổi cạnh tranh
này. Lúc rảnh rang công việc, nằm xuống
để trước mắt nấm ba cuốn sách, lấy trí
khôn mà đàm-đạo với các nhà danh-si
cổ-kim thì có cái thú nào mà bằng..! Đầu
có cái tư-sáu công là tiêu-khiển dặng..!
Đọc sách chẳng phải có ích về việc học-
văn khai-trí mà thôi, lại có ích bê luân-
ly nữa. Vì những lúc ở không, ai cũng
phải buôn, cái buôn nầy chẳng phải cái
buôn tam-sự, tư-tưởng diêu chi mà buôn,
chỉ là không có việc chi làm, nó chán-
ngán trong lòng, mẩn tìm cách thế làm
cho tiêu khiển ngày giờ, (*c'est pour pas-
ser le temps*), nếu không đọc sách đọc

báo, thì tiêu khiển cách nào đây...?
Chẳng rượu-trà thì hoa-nguyệt, không
hoa-nguyệt thì đồ-bát đấu kê, ban sơ
còn mượn cớ giải buồn, lâu ngày quen
tánh theo mải ắt phải hại cửa hư nhà
tàn danh bại hoại, như thế có phải là
nhân cư vi bất thiện chăng..?

Các tờ báo tức là cái thiên-lý-nhân
cái vạn-lý-nhĩ của chúng ta. Vì chúng ta
ngồi một chỗ mà xem báo thì rõ được
các điều xảy đến ở xa muôn dặm, hình
như chúng ta đã di du-lịch khắp cả hoàn
cầu vậy. Lại cũng vì tờ báo mà chúng ta
càng ngày càng được rộng thấy xanghe;
Đường ấy sự đọc sách đọc báo có bổ ích
cho nền tri-duc chẳng..?

Các nước văn-minh bên Âu-Mỹ, từ
nam chí nǚ, chẳng hạng là kè sì ông câu
chú cày anh thợ đều quý trọng sự đọc
sách đọc báo, trong nước có mấy ngàn
thứ báo tấp có người đọc cả. Bởi có: dâng
khai-trí trong tú dân được mở-mang
chóng chóng. Than ôi..! xú ta đâu đượ

có chưa đầy 20 tờ báo, số người đọc rất kém, thế mà đường tấn bộ văn-minh bảo sao chẳng diễn tri cho dặng..?

Ước chi quốc-dân ta nên bắt chước theo cái gương của người qui-quốc sang xú ta đây, lúc mác việc thì thôi, chờ lúc nhàn chẳng đọc sách thì xem báo, thật là một thú rất tiêu khiển và có ích cho đường học thức vò cùng.

Nếu chúng ta đã rõ sự xem báo đọc sách là điều mờ-mang trí-thức, mà chúng ta lại khinh sự ấy đi, đê lúc rảnh việc tiêu-khiển ngày giờ theo những cách tôi mới nói trên đây (rượu trà, nha-phiến cờ-bạc, v...v...) Ô hô..! đã chẳng bô ích chi cho cuộc sanh-tồn, lại hao-mòn thê-dục nữa là khác.

PHẠM-KÝ-XƯƠNG

Bức thơ của Ông THẦY THUỐC VĨNH CÁIBÈ

Cáibè, le 5 Décembre 1920

Đối lời ngỏ với chủ bút "An-hà nhựt-báo" và chủ bút "Nông-cô min-dâm".

Tôi đã được đọc nhật-báo của hai thầy, thầy có cậu Ngọc-Diép, cậu Nguyễn cao-Sơn, cậu Trần-hải-Giốc, cậu Trương dê-Sư nào ở Cáibè nói nhiêu đều thô tục cung phạm đến danh phận tôi nói hành tôi, nhưng bấy lâu nay tôi không muốn trả lời, cái đi cái lại, xét vì những lời nói đó là lời nói của kẻ tiêu nhơ, không dám nè chép. Đó là cái oán, cái hận, cái thù của đứa tiêu nhơ mà thôi.

Đến nay tôi lấy làm ngạc nhiên mà

thấy thầy Nguyễn-thành-Úc, chủ-bút Nông-cô min-dâm và chủ-bút An-hà nhựt báo, đã ra mặt là "ông chủ-bút" lấy ngồi viết chép chuyện phong trào, reo tiếng chuồn lên đảng diễn thuyết mà sao: Có ló tai mà không biết nghe lời chon già??? Có trí mà không biết xét chuyện thiệt hư??? Có óc mà không biết nghe cái người nào phải quấy???

Chỉ nói lùa theo với lù tiêu nhơ, lời ăn nói sô sảng; vậy thì chẳng hẹn cho mình tự xưng là "ông chủ bút" làm tr?? Hay là kẻ tiêu nhơ ấy, đã giựt của ai ít chục đồng bạc đem cho hai thầy xài rồi hai thầy nói lùa theo cho tiêu chăng? Hay là hai thầy cùng chung cùng đảng ấy, khi nào có ai ngao trở chúng nó dập người lấy của, hai thầy ra đởm đương binh vực chúng nó?

Nếu phải như vậy thì tôi chắc không cần phải nói chuyện với hai thầy nữa.

Nè hai thầy ơi! Tôi xin hỏi hai thầy:

1° Vậy chớ những lời thô tục kaithey cho tôi nói đó hai thầy nghe hay là hai thầy nghe người ta nói lại???

2° Vậy những việc quấy mà hai thầy nói tôi làm đó, hai thầy thấy, hay là cũng nghe người ta nói lại.

3° Cái tánh nết của hai thầy gần tôi mà biết hay là hai thầy cũng nghe người ta nói lại???

Tôi lấy làm lạ sao mấy cậu thông báo ở Cáibè không tò với hai thầy như vầy thì mới là đúng.

"Tại Cáibè có một người tự xưng "mình là người tữ-tế, mà không chịu chơi với người tữ-tế, chỉ hiệp bè hiệp dâng với quân côn-dố, với lù trêm-cirop, dập người lấy của, đánh chết người không ai dám kiện, quan trên có bay đến tra xét thì không một ai dám

"lâm chứng, chỉ tha nha thiết xi; anh "ruột chát chí đau có cua, ép ướng lấy "chí đau dặng đạt cua, vợ là người "lương thiện khuyên ta không dặng "đành dập đánh, đê bỏ đến kiện thưa, "rối đỗ tội cho mẹ làm ác nhơ phải bỏ "mình trong ngục hình, chưa điểm dâng "udu người cờ bạc, gian lận lấy của "người. Thiệt là đại ác, thiệt là loạn "luân, thiệt là bất hiếu. Đến nay có ông "thầy thuốc đổi lại Cáibè, thầy chuyện "bất bình, tìm phương trừ chúng nó "cứu dân lành, nó đem lòng oán hận hiếp "doan hiếp lú vát cay vát hèo đến nhà "ông thầy thuốc làm theo thói côn đồ "chuyện này quan thầy thuốc có "thưa đến quan trên) đến nay chúng nó "cậy các cậu thông báo, cậy thế lực của "hai tờ báo của hai thầy, kêu la như điên "như cuồng, cầu may ra coi quan trên có "đổi ông thầy thuốc đi, cho đê bê cho "chúng nó dập người lấy của."

Hai thầy nghe chưa? nếu mà chúng nó có đem tiêu mướn hai thầy la diễn la cuồng nữa, thì tôi xin hai thầy, khuyên hai thầy, chớ dùng của ấy là của bất lương.

Bây giờ hai thầy đương ráng gân cò lèo mà kêu nói rằng thương dân lành, mà thương cứu dân tôi không thấy chớ từ ngày hai thầy kêu la đến nay, thì lù côn-dố nó đắt chí lầm, nó ôm nhật trình của hai thầy, thả ngực, đưa mấy đầu răm ráng xâm rồng ra, di nghinh ngàn ngoài chờ, rồi đem lại mấy hàng thịt hàng cá dọc cho bạo hàng thịt, bạo hàng cá nghe, làm cho những người danh phận từ tế tại Cáibè nghị luận, rồi vùng vai lắt đéo.

Tôi ước phái chỉ hai thầy xuống tới Cáibè (tiểu xe tôi chịu) dặng nghe những

lời người tữ tể nghe luận hai thầy, và coi lợ mặt lũ du con nó đắt chí mà khen hai thầy chừng ấy chắc hai thầy phải đành xếp bút.

ký tên: Vinh

VĨNH MÉDECIN CAIBÈ

P.S.— Hai thầy đọc suốt cái thơ của tôi đây, rồi chắc hai thầy ăn hành vào nhật báo cho người tữ tể nghe luận, nếu mà hai thầy có biết xét suy, có đàng mặt làm chủ bút nhật trình.

ký tên: Vinh

ÔNG VĨNH MÉDECIN A CAIBÈ

Tôi cũng chẳng muốn dăng cái bài của ông vào báo chương làm chi, song ông có lời nài sau, chẳng lẽ tôi chẳng vứng; và lại ông cũng là người trong hàng học-thức, thế thì cái văn-từ bút-tịch của ông cũng đủ cho miệng đời nghe luận.

Đọc suốt bài, thấy cái nỗi-khổ hùng-hảo của ông tôi bắt dùng mình, lè thi tài chẳng giám luận-biện cùng ông, vì phản tôi nhu-nhược đâu với kiệp cái nỗi-khổ hùng-hảo của ông vậy; ngực nỗi ông đã dùng nhiều đều mà mạ-nhục bạn đồng-nghiệp tôi là M. Nguyễn-thanh-Úc N. C. M. B. và tôi, nào là: có tai không biết nghe.....

có trí không biết xét....., có óc không biết nghĩ....., chỉ nói lùa theo lù tiêu nhơ, vân...vân... Ông Vinh ơi...! có lý đâu ra chấp bút báo-chương mà dốt cho đến thế a ông..! Ông chỉ ghét người rồi nói cho thái quá, chẳng chịu xét suy. Còn vụ ông ý quyền hiệp chúng đánh dập tên Trịnh, An-Hà dặng bài lai-cao đó là cố ý cho ông rõ, nếu có lỗi thì chừa về sau, vì bằng việc ấy phi thì ông được quyền định chính lại, ấy là

việc phải cùng ông, chờ An-Hà chưa hề phạm đến danh phận của ông, sao ông rát hụt suy với thù với một kẻ đang làm phản sự của người....? Dám hỏi: đứng Trương-phu lòng dạ có vậy chăng?? Ông lại vẫn rằng: tánh thô-lỗ hồn-hảo cùng những việc quấy ông làm đó bọn tôi có thấy hay là nghe thiên-hạ nói lại..... Ông khéo hỏi thì thôi: những bài lai-cão dăng báo rõ-ràng ông chẳng một lời cãi lại, tức là ông nhận lấy lỗi của ông, vì tục ngữ có câu: làm thinh chẳng cái, là nhận lỗi mình. Ông nói bọn tôi ăn tiền mướn của kẻ thù ông nên làm như thế dặng cho ông đổi đi. Ông Vinh ôi! Ông đã rõ ràng nhà báo các ông Chù-bút hãy ngồi viết chép chuyện phong-trào, reo tiếng chuông lên dằng diẽn-thuyết..., thì thị hành phi chī, trực bút trực ngôn ai làm phải thi khen, quấy thi bai-biem; đó là tôn-chī của nhà báo-chương, nào phải có hơi đồng mới vụ-tất, còn vấn tiếng kém lại làm lơ đâu...?.. Ông chờ khá nghi đều đó. Ông lại bảo bọn tôi, hãy đến Cai-bè mà nghe tiếng thiên hạ di-nghị cái máy hành-tàng của bọn tôi đi trên xe ông bao.... Cám ơn ông hảo tam, song lúc này bạn việc, có lẽ một ngày kia, bọn tôi sẽ đến Cai-bè, luồng dịp ra mắt ông cho biết.

Ông nói bọn tôi ráng gán cõ la điên la cuồn, vậy tôi cũng ráng gán cõ xin ông giùm định chánh bài lai-cão, nếu phải người ta nói ông, trong báo N.C.M.B. số 183 ngày 25 Novembre 1920, coi có quá vây chăng??? Như ông chẳng bằng lòng định chánh, vài tuần đây tôi sẽ lục bài ấy lại, rồi ráng gán cõ kêu la ngõ xin Chánh-phủ xét giùm các việc đó ra cho mình, vì e có kẻ chẳng vừa ông mà vu phán cho ông vậy.

ít lời kinh ông rõ tội đang ngóng tin ông.

PHẠM-KÝ-XƯƠNG

Sách «Thường-Dụng»

Sách này dạy cách làm các thứ giấy tờ theo phép, cách lập hương hỏa, phá hương hỏa, tờ báo đất, tờ mua, mài lai thục, bán trâu bò, nhà, cửa, v...v.... Nhiều đoạn hữu ích kẽ chẳng cùng.

Vậy xin chư ông mua mỗi người một cuốn, để trong nhà phòng khi hữu sự.

Có trữ bán tại Nhà-in Hậu-Giang (Imprimerie de l'Ouest) Cantho, giá 2\$00 một cuốn phụ thêm 0\$24 tiền gởi.

Ai muốn mua, xin gởi thư và mandat cho M. Trần-dắc-Nghĩa, Quản-ly nhà-in Hậu Giang Cantho, thì sách sẽ gởi lại lập tức.

Nam-vian đi dẽ khó về

Khổn thay! Cầu nói mép này càng cháy ngày tháng chừng nào thời lại dường như đã đặt thành một cầu tục nói thám-nhiêm vào óc người Việt: am ta, nên phần nhiều hé nghe nói «Nam-vian đi dẽ khó về» tức là bắt ghê sợ ngày. Khó về! chẳng phải đến nỗi tuyệt mạng, dày chi ý là làm ăn dư dả bao nhiêu mà đến chừng ta nhứt định về thời lại khiến phải đau ốm, không đau ốm cũng cờ bạc, rượu-trà, cho tiêu phi hết tiền, rồi về mới được.

Nghi dẽ thật quá buồn cười! Ngon duoc vân-minh tay dà rọi khấp, phuong chi một ít lời nói mép lại có thể ám-mại lòng người, khiến cho cuộc thương mại, giao-dịch nhơn dấy mà chậm-trễ bước đường tiến hóa. Thế nào gọi là khó về? ấy tưởng khi không sao là giải nghĩa cho minh-bạch được. Chỉ thấy xứ Gao-man cờ-bạc thiệt nhiều cùng những phường di quấn vụ người đe khiến cho

người sa chua vào nõn khốn-cùng thì thật là chẳng ít.

Chắc rằng: vì có ấy mà những người hay nhẹ tánh phải luôn công vội súc nỗi xú người, rồi đến lúc về phải phải hai tay trắng. Bởi dấy mà cho «đi dẽ khó về» chờ tướng chẳng chi là khác nữa.

Còn nói về khoản đi Lèo thời cung thế đều người đi thương-mại, dẫu người giúp việc quan, hễ ai lên đến xứ Lèo rồi át cung được khả lâm, vì đồ ăn dà rẻ mà lại xú quê mùa, không thể nào xài phí đồng tiền cho lâm, lâu ngày tích hiếu thành da. Nhưng chẳng rõ sao, đến lúc hồi hương đi ngan qua «Khone» thời cung trúc sạch lại đó, chỉ dẽ ít chục đồng làm phí lộ ấy là may. Câu chuyện này chắc hẳng chư tôn mới nghe đến cung bất ngạc-nhiên cho rằng dị-sự. Không dẫu chẳng phải lời phorm-phinh, thật quá vậy; nhưng tướng dấy cung là điều bảy dắt dẽ che miệng thế thường thời, chẳng qua vì tại xứ Khone nghè cờ bạc rất thịnh mà sòng nào cũng lớn. Mau tham hè thấy hơi đồng thi mè, có nhiêu, càng muôn có nhiêu nữa (qui plus a, plus convoite) thành ra mắc phải bom già, trả lại tay không, rồi cho là xú sở linh thiên khiết diệu kia nỗi nọ. Ôi! sự tình tướng vờ-quàng như thế, không sao là kê cho cùng, vì vậy mà khiến nên «mèo phông nuresoi, thấy nuro lạnh cung sơ» nhiều người nghe nói đi Nam-vian đi Lèo làm ăn thời đã rùng mình rồi, một bước tới mười bước lui thì làm sao cho chóng mở mang như dân ngoại-quốc được. Lộ bất hành bất đáo, ở một nơi sao thông được con đường đời, dẫu cũng đất nước, cũng cửa nhà, trong người rồi ngầm đến ta, càng trong càng thận.

Cao-minh-Lâm
Secrétaire Télégraphiste — Pakse

Thuốc tây và thuốc Bắc

(tiếp theo)

Còn làm đều phạm trù sanh-mạng con người thì toà cứ chiếu luật hình trường tri. Từ ấy đến nay, số thầy Nam học thuốc Tây tại trường Cao-Đẳng Hà Nội, ra trường, một năm một thêm, nên mới đây, quan Tổng-thống Đông-Pháp lại làm một cái iới ngã bị khác, đê ngày 21 Mai 1920, phế hủy lời nghị trước, lại định số người được phép làm thuốc Bắc. Trong lời nghị sau đây, khác với lời nghị trước có mấy khoản này: Định phải được 30 tuổi, phải tẩm danh-y học đạo cho được ba năm, thì mới được xia phép làm thầy thuốc. Lại khi được phép rồi, phải mờ một cuốn sổ, dặng nhuy-ký mày toa thuốc mình sè cho các người bệnh đến cầu minh điều trị, sò ấy sè có quan xem xét. Cẩm minh dùng thi ốc độc và thuốc Langsa hay là thuốc ngoại bang (ấy là sơ minh chẳng rõ tánh được mà dùng bậy) lại còn cẩm lập chỗ người bệnh. Những người nào đã được phép làm thuốc theo lời nghị ngày 28 Juillet 1914, thì được làm thuốc luồng khôi xin phép khác, song buộc phải tuân khoản dạy giữ sổ và mấy khoản cẩm trong lời nghị mới này.

Cũng trong lời nghị đó, Chánh-phủ định cho phép tới 500 người làm thuốc trong cõi Nam mà thôi, rồi phủ quan Thống-đốc Nam-Kỳ phải tùy dân số, mà phân số 500 thầy ấy, làm sao cho ở lại rải rác trong lục tỉnh. Còn mấy khoản xin phép khoản khó đói chỗ, khoản định bình phạt thì cũng dẽ y như lời nghị trước. Coi đó, thì dù biết Chánh-phủ Đại-phép thương chung tộc ta là

đường nào! Như lập trường dạy ta học thuộc Tây, làm luật nghiêm xét thấy huốc Bắc thì Chánh-phủ có ý chí khác hơn là chính lo bảo tồn sanh mạng cho người giống ta đó.

(sau sẽ tiếp)
Nguyễn-văn-Cử

Hội thi tri Huyện

Hội thi chung Huyện nhì-hạng năm nay nhằm ngày 4 Décembre 1920. Kết thúc 29 vị Thơ-ký tựu đến ứng thí; sau khi Hội kiêm-dượt bài vở rồi thi còn 22 vị được chấm đậu theo bực cao thấp: xin kê tên dưới đây:

- 1.— Trương-minh-Giảng (Soái-phủ)
- 2.— Văn-thể-Lộc (Soái-phủ)
- 3.— Nguyễn-văn-Vĩ (Giadinb)
- 4.— Huỳnh-văn-Huê (Soái-phủ)
- 5.— Lê-văn-Chí (Soái-phủ)
- 6.— Lương-ngọc-Tốn (Tòa-nhì)
- 7.— Lê-văn-Hoa (Tòa nhứt)
- 8.— Nguyễn-hữu-Thường (Chàudốc)
- 9.— Bình-quan-Hiển (Sadéc)
- 10.— Trương-ngọc-Sang (Soái-phủ)
- 11.— Bùi-cao-Sô (Chàudốc)
- 12.— Đoàn-văn-Sáng (Bắc-liêu)
- 13.— Trần-văn-Quế (Biên-hòa)
- 14.— Nguyễn-văn-Hương (Longxuyên)
- 15.— Bùi-sơn-Tây (Bến-tre)
- 16.— Nguyễn-văn-Tây (Sóc-trăng)
- 17.— Huỳnh-văn-Tài (Tàu-nan)
- 18.— Nguyễn-văn-Báu (Sadéc)
- 19.— Đặng-văn-Chữ (Tòa xử đoán việc chánh trị)
- 20.— Lâm-Em (Sóc-trăng)
- 21.— Trương-hồ-Huỳnh (Sóc-trăng)
- 22.— Nguyễn-văn-Bích (Cantho)

Bon quáo kính lời mừng cho các vị tân khoa, nhứt là M. M. Huỳnh-văn-Huê,

Huỳnh-văn-Tài và Nguyễn-văn-Bích là tinh quyển-thức cùng Bón-báo, ngày nay được công danh đắc-lộ, Bón-Báo rất vui lòng.

A. H. N. B.

Công tử bao

Các nhà báo lâu nay đã có luận nhanh lán về cái vấn đề: BỘT và CÔNG-TỬ-CÁM.

Những người mày mặt bánh bao, mặc áo quần lòe-lẹt, lụa dờn bà nào giàu có lớn ruộng nhiêu trầu, uổng lười khua môi, lường gạt của dờn bà đem về làm của mình chi độ hổ khẩu ấy là BỘT. Còn những người sanh ra nhâm nhã thế gia, tường cao cột lớn, tiền bạc đầy rương, ruộng đất cỏ bay thẳng cát-b, cây quyền cha tước chủ xết xược hiếp người, theo ép liều nài hoa, sớm mặn lối dào, vì tình mà lụy, vì rượu mà say, vui theo bạc bài, sự nghiệp càng ngày càng diệu dàng ấy là: CÔNG-TỬ-BỘT và CÔNG-TỬ-CÁM.

Nói tóm lại những người đường ấy sanh ra trong thời đại này chẳng biết làm một việc chi bỗ ích cho xã-hội nhân quan chỉ gây nhứng lối dối phong bại-tục. Vì vậy nên các báo đã luận biện hoài mà cái thói ấy càng ngày càng tràng lan ra mãi.

Như mới đây tại làng Thiếu-Hiệp thuộc quận Vũng-Liêm (Vinhlong) có một già kia tuổi hãy còn xuân, con nhà cự phú đam say theo đám nguyệt hoa, bắt luận già nhà ai hổ bäng muốn thi phải chịu theo lồng bäng. Đang chưởng vây thi bäng lại ráy rả sai Khuyên, Ưng đến bắt; ý quyền ý trước mà người đều thiết-xi ta-nha. Mới đây bäng có giao tình với một à kia cũng là người ở cậu nhà

tiền bao hao tổn đã nhiều, song chưa phai, hàng mới moh ăn cấp thêm ít chục cái bao đểng cho & nay đựng lúa. Tưởng là việc kinh, nào dè cha mẹ hổng hay đểng bắt hổng ra mà tra hối, việc đỗ bè rỗi phạt làm cha mẹ biết tình sao? vì sanh con dù phải mang, sanh con oan phải chịu. Vậy đáng cho gá này là công-tử-bao thì phải lầm!! Bó! hết công-tử bột, công-tử-cám nay còn thêm từ công-tử-bao là khác nứa, không rõ từ đây sắp về sau còn thêm thứ công-tử gì nữa chăng??

Cái vấn đề mấy công-tử nói trên đây xét rất quan-hệ cho quoc-dân ta lầm.

Ước trong đọc-giá chư tôn, ông nào có sở kiếu chǐ hay xin loạn cho trường tắc hổng người thấy mà sửa lán, cho đểng thuần phong mỹ tục. Hạnh thịnh! bách thịnh!!!

Trần-quang-Minh

Yết ti Thuận mái

Định đèn ngày thứ năm 23 Décembre 1920 10 giờ ban mai, tại Cantho nơi phòng-văn quan Chánh lục-sư G. Gaudin sẽ giao giá bán ba mươi lăm sò đất cộng là **350h 84a 83** tọa lạc tại làng Hòa-mỹ, Song-mỹ, và Trung-Hưng (Cantho) của M. Jacques Võ-văn-Tài.

ĐỊNH GIÁ LÀ: 20.000\$ 00

Và một sò nữa **302h 10.00** của M. Henri Võ-văn-Sanh tọa lạc tại làng Hòa-mỹ (Cantho).

Trên miềng đất này có một cái nhà vựa lúa, bầy cắn lợp ngói có mua và bán bäng gò và bäng dầu, một chiếc sám-bàn và đồ làm ruộng

ĐỊNH GIÁ LÀ: 20.000\$ 00

Ngoại trừ mày sở đất và đồ đất kể trên đây, M. Jacques Võ-văn-Tài và M. Henri Võ-văn-Sanh cùng bằng lòng để luôn cho người mua lúa ruộng và tiền lúa phát trước cho tá dien ăn làm mùa ruộng năm 1920-1921

Ai mua được hai lô đất nói trên đây được phép trả một phần ba giá mua trong tháng, sau khi sự mài này và hai phần ba trong tháng sau khi mùa màng rồi, nghĩa là trong tháng năm 1921

Ai muốn hỏi điều chi, xin do nơi phòng-văn quan Chánh-lục-sư **Gaudin** ở tại anh-

M. M. Henri Võ-văn-Sanh và Jacques Võ-văn Tài xin mời các đứng diễn chủ với các vị muốn lập sự nghiệp to tác, đèn xem ruộng và mùa màng năm nay, của mình Mây sô đất ày đều cày-cày rồi hết, và lúa tốt lâm, có kinh, tiện bể chuyên chờ, vị nào muôn làm công việc lớn, xin mời đèn xem mà đừng nêu bỏ qua cuộc này rất uong.

Xin ghé mắt

Kính trình cho lục-châu chư-quân tú rò: tại nhà in Hậu Giang Cantho có trùm máy chụp hình hiệu «Kodak» đồ Phụ-tùng như: giấy, đèn rùa bìn, carton dán hình $6\frac{1}{2} \times 9$; 9×12 , 13×18 , nước thuốc rùa bìn. v. v. .

Có máy viết hiệu «Smith Premier» n°10 tốt nhất hạng, máy viết hiệu «Virotyp» giá tính rẻ luon, xin đóng-bang chiếu cỡ.

Nay kính cáo.

Trần đặc-Ngibia.

Quản lý: Ấu-quán An-Hà Cantho

Hương truyền

KHÍ LỚN

Mới đây dân tại rừng Bambio, (Haute-Lobaye) xứ A-pho-rio, xóm nhau giết được 1 con khỉ thiệt lớn: bê cao trước 2 thước 8, cân nỗi 300 kilos, 1 bàn tay của nó cân nặng được 5 kilos.

Dân sự tại xứ ấy giết đển nó rồi, đánh trống ăn mừng trót mấy ngày mới dứt

Nói mà chơi

Anh thợ kia nghèo, toan dẹp nghè, chỉ còn lại một khúc gỗ mun với cái dây cưa, xách đi bán dạo. Có người mua bời, thời anh ta khoe rằng: cưa tôi bén lám, dầu cây cứng bức nào cưa cũng tách ngay.

Người ấy nghe vậy dạnh mua, lại hỏi đến khúc gỗ thời anh ta đang đắc chí mới đại thịnh rằng: khúc mun này chắc thịt vô song, đừng nói dến chuyện gì chi, tôi giám đoán rằng: cây cưa nào dùt vò sưa cũng mẻ răng, không thể rã nỗi.

Người mua nghe bất trái tai, không sao tinh cưỡi đượm mới hối lại anh ta: giặc thử cây cưa này cưa riết khúc gỗ kia thời cái nào thua?

Bấy giờ anh ta mới nghen họng túm-tiem cưỡi gượng rồi xách cưa, gỗ đi ngay.

Je.

Thi tập

KHÁCH BÌA TƯ GIA

Lê-chou-Tâm lự thuật liên hồn bác thủ thi.

Phong trần ngao-ngán bước linh-dinh
Vô-vô hồn quê chốn lữ-dinh.

Động giặc hương-quang con đế khóc.
Tinh hồn hổ-diệp tiếng chuông inh.

Đau lòng dựa cửa người đầu bạc.
Xót dạ nương mây kê tuổi xanh.
Một bước quang-san muôn dặm cách,
Nỗi niềm tam sự biết nhiêu tình?

II
Biết nhiêu tình-lự biết nhiêu sâu.
Lần-bần quê người dâ bầy lâu.
Bản-biện giang san ngắn-ngại bước;
Ngậm nguội Hiệp-phố lạc-lài châu.
Cảm tình hổ-hài người xanh mắt.
Xót cảnh tang-thương khách-bạc đầu
Áo gấm quyết toan khi trở lại.
Hết hối nhục trước tối vinh sau.

III
Viah sau nhục trước biết nhiêu lần?
Ở thê đâu không nhuốm bụi trán.
Giờ sóng năm hổ thunnyen Phạm Lai.
Che sương ngàn dặm áo Tô-Tân.
Nghe tiêu họ Ngũ dồn tam sự.
Lòng bức chàng Trương nhớ từ phản.
Cái nợ phong-lưu thiên cõi oán.
Anh hùng lận-dận cùng vì thân.

IV
Thân một ngày qua ở xứ người.
Đau lòng ly, biệt lâm ai ôi!!!
Xa-xuôi khôn bẽ mảng đơm mục.
Cát-trở cam thua quạ đúc mồi.
Mày kéo mít-mù cây từ khuất,
Nước đưa man-mát cánh bèo trời
Nỗi niềm muôn tò mà ai biết ???
Son sắc lòng ta phú đất trời.
(sau sẽ tiếp)

Nam kỳ thời sự

Giá bạc

Thứ sáu...ngày 10 Décembre..	8 f 75
Thứ bảy...ngày 11 Décembre..	id
Chúa nhật...ngày 12 Décembre..	id
Thứ hai...ngày 13 Décembre	8 00
Thứ ba...ngày 14 Décembre..	8 25
Thứ tư...ngày 15 Décembre..	8 f 50
Thứ năm...ngày 16 Décembre..	id

Giá lúa

Lúa chờ đến nhà máy Cholón mỗi 400 kilos là:

Thứ sáu ngày 10 Décembre.	3\$70	tới 4\$00
Tour bay ngày 11 Décembre.	id	
Chúa nhật ngày 12 Décembre.	id	
Thứ hai ngày 13 Décembre.	3\$70	3\$90
Thứ ba ngày 14 Décembre.	id	3 85
Thứ tư ngày 15 Décembre.	3 65	85
Thứ năm ngày 16 Décembre.	3 70	à 3 85

RACHGIA

BỎ MẠNG

Ngày 30 Novembre lối 3 giờ khuya, tại xóm Ba-The, chiếc tàu Flamant thấy có 1 chiếc sam-bán ra dấu nên xáp lại chiếc sam-bán, khi xáp vừa đến bị giọt nước xiết đưa mạnh quá nên chìm. Ông cò tàu có cho 2 người mач-kò xát canh vớt, thì cứu được 1 người đàn bà và 1 đứa con gái. Còn một đứa nữa ước 2 tuổi chìm mất.

SAIGON

**

RỦI MÀ MAY

Tối ngày 9 Décembre lối 10 giờ rưỡi hai vợ chồng ông Pierre Chazal, quan Bác-vật, dắt nhau đi xuống cầu tàu chơi

Bà Chazal vừa bước lên chiếc «Manche» đậu tại cầu, và ý chẳng ngờ chiếc tàu cách xa cầu ước 1 thước tay bước nhằm chỗ khoán trống, té ùm xuống sông.

Ông Chazal không biết lối, vụt la lên kêu người cứu cấp. May đầu có ông Salavy là quan tàu nghe mới nhảy xuống vớt lên được. Nước chảy mạnh quá nhưng cũng may: số bà chưa đến.

CHOLÓN

Trâu chém.

Lối 11 giờ trưa ngày 27 Novembre tại đường Thuận-Kieu-eo một con trâu vì bị chủ đánh dập quá nên trở lại chém chủ

bè ngực, trong giây phút thi tàn nãy chết tối-

Cháy

Lối 7 giờ rưỡi sáng ngày 26 Novembre lửa phát cháy nhà máy Di-xuong (Binh-tay) đến 10 giờ mới tắt lửa được, song đã cháy hết phần nửa.

Sự thiệt hại ước 1.163.500 đồng.

Oan truyền Ngọc-Hạnh

(Luy. vi. tình)
par Trương-quang-Tiền

II

(Tiếp theo)

Đêm vẫn cười mơn con sóng-sắc;
Ngày dài khóc-hại cõi thân sanh.
Chẳng qua là: vì...vì cái giỗng sắc son
nó làm ra đến thế.

Thu vừa nghe nói sắc son thoát bát
dực minh, lại dường như tưởng tượng
trong trí rằng: nếu vậy, «Âu là quả kíp
nhơn duyên, cùng người một hội một
thuyền đầu xa» Ngôi vây thật mừng
thầm, song cũng kín miệng bình; chẳng
hết lận mánh, dè trọng coi lòng trè tạo
cô riêng ai cùng có vị ai chăng?

Tiếp rằng: Tôi thật chẳng dấu diếm
chi thấy, chỉ vì buồn khơi quá, nên ra
thân sống dọa thác dày; tâm sự của
tôi, nhắc đến hồi cây cõi cõng chầu mây,
hương chi người, ai nghe chẳng đáng
cay trong dạ. Con Hai-Bông ở Cholón le
khi thấy cũng nghe danh nó chửi thật
đáng cho là một bức cá mè vừng, chim
đầm khúc, sự xinh-dep sắc-sảo của nó
tưởng khi cho anh thợ về náo danh
tiếng về cõi bắt tay; chẳng thể nói
cho cùng được. Ôi thôi! còn cách nõi
nói cùng cái tưởng di tưởng đứng nõ
thì thật là đậm thắm, diệu dàng, hoa
ghen cùng kém, liều hòn cùng thoả.

Thầy ôi! nói ra đây, chẳng lẽ thầy
vội cười, chí tình tôi vì bị cái tánh đậm

thêm của nó mà ngày nay phải trôi oắt xứ người, ra thảo trâu ngựa. Nó nói rằng; vì lờ chơ trái bước, trót nghe lời chèm, kô tiếng kèn người tiếng quyền nay mờ mai mờ khiếu xiêu lòng, họ đặt thiếp ra chốn này rồi bỏ thiếp bơ vơ không nơi đùm đậu; lại phản đang cưa thiếp tức việc nhà, cha thiếp mới khuất chưa được nửa năm trường, mồ chêng ngôn cò còn xanh, thì mẹ thiếp đã cài già. Gia thế của thiếp tuy không giám bì họ Thạch, song hâkém ai, vườn minh-meng chó chạy cong đuôi, ruộng từ phía cò bay thẳng kiển.

— Bộ khichú mấy mảng nghè vây mà rết lâm nó chớ gì?

— Nói ra tình xấu hổ, thật quá vạy thấy ôi! tôi cũng nghĩ: nghĩ cho như buôn một lify mươi, lè đau chẳng có lời mà dỗi lò. Lại thêm: kiến nghĩa bất vi vô đồng già, người ta dặng làm nguy, xét cho cang thời: làm nguy bất cùrumac yên-hùng; vì vạy nên tôi mới tính đánh liêu với nó, về nhà lén ông già bà già tôi, mở tủ ton trên bốn ngàn đồng, sắm cho nó bộ xoàng neo đặt. Nào ngờ, mình làm phước phước dẫu chua gấp, gấp tôi theo đó i-dập sau lưng, rửa mày rửa mặt cho nó, lấy phau lấy son trang điểm cho nó tữ-tế xinh đẹp với đời tôi, cùng nó đi một chon vào đất này, nó lại đánh quật ngựa buôn cương, bỏ tôi lại giữa đường chết điện.

Đó-dạt cùng bạc tiền bao nhiêu thời nó giữ trọn một mình, bởi vạy cho nên lúc nó lánh mặt xa tôi rồi thời trong mình tôi còn có mấy góc tư, thấy nghĩ đó mà coi: uoc rán với kim ong răng đặc, tưởng khi còn thua hung

dòn bà, nhưng mà: trót lờ vì tay dà nhúng chàm, dài rồi biết khôn làm sao dặng. Tôi nghĩ vậy nên ráng dần lòng xuống, kim sờ làm ăn, phủ mặc ai them ván bán thuyền.

— Chú mấy nói vậy tôi cũng cho phải đi; nhưng mà nghè làm ăn đêm có dư ngàn, sao chẳng lựa nghè nào coi cho được với người ta, để di hành xe kéo, bả dòn lại mình mình không theo?

— Ôi! có chi mà thấy vội cho rằng then, thòm thoán để tôi thuật hết ngôn ngữ, rồi thử hỏi: ước thấy mà làm cảnh như vầy, có úa nước mắt không cho biết?

Theo lời tôi nói với thấy, thời sau khi con ác nghiệt đó nó za tôi rồi, trong lung tôi, nhắc đến đau lòng, chỉ còn có 2 góc tư, với ba bốn đồng sút bi đó. Thế mà tôi ráng tiện tặng abin ăn được bốn năm oéay; thấy có biết ăn cách nào mà dây đưa đến bốn năm ngày không? Thau ôi! Lúc ấy vào có một bộ cơm hột cháo chi vào bụng, sớm mai cũng tháo lơ thơ lại đường Đết-banh, chiều cung lại đường Đết-banh theo mấy cái quán chèc bán hủ-tiếu trước Lục-Tinh khách-lầu, ăn lếu láu cho rồi bữa đó. Sứ trai tráng như vầy mà mỗi bữa ăn có năm sú, thấy nghĩ đó coi thì làm sao no dặng, nhưng mà: thế cung chẳng đà, cơn túng phải liêu, có thân phải giữ lấy thân, không ăn nhín, dặng bít. chiều chét đòi sao. Cái nghè dù y đú thực rồi thời đó ăn đem bên miêng cung không thêm, mà hê đòi cơm khát mâm, thời thì: dung móu chi ngôn dờ cung không từ, miêng cho đầy bụng.

Lâm lúc đi ngang qua mấy cái tiệm cơm thấy chèc nó xào đồ, hơi thơm bay nhẹ mùi; ôi thời! trong bụng bắt thèm điện, thèm đúng ngó tròn tròn, thèm mà sa nước mắt. Còn nói chi ban

êm lối khoán mươi mốt mươi hai giờ khuya nghe tiếng máy con gánh gánh nó rao « nem ... u... ó... g bón » cha chát thám biết baot đôi mắt tuy đã cứng mí rồi, nhưng mà xót ruột quá, kiến cẳng bụng quá, ngủ không dặng, trót đêm nhường mảng: ngồi rồi đứng, đứng ngồi thao thức.

(số tiếp)

giá tôi bán lại rẻ. Còn đồ mặc tráng như là: cảm chàu, hoa tư các, cung xá lục soạn bắc thảo, lục soan thương hải đều có dù thứ, còn hàng bắc như, hàng the, lương-lực dù thứ, tôi lanh tại Hà-nội, như quý khách muốn mua vật chi dùng xin gởi thư đến, thi tôi sẽ gởi đồ lại liền, như vị nào muốn mua nhiều mà bán, tôi tính giá rất nhẹ, hàng tôi gởi contre remboursement.

Cao-lanh: Nguyễn-xuân-Trước
Cao-bach

Lời rao

GIÁ CHỢ VINH LONG

Kính cung mấy người buôn bán tại chợ Vinhlong và Thiêng-đức đăng hay Thứ nhứt.—Tôi có làm đơn xin Nhà-nước có sanh-ý bán đồ lạp vật chở hàng hóa đem sang mấy tiệm tại chợ hay là gần chợ. Quan chánh chủ lịnh Vinhlong đã phê y theo lời tôi xin để ngày fer Octobre 1920.

Ghe từ: 50.000 nhân len tarif 5\$ 00
“ “ 16.000 cho đến 50.000 id 4 \$ 00
12.000 cho đến 16.000 id 3 \$ 00
xin súc còn 3 \$ 00
—id. 2 \$ 00
—id. 1 \$ 00

Thứ hai.—Chám churc riêng mấy đúnh nhỏ từ 10 tuổi sắp xuống, bán rau dừa, bông súng, chuối nâu, bánh ngọt và các thứ rau ớt từ 0\$20 nhão xuống, thi không gopy; còn bao nhiêu y thê lệ 3 năm trước không tăng giảm.

Thứ ba.—Cám nhặt mấy người gopy tiễn chợ, (collecteurs) trên bờ, dưới ống, và các nèo đường thuộc Thành-phố Long-chau và Thiêng-đức, không được phép nói bồn bồn với bạn hàng.

Như người buôn bán gopy không đúng theo thê lệ (Tarif) thi phải lấy lời diệu dảng an dù mà gopy thêm y theo luật Nhà-nước đã định (Cahier des charges) chẳng những là bọn đồng bang, hay người ngoại quốc nếu thấy tên nào thâu gopy không giữ theo lời tôi đã dặn trên đây xin tôi lại cho tôi bay tôi sẽ bớt tiền lương, nếu tái phạm lần thứ 2, tôi thật không dùng người ấy nữa.

Vinhlong, le 10 Octobre 1920.
TRAN-KHẮC-HAI
Fermier

Cao-bach

Chúng tôi có mổ i tiệm hiệu là "TÂN-HAT-LONG" tại đường d'Adran số 115 nhằm góc đường Ober số 1 để sửa đèn Lito Landi đèn Manchones xe máy, bát, máy đánh chữ, máy bát và máy bát, bông cùng các thứ đồng hồ, vân vân

Lại cũng có bán: Manghons, Carbure và dầu Essence. Những thứ và máy móc sắp đặt tại tiệm làm được các việc theo y qui ống giao cho chúng tôi. Mỗi khi gõ quanh có đám tiệc chi mà muôn chung đèn trong nhà cho sáng thi cháng tôi cũng lanh làm được; miêng là cho chúng tôi hay trước.

Thay và mandat xin để như vầy:
Nguyễn-văn-Chuôc
115.—Rue d'Adran
Saigon

An Phong

Bijouterie-soieries de Chine
et du Tonkin
CAOLANH

Kính trình cùng lục chau. Quý khách dặng rõ: tiệm tôi mua bán hơn năm năm, bán ròng hàng tàu, nhưng là vân xuyen lanh nbiêu, cùng là hàng vườn, nhuộm đèn diệu láng thật tốt, không hề trô, tôi chặc ý, vì tôi mua bán đã lâu, nên tôi hết sức lựa chọn thợ nhuộm, nhuộm tôi và hớt chàm tốt, nên các nơi khác không thể bì kiếp hàng đèn của tôi, và

Quảng tài Thạnh

Tiệm đóng ghe và sửa ghe
ở bên kia sông gần cột giây thép
vàm CANTHO

PHÙNG-CHIỀU — chủ tiệm

Kinh cùng quý vị đăng tường, nay
tôi mới lập một trại đóng và sửa ghe
cô sầm ụ và bè tiên bê ứa và kéo ghe.

Tiệm tôi cùng có bán các thứ cây
cưa dù thực tế tôi mà tốt giá lại nhẹ hơn
các nơi.

Chủ tiệm này biết lè nghi của người
An-nam nên tiếp rước quý vị vừa lòng
luôn luôn chủ tiệm này khi trước có
làm chủ sự tiệm cưa hiệu là Quảng-tài.
Lại, hì ai ai cũng biết rằng người ấy
biết chiêu hiền dài si bức nào

Xin quý ông quý thày có cần dùng mua
cây cang đóng hay là sửa ghe đến tiệm
Quảng-tài-Thạnh thì rõ.— Cái xin
quí-thầy thương.

Nay kính cáo.

Quí khách ở miêng hậu Giang

CANTHO—SOTRANG—BACLIEU—

VINH LONG—TRAVINH—và SADEC

Muốn mua xe hơi hoặc đi chơi hoặc
dưa hành khách, mà khỏi lo bê chở
chuyên, không mất ngày giờ sở phí vân
vân: Hè mua xong, trong giấy lác đem
về đến nhà: Thì hãy đến Entrepôt de
Vinhlong của M. Nguyễn-thanh-Diệm
có sảnh xe hơi mới hiệu «Buick»
máy—7 chỗ ngồi.

Kiểu xe mới 1920 — nay êm ám và
chạy mau nữa.

Gia rẻ hơn các nơi khác

HÀNG HẬU GIANG

vốn dặng 1.000 000 franc

Hàng này của Langsa và Annam
hùng vốn lập tại Cán-thơ. Có trữ đủ
các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tặc
một đèn là tại Saigon có món chi
thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt
Cùng gởi hàng cho các xứ xa; ai
mua món chi xin viết thư ngay cho
Hàng, thì Hàng sẽ gởi hàng lập tức.

Xin quý vị đến xem lingleton chơi thì rõ
Có trữ bán:

Rượu rom-hiệu Stella
Làm ròng bằng miếng.

Có báu lẻ, bán sỉ và cho lành về
bán lại khỏi trả tiền trước.

Tiệm khắc con dấu



TRAN-DUY-BINH GRAVEUR
SAIGON

LÀM THIẾT KÝ

VÀ MÃU LÂM

Kinh cùng cùng quý khách dặng rõ
tiệm tôi trước ở số nhà 85 đường Catinat
và số 130 đường Pellerin, nhờ ơn lục
châu chư quân tử chiểu cố thì công
nhệ cõa tôi đã thành hành bấy lâu nay

Vậy tôi đã đón lại số 96 cũng đường
Pellerin vẫn chuyên nghề khắc con dấu
đóng, cao-su, bún-dóng, bún đá cẩm
thạch dẽ mõ, có bán đủ các thứ con dấu
ở Tây gởi lại, như là Dateur, Numéro-
teur, Folioeur, Composteur, etc.... và
có bán đồ phụ tùng theo cuộc con dấu
giá rẻ đó lót mà làm mau, có in Catalogue
để gởi cho quý khách nếu quý khách
muốn cần dùng kiều nào thì xin gởi thư
cho tôi lấy Catalogue lựa kiều mà dùng
tôi sẽ hết sức làm cho vừa ý các quý
khách.

TRAN-DUY-BINH
Graveur—96 Rue Pellerin—Saigon

AN HÀ NHỰT BAO

Cordonnerie — Chapellerie — Tonkinoise
GRAVURE SUR MÉTAUX ET MARBRE

NGUYỄN CHÍ HÒA

83 Rue Catinat Saigon



Kinh cùng QUÍ-VỊ dặng rõ. Tiệm tôi có 30 thợ BẮC-KỲ giỏi DÓNG GIẤY, LÀM NÓN theo kiểu ÂU-CHÂU kim thời. GIẤY đóng bằng DA-TÂY hết, NÓN làm bằng CÂY-MÓP thiệt nhẹ, lớp NI-XÂM, BỐ-TRẮNG VÀ BỐ-VÀNG đủ kiểu. Tôi cũng có thợ KHẮC CON-DẤU DÓNG VÀ CHẠM MỎ-BIA ĐÁ CẨM-THẠCH BỂ MÃ. Tôi đã BÁN-SỈ di LỤC-TỊNH thiệt nhiều, đã có nhiều vị rất tin cậy và khen ngợi NÓN VÀ GIẤY của tôi làm thiệt kỹ cang và giá lại rẻ hơn chỗ khác nữa. Tôi cũng có BÁN GIẤY-UẨ DA LÂNG và các thứ GUỐC BẮC-KỲ CHẠM-BÔNG VÀ SƠN-ĐEN QUAI-NUNG QUÍ VI
xa xin viết thư về thương nghị tôi sẽ hồi âm lập tức có giá BÁN-SỈ riêng thiệt rẻ
Xin chúc tôn chiểu cố cho việc buôn bán của DÓNG-BÔNG ta được thuận lợi trong
lúc cạnh tranh này tôi hết lòng cảm ơn.

NGUYỄN-CHÍ-HÒA, Kính mời

Annam trồng răng

KINH CÁO

Kinh tôi cho quý khách lục châu dặng rõ:

Tôi có dọn một cái phòng trồng răng
tại tiệm ĐẠI ĐÓNG THƯƠNG XÃ Cán-thơ

Trồng răng trắng, răng đen với
bích răng vàng. Sứa răng và trám răng.
xin quý vị dời gót ngọc đến tiệm ĐẠI-
ĐÓNG THƯƠNG XÃ đường Kinh-lấp
Cán-thơ, thì tôi hết lòng làm cho vừa ý
quý vị, và tôi lại linh già rẻ hơn hết.

Như ông nào ở xa xin gởi thư hỏi giá
thì tôi trả lời lập tức.

Nay kính
NAM-TĂN-LỢI

Chez Hại-Đóng Thương-Xã
Rue Kinh-Lấp—Cán-thơ—

Tiệm hòa-mỳ Cao-lanh

Bản hiệu có bán đủ thứ hàng tầu
hang tây, hàng bắc, và hàng vường
cũng có rượu tây đồ hộp đồ cán và đồ
tạp hoá, bán sỉ và bán lẻ bồn hiệu xưa
nay chuyên mệt nghệ buôn bán, cho nên
những hàng tơ-lụa già công lừa canh
chí kỵ-lường. Và rất dày công nhuộm
lau cho nên dùng lâu càng tốt chẳng bẽ
phai màu hấu chư quý vị, muốn mua di
bán lại, hoặc giá dụng xin gởi thư quyết
vào bồn hiệu sẽ lập tức gởi liền khi
hang đến chất là dặng vui lòng quý-vị.

Hàng định gởi contre Remboursement
đem bạc đến nhà thợ lanh hàng.

Chú nhơn: Huỳnh-dắc-Nghia kính mời

DỒNG HỒ HIỆU 'LIP'

*Dồng hồ mà người ta hay kiêm mua là đồng hồ hiệu
“LIP”*

CHRONOMÈTRE **LIP** LIP



LA MARQUE FRANÇAISE

Montres de Précision

EN VENTE CHEZ LES BONS HORLOGERS

Exiger la marque LIP sur le cadran

THIẾT KÔNG?

*Mua thử một cái dùng, hay
là hỏi thăm những người đã
có sắm đồng hồ hiệu LIP thì
biết.*



MONTRE-BRACELET EXTENSIBLE POUR DAMES.

Platine, Or, Argent, Plaqué or.

EN VENTE CHEZ LES BONS HORLOGERS

Exiger la marque LIP sur le cadran.



MARQUE
FRANÇAISE CADRAN
LUMINEUX

En vente chez les bons horlogers
Exiger la marque LIP sur le cadran

CÓ TRÙ BÁN TẠI:

Hàng LES GAERILES DE
L'OUEST là hàng HẬU GIANG
DUONG HÀNG Saigon, My-
tho, Cantho và Trà Vinh

TIỆM **Trương-văn-Hanh** Sadee

Có bán xe máy mới và đã đồ phụ
tùng xe máy và sửa xe. Lành thấp muron
đều khí đá (carbure) theo cuộc quan,
hòn, tao, tê, kỳ yên, Tân già, hổ phô,
khăn đeo bằng nhiều tay và khăn bùn
tốt thương hàng, bún mớ và bún lè vò
ruột xe máy hiệu Michelin, giày hàn-đé
đủ cỡ đóng theo kiểu kinh thời. Quí ông
ở xa muốn mua đồ phụ tùng xe máy,
thì gởi thư cho tôi. Tôi sẽ long kỵ
lưỡng mà gởi contre-Remboursement
nghe là đóng bạc nhà thơ mà lành rõ
và tôi cho giá đồ phụ tùng in sáng bằng
chữ quốc-ngữ (Prix courant)

Trương-văn-Hanh.
Cần khái.

Thuốc điếu hiệu globe (TRÁI ĐẤT)



Rút dài ngon, dễ dánh lâu được
không mốc, không mục.

Tại Hàng DENIS-FRERES có trù bán

LOI RAO

Kính cùng lục-châu dặng rò lại nhà
In Hậu-Giang Cần-thơ, có bán sách chữ
quốc-âm để giúp cho Hương-chức có
quyền thi hành như trường-tòa.

Sách này có 156 trường và có đủ kiểu
yết thi lời truyền rao, của ông DUONG-
VAN-MÈN mới đây.

Giá mỗi cuộn là \$3.00
Tiểu chí 0.15

Xin viết thư đến nhà in Hậu-Giang
Cần-thơ mà mua.

Nhà máy xay gạo

TẠI CHÂU THÀNH CẦN THƠ

Tai nhà máy này có xay và trữ gạo
trắng bún lè và bún tơ. Gạo xay ra có
nhieu hạng tùy theo giá.

Trong lục-châu, chư vị nào muốn mua
hoặc nhiều hoặc ít, xin viết thư mà
hương nghị.

Décontquerie de Cantho.

Thuốc gói hiệu globe

(TRÁI ĐẤT)



Máy tay thường dùng thuốc đều cho
thuốc Gà-llop là đương, khói thơm hút
không khô cát

Một mình hàng Denis-Freres có trù
án si mà thôi.

NOUVELLE
BOULANGERIE Française
Chan Hung Thai

RUE DU TRIBUNAL
Cantho

Kính cung quý ông, quý bà rõ:
Tôi mới lập lò làm bánh mì kể bên tiệm
đóng giấy hiệu TÂN-THẠNG ở đường
tòa Cántho.

Bánh của tiệm tôi làm một ngày 2
lần: 4 giờ sáng ra một kỳ, còn chiều tối
chừng 1 giờ ra một kỳ bánh mới nửa

Tôi làm như vậy để có bánh mì
nóng, đậm, thơm cho quý ông quý bà dùng
cho vừa miệng. Tôi đã lập tại Saigon 1
lò làm bánh mì đã hơn 20 năm có danh
tiếng vì lò làm bánh kỳ lưỡng sạch sẽ
lắm, nay tôi đến Cántho tôi cũng cứ giữ
cách thức ấy mà làm cho vừa ý mỗi
hàng luôn luôn.

Xin quý ông, quý bà mua ăn thử
thì biết chứ không phải lời chuốt ngót
Nay kính
Chan-Hung-Thai

Nhà hàng Hậu Giang tại Mỹ tho

KINH

Trịnh cùng đồng bang quý khách dặng
hay: Hàng Hậu Giang là hàng của người
Annam trong tỉnh và Lạng Sơn chung
lập tại Mỹ tho, nơi đường mè sông, gần
cầu Tàu tuần dâ khai trương hào dặng
mấy tháng nay. Cuộc thương mại của
Hàng, càng ngày càng tấn phát, cũng
nhờ có đồng bang vị tình lui tới.

Tại Hàng có bán đủ thứ hàng hóa,
bằng tay, bằng bắc, hàng tàu, nhiều,
lành, tuyển, nhộn, thiệt tốt, dù giấy,
đen, xà-bong, thuốc bút, đồng hồ vàng,
bạc hiệu Lip, vân vân, còn nhiều thứ
hàng hoá khác nữa, kể không xiết.

Vây xin mời quý khách có dám tiệc
chi, hoặc khi nào có dịp chi qua chợ
Mỹ tho, xin vui bước ghé lại Hàng
thì rõ biết.

Xin quý Khách nhớ một điều là Hàng
này của người đồng chưởng ta công
lao lập ra. Mua một món chi gửi cho
Hàng đều nhỏ mọn bực nào, thê cùng
là giúp cho người quê hương nêu ruỷ
tranh thương cùng ngoại quốc. Đó là

gương tốt cho người Nam ta, để ch
nhà em nương theo mà lấp bước vào
cuộc lý tài, báu vật tranh chút lợi
quyền cho quê hương.

Được như thế thì chẳng bao lâu đồng
bang ta sẽ chung hưởng mối lợi trong
bản xứ.

Nay kính,
Quản Lý Hậu-giang đương hàng
Mỹ tho.
Nguyễn-lan-Thạnh.

Ngò cùng lục châu

Tại nhà io Hậu-giang (Cantho) có bán
thứ Carnet để đựng giấy bạc mới bày
như giấy 0,10 0,20, và 0,50.

Vậy quý vị nên mua 1 cái để dùng
để đựng giấy bạc ấy, để tiện mà lại khỏi
hư khói rách.

Giá bán thật rẻ mỗi cái 0\$20 mà thôi;
Nhà in Hậu Giang
Kinh cáo

Một việc khá lầm

Có quan Giám-đốc Quesnel sang lòng
muốn bán hai sở ruộng của ngài, & tại
Tháp-mười Mỹ tho, sở thứ nhứt được
46 mẫu, & dựa mé kinh, sở thứ nhì
được 246 mẫu, & dựa mé kinh lớn kêu là
kinh Đồng-đốc Lộc, kinh này xáng mới
vết lại lớn lầm, bê ngan chừng 40 thước
nên tiện bê chờ lúa ruộng lâm, và như
muốn chờ lúa thăng lên Chợ-lớn đi ngã
sông Vaiса cũng dễ lầm.

Hai sở ruộng ấy đều là đất thuộc tốt
lâm, chẳng còn phải lợn công khai phả
chi nữa hết; lại sảng trong đất có mươi
ba cái dia, cá rất đại lợi. Có một sở đất
khác kề cận với hai sở ruộng nói trên
đây, chừng 300 mẫu, nguyên là của hiệu
Speidel đã bị nhà nước tịch thu lại và
cô lè trong một ít lâu sở giáo già bán

Hai sở ruộng của quan Giám-đốc
Quesnel, huê lợi mỗi năm chừng 12 tới
15 ngàn già.

Ai muốn mua hai sở đất ấy xin gởi
thờ cho quan Giám-đốc Quesnel tại
Saigon, hay là gởi cho sở Nhứt-trinh An
hà tại Cántho mà thương nghị, và đến
xem bản đồ thi biểu rõ

MỸ KÝ

TRƯƠNG-NGỌC-GIУ Propriétaire

Tiệm họa chon dung và khắc con dấu ở
đường Turc, số 16, ngang nhà hàng Mollet
—SAIGON.

Kính cáo cùng chư Quý-khách dặng
hay, tiệm tôi có khắc con dấu bằng
đồng, bằng mủ thung, bằng cây—có
chạm bằng đồng, cùng chạm nhân hiệu
—có làm mờ bia chạm bằng đá cẩm
thạch, có thợ họa chon, chạm hình
người mà về: vẽ bằng dầu sơn vò bồ
vẽ nước thuốc màu, hay là bằng mực
tàu, hoặc bằng viết chí thanh—họa biển,
liên, tranh sơn thủy—theo rap hát—
khắc hình chon dung vô bản đồng, bằng
đá cẩm thạch đẽ theo mờ bia trăm năm
cũng chẳng phai—có thợ chạm các thứ
cây danh mộc.

Như Quý-Khách nào muốn hỏi giá
tiền về món chi xin gởi thợ cho tôi, tôi
sẽ gởi cáo-bach (Catalogue).

TRƯƠNG-NGỌC-GIУ. Cản khái.

Phò cáo đồng bang

Kê từ buổi An-Hà Ấu-quán,
Tại Cántho, tạo sáng đèn rày,

Lục-châu quân-tử, on dày

Màn-cản mua giùp, ngày nay thạnh-hành,

Thạnh-hành dặng cữu hàng rộng mở

Máy sấm thém, thay thợ tịp rộng,

Lanh in chi thay đẹp xong,

Truyen, thợ, danh-thiệp, thiệp-bồng

(thiệp-lan

Toa, sò, bộ, làm càng kỹ lưỡng,

Chắc lại bền chẳng nhượng của người

Nói chi sách đóng thì thôi!

Lưng da, lưng bồ, đê dời ít hư.

Sách in sáng, tinh từ, Kim Túy,

Tự diễn cùng Sứ ký Đại nam.

Tuấn tra Pháp lè, dạy kham,

Cách thi hành án, thiệt làm rất hay.

Thước, viết nghiên sáng đây đũi hàng

Thiếu chi đầu giấy láng, mực người;

Chuốc trao, nào phải nhứng lời.

Sang chơi 1 chuyến xin mời các ông

Tuy vật liệu, nay không dẽ dū,

Bồn quán nào dám phụ ý ai,

Khó nhọc thứ mấy chẳng nài,

Miếng cho đẹp dạ Quí-ngài là hơ.

An-Hà Ấu-Quán Bd Delanoue Cán-tho

Bồn kính.

Lời rao

Một áo ván quốc-ám nên dọc, nên
lưu truyền cho hậu thế là bón:

“TUỒNG KIM THẠCH KỲ DUYÊN”,
của một nhà đại gia văn chương là
ông Thủ-khoa Nghĩa soạn.

Có trữ bán tại nhà

Monsieur Đô-văn-Y
N° 80 Rue d'Espagne và
Rue N° 95 Catinat Saigon
Giá mỗi quyển là 0\$80

Cáo bạch

Có bán cảng
viết “PORTE
PLUMES à RÉSER-
VOIR” ngòi viết
bằng vàng thiết
cao “PLUMES EN
OR CONTRÔLÉ”

14k không
sét không mòn.

Có khâu (AGRAF)
một đầu thibut

viết, còn đầu
kia thì viết chí

(PORTEMINE); có
phụ thêm 1

bộ nhỏ đựng

năm cộng chí
để thay. Cây

viết này nếu
gìn giữ xài
mười năm

không hư.

Xin dùng
tường rặng cây
viết này giống

theo cảng viết
năm cát, một

đồng cùa khách

Mua về, nế u
xài không dặng
không xứng
dáng với đồng
tiền thì trả lại
Bồn hiệu sẽ trả
tiền lại dù.

Giá một cây
là (có hộp, có
compte goutte
4\$50

Mua nguyên lô
về bao lai cảng
tính giá nhẹ
hơn nhiều.

Cùng có trữ
bán mực sty-
lographique
bleue black

thứ tốt
giá một
lá là
ve 0\$50



nhà An-Hà
CÁNTHO

FIÓ'I

ĐỒNG BẰNG

Trong xứ ta có lò đặc
một thứ rượu ngon lâm
kèu là **Rhum Stella**
tẩm ròng bằng nước mía

Ta nên mua rượu này
mà uống, vậy mới là tò
ý bình vực cái mồi lợi
trong xứ ta đó.



Rượu **Rhum Stella**
này giá đắt mà uống lại
nên thuốc nữa.
Mua uống rồi mới biết
SOCIÉTÉ
des
SUCRES ET RHUMS
Cantho (Cochinchine)

Muôn mùa xin do nơi
HÀNG HẬU GIANG
DUONG HÀNG
Cantho, Saigon
Mytho
Travinh

Vậy mồi lợi càng ngày về tay đồng chưởng