

NĂM THỨ TƯ.—số 192

JEUDI 9 DÉCEMBRE 1920

LE COURRIER DE L'OUEST  
EDITION EN QUOC-NGU'

AN HÀ NHUT BÁO

安 河 日 報

MỘT TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Administration—Boulevard Delanoue, CAMBODIA

TỔNG LÝ: TRẦN-DẮC-NGHĨA

Giúp Bàn: PHẠM-KÝ-XƯƠNG

BẢN NHỰT TRÌNH

THỜI GÓI ĐỒNG-PHÁP

BẢN CHỦ LANGSA

BẢN CHỦ QUỐC-NGŨ	
TRỌN NĂM.....	5 \$ 00
SÁU THÁNG.....	3. 00
MỘT THÁNG.....	0. 10

TRỌN NĂM.....	3 \$ 00
SÁU THÁNG.....	2. 00

BẢN QUỐC-NGŨ VÀ LANGSA

TRỌN NĂM.....	7 \$ 00
SÁU THÁNG.....	4. 50

Vị nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhựt trình xin viết thư  
ho M. Trần-dắc-Nghĩa mà thương nghị.

Mua nhựt trình thì kè từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

## MỸ KÝ

TRƯƠNG-NGỌC-GIU Propriétaire

Tiệm họa chén dung và khắc con dấu ở đường Turc, số 16, ngang nhà hàng Mollet - SAIGON

Kính cáo cùng quý khách hàng dặng hay, tiệm tôi có khắc con dấu bằng đồng, bằng mủ thuong, bằng tay—có chạm bằng đồng, cũng chạm nhẫn hiệu—có làm bộ bia chạm bằng đá cẩm thạch, có thư họa chén, châm hình nử trai mà về: về hằng dấu sưu vò bồ về nước thuộc màu, hay là bằng mực tàu, hoặc bằng viết chì than—hoa biển, liền, tranh sơn thủy—theo rạp hát—khắc hình chén dung và bát đồng, bằng đá cẩm thạch để theo bộ bia trăm năm cũng chẳng phai—có thư chạm các thứ cây danh mộc.

Như Quý-Khách nào muốn hỏi giá tiền về món chi xin gửi thư cho tôi, tôi sẽ gởi cáo-bạch (Catalogue).

TRƯƠNG-NGỌC-GIU. Cân khái.

## Phò cáo đồng bang

Kè từ buối An-Hà An-quán,  
Tại Cần-thơ, tạo sáng đến rày,  
Lục-châu quan-tử, ưa dày  
Mǎn-cǎn mua giáp, ngày nay thạnh-hành,  
Thạnh-hành dặng cửa hàng rộng mở  
Máy sấm thêm, thấy thư tin ròng,  
Lành in chi thấy đẹp xong,  
Truyện, thư, danh-thiệp, thiệp-hồng  
(thiệp-lợn)

Toa, sô, bộ, làm cảng kyluong,  
Chắc lại bến chẳng nhượng của người  
Nói chi sách đóng thi thôi!  
Lưng da, lưng bõ, đê đời ít hư.

Sách in sắng, tinh tú, Kim Túy,  
Tự điển cung Sứ ký Đại nam.

Tuần tra Pháp lị, dạy kham,  
Cách thi hành án, thiệt làm rất hay.

Thước, viết nghiên sắng dây đũ hàng  
Thiếu chi dấu giấy láng, mực ngồi;

Chuốt trao, nào phải những lời.

Sang chơi t' chuyen xin mời các ông

Tuy vật liệu, nay không đẽ dù,  
Bón quán nào dám phụ ý ai,

Khó nhọc thứ mây chẳng nài,  
Miêng cho đẹp dạ Quí-ngài là hồn.

An-Hà An-Quán Bd Delanoue Cần-thơ  
Đỗn kinh.

Tiệm thợ bạc  
của M. CAO-VAN-HY  
108 Boulevard Bonnard—Saigon

Tiệm này có bán đủ các thứ đồ nữ trang theo kiểu kim thời, xinh đẹp khéo lé vô cùng; những là: vàng, vàng, chuỗi hột, hoa tai, cà-rá, giấy chiên, neo xuyến v.v. kiêm chạm rất nên huê dặng

Xin các bà, các cô hãy đều xem thử một lần thì biết.

Nay kính  
Cao-van-Hy cản khái

## Cáo bạch

Có bán cảng  
viết "PORTE  
PLUMES À RÉSER-  
VOIR" ngồi viết  
bằng vàng thiệt  
cao "PLUMES EN  
OR CONTRÔLE"

14k không  
sét không mòn.

Có khau (AGRAP)  
một đầu thi bút  
viết, còn đầu  
kia thi viết chí  
(PORTEMINE); có

phụ thêm 1  
hộp nhỏ đựng

năm cộng chí  
để thay. Cây  
viết này nếu

gìn giữ xài  
mười năm

không hư.

Xin đừng  
tưởng rằng cây  
viết này giống  
theo cảng viết  
năm cát, một  
đồng của khách

Mua về, nếu u  
xài không đặng  
không xứng  
đáng với đồng  
tiền thì trả lại.  
Bón hiệu sẽ trả  
tiền lại dù.

Giá một cây  
là (có hộp, có  
comptegoutie) 4\$50

Mua nguyên lô  
về bán lại cảng  
tính giá nhẹ  
hơn nhiều.

Cũng có trừ  
bán mực styl-  
ographique  
bleue black  
thứ tốt  
giá mờ  
ve là  
0\$50



nha in An-Hà  
CANTHO

NOUVELLE  
BOULANGERIE Française  
**Chan Hung Thai**

RUE DU TRIBUNAL  
**Cantho**

Kính cùng quý ông, quý bà rõ:  
Tôi mới lập lò làm bánh mì kẽ bên tiệm  
đóng giấy hiệu TÂN-TIANG ở đường  
tòa Cần-thơ.

Bánh của tiệm tôi làm một ngày 2  
lần: 4 giờ sáng ra một kỳ, còn chiều tối  
chừng 4 giờ ra một kỳ bánh mới nra

Tôi làm như vậy để có bánh mì  
nóng, đòn, thơm cho quý ông quý bà dùng  
cho vừa miệng. Tôi đã lập tại Saigon 1  
lò làm bánh mì đã hơn 20 năm có danh  
tiếng; vì tôi làm bánh kỹ lưỡng sạch sẽ  
làm, nay tôi đến Cần-thơ tôi cũng cứ giữ  
cách thức ấy mà làm cho vừa ý mỗi  
hàng luôn luôn.

Xin quý ông, quý bà mua ăn thử  
thì biết chờ không phải lời chuốt ngót

Nay kính  
Chan-Hung-Thai

**Nhà hàng hậu giang  
tại Mỹ tho**

## KÍNH

Trình cùng đồng bang quý khách dặng  
hay: Hàng Hậu-giang là hàng của người  
Annam trong tỉnh và Langsa chung  
lập tại Mỹ tho, nơi đường mè sông gần  
cầu Tàu tuần dã khai trương bán dặng  
mấy tháng nay. Cuộc thương mại của  
Hàng, càng ngày càng tần phát, càng  
nhờ có đồng bang vị tình lui tới.

Tại Hàng có bán đủ thứ hàng hóa,  
hang tây, hàng bắc, hàng tàu, nhiều,  
lành, xuyến, nhuộm thiệt tốt, dù giấy,  
đèn, xà-bong, thuốc hút, đồng hồ vàng,  
bạc hiệu Lip, vân vân, còn nhiều thứ  
hang hoá khác nữa kẽ không xiết.

Vậy xin mời quý khách có dám tiệc  
chi, hoặc khi nào có dịp chi qua chợ  
Mỹ tho, xin vui bước ghé lại Hàng  
thì rõ biết.

Xin quý Khách nhớ một điều là Hàng  
này của người đồng chưởng ta công  
lao lập ra. Mua một món chi kèm cho  
Hang dầu nhỏ mọn bức náo, thiêng  
là giúp cho người quê hương nêncuộc  
tranh thương cùng ngoại quốc. Đó là

g ương tốt cho người Nam ta, để cho  
nhà em nương theo mà lán bước vào  
cuộc lý tài, báu dặng, trau chát lợi  
quyền cho quê vức.

Được như thế thì chẳng bao lâu đồng  
hang ta sẽ cùng hưởng mối lợi trong  
bốn xứ.

Nay kính,  
Quán Lý Hậu-giang đương hàng  
Mỹ tho.  
Nguyễn-lân-Thạnh.

## Ngò cùng lục châu

Tại nhà in Hậu-giang (Cantho) có bán  
thứ Carnet để đựng giấy bạc mới bảy  
như giấy 0,10 0,20, và 0,50.

Vậy quý vị nên mua 1 cái để dùng  
để đựng giấy bạc ấy, đà tiện mà lại khỏi  
thư khôi rách.

Giá bán thật rẻ mỗi cái 0\$20 mà thôi  
Nhà in Hậu-giang  
Kinh cáo

## Một việc khá lầm

Có quan Giám-đốc Quesnel sảng lòng  
muốn bán hai sở ruộng của ngài, ở tại  
Tháp-mười Mỹ tho, sở thứ nhứt được  
46 mẫu, ở dừa mé kinh, sở thứ nhì  
được 246 mẫu, ở dừa mé kinh lớn kêu là  
kinh Tông-đốc Lộc, kinh này xáng mới  
vét lại lợn lầm, bê ngan chừng 40 thước  
nên tiện bê chờ lúa ruộng lầm, và như  
muốn chờ lúa thăng lên Chợ-lớn đi ngã  
sông Vaico cũng dễ lầm.

Hai sở ruộng ấy đều là đất thuộc tốt  
lầm, chẳng còn phải lợn công khai phá  
chi nữa hết; lại sảng trong đất có mười  
ba cái dia, cá rất dai lợi. Có một sở đất  
khác kẽ cận với hai sở ruộng nói trên  
đây, chừng 300 mẫu, nguyên là của hiệu  
Speidel đã bị nhà nước tịch thu lại và  
cô lè trong một ít lâu sê giáo giá bán

Hai sở ruộng của quan Giám-đốc  
Quesnel, huê lợi mỗi năm chừng 12 tới  
15 ngàn giá.

Ai muốn mua hai sở đất ấy xin gửi  
thư cho quan Giám-đốc Quesnel tại  
Saigon, hay là gởi cho sở Nhựt-trinh An-  
hà tại Cần-thơ mà thương nghị, và đến  
xem báu đỗ thì hiểu rõ

# Cac nhà Annam

## TRAITEMENT ANTI-PHTISIQUE ET DES MALADIES DE POITRINE

Aiguës ou Chroniques

Toux, Rhumes Bronchites, Crachements de sang. Affections de Voies respiratoires Asthme, Catarrhes, Irritations de la Poitrine, etc.

PAR LE

### BRONCHOSÉRUM

On trouve le **BRONCHOSÉRUM** dans toutes les bonnes pharmacies de France et des Colonies.

Pour le gros s'adresser à :

**Sagendorf, 7, Rue Jules César.— PARIS**

POUR L'AN DOCHINE

**Pharmacie normale—H. DE MARL Saigon**  
Seul dépositaire

**TRẠI THỢ MỘC HIỆU LƯỢC-LONG**  
**Tự Nguyễn long Thao**  
**Ở tại chợ Lái-thieu**

Trại thợ mộc tôi sáng tạo đã hơn 3 năm ở phía sau phố chợ, đường xe hơi Saigon Thu-dau-mot, có đóng sảng đầu bắp áo dài mặt gỗ liên từ 1m40 cho đến 2m20, bê ngan 0m80 cho đến 1m15; bàn ăn chế kiêu tứ linh (long, lân, quí, phượng), bàn bia cửa cuốn 1,8 trục cho đến 2 trục, và bàn ăn mặt đá, bàn tròn mặt cốt xay, chưng chảm tam lán từ 1m55, có thứ 5 trục góc chảm giày lá tay, bàn rượu (table d'apéritif), bàn khách (table de salon) bàn viết (bureau) bàn rứa mặt (table de toilette) bàn ngủ, tủ áo tron, tủ

áo kiều, tủ thờ cầu biến liêu tranh, thòe kiều và sơn thủy chử ốc chử vàng, ghe ngồi mặt tròn, mặt trái đào, mặt dâu, và có dù thú đồ tiện; những là chưng đèn, đài hộp, khay, kỵ, váng một, váng hai, váng ba, váng tư hết thảy đều làm bằng cây danh mộc, chế theo kiều kim thời tron bền, chắc chắn và bán giá rẻ..

Còn phía trước phố chợ có dạo thêm một tiệm ngách có bán dù thủ rúou và đồ danh mộc thứ cầu thứ tron đều có sẵn.

Kính xin chư-tôn quý-khách thưa diệp nhân du xin ghé lại tiệm tôi muôn mua đồ làm sảng hoặc là đặt món obis trong dọn trong nhà thi tôi sảng lòng mai mà làm cho vừa ý quý-đang.

NGUYỄN-LÓNG THAO  
Sửu loai kinheo

# AN HÀ NHỰT BÁO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

## MỤC LỤC

- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| 1— Con đường thuận tiện  | 6— Lời biện bạch        |
| 2— Tiếp luận lời tối hậu | 7— Lời cảm tạ           |
| 3— Đám tang trọng thể    | 8— Nam-kỳ thời sự       |
| 4— Quốc trai 1920        | 9— Oan truyền Ngọc-Hạnh |
| 5— Yết thi               |                         |

## Con đường thuận tiện.

Đời càng phát minh chừng nào, thời con người lại càng lo phương kinh thế mà vung-bồi nén kinh-tế lý-tài cho đặng vững bền chừng này. Phát minh, phát minh, hai tiếng ấy đối với vùng đất Namkỳ ta, tưởng khi vừa được bách phân chỉ nhứt nhị. Nhưng trông ra thật cũng rất mừng thầm, vì nếu chẳng nhờ ánh đuốc của đàng anh ta, thời khắc hằng lúc nầy ta cũng còn ngơ-ngâusụt sùi trong huớc dường tiến hóa lầm,

Nước đặng mau giàu, xứ đặng mau thịnh là vất ở nơi đường giao-dịch mà ra. Dầu bộ, dầu thô cũng thế, nếu con đường giao-dịch chẳng thông, thời muôn điều cũng nhơn đó mà phải chịu thiệt-thời trót-ugai.

May-mẫu thay cho hạt Cầnthơ ta! tiện lợi thay cho miêng Hậu-giang ta! từ bao giờ đến bây giờ nếu muốn đi từ Saigòn đến Cầnthơ, từ Cầnthơ đến Saigòn thời ít gì cũng phải mất tron hai ngày với một đêm mới về đến nhà được; mà từ bây giờ dờ về sau nấy lại có thể giao-thông chóng hơn, chỉ trong khoản một ngày là đi đến nơi về đến

chỗ. Cách di ấy là đi bằng xe ô-tô. Xe ô-tô này của hãng S. I. A. S. O. Cầnthơ mới lập vừa hoàng-thành, đã khởi chạy từ ngày 1er Décembre 1920 cứ ngay chuyến xe lửa nhứt từ Saigòn đi Nýtho, ngồi thẳng đến ga Trung lương thời xuống. Tại đó có xe ô-tô rước chạy luôn ước một giờ đã đến Cái-bè. Từ Cái-bè qua Vinhlong đi dằng bộ chưa tiện nên phải tạm bỏ xe ô-tô xuống ca-nốt, ngồi cùng ước một giờ thì đến. Đến Vinhlong rồi thì lại có ô-tô chục rước bộ hành dĩa thẳng đến Cầnthơ bên kia sông ngó ngay qua thay Châu-thanh, thời có đò-hơi đưa ngan qua sông Bassac. Tóm lại ở Saigòn khởi đi từ 6 giờ mà 11 giờ lại đến Cầnthơ; trong khoản ấy tưởng cũng đã quá mau rồi nếu có muôn trở về cũng vậy.

Xem đây thì dù thấy đường đi thật dài ghê mà chỉ trong một ngày đã về tới Mở mang thay!

Vậy nên ngày 29 Novembre rồi đây Hội có mời quan Thông-đốc Nam-kỳ Quesnel, ông Texier quan Chánh Bác-vật ông De Lachevrotière, Chủ-bút báo Impartialie và ông L. Héloury báo L'Opinion đều xem công cuộc của Hội lập thành,



Hãy dùng  
thuốc hút hiệu **CON GÀ** thuoc chưa ván  
và ván rồi  
vì THUỐC NÀY NGON HƠN HẾT.

*ĐÃ THƠM THƠM LẠI GIÁ RẺ HƠN CÁC THỦ KHÁC.*

Thuốc CON GÀ trồng tía tại xứ Đồng-Dương  
Nên giúp hội *Société des Tabacs de l'Indochine*,  
66 Boulevard Bonnard. — Saigon  
hầu giúp muôn ngàn người Annam.

Khi xe lửa vừa đến Trung-Lương thời có M. Biancardini Chủ hàng S. T. A. S. O. đem hai cái xe hơi chở rượu.

Đến Cái Bè sang qua canot chạy ngang kinh Cái-Muối tới Vinh-Long có M. Gallois Montbrun là quan Chủ-tỉnh hiệp với M. Mandon quan Bác-Vật sỡ Tạo-tác và M. Vimont quan Phó-bổ Cán-thơ đến nghinh tiếp các thương quan. Khi tới Cán-thơ rồi thời có M. Tholance quan chủ-tỉnh Cán-thơ chở rượu.

Dùng bữa tại nhà M. Lortat-Jacob, rồi thời đi viếng hàng đến 3 giờ trưa, 8 giờ đã đến Saigon.

Giá tiền xe và giờ chạy do theo bản dưới đây:

Khởi chạy từ 1<sup>r</sup> Décembre 1920  
Giá tiền Từ Trung-Lương đi... 7 giờ 35  
2\$00      tới Cái-bè..... 9      giờ

3\$50	tới Vinhlong.....	10 giờ
4.50	tới Cantho.....	11 "
	Kiếp với tàu lấy thơ đi Longxuyên 3 giờ	
"	Longmy 3 giờ 30	
"	Soctrang 3 " 15	
"	Bacliêu 5 "	
Ở Cantho đi.....	12 "	
Tới Vinhlong.....	1 " 15	
Tới Cái-bè.....	2 " 15	
Tới Trung-Lương.....	4 "	
Kiếp với tàu lấy thơ Saigon....	6 " 20	
Có một chuyến xe riêng. (có bộ hành chạy, không bộ hành thì không chạy.)		
	BẢN ĐI	
Đi từ Cantho.....	6 giờ	giá
tới Vinhlong.....	7 " 30	3\$00
" Cái-bè .....	8 " 50	5.00
" Saigon.....	11 " 30	7.50

	BẢN VỀ	
Từ Saigon (tại nhà hàng Continental)		
2 giờ 30		

có hảng nghánh và  
người thay mặt trong  
cả hoàn cầu

**Descours & Cabaud**  
**PRODUITS METALLURGIQUES**  
Vốn 40 triệu quan  
Số 1, Quai de Belgique Saigon

Hàng này bán giá  
rẻ hơn hết trong  
miền cực Đông.

BÁN SỈ — BÁN LẺ

Hãy đến viễn kho chúng tôi hay là viết thư hỏi giá: Đô khí dụng trồng tía.  
Cày ruộng, cày xới đất, cúp, rựa, cuốc, vân... vân...

Xương lân (Tro vải ruộng)

Đô dùng cho những người làm việc làm.

Đô dùng cắt nhà, sác để dùng đúc säng, đà.

Ciment Tonkin (có trữ báu tại bàng nẩy mà thôi), gạch và đất xây lò, dù thử bôm

(pompes) ống đồng và sác, xe rùa và đường rầy hiệu Décauville (matériel Décauville)

Đinh ốc, bù lou (boulous), giây kẽm, mành mành đúc, giây cables, giây gai  
ví xe bò, sác làm nhà, đồ dùng trong nhà bàng cáng vàng, mành, mành, sơn,  
đầu trong, đèn khé đá. Tủ sác tốt không cháy và cay khóa không được hiệu "Le  
Gaulois" tốt hơn hết, ghế bàn hiệu Thonet, thuốc súng.

tới My tho..... 4 giờ 30

tới Cái-bè ..... 5 " 39

tới Vinhlong. .... 6 " 30

tới Cantho. .... 7 " 30

Như trong xe chờ có 3 người hành  
khách thì mỗi người phải trả thêm  
0\$50 nữa.

Phải mua giây tại nhà hàng Con-  
tinental trước 11 giờ trưa

Ước chí nhà có việc nên lưu ý đến  
hàng xe hơi này, trước là cho cuộc giao  
dịch được thuận tiện miêng trường;  
sau cùng hữu ích cho mình là bót lòn  
ngày giờ cùng những tiên chi phí.

A. H. N. B

hầu giải cái tiếng: MUA NHỰT TRÌNH BĂNG  
NGHE MẮNG LỘN, của pháo nhiều chử đợc  
giá đà phản-nản.

Đóng-nghiệp cho vàng: lời phiêu  
trách ấy đích đáng vô cùng. Quả vậy.  
Tôi cũng đã công nhận như thế. Nhưng  
mà: nghề viết báo nếu phải là một nghề  
để thiên hạ trông vào cho là: mắng lộn  
nhau, thời tương khi ai là người đà có  
cứ chĩ như thế cũng nên quan bút đi  
rồi, còn mong gì nghị-luận?

Mắng lộn, mắng lộn, hai tiếng ấy, nếu  
chẳng phải tánh con uit thời là tật xấu  
của bọn hạ lưu. Ôi! thật là xấu hổ!!!  
Điều ấy quả là điều mà bón tánh hàng  
đỗ-ky lộn, từ buỗi cầm cây viết đê vào  
tờ báo vậy.

Cùng nhau một nghề viết báo, theo  
lời đóng-nghiệp nói rất phải, thì đà biết  
ai giỏi đà thế nào, chẳng đợi tranh  
trường tranh đoan.

Nhưng nếu tranh trường tranh đoan  
mà cứ lấy chánh-ký, hoặc vì công ích,  
thời đầu có tranh đền đầu tướng cùng  
võ cang; chẳng những võ cang mà lại có

## Tiếp luận lời tôi hậu

của ông Trần-văn-Chim

Mấy lời tôi hậu ngõ cùng các bạn  
đóng-nghiệp của ông Trần-văn-Chim,  
Chủ bút Thời-báo viết trong số báo 143  
đọc suốt bài rồi, tôi lấy làm ưng dạ.

Vậy vìanh đóng-nghiệp, tôi lại xin  
gợi điều theo dày để bày tỏ cho cạng lời,

ích cho xã hội. Song xin đừng bơi móc tư sự của người, ấy là điều cần nhất. Đã rằng tai mắt xối đời thời chẳng bao giờ mang tánh ấy. Lấy lè công bằng mà biện bát đó là câu ích quắc lợi dân.

Các bạn đồng nghiệp ôi! Nếu muốn thời lòng mà tìm lấy vít người, thời tưởng khi ông Hán-tín xưa có saug cả đến đâu, cũng nguyên là một kè lòn tròn giữa chợ; mà ông Mai-thần có vinh-hạnh thế nào thời cũng chỉ là một gá hái cùi bàn vi kia. Đường đời lâm nỗi cam go, thử hỏi: ai là đặng năm vuôn? ai là đặng bảy tròn? xét kỹ lại mà coi: gấp vạn ден: lòn tròn ấy tưởng cũng chưa phải là xấu-hỗ, còn chẳng đến thời, đi hái cùi, há cho rằng: nhục-nhã lâm sao???

Chẳng phải một nước Nam ta mà thời bất luân là người xứ nào, vinh nhục nó xây vào, ấy là thường sự vậy. Mà sao đến như một câu chuyện nhở mọn là sự MUỐN QUÂN, lại cũng chẳng bô qua, dàn viết ra mà ngạo bán bạo mình như thế...? Than ôi! bụng dạ dường ấy! bụng dạ dường ấy...!...đang buồn thay!

Cùng nhường kia vừa rao; sẽ có bán binh... mồi lầm một đồng, thời ông nọ lại ngạo rằng; iu binh lạt-dặt, binh khúc-chích gạt thiêu hạ mà bán. Ôi! sanh nhằm thời đợi nấy mà rủi cái thân thê ta có hơi uẩn-thấp, den-dúu tức cũng phải bị chúng chê cười, thật lấy làm khó liều!

Ai là người đã chất chứa đầy trong óc cái tánh kiêu nhơng ngạo vật đó ôi! xin chứa chứa bót!

Nói cùng mà nghe: trước như ai đó cũng da đen, cũng mặt nám, chứng ấy thì ai đó mới tính sao? Kỳ thay! tách mày càng mày hơn nữa.

Vậy tôi xin vò lẽ để lời hiệp cùng ông Trần-văn, hầu tờ văn tắc rằng: từ đây, nếu có xảy ra những câu chuyện chi phi lý, thời bạn mình cứ vạch ngay ra; song ngoài cái lời khiêm-nhường, cùng các lè chén chánh, tưởng khi chẳng khá kẽ vạch những việc từ của người, vì những việc ấy chẳng những chẳng bỏ ích gì cho sự phái quấy này, mà nếu nói dây-dưa át thành ra xích-mích, đã xích-mích nhau rồi thời còn kẽ chỉ là lời thanh tiếng tục.

Chung cuộc lại cũng chẳng khôi mắc cái câu của chư đọc-giả phiền rằng: mua nhứt trình đặng nghe mắng lộn.

Ấy vậy: kể từ ngày nay dờ về sau: nếu trong việc công ích mà có xảy ra những cớ vò lẽ, những tánh đáng khinh bỉ ấy, thời ai là người khởi đầu, xin các bạn đồng nghiệp cứ kêu đích danh rồi cho người ấy là đứa trẻ ném nấm, là phuoug bay thù vặt. Cái mặt đó chỉ đặng cho ta nhò nước miếng lên trên, đừng ai ngó đến.

T. Q. TIỀN

## Sách «Thường-Dụng»

Sách này dạy cách làm các thứ giấy tờ theo phép, cách lập hương hỏa, phá hương hỏa, tờ báo đất, tờ mua, mài lai thục, bán trầu bò, nhà, cửa, v.v.v....

Nhiều loại hữu ích kẽ chẳng cùng. Vậy xin chư ông mua mồi người một cuộn, để trong nhà phòug khi hữu sự.

Có trữ bán tại Nhà-in Hậu-Giang (Imprimerie de l'Ouest) Cantho, giá 2\$00 một cuộn phụ thêm 0\$24 tiền gởi.

Ai muốn mua, xin gởi thư và mandat cho M. Trần-đắc-Nghĩa, Quản-lý nhà-in Hậu-Giang Cantho, thì sách sẽ gởi lại lập tức.

## Đám tang trọng thể

Ông Trần-Bè tên là Baug-Tới là lính nghiêm túc của M. Trần-tấn-Thạnh Hội-dồng địa-hạt, diệu chủ tại làng Trường Thành (Càmtha). Ông từ trần ngày 2 Août 1920, hưởng thọ được 80 tuổi, xád ông quàn đến ngày 3 Décembre 1920, 3 giờ sớm mai an táng.

M. Trần-tấn-Thạnh và gia-quyến bày cuộc báo hiếu rất trọng hậu, trước nhà tư có sân rộng lớn, cất 2 cái nhà để tiếp rước quan-khách, ngoài nữa thì nhà tạm để linh-cữu của ông tại đó. Bên tả, nhà để cho Thoàn-sư thuyết lễ trai đàng, bên hữu: nhà dài cơm thí để ai đến xem lờ bùa được vào đó mà ăn. Mấy cái nhà này, tuy là lạm tạo nhứt thời, song cách chung dọn sạch sẽ, trên plafond có vẽ vời cành-vật san-thủy rất khéo, ai trông vào cũng trầm-trồ khen ngợi, hỏi ra mới rõ chính ở tay Thợ Điểu bút-họa.

Tự tan chí táng, tính tròn 4 tháng. Song nhứt là bốn ngày sau là 29, 30 November và 1er 2 Décembre thì đời linh cữu ông ra nhà-thinh, đặng thán bằng quyền hữu đến phúng điếu, có thính đỗ am-công của M. Huỳnh-trí-Phú ở Chợlớn đến, nghe nói sở tồn hết 900\$, có trước nhạc fanfare Sersot và mướn máy đèn điện ở Saigon xuống cho chạy trong nhà ngoài đàng thăng ra tới huyệt-mả, đèn điện sáng trưng ban đêm dường thê ban ngày. Dưới bến có chưng 3 dảng Thủy-lực, đèn đốt nhiều kiểu, xa trong nhữ lầu mây từng cao, giữa có đinh chữ "táng tri kỷ ai" "tổ tri kỷ nghiêm", xem rất thích hợp thời-nghi của 1 đám xá

Thiên hạ gần xa náo-nức đám tang trọng thể này, nên tựa tới xem thật là

dòng, dưới sông thuyền bè chất cứng như nêm, trên bờ người ta chen chúc không muôn lợt. Cuộc này thật chẳng khác nào một cuộc lể chỉ lợt tại làng Trường Thành vậy...!...!

Bữa 2 Décembre, 8 giờ tối có viên quan chức xác các ty các sở ở Càmtha đến diễu lè, có quan Phó-Bố Vilmont và phu-nhơn đợt chung. Còn từ bữa di quan ra nhà thính đến bữa táng, tức là bữa 2 Décembre, nào thân tộc, nào bằng hữu niệm tình phúng điếu phản tru, kê đì giàn-đối hoành-bi, người thì hương-dâng trà quẩ, v.v... Một điều đáng ngại hơn hết là đám xá của ông Trần-lão đây đếm có hơn 30 cái couronne, phản phiếu toàn là cao giá, vốn của các nhà sang trọng quonda trước đem diễu tang. Xem đây cũng rõ Trần-gia đặc phòn tam là khẽ nào?

Đúng 3 giờ sáng phát hành, chẳng cần nói lè khi chư đọc-giả cùng rõ linh cữu của ông tốt đẹp là đường nào cho xứng đáng với dảng đỗ am-công của M. Huỳnh-trí-Phú..!

Các lè thuyết xong, 2 tướng múa phá quàn trừ tà, kẽ đạo tùy vào đệ linh cữu lèn đàng, có viên quan quái chức bằng hữu quyền thức theo đưa đón rất đông. Từ nhà đến mộ chỉ chẳng xa, độ chừng 6, 7 trăm thước, đường dọn rộng rái đèn điện sáng ngời, bời thiên hạ trùng trùng, nên đường tuy rộng, song rồi phải che nhau mà đi mới đặng.

Nhà mộ thật là cao tốt chắc chắn và cùng làm toàn bằng bêton armé, dưới huyệt cũng vậy, tưởng khi đến mây trăm năm sau dầu mưa dầu nắng chẳng bể hở-bầu đến mờ của ông đặng. Tục thường vi: Sống đặng cái nhà, thắc đặng cái mồ, chí ư ông Trần-lão tiên-du

lúc sanh thời: cửa nhà phủ túc, khi

một hậu mô mì đẹp xinh, đường ấy còn cái chi là hạnh phúc hơn nữa:.... Linh hồn ông chốn Dạ-dài xem thấy chỗ ông gởi xát được xinh đẹp chắc-chắn dời dời như thế, tưởng khi ông cúng vui mừng khoái lạc vậy...!

Lúc hạ liêu cùu xuống huyết an bày, thì có quan Huyện Trương-văn-Ngã Chù-quận Ômôn bước đến cầm một tờ giấy trong tay, trước khi đọc, quan Huyện có lò doi lời văn tắc như vầy: «Tôi chẳng phải đến đây mà làm bài văn diễn chí, song nghĩ vì ông Trần-lão đây, lúc sanh tiễn có lòng háo nghĩa dựng cho sỹ Nhà-Thương Ômôn một số tiền 6.000\$ dặng giúp cho hội lập thành. Nay ông vẫn cẩn qui thận, nên tôi xin thay mặt cho dân cư trong quận tò lời thương tiếc cảm nghĩa ông vậy.» Kế đó quan Huyện tiếp đọc một bài như vầy:

#### CÁC ÔNG, CÁC BÀ,

Trước giải-phản ông Trần-lão tiên-du, tôi xin phép các ông, các bà cho tôi tò doi lời thương tiếc.

Ông Trần-Lão sanh trưởng tại tỉnh Phước-Kiến (Trung-huê) đến làng Trường-Thanh khai sáng cơ đỗ. Ai ai cũng biết ông là người cự-phú lại tèm tử-tùn miêu-dé. Tánh tình ông thiệt như không kiêu, chẳng lẩn, lồng làng chòm xóm thấy yên thương. Lúc ông ra làm Ban-Triều hàng giờ nết trung thành. Mấy kỳ Quốc-trái ông tò dà bù chỉ chẳng chút nào dùng thẳng. Thiệt bẽ làm phuộc ông khấn khấn chẳng sai. Mới đây ông dưng cho sở Đường-Hường Ômôn sáu ngàn (6000\$) nguồn bạc hẫu cất nhà Bảo-Sáng, để dấu tích thương người Bôn-xứ, tò ý giúp kẽ Bán-nhơn.

Ôn; Trần-Lão thiệt là người đại độ. Đầu ông có tách miếng dị lộ di nứa, đều phuộc thiện của ông để lưu truyền bá tánh ngàn thu cảm cảnh.

Nay âm-dương tương cách, không thể đòi mắt ra cùu, vậy chúng tôi đến đưa xác ông đây, thành tâm khấn cầu cho ông thoát kiếp Trần-gian, an vui nơi tiên cảnh.

Quan Huyện đọc giứt lời, rồi ai nấy lần lần lui gót ra về.

Trộm xem các cuộc tảo phí lưỡng chẳng ít dặng, phòng ước có trên 50 ngàn nguồn bạc. Thật là một đám tang rất trọng thể.

Mạnh-Đức

#### Tin mừng

Bồn-quán hay tin rằng: ông Huỳnh-Ngọc-Bình nguyên Phủ nhứt hạng hối hưu tại Bách-liêu mới viếng tiễn chức Đốc-phủ-sứ hàm.

Vậy Bồn-quán kính lời mừng cho quan Đốc-phủ dặng tước vị cao tiễn.

A. H. N. B.

#### Quốc-trái 1920 lợi 6 phân kết quả

Saigon-ville.....	8.025.500 quang
Cholón-ville.....	137.000 "
Bắc-liên.....	696.450 "
Baria.....	72.450 "
Cap Saint-Jacques...	132.600 "
Bến-tre.....	295.900 "
Biên-hòa.....	179.600 "
Cần-thơ.....	662.250 "
Châu-đốc.....	187.850 "
Chợ-lớn (province)....	392.850 "
Giadinh.....	286.180 "
Gocóng.....	513.800 "
Hà-tiền.....	34.700 "
Long-xuyên.....	690.200 "
My tho.....	358.100 "
Rach-gia.....	257.100 "
Sадec.....	307.150 "
Sóc-trăng.....	609.600 "
Tân-an.....	159.400 "
Tây-ninh.....	58.200 "
Thu-dâu-một.....	201.400 "
Travinh.....	1.400.000 "
Vinh-long.....	590.650 "
Poulo-condor.....	56.400 "
Cộng.....	16.005.330 quang

Cộng.....16.005.330 quang

#### Yết thi Thuận mãi

Định đèn ngày thứ năm **23** Décembre 1920 10 giờ ban mai, tại Cantho nơi phòng-văn quan Chánh lục-sư G. Gaudin sẽ giào giá bán ba mươi lăm sở đất cộng là **350h 84a 83** tọa lạc tại làng Hòa-mỹ, Song-mỹ, và Trung-Hưng (Cantho) của M. Jacques Võ-văn-Tài.

**ĐỊNH GIÁ LÀ: 20.000\$ 00**

Và một sở nữa **302h 10.00** của M. Henri Võ-văn-Sanh tọa lạc tại làng Hòa-mỹ (Cantho).

Trên miêng đất này có một cái nhà vựa lúa, bảy căn lợp ngói có mua và bàn bằng gỗ và bằng dầu, một hiếc sám-bàn và đồ làm ruộng

**ĐỊNH GIÁ LÀ: 20.000\$ 00**

Ngoại trừ mày sở đất và đồ đạt kể trên đây, M. Jacques Võ-văn-Tài và M. Henri Võ-văn-Sanh cùng bằng lòng dễ luôn cho người mua lúa ruộng và tiền lúa phát trước cho tá điền ăn làm mùa ruộng năm 1920-1921

Ai mua được hai lô đất nói trên đây được phép trả một phần ba giá mua trong tháng, sau khi sự mài này và hai phần ba trong tháng sau khi mua màng rồi, nghĩa là trong tháng năm 1921

Ai muốn hỏi đều chi, xin do nơi phòng-văn quan Chánh-lục-sư **G. Gaudin** ở tại Cantho.

M. M. Henri Võ-văn-Sanh và Jacques Võ-văn-Tài xin mời các đứng điện chù với các vị muốn lập sự nghiệp to tác, đèn xem ruộng và mùng màng năm nay, của mình. Mày sở đất ày đều cày-cày rồi hết

và lúa tốt lâm, có kinh, tiện bέ chuyên chở, vị nàomuốn làm công việc lớn, xin mời đèn xem mà dùng nêu bỏ qua cuộc này rất uong.

#### Lời biện bạch

##### Ông Chủ-bút

Kính thắm ông an hảo, lôi có duyet qui báo An-Hà số 189, nơi đề mục "Lời nói thô tục" ký tên Ngọc-Diép, kích bát ông V.... (Caibe) nào đó, xuất ngôn vò độ v....v....

Lại có đem tên M. cựu thôn Kiên và là là chứng mục-kích.

Việc ấy không qua như vậy. Ván ông V... từ lại Caibe, cách cư xử đối với đồng bang tại xứ này thì ai ai lại không chán vì những điều ý cường quyền khi công lý. Song nếu Ngọc-Diép muốn kích bát ông V thì hayhơn là viết 1 phong thư không niêm (lettre ouverte) phản làm 2 bón, một bón gởi ngay cho ông V..., mà tó cáo cái lối của ông đã làm, nếu ông không trả lời, hứa chừa tánh cũ thì Ngọc-Diép sẽ gởi bón kia mà cậy các báo bài bát giüm, phô trương những điều hành chí vò-sí của ông V.... chẳng là rờ ràng hơn!

Có dâu muốn kích-bát người, rồi lại viết bài nói vòng vòng, không dám quyết đoán lại không để đích danh mìn! Làm cho kẻ không lương tâm đó, đã lâm lõi thấy người biện bát họ một cách kỳ quái (viết tác tên kẻ bị bài bát, đều tên người viết bài) thì dâu như té dày là người làm việc quấy đó có đọc bài như vậy, cũng không n憇, và lại chối rằng: Nói tên V... nào đó, chứ phải tôi đâu

Và lại, tè chưa hề có việc gì phải đến nhà công An-binh-Đông mà hay việc ấy; nếu làm cảnh mà tè có gặp ông V... đó, nói năn cỗ càng thô lỗ, khinh nhục các nhà soạn báo, tất nhiên tè phải ngay mặt phản đối với ông cách kịch liệt. Bằng nói khi đó có tè, tai tè nghe, mắt tè thấy, mà lại lót lết ra về rồi tò vò với Ngọc-Diép hồn Ngọc-Diép đặc bài hay mà bài hát thì té ra tè cũng một thứ nhơ nhuốc, khiếp nhuốc, mà người Langsa thường gọi là lache đó khác nào.

Tè không phải sợ chỉ ông V.... mà chạy chối. Song mỗi sự trên đời, dùng rau mày phải cứ xử cách nào cho mình minh bạch bạch, hầu mới thoát kẽm câu: « NHÌ NƯỜNG TÌNH » cho! Phản riềng tè rất phục ý kiếu của Ngọc-Diép, hay gánh vác việc đời, nên mới biện bả ông V.... trót mấy tuổ.

Tại Cái Bè ai lại không ghê-gớm cái máy hành tàng của Lão Thầy thuộc kia, song đã gọi Lão là kê ám-mui thiên lương, thì rõ mong gì cho Lão thub ngờ mà nghị luận.

Vậy xin người Ngọc-Diép nhớ mà định chánh giùm việc ông V... mở lời thô lỗ nhục các nhà soạn báo tại nhà công An-binh-Đông, thi chưa biết có M. Kiêu hay không, chờ tè thì không có. Song Lão thấy thuộc nói phách khi thị mấy tay viết báo thi tè có nghe kê thuật đì người đọc lại và lại Cái Bè, rực rực tiếng thiên hạ xầm xì! Chờ hỏi ông V... nói chi chỉ đó không có tè BIỆN DIỄN»

Cao-hài-Đè — Phú-sơn, — Cai'bè

Tiếp đăng lời biện bạch của M. Cao-hài-Đè, Bôa-quán cứ nguyên văn mà đăng hành; vậy xin ông Ngọc-Diép dinh chánh giùm kéo khó phản dem trắng.

Bôa-Quán

## Lời cảm tạ

Năm 1916, Chánh phủ Đông-Pháp mở lính qua giúp việc bên Quí-Quốc. Khi ấy tôi đương niên làm chức Hương-thàn làng Đông-phú xin ứng mồ; anh em trong làng tình nguyện đi theo 30 vị. Thật là sung sướng.

Ông Chánh-lồng sở tại Phạm-quang-Huy, ông Đại Hương-cá Phạm-quang-Trinh có lòng thương và Hương-chức Hội-té đại tiễn tân cựu cảm ngobia. Thấy dân chung là nhà vì nước, quyết đến chốn tên bay dạn lạc; nhóm lại đậu tiên tây ngophil thỉnh sắc thân về công-sở, mướn hát bộ hát ba thứ vái vang với thánh thần và tuyển hành bọn tôi đi đầu quân cho được công thành danh toại, đi bằng an về cung băng an, áo gấm về làng cho tò tông vinh diệu.

Khi bọn tôi lên Saigon, Hội tuyển lính lựa lại bắt hết 15 tên, còn 15 tên kè nhập đạo lính chiến người về đạo nhơn công. Trong 15 vị sang Âu-châu giáp Mẫu-quốc, lính lại gần năm năm kè ở chiến tràng người vào công-xưởng cho đến ngày tang khói lửa, cả thảy đều mạnh giỗi, chẳng mất một người về làng dù mất.

Ai ai cũng vui vẻ cho bọn tôi thoát từ về sau: Cỏ lai chính chiến kỹ nhơn hồi.

Cho nên ông Phạm-quang-Huy, ông Phạm-quang-Trinh và Hương-chức hãy

còn nhớ cõa đại biển kêu dàn ra giúp nước, còn lúc thái bình không lè làm lơ công người lao nhọc làm việc ích chung. Mọi xin phép quao châ-linh muôn bá, bộ bát tại đình Đông-phú hôm ngày 17 và 18 tháng 9 Aonam, trước lợt sơ thành lanh sau mang cho lính về làng lập được chút công.

Tôi xin vô lè thay mặt cho bạn đi tây trong làng; đứng ra tạ ơn các ông các bà các cô hảo tâm làm cho chúng tôi được về vang đường ấy. Chúng tôi hết lòng cảm ơn và mến nghĩa.

Cám ơn chư vị;  
Đại lượng thương dân;  
Xử vụn nghĩa nhân,  
Trên chung trọng thi;  
Vàng trăm lượng chưa chi là quí,  
Được một lời giá đáng ngàn vàng;  
Sanh nhỡ làng từ cung nhở làng,  
Huyện tuy mảng nha mòn chẳng mảng;  
Nghĩa dân đi đường tên mủi đạn,  
Hội-té đưa hậu trọng quá chừng;  
Chén khai-hoàn cõ bác vui mảng,  
Rượu công lạc tớ thấy vui vẻ;  
Né kia không bẽ,  
Chim hết mặc dầu;  
Thợ ơn nay sẽ nhớ giài lâu,  
Đầu mảng kíp chưa quên Đông-phú.

## HỘI TẾ NHỰT THỦ

Trước sau như một quí hơu vàng,  
Ôn nặng đường này đã nặng mảng.  
Đụt pháo lành lời từ Á-Việt,  
Xông tên cam chịu dến Âu-bang.  
Đưa dão buỗi trước kèn reo dậy,  
Rước lính hôm nay nhật đánh vang.  
Chén rượu khai-hoàn đồng cọng lạc,  
Hiền vinh nghĩa sĩ hiền vinh làng.

Thái-tường-Long  
Đông-phú — Cantho. (cảm tạ)

## HÒA VÂN BÀI THƠ CỦA THAI-TƯỞNG-LONG

Về đây đù mặt đáng ngàn vàng;  
Rảnh việc nước nhà khỏi gánh mang.  
Nỗi tiếng dân quân trừ Đức-tắc,  
Nên danh quao thường Bội-tinh-ban.  
Vui mảng ca xiróng reo cười dậy,  
Hớn hở tiêu thiêu nhạc đầu vang.  
Một thuở nêu công khen các vị,  
Ngày nay dự yến lồng cùng làng.  
Cựu Cai-lồng Định-an Phạm-quang-Huy.

## Nam kỳ thời sự

### Giá bạc

Thứ sáu...ngày 3	Décembre.. 9 f 00
Thứ bảy...ngày 4	Décembre.. 9 f 00
Chúa nhựt.ngày 5	Décembre.. id
Thứ hai...ngày 6	Décembre.. id
Thứ ba...ngày 7	Décembre.. 9 00
Thứ tư...ngày 8	Décembre.. 9 f 00
Thứ năm...ngày 9	Décembre.. 9 00

### Giá lúa

Lúa chờ đến nhà máy Chợlớn mỗi 100 kilos là:	
Thứ sáu ngày 3	Décembre.3\$55 tới 3\$75
Thứ bảy ngày 4	Décembre.3,65 3, 85
Chúa nhựt ngày 5	Décemb 3\$65 à 3 \$85
Thứ hai ngày 6	Décembre.3 60 3 85
Thứ ba ngày 7	Décembre 3'60 à 3'80
Thứ tư ngày 8	Décembre.3'65 3'90
Thứ năm ngày 9	Décembre. id

### CÀNTHƠ

#### XE HƠI ĐUNG NỮA

Cầu chuyện xe hơi dụng, bình nứu nói dến chứng nào cũng không nhầm.

Hạt nào cũng nghe nói: xe hơi dụng còn tại Saigon, Chợlớn thì sếp-phor cho chạy đua nhau mà phải bỏ mình, òi cũng là đáng gờm.

Chiều thứ bảy 4 Décembre lối 4 giờ trưa tại Cànnhơ chánh chỗ giáp mồi

đường Delanoue và Saintenoy thời một cái xe số 1654 với xe 1546 lại cung đấu nhau; xe số 1654 là xe của M. xã-Đại ở Cairang chạy về, còn xe kia là xe của chà-và bắt từ cầu-tàn Luc-Sinh chạy lên.

Lời về ai chưa rõ nhưng mà 2 xe cung đều bể bánh trước, nát kiết, cong vê. M. xã-Đại bị miếng kiết bể, cắt vào mặt mày chảy đầy mà ghê, song cũng may, bộ hành đều vô hại.

Hành thoản kỵ mà tam phản mang, mà bay giờ đi ô-tô sao bắt sơ quá, sợ còn chưa đợc nhứt phản.

Mấy chú sôp-phor rắng coi chừng giùm cho người ta với nhau, mang nhau ebi trong, rủ-ro rồi dè chuột lâm sao???

..

## VINH LONG

### CHÂU DẦU ĐÁNH TÔ CHỒNG

Làng Thị-Cư-Dứ: Vinh-Long. Đến 22 Novembre này lối 9 giờ bỗng nghe tiếng là làng, đi xóm xin tiếp cứu. Làng đến xem thấy Phan-thị-Kiến bị Nguyễn-thị-Cư đánh có nhiều vết tích. Thị-Kiến khai với làng rằng: Thị-Cư là cháu dâu bồ chồng đi đà lau rồi, nên lối 15 ngày rày cháu tôi có việc đi xá mượn tôi đến coi giùm nhà em. Thị-Cư & dâu không biết lén về xô cửa xong vào khóa cửa lại đánh tôi trọng bệnh, bởi hôm tháng hai Annam này nó cung vu phán cho tôi và con tôi giựt giấy chiến và bột xoàng của nó làng giải đến Tòa, quan Tòa xét biết việc cáo gian đùi về, từ đó tới nay Thị-Cư bỏ nhà đi mất, nay nó lén về đánh tôi mà trả hận. Làng hỏi Thị-Cư cũng vô ngực chịu rằng có đánh. Thị-Kiến liền đi năm Nhà-Thương. Sáng 23

Novembre làng giải đến Tòa quan Biên-Lý hỏi thị-Cư. Thị-Cư cũng chịu vậy, bởi Thị-Kiến mắc năm Nhà-Thương nên quan Biên-Lý cho tại ngoại bắn tra đơi có trát sẽ đến hầu; cháu dâu đánh cô chồng thuở nay ít có. đợi ngày nào quan xú sẽ dặng tiếp.

Thanh-Phong (lai cao).

## SẤU LỚN

Tại làng Phù-thanh-Đông (Gòcông) có 2 con sấu lớn lầm, thường hay làm hại người ta, cùng bắt cứ heo ngựa chi ăn trên bờ hồ nó thấy được thì lại trườn lên rực hắt. Ghe nhỏ đi cùng bị nó rượt luôn, một con muòng, một con hoa cà. Quan chủ lùn Gòcông có dạy người kiếm bão nhưng mà kiếm không gặp. Ngày nọ một chị dâu bà ngồi câu trên gốc cây, sáu ấy thấy hổ nào không biết chạy a lại hả miệng tấp, song rủi tấp, nhám gốc cây, chị ta la in ỏi, té ngửa vô bờ, còn con sấu thì quảy xuống sông lồng mít. Trong mấy tháng đó nghe chài lười; từ cồn Tàu thuộc về Mytho sắp xuống không ai giám làm ăn, ghe nhỏ cùng không giám đi. May đâu có người thợ câu ở Rạch-gầm câu dặng rồi một con hoa cà, hơn 20 người khiên nặng. Tên thợ này thiệt giỏi: chồng thì lặng xuống tra mung, vợ ở trên nắm đoi, nhào chìm chiếc ghe, lặng con sấu vô ghe rồi tách nước cho ghe nổi mà chèo về, thiệt coi rất dẽ. Quan chủ lùn Gòcông và lồng làng có thường tên thợ ấy. Còn một con muòng nghe nói ăn câu rồi đúc đồi chạy qua cồn Kèm chết trên bái. Vậy mấy người làm nghề hạ bạc thuở nay thì cứ việc làm ăn, khỏi còn lo chí nữa.

Ghe nhỏ nay đi mua bán cung được bằng an.

Nguyễn-văn-Nhật (lai cao)

## Lời rao

Lời rao cho ai nay dặng hay. Đến ngày thứ hai 13 Décembre 1920, 8 giờ ban mai nơi tiệm cầm đồ Cần-thơ sẽ giao giá bán những quần áo vòng vàng cầm hối tháng Décembre 1919 mà không thuộc, và những đồ cồn dù lại trong kỳ bán ngày 26 Novembre 1920

Mỗi trăm đồng phải trả phụ thêm 4 đồng

## Oan truyền Ngọc-Hạnh

(Lụy vi tình)  
par Trương-quang-Tiền  
II  
(Tiếp theo)

Đêm vẫn cười mơ con sóng-sắc;  
Ngày dài khóc-hại cái thân sanh.

Sau khi đi đến hót, khai các cớ rồi thời mau mau nàng kêu xe chạy thẳng về nhà, vì thiên hạ tựu đến xem, trông lấy làm thiện mặt.

Nhắc lại lúc Thu thừa thế thoát dặng thân thời chàng cung dặn tên xa phu cứ việc kéo chàng về nhà nó. Vì sao vậy? Vì gặp cơn bối rối, cái bối phơi đựng giấy thế thân cùng với bạc tiền đã rơi mất hối oào không biết. Từ tối thay! khốn nạn thay! ghét ghen chi cái thân này, mà sự ruồi theo dồn dập mãi? Nghe dặn vạy tên kéo xe lấy làm lạ lại thêm phát sinh nghi mới day lại bối: chàng hay thấy có việc chi mà dặn tôi kéo lại nhà? Không, không dặng đâu, tôi ngó thấy sao tài ghê quá.

—. Thằng này là dữ kia! chi mà ghê mậy? Tao như vầy đi ăn cướp, ăn trộm

chả ai sao mà mẩy sợ?

--. Thưa không! tôi không giám nói thấy điều ấy, nhưng mà, nhưng mà... thấy mặc đồ u-oe tốt quá, có vì đau đớn đố lầm cung, lại thêm đau không nón, chơn không giày, chắc là thấy..., lúc đêm hôm đi mò vợ ai, rồi bị người ta rược dây, cho nên mới: chạy trối chết thó dài rung rẩy, phải vậy không?

Thu nghe tên xe kéo bối gần trúng tim đến mìn rồi, nên mau mau nói nhỏ với nó rằng: biéu kéo thì chú mẩy cứ việc kéo đi mà, kéo đến nơi, nếu chú mẩy biết diệu, thì một hai đố g ta có tiếc chi, bay giờ đây, nếu đúng nói đây đưa hất tiện.Tên kéo xe sáng trá, nghe vậy đã hiểu rõ, nghĩ chắc thấy này cũng có diệu chi uất-trác đây nên mới sơ-sết hối-hả như thế, tưởng khi mình cũng nên thừa lấy dịp này, nghe lời thấy phύce đi, kéo thẳng về nhà để cho thấy thuật hết tâm sự thấy ra, chứng ấy nếu nhìn lời thời tử tế chơi, bằng mà trái nghịch chó than trời trách đất.

Từ đó kéo thẳng xuống Chợ-Đầu một hơi thì là đã đến nhà anh ta. Nhà lá chật hẹp một dây ước vài chục cái lúm khum gần bên trường học.

Thu bước xuống, theo chon tên xe kéo thẳng vào trong, thăm thay túi vẫn hối đồng, lờ lời hứa trong lòng ái ngại. Ngán ngừ vừa muốn nói, nói e nỗi ra rằng, khốn khổ biết ngàn náo! gấp bối den nghỉ cháy gan phiền, trò đời lầm nói éo-le, đoạn trường theo mãi, thầy bà gì mà đến lúc xếp ve rồi, thời cũng phải: theo uật hạ cái thẳng xe kéo. Nhưng lại may thay! khi bước vào nhà ngồi trò chuyện thì đôi mắt nhìn nhau

dường như đã có quen biết nhau từ hồi nào rồi, thành ra hai dìa cùng sững-sờ không khôn gớm miếng. Một chập Thu ngụ ý mới hỏi rằng: Đây chủ mày ôi! Tôi xin hỏi chủ mày, đường đầu diem cứ việc tò ngay ra: chẳng hay quê quán của chủ mày phải ở tại Thủ-Thiêm không?

Nghe hỏi bất đắc minh, anh nọ đáp: không, không phải tôi ở.... ở.... mà thấy tôi có chuyên chí?

Tiếng nói có hơi yếu-ớt, bơ-ngợ làm cho chàng dà n. hi quyết rời bèn tiếp trả lời: Ày! mà tôi hỏi rõ biết vậy mè! Chủ mày phải Thủ-Luông không?

Tên xe kéo nghe hỏi trúng tên mình lại càng kinh-khủng nữa, thế khó chối từ, bèn ngó lời thú thiệt.

Lúc bấy giờ hao nhiêu sự buồn bã ngại-ngùng mà Thủ chất chứa trong lòng, thấy đường như cồi sạch.

Trong thấy nỗi ruộng dầu hóa bẽ như thế, chàng mới hỏi tiếp rằng: Chủ mày trước vẫn con nhà lương đồng đến ngày nay, chẳng hay: có vì đâu ra đến thế này? Nghe lại báu ba ở nhà bảy giờ còn mạnh giỏi, nhà cửa cũng còn bằng bì, chủ mày lại chẳng chịu ở, để đi tiệm vào đất Saigon đây chi, cho đến nỗi ra thân trâu ngựa.

Anh nọ nghe nhát, đến nỗi nhè, lòng đường dao cắt, ngược mặt ngó Thủ, ngơ-ngẩn một hồi lâu rồi đáp rằng: Thầy ôi tôi mà ra đến nỗi này, chẳng qua là.....

(Sau sẽ tiếp)

## Lời rao

### GIÁ CHỢ VINH LONG

Kính cung mày người buôn bán tại

chợ Vinhlong và Thiêng-đức dặng hay Thứ nhứt.—Tôi có làm đơn xin Nhà nước có sanh-ý bán đồ lạp vật chở hàng hóa đem sang mày tiệm tại chợ hay là gác chợ. Quán chánh chủ tỉnh Vinhlong đã phê y theo lời tôi xin để ngày 1er Octobre 1920.

Ghế từ: 50.000 nhẫn lên tarif 5\$00  
" " 16.000 cho đến 50.000 id 4 00

12.001 cho đến 16.000 id 3 00  
xin sục edu 3 00

—id. 2 00

—id. 1 00

Thứ hai.—Cham chước riêng mày đứa nhỏ từ 10 tuổi sắp xuống, bán rau dừa, bông súng, chuối nấu, bánh ngọt và các thứ rau ớt từ 0\$20 nhẫn xuống, thì không góp; còn bao nhiêu ý thế lệ 3 năm trước không tăng giảm.

Thứ ba.—Cầm nhặt mày người góp tiền chợ, (collecteurs) trên bờ, dưới sông, và các nẻo đường thuộc Thành phố Long-châu và Thiêng-đức, không được phép nói hồn hào với bạo hành.

Như người buôn bán góp không đúng theo thế lệ (Tarif) thì phải lấy lời diệu dảng an ủi mà góp thêm y theo luật Nhà-nước đã định (Cahier des charges) chẳng những là bọn đồng bang, hay người ngoại quốc nếu thấy tên nào thâu góp không giữ theo lời tôi đã dặn trên đây xin tố lại cho tôi hay tôi sẽ bớt tiền lương, nếu tái phạm lần thứ 2, tôi thật không dùng người ấy nữa.

Vinhlong, le 10 Octobre 1920.

TRAN-KHẮC-HAI

Fermier

## Cáo bạch

Chúng tôi có mở 1 tiệm hiệu là "TÂN-HAT-LONG" tại đường d'Adran số 115 nhằm góc đường Olivier số 1 để sửa đèn Lito. Landi đèn Manchons xe máy, sét, máy đánh chén, máy bát và máy hát, bông cùng các thứ đồng hồ, vân vân

Lại cũng có bán: Manchons, Carbure và dầu Essence. Những lốp và máy móc sắp đặt tại tiệm làm được các việc theo y quy ống giao cho chúng tôi. Mỗi khi gửi quan có đám tiệc chi mà muôn chưng đèn trong nhà cho sáng thì háng tôi cũng lanh làm được; miếng là cho chúng tôi bay trước.

*Thợ và mandat xin để như vậy:*

Nguyễn-văn-Chuộc

118,—Rue d'Adran

Saigon

đặng rõ: tiệm tôi mua bán hơn năm năm, bán rộng hàng lầu, nhưng là ván xuyến lanh nhiều, cùng là hàng vườn, nhuộm đèn diệu lạng thật tốt, không hề trô, tôi chắc ý, vì tôi mua bán đã lâu, nên tôi hết sức lựa chọn thợ nhuộm, nhuộm tốt và hót châm tốt, nên các nơi khác không thể bị kiép hàng đèn của tôi, và giá tôi bán lại rẻ. Còn đồ mặc trang như là: cảm chau, hoa tư các, cùng xá lục soạn bắc thảo, lục soạn thương bài đều có đủ thứ, còn hàng bắc như, băng the, lương-lược đều thứ, tôi lanh tại Hà-nội, như quý khách muốn mua vật chi dùng xin gởi thư đều, thì tôi sẽ gởi đồ lại liền, như vì uổng muôn mua nhiều mà bán, tôi tính giá rất nhẹ, hàng tôi gởi *contre remboursement*.

Cao-lanh: Nguyễn-xuân-Trước  
Cầu bạch

## Lời rao

Một áo vải quốc-annu nên đọc, nên lưu truyền cho hậu thế là bốn:

"TUÔNG KIM THẠCH KỲ DUYÊN",  
của một nhà đại gia văn chương là ông Thủ-khoa Nghĩa soạn.

Có trữ bán tại nhà

Monsieur Đỗ-văn-Y

N° 80 Rue d'Espagne và

Rue N° 95 Catinat Saigon

Gia mỗi quyển là 0\$80

## An Phong

Bijouterie-soieries de Chine

et du Tonkin

CAOLANH

Kính cung cùng lục châu Quý khách

## Hà Cảnh Lạc dit Bảy Khoe

BIJOUTERIE-SOIERIE-MERCERIE

23, Rue Schroeder — Saigon

Adresse téléphonique: 293

Tiệm bán đồ nữ trang đủ kiện  
thật tốt và khéo. Có bán đủ các thứ  
hang lầu, hàng Nhựt-bản, hàng bắc và  
hang Annam.

Chu quý khách mua đồ nữ-trang  
tại tiệm tôi tôi ki-đi sợ lâm vì đồ cũ  
tôi làm rất kỹ lưỡng.

Muốn cho khôi sứ bận hoạn, chư quí  
vị khi mua đồ rồi bày thử vàng lại mà  
coi cho vừa ý và cẩn lại cho chắc chắn  
(tại tiệm ó đá thô và g, acide azotique,  
cô-đan tay, và cẩn Annam). Công  
phai lấy toa cho cô bằng cơ dặng khôi  
sự cái lây về sau.

Chú nhọn: Hà-cảnh-Lạc dit Bảy-Khoe

Cầu bạch

## Quảng tài Thạnh

Tiệm đóng ghe và sửa ghe  
Ở bên kia sông gần cột giây thép  
vàm CÀNTHO

PHÙNG-CHIỀU—Chủ tiệm

Kính cùng quý vị đăng tường, nay  
tôi mới lập một trại đóng và sửa ghe  
có sầm ụ và bè tiện bê tra và kéo ghe.

Tiệm tôi cũng có bán các thứ cây  
cưa dù thưa tết mà tốt giá lại nhẹ hơn  
các nơi.

Chủ tiệm này biết lè nghi của ngời  
Annam nên tiếp rước quý vị vừa lòng  
luôn luôn chủ tiệm này khi trước có  
làm chủ sự tiệm cưa hiệu là Quảng-tài.  
Lại, thi ai ai cũng biết rằng ngời ấy  
biết chiêu hiền dài si bức nào

Xin quý ông quý thầy có cần dùng mua  
cây cung đóng hay là sửa ghe đến tiệm  
Quảng-tài-Thạnh thì rõ.— Cái xin  
quí-thầy thương.

Nay kinh cáo.

## Quí khách ở miêng hậu Giang

CANTHO—SOCSTRANG—BACLIEU—

VINH LONG—TRAVINH—và SABEC

Muốn mua xe hơi hoặc đi chơi hoặc  
đưa hành khách, mà khỏi lo bê chờ  
chuyen, không mất ngày giờ sở phi vân  
vân: Hãy mua xeong, trong giây lát đem  
về đến nhà: Thị hấy đến Entrepôt de  
Vinhlong của M. Nguyễn-thanh-Diệm  
có sẵn xe hơi mới hiệu «Buick»  
máy—7 chờ ngồi.

Kiều xe mới 1920 —nay êm lâm và  
hởay mau nữa.

Gia rẻ hơn các nơi khác

## HÀNG HẬU GIANG

vốn dặng 1.000.000 f

Hàng này của Langsa và Annam  
bùng vốn lập tại Cán-tho. Có trữ đủ  
các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tặc  
nhất đến là tại Saigon có món chi  
thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt  
Cũng gởi hàng cho các xứ xa; ai  
mua món chi xin viết thư ngay cho  
Hàng, thì Hàng sẽ gởi hàng lập tức.  
Xin quý vị đến xem Hàng chơi thì rõ

Có trữ bán:

Rượu rom hiệu Stella

Làm ròng bằng miếng

Có bán lẻ, bán sỉ và cho lành về  
bán lại khỏi trả tiền trước.

## Tiệm khắc con dấu



VÀ MÃU LÂM  
LÂM THIẾT KÝ

Kính trình cùng quý khách dặng rõ:  
tiệm tôi trước ở số nhà 85 đường Catinat  
và số 130 đường Pellerin, nhờ ơn lục  
chau chư quân từ chiêu cổ thì công-  
nghé của tôi đã thành báu bối lâu nay

Vậy tôi đã dọn lại số 96 cùng đường  
Pellerin vẫn chuyên nghề khắc con dấu  
đồng, cao-su, báu-đồng, báu đá, cẩm-  
thạch đẽ mỏ, có bán đủ các thứ con dấu  
ở Tây ời lại, như là Dateur, Numéro-  
teur, Polioleur, Composteur, etc.... và  
có bán đồ phu tùng theo cuộc con dấu  
giá rẻ đó tôi mà làm mau, có in Catalogue  
để gởi cho quý khách nếu quý khách  
muốn cần dùng kiều nào thì xin gởi thư  
cho tôi lấy Catalogue lừa kiều mà dùng  
tôi sẽ hết sức làm cho vừa ý các quý  
khách.

TRAN-DUY-BINH

Graveur — 96 Rue Pellerin — Saigon

Cordonnerie — Chapellerie — Tonkinoise

GRAVURE SUR MÉTAUX ET MARBRE

## NGUYỄN CHÍ HÒA

83 Rue Catinat **Salgon**



Kính cùng QUÍ-VỊ đăng rõ: Tiệm tôi có 30 thợ BẮC-KỲ giỏi ĐÓNG GIÀY, LÀM NÓN theo kiểu ÂU-CHÂU kim thời. GIÀY đopus bằng DA-TÀY hết, NÓN làm bằng CÂY-MÓP thiệt nhẹ, lợp NỈ-XÁM, BỐ-TRẮNG VÀ BỐ-VÀNG dò kiều. Tôi cũng có thợ KHẮC CON-DẤU ĐỒNG VÀ CHẠM MỎ-BIA ĐA CẨM-THẠCH ĐỀ MÃ. Tôi đã BÁN-SỈ đி LỤC-TỊNH thiệt nhiều, đã có nhiều vị rất tin cậy và khen ngợi NÓN VÀ GIÀY của tôi  
Làm thiệt kỹ càng và giá lại rẻ hơn chỗ khác nữa. Tôi cũng có BÁN GIAY-BÁ ĐA  
LÀNG và các thứ GUỐC BẮC-KỲ CHẠM-BỐNG VÀ SƠN-BEN QUAI-NHUNG QUÍ-VỊ  
xa xin viết thư về thương nghị tôi sẽ hối lập tức có giá BÁN-SỈ riêng thiệt rẻ  
Xin chư tôn chiểu cố cho việc buôn bán của ĐỒNG-BỐNG ta được thuận lợi trong  
lúc cạnh tranh này tôi hết lòng cảm ơn.

NGUYỄN-CHÍ-HÒA, Kính mời

## Annam trồng răng

### KINH CÁO

Kính tôi cho quý khách lục chau dặng rõ:

Tôi có dọn một cái phòng trồng răng  
tại tiệm ĐẠI ĐỒNG THƯƯƠNG XÃ Cántho

Trồng răng trắng, răng đen với  
bich răng vàng. Sửa răng và trám răng.  
xin quý vị dời gót ngọc đến tiệm ĐẠI-  
ĐỒNG THƯƯƠNG XÃ đường Kinh-lấp  
Cántho, thi tôi hết lòng làm cho vừa ý  
quí vị, và tôi lại tính giá rẻ hơn hết.

Như ông nào ở xa xin gởi thư hỏi giá  
thì tôi trả lời lập tức.

Nay kính

NAM-TÂN-LỢI

Chez Đại-Đồng Thương-Xã  
Rue Kinh-Lấp—Cántho—

## Tiệm hòa-mỹ Cao-lành

Bản hiệu có báu đủ thứ hàng tàn  
bàng tay, bàng bắc, và bàng vương  
cũng có rượu tay đồ hộp đồ cầu và đồ  
tập hoá, bán sỉ và báu lẻ bón hiệu xưa  
nay chuyên một ughé buôn bán, cho nên  
những hàng tơ-lụa giá công lụa canh  
chỉ kĩ-tường. Và rất dày công nhuộm  
lấm cho nên dùng lâu càng tốt chẳng bέ  
phai màu hảm chừ quý vị, muốn mua đi  
bán lại, hoặc giá dụng xin gởi thư quyết  
vào báu hiệu sẽ lập tức gởi liền khi  
hang đến chất là dặng vui lòng quý-vị.

Hàng định gởi contre Remboursement  
đem bạc đến nhà thợ lành hàng.

Chú nhơn: Huỳnh-đắc-Nghĩa kính mời

# DỒNG HỒ HIỆU 'LIP'

*Dồng hồ mà người ta hay kiểm mua là đồng hồ hiệu  
“LIP”*



## THIẾT KHÔNG?

*Mua thử một cái dùng, hay là hỏi thăm những người đã có sắm đồng hồ hiệu LIP thi biết.*



## CÓ TRÙ BÁN TẠI:

Hàng LES GALERIES DE L'OUEST là hàng HẬU GIANG  
DUONG HÀNG Saigon, My  
tho, Cantho và Trà Vinh

## SAO VẬY?

Vì máy nó tốt lắm, nó chạy đúng, chắc và lâu hư, khỏi tốn tiền sửa mãi như các đồng hồ khác

## SAO NỮA?

Vì nó là hiệu Langsa, và giá nó rẻ lắm.



Hàng LES GALERIES DE L'OUEST là hàng HẬU GIANG  
DUONG HÀNG Saigon, My  
tho, Cantho và Trà Vinh

## TIỆM Trương-văn-Hanh Sadec

Có bán xe máy mới và đủ đồ phụ tùng xe máy và sửa xe. Lành thấp mướn đều khí đá (carbure) theo cuộc quan, hòn, tan, tế, kỳ yên, Tân gia, hạ tho, khăn đèn bằng nhiều tay và khăn bùng tốt thượng hạng, bán mớ và bán lẻ vỏ xe máy hiệu Michelin, giày hàm-ết đủ cỡ đóng theo kiểu kim thời. Quý ông ở xa muốn mua đồ phụ tùng xe máy, thì gởi thơ cho tôi. Tôi sẽ lòng kỵ lưỡng mà gởi contre-Remboursement nghĩa là đóng bạc nhà thơ mà lành đồ và tôi cho giá đồ phụ tùng in sẵn bằng chữ quốc ngữ (Prix courant)

Trương-văn-Hanh.

Cần khai.

## Thuốc điếu hiệu globe (TRÁI ĐẤT)



Hút đã ngọt, dễ đánh lâu được không mốc, không mục.

Tại Hàng DENIS-FRERES có trữ bán

## LOI RAO

Kinh cùng lục-châu đăng rờ tại nhà  
Io Hậu-Giang Cần-thơ, có bán sách chữ  
quốc-âm để giúp cho Hương-chức có  
quyền thi hành như trưởng-tòa.

Sách này có 456 trang và có đủ kiểu  
yết thi lời truyền rao, của ông DUONG-  
VAN-MÈN mới đơn.

Giá mỗi cuốn là ..... 3\$.00  
Tiền gởi ..... 0.15

Xin, viết thơ đến nhà in Hậu-Giang  
Cần-thơ mà mua.

## Thuốc gói hiệu globe

(TRÁI ĐẤT)



Máy tay thường dùng thuốc đều cho  
thuốc Gà-llop là đương, khói thơm hút  
không khô cộ

Một mình hàng Denis-Freres có trữ  
hàng sỉ mà thôi.

## Nhà máy xay gạo

### TẠI CHÂU THÀNH CẦN THƠ

Tại nhà máy này có xay và trữ gạo  
trắng bán lẻ và bán tạ. Gạo xay ra có  
nhiều hạng tùy theo giá.

Trong lục-châu, chư vị nào muốn mua  
hoặc nhiều hoặc ít, xin viết thơ mà  
hương nghị.

Décortiquerie de Cantho.

## Cáo bạch

Tiệm Guốc và Khăn-dong

Hiệu tiệm «THỦA-MINH»  
của M. NGUYEN-KIM-THINH

Thông-ngoài Tòa-án Mytho

Kinh trình cùng Lục-châu chư ông quý khách được hay: Nay tôi mới mở ra một tiệm Guốc, sơn-phết một cách kỳ lưỡng và khăn-dong bằng nhiều hàng Bombay, thương-hàng, nhẹ nhàng thật là dẹp lám, theo kiều kim-thời. Cái xin chư quý Ông, quý Thầy, quý Bà, quý Cô có lòng hạ cố giúp tôi iến việc, thì tôi tham cảm thành-tinh, hằng ngày ghi lại.

Nguyễn-kim-Thinh

Đơn khai

## Hội mua bán lúa

«Nam-lợi-Mỳ» TRÀÔN

Số vốn 200.000\$00 (hai mươi ri muôn)

Hội mua bán chắc chắn cẩn lường, thật thà, vì nào ở xa muôn bán xin gởi lúa kiểu đèn, hội sẽ đánh giày thép định giá, hoặc sai người đến thương nghị.

Nguyễn-văn-Bản

Quản-ly Nguyễn-văn-Cẩn

Đặng-văn-Chieu

## Sách mới

Tại nhà in Hậu-Giang (Cần-thơ) có bán sách mới in rõ như: sách "Khuyển-si ca" của M. Lê-trung-Thu thì rất hứa hẹn cho trẻ em, vì đặc dù 10 thiên nói về BỘN PHẬN CON TRÊ PHẢI CỦ XỨ CÙNG NGƯỜI TRƯỞNG THƯƠNG; còn truyện "Hòn Tơ-Nguyệt và Ngh-Phụng Lầu" của M. Trần-văn-Horon, tích-dật dẽ rất hay và ngô.

Chư vị nên mua xem, trước là thấy đều tệ mà chưa, sau cũng được giúp vui giây lác.

Giá bán mỗi cuộn

sách "Khuyển-si ca" ..... 0\$20  
truyện "Hòn Tơ-Nguyệt" ..... 0 10  
truyện "Ngh-Phụng Lầu" ..... 0 20

Ai mua nhiều sẽ tặng tích giá rẻ hơn

Nhà-in Hậu-Giang kinh cáo

## Hậu-thạnh

Giao tiếp thương mại hội  
CỦ LAO MAY — TRÀON  
Hội mua bán lúa

Hội này khởi sự mua bán từ ngày 1 Mars 1919 đến ngày nay là 15 Septembre 1919 tính số mồi 10000 thì lời đặng 52\$ còn tài sảng tinh hội hết thảy giá đặng 50\$; đều tính nhập vô số vốn.

Nay hội mở hòn thêm mồi phản hòn là 50\$; như vị nào muôn hòn máy lùn tùy thích. Đinh đến ngày 1er Décembre 1919 thì cập sổ hòn; như vị nào muôn hòn đều chia xin gởi thư cho Monsieur Tú chủ Hội Giao tiếp sẽ hồi âm lập tức

Thương-xã-Hội

## TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU TÂN-PHUỐC

Đường kinh lấp Cantho

## NGUYỄN-NGỌC-NỮ

LÀ CHỦ TIỆM

Kinh lời cho quý Ông, quý Thầy rõ: tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tay, mua tại hàng bán bột tốt có danh tại Saigon.

Bánh của tôi mỗi ngày ra 2 kỳ: 1 kỳ 4 giờ sáng, và 1 kỳ 2 giờ chiều. Cách làm sạch sẽ, bánh thì dẻ trong tay kiển, có rộng nước kiển lên không dặng, ruồi bu không được lại khỏi ai rờ tay đỡ, ai muốn mua ở nào thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

Xin có lòng chiếu cố giúp bằng đồng bang trong cuộc thương mại.

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

## Muôn mua mật ong

Ai có MẬT ONG muôn bán mây tạ xin  
do nơi Bán-quán

Ấn-quán An-hà Cần-thơ  
Kinh cáo

## Cáo bạch

Kính tò cùng chư quý vị:

Tại nhà in Hậu-giang(Cần-thơ) có lanh in đủ các kiều Catalogue có hình (Catalogues illustrés) như đồ phụ tùng xe máy, các thứ đèn đồ dùng trong nhà và đồ ảo bàn (vaisselles).

Bản hiệu mới mua nhiều clichés tốt

Vậy chư quý vị muôn cần dùng xin gởi thư thì bản hiệu sẽ gởi hình kiều cho mà xem và sẽ tính giá thiệt nhẹ hơn các nơi.

Nhà-in Hậu-giang

Kinh cáo

## Hàng Trừ hàng hóa Vinhlong

Vinhlong—(Cochinchine)

Lành bán đồ thô sảng Ngoại-quốc và lanh mua hàng hóa ngoại-quốc của người bón sô

Có bán si và bán lẻ

Đồ tạp hóa—Rượu chác—Các thứ rượu tây—Dầu thơm—Xà-hong—Nước suối—Hàng hóa béo Langsa.

Xe máy—Đồ phụ tùng xe máy—Đồ phụ tùng xe hơi

Hàng cũngh lanh mua giùm cho đồng ban những hàng hóa ngoại-quốc và lanh bán các hàng hóa thô sảng cho ngoại quốc vậy.

Cách đánh giày thép:

Entrepôt Vinhlong

Nguyễn-thanh-Điêm

Chủ nhơn và Quản-ly

Kinh đốn

## Ghé nghỉ trọng ơn!

Tại chợ Traon, thuộc hạt Cantho, có 2 cái tiệm ngủ của chè và một cái của tôi; mà tiệm tôi sạch sẽ hơn của chè.

Nếu đồng bang di lờ đường ghé nghỉ tiệm tôi, tôi hết sực trọng ơn.

Tiệm này để hiệu: NAM-BAC-AI.

Quản-ly: Lê-Mai,  
Đecn-thu,

## Nhà ngù và nhà hàng bán cơm tây

HIỆU: TÂN-PHAT-LỢI

ở đường Bd Maspéro gần cầu tàu Lục-Tỉnh (SÔC-TRĂNG)

Kính thính quí khách nếu có việc đi Sôc-trăng tối lờ đường xin dừng bước ghé lại nghĩ nơi tiệm của tôi: Có phòng ngủ tinh vi khoán khoát, lại có quạt máy và đèn điện; tắc một lời là dù đồ cần tôi có bán các thứ rượu và cơm tây: việc uốn lại càng kỹ lưỡng vì cứ do theo cách Vệ-Sinh.

Còn nhữ khách có muôn cầu dùng cơm Annam xio cho tôi hay trước một giờ tôi cũng sẵn lòng làm cho vừa ý.

Xin Quí-khách chiếu cố đến, tôi lấy làm thậm cảm.

Chủ nhơn: Tư Cảnh kinh mời.

## Khương Thới dit Gông

178, 180 Rue Ang-Du'ong, 178, 180

Tiệm tôi có làm đồ nữ trang (bijouterie) để bán, và có bán những đồ phụ tùng xe hơi, xe máy và xe kéo xin kè ra sau đây

Kiêng vàng neo, chuỗi bóng, cà-rá, đồ làm đùi thứ. Dầu-éch-sang-Sén (essence Shell) dầu nhớt để vỏ máy xe hơi (lhuile pour automobile) mỡ-bò để máy xe hơi (graisses pour automobile) đá thấp đèn xe hơi (carbure), vỏ ruột xe hơi hiệu tay và huê-kỷ (envelopes et chambre à air marques Michelin et américaine) xe máy hiệu bờ-rô (bicyclettes marque Peugeot) và tôi có bán đồi mồi (écaillit) luges châi đầu dù thử và đồ của đầm (madame giày tay, giày (annam) dầu thơm áo thung mua béo tay lại (commandés en France).

Như các ông và các bà muốn dùng xin gởi thư đến tôi sẽ lập tức gởi (contre remboursement) đến cho.

Nay kính  
Trần-văn-Gông  
Bijoutier Pnom-peuh

AN HÀ NHỰT BAO

# HỎI ĐỒNG BẰNG

Trong xứ ta có lò đặc  
một thứ rượu ngon làn  
keu là **Rhum Stella**  
làm ròng bằng nước mia

Ta nên mua rượu này  
mà uống, vậy mới là tờ  
ý bình vực cái mồi lợi  
trong xứ ta đó.



Rượu **Rhum Stella**  
này giá đắt mà uống lại  
nên thuốc nứa.  
Mua uống rồi mới biết  
**SOCIÉTÉ.**  
des  
**SUCRES ET RHUMS**  
Cantho (Cochinchine)

Muôn mùa xin do nơi  
**HÀNG HẬU GIANG**  
**DƯƠNG HÀNG**  
**Cantho, Saigon**  
**Mytho**  
**Travinh**

Vậy mồi lợi càng ngày về tay đồng chưởng