

NĂM THỦ TÙ.—số 191

JEUDI 2 DÉCEMBRE 1920

LE COURRIER DE L'OUEST
EDITION EN QUỐC NGỮ

AN HÀ NHỰT BÁO

安 河 南 誌

MỖI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Rédaction — Administration — Boulevard Delamouze, CANTHO

TỔNG LÝ: TRẦN-DẶC-NGHĨA

Chủ Bút: PHẠM-KÝ-XƯƠNG

BẢN NHỰT TRÌNH

PHONG GÓI ĐÔNG-PHÁP

BỘN CHỮ LANGSA

BỘN CHỮ QUỐC NGỮ

TRỌN NĂM..... 3\$00
SÁU THÁNG..... 2 00

TRỌN NĂM..... 5 \$ 00

BỘN QUỐC-NGỮ VÀ LANGSA

SÁU THÁNG..... 3. 00

TRỌN NĂM..... 7\$00
SÁU THÁNG..... 4. 50

BẢN LÈ-MỒI SỐ..... 0. 10

Vị nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhứt trình xin viết thư
cho M. Trần-dắc-Nghĩa mà thương nghị.
Mua nhứt trình thì kể từ đầu tháng hay là giữa tháng và sau phải trả tiền trước.

Cáo bạch

Kính tò cùng chư quí vị:
Tại nhà in Hậu-Giang (Càu-thơ) có lanh
in đủ các kiều Catalogue có hình (Cata-
logues illustrés) như đồ phụ tùng xe
máy, các thứ đèn đồ dùng trong nhà
và đồ ăn bàn (vaisselles).

Bản hiệu mới mua nhiều clichés tờ
Vậy chư quí vị muốn cần dùng
xin gửi thư thì bản hiệu sẽ gửi hình
kiểu cho mà xem và sẽ tính giá thiệt nhẹ
hơn các nơi.

Nhà-in Hậu-Giang
Kinh cáo

**Hàng
Trữ hàng hóa Vinhlong**

Vinhlong—(Cochinchine)
Lành bán đồ thô sảng Ngoại-quốc và lanh
mua hàng hóa ngoại-quốc của người bỗn sô

Có bán sỉ và bán lẻ

Bô-tap-hoa—Rút-rút-chá—Các thứ
rượu tây—Dầu thơm—Xà-bong—Nước
súsi—Hàng hóa béo Langsa.

Xe máy—Đồ phụ tùng xe máy—Đồ
phụ tùng xe hơi

Hàng cũng lanh mua giùm cho đồng
ban những hàng hóa ngoại-quốc và lanh
bán các hàng hóa thô sảng cho ngoại
quốc vây.

Cách đánh giày thép:

Enrepôt Vinhlong
Nguyễn-thanh-Biêm
Chủ nhơn và Quản-ly
Kinh đồn

Ghé nghỉ trọng ơn!

Tại chợ Trao, thuộc hạt Càu-thơ, có
2 cái tiệm ngủ của chèc và một cái chà
tòi; mà tiệm tôi sạch sẽ hơn của chèc.

Nếu đồng bang đi lờ đường ghé
nhì tiệm tôi, tôi hết sirs trọng ơn.

Tiệm này để hiệu: NAM-BAC-AI.

Quản-ly: Lê-Mai,
Đồn thủ,

**LOI RAO
Quảng an Thành****廣 安 成**

Kính cùng lục-châu chư quân tử đặng
tường, bản hiệu có trữ bán các thứ
rượu thuốc thương hảng như: Hồ-cốt
một qua, rượu Bá-huè, rượu Biêm-biệp
rượu máu-bò. Rượu này bảo chế kỵ
cang sạch sẽ, nên uống bồ lâm; vì vậy
nên có nhiều kẻ bắt chước làm rượu giả

Xin lục chau chư quân tử mỗi khi
mua thì nhìn trên nhãn phải có ba chữ
QUANG-AN-THANH thì rượu ấy là thiệt
tốt đó.

Quảng-an-Thanh
Kinh cáo

Khương Thới dit Gông

178, 180 Rue Ang-Du'ong, 178, 180

Tiệm tôi có làm đồ nữ trang (bijouterie) để bán, và có bán những đồ phụ tùng xe
hơi, xe máy và xe kéo xio kẽ ru sau đây

Kiêng vàng neo, chuỗi bóng, cà-rá, đồ
laminé dứa thứ. Dầu-éch-sang-Sen (essence
Shell) dầu nhớt để vỏ máy xe hơi (lhuile
pour automobile) mè-bò để máy xe hơi
(graisses pour automobile) đá thấp đèn
xe hơi (carbure), vỏ ruột xe hơi hiệu,
ay và huè-kỳ (enveloppes et chambre à
air marques Michelin et américaine) xe
máy hiệu hò-rô (bicyclettes marques leu-
geot) và tôi có bán đồi mồi (écaillit) lựng
chái đầu dù thứ và đồ của đám (madame
giày tây, giày (annam) dầu thơm
áo thung mua bên tây lại (commandés
en France).

Như các ông và các bà muốn dùng
xin gửi thư đến tôi sẽ lập tức gởi (con-
tre remboursement) đến cho.

Nay kính
Trao-văn-Gông
Bijoutier Pao-n-peh

Cáo bạch**Tiệm Guốc và Khăn-dóng**

Hiệu tiệm «THÙA-MINH»
của M. NGUYEN-KIM-THINH
Thông-ngoàn Tòa-án Mytho

Kính trình cùng Lục-châu chư ông quý
khách được hay: Nay tôi mới mở ra một
tiệm Guốc, sơn-phết một cách kỵ lường
và khăn-dóng bằng nhiều hàng Bombay
thượng hạng; nhẹ nhàng thật là đẹp lâm,
theo kiểu kim thời. Cúi xin chư quí ông,
quí Thầy, quý Bà, quý Cô có lòng hạ cố
giúp tôi nêu việc, thi tôi thám cảm
thạnh tình, hằng ngày ghi lật.

Nguyễn-kim-Thinh
Đồn khai.

Hội mua bán lúa**«Nam lợi-Mỳ» TRÀO**

Số vốn 200.000\$00 (hai mươi muôn)

Hội mua bán chắc chắn cảng lường,
thật thà, vì nào ở xa muốn bán xin gửi
lúa kiều đến, hội sẽ đánh giá thép định
giá, hoặc sai người đến thương nghị.

Nguyễn-văn-Bđn

Quản-ly	Nguyễn-văn-Cần
	Đặng-văn-Chieu

Sách mới

Tại nhà in Hậu-Giang (Càu-thơ) có bán
sách mới in rõ như: sách “Khuyễn-si-
ca” của M. Lê-trung-Thu thì rất hữu ích
cho trẻ em, vì đặc đù 10 thiên nói về
BÔN PHẬN CON TRÊ PHẢI CỨ XỨ CÙNG
NGƯỜI TRƯỞNG THƯỢNG; còn truyện
“Hòn Tơ-Nguyệt và Ngh-Phung Lâu”
của M. Trần-văn-Hương tích đặt đẽ rất
hay và ngô.

Chư vị nén mua xem, trước là thấy
đều tệ mà chừa, sau cũng được giúp
vui giây lác.

Giá bán mỗi cuộn
sách “Khuyễn-si-ca”.....0\$20
truyện “Hòn Tơ-Nguyệt”.....0 10
truyện “Ngh-Phung Lâu”.....0 20

Ai mua nhiều sẽ đăng tích giá rẻ hơn
Nhà-in Hậu-Giang nha cáo

Hậu thạnh**Giao tiếp thương mại hội**

GU LAO MAY — TRAO

Hội mua bán lúa

Hội này khởi sự mua bán từ ngày 1
Mars 1919 đến ngày nay là 15 Septem-
bre 1919 tính số mồi 10000 thì lời đặng
52\$ còn tài sảng tính hội hết thảy giá
đặng 50\$; đều tính nhập vò số vốn.

Nay hội mở hòn thêm mỗi pháo hòn
là 50\$; như vĩ nào muôn hòn mấy hòn
tùy thích. Đinh đầu ngày 1er Décembre
1919 thì nộp sổ hòn; như vĩ nào muôn
hòn đều chỉ xin gửi thư cho Monsieur
Tứ chủ Hội Giao tiếp sẽ hồi âm lập tức
Thương-xá-Hội

TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU TÂN-PHƯỚC

Đường kinh lập Càu-thơ

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

LÀ GIỮ TIỆM

Kinh lời cho quí ông, quí thày có:
tiệm tôi làm bánh mì ròng bò mì tây,
mua tại hàng bún bột tôi có danh tại
Saigon.

Bánh của tôi mỗi ngày ra 2 kỳ: 1
kỳ 4 giờ sáng, và 1 kỳ 2 giờ chiều
Cách làm sạch sẽ, bánh thì đê
trong tủ kiển, có rộng nước kiển lên
không dặng, ruồi bọ không được lại
khỏi ai rờ tay đơ, ai muốn mua ở nào
thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.
Xin có lòng chiểu cố giúp bụng đong
baug trong cuộc thương mại.

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

Muôn mua mật ong

Ai có MẬT ONG muốn bán mây tạ xin
do nơi Bán-quán

Ấn-quán An-hà Càu-thơ
Kinh cáo

TIỆM
Truong-van-Hanh
Sadee

Có bán xe máy mới và đủ đồ phụ tùng, xe máy và sửa xe. Lành thấp mướn đèn khi đá (carbure) theo cuộc quan, hòn, tan, tể, kỳ yên, Tân gia, hạ tho, khăn đèn bằng sợi tay và khăn bùng tối từ trọng lượng, bán mớ và bán lẻ và roit xe máy hiệu Michelin, giày hàm-ết dù cờ đồng theo kiểu kim thời. Quý ông ở và muốn mua đồ phụ tùng xe máy, thì gửi thư cho tôi. Tôi sang lòng kỹ lưỡng mà gửi contre-Remboursement nghĩa là đóng bạc nhà thơ mà lành đó và tôi cho giá đồ phụ tùng in sẵn bằng chữ quốc ngữ (Prix courant).

Truong-van-Hanh.

Cần khái.

Thuốc điếu hiệu globe
(TRÁI ĐẤT)



Hút dễ dàng, dễ đánh láu được không mốc, không mùi.

Tại Hàng DENIS-FRERES có trữ bán

LOI RAO

Kinh cùng lục-châu dặng rõ tại nhà in Hậu-Giang Cần-thơ, có bán sách về quốc-đam để giúp cho lịch-trường-cứu có quyền thi hành như trường-tòa.

Sách này có 136 trang và có đủ kiểu yết-thi lời truyền-rao, của ông DƯƠNG-VĂN-MỄN mời đọc.

Gia mǎi enon là.....	3\$.00
Tiền gửi.....	0.15

Xin viết thư đến nhà in Hậu-Giang Cần-thơ mà mua.

Nhà máy xay gạo

TẠI CHÂU THÀNH CẦN THƠ

Máy xay thường dùng thuốc đều cho thuỷ già-lộp là đóm, khói thơm hú không khoed.

Trong lục-châu chư vì nào muốn mua hoặc nhiều hoặc ít, xin viết thư mà hương-nhập.

Mai minh-hà Denis-Freres có trữ bán sỉ mà thôi.

Décortiquerie de Cantho.

AN HÀ NHƯT BÁO
MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1— Tình đời | 7— Kinh tặng |
| 2— Lo về giáo huấn cho hậuERN | 8— Sách «Thường-dụng» nên mua |
| 3— Cuộc tiếp nghinh quan Chủ-tỉnh Tholance | 9— Nhìn trăng |
| 4— Yết thi | 10— Lời cảm tạ |
| 5— Thuốc Tây và thuốc Bắc | 11— Lê Khanh-Thanh Miêu-Bà |
| 6— Điếu từ | 12— Oan truyền Ngọc-Hạnh |

Tình đời

dời với thế lực đồng tiền

Ba vạn sáu ngàn ngày thăm thoát, cái tình dời lâm nỗi éo le. Tôi hạ bút viết bài «Tình đời» nay thời thường chẳng phải là một cái vẫn-de chẳng quan-hệ đến thế lực của đồng tiền đang buồi khôn sống hóng thác nấy vậy.

Ôi!!! Thế lực đồng tiền! thế lực đồng tiền! thử hỏi: còn thế lực nào hơn nữa? Mẫuh cũng vì gạo, bạo cũng vì nó, tắc đã chán biết rồi, nhưng ta bá dẽ khoanh tay rồi lại có thể tự quyết rằng: ta mạnh bạo được ư?? Vậy thời đồng tiền mà có nảy sinh ra được là công nhò uối cái kẽ sánh nhau.

Kẽ sánh nhau vẫn có muôn kẽ ngàn kẽ, nhưng cũng chỉ quanh quẩn trong đám từ dàn là: Sí, Nông, Công, Thương không một kẽ nào thoát khỏi. Ấy vậy đâu ai có tài luận biện cao thương đến đâu, tưởng cũng chẳng qua là một cái vẫn-de để khuyến nhủ nhau hẫu xa lánh cái cảnh: chó chực bửa cơm rơi

nước mắt, ehuoc dòn vò gạo rụng long nheo. Khuyến nhủ nhau thế ấy, tức là cố ý muốn cho nước ngày càng giàu, dân ngày càng mạnh, mà dân mạnh nước giàu rồi thời muôn diều dễ như trờ tay, nên văn-minh thêm đặt biệt.

Ai ôi!!! tình dời cung như đó mà chuyên vận theo, thương hay ghét, thích hay chê, cũng do nơi cái sự nhiều ít của đồng tiền nấy vậy.

Đồng tiền coi có hơi chờ chờ thời nhau tình khán khích biết bao, không gọi cũng đến, chẳng néo cũng theo mà ruồi đồng tiền gấp buồi khiêm khuyết rồi, thời dầu nhớt tình có buộc trói thế nào, thường cũng không sao là còn sot-sáng đậm đà như khi trước được. Nói thế thì cái thế lực đồng tiền chẳng là mạnh bạo lắm sao? Phải vậy. Thế lực đồng tiền thiệt hằng-mạnh bạo lâm chờ, nó có thể đào sòng xè nui, mua sụ sống bán sụ chết con người, lấy dãy mà suy thì thường khi đến như sự dời đổi nhơn tình cũng chẳng phải là điều khó khăn chi đó.



Hãy dùng
thuốc hút hiệu **CON GÀ** thuoc chua vắn
và vắn rồi

VÌ THUỐC NÀY NGON HƠN HẾT.

ĐÃ THƠM THƠM LẠI GIÁ RẺ HƠN CÁC THỦ KHẮC.

Thuốc CON GÀ trống tia tại xứ Đông-Dương

Nên giúp hội *Société des Tabacs de l'Indochine*,

66 Boulevard Bonnard. — Saigon

hỗ trợ giúp muôn ngàn người Annam.

Ai đã làm lấy sự nghèo rỗi thời thương hại thay! cái thân sanh chỉ là lóng túng trong một cảnh buồn tanh, dừng nói những kệ quen biết mà chỉ, thậm chí bao nhiêu người thân cật với mình cũng toan vở lớp luồng lạ mặt.

Ôi! thế tình thường chẳng ghét chi hơn là ghét kẻ nghèo hèn, sự ghét này chưa đợi người đến cửa mà ghét, chỉ nghe nói cái tiếng «Nghèo» thời là đã ghét ngay.

Nhưng khá rõ ràng: ghét ấy không phải chính thật là ghét, chẳng qua cũng là một sự dễ khiến cho người chẳng vui lòng mà nhòm minh thôi.

Đáng đẽ đặt thay! vì cái nún ruột cũng chẳng qua đồng tiền; ta làm chí lại giám hại lẫn nhau, hoặc tá tha nhau chỉ

thú đê ăn gan nuốt mật nhau mà giành giựt đồng tiền. Tô vè xát lý ra đây thường khi cũng có người phản đối ngay rằng: có đâu đến thế, cứ chỉ đường ấy là những phường tản lận lương tâm, ta có vội luận bàn chỉ cho nhọc. Không đâu! nói ra đây thời có miệng mà đến việc át chẳng có lòng, trong số trăm người thường chắc rằng: đã hết chín mươi lăm người bị thế lực đồng tiền ám nhẫn. Tôi đã nói thế lực đồng tiền chẳng còn thế lực nào hơn nữa, vình hay nhục cũng vì nó mà ra lại tình đời lầm lũa đổi đời là cũng do nơi nó cả.

Áy vậy văn tắc ít lời là trong kíp sống ta dày, bất cứ nghề chi mieng dừng trai với lương tâm thời ta gán lấy. Gán lấy đến ngày nào đồng tiền dù đã rối

có hàng nghánh và
người thay mặt trong
cả hoàn cầu

Descours & Cabaud
PRODUITS METALLURGIQUES

Hàng này bán giá
rẻ hơn hết trong
miền cực Đông.

Vốn 40 triệu quan
Số 1, Quai de Belgique Saigon

BÁN SỈ — BÁN LẺ

Hãy đến viễn kho chúng tôi hạy là viết thơ hối giá: Đồ khí dụng trống tia.

Cây ruộng, cây xới đất, cùp, rựa, cuốc, vân... vân...

Xương tản (Tro vải ruộng)

Đồ dùng cho nông nghiệp người làm việc làm.

Đồ dùng cất nhà, sác để dùng đúc säng, đà.

Ciment Tonkiu (cố trữ báu tại hàng nầy mà thôi), gạch và đất xây lò, đú thử bóm (pompes) ống đồng và sác, xe rùa và đường rầy hiệu Décauville (matériel Décauville)

Điều ống, bù loul (boulous), giày kẽm; mành mành đúc, giày cables, giày gai ví xe bò, sác làm nhà, đồ dùng trong nhà hàng cáng vàng, mành, mành, sơn, dầu trong, đều khai đá. Từ sác tốt không cháy và cay khóa không được hiệu "Le Gaulois" tốt hơn hết, gốm bàn hiệu Thouet, thuốc súng.

thì chừng ấy lo gì nhơn tình chàng cuộn cuộn quay theo, mà tưởng khi yếu cung ra mảnh, nhục cung ra vinh, đó là điều trước mắt.

Vì thế mà miệng đời bằng ví: Ông già cung không qua ông tiên.

T. Q. TIỀN

ment, Trung, Gouvernement và nhiều ông bí-nhân chưa rõ qui danh xin cam thất lê.

Tám giờ rưỡi quan Đốc-phủ mở lời trán thuyết, bí-nhân lược biên đại ý ra đây: Khi ngài đặc lịnh sang Pháp mấy năm thì ngài chủ ý trải khắp các nơi nên ngoài đà rõ thấy cảnh tình nhơn vật. Thật là một nước phú cường thịnh vượng hơn hết. Nào là cuộc công-thương kỹ nghệ thay đều tình thường sắc sảo.

Còn đản sinh hị Phansa thì xữ sự một cách đáng mến, đáng phục lấy sự tự do thân ái và công-ly mà đối dài với các cá nhân loại, cùng với thuộc địa lại lấy sự khoan hồng và tình thương liên buộc nhau khẩn khích. Nhắc tới ngài vẫn cảm hoài luôn. Cho bay Đại-Pháp-Quốc mà cực điểm văn-minh hoàn toàn nhơn vật như vậy, ấy bởi sự giáo hóa mà ra. Còn Nam-việt ta đây đã sáu mươi năm nhờ thấy Đại-Pháp khai hóa thì xem cũng có tần bợ, nhưng sánh lại chỉ trong muôn một thời. Bà biết đồng bào ta chẳng phải là hèu, là dờ; vì như ngài còn lại Pháp ngài dặng mục kích: trước khi sang lung chính thì đồng bào ta ở

Lo về giáo huấn ~ cho hậu tan

Như dịp ngày 8 Novembre lên Saigon xem lê, bí-nhân lấy làm may mắn mà gặp M. Mưu và M. Chim rủ đi hội diễn tại Khuyễn-học-Hội theo tin mới của quan Đốc-phủ-sứ Lê-quang-Liêm kêu Bảy. Đến nơi M. Mưu đem bí-nhân ra mắt ngài. Lúc đó đã quá 8 giờ những nhà trí thức và soạn báo tựu đông đủ như: M. M. Nguyễn-chánh-Sát, Nguyễn Thành-Úc, Tống-ly và Chủ-bút Nông-Cô-Mìn-Đàm, Nguyễn-kim-Đính, Nguyễn-thế-Ngọc, Công-luận-Báo; Hồ-văn-Lang Trần-văn-Chim, Thời-Báo; Nguyễn-tử-Thức N. T. N. B.; Thượng, Đức N. K. K. T. B.; Lê-hoàng-Mưu, L. T. T. V.; Long Echo Annamite; Mai, Enseigne-

Nam-việt nay chỉ có cày sau cuốc bầm quanh năm mang lo việc nông phô, chừng sang giúp Mẫu-Quốc thì chả biết chi ngoài việc gặt hái, mà đến nơi rải nhà-nước định cho kẻ làm thuốc đạn này, người vò sờ máy móc kia, chẳng qua ba bốn tháng mà người người đều giỏi trong việc giao cho. Làm cũng khéo cũng chông được vậy. Bởi ấy anh chị càng thêm thương mến ta. Vài ngày cũng có nhắc rằng răm rỗi mấy sanh ra sự dê chế hoa hóa nài cũng hăng chiêm nghiệm đến. Rốt cuộc rỗi không dặng kết quả bời tại ta thiếu học. Tuy vậy mà ta cũng sáng lồng đoàn thể qui hóa về sau.

Như thể nếu ta muốn giội bước vào nèo văn-minh tân hộ thì gồm có chí bằng lo về sự giáo huấn cho đoàn hậu tân. Vậy nên ngày bàn luận với nhà tri thức và soạn báo xin giao công mà hiệp đồng có động, khuyên nhủ những phủ hộ hảo gia có dã nhiệt thành cùng chúng tộc kè ra công người giúp ta xướng lên kêu hùn lập hội dặng dùng một cái trường lớn (Internat) hầu có đủ chỗ nuôi dạy thiếu niên ta mà lấy bằng cấp tốt nghiệp và dù sirc sang Pháp vào các trường chuyên môn thiết nghiệp. Ngày lại thêm rằng ta muốn cái trường lớn này chẳng phải ý muốn tranh giành với ai sót, hoặc là trường nhà nước, hoặc là trường riêng như: Tabert, Nguyễn-xích-Hồng v.. v.. Vì (nói thì phải nói vậy) thật các trường ấy không đủ chỗ chứa học sinh bốn phuơng. Bởi hiện kim ai cũng rõ rằng: nền học thíc là một nèo tối cao cho sự văn-minh tân hộ, nên mấy năm sau đây mỗi năm số học sinh tiễn lên đông quá. Như kỳ tựu trường mới rồi, một số mấy trăm học sinh có bằng sơ-học ở Lục-Sinh ôn rương tráp lên Saigon

kiếm trường đóng tiền vào học. Thàm thay! nhiều trường không đủ chỗ nên không chịu trước.— Tới đây ông Nguyễn Chánh-Sát cũng có nói một mình ông trước về nhà tư cả 15 trồ trong số đồng ấy kiêm không dặng chỗ học.— Bởi đấy ta trông lập dặng trường lớn này một là cốt để mở mang cho rộng bước đường giáo-huấn con nhà Việt-Nam ta, hai nữa cũng giúp cho nhà nước một sự ti tiêu vậy. Khi ngài dứt lời ai nấy đều vui lòng hoan nghinh những ý kiến tốt lành đó.

Trong khi bàn bạc nhiều ông cũng có ra công luận, nhưng chẳng qua nội trong cái vấn đề lập trường đấy thôi. Bàn nghị xong xuôi ai nấy đều rái rái kiểu từ trờ gót.

Theo như lời châu-ngọc của quan Đốc-phủ Lê-dại-nhơn trán thuyết trên đây, bị nhận rất hân hoan mà khâm phục, và chẳng bất cẩn là nèo nào, nếu muốn dặng phú cường thì yếu cần cuộc công thương kỹ nghệ phải cho thịnh hành phát đạt. Mà công thương kỹ nghệ dặng thịnh phát cũng do bởi sự họ hối mà ra.

Ấy đó điều cần nhứt hơn hết là phải tỏ điểm nêu giáo huấn của ta cho được hoàn toàn. Vậy bù-nhan trước trong những đồng phủ hộ hảo gia cùng những trang kiến thức xin vì nòi giọng dưng nèo lao công tổn của mà vừa giúp cuộc lập trường này chonau thành tựu thì là hạnh phúc cho đoàn hậu tân ta lắm lắm.

Nguyễn-duy-Giang—Cái-rang.

Cuộc tiếp nghinh quan Chù-tỉnh Tholance

Chiều thứ năm 25 Novembre 1920, viên-quan chire-sắc tổng làng tế tựu đồng dù trước tư dinh quan Chù-tỉnh hứa rước quan Chánh-Bố Tholance.

Đúng 5 giờ chiều tàu "Cantho" đến cắp cầu, ông Tholance bước lên, Quan Phô-Bố Vilmont và viên quan chire-sắc tổng làng tiếp chào, ngài nắm tay mỗi người tõi tinh vui đẹp, rồi di thẳng vào tư dinh.

Đến nơi, ngài và ông Vilmont dừng giữa quan Đốc-Phủ Đô-quang-Tiú, hay mặt cho các viên quan chire-sắc và tổng làng, bước tới tõi lời trán trọng chúc mừng ngài ngày nay tái nhậm tinh này cả thảy đều hân hạnh, vì đã 2 phen rồi, ngài chấp chính tinh Càm-thơ, hằng dì đức hóa dân xa xôi còn cảm mến. Nay ngài trở lại cảm quyền xứ này, bá tánh thay vui mừng, dặng gọi nhuần ơn võ-lộ.

Ông Tholance tiếp trả lời cảm ơn quan Đốc-Phủ và viên quan chire-sắc, tổng làng đến nghinh tiếp ngài, ngài hứa sẽ tuân hành theo Chánh-trị của nước-nhà mà mở mang các nèo sanh-huật lý-tài cho dân cư, làm cho tinh Càm-thơ được thịnh mậu hưng xira, đó là điều cần nhứt ngài đang chú ý vậy.

Giứt lời, ngài bèn từ già viên quan chire-sắc Annam mà dàm đạo cùng các quan Langsa đến viếng ngài.

Bỗn-Báo kính lời chào mừng quan Chù-tỉnh Tholance và bứu quyến, cầu cho ngài thanh lam sirc khỏe, cảm quyền tinh Càm-thơ cho lâu dài thì trăm họ ắt được nhờ bê tần hòe.

AN-HÀ NHỰT-BÁO

Yết thị Thuận mãi

Định đền ngày thứ năm 23 Décembre 1920 10 giờ ban mai, tại Cantho nơi phòng-văn quan Chánh lục-sư G. Gaudin sẽ giáo giá bán ba mươi lăm sò đất cộng là 350h 84a 83 tọa lạc tại làng Hòa-mỹ, Song-mỹ, và Trung-Hưng (Cantho) của M. Jacques Võ-văn-Tài.

ĐỊNH GIÁ LÀ: 20.000\$00

Và một sở nứa 302h 10.00 của M. Henri Võ-văn-Sanh tọa lạc tại làng Hòa-mỹ (Cantho).

Trên miềng đất này có một cái nhà vựa lúa, bầy cǎn lợp ngói có ngura và bàn bằng gò và bằng đáu một chiếc sám-bàn và đồ làm ruộng

ĐỊNH GIÁ LÀ: 20.000\$00

Ngoại trừ mày sở đất và đồ đất kê trên đây, M. Jacques Võ-văn-Tài và M. Henri Võ-văn-Sanh cùng bắng lòng để luôn cho người mua lúa ruộng và tiền lúa phát trước cho tá điền ăn làm mùa ruộng năm 1920-1921

Ai mua được hai lò đất nói trên đây được phép trả một phần ba giá mua trong tháng, sau khi sự mài này và hai phần ba trong tháng sau khi mùa màng rỗi, nghĩa là trong tháng năm 1921

Ai muốn hỏi điều chi, xin do nơi phòng-văn quan Chánh-lục-sư G. Gaudin ở tại Cantho.

M. M. Henri Võ-văn-Sanh và Jacques Võ-văn-Tài xin mời các đứng diễn chù với các vị muôn lập sự nghiệp to tác, đèn xem ruộng và mùa màng năm nay, của mình. Mày sở đất này đều cày-cày rỗi hèt và lúa tốt lắm, có kinh, tiện bê chuyen chở, vị nào muốn làm công việc lớn, xin mời đèn xem mà dùng nêu bô qua cuộc này rất uống.

Thuộc Tây và thuộc Bắc

(tiếp theo)

Đã hay rằng: đương buổi này, phần đông trong đồng bào ta chưa có thể mà dùng thuốc Tây ròng, lại chưa đủ tin rằng thuốc Tây là Liệu nghiệm, thế thì còn phải dùng thuốc Bắc với thuốc Nam

dùng như vậy đến chừng nào rõ biết thuộc Tây linh nghiệm hơn thuộc Bắc, thuộc Nam, dùng đến chừng nào thấy Nam học thuộc Tây cho có đủ số dùng thì chừng ấy có lẽ yêm cựu, nginh tân mới được. Nhà nước Đại-Pháp sớm rõ tình hình như thế, cho nên, một phía, thì lập trường dạy học thuộc Tây, còn một phía thì lo xem xét và giảm lầu số thầy thuộc Bắc. Nên tôi nghe chǎo, thì trong năm 1914, nhà nước muốn lập một cuộc khảo thí dặng chọn thầy thuộc Bắc; nhưng mà ý kiến sở Vệ-sanh chẳng đồng. Sở-Vệ-sanh phản đối đây, là có ý sợ mấy thầy thuộc Bắc dặng cấp bằng làm thuộc vào nay rồi, chỉ cho khôi ý mình tài bộ rồi hờ hững mà hại người, rất khó cho nhà nước trùng trị được. Rồi đó quan Tổng thống Đông-pháp mới bàn luộn cùng quan Thống đốc Nam-kỳ với quan chưởng-lý đê-hình mà làm ra lời nghị ngày 28 Juillet 1914. Theo cái lời nghị ấy, thì người Annam nào ở trong xứ Nam-kỳ mà muốn làm nghề hớt thuộc Bắc, thuộc Nam, thì trước hết, phải xin phép Xã-tay, nếu ở Saigon, Cholon, hoặc xin phép quan Tham biện, nếu mình ở trong các tỉnh. Phải định theo đơn những giấy tờ chứng rằng mình chẳng bị án tòa Đại-hình hay là án tòa sơ hình, mình được 25 tuổi và mình học với một vị danh-y nào đó ít nữa cho dặng một năm. Mình ở trong tỉnh nào thì được làm thuộc trong tỉnh đó mà thôi, như muốn dời qua tỉnh khác thì phải xin phép lại. Mình chẳng dặng bán nhượng, hay là dùng thỉ thuộc nào khác hơn là thuộc Bắc với thuộc Nam thường dùng xưa nay đó. Nếu mình vi phạm lời nghị ấy thì bị tòa phạt tù từ một ngày cho đến năm ngày, phạt tiền và từ một quan cho đến mươi lăm quan. Nếu còn tái phạm phải bị phạt tù.

(Sau sẽ tiếp)
Nguyễn-văn-Cư

Điều từ

Thiết nghĩ: Thánh-hiền xưa bày biện sự giáo-huấn, tự chế lè-nhạc, là chủ ý khai hóa cho dân tộc nước nhà, truyền bá lè-nghi trong đường giao thiệp, dạy dân trong việc tu nhơn tích đức, chỉ rõ thương-hạ tôn-ty, cho mỗi người đều biết cái địa vị của mình dặng để bê an thân thủ phận v...v...

Chẳng những là có ích cho pháo nội trị của Quốc-đản, mà lại giản tiện cho pháo làm người đối cùng xã-hội là vì có sẵn con đường nhơn chánh của Thánh hiền khai sáng từ xưa. Chúng ta được noi theo dày mà đi, từ lúa chúng ta đã chở vào Hoàn-Võ.

Bởi thế tình hằng vi: «Họa phước vò mòn» biết đâu là họa ma lánh. Vì vậy chúng ta chỉ nhờ có lời truyền dạy của các đứng Thánh-hiền; ta do theo đó mà tự-tu-kỳ-tâm, tự-xử-kỳ-phận. Xử pháo cho khôi làm phạm luật hình của Quốc-gia, bảo toàn thân danh, xa lánh những điều lao khổ cho pháo xát, trong lúc sanh tiền. Tu tâm tất dặng tròn pháo đạo đức, lưu tồn sự hậu hứa cho tử tôn, đến mạng một đi rồi, hương hồn của ta cũng dặng trong sách mà giả từ thế lực khôi vươn mắt nợ trần.

Xưa nay từ Tây-Âu chí Đông-Á, tuy vẫn chưởng tộc hất dông, ngôn ngữ chẳng thông, vẫn tự không hiệp, cho đến phong hóa chung khác nhau, song sự giáo-huấn của các đứng Thánh-hiền đều tương tự nhau mộ tôn chỉ mà giáo dân. Diện đạo đức, thuyết nhơn nghĩa dạy dân vui sự làm lành, giàn giải những điều họa phước v...v.; về việc lè-nghi thì tùy theo phong tục mỗi xứ chẳng luận nước nào: phàm người có giáo dục, chẳng ai chẳng rõ lè-nghi, đó

là cách lịch sự rất đặc biệt cho mỗi nhà mỗi nước, đối dài cùng nhau trong việc hoang ai.

Tôi đây chẳng dám tự xưng là người làm-thức vǎo-nhó, song bốn tánh vui thú đạo vị của Thánh-hiền, nên hằng trộm xem trộm học đạo đức cùng các khoa giáo-huấn của Thánh-hiền truyền bá.

Nhờ vậy mới rõ dặng cang thường luân lý của bốn pháo làm người. Mỗi điều có một mối nhơn tình ràng buộc, làm cho nên đạo quan-thần, thành linh phu-tử ra nghĩa phu-thê, thuộc niêm huynh-dệ khẩn-khit chữ kim-bằng.

Tuy là thương-hạ khác nhau chớ ngbia tình như một, đều chia phước-lộc, đồng chịu ưu sầu.

Bởi thế nên tục ngữ có câu: «Văn hỉ dâ bạ, văn ai dâ điều». Phàm gặp người ngộ cảnh bi ai, chúng ta thuộc ngbia kim-bằng cùng phái vì câu luân lý, mà thô thè vài lời, tuy không đáng giá, song cũng tò dặng chúc tình phân ưu cùng người cho trọng niêm giao kết.

Nhưng tôi cũng ông Hội-dồng tổng Thới-Bảo (Cần-thơ) qui danh Trần-Tấn-Thạo có nghĩa cố giao, với lệnh thanh là ông Ban Trần-Đề đại-nhơn cũng có tình quyến thức.

Nay chẳng may mà ông Trần-Đề đại-nhơn mang pháo; nên vì tình nghĩa mà tôi tò vài lời quê kinh, cung tụng những điều đạo đức của người dâ thi thoả trong lúc sanh tiền và nhất nhở những điều đại khái của ông sáng tạo khi còn tại thế.

Ông Trần-đại-nhơn này vốn là người Trung-hoa thuộc tinh Phước-Kiến, đến kiêu cư xử ta đã lâu năm, chuyên lấy nghề buôn bán mà kinh diu sự nghiệp, tâm lâph ôn òa, từng trải sự nhơn lành thế thái xúi ta nên việc giao thiệp cùng

người chẳng ai phiêu trách. Nhà giàu có lớn, điện địa cũng nhiều, hiện tại lõng Thới-Bảo, Định-Bảo, Định-Thới, Định-Hòa, Định-phước đều có ruộng của ông toạ lạc. Ai nhơn như kỹ, dài người không luận sang hèn; đều một cách an cần vui vẻ, chẳng bê phu bạc những kẻ vô cù, kiêu hách cùng người nghèo khổ, vì vậy mà dặng cù nhau hòa.

Nười đất cũ làm Bau-trường Phước Kiến giúp việc nhà nước lâu năm, thuế khóa kham xong, quan dân yêu chuộn.

Còn pháo đạo đức đang cung hết lòng tánh bay xuisự làm lành, dê bằng thi nhơn thố đức. Mới đây ông nghe nhà nước muốn sáng tạo một số Đường-Dường (Nhà-huynh) tại quận (Ô-môn) ông liên xuất ra 6.000\$ (sáu ngàn nghìn bạc) hỉ quyên trong vụ ấy. Đó cũng đủ tỏ lòng nhơn từ của ông muốn sở ấy cho mau thành tựu.

Bối với Quốc-gia thì ông Trần-đại-nhơn cũng tò dặng chúc tình thân từ. Như lúc Âu-châu khởi cơn binh cách, làm cho Mẫu-Quốc phải rút gươm mà trừ khử kẽ bạo tàn. Tuy ông không có ra chốn chiến tràng mà xông đột như các đồng sĩ xúi ta chớ dâ ghe phen phu tá trong pháo quốc trai cũng tò dặng chút dạ nhiệt thành, phu giúp sự tài chính của quốc gia đương cơn khói lửa nên đã dặng ngàn bài của Cảnh phủ ban khen. Còn việc tế gia huấn tử thì chẳng cần phải thuật cho đồng dài tóm tắt một điều: Phàm người học thức như ông cùng ít sai lầm trong phần nội-giáo.

Như ông dày cung dặng gọi là người toàn nhơn nghĩa, trọn lè-trí, thù-tín toàn mà tác nêu cơ sở, dể tiếng thơm

để hậu cho từ tốn chung hưng lâu dài. Tôi chẳng phải là vì tí ý mà dám ngoa ngôa, chứ công cứ do theo lời diệu từ trên trang bông (cottonne) của quan chủ-tỉnh Cà-nhô đi tết ông hôm ngày 10 Septembre 1920 đây thì đủ cả.

Nay vì tình yêu thương, nghĩa kim băng tôi biên vài lời chúc tụng phản ứn cùng qui quyền ông Trần-tần-Thanh và cần cho hương hồn của linh thần dặng tiên-cảnh tiên diệu, vẫn hương khoái lạc.

Trương-lầu-Tài huy lụy

Kinh tặng

M. LƯƠNG-KHẮC-NINH, TỰ DŨ-THÚC
vinh thăng *Chevalier de la Légion d'Honneur:*

Lê gi ông đón nơ
Lương-Dủ-Thúc nào ngờ
Nay dặng mừng cho đó
Tương tri há lấp ngọt?

Nguyễn-khắc-Huề
Ancien professeur
à BENTRE

Sách «Thường-Dụng» nên mua

Sách «Thường-Dụng», Sách «Thường-Dụng».... Nghe bài tiếng «Thường-Dụng» cũng dù rõ ràng cuốn sách phải cần dùng thường thường; dấu cho bực hảo-gia phú-hộ, sĩ nông công cõi, bực nào thường cũng nên dùng sá h này tất cả. Sách dày trót 150 trang, trong đấy có nhiều đoạn, đoạn nào cũng rất cần ieh, có cát-nghĩa về việc dien-thờ, các hàng giấy tờ làm trung theo luật-lệ nhà nước buộc. Tờ bán đất, tờ mua, tờ khảo, tờ cõi, mãi lai thực, họa đồ phân

ranh, tờ chia, tờ chúc ngôn, tờ nhượng, lập hưng-hóa, phá hưng-hóa, bán trâu bò, nhà cửa, ghe thuyền... v.v...

Thuở giờ: những giấy tờ đơn trạng vào quan ít ai thạo làm cho trúng phép, bởi cứ thường khi bị bắt-bé, chẳng rõ lại cho rằng muốn làm khó dễ; chớ kỳ trung minh làm sai phép i-en chẳng được nạp dụng.

Có dặng một cuốn «Thường-Dụng» ở trong nhà, ví chẳng khác ta có một ông thầy thạo việc nhà nước ở giúp sức cho ta, khi ta cần dùng việc chi mà ta mập-mờ không hiểu rõ luật nhà nước vậy.

Báng khen đáng kính ông Trần-Kim là tát-giá sách qui hẫu này để giúp ích cho đời. Vậy bì nhẫn để ít lời trên đây dùng làm giới-thiệu, trước trang bạn Đóng-bang trong Lục-châu sầm lấy sách qui này mà dùng, ngó chẳng uổng công trình tát-giá.

PHẠM-KỲ-XƯƠNG

Chủ-bút: An-Hà Nhựt-Báo
Cantho

Có trữ bán tại Nhà-in Hậu-Giang (Imprimerie de l'Ouest) Cantho, giá 2\$00 một cuốn phu thêm 0\$24 tiền gửi.

Ai muốn mua, xin gửi thư và mandat cho M. Trần-dắc-Nghĩa, Quản-ly nhà-in Hậu-Giang Cà-nhô, thi sách sẽ gửi lại lập tức.

Nhin trăng

(Đêm 10 tháng 10 annam)

Màng trời xù khắp cả thế-gian, trong thu không vừa giút, thoát nhìn thấy gương nha tò rạng, gió mát trời thanh, due chí hứng tình, nhàn du đôi chập. Tôi khi ấy khoan thai lẩn bước, khôi đại lè «Hàng-gia» rọc theo dàn nhà-chợ, rồi chí đậm theo lộ mé sông Cantho, lúc bấy giờ đèn ngang rạp hát Annam, dừng bước ngó đồng tay chí thấy

ánh đèn tò rò, khách thưa nhau nghêu-nghéo là bầy lô ba, người bán bánh kê bán trà in ỏi giọng cười cười nói nói.

Vui miệng hỏi một người khách thử diễn lớp tuồng chi? Khách rằng: Mạnh-lê-Quân.... có dào Sáu-Xén làm chánh vai Mạnh-lê-Quân... Nghen nói, tôi trực nhớ lại một ngày kia lúc đêm đạo cùng một ban tư-văn người tự nhận dào Sáu-Xén thủ vở Mạnh-lê-Quân có thấy là ông B..T..L..& Sadec dạy. Bấy lâu cũng từng mang danh ông B..T..L. là một nhà Văn-chương có tiếng, nay dào Sáu-Xén này mà học được cách ông chỉ vẽ và lời văn câu tuồng của ông đặt dẽ tuồng cũng nên xem vài lớp cho biết.

Vừa muôn bước đến guichet mua giấy, bỗng nghe trong chầu liên đà, náo dừa hiếu, náo giọng kèn la ó vang-vẩy rầm tai làm cho tôi buồn lòng hết muôn vò. Lúc đang bận dùng nứa muôn nứa không, lại nghe nơi vòm Cà-nhô lối Miêu-Bà có tiếng trống ầm. ầm lên nứa, tôi nhớ lại lè ăn Khán-h-Thành Miêu-Bà, bạn tôi! A Phan-hữu-Khánh có gửi giấy mời chí ứ mai dự lễ. Gặp cảnh thanh gió mát, làm cho tôi hết muôn xem bát, chí dục bước lắn lắn đến Cầu-tàu Lục-Uh, bèn ra ngoài cầu ngồi nơi trụ sát ngó mông ra sông lớn ánh nha chiếu nước, lấp-xấp sóng xao tựa hồ bầy le lội, bầy éo bay, thêm giữa dòng nước chay có leo lét ít ngọn đèn của mấy chiếc thuyền con đang xuôi chèo mát mái. Nhìn lên trăng, trăng đang quang minh rất đẹp, bỗng đâu lại có một cụm mây

bay áo qua, làm cho mờ-mờ mich-mich khiếu phải trống vào nơi ánh sáng đèn diễn một dội hối, rồi trăng mới tỏ lại. Tôi vừa nhìn vừa ngâm đến câu:

*Kim dạ nguyệt minh nhơn tần vọng,
Cô llango kia, cô có biết... Càng nhìn
càng nghĩ càng đau, núi cao muôn
trường biển sâu ngàn tăm. Nghĩ tên
dây tôi trộm trích Hòa-ceng rất nết,
trong lúc ban ngày, đã thấy biết bao là
cánh dáng cảm-xúc giữa trời, đến tối
còn chưa chịu thôi, lại còn treo trên cao
một gương tò rạng để soi thấu lòng
người lúc tư tư tưởng tuồng, đã thế
mà người ở cõi Bình-hoàng này còn bày
thêm cuộc lưu-luyến cảm-xúc nứa ướt
là la cho, kia như khúc đàn-oóng,
nó như câu thi tình, nay là lời hát cảm,
nghe ra thêm thầm-thúy thêm bàn hoảng
biết mấy... Ôi!... Suy chừng nào càng
cảm xúc chừng nay, làm cho tôi khó
nhìn gương nha ánh rạng dặng nứa,
bèn lẩn lẩn lui gó tra về. Thiết là: chẳng
có bút mực nào mà tỏ vẻ cái cảm tình
vô hạng nay ra cho cùng chí ngâm câu:
Cảm tình vô hạng xứ, bình sanh ngả tự
tri...!*

Cao HAY:

*Ngôn-ngang trăm mối bên lòng,
Cảm này tình đó biết mong nơi nào??*

P. B. Đ.

Lời cảm tạ

Cher Thầy

Tôi có uống thuốc Vạn-linh-Tê của thầy thiệt là hay; vậy tôi muốn mua một mớ dặng để dự phòng trong nhà và trong hảng tôi nhiều người muốn

dùng thuốc này lắm.

Xin thấy gởi cho tôi 11 paquets, gởi
colis postal (Contre remboursement).

M. Huynh-Mao
Entrepreneur
à CHAUDOC

Hì tin

Bản quán tiếp dặng tin mừng rằng:
M^r. Nguyễn-tần-Thạnh, Quản-ly Hậu-
Giang Dương-hàng tại Mýtho mới
hạ sanh hôm ngày 28 Novembre 1920 lúc
4 giờ chiều, một gá kỵ-nam tươi tốt.

Bản quán kính lời mừng cho M.
Nguyễn-tần-Thạnh già mòn hưu hạnh và
chúc cho Mme Nguyễn-tần-Thạnh cùng
trẻ mới sanh dặng bình an.

Bản-Quán

Hội dựng hình ÔNG TRƯƠNG-VĨNH-KÝ

KINH

Lời cùng chư Qui Viên rõ: Hội dựng
hình Quan-lou Pétrus TRƯƠNG-VĨNH-KÝ
nhóm ngày 18 Novembre này đã định
nhóm đại hội (Assemblée Générale) dặng
tinh số sách và giao quyền lại cho
Đại-bội dặng cữ hối mới lo công việc
dựng hình ấy cho rồi.

Vậy chúng tôi xin Qui vien ngày 11
Décembre tới, 8 giờ tối, chịu phiên đến
tại hội Khuyên học (Enseignement mu-
tuel) Saigon, đường Aviateur Garros số
nhà 34, cho dù mặt dặng tinh việc ấy.

Nay kính mời.

BẢN HỘI DỰNG HÌNH

Nota—Có gởi thư riêng cũng nhiều,
song không đủ, vì nhớ đâu gửi đó—

Vậy vì nỗi không dặng thì xin miếng
chấp và xin cữ thơ mời chung dâng mà
đến.

Giá bạc

Thứ sáu...ngày 26 Novembre.. 9 f 50
Thứ bảy...ngày 27 Novembre.. 9 f 75
Chúa nhứt.ngày 28 Novembre.. id
Thứ hai...ngày 29 Novembre.. id
Thứ ba....ngày 30 Novembre... 10 00

Thứ tư....ngày 4^e Décembre.. 9 f 50
Thứ năm....ngày 2 Décembre.. 9 00

Giá lúa

Lúa chờ đến nhà máy Chợ Lớn m ỏ
100 kilos là:

Thứ sáu ngày 26 Novembre. 3\$60 id 3\$80
Thứ bảy ngày 27 Novembre. 3 50 3 80
Chúa nhứt ngày 28 Novem. 3\$45 à 3\$75
Thứ hai ngày 29 Novembre.. id
Thứ ba ngày 30 Novembre. 3 40 à 3 75
Thứ tư ngày 1^e Décembre. id
Thứ năm ngày 2 Décembre. 3 55 3 80

Lê Kháng-Thành Miêu-Bà

Vàm Cánh-thơ nơi Xóm-chài thuở giờ
có cái Miêu-Bà cắt tại đó. Vì đã lâu đời
nên miêu hư sập mẩy nấm nay không
ai súng tu lại cho Bà ở. Nay có thấy
Phan-hữu-Khánh Thông-ngoan sở Tuân-
Thành (Cánh-thơ) ở gần đó, thấy Miêu hư
sắp như thế, e nỗi Bà phải di tá túc nơi
miêu khác chăng..? Nên thấy hối mẩy
vì kè hào lâm trong xóm kè st người
nhiều chung cùng cắt cái Miêu lại đẹp tốt
hơn xưa.

Công cuộc hoàn hảo, ngày 20 và 21
Novembre rồi đây, thấy xin phép thuyết
lê Kháng-thành, có mời vien quan quái
chức đến dự tiệc, có rước Bóng múa
bóng lầu rồi thỉnh Bà về và rước Hat-
bội Annam bát 3 thứ cho Bà xem.

Lê Kháng-thanh Miêu-Bà sắp đặc có
ughi tiết đẹp đẽ, ấy cũng bởi công lao
của M. Phan-hữu-Khánh và các vĩ trong
hội.

MẠNH-ĐỨC

Lời rao

Một án văn quắc-ám nên đọc, nên
lưu truyền cho hậu thế là bốn:
“TUỔNG KIM THẠCH KÝ DUYÊN,
đua một nhà đại gia văn chương là

ông Thủ-khoa Nghĩa soạn.

Có trữ bán tại nhà

Monsieur Đỗ-văn-Y

N° 80 Rue d'Espagne và
Rue N° 95 Catinat Saigon

Gia mồi quyền là. 0\$80

Oan truyễn Ngọc-Hạnh

(Lụy vi linh)
par Trương-quang-Tiền

II

(Tiếp theo)

Đêm vẫn cười mơ con sóng-sắc;
Ngày dài khóc-hại cùi thân sanh.

Thu nghỉ suy như thế, đã cạng trí
rõi, cớ nên một tay thì chôn Ngọc chắc
khư, còn một tay thì lẩn mờ sợi dây,
cõi đời giày quăn đó. Tôi nghiệp cho
thân chàng, sung siróng đau thi chưa
thấy, mà nỗi cực khổ cứ theo hoài, sau
khi cõi đời giày rồi thời chàng chỉ biết
cong lung, chạy thôi đã trối chết.

Ngọc lúc ấy mới nhẹ nhàng, vụt chõi
dây rượt theo, cắt tiếng la bài bài. May
người đang truy tâm kè trộm, thoát
nghe cõng bát bưng tai, hỏi: “chi đó?
chi đó? bắt được nó rồi sao? nắm cho
chắc, thịt đã đến miệng hùm, đê sẩy đi
uống lầm”. Vừa hỏi vừa chạy đón đầu,
oi thôi! Lúc bấy giờ mặt Thu đã tái xanh
rung rẩy lạp cắp, quỷub căng bước
khôn dời, từ phiu bị người bao, ánh
đèn sáng con kiến bò cùng thấy. Chẳng
đợi tò, cũng biết Thu mà bị mấy người
này bắt dặng đây thi sự dê như trờ tay,
cõi chi gay trờ. Vì chảng những chàng
lâm cơn lung tung như chim lồng, như
như cá chậu mà thôi; mà lại bị suýt
đem nắm hứng tuyết sương, nên sự
chảng chạy đây tường cũng dù thấy rõ
là chạy chết. Thập dặng ngực chàng rồi
thiên bạ tựu trên ba bốn chục người,
nhưng ai nấy cũng đều cho rằng lạ. Vì

sao thế? vì nếu quả phải quân giang giáo
thì có lý đâu ăn mặc cách nay, còn như
thật kê bộ hành nhơn sao lại lầm lem
minh mẩy? Đang báng nghi báng tía
thì Ngọc đã chạy đến nơi, cắt tiếng hối
lớn rằng: «Đã bắt dặng nó rồi sao?
lưới trời lộng lộng, tuy thưa mà khó
lọt lầm thay, nay Thu nỉ! như vầy đây
mì mới góm mặt ta, kéo mà trót đêm
nay, cậy thân lực mì vùi chà má phán».

Nghe tiếng dồn bà nói, thời ai nấy
cứng sững sờ không rõ dặng bối đâu
mà sanh ra điều ấy.

Oi thôi!! đồng xóm nhau nhìn Ngoe,
nhìn trào, nhìn trối, nhìn không hay
mỗi mắt, nhìn mãi lại quên thôi. Tôi mà
tò vò sự nhìn của những người đến tiếp
cứu đây, thời tưởng khi chư đọc giả
cũng dư biết rằng: lúc ấy cái thao thê
uòng xem đã khác thường rồi, đầu cõ
mặt mày chẳng ra tuồng chi cả.

Lại thêm... thêm cặp áo hàng ren
rách rách, bày cái áo túi ra, nhưng mà xem
cũng đã tát rơi, ba lớp áo đã xài-xé hết
rõi, thời tức nhiên ngó thấy.....

thấy dôi hoa nằm ulep trắng tươi, hoa
còn búp, hoa trắng ửng màu hồng,
chăm chỉ mà xem, thời tưởng tượng
như: hoa chum-chiếm cười hoi với
khách. Lắm anh mảng lo chăm chỉ ngó
mà quên hết sự gì, còn nói chi mấy
người đang nắm ngực Thu đây cùng bùng
rùng hai tay buông xui. Chẳng một người
nào còn tính toán điều chi khác, hơn là
chăm ngó...ngó...lưỡng dào.

Mấy khi gặp dịp may vầy, cứ nên
khiên cho trẻ tuổi xanh ngo-ngắn đà
đành, lại thêm nỗi: già đầu bạc cùng
chanh rauh mới ngộ chó!!!

Phước lớn cho Thu, nên chàng thừa
được thể thoát thân, kêu xe kéo thẳng,
xông một nước.

Mấy người này đến lúc sực nhớ lại việc chàng, thì nhìn nhau ngạc-nghiêng, lảng-xa, lòn-xòn, don hối dò la, nhưng chung cuộn rỗi ai nấy cũng thở ra, minh mông như hóng chim, như tôm cá, muốn tra hỏi khó tra hỏi được.

Nói về Ngọc-Sanh, khi nghe người nói rằng: Thu đã trốn mất rồi (nàng mới vừa nghe dặng dây là vì thiên hạ xúm bu den như kiến, chàng thế lại gần Thu dặng) thời nàng lấy làm tức tối và cung, dặm cẳng nghiên răng đòi tự tử. Lại chàng chính lúc bấy giờ là lúc nàng mới đón lại mình nàng, ôi thôi! thấy Thảo hè đường này, thầm biết được mình hổ then.

Thế mà nàng chẳng chịu cờ bót chi, chỉ kêu xe kéo thẳng về nhà; nhưng chàng dặng đầu, vì lính gác đường nghe lòn-xòn đã chạy đến nơi, tuy Thu đã thoát mất mặc dầu, song san khi Lôi duyên do rỗi, thời theo phép Ngọc phải đi đến bót. Mắc cờ này sao qua phép nước, vì cờ mà nàng phải ép lòng đi cùng hai chú lính cho xong; nhưng chàng cay nghiệt lắm thay! vừa khởi tay thẩy cát, lại mắt phải át tảng, hai chú lính này, chàng phải vừa gi, thừa dịp người bối rối như vầy, thì thích lâm, buôn những giọng trơ-trêu yêu quí.

(Sau sẽ tiếp)

Nhà ngủ và nhà hàng bán cơm tây

HỘI: TÂN-PHAT-LỢI
ở đường Bd Maspéro gần cầu tàu Lục-Tỉnh (SÓC-TRĂNG)

Kính thỉnh quý khách nếu có việc đi Sóc-trăng tôi ở đường xin dừng bước ghé lại nghỉ nơi tiệm của tôi: Có phòng ngủ tinh vi khoán khoát, lại có quạt máy và đèn điện; tae một lời là đủ đồ cần dùng cho Quái-Khách. Vì từng dưới thi

tôi có bán các thứ rượu và cơm tây: việc nấu lại càng kỹ lưỡng vì cứ do theo cách Vệ-Sinh.

Còn như khách có muốn cần dùng cơm Annam xin cho tôi hay trước một giờ thì tôi cũng sẵn lòng làm cho vừa ý.

Xin Quái-khách chiêu cỗ đến, tôi lấy làm thậm cảm.

Chủ nhơn: Tư Cảnh kinh mời.

Lời rao

GIÁ CHỢ VINH LONG

Kính cùng mấy người buôn bán tại chợ Vinhlong và Thiêng-düré dặng hay Thứ nhất.—Tôi có làm đơn xin Nhà nước có sanh-ý bán đồ tạp vật chở hàng hóa đem sang mấy tiệm tại chợ hay là gần chợ. Quan chánh chủ tiệm Vinhlong đã phê y theo lời tôi xin để ngày 1er Octobre 1920.

Ghe từ: 50.000 nban lên tarif 5\$00
" " 16.000 cho đến 50.000 id 4 00
" 12.000 cho đến 16.000 id 3 00
xén súc còn 3 00
—id. 2 00
—id. 1 00

Thứ hai.—Châm chước riêng mấy đĩa nhỏ từ 10 tuổi sắp xuống, bán rau dừa, bông súp, chuối nẫu, bánh ngọt và các thứ rau ớt từ 0\$20 nhẫn xuống, thì không góp; còn bao nhiêu y thè lệ 3 năm trước không tăng giảm.

Thứ ba.—Cấm nhật mấy người góp tiền chợ, (collecteurs) trên bờ, dưới sông, và các nẻo đường thuộc Thành phố Long-châu và Thiêng-düré, không được phép nói hồn hào với bạn hàng.

Như người buôn bán góp không đúng theo thè lệ (Tarif) thì phải lấy lời điệu dặng an ủi mà góp thêm y theo luật Nhà-nước đã định (Cabier des charges) chàng những là bọn đồng bang, hay người ngoại quốc nếu thấy tên nào thâu góp không giữ theo lời tôi đã dão trên đây xin tôi lại cho tôi hay tôi sẽ bớt tiền lương, nếu tái phạm lần thứ 2, tôi thật không dùng người ấy nữa.

Vinhlong, le 10 Octobre 1920.

TRAN-KHẮC-HAI
Fermier
Cầu-lau — VINH LONG

Cáo bạch

Chàng tôi có mở 1 tiệm hiệu là "TÂN-PHAT-LONG" tại đường d'Adran số 115 nhằm góc đường Ohier số 1 để sửa đèn Lito Landi đèn Manchons xe máy, sét, máy đánh chữ, máy hát và máy hát, bóng cùng các thứ đồng hồ, vân vân

Lại cũng có bán: Manchons, Carbure và dầu Essence. Những thợ và máy móc sắp đặt tại tiệm làm được các việc theo ý quí ông giao cho chúng tôi. Mỗi khi quí quan có đám tiệc chi mà muốn chưng đèn trong nhà cho sáng thì háng tôi cũng lanh làm được; miễn là cho chúng tôi bay trước.

Thợ và mandat xin để như vầy:

Nguyễn-văn-Chuẩn
115,—Rue d'Adran
Saigon

An Phong

Bijouterie-soieries de Chine
et du Tonkin
CAOLANH

Kính trình cùng lục châu. Quý khách dặng rõ: tiệm tôi mua bán hơn năm năm, bán ròng hàng tàu, nhưng là ván xuyen lanh nhiều, cùng là hàng vườn, nhuộm đèn diệu láng thật tốt, không bể trồ, tôi chắc ý, vì tôi mua bán dà lâu, nên tôi hết sức lựa chọn thợ nhuộm, nhuộm tó và hớt chàm tốt, nên các nơi khác không thể bi kịp hàng đèn của tôi, và giá tôi bán lại rẻ. Còn đồ mặc trang như là: cầm châu, hoa tư các, cùng xá lục soạn bắc thảo, lục soạn thượng hải đều có đủ thứ, còn hàng bắc như, băng the, lương-lươc dù thứ, tôi lanh tại Hà-nội, như quí khách muốn mua vật chi dùng xin gởi thư đến, thì tôi sẽ gởi đồ lại liền, như vị nào muốn mua nhiều mà bán, tôi tính giá rất nhẹ, hàng tôi gởi contre remboursement.

Cao-lanh: Nguyễn-xuân-Trước

Cáo bạch

Lời rao

Thầy Linh-sư Trần-liêng-Phên, khi trước phòng quần sự ở tại đường Boulevard Delanoue kế nhà hàng Hậu Giang. Nay dọn phòng quần sự về ở Hàng-Gia, trước Công-sở làng Tân An kế nhà máy xay gạo. Máy ông thân chủ cùng máy ông hữu việc chi, kiện thưa, muốn tiêm tôi, xin mời đến đó có tôi tiếp rước liền.

Trần-liêng-Phên
Kính cáo

Lời rao

Có người muốn báu một cái xe hơi hiệu «Oakland» còn mới tinh bao.

Ai muốn mua xin do nơi Ông Kinh Lý, Lê-công-Thành ở Cần-thơ.

Hà Cảnh Lạc dit Bảy Khoa

BIJOUTERIE-SOIERIE-MERCERIE

23, Rue Schroeder — Saigon

Adresse téléphonique: 295

Tiệm bán đồ nữ trang đủ kiểu thật tốt và khéo. Có bán đủ các thứ hàng tây, hàng Nhựt-bản, hàng bắc và hàng Annam.

Chư quí khách mua đồ nữ-trang tại tiệm tôi thì khỏi sợ lầm vì đồ của tôi làm rất kỹ lưỡng.

Muốn cho khỏi sự hụt hoẹt, chư quí vị khi mua đồ tôi hãy thử vàng lại mà coi cho vừa ý và sau lại cho chắc chắn (tại tiệm ó đá tím vàng, acide azotique, ó cùi tây, và cùi Annam). Càng phải lấy toa cho có hàng cờ dặng khôi sự cùi lấy về sau.

Chủ nhơn: Hà-cảnh-Lạc dit Bảy-Khoa

Cáo bạch

Quảng tài Thành

Tiệm đóng ghe và sửa ghe
ở bên kia sông gần cột giây thép
và CANTHO

PHÙNG-CHIỀU — CHỦ TIỆM

Kinh cùng quý vị dặng tường, nay
tôi mới lập một trại đóng và sửa ghe
cô sầm ụ và bè tiện bê ưa và kéo ghe.

Tiệm tôi cũng có bán các thứ cây
cưa dù thưa tết mà tốt giá lại nhẹ hơn
nhé các nơi.

Chủ tiệm này biết lè nghi cua
An-nam nên tiếp rước quý vị vừa là g
luôn luôn chủ tiệm này khi trước có
làm chủ sự tiệm cưa hiệu là Quảng-tài.
Lại, thì ai ai cũng biết rằng người ấy
bết chiêu hiến đai sị bực nào

Xin quý ông quý thày có cần dùng mua
cây cưa đóng hay là sửa ghe đến tiệm
Quảng-tài-Thành thì rõ.— Cái xia
quí-thầy thương.

Nay kinh cáo.

Quí khách ở miền hậu Giang

CANTHO — SOCTRANG — BAC-LIEU —

VINH LONG — TRAVINH — và SADEC

Muốn mua xe hơi hoặc di chơi hoặc
đưa hành khách, mà khỏi lo bê chở
chuyên, không mất ngày giờ sở phí vân
vân: Hãy mua xong, trong giày lác đem
về đến nhà: Thị bấy đến Entrepôt de
Vinhlong của M. Nguyễn-thanh-Diệm
có sẵng xe hơi mới hiệu «Buick»
máy—7 chỗ ngồi.

Kiều xe mới 1920—máy êm lâm và
chạy mau nữa.

Gia rẻ hơn các nơi khác

HÀNG HÂU GIANG

vốn dặng 1.000.000 f

Hàng này của Langsa và Annam
hàng vốn lập tại Cần-thơ. Có trữ đủ
các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tặc
một điều là tại Saigon có món chi
thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt
Cung gởi hàng cho các xứ xa; ai
mua món chi xin viết thư ngay cho
Hàng, thì Hàng sẽ gởi hàng lập tức.
Xin quý vị đến xem Hàng chơi thì rõ

Có trữ bán:

Rượu rom hiệu Stella

Làm ròng bằng miá.

Có bán lẻ, bán sỉ và cho lành về
bán lại khỏi trả tiền trước.

Tiệm khắc con dấu



ẤN THƯ TỰ

VÀ MẪU LÂM

Graveur — 96 Rue Pellerin — Saigon

Kinh trình cùng quý khách dặng rõ:
tiệm tôi trước ở số nhà 85 đường Catinat
và số 130 đường Pellerin, nhờ ơn lục
châu chư quân tử chiêu cỗ thì công-
nghệ của tôi đã thành hành bấy lâu nay

Vậy tôi đã dọn lại số 96 cũng đường
Pellerin vẫn chuyên nghề khắc con dấu
đóng, cao-su, bún-dông, bún đá cầm-
thạch đẽ mỏ, có bán đủ các thứ con dấu
ở Tây gởi lại, như là Dateur, Numéro-
leur, Folioeur, Composteur, etc.... và
có bán đồ phụ tùng theo cuộc con dấu
giá rẻ đồ tốt mà làm mau, có in Catalogue
để gởi cho quý khách nếu quý khách
muốn cần dùng kiệu nào thì xin gởi thư
cho tôi lấy Catalogue lụa kiệu mà dùng
tôi sẽ hết sứe làm cho vừa ý các quý
khách.

TRAN-DUY-BINH

Cordonnerie — Chapellerie — Tonkinotse

GRAVURE SUR MÉTAUX ET MARBRE

NGUYỄN CHÍ HÒA

83 Rue Catinat Saigon



Kinh cùng QUI-VỊ dặng rõ. Tiệm tôi có 30 thợ BẮC-KỲ giỏi BÓNG GIÀY, LÀM NÓN theo kiểu ÂU-CHÂU kim thời. GIÀY đòn bằng DA-TÀY hết, NÓN làm bằng CÂY-MÓP thiệt nhẹ, lợp NÍ-XÂM, BỐ-TRẮNG VÀ BỐ-VÀNG dù kiều. Tôi cũng có thợ KHẮC CON-DẤU BÓNG VÀ CHẠM MỎ-BIA ĐÁ CẨM-THẠCH BỂ MÃ. Tôi đã BÁN-SỈ đi LỤC-TINH thiệt nhiều, đã có nhiều vị rất tin cậy và khêu ngợi NÓN VÀ GIÀY của tôi. Làm thiệt kỹ càng và giá lại rẻ hơn chỗ khác nữa. Tôi cũng có BÁN GIÀY-HẠ DA LÂNG và các thứ GUỐC BẮC-KỲ CHẠM-BÓNG VÀ SƠN-ĐEN QUAI-NHUNG QUI-VỊ xa xin viết thư về thương nghị tôi sẽ hồi ấp lập tức có giá BÁN-SỈ riêng thiệt rẻ. Xin chử tôn chiểu cõe cho việc buôn bán của BÓNG-BANG ta được thuận lợi trong lúc cạnh tranh này tôi hết lòng cảm ơn.

NGUYỄN-CHÍ-HÒA, Kinh mời

Annam trồng răng

KINH CÁO

Kinh tôi cho quý khách lục chau dặng rõ:

Tôi có dạo một cái phòng trồng răng
tại tiệm ĐẠI BÓNG THƯƯƠNG XÃ Cần-thơ

Trồng răng trắng, răng đèn với
bịch răng vàng. Sứa răng và trám răng.
xin quý vị dời gót ngọc đèn tiệm ĐẠI-
BÓNG THƯƯƠNG XÃ đường Kinh-lấp
Cần-thơ, thì tôi hết lòng làm cho vừa ý
quý vị, và tôi lại tính giá rẻ hơn hết.

Như ông nào ở xa xin gởi thư hỏi giá
thì tôi trả lời lập tức.

Nay kinh

NAM-TÂN-LỢI

Chez Đại-Bóng Thương-Xã
Rue Kinh-lấp—Cần-thơ—

Tiệm hòa-mỳ Cao-lanh

Bồn hiệu có bán đủ thứ hàng tàu
bằng tay, hàng bắc, và hàng vường
cũng có rượu tay đồ hộp đồ cẩn và đồ
tập hoá, bán sỉ và bán lẻ bồn hiệu xưa
nay chuyên môt nghệ buôn bán, cho nên
những hàng tơ-lụa già cõng lựu canh
chỉ ký-lưỡng. Và rất dày công nhuộm
lấm cho nên dùng lâu càng tốt chẳng hế
phai màu hắc chư quý vị, muốn mua đi
bán lại, hoặc giá dụng xin gởi thư quyết
vào bồn hiệu sẽ lập tức gởi liền khi
hang đến chất là dặng voi lõag quý-vi.

Hàng định gởi contre Remboursement
đem bạc đến nhà thơ lanh hàng.

Chủ nhơn: Huỳnh-đắc-Nghĩa kinh mời

DỒNG HỒ HIỆU 'LIP'

Dồng hồ mà người ta hay kiểm mua là đồng hồ hiệu
"LIP"



LA MARQUE FRANÇAISE

Montres de Précision
EN VENTE CHEZ LES BONS HORLOGERS
Exiger la marque LIP sur le cadran

THIẾT KHÔNG?

Mua thử một cái dùng, hay là hỏi thăm những người đã có sắm đồng hồ hiệu **LIP** thì biết.



LIP
MONTRE-BRACELET EXTENSIBLE POUR DAMES.

Platine, Or, Argent, Plaque or.
EN VENTE CHEZ LES BONS HORLOGERS.
Exiger la marque LIP sur le cadran.



MARQUE
FRANÇAISE CADRAN
LUMINEUX

En vente chez les bons horlogers
Exiger la marque LIP sur le cadran

CÓ TRÙ BÁN TẠI:

Tràng LES GALERIES DE
L'OUEST là hàng HÀU GIANG
DƯƠNG HÀNG Saigon, My
tho, Cantho và Trà Vinh

SAO VẬY?

Vì máy nó tốt lắm, nó chạy đúng, chắc và lâu hư, khỏi tốn tiền sửa mãi như các đồng hồ khác

SAO NỮA?

Vì nó là hiệu Langsa và giá nó rẻ lắm.

Cac nhà Annam TRAITEMENT ANTIPHISIQUE

ET DES

MALADIES DE POITRINE

Aiguës ou Chroniques

Toux, Rhumes, Bronchites, Gêllements de sang. Affections de Voies respiratoires, Asthme, Catarrhe, Inflammations de la Poitrine, etc.

PAR LE

BRONCHOSÉRUM

On trouve le SÉRUM à POITRINE dans toutes les bonnes pharmacies de France et des Colonies.

Pour le grossir s'adresser à :

Sogedr. 3, 7, Rue Jules Génér.— PARIS

POUR L'INDOCHINE

Pharmacie normale — 10, rue MARI, Saigon
Seul dépositaire

TRẠI THỢ MỘC HIỆU LƯỢC-LONG

Tự Nguyễn long Thao Ở tại chợ Lái-thiêu

Trại thợ mộc tài sáng tạo đã hơn 3 năm ở phía sau phố chợ, đường xe hơi Saigon Thu-dau-mot, có đóng súng đù bắn ăn dài mặt gỗ liên từ 1m40 cho đến 2m20, bê ngan 0m80 cho đến 1m15; bắn ăn chế kiêu tú linh (long, lân, qui, phượng), bắn búa cửa cuốn 1,8 trục cho đến 2 tay, và bắn ăn mặt đá, bắn tròn mặt cột xây, chưng châm tam lán từ 1m55, có thứ 5 trục góc châm giày lá tay, bắn rút (table d'apéritif), bắn khách (table de salon) bắn giấy (bureau) bắn tết mặt (table de toilette) bắn nguyệt, tủ áo tròn, tủ

kiểu, tủ thờ cầu biến liên tránh, thò kiển vè sơn thủy chử ốc chử vàng, ghé ngồi mặt tròn, mặt trái đào, mặt dâu, và có đủ thứ đồ tiện: chưng là chưng đèn, đài bộp, khay, kệ, vóng mặt, vóng tai, vóng ba, vóng tư bết thay đều làm bằng cây danh mộc, chế theo kiểu kim thời tron bền, chắc chắn và bảo giá rẻ.

Còn phía trước phố chợ có dạo thêm một tiệm ngánh có bán đủ thứ rượu và đồ danh mộc thứ cần thứ tron đều có đủ.

Kinh xin chử-tôn quí-khách thừa diệp nhàn du xin ghé lại tiệm tài muôn mua đồ làm sảng hoặc là đặt món chi trong dạo trong nhà thi tài sảng lòng menu mà lào cho vừa ý quí khách.

NGUYỄN-LONG THAO
Chủ trại kinh doanh

NOUVELLE
BOULANGERIE Française
Chan Hung Thai

RUE DU TRIBUNAL
Cantho

Kính cùng quý ông, quý bà rõ:
Tôi mới lập lò làm bánh mì kẽ hèn tiệm
đóng giấy hiệu TÂN-THANG ở đường
tòa Cántho.

Bánh của tiệm tôi làm một ngày 2
lần: 4 giờ sáng ra một kỳ, còn chiều tối
chỉ 1 giờ ra một kỳ bánh mới nửa

Tôi làm như vậy để có bánh mì
nóng, đậm, thơm cho quý ông quý bà dùng
vừa miệng. Tôi đã lập tại Saigon 1
lò làm bánh mì đã hơn 20 năm có danh
tiếng vì tôi làm bánh kỵ lường sạch sẽ
lành, nay tôi đến Cántho tôi cũng cung cấp
cách thức ấy mà làm cho vừa ý mỗ
hang luôn luôn.

Xin quý ông, quý bà mua ăn thử
hi biết chờ không phải lời chuốt ngọt

Nay kính
Chan-Hung-Thai

**Nhà hàng hậu giang
tại Mýtho**

KÍNH

Trình cùng đồng bang quý khách dặng
hay: Hàng Hậu Giang là hàng của người
Annam trong lanh vĩ Lan-sa chúng
lập tại Mýtho, nơi đây có sô 12, gần
cầu Tân-tuân đã khai trương bán hàng
mấy tháng nay. Cuộc thương mại của
Hàng, càng ngày càng tấp nập, cũng
nhờ có đồng bang vị túc lui tới.

Tại Hàng có bán đủ thứ hàng hóa,
hàng tây, hàng bắc, hàng tau, nhiều,
lành, xuyễn, nhuộm thiệt tốt, dù giày,
đèn, xà-bong, thuốc hút, đồng hồ vàng,
bạc hiệu Lip, vân vân, còn nhiều thứ
hang hoá khác nữa kè không xiết.

Vậy xin mời quý khách có dám tiếc
chi, hoặc khi nào có dịp chi qua chợ
Mýtho, xin vui bước ghé lại Hàng
thì rõ biết.

Xin quý Khách nhớ một điều là Hàng
này của người đồng chưởng ta công
lao lập ra. Mua một món chi giùm cho
Hang dầu mọn bực nào, thiêng
là giúp cho người quê hương nên
tranh thương cùng ngoại quốc. Đó là

gương tốt cho người Nam ta, để cho
nhà em nương theo mà lần bước vào
cuộc lý tài, hẫu dặng tranh chủ lợi
quyền cho quê vức.

Được như thế thì chẳng bao lâu đồng
hang ta sẽ chung hưởng mối lợi trong
bốn xứ.

Nay kính,
Quản Lý Hậu-giang đương hàng
Mýtho.
Nguyễn-tân-Thạnh.

Ngò cùng lục châu

Tại nhà in Hậu-giang (Cantho) có bán
hứ Carnet để đựng giấy bạc mới bày
thư giấy 0,10 0,20, và 0,50.

Vậy quý vị nên mua 1 cái để dùng
để đựng giấy bạc ấy, dễ tiện mà lại khỏi
hư khỏi rách.

Giá bán thật rẻ mỗi cái 0\$20 mà thời
Nhà in Hậu Giang
Kính cáo

Một việc khá lầm

Có quan Giám-dốc Quesnel sáng lòng
muốn bán hai sô ruộng của ngài, ở tại
Tháp-mười Mýtho, sô thứ nhứt được
46 mẫu, ở dưa mé kinh, sô thứ nhì
được 246 mẫu, ở dưa mé kinh lõi kêu là
kinh Đồng-dốc Lộc, kinh này xáng mới
vết lại lõi lầm, bê ngan chừng 40 thước
nên tiện bê chờ lúa ruộng lầm, và như
muốn chờ lúa thăng lên Chợ-lớn đi ngã
sông Vaiaco cũng dễ lầm.

Hai sô ruộng ấy đều là đất thuộc tít
lầm, chẳng còn phải tốn công khai phá
chi nữa hết; lại sảng trong đất có mươi
ba cái dia, cá rất đại lợi. Có một sô đất
khác kẽ cạn với hai sô ruộng nói trên
đây, chừng 300 mẫu, nguyên là của hiệu
Speidel đã bị nhà nước tịch thu lại và
còn lê trong một ít lâu sô giáo giá bán

Hai sô ruộng của quan Giám-dốc
Quesnel, bê lợi mỗi năm chừng 12 tới
15 ngàn giá.

Ai muốn mua hai sô đất ấy xin gởi
thơ cho quan Giám-dốc Quesnel tại
Saigon, hay là gởi cho sở Nhựt-trinh An-
hà tại Cántho mà thương nghị, và đến
xem bản đồ thì hiểu rõ

MỸ KÝ

TRƯƠNG-NGỌC-GIU Propriétaire

Tiệm họa chon dung và khắc con dấu ở
đường Turc, số 16, ngang nhà hàng Mottet
—SAIGON

Kính cáo cùng chư Quý-khách dặng
hay, tiệm tôi có khắc con dấu bằng
đồng, bằng mủ thùng, bằng cây—có
chạm bằng đồng, cùng chạm nhân hiệu
—có làm mờ bia chạm bằng đá cẩm
thạch, có thợ họa chon, chạm hình
người mà về: vẽ bằng dầu sơn vò bồ
vò nước thuốc màu, hay là bằng mực
tàu, hoặc bằng viết chì than—họa biển—
liên, tranh sora thủy—theo rạp hát—
khắc hình chon dung vò bồn đồng, bằng
đá cẩm thạch đẽ theo mờ bia trăm năm
cùng chưng phai—có thợ chạm các thứ
cây danh mộc.

Như Quý-Khách nào muốn hỏi giá
tiền về món chi xin gởi thơ cho tôi, tôi
sẽ gởi cáo-bach (Catalogue).

TRƯƠNG-NGỌC-GIU.Cần khai.

Phò cáo đồng bang

Kè từ buồ An-Hà An-quán,
Tại Cántho, tạo sáng đèn rày,

Lục-châu quan-tú, ơn dày
Mẫn-cần mua giùp, ngày nay thịnh-hành,

Thịnh-hành dặng cừu hàng rộng mở
Máy sấm thêm, thấy thợ tin ròng,

Lành in chi thay đẹp xong,
Truyện, thơ, danh-thiệp, thiệp-hồng

(thiệp-tan
Toa, sô, bộ, làm cảng kyluong,
Chắc lại bền chưng nhượng của người

Nói chi sách đóng thì thôi!
Lưng da, lưng bồ, đẽ dời ít hư.

Sách in sáng, tinh tú, Kim Túy,
Tự diễn cùng Sứ ký Đại nam.

Tuấn tra Pháp lê, dạy khâm,
Cách thi hành án, thiệt làm rất hay.

Thước, viết nghiên sáng dày dũ hàng
Thiếu chi đâu giấy láng, mực ngồi;

Chuỗ trao, nào phải nhường lời.
Sang chơi tị chuyến xin mời các ông

Tuy vật liệu, nay không dẽ dù,
Bón quán nào dám phụ ý ai,

Khó nhọc thứ mấy chặng nài,
Miêng cho đẹp dạ Qui-ngài là hơn.

An-Hà An-Quán Bd Delanoue Cán-tho
Địa chỉ,

Tiệm thợ bạc
của M. CAO-VAN-HY
108 Boulevard Bonnard—Saigon

Tiệm này có bán đủ các thứ đồ nư-
trang theo kiểu kim-thời, xinh dẹp khéo
lạ vô cùng; những là: vàng vòng, chuỗi
hột, hoa tai, cà-rá, giày chiến, neo
xuyên v.v. kiêm chạm rất nêu huê dặng
Xin các bà, các cô hãy đến xem thử
một lần thì biết.

Nay kính
Cao-van-Hy cáo khai

Cáo bạch

Có bán cảng
viết "PORTE
PLUMES À RÉSER-
VOIR" ngòi viết
bằng vàng thiệt
cao "PLUMES EN
OR CONTRÔLE"

14k không
sét không mòn.

Có khau(AGRAF)
một đầu thiabit

viết, còn đầu
kia thi viết chí

(PORTEMINE); có
phụ thêm 1

bộ nhỏ đựng

năm cộng chí
đẽ thay. Cây

viết này nếu
gìn giữ xài
mười năm

không hư.

Xin dùng
tưởng rằng cây

viết này giống
theo cảng viết

năm cảng, một
đồng của khách

Mua về, nếu
xài không dặng
không xứng
dáng với đồng
tiền thì trả lại
Bón hiệu sẽ trả
tiền lại đủ.

Giá một cây
là (có hộp, có
comptegoutte)
4\$50

Mua nguyên lô
về bán lại càng
tinh giá nhẹ
hơn nhiều.

Cũng có trù
bán mực sty-
lographique
bleue black

thứ tốt
giá một
ve là
0\$50



nhà in An-Hà
CANTHO

HỒI ĐÔNG BẮC

Trong xứ ta có lò đặc
một thứ rượu ngon làm
kèu là **Rhum Stella**
làm ròng bằng nước mía

Ta nên mua rượu này
nhà uống, vậy mới là tò
ý bình vực cái mồi lợi
trong xứ ta đó.



Rượu **Rhum Stella**
này giá đã rẻ mà uống lại
nên thuốc nứa.
Mua uống rồi mới biết
SOCIÉTÉ.
des
SUCRES ET RHUMS
Cantho (Cochinchine)

Muốn mua xin do nơi
HÃNG HẬU GIANG
DƯƠNG HÃNG
Cantho, Saigon
Mytho
Travinh

Vậy mồi lợi càng ngày về tay đồng chưởng