

NĂM THỦ TƯ.—số 187

JEUDI 28 OCTOBRE 1920

LE COURRIER DE L'OUEST
EDITION EN QUOC-NGU

AN HÀ NHU'T BÁO

安 河 日 報

MỘT TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Administration—Administration—Boulevard Delanoue, CANTHO

TỔNG LÝ: TRẦN-DẮC-NGHĨA

Chủ Bút: PHẠM-KÝ-XƯƠNG

BẢN NHỰT TRÌNH

TRỌNG OÙI ĐÔNG-PHÁP

BỘN CHŪ LANGSA

BỘN CHŪ QUỐC-NGŪ

TRỌN NĂM..... 3\$00
SÁU THÁNG..... 2 00

TRỌN NĂM.....	5 \$ 00
SÁU THÁNG.....	3. 00
BẢN LỀ MỖI 10.....	0. 10

BỘN CHŪ QUỐC-NGŪ VÀ LANGSA	
TRỌN NĂM.....	7\$00
SÁU THÁNG.....	4. 50

Vị nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhựt trình xin viết thư cho M. Trần-dắc-Nghĩa mà thương nghị.

Mua nhựt trình thi kè từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

Cáo bạch

Kính thưa cùng quý vị:
Tại nhà in Hậu-giang (Cà Mau) có lanh
in đủ các kiều Catalogue có hình (Catalogues illustrés) như đồ phụ tùng xe
máy, các thứ đèn đồ dùng trong nhà
và đồ ăn bàn (vaisselles).

Bản hiệu mới mua nhiều clichés tốt
Vậy quý vị muốn cần dùng
xin gửi thư thì bản hiệu sẽ gửi bình
kiểu cho mà xem và sẽ tính giá thiệt n
hơn các nơi.

Nhà in Hậu-giang
Kính cáo

Hàng Trữ hàng hóa Vinhlong

Vinhlong—(Cochinchine)
Lành bán đồ thô sảng Ngoại-quốc và lanh
mua hàng óa ngoại-quốc của người bôn sô

Có bán sỉ và bán lẻ

Đồ tạp hóa—Rượu chác—Các thứ
rượu tây—Dầu thơm—Xà-bong—Nước
suối—Hàng hóa bên Langsa.

Xe máy—Đồ phụ tùng xe máy—Đồ
phụ tùng xe hơi

Hàng cũng lanh mua giùm cho đồng
ban những hàng hóa ngoại quốc và lanh
bán các hàng hóa thô sảng cho ngoại
quốc vây.

Cách đánh giấy thép:

Entrepôt Vinhlong
Nguyễn-thanh-Điêm
Chủ nhơn và Quản-ly
Kính đón

Ghé nghỉ trọng ơn!

Tại chợ Traôn, thuộc hạt Cà Mau, có
2 cái tiệm ngủ của chèc và một cái cửa
tôi; mà tiệm tôi sạch sẽ hơn cửa chèc.

Nếu đồng bang đi lờ đường ghé
nghi tiệm tôi, tôi hết sực trọng ơn.

Tiệm này để hiệu: NAM-BAC-AJ.

Quản-ly: Lê-Mai,
Đồn thủ,

LOI RAO Quảng an Thành 廣 安 成

Kính cùng lục-châu chư quân tử dặng
tương, bản hiệu có trữ bán các thứ
rượu thuốc thương hảng như: Hồ-cốt
một qua, rượu Bá-luè, rượu Biêm-biép
rượu máu-bò. Rượu này bảo chế kỵ
cang sạch sẽ, nên uống bổ lâm; vì vậy
nên có nhiều kẻ bắt chuốc làm rượu già

Xin lục chau chư quân tử mỗi khi
mua thì chia trên nhân phải có ba chử
QUÄNG-AN-THÀNH thi rượu ấy là thiệt
tốt đó.

Quảng-an-Thành
Kính cáo

Khương Thới dit Gông

178, 180 Rue Ang-Duong, 178, 180

Tiệm tôi có lanh đồ nữ trang (bijouterie) để ban, và có bán những đồ phụ tùng xe
hơi, xe máy và xe kéo xin kẽ ra sau đây:

Kiêng vàng nee, chuỗi bóng, cà-rá, đồ
lamin dù thir. Dầu-éch-săng-Sén (essence
Shell) dầu nhớt để vỏ máy xe hơi (Huile
pour automobile) và bò để máy xe hơi
(graisses pour automobile) đá thấp đèn
xe hơi (carbure), vỏ ruột xe hơi hiện,
tay và huê-ký (enveloppes et chambre à
air marques Michelin et américaine) xe
máy hiệu Bờ-đờ (bicyclettes marques
geot) và tôi có bán đồi mồi (écaillit) lược
chái dầu dù thứ và đồ của đám (madame
giày tây, giày (annam) dầu thơm
áo thung mua bên tây lại (commandes
en France)).

Như các ông và các bà muốn dù g
xin gửi thư đến tôi sẽ lập tức gửi/con
tre remboursement) đến cho.

Nay kính
Trần-văn-Gông
Bijoutier Phnom-penh

NOUVELLE BOULANGERIE Française **Chan Hưng Thai**

RUE DU TRIBUNAL
Cantho

Kính cùng quý ông, quý bà rõ:
Tôi mới lập lò làm bánh mì kế bên tiệm
đóng giấy hiệu TÂN-THIANG ở đường
tòa Cà Mau.

Bánh của tiệm tôi làm một ngày 2
lần: 4 giờ sáng ra một kỳ, còn chiều lối
chừng 1 giờ ra một kỳ bánh mới nra

Tôi làm như vậy đang có bánh mì
nóng, dày, thơm cho quý ông quý bà dùng
cho vừa miệng. Tôi đã lập tại Saigon 1
lò làm bánh mì đã hơn 20 năm có danh
tiếng vì tôi làm bánh kỵ lường sạch sẽ
lamin, nay tôi đến Cà Mau tôi cũng cứ giữ
cách thức ấy mà làm cho vừa ý mọi
hàng luôn luôn

Xin quý ông, quý bà mua ăn thử
thì biết chờ không phải lời chuốt ngót
Nay kính
Chan-Hưng-Thai

Nhà hàng hậu giang tại Mỹ tho

KÍNH

Trình cùng đồng bang quý khách dặng
hay: Hàng Hậu-giang là hàng của người
Aunam trong lanh và Langsa chung
lập tại Mỹ tho, nơi đường mè sông, gần
cầu Tân tuân, đã khai trương bán dặng
mấy tháng nay. Cuộc thương mại của
Hàng càng ngày càng tấp phat, công
nhờ có đồng bang vị tình lui tới.

Tai Hàng có bán đủ thứ hàng hóa,
hang tây, hàng bắc, hàng lầu, nhiều,
lanh, xuyễn, nhuộm thiệt tốt, dù giày,
đèn, xà-bong, thuốc hút, đồng hồ vàng,
bạc hiệu Lip, vân vân, còn nhiều thứ
hang hoá khác nữa kẽ không xiết.

Vậy xin mời quý khách có đám tiệc
chi, hoặc khi nào có dịp chi qua chợ
Mỹ tho, xin vui bước ghé lại Hàng
thì rõ biết.

Xin quý Khách nhớ một điều là Hàng
này của người đồng chưởng ta công
lao lập ra. Mua một món chi giùm ch
Hàng, dầu nhõ mọn bức nào, thì cùn
là giúp cho người quê hương nêu cuộ
tanh thương cùng ngoại quốc. Đó là

gương tốt cho người Nam ta, để cho
nhà em nương theo mà lần bước vào
cuộc lý tài, hẫu dặng tranh chúa lợi
quyền cho quê vúc.

Được như thế thì chẳng bao lâu đồng
bang ta sẽ chung hưởng mối lợi trong
bốn xứ.

Nay kính,
Quản Lý Hậu-giang đương hàng
Mỹ tho.
Nguyễn-tấn-Thạnh.

Ngò cùng lục châu

Tại nhà in Hậu-giang (Cà Mau) có bán
thứ Carnet để đựng giấy bạc mới bán
như giấy 0,10 0,20, và 0,50.

Vậy quý vị nên mua 1 cái để dùng
để đựng giấy bạc ấy, đà tiện mà lại khỏi
hư khói rách.

Giá bán thật rẻ mồi cái 0\$20 mà thôi
Nhà in Hậu-giang
Kính cáo

Một việc khá lăm

Có quan Giám-đốc Quesnel sáng lòng
muốn bán hai sở ruộng của ngài, ở tại
Tháp-mười Mỹ tho, sở thứ nhứt được
46 mẫu, ở dừa mé kinh, sở thứ nhì
được 246 mẫu, ở dừa mé kinh lớn kêu là
kinh Tông-đốc Lộc, kinh này xáng mới
vét lái lớn lầm, bê ngan chừng 40 thước
nên tiện bê chờ lúa ruộng lầm, và như
muốn chờ lúa thăng lên Chợ-lớn di ngã
sông Vaiса cũng dễ lầm.

Hai sở ruộng ấy đều là đất thuộc tốt
lầm, chẳng còn phải tốn công khai phá
chi nữa hết; lại sáng trong đất có mười
ba cái dia, cá rất dai lợi. Có một sở đất
khác kề cận với hai sở ruộng nói trên
đây, chừng 300 mẫu, nguyên là của hiệu
Speidel đã bị nhà nước tịch thâu lại và
ô-le trong một ít lâu sở giáo giá bán

Hai sở ruộng của quan Giám-đốc
Quesnel, huê lợi mỗi năm chừng 12 tới
15 ngàn giã.

Ai muốn mua hai sở đất ấy xin gởi
thư cho quan Giám-đốc Quesnel tại
Saigon, hay là gửi cho sở Nhựt-trinh An-
hà tại Cà Mau mà thương nghị, và đến
xem bản đồ thi hiểu rõ.

**TIỆM
Trương-văn-Hanh
Sadec**

Có bán xe máy mới và đủ đồ phụ tùng xe máy và sửa xe. Lành thấp mướn đều khí đá (carbure) theo cuộc quan, hòn, tan, tể, kỳ yên, Tân gia, hạ thô, khăn den bằng nhiều tay và khăn bùng tốt thượng hạng, bán mớ và bán lẻ và ruột xe máy hiệu Michelin, giày hàn-ết dù cờ đóng theo kiểu kim thời. Quý ông ở xa muôn mua đồ phụ tùng xe máy, thì gửi thư cho tôi. Tôi sẽ lòng kỵ lường mà gửi contre-Remboursement nghĩa là đóng bạc nhà thơ mà lành đó và tôi cho giá đồ phụ tùng in sắng bằng chữ quốc-ngữ (Prix courant).

Trương-văn-Hanh,
Cần khái.

**Thuốc điếu hiệu globe
(TRÁI ĐẤT)**



Có gói
điếu
cigar
cigarettes

Có gói
điếu
cigar
cigarettes

**Thuốc gói hiệu globe
(TRÁI ĐẤT)**



Máy bay thường dùng thuốc đều cho thuốc Gà-lốp là đượm, khói thơm hút không khò cổ

Một mình hàng Denis-Frères có trữ bán sĩ mà thôi.

LOI RAO

Kính cùng lục-châu dặng rõ tại nhà in Hậu-Giang Cần-thơ, có bán sách chữ quốc-âm để giúp cho Hưong-chức có quyền thi hành như trường-lò.

Sách này có 156 trang và có đủ kiểu yết thi lời truyền rao, của ông DƯƠNG-VĂN-MÈN mới doa.

Giá mỗi cuộn là 3\$.00
Tiền gửi 0.15

Xin viết thư đến nhà in Hậu-Giang Cần-thơ mà mua.

Nhà máy xay gạo

TẠI CHÂU THÀNH CẦN THƠ

Tại nhà máy này có xay và trữ gạo trắng bán lẻ và bán tạ. Gạo xay ra có nhiều hạng tùy theo giá.

Trong lục-châu, chư vị nào muôn mua hoặc nhiều hoặc ít, xin viết thư mà thương nghị.

Décortiquerie de Cantho.

Hút đã ngon, để đánh lâu được không mốc, không mục.

Tại Hàng DENIS-FRERES có trữ bán

AN HÀ NHỰT BÁO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1.— Quốc-trái | 6.— Đại-hình cung áu |
| 2.— Đại-pháp cộng-hòa | 7.— Nam-kỳ thời sự |
| 3.— Một tiệc mừng | 8.— Hà túc luận |
| 4.— Thành nhơn chi mỹ | 9.— Oan truyền Ngọc-Hạnh |
| 5.— Lời rao | |

**SOUSCRIVEZ A
L'EMPRUNT
NATIONAL**

*Nghĩa dân nên
mua giây quốc trái*

附借國債

sanh mạng cho họ nữa. Sự tồn kém ác
trí triệu triệu này dẫu cho một nước
phú cường nào cũng phải thốn thiểu.
Thốn-thiểu này nhà-nước biết cậy ai,
có phải là cậy tôi con trong nước chăng!
Có câu: cứ vương thô bao phò vương
dạo, phản tôi con trong nước phải hết
lòng cùng nước, mấy kỳ quốc-trái rồi
đó, Đồng-bang ta cũng đã tan tình phụ
giúp thật là đáng khen, trước là đáp
ngbia thấy trò, sau giúp việc trị an
trong nước.

Kỳ quốc-trái này, cũng có kẻ chưa rõ
nguyên do bởi: Đại-Pháp đã toàn thắng
A-lor-măń, các cuộc binh phí và tu bồ
thành lũy hư hao về phần A-lor-măń
phải chịu, có náo nhà nước còn tung
nồi chi mà phải vay hoài vậy..?

Xin hãy rõ rằng: chiến tranh chung
cuộc rồi, nước tru-thắng nước liệt-bại
gi cùng đều phải tung thiểu về phần tài
chánh. Cho hay: A-lor-măń là nước liệt
bại phải thường các đều tốn-phí, nhưng
mà phải dài ngày giờ cho A-lor-măń
sanh buot lương tiền trong nước thì
mới có thể mà bồi thường cho Phá-
Quốc. Chỉ ư lúc nầy, tướng khi A-lor-
măń còn tung rối hơn các nước Đồng-

QUỐC-TRÁI

Xưa nay vẫn có câu: nước trị dân an.
Né là trong nước được thái bình thì
dân mới là an cư lạc nghiệp; chó
như nước phải cơn giặc-giả thì trăm họ
phải gối vát nằm sương.

Đồng-bang ta ai lại chẳng rõ cuộc
chiến tranh kịch liệt mới qua rồi đó, Đại
Pháp thấy ta, vì công lý, vì nhân quyền
mà phải chịu hao biết bao tiền của, tốn
biết mấy mạng dân trong nước mới dẹp
đặng đám A-lor-măń mà bảo thủ cuộc
thái bình trong hoàng vũ. Đã biết: tốn
của hao binh là lẽ thường trong cuộc
chiến-tranh, ngặt nỗi thành hư lũy nát,
nhà sập cầu xiêu, là diệu yếu cần bồi-bổ
sắp đặt lại trong nước, còn lớp mẹ góa
con cõi cảng phải tế cấp dặng bão toan



Hỡi người Annam!
Sao để tiền bạc ra khỏi xứ
mình?

Hãy dùng
thuốc hút hiệu **CON GÀ** thuốc chưa ván
và ván rồi

VÌ THUỐC NÀY NGON HƠN HẾT.

ĐÃ THƠM THO LẠI GIÁ RẺ HƠN CÁC THÚ KHÁC.

Thuốc CON GÀ trồn tĩa tại xứ Đông-Dương
Nên giúp hội *Société des Tabacs de l'Indochine*,
66 Boulevard Bonnard. — Saigon
hầu giúp muôn ngàn người Annam.

mình nữa, vì lúc chiến tranh nó đã ráng
sức đem hết binh lương trong nước ra
mà đối-dịch cùng liệt-quốc Hồng-minh,
thì sự tồn-kém ấy còn phải bội ngù
bội thập chót nào không.....?

Giàu như Huê-ky, Hồng-mao, lúc chiến
tranh cho đến khi chiến hậu mà còn phải
vay của tôi con trong nước không biết
mấy phen rồi, dẫu rằng 2 nước liệt
cường này đón lũy thành trì chẳng nát
hư chi số!

Đồng bang ta hãy nghĩ rằng: ta nhờ
ai dặng ván-minh tần-hoa? ta nhờ ai
mà dặng an hưng thái bình? ta nhờ ai
mà được mờ mang bê trí thức? ta nhờ
ai mà điện-địa được phi uôn? Có phải
nhờ thầy Đại-Pháp ta chẳng..! Sách có



chữ: TRÂN TẮC BẢO; vậy kỵ quốc trại
này tướng chắc Đồng-bang ta cũng sảng
lòng vừa giúp một phen nữa chớ nào
không. Vả lại Đồng-bang cũng rõ biết
của cho Nhà-nước vay là của đê dành,
đã có lợi lại chắc ý không mất dặng,
dẫu ngày nay mình chưa hưng được,
hậu lai con cháu mình hưng, thế thì
có khác nào một cái già tài nho lớn mà
mình truyền từ lưu tồn vậy đâu.

Cuộc Quốc-trái này lợi được sáu phần
khởi sự vay từ 20 Octobre chí 30 No-
vembre 1920 thi mảng, vậy xin các lực
phu gia, các nhà dư giả hãy giúp el o
Nhà-nước vay một kỵ nữa nho dùng
cuộc Chánh-trị bên Đại-Pháp và các
Thuộc địa lại cho vững bền.

PHẠM-KÝ-XƯƠNG

DẠI-PHÁP CỘNG-HÒA

TỰ-DO-BÌNH-BẮNG-HỮU-ÁI

TÀI CHÁNH BỘ

Đồng-pháp Tổng-thống

TOÀN-QUYỀN PHÙ

Nam-kỳ Ngan-khô

Ké từ ngày 20 Octobre 1920 cho tới
ngày 30 Novembre 1920 sẽ mở cuộc
Quốc-trái mà vay tiền không định số,
chiều theo luật ngày 2 Aout 1920. Số
tiền lãi định là 6%., hưởng vĩnh viễn,
või chịu thuế và trong hạng 6 năm không
trả vốn và không bớt số lời. Phát tiền
lời thì mỗi kỵ 6 tháng phát một lần, mỗi
năm định phát ngày 16 Juin và ngày 16
Décembre, lần thứ nhứt định phát ngày
16 Juin 1921.

Cho vay thì đúng số, nghĩa là mỗi 6
QUAN TIỀN LỜI PHẢI BỐNG 100 QUAN và đóng
liền khi cho vay.

Công chúng nên biết rằng cuộc Quốc-
trái này người cho vay có lợi lâm.

Ai muốn cho vay thì phải cho cho được
từ 6 quan tiền lời sắp lên, và trên số
6 quan như cho thêm thì phải cho cho
được 3 quan tiền lời.

Cho vay thì chẳng những là được
đóng bạc mặc (các thứ tiền bạc đương
thông dụng trong xứ và bên Đại-Pháp,
ngân-phiếu của Đồng-pháp Ngân-hàng
hay là của Đại-Pháp Ngân-hàng, giấy
hội của mấy ngân-hàng trong xứ),
mà lại được đóng bằng mấy thứ giấy
ké sau đây;

1. Ngân-phiếu của kho-bạc,
2. Tiền cho vay về cuộc vẹ-quốc;
3. Tiền cho vay 3½ gốp hủy bốn khi

trước;

4. Giấy quốc-trái 5% năm 1915 và
1916, 4% năm 1917 và 1918, và 3% năm
1920 (giấy vĩnh-viễn hay là giấy tam-
thời cũng được) cho tới NĂM PHẦN TIẾN
CHO VAY.

Hè đông trước bao nhiêu đều được
đem làm tiền cho vay hết bao nhiêu. Bởi
vậy những người nào có đồng trước thì
trong lúc mở cuộc Quốc-trái phải đem
biên-lai đến kho-bạc mà đổi dặng lấy
biên-lai quốc-trái và như phải đóng thêm
bao nhiêu thì đóng cho chẵn số.

Như ai muốn thì kho-bạc sẽ phát bién
lai không bién tên họ dặng ngày sau bê
người nào cầm bién-lai ấy thì kho-bạc
phát giấy Quốc-trái tạm thời. NHƯNG BIỀN
LAI NẤY ĐỀ CHUYỂN TAY CÙNG NHƯ CÁC TẤU
GIẤY KHÔNG BIỀN TÊN VẬY, ẤY LÀ TIỆN CHO
người cho vay.

Cho vay thì đóng tiền mỗi ngày (ngoài
trừ mấy ngày chúa nhựt:)

Tại Nam-kỳ Ngan-khô, tại kho-bạc
các tỉnh, từ 7 giờ rưỡi tới 10 giờ rưỡi
từ 14 giờ rưỡi tới 16 giờ.

Quan Quản-Đốc Nam-Kỳ Ngan-Khô.

Raoul Guigues,

Một tiệc mừng

Chiều thứ bảy 23 Octobre 1920,
Hương chúc làng Mỹ-thuận (Cantho) có
trân thiết một cái tiệc rất trọng hậu, dài
mừng quan lớn Đốc-phủ Bô-quang-Trí
tái nhậm quan Châu-thanh (Cantho). Tiệc
này rất vui, có rất nhiều tiệc kẽ nhà công
sở chung dọn bông hoa cờ-xi xem rất
đẹp, có thính quan chủ tinh Vilmont và
viên quan quái chửng cátty đến dự tiệc.

AN HÀ NHỰT BAO

Lúc 5 giờ rưỡi chiều quan Đốc-phủ Đô-dai-Nhơn và mấy ông mày thấy ngồi xe Auto đến nơi, hương chức làng bày cuộc tiếp rước trọng thể, có trên 150 học trò cầm cờ và láng lọng giàn hẫu nghiêm chỉnh, có nhạc Cao-man chập trôi tiếp mừng. Vào công-sở chào hỏi rồi kể dùng rượu khai-vị (*apéritifs*) lại có bọn Tài-tử ca-nhi của Hai-Anh (Cantho) tơ hưng.

Đến 7 giờ quan chủ tinh Vilmont và phu-nhơn hoang lâm, nghe binh tiếp rót đậm dạo giây lác kẽ thỉnh nháp tiệc (ăn đồ Langsa) ai nấy vui vầy chén thù chén tạt, ngoài có bọn Tài-tử và bọn ngũ-ám Cao-man giúp vui.

Tiệc vừa mảng đến từng tách rượu champagne, có thấy Hương Chánh Bùi-quang-Huy đứng trước mặt quan Đốc-phủ đọc một bài như vầy:

Bẩm quan lớn Chủ tinh và quan lớn Đốc-phủ chủ quận cùng quý ông quý thày xin cho phép tôi là Bùi-quang-Huy Hương chánh làng Mỹ-thuận, tổng An-trường (Cantho) thay mặt cho hương chức làn cựu trong làng, cúi dưng bài cung tùng này mà mừng quan lớn Đốc-phủ-sứ Đô-dai-Nhơn tái nhậm quận Bảo-An, dặng tờ lòng mến ân đức quan lớn.

Nguyên năm 1909, quan lớn đương làm Tri-huyện đến trấn nhậm quận Bảo-An. Trước quan lớn hằng giữ chữ Thành, Cần, Chánh, trực, sau quan lớn giờ cầu thường phạt phân minh; nên trong quận kè thì có tờ ban khen, người lại dặng *medailles*.

Còn việc ích lợi chung, thì quan lớn biết thương dân, lo cho dân sinh nhai thông thoa lạc nghiệp an cư. Quan lớn nồng ná sự canh tuân, dạy bát nạp kè

còn dỗ trộm cướp, xin thêm trí đôn thủ để ngăn ngừa quân cản giảo; quan lớn lo tu-bồ học đường để giúp cho kẻ hậu sinh họe hành mõ mang trí hóa; quan lớn lại xin đỡp lợ đào kinh cho đè bẹt cao-nông cùng thương mãi. Quan lớn lo khuyên hội cất nhà thương cùng nhà bảo sáng để cứu kẻ hàng vi và phụ nhơn anh nỗi, tránh khỏi lè phong sảng nạng, quan lớn lo cất phở lập chợ lịnh việc buôn mậu cho thôn hương, cùng tu bồ dồn thán để làm nhà chung cho xã hội.

Àn như thế ăn tây biễn cá, đức đường ni đức tự non cao; phải nhớ cầu kiết thâu hầm hoàng, hằng tướng chữ thọ àn tất báo.

Qua năm 1918 lúc quan lớn giờ gót xuống tàu mà thuyền trấn quận Cà-mau thì cả thảy các ty trong quận và làng tổng đưa dón rất đông, thật hết lòng yêu mến đều ước ao cho quan lớn mau trở lại quận này, bởi nhơn tâm thuận thi thiên ý tung.

Ngày nay quan lớn tái nhậm quận này Hương-chức chúng tôi dặng phỉ bình hoài vọng. Nên dùng một tiệc đây xin quan lớn cạn ly rượu champagne chẳng khác chi quân thân hời ngọt phu tử đoàn viên.

Trước chúc cho Nhà-nước Mẫu quốc thiên niên thạnh trĩ, vạng tài an ban, sau chúc cho quan Đốc-phủ Đô-dai-Nhơn phước như Đông-hải thọ tỳ Nam-san mà vĩnh trấn quận này cho chúng dân gởi nhuần cam vú; ấy là sở vọng của chúng tôi.

Tỉnh Cantho quận Bảo-an vạn tuế!!!

M. Bùi-quang-Huy vừa giứt lời, thì ông Nguyễn-quang-Tự Tri-huyện bèn, cựu Cai-tổng An-trường (Cantho) tiếp

đọc một bài theo đây;

Nhơn dịp làng Mỹ-thuận viên quan và hương chức có lòng tinh thành, mà dọn bày một tiệc tại nhà hội này. Lễ mừng quan Đốc-phủ Đô-dai-Nhơn tái nhậm quận Bảo-an, có thính quan quyền Chủ tinh, và quý ông, quý-thầy bên phan ty và niết ty và các sở đến dự tiệc này.

Tôi là người trước có lòng sự với quan Đốc-phủ chủ quận, đã mấy năm, lúc tôi còn đương quyền làm Cai-tổng. Ngày nay tôi đến đây mà chung vui trong tiệc này, rất nêu Hỉ-lạc: vậy tôi xin phép đọc một ít lời cung tặng mừng quan Đốc-phủ Đô-dai-Nhơn như vầy:

Lúc ngài còn đương làm Huyện tại dinh Soái-phủ, đất lợn sai xuống làm Chủ quận Bảo-An Cantho, chưa dặng bao lâu mà dặng thăng hàng Đốc-phủ-sứ: và lại ngài là một ông viên quan mãn cảng liêm-công, khiêm hòa chánh trực siêng lo việc nước, sẵn chí giúp dân. Nên khi ngài lãnh làm chủ quận Bảo-An, thì dĩ nhơn đức mà vỗ an trong quận. Bởi vậy tổng làng và dân cả thảy đều hết lòng kính phục, và gọi an đức ngài thi tho mấy năm trong quận yên ổn và dân sự dặng thái bình.

Đều khi ngài đặc lệnh thuyền trấn quận Cà-mau cách đâ 2 năm dâu sụ trong quận Bảo-an đều ngườn vọng đức hóa của ngài.

Nay ngài dặng tái nhậm quận Bảo-An, thì chẳng khác đời nhà Tống vua Triết-Tôn có ông Tư-mã-ôn-Công trở lại làm quan Tề-Tướng, thì trong Quốc dân đều dặng vui mừng

CÁC ƠNG:

Vậy trước khi dùng ly rượu này tôi xin chúc cho Chính-Phủ Đại-Pháp dặng quốc phủ dân cường và chúc cho quan lớn Đốc-phủ Đô-dai-Nhơn, dặng an hương phước lành.

Quan Huyện Nguyễn-quang-Tự đọc xong thì Quan Đốc-phủ tiếp trả lời.

Nay làng Mỹ-thuận lần-cựu chức sắc bày cuộc tiệc rất hậu nay trước là đài các viên quan quái chức trong tỉnh sau mừng tôi dặng tái nhậm quận Bảo-An, nên ta ơn Hương chức.

Quan Huyện là người trưởng thượng trong tổng An-Trường bày lời xưng tụng công đức của tôi. Tôi lấy làm áy náy và động lòng vì xét bốn phận làm quan ông nào cũng phải lo cho Quốc-thái dân an và lo cho ích quốc lợi dân. Song xét lại kè ra làm quan lầu phan rất trọng rất khó; kè lương thiện không bay đến công môn một nǎm giữ phép nước, thì quan trên có ý yêu vị, thì những kè ấy cho ông quan minh MINH-CHÁNH, còn đưa tiếu nhơn du đảng thường hay bị quan trên quở trách, nên chúng nó cho là Quan BẤT-MINH VÔ-BẠO.

Nên những lời quan Huyện và hương Chánh vừa mới ca tụng công đức của tôi đây, tôi lấy làm thái tham lâm cho bốn phận tôi dâu dám sánh cho kiếp những đường đời thương-đổ.

Cũng nhờ bời thiên tung nhơn nguyệt, nên nay Chánh-phủ sai tôi tái nhậm quận này dặng gấp dù mặt làng tổng bằng hữu như xưa thì tôi lấy làm toại chí, chung cuộc vui hòm nay duy có thấy Cai-tổng PHAN-KHẮC-KÝ bất hạnh từ trần, khá thương.

Luôn dịp này tôi chúc cho Tổng làng cùng lè dân dặng lạc nghiệp an cư.

Quan Đốc-phủ giứt tiếng ai nấy đồng vỗ tay..... Đoạn quan Chủ-tinh Vilmont đứng dậy, thừa dịp dù mặt tổng làng; diễn cuộc quốc trại năm nay, rồi đó thấy thông Nguyên-văn-Phẩm giải ra tiếng Annam xin tóm tắt ít lời như vầy: Cuộc quốc-trái này Nhà-nước Đại-Pháp dùng mà chánh-chinh việc chánh-tuj trong nước và các thuộc-dịa, quốc-trái này không hạng mấy

năm phải trả vốn lại, kè cho vay được dùng phần nữa những vé máy kỳ quoc-trái trước và phần nữa số tiền mặt mà đóng nợ kho số mình cho vay: khi đóng rồi thì được láh giấy quoc-trái vnb-vien liên dẽ mà thâu lời 6 phần hoài hoài truyền từ lưu tòn.

Kế đó đàm đạo giày lác rỗi thỉnh đến xem hát bội Annam, diễn lớp Tam-Ngã-Nam-Đường Lưu-kim-Bình giải giá Tho-Châu-đi, còn nơi nhà Công-sở có sảng hon Tài-tử ca-xang chập trỗi, mặt thích xem hát, mặt thích nghe ca, đến 3 giờ có dài 1 tiệc cơm khuya vầy vui yến ăm.

Cuộc vui trót đêm chẳng xiết, khi cáo từ lui gót về đến nhà là 5 giờ sáng.

Trộm nghe: lẻ mừng quan lớn Đốc-phò chủ quận Bảo-an đây, ấy là phần hương chúc làng Mỹ-thuận chung cùng nhau sờ tốn mà trán thiết cuộc này dặng tò tẩm lòng hoài ái quan Đốc-phò Đô-dai-Nhơn.

Một nét đong đinh thành kinh dâng khen ngợi cho Hương chúc làng Mỹ-thuận.

AN-HÀ

Thành nhơn chi my

Tôi và ông họa-si là Trần-ngọc-Điều như lúc gia đình rủ rảnh dạo xem phong cảnh, ngày mồng 9 tháng 8 hối 9 giờ sớm mai, đến Trường-Thành tổng Thới-Bảo, ghé nhà ông Trần-tấn-Thạnh là hội-dòng đương niêo, ông thân của người đã qua đời hôm tháng 6 dương sursa soạn tổng tang; vẫn tôi với ông Hội-dòng này xưa nay chưa từng quen biết, khi tôi đến thì lật đặt mặc đồ tang chẽ ra chào tiếp rước vào nhà chánh đù theo lề nghĩa lich sự

vô cùng, lại có mấy vị viên quan Cai phó-tổng vội vàng mùng rờ lấy chữ bình dâng xữ đòi, chào hỏi xong ông Hội-dòng bèn tò với tôi rằng: 8 giờ tối nay quan Chù-linh Cần-thơ và mấy vị viên quan bên Tòa, bên Bố vội đi lè điếu cho ông thân tôi, tôi xin cảm thấy ở lại chung dự tiệc này, lòng hiếu tử tôi sờ nguyễn xin thấy chờ từ. Tôi khó thở thoát nên phải nhậm lời. Nhơn giờ rảnh thấy hội-dòng có luận với tôi rằng: Cuộc trân này tôi chẳng biết đều dối già, song vì câu: *bất vĩ tài vật nhí kiêm kỳ thân*, vậy tôi phải làm cho dù lề nghĩa là *thể phụ mà chí tam di tam*. Bởi cớ đó nên dùng gia lề phật đạo phải có đỗ minh khi cho dù cách...

Đàm luato chua lâu, kể 7 giờ tàu quan Chù-linh đến. Từ nhà chánh đường, ra hai cái nhà tiệc và một cái nhà thính thăng đến mé sông có nhà cầu kẽ dứa trâm thưc, đèn duoc huy-hoàn trong chiên inh-đi, cờ giáp sấp hàng, ghế bàn nghiêm nghị.

Thấy Hội-dòng và ba người em trai mặt đồ tang chẽ đứng tại cầu tiếp rước có viên quan cai phó-tổng và hương chúc hội-té làng từ cùa trước có hai trăm vị cách tiếp rước lịch sự vô cùng. Có 1 vị viên quan Langsa và các vị viên quan bao Tòa bên Bố lên an vị rồi, nhạc Thổ, nhạc Annam chập trỗi vừa dức tiếng, quan Langsa đứng dậy mời bốn anh em thấy Hội-dòng mà tò rằng: Ông Ban-trưởng đây là người ơn của nhà nước ngày nay từ trán ta thay mặt vào đây di lè điếu; ngài nói rồi bước lại trước linh cữu lột nón cùi đầu lề nghĩa nghiêm nghị. Các viên quan và làng tổng đứng hai bên ngài đọc lời ai diếu rồi bốn anh em thấy Hội-dòng ra đáp lè. Ngày 26 tháng mười Annam tới đây là ngày an táng ông tại làng Trường-Thành tổng Thới-Bảo.

Tôi biết tánh đức công nghiệp ông

baa trưởng Trần-dai-Nhơn hối bình sanh nên xin thuật một bài đê lục chau nhàn lâm!.

LƯY TÙ

Tỉnh Cần-thơ có ông Trần-dòng-Phát người Trung-hoa thế phò là tỉnh Phước Kiển đến tại làng Trường-Thành tổng Thới-Bảo lấy hai tay mà khai sáng quyết một trí lập cơ đỗ, hiệu bảy giờ bắt đư ngàn mẫu, lúa ngoại muôn thăng. Chánh thất của ngài sanh một người hiền nữ chẳng có trai, vậy nên ngài cưới thêm bà thứ thất dặng nối đơ cẩn. Xét rõ ngài là người khoan nhơn đại độ, nên gặp bà ngôu dức công dung xữ gia đình lấy trung hiếu treo gương, gây tư bốn dụng kiêm cẩn nê mực; vường quế trô bốn hành thu sắc, vườn tào phơi mấy cụm xuân trang.

Con quế cháu loan đồng đũ, ơn vua lộc nước ban thêm. Từ ngài ra làm Chánh-bau-trưởng, mấy năm thương những kẻ quê hương, chẳng né phận mình leo khõ; nghe Mẫu-Quoc bị người xâm lấn, tuông tiên phu giúp với binh lương, thương Ông-đôn những kẻ cõ oan, lập bão sàng cứu cấp người tật bệnh.. xữ gia pháp trên hòa dưới thuận, mùi chiloan thơm khao cạnh trung hoa, ra Tông làng nhỏ kinh lớn thương, lòng nhân đức tiếng tràng miêng Nam địa. Đồng đức ngài kẽ sao cho xiết, chúc tụng tôi nói chẳng hay cùng. Khá thương ôi! Khá tiếc ôi!!! Năm nay tháng 6 ngài từ cõi thế nay trán, lên đàng tiên dường tánh, kẽ tuỗi đà tuân thương tho.. Xét ngài đúng chữ tam da.....

Thái thỏi kẽ sao hết, đức đà dày ơn đà nặng, nhón đôi hàng thấu đến âm cung, nói không cùng, giấy thời vắn, tinh dài, kinh ít chửi đưa người dì lợ.

Mỹ-An (Sa-dec đất sét) Huỳnh-tam-Toàn

Kinh tuy

Lời rao

Những vị nào có phần hùn trong hội cho mướn xe hơi (*Société anonyme des Transports automobiles du Sud-Ouest*) hãy rõ ràng: Theo lời định của bản bội đê ngày 24 Octobre 1920 thì còn 1 phần ba vốn phải đóng cho tất, nội trong tháng 11 Langsa, có trễ lầm là đến ngày 30 cũng trong tháng ấy.

Nếu vị nào chẳng sớm liệu thì phần hùn của mình phải bị giáo giá bán trong kỳ 15 ngày sau hạng định y theo điều lệ 14 trong chương-trình của Hội dịch ra như sau này:

«Hội được phép bán những vé mà đóng tiền trê,sổ hiệu trong vé ấy sẽ dăng trong tờ báo nào thường rao lời rao trong thuộc-diện; nửa tháng, sau khi rao rồi thì Hội được phép giao cho một ông quan coi giáo giá mà bán phần hùn ấy.

Cách bán thì được phép bán trum hay là bán từ phần, hoặc nội một ngày, hoặc mấy ngày kế, chẳng cần phải biên chô ở, cùng là theo phép tờ.

Số tiền bán được, thì Hội sẽ giữ đó mà trừ bớt, hoặc đến khi có ai chịu vào lanh đóng sổ thiểu của vị gõp trê ấy, chịu luôn tiền lời và sở phí, ruồi như người trả không tới giá, còn lại bao nhiêu thì vị gõp trê phải chịu bằng như may mà số gõp có trôi thì được nhò lây.

Vị nào mua được phần hùn ấy rồi sẽ lanh vé mới, vé sao ra (*duplicate*) cũng y theo sổ hiệu trong vé cũ vạy; chừng ấy thì vé cũ chẳng còn dùng nữa được.

Vậy thì bắt cầu vé nào, nếu chẳng có chữ của Hội biên vào chỉ rằng: đã đóng tiền rồi thì vé ấy bán không được và sổ hùn cũng chẳng phát ra.

Những lời obút định trong điều-lệ

này chẳng có chỉ là ngăn-trở công việc của Hội, y như cách buộc kẻ thiểu theo phép.

Bàn-hội ký.

Đại-hình cung án

Tòa Đại-Hình Cần-thơ nhóm ngày 18 Octobre 1920.

Bằng-lý: M. De Razario, tâ hưu Án quan: M. M. Gaye, Sadoul, Chưởng-lý: M. Pommier.

Ngày 18 Octobre xử vụ tên Ng.-v-Nhiêu 39 tuổi, về tội giết chết tên Ng.-tbi-Sao là người làm mai vợ nó cho tên Chu-diên của nó là Lưu-v-Hiển trong ngày 5 Janvier 1920. Có quan Trạng-sư Vigerie bào chữa nên Tòa định phạt nó 3 năm tù về tội ngộ sát.

Ngày 19—Xử vụ Thị-Inh là người Cao-môn ở tại làng Vĩnh-Thạnh (Rạch-gia) sát tên Túp cũng là Cao-môn vì cậu này đến tại nhà nó, lần này là lần thứ nhì ám-xát nó mà ép việc trăng hoa.

Tòa xét tội lý rồi tha bổng.

Xử vụ tên Bùi-v-Hùng 39 tuổi ở tại làng Bình-Phước (Cần-thơ) cướp dâm Trần-thị-Li là gái chưa đầy 13 tuổi nơi một chỗ vắng vẻ, Thị-Ut khai quả quyết, nhưng chẳng đủ cứ; tòa tha bổng tên Hùng.

Ngày 20 Octobre—Xử vụ tên Ng.-v-Đê 16 tuổi ở tại làng Bình-Thạnh (Long-xuyên) về tội ngộ sát tên Hiền và tên Quán là kẻ trộm xoài của nó trong đêm 19 Avril 1919. Nhờ có lời quan Trạng-sư Idylle bào chữa nên tòa kêu án giam tên Đê 3 năm tại Ông-Yém (Thudauom) cho rằng nó chưa đủ trí khôn.

Tên Nguyễn-v-Bợt dân ở làng Bình-môn (Cần-thơ) giết chết Thị-Tui là người của nó mới đi nói vì một sự hờn ghen chém luôn đến tên Thiệt là người vô cao hai vít nơi mặt trong đêm 2 Mai 1920 lúc 8 giờ.

Bợt cứ ngồi chán chêm cười mỉm, nên chỉ có lời quan Trạng-sư bào chữa giùm cho mà tòa cung cứ cho nó là thẳng cổ sát phải chịu 15 năm khổ sai

Ngày 21 xử vụ tên Ng.-v-Sử ở tại làng Phú-hữu (Cần-thơ) đánh chết tên Đề, nói rằng: tên Đề ẩn trộm can của nó, trong đêm 21 Octobre 1919 lối 7 giờ.

Đôi 7 người chứng vô kè nói vây người khai khác, nên tòa định phạt tên Sử 5 năm khổ sai.

Tên Trương-văn-Thạnh 59 tuổi, ngày 27 Février 1920 chém ông Sư 70 tuổi chết và tên Ng.-v-Thu mang tặc tại làng Phụng-Hiệp (Cần-thơ). Tòa kêu tên Thạnh 7 năm biệt giam về tội ngộ sát.

Ngày 22 xử tên Lê-Nlop (Caomén) ở tại làng Long-Hội (Bácliêu) về tội uống rượu say giết chết tên Trần-Cang ngày 6 Mai 1920. Tòa kêu án nó 15 năm khổ sai.

Ngày 23 xử tên Thái-Xén (Caomén) giết chết tên Phuông tại làng Phú-Nô (Sóc-trăng) nói nó là kẻ trộm, trong đêm 20 Janvier 1920. Tòa tra ra hưu-lý, nên tên Thái-xén được tha bổng.

Xử tên Lâm-ngọc-Quế 19 tuổi ở tại làng Tân-lộc-Đông (Longxuyên) về tội đồng lõa với 7 tên áo cướp khác kéo đến nhà tên Ng.-v-Cám, đánh vợ chồng tài gia và đoạt thau tài vật giá đáng 520\$ trong đêm 21 Mars 1920.

Tòa định phạt tên phạm ấy 7 năm khổ sai..

Hát kiều mới

Đêm thứ bảy, lại rạp hát bộ Cần-thơ hát lớp «Võ-tòng sát lầu» đánh đỗ thiêt.

Võ-tòng chém Tây-môn-Khánh một dao ngay tráng, máu chảy dầm dề, Tây-môn-Khánh lầu vô buôn, trẻ nhỏ vô tay cười rộ.

Bát chước Tiêu mà không nên than. Thống thiết già chỉ ly, ai tai hổ Tây-môn-Khánh!!

Tiễn

Namkỳ thời sự

Giá bạc

Thứ sáu ngày...	22 Octobre...	9 f 50
Thứ bảy ngày...	23 Octobre...	9 75
Chúa nhứt ngày...	24 Octobre...	id
Thứ hai ngày...	25 Octobre...	id
Thứ ba ngày...	26 Octobre...	id
Thứ tư ngày...	27 Octobre...	id
Thứ năm ngày...	28 Octobre...	id

Giá lúa

Lúa chờ đến nhà máy Chợ-lớn mỗi 100-kilos là :		
Thứ sáu ngày...	22 Oct.	5\$05 à 5\$55
Thứ bảy ngày...	23 Oct.	id 75
Chúa nhứt ngày...	24 Oct.	id
Thứ hai ngày...	25 Oct.	id
Thứ ba ngày...	26 Oct.	5 00 à 5 45
Thứ tư ngày...	27 Oct.	id
Thứ năm ngày...	28 Oct.	id

TRÀ VINH

MỘT ĐÁM NHƯỚN MẠNG GÓM GHÈ

Tuần nầy tại Tràvinh có khán tử thi hai vợ chồng tên họ ở Tràcu, làng Sơn-Hanh, bị chàng rẽ đâm chết.

Hỏi ra thì nghe rằng:

Hai vợ chồng người này có một đứa con gái gã cho tên Tiệp, 20 tuổi. Vì sự ghen tuông nên hai vợ chồng cắn

đảng đánh dập nhau hoài. Ngày kia con vợ chịu thǎog chǒng khong nỗi, mới lui về nhà cha mẹ mà nǎng uỷ ỷ ới. Thǎog chǒng hay con vợ đi bèn đến thấy Cai mà thura, lúc ấy chừng 5 giờ chiều, thấy cai chưa kịp phản, thì qua 7 giờ nó đến nhà cha mẹ vợ nó mà đòi vợ nó lại. Cha mẹ vợ nó cũng khuyên giải và biểu con về với nó; con vợ cung nghe, nhưng mà còn lục đục gói đồ chưa kịp ra, thì thǎog chǒng bắt lưỡng ấy chạy a và đâm con vợ một dao rất nặng té xiêu. Cha vợ nó thấy vậy kêu anh vợ nó biểu đi báo làng lập tức. Thǎng Tiệp nghe vậy xốc tới đám ông một dao chết tốt. Đang lúc ấy mẹ vợ nó hoảng hồn la lên thì nó lại nhảy đến đâm mẹ vợ nó một dao té xuống cùng chết liền, rồi nó rượt anh vợ nó, tình trams luôn một mạng nữa. Thời may, tên này lẹ chun tảo mất.

La lén, làng xóm chạy lại bắt đặng thǎng sát nhau ấy, và giải nội vụ đến Tràvinh.

Hai vợ chồng người này bị đâm trúng tim trung phổi, nên phải chết liền còn con vợ thǎng Tiệp thì bị nó đâm trọng tích ở nhà thương diệu trị.

Tòa dạy giam tên Tiệp tra vấn và sẽ gửi về tòa Đại-Hình phân xử.

E. N. (lai cảo)

LONGXUYỀN

ĂN CUỐP

Đêm 12 Octobre rồi đây, tại làng Mỹ-bèi-Đông, một đám ăn cướp ước 40 đứa, kéo đến đánh tiệm tên khách Trần tài, chém chết tên Nam 22 tuổi là đứa ở cho tiệm nầy.

Lấy quần áo vàng bạc ước 160\$. Vợ

của Trần-Tài khai biết mặt 2 đứa. Vụ này còn tra xét.

RỦI VÌ XE HƠI

Ngày 18 Octobre trưa 10 giờ xe hơi số 1605 của hàng xe Cần-thơ bị lật tại cầu Thốt-nốt.

Một tên khách và hai người đón bà bị bịnh. Có một chị bị gãy hết bảy cái răng.

Có như vậy: xe ở Longxuyên chạy đến Thốt-nốt tên Sếp-phor là Trần-văn-Sanh thửa lúc xe đậu di mua thuốc hút. Tên Mẹo lại cầm bánh cho chạy.

Vừa lên cầu thì xe bị rắn mạnh, Mẹo bèn bắn: gấp quá nên xe phải lật.

Xét ra thì Mẹo không có bằng cấp coi xe, nên bị bắt.

Hà túc luận (CHO P. B. PHONG BIẾT)

Ông Mạnh-Đức xem cái bài của chú mèo gởi lại, ông tức cười nôn ruột rồi ông nói: học hành như chú mèo vầy mà vẫn đáp cái gì..? Ông cũng muốn đăng nguyên văn cái bài của chú mèo ra rồi ông hỏi đáp ít lời chơi; nết nói bài của chú mèo viết thật nát, ý kiến sơ-quảng lại có nhiều lời nghe rất khiêm nhả, e lâm cho nhớ mất khán quan đó. Ai dời chú mèo nói ông viết chữ thật cũng trong bản hát chữ nho "Thuyết-Đường thập bát PHAN vương" sao ông viết chữ PHÂN vương (viết trật). Coi đến đây ông cười ngất một cắp nữa, rồi ông vò cục cái bài của chú mèo ông liện vò giò giấy. Ông nói: Định-Phong nay nó diễn rồi mà! Truyện Thuyết-Đường thì có Thập-bát Phân-vương, tam thập lục xứ Yên-trấn,

đây là Thập-bát xứ xưng vương phản nhà Tùy nên gọi là Phân-vương. Nói đến đây ông nín một chút rồi ông tiếp rằng: ở phái rồi, Định-Phong nay nó như treo qua đời Tống-Tử-Vân, lúc Lục-hoàng-bậu thọ hình, có Ngũ-vị Phan-vương bối trào gián chúa.... Giút lời ông cười dùi một hối nữa rồi ông nói câu chử này: *nhơn bất thông cõ kim, ngưu mả nhi cẩm cứ* bởi vậy ông cho cái sở học của Định-Phong là "hà túc luận" còn nói chỉ nữa cho rõ nà!

Vậy ta cho chú mèo biết, tự hậu chú mèo muốn phản đối hay là vấn ông Mạnh-Đức điều chi, phải sắp ngôn từ cho tao nhả, ý vị-cao thâm, viết chữ cho trùng, thì họa may ông sẽ vuilòng mà bối đáp với chú mèo, chứ chú mèo là đứa vô cẩn vô cứ, nay ở đâu nhà nay mai ở đâu nhà kia, đã không chút danh giá gì lại còn sự học hõinhom-nhem nào có đủ chí mà luận biện cùng ông.

Tông-mi-Phô.

Một ăn mau quá

Cách chừng gần một tháng nay, Phan-dinh-Phong gởi bài đến Bàn-quán mà phao đổi với Trương-quan-Tiền. Lúc ban đầu thấy ký tên là PHAN-BINH-PHONG médecin annamite, kể bị T. q. T. bồi thẩm giấy tờ ba-lăng chi đó.... P.B.P. gởi bài đến ký tên lại là PHAN-BINH-PHONG HỌC-SANH MÉDECIN ANNAMITE (chữ hơi tòm bẩn lùi da). Hôm nọ thấy bài và gởi cho ông Mạnh-Đức lại ký tên PHAN-BINH-PHONG không. Ủa, nếu vậy thì một ăn hết khúc sau rồi thèm thay...! Phan-dinh-Phong ôi...! vây thì chú mèo hãy ráng

mà giữ cái tên họ của chú mèo cho làm, kéo một nó làm luôn mà khốn đi giờ. Ô hô..! Ai tai...! kỳ chi con một thực đã tốc...! Hi...Hi...Hi...!

Tông-mi-Phô.

Oan truyền Ngọc-Hạnh

(Lụy vi tình)

par Trương-quang-Tiền

II

(Tiếp theo)

Bà-nghẹt khéo là ghen cợt khách
Cợt khác mà chi hối Nguyệt-bà???

Khô thay! chàng nẫu-uì hé-lê, đã cạng lời mà Ngọc cung không nghe; đang cơn bức rúc tâm-tinh, lừa lòng khôn chận, Thu cẳng rằng thầm nói rằng: Cha châ! hay đau đớn giờ này mà mi còn cương lý, mày trăng tròn ta khõ nảo, thử hỏi mi có thấu cho chàng? bao nhiêu tiền cũng đã sạch lung, cho đến phải ra thân thể xô-mòn, ruột tẩm đúc đoạt, khôn thay! khác não người có xác mết hồn đây! Thậm chí ta phải chịu vượt biển, băng ngang, dầm sương ăn tuyêt, lia mẹ cha xa quê quán quyết cùng mi.

Phản ta, thời thời thất hiếu đã dành, tội tình đã đáng, lè thi mi cũng cặng xét cho ta mới phải, dù nở nào bạc nãi giữ a; đã biết không duyên trước chàng ta, nhưng cũng ugħi: chi chút dinh gọi là nợ muộn.

Phen này, nếu con tạo għel għen khong độ lượng, đè cho ta than trộm túi thèm, ta nói thiệt, ta thèm nguyên trên có vāng trāng, vāng trāng thứng chiểu cho ta, soi tò tắc lòng ta vì đâu đến thế nào, ta cũng cứ định ninh rằng: phải bồ lúe phong-trần cùng ao-ước, thì mới nghe cho. Thu nghĩ suy đến đó, thèm cùng

đá cùng roi; lại thêm ngó tú phía vân người, gương nga vân-vặt, ôi! càng náo vì hoa, càng nòng vì nguyệt, thù nguyệt hoa ai dέ cảm lòng??

Lúc bấy giờ, ngoại trừ cái tình dục mìnħ ra, thì Thu chẳng còn chi toan tính nứa; đá thê, lại thêm bốn phang trời lồng ngắt, trăm nhành cây như súng sót vì ai; chàng nhớ đến nồng-nỗi đâu đâu thì dường như lương tâm nó nung-nấu lòng chàng lên, nó xúi-dục chàng rằng: hãy cứ việc, hãy làm làm sao cho għi khói cái mối sầu đi, bấy lâu mới được đêm nầy, còn đợi chờ chi nứa!

Cùng trí roi, Thu mới ngó ngay mặt Ngọc, trợn mắt mà hối rằng: đến chốn nầy rồi, đến lúc đêm làng cảnh lụng roi, cùng nàng phản đã cạng lời, một nàng công nói rằng: không, hai nàng cùng nói rằng không, thè chàng dέ cho sen béo chung lộn.

Vậy ta sáng có lời sau hết, đê gạn hỏi lại nǚn: và chàng cái thân nàng lúc nầy như cá chậu, như chim lồng, mà nàng có hay biết cho chưa? khuyên chó vội hẹp suy, rồi nữa ăn năng bất cập.

.— Ủa nấy! Chi mà vội hẹp suy, chi đèn nỗi ăn-năng bất cập, lời cậu phản thiệt trái lồ tai. Còn đang lúc kêu cô, lại trở kêu nàng cũng lạ.

Thu vừa nghe Ngọc đáp, nư giận đã tràng hông, Cá tiếng hỏi rằng: Mà nàng thiệt cứ giữ lời ấy chàng? khǎn-khái vậy chàng ???

.— Sao là không khǎn-khái, sao lại chàng giữ lời; cậu cùng dù rõ: oán nầy đâu đá nát vàng phai, còn chưa dέ ngui ngoai cho dặng.

Lúc ấy Thu đã cặng trí, tặc lòng sụt-sụt như dầu sôi, bước tới ra oai ôm riết Ngoc vào mình, dặng có

Ngoc rắng vây-xung hết sức, ý muốn la lên nhưng chẳng tiện, vì bị khăn nhét miệng khó la, hai đảng tranh đấu nhau, đương cự nhau, trót nữa giờ mà chưa định hơn thua, mồ hôi đượm ướt đầm như tắm.

(sau sẽ tiếp)

Lời rao

GIÁ CHỢ VINH LONG

Kinh cùng máy người buôn bán tại chợ Vinhlong và Thiêng-dức dặng hay.

Thứ nhất.—Tôi có làm đơn xin Nhà nước sue giá tiền chở cho những ghe, có sanh-ý bán đồ tạp vật chở hàng hoá đem sang máy tiệm tại chợ bay là giao chợ. Quan chánh chủ tịch Vinhlong đã phê y theo lời tôi xin để ngày 1er Octobre 1920.

Ghe từ: 50.000 nhẫn lên tarif 5\$00
" " 16.001 cho đến 50.000 id.4 00;
12.001 cho đến 16.000 id.3 00
xin sue còn 3 \$ 00
—id. 2 00
—id. 1 00

Thứ hai.—Châm chước riêng máy đưa nhỏ từ 10 tuổi sắp xuống, bán rau dừa, bông súng, chuối nâu, bánh ngọt và các thứ rau ớt từ 0\$20 nhẫn xuống, thì không góp; còn bao nhiêu y thê lệ 3 năm trước không tăng giảm.

Thứ ba.—Cẩm nhật mấy người góp tiền chợ, (collecteurs) trên bờ, dưới sông, và các nẻo đường thuộc Thành phố Long-chau và Thiêng-dức, không được phép nói hồn hào với bạn hàng.

Những người buôn bán góp không đúng theo thê lệ (Tarif) thì phải lấy lời điệu dàng an ủi mà góp thêm y theo luật Nhà-nước đã định (Cahier des charges) chẳng những là bọn đồng bang, hay người ngoại quốc nếu thấy tên nào thâu góp không giữ theo lời tôi đã dặn trên đây xin tò lại cho tôi hay, tôi sẽ bớt tiền lương, nếu tái phạm lần thứ 2, tôi thật không dùng người ấy nữa.

Vinhlong, le 10 Octobre 1920.

TRẦN-KHẮC-HAI

Fermier,

Cầu-lầu VINH LONG

Lời rao

Một áu văn quốc-ẩm nên đọc, nên lưu truyền cho hậu thế là bón:

“ TUÔNG KIM THẠCH KỲ DUYÊN”
của một nhà đại gia văn chương là ông Thủ-khoa Nhịp soạn.

Có trữ bán tại nhà

Monsieur Đỗ-văn-Y
N° 80 Rue d'Espagne và
N° 95 Rue Catinat
Saigon

Gia mỗi quyển là.....0\$80

Xe hơi «Peugeot» muôn bán

Có một cái xe hơi hiệu «Peugeot» 6 chỗ ngồi 12 mã lực kiểu Torpédo.

Các món đồ trong xe đều còn mới. Nếu ai muốn mua xin đến tại M. Trương-văn-Hanh là người thương mai tại Sadec mà thương nghị.

Cáo bạch

Chẳng tội có mờ i tiệm hiệu là “TÂN-HAT-LONG” tại đường d'Adran số 115 niêm góc đường Ober số 1 để sửa đèn Lito Landi đèn Manchons xe máy, sá, máy đánh chén, máy bát và máy hát, bóng cùng các thứ đồng hồ, vân vân

Lại cũng có bán: Manchons, Carbure và dầu Essence. Những thợ và máy móc sập đặt tại tiệm làm được các việc theo ý quý ông giao cho chúng tôi. Mỗi khi quý quan có đám tiệc chi mà muốn chưng đèn trong nhà cho sáng thì háng tôi cũng lanh làm được; miễn là cho chúng tôi bay trước.

Thợ và mandat xin để như vầy:

Nguyễn-văn-Chuộ
115,—Rue d'Adran
Saigon

An Phong

Bijouterie-soieries de Chine
et du Tonkin
CAOLANH

Kinh trình cùng lục châu. Quý khách dặng rõ: tiệm tôi mua bán hồn năm năm, bán ròng hàng tàu, nhưng là ván xuyễn lanh nhiễu, cùng là hàng vườn, nhuộm den diệu láng thật tốt, không bể tróc, tôi chắc ý, vì tôi mua bán đã lâu, nên tôi hết sức lựa chọn thợ nhuộm, nhuộm tôi và hớt chàun tốt, nên các nơi khác không thể bì kiệp hàng den của tôi, và giá tôi bán lại rẻ. Còn đồ mặc trắng như là: cầm chau, hoa tư các, cùng xá lục soạn bắc thảo, lục soạn thượng hải đều có đủ thứ, còn hàng bắc như, băng the, lương-lược đủ thứ, tôi lanh tại Hà-nội, như quý khách muốn mua vật chi dùng xin gởi thợ đến, thì tôi sẽ gởi đồ lại liền, như vi tiào muốn mua nhiều mà bán, tôi tsob giá rất nhẹ, hàng tôi gởi contre remboursement.

Cao-lanh: Nguyễn-xuân-Trước
Cáo bạch

Lời rao

Thầy Lãnh-sự Trần-liêng-Phèn, khi trước phòng quản sự ở tại đường Boulevard Delanoue kề nhà hàng Hậu Giang. Nay dọn phòng quản sự về ở Hàng-Gia, trước Công-sở làng Tàan kề nhà máy xay gạo. Máy ông thân chủ cùng máy ông hữu việc chi, kiện thưa, muốn tiêm tôi, xin mời đến đó có tôi tiếp rước liền.

Trần-liêng-Phèn
Kính cáo

Lời rao

Có người muốn bán một cái xe hơi hiệu «Oakland» còn mới tinh hão.

Ai muốn mua xin do nơi Ông Kinh Lý, Lê-công-Thanh ở Cần-thơ.

Hà cảnh Lạc dit Bảy Khoe

BIJOUTERIE-SOIERIE-MERCERIE

23, Rue Schroeder — Saigon.

Adresse téléphonique: 295

Tiệm bán đồ nữ trang đủ kiểu thật tốt và khéo. Có bán đủ các thứ hàng tây, hàng Nhứt-bản, hàng bắc và hàng Annam.

Chư quý khách mua đồ nữ-trang, lại tiệm tôi tôi khéo sơ lâm vì đồ của tôi làm rất kỹ lưỡng.

Muốn cho khéo sự bạo hoạn, chư quý vị khi mua đồ rồi hãy vàng lại mà coi cho vừa ý và cần lại cho chắc chắn (tại tiệm có đá thô vàng, acide azotique, có cát tây, và cát Annam). Cũng phải lấy toa cho có bằng cớ dặng khéo sự chỉ lấp vê sau.

Quà nhơn: Hà-cảnh-Lạc dit Bảy-Khoe

Cần khái

Quảng tài Thạnh

Tiệm đóng ghe và sửa ghe
ở bên kia sông gần cột giây thép
cách CANTHO
PHUNG-CHIỀU — cao TÂM

Kinh cảng quai vị dặng tường, nay
tôi mới lập một trại đóng và sửa ghe
có sầm u và bè tiện bê ưa và kéo ghe.

Tiệm tôi cũng có bán các thứ cây
cưa dù thưa tết mà tốt giá lại nhẹ hơn
các nơi.

Chủ tiệm này biết lè nghi cẩu người
Annam nên tiếp rước quý vị vừa lòng
luôn luôn chủ tiệm này khi trước có
làm chủ sự tiệm cưa hiệu là Quảng-tài.
Lại, ai ai cũng biết rằng người ấy
biết nhiều biến đổi si bức nào

Xin quý ông quý thày có cần dùng mua
cây cưa đóng hay là sửa ghe đến tiệm
Quảng-tài-Thạnh thì rõ.— Cái xin
quí-thày thương.

Nay kính cáo.

Quí khách ở miêng hậu Giang

CANTHO—SOC TRANG—BAC LIEU—
VINH LONG—TRAVINH—và SADEC

Muốn mua xe hơi hoặc đi chơi hoặc
đưa hành khách, mà khỏi lo bê chở
chuyên, không mất ngày giờ sở phí vân
vân: Hè mua xong, trong giày lác đem
về đến nhà: Thị bấy đến Entrepôt de
Vinhlong của M. Nguyễn Thành-Diệm
có sảnh xe hơi mới hiệu «Buick»
máy—7 chỗ ngồi.

Kiều xe mới 1920—máy êm lâm và
chạy mau nưa.

Gia rẻ hơn các nơi khác

HÀNG HẬU GIANG

vốn dặng 1.000.000 f

Hàng này của Langsa và Annam
đóng vốn lập tại Cần-thơ. Có trữ đủ
các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tóm
một điểm là tại Saigon có món chi
thi trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt
Cũng gởi hàng cho các xứ xa; a
mua món chi xin viết thư ngay cho
Hàng, thì Hàng sẽ gởi hàng lập tức.
Xin quý vị đến xem Hàng chơi thì rõ

Có trữ bán:

Rượu rom hiệu Stella

Làm rồng bằng miá.

Có bán lẻ, bán sỉ và cho lành về
bán lại khỏi trả tiền trước.

Tiệm khắc con dấu



VÀ MẪU LÂM
LÝ THIẾT KÝ

Kinh cảng cùng quý khách dặng rõ:
tiệm tôi trước ở số nhà 83 đường Catinat
và số 130 đường Pellerin, nhò ơn lục
châu chư quân tử chiêu cỗ thì công
nghệ của tôi đã thanh hành bấy lâu nay

Vậy tôi đã đón lại số 96 cùng đường
Pellerin vẫn chuyên nghề khắc con dấu
đồng, cao-su, bằn-đồng, bằn đá cẩm
thạch đẽ mờ, có bán đủ các thứ con dấu
ở Tây gởi lại, như là Dateur, Numéro-
teur, Folioleur, Composteur, etc....và
có bán đồ phụ tùng theo cuộc con dấu
giá rẻ đẽ tốt mà làm mau, có in Catalogue
để gởi cho quý khách nếu quý khách
muốn cần dùng kiều nào thì xin gởi thư
cho tôi lấy Catalogue lụa kiều mà dùng
tôi sẽ hết sức làm cho vừa ý các quý
khách,

TRAN-DUY-BINH

Graveur 96 Rue Pellerin Saigon

Cordonnerie — Chapellerie — Tonkinoise

GRAVURE SUR MÉTEAUX ET MARBRE

NGUYỄN CHÍ HÒA

83 Rue Catin at **Salgon**



Kinh cảng QUÍ-VỊ dặng rõ. Tiệm tôi có 30 thứ BẮC-KỲ giời DÓNG GIÀY, LÀM NÓN theo kiểu ÂU-CHÂU kim thời. GIÁY đóng bằng DA-TÀY hết, NÓN làm bằng CÀY-MÓP thiệt nhẹ, lợp NI-XÂM, BỐ-TRẮNG VÀ BỐ-VÀNG đủ kiểu. Tôi cũng có thứ KHẮC CON-DẤU DÓNG VÀ CHẠM MỘ-BIA ĐA CẨM-THẠCH ĐỂ MÃ. Tôi đã BÁN-SỈ đi LỤC-TỊNH thiệt nhiều, đã có nhiều vị rất tin cậy và khen ngợi NÓN VÀ GIÀY của tôi. Làm thiệt kỹ càng và giá lại rẻ hơn chỗ khác nứa. Tôi cũng có BÁN GIÀY-HẠ DA LÁNG và các thứ GUỐC BẮC-KỲ CHẠM-BÔNG VÀ SƠN-ĐEN QUAI-NHUNG. QUÍ-VỊ xin viết thư về thương nghị tôi sẽ hồi âm lập tức có giá BÁN-SỈ riêng thiệt rẻ Xin chư tôn chiếu cố cho việc buôn bán của DÓNG-BANG ta được thuận lợi trong bùn cạnh tranh này tôi hết lòng cảm ơn.

NGUYỄN-CHÍ-HÒA, Kính mời.

Annam trồng răng

KINH CÁO

Kinh tôi cho quý khách lục chau dặng rõ:

Tôi có dọn một cái phòng trồng răng
ại tiệm ĐẠI ĐỒNG THƯƯƠNG XÃ Cần-thơ

Trồng răng trắng, răng đen với
biết răng vàng. Sửa răng và trám răng.
xin quý vị dời gót ngọc đến tiệm ĐẠI-
ĐỒNG THƯƯƠNG XÃ đường Kinh-lấp
Cần-thơ, thì tôi hết lòng làm cho vừa ý
quí vị, và tôi lại tính già rẻ hơn hết.

Như ông nào ở xa xin gởi thư hỏi giá
thì tôi trả lời lập tức.

Nay kính

NAM-TẤN-LỢI

Chez Hại-Đồng Thương-Xã
Rue Kinh-Lấp—Cần-thơ—

Tim Hòa mỳ Cao lành

Báo hiệu có bán đủ thứ hàng tàu
bằng tây, hàng bắc, và hàng vương
cùng có rượu tây đồ hộp đồ cẩn và đồ
tập hoá, bán sỉ và bán lẻ bồn hiệu xia
nay chuyên mua hàng buôn bán, cho nên
những hàng tơ-lụa giá công lụa canh
chi kỳ-lưỡng. Và rất dày công nhộm
lấm cho nên dùng lâu càng tốt chẳng hế
phai màu hâu chư quý vị, muốn mua đi
bán lại, hoặc giá dụng xin gởi thư quyết
vào bồn hiệu sẽ lập tức gởi liền khi
hang đến chất là dặng vui lòng quý-vị.

Hàng định gởi contre Remboursement
đem bạc đến nhà thợ lành hàng.

Chủ nhơn Huỳnh-đắc-Nghiia

DỒNG HỒ HIỆU "LIP"

Dồng hồ mà người ta hay kiêm mua là đồng hồ hiệu
“LIP”



LA MARQUE FRANÇAISE
Montres de Précision
EN VENTE CHEZ LES BONS HORLOGERS
Exiger la marque LIP sur le cadran.

THIẾT KHÔNG?

Mua thử một cái dùng, hay
là hỏi thăm những người đã
có sắm đồng hồ hiệu **LIP** thì
biết.



MARQUE
FRANÇAISE CADRAN
LUMINEUX.
En vente chez les bons horlogers
Exiger la marque LIP sur le cadran.

CÓ TRÙ BÁN TẠI:

LIP
MONTRE-BRACELET EXTENSIBLE POUR DAMES.
Platine, Or, Argent, Plaque or.
EN VENTE CHEZ LES BONS HORLOGERS.
Exiger la marque LIP sur le cadran.

Hàng LES GALERIES DE
L'OUEST là hàng HÀU GIANG
DƯƠNG HÀNG Saigon, My-
tho, Cantho và Trà Vinh

Cac nhà Annam TRAITEMENT ANTIPHTISIQUE

ET DES

MALADIES DE POITRINE

Aiguës ou Chroniques

Toux, Rhumes, Bronchites, Crachements de sang, Affections de
Voies respiratoires, Asthme, Catarrhes, Irritations de la Poitrine, etc.

PAR LE

BRONCHOSÉRUM.

On trouve le BRONCHOSÉRUM dans toutes les bonnes
pharmacies de France et des Colonies.

Pour le gros s'adresser à :

Sogedref, 1, Rue Jules César.— PARIS

POUR L'INDOCHINE
Pharmacie normale — H. DE MARI, Saigon
Seul dépositaire

TRẠI THỢ MỘC HIỆU LƯỢC-LONG
* **Tự Nguyễn long Thao**
Ở tại chợ Lái-thieu

Trại thợ mộc tay súng tạo đá hơn 3
năm ở phía sau phố chợ, đường xe hơi
Saigon Thu-dau-mot, có đóng súng đá
bản ấn dài mặt gốm liên từ 1m40 cho
đến 2m20, bê ngan 0m80 cho đến
1m15; bản ấn chế kiểu tú linh (long,
lân, qui, phượng), bản bia cửa cuốn
1,8 tru cho đến 2 tru, vì bản ấn mặt
đá, bản tròn mặt cốt xay, chưng
chạm tam lán từ 1m35, có thứ 5 tru
góc chạm giày lá tay, bản rượu (table
d'apéritif), bản khách (table de salon)
bản viết (bureau) bản rửa mặt (table
de toilette), bản ngủ, tủ áo trơn, tủ

áo kiếng, tủ thờ cần biến tranh thờ
kiến và sơn thủy chửi đúc chửi vàng, ghe
ngồi mặt tròn, mặt trái đào, mặt dâu,
và có đủ thứ đồ tiện: những là obung
đèn, đài hộp, khay, kỵ, váng mít, váng
hai, váng ba, váng tư, tất thảy đều làm
bằng cây danh mộc, cao theo kiểu kim
thời tron bén, chắc chắn và bán giá rẻ.

Còn phía trước phố chợ có dọc lèm
một tiệm ngánchez có bán đủ thứ rượu và
đồ danh mộc thứ cần thứ tron đều có đủ.

Kinh xá chư-tôn qui-khách thưa diệp
nhàn du xin ghé lại tiệm tòi muôn nứa
để làm sảng hoặc là đặt mưu cài, tung
đòn trong nhà thì tòi sảng lòng mưu mà
lâm cho vừa ý quái ảo.

NGUYỄN-LONG THAO
Chủ kinh doanh

Cáo bạch

Tiệm Guốc và Khăn-dóng

Hiệu tiệm « THÙA-MINH »
của M. NGUYEN-KIM-THINH

Thống-ngoại Tòa-án My tho

Kinh trình cung Lục-châu chư ông quý
khách được hay: Nay tôi mới mở ra một
tiệm Guốc, sơn-phết một cách kỳ lường
và khăn-dóng bằng nhiều tàng Bombay
thượng hạng, nhẹ nhàng thật là đẹp lám,
theo kiều kim thời. Cúi xin hứa quý Ông,
quí Thầy, quý Bà, quý Cô có lòng hạ cố
giúp tôi nêu việc, thi tôi tham cảm
thanh tịnh, bằng ngày ghi tại.

Nguyễn-kim-Thinh

Đồn khai

Hội mua bán lúa

Nam-lợi-Mỳ TRÀON

Số vđn 200.000\$00 (hai mươi muôn)

Hội mua bán chắc chắn, cân lường
thật thà, vị nào ở xa muốn bán xin gửi
lúa kiều đến, hội sẽ đánh giá thép định
giá, hoặc sai người đến thương nghị.

Nguyễn-văn-Bản

Quản-ly Nguyễn-văn-Cần

Đỗn-văn-Chieu

Sách mới

Tại nhà in Hậu-Giang (Cầu-thơ) có báy
sách mới in rõ như: sách « Khuyển-sa »
của M. Lê-Trung-Thu thì rất hữu ích
cho trẻ em, vì đặc dù 10 thiên nói về
BỐN PHẬN CỘN TRÊ PHẢI CỨ XỨ CÙNG
NGƯỜI TRƯỞNG-THƯỢNG; còn truyện
« Hòn Tơ-Nguyệt và Ngh-Phung Lâu »
của M. Trần-văn-Hương tích đật dễ rất
hay và nè.

Chư vị nêu mua xem, trước là thấy
đều tệ mà chừa, sau cũng được: giúp
vui giày láo.

Giá bán mỗi cuốn

sách « Khuyển-sa » 0\$25
truyện « Hòn Tơ-Nguyệt » 0 10
truyện « Ngh-Phung Lâu » 0 20
Ai mua nhiều sẽ tăng tích giá rẻ hơn

Nhà in Hậu-Giang kính cõi

Hậu thanh

Giao tiếp thương mại hội

CU LÃO MAY — TRAON

Hội mua bán lúa

Hội này khởi sự mua bán từ ngày 1
Mars 1919 đến ngày nay là 15 Septem-
bre 1919 tính số mồi 10000 thì lời dặng
52\$ còn tài sảng tinh hội hết thảy giá
dặng 50\$; đều tinh nhập vô số vốn.

Nay hội mở hòn thêm mồi phản hòn
là 50\$; như vị nào muốn hòn mấy hòn
tùy thích. Định đến ngày 1er Décembre
1919 thì nộp sổ hòn; như vị nào muốn
hòn đều chỉ xin gửi thư cho Monsieur
Tú chủ Hội Giao tiếp sẽ hồi âm lập tức

Thương-xá-Hội

TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU-TÂN-PHƯỚC

Đường kinh lập Cantho

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

LÀ CHỦ TIỆM

Kính lời cho quý Ông, quý Thầy rõ:
tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tay,
mua tại hàng bán bột tốt có danh tại
Saigon.

Bánh của tôi mỗi ngày ra 2 kỳ: 1
kỳ 4 giờ sáng, và 1 kỳ 2 giờ chiều
Cách làm sạch sẽ, bánh thì đê
trong tú kiển, có rộng nước kiển lên
không dặng, ruồi bọ không được lại
khỏi ai rờ tay đỡ, ai muốn mua ở nào
vì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

Xin có lòng chiếu cố giúp bằng đồng
bang trong cuộc thương mại.

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

Muôn mua mật ong

Ai có MẬT ONG muốn bán mẩy tạ xin
do nơi Bán-quán

An-quán An-hà Cần-thơ

Kinh cáo

MỸ KÝ

TRƯƠNG-NGỌC-GIU Propriétaire

Tiệm họa chon dung và khắc con dấu ở
dường Turc, số 16, ngang nhà hàng Mollet
—SAIGON

Kính cáo cùng chư Quái-khách dặng
hay, tiệm tôi có khắc con dấu bằng
đồng, bằng mủ thung, bằng rây—có
chạm bằng đồng, cùng chạm nhân hiệu
—có làm mồ bia chạm bằng đá cảm
thạch, có họa chon, chạm hình
người mà vé: vé bằng dấu son vô bô
về nước thuốc màu, bay là bằng mực
tàu, hoặc bằng viết chì than—họa biền,
lien, tranh son thủy—theo rạp hát—
khắc hình chon dung vô bô đồng, bằng
đá cảm thạch để theo mồ bia trăm năm
cứng chằng phai—có họa chạm các thứ
cây danh mộc.

Như Quái-Khách nào muốn hỏi giá
tiền về món chi xin gửi thư cho tôi, tôi
sẽ gửi cáo-bạch (Catalogue).

TRƯƠNG-NGỌC-GIU.Cần khai.

Phò cáo đồng bang

Kê từ buối An-hà An-quán,

Tại Cần-thơ, tạo sáng đều rày,

Lục-châu quan-tử, ơn dày

Mân-cầu mua giúp, ngày nay thạnh-hành,

Thạnh-hành dặng cưa hàng rộng mở

Mây sầm thêm, thấy thợ tin ròng,

Lanh in chi thấy đẹp xong,

Truyện, thơ, danh-thiệp, thiệp-hồng

(thiệp-tan)

Toa, sô, bộ, làm càng kyluong,

Chắc lại bên chằng nhương của người

Nói chi sách đóng thì thôi!

Lưng da, lưng bô, đê dời ít hư.

Sách in sáng, tinh tú, Kim Túy,

Tự diễn cùng Sứ ký Đại nam.

Tuấn tra Pháp lê, dạy kham,

Cach thi hành án, thiệt làm rất hay.

Thước, viết nghiên sáng dày đủ hàng

Thiếu chi đầu giấy láng, mực ngồi;

Chuốc trao, nào phải những lời.

Sang chơi t chuyền xin mời các Ông

Tuy vật liệu, nay không dê dù,

Bán quán nào dám phụ ý ai,

Khó nhọc thứ mẩy chẳng nài,

Miêng cho đẹp dạ Quí-ngài là hơn.

An-hà An-quán Bd Delanoue Cần-thơ

Đồn kinh.

Tiệm thợ bạc

của M. CAO-VĂN-HY
108 Boulevard Bonnard—Saigon

Tiệm này có bán đủ các thứ đồ nứ-
trang theo kiểu kim thời, xinh đẹp khéo
lạ vòi cùng; những là: vàng vàng, chuỗi
hột, hoa tai, cà-rá, giấy chiên, neo
xuyên v. v. kiện chạm rất nên huê dặng
Xin các bà, các cô hãy đến xem thử
một lần hì biết.

Nay kính
Cao-văn-Hy cần khai

Cáo bạch

Có bán cáng
viết "PORTE-
PLUMES à RÉSER-
VOIR" ngồi viết
bằng vàng thiệt
cao "PLUMES EN
OR CONTRÔLE"

14k không
sét không mòn.

Có khâu(AGRAF)
một đầu thibút
viết, còn đầu

kia thì viết chì
(PORTEMINE); có
phụ thêm 1

bộ nhỏ đựng

năm cộng chì

để thay. Cây

viết này nếu

gìn giữ xài
mười năm
không hư.

Xin đừng

tưởng rằng cây

viết này giống

nhau cát, một

Mua về, nếu
xài không dặng
không, xứng
dáng với đồng
tiêu thì trả lại
Bản hiệu sẽ trả
tiền lại dù.

Giá một cây
là (có hộp, có
comptegoutte)
4\$50

Mua nguyên lố
về bao lai càng
tinh giá nhẹ
hơn nhiều.

Cũng có trú
bán mực sty-
lographique
bleue black

thứ tốt
giá một
la
0\$50



Trữ bán tại
nhà in An-hà
CANTHO

HỘI
DỒNG BANG

Trong xứ ta có lò đặc
một thứ rượu ngon lâm
kèu là **Rhum Stella**
làn ròng bằng nước mia.

Ta nên mua rượu này
mà uống, vậy mới là tò
ý bình vực cái mồi lợi
trong xứ ta đó.

Rượu **Rhum Stella**
này giá đã rẻ mà uống lại
nên thuốc nữa.

Mua uống rồi mới biết
SOCIÉTE.

des
SUCRES ET RHUMS
Cantho (Cochinchine)



Muôn mùa xin do nơi
HÀNG HẬU GIANG
DƯƠNG HÀNG
Cantho, Saigon
Mythe
Travinh

Vậy mồi lợi càng ngày về tay đồng chưởng