

LE COURRIER DE L'OUEST
DEPOT LEGAL
EDITION EN QUOC-NGU'

AN HÀ NHƯỚT BÁO

安 河 日 載

MỖI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Rédaction—Administration—Boulevard Delanoue, CANTHO

TỔNG LÝ TRẦN-DẶC-NGHĨA

Chủ Bút: PHẠM-KÝ-XƯƠNG

BẢN NHỰT TRÌNH



HERONG LÔI ĐÔNG-PHÁP

BỘN CHỦ QUỐC-NGU

TRỌN NĂM..... 5 \$ 00
SÁU THÁNG..... 3. 00
BẢN LỀ MỖI SỐ..... 0. 10

BỘN CHỦ LANGSA

TRỌN NĂM.....	3\$00
SÁU THÁNG.....	2 00
—	
BỘN QUỐC-NGU VÀ LANGSA	
TRỌN NĂM.....	7\$00
SÁU THÁNG.....	4,50

Vì nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhựt trình xin viết thư
cho M. Trần-dắc-Nghĩa mà thương nghị.

Mua nhựt trình thi kè từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

**NOUVELLE
BOULANGERIE Française
*Chan Hung Thai***

RUE DU TRIBUNAL
Cantho

Kính cùng quý ông, quý bà rõ:
Tôi mới lập lò làm bánh mì kẽ béo tiệm
đóng giày hiệu TÂN-THIANG ở đường
tòa Cà-nhơ.

Bánh của tiệm tôi làm một ngày 2
lần: 4 giờ sáng ra một kỳ, còn chiều tối
chừng 1 giờ ra một kỳ bánh mới nứa

Tôi làm như vậy để có bánh mì
nóng, thơm cho quý ông quý bà dùng
cho vừa miệng. Tôi đã lập tại Saigon 1
lò làm bánh mì đã hơn 20 năm có danh
tiếng vì tôi làm bánh kỳ lưỡng sạch sẽ
lâm, nay tôi đến Cà-nhơ tôi cũng cứ giữ
cách thức ấy mà làm cho vừa ý mỗi
hàng luôn luôn

Xin quý ông, quý bà mua ăn thử
thì biết chứ không phải lời chuốt ngót

Nay kính
Chan-Hung-Thai

**Nhà hàng hậu giang
tại Mý-tho**

KÍNH

Trình cùng đồng bang quý khách dặng
bay: Hàng Hậu-giang là hàng của người
Annam trong tỉnh và Langsa chung
lập tại Mý-tho, nơi đường mè sông, gần
cầu Tàu tuân, đã khai trương bán dặng
mấy tháng nay. Cuộc thương mại của
Hàng càng ngày càng tân phát, cùng
nhờ có đồng bang vị tình lui tới.

Tại Hàng có bán đủ thứ hàng hóa,
hang tây, hàng bắc, hàng tàu, nhiều,
lành, xuyễn, nhuộm thiệt tốt, dù giày,
đèn, xà-hồng, thuốc hút, đồng hồ vàng,
bạc hiệu Lip, vân vân, còn nhiều thứ
hang hoá-khác nữa kể không xiết.

Vậy xin mời quý khách có dám tiệc
chi, hoặc khi nào có dịp chi qua chợ
Mý-tho, xin vui bước ghé lại Hàng
thì rõ biết.

Xin quý Khách nhớ một điều là Hàng
này của người đồng chưởng ta công
lao lập ra. Mua một món chi giùm cho
Hang, dầu nhỏ mọn bực nào, thì cùng
giúp cho người quê hư ơng nêu cuộc
tranh thương cùng ngoại quốc. Đó là

gương tốt cho người Nam ta, để cho
nhà em nương theo mà lẩn bước vào
cuộc lý tài, hẫu dặng tranh chúa lợi
quyền cho quê vúe.

Được như thế thì chẳng bao lâu đồng
hang ta sẽ chung hưởng mối lợi trung
bồn xú.

Nay kính,
Quán Lý Hậu-giang đương hàng
Mý-tho.
Nguyễn-lân-Thạnh.

Ngò cùng lục châu

Tại nhà in Hậu-giang (Cantho) có bán
thứ Carnet để đựng giấy bạc mới bằn
như giấy 0,10 0,20, và 0,50.

Vậy quý vị nên mua 1 cái để dùng
để đựng giấy bạc ấy, đã tiện mà lại khỏi
hư khỏi rách.

(1 lít tinh tết rẻ mồi cái \$0.20 mảnh)

Nhà in Hậu-giang
Kính cáo

Một việc khá lầm

Có quan Giám-đốc Quesnel sáng lòng
muốn bán hai sở ruộng của ngài, ở tại
Tháp-mười Mý-tho, sở thứ nhất được
46 mẫu, ở dựa mé kinh, sở thứ nhì
được 246 mẫu, ở dựa mé kinh lớn kêu là
kinh Đồng-đốc Lộc, kinh này xáng mới
vét lại lớn lầm, bê ngan chừng 40 thước
nên tiện bê chờ lúa ruộng lầm, và như
muốn chờ lúa thăng lên Chợ-lớn đi ngã
sông Vaico cũng dễ lầm.

Hai sở ruộng ấy đều là đất thuộc tôi
lầm, chẳng còn phải tốn công khai phá
chi nữa hết; lại sang trong đất có mươi
ba cái đĩa, cá rất dai lợi. Có một sở đất
khác kế cận với hai sở ruộng nói trên
đây, chừng 300 mẫu, nguyên là của hiệu
Speidel đã bị nhà nước tịch thu lại và
cô lè trong một ít lâu sẽ giao giá bán

Hai sở ruộng của quan Giám-đốc
Quesnel, huê lợi mỗi năm chừng 12 tới
15 ngàn già.

Ai muốn mua hai sở đất ấy xin gởi
thờ cho quan Giám-đốc Quesnel tại
Saigon, hay là gởi cho sở Nhựt-trinh An-
hà tại Cà-nhơ mà thương nghị, và đến
xem bán đồ thì hiểu rõ

MỸ KÝ

TRƯƠNG-NGỌC-GIÚ Propriétaire

Tiệm họa chén dung và khắc con dấu ở
dường Turc, số 16, ngang nhà hàng Moltet
—SAIGON

Kính cáo cùng chư Quý-khách đăng
hay, tiệm tôi có khắc con dấu bằng
đồng, bằng mủ thung, bằng cát—có
chạm bằng đồng, cũng chạm nhẫn hiệu
—có làm mờ bia chạm bằng đá cảm
thạch, có họa chén, chạm hình
người mà về: về bằng dầu sơn vò bồ
về nước thuốc màu, hay là bằng mực
tàu, hoặc bằng viết chì than—hoa biền,
liền, tranh sơn thủy—theo rạp hát—
khắc hình chén dung vò bát đồng, bằng
đá cảm thạch để theo mờ bia trăm năm
cũng chẳng phai—có chạm các thứ
cây danh mộc.

Như Quý-Khách nào muốn hỏi giá
tiền về món chi xin gởi thư cho tôi, tôi
sẽ gởi cáo-bach (Catalogue).

• TRƯƠNG-NGỌC-GIÚ.Cần khái.

Phò cáo đồng bang

Kê từ bụi An-Hà An-quán,
Tại Cà-nhơ, tạo sáng đèn rầy,

Lục-châu quan-tử, ơn dày

Mão-cần mua giúp, ngày nay thauh-bành,

Thauh-banh dặng cửa hàng rộng mở

Máy sấm thèm, thấy thư tin ròng,

Lanh in chi thay đẹp xong,

Truyện, thư, danh-thiệp, thiệp-hồng

[thiệp-tan]

Toa, sô, bộ, làm càng kyluong,

Chắc lại bền chẳng nhượng của người

Nói chi sách đóng thì thôi!

Lưng da, lưng bồ, đê đòi ít hư.

Sách in sáng, tinh tú, Kim Túy,

Tự diễn cùng Sứ ký Đại nam.

Tuần tra Pháp lệ, dạy kham,

Cách thi hành án, thiệt làm rất hay.

Thước, viết nghiên sáng dày đũ hàng

Thiếu chi dầu giấy láng, mực ngồi;

Chuốc trao, nào phải nhường lời.

Sang chơi 1 chuyến xin mời các ông

Tuy vật liệu, nay không dẽ dū,

Bồn quán nào dám phu ý ai,

Khó nhọc thứ mấy chẳng nài,

Miếng cho đẹp dạ Quý-ngài là hơn.

An-Hà An-quán Bd Delanoue Cà-nhơ

Đến kinh.

Tiệm thợ bạc

của M. CAO-VĂN-HY
108 Boulevard Bonnard—Saigon

Tiệm này có bán đủ các thứ đồ nư-
trang theo kiểu kim thời, xinh đẹp khéo
lạ vò cùng; những là: vàng vòn, chuỗi
hột, hoa tai, cà-rá, giày chiến, neo
xuyển v.v. kiêm chạm rất nên huê dặng
Xin các bà, các cô hãy đến xem thử
một lần thi biết.

Nay kính
Cao-văn-hy cần khái

Cáo bạch

Có bán cảng
viết "PORTE-
PLUMES à RÉSER-
VOIR" ngồi viết
bằng vàng thiêt
cao "PLUMES EN
OR CONTRÔLÉ"

14k không
sét không mòn.

Có khâu(AGRAF)

một đầu thibút
viết, còn đầu
kia thì viết chì

(PORTEMINE); có
phụ thêm 1

hộp nhỏ đựng
năm cộng chì
để thay. Cây

viết này nếu
gìn giữ xài
rất năm
không hư.

Mua về, nếu
xài không dặng
không xứng
đáng với đồng
liên thì trả lại
Bản hiệu sẽ trả
tiền lại đủ.

Giá một cây
là (có hộp, có
comptegoutte)

4\$50

Mua nguyên lõi
về bón lai càng
tính giá nhẹ
hơn nhiều.

Cùng có trứ
bán mực sty-
lographique
bleue black

thứ tốt
một
giá là
ve 0\$50



Trết bán tạ
nhà in An-Hà
CANTHO

Xin đừng
tưởng rằng cây
viết này giống
theo cảng viết
năm cát, một
đồng của khách

TIỆM
Trương-văn-Hanh
saderc

Có bán xe máy mới và cũ đồ phụ tùng xe máy và sửa xe. Lành thấp mướn đều khi đá (carbure) theo cuộc quan, hòn, tan, tể, kỳ yên, Tân gia, hạ thô, khăn den bằng nồi lò và khăn bùn tốt thượng hạng, bán mớ và bán lẻ vò ruột xe máy hiệu Michelin, giấy hàn-ết dù cờ đóng theo kiểu kim thời. Quý ông ở xa muôn mua đồ phụ tùng xe máy, thì gởi thơ cho tôi. Tôi sang lòng ký lường mà gởi contre-Remboursement nghĩa là đóng bạc nhà thơ mà lành đồ và tôi cho giá đồ phụ tùng in sẵn bằng chữ quốc-ngữ (Prix courant).

Trương-văn-Hanh,
Cần khai.

Thuốc gói hiệu globe
(TRÁI ĐẤT)



Máy tay thường dùng thuốc đều cho thuốc Gà-lốp là đượm, khói thơm bút không khò cỏ

Một mình hảng Denis-Frères có trữ bún sủ mà thôi.

LOI RAO

Kính cùng lục-châu dặng rõ tại nhà in Hậu-Giang Cần-thơ, có bán sách chữ quốc-âm để giúp cho Hƣong-chức có quyền thi hành như trưởng-tòa.

Sách này có 156 trƣơng và có đủ kiều yết thi lời truyền rao, của ông DƯƠNG-VĂN-MÈN mới dọn.

Giá mỗi cuốn là 3\$.00
Tiền gởi 0.15

Xin viết thơ đến nhà in Hậu-Giang Cần-thơ mà mua.

Nhà máy xay gạo

TẠI CHÂU THÀNH CẦN THƠ

Tại nhà máy này có xay và trữ gạo trắng, bán lẻ và bán tạ. Gạo xay ra có nhiều dạng tùy theo giá.

Tổng lục-châu chư vị nào muôn mua hoặc nhiều hoặc ít, xin viết thơ mà thương nghị.

Décorti querie de Cantho.



Hút đã ngọt, đã dành lâu được không mốc, không mực.

Tại Hảng DENIS-FRERES có trữ án.

Có gói
diễn
diễn
diễn
diễn
diễn

Có gói
diễn
diễn
diễn
diễn
diễn

AN HÀ NHỰT BÁO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1.— Giàu sang ai chẳng muốn | 6.— Tướng là ai ..?..? |
| 2.— Phương chí trừ loài đạo tặc | 7.— Thi tập |
| 3.— Túc nguyện | 8.— Tiệc dien trọng hậu |
| 4.— Annam ta sẽ ở đâu ? | 9.— Nên di tàu Tây hơn |
| 5.— Tiểu thuyết | 10.— Điều diệu nghĩa diệt L-v-Chu |
| | 11.— Nam-kỳ thời sự |



giờ trong lúc còn & trên cõi phù vu này. Song gãm lại đến khi chung cuộc rồi nào có chi đau, chỉ cần một cái danh thơm để lại cho đời nhắc nhở là quý.

Giàu cho đến bức, tiền của dày đây, lâu dài xinh tốt, vườn ruộng mênh-mông, hau non thiếp đẹp, mào sô sa gãm nhiều, ăn thì ăn mì vị trán tu, xuống ngựa lên xe vui chơi tùy thích.

Giàu có như thế, mà chẳng làm điều chi có ích cho đời, cứ ho bo độc lợi chẳng thương nòi giông, chẳng tiết lợi chung, chẳng tướng người tai nạn, chẳng xót kẽ nghèo hèn; chẳng biết làm một sự chi để danh quý với đời. Đến lúc từ liều chí đem theo có 2 bàn tay trắng, muôn việc yêu mến đều trả lại cho đời, thế thì có khác chi người nghèo khổ kia không danh giá vậy.

Sang dặng cực phẩm, làm quan đúng bực nhơn thân, đi thì tiền hò hậu ững quan linh nghiêm trang, tống làng chầu chực, muôn chi dặng này, ai thấy cũng phải khâm phục v...v... Quyền tước cao trọng như thế, chẳng tướng quê hương, làm cho nước giàu dân mạnh, chẳng vụ kẽ vò cò, chẳng doái người thất thế, lại cậy quyền hiếp

**Giàu sang ai
chẳng muốn**

Sash làm kíp con người & trong cõi Trần-gian này, hai tiếng giàu sang ai mà chẳng muốn, từ xưa đến nay, nào những đứng anh hùng hào kiệt nào những bực hiền già ngu phu, cùng xǎn-xǎo xộn xộn tranh đua giành giựt 2 tiếng giàu sang. Đầu mà còn một tấc hơi trên trần thế, tướng khi cõi còn ngưỡng vọng bấy nhiêu đó mà thôi.

Xét lột lè, thì 2 tiếng giàu sang cũng chẳng khác nào một miếng mồi ngon của Tạo-hóa đem treo trước mắt con người thấy đây mà ham muốn giành-giựt nhau là cho tiêu-diệt ngày



Hãy dùng
thuốc hút hiệu **CON GÀ** thuốc chưa vẫn
và vẫn rời
vì THUỐC NÀY NGON HƠN HẾT.

ĐÃ THƠM THO LẠI GIÁ RẺ HƠN CÁC THỦ KHÁC.

Thuốc CON GÀ trong tia tại xứ Đông-Dương

Nên giúp hội *Société des Tabacs de l'Indochine,*

65 Boulevard Bonnard. — Saigon

hỗ trợ muôn ngàn người Annam.

chún, ý thế hại người, chẳng giữ nét công bình, mong làm đều ích kỷ. Sang đường ấy, cơn một hau rồi, cái danh đã chẳng dặng cho người phong ngợi, lại ôn phải bị miệng đời dị nghị là khác nứa.

Bởi cớ: người sanh trong già cảnh là đỗ tạm của chúng, may mà dặng giàu sang dư dả, cũng nên làm đều chí ích dụng mà đê danh qui cho hậu lai. Chớ tuồng chi mà độc thiện kỳ thản, hại nhơn ích kỷ, khi mang kiếp phù sah rồi, xương thịt nát mà daoh cũng mực thì rất uổng.

PHẠM-KÝ-XƯƠNG

Phương chi trừ loài đạo tặc

Năm nay thiên hạ không lấy chi làm

khốn đốn cho lâm, giá lúa cũng như mồi năm, chẳng rõ sao trộm cướp lại nỗi dậy từ phương, phá xóm, phá làng khiến nhơn dân ta thán.

Bí phu cũng thường thấy các báo dặng lâm vụ ăn cướp và kêu nài xin quan trên ghé mắt. Đầu nứa bí phu không rõ, chớ trong phản tống Phong Phú thuộc về tinh Mybo đây, bí phu nghe nói trong một vài tháng nay thì trộm cướp lây lùng, thậm chí đến nhà hàn vi trong nhà chừng năm mươi đồng nó cũng chẳng nói tay, có dám nó đê đánh lấy tiền rồi, mà lại còn đốt nhà người là khác nứa.

Thâm thay! trộm cướp như thế, nghe lại dám nào chúng nó cũng có súng mà phản nhiều trong mỗi làng có chừng được một đôi cây. Đã vậy lại mỗi ông

hào gia có súng thì mặc lo gìn giữ lấy nhà mình, công đầu tiếp kè láng giềng; mấy nhà có súng, chúng nón hơn tay, chỉ thương hại cho mấy ông bảo gia, nhà không súng đêm nằm chẳng dám ngơi trống cho mưu súng dặng có tránh những đêu thiệt hại.

Thấy nhơn dân ta thán như rúra, nên ngày 17 Juillet 1920 quan Ngu yên-soái Nam-kỳ có tư châu tri cho các quan Tham biện chủ tinh dạy tăng thêm giấy sám súng và cho mỗi làng, làng nào muôn mua thì xin phép xuất công nho mua một cây mà gìn giữ trong làng cho yên ổn, nhưng từ ấy đến nay cũng chưa thấy làng nào mua; còn nói chi mấy ông hào gia, trong cho mua dặng một cây súng thì rất lâu; bị vậy mà trong mười ông chừng vài ba ông sám dặng.

Theo ngu kiến của bí phu thì trước ao sao quan trên toan liệu cách nào cho giản tiện dặng mấy ông có thê sám mỗi ông mỗi cây, trước là gìn giữ nhà mình sau bảo thủ cho xóm làng luôn thê.

Biểu cảm nhứt hơn hết là cúi xin Chánh phủ đưai đến bá tánh, vì quanh năm lo làm ấu mà thường bị quân vô lương nầy nhiều hại hoài, trù hoạch phương châm nào mà điều độ cho dân dặng an cư lạc nghiệp, nhứt là mở rộng thêm đồn bù.

Trong mỗi tống, mấy nơi lão cần yếu và vẫn vé thì nên lập chỗ đó một cái đồn và trong 1 tống ít nữa cũng vài ba cái đồn thì mới tiện. Mỗi đồn thì nầy cho một cái mệt lính và súng ống thuốc đạn đủ, làm như vây họa may, quần áo cướp kiêm oai, chớ đời thái bình mà chúng nó lây lùng quá đỗi muôn đánh ai thì đánh, như lây đỗ trong tuổi vây, đường ấy nhơn dân khó nói an cư.

ít lời ngô luột tò bày cầu xin quan
trên thâm xét.

Caibe: Lê-viễn-Thoản

Túc nguyện

Việc đời bằng có tương đối, tương phản, nó xem lán nhau, nó lán lộn nhau mà hóa ra cuộc nén hú, còn mất, tốt xấu, đầy vời, khiến cho tình đời sanh ra mừng, vui, ghét, giận, buồn, thương, muôn. Hằng là con đường ta năn qua qua lại lại đó.

Sự ham muốn của con người chỉ cho dặng cao trọng hơn, giàu sang hơn, cho toại chí, cho túc nguyện. Vậy xin hỏi lại có ai biết mình là toại chí túc nguyện chưa?

Túc nguyện! Túc nguyện! Ta thường ước mong ta thường trông chờ, mà đã dặng đất Lòng thì mong đến đất Thục vậy.

Túc ngữ có câu rằng: Đói cơm rách áo bèm lem, no cơm ấm áo lại thèm nọ kia

Không béo bằng thi quần áo lang thang mồm sao cho dù ăa dù mặt; khi dù ăa dù mặt rồi, lại muỗn sao cho dư dả, nào là ruộng vườn ngập mầu, tiên bạc đầy rương, khidâ dặng dư dâc rồi; lại muỗn làm mặt phú hào, xe cho cao ngựa cho tốt, vợ cho đẹp, hầu cho xinh, di bộ thì ô-tô (auto) đi sông thì ca-nott (canot). Vậy mà có phi nguyện chưa.— Chưa đâu— Còn muỗn vòng điêu long đở, bằng cắp giày ben, cho kè bầm người thưa, cho kè hâu người hạ, mà có phi nguyện chưa?— Chưa đâu— Lại còn muỗn mặc áo rồng năm móng, ngồi trên bệ chín trùng, đi loan xa phụng tang, ăn chén ngọc đùa ngà, bằng một bức chí tòn

ngồi trên đầu thiên hạ, vậy mà có phi
nguyễn cho chưa? Chưa đâu — Còn
muốn leo lên cung trăng mà chơi nữa.

Ay vậy thi biết sự ham muốn của con
người theo chặng hay cùng. Hời ôi!
nằm trong chốn lều tranh dặng bái
tướng phong hầu, cơn nhảm mắt còn
than chưa phi nguyễn!!

Bởi càng văn-minh chừng nào, thì cái
hi-vọng con người càng cao chừng nấy
nhưng kè bay lên trời lặn xuống biển
chong xuống đất chạy ngoài khơi, xin
hỏi những đứng ấy có mang nguyễn
minh chưa? Có lẽ cùng dám nói rằng
chưa vậy. Còn muốn dám dám mày,
ngăn luồng gió, đuổi mặt nhặt, ngậm
vừng trăng nữa mà!

Bí phu nói đây ai cũng cho là thái quá
song những người đã chém cái địa-vị
đẩy rồi cùng còn cho là thấp vây.

Cho hay tám thuật con người càng
bao thoát cái sở nguyễn con người càng
cao trọng.

Nhưng mà có cảnh thuận cảnh nghịch
có lối khó có lối dễ, mấy ai cho dặng
và vê dù mười, đâu cho vua Thuần vua
Nghiêm cùng không dặng trọn lành trọn
tốt. Cho nên tục ngữ có nói: Mấy ai
giàu ba họ, mấy ai khó ba đời, thề
thường chỉ cho chữ vận chừ thời tuy
hai chữ ấy là hai chữ vô tình gãm cùng
lời hứu lý, tục ngữ nói: khi gặp thời
như kinh vượt bể khơi, cơn thất vận
tỷ hùm ngồi rọ sát,

Có người hỏi bí phu rằng: chữ vận
chừ thời là chữ vô hình sao lại dám cho
hứu lý? Bí phu xin thưa rằng: hãy ngồi
mà say cho kỹ ở người, đây bí phu xin
luận tiếp.

(vì hoạn)

Lương-văn-Thông tự: Tứ-Đạt
(Cù-lao-mây)

Annam ta sẽ ở đâu?

Đau đớn thay! giống Lời ta;
Ghê gớm thay! người khách trú.

Annam ta rời đây, phần nhiều thường
khi chỉ còn giữ được cái tuổi mà thôi,
chợt cái mảnh hình hài, thậm chí cái
tánh danh cũng phải đổi ngay ra người
dị quốc.

Vì sao thế? Vì dòn bà ta, hiện nay
làm vợ của người dị quốc nhiều rồi mà
nhứt là vợ khách: Khách ở với dòn bà
ta, sanh con trai thì gởi về Tàu, tức nhiên
đứa con ấy là dân Tàu. Sanh con gái
thì để lại xứ ta rồi cùng chỉ gả lắn cho
nhau, không mấy người Annam vào cưới
dặng. Muôn muôn, ngàn ngàn khách
đến cư ngụ xứ ta như thế, mà chẳng
khách nào là chặng tinh kế sang bộ dân
Nam-Việt vào bộ Trung-hoa. Kế ấy vẫn
chẳng phải nhiệm mầu mà thật là sâu-
sát. Sự kiện tại của nòi giống ta như thế
thứ hỏi: đến như sự tương lai rồi mới
sao đây?

Nòng nỗi ấy, tuy chưa có mấy người
đà suy nghĩ đến ngay, nhưng nếu nghe
câu hỏi thịnh linh này, thì ai cũng dứt
mình ngay.

Cái kế sang bộ dân Nam-Việt vào bộ
Trung-hoa, đòi giống ta ra giống khách
ấy, tuy là bàn luận vậy, nhưng hãy
còn tri huấn lâu ngày, chỉ như sự khách
trú choán lắn đất ta, thì thật sự nhân
tiết hiện tại.

Annam ta ngày trước chỉ còn mè-
mão dám quan-trường, hiện nay vừa
tinh giắt nồng thì lại trở về dường
thương mại.

Ai là không hâm-hờ, ai là chặng sợi
gan, thế mà chưa mấy người đã ngồi
sự mua phở, cất phở, để choán lấy đất

nhà; hầu dặng rộng bê day trời. Vì buổi
này khắp cả tỉnh thành trong xứ Nam-
kỳ ta: những phố, những nhà, phần
nhiều đã vỡ tay khách trú, nếu ta không
tiêu liệu, một ngày kia bao nhiêu đất
các, phố xá họ choán hết rồi, họ chặng
cho ta mướn nữa; chừng ấy, thử hỏi:
Cái chí định thương ta sốt sắng bao nhiêu,
học sanh Annam ta sang Pháp thiện nghệ
rồi, bồi hưng rồi mà những cửa hàng
ta sẽ mở tại đây???

Mấy nơi thị tứ toàn là phố xá của
khách, đất thì hẹp, nếu ta chặng ép lòng
đi ở chốn thôn quê thì còn biết đâu mà
bàn nữa. Nghé buôn ta đã chịu thiệt thòi
như thế, thì còn mong tiểu hóa nỗi gì.
Đau đớn thay!! lo sợ thay!!!

Nhứt là tại chau thành Cholon dài đến
Bình-tây, hiện trăm cảng phố thì khách
trú đã choán hết trăm cảng, nghệ thương
mại rất thạnh hành, Annam ta mấy
thầy đi làm việc chỉ phải ở lối Chợ-rẫy
hoặc xóm cui mới có phở cho. Thế
mà còn giàn nhau, làm khó cho nhau
mới được; tại Saigòn cũng vậy, một lần
mướn phở thì thiệt rất cam-go.

Tưởng thê đã khổ sở quá rồi mà
than ôi! bước chân đèn đất Cанто thì
còn eo hẹp nữa. Muôn mươi một cảng
phố mà ở thi kim tim trót tháng cùng
chưa ra; như may gặp dịp có người dọn
đi, một cảng phở tiền mướn 10\$ còn
phải chịu cho người 15\$ là fit. Nếu chặng
vậy thì họ lại để cho người khác, ta còn
trông ở được đâu.

Rồi đây Annam ta sẽ ở đâu? Nếu
muôn ngàn phở xá tại xứ ta, mà khách
trú choán hết rồi, đất tại chau-thành
chật hẹp, phở cất thêm chặng tiệm, thì
Annam ta sẽ phải ở trong xa. Xa đến
đâu? xa đến đồng không mông quạnh.

T. Q. TIỀN

Tiểu thuyết

Thê tinh

Sáng thứ bảy, vừa lối tám giờ ban
mai, xay gấp cỗ-nhan của tôi đợi xe lửa
gần lối ga. Chào hỏi xong, mùng rơm
gấp gáp, người hỏi tôi là kẻ có học o-xo
vẫn chút ít, sao chặng đê thi luận phú
chi dặng mà giúp phe phụ nữ của quê
bương ta, đê thấy nhiều điều tình tế?
Hỏi tè ấy là chi? người mới chỉ: tè ấy
là điều đối-phong bại tục.

Tôi liền than: ôi! cuộc đời đói đời mải
tháp hơi ngõi kè khôn cùng; thói tục đói
hoài chẳng mắt đường xem thêm ngáo!

Nghé than dứt, cỗ-nhan tôi bèn tiếp
rằng: như những sự thường không lấy
chi làm lạ, thì chặng cần luận, chi ư
việc phụ nữ dâm loạn, làm cho bại
phong hoại tục, oban-huynh hán ở diêm
nhiên sao? Chẳng khuyên lơn cho họ ăn
nặng, bỏ mình tinh ngộ trao giới tam
tùng túc.

— Phải! lời cỗ-nhan phân, tôi nghe
rất phục, song tôi bằng xét về phe phụ
nữ thì có điều chỉ cho đến nỗi bại phong
hoại tục, cho hay tình đói đói đói, càng
ngày càng iảm, và lại sự đói đói lâm
lâm ấy là một gương hèn đê từng treo
trước mắt cho người xem cùng đòi rối
lực phải nói cho phiêu dạ. Lại cỗ-nhan
cũng dư biết rằng: phe phụ nữ cũng
chia ra nhiều bực như phe nam-nhân
vậy chứ phải không sao? Cùng có thượng
phẩm: trung phẩm, hạ phẩm; rồi trong
mỗi phẩm ấy lại chia ra làm ba: thượng
phẩm, có thượng mà thượng, thượng
mà trung, thượng mà hạ; ấy vậy: người
đói đói thiếu mất xanh, có lẽ ngồi vào
cúng hàng; nào phải gà bầy, cá lừa sao
mà không phân biệt thấp cao.

— Hay, nhân-huynh luận vậy nhằm nhưng nếu lời tôi nói ra đây không buổi dạ nhán-huynh, thì tôi dám chỉ rằng: nhán-huynh xét chưa cạn lè hời còn có chỗ sai lầm. Nhán-huynh cũng thế, tôi cũng thế, bê thấy quết lá da thi biết là con sài ở chùa mà thấy ở đèn đài thì rõ chắc con vua cháu chúa, ấy là lè hàng; nhưng nhiều khi không phải vậy, chẳng cần tò cạng, nhán-huynh cũng biết; người đời, đầu nam-nhân, đầu phụ-nữ cùng chỉ khác nhau là một chữ thời: hữu thời hữu thế kinh thành phụng, vô thời vô thời phụng hóa kinh là vậy đó.

— Đây nói về bức thư trong đầu nghèo bèn thế nào đi nữa, sen muồng cũng riêng bốn, bằng phim phong tư chất; ngặt người gặp thời thế... đây nói về bức hạ như phản chông mà trơ nêu qui trọng giá mây đi nữa, tánh cứ không chừa, quen thói cá tom lộn lạo! đầu có giáo huấn đến đâu cũng không nghe, vì có câu rằng: thư trong phẩm chí nhơn, bất giáo nhì hậu thiện, trung phẩm chí nhơn giáo nhì hậu thiện, hạ phẩm chí nhơn giáo diệt bất thiện, luôn dịp tôi xin nhất cho nhán-huynh nhớ một vụ đậm phu bại gia, tôi mới coi xử cách bừa trước mặt trong Công-luận cũng đã có bia truyền: sự tích thiếm — kia..kép.. hát... vân vân.

Ô hô! Đường ấy tai nào dám nghe mắt nào còn trông thấy!

— Khoan, cố-nhân chờ với trách ấy là cố-nhân lầm, chờ nào phải tôi lầm đâu. Vẫn biết sách có dẫn rằng: Tôi độc phụ nhơn tam; nhưng mà cũng có chỗ dạy: mua heo lira nái cưới gái lứa giòng tại mình không lựa vớ xuyn vớ quàng

mới ra đến thế, đã mua không lựa thì chờ, đem về quen bõ luồn, không hay lo tấp bước đường tuy vậy mà xét kỹ lại cũng chẳng nên trách lầm, bởi cố-nhân dù biết, ngựa hay nhờ lập thêm hay, chờ ngựa dờ đầu có lập già đời cũng dờ lại thêm theo lời cố-nhân nói kbi này: Hầu thời kinh kinh thành phụng, vô thời phụng hóa kinh, thì cũng đúcho, cố-nhân rõ phụng đầu hóa kinh còn tiếng phụng; ấy là bình phuông phá, cốt cách tôn đó — chí ư kinh thành, cự tri tật múa men, lâu ngày thua buôn cũng trở về bầy cũ. Bởi có trong bài thơ của một đồng tiền nhân có luận rằng;

« Lòng phụng xơ-rơ còn tiếng phụng,
« Da chồn tươi tốt cũng hơi chồn. »

Ấy vậy, nghe vậy, thấy vậy, chờ xin cố-nhân đừng tưởng vậy mà lầm. Tục thường ví cây có cội, nước có nguồn; nước trong nhờ hơi nguồn trong, nước đục cũng vì nguồn đục!!!

Thôi, xin kiếu cho cố-nhân đi kèo trê xe, sau gặp sẽ còn luận tiếp. »

Cựu phó hương-quản
Tân-bình Rachgoi
Trần-quang-Tịnh

Tưởng là ai...?..?

Mấy tuần nay trong báo An-Hà nhí vị Trương-quan-Tiền và Phan-dịnh-Phong biện bát nhau về tiếng « Đúng » ban đầu còn hơi vấn đáp, sau lại muôn lạc để làm ra như tưởng gãy gõ vậy.

Phan Trương-quan-Tiền bĩ nhão rõ biết vì là người trợ bút báo An-Hà cũng như bĩ nhão đây, còn Phan-dịnh

Pqong này là ai, bĩ-nhão thuở giờ cũng chưa từng nghe tên.

Hôm nay gặp anh Huỳnh-văn-Khôi, bĩ nhão vui miệng hỏi anh có biết Phan-dịnh-Phong nào đó không..? Trả lời rằng: Ấy là người viết bản tết chử cho cho thấy Giáo-Trí lúc hát Annam tại Casino đó. Nghe nói bĩ nhão mới nhớ lại, tưởng là ai kia chờ người này bĩ nhão thường gặp mặt, song chẳng biết là tên chi, nghe người ta kêu là « TUẤY HUẾ NUÔI » nay mới rõ là Phan-dịnh-Phong. Phải rồi, bao hát ngày nay thấy Phong này viết trật lên trật xuống ai biết đọc cũng là xì-xò cho là dở, chí ư chữ rẽ rẽ là chữ: « Tống-nhơn-Tôn » Ấy là chữ tống song đọc là chữ tôn, mà thấy Phong nhẹ chữ tôn là cháu thấy viết mới là hại cho chờ. Còn nhiều chữ sai nữa, không hơi đâu mà nhớ cho hết.

Nay viết bài văn T. q. T. về chữ « ĐÚNG » lại viết ĐÚNG, ĐÙNG, ĐÙNG, (nghe như trong ngữ-âm của Thô) vậy mà vẫn nói gì...??

Ô hô..! xem một chút tí tí này thì cũng đủ rõ cái Sờ-học của Thầy-Phong thấp thô là đường nào..!! Hà túc luộ.

MẠNH-ĐỨC

Thi tập

ĐÊM QUANH RIÊNG BUÔN

Ngọn đèn leo-lết, nguyệt-là-dè,
Một bóng một mình nhường thiết tha.
Từng chập tiếng gá nghe éo-đé;
Tư bế con dể mài ngâm-nga.
Trời thu ngâm cảnh, dòng thu đượm;
Đất khách đan lòng bấy khách xa!
Cái khúc tơ-đồng ai khéo trôi.???

Còn chiều ruột thắt nhớ quê ta.

(Gao-vău-Diép B.Hòa)

BỘ NGUYỄN VĂN BÀI THƠ CÚP TÓC CỦA NGUYỄN-QUAN-TRÚ CÔNG-LUẬN SỐ 338

Vui ván trán ai đã lắp đầu
Còn mong chi những chuyện xinh mèo
Về mình câu tục lòng không nè
Trái mặt vì quen dạ nở câu
Phong thế còn day phong thế Á
Tiết danh dẽ đó tiết danh Âu
Đã bay ở thế ai thì thế
Đại văn so đo cùng mấy thau.

L. V. T.

BÀI NGUYỄN-QUÂN TỔNG TỪ DU HỌC CHI TÂY

Chuồn đỗ neo phan trở lái tàu
Đưa con cặn kẽ mấy lời trao
Sân trình mịch mịch sương hòa tuyết
Cửa không sum sum lý lại đào
Nắng Á mưa Âu dâm thắm gọi
Pháo vua son nước vẽ vang màu
Công linh nhen nhúm lò kính sữ
Xôi nấu cho người phảm giá cao

Lương-văn-Thompson.

MĀNG ĐÀO-DUY-TƠ
mơi đầu Brevet Élémentaire

Māng bạn ngày nay đã tác thành,
Hoa-khôi chiếm bắn phai mày xanh,
Mười năm đèn-sách xué-xoan mặt,
Một bộ rồng-mây hồn-hồ danh,
Nhành quết tay nương vì thức học
Ngao đầu chon đap bởi tài anh,
Bua quan sớm muộn đòi lời giao
Gìn-giữ lòng ngay phước bảy dành.

Omôn: Joseph Nguyễn-hữu-Phuorraine

Tiệc diễm trọng hậu

Ngày thứ bảy 16 Octobre 1920 lúc 11 giờ trưa, Quan lớn Đốc-Phù Đô-quang-Trú, Chú-quận Châu thành Cần-thơ có trấn thiết lại dinh của ngài một tiệc trọng hậu (dài đỗ Langsa) thỉnh quan Chủ-tỉnh Vilmont và viên quan quái chức các ty các sở, tông làng, và thân bằng quyền thức đến, cộng lạc cùng ngài, lại nhơn dịp này ngài ta ơn viên quan quái chức tông làng trong quận đã bao tường tinh ngài mà bày yến diễn tiếp rước ngài hôm ngày 17 Juillet 1920 (xin xem An-Hà số 173 thì rõ) lúc ngài mới trở về tái nhậm quản châu-thành (Cần-thơ)

Tiệc trọng hậu này dêm ước được trăm người đến dự. Chén tạt chén thù vầy vui yến ấm, qua tối 1 giờ rưỡi chiêu mời mảng, ai nấy cáo từ lui gó thay đều đẹp dạ.

Một cái tiệc trọng hậu đồng đáo như vầy dù mặt viên quan các ty các sở, ấy cũng bởi quan lớn Đô-đại-nhơn ngài đặc nhơn làm mới dặng vây...!

Ngài đặc nhơn làm cũng phải, vì trộm xem tánh hạnh của ngài rất ôn hòa khoan ái, chẳng những với thân bằng quyền thức cùng là tôi em của ngài mà thôi; cho tới dân cư trong quận đều cảm mến cái nét cư xử thuần lương của ngài vây.

Thật là:

Xứ thế chẳng nhường lòng Phạm-Thức
Đương quan đâu kém đức Tô-Quỳnh

Bón quán rất cung kính mà ngợ khen đức hạnh của ngài và chúc cho ngài vĩnh trấn quận Cần-thơ.

An-Hà Nhựt-Báo

Nên đi tàu Tây hơn

Ngày nọ tôi đi Caibè viếng ngọc hưu tôi là M. Hoài, khi tôi ra vừa tới thì chiếc tàu «Lợi-Vinh» (tàu chèo) ghé lại cập cầu. Không đầy 5 phút đồng hồ thì mở đòi; thiên lụa chen lẫn nhau mà lên xuống không kịp. Có một vị Annam ăn mặt khăn đen áo dài đi với một người em nhỏ chừng 15 tuổi, khi tàu cập cầu vì lo cho người em bước xuống, nên ông ấy bị chen lấn quá, xuống không kịp kể tàu mở đòi chạy xuống Mýtho, kêu réo cách gì cũng không đợi.

Anh em lụt nhau. Ông ấy không biết làm sao may có tàu Rạch-giá về (tàu tây) ông mới tháp tùng tiếp theo xuống Mýtho mà kiềm em mình, chèo trong chiếc Lợi-Vinh nó bắn huỗi ông ấy đã đánh, mà khi tàu chạy ra rồi, nó lại còn chưởi thề thốt om sòn là khác nữa.

Còn chiếc tàu nhỏ đưa từ An-Hữu xuống Mýtho chạy ngã chợ chả-công, thường khi tàu mới ghé lại cập cầu chưa bình tĩnh hành khách lên xuống chưa kịp thì chèo chủ tàu ấy chưởi thề thốt om sòn, đuổi người ta lên lấp tức.

Dường ấy đồng bang ta há chẳng nóng lòng sao? nhục ấy nhục chung mà!! Nếu ai có đi Mýtho cùng nán rắp nhau, một ý dừng thăm đi tàu chèo nứa đợi tàu tây thì tiện hơn, Ta làm dặng như vậy rồi, coi mấy chú chèo dưới tàu có nǎng nót với ta không xin đồng bang chủ ý

Phúson, Phạm-Kim-Chi

Hoa bát đơn hành

Tiếp dặng tin buồn thảm của bạn tôi là anh Nguyễn-quang-Trường diễn chủ tại Tân-quới (Cantho) gửi đến cho hay rằng: đứa con trai của anh là Nguyễn-thanh-Khánh dì Phi-sơn-Hồ mới nén 4 tuổi, đang mạnh giỏi như thường, hình linh phát chứng nóng lạnh chẳng dặng 1 ngày mà phải bỏ mình khá thương khá tiếc...!..!

Thảm thiết thay cho anh Trường, buồn bã thay cho anh Trường, yết chết chưa giáp năm, khuya sớm chich chiêu cùng một bầy con dại, đứa lớn hết hối đau lại thay phiên đứa nhỏ. Tuần rồi đây 2 đứa nǚm bà thương vừa mạnh mới đem về, kể chụp qua tháng 4 tuổi bình một lát, thát một giờ, đường như quỉ vô-thường hờn bên cảng.

Ôi! tình cảnh như vầy, ai tròng vào há không tức-lối, há không rơi lụy!...?

Rõ ràng là: Phuoc vò song chí, họa bất bến hàn hán lời cõi nhơn rất phái.

Có câu: Nhứt già hưu sự bá già ưu, vạy tôi xin tòi lời trên dây mà chia buồn cùng anh Nguyễn-quang-Trường.

PHẠM-KÝ-XƯƠNG
Chủ-bút An-Hà

Diêu diêu nghĩa diệc Lê-văn-Chu

VỊ NGHĨA TỰ KÍNH

Hời ôi !!

Lá bẹ mưa Âu, ngọn đèn gió Á
Hiệp mặt chưa bao nhiêu đà cách mặt;
giết huyền lương một phúc bồng mơ màng;

Giăng tay chưa dặng mấy dài tay; gãy
doan-thê nữa chừng khôn bươn-bâ.

Ngậm ngùi thay! những cuộc bể dâu;
Âm út bấy! cái thân vật vả.

Nhớ cháu xưa:

Tánh phú thông minh, lòng không xảo
trá.

Xứ Hậu-Thạnh là nơi Tô-quán; bối trùa-chuyên mà giỏi bực với phong trào;
Đất Văn-châu ấy chọn quê-hươong; vì
tài mang nén ghét ghen miếng thế sạ.
Kê từ thuở vô làm hội-lúa, khó chẳng
than buôn chẳng tồ, xa gần đà mờ mặt
Hội-viễn.

Cho đến khi giúp việc nhà in chủ đều
mến bạn đều thương, trên dưới thay
đẹp tình chủ-tá.

Cháu đường ấy, tài tình đường ấy,
trước trăm năm dư hãi ốc tưởng thiêm trù.
Duon làm sao, có sự làm sao, có hai
tuần lè quê hương đà từ dâ.

Máy hiệp tan tan hiệp, hiệp tan sao vội
dục cùng kỳ.

Câu sánh ! từ từ sanh, sanh từ có di ngôn
mới lạ.

Đến hội quán nlinh xem phong
cánh, cành cồn người mất, khó ngẩn
giọt lụy chira chan.

Tới gia-dinh thăm viếng cbi anh, cbi
thảm anh sầu, khôn gát dòng cháu
ri rã !!

Đường thương mãi sông Trà đành vẫn
về, dưới cừu tuyển một giặt thoả đặt yên,
Nấm cốt hãi đất khách đầy phui-phâ,
gương ngâia vụ trăm văm nêu thanh giá
Ôi!! Nguyệt lăng sao dời, nước xao
mây toá.

Ngâia trăm năm hương lửa chất rôi
mưa một trận keo bồ tan bâ.

Nhớ lúc vào ra mua bán, đám thảm
phép khuôn.

Nhớ khi lui tới chuyện trò, nói nǎng
thura dạ.

Nhớ lúc vầy chơi nơi hội-quán, thường
gió trăng chung cuộc mua vui!

Nhớ khi bán lúa tại Saigòn, cảm tinh
tòan một tay xong xả.

Vì vây mà thanh mà tiếc, tiếc thanh khôn
xiết tẩm lòng.

Bởi vầy mà cảm, mà thương, thương
cảm chí ngui tất dạ.

Máy ăn dương day trời, khiến hai phang
cách biệt từ đây,

Tình thúc điệu mang tin, mượng ít vận
nôm na cho tòé.

Hời ôi ! thương thay ! hời ôi ! tiếc thay !

Directeur-Général de L'association
Commerciale de Paddy Hậu-thanh,

Nguyễn-quaug-Trú

Huy lụy

..

ĐIỀU, LÊ-VĂN-CHU'

Bác-ái, từ đây vẫn bao lào,
Thương nỗi hối mạng đáng khen anh!

Tranh-thương hối hấy người Nam bại;
Nghĩa-si buồn thay lù Khách thành!

Phùng-Hạ vì dân mồ húy tè,
Lê-Chư mến nước nô tham sanh!

Ví dầu nghiệp có nhờ gươong đấy,
Thanh sữ ghi vào đứng đại-danh!

Tè-hưu: Lê-Mai. Trần.

Kính điều.

Lời rao

Một ái văn quoc-ám nên đọc, nên
lưu truyền cho hậu thế là bón:

"TUỒNG KIM THẠCH KÝ DUYÊN,"
của một nhà đại gia văn chương là
ông Thủ-khoa Nghĩa soạn.

Có trữ bón tại nhà

- Monsieur Đô-văo-Y
- N° 80 Rue d'Espagne và
- N° 95 Rue Catinat
- Saigon

Gia mồi quyền là.....0\$80

Namky thời sự

Giá bạc

Thứ sáu ngày... 15 Octobre...	10 f 00
Thứ bảy ngày... 16 Octobre...	id
Chủ nhật ngày. 17 Octobre...	id
Thứ hai ngày.. 18 Octobre...	id
Thứ ba ngày... 19 Octobre...	id
Thứ tư ngày... 20 Octobre...	id
Thứ năm ngày.. 21 Octobre...	9 f 50

Giá lúa

Lúa chờ đến nhà máy Chợ-lớn mỗi 100 kilos là :	
Thứ sáu ngày.... 15 Oct.	5\$20 à 5\$70
Thứ bảy ngày... 16 Oct.	id 75
Chủ nhật ngày. 17 Oct.	id
Thứ hai ngày.... 18 Oct.	5 20 à 5 65
Thứ ba ngày.... 19 Oct.	id
Thứ tư ngày.... 20 Oct.	5 15 à 5 65
Thứ năm ngày.. 21 Oct.	5 05 à 5 55

TRÀ VINH

CÁNG TRƠ TRƠ, LẬT LẠI ĐÈ COI SỢ KHÔNG CHO BIẾT.

Các báo quán thường hay đăng
truyền những chuyện ruồi ro trong việc
chạy xe hơi cho mấy cậu cầm bánh
sợ mà quang phong; nhưng thấy trong
mỗi tuần lễ đều có sự ruồi ấy xảy ra
nhẳng chỗ nào thì nơi khác. Ấy hời đâu?
Tưởng bởi ít ai nghe lời, cho rằng:
Nhưng-Trình đăng truyền như vậy dặng
đọc mà giải khuây cho qua buổi đó
thôi, nên mới ra cớ dỗi.

Như hôm ngày 8 Octobre 1920 rồi
đây, lúc 7 giờ sáng nghe đồn vang
rằng: Xe hơi M. Kiều lật đè tên Sop-phor chết, còn bộ-hành bị bình nguyên-thiên.

Nghe vậy mà chưa át chơn già vì
chuyện ruồi ro thường thiên hạ hay
thêm thắc lầm.

Đến chừng 11 giờ thấy chờ thay tên

Sop-phor về Châu-làm, chứng mới
hay rằng thật.

Só là tên Sop-phor N... độ 30 tuổi
coi Ca-mi-ong hiệu VWhite của M. Kiều
đưa bộ hành từ Trà Vinh đi Cầu-Ngang
và Ô-lắc. Thường khi tên Sop-phor này
coi xe cùng tề chỉnh; song có lúc ngựa
ngã cho chạy thâ-chữ cũng như mấy
cậu Sop-phor kia.

Bùa nay bỗng tung xe ở Ô-lắc chạy
về Trà Vinh; khi qua Cầu-Ngang rồi,
lên gần tới Nhà-Thờ Chà-và, phần thi
đường tron phản thi tướng đương ra
tài giới đó, nên chạy rẽ vào lề đường
anh ta mới bê bánh ra, và đạp và bê
mạnh quá chuí qua lề đường bên kia
rồi xe tròn vào bụi chun-bầu. Tên
Sop-phor quay nhảy a xuống chon vừa
tới đất thi xe cùng vừa ngã, lật đè anh
ta nằm dưới mấy bánh chun-bầu bị
xengà gốc đưa rẽ đó.

Bộ hành trên xe hồn phi phách tán
ngã lăng và đấu với nhau mạnh xô yếu
tung ra mà thoát nạn.

Thời may có xe hàng Tô-Kien ở Ô-lắc
chạy lên Trà Vinh đi ngang qua đó, anh
Sop-phor lanh mắt biết thấy le tay
ngừng máy, cả xe ai nấy chạy xuống
cứu và la lên thi thiên hạ xóm Chà-và
vay lại gờ một ông già đương bị xe đè
đó, coi kỹ lại thì là thày cựu Phó-tống
Binh-trị-Thượng. Thày ngồi kẽ tên
Sop-phor, đeo chung thiên hạ đè xe chặt
nhánh chun-bầu mà đem ra thi thay
tên Sop-phor bị xe đè hồn da qui địa
Phú!!

Có quan Biện-lý và quan Tbầy-thuốc
đến khán rỗi cho chôn.

Hồi ký lại thi chủ xe hơi ấy nói tên
Sop-phor bị xe đè dưới ruộng uống nước

nuốt bùn nên ngập mà chết.

Thương hại thay! Cảm bánh xe hơi
mà bị chết đuối.

Nghi cho:

Cảm bánh xe hơi mà cho chạy mâu,
thiên hạ khen thi khen người chế tạo
cái máy, chứ ai có khen người cầm bánh
bao giờ; mà ruồi mang người hay là
mạng mình như gươong này, thì mấy
cậu Sop-phor mới nể hỉ sao đây?

E. N. (lai cảo)

BACLIÊU

Nghe đâu tại Hòa-bình có tên Lưu-
v-T. hay đến hút chịu tại tiệm thuốc
của M. Tông (Annam) mà lại còn phá
tiệm, đánh chửi tiệm sưng chon, đánh
luôn tới mẹ người ta, và xỉ mạ tên phó
Hương-quản. Tè lung lăng này đã bị
bắt giải toà.

Annam mới vừa lập tiệm thì mong phả
hại lân, ghiên cho đến đêm thán đi hút
chịu mà còn làm dữ.

Nhàn đàm

Anh kia có tật hay nói láo, vợ cao
gián hoài, thết lâm rầy la mắng nhiếc
mà anh ta bô không dặng, đến chừng
con gái anh ta lớn khôn có người muốn
đến coi mắt, cho mai-dong tới hẹn ngày
xong rồi. Đêm ấy vợ anh ta dặn anh ta
đừng nói láo mà người ta khi dỗ, anh
ta nói: « Ngặt quá, tao nói thường nó
quen nết rồi, bây giờ ngồi lại sợ khi
quen cũng nói như cũ nữa, vậy mày phải
nhát chừng tao với. » Vợ nói: « Tèo, khi
minh nói chuyện, bô tôi là n-hắn thì phải
sứa, anh ta ừ chịu. »

Sáng ngày khách tới, anh ta ngồi ván giữa nói chuyện với khách đờn ông còn vợ ngồi bên ván bìa nói chuyện với khách đờn bà. Anh ta mới nói với khách rằng: «Hôm nọ tôi thấy một con rắn lởn hết sức.» Anh khách hỏi: «Lởn chừng bao lớn?» Anh ta nói: «Bé ngan chừng 10 thước.»

— Cha chà! Bé ngan bảy lởn vậy, còn bể dài chừng bao dai?» Người vợ ngồi bên kia sợ chống nói quá trớn, cứ ngồi tần hẩn hoài, anh ta nghe vợ tần hẩn, nên nói thực bớt lại rằng: «Còn bể dài nó dâu chừng 10 thước mà thôi.»

Khách nói: «uh, con rắn gì mà bể dài bể ngan cũng đồng nhau? Té ra con rắn vuông hay sao?» Anh ta nghe nói thì mặc cờ và giận vợ mà rằng: «Đó, thấy không mây? Tại mây tần hẩn hoài làm cho con rắn tao vuông đó, thấy không?»

P. T. L.

Hướng truyền

Lưới nhện tại cù-lao Madagascar

Tại Madagascar người ta đã thí nghiệm để dùng lưới nhện mà dệt hàng cũng như tơ tằm vậy.

Nhiều người đã thử dùng lưới nhện như rổ. Như năm 1708 ông Bon St Hilaire đấu hội tại thành Montpellier đã dùng lưới nhện làm được lồng rổ và ống bao tay.

Tại Madagascar thì mỗi con nhện bán 8 su.

Trong khoảng 10 ngày thì nhện nhả lưới ra 4, 5 lần; khi nhả ra rồi, thì lưới ấy quẩn vào ống. Mỗi lần nhả người ta lấy được từ 300 đến 600 thước lưới.

Lưới nhện rổ dày, người ta đoán chắc sẽ còn tốt hơn tơ tằm nữa.

Dịch trong báo Impartial

SỰ THẢN HIỆU CỦA THUỐC

Vạn linh tê

Thuốc «Vạn linh tê» đã từng chữa bệnh con người, cái danh tiếng và sự thản hiệu đã vang sáu-tỉnh. Thiếu chí người đã dùng rổi rõ sự hay và gởi thư tặng trọng các báo. Nhưng chẳng phải một sự chữa bệnh cho con người ấy thôi, lại còn trị được các bệnh của loài súc vật nữa; như ngựa, trâu và bò mồ; sinh bụng bô ăn, hoặc no hơi biến nhơi, nằm thiếp thiếp, thì hãy huệ «Vạn linh tê» ra với nước chừng nửa gói đồ vò ống tre mà cho nó uống, thì sẽ thấy nó sẽ được và một chap nó sẽ là được, cách chừng 6 giờ thì cho uống một lần nữa cũng nửa gói, nếu có là được thì cái bụng tức phai xop; chừng ấy nó sẽ đỡ và ăn được như thường.

Đã có nhiều người làm như vậy thiệt quả là hiệu nghiệm. Các nhà có ugựa trâu, bò cùng nên mua thuốc «Vạn linh tê» mà để dành, vì giống nó hay thường có chứng Sinh-bụng no-hơi. Hãy thí nghiệm thử coi, thì mới tường hay đỡ; Vì tôi chẳng phải là người bán thuốc bắc thì tức nhiên chuốc mà ích gì.

Iluong-van-Tô
Vinh-xuan-Trà-ôn

Xin đình

Vì kỳ báo này nhiều bài, vây Bốn-quán xin định bài Oan-tuuyên Ngoc-Hanh để kỳ sau sẽ tiếp.

B. Q.

Xe hơi «Peugeot» muôn bán

Có một cái xe hơi biệu «Peugeot» 6 chỗ ngồi 12 mã lực kiểu Torpédo.

Các món đồ trong xe đều còn mới. Nếu ai muốn mua xin đến tại M. Trương-van-Hanh là người thương mại tại Saïdec mà thương nghị.

Cáo bạch

Chung tôi có một tiệm hiệu là «TÂN-HAT-LONG» tại đường d'Adran số 115 nhằm góc đường Obier số 1 để sửa đèn Lito Landi đèn Manchons xe máy, sá, máy đánh chén, máy bát và máy bát, bóng cùng các thứ đồng hồ, vân vân

Lại cũng có bán: Manchons, Carbure và dầu Essence. Những thợ và máy móc sắp đặt tại tiệm làm được các việc theo ý quý ông giao cho chúng tôi. Mỗi khi quý quan có đám tiệc chi mà muốn chưng đèn trong nhà cho sáng thì hùng tôi cũng lành làm được; miễn là cho chúng tôi hay trước.

Thợ và mandat xin để như vậy:

Nguyễn-van-Chuộc

115,— Rue d'Adran
Saigon

An Phong

Bijouterie-soieries de Chine
et du Tonkin
CAOLANH

Kinh trình cùng lục châu. Quý khách dặng rõ: tiệm tôi mua bán hơn năm năm, bán ròng hàng tầu, những là ván xuyễn lanh nhiều, cùng là hàng vườn, nhuộm đèn diệu láng thật tốt, không hề trộn, tôi chặc ý, vì tôi mua bán dà lâu, nên tôi hết sức lựa chọn thợ nhuộm, nhuộm tôi và hớt châm tốt, nên các nơi khác không thể bì kiệp hàng đèn của tôi, và giá tôi bán lại rẻ. Còn đồ mặc trang như là: cầm châu, hoa tư các, cùng xá lục soạn bắc thảo, lụa soạn thượng hải đều có đủ thứ, còn hàng bắc như, băng the, lương-lược đủ thứ, tôi lành tại Hà-nội, như quý khách muốn mua vật chi dùng xin gởi thư đến, thì tôi sẽ gởi đồ lại liền, như vì nào muốn mua nhiều mà bán, tôi tính giá rất nhẹ, hàng tôi gởi contre remboursement.

Cao-lanh: Nguyễn-van-Trước

Cáo bạch

Lời rao

Thầy Lanh-sư Trần-liêng-Phiên, .khi trước phòng quản sự ở tại đường Boulevard Delanone kế nhà hàng Hậu-Giang. Nay dọn phòng quản-sự về & Hàng-Gia, trước Công-sở làng Taras ke nhà máy xay gạo. Máy ông thân chủ cùng máy ông hữu việc chi, kiên lhusa, muốn tiêm tôi, xin mời đến đó có tôi tiếp rước liền.

Trần-liêng-Phiên
Kinh cáo

Lời rao

Có người muốn bán một cái xe hơi hiệu «Oakland» còn mới tinh hảo.

Ai muốn mua xin do nơi Ông Kinh Lý, Lê-công-Thành ở Cần-thơ.

Hà-canh-Lạc dit Bảy-Khoe

BIJOUTERIE-SOIERIE-MERCERIE

23, Rue Schroeder — Saigon

Adresse téléphonique: 295

Tiệm bán đồ nữ trang đúc kiếng thật tốt và khéo. Có bán đủ các thứ hàng tây, hàng Nhựt-bản, hàng bắc và hàng Annam.

Chu quý khách mua đồ nữ-trang tại tiệm tôi thì khỏi sợ lầm vì đồ của tôi làm rất kỹ lưỡng.

Muốn cho khói sự hậu hoạn, chư quí vị khi mua đồ rồi hãy thử vàng lại mà coi cho vừa ý và cần lại cho chắc chắn (tại tiệm có đá thử vàng, acide azotique, có cân lạy, và cân Annam). Công phu: lấy toa cho có bằng cớ dặng khói sự cài lạy về sau.

Củ nhon: Hà-canh-Lạc dit Bảy-Khoe
Củ khai

Quảng tài Thành

Tiệm đóng ghe và sửa ghe
Ở bến kia sông gần cột giây thép

và CANTHO
PHÙNG-CHIỀU — cao tay

Kinh cùng quý vị dặng đường, nay
tôi mới lập một trại đóng và sửa ghe
cô sáu ụ và bè tiệm bể ứa và kéo ghe.

Tiệm tài công có bán các thứ cây
cưa dù thưa rát mà tốt giá lại nhẹ hơn
các nơi.

Chỗ tiệm này biết là ngõ của người
Annam nên lối cửa sổ quí vị vừa lòng
luôn luôn chờ tiệm này khi trước có
lawn chủ sự tiệm cưa hiệu là Quảng-tai-
Lai, từ ai ai cũng biết rằng người ấy
bất chiến hồn dài sỉ bực nào

Xin quí ông quí thày có cần dùng mua
chỗ công đóng hay là sửa ghe đến tiệm
Quảng-tai-Thành thì rõ.— Cái xia
quí-thầy thương.

Nay kính cáo.

Quí khách ở miêng hậu Giang

CANTHO—SOC TRANG—BAC LIEU—
VINH LONG—TRAVINH—và SADEC

Muốn mua xe hơi hoặc đi chơi hoặc
đưa hành khách, mà khỏi lo bê chở
chuyên, không mất ngày giờ sở phi vận
vận; Hãy mua xong, trong giấy lác đem
về đến nhà: Thị hãy đến Entrepôt de
Vinhlong của M. Nguyễn-thanh-Diệm
có sảnh xe hơi mới hiệu «Buick»
máy—7 chỗ ngồi.

Kiều xe mới 1920—nay êm ám và
hay mau nón.

Gia rẻ hơn các nơi khác

HÀNG HẬU GIANG

vốn dặng 1.000.000 f

Hàng này của Langsa và Annam
hàng vốn lập tại Cần-thơ. Có trữ đủ
các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tóm
một điểm là tại Saigon có món chi
thi trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt

Công gởi hàng cho các xứ xa; a
mua món chi xin viết thư ngay cho
Hàng, thì Hàng sẽ gởi hàng lập tức.

Xin quí vị đến xem Hàng chơi thì rõ

Có trữ bán:

Rượu rom hiệu Stella

Lâm rồng bằng miếng

Có bán lẻ, bán sỉ và cho Mình và
bán lại khỏi trả tiền trước.

Tiệm khắc con dấu



VÀ MÃU LÂM
LÝ THI KÝ

Kinh cùng quý khách dặng rõ:
tiệm tôi trước ở số nhà 88 đường Catinat
và số 130 đường Pellerin, nhờ ơn lụa
chau chui quan từ chiêu cũ thi công
nhé của tôi đã thành hành bấy lâu nay

Vậy tôi đã dọn lại số 96 công đường
Pellerin vẫn chuyên nghề khắc con dấu
đóng, cao-su, bún-dong, bún đá cầm-
thach đẽ mờ, có bán đù các thứ con dấu
ở Tây gởi lại, như là Dateur, Numéro-
teur, Folioeur, Composteur, etc.... và
có bán đù phụ tùng theo cuộn con dấu
giá rẻ đù tốt mà làm man, có in Catalogue
để gởi cho quý khách nếu quý khách
muốn cần dùng kiều nào thì xin gởi thư
cho tôi lấy Catalogue lụa kiều mà dùng
tôi sẽ hết sức làm cho vừa ý các quý
khách.

TRAN-DUY-BINH
Graveur 96 Rue Pellerin Saigon

AN HÀ NHỰT BAO
Cordonnerie — Chapellerie — Tonkinnoise
GRAVURE SUR MÉTAUX ET MABRE

NGUYỄN CHÍ HÒA

83 Rue atinat— Saigon



Kinh cùng QUI-VI dặng rõ: Tiệm tôi có 30 thợ BẮC-KỲ giỏi DÓNG GIÀY, LÀM NÓN theo kiểu ÂU-CHÂU kim thời. GIÀY đóng bằng DA-TÂY hớt, NÓN làm bằng CÂY-MÓP thiệt nhẹ, lợp NI-XÂM, BỐ-TRĂNG VÀ BỐ-VÀNG đùa kiều. Tôi cũng có thợ KHẮC CON-DẦU ĐÓNG VÀ CHẠM MỘ-BIA DA CẨM-THẠCH ĐỂ MÃ. Tôi đã BÁN-SỈ đi LỤC-TỊNH thiệt nhiều, đã có nhiều vỉ rất tin cậy và khôn ngoi NÓN VÀ GIÀY của tôi
làm thiệt kỹ càng và giá lại rẻ hơn chỗ khác nữa. Tôi cũng có BÁN GIÀY-HÀ DA
LÂNG và các thứ GUỐC BẮC-KỲ CHẠM-BÓNG VÀ SƠN-BEN QUAI-NHUNG. QUI-VI.
Xin xin viết thư về thương nghị tôi sẽ hồi âm lập tức có giá BÁN-SỈ riêng thiệt rẻ
xin chư tôn chiểu e cho việc buôn bán của DÓNG-BÁNG ta được thuận lợi trong
buổi cạnh tranh này tôi hết lòng cảm ơn.

NGUYỄN-CHÍ-HÒA, Kinh mời.

Annam trồng răng

KINH CÁO

Kinh tôi cho quý khách lục châu dặng rõ:

Tôi có dọn một cái phòng trồng răng
tại tiệm ĐẠI DÓNG THƯƠNG XÃ Cần-thơ

Trồng răng trắng, răng đen với
bich răng vàng. Sứa răng và trám răng.
xin quí vị dời gót ngọc đến tiệm ĐẠI-
DÓNG THƯƠNG XÃ đường Kinh-lấp
Cần-thơ, thi tôi hết lòng làm cho vừa ý
quí vị, và tôi lại tính giá rẻ hơn hết.

Như ông nào ở xa xin gởi thư hỏi giá
thì tôi trả lời lập tức.

Nay kính
NAM-TẤN-LỢI

Chez Đại-Dóng Thương-Xã
Rue Kinh-Lấp—Cần-thơ—

Tiệm Hòa my Cao lanh

Bão hiệu có bán đủ thứ hàng tàu
hang tây, hàng bắc, và hàng vương
cũng có rượu tây đù hộp đù cân và đù-
tập hoa, bán sỉ và bán lẻ bồn hiệu xưa
nay chuyên môt nghề buôn bán, cho nên
những hàng tơ-lụa giá công lụa cao
chi kỵ-lưỡng. Và rất dày công nhộm
lâm cho nên dùng lâu càng tốt chẳng
phai màu hão chư quí vị, muốn mua đù
bán lại, hoặc giá dụng xin gởi thư quyết
vào bồn hiệu sẽ lập tức gởi liền khi
hang đến chất là dặng voi lòng quí-vị.

Hàng đù gởi contre Remboursement
đem bạc đến nhà thợ lanh hàng.

Chủ nhơn Huỳnh-đắc-Nghĩa

DỒNG HỒ HIỆU "LIP"

*Dồng hồ mà người ta hay kiêm mua là đồng hồ hiệu
“LIP”*

**CHRONOMÈTRE
LIP LIP**



LA MARQUE FRANÇAISE

Montres de Précision
EN VENTE CHEZ LES BONS HORLOGERS
Exiger la marque LIP sur le cadran

THIẾT KHÔNG?

*Mua thử một cái dùng, hay
là hỏi thăm những người đã
có sắm đồng hồ hiệu LIP thì
biết.*



LIP LIP

MONTRE-BRACELET EXTENSIBLE POUR DAMES.

Platine, Or, Argent, Plaque or.

EN VENTE CHEZ LES BONS HORLOGERS.

Exiger la marque LIP sur le cadran.

CÓ TRÙ BÁN TẠI:

Hàng LES GALERIES DE
L'OUEST là hàng HÀU GIANG
DUONG HÀNG Saigon, My-
tho, Cantho và Trà Vinh



LA MARQUE FRANÇAISE

Montres de Précision
EN VENTE CHEZ LES BONS HORLOGERS
Exiger la marque LIP sur le cadran



**MARQUE
FRANÇAISE**

**CADRAN
LUMINEUX**

En vente chez les bons horlogers

Exiger la marque LIP sur le cadran

Cac nhà Annam TRAITEMENT ANTIPHTISIQUE ET DES

MAIABIES DE POITRINE

Aiguës ou Chroniques

Toux, Rhumes, Bronchites, Crachements de sang, Affections de
Voies respiratoires, Asthme, Catarrhes, Irritations de la Poitrine, etc.

PAR LE

BRONCHOSÉRUM

On trouve le BRONCHOSÉRUM dans toutes les bonnes
pharmacies de France et des Colonies.

Pour le gros s'adresser à :

Sogedrop, 7, Rue Jules César.— PARIS

POUR L'INDOCHINE

Pharmacie normale — H. DE MARI, Saigon

Seul dépositaire

TRẠI THỢ MỘC HIỆU LƯỢC-LONG

Tự Nguyễn long lão

Ở tại chợ Lái-thiêu

Trại thợ mộc tài sáng tạo đã hơn 3
năm ở pđta sau phố chợ, đường xe hơi
Saigon Thu-dau-mot, có đóng súng dù
bàn ăn dài mặt gỗ liên từ 1m40 cho
đến 2m20, bê ngao 0m80 cho đến
1m15; bàn ăn chế kiêu từ linh (long,
lan, qui, phong), bàn bia cửa cuộn
1,8 tru cho đến 2 tru, và bàn ăn mặt
đá, bàn tròn mặt gỗ xây, chưng
ch Kem tam lan từ 1m55, có thứ 5 tru
góc oban giày lá tay, bàn rỗng (table
d'apéritif), bàn khacos (table de salon)
bàn viết (bureau) bàn vệ mặt table
de toilette) bàn ngồi, tủ áo tròn, tủ

áo kiếng, tủ thờ căn biển liên tranh, thò^{kiến} vè sơn thủy chử ốc chử vàng, ghé^{ngồi} mặt tròn, mặt trái đào, mặt dâu,
và có đủ thứ đồ, tiện: những là chưng
dèn, đài hộp, khay, kỵ, vàng mít, vàng
hai, vàng ba, vàng tư bát, thây đều làm
bằng cây danh mộc, ché theo kiểu kim
thời tron bén, chắc chắn và bán giá rẻ.

Còn phía trước phố chợ có dạo thêm
một tiệm ngách có bán đồ thứ rượu và
đồ danh mộc thứ của thứ tron đều có đồ.

Kính xin chư-tôn quý-khách thưa diệp
nhân du xiu ghé lại tiệm tài muôn mua
đồ làm sảng hoặc là đặt mów chí cưng
dọn trong nhà thi tài sảng long mieu mà
làm cho vừa ý quí-đang.

NGUYỄN-LONG LÃO

Chủ tiệm kinh doanh

Cáo bạch

Kinh tò cùng chư quý vị:

Tại nhà in Hậu-giang (Càu-thơ) có lanh in đủ các kiều Catalogue có hình (Catalogues illustrés) như đồ phụ tùng xe máy, cáp thứ đèn đồ dùng trong nhà và đồ ăn bàn (vaisselles).

Bản hiệu mới mua nhiều clichés tốt

Vậy chư quý vị muốn cần dùng xin gởi thư thì bản hiệu sẽ gởi bình kiều cho mà xem và sẽ tính giá thiệt nhẹ hơn các nơi.

Nhà-in Hậu-giang
Kinh cáo

Hàng Trữ hàng hóa Vinhlong

Vinhlong—(Cochinchine)

Lành bán đồ thô sảng Ngoại-quốc và lanh mua hàng óa ngoại-quốc của người bến sô

Có bán sỉ và bán lẻ

Đồ tạp hóa—Rượu chác—Các thứ rượu tây—Dầu thơm—Xà-hong—Nước suối—Hàng hóa bén Langsa.

Xe máy—Đồ phụ tùng xe máy—Đồ phụ tùng xe hơi

Hàng cũng lanh mua giùm cho đồng ban những hàng hóa ngoại quốc và lanh bán các hàng hóa thô sảng cho ngoại quốc vây.

Cách đánh giày thép:

Entrepôt Vinhlong
Nguyễn-thanh-Điêm
Chủ nhơn và Quản-lý
Kinh doanh

Ghé nghỉ trọng ơn!

Tại chợ Trao, thuộc hạt Cantho, có 2 cái tiệm ngủ của chèc và một cái của tôi; mà tiệm tôi sạch sẽ hơn của chèc.

Nếu đồng bang đi lờ đường ghé nghỉ tiệm tôi, tôi hết sức trọng ơn.

Tiệm này để hiệu: NAM-BAC-AI.

Quản lý: Lê-Mai,
Đồn thô,

LOI RAO Quảng-an Thành

廣 安 成

Kinh cùng lục-châu chư quân tử đăng tường, bôn hiệu có trữ bán các thứ rượu thuốc thương hạng như: Hồ-cốt mít qua, rượu Bá-huê, rượu Biêm-biệp rượu máu-bò. Rượu này bảo chế kỹ cang sạch sẽ, nên uống bõ lâm; vì vậy nên có nhiều kè bát chước làm rượu già.

Xin lục chau chư quân tử mỗi khi mua thì nhìn trên nhãn phải có ba chữ QUẢNG-AN-THÀNH thì rượu ấy là thiệt tốt đó.

Quảng-an-Thành
Kinh-cáo

Khương Thới dit Gông

178, 180 Rue Ang-Duong, 178, 180

Tiệm tôi có làm đồ nữ trang (bijouterie) đẽ bán, và có bán những đồ phụ tùng xe hơi, xe máy và xe kéo xin kẽ ra sau đây:

Kiêng vàng neo, chuỗi bông, cà-rá, đồ làm dù thiút. Dầu-éch-sang-Sên (essence Shell) dẽ nhớt đẽ vò máy xe hơi (l'huile pour automobile) và bò đẽ máy xe hơi (graisses pour automobile) đá thấp đèn xe hơi (carbure), vỏ ruột xe hơi hiệu, tay và huê-kỳ (enveloppes et chambre à air marques Michelin et américaine) xe máy hiệu hò-rô (bicyclettes marque hogeot) và tôi có bán đồi mồi (écaillit) lược chải đầu dù thiút và đồ của đám (madame giày tây, giày (annam) dầu thơm áo thung mua bén tây lại (commandés en France).

Như các ông và các bà muốn dùng xin gởi thư đến tôi sẽ lập tức gởi (contre remboursement) đến cho.

Nay kính
Trần-văn-Gông
Bijoutier Pnom-penh

Cáo bạch**Tiệm Guốc và Khăn-dóng**

Hiệu tiệm «TAU-A-MINH»
của M. NGUYEN-KIM-THINH

Thông-ngoân Tòa-án Mytho

Kính trình cùng Lục-châu chư ông quý khách được bay: Nay tôi mới mở ra một tiệm Guốc, son-phết một cách kỳ lưỡng và khăn-dóng bằng nhiều hàng Bombay thương hạng, nhẹ nhàng thật là đẹp lâm, theo kiều kim thời. Cứu xin chư quý ông, quý Thầy, quý Bà, quý Cô có lòng hạ cố giúp tôi nêu việc, thì tôi thám cảm thành tình, hằng ngày ghi lật.

Nguyễn-kim-Thinh
Đồn khai

Hội mua bán lúa**NAM-LỢI-MỸ TRÀÔN**

Số vốn 200.000\$00 (hai mươi ri muôn)

Hội mua bán chắc chắn, cân lường thật thà, vì nào ở xa muốn bán xin gởi lúa kiều đến, hội sẽ đánh giá thép định giá, hoặc sai người đến thương nghị.

Nguyễn-văn-Bản

Quản-ly { Nguyễn-văn-Cẩn
Đặng-văn-Chiểu

Sách mới

Tại nhà in Hậu-Giang (Càu-thơ) có bốn sách mới in rõi như: sách "Khuyễn-sa" của M. Lê-Trung-Thu thì rất hữu ích cho trẻ em, vì đặc dù 10 thiên nói về BỘN PHẬN CON TRÊ PHẢI CỦ XỨ CÙNG NGƯỜI TRƯỞNG THƯƠNG; còn truyện "Hồn Tơ-Nguyệt và Ngũ-Phụng Lâu" của M. Trần-văn-Hương tích đặt dễ rất hay và ngộ.

Chư vị nên mua xem, trước là thấy đều tệ mà chừa, sau cùng được giúp vui giây lác.

Giá bán mỗi cuốn
sách "Khuyễn-sa".....0\$25
truyện "Hồn Tơ-Nguyệt".....0 10
truyện "Ngũ-Phụng Lâu".....0 20
Ai mua nhiều sẽ tặng tích giá rẻ hơn

Nhà-in Hậu-Giang kinh cáo

Hậu-thạnh**Giao tiếp thương mại hội****CU LAO MAY—TRAON**

Hội mua bán lúa

Hội này khởi sự mua bán từ ngày 1 Mars 1919 đến ngày nay là 15 Septembre 1919 tính số mồi 10000 thi lời dặng 52\$ còn tài sản tích hội hết thảy giá đáng 50\$; đều tinh nháp vô số vốn.

Nay hội mở hòn thêm mồi phao hòn là 50\$; như vị nào muốn hòn mấy hòn tùy thích. Định đeo ngày 1er Decembre 1919 thi nộp sổ hòn; như vị nào muốn hỏi đều chi xin gởi thư cho Monsieur Tứ chủ Hội Giao tiếp sẽ hồi âm lập tức

Thương-xá-Hội

TIỆM BÁN BÁNH MÌ**HIỆU-TÂN-PHƯỚC**

Đường kinh lập Can tho

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

LÀ CHỦ TIỆM

Kinh lời cho quý ông, quý thày rõ: tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tay, mua tại hàng bán bột tốt có danh tại Saigon.

Bánh của tôi mỗi ngày ra 2 kỳ: 1 kỳ 4 giờ sáng, và 1 kỳ 2 giờ chiều. Cách làm sạch sẽ, bánh thì đẽ trong túa kiển, có rộng nước kiển lên không dặng, ruồi bu không được lại khỏi ai rờ tay dơ, ai muốn mua ở nào thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

Xin có lòng chiếu cố giúp hàng đồng bang trong cuộc thương mại.

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

Muốn mua mật ong

Ai có MẬT ONG muốn bán mây ta xin do nơi Bán-quán

Ấn-quán An-hà Càu-thơ
Kinh cáo

HỒI ĐỒNG BẮNG

Trong xứ ta có lò đặc
một thứ rượu ngon lâm
kèu là **Rhum Stella**
làm ròng bằng nước mía

Ta nên mua rượu này
mà uống, vậy mới là tò
ý bình vực cái mồi lợi
trong xứ ta đó.



Rượu **Rhum Stella**
này giá đã rẻ mà uống lại
nên thuốc nữa.
Mua uống rồi mới biết
SOCIÉTE.
des
SUCRES ET RHUMS
Cantho (Cochinchine)

Muôn mùa xin do nơi
HÃNG HẬU GIANG
DƯƠNG HÃNG
Cantho, Saigon
My tho
Travinh

Vậy mồi lợi càng ngày về tay đồng chưởng