

DEPOT LEGAL

NĂM THỨ TƯ — SỐ 185

JEUDI 14 OCTOBRE 1920

LE COURRIER DE L'OUEST
EDITION EN QUOC-NGU'

AN HÀ NHUẬT BÁO

安 河 日 報

MỖI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Direction—Rédaction—Administration—Boulevard Delanoue, CANTHO

TỔNG LÝ: TRẦN-DẮC-NGHĨA

Chủ Bút: PHẠM-KÝ-XƯƠNG

BẢN NHỰT TRÌNH

THÔNG CÔI ĐỒNG-PHẨP

BỘN CHỮ LANGSA

BỘN CHỮ QUỐC NGŨ

TRỌN NĂM..... 3\$00
SÁU THÁNG..... 2 00

TRỌN NĂM..... 5 \$ 00

BỘC QUỐC-NGŨ VÀ LANGSA

SÁU THÁNG..... 3. 00

7\$00

BẢN LÈ MỒI SỐ..... 0. 10

SÁU THÁNG..... 4, 50

Vị nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhựt trình xin viết thư
cho M. Trần-dắc-Nghĩa mà thương nghị.

Mua nhựt trình thì kè từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

AN HÀ NHỰT BAO

Cáo bạch

Kinh tò cùng chư quí vị:

Tại nhà in Hậu-Giang (Càu-thơ) có lanh in dù các kiều Catalogue có hình (Catalogues illustrés) như đồ phu tùng xe máy, cá-túi đèn, đồ dùng trong nhà và đồ ăn báu (vaisselles).

Bản hiệu mới mua nhiều chichés tốt

Vậy chư quí vị muốn mua dùng xin gửi thư thi báu hiệu sẽ gởi binh kiều cho mà xem và sẽ tính giá thiệt nhẹ hơn các nơi.

Nhà-in Hậu-giang
Kinh cáo

**Hàng
Trữ hàng hóa Vinhlong****Vinhlong**—(Cochinchine)

Lành ban đồ thô sảng Ngoại-quốc và lanh mua hàng hóa ngoại-quốc của người bỗn sô

Có bán sô và bán lê

Bô tap hóa—Rượu chác—Các thứ rượu tây—Dầu thơm—Xà-bong—Nước suối—Hàng hóa bến Langsa.

Xe máy—Đồ phu tùng xe máy—Đồ phu tùng xe hơi

Hàng cũng lanh mua giùm cho đồng ban những hàng hóa ngoại quốc và lanh bán các hàng hóa thô sảng cho ngoại quốc vây.

Cách đánh giấy thép:

*Entrepôt Vinhlong
Nguyễn-thanh-Điêm
Chủ nhơn và Quản-ly
Kinh doanh*

Ghé nghỉ trọng ơn!

Tại chợ Trao-n, thuộc hạt Càu-thơ, có 2 cái tiệm ngủ của chè: và một cái chè tôi; mà tiệm tôi sạch sẽ hơn của chè.

Nếu đồng bang đi lờ đường ghé
nhị tiệm tôi, tôi hết sức trọng ơn.

Tiệm này để hiệu: NAM-BAC-AI.

Quản-ly: Lê-Mai,
Đỗn thủ,

LOI RAO**Quảng-an-Thành****廣 安 成**

Kinh cùng lục-châu chư quan từ dặng tướng, bón hiệu có trứ bản các thứ rượu thuốc thương lạn: như: Hồ-cốt mõi qua, rượu Bá-luô, rượu Biêm-biép rượu mău-bò. Rượu này bảo chế kỵ cao sạch sẽ, nên uống bổ lanh; vì vậy nên có nhiều kẻ bắt chướt làm rượu giả.

Xin lục chau chư quan từ mỗi khi mua thi nhìn trên nhãn phải có ba chữ QUẢNG-AN-THÀNH thì rượu ấy là thiệt tốt đỗ.

Quản-an-Thành
Kinh-cáo

Khương Thới dit Gông178, 180 Rue Ang-Du'ong, 178¹, 180

Tiệm tôi có làm đồ nữ trang (bijouterie) đê bán, và có bán những đồ phu tùng xe hơi, xe máy và xe kéo xin kẽ ra sau đây:

Kiêng vàng neo, chuỗi bóng, cà-rá, đỗ lanh dù thử. Đầu-đech-sang-Sen (essence Shell) dầu nhớt đê vỏ máy xe hơi (Phui-le pour automobile) mòn bò đê máy xe hơi (graisses pour automobile) đá thấp đèn xe hơi (carbure), vỏ ruột xe hơi hiệu, tay và hué-ký (envelopes et chambre à air marques Michelin et américaine) xe máy hiệu bờ-rô (bicyclettes marque Peugeot) và tôi có bán đồi mồi (écaillit) lược chái dầu dù từ và đồ của dâm (madame giày tây, giày (annam) dầu thơm áo thung mua bên tây lai (commandes en France).

Như các ông và các bà muốn dùng xin gửi thư đến tôi sẽ lập tức gởi (contre remboursement) đến cho.

Nay kính
Trần-văn-Gông
Bijoutier Pnom-penh

Cáo bạch**Tiệm Guốc và Khăn-dồng**

Hiệu tiệm «THÙA-MINH»
của M. NGUYEN-KIM-THINH

Thông-ngoân Tòa-án Mytho

Kinh trình cùng Lục-châu chư ông quý khách được bay: Nay tôi mới mở ra một tiệm Guốc, sơn-phết một cách kỵ lường và khăn-dồng bằng nhiều hàng Bombay thượng hạng, nhẹ nhàng thật là dẹp lanh, theo kiểu kim thời. Cúi xin chư quí ông, quí Thầy, quí Bà, quí Cô có lòng hạ cố giúp tôi nêu việc, thì tôi thâm cảm thành tình, hằng ngày ghi tật.

Nguyễn-kim-Thinh

Đỗn khai

Hội mua bán lúa

«Nam-lợi-Mỳ» TRÀO-N

Số vốn 200.000\$00 (hai mươi nghìn)

Hội mua bán chắc chắn, cân lường thật thà, vị nào ở xa muốn bán xin gửi lúa kiêu dến, hội sẽ đánh giá thép định giá, hoặc sai người đến thương nghị.

Nguyễn-văn-Bô

Quản-ly | Nguyễn-văn-Cảo

Đặng-văn-Chieu

Sách mới

Tại nhà in Hậu-Giang (Càu-thơ) có bán sách mới in rõ như: sách “Khuyễn-sl-ca” của M. Lê-trung-Tho thi rất hữu ích cho trẻ em, vì đặc đỗ 10 thiên nói về BÔN PHẬN LƠN TRÊ PHẢI CỨ XỨ CÙNG NGƯỜI TRƯỞNG THƯỢNG; còn truyện “Hồn Tơ-Nguyệt và Ngù-Phụng Lâu” của M. Trần-văn-Hương tích đặt đỗ rất hay và ngọt.

Chư vị nên mua xem, trước là thấy đều tệ mà chừa, sau cũng được giúp vui giây lác.

Giá bán mỗi cuốn
sách “Khuyễn-sl-ca”.....0\$25
truyện “Hồn Tơ-Nguyệt”.....0 10
truyện “Ngù-Phụng Lâu”.....0 20

Ai mua nhiều sẽ tặng tinh giá rẻ hơn

Nhà-in Hậu-Giang kinh cáo

Hậu thạnh**Giao tiếp thương mại hội**

CU LAO MAY—TRAO-N

Hội mua bán lúa

Hội này khởi sự mua bán từ ngày 1 Mars 1919 đến ngày nay là 15 Septembre 1919 tính số mồi 10000 thì lời dặng 52\$ còn tài sảng tinh hội hết thay giá dặng 50\$; đều tính nhập vô sổ vốn.

Nay hội mở hòn thêm mồi phản hòn là 50\$; như vị nào muôn hòn mấy hòn tùy thich. Định đến ngày 1er Décembre 1919 thì nộp số hòn; như vị nào muôn hòn đều chi xin gửi thư cho Monsieur Tứ chủ Hội Giao tiếp sẽ hồi âm lập tức

Thương-xá-Hội

TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU-TÂN-PHÚ-ÓC

Đường kinh lập Cantho

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

LÀ CHỦ TIỆM

Kinh lời cho quí ông, quí thây rõ: tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tay, mua tại hàng bán bột tốt có danh tại Saigon.

Bánh của tôi mỗi ngày ra 2 kỳ: 1 kỳ 4 giờ sáng, và 1 kỳ 2 giờ chiều. Cách làm sạch sẽ, bánh thì đê trong tủ kiên, có rộng nước kiên lên không dặng, ruồi bu không được lại khôi ai rờ tay đỡ, ai muôn mua ở nào thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

Xin có lòng chiểu cố giúp băng đồng bang trong cuộc thương mại.

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

Muôn mua mặt ong

Ai có MẶT ONG muôn bán mây tạ xin
do nơi Bán-quán

Ấo-quán An-hà Cần-thơ
Kinh cáo

TIỆM
Trương-văn-Hanh
sadee

Có bán xe máy mới và cũ đồ phụ tùng xe máy và sửa xe. Lành thấp mướn đều khi đá carbure theo cuộc quan, hòn, tan, tơ, kỵ yên, Tân già, hạ tro, khăn đèn bằng nhôm tay và khăn bông tốt thượng hạng, báu mờ và bán lẻ cả ruột xe máy hiệu Michelin, giấy hàn để dù cờ đồng theo kiểu kinh thời. Quí vị ở xa muôn mua đồ phụ tùng xe máy, thì gởi thư cho tôi. Tôi sẽ long kỵ lường mà gửi contre-Remboursement nghĩa là đóng bao nhà thơ mà hành đồ và tôi cho giá đồ phụ tùng in sẵn bằng chữ quoc-ngữ (Prix courant).

Trương-văn-Hanh.

Cần khái.

Thuốc diệu hiệu Globe

TRÁI ĐẤT



Có
diệu
s
đi
c
Có
gói

Hút đỡ ngọt, dễ đánh láu được không mốc, không muce.

Tại Hàng DENIS-FRERES có trữ bán

Thuốc gói hiệu Globe
(TRÁI ĐẤT)



Máy tay thường dùng thuốc đều cho thuốc Gà lốp là dùm, khói thơm hút không khò cổ.

Một minh họa, Denis-Frères có trữ bán sỉ và lẻ.

LOI RAO

Kính cung lục-châu dặng rõ tại nhà in Hậu-Giang Cầu-thơ, có bán sách chử quoc-âm để giúp cho Hưong-chire có quyền thi hành như trường-tòa.

Sách này có 136 trang và có đủ kiệu vết thi lời truyền rao, chí ông DƯƠNG-VĂN-MÈN mới đọc.

Giá mỗi cuốn là 38 00
Tiền gửi 0.15

Xin viết thư đến nhà in Hậu-Giang Cầu-thơ mà mua.

Nhà máy xay gạo

TẠI CHÂU THÀNH CẦN THƠ

Tại nhà máy này có xay và trữ gạo trắng, bán lẻ và bán tạ. Gạo xay ra có nhiều hạng tùy theo giá.

Tổng lục-châu chư vì nào muốn mua hoặc nhiều hoặc ít, xin viết thư mà thương-nhị.

Dự-típ-quê-le Gia-đo.

AN HÀ NHỰT BÁO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1.— Sao là rộng thấy | 5.— Trả lời cho ngài T.q.Tiền |
| 2.— Có vậy không ?? | 6.— Chánh nghĩa tiếng đúng |
| 3.— Ngỏ cùng ông V.. (Caibè) | 7.— Lê-văn-Chư tử tiết |
| 4.— Tự do diễn dàn | 8.— Oan truyền Ngọc-Hạnh |

Sao là rộng thấy

Làm người muốn cho rộng thấy xa
nghe rõ thấu đường đời cần phải đọc
sách đọc báo cho nhiều và phải du lịch
xứ này xứ kia mới rõ dặng thô sảng mỗi
xứ hầu có khích bát cuộc sanh-nhai
thương mại mới là tiện cho.

Xứ ta: phần nhiều chưa qui chuộng sự
đọc báo đọc sách là gì, còn hê du-lịch
thì chẳng hê nghe nói đến bao giờ...!
Người giàu có là người có thể đọc báo
du-lịch hơn kẻ nghèo, mà xem ra rồi
thì chẳng vì nào chịu bước chân đi du-
lịch xứ người, đâu có đi thì cũng xâu-
bản trong một hai tỉnh gần đó mà thôi,
thế là bất đắc dĩ, sự cần kíp nên ép
minh phải đi, chứ chẳng phải để ý chủ
tâm là cuộc du-lịch vậy.

Gặp một vài vị phú hộ kia hỏi thăm:
Sao ngài giàu có dư ăn dư đê mà ngài
chẳng đi du-lịch hoặc sang Đại-Pháp,
Trung-Huê, Nhứt-Bồn chơi cho biết
nhơn-vật phong-cảnh xứ người, đâu
nhầm mắt đi rồi cũng là toại chí đó?
Nghèo thì chẳng nói chi chở giàu có
nhưng ngài mà không du-lịch thì uổng lắm.
Trả lời: cũng muôn đi đó chút, ngặc vì

gia sảng không ai coi..! Nói nghe cũng
là phải, song cũng tại người Annam
minh có lánh ngòi ngòi, ít chịu phủ thát
cho ai việc gì lừa-lao, sợ vầy sợ khác,
dẫu cho tới người chí thân chí ái của
minh là vợ với con trong nhà còn chưa
chịu tin thay, lại chẳng có tục quen
dùng người thay mặt coi sóc gia-sảng
(Gérant) của mình như các nhà phú-hộ
bên Âu-châu. Nếu đừng có lòng ngobi-ký
vậy chờ vợ con mình coi sóc thế cho
mình không được sao..? Không thì dùng
người thế mặt cho mình, đâu đó số sách
thâu xuất làm cho phäu minh, ai có phản
việc này, rồi mình muôn du-lịch mấy năm
mấy tháng cũng như mình có ở nhà vậy.

Thiết-tưởng: sự du-lịch làm cho con
người sẽ trở nên xa nghe rộng thấy, bởi
cớ: những bức giàu sang hên cõi Tây-
Âu thường thích sự du-lịch lắm. Có nhiều
người dám tốn một số tiền to-tát mà du-
lịch khắp Thế-gian để xem phong-
cảnh nhau-vật thô-sảng của nước này
nước kia, về làm sách cuộc du-lịch ấy
ra, hoặc rõ thấu cuộc sanh-nhai của các
nước, rồi về mở mang thương-giới ở
xứ mình mà tranh lợi.

Buổi này là buổi văn-minh tấn hóa,



Hỡi người Annam!
Sao dè tiền bạc ra khỏi xứ
mình?

Hãy dùng
thuốc hút hiệu **CON GÀ** thuốc chưa vãn
và vãn rồi

VÌ THUỐC NÀY NGON HƠN HẾT.

ĐÃ THƠM THO LẠI GIÁ RẺ HƠN CÁC THÚ KHÁC.

Thuốc CON GÀ trồng tịa tại xứ Đông-Dương
Nên giúp hội *Société des Tabacs de l'Indochine*,
66 Boulevard Bonnard. — Saigon
hữu giúp muôn ngàn người Annam.

bé du-lịch rất thuận tiện, dưới sông có
tàu máy, trên bờ có xe lửa xe hơi, sớm
mai ở Cần-thơ, chiều đã ở Saigon, muôn
đi xứ nào cũng là thông thả dặng.

Vậy tôi xin liệt-vị bào-gia phú-hộ
trong lục-châu ta, trong lúc rảnh rang
cùng nên liêu một số tiền đi du lịch cho
biết xứ này xứ nọ ngô xem phong tục
các nước, gấp được điều hay đem về
báu truyền trong xứ mình, ấy mới rằng:
xa nghe rộng thấy là cũng vì phản du-
lich đọc báo đọc sách đó.

Mạnh-Đức.

Có vậy không???

Cũng vì mấy lời của M. Võ-kim-Trọng
châm quí 6 vị Chủ-bút đã để từ vào cuốn
Vé-sanh chl-nam» của tiệm thuốc "Nhị-

thiên-dường" Cholon, mà độ dày các nhà
soạn báo quốc-ẩm Saigon đã gây ra một
trận bút rất kịch liệt.

Phản tôi vẫn vô-cang, là không nên
nghị-luận việc người song thiết-tường:
việc này chẳng phải là việc tư của một
ai, chẳng phải là chẳng quang-hệ cùng
những bài của mấy vị Chủ-bút đã khởi
xướng sự dè chê hàng hóa Trung-hoa
ngày trước, mà nếu kết cục lại thì cũng
chẳng phải là một sự chẳng
vì lợi tư.

Trót mấy tuần qua, tôi chỉ biết là
khẩu như bình, là chi? là cõ ý el à cho
6 vị Chủ-bút, mỗi vị tố về cái lầm lý
mình cho mình bạch ra, hồn sê cao pí ẩn
phải quấy.

Nhắc lại tờ Thời-báo ngày 21 Septem-
bre đã có ấn-hành sớ của mấy vị thương

nhơn, đang xuống Diêm-Vương, cáo 6
ông Chủ-bút là M. M. Nguyễn-tử-Thức,
Nguyễn-kim-Bính, Nguyễn-chánh-Sát,
Lê-hoàng-Mưu, Trần-văn-Chim và Ng..
thanh-Úc. Cách ít ngày chi đó thì M. M.
Nguyễn-thé-Ngọc quán Công-luận, Ng..
thanh-Úc quán Nông-cô, có nói: chiêm
bao thấy hai quí lò rằng: Diêm-chúa
bát sô của các thương nhơn v.. v..
Đường ấy: tôi giám vô lè trách
nhị vị lâm đà!!! Vì mình đã là tay
viết báo, còn tin chi những lời đị-doan?

Tôi mà trách ngay ra đây, chẳng sao
mà nhì vị chẳng đáp lại rằng: «Nào có
tio tướng gì, chỉ thấy sao thuật vậy» Đáp
là lời ấy, tôi còn xin hỏi lời này: nếu
nhị vị chẳng tio, thì vinh hổ ra ngoài là
tốt, viết chí vào nhứt báo, cho thêm ám
muội lòng người; và chẳng: thời đợi này
dang sắp phát minh, nhì vị lại nở đem
quái sự mà che lấp cho lu mờ, thì thật
cũng đáng buồn đó chúc.

Tôi lại tưởng: các thương nhơn cũng
chẳng nên dâng sớ cáo mà chi, vì cáo
xuống Diêm-Vương, Diêm-Vương không
xứ dặng, cáo lên Thượng-dế, Thượng-
dế cũng bất tri, vậy lấy theo lè phái mà
phản thi tướng nên cáo cùng lương
tâm của 6 ông Chủ-bút.

- 1° Ông Thức với ông Bính trả lời tý.
- 2° Ông Mưu chạy án.

Ông Thức với ông Bính, hai ông
chẳng muốn cầu hòa cùng khách trú
như lời bàn của M. Hoành-Thu viết
trong Nông-cô nên hai ông có nói:
để tự vào cuồn V.S.C.N. là cõ ý muôn
cho có một trận bút kịch-liệt, lại
chính trận bút ấy nó bỗ iết cho đồng
ban ta. Chẳng hay: lúc hai ông sắp
toan hạ bút! hai ông đã có nghĩ như
thế chẳng? Hay là đèn ngày nay gấp cơn

sóng gió bắt bình nó khởi lên mà ông
Thức ra tư-tưởng mới, còn ông Bính thì
chỉ Hùy rồi dơ tay theo đó mà thôi???

Ông Mưu thì chẳng chịu lấy chánh lý
mà phán, cứ để dòng lời quanh lò. Ông
nói rằng: những lời ông đã phê đó,
chỉ là lời ăn trại. Răng; L.T.T.V. vô
cang. Chủ-bút L.T.T.V. vô cang, mà
Tông-lý L.T.T.V. cũng vô cang.

Tôi xin kính lời bối ông; chẳng hay
ông Lê-hoàng-Mưu là ai? mà Chủ-bút L.
T.T.V. là ai? Dư biết rằng: ông chẳng
để danh ông là Chủ-bút nhưng giám
tướng, ai là người dốt việc này đây?
lương tâm ông nó có hay cho chẳng?
Nếu ông muốn nói: Tông-lý L.T.T.V.
vô cang thì được, mà phán nói; L.V.T.T.
và Chủ-bút L.T.T.V. liên cang thì
mới thật nhầm cho.

Trong giắt chiêm bao của ông Nguyễn
thanh-Úc có nói: «Nhị-thiên-Đường là
tiệm thuốc có danh, chúng ta xuống bát
làm giới thiệu, nghĩ không lạ chi»

Ông Úc ơi! Kìa nhả thuốc của người
Annam ta là ông Lê-văo-Minh chẳng
nhưng có bé tinh-khiết, rộng-rãi mà
thôi, mà lại bán toàn thuốc của Langsa
há chẳng thân hiệu hơn, danh vang hơn
là tiệm N.T.B. mà sao chẳng thấy
ông nào xuống làm bút giới thiệu?

Nếu quả ông chẳng vì tư lợi, thì
cũng nên giúp iết cho một nhả
thuốc của ta, để di phong tặng N.T.B.
thì nghe ra phiền lắm.

Lại như bài: «Thứ độ lòng 6 vị Chủ-
bút» của M. Hoành-Thu có nói rằng: chẳng
là mấy ông nhớ câu: «nói lầm mang
tiếng, gài lầm phải trả v.v. sáu ông
nhận tờ Việt-Trung hoà-ước vậy vậy».
Thế thì: tư-tưởng này với tư-tưởng của
ông Thức, ông Bính, ông Mưu đã tương

phản rồi.

Tóm luận thì Ông nếu chẳng vì tư lợi mà chính là vì công ích, vì nghĩa đồng bào thì có dân mới Ông đáp lời mỗi cách, chẳng dã chung một ý cùng Ông Thức hứa nghe ra cho nhầm đạo lý hơn.

Còn như thuộc Nhị-thiên-Đường có chí thiệt giỏi mà M. Hoành-Thu lại nói: tôi hô lớn lên rằng: Sách V. S. C. N. thật đáng công, mà thuộc của N. T. B. thiệt giỏi, đáng khen ngay! Có chí mà hô lớn lắm vậy, ngài không nhớ lời Ông Nguyễn-chánh-Sát nói chuyện những rận chẽ, bờ chét chẽ gì lảng xăng đó sao? Ngài nói: ngài viết bài này rồi còn cầm cây viết đứng chờ, chờ coi còn sót ai v. v. ... Ngài khéo doạ hăm thì thôi da.

Ngài nói «coi còn sót ai», tôi xin đáp: tôi chẳng rõ còn sót ai chẳng, nhưng tôi chỉ biết còn sót tôi, cũng là người đang cầm viết đứng chờ như ngài vậy.

Chuyện hãy còn dài, cuốn «Vệ-sanh-chi-Nam» của tiệm thuộc Nhị-thiên-Đường đồng bang ta nên bỏ vào học tú cho đóng meo hay là nên quấn vỏ giò giấy, xin để kỳ sau cung giải.

TRƯỜNG-QUANG-TIỀN

Ngò cùng Ông V...CÁIBÈ

Theo lời: «Ngò cùng Ông Ngọc-Diép (Cáibè)» của Bón-quán-dá-Ấn-hành trong kỳ báo số 183, nay Bón-quán có tiếp dặng bức thư của M. Ngọc-Diép gởi đáp từ.

Vậy Bón-quán dặng nguyên thơ ấy ra đây cho Ông V... xem và cho đồng-bang-nhà duyet.

Xem qui báo An-Hà số 183 ngày 30 Septembre 1920 thấy có bài: «Ngò cùng Ông Ngọc-Diép (Cáibè)» nói về việc Ông V... có gởi thơ hỏi qui quán An-Hà, chẳng hay tên Ngọc-Diép ấy là ai— và Ông V... lại nói rằng: Ngọc-Diép muốn nói chuyện người mà không nhầm đó, đều ấy thật là oan cho Ngọc-Diép lâm da.

— Ngọc-Diép chẳng khi nào xảo ngữ mà chính thị là trung ngôn. Sự chán chường mắt thấy, chẳng phải ngoài truyền, bón tánh Ngọc-Diép tự nhỏ lớn, không xu thế, chẳng phụ quyền, chỉ ưa người hơn tầm lương thiện, hằng ghét kẻ lộng ngôn xảo ngữ, ý quyến hiếp kẻ dưới tay, chẳng ưa những người dì e cường lăng nhược, bỗn phu khi bẩn!!!

Ông V... ôi, Ông lại nói rằng: Ông chẳng hề khi nào làm dão sự gì ý thế chĩ thị Ngọc-Diép muốn nói chuyện người mà không nhầm đó. Ông V... ôi không biết ngày nọ ai bắt lỗi một tên kép hát xiết của M. Thận, tên kép hát đó đương làm vai tuồng thăng lanh bán leo, nó điều những chi đó, rồi nột kêu lính bắt, và đòi hỏi tên kép hát ấy!

— Hai nửa là: ai đánh tên Trịnh tại đám hát làng An-binh-Đông, trong đêm 16 tháng 7 Annam rồi tên Trịnh xuống quan Biện-lý nó thura, là thura ai đó hả!!

— Ba là: một vụ rầy lộn với tên giáo tập II... nào đó, vụ này có ghi thấy Cai Phong-hòa, lấy khai báo và tra hỏi, chẳng hay: 3 việc đổi phong bài trước là của ai gây ra vậy?

Ông V... ôi! Ngọc-Diép chẳng hề khi nào nói sai ngoa. Đầu cho đều có ghi những việc bài hát, thi cứ trực bút trực ngon, ai có sao thuật lại VẬY.

Chớ chẳng phải kẻ tiêu nhân di nói chuyện người rồi CHỐI.

Ông V... ôi! như Ông muốn biết mặt Ngọc-Diép ấy là ai thì xin Ông đi đến tông Tri-hoa, làng Tác-Cái, quận Nhão-Tam, tỉnh Trung-Ngôn, thì thấy mặt Ngọc-Diép chẳng sai, không cần hỏi ai cho nhọc trí.

NGỌC-DIỆP

Tự do diễn dàng

KÍNH CÙNG CHƯ NGHỊ-VIÊN

QUÂN-HẠT

Dân 6 tổng chúng tôi cúi xin Ông chủ bút sáng lòng gần hành vào báo về phản thiệt hại của dân chúng tôi nơi hạt Bến-tre, Mỹ-tho, hầu chúng tôi ngưởn trông mày Ông Hội-đồng, quán-hạt, ghé mắt xem trong 6 tổng là: Bảo-khánh, Bảo-lộc Bảo-thuận, Bảo-trị, và 2 tổng hạt Mytbo là Hòa-quối và Hòa-thịnh. Nhứt là Bảo-lộc, Bảo-thuận, Bảo-trị thì bị thiệt hại nhiều hơn hết; vì sông Balai nơi cáng gọn nguồn là chỗ Hòn-luông cạn lắp, nước ngọt không xuống được, bởi có nên vườn thì hư, ruộng thì bị nước mặn làm cho hái lúa hết, sự thiệt hại này đã đư 25 năm nay, mà rốt lại chừng 10 năm, bê sanh nhai của nhơn dân thiệt lầy làm trắc trở.

Vậy chúng tôi cúi xin mày Ông Hội-đồng Quản-hạt là người thay mặt dân xin cùng chánh-phủ cho biết rằng dân chúng tôi bị thiệt hại rất nhiều, hầu tẩm phuơng cứu khổ, ơn đức của các ngài còn ghi đậm xuong. Chúng tôi ngưởn trông sao cho Chánh-phủ xuất một số tiền mướn tăng mức cái ngọn sông Balai cho thông, dặng nước ngọt chảy xuống, đường ấy chẳng những dân có thể làm ăn mà nhà nước còn dặng lợi. Vì đất

đò nồng làm ruộng không dặng, thì lập vườn, 1 mẫu vườn bằng 2 mẫu ruộng còn ruộng hàng ba dem lên hàng nhì, hàng tư dem lên hàng ba, ấy cũng là sự lợi. Nghĩ vì nhà nước đã bở đức cho dân Nam-Việt hơn 60 năm nay, mà những dân mày tật dưới nhứt là Longxuyên, Rạchgiá, Cần-thơ, nhà nước còn thương thay, nghĩa là dạy dão kinh mướn xang xúc, dặng cho dân làm ruộng tiện bέ, nay đến phiên dân 6 tổng này, chẳng lẽ nhà nước chẳng thương, dành để cho thiệt hại.

Cúi xin các ngài lưu ý, dân chúng hằng ngóng trông, bằng cảm đức các ngài obur trời biển.

Dân 6 tổng Bến-tre, Mỹ-tho
đóng kinh bái

Trả lời cho ngài Trương-quang-Tiền

Đôi lời nhắn-nhủ cùng ngài Trương-quang-Tiền, ngài ôi! bài (ai gọi là đúng) của ngài trong báo An-Hà số 183 ra rồi đó, tôi hẫu chưa rành, và tôi cũng dám chắc cho phản nhiều đồng bào ta chưa ai tướng tất dặng, nên tôi xin ngài trả lời cho minh hạch. Vì sách có câu (bất-tri-tắc-văn, bất-năng-tắc-học) mà sao ngài không trả lời, lại kiểm đều tật vẫn bέ bài mày cái dấu như thế, hay là ngài thời khau bài của ngài chẳng?? Xin ngài suy nghĩ coi chữ Quốc-ngữ này có phải chữ của tôi Ông ta bày ra đâu lại mèo của chữ ấy ở đâu bày giờ, xin ngài dạy bảo...

Bé biết chữ gì cũng phải viết cho trung, song ai khói lợn hoặc (chữ) hoặc (dấu) tì như ngài bưng chén cơm dà vồ miệng nhiều lần còn rơi rớt một hai hột

ra ngoài, huống chi là chữ viết sao khôi lộn khôi lầm như ngài làm phụ bút quyền một tờ báo; bài các nơi gởi đến cho ngài, ngài có phép sửa (thêm, bớt bài nào nên ngài để, bài nào hư ngài bỏ cũng chả hại chi có đâu ngài lại bát bè từ chút lại trương lên tờ quý báo của ngài như thế?? chớ chi mấy câu đầu trong bài của tôi không có chữ đúng, tôi viết chữ đúng đúng thì ngài sẽ nói chớ tôi đã viết trúng ba bốn chữ, còn mấy chữ sau tài lện trật dẫu, thì ngài cũng xét lại cho tôi chớ, (ngài ôi! Tôi trách ngài Nhà báo là nhà sửa lời ăn tiếc nói của chúng ta và dắt dadget hậu tần bước lên chấn thê giai, và lại cũng giúp vui cho đồng bào ta chút ít, mà ngài đi bê bài như thế thì ai còn mong long nghỉ luận? xin ngài nghỉ lại coi. Rất đỗi là vì Đế-vương mà còn viết lộn thay, vua nhà Tống viết Ngọc-Hoàng-Dai-Đế, mà ngài viết lộn «Ngọc-Hoàng-Khuynh-đế» có phải là vua đốt đó sao??

Còn như ngài là người (tài ba lội lạc quân-kiến đa văn) thay mặt e hoan mà bình luân đều hữu ích cho nhơn quan xã hội, lại nỡ bêp lòng xoi bói từ cái dấu tí ti vây ru???

Tôi ngành lại trong thời đợi này chả phải một tôi viết chữ lầm lối mà thôi, xin ngài cũng xét trong nǎo cân lại coi, chữ quốc ngữ khó viết cho trung lâm, nhứt hết là có nhiều chữ ở sau có G, không G, có T hoặc C, dấu hỏi ` dấu ~, dùng lấy phương châm nào cho khôi lện, mà ngài lại nói tôi danh giá tự long tôi sợ e có người họ nặng hơn xót nứa kia. À như bài Oan-truyện-Ngọc-Hạnh của ngài trong báo An-Hà số 1841 - ngài viết câu cảm động mà lộn CẨM-BỘNG 2-

trương 12 câu ký việm để lồ tắt lồng thành ngài lại lộn Tồ tắt lồng thành 3. câu trường khi ai là người bay ưa thú cỏ hoa, ngài lộn ai là người Bay ưa thú cỏ hoa, những mấy chữ đó lồ lồ cẩm cẩm hay bay có phái ngài nêu mờ không ai bát bè ngài, ai sửa cho ngài thật là đồng bang ta không ai có dạ bêp hòi như ngài vậy, hay là ngài nói tại ẩn-công sắp lộn, như ẩn-công s' p lộn thì ngài cũng coi dù lại ký sang mà ẩn-công ấy là người của ai? thật ngài là một người eỏi rè bê trên của ẩn-công mà chẳng có chút chi định đặc, ấy là mưu ốc chửa rứa lại mang cựu rêu.... ngài ôi! Tiên xít ký nhì hậu xix bī, tôi xio nhất lại cho ngài nhớ rằng ngài đương kiêm Phụ-bút, tru thê mản thời, còn phần tôi tài sơ tri siêng chẳng đủ chi mà ngài lấy làm cười, ngài lại cho tôi múa búa trước cửa Lô-Bang ngài nói trận lôi đình mà vạch kê kiểm tiêm từ chút như vậy, ngài chẳng sợ trong Lục-châu chư quân-tử nghị luận ngài sao; trước ao xin ngài xét lại lời hén mòn uầy giüm cưa thanh nõ mà? dấu tôi có tự kiêu rằng tôi ngông ngữ như lưu tài bằng Đỗ-phū trí thăng Tương Nhữ đì uứa thi tôi cũng nhớ câu: cao nhơa tất hứa cao nhơa trị mà?? có dám đâu lấy ba tất lười mà múa meo với ngọn gươm trần xin ngài rộng xét, còn nước Nam nhà ta chia làm tam kỳ, Bắc, Trung, Nam, tuy xa cách nhau mặt đất chớ cùng con nhà Hồng-Lạc cũng máu dò cũng da vàng mà ngài lại bay biếm chi vậy, ngài cũng đã biết rằng Thiên lý bất đồng phong, chớ cũng chung tình máu mủ.

Ngài không sợ câu; (Hàm huyết phúng nhơn tiên ô tự khẩu sao.. xin ngài nhớ

câu chót của ngài (Ai gọi là đúng) rồi đó. Ngài viết còn tẩm mực.

Phan-dịnh-Phong
Médecin Annamite
Cantho (ville)

Ông Phan-dịnh-Phong

Ông hỏi tôi sao chẳng trả lời bài «Ai gọi là ĐÚNG» của ông vẫn mà lại kiểm đều cặt vẫn bê bài v.v. hay là tôi thổi khẩu bài của tôi chẳng? Có chi mà thổi khẩu, có chi mà bê bài, ông sao vội quá.

Vì ông dư hiểu rằng: những bài chi gởi đến đâu có trật dẫu, trật ci ứ, trật luon dẽn cã câu thì báo quán có phép sửa lại; vì bằng những bài cặt vẫn ai thì báo quán chẳng dạng phép đúc viết mà sửa một mày nào vì e làm thất chõ ham muốn của người gởi vậy.

Trong bài tôi đáp từ cho ông tuôn rồi tôi có nói: «BÁC MUỐN HỎI GIÀ, XIN CÓ NHỜ BIÊN LẠI NHÉ? tôi sâng lòng cầm bút đợi bác luôn» thế mà ông nói tôi thổi khẩu thì không nhầm.

Ông muốn biết mèo chữ Quốc-Ngữ ở đâu bấy giờ, xin mua cuốn «Nam ngữ thích Tây tông ước» (Dictionnaire Annamite-français) của ông Trương-vinh-Ký, hoặc của ông Génibrel mà học.

Ông còn đó tôi còn đây, học viết cho trung rồi sẽ vẫn tôi chẳng muộn.

Ông lại ví dụ như đà cơm rót v.v.

Phải vậy! Sự rót ấy ai cho khôi rót nhưng ở nhà ta, ta có đà rót cũng vô cang, chí ứ đà di đến đàm tiệc mà ta cứ mãi thế thì e cho thiên hạ trông vào cho ta là phuơng bê đây chẳng ??? Bài của ông vẫn người ta mà chữ viết sai

nát thì chẳng khác nào người đi dự tiệc mà đà rót cơm dày. Rõ ràng chưa! Câu ví dụ của ông đã chẳng bao chữa cho ông tí nào, mà nó lại phôa ý ông thi có, ôi! Thập mực sở THI, lôi-thôi cũng buồn lại chi lôi-thôi.

Vì biết bài của ông viết trúng có bốn chữ, nhưng cả bài không trùng vào đâu, thì làm sao mà rõ tận ý ông cho dặng. Ông lại khéo mượn tích vua nhà Tống mà làm cho tôi phải hết hồn. Chưa! chưa! tôi còn tỉnh lâm, cho hay vị Đế-Vương viết lộn mà thử xét bốn chữ: «Ngọc-Hoàng đại-đế hay khuyên-đế chi đó» có phải là câu vẫn ai không? Không! không phải vậy, nếu sánh với bài của ông thì một đèn một trăng, ông đã lâm ngay. Ông lại chỉ bài Ngọc-Hạnh rằng: trong đấy có trật những chữ: «cẨM, TÔ, BAY» và hỏi tôi có ngõ mờ không, tôi thật còn kỵ nữa.

Vì ông chán biết những chữ ấy chỉ bị lộn là tại ẩn-công lại như có lộn chút ít cũng vô cang vì chẳng phải là bài vẫn ông Phong chỉ mà sợ. Ông nói tôi là một người bê trên của ẩn-công v.v. tiên xít ký... Thế thì ông quá lầm rồi, vì cái giờ khác của tôi hép lầm còn phải lo công việc khác, chưa dể đù đẽ sửa những chữ trật trong bài của ông là đúng, đúng, đúng v.v. nên phải chịu lời ông trách móc thay, lẻ đâu có dư giờ mà sửa chõ ẩn-công sắp lộn. Phần ấy có người, tôi khỏi phải lo nhạc.

Ông nói ông là tài sơ tri siêng chẳng đủ chi cho tôi lấy làm cười. Không! tôi uô gián cười ông, vì người đời nhơn vô thập toàn, nhưng bởi ông viết chữ khó coi mà tôi phải có nhời xin biên lại đó chớ.

Phần tôi, tôi chẳng bao giờ giận ai

xin ông đừng bảo giâm cơn thạnh nộ mà làm gì.

Ông nói chi mà «Bắc, Trung, Nam» cũng máu đỏ da vàng, v.v. bảo tôi đừng bai biếm. Nào tôi có bai biếm điều chi, yếu cần câu này là câu tôi có vấn ông lại, xin ông đáp lời.

Nhưng đây tôi xin hỏi ông luôn cho rõ vì tôi cũng như ông: bắt tri tặc vẫn 1. Chẳng hay ông tự xưng là Phan-dịnh-Phong, *Médecin Annamite Cantho* mà có giấy tờ và bằng-ấp chỉ của Chánh-Phủ phê cho không? 2. Ông làm thuốc có ba-lăng không? Nếu ông có thì tốt lắm, tôi sẽ làm giới thiệu cho ông đặc thân chủ; ví bằng ông không một miếng giấy nào mà cũng xưng lớn lên rằng: *Médecin Annamite* được, thì trước như tôi đây không có giấy tờ chi mà muốn xưng là «*Commiss In-digène*» có được cùng chăng??? vì ý tôi muốn quá.

T. Q. Tiên

Chánh nghĩa tiếng đúng

Tiếng đúng chẳng bao giờ dùng riêng được; vì tiếng ấy không nhất định thi n-hĩa-lý phải mò-màng.

Bởi ó nên trong bài: «Ai gọi là đúng» tôi có nói: làng phi không tiếc cùa, y phục bất tùy duyên; miếng được tiếng người cho rằng: Đúng thì là loại chí chẳng cùng v.v. Đúng gì thè ấy mà dời lâm kẽ xôn-xao, thật khéo đê tiếng cười, rằng: cái phởng bôi lợn

Quả vậy: vì nếu y phục của ta dùng mà quá cái duyên phản cùa ta, thì trong tiếng đúng của người cho ta, tức có lợn

mồi kiêu-ngạo, lợn ý khinh-khi, chớ chẳng bao giờ phải là lời chân lý.

Ví dụ: Ta được phép nói: Ông Nguyễn-Du văn-chương ĐÚNG BỰC; ông đừng bức về sự gì? về vụ văn-chương. Nàng Hoạn-thơ khôn-ngoan ĐÚNG MỤC; nàng đừng mục về sự gì? về sự khôn-ngoan. Thầy Phán X. ẩn-mặc ĐÚNG KIỀU; thầy đừng kiều về sự xi? về sự ẩn mặc v.v.

Tắc một lời là tiếng đúng chẳng dùng riêng được, vì đúng có trăm, ngàn, úc, triệu, hàng hà sa số cách đúng, nếu nói: đúng, đúng, đúng, thì đúng ấy là đúng ngạo ta.

T. Q. Tiên.

Giá bạc

Thứ sáu ngày... 8	Octobre... 10 f 75
Thứ bảy ngày... 9	Octobre... 10 f 50
Chúa nhứt ngày... 10	Octobre... id
Thứ hai ngày... 11	Octobre... id
Thứ ba ngày... 12	Octobre... 10 f 25
Thứ tư ngày... 13	Octobre... 10 00
Thứ năm ngày... 14	Octobre... id

Giá lúa

Lúa chờ đến nhà máy Chợ-lớn mỗi 100 kilos là :	
Thứ sáu ngày... 8	Octo. 5\$30 à 5\$80
Thứ bảy ngày... 9	Octo. 5 25 à 5 75
Chúa nhứt ngày... 10	Octo. id
Thứ hai ngày... 11	Octo. 5 20 à 5 70
Thứ ba ngày... 12	Octo. id
Thứ tư ngày... 13	Octo. id
Thứ năm ngày... 14	Octo. id

Lời rao

Lời rao cho ai này dặng hay: đến ngày 19 Octobre 1920, 8 giờ ban mai tại tiệm Cầm-dồ Cần-thơ sẽ giao giá bán những quần áo, vòng vàng đà cầm hố i tháng Octobre 1919, mà không chuộc.

Mỗi một trăm đồng phải trả phụ thêm 4 đồng.

Quan Lục-sự
G. Gaudin

Chánh nghĩa

tiếng đúng

Tiếng đúng chẳng bao giờ dùng riêng được; vì tiếng ấy không nhất định thi n-hĩa-lý phải mò-màng.

Bởi ó nên trong bài: «Ai gọi là đúng» tôi có nói: làng phi không tiếc cùa, y phục bất tùy duyên; miếng được tiếng người cho rằng: Đúng thì là loại chí chẳng cùng v.v. Đúng gì thè ấy mà dời lâm kẽ xôn-xao, thật khéo đê tiếng cười, rằng: cái phởng bôi lợn

Quả vậy: vì nếu y phục của ta dùng mà quá cái duyên phản cùa ta, thì trong tiếng đúng của người cho ta, tức có lợn

Lê-văn-Chư tử tiết

Bản Công-ty vừa tiếp đặng tờ báo L. T. T. V. số 822 ngày 1er Octobre 1920 khoản “ĐEM THÂN MÀ ĐIỀU LỢI QUYỀN CHUNG” nói về M. Lê-văn-Chư tử tiết tại làng Bình-Nhan (Gia-Định) đêm 28 rạng ngày 29 Septembre 1920, nhằm ngày 17 rạng ngày 18 tháng 8 Annam năm Canh-Thân. Người đê lời di ngôn rất thâm thiết.

Bản Công-ty xin trích lục ra đây, cho chư vị khán quan hoài cố: «Xin làng xóm cõi bắc có gặp cái tử thi này, thi làm ơn chôn giùm. Tôi «làm việc tại Công-ty thương-mại tại «Trà-đa (Cần-thơ), thấy Annam buôn «bán thua Chết nên nay tôi lự tử cho «rồi.

Ký tên: Lê-văn-Chư
Comprador à Trà-đa Cần-thơ
Adieu à la Patrie

Lời di ngôn đầy chẳng chút sai ngoa, Bản Công-ty công nhận là lời thành thiệt vậy. Vào tánh người tra du lịch, hay kết giao, mến đại nghĩa, tưởng quê hương.

Trước khi người giúp việc tại Ăn-quán An-Hà vừa gặp buỗi phong chào lượng sóng tranh thương nỗi dậy, hâm hờ thay!! sốt sắng thay!! Nào khát kính gặp sóng, rồng gặp mây, người liên từ già nhả văn; noi đường thương có làm giúp vũng cho bồn Công-ty. Quyết cho rõ mặt nam nhi

Sao cho khỏi tiếng Chết khi Chà cười.

Khi người trở về giúp việc cho Bản Công-ty trót một năm băng lầy lòng trung trực, giữ dạ thiêt thành, bao quang múa đậm nồng giải, đem thân ăn tuyệt

cầm sương.

Cho hay thế cuộc tang thương,
Thân danh chưa tuổi nám xương với vui!
Hồi ôi thương thay! Quid ôi tiếc thay!
Thương-xá-bội huy lụy

ĐIỀU ĐIỀU M. LÊ-VĂN-CHƯ
Comprador du Thu'ong-Hội
Culao-máy Cantho.
Tử tiết tại Bình-Nhan thôn

Hiển kheit ôi! Hiển kheit ôi!
Trăm năm sự nghiệp phai tay rời!
Hòn què mây tảo nám canh nguyệt
Đất khách sương sa sáu dặm trời!
Ngậm đá chim khôn toan lấp biển
Treo giây người nghĩa trả ơn đời
Tử day u hiền chia đôi ngã
Nhắc đến lòn; đau dạ ngậm ngùi !!

Nghị-hữu: Lương-văn-Thông
Huy lụy ai điếu.

ĐIỀU HIỀN ĐIỆC LÊ-VĂN-CHƯ
VỊ NGHĨA TỰ VẬN
(BỘ L. V. T. TIỀN VẬN)

Mắng tin buôn thâm rất than ôi!
Hiển điệc quyền sành mang đức rõ!
Cáo thô ngậm ngùi thương bấy phao
Tre măng đồi đoạn hiết cho trời!
Mượn giây nghĩa vụ dồn ơn nước
Tử già què hương trả nợ đời.
Nấm đất xanh xanh mồ liệt sĩ.
Đầu cho cây cõi cung ngùi ngùi.
Nguyên-quang-Trú.

Xe hơi «Peugeot» muôn bán

Có một cái xe hơi hiệu «Peugeot» 6 chỗ ngồi 12 mã lực kiểu Torpédo.
Các món đồ trong xe đều còn mới.
Nếu ai muốn mua xin đến tại M.
Trương-văn-Hanh là người thương
mại tại Sa-dec mà thương-nghi.

XE LƯU A DÔNG PHÁP
Du^rong SAIGON—MYTHO

GIỜ XE CHAY (dời lại)

KẾ TÙ' NGÀY 1er OCTOBRE 1920

Nhà Ga ^y (GARES)	XE CHAY THƯỜNG NGÀY			XE CHAY THƯỜNG NGÀY			giờ
	Số 1 dura bô hành hàng 1, 2, 3	Số II xe phụ hang 2, 3	Số 13 xe phụ hang 2, 3	Số 3 dura bô hành hàng 1, 2, 3	Số 12 xe phụ hang 2, 3	Số 14 xe phụ hang 2, 3	
	giờ	giờ	giờ	giờ	giờ	giờ	
5 Saigon (chay)	6	8.10	14	17.08	Mytho (chay)	13.48	16.19
5 Cholon.....	6.10	8.22	14.18	17.17	Trung-luông	8.05	13.59
8 Phú-lâm.....	— (1)	8.29	14.25	17.22	Lương-phú	5.56	14.12
12 An-lạc	—	8.39	14.35	—	Tân-hiệp	6.02	14.21
16 Bình-diên	—	8.51	14.45	17.34	Tân-hưng	6.10	14.32
21 Bình-chánh	—	9.03	14.57	17.44	Tân-an	6.22	14.50
26 Gò-den	—	9.45	15.09	17.52	Bình-đanh	6.34	15.07
31 Bến-lúc	6.48	9.30	15.24	18.01	Bến-lúc	6.47	15.25
38 Bình-đòb	—	9.46	15.40	18.42	Gò-den	6.56	15.38
46 Tân-an	7.42	10.03	15.57	18.25	Bình-chánh	7.04	15.50
54 Tân-hưng	—	10.20	16.14	18.37	Bình-diên	7.42	10.06
58 Tân-hiệp	—	10.33	16.25	18.45	An-lạc	7.49	10.16
61 Lương-phú	—	10.42	16.36	18.51	Phú-lâm	7.26	10.26
66 Trung-luông	—	10.53	16.47	18.59	Chợ-t寻常	7.32	10.37
70 Mytho (rời).....	7.43	11.04	16.58	19.07	Saigon (tới)	7.40	10.49
							16.42
							18.20

(1) Máy chở gach ngang (—) không có để giờ, chỉ nghĩa là xe chạy luân khung ghé nhà giấy dó.

Ai tín

Bồn-báo hay tin buồn rằng: ông Phạm Công-Sở Đốc-phủ-sứ hối hưu, thường thọ ngủ dỗng bội tinh, đã từ lộc hâm ngày 2 Octobre 1920, hưởng thọ dặng 57 tuổi.

Cuộc tổng chung đã an bài hôm ngày 4 Octobre lúc 6 giờ rưỡi ban mai tại làng Bình-hòa-xã. (Gia-Dịnh)

Bồn-báo kính lời phân ưu cùng qui quyển của ông và cầu cho ông dặng an nhàn nơi bồng đảo.

An-Hà Nhựt-Báo

Oan truyền Ngọc-Hạnh

(Lụy vì tình!)

par Trương-quang-Tiền
II

(Tiếp theo)

Bà-nguyệt khéo là ghen cợt khách
Cợt khác mà chỉ hối Ngọc-bà???

Giữa khoản vắn sáu dài, ngồi ngược mặt trong lén, khoanh tay nhìn nguyệt nhìn trán một chặp ngõa-ngoan trăm mối động lòng sầu. Lúc bấy giờ cái trí khôn của chàng ta tựa như đang phuờng phất trên ngọn cây cung ở lối ti mà thăm thẳm; thỉnh thoảng lại rung đùi mà ngâm rằng:

Tinh cảnh chỉ đây khéo dục lòng
Dục lòng có khách thẳn thờ trông
Thẳn thờ trông bạn đêm thanh vắng
Trông bạn đêm thanh ngay êt nào-nồng

Ngâm dứt mấy câu, trí còn ngơ ngẩn vừa ngó phía trước thoát thấy xe kéo chạy thoát qua, trên xe lại có một nàng nét mặt chẳng khác gì Ngọc-Hạnh.

Lúc bấy giờ lòng chàng mừng khấp khởi, tay thì ngoặt miệng thì kêu: È! xe kéo! xe kéo! ngừng....

Ôi! Anh xa phu hồn vía lên mây, còn người hành khách ngồi trên thoi cũng tái xanh gươog mặt. E cho bọn con đồ cướp dực, vì tại vườn Bồ-rô này, chính là nơi của chúng nó hay núp lén để chờ lấy dịp ra tay, cứ mà Thu kêu réo chừng nào thì xe kéo cứ chạy mau chừng nấy. May đâu gần lối đấy, lại có cái xe khác vờn vơ, chàng kêu lại bước lên hối riết theo cho kịp. Thằng kéo xe chẳng lẽ ráng sức chạy như tên, một chập thì hai xe đã ngang nhau, chàng nhín, nhín biết quá Ngọc rồi, mới kêu: Cò hai! Cò hai! tôi đây, Lại-xuân-Thu đây, nào phái ai đâu mà làm lạ.

Ngọc day mặt lại, nhín nhện được người quen, đoạn mới biếu xe ngừng, thật đang cơn nư giận tràng hóng, nhưng mà cũng giòn lòng gượng hỏi: «Mà cậu muốn theo tôi chi đây?»

Thu đáp: Thời mà cô hai! xin lỗi cô nếu cô muốn biết tôi theo cô chi đây và nếu chàng nghịch ý cô, xin cô cho xe nó đi đi, rồi tôi sẽ đáp lời chàng muộn. Ngẫm nghĩ giây lâu nàng thầm nói: Giữa chốn này, tuy vẫn vẻ mặn dẫu nhưng mà đèn sáng tự ban ngày, chàng lè thằng khổn này nó dám cả gan ép uống gì mình mà sợ, thời thì mình cũng nghe theo lời nó, thử coi nó tính chi đây.

Xe đi rồi, bai bên giáp mặt, giữa chốn không người, toại thay! lúc bấy giờ nỗi mừng rầy Thu biết lấy gì can thẳm nghĩ: hay là gió đưa duƠn đây chàng? Bấy lâu đã than dài thở vắn, ngày nhường đêm ngậm dắng trơ cay, trót tháng trường mới gặp nhau

dây, tường khi lè nào, chẳng bô dặng những ngày ao ước.

Rằng: tôi cùng cô: khôi thời, cùng chảong khai nhất chi nồng nỗi trước, mà khiếu obo đau đớn phản lieu bô, tôi thảm tường cho: cái công trình tôi deo đứng cùng ai từ ngày bước chon lên đất Saigon này, dầu cây cỏ cũng đau lòng, huống luận là người, có lẽ nào chẳng rộng xét cho mà dành để giây tơ gút mạc. Cõi nghĩ đó mà coi: Ngọc vò giá người còn kiêm dặng, chờ như một lời đà: tri-kỷ nhau ngàn dặm dẽ chi tìm??? Vâ lại tam sú tôi, cõi cung chán biết: đã bấy lâu dày biếu mò kim, sống thac chẳng iỗi niềm vàng đá.

Từ bao giờ đến bây giờ: nghiên vai cất gánh tình nặng quá, vẫn biết: tình là tình trộm dấu, tình thăm yêu, nhưng một lời cùng chả hê than, nặng chừng nào thảm ngã tai càng, càng túi phận và đoạn xấu pharac.

— Tuổi đi! Khuyên cậu chờ làm lời không được, lẽ nào cậu lại đi quên, cậu với tôi thù trước còn ghi, tôi nói thiệt: dầu gặp con vật hoan tình đi, au cũng chẳng dẽ gì đổi dạ.

Huống chi: chon còn dẹp đất, dầu còn dội trời, biến hận kia chưa lắp khoả, lý nào nay trao đoá cho ong, thật tôi cùng lấy làm lạ cho cậu lầm đó: đã trót theo khuấy mải má hổng, ra cõi đổi này, mà sao chưa ưng lòng dành dạ?

— Thôi mà! cõi vội chi nóng quá, thỉnh thoảng, để cho tôi phân rõ agon ngành; cõi nói rằng: tôi cùng cõi là kẻ thù ké hận, rầu, tôi trót theo khuấy mải má hổng; ấy mới thật là cõi chưa cạng nghĩ, chỉ như cõi mà cặng nghĩ đi rồi, thì nên đem thù đổi ra tình, mà tường khi: hận ấy cũng đáng nhìn là

nghĩa đó. Tôi mà gây sự rồi cho cõi ngày trước là cõi ý gì, nếu chẳng phải cõi ý Tâm cho lỡ gánh cang thường, ruộng dầu hóa bẽ? Cang thường kia lỡ rồi, ruộng kia hóa bõ rồi, thì tức duyên này còn đậm đậm, nếu chẳng vậy, lời nguyên không dặng thỏa thì: cục khởi tình đèn thác cùng không tan, và lại: tâm lòng dây lòng đầy đã tường, một ngày biết nhau rồi, dầu cõi kbô gì, băng ngàn vược biếu gì, chẳng thè quyết vuối tình cho trọn..

(Sau sẽ tiếp)

Tiệm khắc con dấu



Kinh trình cùng qui khách dặng rõ: tiệm tôi trước ở số nhà 85 đường Catinat và số 130 đường Pellerin, nhờ ơn lục châu chư quân tử chiêu cõi thì công nghệ của tôi đã thành hành bấy lâu nay.

Vậy tôi đã dọn lại số 96 cùng đường Pellerin vẫn chuyên nghề khắc con dấu đồng, cao-su, bản-đồng, bản đá cẩm-thạch dẽ mõ, cõi bán dù các thứ con dấu ở Tây sồi lại, như là Dateur, Numéroteur, Folioleur, Composteur, etc....và cõi bán đồ phụ tùng theo cuộc con dấu giá rẻ đồ tốt mà làm man, cõi in Catalogue để gửi cho qui khách nếu qui khách muốn cần dùng kiều nào thì xin gửi thư cho tôi lấy Catalogue lựa kiều mà dùng tôi sẽ hết sức làm cho vừa ý các qui khách.

TRAN-DUY-BINH
Graveur 96 Rue Pellerin Saigon

Cáo bạch

Chúng tôi có một tiệm hiệu là "TÂN-HAT-LONG" tại đường d'Adran số 115 nằm góc đường Ober số 1 để sửa đèn Lilo Landi đèn Manchons xe máy, sǎ, máy đánh chữ, máy hát và máy hát, bô g cùng các thứ đồng hồ, vân vân

Lại cũng có bán: Manchons, Carbure và dầu Essence. Những thợ và máy móc sắp đặt tại tiệm làm được các việc theo ý quý ông giao cho chúng tôi. Mỗi khi quý quan có đám tiệc chi mà muốn chưng đèn trong nhà cho sáng thì hùng tôi cũng lanh làm được; miệng là cho chúng tôi bay trước.

Thơ và mandat xin để như vầy:

Nguyễn-văn-Chuộc
113,—Rue d'Adran
Saigon

An Phong

Bijouterie-soieries de Chine
et du Tonkin
CAOLANH

Kinh trình cùng lục châu Qui khách dặng rõ: tiệm tôi mua bán hơn năm năm, báa ròng hàng tàu, nhưng là vân xuyen lanh nbiêu, cùng là hàng vườn, nhuộm den diệu láng thật tốt, không hề trô, tôi chắc ý, vì tôi mua bán đã lâu, nên tôi hết sức lựa chọn thợ nhuộm, nhuộm tôi và hớt châm tốt, nên các nơi khác không thể bì kiệp hàng den của tôi, và là tôi bán lại rẻ. Còn đồ mặc trang như là: cẩm châm, hoa tư các, cung xá lục soạn bắc thảo, lục soạn thượng hải đều có đủ thứ, còn hàng bắc như, băng the, lương-lược dù thứ, tôi lanh tại Hà-nội, như qui khách muốn mua vật chi dùng xin gửi thư đến, thì tôi sẽ gửi đồ lại liền, như vị nào muốn mua nhiều ma bán, tôi tính giá rất nhẹ, hàng tôi gởi contre remboursement.

Cao-lanh: Nguyễn-xuân-Trước
Cáo bạch

Lời rao

Thầy Lanh-sự Trần-liêng-Phên, khi trước phong quân sự ở tại đường, Boulevard Delanoue kế nhà hàng Hậu-Giang. Nay dọn phong quāo-sự về ở Hàng-Gia, trước Công-sở làng Tân An kế nhà máy xay gạo. Máy ông thân chủ cùng máy ông hữu việc chi, kiện thưa, muôn tiêm tôi, xin mời đến đó có tôi tiếp rước liền.

Trần-liêng-Phên
• Kinh cáo

Lời rao

Có người muốn báo một cái xe hơi hiệu «Oakland» còn mới tinh hão.

Ai muốn mua xin do nơi Ông Kinh Lý, Lê-công-Thành ở Cần-thơ.

Hà cảnh Lạc dit Bảy Khobe

BIJOUTERIE-SOIERIE-MERCERIE
23, Rue Schroeder — Saigon

Adresse téléphonique: 295

Tiệm bán đồ nữ trang đủ kiêu thật tốt và khéo. Cõi bán đủ các thứ hàng tây, hàng Nhựt-bản, hàng bắc và hàng Annam.

Chư quý khách mua đồ nữ-trang tại tiệm tôi thì khỏi sợ lầm vì đồ của tôi làm rất kỹ lưỡng.

Muốn cho khôi sự bậu hoạn, chư quý vị khi mua đồ rồi hãy thử vàng lại mà coi cho vừa ý và cân lại cho chắc chắn (tại tiệm cõi đà thử vàng, acide azotique, cõi cân tay, và cân Annam). Cõi phải lấy toa cho cõi bằng cõi dặng khôi sự cõi lấy về sau.

Chú nhọn: Hà-cảnh-Lạc dit Bảy-Khobe
Cần khái

Quảng tài Thành

Tiệm đóng ghe và sửa ghe
Ở bên kia sông gần cột giây thép
và mìn CÀNTHO

PHÙNG-CHIỀU—Chủ tiệm

Kinh cùng quý vị dặng tường, nay
tôi mới lập một trại đóng và sửa ghe
có sầm u và bè tiện bờ ứa và kéo ghe.

Tiệm tôi cùng có bao các thứ cây
cưa dù thưa tết mà tốt giá lại nhẹ hơn
các nơi.

Chủ tiệm này biết lè nghi cưa người
An-nam nên tiếp trước quý vị vừa lòng
luôn luôn chủ tiệm này khi trước có
lawn chủ sự tiệm cưa hiệu là Quảng-tài-
Lại, thì ai ai cũng biết rằng người ấy
biết chiêu biến đổi si hực nào

Xin quý ông quý thầy có cần dùng mua
cây cưa đóng bay là sửa ghe đến tiệm
Quảng-tài. Thành thì rõ.— Cái xin
quí-thầy thương.

Nay kính cáo.

Quí khách ở miêng hậu Giang

CANTHO—SOCSTRANG—BACLIEU—
VINH LONG—TRAVINH và SADEC

Muốn mua xe hơi hoặc di chơi hoặc
đưa hành khách, mà khái lo bê chở
chuyên, không mẩy ngày giờ sở phí vân
vân; Hè mua xong, trong giây lác dem
về đái nhái: Thị bấy đến Entrepôt de
Vinhlong của M. Nguyễn-thành-Diệm
có sẵn xe hơi mới hiệu «Buick»
máy—7 chỗ ngồi.

Kiều xe mới 1920—nay êm lâm và
hay mau nữa.

Gia rẻ hơn các nơi khác

HÀNG HẬU GIANG

vốn dặng 1.000 000 f

Hàng này của Langsa và Annam
hàng vốn lập tại Cán-tho. Có trữ đủ
các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tặc
một đèn là tại Saigon có món chí
thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt

Cũng gởi hàng cho các xứ xa; a
mua món chí xin viết thư ngay cho
Hàng, thì Hàng sẽ gởi hàng lập tức.
Xin quý vị đến xem Hàng chơi thì rõ

Có trữ bán:

Rượu rom hiệu Stella

Làm ròng bằng miá.

Có bán lẻ, bán sỉ và cho lanh vê
bán lại khỏi trả tiền trước.

Nhà máy xay gạo

TẠI CHÂU THÀNH CÀNTHO

Tại nhà máy này có xay và trữ gạo
trắng, bán lẻ và bán tạ. Gạo xay ra có
nhieu hạng tùy theo giá.—

Tong lục-châu, chư vi nào muốn mua
hoặc nhiều hoặc ít, xin viết thư mà
thương nghị.

Décorliquerie de Cantho.

Lời rao

Mặt áo vái quí-đàn nên đẹc, nên
lưu truyền cho hậu thế là bón:

TƯỜNG KIM THẠCH KỲ DUYÊN,
của một nhà đại gia văn chương là
ông Thủ-khoa Nghĩa soạn.

Có trữ bán tại nhà

Monsieur Đỗ-văn-Y

N° 80 Rue d'Espagne và

N° 95 Rue Catinat

Saigon

Gia mồi quyền là.....0\$80

Cordonnerie — Chapellerie — Tonkinotse

GRAVURE SUR MÉTEAUX ET MARBRE

NGUYỄN CHÍ HÒA

83 Rue Catinat— Saigon



Kinh cùng QUÍ-VỊ dặng rõ. Tiệm tôi có 30 thợ BẮC-KỲ giỏi ĐÓNG GIÀY, LÀM NÓN theo kiểu ÂU-CHÂU kim thời. GIÀY đóng bằng DA-TÂY hết, NÓN làm bằng CÀY-MÓP thiêt nhẹ, lợp NÍ-XÁM, BỐ-TRẮNG VÀ BỐ-VÀNG đủ kiểu. Tôi cũng có thợ KHẮC CON-DẤU ĐÓNG VÀ CHẠM MỘ-BIA ĐA CẨM-THẠCH BỂ MÃ. Tôi đã BÁN-SỈ đi LỤC-TINH thiêt nhiều, đã có uhiêu vi rất tiu cậy và khen ngợi NÓN VÀ GIÀY của tôi làm thiêt kỹ cang và giá lại rẻ hơn chỗ khác nứa. Tôi cũng có BÁN GIAY-DA DA LÁ NG và các thứ GUỐC BẮC-KỲ CHẠM-BÔNG VÀ SƠN-BEN QUAI-NHUNG. QUÍ-VỊ xin viết thư về taị thương nghị tôi sẽ hối am lập tức có giá BÁN-SỈ riêng thiêt rẻ. Xin chư tôn chiếu cố cho việc buôn báu chúa ĐÓNG-BÔNG ta được thạnh lợi trong lúc cạnh tranh này tôi hết lòng cảm ơn.

NGUYỄN-CHÍ-HÒA, Kinh mời.

Annam trồng răng

KINH CÁO

Kinh tôi cho quí khách lục chầu dặng rõ:

Tôi ố dạo một cái phòng trồng răng
tại tiệm ĐẠI ĐÓNG THƯƠNG XÃ Cántho

Trồng răng trắng, răng đen với
bịch răng vàng. Sửa răng và trám răng.
Xin quí vị dời gót ngọc đến tiệm ĐẠI-
ĐÓNG THƯƠNG XÃ đường Kinh-lấp
Cántho, thì tôi hết lòng làm cho vừa ý
quí vị, và tôi lại tính giá rẻ hơn hết.

Như ông nào ở xa xin gởi thư hỏi giá
thì tôi trả lời lập tức.

Nay kính

NAM-TÂN-LỢI

Chez Hại-Đóng Thương-Xã
Rue Kinh-Lấp—Cántho—

Tiệm Hòa mỳ Caolanh

Bồn hiệu có bao đủ thứ hàng tàu
hang tây, hàng bắc, và hàng vường
cùng có rượu tây đồ hộp đồ cẩn và đồ
tập hoá, bán sỉ và bán lẻ bồn hiệu xưa
nay chuyên một ngô buôn bán, cho nên
những hàng tơ-lụa giá công lụa canh
chí kỵ-lưởng. Và rất dày công nhuộm
lấm cho nên dùng lâu càng tốt chẳng hế
phai màu hau chư quí-vi, muốn mua đi
bán lại, hoặc giá dung xin gởi thư quyết
vào bồn hiệu sẽ lập tức gởi liền khi
hang đến chât là dặng voi lòng quí-vi.

Hàng định gởi contre Remboursement
đem bạc đến nhà thơ lanh hàng.

Chú nhơn Huỳnh-đắc-Nghĩa

DỒNG HỒ HIỆU “LIP”

*Đồng hồ mà người ta hay kiêm mua là đồng hồ hiệu
“LIP”*



THIẾT KHÔNG?

Mua thứ một cái dùng, hay là hỏi thăm những người đã có sắm đồng hồ hiệu LIP thì biết.



SAO VẬY?

Vì máy nó tốt lắm, nó chạy đúng, chắc và lâu hư, khôi tôn tiến sưa mãi như các đồng hồ khác

SAO NỮA?

Vì nó là hiệu Langsa và giá nó rẻ lắm.



CÓ TRÙ BÁN TẠI:

Hàng LES GALERIES DE L'OUEST là hàng HẬU GIA NG DƯƠNG HÀNG Saigon, My tho, Cantho và Trà Vinh

Cac nhà Annam

TRAITEMENT ANTIPHTISIQUE ET DES MALADIES DE POITRINE

Aiguës ou Chroniques

Toux, Rhumes, Bronchites, Crachements de sang. Affections de Voies respiratoires. Asthme, Catarrhes, Irritations de la Poitrine, etc.

PAR LE

BRONCHOSÉRUM

On trouve le BRONCHOSÉRUM dans toutes les bonnes pharmacies de France et des Colonies.

Pour le gros s'adresser à :

Sogedref, 7, Rue Jules César.— PARIS

POUR L'INDOCHINE

Pharmacie normale — H. DE MARI, Saigon
Seul dépositaire

TRẠI THỢ MỘC HIỆU LUÔC-LONG

Tự Nguyễn long Thao

Ở tại chợ Lái-thiêu

Trại thợ mộc tài sáng tạo đã hơn 3 năm ở phía sau phố chợ, đường xe hơi Saigon Thu-dau-mot, có đóng súng đủ bàn ăn dài mặt gỗ liên từ 1m40 cho đến 2m20, bê ngan 0m80 cho đến 1m15; bàn ăn chế kiểu tú linh (long, lân, qui, phụng), bàn lân cửa cuốn 1,8 trục cho đến 2 trục, và bàn ăn mặt đá, bàn tròn mặt cốt xay, chưng chả tam lán từ 1m55, có thử 5 trục góc chả giò lá tây, bàn rượu (table d'apéritif), bàn khách (table de salon) bàn viết (bureau) bàn rửa mặt (table de toilette) bàn nצע, tủ áo tròn, tủ

áo kiển, tủ thờ cửa biela liên tranh, thờ kiển vè sơn thủy chử ốc chử vàng, ghế ngồi mặt tròn, mặt trái đào, mặt dâu, và có đủ thứ đồ tiện: những là chung đèn, đài hộp, khay, ký, vỉa mít, vango hai, vango ba, vango tư hết thảy đều làm bằng cây danh mộc, chế theo kiểu kim thời xưa bền, chắc chắn và bán giá rẻ.

Còn phía trước phố chợ có dạo thêm một tiệm ngánh có bán đủ thứ rượu và đồ danh mộc thứ cần thiết trên đều có đủ.

Kinh xin chử-lôn quí-khách thừa diệp nhén du xiu ghé lại tiệm tài muộn mua đồ làm sảng hoặc là đặt múa cài cung dọc trong nhà thì tài sản x long mua mà làm cho vừa ý quí-đóc.

NGUYỄN-LONG-LAO
Chủ kinh doanh cao

**NOUVELLE
BOULANGERIE Française
*Chan Hung Thai***
RUE DU TRIBUNAL
Cantho

Kính cung quý ông, quý bà rõ:
Tôi mới lập lò làm bánh mì kẽ bên tiệm
đóng giày hiệu TÂN-THANG ở đường
tòa Cà-nhớ.

Bánh của tiệm tôi làm một ngày 2
lần: 4 giờ sáng ra một kỳ, còn chiều tối
chỉ riêng 1 giờ ra một kỳ bánh mới nứa

Tôi làm như vậy dặng có bánh mì
nóng, dày, thơm cho quý ông quý bà dùng
cho vữa miếng. Tôi đã lập tại Saigon 1
lò làm bánh mì đã hơn 20 năm có danh
tiếng vì tôi làm bánh kỳ lưỡng sạch sẽ
làm, nay tôi đến Cà-nhớ tôi cũng cứ giờ
cách thức ấy mà làm cho vữa ý mỗi
bánh luôn luôn

Vui quý ông, quý bà mua ăn thử
thì biết chứ không phải lời chuốt ngót

Nay kính
Chan-Hung-Thai

Nhà hàng Hậu giang tại Mýtho

KÍNH

Trinh cung đồng bang quý khách dặng
hay: Hán-Hậu-giang là hàng của người
Aonam trong tỉnh và Langsa chung
lập tại Mýtho, nơi đường mè sòng, gần
cầu Tân thản, đã khai trương bán dặng
mấy tháng nay. Cuộc thương mại của
Hàng cảng ngày càng tấp phát, cũng
nhờ có đồng bang vị tình lui tới.

Tại Hàng có bán đủ thứ hàng hóa,
hang tay, hàng bắc, hàng tàu, nhiều,
lành, xuyễn, nhộn, thiệt tốt, dù giấy,
đen, xanh, thuốc hút, đồng hồ vàng,
bạc hiệu Lip, vân vân, còn nhiều thứ
hang hoa-khác nữa kđ không xiết.

Vậy xin mời quý khách có dám tiệc
chi, hoặc khi nào có dịp chi qua chợ
Mýtho, xin vui bước ghé lại Hàng
thì rõ bết.

Xin quý Khách nhớ một điều là Hàng
này của người đồng chưởng ta công
lao lập ra. Mua một món chi giùm cho
Hàng, dầu nhỏ mon bức nào, thi cùng
là giúp cho người quê hương nêu cuộc
tranh thưa, cùi cưa ngoại quốc. Đó là

gương tốt cho người Nam ta, để lợi
nhà em nương theo mà lần bước vào
cuộc lý tài, hẫu dặng tranh chút cho
quyền cho quê vúe.

Được như thế thì chẳng bao lâu đồng
hang ta sẽ chàng hưởng mới lợi trung
bồn xú.

Nay kính,
Quản Lý Hậu-giang đương hàng
Mýtho.
Nguyễn-tân-Thạnh.

Ngò cùng lục châu

Tại nhà in Hậu-giang (Cantho) có bán
thứ Carnet để đựng giấy bạc mới bán
như giấy 0,10 0,20, và 0,50.

Vậy quý vị nên mua 1 cái để dùng
để đựng giấy bạc ấy, dễ tiện mà lại khỏi
hư khỏi rách.

i bán thật rẻ mỗi cái 0 \$20 mà thô
Nhà in Hậu-giang
Khuê cáo

Một việc khá lầm

Có quan Giám-đốc Quesnel sáng lòng
muốn bán hai sở ruộng của ngài, ở tại
Tháp-mười Mýtho, sở thứ nhất được
46 mẫu, ở dựa nề kinh, sở thứ nhì
được 246 mẫu, ở dựa mé kinh lớn kêu là
kinh Tổng-đốc Lộc, kinh này xáng mới
vết lát lõi lâm, bê ngan chừng 40 thước
nên tiện bê chờ lúa ruộng lâm, và như
muốn chờ lúa thảng lèn Chợ-lớn đi ngã
sông Vaico cũng dễ lâm.

Hai sở ruộng ấy đều là đất thuộc tốt
lâm, chẳng còn phải tốn công khai phá
chỉ nửa hét; lại sống trong đất có mười
ba cái dia, có rất dai lợi. Có một sở đất
khác kẽ ran với hai sở ruộng nói trên
day, chừng 300 mẫu, nguyên là của hiệu
Spedel đã bị nhà nước tịch thu lại và
còn lè trong một ít lầu sô giáo già bán

Hai sở ruộng của quan Giám-đốc
Quesnel, buồm lối mỗi năm chưng 12 tới
15 ngàn già.

Ai muốn mua hai sở đất ấy xin gởi
thơ cho quan Giám-đốc Quesnel tại
Hàng, dầu nhỏ mon bức nào, thi cùng
là giúp cho người quê hương nêu cuộc
tranh thưa, cùi cưa ngoại quốc. Đó là

MỸ KÝ

TRƯƠNG-NGỌC-GIÚ Propriétaire

Tiệm họa chơn dung và khắc con dấu ở
đường Turc, số 16, ngang nhà hàng Mollet
—SAIGON

Khiu cáo cùng chữ Quái-khách dặng
hay, tiệm tôi có khắc con dấu bằng
đồng, bằng mủ thung, bằng cây—có
chạm bằng đồng, cùng chạm nhân hiệu
—có làm mộ bia chạm bằng đá cẩm
thạch, có thơ họa chơn, châm hình
người mà về: vé bằng dầu sơn vỡ bở
về nước thuỷ màu, hay là bằng mực
tàu, hoặc bằng viết chì than—họa biển,
liên, tranh sơn thủy—theo rap hát—
khắc hình chơn dung vở bùn đồng, bằng
đá cẩm thạch để theo mộ bia trăm năm
cùng chặng phai—có thơ chạm các thứ
cây danh mộc.

Như Quái-Khách nào muốn hỏi giá
tiền về món chi xin gởi thơ cho tôi, tôi
sẽ gởi cáo-bach (Catalogue).

TRƯƠNG-NGỌC-GIÚ.Cần khái

Phò cáo đồng bang

Ké từ buồi An-Hà An-quán,
Tại Cà-nhớ, tạo sáng đèn rầy,

Lục-châu quàn-tứ, ơn dày

Mẫu-cần mua giúp, ngày nay thạnh-hành,

Thạnh-hành dặng cửa hàng rộng mở

Máy sán thêm, thấy thơ tin ròng,

Linh-in chi thấy đẹp xong,

Truyện, thơ, danh-thiệp, thiệp-hồng

Toa, sô, bộ, làm cảng kyludong,

Chắc lại bén chằng nhượng của người

Nói chí sách đóng thi thời!

Lưng da, lưng bő, đê dời ít hư.

Sách in sắng, linh-tứ, Kim Túy,

Tự diễn cùng Sử ký Đại nam.

Tuần tra Pháp-lệ, dạy-kham,

Cách thi hành án, thiêt làm rất bay.

Thước, viết nghiên sắng dày đủ hạng

Thiểu chi đầu giấy láng, mực ngồi;

Chuỗ trao, nào phải nhường lời.

Sang chơi t chuyền xin mời các ông

Tuy vật liệu, nay không dễ dă,

Bồn quán nào dám phụ ý ai,

Khó nhọc thứ mấy chẳng nài,

Mieng cho' đẹp dạ Qui-ngài là hơn.

An-Hà-An-Quán Bd Delanoue Cà-nhớ

Bồn kinh.

Tiệm thợ bạc của M. CAO-VĂN-HY

108 Boulevard Bonnard—Saigon

Tiệm này có bán đủ các thứ đồ nứ-
trang theo kiểu kim-thời, xinh đẹp khéo
lạ và cung; những là: vàng-vàng, chuỗi
hột, hoa tai, cà-rá, giày chiên, neo
xuyễn v.v. kiêng-chạm rất nên huê-dặng
Xin các bà, các cô hãy đến xem thử
một lần thi biết.

Nay kính
Cao-văn-Hy cần khái



Cáo bạch

Có bán cảng
viết "PORTE-
PLUMES À RÉSER-
VOIR" ngồi viết
bằng vàng thiết
cao "PLUMES EN
OR CONTRÔLÉ"

14k không
sét không mòn.

Có khâu(AGRAF)
một đầu thiabit
viết, còn đầu
kia thì viết chì
(PORTEMINE); có

phụ thêm 1
bộ nhỏ đựng
năm cộng chì
để thay. Cây
viết này nếu

giữ giữ xài
mười năm
không hư.

Xin đừng
tưởng rằng cây
viết này giống
năm cát, một
đồng của khách

Mua về, nếu
xài không dặng
không xứng
dặng với đồng
tiền thì trả lại
Bồn hiệu sẽ trả
tiền lại dũ.

Giá một cây
lá (có bộ, có
comptegoutte)
4\$50

Mua nguyên lô
về bán lại cảng
tinh giá nhẹ
đơn uôn.

Cũng có, trừ
bán mực sty-
lographique
bleue black
thứ tốt
giá ia
ve 0\$50



Trữ bán tại
nhà in An-Hà
CANTHO

AN HÀ NHỰT BAO

HỎI
ĐỒNG BẰNG

Trong xứ ta có lò đặc
một thứ rượu ngon làm
kèu là **Rhum Stella**
làm ròng bằng nước mía

Ta nên mua rượu này
mà uống, vậy mới là tò
ý bình vực cái mồi lợi
trong xứ ta đó.



Rượu **Rhum Stella**
này già dã rè mùi香 lại
nên thuốc nứa.
Mua uống rồi mới biết
SOCIÉTE.
des
SUCRES ET RHUMS
Cantho (Cochinchine)

Muôn mua xin do nơi
HÃNG HẬU GIANG
DƯƠNG HÀNG
Cantho, Saigon
Mytho
Travinh

Vậy mồi lợi càng ngày về tay đồng chưởng