

**LE COURRIER DE L'OUEST**  
**EDITION EN QUOC-NGU'**

**AN HÀ NHỰT BÁO**



MỘI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

*Direction—Rédaction—Administration—Boulevard Delamoue, CANTHO*

**TỔNG LÝ: TRẦN-DẶC-NGHĨA**

**Chủ Bút: PHẠM-KÝ-XƯƠNG**

**BẢN NHỰT TRÌNH**

**THÔNG CÓI ĐỒNG-PHÁP**

**BẢN CHỮ QUỐC NGỮ**

TRỌN NĂM.....	5 \$ 90
SÁU THÁNG.....	3. 90
BẢN LẺ MỖI SỐ.....	0. 10

**BẢN CHỮ LANGSA**

TRỌN NĂM.....	3\$00
SÁU THÁNG.....	2 00

**BỘ QUỐC-NGŨ VÀ LANGSA**

TRỌN NĂM.....	7\$00
SÁU THÁNG.....	4. 50

Vị nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhựt trình xin viết thư  
cho M. Trần-dặc-Nghĩa mà thương nghị.

Mua nhựt trình thi kẽ từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

**Cáo bạch**

Kính thưa cùng chư quí vị:  
Tại nhà in Hậu-Giang (Càu-thơ) có lanh  
in đủ các kiều Catalogues có hình (Catalogues illustrés) như đồ phụ tùng xe  
máy, cá-tur đèn, đồ dùng trong nhà  
và lồ ăn bàn (vaisselles).

Bản hiệu mới mua nhiều eliebés tốt  
Vậy chư quí vị muốn cái dùng  
xin gửi thư thì bản hiệu sẽ gởi hành  
kiều cho mà xem và sẽ tính giá thiệt nhẹ  
hơn các nơi.

Nhà-in Hậu-giang  
Kinh cáo

**Hàng  
Trữ hàng hóa Vinhlong**

**Vinhlong**—(Cochinchine)  
Lanh bán đồ thổ sảng Ngoại-quốc và lanh  
mua hàng hóa ngoại-quốc của người bỗn sô

Có bán sỉ và bán lẻ  
Đồ tạp hóa—Rượu chác—Các thứ  
rượu tây—Dầu thơm—Xà-bong—Nước  
suối—Hàng hóa bên Langsa.

Xe máy—Đồ phụ tùng xe máy—Đồ  
phụ tùng xe hơi

Hàng cũng lanh mua giùm cho đồng  
ban những hàng hóa ngoại-quốc và lanh  
ban các hàng hóa thổ sảng cho ngoại  
quốc v.v.v.

Cách đánh giấy thép:  
*Entrepôt Vinhlong*  
Nguyễn-thành-Biêm  
Chủ nhơn và Quản-ly  
Kinh doanh

**Ghé nghỉ trọng ơn!**

Tại chợ Trao, thuộc hạt Càu-thơ, có  
2 cái tiệm ngủ của chè: và một cái của  
tôi; mà tiệm tôi sạch sẽ hơn của chè.

Nếu đồng bang đi lờ đường ghé  
nhì tiệm tôi, tôi hết sực trọng ơn.

Tiệm này để hiệu: NAM-BAC-ÁI.

Quản-ly: Lê-Mai,  
Đồn thủ,

**LOI RAO  
Quảng-an-Thành****廣 安 成**

Kính cung lục-châu chư quân từ dặng  
totoras, bôn hiện có trứ bán các thứ  
rượu thuốc thương hàn như: Hồ-cốt  
mò qua, rượu Bá-buô, rượu Biêm-hiệp  
rượu máu-bò. Rượu này bảo chế kỵ  
cang sạch sẽ, nêu nồng; bồ lâm; vì vậy  
nên có nhiều kẻ bắt chướt làm rượu giả

Xin lục chau chư quân từ mồi khi  
mua thì nhìn trên nhãn phải có ba chữ  
QUẢNG-AN-THÀNH thì rượu ấy là thiệt  
tốt đó.

Quảng-an-Thành  
Kinh-cáo

**Khương Thới dit Gông**

178, 180 Rue Ang-Duong, 178, 180  
Tiệm tôi có làm đồ nữ trang (bijouterie) để bán, và có bán những đồ phụ tùng xe  
hơi, xe máy và xe kéo xin kể ra sau đây:

Kiêng vàng neo, chuỗi bóng, cà-rá, đồ  
lamin dùi thir. Dầu-đèch-sang-Sen (essence  
Shell) dầu nhớt để vỏ máy xe hơi (Huile  
pour automobile) mè-bò để máy xe hơi  
(graisses pour automobile) đá thấp đèn  
xe hơi (carbure), vỏ ruột xe hơi hiện,  
tay và huê-ký (enveloppes et chambres à  
air marques Michelin et américaine) xe  
máy hiệu bờ-rô (bicyclettes marques Peu-  
geot) và tôi có bán đồi mồi (écaillit) trước  
chái đao dùi thir và đồ (ba đầm) madame  
giày tây, giày (annam) dầu thơm  
áo thung mua bên tây lại (commandes  
en France).

Như các ông và các bà muốn dùng  
xin gửi thư đến tôi sẽ lập tức gửi (con-  
tre remboursement) đến cho.

Nay kính  
Trần-văn-Gông  
Bijoutier Pnom-penh

**Cáo bạch****Tiệm Guoc và Khăn-dóng**

Hiệu tiệm «THÙA-MINH»  
của M. NGUYEN-KIM-THINH

Thông-ngoài Tòa-án Mytho

Kính trinh cùng Lục-châu chư òng quí  
khách được bay: Nay tôi mới mở ra một  
tiệm Guoc, sơn-phết một cách kỳ lưỡng  
và khăn-dóng bằng nhiên hàng Bombay  
thượng hạng, nhẹ nhàng thật là dẹp lâm,  
theo kiểu kim thời. Cái xin chư quí òng,  
quí Thầy, quý Bà, quý Cô có lòng hạ cõ  
giúp tôi nên việc, thi tôi thâm cảm  
thanking tinh, hằng ngày ghi lợt.

Nguyễn-kim-Thinh

Đồn khải

**Hội mua bán lúa****«Nam-lợi-Mỳ» TRÀO**

Số vốn 200.000\$00 (hai mươi muôn)

Hội mua bán chắc chắn, cân lường  
thật thà, vị nào ở xa muốn bán xin gởi  
lúa kiều đến, tôi sẽ đánh giá thép định  
giá, hoặc sai người đến thương nghị.

Nguyễn-văn-Bon

Quản-ly Nguyễn-văn-Căn

Đặng-văn-Chieu

**Sách mới**

Tại nhà in Hậu-Giang (Càu-thơ) có bán  
sách quí in rõ như: sách “Khuyen-si  
ca” của M. Lê-trung-Thu thì rất hữu ích  
cho trẻ em, vì đặc dù 10 thiên nói về  
BỘN PHẬN CON TRÊ PHẢI CỨ XỬ CÙNG  
NGƯỜI TRƯỞNG THUỐNG; còn truyện  
“Hòn Tơ-Nguyệt và Ngù-Phụng Lâu”  
của M. Trần-văn-Hương tích đật để rất  
hay và nèo.

Chú ý nên mua xem, trước là thấy  
đến tè mà chưa, sau công được giúp  
vui giây lắc.

Giá bán mỗi cuộn  
sách “Khuyen-si ca”, ..... 0\$25  
truyện “Hòn Tơ-Nguyệt”, ..... 0 10  
truyện “Ngù-Phụng Lâu”, ..... 0 20  
Ai mua nhiều sẽ đặng tích giá rẻ hơn

Nhà-in Hậu-Giang kinh cáo

**Hậu thạnh****Giao tiếp thương mại hội****CU LAO MAY — TRAO****Hội mua bán lúa**

Hội này khởi sự mua bán từ ngày 1  
Mars 1919 đến ngày nay là 15 Septem-  
bre 1919 tính số mồi 10000 thì lời đặng  
52\$ còn tài sảng tính hội hết thay giá  
dáng 50\$; đến tinh nhập vò số vò.

Nay hội mở hùn thêm mỗi pháo bùn  
là 50\$; như vị nào mua bùn máy bùn  
tùy thích. Đinh đến ngày 1er Decembre  
1919 thì nạp số bùn; như vị nào muốn  
hồi dều chỉ xin gửi thư cho Monsieur  
Tứ chủ Hội Giao tiếp sẽ hồi âm lập tức  
Thương-xá-Hội

**TIỆM BÁN BÁNH MÌ****HIỆU-TÂN-PHUỐC****Đường kinh lập Cantho****NGUYỄN-NGỌC-NỮ****LÀ CHỦ TIỆM**

Kính lời cho quí òng, quí thầy rõ:  
tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tây,  
mua tại hàng bán bột tốt có danh tại  
Saigon.

Bánh của tôi mỗi ngày ra 2 kỳ: 1  
kỳ 4 giờ sáng, và 1 kỳ 2 giờ chiều.  
Cách làm sạch sẽ, bát-bát thì để  
trong tủ kiển, có rộng nước kiển lên  
không dặng, ruột bát không được lai  
khỏi ai rờ tay đỡ, ai muốn mua ở nào  
thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

Xin có lòng chiểu cố giúp hàng đồng  
hang trong cuộc thương mại.

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

**Muôn mua mật ong**

Ai có MẬT ONG muốn bán hãy xin  
do nơi Bán-quán

Ấn-quán An-hà Cần-thơ  
Kinh cáo

## Tiệm khắc con dâu

Thuốc gói hiệu Globe  
(TRAI ĐẬT)

LÂM THUẬT KÝ



Kính thưa quý QUỐC KHÁCH II dũng rõ: Eisen-ti-khắc con dâu DUNG, CAO-SU bù kín, mực có độ phản ứng theo cuộc sống dâu và châm lọc có đèn và bông đốt CAM THẠCH Khoai, vẫn vẫn, có hồn của cây du lịch, bón sỉ và bán lẻ. Giá vé để thăm mìn là 10 xu. QUỐC KHÁCH II ai muốn dùng kiều rào, vui lòng thử cho tôi dưng lấy CATALOGUE hưa mà dùng thử tôi sẽ hết sức làm cho vừa ý.

TRAN-DUY-BINH  
Graveur

130, Rue Pellerin SAIGON.

## Thuốc điếu hiệu Globe

TRAI ĐẬT



LÂM THUẬT KÝ

Kính thưa quý khách hàng rõ tại nhà  
In Hậu Giang Cao-thơ, có bán sách chữ  
quốc âm để giúp cho Hòang-chire có  
quyền thi cao, như trung-toa.

Sách này có 150 trang và có đủ kiều  
vết để học truy-viết, giá 10.000 DƯƠNG  
VĂN MÌNH, có đeo.

Gia nhẫn quan lão.....	38.00
Tiền xu.....	0.15
Xin lỗi quý khách mua in Hậu Giang Cao-thơ mà mua.	

## Nhà máy xay gạo

TUY CHAI—THÀNH CÁNH

Đến nhà máy này để xay và trữ gạo  
trắng, gạo lứt và bát ta. Gạo xay ra có  
nhân rang, giá 10.000.

Tôi là bán chè vì nǎo muỗi múa  
hoặc mìn mìn hoặc ít, vui viết thơ mà  
thường nỗi.

Dé-ortiqueriede Cánh,

Hút lá sogen, dễ đánh lâu được  
không mốc, khôngぬれ.

Tại Hàng DENIS-FRERES có trữ bán

LÂM THUẬT KÝ

Máy bay thường dùng thuốc đèn cho  
thuốc lá lấp lá dương, khói tuôn hút  
không khói cỏ.

Một minh báu Denis-Freres có trữ  
bản sỉ mà thôi.

## LỢI RAO

Kính thưa quý khách hàng rõ tại nhà  
In Hậu Giang Cao-thơ, có bán sách chữ  
quốc âm để giúp cho Hòang-chire có  
quyền thi cao, như trung-toa.

Sách này có 150 trang và có đủ kiều  
vết để học truy-viết, giá 10.000 DƯƠNG  
VĂN MÌNH, có đeo.

Gia nhẫn quan lão.....	38.00
Tiền xu.....	0.15
Xin lỗi quý khách mua in Hậu Giang Cao-thơ mà mua.	

## Nhà máy xay gạo

TUY CHAI—THÀNH CÁNH

Đến nhà máy này để xay và trữ gạo  
trắng, gạo lứt và bát ta. Gạo xay ra có  
nhân rang, giá 10.000.

Tôi là bán chè vì nǎo muỗi múa  
hoặc mìn mìn hoặc ít, vui viết thơ mà  
thường nỗi.

Dé-ortiqueriede Cánh,

Hút lá sogen, dễ đánh lâu được  
không mốc, khôngぬれ.

Tại Hàng DENIS-FRERES có trữ bán

## AN HÀ NHỰT BÁO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

## MỤC LỤC

- |                                |    |                           |
|--------------------------------|----|---------------------------|
| 1.— Nghé chi là nghệ hạ tiện   | +  | 6.— Bất tri tắc vấn       |
| 2.— Thuốc hay là qui           | ss | 7.— Minh-tạ Lương-Y       |
| 3.— Quan tri-phủ Nguyễn-văn-Đè | ss | 8.— Thi tập               |
| 4.— Đám cưới                   | ss | 9.— Nam-kỳ thời sự        |
| 5.— Tự do diễn đàng            | +  | 10.— Oan truyền Ngọc-Hạnh |

Nghé chi là  
nghé hạ tiện..!

Trộm nghĩ trên đời chẳng có nghệ  
chi là hạ-tien, chính e có những người  
hạ-tien đây thôi; có nên ta an cái phản  
ta, ấy là điều phải thế.

Tạo hoá bày ra muôn nghiệp là cố dẽ  
cho muôn dân chia chác với nhau, hầu  
có nương nứa, dân cát nhau mà dựng  
nên một cái cảnh tượng vững phu trong  
trên thế-giới.

Bang lúc vừa băng, vừa luộn, tôi lại  
vừa nhớ một chuyện quá êm tai, tưởng  
cùng nêu vui bút chép ra đây cho  
khán quan rõ với.

Một anh thơ đục đá, nhà văn hàn vi,  
hằng ngày, đầu khổ sở thế nào, cũng  
phải vát búa lên non, ấy là nghệ sanh  
nhai độ nhứt. Lát lúc tự than về mạng  
vạn. Một hôm, nhân thấy Hoàng thượng  
đi điện diệp, quan quân đưa dón, tàng  
lọng rợp đường khiếu cho thơ ta nghỉ  
dến cái nỗi mình thì lại bắt than rằng:  
trước được....

Bao nhiêu lời thán oán, đều lọt vào  
tai thần từ thiện, người mới bồ phước  
lành, cho gả được làm vua, hưởng cái  
mùi phú-quí. Anh ta lúc bấy giờ, đã

hoát kíp phong trán, lại được nghe  
những tiếng tung hô, thì còn gì là  
thích nữa.

Nhân lúc trời thênh ngoạn cảnh, sau  
trước cung quan, cung quân, cung tần  
còn; long-tuong đã loại lòng tôi, nào  
hay: bỗng sáng mặt nhứt với vào,  
khiến vua ta chẳng đẹp. Đã làm một vị  
vương, muôn dân đều sùng bái, thê  
mà cõi hẹp quyền hơn cái mặt trời  
nếu ta dặng vậy rồi, tưởng khi công  
thiếp tình làm chờ.

Nghĩ suy rồi lại khẩn cầu, Thần cung  
chิ lòng, cho vua làm mặt nhứt. Đã  
toại kỳ sở nguyện, thời thì ta vẫn biết ta,  
khiến cho nồng cháy cõi cây, thêm khi  
trời ôn nhiệt.

Chi thương đến nhơn loại dưới phàm  
trần rên siết, chì lo cho dù quyền thôi.

Tưởng đà an rồi, nào hay vì ít cụm  
mây đen, nó khuấy cái hi vọng ra tan  
nát.

Soi thì yến vẫn cùng sáng, mà ngặt  
vắng mây phạm thượng, chẳng kiên án  
mặt cái tình thân. Thế thì ta còn thua  
mây cụm mây này, trước chi được thành  
mây mới phi. Thần cung giúp giùm  
lâm ngời, cho mặt nhứt hoà mây, từ  
đây mây mới kéo đèn trời, chàng vợ



Hãy dùng  
thuốc hút hiệu **CON GÀ** thuốc chưa vãn  
và vãn rồi

VÌ THUỐC NÀY NGON HƠN HẾT.

ĐÃ THƠM THO LẠI GIÁ RẺ HƠN CÁC THÚ KHÁC.

Thuốc CON GÀ trồng tại xứ Đông-Dương

đã giúp hội Société des Tabacs de l'Indochine,

66 Boulevard Bonnard. — Saigon

đã giúp muôn ngàn người Annam.

mưa dầm tơi xối.

Quanh năm, nghe những tiếng dân thanh bao-lu, nhà nồng khổ: thất mùa, làm ngáp cả trưa ngoài, nhưng chỉ có một viên đá lóng trơ trơ xem hình như cương lý.

May mới nỗi tam-bành chí nở, tức giận chẳng vừa gan, tuồng chi viễn đá vô tình, quá giám phinh ta đường ấy. Duyên phán như thế, thời thời làm đá còn hơn, thán nghe dâng cười thầm, rồi cũng cho vừa ý. Nên đá rồi, xiết bao phi chí, ai xô chẳng ngã, ai lẩn chẳng xiêu, sừng sững giữa trời, chí lo cơn phong vú. Hàng nganh ngó lên cao là cổ ý lõi cùng mây rồng từ đây mình bắt phuc; mà số gì, dưới chon đá thấy, một người nón lá áo tơi. Hình vạng vẫn là thô, lại có cấp trên tay một

bua. Đến gần ra sức dèo, thời thì từng chắp rót từn, mìn.

Chỗ! Tiếc bấy cái công chống vững gian sơn, những mong dòn ngó trên đầu, chỉ rõ dưới chon hoạ đến.

Anh thợ vẫn hàn vi, áo quần lơi lỏng buông một mình một búa, mà có thể khiển ta sáu. Vậy thời thời ta cũng ước được thành anh thợ đá đó cho rõ, néo an thưa phán.

Lúc này anh và đã trở về nghiệp cũ, ngày làm tuy chẳng đủ tiêu dù, mà quanh năm lại đang vừa thưa da.

Dường ấy mới rõ: VẠN SỰ BẮT DO NHÂN KẾ XÃO, NHÚT SANH BỒ THỊ MẠNG AN BÀI, LẠI CÓ CẦU: NHÚT NGHỆ TÌNH NHÚT THÂN VINH, TƯỞNG LẠI: ĐỜI CÓ NGHỆ CHI LÀ NGHỆ HÀ-TIỀN.

Nguyễn-văn-Sáu

## Quan Đốc Phù Sứ Lê-quang-Liêm ban sur

Quan Đốc-Phù-Sứ Lê-quang-Liêm dit  
Bảy sang Pháp-Quốc điêu đình lính thư  
tòng chính từ tháng Novembre 1918 đến  
nay gần 2 năm trường.

Nay Chánh-Phù cho ngài đặc lệnh ban  
sur, ngài quá gian chiếc tàu Porthos đã  
đến Saigon ngày 1<sup>er</sup> Octobre 1920.

Bon-Báo kính lời chào mừng quan  
Đốc-Phù Lê-dai-nhơn dặng công thành  
danh toại, y cầm hối hương, rất dinh  
rất quý.

An-Hà Nhứt-Báo

## Tâm sự mình

với ngọn đèn khuya

Vẫn vẫn bên lầu trồng diêm ba  
Bên lầu trồng diêm thức chi mà !!!  
Thức chi mà dạ sơ rõi ???  
Vò rõi một mình ta biết ta.

Biết ta đây là thằng da cầm  
Những than phiền với ngọn đèn khuya  
Ngọn đèn khi tối khi lu  
Nỗi niềm này luôn đêm thu mơ-hồ  
Đầu sông ta đã thẫn thờ  
Xa-xuôi có biết ai chờ cui sông?  
Đao lương tư khéo cắt lồng,  
Núi tương tư, khéo chập chong tân  
[mây]  
Thằng-lồng chặc lưỡi chi bấy?

Nỗi lao lao biết, nỗi mây mây hay,  
Tiếng gà eo-óc bên tai  
Thêm làm cho khách canh dài nát gan  
Nhớ lời thệ-hai minh-san  
Tóc thê đầu cắt rõ ràng còn dây  
Mảnh trảng chính chích dòn'ai?  
Mà ta đây lại là người ngày xưa  
Nợ tình luồn để dày dưa  
Có nào xin tờ một lời hời trăng?  
Trăng soi cùng nước cùng non  
Đỗ trăng soi thấu tíc lòng của ta?  
Càng trâu trọc càng xót xa  
Càng ngơ ngẩn nỗi dàng xa càng buồn  
Buồn nghe vẫn vẫn tiếng chuông  
Dường như dục khách náo nùng đêm  
(than)

Buồn nghe tiếng cú kêu canh.  
Khi khoan khi nhặc, khi gào khi xa  
Buồn nghe một nghiên cột nhà  
Tiếng kêu cót két, vọt sa ván dài  
Buồn nghe gió thoản bên tai  
Lạnh lung tắc dạ, đổi mài một thân  
Buồn trồng tơ nhện bùa giáng,  
Nhện ôi nhện hối mấy chờ mờ ai.  
Còn dang dở tình dở say  
Trống canh đâu đà mây ngoài điếm năm  
Ngọn đèn xem đà lu cảm,  
Nỗi sầu nhớ đầy dần dần tiêu ma.  
Hữu tình ta lại biết ta!

Nguyễn-ngọc-Lành (Cánh) —

## Thuyên bố

Có lời nghị của Quan Thống-Đốc Nam-  
kỳ ngày 16 Septembre 1920 bỏ ông

Nguyễn-văn-Đè Tri-phủ nhứt hạng chưởng-quận Phụng-Hiệp (Càmtha) di tùng chánh-quan Chủ-tỉnh Trà Vinh dặng trấn nhậm-quận Châu-thành, còn ông Phạm-thanh-Kinh Tri-Huyện nhứt hạng chưởng-quận Châu-thành Trà Vinh bô về ngõi Chủ-quận Phụng-Hiệp thê cho ông Nguyễn-văn-Đè.

Quan Phủ Nguyễn-văn-Đè là một vị giúp viêt-tinh Càmtha rất thâm niên, từ buổi ngài làm thư-ký, đến lúc chiếm khoa Tri-Huyện sau thăng birtg Tri-Phủ trên dưới 20 năm rồi ngài cư ngụ xứ Càmtha, tinh tinh thuận hậu nhơn đức và vui-vẻ lâm. Ngài là một ông quan thanh liêm chuyên lo việc bón-phận, trên dâng quan yêu, dưới dâng Tông, lang và dân cư mến chuồng. Cái bánh của ngài cư xử cùng mọi người chẳng cậy quyền mà thái, không ý thế mà kiêu, nên ngài dẫu nhơ lâm ở xứ Càmtha này lâm.

Nay có lịnh trên thuyền bô ngài di tùng chánh-tinh Trà Vinh. Nghe dặng tin này, chắc là ai cũng đem lòng mến tiếc muối cho ngài lưu nhâm tĩnh nấy, vì ngài là người cố cựu trong tinh, qua thuở rất nhiều, và lại tướng khi chẳng còn bao lâu đây ngài sẽ dứt pháo hối-hưu dường-lão, nên muốn cho ngài ở lại đây trước sau cho trọn.

Cho hay, mến dừa ngài, cảm hạnh ngài mà nhân tâm ước ao như thế; song việc nước há dám bao nài, vậy Bón-Báo chúng tôi xin thay mặt cho dân cư tinh Càmtha kính chúc cho ngài cùng bùn quyền thương lộ bình an, đến Trà Vinh rồi cầu cho ngài dặng cao thăng phuộc tước.

Chúng tôi cũng kính lời chào mừng quan Tri-Huyện Phạm Thành-Kinh và bùn quyền, cầu xin ngài vĩnh trấn xứ

này, bùa an đức cho nhơn dân triêm ngưỡng,

An-Hà.

## Đám cưới

M. Trần-dắc-Nghia Tông-Lý của Bón-Báo định đoi cho lịnh ái của ngài là cô Trần-thị-Yến phổi hiệp sác cầm cùng M. Trương-công-Đại vào bộ Langsa, đương kim Quản-ly báo "La Tribune Indigène" và báo "La Jeune Asie" lại là lịnh lang của ông Thomas Trương-công-Ý Thông-phán tót hạng tại dinh quan Đốc-Lý Thành-Phố Saigon.

Tiêng 3 ngày: 29, 30 Septembre và 1. Octobre 1920, tại nhà M. Trần-dắc-Nghia kết lụi treo cờ đèn điện chờ ngồi, bàn ghế chung dọn xem rất đẹp, có thính viên quan quai chức các ty các sở cùng toàn bằng cố-hữu đèn dự tiệc rất đông. Chiều 29 Septembre lúc tiệc viễn hẫu mảng, giữa có vien quan quai chức sác, M. Phạm-bá-bại, vì tình cố-kết cùng M. Trần-dắc-Nghia, đứng giây xin tò lời chúc mừng cuộc tan-bon như vầy:

CHÚ QUÝ VI,

Ngày hôm nay chúng ta vầy vui với nhau nơi tiệc nầy, chẳng đợi tò ra, qui vị cung rõ như tôi: cái tiệc hôm nay là tiệc mừng Hô-Việt tài gia, Trương-Trần phổi hiệp.

Vậy tôi xin qui vị cho phép tôi tò đòi lời mừng cuộc tan-bon nầy.

Lời phu σογ-ŋoà có nói: TRẬU TÌ TRỌNG HIỀN TÀI, nghĩa là: kén rẽ lứa kẻ có tài năng, có học thức.—la chí vây...? chỉ nghĩa là cho con gái mình lúc xuất giá theo chồng, trao thân gởi

phận cho chồng, nương danh phận của chồng, nhờ thế lực của chồng, hễ chồng được làm quan vợ dự pháo sang cát... Thê hằng ví: chồng sang vợ dặng đi giày.... là vậy đó. Thiết-nghi: người mà có học thức trong trí nào nếu chẳng muốn chen bước chốn quan-trường, cõ ý chuyên về công cõ, thế thì cũng tiện cho, vì trong mình sắng học thức, sắng tài bộ, vì bằng chẳng dặng kinh dinh sự nghiệp chấn khởi đại thương tranh lợi-cùng dì quốc; thì cũng làm một nhà buôn có dû tư cách mà giao diệc cùng người..! Tóm tắc một lời: người có học thức thì bê cư xử có lẽ nghi, biết phu từ từ hiếu, biết quản kinh thao trung V...V... dâu thế nào: chớ niềm thê từ bộ cung lo hảo dường cho trọn..!

Bởi cõi: phảm làm cha mẹ thương con dâu trai dâu gái hể vừa đúng tuổi định đoi bạn, tướng lai ai ai cũng đều lo, lolam sao cho được rẽ tháo dâu hiến mới là túc nguyện.

Ngày nay, vợ chồng M. Trần-dắc-Nghia định chử vu qui cho lịnh ái sánh duyên cùng M. Trương-công-Đại đương quyền Quản-Lý tờ báo "La Tribune Indigène" và báo "La Jeune Asie", cả hai đều là một nền ngôn-luận rất cao thâm, rất khôn-khai công-bình để bảo thủ và cạnh tranh quyền lợi của Đồng-bào ta. Chẳng cần giải ra, lè khi qui vị cung rõ cái trách nhiệm của 2 tờ báo đó to-tác là dường bao.?!. Thế mà M. Trương-công-Đại một mình gồm chức Quản-ly của hai tờ báo Langsa ở xứ ta tuy chưa ràng là tài-ba lót chúng; song cũng đáng cho là một nhà kim-thời học-thức đó.

Toi đã nói rằng: kén rẽ lứa rẽ có tài năng có học thức, nay vợ chồng M. Trần-dắc-Nghia chọn dặng người rẽ có phần học thức như M. Trương-công-Đại đây, nếu chõ tôi tưởng không lầm, thì vợ chồng M. Trần-dắc-Nghia cũng là toại kỳ sở nguyện đó.

Lại có câu: THÚ THÊ CẦU THỰC NỮ, cưới dâu lứa gái lành, gái nhà hiền đức...

Phản tôi, tôi chẳng chút chi hể dờ chl dù iz lời ngay lê chánh mà phản, tướng khi qui vị cung rõ như tôi vậy: hễ cư xử của vợ chồng M. Trần-dắc-Nghia: chẳng những nói năng vui vẻ mà thôi; tinh hạnh lại hiếu từ, việc thù-lạc cùng anh em láng giềng; giàu không đua nghèo không dẽ, thi chung như nhứt, chẳng chút sai thù, sách nhỏ có câu: Hết TOPI PHÙ TẤT BƯỚU TÙ TÙ, BƯỚU TÙ HẦU TẤT HẦU TÙ NHÌ, hể là nhà hiền đức thì dạy con hiền đức, bởi tôi cũng mảng nghe lịnh ái của Trần-gia đây: tuy chưa đám gọi là gõm đủ công, hạnh, dung, ngôn, song bê cử chl, nét nói năng rất doan trang dâm-thẩm, cũng đáng cho là gái phi phong, cẩn ngôn cẩn hạnh.

Cho hay, THÚ THÊ CẦU THỰC NỮ, M. Trương-công-Đại sánh duyên cùng Trần-quí-nương đây, tôi chưa đám gọi là dâu biền, song bê ngôn hạnh cùng phái trang thực nữ. Đường ấy tướng khi Trương-gia cũng là hiền hạnh vậy.

Ngày nay: 2 họ hiệp hòa, dẹp duyên cá nước, vậy tôi xin chur qui vị hiệp cùng tôi trước là mừng giùm cho vợ chồng M. Trần-dắc-Nghia sanh con gái dặng mòn mi rạng vê, định sinh rờ ràng, sau là chú cho vợ chồng mới, tơ tóc bên gai, trăm năm vui thuận.

M. Phạm-bá-Đại đức lời, ai nay đều  
vô tay, lòng vui đẹp.

M. Trần-đắc-Nghĩa đứng dậy đáp từ.

QUÍ ÔNG

QUÍ THÁY,

Tôi rất thầm cảm những lời M. Phạm-bá-Đại mới tờ ra đây, những lời ấy lẽ  
khi chư vị cùng công nhận như tôi là lời  
chơn-chất, là lý tự nhiên do tấm lòng  
thành của bạn tôi mà phát hiện.

Lại cũng vì tấm lòng thành ấy mà tôi  
phải đáp từ, để khỏi phụ lòng bạn tôi,  
và lòng chư vị, vì hằng rắng: chư vị cũng  
đóng chung dusk một cái tâm-lý cùng M.  
Phạm-bá-Đại giữa tiệc mừng này.

Nghi vì tấm lòng cha mẹ thương con  
không chỗ nào là tốt, lúc thơ ấu thì lo  
hoạn dường, lập việc lễ nghi, con trưởng  
thành lại dạy cho rõ đạo làm người,  
dẫu trai, dẫu gái cũng đều có một phần  
trách nhiệm để đối dài cùng nhau quản  
xã-hội, sau rồi lại lo định đời lứa cho  
con để sẵn đến đường đời cho vững bước.

Con đã thành gia thất, đã đẹp duyên  
hài, phản làm cha mẹ, ai lại chẳng vui  
lòng, ai là không mừng dạ..?

Ngày hôm nay, vợ chồng tôi định cho  
con gái tôi uap thế vu qui, quý ông, quý  
thầy và thân bằng quyến thức thường  
tình đến, trước là hi lạc cùng tôi, sau là  
mừng cho đời trê phi duyên cảm sác,  
thật là một dịp quý ông quý thầy làm  
cho vợ chồng tôi dặng vinh-diệu, dặng  
rõ ràng đây biết mấy..!

Quí hóa thay! tấm lòng hạ cố của quý  
ông, ngàn vàng khôn chuộc!

Khó biết lấy chi đến cho xứng, vậy  
tôi xin có ít lời thành thiệt gọi là lòng  
tạ lòng nhau; tưởng khi quý ông cũng  
vui nhộn đó.

Kính mời quý ông cang chén quỳnh  
tương này, mừng cho cháu an bê xuôi  
giá.

M. Trần-đắc-Nghĩa giứt tiếng ta ơn  
ai nay đều vô tay; kế đó cầm đao giày  
phúc ai nay đồng cáo thối. Qua ngày  
30 Septembre họ dâng trai ở Saigon  
tương trán lè vật tới nghinh hôn. Có  
Quan-lớn cựu Đốc-phủ-sứ Hô-tần-Huân  
và lính phu-nhơn vẫn là lính ngoại-lô  
của M. Trương-công-Đại, ông Thomas  
Trương-công-Ý và phu-nhơn, còn ít vị  
nhà chảng rõ dặng quý danh, nên không  
đem vào đây dặng (xin miếng lỗi). Ngày  
4 Octobre buổi sớm mai làm lễ cưới. 2  
họ vui-vầy yên-âm, chiều 4 giờ làm tờ  
hôn-thú theo phép Langsa tại Tòa-Bồ  
Cánhor giữa mặt quan chư-tỉnh Vilmont  
quyền Đốc-ly chū bộ hôn-thú. Sau khi  
đọc hôn-thú và các giấy khai sinh của 2  
họ nam nữ rồi, thì quan Chū-Tỉnh  
Vilmont mở lời hỏi nàng đầu chàng rẽ,  
2 dặng ưng thuận phối hiệp phu thê.  
Xong cuộc, 2 họ nam nữ và các người  
chứng đồng ký tên vào bộ hôn-thú.

Bên nữ:

Chú-hôn: Ông Trần-đắc-Nghĩa và phu-nhơn  
Chứng thứ nhất: Ông Valéry, Quan

Bàng-khoán,

Chứng thứ nhì: Ông Nguyễn-hữu-Thức  
nghị-viện chū-dân Langsa.

Bên nam:

Chú-hôn: Ông Trương-công-Ý và phu-  
nhơn,

Chứng thứ nhất: Ông Vigerie Trạng-sư  
Chứng thứ nhì: Ông André Trinh, nghị-viện  
chū-dân Langsa.

Ngày thứ bảy 2 Octobre lúc 7 giờ sớm  
mai, 2 họ để huê đến Nhà-thờ Cánhor  
chiếu phép hôn-phối. Lễ này có Quý ông  
Qui bà đến dự rất đông: M.M. Valéry  
Đốc-phủ-sứ Đô-quang-Trú, cựu Bồ-

phủ-sứ Hô-tần-Quần, Nguyễn-hữu-Thức  
André Trinh, Phạm-hữu-Hòa, Phạm-bá  
Đại, Cao-văn-Hùng, Trần-đắc-Nghĩa,  
Trương-công-Ý...v...v... còn nhiều vị  
nữa, nhớ không hết xin miếng chắp.

Các việc xong xuôi, qua ngày 30 Octobre  
rước dâu, có M. Trần-đắc-Nghĩa và phu-  
nhơn họ tống xuồng tàu đưa về Saigou.

Bô-Báo kính chúc cho 2 họ cuộc  
hành trình an tịnh và chúc cho vợ chồng  
M. Trương-công-Đại từ đây:  
Cầm-sắc hòa ấm, ngàn thuở vui vầy câu già-  
thất.

Phụng-loan tương hội, muôn năm đậm ấm  
ngbia chau-trần.

An-Hà

bắt cầu, trồng cây dài theo đường đà  
trên 5 năm rồi, cây lớn tàn ra sum sê,  
mà gay thay đường lại không đỡ đá,  
sây, đẽ, cỏ mọc lang đều ngoài, còn cái  
đường mòn đến mùa mưa chúng tôi  
đi học cực vô cùng quần lại vo, tay ôm  
tập, sinh sét sệt lên khỏi mắt cá, còn  
mấy cây cầu dài theo lộ chỗ gác vắng,  
chỗ sụp đất hòn đầu cầu, đêm tám  
tối người có tuổi không thể đi cho đặng  
Mà đường lộ đó dân sự ở đóng đảo,  
chúng tôi đi học và mấy người di chuyển  
cùng thường đi lộ đó.

Vậy xin ông vì lòng dân cùng chúng  
tôi xin ông dời gót đến nơi xem cho kỹ  
lưỡng đến kỳ hội nghị ông ra sao xin  
cùng quan Chù-tỉnh cho phép đỗ đá và  
sửa mấy cây cầu hư gãy đó lại, thật là  
một điều rất hữu ích, đây chúng tôi đóng  
ngửa mặt mà trồng cây ông vô cùng.

Bọn học sinh Cái-khé đóng bài.

## Tự do diễn đăng

### THƯ KHÔNG NIÊM

Gởi cho M. Huỳnh-hữu-Đông  
nghị-viện địa-hạt tổng Định-bảo  
(Cánhor)

Kính bẩm ông nghị-viện.

Chúng tôi kính bẩm ông và mắng cho  
ông dặng đắc-cử chức nghị-viện địa-hạt  
trong khóa bốn năm, vậy từ đây chúng  
tôi lấy làm hân hạnh mà gặp dặng một  
ông nghị-viện rất xứng đáng trong phẩn  
tổng của chúng tôi.

Sau này chúng tôi là bọn học sinh  
đóng khép nép túi lời xin ông miếng  
lời cho chúng tôi. Thưa ông, chúng tôi  
trộm nghe rằng chức nghị-viện đê mà  
hào chúa thay mặt đói lời cho dân, cùng  
sửa sang những điều iền hóa hay là tu  
kiều bối lộ trong phẩn tông. Đây chúng  
tôi đồng vò lè xin nhắc cho ông rõ,  
đường trường học (Collège de Cánhor)  
đi lên Cái-khé tục kêu lò mới, đã dấp,

## Bát tri tắc văn

### Monsieur T. q. Tiền

Trong tờ báo N° 10 ngày 30 Septem-  
bre 1920 tôi có thấy lời của thầy luân  
về việt ai gọi là đúng tôi thấy đó mà  
không hiểu về phần nào được đúng vậy  
xio thầy phân dùm cho rõ chờ nghe mà  
không hiểu thì nghe chẳng làm chi, mà  
chẳng biết về phần nào mà bầu trả lời  
chữ đúng, hoặc là giàu bạc út triều là  
đúng hay là nghèo không có nợ là đúng  
hay là lớn ruộng nhiên dường là đúng  
hay là dù ăn dù mặt là đúng, hay là tôi  
ngậm thuốc đi lên đi xuống, chiếu ngồi  
xe bích đúc queo đầu là đúng hay là quần  
áo bận nhiều màu, hay là giày nón đi  
kêu lạ là đúng hay là áo quần cắt dừa  
bận bụng, hay là chiếu đi có đói có banden

là đúng, chữ đúng ấy tôi không hiểu vì xin thấy cái nghĩa chữ đúng về phần nào tôi rất cảm ơn.

Phan-dinh-Phong *Médecin Annamite*  
Cantho (ville)

Bác thấy ôi!!! Tôi muốn đáp từ cho bác hết sù, ngọt chẳng rõ bác chủ ý muốn hỏi gì, thiệt bác viết chữ kỳ quá, khi thi bác viết ĐÁNG, khi viết ĐỐNG khi viết ĐÍNG khiến cho tôi lấy làm bối rối; thế thì làm sao cho tiện mà trả lời.

Còn ngày 30 Septembre thì chỉ có số 183, chờ có số 10 nào đâu mà bác nói. Bác có mờ không, à phải rồi, chắc là bác thấy mỗi số báo bán 10 су nên bác nói là số 10 chờ gì. Viết bài vào nhứt trình mà bác coi cái danh giá bác nhẹ tay lòng, thì thưa cũng kỳ thay!!! cái bài "Trung thu Cảnh hưng" của bác đã đăng ký trước, chính tay tôi sửa hết hơi.

Nay bác lại viết chữ kỳ nữa hoài, cũng ngọt cho tôi quá.

Bài của bác gửi đến sao thì An-công sắp vầy, chẳng thêm của bác mà cũng chẳng bớt của bác một chữ, một dấu nào. Chẳng những mấy chữ đứng, đứng đúng vị trí mà tôi thậm chí suốt cả bài đọc nghe thời có hốt.

Bác muốn hỏi gì, xin có nhời biện lại nhẹ! Tôi thử sáng lồng cảm hứa đợi bác luân, bác lưu ý cho.

Truong-quang-Tien

## Minh tạ Lương y.

Nguyên hôm mồng ba tháng sáu An-nam, tôi bị tiết tả cho đến bất tỉnh nhơn sự, phản chư y thày đều ngô nhận là案例: chứng cao uống thuốc hàng lương,

đến đồi muôn vong dương, bệnh nằm chẳng biết chi lại lưỡng tiễn đều bí, người nhà chỉ lo việc thối, chờ còn có kẽ chi mà thật vậy; tôi đã chết từ chớn lên đến ngực, duy còn cái miệng nói mà thôi, may dâu phước trời chẳng phụ, nên khiếu cho tôi gặp ông Trịnh-văn-Thới ở Mỹ tho qua dọn tiệm làm thuốc, phản nhiêu ở chau thành Cần Thơ thì kêu là thay Mỹ. Người coi nạch rồi lành ohiju trị, đoán cho tôi khỏi chết, dả giờ sự mạch mà lại hay về việc thuốc, mục thưức định dáng, cho tôi uống leon trót tháng chǐ dùng có một thang phu-tử lý-trung gia đậm, uống đựng 20 ngày thì dường tiêu tiễn tôi mới thông lão, nười hốt cho tôi tới toàn dù; tôi thát củng nhả làm thuốc, mà nêu đối bệnh như thê, trường chắc chẳng dám dung thuốc như người, chẳng những tôi mà thôi, cho đến có nhiêu thay kháo cũng nghị luân cho cách trị ấy phải tiêu cháy thận thủy, nhưng người cũng chẳng đổi ý, cứ như mạch mà trị thiệt dáng khen là đương kiêm chí lương y đó.

Vậy đồng bào ta nếu ai có bệnh trường nên tiệm ông Trịnh-văn-Thái kêu thay Mỹ nhà ở gần cầu xéo tại chau thành Cần Thơ, để người điêu trị cho chắc ít lò điêu quan-he. Vậy tôi xin kính tặng người 2 câu như sau này:

Cảm cùu từ chí ân, viết tài tạo.  
Tụng tài sành chí dứa, viết nhết thiên.

Ng-Nhur-Bich Secrétaire comptable  
à l'Usine électrique de Cần Thơ

## Lời rao

Lời rao cho nhơn dân dặng hay: kể từ ngày 1<sup>er</sup> Octobre 1920 thi cầu quay bắt

ngan kinh Soc Trang - Phụng-hiệp ngưng quay, vây nên những ghe có cột bướm cao thì di qua bất tiện.

Đối có linh mới thì những ghe lớn mới có thể di qua.

## Thi tập

### ĐÔ ANH HOÀI TÌNH

Dung nhau một vẻ dỗ tư phong,  
Trong thay cảng thêm bận nỗi lòng  
Mắt liếc đường khêu eon cách biệt  
Miệng cười như nhá lú tao phùng  
Lời vàng đã hẹn lời thời vây  
Vóc ngọc còn e nỗi âm hồn  
Hỏi khách tan tình ta hỏi thử?  
Lòng đây lòng đó có bay không?

Cần Thơ Cao-Nhủ

### TRUNG THU THƯƠNG NGUYỆT

Gương thu vật-vật giữa vũng không  
Nhóm bạn vui chơi thú chẳng cùng  
Xem ngọc mờ trời trông Thái-Bạch  
Nhìn gương vè nước nhớ Minh-Hoàng  
Tiêu sầu rượu thách vài ve cạng  
Khiển hưng thi thán ít vận xong  
Gặp cảnh hữu tình say với ánh  
Trót đậm đậm đạo hỷ còn mong

P. B. Đ.

### NGƯỜI

Danh lợi trên trần lão chẳng mông  
Lão mông gọi rứa sạch trơ lõng  
Sớm còn chiên bái thôi an lịch  
Hết gió rồi trăng cũng sướng nồng  
Nước biếc non xanh trì lấy chí  
Còn vàng nhơ bạc thả trời sòng  
Còn ai là kè phong lưu rứa  
Vừa đặc Thu vè lại rứa Đỏ.

### TIỀU PHU

Thú nào bị kẹp thú nhàn thấu?  
Hóng-hình cùng riêu giò búa trăng  
Khi ở đánh Thần khi đánh Giáp  
Lúc nương rừng Bá lúc rừng Tòng

Bão bế xuân tảo hoa cười cợt,  
Mặt tím tinh riêng nguyệt nở nùng,  
Nó chặc việc đời chi nhọc trí  
Đôi vài cây cùi đủ mua ăn.

Truong-q-Tien

## Nam-kỳ thời sự

### Giá bạc

Thứ sáu ngày... 1 <sup>er</sup> Octobre...	10 f 75
Thứ bảy ngày... 2 Octobre...	id
Chủ nhật ngày... 3 Octobre...	id
Thứ hai ngày... 4 Octobre...	id
Thứ ba ngày... 5 Octobre...	id
Thứ tư ngày... 6 Octobre...	id
Thứ năm ngày... 7 Octobre...	id

### Giá lúa

Lúa chờ đến nhà máy Chợ-lớn mỗi
100 kilos là :
Thứ sáu ngày... 1 <sup>er</sup> Octo. 5\$40 à 5\$90
Thứ bảy ngày... 2 Octo. id
Chủ nhật ngày. 3 Octo. id
Thứ hai ngày... 4 Octo. id
Thứ ba ngày... 5 Octo. id
Thứ tư ngày... 6 Octo. id
Thứ năm ngày... 7 Octo. id

### CANTHO

#### CẮT HỘNG MÀ CHẾT

Trong đêm 25 rang mặt 26 Septembre 1920, tại làng Luông-tuyền (Cần Thơ) có xảy ra một vụ cắt họng mà chết. Theo lời của Hồ-thị-N. Âu là vợ của Trần-văn-Cự là người cắt họng khai rằng: vợ chồng cướp nhau ước dặng 1 năm nay, tình đương mặng, nghĩa dương i ông, song bởi mẹ hống khắc bat, ghe phen đánh đuổi khiến con trai mình hạ tờ đê vợ. Trần-văn-Cự vì thương vợ chẳng nỡ lis, vể tá ngụ nhà cha mẹ vợ. Cự cùng thường kiêm phương an ủi mẹ, xin hồi tâm tưởng bụng iàng dâu. Mụ Phụ-nhoa đã chẳng nghĩ Xuân-nương thiếp,

ại còn khoát nạt đến Lam-sanh..! Bởi có Trần-văn-Cự thêm buồn, bằng nói cùng với rằng: hết ham sống nữa. Lại nói: vì linh nồng mặng, nên chẳng chịu chết lại... thôi, chẳng thèm nói nữa.

Tào-Hồng (lai tin)

#### BA-DÂN TỰ TỬ

Dương-văn-Dân tục kêu Ba-Dân 43 tuổi nhà ở Cao-giữa (Cần Thơ) là một tay cờ bạc có tiếng, thường khi trong Lục-châu cũng có nhiều người biết và lầm. Càng có lú giầy-xăa đầy nhóc tái, ngồi xe-hơi đi ca-lết cùng con ba con bảy vinh rất đồi vinh, cũng có hối nhứt-diếu chẳng dính tay, ngồi bí-sí mặt buồn xó, nhân anh sau anh mười dạng không thấy dạng. Đó là cuộc thường tình, mấy anh bài-bạc chẳng rõ.

Đây chỉ nói về vụ Ba-Dân tự tử, chẳng phải thua mà thất tình, chẳng phải già mà nhảm thế sự, hối cũng có điều ứ-huất chí dày, nên hết muộn ở Dương Trần, quyết lui về ẩn-cánh.

Và mua thả h-lục hối nào cũng không ai biết, mà uống hối nào cũng không ai hay, chừng và đặt mình nhão lộn ói mửa, ai nấy xùm lại chạy rước Quan Thầy thì đã muộn, hết phang cứu đặng.

Nghỉ vì va cũng là 1 tay rành nghệ đồ-bác nay mà từ-khí nhứt thời, xin-ai diều hai câu như vậy:

Xuong thịt lấp nơi vùng đất bạc, trăm năm mất cũng như còn, về ảng hộ chuồng rô cơ bich;

Hòn phách nương theo cụm mây xanh, ngàn thuở sống sao thát vây, hãy tưởng tình túc lượng tam yêu.

Cao-dè-me-phé

đóng huy lụy ai diều

.

#### CAI BE

##### ĂN CƯỚP

Hồi 10 giờ tối đêm 6 rạng mặt 7 Sep-

Thế khi X... lúc làm thịt cóc còn sót mặt ở trong thịt, nên mới ra cớ đòi. Thấy chết mà thương hại, song nghĩ lại... thôi, chẳng thèm nói nữa.

Tào-Hồng (lai tin)

.

Dè đâu, lúc tam canh, Trần-văn-Cự cắp dao bén vào phòng, quyết giết vợ sau hai đến minh cho dù cắp. Dao vừa xuống, thì Ngâu hay, lấy tay đỡ dao, bèn bị 1 vít nời cướm tay rất sâu, hoàn hối ja-lèng-tòng cửa phòng chạy ra, thì Trần-văn-Cự đã cát họng, hối minh mà thắc. Ai nấy chạy đến nơi nói hay có sự bèn thông báo cho cha mẹ Trần-văn-Cự hay. Kinh-trong nội vụ đến quan Biên-Lý, ngài phủ cho quan Lương-Y khán thấy tên Cự và vits tích thị Ngâu.

Nghé lại: Cha mẹ ruột tên Cự kiện đến nhơn mặng, nói rằng: cha mẹ vợ tên Cự giết nó mà thôi— Tòa còn đang tra vấn vụ này, chưa già lè nào khi xử rồi sẽ dâng tiếp cho khán quan xem.

.

#### CHẾT VỀ ĂN THỊT CÓC

Ngày 28 Septembre 1920, tại làng Tân an (Cần Thơ) tên X... nhà 1 vợ có 3 đứa con. X... bắt cóc làm thịt xáo ăn.— X... vì ăn nhiều nên sau khi ăn trước vài giờ vật minh nhão lộn một hối rồi hối qui di lợ. Còn 1 mẹ và 3 đứa con, ăn ít nên mửa ói, ai nấy xùm đem vò nhà-thương cứu được khỏi chết.

Thế hằng ví; mặt cóc gan công là giống độc, chẳng khác thạch-tín mà-tiến; song khá tiếc người ta còn không tốn miếng thèm thi ăn, nào có sợ sự hiểm nghèo là gì...!

tembre 1920, có một bọn ăn cướp chừng 30 đứa kéo tới đánh nhà tên chiec Cồ nguyên, và tên chiec Trần-Khánh ở chợ Phú-sơn, sự tổn hao đê ước 200\$00 vì ăn cướp có bầu súng, nên dân và làng khó nỗi cự đương với ăn cướp đê cho chúng lấy đê rồi đi bình yên.

#### ĂN CƯỚP NỮA

Tại làng Hội-sơn đêm 16 rạng 17 Septembre 1920 có một bọn ăn cướp chừng 16 đứa kéo tới phá cửa vò nhà tên Cựu Hương Hảo Nhâm mà đạt thau kiền nghệ vàng đôi, rồi bướm đi nái, sự tổn hao đê chât 150\$00, ăn cướp quá giữ, mới khá làm cho trở ra nghè..

#### CHÈT CHIỀM

Tại làng An-bình-Đông Caibè, hồi 3 giờ chiều ngày 15 Septembre 1920 có một trận động to, làm cho chiếc ghe chờ đá chiêm tại vòm sông Cái-bè có ghe khác vớt dùm dặng 2 đứa nhỏ: 1 đứa nén 5 tuổi còn 1 đứa đầu 7, 8 tháng già đó, còn 2 vợ chồng chủ ghe đá nầy bộ tiếc bạc tiền chi đó, khi ghe đã lụy rồi mà còn chung vò muỗi lục đục cho đến nỗi chết cả hai vợ chồng, thiệt là thảm ác. Than ôi! Hành thoản ky mà tam phản mặng là vạy da.

N. D. (lai cáo)

#### Ai tin

Mới hay dặng tin buồn rääg: Ông Nguyễn-háo-Văn cựu Thơ-Ký Tòa-bố Cần Thơ lại là lịnh nghiêm thau của M. Nguyễn-háo-Vinh thương-nghiệp-chủ tại Saigon, đã từ trần ngày 30 Septembre 1920, hưởng dương được 53 tuổi

Linh-cửu điện dem về an táng tại Biên Hòa là nơi cố thõ của ông.

Vậy Bồn-Báo tạm kính lời chia buồn cùng M. Nguyễn-háo-Vinh và gia quyến lại thành tâm cầu chúc cho linh hồn ông tiêu diêu nơi tiên cảnh.

An-Hà kính diếu

#### Vạn linh tê

Cher Monsieur

Kinh cùng ông rõ: Thuốc Vạn-linh-tê của ông bán thật rất hay và cũng. Con em của tôi dê, đau bại, uống thuốc Bắc càng thêm. Đầu công là may, kể thuốc tôi gởi mua vừa đến, cho nó uống có 2 thê thi đê được liền.

Vậy nên tôi cho ông hay và cảm ơn ông. Và xin ông gởi cho tôi 10\$ nữa.

Huỳnh-hữu-Thôn

Demeurant au Village de Hưng-Hộ  
Ấp Gia-Hội  
Xóm Ông-Nam  
à Bacieu

#### Oan truyền Ngọc-Hạnh

(Lụy vi tình)

par Trương-quang-Tiền

II

(Tiếp theo)

Bà-nghẹt khéo là ghen cợt khách  
Cợt khách mà chi hối Nguyệt-Bà???

Đêm kia, nhân buồn tình lại gặp lúc trời thanh giómát, bóng nguyệt dường như chính chính dòn ai, tư bê một sắc chúa họn chẳng nhơ, ánh gươong mặt chị hằng với xuồng, hòa với bóng đèn khi trăng tươi, thật dê cầm động lòng người đang buồn òa sầu nẩy biết mấy.

Thu mới tinh sữ sao đạo chơi, hoa là có giải khuây, kèo mà càng ngâm cảnh chừng nào, càng bắt ngao ngó chừng nấy.

Hết đảng này sang đến nèo kia nhưng chẳng đảng nào mà chẳng sấp người qua kẽ lai nhộn nhản, chẳng nèo nào mà chẳng thấy đèn giặc sáng quắt.

Trong các nèo ấy, các đảng ấy thời dầu có xinh đẹp đến đâu cũng chỉ kém hơn Đại-Lộ Oatinat là nơi danh tiếng nhứt. Mãi cho đến những kẽ ở xa xui vừa tới Saigon mới lẩn mà khi trở về còn nát nhớ hoài rằng: mình đã đạo chơi đường Cá-hi-na, Cách-ti-na vui đẹp lắm. Mà thật vậy! Dầu cho những người đã ở lại đây mấy mươi năm rồi cũng chưa coi là buồn, hương người mới đến lẩn lẩn thì tài nào không la mắt. Nhứt là dừng tại đầu đường mà trong xưởng thời đẹp là vô cùng, ngựa xe như nước quản áo như nêm, đèn sáng tơ ban ngày, tường ít có nơi nào già thô như này nữa. Mình lên lại chỉ thấy một khoanh đường quá rộng, giữa có nhà thờ, nhà thờ cao vội ngắt tung trời, chung quanh cất toàn bằng vách đá. Đầm ấm thay! Trước dược hình Đức-Thầy Bá-da-Lộc cùng với Đông-Cung Cảnh đứng chung, thật rõ ràng là một cái Kỷ-niệm để muôn đời, Kỷ-niệm để tổ tắc lòng thành Đại-Pháp đối với Việt-Nam ta là chí thiết. Đứng ngơ ngẩn hối lâu thì lại tưởng đường như cái quốc-bản Việt-Nam ta còn phuơng phất ở đây, cái mối thương tâm ta bấy giờ chan chứa trong lòng bất nhở đến con ách nước nạn dân, con giặc Tây-Sơn xâm lấn cõi bờ khiến cho Đức Cao-Hoàng phải toan ký thác Đông-Cung cho Đức-Thầy sang Pháp-Quốc, bài xin cầu cứu nước nhà.

Câu truyện tuy thật trăm năm cũ đã qua rồi, mà lúc bấy giờ mãi cho đến ngàn năm về sau thời cũng như hiện hiện. Ôi! Quí hóa thay! mà cảm-động thay! một Đức thầy Pháp cùng với một vị Đông-Cung Nam lai có tình tương ái nhau, đồng tâm nhau, cam dung giữa trời từ bao giờ đến bây giờ, chọn chọn trên một nón đá chảo khứ chặng quảng vọt mứa thu, cũng không màng cơn nắng hạ. Cố giữ một lòng vàng đá để gương lành cho rò mặt Tay, Nam, tượng kia ai dúc nén lòng?

Đứng ngơ ngẫn hối lâu, trông lên thì kim Nhà-Thờ đã chỉ 8 giờ ngoài, Thu mới ráo dọc theo lộ Taberd, thưa hùng tráng thành gió mát. Lần đến vườn Bồ-rô, thời thời đã nỗi chør, chàng mới ngồi tại bän xanh, nhân đây cũng mượn được hơi cảnh yêm-liêm mà nghỉ say thế cuộc.

Bép đẻ thay! vẻ vang thay! nào cây cao, iao tăng rǎn, một vườn rộng rải ngàn nếp thịnh thoả, tưởng khi ai là người bay tra thu rõ hoa, thì còn mến cảnh nào hơn cái cảnh thiêng nbiêng này nữa. Đây thật rõ ràng là một bức tranh tuyệt xảo, mà tự tay ông tạo hóa vẽ vời nên!

Trắng 201 đầu nhành, bóng lá cây in mật đất, chỗ thi thưa, nơi thi nhặt cảnh chi dày mà ngâm nõi không giả? thêm gió xuân hơi thoán bên tai, thực để cảm động tinh long của anh khách lưu lạc, khích phong tình, dang buồm tương tư này biết mấy!

(Sau sẽ tiếp theo)

## Xe hơi «Peugeot» muôn bán

Có một cái xe hơi hiệu «Peugeot» 6 chỗ ngồi 12 mã lực kiểu Torpédo.

Các món đồ trong xe đều còn mới. Nếu ai muốn mua xin đến tại M. Trương-văn-Hạnh là người thương mại tại Saïdec mà thương nghị.

## Cáo bạch

Chúng tôi có môt tiệm hiệu là "TÂN-HAT-LONG" tại đường d'Adran số 115 nhằm góc đường Obier số 1 để sửa đèn Lito Landi đèn Manchons xe máy, số, máy đánh chør, máy bát và máy hát, bóng cùng các thứ đồng hồ, vân vân

Lại cùng có bán: Manchons, Carlure và dầu Essence. Những thợ và máy móc sếp đặt tại tiệm làm được các việc theo ý quý ông giao cho chúng tôi. Mỗi khi quý quan có đám tiệc chi mà muốn chuong đèn trong nhà cho sáng thì hùng tôi gồng lanh làm được; miếng là cho chúng tôi bay trước.

Thơ và mandat xin để như vầy:  
Nguyễn-văn-Chuộc  
115,—Rue d'Adran  
Saigon

## An Phong

*Bijouterie-soieries de Chine  
et du Tonkin  
CAOLANH*

Kinh trình cùng lục châu. Quý khách đừng rõ: tiệm tôi mua bán hàn-nam-năm, bán hàng hàng tàu, nhưng là ván xuyen lanh ni-iêu, cũng là hàng vườn, nhuộm đèn diệu lung thật tốt, không hề trồ, tôi chắc ý, vì tôi mua bán đã lâu, nên tôi hết sức lựa chọn thợ nhuộm, nhuộm tốt và hót châm tốt, nên các nơi khác không thể bì kiệp hàng đèn của tôi, và giá tôi bán lại rẻ. Còn đồ mặc trắng như là: cảm chau, hoa tư các, cũng xá lục soạn bắc thảo, lục soạn thượng hải đều có đủ thứ, còn hàng bắc như, băng the, lương-lực dù thứ, tôi lanh tại Hà-nội, như quý khách muốn mua vật chỉ dùng xin gởi thơ đến, thì tôi sẽ gởi đồ lại liền, như vị nào muôn mua nhiều mà bán, tôi tính giá rất nhẹ, hàng tôi gởi *contre remboursement*.

Cao-lanh: Nguyễn-xuân-Trước  
Cáo bạch

## Lời rao

Thầy Lanh-sự Trần-liêng-Phiêu, khi trước phòng quan sự ở tại đường, Boulevard Delanoue kẽ nhà hàng Hậu Giang. Nay dọn phòng quan-sự về ở Hàng-Gia, trước Công-sở làng Tân An kẽ nhà máy xay gạo. Máy ông thân chủ cùng máy ông hữu việc chi, kiện thưa, muôn tiêm tôi, xin mời đến đó có tôi tiếp rước liền.

Trần-liêng-Phiêu  
Kính cáo

## Lời rao

Có người muốn bán một cái xe hơi hiệu «Oakland» còn mới tinh hão.

Ai muốn mua xin do nơi Ông Kinh Lý, Lê-công-Thanh ở Cảnh-thơ.

## Hà cảnh Lạc dit Bảy Khoe

*BIJOUTERIE—SOIERIE—MERCERIE  
23, Rue Schroeder — Saigon.*

Adresse téléphonique: 295

Tiệm bán đồ nữ trang đủ kiểu thật tốt và khéo. Có bán đủ các thứ hàng tây, hàng Nhựt-bản, hàng bắc và hàng Annam.

Chư quý khách mua đồ nữ-trang tại tiệm tôi thì khỏi sợ lầm vì đồ của tôi làm rất kỹ lưỡng.

Muốn cho khôi sự hậu hoạn, chư quý vị khi mua đồ rồi hãy thử vàng lại mà coi cho vừa ý và cần lại cho chắc chắn (tại tiệm ó đá lũi vàng, acide azotique, có cần lũi, và cần Annam). Cùng phải lấy toa cho có bằng cớ để khôi sự chỉ lũi về sau.

Giúp nhau: Hà-cinh-Lạc dit Bảy-Khoe  
Cần khôi

## Quảng tài Thành

Tiệm đóng ghe và sửa ghe  
Ở bên kia sông gần cột giây thép  
vàm CÀNTHO

PHÙNG-CHIỀU—cau TÌM

Kính cùng quý vị dặng tường, nay  
tôi mới lập một trại đóng và sửa ghe  
cô sầm ụ và bè tiện bể ứa và kéo ghe.

Tiệm tôi cũng có bán các thứ cây  
cưa dù thưa tết mà tốt giá lại nhẹ hơn  
các nơi.

Chủ tiệm này biết lè nghi của n. r. i.  
Annam nên tiếp rước quý vị vừa lòng  
Làm lùn chủ tiệm này khi trước có  
làm chủ sự tiệm cưa hiệu là Quảng-tài-  
Lai, hì ai ai cũng biết rằng người ấy  
bất chiêu hiền dài si hực nào

Xin quý ông quý thầy có cần dùng mua  
cây cưa đóng hay là sửa ghe đến tiệm  
Quảng-tài-Thành thì rõ.— Cái xiu  
quý-thầy thương.

Nay kinh cáo.

## Quí khách ở miêng Hậu Giang

CANTHO—SOCSTRANG—BAOLIEU—  
VINH LONG—TRAVINH—và SABEC

Muốn mua xe hơi hoặc đi chơi hoặc  
đưa hành khách, mà khỏi lo bể chở  
chuyên, không mất ngày giờ chờ vận  
vận; Hè mua xong, trong giấy lác đem  
về đến nhà: Thị hãy đến Entrepôt de  
Vinhlong của M. Nguyễn-thanh-Điếm  
có sắm xe hơi mới hiệu «Buick»  
máy—7 chỗ ngồi.

Kiểu xe mới 1920—máy êm lâm và  
hay mau nưa.

Giá rẻ hơn các nơi khác

## HÀNG HẬU GIANG

vốn dặng 1.000 000 f

Hàng này của Langsa và Annam  
hàng vốn lập tại Cần-thơ. Có trữ đủ  
các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tặc  
một điều là tại Saigon có món chi  
thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt  
Công gởi hàng cho các xứ xa; ai  
mua món chi xin viết thư ngay cho  
Hàng, thì Hàng sẽ gởi hàng lập tức.

Xin quý vị đến xem Hàng chơi thì rõ

Có trữ bán:

Rượu rom hiệu Stella

Làm ròng bằng miá.

Có bán lẻ, bán sỉ và cho lanh vé  
bán lại khỏi trả tiền trước.

## TIỆM Truong-văn-Hanh Sabec

Có bán xe máy mới và đồ phụ  
tùng xe máy và sửa xe. Lanh thấp mướt  
đèn khí đá (carbure) theo cuộc quan,  
hòn, tan, tể, kỳ yên, Tân già, hạ thọ,  
khăn đèn bằng nhôm tây và khăn bùng  
tốt thượng hạng, hàn mớ và bán lẻ vò  
ruột xe máy hiệu Michelin, giày hàn-ét  
đều cờ đóng theo kiểu kim thời. Quý ông  
ở xa muốn mua đồ phụ tùng xe máy,  
thì gởi thư cho tôi. Tôi sang lòng kỹ  
lưỡng mà gởi contre-Remboursement  
nghĩa là đóng bạc nhà thơ mà lanh đồ  
và tôi cho giá đồ phụ tùng in súng bằng  
chữ quốc-ngữ (Prix courant)

Truong-văn-Hanh.

Cần khái,

**cordonnerie — chapellerie — Tonkinoise**

GRAVURE SUR MÉTEAUX ET MARBRE

## NGUYỄN CHÍ HÒA

83 Rue Catinat— Saigon



Kính cùng QUÝ-VỊ dặng rõ. Tiệm tôi có 30 thợ BẮC-KỲ giỏi ĐỒNG GIÁY, LAM NÓN theo kiểu ÂU-CHÂU kim thời. GIÁY đóng bằng DA-TÀY hết, NÓN làm bằng CÀY-MÓP thiệt nhẹ, lợp NÍ-XÁM, BỐ-TRẮNG VÀ BỐ-VÀNG đủ kiểu. Tôi cũng có thợ KHẮC CON-DẤU ĐỒNG VÀ CHẠM MỘ-BIA ĐA CẨM-THẠCH ĐẾ MÃ. Tôi đã BÁN-SỈ đi LỤC-TINH thiệt nhiều, dâ có nhiều vị rất tin cậy và khéo ngợi NÓN VÀ GIÁY của tôi làm thiệt kỹ càng và giá lại rẻ hơn chỗ khác nưa. Tôi cũng có BÁN GIAY-HẠ DA LÀNG và các thứ GUỐC BẮC-KỲ CHẠM-BÔNG VÀ SƠN-BEN QUAI-NHUNG. QUÝ-VỊ xa xin viết thư về ta tương nghị tôi sẽ hồi âm lập tức có giá BÁN-SỈ riêng thiệt rẻ. Xin chúc tôi i chiểu cõi cho việc buôn bán của ĐỒNG-BANG ta được thuận lợi trong lúc cạnh tranh này tôi hết lòng cảm ơn.

NGUYỄN-CHÍ-HÒA, Kính mời.

## Annam trồng răng

### KINH CÁO

Kinh tôi cho quí khách lục chau dặng rõ:

Tôi có dạo một cái phòng trồng răng  
bại tiệm ĐẠI ĐỒNG THƯƠNG XÃ Cần-thơ

Trồng răng trắng, răng đen với  
biết răng vàng. Sứa răng và trám răng.  
Xin quý vị dời gót ngọc đến tiệm ĐẠI-  
ĐỒNG THƯƠNG XÃ đường Kinh-lấp  
Cần-thơ, thi tôi hết lòng làm cho vừa ý  
quí vị, và tôi lại tính giá rẻ hơn hết.

Như ông nào ở xa xing gởi thư hỏi giá  
thì tôi trả lời lập tức.

Nay kính

NAM-TÂN-LỢI

Chez Đại-Đồng Thương-Xã  
Rue Kinh-Lấp—Cần-thơ—

## Tiệm Hòa mỳ Cao-lanh

Bồn hiệu có bán đủ thứ hàng tàu  
hàng tây, hàng bắc, và hàng vương  
cũng có rượu tây đồ hộp đồ cẩn và đồ  
tập hoá, bán sỉ và bán lẻ bồn hiệu xưa  
nay chuyên một nghẽ buôn bán, cho nên  
những hàng tơ-lụa gia công lụa caanh  
chí kỹ-lưỡng. Và rất dày công nhuộm  
lâm cho nên dùng lâu càng tốt chẳng bê  
phai màu hâu chư quí vị, muốn mua đi  
bán lại, hoặc gia dụng xin gởi thư quyết  
vào bồn hiệu sẽ lập tức gởi liền khi  
hang đến chất là dặng voi lòng quí-vị.

Hàng đinh gởi contre Remboursement  
đem bạc đến nhà thơ lanh hàng.

Chủ nhơn Huỳnh-dắc-Nghiia

# DỒNG HỒ HIỆU "LIP"

*Dồng hồ mà người ta hay kiêm mua là đồng hồ hiệu  
“LIP”*



**LA MARQUE FRANÇAISE**  
Montres de Précision  
EN VENTE CHEZ LES BONS HORLOGERS  
Exiger la marque LIP sur le cadran

## THIẾT KHÔNG?

*Mua thử một cái dùng, hay là hỏi thăm những người đã có sắm đồng hồ hiệu LIP thì biết.*



**MONTRE-BRACELET EXTENSIBLE POUR DAMES**  
Platine, Or, Argent, Plaque or.  
EN VENTE CHEZ LES BONS HORLOGERS.  
Exiger la marque LIP sur le cadran.

## SAO VÀY?

Vì máy nó tốt lắm, nó chạy đúng, chắc và lâu hơ, khôi tone sùa mãi như các đồng hồ khác

## SAO NỮA?

Vì nó là hiệu Langsa và giờ nó rè làm.



**MARQUE FRANÇAISE CADRAN LUMINEUX**

En vente chez les bons horlogers  
Exiger la marque LIP sur le cadran

## CÓ TRÙ BÁN TẠI:

Hàng LES GALERIES DE  
QUEST lì hàng HÀU GIANG  
DUONGHÀNG Saigon, My  
tho, Cantho và Tràvinh

# Cac nhà Annam

## TRAITEMENT ANTIPHTISIQUE ET DES MALARIES DE POITRINE

Aigües ou Chroniques

Toux, Rhumes, Bronchites, Gravellements de sang, Affections de Voies respiratoires, Asthme, Catarrhes, Irritations de la Poitrine, etc.

PAR LE

## BRONCHOCYSTUM

On trouve le BRONCHOCYSTUM dans toutes les bonnes pharmacies de France et des Colonies.

Pour le gros s'adresser à :

**Sogedref, 7, Rue Jules César.— PARIS**

## POUR L'INDOCHINE

**Pharmacie normale — H. DE MARI, Saigon**

Seul dépositaire

## TRẠI THỢ MỘC HIỆU LƯỢC-LONG

### Tự Nguyễn long Thao Ở tại chợ Lái-thieu

Trại thợ mộc tôi sáng tạo đá hơn 3 năm ở phía sau phố chợ, đường xe hơi Saigon Thu-dau-mot, có đóng súng dù bàn ăn dài mặt gỗ liên từ 1m40 cho đến 2m20, bê ngan 0m80 cho đến 1m15; bàn ăn chế kiêu tú linh (long, lão, qui, phụng), bàn lão cửa cuốn 1,8 trụ cho đến 2 trụ, và bàn ăn mặt đá, bàn tròn mặt cốt xay, chưng chèm tam lán từ 1m55, có thứ 3 tay góc chèm giày lá tây, bàn rượu (table d'apéritif), bàn khách (table de salon) bàn viết (bureau) bàn rửa mặt (table de toilette) bàn ngủ, tủ áo tròn, tủ

áo kiển, tủ thờ căn biển liên tranh thờ kiển vè sơn thủy chữ ốc chữ vàng, ghế ngồi mặt tròn, mặt trái đào, mặt dâu, và có dù thứ đồ tiện: những là chưng đèn, đài hộp, khay, kỵ, vàng một, vàng hai, vàng ba, vàng tư hết thảy đều làm bằng cây danh mộc, chế theo kiểu kim thời xưa bền, chắc chắn và bán giá rẻ.

Còn phía trước phố chợ có dạo tiệm một tiệm ngánchez có bán dù thứ rượu và đồ danh mộc thứ cầu thủ trên đều có đủ.

Kính xin chư-tôn quý-khách thừa diệp nhận dù xiu ghe lại tiệm tôi muốn mua đồ làm sảng hoặc là đặt mua cbi trong dạo trong nhà thì tôi sẽ g long mua mà làm cho vừa ý quí ôn.

**NGUYỄN-LONG ĐIAO**  
Chủ tiệm kính cào

**NOUVELLE  
BOULANGERIE Française  
*Chan Hung Thai***

RUE DU TRIBUNAL  
**Cantho**

Kính cung quý ông, quý bà rõ:  
Tôi mới lập lò làm bánh mì kẽ béo tiệm  
đóng giày hiệu TÂN-THANG ở đường  
tòa Cántho.

Bánh của tiệm tôi làm một ngày 2  
lần: 4 giờ sáng ra một kỳ, còn chiều lối  
chứng 1 giờ ra một kỳ bánh mới nra

Tôi làm như vậy để có bánh mì  
nón, dòn, thơm cho quý ông quý bà dùng  
cho vía mieng. Tôi đã lập tại Saigon 1  
lò làm bánh mì đã hơn 20 năm có danh  
tiến; vì tôi làm bánh kỵ lường sạch sẽ  
làm, nay tôi đến Cántho tôi cũng cứ giữ  
cách thức ấy mà làm cho vừa ý mỗi  
hang luôn luôn

Xin quý ông, quý bà mua ăn thử  
thì biết chờ không phải lời chuốt ngót

Nay kính  
**Chan-Hung-Thai**

**Nhà hàng Hậu giang  
tại Mỹ tho**

KÍNH

Trình cung đồng bang quý khách dặng  
hay: Hàng Hậu giang là hàng của người  
Annam trong tỉnh và Langsa chung  
lập tại Mỹ tho, nơi đường niê sông, gần  
cầu Tân tuấn, đã khai trương bán dặng  
mấy tháng nay. Cuộc thương mại của  
Hàng hàng ngày càng tần phát, công  
nhờ có đồng bang vị tình lui tới.

Tại Hàng có bán đủ thứ hàng hoa,  
hang tây, hàng bắc, hàng tàu, nhiều,  
linh, xuyên, nhuộm thiệt tốt, dù giày,  
đèn, xà-bong, thuốc hút, đồng hồ vàng,  
bạc hiện Lip, vân vân, còn nhiều thứ  
hang hoá-khác nữa kẽ không xiết.

Vậy xin mời quý khách có dám tiệc  
chi, hoă: khi nào có dịp chi qua chợ  
Mỹ tho, xin vui chời về lại Hàng  
thì rõ bêt.

Xin quý Khách nhớ một điều là Hàng  
này của n-ười đồng chưởng ta công  
lao lập ra. Mua một món chi giùm cho  
Hang, dầu nhô mòn bức náo, thì cũng  
là giúp cho người quê hươngn ên cuộc  
teach thưoz cùng ngoại quốc. Đó là

giương tốt cho người Nam ta, để lợi  
nhà em nương theo mà lần bước vào  
cuộc lý tài, hau dặng tranh chúa cho  
quyền cho quê vúc.

Được như thế thì chẳng bao lâu đồng  
bang ta sẽ chung hưởng mơi lợi trong  
bản xứ.

Nay kính,  
Quân Lý Hậu-giang đương hàng  
Mỹ tho.  
Nguyễn-tân-Thạnh.

**Ngò cùng lục châu**

Tại nhà in Hậu-giang (Cantho) có bán  
thứ Carnet để dụng iấy bạc mới bàn  
như giấy 0,10 0,20, 5 và 0,50.

Vậy quý vị nêu mua 1 cái để dùng  
dụng giấy bạc ấy, đã tiện mà lại khỏi  
hư khỏi rách.

Giá báu thuật rẻ mỗi cái 0\$20 mà thô  
Nhà in Hậu giang  
Khu hào

**Một việc khá lầm**

Có quan Giám-dốc Quesnel sảng lòng  
muốn bán hai sô ruộng của ngài, ở tại  
Tháp-mười Mỹ tho, sô thứ nhất được  
46 mẫu, ở dựa n-é kinh, sô thứ nhì  
được 246 mẫu, ở dựa mé kinh lớn kêu là  
kinh Tông-dốc Lộc, kinh này xáng mới  
vết lại lớn lâm, bê ngan chừng 40 thước  
nêu tiện bê chờ lúa ruộng lâm, và như  
muốn chờ lúa trưởng lên Chợ-lớn đi n-ă  
sông Vaieo cũng để lâm.

Hai sô ruộng ấy đều là đất thuộc tôt  
lâm, hàng còn phải tốn công khai phá  
cho nêu bêt; lại sảng trong đất có mìn  
ba cái địa, cá rất đại lợi. Có một sô đất  
khi ác kẽ cần với hai sô ruộng nói trên  
đây, chừng 300 mẫu, nguyên là của hiệu  
Speidel đã bị nhà nước tịch thu lại và  
cô lê trong một ít lâu sô giảo già bán

Hai sô ruộng của quan Giám-dốc  
Quesnel, buô lợi mỗi năm chừng 12 trời  
15 ngàn già.

Ai muốn mua hai sô đất ấy xin gửi  
thứ cho quan Giám-dốc Quesnel tại  
Saigon, hay là gửi cho sở Nhứt-trinh An-  
hà tại Cántho mà thương nghị, và đến  
xem bán đồ thi hiếu rõ

**MỸ KÝ**

TRƯƠNG-NGỌC-GIU Propriétaire

Tiệm họa chơn dung và khắc con dấu ở  
đường Ture, số 16, ngang nhà hàng Mollet  
—SAIGON

Kính cung chư Quý-khách dặng  
hay, tiệm tôi có khắc con dấu bằng  
đồng, bằng mủ thung, bằng cây—có  
chạm bằng đồng, cùng chạm nhân hiệu  
—có làm bộ bia chạm bằng đá cẩm  
thạch, có thợ họa chơn, chạm hình  
người mà vè: vè bằng dấu son vò hổ  
vè nước thuốc màu, hay là bằng mực  
tàu, hoặc bằng viết chì than—họa biển,  
liên, tranh sơn thủy—theo rạp hát—  
khắc hình chơn dung vò bùn đồng, bằng  
đá cẩm thạch đẽ theo bộ bia trăm năm  
cùng chằng phai—có thợ chạm các thứ  
cây danh mộc.

Như Quý-Khách nào muôn hỏi giá  
tiền về món chi xin gửi thư cho tôi, tôi  
sẽ gởi cáo-bach (Catalogue).

TRƯƠNG-NGỌC-GIU.Cán khái.

**Phò cáo đồng bang**

Kê từ buô An-Hà An-quán,  
Tại Cántho, tạo sáng đèn rây,

Lục-châu quán-tử, ơn dày  
Mẫu-cần mua giúp, ngày nay thịnh-hành,  
Thịnh-hanh dặng cửa hàng rộng mở

Máy sấm thêm, thấy thợ tin ròng,  
Làm in chi thấy đẹp xong,

Truyện, thư, danh-thiệp, thiệp-hồn g  
[thiệp-tau

Toa, sô, bộ, làm cảng kyluong,  
Chắc lại bên chằng nhượng của người  
Nói chi sách đóng thì thôi!

Lưng da, lưng bồ, đê dời ít hư.  
Sách in sáng, tinh từ, Kim Túy,

Tự diễn cùng Sứ ký Đại nam.

Tuấn tra Pháp lị, dạy kham,  
Gach thi hành án, thiệt làm rất hay.

Thước, viết nghiên sáng đây đũ hạng  
Thiểu chi đầu giấy láng, mực ngồi;

Chuỗ trao, náo phải những lời.  
Song chơi i chuyển xin mời các ông

Tuy vật liệu, nay không dễ dũ,  
Bồn quán náo dám phụ ý ai,

Khó nhọc thứ mấy chằng nài,  
Mieng cho đẹp dạ Qui-ngài là hơn.

An-Hà An-Quán Bd Delanoue Cán-tho

Đồn kinh,

**Tiệm thợ bạc**

của M. CAO-VAN-HY  
108 Boulevard Bonnard—Saigon

Tiệm này có bán đủ các thứ đồ nư-  
trang theo kiểu kimthời, xinh đẹp khéo  
lạ vò cùng; những là: vàng vòn, chuỗi  
hột, hoa tai, cà-rá, giây chiên, ne o  
xuyên v. v. kiêng chạm rất nên buô dặng  
Xin các bà, các cô hãy đến xem thử  
một lần thì biết.

Nay kính  
Cao-van-Hy cáo khái

**Cáo bách**

Có bán cảng  
viết "PORTE-  
PLUMES à RÉSER-  
VOIR" ngòi viết  
bằng vàng thiêt  
cao "PLUMES EN  
OR CONTRÔLÉ"

14k không  
sét không mòn.

Có khâu (AGRAF)  
một đầu thiibút

viết, còn đầu  
kinh thì viết chì  
(PORTEMINE); có  
phụ thêm 1

hộp nhỏ đựng  
năm cộng chì  
để thay. Cây  
viết này nếu  
gìn giữ xài  
mười năm  
không hư.

Xin đừng  
tưởng rằng cây  
viết này giống  
theo cảng viết  
năm cát, một  
đồng của khách



Mua vè, nếu  
xài không dặng  
không xứng  
đáng với đồng  
tiền thì trả lại  
Bồn hiệu sẽ trả  
tiền lại đủ.

Giá một cây  
lá (có hộp, có  
comptegoutie)  
**4\$50**

Mua nguyên lô  
về bán lại cảng  
tính giá nhẹ  
vơn uhiều.

Cũng có trù  
bán mực sty-  
lographique  
bleue black  
thứ tốt  
giá một  
ve à  
0\$50



Trên bán tại  
Nhà in An-Hà  
**CANTHO**

NA HÀ NHỰT BAO

ETO'I  
**DỒNG BẮNG**

Trong xứ ta có lò đặc  
một thứ rượu ngon làm  
keo là **Rhum Stella**  
làm rồng bằng nước mía

Ta nên mua rượu này  
mà uống, vậy mới là tò  
ý bình vực cái mồi lợi  
trong xứ ta đó.



Rượu **Rhum Stella**  
này giá đã rẻ mèo, lại  
nên thuộc nứa.  
Mua uống rồi mới biết  
SOCIÉTE  
des  
SUCRES ET RHUMS  
Cantho (Cochinchine)

Muôn mua xin do nơi  
HÀNG HẬU GIANG  
DƯƠNG HÀNG  
Cantho, Saigon  
Mytho  
Travinh

Vậy mồi lợi càng ngày về tay đồng chưởng