

NĂM THỨ TƯ.—số 183

JEUDI 30 SEPTEMBRE 1920

LE COURRIER DE L'OUEST
EDITION EN QUỐC NGỮ

AN HÀ NHỰT BÁO



MỖI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Direction—Rédaction—Administration—Boulevard Delanoë, CANTHO

TỔNG LÝ: TRẦN-DẶC-NGHĨA

Chủ Bút: PHẠM-KÝ-XƯƠNG

BẢN NHỰT TRÌNH

TRỌNG CỘI ĐÔNG-PHÁP

BỘN CHỮ LANGSA

BỘN CHỮ QUỐC NGỮ

TRỌN NĂM.....	5 \$ 00
SAU THÁNG.....	3. 00
BẢN ĐỀ MỚI SỐ.....	0. 10

TRỌN NĂM..... 3 \$ 00
SAU THÁNG..... 2 00

BỘN QUỐC-NGỮ VÀ LANGSA

Trọn năm..... 7 \$ 00
Sau tháng..... 4, 50

Vị nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhứt trình xin viết thư cho M. Trần-dắc-Nghĩa mà thương nghị.

Mua nhứt trình thi kẽ từ đầu tháng hay là giữa tháng xin phải trả tiền trước.

charge de l'expédition des journaux, sont publiés
L'ADMINISTRATION
D'IMPRIMERIE, AND PUBLICATION
OF THE EXPEDITION OF JOURNAUX, ARE PUBLISHED
BY THE ADMINISTRATION

Cáo bạch

Kính tờ cùng chư quý vị:
Tại nhà in Hậu-giang (Càu-thơ) có lanh
in đủ các kiều Catalogue có hình (Catalogues illustrés) như đồ phụ tùng xe
máy, các thứ đèn đồ dùng trong nhà
và đồ ăn bàn (vaisselles).

Bản hiệu mới mua nhiều clichés tốt
Vậy chư quý vị muốn cần dùng
xin gởi thư thì bản hiệu sẽ gởi hình
kiểu cho mà xem và sẽ tính giá thiệt nhẹ
hơn các nơi.

Nhà-in Hậu-giang
Kinh cáo

**Hàng
Trù hàng hóa Vinhlong**

Vinhlong—(Cochinchine)
Lành bán đồ thô sảng Ngoại-quốc và lanh
mua hàng hóa ngoại-quốc của người bón số

Có bán sỉ và bán lẻ
Đồ tạp hóa—Rượu chác—Các thứ
rượu tây—Dầu thơm—Xà-bong—Nước
suối—Hàng hóa bên Langsa.

Xe máy—Đồ phụ tùng xe máy—Đồ
phụ tùng xe hơi

Hàng cũng lanh mua giùm cho đồng
ban những hàng hóa ngoại quốc và lanh
bán các hàng hóa thô sảng cho ngoại
quốc vậy.

Cách đánh giấy hép:
Entrepôt Vinhlong
Nguyễn-thành-Điêm
Chủ nhơn và Quản-ly
Kinh đồn

Ghé nghỉ trọng ơn!

Tại chợ Trao-n, thuộc hạt Càu-thơ, có
2 cái tiệm ngủ của chèc và một cái của
tôi; mà tiệm tôi sạch sẽ hơn của chèc.

Nếu đồng bang đi lờ đường ghé
nghỉ tiệm tôi, tôi hết sức trọng ơn.

Tiệm này để hiệu: NAM-BAC-ÁI.
Quản-ly: Lê-Mai,
Đồn thò,

**LOI RAO
Quảng-an-Thành****廣 安 成**

Kính cùng lục-châu chư quân tử dặng
tường, bản hiệu có trữ báo các thứ
rượu thuốc thương hạng như: Hô-cốt
một qua, rượu Bá-huè, rượu Biêm-biệp
rượu máu-bò. Rượu này bảo chế kỵ
cang sạch sẽ, nên uống bồ lâm; vì vậy
nên có nhiều kè bát chước làm rượu già

Xin lục chau chư quân tử mỗi khi
mua thì nhìn trên nắp phải có ba chữ
QUẢNG-AN-THÀNH thì rượu ấy là thiệt
tốt-dó.

Quảng-an-Thành
Kinh-cáo

Khương Thới dit Góng

178, 180 Rue Ang-Du'o'ng, 178, 180
Tiệm tôi có làm đồ nữ trang (bijouterie) để bán, và có bán những đồ phụ tùng xe
hơi, xe máy và xe kéo xin kẽ ra sau đây:

Kiêng vàng nec, chuỗi bông, cà-rú, đồ
lamin dùi. Dầu-éch-sang-Sén (essence
Shell) dầu nhớt để vò máy xe hơi (l'huile
pour automobile) và bô đồ máy xe hơi
(graisses pour automobile) đá thấp đèn
xe hơi (carbure), vỏ ruột xe hơi hiệu,
tay và buè-kỳ (enveloppes et chambre à
air marques Michelin et américaine) xe
máy hiệu bờ-rô (bicyclettes marque Peu
geot) và tôi có bán dồi mồi (écaillit) lược
chải đầu dùi và đồ của đầm (madame
giày tây, giày (annam) dầu thơm
áo thung mua bên tây lại (commandés
en France).

Như các ông và các bà muốn dùng
xin gởi thư đến tôi sẽ lập tức gởi (con-
tre remboursement) đến cho.

Nay kính
Trần-văn-Góng
Bijoutier P nom-penh

Cáo bạch

Tiệm Guốc và Khăn-đóng
Hiệu tiệm "THÙA-MINH"
của M. NGUYEN-KIM-THINH

Thông-ngoân Tòa-án Mytho
Kính trình cùng Lục-châu chư ông quý
khách được bay: Nay tôi mới mở ra một
tiệm Guốc, sơn-phết một cách kỹ lưỡng
và khăn-đóng bằng nhiều hàng Bombay
thương hạng, nhẹ nhàng thật là đẹp lâm,
theo kiểu kim thời. Cúi xin chư quý ông,
quí Thầy, quý Bà, quý Cô có lòng hạ cõ
giúp tôi nên việc, thì tôi tham cảm
thanh tịnh, hằng ngày ghi lật.

Nguyễn-kim-Thinh
Đồn khái

Hội mua bán lúa

«Nam-lợi-Mỳ» TRÀÔN
Số vốn 200.000\$00 (hai mươi muôn)

Hội mua bán chắc chắn, cân lường
thật thà, vị nào ở xa muốn bán xin gởi
lúa kiều đến, hội sẽ đánh giá thép định
giá, hoặc sai người đến thương nghị;

Nguyễn-văn-Bản
Quản-ly } Nguyễn-văn-Cần
Đặng-văn-Chiều

Sách mới

Tại nhà in Hậu-Giang (Càu-thơ) có bán
sách mới in rõ như: sách "Khuyễn-sl
ca" của M. Lê-Tráng-Thu thì rất hữu ích
cho trẻ em, vì đặc dù 10 thiên nói về
BỘN PHẬN CON TRÊ PHẢI CỦ XỨ CÙNG
NGƯỜI TRƯỞNG THUỘNG; còn truyện
"Hòn Tơ-Nguyệt và Ngũ-Phụng Lầu"
của M. Trần-văn-Hương tích đặt đẽ rất
hay và ngô.

Chư vị nên mua xem, trước là thấy
đẹu tệ mà chừa, sau cũng được giúp
vui giây lác.

Giá bán mỗi cuốn
sách "Khuyễn-sl ca".....0\$25
truyện "Hòn Tơ-Nguyệt".....0 10
truyện "Ngũ-Phụng Lầu".....0 20
Ai mua nhiều sẽ tăng tích giá rẻ hơn

Nhà-in Hậu-Giang kinh cáo

Hậu thạnh

Giao tiếp thương mại hội
CU LAO MAY — TRAON
Hội mua bán lúa

Hội này khởi sự mua bán từ ngày 1
Mars 1919 đến ngày nay là 15 Septem-
bre 1919 tính số mồi 10000 thì lời dặng
52\$ còn tài sảng tính hội hết thảy giá
dặng 50\$; đều tính nhập vô số voso.

Nay hội mở hòn thêm mồi phần hòn
là 50\$; như vị nào muốn hòn may hòn
tùy thích. Định đến ngày 1er Décembre
1919 thì nạp số hòn; như vị nào muốn
hồi đều chỉ xin gởi thư cho Monsieur
Tứ chủ Hội Giao tiếp sẽ hối am lập tức
Thương-xá-Hội

TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU-TÂN-PHƯỚC
Đường kinh lập Cantho

NGUYỄN-NGỌC-NỮ
LÀ CHỦ TIỆM

Kính lời cho quý ông, quý thày rõ:
tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tây,
mua tại hàng bán bột tốt có danh tại
Saigon.

Bánh của tôi mỗi ngày ra 2 kỳ: 1
kỳ 4 giờ sáng, và 1 kỳ 2 giờ chiều.
Cách làm sạch sẽ, bánh thì đê
trong tủ kiêu, có rộng nước kiêu lên
không dặng, ruồi bu không được lại
khỏi ai rò tay dơ, ai muốn mua ở nào
thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

Xin có lòng chiếu cố giúp bụng đồng
bang trong cuộc thương mại.

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

Muôn mua mật ong

Ai có MẬT ONG muốn bán mẩy tạ xin
do nơi Bán-quán

Ấn-quán Au-hà Cần-thơ
Kinh cáo



Hãy người Annam!
Sao để tiền bạc ra khỏi xứ
mình?

Hãy dùng
thuốc hút hiệu **CON GÀ** thuốc chưa vãn
và vãn rồi

VÌ THUỐC NÀY NGON HƠN HẾT.

ĐÃ THƠM THƠM LẠI GIÁ RẺ HƠN CÁC THÚ KHÁC.

Thuốc CON GÀ trống tía tại xứ Đông-Dương

Nên giúp hội *Société des Tabacs de l'Indochine*,

66 Boulevard Bonnard.—Saigon

hầu giúp muôn ngàn người Annam.

bảo người ta hùn hùn hiệp-hiép, lập
tiệm, khai lò, nhưng chẳng giải đặng
cái sở nghi của người ta ra, thời là ai
mà giám.....

Ba vắn-dé ấy, nếu may mà có vị nào
giải trời, tôi là một người điên chử già,
hay có tính nghi lầm mà cũng nhận ngay
rằng: quí-báu, tưống lại có lè nào mẩy
ông điên chử thiệt còn ngại gì, còn đợi gì
mà chẳng niểu giày đoàn thề.

Xin các ngài lưu ý cho, tôi hàng trống
những ý kiến của các ngài lầm lầm.

T. Q. Tiễn

Các điều tệ nơi hí tràng Annam

Tuần rồi trong báo An-Hà M.
T. Q. Tiễn có luận về nghệ hát của

Annam lầm nỗi suy-đôi, chẳng chút
chỉ là hoàn toàn thê thõng, mắt hết
dám xem, miệng khó nín cười, v.v...

Đây tôi chẳng phải bao-biển châm
khuy cái nghệ hí kịch của Annam, vì
thutherford giờ cũng đã nhiều vị luận vầy
người luận khác, song cái chử-nghĩa chí
yếu là chẳng phục được cái cách thức
sắp đặt của hát bộ Annam, nay tôi đâu
luận cách nào, sở dĩ là do cái lối cũ
của các ngài lại, e cho độc giả nhầm
tai choán mắt đó, vậy tôi xin chỉ ra
dây các điều tinh tế của phản nhiều vị
đến xem bí-kịch chẳng giữ cách lịch sự
thấy càng chẳng ngáng.

Đã biết: hí-tràng là chở mua vui, ai
cũng dặng một phản tự do nơi chở
minh nỗi, song tự do mà thái quá
chẳng biết lè nghi có khác nào là

phường hù lậu!

Thường thấy chở hí-tràng nhiều
người ăn mặc bảnh bao phải trang vẩn
vật khi mua dặng một chở ngồi rồi, thì
hiu hiu tự đắc, dựa ngửa dựa nghiêng,
có khi lại gác cẳng gác dò lên cao, nói
cười inh inh, lại còn miêng ngậm
thuốc hút phi phà, khói lên ngui ngút,
chẳng ý kiêng nể người ngồi gần mình
hoặc nhầm người không ưa hút thuốc
nhứt là mấy cô, mấy thiêm, mấy bà
già người ta lấy làm khen chịu cúng vì
mình, có cậu dâng ngô trước, mình ăn
bết một phản, thêm vị dội nón trên đầu,
khác náo tẩm vách đứng ngan khiển
cho kê ngồi sau hết thấy gì được nữa.

Có khilai giờ hót om-sòm, làm cho
người ta chẳng rõ hát bộ hát đi gì, lại
còn thấy cô nào xinh đẹp thì thả giọng
nguyệt hoa giữa chốn đông người
không kể là nhục nhả..!

Kis, như người Langsa đến hí tràng
có bày mấy điều tệ ấy chẳng...? Người
ta còn thù è hồn hôi hơn ở chốn khác.

Lúc nào bay thì vỗ tay nói cười rộn
rap, đến lúc hát bộ hát thì đồng lồng lồng
mà nghe chẳng ai rầm-rì nữa tiếng.

Dẫu muôn nói chuyện chí với ai
cũng đợi qua lớp hát rồi sẽ nói, hoặc
cô nói, cũng nói vù vù nhô dù nghe với
nhau mà thôi, muốn hút thuốc phải
đợi đến lớp ngobi "Entr' acte" sẽ hót.

Còn di xem hát thì ăn mặc trang
hoàn tú tể chẳng khác nào lúc đi dự
yến tiệc chí vậy: chở chẳng phải như
người mình có hạng đến! lúc nực-nội
cởi áo ống trán phơi bụng, có khi còn
gây lộn đánh nhau om sòm tại rap mới
là ngộ cho chở..!

Hạng này, thế chẳng phải là đi xem
hát mua vui, chí thấy đám đông người
thì chen vào đó thôi...! Bởi thế, bè
nghe nói tiếng "dám hát..... dám
hát....." của Aonam ta, nhứt là nơi
đinh miêu ở hương thôn, ơi thôi...!
oba nhổ người ta xô lấn nhau, om-sòm
tiếng nói như tiếng súng nổ, tiếng
quân reo ở chốn chiến trường...! Xem
hí-kịch như vậy có chỉ là vui là thú vui
giờ...?....?

Vậy khuyên Bông-Bang ta, vì nǎo dà
nhẽn mấy điều tệ nói trên đây, xin
bày sửa tánh lại cho phong thuần mý
lục, bao giờ bước vào-mình, ánh
rạng người trước mặt.

Manh-Bức

Trung thực cảnh vịnh

Đêm thanh-tịnh mơ-màng giấc điệp
Nghe trống lâu dài-diệp trời cao
Giọt mưa lát-cắt trên nhành
Họa vân tiếng dẽ kêu quanh bên mảng
Rì-rầm tiếng nhặt tiếng khoang
Dực minh thư giắc khoác mảng bướm ra
Ngoài biển, trúc là-dà bóng thỏ
Đêm trăng này mới rõ ràng thu
Gia hương thiên lý du-du
Thú quang nguyệt sắc hoàng cub nam
[thành]

Lở làng hai chữ công-danh
Tạm ly rượu cúc thường tình làm thi:
Bầy săn rải-rác lá ngô-đồng,
Bóng thỏ trống ra da não-nồng.
Nay dịch này cờ nầy chí nguyệt,
Nó thi no lứa nó anh Phong.
Vang-vẩy sóng Chử kià hai gá,

Đông-danh non Hùng nò một ông.
Phải được lên trời ta hỏi thử:
Minh-hoàng chuyện ấy có hay không?

Thi rồi cát chén nǎ-ām-nga,
Vân nghe giọng hát bên nhà ní-non
Nghĩ mình là đạo làm con
Thảo thân chưa dặng vuôn-tròn mươi tám
Giữ lồng vàng đá chằng sờn
Hai năm nám địa nguồn cơn mặng mà.
Anh hùng bốn biển ấy nhè
Cao bay xa chạy ai mà biết ai.
Một mình lưỡng lự cách chày
Chuồng nhà thờ đã thành ngoài vội rung
Bóng trăng là kiến soi chung
Ánh xem voi-voi ngàn trùng nàn khuây
Thương vì ngàn đậm xa thay
Thung-huyện tuổi hạc thì nay đã già
Thương vì anh chị ở nhà

Phản em thời phái lan-la nam thanh
Còn dang trào trọc đêm thanh
Vắng o lõi mặt, kèn thành tan canh
Giải khuây liên bước ra thanh
Hãy đường xe ngựa bộ hành xuống lèo
Khách thương quán xá hai bên
Kè qua người lại chặt đường lao-xao
Lục-linh, khách-trú, hai cầu
Thuyền đò rộn-rực, phô lão nghinh-ngan
Vui thay cái cảnh Hậu-giang!

HUY TÍN

Bầu trời trái đất đạo khôn cùng
Bóng nguyệt lơ thơ chậm móng hống
Chén rượu Tân-Bình con mắt chán
Cau thơ Cựu-Võ mới lòng trong.
Nước lồng mặt nguyệt gương Hoàng-Hải
Núi sấp chờ mây cảnh Hóa-Công
Một gánh quân thân còn triều triều
Râu mày phải già nợ non song

Phan-định-Phong.

Ngò cùng ông
Ngọc-Diệp (Cáibè)

Vì có thơ ông gửi cây, nên kỳ báo An-hà số 181 có bài "Tự do diễn dặng" của ông, nói về việc ông V.... Hôm uay Bón-quán có tiếp dặng thơ của ông V... gửi hỏi Bón-quán vậy chớ tên Ngọc-Diệp ấy là ai và tỏ rằng: người chằng hẽ có làm những việc ấy, duy có ông muốn nói chuyện người ta mà nói không nhầm đó.

Bón-quán vì tôi-chỉ, chằng hẽ chỉ đích danh ông, là người của Bón-quán tin cây, vậy nếu những lời ông 10 ngày trước chằng phải là lời sai ngoa, thì xin ông cứ bồi âm ngay cho Bón-quán và chỉ những bằng cớ cho rõ-ràng.

A. H. N. B.

Tin mừng

Ngày 2 Octobre 1920 tới đây, M. Trần-đắc-Nghĩa Chủ-sự Nhà-in Hậu-Giang kim Tông-Lý An-Hà Nhựt-Báo, định chữ vu-quí cho linh ái của ngài là cô Trần-thị-Yên sánh duyên cùng M. Trương-công Đại Tông-Lý báo "La Jeune Asie" tại Saigon.

Lễ hôn-phòi sẽ tát thành tại nhà thờ Cần-thơ ngày 2 Octobre 1920 lúc 7 giờ ban mai.

Vậy chư vị bính bút trong báo, quán An-Hà cùng các vị giúp việc tại Nhà-in Hậu-giang đồng kính lời mừng cho ngài và linh phu

nhơn sanh con gái dặng món mi-rạng và chúc cho vợ chồng mới dặng loan-phụng hòa minh, từ-lon miêu dệ.

An-Hà Nhựt-Báo

TÝ— Ác đức thì ác đức, chớ cái gì như Võ-phi-Loan..? Võ-phi-Loan có vạy sao..?..?

SƯU— Bộ chủ mày không thuộc truyện Văn-Tiên sao chớ..! Phi-Loan trước đã kết nguyên phu phụ vầy nghĩa sặc cấm cùng Văn-Tiên, sau lại thấy Văn-Tiên mù 2 con mắt, kiêm điêu tháo tróc tangle: AI CHO SEN MUỐN MỘT BỐN, AI TÙNG CHẠNH KHỎ SÁNH PHÒN LỤU LÊ, THÀ CAM TRỐT CHỊU MỘT BỀ, NỞ ĐEM MÌNH NGỌC. DỰA KÈ THẤT PHU...!

Đó, lành lối thấy bồ, như chị C... ta mới nói đó sánh với Võ-phi-Loan không đúng sao....?

TÝ— Đúng cái gì vầy mà gọi là đúng Anh nói chị C... ác đức, tôi không cãi, chớ Võ-phi-Loan nào có ác đức bao giờ?

SƯU— Tao biết, hễ tao mở miệng ra thì chủ mày phản đối luôn luôn... Trên nay chủ mày muốn chọc cop nhét vô hang Thương-Tòng, nên khiến thân khẩu binh Phi-Loan, sao..? sao gọi Phi-Loan không ác đức...?

TÝ— Nghĩ vì trong cuộc vợ chồng thương-tưởng nhau cùng bối chử ái tình mà ra, hay là thọ án niêm nghĩa chí đó mà không xa nhau dặng. Chỉ ư Phi-Loan mà gá tiếng cùng Văn-Tiên đây cùng bởi cha nòng là Võ-Công chịu miếng, chớ cũng chưa cbút ái-linh, cũng không ăn nghĩa với nhau, tưởng lại Phi-Loan cũng chưa chủ ý rằng mình sẽ làm vợ của Văn-Tiên. Thiết nghĩ, thi nâng chí muôn cho dặng 1 người chổng phương diện quốc gia mà thôi (chỗng làm quan), bắt đầu là ai, đầu Văn-Tiên Tứ-Trực, Hora-Minh, Trịnh-Hàm, Bùi-Kiệm, hoặc là 1 si nào khác chẳng hạn ai thi đỗ túc quora đến cưới nàng, thi,

Thời đàm

TÝ— Anh Sưu, anh làm gì ngồi coi bộ xuôi lơ vạy...?

SƯU— Mới thấy một chuyện mà nǎo nẽ cho dòn bà đời nay, hết kẽ câu phu xướng phu tùy, bến nước mười hai trong nhờ đục chiu..!.... Số là có anh C.. vợ chồng kết cấu với nhau trên 10 năm nay, tuy là chằng con cái chi; song anh C... lúc bình thời làm công việc có tiền đem về vợ chồng tiêu xài với nhau, nhả thì không dặng khá, chớ anh C... cũng dấp dỗi nuôi vợ trên niềm, đâu cho tới mạnh quản tẩm áo. Anh cũng giữ cho vợ lành lè cùng người. Có khi còn thấy chị C.. chơi bài bạc là khác mà anh C.. cũng chằng la rầy chí tên chí. Chồng ở với vợ vây còn sao nữa...?— Cách chừng 1 tháng nay, anh C... mang bệnh đau (phát thủng, bụng lớn) ngày tháng dày dưa, ban đầu chị C... còn doái hoài chồng chồng vợ vợ, sau lại chĩ bồ lúng chằng thèm ngó ngàn tới nữa, tung thể anh C... phải mượn người khiên anh vô nằm nhả-thương nhờ ơn quan thầy cứu độ. Còn chị C.. thì bất tâm, lại nghe nói chí theo thẳng chẽo nào đó đi Sóc-trang rồi.— Đó, chủ mày nghĩ coi dòn bà ở bức hậu: lành lối, thấy bồ— ác đức quá, dòn bà như vầy có khác gì Võ-phi-Loan đời xưa không....?

nàng ưng (đó là cái sở nguyện của nàng vậy mà). Chờ phái Văn-Tiên trước đã cưới hay là ăn ở cùng nàng rồi, như vợ chồng anh C.. đó, mà ngày nay nàng thấy Văn-Tiên đuổi tối lật nguyễn, nàng đem lòng phụ này thì là ác đức cho phái, vải này chưa gì hết, sao anh lại đem Phi-Loan ra mà so sánh cùng vợ anh C.. khác xa quá mà, có cưới hỏi ăn ở gì đâu mà gọi vợ chồng, anh tướng, bê là nói qua lại một dối lời, thì là vợ chồng với nhau sao...? Nếu tướng như anh vậy lầm lầm.

SƯU — Vậy chờ nàng Nguyệt-Nga đó, Văn-Tiên nào có cưới hỏi ăn ở gì, sao mà nàng trực tiết thờ Văn-Tiên cho đến cùng...

TÝ — Khác nữa, cái đó là Nguyệt-Nga thợ on Văn-Tiên lúc bị Phong-Lai bắt; nếu chẳng có Võ-Tiên ra tay giết Phong-Lai thì Nguyệt-Nga đã mang tiếng như rõ. Nên Nguyệt-Nga niệm tình cứu nạn mà trao thân gởi phận cho Văn-Tiên.—

Đó là bụng dành, dạ muôn, tình thương, ý đẹp, nên nàng hoa tượng thủ tiết cùng Văn-Tiên. Nếu Võ-phi-Loan mà làm cách như Nguyệt-Nga, tướng khi Phi-Loan cũng cư xử như Nguyệt-Nga vậy chờ gì.

Ất — Thời đi tàu, chờ hơi sicc nào đi bộ vậy....?

Giáp — Tàu nào....?

Ất — Tàu chè.

Giáp — Không, thà đi xe Lời Aonam không dăng, thì đi bộ, chờ tôi chẳng chịu đi tàu chè. Thời, kiêu anh tôi đi, kia kia... M. Mạnh-Đức đứng đó mình nói chuyện đây thấy nghe át đem vô Nhứt-trinh da. Ô-đơ-hoa anh Ất.

Mạnh-Đức (lúc)

Nói chuyện có lý gầm

Giáp với Ất là bạn cõi tri: Giáp ở Ômôn Ất ở Phụng-Hiệp. Ngày kia gặp nhau tại Cần-thơ, mùng năm tay búa-sua, đang

lúc chuyện vẫn, Giáp rút khéo mu-sa lao mồ-hôi. Ất thấy bộ Giáp mực nội vây bèn hỏi: Anh làm gì mà coi bộ đồ mồ-hôi giữ vậy....?

Giáp — Ở Ômôn lội bộ xuống đây mà không đồ mồ hôi sao dặng.

Ất — Anh tệ quá..? tiếc chi 1, 2 đồng bạc mà anh không đi xe hơi cho tiện.

Giáp — Tiếc gì....hứ...! dùng chậm nhau rầm rầm... xe hơi...xe hơi... đầu này xe hơi cảng, đầu kia xe hơi dùng... các Nhứt-trinh nói hoài, mấy cậu chauffeurs cứ ý tài giỗi elay như dòng mài tài náo mà tránh khỏi sự thiệt hại cho dặng, thà là chịu khó lội bộ mà chăc tay, hơn ham đi xe hơi có ngày mang khò. Như hôm thứ năm rồi đây: 2 cái xe hơi dùng nhau tại cầu Sơn-Tráng hành khách kè dập đầu người u tráng, loi cảng loi tay, nghe nói chuyện xe đó có Thầy cứu Hội-dồng II.. đi nữa. Thầy là do 2 cái cầu thay ren dữ a.. chẳng phải tiếc 1, 2 người bạc thà lo trước hay hơn, để rái ro vây rồi đi bắt đèn nhơn mạng cũng chẳng ích gì.

Ất — Thời đi tàu, chờ hơi sicc nào đi bộ vậy....?

Giáp — Tàu nào....?

Ất — Tàu chè.

Giáp — Không, thà đi xe Lời Aonam không dăng, thì đi bộ, chờ tôi chẳng chịu đi tàu chè. Thời, kiêu anh tôi đi, kia kia... M. Mạnh-Đức đứng đó mình nói chuyện đây thấy nghe át đem vô Nhứt-trinh da. Ô-đơ-hoa anh Ất.

Mạnh-Đức (buật lại)

Một cuộc điếu tang rất trọng thể

Ông Trần-Đề kêu là Ban-Tới là linh nghiệm thần của M. Trần-tấn-Thạnh, Hội đồng Địa-bat lại là một vị đại diện chủ tại Trường-Thanh (tỉnh Cần-thơ). Ông đã từ trần ngày 2 Août năm nay hưởng thọ được 80 tuổi. Xét ông quang qua đến tháng Novembre tới đây sẽ trạch nhựt lăng an phủ mộ.

Hôm ngày 20 Septembre này, quan Chủ-tỉnh Vilmont, có viên quan chức sắc tại Tòa-bổ là M. M. Huyện-Nghĩa, Bích, Phẩm, Tường, Kiều, Lang, Lương và thấy Chánh-Tông Trần-như-Cang tháp tùng, thân hành đến điếu tang ông Trần-Đề.

Quan Chủ-tỉnh Vilmont có cho M. Trần-tấn-Thạnh và quan chủ-quận Ômôn cùng Tông, làng hay trước nền khi tàu vỏ đến nơi là tám giờ tối, thì có đủ mặt quan, tông, làng chức sắc tiếp nghinh ngài. Vào thính đường chào hỏi xong-xuôi, ông Vilmont bèn đem đê trước linh cữu một tràng hoa (couronne) nơi giữa có đình hàng chữ: *un fidèle serviteur de l'Administration française*. Hưởng đèn lồng rạng, viên quan chức sắc tông làng đứng bao chung quanh, ông Vilmont đứng trước quan-tại Trần-lão lối ai diếu dịch ra tiếng Aonam như vậy: Ngài xin thay mặt cho nhà-nước Langsa đến đây diếu tang ông Trần-Đề bất hạnh từ trần. Nghĩ vì lúc sinh tiền ông hằng giữ một lòng trung tín cùng Nhà-nước Langsa, may kỳ quặc-trái ông cùng hết lòng tư trợ thắng số, ông là người lương thiện nhơn từ gắp việc phải cẳng chịu làm ngơ, như việc lập nhà-thương Ômôn, ông dùng

một số tiền 6.000\$ cho hội, ấy là một cuộc phước thiện đáng làm, ông được tiếng ngợi khen chẳng cùng. Ngày nay ông đã qua世 rồi, cái danh dinh diệu qui hóa của ông chẳng bể mất dặng. Vậy tôi cầu xin cho linh hồn ông hưởng phước lành kiếp kiếp đời đời nơi tiên cảnh.

Ông Vilmont nói giờ lời, thì M. Trần-tấn-Thạnh bước đến tạ ơn ngài niêm tĩnh ai-diểu.

Xong cuộc, đám đạo giày lác, kế thịnh dự tiệc (ăn đồ Langsa).

Chẳng cần tò vò cách sắp đặc ra dày, tướng khi khán quan cúng dù rõ, trong một đám tang trọng thể như vậy, có trên 60 vị dự tiệc.. Vâ lại, M. Hội-dồng Trần-tấn-Thạnh là người giàu có lớn và rất thạo việc. Bởi thế, nên khi cáo từ lui gót ai ai cũng đều khen ngợi.

TỔNG-LUẬN: Cuộc điếu-tang trọng bậu này, là lần thứ nhứt trong tỉnh Cần-thơ, tướng khi cõi Nam-kỳ ta thử giờ edong chưa từng có! Làm tôi mà có dạ trung thành cùng nhà nước, tuy nhà nước chưa lõi dấu cảm ơn mặc dầu; song cái công của mình chẳng bể mất, có dịp nhà nước cũng sảng lòng đến đáp chẳng sai. Như ông Trần-lão tiên-du đây: lúc sanh thời có lòng thi an bô đức, tế cắp cho quốc-gia trong cõi khiêm dung lại hay phù giúp làm nhiều cuộc phước thiện, đê cõi một hậu rõi; có quan Chủ-tỉnh hội dù viên quan chức sắc đều điếu tang, thật là một cuộc rất rõ ràng, rất dinh diệu cho Trần-gia biết mấy...!

Có phải là: TRIỆN HÀNH TRIỆN BẢO, TẤT PHƯỚC PHƯỚC SANH ...!!!

An-Đà

Đức Giám Quốc P. Deschanel

XIN TỪ CHỨC

Tin Paris ngày 15 Septembre 1920 cho hay rằng: sớm mai ngày 10 Septembre hàng Tô-kiên ở Vĩnh-Long mới mua 1 cái xe hơi giá ước 6.000\$, dặng 24 chỗ ngồi: Xe mới đem về chưa khởi sự đưa hành khách chi hết, trong hàng tính chạy thử máy coi cho biết. Vậy các Chauffeurs, contrôleurs, mécaniciens trong hàng (chết và Annam) cộng 14 người đồng hè mua rượu, bánh hỏi, thịt quay, đem theo xe làm tiệc, rồi chạy chơi cho vui.

Nếu ngày thứ 7, 25 Septembre rồi chính là ngày đám hội toàn Đại-thần tại Versailles dặng cứ Đức Giám-quốc khác

Hay tin này thì người Lang-sa ai cũng ấy là một vị Đại-thần đã gìn giữ hoàn-toàn phẩm giá.

Đông-Pháp thời sự

Giá bạc

Thứ sáu ngày... 24 Septembre. 10 f 75
Thứ bảy ngày... 25 Septembre. id
Chùa nhứt ngày. 26 Septembre. id
Thứ hai ngày... 27 Septembre.. id
Thứ ba ngày.... 28 Septembre. id
Thứ tư ngày.... 29 Septembre.. id
Thứ năm ngày.. 30 Septembre id

Giá lúa

Lúa chờ đến nhà máy Chợ-lớn mỗi 100 kilos là :
Thứ sáu ngày... 24 Sep. 5\$50 tới 6\$00
Thứ bảy ngày... 25 Sep id
Chùa nhứt ngày. 26 Sep. id
Thứ hai ngày.... 27 Sep. id
Thứ ba ngày.... 28 Sep.. 5 45 & 5 95
Thứ tư ngày.... 29 Sep.. id
Thứ năm ngày..30 Sep..... id....

VĨNH LONG

XE HƠI ĐỘNG GỐC CÀY (xe hư nát, 14 người bị trọng tích)

Chùa nhứt tuần rồi ! 9 Septembre 1920 hàng Tô-kiên ở Vĩnh-Long mới mua 1 cái xe hơi giá ước 6.000\$, dặng 24 chỗ ngồi: Xe mới đem về chưa khởi sự đưa hành khách chi hết, trong hàng tính chạy thử máy coi cho biết. Vậy các Chauffeurs, contrôleurs, mécaniciens trong hàng (chết và Annam) cộng 14 người đồng hè mua rượu, bánh hỏi, thịt quay, đem theo xe làm tiệc, rồi chạy chơi cho vui.

Chạy ngô đường đi Sadéc, khi ăn uống no say rồi lúc về khỏi Nha-mảng đến khúc đường quo, bộ khi chauffeurs say thì phải, xe dương trơn chạy mau, bè bánh không kiệp, xe rồn vào gốc mù-u bê nát, 14 người: kè dập đầu người gãy tay loi dò, huyết lưu mang địa, nhiều người bị trọng tích thấy mà ghê gớm, nằm sấp lớp theo lề đường, chứng 2 cái xe hơi ở Sadéc chạy xuống mới chờ hết về nhà-thương Vĩnh-long bỏ giàch.

Nghe lại trong ban 14 người bị hại đó, có 8 người bị nặng hơn hết.

May là không có hành-khách đi chuyen đó chờ phải có hành khách cảng khôn nữa.

Chắc là cũng bởi Chauffeurs ý tài giỏi đây chờ gi...! Cúng là miếng cù hoài của mấy chủ Chauffeurs đó. Chạy mau không giỏi. Chauffeurs nào chạy đứng cảng dừng dụng người và vật, thì Chauffeurs đó mới giỏi chờ....

T.... lai cáo)

CẦN THƠ

HẾT SỨC ĐỘNG GỐC RỒI LẠI ĐỘNG NHAU

Ngày 23 Septembre 1920, hai cái xe hơi đưa hành khách, 1 cái ở Cần-thơ chạy lên, 1 cái ở Ômôn chạy xuống, lúc tới cầu rạch Sơn-trảng, xe Cần-thơ lên được nữa cầu lại gặp xe Ômôn cảng hầm hở qua cầu, phần đường bẹp lúc chạy mau, chauffeurs ngừng không kịp, nên hai cái xe phải đụng nhau rất mạnh.

Hành khách trên xe té nghiêng té ngửa kê u đầu người trầy mặt, xe cảng.v.v..

Nghe lại 2 cái xe cũng đều hư hại; song xe ở Cần-thơ thì hư nhiều hơn.

Vụ này chưa rõ chắc lỗi ở xe nào, song nghe nói chủ cái xe hư nhiều do tính kiệt mà bắt đèn cái xe kia.

Ấy cũng bời hầm chạy mau.!!!

Dục tốc thì hại...kiệt...kiệt di coi chơi.....

B.....

SAIGON

TÀU "BÌNH-CHUẨN"

8 giờ sớm mai ngày 17 Septembre có chiếc tàu «Bình-Chuẩn» là tàu của ông Bạch-thái-Bưởi sang đến Saigòn.

Tàu ấy đóng tại Hải-phòng nơi xưởng của ông. Khi ghé cửa Hòn, thì Đức Hoàng-Thượng, các quan trong Triều, viên chức Tây-Nam đồng đến viếng rất đông. Chiếc «Bình-Chuẩn» đậu tại Saigòn 10 ngày, vậy thi Annam ta nên đến xem cho biết tàu của nước mình.

..

TÀU NHỰT ĐÁ LẤY NEO

2 chiếc tàu Nissho và Tone của

Nhứt vào viếng Saigòn đã lấy neo. Các quan có thiết lập một tiệc tiền hành.

Quan Bộ-thống Thúy-sư Yoshida, trước khi từ giả Nam-kỳ có dừng cho quan Thông-đốc 2 cái bình Nhựt-Bản, quan Thông-đốc cũng dừng lại cho ngài 1 con rùa vảy vàng có deo 1 cái vòng nơi cổ bằng vàng khắc ba chữ: Saigon Septembre 1920 để làm Kỷ-niệm.

..

NAM VI LAN

ĂN CƯỚP SÁT NHƠN

Có lẽ chư khán quan cũng có nghe cái vụ ăn cướp sát nhơn về hặt Takeo giáp ranh Chai-dó, vụ ăn cướp này mướn xe hơi của té sáu chăng (là thay Tư-Ngọc, cựu Thủ-ký) Thay này thân hành cầm bánh xe. Ăn cướp giã chồc đi dám cướp dù lẻ vật, khi xe đậu tại đường, thì bợ nó chừng 10 đứa toàn là khách-trú (nước Hẹ) mà tài gia cũng là khách-trú, người giàu có tại xứ ấy làm nghề buôn bán cây.

Khi ăn cướp đậu xe thì có tên lục-lô quét đường lai dòm coi xe đi đậu mà dập hán lộ như vậy, nó dòm số xe. Khi ăn cướp vỏ nhà thì chừng 8, 9 giờ tối, chủ nhà còn thức dương nằm tại bộ ngựa giữa mà hút, bọn nó bưng 6 mâm lè vật vào thì nói nhà tường là đem đến cho, dặng hời bạc hay là việc chi, chờ không ngờ ăn cướp, khi vào nhà rồi đập xuống chủ nhà vừa muốn ngồi dậy mà hỏi, thì tên đầu đảng nhảy lại dập một dao ngắn bụng, vừa lăng qua, tên Phó dâng dập một dao nữa hổn qui địa phỗ, hùng áy trong nhà mới rồ là ăn cướp la làng, đánh mõ thiên bã, lạy đèn tiếp cùi, lợn ăn cướp

ogn hàng, bừa tù sát lấy bạc, lấy vàng rồi tinh buồm, chạy ra khỏi cửa hổ thiền hạ rược nà tới, bọn nó liệu thể chạy không khỏi mới vái bạc, cung đường, ai nấy cũng lo lươm bạc, cho đầy túi, bọn nó thoát thân được ra tới đường nhảy lên xe hơi chạy mau như tên, chừng đó tên lục-lộ nghe là ăn cướp lại thấy bọn nó lên xe hơi mà chạy, mới rõ, bèn thuẬt chuyện ấy cho tài gia nghe lập tức thưa cùng Quan chủ quan đánh giày thép cho quan Chủ tinh Takeo và Chaudoc, đón bắt xe hơi ấy có cho biết số hiệu xe lúc bắt xe tại Takeo là xe của thầy Tư-Ngọc số xe y theo lời tài gia khai, nên giám luân chủ xe và xe ấy. Mở dàn tra vấn, bèn lâu mới bắt được bọn chúng nó. Tên chủ chứa là một tên chèc bán Á-Phiệu tại chợ Nhà-Bàng, làng Châu-Thới (bặt Chaudoc) và 3 tên chèc nữa, còn bao nhiêu trốn mất. Quan cho phép lanh Thầy Tư-Ngọc tại ngoại hẩu tra, còn bọn chèc thì giam dặng làm ăn-kết, tra xét gần một năm mới ra lê.

Ấy là tên chèc bán A-phiệu tại nhà Bàng có gác thù oán cùng tài gia dài lâu, nay qui tựu bọn Khách-trú dặng già chèc đám cưới vô nhà mà giết cho dặng, sảng dịp lấy của luân, nhà tài gia có súng nhưng khi bọn nó vô chụp đám liên nên không có thể bắn được, cày súng mang trên đầu năm, tra xét ra lê thì tên chèc ở tại nhà Bàng không có đi ăn cướp, nhưng nó là chủ chứa bọn này.

Tra xét rồi giải tội vụ len Namvian đợi kỳ Tòa Áo-Đô.

Tòa Đại-Hinh, mới hội xử kỳ rồi, len

án xử từ tên chèc chủ chứa báo A-Phiệu tại chợ nhà Bàng, làng Châu-Thới (Chaudoc) xử từ luôn tên chèc đầu dặng giết chết tài chủ, hai tên chèc khác trong bọn ấy bị chung thân khổ sai, còn Thầy Tư Ngoc và 1 người Anuam nữa bị bọn nó khai dặng tha bổng.

Cũng là Chèc mà giết Khách-Trú đó.

Xin cạn xét

Nghe đâu có mấy ngài đọc báo phản nản về bài "Ai gọi là đúng" đã ấn hành kỳ trước. Các ngài bảo rằng: sao chẳng nghe luận về cách lăng phí của mấy tay côn-tú, mà lại nghị luận về sự... của mấy thầy. Đường ấy chẳng là khiếu phiền lòng cho mấy thầy lầm ru...?

Vậy tôi xin có ít lời thành thiệt để kính giải cho các ngài xem.

Và chẳng những; hàng ông-tú thời đầu là hạng hột cung chẳng hột tặc ta cũng chẳng cầu bàn mà cũng chẳng cần trách làm gì. Nhưng lại đau lòng giùm cho phần nhiều mấy thầy đi làm việc (tôi nói phần nhiều, chứ nào đã nói chung hết) đóng tiền làm ra rất khó mà dành lăng phí để mua lấy tiếng súng thi, không nhằm.

Hoặc giả như có người hỏi tôi: Trước một tháng lành có 4, 5 chục mà người ta có thể kím tiền huê-hồng, tiền này tiền khác thời mới sao? Tôi sảng lòng đáp rằng: thế thì tùy ý, chứ dày tôi chỉ luận cho mấy thầy chẳng dư dả mà thôi.

Đường ấy phải nào bao-biếm các bạn ta, mà chính là chí sự tệ của tiếng vúNG

vậy.

Các ngài còn rộng nghĩ cho Tiên.

Đức Giám-Quốc mới

Ông MILLERAND đặc cử

Vô tuyển-diễn Lyon ngày 25 Septembre 1920

Tổng cộng: 892 vị bỏ thăm; bỏ trống: 106; còn lại 786; phần ông Millerand: 695; Delory 69; các vị khác 22.

Ông Millerand được lên ngôi Đức Giám-Quốc Đại-Pháp.

Bắt dặng bạc già

Chèc Lô-Chiu chở trong chiếc tàu Suntak từ Hong-kong sang đến Sài-gòn 20.000 gốc tư giá chỉ là 4.000\$, đựng trong bao. Ngày 15 Septembre tàu đến bến Sài-gòn; qua ngày sau là ngày 16 một tên Chèc cầm bánh xe hơi chạy lại đậu tại đó. Lúc chúng nó vát nhuros bao bạc ấy chất trên xe vừa rồi thời có tên Trần-văn-Phong rình xem bắt dặng. Chèc Lô-chiu trốn mất, bốn tên chèc trong bọn ấy bị giam.

Bạc coi lại thì khá: hơn bạc nhà-bản nhiều lắm. Bông bang ta khá đe.

Oan truyền Ngọc-Hạnh

(Lụy vì tình)

par Trương-quang-Tiền

I

Trai hữu ý nguyện vây cầm sắc,
Gái vò tình phai mặc tai-ương;

(Tiếp theo)

Nó đến đây ai nấy đứng chung quanh đều rõ cười lên, làm cho Ngọc thận thuồng, gượng đáp rằng: Cậu kia! thật

cậu là một người không liêm không si gì hết mà. Cái tiếng ấy cậu để dùng với những phuơng mèo mà gà đồng chờ cậu dùng với tôi không phải vậy.

Nói rồi kêu xe kéo di liền. Thu ngắn đứng nhìn đường như đang lăm vào trận mê-hồn mà có linh phù cứu Huh. Néo từ phía thấy thiên hạ phũ vây, ôi thôi! anh ta lúng túng sương sán, lờ bê lui tới. Lắm bầm ít tiếng cho đỡ mặc cờ đầy thôi, rồi cũng kêu xe kéo thẳng xông, quyết lòng theo Ngọc.

Rồi thay! Sài-gòn, là nơi đô hội, biết bao ngã là: dâng quanh, người đi người kiếm để gì, như nắm các mà quẩn xuồng biển. Cớ ấy nên Thu ngồi xe chạy khắp Châu-thành cho đến trời đất, hoảng hồn mà cũng khôn tiêm dặng bạn.

Phản thì bụng đói, phản thì người lợ cánh cánh là người, chàng tình vào khách sạn nghỉ ngơi, rạng ngày sẽ mướn người dọ thính.

Ngọc-Hạnh khi bước chân lên xe thì chỉ có biết dặn kéo lại Thuận-Kieu số nhà 27. Xe ngừng trước cửa, phòng trong có kè bước ra, ấy là Cô của Ngọc đó đà, người ở đất Sài-gòn, nên phú-hậu ai mà chẳng biết. Cô cháu nhìn sững 1 hồi rồi ôm nhau khóc òa, lại hỏi duyên do tự sự. Ngọc nghe cô hỏi chừng nào, tấm lòng càng tức tưởi, đòi hàng lụy tuồng rơi, rằng: Cô ôi!!! Cháu ngày nay mà đến thế này, thật chẳng giám hờn trời, mà cũng không lời trách đà. Tai họa hời đâu đến dập, khiến cho phật liều bồ lưu lạc đến đây, Cô nghe đó mà coi: đã cha tôi chẳng doi chằng hoài, mẹ tôi lại tiếng eay tiếng dặng. Nỗi oan khúc ngồi mà suy gâm, gâm lại rồi càng thảm càng đau, chẳng

phen người trên bờ trong dầu, mà chắc lấy oán vưu thăm thê. Duyên cẩm sác thành ra lờ bực, cũng vì: đứa vỡ tâm ghen tức hận thâm, mặt đất bằng nồi trân cuồn phong, khiến cho cha mẹ cháu một hai cũng nồng-nắng xô-đối. Phận bèo bọt bao này may rủi, dầu phải cơn sóng đợi gió tuồng, miếng ưng lòng đẹp dạ xuân huyền, đường ấy cũng phi nguyên lòng trẻ.

Có Ngọc nghe dặn mày điệu, ôm cháu thơ khóc ngắt, mới kím lời khuyên nêu, bảo nàng thời an ở lại đây, chờ qua cái lúc cơ cấu rõ thịnh-thoản trao tơ iữa mối. Nàng còn chỉ từ chối, thời cũng liều-mặt phẫn với ngày xanh, để coi con tạo quái-gheo, còn xô đẩy đến dầu cho biết.

Thu từ ngày thuê khách-sang, quyết lòng tìm cho dặng tình nhân, bởi vậy cho nên: lời thơ đường tơ liều buôn mành, tìm khắp chốn mà mỗi manh khôn hóng.

Than ôi! tấm thân khô sờ biết bao đồng tiền ra nhí nước, hết xin xám ông đến cầu què bà, nhưng thăm thay! ngày qua tháng lại, con én đưa thai, một ngàn nguồn bạc lộn theo lưng, chỉ đánh trúng vào tiền lảng phí.

Nghi không ra, không rõ cái oan-gia của chàng làm sao mà đến thế này, chờ gãm đất Sài-gòn chàng phải hất cẳng người, có lầm lay quốc-sắc thiên-hương don hỏi dò ta, mà chàng cũng không thèm doái dỗ. Còn nói chi những phượng son pháo những bom làng chơi, ôi thôi qua-quá lại-lại dập diệu nhưng chàng nào biết cái son phấn ấy là gì, một chén nhớ thương người ngọc.

Là thay! khói tình theo đồn-dập, khiên cho chàng: đòi mắt sâu gươm mặt vồ-vàng, cứ ra vào chắc lười thở than, nắm xuống chàng hé an giấc nhấp. Ruột lầm đau chí khúc thâm nghiết r้า và thao rằng: Ai ôi nỗi niềm này ai biết cho ta, khéo trả trảu chi

bấy thợ trời già, cái thân tôi ngày nay khóc bõi thận mà cười sa nước mắt. Mãi cho đến đêm nào đêm nay, ra vào một bóng một mình, giữa khoán ba bốn giờ, abì đổi ngọn đèn khuya mà dờ say dờ tĩnh:

Lâm lúc ngồi một mình, lại mượn ly rượu làm vui, uống châm chúc cho khuây hối phiền muộn. Nhưng uống vào rồi, chẳng thấy dấu chí là khuây dặng, mà đường ngầm trái bô-bòn, cay dặng biết bao, cay gắt cỏ, cay thấu ruột gan, tay cầm ly mà trí đường say, nhưng chàng phải chàng quên uống mà say, chàng phải say vì hơi rượu nồng nà mà chính là say tình hoài vọng.

Có khi nằm trong phòng hút thuốc phi phà, mà hẽ trong lăn khói bay lên thời đường như bao nhiêu cái mối tơ mành cùng riêu-riêu cuộn theo lồng khói.

Tâm lòng chàng chất chứa cái chí khác hơn là chất cái khói sầu, mà ngoài ra thời chàng chả trông được cái gì khác hơn là một nỗi sầu phường phất. Thảm thay! mắt ngó chổ nào thời chổ ấy là sầu, mới biết: người đã sảng có lòng sầu thời cảnh vật cũng không sao vui dặng.

Lâm lúc nằm mơ-màng như gặp bạn vút la hoán len dồn chừng: mở mắt ra nào thấy dạn thấy hình, đang cơn như vầy: càng khiến thêm bức rút tâm tình, khác nào: ainhen dỗng lửa phiến đốt dạ.

(Sau sẽ tiếp theo)

Xe hơi «Peugeot» muôn bán

Có một cái xe hơi hiệu «Peugeot» 6 chỗ ngồi 12 mã lực kiểu Torpédo.

Các môtô đồ trong xe đều còn mới. Nếu ai muốn mua xin đến tại M. Trương-văn-Hanh là người thương mại tại Saïdec mà thương nghị.

Cảo-bach

Chúng tôi có môt tiệm hiệu là "TÂN-HAT-LONG" tại đường d'Adran số 115 nhằm góc đường Olier số 1 để sửa đèn Lito Landi đèn Manchons xe máy, sá, máy đánh chử, máy bát và máy hát, bóng cùng các thứ đồng hồ, vân vân

Lại cũng có bán: Manchons, Carbure và dầu Essence. Những thợ và máy móc sắp đặt tại tiệm làm được các việc theo ý quý ông giao cho chúng tôi. Mỗi khi quý quan có đám tiệc chí mà muốn chưng đèn trong nhà cho sáng thì hùng tôi cũng lành làm được; miếng là cho chúng tôi hay trước.

Thợ và mandat xin để như vầy:

Nguyễn-văn-Chu-đc
115,—Rue d'Adran
Saigon

An Phong

Bijouterie-soieries de Chine
et du Tonkin
CAOLANH

Kinh tròng cùng lục châu. Quý khách dặng rõ: tiệm tôi mua bán hơn năm năm, bán ròng hàng tàu, nhưng là ván xuyễn lanh nhiều, cùng là hàng vườn, nhuộm đèn diệu láng thật tốt, không bể trộ, tôi có ác ý, vì tôi mua bán đã lâu, nên tôi hết sức lựa chọn thợ nhuộm, nhuộm tó và hớt chàm tốt, nên các nơi khác không thể bì kiệp hàng đèn của tôi, và giá tôi bán lại rẻ. Còn đồ mặc trắng như là: cảm châu, hoa tư các, cùng xá lục soan bắc thảo, lục soan thượng hải đều có đủ thứ, còn hàng bắc như, băng the, lương-lược dù thứ, tôi lành tại Hà-nội, như quý khách muốn mua vật chỉ dùng xin, bị thơ đến, thì tôi sẽ gởi đồ lại liền, như vị nào muốn mua nhiều mà bán, tôi tính giá rất nhẹ, hàng tôi gởi contre remboursement.

Cảo-lanh: Nguyễn-xuân-Trước

Cảo-bach

Lời rao

Thầy Lãnh-sự Trần-liêng-Phên, khi trước phòng quản sự ở tại đường Boulevard Delanone kế nhà hàng Hậu-Giang. Nay dọn phòng quão-sự về ở Hàng-Gia, trước Công-sở làng Tân-an, kế nhà máy xay gạo. Máy ông thân chủ cùng máy ông hữu việc chi, kiện thưa, muốn tiêm tôi, xin mời đến đó có tôi tiếp rước liền.

Trần-liêng-Phên
Kính cáo

Lời rao

Có người muốn bán một cái xe hơi hiệu «Oakland» còn mới tinh hao.

Ai muốn mua xin do nơi Ông Kinh Lý, Lê-công-Thanh ở Cần-thơ.

Hà-canh-Lạc dit Bảy-Khô

BIJOUTERIE-SOIERIE-MERCERIE
23, Rue Schroeder — Saigon.

Address téléphonique: 295

Tiệm bán đồ nữ trang và kiều thật tốt và khéo. Tôi bán đủ các thứ hàng tây, hàng Nhứt-bồn, hàng bắc và hàng Annam.

Chu quý khách mua đồ nữ-trang tại tiệm tôi thì khỏi sợ lầm vì đồ của tôi làm rất kỹ lưỡng.

Muốn cho khói sự hậu hoạ, chư quý vị khi mua đồ rồi hãy thử vàng lại mà coi cho vừa ý và cần lại cho chắc chắn (tại tiệm có đá thử vàng, acide azotique, có cân tay, và cân Annam). Cũng phải lấy toa cho có bằng cớ dặng khói sự cái lầy về sau.

Giá nhon: Hà-canh-Lạc dit Bảy-Khô
Cảo khai

Quảng tài Thạnh

Tiệm đóng ghe và sửa ghe
Ở bên kia sông gần cột giây thép

và mì CÀNTHƠ

PHÙNG-CHIỀU — CHU TIỆM

Kinh cung quý vị dặng tường, nay
tôi mới lập một trại đóng và sửa ghe
cô. Tôi ủ và bê tiều bồ ứa và kéo ghe.

Tiệm tôi cũng có bán các thứ này
của dù thuộc tất mà tôi giá lại nhẹ
các nơi.

Chỗ tiệm này biết làng của người
A-nam nên tiếp rước quý vị vừa đóng
luôn luôn chỗ tiệm này khi trước có
lawn chỗ sự tiệm cửa hiệu là Quảng-tai-
Lại, ai ai cũng biết rằng người ấy
biết nhiều hiền dái sẽ bức náo.

Xin quý ông quý thầy có cần dùn mua
cây công đóng hay là sửa ghe đến tiệm
Quảng-tai-Thạnh thì rõ.— Cái xia
quí-thầy thương.

Nay kính cáo.

Quí khách ở miêng Hậu-Giang

CANTHO—SOCSTRANG—BAC-LIEU—
VINH LONG—TRAVINH—và SADEC

Muốn mua xe hơi hoặc đi chơi hoặc
đưa hành khách, mà khỏi lo bê chờ
chuyên, không mất ngày giờ sờ phí vận
vận; Hãy mua xong, trong giây lát đem
về đến nhà: Thị bấy đến Entrepôt de
Vinhlong của M. Nguyễn Thành-Điêm
có sảng xe hơi mới hiệu «Buick»
máy—7 chỗ ngồi.

Kiểu xe mới 1920—nay èn lâm và
chạy mau nữa.

Giá rẻ hơn các nơi khác

HÀNG HẬU GIANG

vốn dặng 1.000 000 f

Hàng này của Langsa và Annam
hàng vốn lập tại Cản-thơ. Có trữ đủ
các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tặc
một đèn là tại Saigon có món chí
thi trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt

Chúng gởi hàng cho các xứ xa; ai
mua món chí xin viết thư ngay cho
Hàng, thì Hàng sẽ gởi hàng lập tức.
Xin quý vị đến xem Hàng chơi thì rõ

Có trữ bán:

Rượu rom hiệu Stella

Làm ròng hàng miếng.

Có bán lẻ, bán sỉ và cho lành về
bán lại khỏi trả tiền trước.

TIỆM Trương-văn-Hanh Sadec

Có bán xe máy mới và đồ phụ
tùng xe máy và sửa xe. Lành thấp mướn
đèn khi đốt (carbure) theo cuộc quan,
hòn, tan, tể, kỳ yên, Tân già, hạ thợ,
khẩn đèn bằng nhiều tay và khẩn bùng
tốt thượng hạng, bán mớ và bán lẻ và
rot xe máy hiệu Michelin, giày hàn-ét
đủ cở đóng theo kiểu kim thời. Quý ông
ở xa muốn mua đồ phụ tùng xe máy,
thì gởi thư cho tôi. Tôi sang lòng kỹ
lưỡng mà gởi contre-Remboursement
nghĩa là đóng bao nhà thợ mà lành đố
và tôi cho giá đồ phụ tùng in sảng bằng
chữ quốc-ngữ (Prix courant).

Trương-văn-Hanh.

Cần khái.

NGUYỄN CHÍ HÒA

83 Rue Catnat—Saigon



Kinh cung QUI-VỊ dặng rõ. Tiệm tôi có 30 thợ BẮC-KỲ giỏi ĐÓNG GIÀY, LAM
NÓN theo kiểu ÁU-CHÂU kim thời. GIÀY đóng bằng DA-TÀY hết, NÓN làm bằng
CÂY-MÓP thiệt nhẹ, lợp NÍ-XÁM, BỐ-TRẮNG VÀ BỐ-VÀNG đủ kiểu. Tôi cũng có thợ
KHẮC CON-DẤU ĐÓNG VÀ CHẠM MỘ-BIA ĐA CẨM-THẠCH BỂ MÃ. Tôi đã BÁN-SỈ đi
LỤC-TINH thiệt nhiều, đã có nhiều vị rất tin cậy và khen ngợi NÓN VÀ GIÀY của tôi
làm thiệt kỹ càng và giá rẻ hơn chỗ khác nữa. Tôi cũng có BÁN GIÀY-HÀ DA
LÁNG và các thứ GUỐC BẮC-KỲ CHẠM-BÔNG VÀ SƠN-BEN QUAI-NHUNG. QUI-VỊ.
xa xin viết thư về thương nghị tôi sẽ hồi âm lập tức có giá BÁN-SỈ riêng thiệt rẻ
Xin chúc tòn chiếu cố cho việc buôn bán của BÓNG-BANG ta được thuận lợi trong
lúc cạnh tranh này tôi hết lòng cảm ơn.

NGUYỄN-CHI-HÒA, Kính mời.

Annam trồng răng**KÍNH CÁO**

Kính tôi cho quí khách lục chau dặng rõ:

Tôi có dọn một cái phòng trồng răng
bại tiệm ĐẠI ĐÓNG THƯƯƠNG XÃ Cánthơ

Trồng răng trắng, răng đen với
bịch răng vàng. Sửa răng và trám răng.
Xin quí vị dời gót ngọc đến tiệm ĐẠI-
ĐÓNG THƯƯƠNG XÃ đường Kinh-lấp
Cánthơ, thì tôi hết lòng làm cho vừa ý
quí vị, và tôi lại tính giá rẻ hơn hết.

Như ông nào ở xa xin gởi thư hỏi giá
thì tôi trả lời lập tức.

Nay kính

NAM-TẤN-LỢI

Chez Đại-Đóng Thương-Xã
Rue Kinh-Lấp—Cánthơ—

Tiệm Hòa my Cao lành

Bản hiệu có bán đủ thứ hàng tàu
hàng tây, hàng bắc, và hàng vương
cũng có rượu tây đồ hộp đồ cẩn và đồ
tập boá, bán sỉ và bán lẻ bản hiệu xưa
nay chuyên một nghề buôn bán, cho nên
những hàng tơ-lụa gia công lụa canh
chí kỹ-lưỡng. Và rất dày công nhuộm
lấm cho nên dùng lâu càng tốt chẳng bẽ
phai màu hấu chử quí vị, muốn mua đi
bán lại, hoặc giá dụng xin gởi thư quyết
vào bản hiệu sẽ lập tức gởi liền khi
hang đến chất là dặng vui lòng quí-vị.
Hàng địoh gởi contre Remboursement
đem bạc đến nhà thợ lành hàng.

Chủ nhơn Huỳnh-đắc-Nghĩa

DỒNG HỒ HIỆU "LIP"

*Dồng hồ mà người ta hay kiểm mua là đồng hồ hiệu
"LIP"*

**CHRONOMÈTRE
LIP & LIP**



LA MARQUE FRANÇAISE
Montres de Précision
EN VENTE CHEZ LES BONS HORLOGERS
Exiger la marque LIP sur le cadran

THIẾT KHÔNG?

*Mua thử một cái dùng, hay
là hỏi thăm những người đã
có sắm đồng hồ hiệu LIP thì
biết.*



MARQUE
FRANÇAISE CADRAN
LUMINEUX

En vente chez les bons horlogers
Exiger la marque LIP sur le cadran



MONTRE-BRACELET EXTENSIBLE POUR DAMES.

Platine, Or, Argent, Plaqué or.

EN VENTE CHEZ LES BONS HORLOGERS.

Exiger la marque LIP sur le cadran.

CÓ TRÙ BÁN TẠI:

Hàng LES GALERIES DE
L'OUEST là hàng HÀU GIANG
DƯƠNG HÀNG Saigon, My-
tho, Cantho và Trà Vinh

Cac nhà Annam

TRAITEMENT ANTIPHTISIQUE ET DES MALADIES DE POITRINE

Aiguës ou Chroniques

Toux, Rhumes, Bronchites, Crachements de sang, Affections de Voies respiratoires, Asthme, Catarrhes, Irritations de la Poitrine, etc.

PAR LE

BRONCHOSÉRUM

On trouve le BRONCHOSÉRUM dans toutes les bonnes pharmacies de France et des Colonies.

Pour le gros s'adresser à

Sogedroc, 2, Rue Jules César, PARIS

POUR L'INDOCHINE

Pharmacie normale — H. DE MARL Saigon
Seul dépositaire

TRẠI THỢ MỘC HIỆU LƯỢC-LONG

Tự Nguyễn long Thao Ở tại chợ Lái-thieu

Trại thợ mộc tài sáng tạo đá hơn 3 năm ở phía sau phố chợ, đường xe hơi Saigon Thu-dau-mot, có đóng súng dù bàn ăn dài mặt gỗ liên từ 1940 cho đến 2m20, bê ngan 0m80 cho đến 1m15; bàn ăn chế kiêu tú linh (long, lân, quí, phụng), bàn lòn cửa cuốn 7, 8 trụ cho đến 2m2, vì bàn ăn mặt đá, bàn tròn mặt cốt xay, chưng chảm tam lán (từ 1m55, có thứ 5 trụ góc chảm giây lá tay, bàn rượu (table d'apéritif), bàn khách (table de salon) bàn viết (bureau) bàn rửa mặt (table de toilette) bàn ngủ, tủ áo tròn, tủ

áo kiếng, tủ thờ căn biển liền tranh thờ kiến vè sơn thảy chữ ốc chữ vàng, ghe ngồi mặt tròn, mặt trái đào, mặt dâu, và có đủ thứ đồ tiện; những là chung đèn, dài hộp, khay, kỵ, vàng mít, vàng hai, vàng ba, vàng tư hết thảy đều làm bằng cây danh mộc, chế theo kiểu kim thời xưa bền, chắc chắn và bán giá rẻ.

Còn phía trước phố chợ có dọc thêm mặt tiệm ngánh có bán đủ thứ rượu và đồ đánh mộc thứ của thú trâu đều có đủ.

Kính xin chư-tôn quý-khách thưa diệp nhân du xin ghé lại tiệm tôi muôn mua đồ làm súng hoặc là đặt mòu chi trong đón trong nhà thi tài súng lòng men mà làm cho vừa ý quý ông.

NGUYỄN-LONG THAO
Chủ trại kính cáo

**NOUVELLE
BOULANGERIE Française
*Chan Hung Thai***

RUE DU TRIBUNAL
Cantho

Kính cung quý ông, quý bà rõ:
Tôi mới lập lò làm bánh mì kẽ bên tiệm
đóng giày hiệu TÂN-THANG ở đường
tòa Cántho.

Bánh của tiệm tôi làm một ngày 2
lần: 4 giờ sáng ra một kỳ, còn chiều lối
chừng 1 giờ ra một kỳ bánh mới nứa

Tôi làm như vậy để có bánh mì
nóng, đòn, thơm cho quý ông quý bà dùng
cho vừa miệng. Tôi đã lập tại Saigon 1
lò làm bánh mì đã hơn 20 năm có danh
tiếng vì tôi làm bánh kỳ lưỡng sạch sẽ
làm, nay tôi đến Cántho tôi cũng cứ giữ
cách thức ấy mà làm cho vừa ý mỗi
hàng luôn luôn.

Xin quý ông, quý bà mua ăn thử
thì biết chứ không phải lời chuốt ngót
Nay kính
Chan-Hung-Thai

**Nhà hàng Hậu giang
tại Mýtho**

KINH

Trình cùng đồng bang quý khách dặng
hay: Hàng Hậu giang là hàng của người
An-nam trong tỉnh và Langsa chúng
lập tại Mýtho, nơi đường mè sông, gần
cầu Tân tuân, đã khai trương bán dặng
mấy tháng nay. Cuộc thương mại của
Hàng càng ngày càng tấp nập, cũng
nhờ có đồng bang vi tình lui tới.

Tại Hàng có bán đủ thứ hàng hóa,
hang tay, hàng bắc, hàng lầu, nhiều,
lính, xuyễn, nhuộm thiệt tốt, dù giày,
đèn, xà-bong, thuốc hút, đồng hồ vàng,
bạc hiệu Lip, vân vân, còn nhiều thứ
hang hoá-khai nứa kè không xiết.

Vậy xin mời quý khách có dám tiệc
chi, hoặc khi nào có dịp chi qua chợ
Mýtho, xin vui bước ghé lại Hàng
thì rõ biết.

Xin quý Khách nhớ một điều là Hàng
này của người đồng chưởng ta công
lao lập ra. Mua một món chi giùm cho
Hang, dầu nhớt mìn bực nào, thì cũng
là giúp cho người quê hương nên cuôc
tranh thương cùng ngoại quốc. Đó là

gương tốt cho người Nam ta, để lợi
nhà em nương theo mà lần trước vào
cuộc lý tài, hầu dặng tranh chút cho
quyền cho quê vúc.

Được như thế thì chẳng bao lâu đồng
hang ta sẽ chung hưởng mối lợi trong
bốn xứ.

Nay kính,
Quản Lý Hậu-giang đương hàng
Mýtho.
Nguyễn-tấn-Thạnh.

Ngò cùng lục châu

Tại nhà in Hậu-giang (Cantho) có bán
thứ Carnet để đựng giấy bạc mới bày
như giấy 0,10 0,20, và 0,50.

Vậy quý vị nên mua 1 cái để dùng
để đựng giấy bạc ấy, đà tiện mà lại khỏi
hư khỏi rách.
Giá bán thật rẻ mỗi cái 0\$20 mà thôi

Nhà in Hậu giang
Kinh cáo

Một việc khá lầm

Có quan Giám-đốc Quesnel sảng lòng
muốn bán hai sở ruộng của ngài, ở tại
Tháp-mười Mýtho, sở thứ nhứt được
46 mẫu, ở dựa mé kinh, sở thứ nhì
được 246 mẫu, ở dựa mé kinh lớn kêu là
kinh Đồng-đốc Lộc, kinh này xáng mới
vết lại lợp lâm, bê ngan chừng 40 thước
tên tiên, bê chờ lúa ruộng lâm, và như
muốn chờ lúa thăng lên Chợ-lầu di ngã
sông Vaico cũng để lâm.

Hai sở ruộng ấy đều là đất thuỷ tốt
lâm, chẳng còn phải tốn công khai phá
chỉ nứa hết; lại sảng trong đất có mực
ba cái dia, cá rất đại lợi. Có nốt sở đất
khác kề cạnh với hai sở ruộng nói trên
đây, chừng 300 mẫu, nguyên là của hiệu
Speidel đã bị nhà nước tịch thu lại và
cô lè trong một ít lâu sê giáo giá bán

Hai sở ruộng của quan Giám-đốc
Quesnel, buồm lợi mỗi năm chừng 12 tới
15 ngàn già.

Ai muốn mua hai sở đất ấy xin gởi
thơ cho quan Giám-đốc Quesnel tại
Saigon, hay là gởi cho sở Nhựt-trinh An
hà tại Cántho mà thương nghị, và nếu
xem bán đồ thì hiểu rõ

MỸ KÝ

TRƯƠNG-NGỌC-GIU Propriétaire

Tiệm hagy chon dung và khắc con dấu ở
đường Turc, số 16, ngang nhà hàng Motlet
—SAIGON

Kính cáo cùng chư Quý-khách dặng
hay, tiệm tôi có khắc con dấu bằng
đồng, bằng mủ thung, bằng cây—có
chạm bằng đồng, cùng chạm nhân hiệu
—có làm bộ bia chạm bằng đá cảm
thạch, có thư họa chon, cbám hình
người mà vẽ: vẽ bằng dầu sơn vò bồ
vè nước thuốc màu, hay là bằng mực
tàn, hoặc bằng viết chì than—họa biến,
liền, tranh sơn thủy—theo rạp hát—
khắc hình chon dung vò bằn đồng, bằng
đá cảm thạch để theo bộ bia trăm năm
cùng chảng phai—có thư chạm các thứ
cây danh mộc.

Như Quý-Khách nào muốn hỏi giá
tiền về món chi xin gởi thơ cho tôi, tôi
sẽ gởi cáo-bạch (Catalogue).

TRƯƠNG-NGỌC-GIU.Cần khái.

Phò cáo đồng bang

Ké từ buổi An-Hà An-quán,
Tại Cántho, tạo sảng đến rày,
Lục-châu quan-tử, ơn dày

Mão-cần mua giúp, ngày nay thạnh-hành,
Thanh-hành dặng cữu hàng rộng mở

Máy sấm thêm, thay thơ tin ròng,
Lanh in chi thay đẹp xong,

Truyện, thơ, danh-thiệp, thiệp-hồng

[thiệp-tan.]

Toa, sở, bộ, làm càng kylorong,
Chắc lại bền chằng nhượng của người

Nói chí sách đóng thì thôi!

Lưng da, lưng bồ, đê dời ít hư.

Sách in sảng, tinh tú, Kim Túy,

Tự diễn cùng Sử ký Đại nam.

Tuần tra Pháp lệ, dạy kham,

Cách thi hành án, thiệt làm rất hay.

Thước, viết nghiên sảng đây dũ hạng

Thiểu chi dầu giấy láng, mực người;

Chuốc trao, nào phải những lời.

Sang chay 4 chuyến xin mời các ông

Tuy vật liệu, nay không dẽ dū,
Bồn quán nào dám phụ ý ai,

Khó nhọc thứ mấy chảng nài,

Mieng cho đẹp dạ Quý-ngài là hơn.

An-Hà An-Quán Bd Delanoue Cán-tho

Đồn kinh.

Tiệm thợ bạc
của M. CAO-VĂN-HY
108 Boulevard Bonnard—Saigon

Tiệm này có bán đủ các thứ đồ nứ
trang theo kiểu kim-thời, xinh đẹp khéo
lạ vò củng; những là: vàng vòi, chuỗi
bột, hoa tai, cà-rá, giày chiến, ne o
xuyễn v. v. kiêm chạm rất nén huê dạng
Xin các bà, các cô hãy đến xem thử
một lầu thì biết.

Nay kính
Cao-văn-Hy cần khái

Cáo bạch

Có bán cảng
viết "PORTE-
PLUMES à RÉSER-
VOIR" ngòi viết
bằng vàng thiệt
cao "PLUMES EN
OR CONTRÔLÉ"

14k không
sét không mòn.

Có khau(AGRAP)
một đầu thibút
viết, còn đầu

kia thì viết chì
(PORTEMINE); có
phụ thêm 1

hộp nhỏ đựng
năm cộng chì

dẽ thay. Cây
viết này nếu
gìn giữ xài
mười năm
không hư.

Xin dùng
tường ràng cây
viết này giống
theo cảng viết
năm cát, mội
đang cát khích



Mua vè, nếu
xài không dặng
không xứng
dáng với đồng
tiền thì trả lại
Bản hiệu sẽ trả
tiền lại đú.

Giá một cây
là (có hộp, có
comptegoutte)
4\$50

Mua nguyên lỗ
về bán lai càng
tính giá nhẹ
hơn nhiều.

Cũng có trứ
bán mực styr-
lographique
bleue black
thứ tốt
giá một
lá
ve



Trữ bán tại
nhà in An-Hà
CANTHO

HỒI
DỒNG BẮNG

Trong xứ ta có tò đặc
một thứ rượu ngon lâm
kèu là **Rhum Stella**
làm ròng bằng nước mía

Ta nên mua rượu này
mà uống, vậy mới là tò
ý bình vực cái mồi lợi
trong xứ ta đó.



Rượu **Rhum Stella**
này già đá rè mà uống lại
nên thuốc nứa.
Mua uống rồi mới biết
SOCIÉTE.
des
SUCRES ET RHUMS
Cantho (Cochinchine)

Muôn mùa xin do nơi
HÀNG HẬU GIANG
DUONG HÀNG
Cantho, Saigon
Mytho
Travinh

Vậy mồi lợi càng ngày vé tay đồng chưởng