

Ce siége obtenu, avec l'administration
de la ville de Saïgon.

NĂM THỨ TƯ.—số 181

JEUDI 16 SEPTEMBRE 1920

LE COURRIER DE L'OUEST
EDITION EN QUOC-NGU'

AN HÀ NHỰT BÁO

安 河 日 報

MỖI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Direction—Rédaction—Administration—Boulevard Delanoue, CANTHO

TỔNG LÝ: TRẦN-DẶC-NGHĨA

Chủ Bút: PHẠM-KÝ-XƯƠNG

BẢN NHỰT TRÌNH

TRỌN 01 ĐỒNG PHÁP

BỘN GHỦ QUỐC NGŨ

TRỌN NĂM.....	5 \$ 00
SÁU THÁNG.....	3. 00
BẢN NHỰT MỖI SỐ.....	0. 10

BỘN GHỦ LANGSA

TRỌN NĂM.....	3\$00
SÁU THÁNG.....	2 00

BỘE QUỐC-NGŨ VÀ LANGSA

TRỌN NĂM.....	7\$00
SÁU THÁNG.....	4,50

Vị nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhựt trình xin viết thư cho M. Trần-dặc-Nghĩa mà thương nghị.

Mua nhựt trình thi kẽ từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

Cáo bạch

Kính lô cùng chư quý vị:
Tại nhà in Hậu-giang (Càmthơ) có lanh
in đủ các kiều Catalogue có hình (Cata-
gues illustrés) như đồ phụ tùng xe
máy, các thứ đèn đồ dùng trong nhà
và đồ ăn bàn (vaisselles).

Bản hiệu mới mua nhiều clichés tốt
tương, bản hiệu có trứ bản các thứ
rượu thuốc thương tần, như: Hỗ-cốt
một qua, rượu Bá-huè, rượu Biêm-biệp
rượu máu-hò. Rượu này hảo chẽ kỵ
cang sạch sẽ, nên uống bổ lâm; vì vậy
nên có nhiều kẻ bắt chước làm rượu giả.

Xin lục chau chư quân từ mỗi khi
mua thì nhìn trên nhãn phải có ba chữ
QUẢNG-AN-THÀNH thì rượu ấy là thiệt
tốt đó.

Quảng-an-Thành
Kinh cáo

**Hàng
Trữ hàng hóa Vinhlong**

Vinhlong — (Cochinchine)
Lãnh bán đồ thổ súng Ngoại-quốc và lanh
mua hàng hóa ngoại-quốc của người bón sô

Có bán sô và bán lê
Đồ tạp hóa — Rượu chác — Các thứ
rượu tây — Dầu thơm — Xà-hong — Nước
suối — Hàng hóa béo Langsa.

Xe máy — Đồ phụ tùng xe máy — Đồ
phụ tùng xe hơi

Hàng cùng lanh mua giùm cho đồng
ban những hàng hóa ngoại-quốc và lanh
bán các hàng hóa thổ súng cho ngoại
quốc vây.

Cách đánh giày thép:
Entrepôt Vinhlong
Nguyễn-thành-Điêm
Chủ nhơn và Quản-lý
Kinh đốn

Ghé nghỉ trọng ơn!

Tại chợ Traon, thuộc hạt Cantho, có
2 cái tiệm ngủ của chè và một cái của
tôi; mà tiệm tôi sạch sẽ hơn của chè.

Nếu đồng bang đi lờ đường ghé
nghi tiệm tôi, tôi hết sức trọng ơn.

Tiệm này để hiệu: NAM-BAC-Al.

Quản-lý: Lê-Mai,
Đốn thô,

LOI RAO
Quảng-an-Thành
廣 安 成

Kính cùng lục-châu chư quân từ dặng
tương, bản hiệu có trứ bản các thứ
rượu thuốc thương tần, như: Hỗ-cốt
một qua, rượu Bá-huè, rượu Biêm-biệp
rượu máu-hò. Rượu này hảo chẽ kỵ
cang sạch sẽ, nên uống bổ lâm; vì vậy
nên có nhiều kẻ bắt chước làm rượu giả.

Xin lục chau chư quân từ mỗi khi
mua thì nhìn trên nhãn phải có ba chữ
QUẢNG-AN-THÀNH thì rượu ấy là thiệt
tốt đó.

Quảng-an-Thành
Kinh cáo

Khương Thới dit Gông

178, 180 Rue Ang-Duong, 178^e 180
Tiệm tôi có làm đồ nữ trang (bijouterie) để bán, và có bán những đồ phụ tùng xe
hơi, xe máy và xe kéo xin kể ra sau đây:

Kiêng vàng neo, chuỗi bóng, cà-rá, đồ
lãm dù thử. Dầu-đech-sang-Sén (essence
Shell) dầu nhớt để vỏ máy xe hơi (l'huile
pour automobile) và bộ để máy xe hơi
(graisses pour automobile) đá thấp đèn
xe hơi (carbure), vỏ ruột xe hơi hiệu
tay và huê-kỳ (enveloppes et chambre à
air marques Michelin et américaine) xe
máy hiệu bờ-rô (bicyclettes marque Peu
geot) và tôi có bán đồ mới (écaillit) lược
chải đầu dù thử và đồ của dâm (madame
giày tây, giày (annam) dầu thơm
áo thung mua bên tây lại (commandes
en France).

Như các ông và các bà muốn dùng
xin gửi thư đến tôi sẽ lập tức gửi (con-
tre remboursement) đến cho.

Nay kính
Trần-văn-Gông
Bijoutier Pnom-penh

Cáo bạch

Tiệm Guoc và Khăn-dóng
Hiệu tiệm «THỦA-MINH»
của M. NGUYEN-KIM-THINH

Thông-ngoàn Tòa-án Mytho
Kính trình cùng Lục-châu chư ông quý
khách được bay: Nay tôi mới mở ra một
tiệm Guoc, sơn-phết một cách kỵ lưỡng
và khăn-dóng bằng nhiều hàng Bombay
thượng hạng, nhẹ nhàng thật là đẹp lâm,
theo kiêu kim thời. Cúi xin chư quý ông,
quí Thầy, quý Bà, quý Cô có lòng hạ cố
giúp tôi nêu việc, thì tôi thâm cảm
thanked tinh, hằng ngày ghi tật.

Nguyễn-kim-Thinh
Đốn khái

Hội mua bán lúa

«Nam-lợi-mỷ» TRÀÔN
Số vốn 200.000\$00 (hai mươi nghìn)

Hội mua bán chắc chắn, cân lường
thật thà, vị nào ở xa muốn bán xin gửi
lúa kiều đến, hội sẽ đánh giá thép định
giá, hoặc sai người đến thương nghị.

Nguyễn-văn-Bản
Quản-lý
Nguyễn-văn-Cẩn
Đặng-văn-Chiển

Sách mới

Tại nhà in Hậu-Giang (Càmthơ) có bán
sách mới in rõ như: sách "Khuyễn-sl
ca" của M. Lê-Trung-Thu thì rất hữu ích
cho trẻ em, vì đặc dù 10 thiên nói về
BỘN PHẬN CON TRÊ PHẢI CỨ XỨ CÙNG
NGƯỜI TRƯỞNG THƯỢNG; còn truyện
"Hòn Tơ-Nguyệt và Ngũ-Phùng Lâu"
của M. Trần-văn-Hương tích đặt dễ rất
hay và ngộ.

Chư vị nên mua xem, trước là thấy
đẹu tê mà chừa, sau cũng được giúp
vui giày lác.

Giá bán mỗi cuộn
sách "Khuyễn-sl ca".....0\$25
truyện "Hòn Tơ-Nguyệt".....0 10
truyện "Ngũ-Phùng Lâu".....0 20
Ai mua nhiều sẽ dặng tích giá rẻ hơn

Nhà-in Hậu-Giang kính cáo

Hậu-thạnh

Giao tiếp thương mại hội
GU LAO MAY — TRAON
Hội mua bán lúa

Hội này khởi sự mua bán từ ngày 1
Mars 1919 đến ngày nay là 15 Septem-
bre 1919 tính số mỗi 10000 thì lời dặng
52\$ còn tài sản tổng hội hết thảy giá
dáng 50\$; đều tính nhập vô số vốn.

Nay hội mở hòn thêm mỗi phần hòn
là 50\$; như vị nào muốn hòn mây hòn
tùy thích. Đánh dấu ngày 1er Décembre
1919 thì nộp sổ hòn; như vị nào muốn
hòn đều chỉ xin gửi thư cho Monsieur
Tú chủ Hội Giao tiếp sẽ hồi âm lập tức
Thương-xá-Hội

TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU-TÂN-PHƯỚC
Đường kinh lập Cantho

NGUYEN-NGOC-NU
LÀ CHỦ TIỆM

Kính lời cho quý ông, quý thày rõ:
tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tay,
mua tại hàng bán bột tốt có danh tại
Saigon.

Bánh của tôi mỗi ngày ra 2 kỳ: 1
kỳ 4 giờ sáng, và 1 kỳ 2 giờ chiều.
Cách làm sạch sẽ, bánh thì dẻ
trong tú kiến, có rộng nước kiến lên
không dặng, ruồi bu không được lai
khỏi ai rờ tay dơ, ai muốn mua ở nào
thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

Xin có lòng chiếu cố giúp hàng đồng
hang trong cuộc thương mại.

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

Muôn mua mật ong

Ai có MẬT ONG muốn bán mẩy tạ xin
do nơi Bán-quán
Ấn-quán An-hà Cần-thơ
Kinh cáo

Cac nhà Annam

TRAITEMENT ANTIPIHTISIQUE

ET DES

MALADIES DE POITRINE

Aiguës ou Chroniques

Toux, Bronchites, Crachements de sang, Affections de
Vesicule pulmonaire, Asthme, Catarrhes, Irritations de la Poitrine, etc.

PAR LE

BRONCHOSÉRUM

On trouve le BRONCHOSÉRUM dans toutes les bonnes
pharmacies de France et des Colonies.

Pour le gros s'adresser à :

Sogedrof, 2, Rue Jules César.— PARIS

POUR L'INDOCHINE

Pharmacie normale—H. DE MARI, Saigon

Seul dépositaire

TRẠM THỢ MỘC HIỆU LƯU LONG

Tự Nguyễn Long Thảo
Ở tại chợ Lái-thiêu

Trại thợ mộc tôi sáng tạo đã hơn 3
năm ở phía sau phố chợ, đường xe hơi
Saigon Thủ-dao-mot, có đóng súng dù
bàn ăn dài mặt gỗ liền từ 1m40 cho
đến 2m20, bê ngan 0m80 cho đến
1m15; bàn ăn chế kiêu từ hình (long,
lân, qui, phượng), bàn lân cũn cuốn
7,8 trục cho đến 2 trục, và bàn ăn mặt
đá, bàn tròn mặt cốt xay, chưng
chạm tam lân từ 1m55, có thứ 5 trục
góc chạm giày lá tay, bàn rượu (table
d'apéritif), bàn khách (table de salon)
bàn viết (bureau) bàn rửa mặt (table
de toilette) bàn nguyệt, tủ áo tròn, tủ

kiển, tủ thơ cũn biến thành thờ
kiển về sơn thủy chử ốc chử vàng, ghẽ
ngỗi mặt tròn, mặt trái đào, mặt dâu,
và có dù thử đồ tiện: những là chưng
dèn, đài hộp, khay, ký, vàng mít, vàng
hai, vàng ba, vàng tư hết thảy đều làm
bằng cát danh mộc, cao theo kiểu kim
thời tròn bén, chắc chắn và bền giàn.

Còn phía trước phố chợ có dọc tiệm
một tiệm ngành cổ bán dù thử rượu và
đồ danh mộc thứ cầu thứ tròn đều có dù.
Kích xíu chử-ton quí-khách thừa diệp
nhèn du xíu ghe lại tiệm tôi muốn mua
đó làm súng hoặc là đặt múa cát, súng
đon trong nhà thi tôi súng long màu mà
làm cho vira ý quyết ôi.

NHUYỄN-LONG THẢO
Sau 1945: died

AN HÀ NHỰT BÁO

MÔI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1.— Nghề buôn | 6.— Nam kỳ thời sự |
| 2.— Sở nhà thương Ômôn | 7.— Mười mấy thùng dầu xăng nổ |
| 3.— Thầy thuốc Chèc gạt Annam | 8.— Đưa con du học |
| 4.— Tự do diễn đàn | 9.— Đám tang ông La-xuân-Thanh |
| 5.— Các học sinh Annam tại Pháp-
Quốc | 10.— Oan truyền Ngọc-Hạnh . |

Nghề buôn

(Tiếp theo)

Đóng bang ta chưa dù tư bón (cùng
đủ thật, song mỗi ông mỗi chén thì thế
saو gọi là dù) mà đại khái là những cửa
hàng to-lát như khách-trú, nào nhà máy,
nào các chèn-lúa, nào lão-khậu lớn
cùng hóa-vật thường dùng thì còn khiếm
khuyết lâm, nếu muốn nói dè-chẽ thì
trước cần phải có những món cát-ich
cho sảng di thì thi hành mới tiện. Vì
bằng mỗi món chèa dây gan trước mà
mong xô cái hi vọng cho đến cùng thì
tài nào mà không thau khó.

Có lâm vị luận rằng: Annam không
đoàn-thể trong nghề buôn, nói thế thi
chưa mấy chính lý. Vì nhân lúc dè-chẽ
trước, đóng-bang ta linh-tánh dù-vội quá
phương chi vừa sắp thấy một tách cà
phê tăng giá, thi đã kêu nhau, rủ nhau
dừng dùng đồ chèc nứa. Tôi nói ngay ra
đây, tất có phiền lồng lâm vị, nhưng đã
hạ-bút rồi thi chẳng thể nào còn quanh-quẩn nứa chi. Cái giày đoàn thể là gì??
tưởng khi chẳng đợi giải ra mới rõ.

Giày ấy buộc chắc cùng thắt lồng là
do cái sờ-kiến mà ra, nhưng hàng thật,

cái sờ-kiến của người đối với cái sự
thực-hành của các nhà buôn lại là có
phản quang-hệ lẫn vuối nhau to lầm
chẳng nên lấy đây làm thường.

Bảo rằng: dừng dùng búng tàu của
chèc, vậy tôi xin hỏi: đóng bao ta đã có
tiệm bán búng tàu đủ cho ta dừng lán
với nhau chưa? Bảo rằng: dừng dùng
bột của chèc, cũng xin hỏi: mình đã đủ
tiệm bán bột chưa? Lại nấm nào cũng
thể, nhân rán tháng tám chèc thấy An-
nam ta ưa bánh trung-thu, thi làm ra
nhiều lâm, dè thau-góp lấy lợi. Thế thi
Annam ta nên kèn nhau rập làm bánh
trung-thu đi, cũng dè thau-góp lấy lợi
như họ vậy; tưởng chẳng cần gì phải
bảo dừng dùng bánh trung-thu của chèc,
mà tất cũng xong ngay! Chán biết: cái
bánh ấy ăn vào chẳng phải là có phần
trường-cửu như trái đào của lão Tế xưa.

Nhưng lại là cái món đã dừng
chẳng phải người ta mê ăn, hoặc vì cái
hột vịt béo, hột bưởi bùi của chèc; song
thiết tưởng: mình chẳng tài nào kêu réo
gi cho thành hiệu được, là bời.....
Mình không tiệm bán búng tàu, bột, bánh
v...v... rồi lại bảo người ta dừng dùng
mấy món ấy thi cũng chẳng là hép lợt



Hỡi người Annam!
Sao đẽ tiền bạc ra khỏi xứ
mình?



Hãy dùng thuốc hút hiệu CON GÀ

thuốc chưa văn
và văn rộ!

VÌ THUỐC NÀY NGON HƠN HẾT.

ĐÃ THƠM THO LẠI GIÁ RẺ HƠN CÁC THỦ KHẮC.

Thuốc CON GÀ trồng tại xứ Đông-Dương

Nên giúp hội Société des Tabacs de l'Indochine,

66 Boulevard Bonnard.—Saigon

hầu giúp muôn ngàn người Annam.

lầm ru...

Ôi! Các ngài muốn dồn cày, lại bão
người ta dồn cái ngon, mãi rồi cũng thấy
cây ấy đậm trước nay chồi ra thì các ngài
lại cho rằng người ta dồn dỡ.

Lâm ông đã bão sao Annam ta chẳng
đồng-tâm để tuyệt-giao cùng khách trú.

Lời bão ấy thế nào cùng khó thi-hành.
Vì sao? tướng khi ai là người chẳng rõ??
vì hàng-hoa của ta còn khiếm khuyết lầm
như muôn nói: ta hãy đồng-tâm để chế
tạo những vật cần-ich, để chóng mở
cửa-hàng thêm thì là một cái vắn-dé
rất hợp thời, mà nếu bảo: ta hãy the
tâm đừng bước chòn đến tiệm chè,
vì ta chỉ làm giàu cho chúng nó, thì lời
bão ấy chẳng bao giờ kết-quả đơm bong.

Ý các ông là nói: ta tuyệt-giao thì bọn
khách phải về Tàu, không! không phải
thế đâu, cái mục-dich ấy chưa sao được

quyết đoán là cái mục-dich) sự tranh
thương.

(Sau sẽ tiếp)

T. Q. Tiên.

Sờ Nhà Thương Omôn

Sờ Nhà-Thương Omôn sáng tạo ra
được đây cũng nhờ sức Quan Chú
tinh Boudineau, quan Huyệ Chù-quận
Truong-văn-Nga đây công khó nhọc
lại nhờ các bực hào già phú hộ trong
quận: như ông Bùi-ngọc-Du Phó-tông
Thới-Bảo nhượng một sò đất cất Nhà
Thương, nhà bão-sáng, lại cầu nghe
nói ngài cũng sáng lòng nhượng thêm
1 sò nữa phía trên lộ Cánh-ô-Omôn
Như vậy mới thiệt là trọng nghĩa khinh

tài đáng khen đáng kính. Lại thêm các
ông Diên-chủ hào lâm lạc quyền dặng
một số tiền chừng 17.000\$00 để làm sở
phi mà xây dựng Nhà-Thương này:

Ông Trần-tần-Thạnh giúp cho 6.000\$

“ Phan-lương-Tường ”	1.000.
“ Bùi-ngọc-Cẩn ”	500.
“ Trần-dặng-Tuyễn ”	500.
“ Đoàn-hữu-Tạo ”	500.
“ Nguyễn-văn-Sự ”	300.
“ Phan-khắc-Giảng ”	200.
“ Thái-khắc-Hồ ”	200.
“ Nguyễn-hữu-Học ”	200.
“ La-thanh-Cơ ”	200.

Còn lại trước dặng 150 vị giúp cho
từ 100\$ sắp xuống, vì dòng người nên
không thể mà đem tên vào đây cho
tron, xin mieng chép.

Công việc cất Nhà-thương này đương
sốt sắng lâm có khi se ăn lè Lạc-thành
trong tuần tháng Janvier 1921 tới đây.

Lúc bấy giờ đã có quan thầy thuốc
Annam ở đó mà cho thuốc thí
mỗi ngày cho Nhân-dân tại công-sở
làng Thới-Thạnh (sở-tại); vậy ai có
bệnh chi hãy đến đó mà xin điều
trị chẳng tốn tiền bạc, mà lại chắc ý
hơn là dùng thuốc Bác-thuốc Nam có
khi phải mang hại.

Thật là một cuộc làm hữu ích cho
nhau dân chẳng cùng, ấy bởi nhờ mấy
ông hào lâm ái chúng kê trên dây, kê
của người công sáng tạo như vậy; dân
trong quận rất tiện bê tối lui mà
dưỡng bệnh hoặc là sanh thai cũng đẽ.

Làm phước này còn hay hơn là gộp
tiền để làm chay, lập chùa lập miếu mà
thù phụng các vong hồn xiêu mộng
mà...! Bộ các vong linh đó được không

tối không ác, chờ trước mắt đây thấy
mấy lão Thầy-chùa dặng khá hơn
hết. Làm phước dặng như mấy
ông Diên-Chủ này thì là: THIỀN CỔ
BẤT THẤT KỲ DANH. Dặng trọng đáng
kính...!....!

Xin nỗi tặng một bài thơ như vầy:
Cùa công chung dúc dặng nên tòa
Một sò Đường-Đường tiếng ngợi xa.
Ái chúng bởi nhờ lòng Quận-Chủ
Vi dân dâu theu mặt hào-gia.
Phước lành Võ-Đế hơi mờ-mich
Ân-đức Omôn gầm mặng-mà.
Dân dưới được nhờ cơn bệnh hoạn
Ngàn năm háo-nghĩa mới xinh là...!!

Cát-thơ—Phạm-bá-Bại
Chiết tặng

Thầy thuốc chè gạt Annam

Đóng bàng ta, trù ra những người có
nhiều được cái văn-hoa kiêm thời thì
còn cạnh cái chút ít, chờ như phản nhiều
nhứt là trong chốn hương thôn còn
nói theo phong tục của người tào, hoang
hòn tang tè, coi ngày coi tuổi, dựng
nhà xây mồ, cúng lè nẩy lè nọ đều bắt
chước theo người tào bết thầy. Họ thấy
người mình hay bắt chước, nên nay họ
lập thế này, mai bày chước uộ dẽ gạt
gầm mà kiếm tiền. Sự bày mưu thế của
họ mà gạt gầm người mình kẽ không
viết, tưởng khi đóng bàng cùng rõ dặng
ít nhiêu rồi; đây tôi xin thuật một cách
mới của họ bày ra gạt Annam mình mà
lấy tiền cho Ông-bàng rõ;

Có một tên chèc vốn là người ở Thượng Hải (Trung-juoc) tự xưng là Thầy-thuốc, đi đến đâu có dǎng bǎn khoe mình rằng Lương-Y thiêng nghệ (Thầy thuốc hay), sách thuốc của nó là chữ tào mệt bén có gạnh chửng quắc ngứ. Nó bày cách coi mạch ai không suy nghĩ cho lâm ác lâm. Nó buộc một sợi giấy cao-su vào cùm tay người bệnh nơi giấy cao-su buộc dính theo 2 cái đong nhỏ, rồi dě vào 2 tò tai nó mà nghe như máy nói vậy. Nó làm bộ nghe một chút rồi lấy ra, lật sáu chỉ chừng này chứng nó, nó nhầm chứng theo bệnh của minh mà nói: bệnh này suy ù, hư thận, hăng phế, nhiệt trương, nẩy nở dù cớ, rồi chỉ trong sách nói phải uống 4, 5 thang thuốc của nó làm sảng dày thì hết liệu. Mỗi thang tinh hoặc 8 cát, 1 đồng tùy ý nó nói. Nhiều người thấy cách nó làm lạ như vậy và nó chuốt ngọt thuốc của nó, dân không mấy tin cũng thử mua 1, 2 đồng cho biết; còn có người tin thật mua tới 5, 7 đồng. Nếu trong một ngày mà được 3 người tin nó, 7 người ít tin, thì nó kiếm ít nào cũng được 20 đồng bạc.

Cạn xét: Theo phép nghe mạch của Thầy-thuốc Tây thì nghe tiêm, nghe phổi chờ ai nghe mạch cùm tay, (*artère radiale*) bao giờ...? Mạch cùm tay, cầu nám mà nhận nó biết đoán trúng chứng bệnh chưa, lại buộc giấy cao-su mà nghe...! Nghe cái gì cho thấu...?? Một điều này: nếu nó thật là danh Y (Thầy thuốc giỏi) nội xú Thượng-Hải mặc sáo nó ở đó mà làm thầy, lựa là phải di dạo khắp nơi, một gói mít xách xung tài diệu thô như vậy...? Nghĩ vì: Annam ta dễ gặt, cuốn sách thuốc của nó có gạnh tiếng Annam đó chung là đủ cớ nó làm mà gat Annam mình, nếu nó thật giỏi, sao chả gạnh tiếng nước

khác hoặc đi tới xứ khác mà làm thuốc thử coi...! Tưởng chèc các nước khác thấy cách thức của nó đó, thì đá đích đuổi ti chớ chẳng ai thèm tin bao giờ....!

Đã nhiều người có dùng thử thuốc nó rồi, chẳng có chút chi là hiệu nghiệm. Vậy tôi xin Bông-bóng ai chưa rõ, khă dě kéo làm mưu của nó rất ương tiền mà có khi bệnh phải khốn nứa da.

M. B.

Tự do diễn đàn

Bồn-Báo tiếp tặng bài sau này xin ân hành. Đầu phải đầu chặng đã có người tự nhận kí tên, thì Bồn-Báo chặng nở phụ tình, vậy nên ân hành trọn ra dày cho khán-quan công luận, chứ bồn-báo chặng hể cang dự đèn chít nào cả.

Hôm rằm tháng 7 Annam, làng An-binh-Bông Cai-bè, cúng lè tại đình thần có mướn hát bộ, hát 3 thứ, hối 10 giờ tối đêm 16 tháng 7 Annam, đương cõa hát trong đình, xảy nghe ngoài đường là ó. Thiên hạ dù hời, nghe qua không rõ duyên cớ gì, ngờ là kẻ cõa đeo đánh dập nhau, hay là quân cờ bao cướp dứt của người ném mồi ra dữ dội như vậy. Thiên hạ rần rần chạy ra coi việc chi cho hăng. Chẳng ngờ thấy M. Vĩnh là Lương y (médecin) ở Cai-bè, đang cầm ba-ton diêm mặt tên Trinh là dưa nhỏ trước 16 tuổi mà nói lớn rằng đ... mẹ tao đánh chết cha máy, vì cớ nào máy nghe lời thầy giáo Niên làm du cõa, vừa dứt lời liền đánh tên Trinh 2

bạt tai, tên Trinh sợ chạy, M. Vĩnh rược theo đánh thêm 1 cây ba-ton ngan lưng nữa, rồi kêu lính bắt tên Trinh và nói rằng: tao đánh máy có giỏi thì rơi thơ cho tao dỗi, còn thầy Niên có binh máy thì tao đặt đầu nó cho máy coi, 3 bứa nữa tao xuống Quan lớn chánh, nói chuyện thì thầy Niên sẽ bị mất chức, chừng ấy nó sẽ hốt c.... mà ăn; Còn tao ở đây làm ông không dặng thì tao đi Vinhlong, Sađéc cùng chỗ khác cũng làm ông thiên hạ dặng vậy. Nhà nước sai tao lên cai trị xứ Cai-bè này, mà thầy Niên dám xuôi học trò như vậy.

Tao sẽ đặt đầu nó có ngày. Cả xứ Cai-bè này không có 1 thằng nào dám làm chi tao dặng, ấy là nói cho bầy biêt.

Đều ấy là M. Vĩnh Médecin ý quyền thể buồn lời nói ngắn như Ghẹ. Cả và người nghe thấy đều ròn óc! Nên xin thuật lại đây cho đồng bang nhã thính.

Út lòng nên phải nói: M. Vĩnh médecin ôi! tên Trinh là một đứa học trò thiêu niên, đầu cho nó lối quay đầu có phản, con có cha nhà có chủ, lè có đầu coi con người như rơm như rát, ấy là phản đứa thiêu tiên mặt súc ông xưng hô với nó đều gì cũng dặng. Ngặt một đứa phản sự ông là người médecin đê cứu cấp những kẻ đau bệnh này người đau bệnh khác, cai trị trong việc thuốc men bệnh hoạn mà thôi, chờ ông hô lớn rằng: Ông cai trị cả xứ Cai-bè, và xưng làm ông thiên hạ, tên Trinh nó thô dại không biết cài trách nhiệm của ông, chờ cung còn có người khác biết.

Xin M. Vĩnh xét lấy.

Cái: Ngọc Biệp

Xin chẽ vì cõi có nghĩa khác

Đọc An-hà Nhựt-báo số 178 thấy ông T. Q. T. bắt tiếng Annam thật là gắt đúng, được nhiều vị có công sửa lần lăn như vậy, có lẽ ngày nay tiếng Annam ta phải trùng đúng cũng như các tiếng bên Phương-Tây.

Nhưng vạy cái sự ông bắt gắt xin ông rộng tình chẽ giảm một chút, vì nếu bắt gắt, e hẹp cho người viết, bởi tiếng Annam ta ít, và lại tiếng nói chặng qua là dẫu dě tỏ ra cái ý trù ngbl bẽ trong, tưởng nói cách nào chặng phản đối với sự tưởng trong lòng thì cũng dâu vậy.

Annam mình nói “Thiệt thả cha dại” Thiệt-thả hiểu theo cách ông cắt nghĩa rất phai mà thiệt-thả cũng có nghĩa quẽ-dốt; không phai phép. Tý như một người thọ án, rồi hảm thính chặng lò một lời chi dẹp tai, cho vuilòng người thi án, thì tôi tưởng cũng gọi được người ấy là thiệt-thả quá, mà thật thả vạy là cha dại, bởi vì người thi án hết vui mà giúp đỡ cái người thọ án ấy nữa; vạy sự thiệt-thả này có phai là cha dại chặng?

Còn rằng: không-có. Tưởng cũng trùng là vây: cái tiếng có dày chi việc đã qua rồi, chờ kỳ dư chặng có nghĩa chi trong câu ông trùng ra đó. Như nói “Tôi không có đi chợ” Tưởng lại người nói ấy có ý tỏ rằng: Tôi chặng đã đi chợ; hoặc rằng: cái việc đi chợ là việc qua rồi, mà bây giờ anh hỏi tôi đây, thì tôi chặng đã làm hay là chặng có làm.

E. N.

“THẬT THẢ LÀ CHÃ DẠI”

Cách Châu-thành Tràvinh dè 40.000 thước có chủ nhà nợ, đêm kia bị ăn cướp đánh.

Lúc ăn cướp đến, trong nhà không

súng mà đương cự, gần đó lại có một nhà thầy Phó tổng. Ăn cướp trong con phố nhà thì có súng; thật giả không át, mà nó bắn liên-tu, còn lớp đốt pháo tre mà dọa dân là khác. Phá nhà giày lầu mà không vỡ được vì nhà chắc, lại nhà lầu, nên bùm; bùm dày chẳng phải là ai duỗi, phá không nỗi rồi kéo đi đó thôi.

Lúc ăn cướp di rời, dân làng và thấy Phó mới tới. Tới sao mà trễ vậy? Là vì Thầy ta có súng mà không dè ở nhà. Nghe nói lại thì súng để nơi nhà tình nhân, nên lúc ăn cướp tới thấy ta tay không. Làng vì có cái thù riêng với hầy, nên nói với thầy rằng: Nhà nước cho Thầy giữ cây súng mà cứu giúp dân cho khỏi quân trộm cướp nhiều hại, có già ăn cướp tới đánh dân, thấy tới tiếp mà súng thấy ở đâu. Phải chi thấy khai thật súng thấy để lờ nơi nhà tình nhân của thầy, lúc hổn độn này thầy di lấy súng không kịp, nếu làng chẳng tin thì đã coi có thật vậy không. Thấy lại đáp rằng: Súng thấy thầy muốn dùng thì dùng không dùng thì thôi, cũng chi mà làng phải hỏi vậy.

Bời làng và tài gia cáo rằng thầy cho ăn cướp mượn súng di ăn cướp, và tra tòa bắt thầy giam.

Äy đó có phải:

Thầy là cha đai,

Không thật-thà là chi ngu chăng?

Một người đọc báo

..

T. Q. T. KÌNH ĐÁP ÔNG E. N.

Thật vậy, theo như mấy lời ông nói rằng: Tiếng nói chẳng qua là dấu để tỏ ra cái ý v. v.

Nhưng mà tiếng nói thì có chỗ chấm chẽ ví bằng chữ viết bài đăng vào báo thì tướng chẳng khá buôn khơi. Vì sao thế? vì một tờ báo chẳng phải chỉ để cho người mình xem mà thôi, mà lại cũng chính là chỗ của người ngoại-quốc trông vào nữa. *Viết bài cách nào chẳng phản đối với sự tư tưởng trong lòng, thì cũng là dã vây* (ý là ông muốn nói như có thất phát trong tiếng nói cũng vô cang); ông E.N. ôi! đường ấy tướng là chỉ dể hiểu cho người mình đó thôi, chứ kỳ thật chưa phải là dể hiểu cho người ngoài vây.

Có nhiều người Langsə, học tiếng Annam, chỉ biết cái chủ nghĩa của chữ non là không, si là có, lầm khi mấy ông đọc bài văn quõe ngữ của Annam ta đến những chữ như là không có v. v. tắc có phải là khiếu cho mấy ông chịu bối rối không? Chẳng hiểu ý người viết bài muốn nói gì mà lại có không, không có

Người ta hỏi mình *cánh có đi không* thì liệu trả lời: không là gọn và đủ rồi, hơn kinh thế nói dong dài, đã chẳng thêm được chút nghĩa gì mà còn khiếu rối lòng thiêng họa.

Thật-thà là cha đai câu ấy tôi tướng chẳng bao giờ có nghĩa gì khác nữa.

Ông cho rằng: *thật-thà* cũng có nghĩa quê dốt, không phải phép, Tỉ như 1 người thoản rồi hâm thịnh v. v. xin lỗi ông, thế là ông trót hiểu lầm rồi. *Chuyện người thoản* mà ông muốn ví dụ này giờ đây, tắc là một người không biết phép lịch sự hoặc cũng được nói là người đại chờ nào có phải là quê dốt cũng thật-thà chí đau: *Ngu dai* với *thật-thà*, hai ấy phân biệt nhau như đen với trắng, vì người *thật-thà* ấy là người cũng rõ biết lâm việc vây, nhưng chỉ vì cái tâm lý chẳng bao giờ xuất hiện

như kẻ xảo trá, cùng người khoa ngôn ngữ đấy thôi, còn người *ngu dai* chỉ là người trong gan óc tối tăm, không sạch việc đời đó.

Ông hỏi: *Vậy sự thật-thà này có phải là cha đai hay không?*

Tôi xin đáp rằng: Không! sự này là *cha đai* chứ chẳng phải *thật-thà*.

2° Một người đọc báo chỉ việc một thầy phó tổng, rồi hỏi rằng: Ấy đó có phải *Thật-thà là cha đai*, còn không thật là chỉ *ngu chăng*? xét theo mấy lời thầy phó đáp cùng làng đó, thì chẳng nên gọi *thật-thà*, ấy là 1 người ngôn từ *bất chỉnh đốn*, hoặc muốn kêu là *xắc* thì nhầm, mà cái *xắc* đấy, chính là *ngu dai*, chứ chẳng phải là *tính thật-thà* đâu.

Còn như câu: *Không thật-thà là chỉ ngu chăng?*

Trước khi một người đọc báo muốn vẫn tôi, xin người hãy tự vẫn lấy, vì tôi chưa hề hạ bát mà lên án gì câu đó. Ít lời sơ lược, xin ông E. N. và chư đọc giả xét cho.

Các học-sanh Annam tại Pháp-Quốc

Đọc báo "Tribune Indigène" số 338 thấy có bài của ông Nguyễn-văn-Kiên nói về các Học-sanh Annam sang Pháp phản động chẳng có chuyên phận-sự của mình thường buồn khơi theo thú phiền ba, cảnh xinh đẹp, nên tôi xin có ít lời thành thiệt để nói mấy hàng này, tướng chẳng phải là vô ích vây.

Các anh ôi! Các Học-sanh ôi!!! đã rằng vược biển bău ngang, khiếu cho thiên hạ trong vào thì cho là cái hi vọng, của

các anh thật dày đặt lâm, nhưng lại là cái hi vọng của cả vả quốc dân trong một nước ta, hằng dẽ ý khán cầu cho các anh đó.

Cái vận-mạng của một nước phủ hay trám, suy hay thịnh, tất là do cái nền học hóa của quốc-dân, mà ai là quốc-dân Nam-việt đâu, nếu chẳng phải các anh, các anh là những người rất lớn mật to gan cam thuihui một mình nơi khách địa

Các anh là những tay quí hoá của mấy triệu đồng-bào, các anh là một cái cửa rất ích lợi vê sau này, để mở cho khí vân-minh được lọt vào hâu búa khắp trong nhà Nam-Việt.

Ngày sắp di Pháp-quốc, chẳng sao mà các anh chẳng mong cho được công thành, để ngày mai quay gót trở về quê cho vinh-diệu giỗng-nồi, cho khói hẹn với tiếng làm người chỉ hùng-hinh chán thay cho chật đất.

Các anh cũng có lẽ nhớ lại: lúc các anh muốn cho có một cái giấy thông hành (Passport) để sang Pháp khô hay sướng, chóng hay lâu, chẳng đợi nói cùng chán biết các anh đã phải xổng-xang ngót mấy tháng trường thì mới ra đi được.

Mà cơn ra đi, chi thấy một mẹ già, một em dại, hoặc cha lụm cum, chỉ sứt-sùi cùng nhau gượng gạo di tiễn biệt các anh, tàu vừa dở neo, lên, mở giày rồi thì chen-vịt đạp dòng nước xanh cuộn cuộn, có lẽ các anh còn nhớ, nào cha, nào mẹ, nào chị, nào em cái nét mặt tò ra ú-dột đường bao mà vẹt nước mắt của người khi vẫn khi dài tướng cũng có lẽ còn tri tri trong óc của các anh mãi đến ngày nay vậy.

AN HÀ NHỰT BAO

Lúc này các anh ở ngoài muôn dặm xa xuôi, thời thời cõi gần công di, cõi đổi mài cái óc thiên nhiên di, cho càng to-rạng ra, càng rộng-rãi ra, để sau này làm con dũng-tron thảo với cha, mà phận râu mày đứng giữa trán hoàn cùng khói hổ cùng non nước.

Theo lời của một ông Trạng-Sư tại thành Paris nói rằng: phần nhiều các Học-Sinh Annam sang Pháp không ai cầm-cảng, đem bạc theo rất nhiều mà chẳng biết để làm gì, chỉ cứ thấy chơi bời và phế cả phận sự. Lời ấy ở nơi kẽ làm cha mẹ vì trót nghĩ lầm rằng: mình có tiền thì tự nhiên con mình lập thân được. Ngài lại tỏ cùng cha mẹ của các Học-sinh rằng: bắt cầu con học trường nào, cha mẹ phải châm nom luôn, nghĩa là: phải viết thư xin giấy mời trường của con mình học, để làm cái tan chứng át thi mới nhằm cho.

Các anh ôi! cái giờ học của các anh thì rập lâm, mà cái sự chơi của các anh thì hơi cõi di; các anh chỉ lo gần chí trong 1-3 năm hoặc chậm nữa là 8,9 năm mà khi thoát qua cái hạng ấy rồi thì bần thật các anh l, người ích cho dân-doàn ích cho xã-hội đường ấy, các anh còn ngồi sao dày mà nở ráp bày nong-nỗi l. Các anh lè nào chẳng thấy khi mới chuyển tàu sang đến Mạt-xay, nước Tàu cho gởi con du học Pháp hàng hà, đêm đã mấy ngàn rồi, tự nhiên ngó người rồi ta ngầm lại ta, mấy ngàn học-sinh ấy mà thành danh rồi thì thử xem cái vận mạng Nam-việt này sẽ phải về đâu cho biết!!

Các anh chơi vội quá, lờ công danh rồi chuột dặng sao???

Ôi thôi! nói đến đây tôi cũng bất hạnh

mình, vì nếu chẳng phải tại chơi thì có đâu ngày nay tôi tài thiện.

Vậy xin lấy lời thành thiệt, để ngỏ lại các anh, hãy cõi công cho rõ tiếng nước nhà, ấy là điều của mấy triệu đồng-bào ta còn đang mong lâm, mong lâm.

T. Q. T.

Nam-kỳ thời-sự

Giá bạc

Thứ sáu ngày... 10 Septembre. 10 f 75
Thứ bảy ngày... 11 Sep'tembre. id
Chủ nhật ngày. 12 Septembre.... id
Thứ hai ngày... 13 Septembre... id
Thứ ba ngày... 14 Septembre. id
Thứ tư ngày... 15 Septembre.. 11 f 00
Thứ năm ngày.. 16 Septembre.... id

Giá lúa

Lúa chờ đến nhà máy Chợ-lớn mỗi 100 kilos là:
Thứ sáu ngày... 10 Sep. 5\$40 tới 5\$95
Thứ bảy ngày... 11 Sep. id
Chủ nhật ngày. 12 Sep. 5 35 5 95
Thứ hai ngày. 13 Sep. id
Thứ ba ngày... 14 Sep.. 5 30 5 80
Thứ tư ngày.... 15 Sep.. id
Thứ năm ngày... 16 Sep.....id....

CÁNH TƠ

TỘI NHƠN HÀNH HUNG

Ngày 9 Septembre 1920, cai Phuong và lính dân một tốp tội nhơn 9,10 tên xuống chiếc tam-bang chổng qua Cây Cồn chờ đón. Cái tên tội là Trang-văn-Trò và tên đều làm bieng không chịu làm công chuyện như mấy tên tỵ kia, cai Phuong ben la rầy mán nhiều chúng nó. Thỉnh-linh 2 tên này đưa thi

xách cột chèo nhảy tới dập cai Phuong trúng nhầm lưng, đứa thì giựt baionnette quyết ra tay tận sát. Công là lẹ và may, cai Phuong đương cự cùng chúng nó kể lích và mấy tên tội kia áp đến cứu bắt 2 tên tội nghịch ấy trói lại.

Hai tên tội hành-hung này sẽ bị giải đến Tòa nghe phân đoán tội ngô-ngthich của chúng nó làm.

...

TRAÔN

BA-NÀI VÔ KHÁM

Ngày 10 Septembre tại làng Loan-Tan có một đứa con gái thô tên là Thị Keo 17 tuổi, đầu đội thúng xối tay vát 1 cái phản dem vô ruộng cho ông già nó. Lúc đi nứa đàng, nhầm khúc vẫn lại gặp tên thô Sơn-Đang tay cầm cái mát đón thị Keo biểu thuận tình cá nửu cùng hấn. Thị Keo chẳng chịu, Sơn-Đang bèn giựt phản giựt xối, ra sức đè mà... Còn Thị Keo, tay thi chối, chon thi dập miệng thi la tiếp cùu. Sơn-Đang tính không xong, giận chụp phản chém thị Keo 1 phản rồi bỏ chạy. May cho thị Keo chưa tới số nêu phản trúng vào bắp-dùi, tuy sâu, song chẳng bị cho là hại mạng.

Người làm ruộng gần đó nghe la, tới nơi còn thấy dạng Sơn-Đang đang chạy tốc theo bắt được. Thông báo cùng làng rồi giải tội vụ đến quan Biên Lý Cánh Thờ ngài ben dám Sơn-Đang vào khám, còn thị Keo thì đem cho quan Lương-Y khám vit.

Nghe lại: lúc bạch bồi Sơn-Đang khai rằng: vì thị Keo chẳng thuận tình, nên nó quyết giết chết cho rảnh.

Như vậy thị Sơn-Đang ác bị 2 tội rõ

cường-dâm và cõi sát, chay ngã nào cho khôi.

T....(lại lín)

...

VĨNH XUAN

ĂN TRỘM LỘT THÁY PHÁP

Hôm đêm 5 rạng mặt 6 Septembre ăn trộm các cửa vào nhà lão thầy pháp Văn cuồn áo quần sạch, đèn sáng mới hay. Tình phòng chừng 20\$.

Vậy chờ bình, tướng đi đâu?

...

LỘT THÁY PHÁP RỒI TỚI ỐNG CẦU

Qua đêm 6 rạng mặt 7 Septembre ông cầu Thiều cũng ở Vĩnh Xuân vừa mang giặc nghe khua nghi lè ăn trộm lạt đặt dậy đánh đèn lên coi, quả thấy ăn trộm đá các vách trống lồng, soạn lại thấy mất có vài cái quần áo vải.

May là ngủ se thíc da, chờ không thì còn hao nhiêu nữa.

Mười mây thùng
đầu xăng - nő

3 người tuyệt mạng

Tại Cần Thơ, bữa thứ năm 9 Septembre 1920, lúc 8 giờ tối, thình lình nghe 1 tiếng dữ dội dường đỗ đất ngbieng trời, ai nấy đều kinh hãi, ngô là sấm-sét! Ủa mà trời không huyền vù le nào có tiếng sấm nô vang ...? Chừng trực thấy phía tiệm Cầm-đồ lừa cháy ánh trời, ngọn cao trước 30 thước.! Tường khi Bà-Hoà tận diệt cửa nhà ai rồi đó, xon-xao cháy tối, thấy lửa cháy dưới chiếc xà-lang chờ đập gần bờ lối lâu Ông Mézin. Số là: chiếc xà-lang này ở Sài-gòn chờ đập lại Cần Thơ cho Hàng Garage Central de l'ouest d'ang

cắt hăng. Bởi một tên mачh-lô vô ý, đến gần hầm đựng dầu-xăng (essence) quẹt đèn lèo, văng bát nổ, mới sanh đều thiệt hại đến mấy người đang ngồi gần đó. Ba người: Mai-văn-Nuôi, Nguyễn-văn-Tròn, Nguyễn-văn-Rót, bị cháy nặng thân thể đường chuột lột thấy mà thán thương; còn một người nữa thì bị nhẹ hơn. Điều hết vô nhà-thương cứu cấp, cách ít ngày sau cả ba đều hồi phục. Đó là một sự rủ-ro rất hiền lành.

Đưa con du học

*Cho hay cái hệ ở trời
Nhục vinh 2 nǎo dùnghàng đời rủi may*

Phẩm đặng làm cha mẹ mà giáo dục con từ 1 tuổi cho đến 17 tuổi, bắt quá giờ theo phép vă-sa-h. Cho ăn no, cho bận là chí, cho vào trường học, con mà biết vung lời chieu ly cha mẹ, hay là cưng dâu cưng cỏ, trên chảng kính cha, thấy, dưới không vừa bạn tác, xét kỹ sự quấy phái của đứa con ấy, cũng chưa cho rằng đúng. Phải cũng chưa đủ hữu dụng với đời, còn quấy cũng chẳng phải làm hư đến cha mẹ.

Yếu cần trong lúc 18, 19 tuổi, huyết khí phuơng cang, thoản như đường đời chia ra làm 2 nǎo nhục, vinh, vẫn chẳng may con bước vào đường nhục-ám chẳng những tron đời đứa bátiểu ấy vô loại mà thôi mà lại làm cho danh giá của cha mẹ tiêu mòn là khác nǔa.

Còn vận may con bước nhầm đường vinh-tiễn đúng đắng một người hữu dụng với đời, cái hy-vọng cha cha mẹ đương thời rất loai chí bình sanh đến

ngày chết dỗi làm ngày sống.

Bởi sự cảm xúc đó nó làm cho tôi phải chia một đoạn linh riêng gởi trời Âu, mượng 5 vận tiêu sầu khiễn hưng.

THƠ RĂNG:

Dời gót giang san bước xuống tàu,
Kinh-luân khuyên trẻ vẹn dỗi trau.
Nỗi niềm sanh dục tình chi bằng,
Cái dot lang-bống đượm biết bao!
Biển A gió xao trong lộn sóng!
Trời Âu gương tảo cảnh pha màu.
Bao chư rạng vẻ công du-tử ??
Nguyễn-trước sông-ton mở mặt chào.

Nguyễn-quang-Trứ(Cùlaomây)

Đám tang ông La-xuân-Thanh

kêu là Ông Xe

Đêm thứ bảy, 11 Septembre chúng tôi được dự đám tang của ông La-xuân-Thanh tại Bình-Thủy hạt Cần-thơ. Ông ly-trano ngày 1 Août 1920, hưởng dương được 80 tuổi linh-cữu quàng đến ngày 12 Septembre tức là 1 tháng mười hai ngày mới đưa lên đường. Thiên hạ náo nức danh ông là đại-phú-gia nên nàodem nào ngày động lụu đến xem chặt như nem-dòng. Ông cho đến nỗi ai mới trông đến thi cũng ngờ là một cái lè chi day. Giữa chặng đường trước nhà ông thì có hai cái cửa kết đèn sáng trưng, có rúr ốp âm-công cần của ông Huỳnh-trí-Phú Chợlớn xuống, nghe đâu tiễn rúr hết 700\$.

Đó ấy chế theo kiểu kim-thời, ban đêm có taắp đèn carbure, ánh đèn đội chiếu vào ôc xa-cir và những diêm

hang thieu nỗi trông ra có vẻ đẹp vô cùng, ai cũng khen là hạp-nhân.

Một cái nhà minh-khí, khen cho tay thợ sáp vào thật rất tinh-xảo giá phỏng trên ngẫu đồng. Kế đó thì đến nhà tư đê làm chay. Bước vào trong thì là nhà của ông, nhưng vì nhà có hơi chật, nên phía trước có cắt một cái rạp tạm để linh-cữu. Thợ dựng rạp này rất thiện-nghép cột hàng cây phất toàn giấy trắng, từng dưới nóc lại phủ vải, chấm sao-thủy, gác chung quanh ước vài chục cái tráng-hoa (couronnes) ban đêm trông đến ai cũng ngờ là cột và la-phong (plafond) đều lò vôi cá. Linh-cữu của ông chẳng phải hoa-hè chỉ lâm, chỉ có sơn mài và cẩn ốc lèn thôi.

Lối trước năm trăm thước có che 2 rạp hát, 1 rạp hát bộ Annam, 1 rạp hát Tiêu-dé thiên hạ đến xem. Cách nhà một đỗi chí là gần hai rạp hát này, thì đến phản mìn. Giữa một đám đất rộng rãi môt xây song-hôn vuông vức mỗi góc độ ước 30 thước, nền đá xanh rất cao, lót gạch bông, cửa sắt, giữa chừa một khoán trống, 1 bên thì là cái buýt của bà, bà đã nằm dậy trước hai năm rồi, còn một bên thì là trống đến ngày nay, chính là nay của ông gói năm xương tại đây. Nhà mồ này thật ít nơi bằng, ngọn bút chảng thế nào tòa cho cũng được. Cắt toàn bằng gạch cao voi voi, lớp tron: tò vòi; ngoài thếp đầu Ripolin màu da-diệc trên chấm bông nồi, dưới huyết thếp đầu Ripolin, đỏ-hồng đậm đến hắt lạnh minh-tường khi đầu mưa đến đầu cũng chẳng ướt mồ, mà nắng đến đầu cũng chẳng nghe hơi nóng, mồ ấy thật chắt-chắc và xinh-dep. nghe đâu khi cắt hoàn-thành rồi phải tôn trùa ba chục ngàn nghìn bạc.

Sóng dặng cái nhà, thác dặng cái mồ đường ấy còn chí là hạnh pháo ban nứa! Có cái một cái nhà đài, để ai ở xa đến xem đám của ông đều vào ăn được.

Rạng ngày chúa-nhựt, 6 giờ, 12 Septembre thì đệ linh-cữu lên đường.

Nhiều ôn; và thán-hàng quyến-thức đến đưa và nhứt là thiên hạ xem đông đảo lắm.

Tóm luân thì đám tang ông rất trọng, bê tốn-kém chẳng ít, dù chứng cái tiếng thiên hạ đón ông Phú-hộ bấy lâu nay thật không sai lầm vậy.—

A. II.

Oan truyền Ngọc-Hạnh

(Lụy vì tình)
par Trương-quang-Tiền
I

Trai hữu ý nguyện vầy cầm sắc,
Gái vỗ tình phái mặc tai-ương;
(Tiếp theo)

Xuống tại Tourane rồi, thì kêu xe lại bến Tàu, ngồi đó đợi ước được vài giờ thoát thấy tàu Hải-phòng sang đến. Lúc nay trời chật vật trông ra phong caphael thật buồn tanh, gió hiều-hieu như gãy mổi sầu tinh, nước dồn-dợn mắt nhìn thêm đau đớn. Ba thằng chèc: « bánh mì, lập xưởng», vài con rao: « nem nướng, chả dò». Ngọc thảm nói: Ai ăn uống ngô nào nứa mà bán mà rao om sòm đi vây kia, nỗi üz này ta ngậm cũng đủ no, nhơn sao bây cứ theo một bên ta ta ráy hoai đi vây, tơ đang rồi bây đã không lo gờ giùm thời thời, lại còn muôn vây vò cho rồi nứa.

Tàu cập bến Tourane, thì hành khách xôn xao, đậu lại đầy trót một giờ, kế lấy dờ neo lướt sòng.

Tư bờ nước biếc, một vách mây đen, Ngọc đang sâu lại gấp cái cảnh sâu, còn đau đớn nỗi hồn nứa. Bài bờ đâu chẳng thấy, chỉ dòng-quanh nước mắng nỗi sao, đêm vẫn sâu dài, nằm trong phòng một mình buồn, Ngọc mới tinh mở cửa dòm ra, họa là có giải khuây chút ít.

Nhưng thầm bay, người buồn bao giờ gấp dặng cảnh vui, ngóng mà xem, thì có chí lạ hơn là ba con sóng lao xao trên mặt nước; lòng mà nghe lại chẳng nghe được tiếng gì khác hơn là tiếng tàu xanh-xanh, ý như gặng người đồng nách sâu tư. Cớ nên khiến Ngọc ngân nở, dường như chẳng biết mình ngồi đây là ngồi đâu, mình đi đây là đi đâu, cũng cái phản lình-dinh này có được qua khỏi biển lình-dinh, hay là cứ lình-dinh mãi thế—?

Ôi!!! Cuộc đời đâu bẽ, nỗi oán này biết kể cùng ai, nghĩ ho tận lè rối cũng chẳng tí: vui xuân sao chung cả một trời, sầu xuân, dành riêng để một người đó lụy...?..?..?

Lúc ấy đã khuya, ngoài gió thổi biển-biển mù sương chan rải-rát, đồng hồ gõ ba tiếng, trong tàu, xem bộ hành thì ai nấy đều ngã hết, duy có một mình Ngọc, hời còn ngồi gay-gõ với cảnh tảng.

Cúi đầu dờ tinh dờ say, khi thì oán hận ông trời già, lúc lại khóc than vì mang bạc.

Cho đến sức rồi, nàng mới chịu khép chiếc cửa phòng lần bước vào trong an nghỉ. Mảng lùi phản minh chư thế, cho nên bê đến giờ ăn, thi cứ việc ra ăn, ăn rồi thi nàng cũng trở vào phòng, nằm thiếp-thiếp trên giường, bình như hoặc còn nghĩ ngắn cái đường dài, hoặc túi hổ với nước non chi đó.

Mấy ngày tàu chạy, Ngọc chỉ có biết chắc lười than thảm, cháu mày rơi luy, thấy ên bay tháp thoán, muôn mươi cho được hai cảnh ên, hau bay đến tận trời, hỏi cái nhơ quâ làm sao, mà phải dở dang đến thế!

Ngày 25 tháng thoát, tàu đã đến Sài-gòn, thảm thay! lúc bấy giờ Ngọc lại càng bối rối tắc lòng, vì chẳng những là la cảnh la người, mãi cho đến cái thủ thiếp, cái sắc phục của lâm cõ, mắt chưa từng xem, xem đến cũng cho rạng lá.

(Sau sẽ tiếp)

Cò gắn danh-thiệp (Cartes de visite)

Những danh-thiệp dán cò 0\$05 tính ra 0\$01 thì chẳng dặng biên chữ vào, chỉ có cái tên, chức-phận và chỗ ở của người gửi danh-thiệp đó bằng chữ in mà thôi.

Những thiệp nào có viết vào một chữ thì cũng phải gắn cò 0\$04. Còn như gửi từ thuộc-địa sang Pháp, Pháp sang thuộc-địa và ngoài nứa thì phải gắn cò 0\$05. Nếu chẳng tuân thi bị phạt 1 quan.

Sứa chò sai

AN-HÀ số 180 nơi khoản xđ số các miền giải-thoát (Des Régions libérées) những số trúng 10\$ có sái 1 số như vầy: 39.754 xin đọc lại 29.754.

2. Về lời rao đấu giá.

Nơi khoản tiền thi chưng tạm và thiệt cất nhà chợ làng Thành-Xuyên phải đóng 30\$ và 50\$ xin đọc lại 70\$ và 130\$

Bản-quán

Xe hơi «Peugeot» muôn bán

Có một cái xe hơi hiệu «Peugeot» 6 chỗ ngồi 12 mã lực kiểu Torpédo.

Các món đồ trong xe đều còn mới. Nếu ai muốn mua xin đến tại M. Trương-văn-Hành là người thương mại tại Sà-dee mà thương nghị.

Lời rao đấu giá

Ngày 20 Septembre 1920, chín giờ sớm mai tại Tòa Bồ Travinh sẽ đấu giá cất ba cái nhà chợ tại làng Phương-Trà Thành-Mỹ và Thành-Xuyên.

Giá phòng định chừng= 1450 \$ 67 cho mỗi cái chợ làng Phương-Trà và Thành-Mỹ.
3876 \$ 18 cho nhà chợ làng Thành-Xuyên.

Tiền thế chưng tạm và thiệt= cất nhà chợ làng Phương-Trà

phai đóng 30\$ và 50\$
— id ...Thành-Mỹ..id..30\$ và 50\$
— id ..Thanh-xuyen.id.70\$ và 130\$
Giấy tờ đê tại Tòa-Bồ Travinh, ai muốn đấu được phép đến mà coi.—

Lời rao

Có người muốn bán một cái xe hơi hiệu «Oakland» còn mới tinh hão.

Ai muốn mua xin do nơi Ông Kinh Lý, Lê-công-Thành ở Cần-thơ.

Hà Cảnh Lạc dit Bảy Khô

BIJOUTERIE—SOIERIE—MERCERIE

23, Rue Schroeder — Saigon

Adresse téléphonique: 295

Tiệm bán đồ nữ trang dù kiều thật tốt và khéo. Có bán dù các thứ hàng tây, hàng Nhựt-bản, hàng bắc và hàng Annam.

Chư quý khách mua đồ nữ-trang tại tiệm tôi thì khỏi sự lầm vì đồ của tôi làm rất kỹ lưỡng.

Muốn cho khỏi sự hao hoan, chư quý vị khi mua đồ rồi hãy thử vàng lại mà coi cho vừa ý và cầu lại cho chắc chắn (tại tiệm có đá thử vàng, acide azotique, cỏ cần tây, và cần Annam). Cũng

phai lấy toa cho có bằng cớ dặng khôi sự cải-lý về sau.
Chủ nhơn: Hà-cảnh-Lạc dit Bảy-Khoé
Cần khái

Tiệm Hòa-mỳ Cao-Lành

Bản-hiệu có bán đủ thứ hàng tàu hàng lày, hàng bắc, và hàng vường cũng có rượu tây đồ hộp đồ cẩn và đồ-tạp-hoa, bán sỉ và bán lẻ bản-hiệu xưa nay chuyên một nghề buôn bán, cho nên những hàng tơ-lụa giá công-lực cao chì kỵ-lưỡng. Và rất dày công nhuộm lấm cho nên dùng lâu càng tốt chẳng bê phai màu bão chư quý-vị, muốn mua di bán tai, hoặc giá dụng xin gởi thư quyết vào bản-hiệu sẽ lập tức gởi liền khi hàng đến chất là dặng vui lòng quý-vị.

Hàng dịnh gởi contre Remboursement dem bạc đến nhà thơ lánh hàng.

Chủ nhơn Huỳnh đặc Nghĩa

An Phong

Bijouterie-soieries de Chine
et du Tonkin
CAOLANH

Kinh trình cùng lục châu Quý khách dặng rõ: tiệm tôi mua bán horizon năm năm, bán ròng hàng tàu, nhưng là ván xuyễn lanh-nhiều, cũng là hàng vường, nhuộm đèn diệu lảng thật tốt, không bê trô, tôi chặc ý, vì tôi mua bán đã lâu, nên tôi hết sức lựa chọn thợ nhuộm, nhuộm tốt và hót châm tốt, nên các nơi khác không thể bì kiệp hàng đèn của tôi, và giá tôi bán lại rẻ. Còn đồ mặc trắng như là: cảm-châu, hoa-tư các, cũng xá lục soạn bắc thảo, lục soạn thượng hãi đều có dù thứ, còn hàng bắc như, băng-te, lương-lược dù thứ, tôi lanh tại Hà-nội, như quý khách muốn mua vật, khi dùng xin gởi thư đến, thì tôi sẽ gởi đồ lại liền, như ví nào muốn mua nhiều mà bán, tôi tính giá rất nhẹ, hàng tôi gởi contre remboursement.

Cao-lanh: Nguyễn-xuân-Trước
Cần-bach

Quảng tài Thạnh

Tiệm đóng ghe và sửa ghe
Ở bên kia sông gần cột giây thép
và CANTHO

PHÙNG-CHIỀU — CHỦ TIỆM

Kính cùng quý vị đừng tưởng, nay
tôi mới lập một trại đóng và sửa ghe.
cô sầm ụ và bè tiện bê ứa và kéo ghe.

Tiệm tôi cũng có bán các thứ cây
cưa dù thưa tết mà tốt giá lại nhẹ hơn
eác nơi.

Chủ tiệm này biết lè nghi của người
Annam nên tiếp rước quý vị vừa lòng
luôn luôn chủ tiệm này khi trước có
làm chủ sự tiệm cưa hiệu là Quảng-tài-
Lại, thì ai ai cũng biết rằng người ấy
biết chiêu hiền đài si hực nào

Xin quý ông quý thày có cần dùng mua
cây cưa đóng hay là sửa ghe đến tiệm
Quảng-tài-Thạnh thì rõ.— Cái xin
quí-thầy thương.

Nay kinh cáo.

Quí khách ở

miêng Hậu-Giang

CANTHO—SOC TRANG—BAC LIEU—
VINH LONG—TRAVINH—và SADEC

Muốn mua xe hơi hoặc di chơi hoặc
đưa hành khách, mà khỏi lo bê chở
chuyên, không mất ngày giờ sở phi vân
vân; Hè mua xong, trong giây lác đem
về đến nhà: Thì hãy đến Entrepôt de
Vinhlong của M. Nguyễn-thành-Diệm
có sảnh xe hơi mới hiệu «Buick»
máy—7 chỗ ngồi.

Kiều xe mới 1920—máy êm lâm và
chạy mau nứa.

Gia rẻ hơn các nơi khác

HÀNG HẬU GIANG

vốn dặng 1000.000 f

Hàng này của Langsa và Annam
bùng vốn lập tại Cần-thơ. Có trữ đủ
các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tắc
một đèn là tại Saigon có món chỉ
thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt.

Cũng gởi hàng cho các xứ xa; ai
mua món chỉ xin viết thư ngay cho
Hàng, thì Hàng sẽ gởi hàng lập tức.

Xin quý vị đến xem Hàng chơi thì rõ.

Có trữ bán:

Rượu rom hiệu Stella

Làm ròng bằng miá.

Có bán lẻ, bán sỉ và cho lanh về
bán lại khỏi trả tiền trước.

TIỆM Trương-văn-Hanh

Sadec

Có bán xe máy mới và dù đồ phụ
tùng xe máy và sửa xe. Lanh thấp mướn
đèn khi đá (carbure) theo cuộc quan,
hòn, tan, tể, kỳ yên, Tân gia, hạ thợ;
khăn đèn bằng vải tay và khăn bùng
tối thượng hạng, bán mớ và bán lẻ và
ruột xe máy hiệu Michelin, giày hàm-ết
đèn cờ đóng theo kiểu kim thời. Quý ông
ở xa muốn mua đồ phụ tùng xe máy,
thì gởi thư cho tôi. Tôi sang lòng kỹ
lưỡng mà gởi contre-Remboursement
như là đóng bao nhà thơ mà lanh cũ
và tôi cho giá đồ phụ tùng in sango bằng
chữ quốc-ngữ (Prix courant)

Trương-văn-Hanh.

Cần khai,

Cordonnerie — Chapellerie — Tonkinoise

GRAVURE SUR MÉTEAUX ET MARBRE

NGUYỄN-CHÍ-HÒA

83 Rue Catinat — Saigon



Kính cùng QUI-VỊ đừng rõ. Tiệm tôi có 30 họ BẮC-KỲ giỏi ĐÓNG GIÀY, LÀM NÓN theo kiểu ÂU-CHÂU kim thời. GIÁY đóng bằng DA-TÂY hết, NÓN làm bằng CÂY-MÓP, thiệt nhẹ, lớp NI-XÁM, BỐ-TRẮNG VÀ BỐ-VÀNG đủ kiểu. Tôi cũng có họ KHẮC CON-DẤU ĐÓNG VÀ CHẠM MỘ-BIA ĐA CẨM-THẠCH ĐÈ MÃ. Tôi đã BÁN-SĨ đi LỤC-TINH thiệt nhiều, đã có nhiều vị rất tin cậy và khen ngợi NÓN VÀ GIÀY của tôi làm thiệt kỹ cang và giá lại rẻ hơn chỗ khác nứa. Tôi cũng có BÁN GIÀY-HẠ DA LÀNG và các thứ GUỐC BẮC-KỲ CHẠM-BỘNG VÀ SƠN-BEN QUAI-NHUNG. QUI-VỊ ở xa xin viết thư về thương nghị tôi sẽ hồi âm lập tức có giá BÁN-SĨ riêng thiệt rẻ Xin chử tôn chiếu cõe cho việc buôn bán của ĐÓNG-BANG ta được thuận lợi trong lúc cạnh tranh này tôi hết lòng cảm ơn.

NGUYỄN-CHÍ-HÒA, Kính mời.

Annam trồng răng

KINH CÁO

Kính tôi cho quí khách lục châu dặng rõ:

Tôi có dọn một cái phòng trồng răng
tại tiệm ĐẠI ĐÓNG THƯỢNG XÃ Cần-thơ

Trồng răng trắng, răng đèn với
lich răng vàng. Sửa răng và trám răng.
Xin quí vị dời gót ngọc đến tiệm ĐẠI-
ĐÓNG THƯỢNG XÃ đường Kinh-lấp
Cần-thơ, thì tôi hết lòng làm cho vừa ý
quí vị, và tôi lại tính giá rẻ hơn hết.

Như ông nào ở xa xin gởi thư hỏi giá
thì tôi trả lời lập tức.

Nay kinh

NAM-TÂN-LỢI

Chez Đại-Đóng Thương-Xã
Rue Kinh-Lấp—Cần-thơ—

Cáo bạch

Chúng tôi có mõi 1 tiệm hiệu là "TÂN-
PHAT-LONG" tại đường d'Adran số 115
nhằm góc đường Otier số 1 để sửa đèn
Lito Landi đèn Manchons xe máy,
sát, máy đánh chữ, máy hát và máy hát
bóng cùng các thứ đồng hồ, ván vân

Lại cũng có bán: Manchons, Carbure
và dầu Essence. Những thứ và máy móc
sắp đặt tại tiệm làm được các việc theo
ý quý ông giao cho chúng tôi. Mỗi khi
quí quan có đám tiệc chi mà muốn

chưng đèn trong nhà cho sáng thì chúng
tôi cũng lanh làm được; miêng là cho
chung tôi bay trước.

Thơ và mandat xin để như vầy:
Nguyễn-văn-Chuộc
115.—Rue d'Adran
Saigon

DỒNG HỒ HIỆU “LIP”

Đồng hồ mà người ta hay kiêm mua là đồng hồ hiệu
“LIP”



LA MARQUE FRANÇAISE
Montres de Précision
EN VENTE CHEZ LES BONS HORLOGERS
Exiger la marque LIP sur le cadran

THIẾT KHÔNG?

Mua thử một cái dùng, hay là hỏi thăm những người đã có sắm đồng hồ hiệu LIP thì biết.



MONTRE-BRACELET EXTENSIBLE POUR DAMES.
Platine, Or, Argent, Plaque or.
EN VENTE CHEZ LES BONS HORLOGERS
Exiger la marque LIP sur le cadran



MARQUE FRANÇAISE
En vente chez les bons horlogers
Exiger la marque LIP sur le cadran

CÓ TRÙ BÁN TẠI:

Hàng LES GALERIES DE
L'OUEST là hàng HẬU-GIANG
DƯƠNG HÀNG Saigon, My
tho, Cantho và Trà Vinh

SAO VÂY?

Vì máy nó tốt lắm, nó chạy đúng, chắc và lâu hư, khỏi tốn tiền sửa mãi như các đồng hồ khác

SAO NỮA?

Vì nó là hiệu Langsa và giá nó rẻ lắm.

THIẾT KHÔNG?

Mua thử một cái dùng, hay là hỏi thăm những người đã có sắm đồng hồ hiệu LIP thì biết.



MONTRE-BRACELET EXTENSIBLE POUR DAMES.
Platine, Or, Argent, Plaque or.
EN VENTE CHEZ LES BONS HORLOGERS
Exiger la marque LIP sur le cadran

Tiệm khắc con dấu



Thuốc gói hiệu Globe (TRAI DAT)



Kính tôi cùng QUỐI-KHẠCH dặng rõ:
Tiệm tôi khắc con DẤU-DỒNG, CAO-SU
đủ kiểu cũng có đồ phụ tùng theo cuộn
con dấu và chạm bằng đồng và bằng
đá CAM - THẠCH để mờ, vân vân, có bán
nón tây dù thứ, bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ
đó tốt mà làm inau, QUỐI-KHẠCH
ai muốn dùng kiểu nào, xin gửi thư cho
tôi dặng lấy CATALOGUE lựa mà
dùng thì tôi sẽ bết súc làm cho vừa ý

TRAN-DUY-BINH

Graveur
430, Rue Pellerin SAIGON.

Máy tay thường dùng thuốc đều cho
thuốc Gà-llop là đượm, khói thơm hút
không khò cổ
Một mình hàng Denis-Freres có trữ
hán sỉ mà thôi.

LOI RAO

Kính cung lục-châu dặng rõ tại nhà
In Hậu-Giang Cao-thơ, có báu sách chữ
quốc-âm dễ giúp cho Hương-chức có
quyền thi hành như trước-tà.

Sách này có 156 trang và có đủ kiểu
yết thi lời truyền rao, của ông DƯƠNG-
VĂN-MÈN mới dọn.

Giá mỗi cuốn là 38.00
Tiền gửi 0.45

Xin viết thư đến nhà In Hậu-Giang
Cao-thơ mà mua.

Thuốc điếu hiệu Globe

(TRAI DAT)



Có
gói
điếu
20
CIGARETTES
au
GLOBE

Có
gói
điếu
20
CIGARETTES
au
GLOBE

Hút đã ngon, dễ dành lâu được
không mèo, không mực.

Tại Hàng DENIS-FRERES có trữ bán

Nhà máy xay gạo

TẠI CHÂU THÀNH CẦN THƠ

Tại nhà máy này có xay và trữ gạo
trắng, bão lè và bún tơ. Gạo xay ra có
nhieu dạng tùy theo giá.

Trong lục-châu chư vi nào muốn mua
hoặc nhiều hoặc ít, xin viết thư mà
thương nghị.

Decotique de Cantho.

NOUVELLE
BOULANGERIE Française
Chan Hung Thai

RUE DU TRIBUNAL
Cantho

Kính cung quý ông, quý bà rõ:
Tôi mới lập lò làm bánh mì kẽ béo tiệm
đông giày hiệu TÂN-THANG ở đường
tòa Cántho.

Bánh của tiệm tôi làm một ngày 2
lần; 4 giờ sáng ra một kỳ, còn chiều lối
chim 1 giờ ra một kỳ bánh mới nứa

Tôi làm như vậy để có bánh mì
nóng, đậm, thơm cho quý ông quý bà dùng
cho vừa miệng. Tôi đã lập tại Saigon 1
lò làm bánh mì đã hơn 20 năm có danh
tiếng vì tôi làm bánh kỹ lưỡng sạch sẽ
lắm, nay tôi đến Cántho tôi cũng cứ giữ
cách thức ấy mà làm cho vừa ý mỗi
bánh luôn luôn

Xin quý ông, quý bà mua ăn thử
thì biết chứ không phải lời chuốt ngót

Nay kính
Chan-Hung-Thai

Nhà hàng Hậu giang tại Mýtho

KÍNH

Trinh cung đồng bang quý khách dặng
hay: Hậu-Hậu-giang là hàng của người
Annam trong Hinh và Langsa chung
lập tại Mýtho, nơi đường mè sòng, gần
cầu Tàu toàn, đã khai trương bán dặng
mấy tháng nay. Cuộc thương mại của
Hàng càng ngày càng tân phát, công
nhờ có đồng bang vị tình lui tới.

Tại Hàng có bán đủ thứ hàng hóa,
hang tay, hàng bắc, hàng tàu, nhiều
lành, xuyễn, nhuộm thiệt tốt, dù giày;
đèn, xà-bong, thuốc hút, đồng hồ vàng,
bạc hiệu Lip, vân vân, còn nhiều thứ
hang hoá-khác nữa kẽ không xiết.

Vậy xin mời quý khách có đám tiệc
chi, hoặc khi nào có dịp chi qua chợ
Mýtho, xin vui bước ghé lại Hàng
thì rõ biết.

Xin quý Khách nhớ một điều là Hàng
này của người đồng chưởng ta công
lao lập ra. Mua một món chi giúp cho
Hàng, dầu nhõ mon bức nào, thì cũng
là giúp cho người quê hương nêu cuộc
tranh thương cùng ngoại quốc. Đó là

giương tốt cho người Nam ta, để cho
nhà em nương theo mà lẩn bước vào
cuộc ly tài, hẫu dặng tranh chút lợi
quyền cho quê vúc.

Được như thế thì chẳng bao lâu đồng
hang ta sẽ chung hưởng mối lợi trong
bản xứ.

Nay kính,
Quản Lý Hậu-giang đương hàng
Mýtho.
Nguyễn-tân-Thạnh.

Ngò cùng lục châu

Tại nhà in Hậu-giang (Cantho) có bán
thứ Carnet để đựng giấy bạc mới bày:
như giấy 0,10 0,20, và 0,50.

Vậy quý vị nên mua 1 cái để dùng
để đựng giấy bạc ấy, để tiện mà lại khỏi
hút khỏi rách.

Giá bán thật rẻ mỗi cái 0\$20 mà thôi

Nhà in Hậu giang
Kinh cáo

Một việc khá lầm

Có quan Giám đốc Quesnel sáng lòng
muốn bán hai sở ruộng của ngài, ở tại
Tháp-mười Mýtho, sở thứ nhứt được
46 mẫu, ở dừa mé kinh, sở thứ nhì
được 246 mẫu, ở dừa mé kinh lớn kêu là
kinh Tông-dốc Lộc, kinh này xáng mới
vết lại lợu lâm, bê ngan chừng 40 thước
nên tiện bê chờ lúa ruộng lâm, và như
muốn chờ lúa thảng lên Chợ-lớn đi ngã
sông Vaico cũng dễ lâm.

Hai sở ruộng ấy đều là đất thuộc tốt
lâm, chẳng còn phải tốn công khai phá
chi nữa hết; lại sáng trong đất có mười
ba cái dia, cá rất đại lợi. Có một sở đất
khác kề cận với hai sở ruộng nói trên
đây, chừng 300 mẫu, nguyên là của hiệu
Speidel đã bị nhà nước tịch thu lại và
cô lè trong một ít lâu sở giáo giá bán

Hai sở ruộng của quan Giám đốc
Quesnel, bué lợi mỗi năm chừng 12 tới
15 ngàn giá.

Ai muốn mua hai sở đất ấy xin gởi
thơ cho quan Giám đốc Quesnel tại
Saigon, hay là gởi cho sở Nhurt-trinh An
hà tại Cántho mà thương nghị, và đến
xem bản đồ thì hiểu rõ

MỸ KÝ

TRƯƠNG-NGỌC-GIU Propriétaire

Tiệm họa chén dung và khắc con dấu ở
dường Turc, số 16, ngang nhà hàng Mollet
—SAIGON

Kinh cáo cùng chư Quới-khách dặng
hay, tiệm tôi có khắc con dấu bằng
đồng, bằng mủ thung, bằng cát—có
chạm bằng đồng, cùng chạm nhẫn hiệu
—có làm mờ bia chạm bằng đá cảm
thạch, có thư họa chơn, nhâm hình
người mà về: về bằng dấu son vò bồ
về nước thuốc màu, bay là bằng mực
tàu, hoặc bằng viết chì than—hoa biển,
liên, tranh sơn thủy—theo rap hát—
khắc hình chén dung vò bát đồng, bằng
đá cảm thạch để theo mờ bia trăm năm
cùng chênh phai—có thư chạm các thứ
cây danh mộc.

Như Quới-Khách nào muốn hỏi giá
tiền về món chi xin gởi thơ cho tôi, tôi
sẽ gởi cáo-bach (Catalogue).

TRƯƠNG-NGỌC-GIU.Cần khái

Phò cáo đồng bang

Kè từ buô An-Hà An-quán,
Tại Cántho, tạo sáng đèn rày,
Lục-châu quan-tử, ơn dày
Mân-cần mua giúp, ngày nay thuận-hành,
Thận-hành dặng cữu hàng rộng mở
Mây sấm thêm, thấy thơ tin ròng,
Lanh in chí thấy đẹp xong,
Truyện, thơ, danh-thiệp, thiệp-hồng
[thiệp-tan].

Toa, sở, bộ, làm cảng kyluong,
Chắc lại bền chằng nhương của người
Nói chí sách đóng thì thôi!

Lưng da, lưng bồ, đê dời ít hư.
Sách in sáng, inh tú, Kim Túy,
Tự diễn cùng Sử ký Đại nam.

Tuấn tra Pháp lệ, dạy kham,
Gach thi hành án, thiệt làm rất hay.

Thức, viết nghiên sảng đây đũ hạng
Thiều chí đầu giấy láng, mực ngồi;

Chuốc trao, nào phải những lời.
Sang chơi t chuyen xin mời các ông

Tuy vật liệu, nay không dẽ dū,
Bồn quán nào dám phụ ý ai,

Khó nhọc thứ mấy chẳng nài,
Miêng cho đẹp dạ Quý-ngài là hơ.

An-Hà An-Quán Bd Delanoue Cán-tho
Đến kính.

Tiệm thợ bạc
của M. CAO-VĂN-HY
108 Boulevard Bonnard—Saigon

Tiệm này cóbán dù các thứđó nǚ
trang theo kiêu-kim thời, xinh đẹp khéo
lạ vò cùng; nhưng là: vàng vòng, chuỗi
bộ, hoa tai, cà-rá, giày chiên, néo,
xuyên v. v. kiên châm rất nén huê dặng
Xin các bà, các cô hãy đến xem thử
một lần thì biết.

Nay kính
Cao-văn-ly cáo khái

Cáo bạch

Có bán cảng
viết "PORTE-
PLUMES À RÉSER-
VOIR" ngồi viết
bằng vàng thiêt
cao "PLUMES EN
OR CONTRÔLE"

14k không
sét không mòn.

Có khau(AGRAF)
một đầu thiubút

viết, còn đầu
kia thì viết chí

(PORTEMINE); có

phụ thêm 1

hộp nhỏ đựng

năm cộng chí
để thay. Cây

viết này nếu
gìn giữ xài

mười năm
không hư.

Xin đừng

tưởng rằng cây
viết này giống

theo cảng viết



Mua về, nếu
xài không dặng
không xứng
dáng với đồng
tiền thì trả lại
Bón hiệu sẽ trả
tiền lại đú.

Giá một cây
là (có hộp, có
comptegoutte)
4\$50

Mua nguyên lõi
về bán lại cảng
tính giá nhẹ
hơn nhiều.

Cũng có trả
bán mực styr-
ographique
bleue black

thứ tốt
giá một
lá
ve 0\$50



Trết bán tại
nhà in An-Hà
CANTHO

HỎI ĐỒNG BANG

Trong xứ ta có lò đặc
một thứ rượu ngon làm
kèu là **Rhum Stella**
làm roug bang nước mia

Ta nên mua rượu này
mà uống, vậy mới là tò
ý bình vực cái mồi lợi
trong xứ ta đó.



Rượu **Rhum Stella**
này giá đã rẻ mìn, đừng lai
nên thuốc nứa.
Mua uống rồi mới biết
SOCIETE
des
SUCRES en RHUMS
Cantho (Cochinchine)

Muôn mua xin do nơi
HÀNG HẬU GIANG
DƯƠNG HÀNG
Cantho, Saigon
Mytho
Travinh

Vậy mồi lợi càng ngày về tay đồng chưởng