

DEPOT LEGAL
NĂM THỨ TƯ.—số 180

JEUDI 9 SEPTEMBRE 1920

LE COURRIER DE L'OUEST
ÉDITION EN QUOC-NGU'

AN HÀ NHU'T BÁO

安 河 日 誌

MỖI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Direction—Rédaction—Administration—Boulevard Delanoue, CANTHO

TỔNG LÝ: TRẦN-DẶC-NGHĨA

Chủ Bút: PHẠM-KÝ-XƯƠNG

BÁN NHỰT TRÌNH

TRONG CỎI ĐÔNG-PHÁP

BỘN CHÙ QUỐC NGỮ

TRỌN NĂM.....	5 \$ 00
SÁU THÁNG.....	3. 00
BÁN LẺ MỒI SỐ.....	0, 10

BỘN CHÙ LANGSA

TRỌN NĂM.....	3\$00
SÁU THÁNG.....	2 00

BỘN QUỐC-NGỮ VÀ LANGSA

TRỌN NĂM.....	7\$00
SÁU THÁNG.....	4, 50

Vì nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhứt trình xin viết thư cho M. Trần-dắc Nghĩa mà thương nghị.

Mua nhứt trình thi kẽ từ đòn tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

Cáo bạch

Kính thưa cùng chư quý vị:
Tại nhà in Hậu-Giang (Cà Mau) có hành
in đủ các kiều Catalogue có hình (Cat-
a-gues illustrés) như đồ phụ tùng xe
máy, cá-tu-lèn, đồ dùng trong nhà
và đồ ăn hàn (vaisselles).

Bà-tiên mì-rì mua nhiều chichés tốt
Vậy chư quý vị mua sắm đã dùng
xin gửi thơ thi bão hiện sẽ gởi bình
kiểu cho mà xe n và sẽ tính giá thiệt nhẹ
hơn cả.

Nhà-in-lieu-gian
Kinh cáo

Hàng Trữ hàng hóa Vinhlong

Vinhlong—(Cochinchine)
Lành ban đồ thô sảng Ngoại-quốc và lành
mua hàng hóa ngoại-quốc của người bỗn sô

Có bán sỉ và bán lẻ
Bô-tap-hoa—Rượu chác—Các thứ
rượu tay—Dầu thơm—Xà-bong—Nước
suối—Hàng hóa béo Langsa.

Xe máy—Đồ phụ tùng xe máy—Đồ
phụ tùng xe hơi

Hàng cung Pô-hu mua giùm cho đồng
ban những hàng hóa ngoại-quốc và lành
bán các hàng hóa thô sảng cho ngoại
quốc vây.

Cách đánh giấy thép:
Entrepôt Vinhlong
Nguyễn-thanh-Biêm
Chủ nhơn và Quản-ly
Kinh doanh

Ghé nghỉ trọng ơn!

Tại lợ Traon, thuộc hạt Cantho, có
2 cái tiệm nhỏ của chè và một cái của
tôi; mà tiệm tôi sạch sẽ hơn của chè.

Nếu đồng bang đi lờ đường ghé
ngồi tiệm tôi, tôi hết sirs trọng ơn.

Tiệm này đê hiệu: NAM-BAC-AI.

Quản-ly: Lê-Mai,
Đốn thủ

LOI RAO**Quảng-an-Thành****廣 安 成**

Kính cung lục-châu chư quân tử dặng
tường, bôn hiện có trứ bán các thứ
rượu thuốc thương Lan: như: Hồ-cốt
một qua, rượu Bá-huè, rượu Biêm-biệp
rượu mán-hò. Rượu này bảo chế kỳ
cang sach sé, nên uống bỏ lán; vì vậy
nên có nhiều kẻ bắt chước làm rượu giả

Xin lục châu chư quân tử mỗi khi
muối nhìn trên nhán phải có ba chữ
QUẢNG-AN-THÀNH thì rượu ấy là thiệt
tốt đó.

Quảng-an-Thành
Kinh cáo

Khương Thới dit Gông

178 180 Rue Ang-Duong, 178 180
Tiệm tôi có làm đồ nữ trang (bijouterie) để bán, và có bán nhung đồ phụ tùng xe
hơi, xe máy và xe kéo xin kẽ ra sau đây:

Kiêng vàng neo, chuỗi bóng, ca-rá, đồ
lâm dùi thú. Đầu-đèch-sang-Sen (essence
Shell) dầu nhớt để vỏ máy xe hơi (lhuile
pour automobile) và bô đê máy xe hơi
(graisses pour automobile) dâ thấp đèn
xe hơi (carbure), vỏ ruột xe hơi hiệu,
tay và huê-ký (envelopes et chambre à
air marques Michelin et américaine) xe
máy hiệu bờ-rô (bicyclettes marque Peugeot)
và tôi có bán đồi mồi (écaillit) lưỡi
chải đầu dùi và đồ chà dầm (madame)
giày tay, giày (annam) dầu thơm,
áo thung in uabén tay lại (commandés
en France).

Như các ông và các bà muốn dùng
xin gửi thơ đến tôi sẽ lập tức gởi (con
tre remboursement) để cho.

Nay kính
Trần-văn-Gông
Bijoutier Pnom-penh

Cáo bạch

Tiệm Guoc và Khăn-dóng
Hiệu tiệm «THÙA-MINH»
của M. NGUYEN-KIM-THINH

Thông-ngoôn Tòa-án Mytho
Kính trình cùng Lục-châu chư ông quý
khách được bay: Nay tôi mới mở ra một
tiệm Guoc, son-phết một cách kỳ lưỡng
và khăn-dóng bằng nhiều hàng Bombay
thượng hạng, nhẹ nhàng thật là đẹp lám,
theo kiêu kim thời. Cúi xin chư quý ông,
quí Thầy, quý Bà, quý Cô có lòng hạ cố
giúp tôi nên việc, thì tôi thâm cảm
thanked tình, bằng ngày ghi lật.

Nguyễn-kim-Thinh
Đốn khái

Hội mua bán lúa

«Nam-loi-mỳ» TRÀON
Số vốn 200.000\$00 (hai mươi muôn)

Hội mua bán chắc chắn, căn lường
thật thà, vì nào ở xa muốn bán xin gửi
lúa kiêu đến, hội sẽ đánh giá thép định
giá, hoặc sai người đến thương nghị.

Quản-ly } Nguyễn-văn-Bôn
} Nguyễn-văn-Cẩn
Đặng-văn-Chiểu

Sách mới

Tại nhà in Hậu-Giang (Cà Mau) có bán
sách mới in rõ như: sách “Khuyễn-si
ca” của M. Lê-trung-Thu thì rất hữu ích
cho trẻ em, vì đặc đòn 10 thiên nói về
BỘN PHẬN LÒN TRÊ PHẢI CỨ XỨ CÙNG
NGƯỜI TRƯỞNG THƯỢNG; còn truyện
“Hồn Tơ-Nguyệt và Ngò-Phùng Lâu”
của M. Trần-văn-Hương tích đặt đòn rất
hay và ngộ.

Chư vị nên mua xem, trước là thấy
đều tệ mà chưa, sau cũng được giúp
vui giây lác.

Giá bán mỗi cuốn
sách “Khuyễn-si ca”.....0\$25
truyện “Hồn Tơ-Nguyệt”.....0 10
Tuyện “Ngò-Phùng Lâu”.....0 20
Ai mua nhiều sẽ dặng tích giá rẻ hơn

Nhà-in Hậu-Giang kinh cáo

Hậu thạnh

Giao tiếp thương mại hội
CU LAO MÂY—TRÀON
Hội mua bán lúa

Hội này khởi sự mua bán từ ngày 1
Mars 1919 đến ngày nay là 15 Septem-
bre 1919 tính số mồi 10000 thì lời dặng
52\$ còn tài sản tổng hội hết thảy giá
dáng 50\$; đều tính nhập vô số vốn.

Nay hội mở hòn thêm mồi phản hòn
là 50\$; như vị nào muốn hòn mấy hòn
tùy thích. Định đến ngày 1er Décembre
1919 thi lập sổ hòn; như vị nào muốn
hỏi đều chí xin gửi thơ cho Monsieur
Tứ chủ Hội Giao tiếp sẽ bồi âm lập tức
Thương-xá-Hội

TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU-TÂN-PHƯỚC
Đường kinh lập Cantho

NGUYEN-NGOC-NU
LÀ CHỦ TIỆM

Kinh lời cho quý ông, quý thày rõ:
tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tay,
mua tại hàng bán bột tốt có danh tại
Saigon.

Bánh của tôi mỗi ngày ra 2 kỳ: 1
kỳ 4 giờ sáng, và 1 kỳ 2 giờ chiều.
Cách làm sạch sẽ, bánh thì đòn
trong tú kiêu, có rồng nước kiêu lên
không dặng, ruồi bọ không được lại
khỏi ai rờ tay đòn, ai muốn mua ở nào
thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

Xin có lòng chiểu cố giúp hàng đồng
bang trong cuộc thương mại.

NGUYEN-NGOC-NU

Muôn mua mật ong

Ai có MẬT ONG muốn bán mây tạ xin
do nơi Bán-quán
Ấu-quán Âu-bà Cần thơ
Kinh cáo

Cac nhà Annam

TRAITEMENT ANTIPIHTISIQUE

ET DES

MALADIES DE POITRINE

Angées ou Chroniques

Toux Rhumes Bronchites, Crachements de sang, Affections de
Vesicules pulmonaires, Athme, Catarbes, Irritations de la Poitrine, etc.

PAR LE

BRONCHOSKRUM

On trouve le BRONCHOSKRUM dans toutes les bonnes
pharmacies de France et des Colonies.

Pour le gros s'adresser à :

Sogedre, 7, Rue Jules César.— PARIS

POUR L'INDOCHINE

Pharmacie normale — H. DE MARI, Saigon

Seul dépositaire

TRẠI THƠ MỘC HIỆU LƯỢC-LONG

Tự Nguyễn Long Thao

Ở tại chợ Lái-thiêu

Trại thơ mò tôi sáng tạo đã hơn 3
năm ở phố sơn phổ chor, đường xe hơi
Saigon Thủ-dao-mot, có đồng sảng dù
bàn ái dài mặt vò hến từ 1m40 cho
đến 2m20, bể ngao 0m80 cho đến

1m15; bàn ăn chế kiều từ 1m (long,
lán, qui, phun), bàn lầu cửa cuốn
7,8 tru cho đến 2 tru, và bàn ăn mặt
đá, bàn tròn một cột xây, chưng
chạm tam lán từ 1m55, có thứ 5 tru
góc chạm giày lá tây, bàn rượu (table
Japéritif), bàn khách (table de salon)
bàn viết (bureau) bàn rửa mặt (table
de toilette) bàn nguyệt, tủ áo trơn, tủ

áo kiển, tủ thờ cần biến biến thành thờ
kiển và sơn thủy chử ốc chử vàng, ghế
ngồi mặt tròn, mặt trái đào, mặt dâu,
và có đủ thứ đồ tiện; những lá chưng
đèn, dài hộp, khay, ký, vàng mít, vàng
hai, vàng ba, vàng tư hết thấy đều làm
bằng cày đánh mòn, chế theo kiểu kim
thời xưa bền, chắc chắn và bán giá rẻ.

Còn phía trước phố chợ có dọn thêm
một tiệm ngách có bàn đồ thứ rươi và
đồ đánh mòn thứ cần thứ trưa đều có đủ

Kinh xin chử tòn qui khách thửa diệp
nhân du xin ghé lại ném tôi muôn mua
đồ làm sảng hoặc là đặt món chi chưng
don trong nhà thì tôi sảng lòng mua mà
làm cho vừa ý quí ông.

NGUYỄN-LONG-THAO

Chủ trại kính cao

AN HÀ NHỰT BÁO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

- | | |
|--|-----------------------|
| 1.— Nghè buôn | 5.— Cảnh báo thời đầm |
| 2.— Tăng thuế 45 phần | 6.— Một đèn một trăng |
| 3.— Lễ cúng Tiên-Sư | 7.— Đông-Pháp thời sự |
| 4.— Cuộc tiến hành quan Chánh-
bố Boudineau | 8.— Hết Chà tới Chèc |

Nghè buôn

(Tiếp theo)

Thật vậy, quả vậy! Đã có lâm cái công
ty to-tác mà những ông Quản-ly toàn là
tay đáng cho dân sùng bái, cùi đầu;
nhưng vào lãnh trách nhiệm chẳng
bao lâu, thì chẳng khỏi thấy... thấy...
cái danh rạng chói bẩy giờ đã bỏ quá
theo dòng nước chảy. Nhiều khi như
thì chưa phải là một hai.

Những người vào hội lần cũng co
trách nhiệm từ, không thể phê được
hầu đèn công-ty mà chung nhau, bão
thú lợi quyền, hoặc cho khỏi cùng nhau
nghi lẩn.

Mà đâu có thể như vậy nữa thì công-
ty chẳng là phải bị xuất tiên cho ta chí
phí sao?

Ấy là đều xưa nay chưa từng thấy.
Vì hội thì số đông chẳng phải năm ba
người mà cho rằng tiện lợi. Đã chẳng
thể đến chung càng, vì tư sự,
chẳng thể ở tại công-ty vì e đều hao tổn
lại cũng chẳng thể giám trọng ai là
người gồm đủ tư chất cho dân chúng
đáng tin, thì còn sao giám hiệp hồn,
hầu có thâu lầu mồi lợi? Hiện nay mà

được một ít cái công-ty còn đó số đó, là
cũng nhờ mấy vị quản-ly trong các
công-ty ấy cạng tấm nhiệt thành, biết
mến nghĩa đồng bào, tắc một lời là biết
phân hành lợi hại, rành thanh trực, nên
mới được thế, nhưng tôi giám quyết
đoán rằng: có như mấy vị ấy thì phản
it, mà gươong chẳng dặng lịch thì đã
thấy nhiều rồi, làm cho người trong đến
ngáo ngẩm, lại trước như tôi là người
có số hùa mà nay được thấy công-ty của
chúng tôi thành hành dường ấy thì tôi
cũng nên nói: thật hạnh phúc cho chúng
tôi là đường nào, mới được một ông
quản-ly như vậy, vậy từ đây mới an
tâm, chờ lúc gửi số hùa dù năm lo bầy
hiệu.

Về việc tiếp rước khách— Khi khách
vào tiệm, Annam ta tiếp rước có etô thối
quá mà có chỗ bắt cập. Cách tiếp kinh
thói quá, là làm cho người ta ái-ngại.
Phần nhiều còn lầm kẽ què mù khi vào
tiệm mua đồ, được trả trước trọng hậu
quá, thì lại thăm nghe: nếu mình chẳng
mua được món gì, thì mitch bụng, mà
nếu kiếm mua thì chẳng gấp món gì cho
thích (hoặc thiếu, hoặc không đẹp ý)
nhưng cũng phải vị mua, đà vạy, trước



Hãy dùng thuốc chua vắn
thuốc hút hiệu CON GÀ và vắn rồi

VÌ THUỐC NÀY NGON HƠN HẾT.

ĐÃ THƠM THO LẠI GIÁ RẺ HƠN CÁC THÚ KHÁC.

Thuốc CON GÀ trong tía tại xứ Đông-Dương

Nên giúp hội Société des Tabacs de l'Indochine,

66 Boulevard Bonnard.—Saigon

hầu giúp muôn ngàn người Annam.

nhor người có bán mác hơn tiệm khách
chúc định chỉ, thời thì cúng ôm lòng, vì
đã lờ tho miêng nước, miêng trâu rói,
nếu bước ra không thi ngại bụng.

Vẫn biết ấy chẳng phải là một điều chủ
tiệm buộc khách dâu, nhưng mà ấy là
đều họ buộc lấy mình họ đó. Thấy
tưởng đã bất tiện cho kè què múa rổi. Còn
luận theo cách buôn bán của người
Langsa, thì họ từ tể thật, mình muốn
tùy tục ấy, ấy là theo phép lịch sự vắn-
minh cũng nhầm đó chút, song tôi tưởng
chưa mấy tiện.

Vì ví dụ lập như nhà thuốc của ông
Minh, nhà in của ông Cái v.v., thì tốt,
vì mỗi món đều mỗi có giá thút djoh
riêng khỏi phải thất công thách, trả.

Ấy là những cửa hàng to tác, dê ý
mà coi thì những khách đến mua phản

nhiều là những người có chút ít vắn-
minh. Chờ chảng mấy khi được thấy
những ông ở chốn thôn quê cắp dù vào
đấy.

Nhưng thế chờ nên xem mấy ông ấy là
thường vì tuy áo ván, quần cụt mặc dâu
song họ cũng mua dâu nhiều hàng ta
được vậy.

2. còn có chỗ bất cập là tiếp khách
một cách lơ là, nhưng chẳng những lơ
lai mà thôi, mà lại còn tắc bae. Phản
Nhiều Annam ta có thói xem cái diện
mạo bê ngoài thì tuổng như đà thấu
trong gan ruột khách. Khách ăn mặc có
mồi sang trọng thì hết sức ản cẩn, còn
kè thủ thường, hoặc tánh bay dài-doa,
hoặc mấy cậu ở sảng già thì trông ra đà
cố ý khinh thám, đường như chẳng cậu
đến cửa. Khách trú họ lại khác, cách

tiếp rước giữ mực thương, dâu với kè
hạng nào cũng xem đồng nhứt thê. Nhứt
cử lưỡng tiện, đường ấy một là khôi
làm ái ngại cho những bức khoe khoan
hai là khôi khiến phiêu lòng người
sảng già.

(Sau sẽ tiếp theo)
T. q. Tiên.

Lễ cúng Tiên-Sur tại cơ Mâ-Tà Cantho

Bữa 4 Septembre 1920, cơ Mâ-tà Can-
tho có bày lễ cúng Tiên-sur, cất rạp
chưng dọn mảng chén cờ xí rực rỡ, bêng
hoa kiền vật lót tươi, đèn thắp rạng ngời
xem cách thức rất nền xinh đẹp. Có
thuyết yến diễn trọng thể, thỉnh quí ông
quí thầy các ty các sở đến dự yến.

Đúng 5 giờ chiều, có quan Chủ-tỉnh
và lính phu nhơn đến chứng sự. Ông
Boudineau vừa bước xuống xe hơi, thì
trong cơ: Quán, đội, cai, bếp, dàn hâu
đến chào mừng. Ngài và lính phu nhơn
vào nhà tiệc tọa vị, có quan Phó-Bổ Vil-
mont, quan Đốc-phủ Đô-quang-Trú,
ông Lê-bá-Cang nghị-viên Quốc-Hạt và
viên quan chức sắc đồng dù phản ngồi
thứ mà ngồi. Trước khi dùng ly rượu
champagne thì ông Phó quan nhứt hạng
Nguyễn-văn-Trọng ra đứng trước mặt
quan Chủ-tỉnh mà đọc một bài như sau
này:

BẰM QUAN LỚN CHÁNH-BỔ
BẰM BÀ-LỚN

Ngày hôm nay chúc việc trong cơ Mâ-
tà chúng tôi chung cùng với nhau mà
đặt bày lễ cúng Tiên-Sur cầu nội cơ cho
đặng bình an vò sự.

Chúng tôi rất may mắn và rất mừng
rở mà đặng thấy mặt Quan-lớn và Bà-
lớn, có lòng bá cố đến chúng tôi, dời
gót ngọc nơi lê cung này mà dự chưng,
ấy là một cuộc Quan-lớn, Bà-lớn làm
cho cơ Mâ-tà chúng tôi được phản danh
vọng trước khi quan lớn và bà lớn xuống
tàu phản hồi Mẫu-quốc mà an dưỡng
tinh thần.

Vậy tôi xin thay mặt cho hết thầy chúc

Một tiệc già từ

Chiều thứ hai 6 Septembre Quan Chủ
tỉnh Boudineau và lính phu nhơn có bày
tại tư dinh của ngài một tiệc champagne
để các viên chức Tây Nam trước khi
ngài và Büro-quyền của ngài xuống tàu
về Pháp-quốc.

Tra óc lúc eúr bôi, quan Chủ-tỉnh mở
lời cảm ơn các viên chức Tây Nam bấy
lâu chung lo việc nước cùng ngài, nhất
là Quan Phó-Bổ Vilmont, quan Lương-Y
Vielle, quan Trường-Tiên Malet v.v...
Luôn dịp, ngài gán Médaille cho các
viên chức Annam sau đây, vì đã dày
công giúp việc nhà nước.

KIM BÀI NHỰT HẠNG
M. Nguyễn-hữu-Thước, Thông-Phán
sở Bách-phán (Cantho)

NGÀN-BÀI NHÌ HẠNG
M. Nguyễn-phi-Phụng Cai-tổng Thành
trị (Cantho)

M. Bùi-ngọc-Du Phó-Tổng Thới-Bảo
(Cantho)

Và nhiều vị Biển-chủ đặng phát tờ
Bang khen vì có lòng phụ tá quắc-trái
tháng sá.

Xong cuộc, ngài xin cang ly cham-
pagne và cầu chúc cho viên quan chức
sắc ở lại tỉnh Cantho này cho được bình
an mà chuyên cần phan sự.

AN-HÀ

việc trong cơ dặng tö lời cảm ơn Quan lớn Bà-lớn và luôn dịp xin kèn đực của Quan-lớn từ khi đến trấn nhậm Cát-thơ đến nay tính chưa đầy một năm mà quan lớn đã làm nhiều điều hữu ích đáng ghi lại.

Quan lớn làngười rất nhơn đực, hay thương xót dân nghèo. Như năm rồi tại quan Cát-kè dân chúng thất mùa nhiều nhà bị đói khát, khi bay dặng tin ấy, quan lớn mau mau dạy làng xuất bạc công-nhohn mua mẩy trầu tạ gạo mà tể cấp cho dân nghèo. Ấy là một cai-ân huệ của quan lớn rất dày nhơn dân hàng ca tụng. Quan lớn lại có lòng thương những người vì Đại-Pháp mà tử tại sa-tràng, nên Quan-lớn rất sẵn sàng lập trấn-vong nghĩa-si dài-dạng bia tên nhũng người vì quốc vong xu đê làm kỵ niệm rất định điệu cho thân tộc họ hàng, tưởng các vị ấy cũng vui lòng nơi chín sao và thâm cảm cái áu đực của quan lớn đó.

Tại Châu-thành Cát-thơ, quan lớn lò tu-bồ sắp đặt chỗ này, sửa sang chỗ no làm cho Châu-thành ngày nay được xinh đẹp hơn xưa, sờ nhà thương mở rộng thêm, lại lập nhà thương nhỏ tại Ômôn, Tràon rất tiện cho lè dân khi đau ốm.

Cách cai-trị của quan lớn thì là nhơn từ đại độ ít ai bằng: như trong cơ Mát-tà của chúng tôi đây, mất tôi thường thấy nhiều chức việc lính, bếp có lúc lôi lầm quan lớn cùng là di công chiết tội, có rắng phạt thì cũng là nhẹ nhàng chẳng hề làm hại bao giờ. Nhiều bếp lính thỉnh không bô sô đi không xin phép, ít ngày về vào thọ tội lạy quan lớn cầu tha, thì quan lớn cũng hối hả di dược mà tha ngay— Thật là nhơn từ độ lương đó.

Mấy bữa rày, chúng tôi hay tin quan

lớn, vì lúc từng chinh xuất trận, chài gió đậm sương nơi địa huyệt, nên cái cắn của quan lớn lúc nầy hay đau nhức, làm cho quan lớn phải rấp về dưỡng bệnh bênh Mẫu-quốc.

Tin nầy làm cho chúng tôi chẳng dặng vui vì mến tiếc quan lớn chẳng cùng, ước chi quan lớn ở lì h này cho được lâu dài mà đem bê tần hía, mờ mang nết lợi ính cho dân nhờ thì mới phỉ.

Ngày nay quan lớn và Bà-lớn cùng gâu thương lộ, vậy chúng tôi bết lòng khâm nguyệt cho quan lớn và Bà-lớn quới thiêng hồn, sự hành trình biếu lặng sóng êm về Mẫu-quốc cầu cho quan lớn dưỡng bình cho mau lành Ngõ trở lại Nam-kỳ đến tái nhậm tỉnh Cát-thơ kéo lòng dân hoài mộ.

Trước khi giứa lời tôi xin các ngài hiệp cùng tôi mà tung hô:

Nam-kỳ vạn-tuế!!

Cát-thơ vạn-tuế!!

Quan Chánh-Bồ Boudineau bá phúc!!

Bà-lớn Boudineau bá phúc!!!

Khi ông Nguyễn-văn-Trọng đọc giứt lời thì quan Chánh-Bồ Boudineau tiếp cảm ơn và khen ngợi ông Nguyễn-văn-Trọng làm tôi nhânh nước rất siêng năng bắt thiệp, công cảng rất dày, sau lại quan Chánh-Bồ cũng khen chúc việc trong cơ làm việc giỏi dân, vậy ngài chúc cho chúc việc đồng mạnh và ráng cần phu sự hoài hoài sẽ dặng phản bang thường nhữn những kẻ hưu công mà ngài tặng thường bừa bộn nay đây:

Đoạn rồi, ngài bước tới gần 1 lầm ngàn bài nhứt hạng cho ông Nguyễn-văn-Trọng và phát tờ bang khen cho ông vì có công bất dặng nhieu dám cường đạo tại làng Thới-Lai trong năm nay.

Phát tờ bang khen cho thay đội Lê-văn-Chức và bếp Nguyễn-văn-Trí vì có công bắt dặng quân gian tại Ômôn và Tràon lại có lòng ngay thẳng chẳng mang của hối-lộ mà tư vị chung nó.

Xong cuộc, quan Chánh-Bồ và lịnh phu nhơn cùng các quan từ già đê huê tới dự tiệc tiến hành ngoài tại làng nhà công sở làng Tân-an là nơi viễn quan quý chúc đang đợi mà tiếp nganh ngoài.

Còn nơi đây: mấy ông mấy thay vui vầy tiệc ngọc nói nói cười cười, lại có mấy cô bóng ca-xang nhảy-múa nam-khách phù-trần nghe rất êm tai, lúc mang tiệc ra về, ai nấy đều hân hoang đẹp đẽ.

Mạnh-Đức

chính giữa có đề: "L'Administrateur de Cantho à ses défunts compagnons d'armes". Xong cuộc ngồi và các quan đê huê đến Công-sở làng Tân-an có nhạc Fanfare đánh bản "Marseillaises" tiếp chào. Đoạn quan Chánh-Bồ Boudineau bước lên tọa vị chủ tiệc, các quan phan châ đồng ngồi 2 bên, thì quan Đốc-Phủ Đô-quang-Trú đến trước mặt ngài đứng đọc một bài bằng chữ Langsa. Bài ấy xio dịch ra đây:

BÀM QUAN LỚN

Trước khi một vị quan Chánh-tinh dời Cát-thơ, thì thường có lễ tiễn hành luân. Nay đến phiên Quan-lớn trở gót về tống-quốc dưỡng an; vậy tôi xin thay mặt cho nhơn dân đê tò lòng thành kính và mến tiếc quan-lớn là 1 vì quan đã trấn nhậm tỉnh Cát-thơ nay chẳng qua 1 năm trướng mà công cuộc thật mờ mang rất iế. Chẳng đợi tö, có lẽ ai là người trong bỗn tích thì thấy đều rõ biết công cảng của ngài là dày dặn dưỡng bao!

Cái thi giờ của ngài trấn-nhậm đối với bao nhiêu những công cuộc sáng tạo trước mặt đây, thì thật chẳng còn chỉ là quí hổ hơn nữa.

Ngài hàng hứa, sê tận tâm lo mờ mang cho vẹn vẻ xứ này luân, hâu trước là hoàn toàn trách nhăm của ngài hai là được chở lòng dân trông cậy.

Tâm lòng thành của ngài quả vây nên ngày 17 tháng năm rồi đây, quan Thống đốc Nam-kỳ, cùng lúc quan Tổng thống, lúc quan Giám đốc các thuộc địa sang đến Cát-thơ thì 3 ngài đồng khen ngợi cai-trị của quan lớn, dưỡng ấy, còn vinh diệu nào hơn nữa.

Cuộc tiến hành quan Chánh-Bồ Boudineau

Chiều thứ bẩy 4 September 1920, viên quan chúc sắc Annam trong tỉnh Cát-thơ có trấn thuyết tại nhà công-sở làng Tân-an một tiệc trọng thể dặng tiến hành quan Chánh-Bồ Boudineau và lịnh phu-nhơn của ngài về nghỉ bên Pháp-Quốc.

Tiệc bẩy có nghi tiếc, kết tụ chung bông đèn điện sáng trưng xem rất xinh lịch. Tuy là nhâm hứa trời mưa ướt ác song viễn quan chúc sắc Langsa và Annam cùng tống làng rất hậu hĩnh tề tựu đông đủ mà dự tiệc đó.

Đúng 5 giờ rưỡi chiều, quan Chánh-Bồ Boudineau ngồi xe hơi đến, ngài bèn dừng chờ nơi "Nghĩa-Sĩ-Trận-Vong-Dài" là chỗ ngài đã có công cực nhọc lập thành, tò đòi lời cẩm xút từ già cáo vong linh rồi đê một tràng hoa rất lớn

Hôm nay Quan lớn gần cách mặt chúng tôi thật là 1 con sâu thâm nhưng chúng tôi lại ráng dồn tâm, bởi đã trót nghĩ rằng:

Muôn trùng mặt nước tuy chia mặt,
Một tâm lòng yêu dễ cách lòng.

Vậy xin các ông, các bà đồng cựu ly rượu này, hồn chúc cho quan lứu cùng qui quyến của ngài cuộc dǎng trình an hảo.

Quan Đốc-phủ đọc giết lời, kể Tông Lý của Bón-Báo là M. Trần-dác-Nghia trước đến tiếp đọc những lời dưới đây:

BẦM BÀ LỨN

BẦM QUAN LỨN

CÁC ÔNG

Trước khi mở lời ca tụng cái trí ý cao thượng do cách chính trị của quan chū-tinh BOUDINEAU tại Cần-thơ này, tôi xin kính lời cùng các viên quan các huyong chức đồng chung ý với tôi, hầu chạm khắc cái ngày kỷ niệm là ngày 4 Septembre vì chỉ trong một ngày này mà chúng ta buồn bã ngậm ngùi đồng biền diện tại đây tỏ lòng mến tiếc, tỏ da kinh yêu một vì quan chū-tinh đã để lâm cái dấu tích tại Cần-thơ này.

Bầm quan lứn, trước khi quan lứn dời chờ thì nhơn dân trong bốn tinh thấy ngậm ngùi mà sự ngậm, người đây tặc là cái dấu do tấm lòng thành của nhơn dân xuất hiện vậy.

Quan lớn thật là một người đáng cho daò chúng mang ơn nồng chảng cùng bởi chúng quan lứn trân nhậm nơi này đến nay chưa qua một năm trời mà làm cái công cuộc to tác đã hoàn thành thật khôi phu chỗ dân vong mà con đường kinh tế lại càng ngày thêm ra.

Trước hết tôi xin chỉ cái (Nghia-Si-Trần-Vong-Dài) vì nếu lấy sự qui hóa

sự xinh đẹp, chỗ cao ráo mà suy ra thì từ nhiên người người đều khen tặng chặng cùng bởi chúng mới vừa 4 tháng tròn mà ngài dựng xong dài ấy.

Nếu quả cái linh hồn của những người dị quốc vong xu linh hiền thật thì khi về đến quê hương rồi, tức có chỗ nghỉ an.

Nếu quả họ nói được ra lời thì họ lại càng cảm ơn quan lứn lâm. Đài-Nghia-Si này, đã làm lễ Khánh-Thành rồi, nhơn đẩy ngài bày một cuộc chơi, thâu trót 300.000 quan, để gởi giúp những quan diệu tàn vì binh cách. Ấy là ngài làm trọn cái trách nhiệm của ngài mà được đê cái gương Ái-Quốc.

Ngài đã gởi bớt cái ách khốn cùng cho những kẻ ở miềng trên Pháp-Địa, khốn cùng vì dạ độc A-lor-Män.

Có lẽ ngài còn đê ý về những kẻ năm Nhà-thương lối mười tháng đến nay. Bay giờ phòng được mở thêm rộng rải ra, người binh khôi sỹ hết chỗ nằm, dâng ca tụng cái ơn đức của ngài biết mấy. Cũng do cái ơn đức ấy mà những quan như: Trà-Ôn, Ômôn đã có Nhàn-Thương tạm đê cho kẻ thù que tiện lúc tới lui hồn thám nhiệm cái Văn-minh Đại-Pháp. Rõ ràng, đây là chính cái sở hành chở chảng còn phải tướng là sở vong.

Cũng nhờ ngài mà sứ Giáo-Huấn được mở rộng thêm, và ngài chán rõ ràng: Xứ này vẫn đá phủ cường iỏi, nay muôn cho được phủ cường thêm, thì chảng gi bằng cho trẻ con học tập.

Cách chính trị của ngài đối với nhơn dân rất hậu, như năm ngoái đây thật là một cái ơn cho quận Cầu-kè, Phùng-Hiệp biết bao, giữa lúc mùa màng thất phát. Ấy là, tôi chú ý nói về việc ngài dạy xuất học công-nho của làng đê

mua lúa cho dân mượn đờ. Thế thì ngài cứu vớt đặng lâm kẽ khốn cùng, đang buổi đói cơm khát nước.

Đến như việc tu bổ, việc khai lộ mới vân vân, tắc một lời là về sự ích lợi chung trong hạt, cắt phế cho mấy thây Ký-lục-hậu-bổ, canh cải sự làm xâu vì sợ mất ngày giờ cùng đồng người mà dân mang bệnh. Sự ấy ngài hiệp cùng quan Thầy-thuốc, quan Trường-Tiền và mấy vị hội viên của hội Canh-Nông tương tế, nếu kê ra thì ai cũng ngạc nhiên, vì ngài trân nhậm nơi đây chẳng đặng bao lâu mà đã khai hóa mở mang lẹ thế.

Dường ấy mà không mang nguyễn đưốc; bởi trong cơn khói lửa vì lòng can đảm vì dạ nhiệt thành mà ngày nay ngài phải mang bệnh nơi cái cảng.

Đại-Pháp xiết bao hàn-bì mà thấy ngài là một vì quan thay mặt như thế này?? Vì gấp cơn binh cách thì tiền bạc thật là món cần cắp khốn cùng, mà đến lúc té mây sầu, tan khói thám thì tiền bạc lại càng thêm bõ ích nhiều hơn.

Ngài đã giữ lòng phú thác của Mẫu-Quốc trọn rồi, thật rõ mặt với non sông biết mấy !!!

Nhờ trí ý của ngài, nhờ lòng dân kính phục ngài, mà năm 1918 và 1920 số tiền phỏng Quốc-trái của hai tinh: Bắc-liên và Cần-thơ thâu được trót ba triệu quang.

Dường ấy, lẽ thì ngài đặng tặng thường liều, nhưng ngài có đặng chí, chí đặng vui thám vì trách nhậm hoàn toàn, vì lòng dân an hận.

Ước cho sự vui ấy càng được nảy ra thêm, vì tấm lòng nhơn dân Cần-thơ này khẩn nguyện.

Bầm quan lớn, bấy lâu chúng tôi đều rõ quan lớn là một bực chí thành, nhưng mà ngày nay sự an hận có lõi và được ra đây ấy cũng nhờ cơ hội tốt.

Ước những lời của chúng tôi cầu chúc cho quan lớn cùng Bùa-quyển của ngài trước khi ngài trở gót về Tô-Quốc dưỡng an, được loại kỳ, ấy là chỗ dân vọng đó.

Hạt Cần-thơ Vạn-luỹ!!!

Quan Chū-tinh BOUDINEAU bá phúc !

Khi đọc tiếng Annam rồi, Tông-Lý của Bón-Báo xin giải nghĩa lại một bài bằng tiếng Langsa cho các Bà-dám và các quan Langsa nghe. (Bài này nhiều đoạn có nhạc fanfare chập trỗi và ai nấy đều vỗ tay vang rần. Bón-Báo có ấn hành bài này vào bốn chữ Langsa "Le Courier de l'Ouest, édition en français" cho khán quan nhàn dượt.)

Kể đó ông Boudineau đứng giây tiếp trả lời cảm ơn quan Đốc-Phủ và M. Trần-dác-Nghia, rồi ngài lò rằng: Io mở mang đều cầu ích là phần việc của quan Chū-tinh, ngài cũng rất tiếc vì ngài phải về sớm đường binh bên Mẫu-quốc, nên những đều ngài tính cho tỉnh Cần-thơ thì thi thoả chưa được hết, ngài ước tròng cho quan chū-tinh khác đến thế cho ngài sẽ hiệp ý cùng ngài mà làm chí trọng, thì tỉnh Cần-thơ ngày sau sẽ trở-nên xinh đẹp lâm. Sau hết ngài lò lời cảm tạ các Bà-dám và các quan cùng tông làng có lòng cố cắp đến dự tiệc tiền hành ngài rất đông đảo và ngài chúc cho hết thảy đặng bình an khương thời. Giết lời ai nấy đều vỗ tay.

Rồi thì các quan vui vầy yến ấm, chén tạc chén thù chuyện trò không ngớt,

ngoài thì nhạc đánh bắn hàn hoan trợ hùng. Đến 9 giờ mảng cuộc quan chánh bở Boudineau và lịnh phu nhơn cáo từ lui gót, các quan theo đưa ra khỏi cửa rồi ai nấy phản tay ra về.

An-Hà Nhựt-Báo kính lời chúc cho quan Chánh-Bổ Boudineau và lịnh phu nhơn cùng bứu quyền ngoài cuộc hành trình dặng an hảo và cầu cho ngoài về Pháp-Quốc an đường cẩn bình mau lành.

A. H. N. B.

Cáncnhtor thời đàm

SƯU— Chào chú mày, đi đâu tối vậy..?

TÝ— Đì nghe anh thuật chuyện chà Xâ-tri đam thâu nợ Annam chơi chờ đi đâu.

SƯU— Ôi, chuyện đó cũng chẳng ngại gì, thấy sao nói vậy, số là: hôm thứ ba tuần trước đây, tên Q... thỉnh linh dương đi bị Trưởng tòa bắt bỏ khâm, hỏi ra mới rõ là tên Q... thiểu của chà R... 200\$ quá ngày tháng mà chẳng trả, chà R... kiện, tòa xử nếu Q... chẳng trả, được phép đam thâu. Nên Trưởng-tòa cứ theo án mà thi hành, tên Q... phải bị.

TÝ— Ai chịu, luật đó đã bỏ lâu rồi mà, vay sao tên Q... không chống án..?..

SƯU— Chỗng gi, Tòa trên đã xử vậy, nên Tòa dưới cứ theo đó mà xử.

TÝ— Theo ý tôi, thi chúa có luật nào định cho bọn chà Xâ-tri đam thâu nợ Annam. Nếu có, nhà nước lè nào chẳng chúa tri cho dân hay hiếu trước khi thi hành luật đó.

Cái đó là tại lịnh Tòa xử vậy, tôi như tên Q... tôi chỗng án và Đại-Pháp xử lại.

SƯU— Không có tiền mà trả cho nó đây tiền ở đâu mà chống về tới bên Tây. Thôi, chú mày đừng nói nữa, tao sợ lắm.....

TÝ— Sợ cái gì...! nó đam thâu anh sao anh sợ..?..

SƯU— Tao có thiếu nợ nó đâu mà nó đam thâu, tao sợ là sợ giùm cho Annam mình ngày nay chà đam thâu được, e ngày mai chẹo....

TÝ— (Sửu nói tới tiếng chẹo, TÝ chụp nói tiếp) anh giỏi cái tài ham sợ, phải cũng sợ mà quấy cùng sợ.

SƯU— Tao râu quá, hè nói ra thì chú mày mắng trước tao hoài, sao là sợ phai, sao là sợ quấy hù..?..? Nói nghe coi nà..

TÝ— Sợ phai là sợ đạo nghĩa: tôi sợ vua, trò sợ thầy, con sợ cha, em sợ anh, vợ sợ chồng, con cháu sợ ông bà cô bác. Chớ như sợ về đường tài-năng thể lực: dò sợ hay vụng sợ khéo, dại sợ khôn, nhò sợ lớn, hèn sợ sang, nghèo sợ giàu, yếu sợ mạnh v...v... mày đều sợ sau này, nếu minh kiêm làm chí mà làm nó sẽ tiêu diệt. Sợ đạo nghĩa, hè đứng làm người, ai cũng thế, lè tự nhiên: phải sợ cha, kính thầy, tôn chúa, trọng hiền. Như anh thấy chà đam thâu mà sợ, thì minh đừng thiểu nó, dẫu có thiểu lo trả vẹn toàn, cần gì phải sợ; còn chẹo có thể lừa trong cuộc buôn bán thấy mà sợ, thì minh bền chí mà làm, ngày kia cũng có thể lực như nó vậy.

Có phải những đều sợ dưới đó là đều sợ quấy, nếu minh suy xét kỹ càng thì có thể đối sợ làm vui dặng chẳng sai. Người cùng người, minh cùng người, việc chỉ người làm dặng tức minh làm cũng dặng vậy, duy có bền lòng cùng chẳng bền lòng mà thôi. Bởi có câu: Túc Trưởng

vô NAN SƯ, ĐÔ LAI TÂM BẮT CHUYỀN là vậy đó.

Thôi, trời chuyền mưa mịt mù, kiểu anh tôi về kèo mắc mưa, bùa khác 2 đứa mìn nói chuyện nữa.

Mạnh-Đức (lục)

Một đèn một trăng

An-Hà số 176 ngày 12 Aout 1920, có thuật vụ Thị-Sen ở làng Nhơn-Ái (Cáncnhtor) lượm được cái bồ-phoi của Thầy Phó-Tông Lai làm rót. Vì thầy nhiều bạc, Thị-Sen muốn yêm ăn, sao tính thế khó nhém được, phải ra chịu trả đủ số bạc lại. Vụ này Tòa buộc tội gian, nhờ có Trạng-Sư tận tình bảo chữa, nên Thị-Sen bị án có một thang treo mà thôi: (may da!). Ấy là: vò cở NHÌ BẮC THIÊN KIM, BẮT HỮU BẠI PHƯỚC TẤT HƯU BẠI HỌA, thật lời thánh chơn nói chẳng lầm!

Còn đây cũng là được bồ-phoi nhiều bạc vậy, nhưng vụ này chẳng phải như vụ mới nói trên đó, mà do một trăng khác nhau. Số là tại nhà hàng Bon-ga-lô (Bungalow) Cáncnhtor, tối bùa 28 Aout 1920, có ông Messner ở Saigon đến mướn phòng nghỉ, rạng ngày từ già lại sợ Đèn-diễn nước máy mà xem xét việc của ông, lúc ra đi để hành trang nhớ đem theo không sót một món, duy cái bồ-phoi của ông để đeo tay gối thì quên lại đó. Chứng tên bồi (boy) Nguyễn-Văn-Bảy kêu là Ba-Bảy quét dọn phòng gấp bồ-phoi bèn lấy đem giao cho chủ nó là ông De Boyer, ông này liền đích thân ngồi xe kéo đem bồ-phoi ấy đến sờ Đèn-diễn mà trả lại cho ông Messner. Lúc này ông Messner mới là hay minh mất bồ-phoi, bèn mở ra coi lại thì số bạc 290\$00 còn y hiện

ông bèn cảm ơn ông De Boyer chẳng cùng, rồi đưa lại ít nguồn bạc tay ông De Boyer thường lòng ngay thẳng của tên (boy) Nguyễn-Văn-Bảy và cảm ơn nó nữa.

Lời bàn: Tên bồi Nguyễn-văn-Bảy chẳng dấu bồ-phoi dặng, có phải là bởi các cớ này chăng ?..? Tiết xa ký phúc, hậu xa giải chi, (xe trước sụp xe sau phải tránh), Thị-Sen mới bị đó, ấy là cái gương cho mình soi. 2º—Pháo sự minh làm tại đó, bê nào cũng không tránh khỏi cái đằng tra ván nếu lậu sự, át mang họa to.

Bàn quanh bàn lộn, chẳng biết đâu cho là trúng, vậy trước hết tôi xin đề lời khen ngợi cái lòng ngay thẳng của tên bồi Nguyễn-văn-Bảy giúp việc tại nhà hàng Bungalow Cáncnhtor, vì được cùa rơi mà chẳng tham tiêm chủ của ấy mà trả lại. Bồi (boy) mà lòng dạ ngay thẳng được như tên Nguyễn-văn-Bảy thật là ít có. Đáng khen, Đán khen..!!

Mạnh-Đức

Móc túi tại Casino Cáncnhtor

Đã lâu rồi, ai nấy đều hay rằng quần móc túi hay đảo vần nơi tiệm cầm đồ mà kiếm chác, nên ai nấy cũng để phòng làm cho bọn bắt lương này hết cạy gõ được nữa. Lúc này chúng nó lại loạn vào Casino mà phá hại những người đến xem vài bóng. Như hôm tối Chúa-nhứt 5 Septembre rồi đây, 1 tên khách-trú bị móc túi lấy tron cái bồ-phoi đựng 20\$.4 tấm giấy 5 đồng) của y làm thợ mộc tron 1 tháng mới lành tay công chúa xài tới 1 đồng, phần con vợ ở nhà hết tiền mua gạo, mới là guy cho chở..! Nghe lại, hôm nọ cũng tại Casino này, có 1 người Annam cùng bị móc-túi lấy cái bồ-phoi (cũng là bồ-phoi nữa) đựng 5 đồng bạc và 1 cái giấy thuế-thân.

Coi chừng..! coi chừng..! quần móc-túi tra bồ-phoi làm da mẩy ngái.

Phùng-Mậu (lai cảo)

Đông-Pháp thời-sự Giá bạc

Thứ sáu ngày... 3 Septembre. 10 f 25
Thứ bảy ngày... 4 Septembre. 10 f 50
Chúa nhựt ngày. 5 Septembre....id
Thứ hai ngày... 6 Septembre... id
Thứ ba ngày... 7 Septembre. 10 f 75
Thứ tư ngày... 8 Septembre... id
Thứ năm ngày.. 9 Septembre....id

Giá lúa

Lúa chờ đến nhà máy Chợ-lớn mỗi 100 kilos là :

Thứ sáu ngày....3 Sep. 5\$30 tới 5\$70
Thứ bảy ngày...4 Sep. 5. 35 id 5. 75
Chúa nhựt ngày.5 Sep. id
Thứ hai ngày... 6 Sep. id
Thứ ba ngày... 7 Sep.. id
Thứ tư ngày...8 Sep.. 5 30 id 5. 80
Thứ năm ngày..9 Sep.....id.....

CAIRANG

GIÁC BẠC MÀ CHẠY

Lối 11 giờ trưa ngày 30 Août 1920, nghe thiền hả la; nó giựt bạc chạy đó, nó giựt bạc chạy đó. Lật đật ra xem thì thấy tên V.... hai tay đang lận cái chí trước bụng và chạy. Còn phía sau thì tên T.... cầm một cây sắt dài 7, 8 tấc cùng đôi ba người nữa rượt theo.

Tên T.... theo kịp đánh được tên V... dâu 2 cây sắt coi cũng chẳng vừa. Kế có người ôm tên T.... lai thi tên V... chạy khỏi. Hồi ra thì người ta nói: tên V... giựt bạc của chẹc....

Té ra chẹc hày..... mà giựt của chúng, rồi bị tên V... nấy giựt lại dâu 5, 7 chục chi đó.

LONGXUYÊN

7 TÊN ÂN CƯỚP THUA MỘT ĐẦU
NHỎ 16 TUỔI

Trong đêm 23 rạng 24 Août 1920 tại

Mỹ-hòa, đang cơn thiêu hạ ngon giấc thì có một đảng ăn-cướp ước 6, 7 đứa vào nhà tên Lương-văn-Nhieu nấm đầu y mà khảo tra tài vật, lúc ấy thì thằng con của y là Lương-văn-Khánh mới nén 16 tuổi, đang ngủ nềhe cha rên la, đoạn nó mới ngồi dậy tĩnh táo như thường lén đi nhẹ nhẹ lại rút 5 cây lao, đứng trên cao nhầm ngay bụng ăn cướp mà phóng xuống. May thay! trúng dặng 3 thằng trong bọn ấy, chúng nó hoảng kinh bèn xúm lại khiên nhau chạy mất.

NAMVIAN

XÚ TỨ

Ngày thứ ba 24 Août 1920, lúc 6 giờ ban mai; tại trước cửa Khám-lớn (Nam-Vian) có ráp gươm máy chém 3 tên Cao-Mań, sang về tội sát nhơn và ăn cướp. Nội trong 5 phúc đồng bồ gươm máy chém 3 mạng người rất nén ghê gớm.

Nhà-nước bay Gươm-máy ấy là để rắng những quân trộm cướp sát nhơn nhưng mà không thể tuyệt, quân trộm cướp càng ngày càng nhiều, khuấy rối dân sự, nhứt là nơi vường trước, chúng nó lại lấy lùng. Ước ao Chánh-phủ bay cách thế chi mà trừ quân ấy cho tuyệt thì dân chúng mới dặng an cư.

XE MÁY

Tại Paom-Penh mới có lời nghị ban hành trong tuần tháng Août này, rao cho dân sự rõ, nếu ai có sắm xe máy thì phải có đủ đồ phụ tùng, đèn, chuông và frein (máy ngừng) bằng ai không đủ thì bị phạt tiền và.

Nhà-nước ra lệnh như vậy rất có ích lợi cho ta, vì thường thường tại Châu-thành Nam-vian hay xảy ra những vụ

xe máy bị xe hơi cảng, lại cảng chết đến người, ấy cũng bởi, nhiều khi bị máy khúc quanh co xe máy không có chuồng lại đập chạy ubur tên, khi gặp xe hơi, không có máy ngừng (frein) thì tài nào mà tránh sự hiềm nghèo cho được.

Lại cũng ra lệnh cho xe hơi chạy trong Châu-thành, mỗi giờ chẳng dặng quá 10 kilomètres

Phan-thé-Hùng (lai cao)

Hết Chà tới Chẹc

Lúc trước các báo có thuật chuyện bọn chà ở đường Bourdais và đường d'Espagne Saigon thị chúng hiệp cô ào ra như ong đánh 1 người Annam tên Minh nhử tử. Quấy phải còn có lượng cưa công, lè nào lại muôn giết người cô thế..??

Nay lại tới phiến chẹc, số là bữa thứ bảy tuần rồi (4 Septembre) tại tiệm Quản mảng-Dinh tục kêu là Xi-Chây ở đường mé sông Cần-thơ, tiệm này bán cơm khuya bán nha-phiển và cho mướn phòng ngủ. Tối bữa đó lối 9 giờ có 2 người Annam là từ Châu và từ Soi đến tiệm ăn cơm và hút nha-phiển, cùng bối chẹc ý thế lẩn lút sao đó, 2 người bèn cài cọ lại với chúng nó, tức thì chẹc cạy sứt đóng bu nhau như kiến áp đánh 2 người nhử tử. Nào ghê nào! ấy có hơn 20 chục thằng lớp lện lớp dập, thời từ Châu và từ Soi minh mây bầm căt. Chừng lính tuân hay được đến nơi, thì chẹc đã tang ra chạy trốn mất hết, nghe nói chủ tiệm di khỏi văn mặt. Lập tức đem 2 người đến quan Thầy xin điều trị. (Tư Châu bị đánh trọng tích di không dặng).

Bí lịt cũng là Annam bị thiệt hại hoài! Nhà-nước Đại-Pháp rất công bình thường chẹc chẳng bô qua vụ này, sẽ mở dàng tra vấn mà trừng trị những bọn thị chúng hiệp cô nấy chứ chẳng không? M.D.

Tăng thuế 45 phần 45%

về NHỮNG XE HƠI NGOẠI QUỐC

Muốn bảo thủ lợi quyền cho ta, nên nhà-nước đã lập luật mới để thi hành nội Đông-pháp; ấy là luật tăng thuế 45 phần về những xe hơi nào mua ở ngoại quốc bán lại. Chúng ta chẳng còn nghịch luận gì nữa; nhưng mà có một điều là những nhà buôn vừa mới bay luật định ấy là ngày 26 Août, mà lại nghe rằng thuế 45 phần này sẽ bắt đóng từ ngày 15 Août.

Quan Tổng thống có lẽ dư biết rằng tờ giao kèo của mấy nhà buôn làm với nhau, chẳng thể nào bỏ qua được nếu có xe hơi đã gửi đến từ khoản 15 tới 25 tay nói trên đây.

Xe ấy mà qua dến rồi thì chủ mua làm sao mà bán cho phải giá được (nghĩa là phải bán mắc hơn, để mà bô qua tiền thuế mới.)

Theo lè phải thì tướng khi nêu rao trước cho các nhà buôn biết và ví dụ như sẽ nhứt định dán luật ấy kể từ ngày 1er Septembre.

Ước chi quan Tổng-thống định đặt giàm việc ấy, nghĩa là nên bắt tuân theo luật kể từ ngày 1er Septembre, hầu khôi thiêt hại lợi quyền người mua bán.

(Dịch trong báo Impartial)

Lời rao

Lời rao cho ai nấy dặng bay: đến ngày thứ sáu 17 Septembre 1920, 8 giờ ban mai tại tiệm cầm đồ Cần-thơ sẽ hảo giá bán những quần áo, vòng vàng đã cầm bối tháng Septembre 1919, mà không chuộc.

Mỗi một trăm đồng phải trả phụ thêm 4 đồng.

Quan lục sự
G.GAUDIN

Hì tin

Mà hay dặng tin mừng rằng: Ông Bùi Ngoc-Du phó tổng Thới-Bảo, ở làng Thới-thạnh (Cần-thơ) dặng nhà-nước ban thưởng một tấm ngàn bài nhì hạng (Médaille d'honneur en argent de 2e classe) vì bời nhiều năm giúp nước công cảng rất dày, nên mới dặng phần thưởng xứng đáng ấy.

Vậy tôi xin tặng một bài tútuyệt sau đây:

*Giúp nước công cao rất nồng, dày,
Ơn nhờ ban thưởng tấm Ngân-bài,
Ngân tinh ban trước khoe lòng đỏ,
Hậu thưởng rồi sau cũng có ngày.*

Nguyễn-đức-Lâm
Kinh tặng

Bản quát tạm kinh lời mừng cho
Thầy Phô Tông Bùi-Ngọc-Du.

*Làm phước phải gấp lành, nào-nirc tiếng
tâm trong xú sò:*

*Có công nên dặng ihuống, rõ-ràng râu tóc
giữa non sông.*

A. H. N. B.

Tiếp dặng hổng thiệp của M. Lâm-
ngưu-Si giáo-tập trưởng Cái-rang (Cần-
thơ) gởi cho hay rằng: ngày 7, 8 Sep-
tembre 1920, thầy vịnh chư nghi già
vịnh hải cảng-lệ.

Vậy Bôn-Báo kính chúc cho thầy bách
niên hảo hiệp như cổ sác cầm.

Bôn-Báo

Cáo bạch

Vì bài tuát này nhiều, nên bôn-quán
xin định 1 kỳ «Oao-truyền-Ngoc Hạnh»,
kỳ sau sẽ dặng tiếp.

B.Q

**CUỘC XÔ SỐ
Des Régions Libérées**

Bà xã tại Bắc-kỳ ngày 25 Août 1920
Những số trúng đều biên dưới đây

Số	30.859	trúng	4.000\$
"	08.976	—	1.000
"	24.696	—	500

Những số 01.568, 10.433, 17.498,
28.131, 41.200 trúng mỗi số 100 đồng.

50 số dưới đây mỗi số trúng 20 đồng.

00.419	05.943	20.756	29.653	37.707
01.287	08.157	22.046	30.471	38.521
01.807	10.458	22.271	30.472	40.030
02.881	10.973	22.651	30.584	41.461
04.226	12.402	24.608	30.940	42.563
04.471	13.306	24.943	31.782	43.187
04.718	16.837	25.853	33.378	44.171
04.762	17.203	27.378	34.260	45.188
04.820	17.625	27.406	34.386	45.359
05.041	19.195	28.509	35.090	48.037

100 số dưới đây mỗi số trúng 10 đồng.

00.216	10.785	20.165	29.260	38.469
01.682	10.855	20.823	29.600	38.551
02.531	11.829	21.853	39.754	39.001
02.797	12.023	21.917	30.812	39.911
03.298	12.786	21.998	30.848	40.500
04.056	13.637	22.283	31.698	41.040
04.205	13.918	23.309	32.503	42.167
04.733	14.116	23.339	32.598	42.997
04.928	14.295	24.680	32.694	44.750
05.290	14.907	24.741	33.295	45.077
06.377	15.057	25.225	34.038	45.671
06.933	15.160	25.852	34.220	45.944
07.049	15.622	26.144	34.558	46.787
08.174	15.883	26.777	35.260	47.041
08.797	16.530	27.309	35.386	47.202
08.830	17.156	28.486	36.190	47.344
09.370	17.294	28.260	36.784	47.738
09.672	18.468	28.525	37.336	48.273
09.927	18.481	28.813	37.593	48.282
10.319	20.112	29.053	38.047	49.524

Văn uyên

CÙNG RÂM THÁNG BÂY
Trung-inguon thi thực tiếng thường lê
Người cùng già heo kẽ cùng chè
Gặp nhau cõi-hồn thời chết đòi
Mừng nay ma-quí dặng no-né

Siêu-thắng vái đó về Tây-canh
Linh-hiện độ dây vững mọi bể
Hè nhậm của người xin hãy nhớ
Sang năm đáo lệ cùng è hè.

Cô Sáu

**THANH DẠ VĂN CHUNG
(HOAI TÌNH)**

Một mình thơ thấu lúc canh thâu,
Vẫn vào tiếng chuông chọc đoạn sâu.
Đờn dể ngoài hiên ngồi lối cũ
Giọng kinh trong lụt xót vì đau!
Lửa hương thà chẳng vui lời nguyện
Tơ tóc đứng chờ gặp buổi đau...!
Ngàn dặm trông với ai đê thấu??
Xút tinh-chạnh nhớ khách ôm cầu.

P. B. B.

BỘ Y VẬN

Mảng còn riêng bạn với đêm thâu
Cái tiếng chi chi khéo gai sâu:
Chóc chóc chóc đau lòng lầm đầy
Chuông chuông chuông quặn ruột vê
[dầu]
Vui chưa được mảng đòi từng rượu,
Buồn ướm hoa răm nứa mái dầu
Lê công bạc phản chí đấy nbl!
Phải mà thân có luận chí cầu.

T. q. T.

**Hà cảnh Lạc
dit Bảy Khoe**

BIJOUTERIE—SOIERIE—MERCERIE
23, Rue Schroeder — Saigon
Adresse téléphonique: 295

Tiệm bán đồ nữ trang dù kiều
thật tốt và khéo. Có bán dù các thứ
bàng tây, hàng Nhứt-bồn, hàng bắc và
hang Annam.

Chợ quý khách mua đồ nữ-trang
tại tiệm tôi thi khởi sơ lâm vì đồ của
tôi làm rất kỹ lưỡng.

Muốn cho khỏi sự hậu hoạn, chư quý
vị khi mua đồ rồi-bây thử vàng lại mà
coi cho vừa ý và cân lại cho chắc chắn
(tại tiệm có đá thử vàng, acide azotique,
có cân tay, và cân Annam). Cũng

p'hai lấy toa cho có bằng cứ dặng khói
sự cải lấy về sau.
Chủ nhơn: Hà-canh-Lạc dit Bảy-Khoe
Cần khái

Tiệm Hòa-mỳ Cao-Lành

Bồn hiệu có bán đủ thứ hàng tàu
hang lây hàng bắc, và hàng vườn
cùng có rượu tay đồ hộp đồ cẩn và đồ
tạp hoá, bán sỉ và káo lẻ bồn hiệu xưa
nay chuyên một nghề buôn bán, cho nên
những hàng tơ-lụa giá công lụa canh,
chỉ kỷ-lưỡng. Và rất dày công nhuộm
lấm cho nên dùng lâu càng tốt chẳng bέ
phai màu hấu chư qui vị, muốn mua đi
bán lại, hoặc giá dụng xin gởi thơ quyết
vào bồn hiệu sẽ lập tức gởi liền khi
hang đến chất là dặng vui lòng qui-vi.

Hàng định gởi contre Remboursement
đem bạc đến nhà thơ lãnh hàng.
Chủ nhơn Huỳnh đắc Nghị

An Phong

Bijouterie-soieries de Chine
et du Tonkin
CAOLANH

Kinh trình cùng lục châu Quý khách
đặng rõ: tiệm tôi mua bán hơn năm năm,
bán ròng hàng tàu, những là ván xuyến
lành nhiều, cùng là hàng vườn, nhuộm
den diệu láng thật tốt, không hề trộn, tôi
chắc ý, vì tôi mua bán dài lâu, nên
tốt hết sức lựa chọn thợ nhuộm, nhuộm,
tốt và hót chàm tốt, nên các nơi khác
không thể bị kiệu hàng den của tôi, và
giá tôi bán lại rẻ. Còn đồ mặc trắng như
lá: cầm châu, hoa tư các, cùng xá lục
soạn bắc thảo, lục soạn thương hải
đều có dù thứ, còn hàng bắc như, băng
the, lương-lực dù thứ, tôi lanh tại
Hà-nội, như quý khách muốn mua vật
khi dùng xin gởi thơ đến, thì tôi sẽ gởi
đồ lại liền, như vị nào muốn mua nhiều
mà bán, tôi tính giá rất nhẹ, hàng tôi
gởi contre remboursement.

Cao-lanh: Nguyễn-xuân-Trước
Cần bạch

Quảng tài Thạnh

Tiệm đóng ghe và sửa ghe
ở bên kia sông gần cột giây thép
vàm CÀNTHO
PHÙNG-CHIỀU — CHỦ TIỆM

Kính cùng quý vị dặng tường, nay
đã mới lập một trại đóng và sửa ghe
cô sầm ụ và bè tiện bê sửa và kéo ghe.

Tiệm tôi cũng có bán các thứ cây
cưa dù thước tất mà tôi giá lại nhẹ
các nơi.

Chủ tiệm này biết lè nghi của người
Annam nên tiếp rước quý vị vừa lòng
luôn luôn chū tiệm này khi trước có
làm chủ sự tiệm cửa hiệu là Quảng-tài-
Lại, thì ai ai cũng biết rằn; người ấy
biết chiêu hiến dài sì bự; nào.

Xin quý ông quý thày có cần dùng mua
cây cung đóng hay là sửa ghe đến tiệm
Quảng-tài-Thạnh thì rõ.— Cái xin
quí-thầy thương.

Nay kính cáo.

Quí khách ở miêng Hậu-Giang

CANTHO—SOC TRANG—BAC LIEU—
VINH LONG—TRAVINH—và SADEC

Muốn mua xe hơi hoặc đi chơi hoặc
đưa hành khách, mà khỏi lo bê chở
chuyên, không mất ngày giờ sở phi vào
vận; Hè mua xong, trong giày lác đem
về đến nhà; Thị bay đến Entrepôt de
Vinhlong của M. Nguyễn-thanh-Điem
có sẵn xe hơi mới hiệu «Buick»
máy—7 chỗ ngồi.

Kiểu xe mới 1920—máy ên lâm và
chạy mui nứa.

Giá rẻ hơn các nơi khác.

HÀNG HÂU GIANG

vốn dặng 1000.000 f

Hàng này của Langsa và Annam
hàng vốn lập tại Cần-thơ. Có trữ đủ
các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tặc
một điều là tại Saigon có món chỉ
thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt.

Cùng gởi hàng cho các xứ xa; ai
mua món chỉ xin viết thư ngay cho
Hàng, thì Hàng sẽ gởi hàng lập tức.

Xin quý vị đến xem Hàng chơi thì rõ.

Có trữ bán:

Rượu rom hiệu Stella

Làm ròng bằng miếng.

Có bán lẻ, bán sỉ và cho lành về
bán lại khỏi trả tiền trước.

TIỆM Trương-văn-Hanh sadeC

Có bán xe máy mới và đồ phụ
tùng xe máy và sửa xe. Lành thấp mướn
đèn khí da (carbure) theo cuộc quan,
hòn, tan, tể, kỳ yên, Tân-gia, hạ-tho,
khăn đèn bằng nhiều tay và khăn bàng
tốt thương hàng, bán mớ và bán lẻ và
ruột xe máy hiệu Michelin, giày hàn-ết
đủ cỡ đồng theo kiểu kim thời. Quý ông
ở xa muốn mua đồ phụ tùng xe máy,
thì gởi thư cho tôi. Tôi sáng lòng ký
hưởng mà gởi contre-Remboursement
nghĩa là đóng bạc nhà thơ mà lanh đỗ
và tôi cho giá đồ phụ tùng in sắng bằng
chữ quốc-ngữ (Prix courant)

Trương-văn-Hanh.

Cần-khan.

Cordonnerie — Chapellerie — Tonkinoise

GRAUVRE SUR MÉTAUX ET MARBRE

NGUYỄN-CHÍ-HÒA

83 Rue Catinat — Saigon



Kính cùng QUI-VỊ dặng rõ. Tiệm tôi có 30 thợ BẮC-KỲ giỏi BÓNG GIÀY, LAM
NÓN theo kiểu ÂU-CHÂU kim thời. GIẤY đóng bằng DA-TÂY hết, NÓN làm bằng
CÂY-MÓP thiệt nhẹ, lợp NÍ-XÁM, BỐ-TRẮNG VÀ BỐ-VÀNG đủ kiểu. Tôi cũng có thợ
KHẮC CON-DẦU ĐÓNG VÀ CHẠM MỘ-BIA DA CẨM-THẠCH ĐẾ MÃ. Tôi đã BÁN-SỈ đị
LỤC-TINH thiệt nhiều, đã có nhiều vị rất tin cậy và khen ngợi NÓN VÀ GIÀY của tôi i
làm thiệt kỹ cang và giá lại rẻ hơn chỗ khác nứa. Tôi cũng có BÁN GIÀY-HÀ DA
LÁNG và các thứ GUỐC BẮC-KỲ CHẠM-BÓNG VÀ SƠN-ĐEN QUAI-NHUNG. QUI-VỊ
xin viết thư về thương nghị tôi sẽ hồi âm lập tức có giá BÁ Y-SÍ riêng thiệt rẻ
Xin chư tôn chiểu cố cho việc buôn bán của ĐÓNG-BÁNG ta được thuận lợi trong
lúc cạnh tranh này tôi hết lòng cảm ơn.

NGUYỄN-CHÍ-HÒA, Kính mời.

Annam trồng răng

KINH CÁO

Kính lô cho quí khách lục châu dặng rõ:

Tôi có dọn một cái phòng trồng răng
lại tiệm ĐẠI ĐỒNG THƯƠNG XÃ Cần-thơ

Trồng răng trắng, răng đen với
bich răng vàng. Sứa răng và trám răng.
Xin quý vị dời gót ngọc đến tiệm ĐẠI-
ĐỒNG THƯƠNG XÃ đường Kinh-lấp
Cần-thơ, thì tôi hết lòng làm cho vừa ý
quí vị, và tôi lại tính già rẻ hơn hết.

Như ông nào ở xa xin gởi thư hỏi giá
thì tôi trả lời lập tức.

Nay kính

NAM-TẤN-LỢI

Chez ĐẠI-ĐỒNG THƯƠNG-XÃ
Rue Kinh-Lấp—Cần-thơ—

Lời rao đầu giá

Ngày 20 Septembre 1920, chín giờ
sớm mai tại Tòa Bố Trà Vinh sẽ đấu giá
cắt ba cái nhà chợ tại làng Phượng-Trà,
Thành-Mỹ và Thành-Xuyên.

Giá phông định chừng= 1450\$ 67 cho mỗi cái chợ làng Phượng-Trà
và Thành-Mỹ.

3876\$ 18 cho nhà chợ làng Thành-Xuyên.

Tiền thế chung tạm và thiệt=
cắt nhà chợ làng Phượng-Trà phải đóng
30\$ và 50\$.

Thành-Mỹ.....30\$ và 50\$

Thành-Xuyên...id....30\$ và 50\$

Giấy tờ đk tại Tòa Bố Trà Vinh, ai
muốn đấu được phép đến mà coi.—

DỒNG HỒ HIỆU "LIP"

Dồng hồ mà người ta hay kiêm mua là đồng hồ hiệu
“LIP”

CHRONOMÈTRE

LIP LIP



LA MARQUE FRANÇAISE
Montres de Précision
EN VENTE CHEZ LES BONS HORLOGERS
Exiger la marque LIP sur le cadran

THIẾT KHÔNG?

Mua thử một cái dùng, hay
là hỏi thăm những người đã
có sắm đồng hồ hiệu **LIP** thì
biết.



MARQUE
FRANÇAISE CADRAN
LUMINEUX
En vente chez les bons horlogers
Exiger la marque LIP sur le cadran



MONTRE-BRACELET EXTENSIBLE POUR DAMES.
Platine, Or, Argent, Plaqué or.
EN VENTE CHEZ LES BONS HORLOGERS.
Exiger la marque LIP sur le cadran.

CÓ TRƯỚC BÁN TẠI:

Hàng LES GALERIES DE
L'OUEST là hàng HÀU-GIANG
DƯƠNG HÀNG Saigon, My-
tho, Cantho và Trà Vinh

Thuốc điếu hiệu Globe (TRAI ĐAT)



Hút đã ngon, đè đánh lâu được
không mốc, không mục.
Tại Hàng DENIS-FRÈRES có trữ bán

Thuốc gói hiệu Globe (TRAI ĐAT)



Máy tay thường dùng thuốc đều cho
thuốc Gà-llop là durom, khói thơm bùn
không khô cộ.

Một mình hàng Denis-Frères có trữ
bán sĩ mà thôi.

Tiệm khắc con dấu



Kính thưa cùng QUỐI-KHÁCH dặng rõ:
Tiệm tôi khắc con DẤU-DỒNG, CAO-SU
đủ kiểu cũng có đồ phụ tùng theo cuộc
con dấu và chạm bằng đồng và bằng
đá CẨM-THẠCH để mờ, vân vân, có bán
nón tây đủ thứ, bút sỉ và bán lẻ. Giá rẻ
đỗ tốt mà làm man, QUỐI-KHÁCH
ai muốn dùng kiểu nào, xin gửi thư cho
tôi dặng lấy CATALOGUE lựa mà
dùng thì tôi sẽ hết sức làm cho vừa ý

TRAN-DUY-BINH

Graveur

130, Rue Pellerin SAIGON.

LOI RAO

Kinh cùng lục-châu dặng rõ tại nhà
tu Hậu-Giang Cần-thơ, có báu sách chữ
quốc-âm dễ giúp cho Hương-chức có
quyền thi hành như trước-ta.

Sách này có 456 trang và có đủ kiểu
vết thi lời truyền rao, của ông DƯƠNG-
VĂN-MÈN mới đây.

Giá mỗi cuốn là..... 3\$.00

Tiền gửi..... 0.45

Xin viết thư đến nhà tu Hậu-Giang
Cần-thơ mà mua.

Nhà máy xay gạo

TAI CHAU THÀNH CẦN THƠ

Tại nhà máy này có xay và trữ gạo
trắng, bán lẻ và bán tạ. Gạo xay ra có
nhieu dạng tùy theo giá.

Tro 2 lục-châu, chư vị nào muốn mua
hoặc nhiều hoặc ít, xin viết thư mà
thương nghị.

Decortiquerie de Caillo,

NOUVELLE
BOULANGERIE Française
Chan-Hung-Thai
RUE DU TRIBUNAL
Cantho

Kinh cúng qui ông, qui bà rõ;
Tôi mới lập lò làm bánh mì kế bên tiệm
đóng giày hiệu TÂN-THANG ở đường
tòa Cántho.

Bánh của tiệm tôi làm một ngày 2
lần; 4 giờ sáng ra mài kỳ, còn chiều tôi
chứa 1 giờ ra một kỳ bánh mới nra.

Tôi làm như vậy đang có bánh mì
nón, đòn, thơm, rõ qui ông qui bà dùng
cho vua mieng. Tôi đã lập tại Saigon 1
lò làm bánh mì từ hơn 20 năm có dae h
tiến; vì tôi làm bánh kỳ tưng sach sẽ
làm, nay tôi đến Cántho tôi cung cùn
cả n thang ấy mà làm cho vua ý mổi
hang luon luon.

Vui qui ông, qui bà mua ăn thử
thì biết chờ không phải chờ chuột ngọt

Nay kính
Cao-Hung-Thai

Nhà hàng Hậu giang tại Mýtho

KINH

Trình cung, đồng bằng qui khách dàn
hay; Hàng Hậu giang là bảng của người
Annam trong lịch và Lan, sa chung
lập tại Mýtho, nơi dọc mé sông, gần
đu Tân tuân, đã khai trương; bản dạng
mây tháng này. Cuộc thương mài của
Hàng cảng ngày càng rộn phat, cũng
nhờ có đồng bằng vi trắc lùi tới.

Tại Hàng có bao dù trữ hàng hóa,
hang tay, hàng gác, hàng tầu, nhiều,
lô, xuyễn, nhuộm thiệt tốt, dù giày,
đen, xà-bong, thuốc hút, đồng hồ vàng,
bạc hiệu Lip, vân vân, còn nhiều thứ
hang hoá khác nữa kẽ không xiết.

Vậy xin mời qui khách có dám tiếc
chi, hoặc khi nào có dịp chi qua chợ
Mýtho, xin vui bước ghé lại Hàng
thì rõ biết.

Xin qui Khách nhớ một điều là Hàng
này của người đồng chưởng ta công
lao lập ra. Mua một món chi giüm eto
Hàng, dầu nhớt mòn bực nào, thì cũng
là giúp cho người quê hương nêu cuộc
tranh thương cùng ngoại quốc. Đó là

giường tốt cho người Nam ta, để cho
nhà em nương theo mà lâm bước vào
cuộc lý tài, hầu đăng tranh chút lợi
quyết cho quê virc.

Được như thế thì chẳng bao lâu đồng
hang ta sẽ chung hưởng mổi lợi trong
bốn xứ.

Nay kính,
Quân Lý Hậu-giang đương hàng
Mýtho.
Nguyên-tân-Thạnh.

Ngò cùng lục châu

Tại nhà in Hậu-giang (Cantho) có bán
thư Carnet để đựng giấy bạc mới bày:
như giấy 0,10 0,20, và 0,50.

Vậy qui vị nêu mua 1 cái để dùng
để đựng giấy bạc ấy, đà tiện mà lại khỏi
hư khỏi rách.

Giá báu thật rẻ mỗi cái 0\$20 mà thôi

Nhà in Hậu giang
Kinh cáo

Một việc khá lầm

Có quan Giám-dốc Quesnel sảng lòng
muốn bán hai sò ruộng của ngài, ở tại
Tháp-mười: Mýtho, sò thứ nhất được
46 mẫu, ở dừa mé kinh, sò thứ nhì
được 246 mẫu, ở dừa mé kinh lớn kêu là
kinh Tông dốc Lô, kinh này xáng mới
vết lại lõi lâm, bê ngan chừng 40 thước
nhìn tiền, bê chờ lúa ruộng lâm, và như
muôn chờ lúa thăng lên Chợ-lớn đi ngã
sông Vateo cũng để lâm.

Hai sò ruộng ấy đều là đất thuộc tối
lâm, chẳng cần phải tốn công khai phá
chi nữa hết; lại sảng trong đất có mìn
ba cái dia, cá rất dai lời. Có một sò đất
khác kề gần với hai sò ruộng nói trên
đây, chừng 300 mẫu, nguyên là của hiệu
Speidel đã bị nhà nước tịch thu lại và
cô bô trong một ít lâu sò giáo giá bán

Hai sò ruộng của quan Giám-dốc
Quesnel, buô lợi mỗi năm chừng 12 tời
15 ngàn già.

Ai muốn mua hai sò đất ấy xin gởi
thơ cho quan Giám-dốc Quesnel tại
Saigon, hay là gởi cho sò Nhứt-trinh An
hà tại Cántho mà thương nghị, và đến
xem bản đồ thi hiểu rõ

MỸ KÝ

TRƯƠNG-NGỌC-GIU Propriétaire

Tiệm họa chén dung và khắc con dấu ở
dường Turc, số 16, ngang nhà hàng Mollet
—SAIGON

Kinh cáo cùng chư Quái-khách dặng
hay, tiệm tôi có khắc con dấu bằng
đồng, bằng mủ thung, bằng cây—có
chạm bằng đồng, cùng chạm nhẫn hiệu
—có làm mờ bia chạm bằng đá cảm
thạch, có thợ họa chén, chạm hình
người mà vẽ: vẽ bằng dầu sơn vòi bồ
về nước thuốc màu, hay là bằng mực
tầu, hoặc bằng viết chì than—họa biển,
liên, tranh sơn thủy—theo rap hát—
khác hình chén dung vò bao đồng, bằng
đá cảm thạch để theo mờ bia trăm năm
cùng chảng phai—có thơ chạm các thứ
cây danh mộc.

Như Quái-Khách nào muốn hỏi giá
tiền về món chi xin gởi thơ cho tôi, tôi
sẽ gởi cáo-bach (Catalogue).

TRƯƠNG-NGỌC-GIU.Cán khai.

Phò cáo đồng bang

Kè từ buổi An-Hà An-quán,
Tại Cántho, tạo sáng đèn rày,
Lục-châu quân-tử, ơn dày
Mẫu-cán mua giúp, ngày nay thạnh-hành,
Thạnh-hanh dặng cửa hàng rộng mở
Máy sắm thêm, thấy thợ tin ròng,
Làm in chi thấy đẹp xong,

Truyện, thơ, danh-thiệp, thiệp-hồng
[thiệp-hồng]

Toa, sô, bộ, làm cảng kyludong,
Chắc lại bền chằng nhượng của người
Nói chí sách đóng thì thời!

Lưng da, lưng bồ, đê dời ủi hư.
Sách in sáng, tinh tú, Kim Túy,
Tự diễn cùng Sử ký Đại nam.

Toa tra Pháp lè, dạy kham,
Gach thi hành án, thiệt làm rất hay.

Thước, viết nghiên sảng đây đủ hạng
Thiếu chi dầu giấy láng, mực người;

Chuode trao, nào phải những lời.
Sang chơi 1 chuyến xin mời các ông

Tuy vật liệu, nay không dễ dù,
Bồn quán nào dám phụ ý ai,

Khó nhọc thứ mấy chẳng nài,
Mieng cho đẹp dạ Qui-ngài là hơn.

An-Hà An-Quán Bd Delanoue Cán-tho

Dựa kính.

Tiệm thợ bạc của M. CAO-VĂN-HY

108 Boulevard Bonnard—Saigon

Tiệm này có bán đủ các thứ đồ nứ-
trang theo kiểu kim-thời, xinh dẹp khéo
lạ và cùng; nhưng là: vàng vòng, chuỗi
bột, hoa tai, cà-rô, giày cát-tien, neo,
xuyên v.v. v. kiêm chạm rất nêu hoa dặng
Xin các bà, các cô hãy đến xem thử
một lần thì biết.

Nay kính
Cao-văn-Hy cản khai

Cáo bạch

Có bán cảng
viết "PORTE-
PLUMES À RÉSER-
VOIR" ngòi viết
bằng vàng thiết
cao "PLUMES EN
OR CONTRÔLÉ"

14k không
sét không mòn.

Có khau(AGRAF)
một đầu thiбур

viết, còn đầu
kia thì viết chí
(PORTEMINE); có

phụ thêm 1
hộp nhỏ đựng

năm cộng chí
để thay. Gậy

viết này nếu
gìn giữ xài
nhà nám

không hư.

Xin dùng
tường rặng cây

viết này giống
theo cảng viết

năm cát, một
đồng cát-khach



Mua về, nếu
xài không đặng
không xứng
dáng với đồng
tiêu thì trả lại
Bón hiệu sẽ trả
tiền lại đủ.

Giá một cây
là (có hộp, có
comptegoutte)
4\$50

Mua nguyên lỗ
về bán lại cảng
tính giá nhẹ
nên nbiểu.

Công có trứ
bán mực sty-
lographique
bleue black

thứ tốt
một
giá
ve



Trết bán tại
nhà in An-Hà
CANTHO

AN HÀ NHỰT BAO

HỒI ĐỒNG BANG.

Trong xứ ta có lò đúc
một thùng rượu ngon làm
kêu là **Rhum Stella**
là u rồng bang nước nhà

Ta nên mua rượu này
mà uống, vậy mới là tò
ý bình, vực cái mồi lợi
trong xứ ta đó.



Rượu **Rhum Stella**
này giá đã rẻ mỉm cười
nên thuộc nhà.
Mua uống rồi mới biết
SOCIÉTE
des
SUCRES et RHUMS
Cantho (Cochinchine)

Muôn mua xin do nơi
HÀNG HẬU GIANG
DƯƠNG HÀNG
Cantho, Saigon
My tho
Travinh

Vậy mồi lợi càng ngày về tay đồng chưởng

La et approuve' avant l'ublication
Cantho le 10 Septembre 1900
J. L. Deneuve, batelier,
Mytho