

NĂM THỨ TƯ.—số 172

JEUDI 8 JUILLET 1920

LE COURRIER DE L'OUEST
ÉDITION EN QUOC NGU'

BANH

AN HÀ NHƯ'T BÁO



MỖI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Direction—Rédaction—Administration—Boulevard Delanoue, CANTHO

TỔNG LÝ: TRẦN-DẶC-NGHĨA

Chủ Bút: PHẠM-KỲ-XƯƠNG

BÁN NHƯ'T TRÌNH

TRONG CƠI ĐỒNG-PHAP

BỘN CHỦ LANGSA

BỘN CHỦ QUỐC NGŨ	
TRỌN NĂM.....	5 \$ 00
SÁU THÁNG.....	3. 00
BÁN LẺ MỖI SỐ.....	0. 10

TRỌN NĂM.....	3\$00
SÁU THÁNG.....	2 00

BỘN QUỐC-NGŨ-VÀ LANGSA

TRỌN NĂM.....	7\$00
SÁU THÁNG.....	4, 50

Vị nào muốn rao báo về việc an tu nhà hay làm từ thiện trình xin viết thư
cho M. Trần-dắc-Nghĩa mà thương nghị.

Mua nhật trình thì kí trại tiền trả trước, và gửi sang sau ngày trả tiền trước.

Cáo bạch

Tiệm Guốc và Khan-dong
Hiệu tiệm «THỦA-MINH»
của M. NGUYEN-KIM-THINH

Thông-ngoài Tòa-án Mytho
Kinh trình cùng Lục-châu chư ông quý
khách được bay: Nay tôi mới mở ra một
tiệm Guốc, sơn-phết một cách kỵ lưỡng
và khän-dong bằng nhiều hàng Bombay
thượng hạng nhẹ nhàng thật là đẹp lâm,
theo kiều kim thời. Cứ xin chư quý ông,
quý Thầy, quý Bà, quý Cô có lòng bá cõ
giúp tôi nêu việc, thì tôi tham cảm
thanh tịnh, bằng ngày ghi lật.

Nguyễn-kim-Thinh
Đổn khái

Hội mua bán lúa

«Nam-lợi-mỷ» TRÀON

Số vốn 200.000\$00 /hai mươi muôn

Hội mua bán chắc chắn, cản lường
thật thà, vì nào ở xa muốn bán xin gởi
lúa kiều đến, hội sẽ đánh giá thép định
giá, hoặc sai người đến thương nghị.

Nguyễn-văn-Bản

Quản-ly { Nguyễn-văn-Cản
Đặng-văn-Chiếu

Sách mới

Cuốn "KHUYẾN-SĨ-GA" của M. Lê-
trung-Thu đặc dù 10 thiên nói về Phan
con trai phải cư xử cùng người "trưởng
thượng và bạn tác". Nhà có con nên
mua cho con trẻ đọc.

Sách đặt-dẽ hay và hữu ích lâm. Có
trữ bán tại NHÀ-IN-HẬU-GIANG
CẦN THƠ (IMPRIMERIE DE L'OUEST
CANTHO).

Một cuốn..... 0\$25

Ai mua nhiều sẽ dặng tính giá rẻ hơn.

Hậu-thạnh

Giao tiếp thương mại hội

CU LAO MÂY — TRAON

Hội mua bán lúa

Hội này khởi sự mua bán từ ngày 1 Mars 1919 đến ngày nay là 15 Septembre 1919 tính số mỗi 10000 thi lời dặng 52\$ còn tài sản linh hội hết thảy giá đáng 50\$; đều tính nhập vô số vốn.

Nay hội mở hòn thêm mỗi phần hòn là 50\$; như vì nào muốn hòn mây hòn tùy thích. Định đến ngày 1er Décembre 1919 thì nộp sổ hòn; như vì nào muốn hòn đều chỉ xin gởi thư cho Monsieur Tú chủ Hội Giao tiếp sẽ hối am lập tức
Thương-xá-Hội

TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU-TÂN-PHƯỚC

Đường kinh tập Cantho

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

LÀ CHỦ TIỆM

Kinh lời cho quý ông, quý Thầy rõ:
tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tay,
mua tại hàng bán bột tốt có danh tại
Saigon. Cách làm sạch sẽ, bánh thì đẽ
trong tú kiển, có rộng nước kiển lên
không dặng, ruồi bu không được lại
khỏi ai rờ tay đỡ, ai muốn mua ở nào
thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

Xin có lòng chiếu cố giúp bạn đồng
hang trong cuộc thương mại.

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

Muôn mua mật ong

Ai có MẬT ONG muốn bán mẩy tạ xin
đo nơi Bầu-quán

An-quán An-hà Cần-thơ

Kinh cáo

Cáo bạch

Kính tôi cùng chư quý vị:

Tại nhà in Hậu-giang (Cần Thơ) có lanh
in đủ các kiều Catalogue có hình (Cata-
gues illustrés) như đồ phụ tùng xe
máy, các thứ đèn đồ dùng trong nhà
và đồ ăn bàn (vaisselles)

Bản hiệu mới mua nhiều clichés tốt
Vậy chư quý vị muốn cần dùng
xin gởi thư thì bản hiệu sẽ gởi hình
kiểu cho mà xem và sẽ tính giá thiệt nhẹ
hơn các nơi.

Nhà-in Hậu-giang
Kinh cáo

**Hàng
Trù hàng hóa Vinhlong**

Vinhlong — (Cochinchine)

Lãnh bán đồ thô sảng Ngoại-quốc và lanh
mua hàng hóa ngoại-quốc của người bỗn sô

Có bán sỉ và bán lẻ

Đồ tạp hóa — Rượu chác — Các thứ
rượu tây — Dầu thơm — Xà-bong — Nước
suối — Hàng hóa bên Langsa.

Xe máy — Đồ phụ tùng xe máy — Đồ
phụ tùng xe hơi

Hàng cũng lanh mua giùm cho đồng
ban những hàng hóa ngoại quốc và lanh
bán các hàng hóa thô sảng cho ngoại
quốc vây.

Cách đánh giấy thép:

Entrepôt Vinhlong

Nguyễn-thanh-Điêm
Chủ nhơn và Quản-ly
Kinh doanh

Ngò cùng lục châu

Tại nhà in Hậu-giang (Cần Thơ) có bán
thứ Caruet để đựng giấy bạc mới bày:
như giấy 010, 020, và 050.

Vậy quý vị nên mua 1 cái để dùng
để đựng giấy bạc ấy, đà tiện mà lại khỏi
hở khói rách.

Giá bán thật rẻ mỗi cái 0\$20 mà thôi

Nhà in Hậu-giang
Kinh cáo

LOI RAO**Quảng-an-Thành****廣 安 成**

Kính cùng lục-châu chư quân tử dặng
tường, bồn hiệu có trữ báo các thứ
rượu thuốc thượng hạng như: Hồ-cát
một qua, rượu Bá-huê, rượu Biêm-biệp,
rượu mía-bò. Rượu này hảo ché kỹ
cang sach sẽ, nên uống bổ lâm; vì vậy
nên có nhiều kẻ bắt chước làm rượu giả

Xin lục chau chư quân tử mỗi khi
mua thì nhìn trên nhãn phải có ba chữ
QUẢNG-AN-THÀNH thì rượu ấy là thiệt
tốt đó.

Quảng-an-Thành
Kinh-cáo

!!Coi trước kèo lâm ??

QUÍ-VỊ:

Tại tiệm tôi đây, bán vật chi, đều có
dính giá sẵn. Nếu ai muốn khỏi lầm sự
thách-thức vô độ của chiec, thì trước
đến tiệm tôi coi giá các món; nếu món
nào của tôi bán rẻ hơn, hoặc bằng giá
với chiec thì dùm mua tiệm tôi, rất trọng
on.

Mà nhứt là các món rượu Tây-
thị tiệm tôi bán rẻ lâm!!

Tôi cũng có cho mướn phòng ngủ
Nhưng mà mấy ông Chủ-Bút Nhựt
trình, dầu ngồi bao lâu, cũng không
tinh tiễn.

Còn từ sớm mai, chí 6 giờ tối, đóng-
hang ghé nghỉ-ngơi, tôi cũng không
tinh tiễn.

Thoán như ai nghèo nàn, không tiền mà
trả tiền phòng tôi cũng không đòi.

Bóng-bào ôi!
Người Annam, thương Annam;
Lắp sông, phá núi, dẫu làm nhur chơi!

Lê-Mai, Quản-ly
Nam-Bắc-Ai
à Trà-đa

Khương-Thới dit Gông

178 180 Rue Ang-Duong, 178 180
Tiệm tôi có làm đồ nữ trang (bijouterie) để bán, và có bán nhung đồ phụ tùng xe hơi, xe máy và xe kéo xin kẽ ra sau đây:
Kiêng vàng leo, chuỗi đồng, cà-rá, đồ làm đùi thứ. Dầu-đèch-sang-Sen (essence Shell) dầu nhớt để vỏ máy xe hơi (huile pour automobile) ở bờ để máy xe hơi (graisses pour automobile) đá tháp đèn xe hơi (carbure), vỏ ruột xe hơi hiện, tay và huân-kỷ (enveloppes et chambre à air marques Michelin et américaine) xe máy hiệu bờ-rô (bicyclettes marque Peugeot) và tôi có bán đồ mồi (écailler) lược chài đầu đùi thứ và đồ của đầm (madame) và giày tây, giày (annam) dâu thơm, áo thun muah-en tây lại (commandés en France).

Như các ông và các bà muốn dùng xin gửi thư đến tôi sẽ lập tức trả (con tre remboursement) đến cho.

Nay kính

Trần-văn-Gông
Bijoutier Pnom-penh

Thuốc gói hiệu Globe

(TRAI ĐẠT)



Máy tay thường dùng thuốc đều cho thuốc Gà-llop là đượm, khói thơm hút không khò cổ.

Một mình hàng Denis-Frères có trữ bán sĩ mà thôi.

(TRAI ĐẠT)



Có gói 10 điếu

Có gói 20 điếu

Hút đỡ ngon, dễ dành lâu được không mốc, không mục.
Tại Hàng DENIS-FRERES có trữ bán

LOI RAO

Kính cung lục-châu đãng rõ tại nhà in Hậu-Giang Cần-thơ, có báu sách chữ quốc-âm để giúp cho HƯƠNG-chữ có quyền thi hành như trường-lò.

Sách này có 156 chương và có đủ kiểu yết thi lời truyền rao, của ông DƯƠNG-VĂN-MÊN mới done.

Giá mỗi cuốn là..... 3\$.00

Tiền gởi..... 0.15
Xin viết thư đến nhà in Hậu-Giang Cần-thơ mà mua.

Nhà máy xay gạo

TẠI CHAU THÀNH CẦN THƠ

Tại nhà máy này có xay và trữ gạo trắng, bán lẻ và bán tạ. Gạo xay ra có nhiều hạng tùy theo giá.

Trong lục-châu, chư vị nào muôn mua hoặc nhiều hoặc ít, xin viết thư mà thương nghị.

Découperie de Cantho.

AN HÀ NHỰT BÁO

MÔI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM.

MỤC LỤC

- | | | |
|--------------------------------------|---|----------------------|
| 1.— Cái tục sai lầm khá tua canh cái | + | 5.— Đại dương ngã rẽ |
| 2.— Nghị định về sự xe hơi | § | 6.— Cần-thơ Thời đàm |
| 3.— Ký sự Lương-văn-Thông | § | 7.— Tổng tình nhân |
| 4.— Hỏa hoạn tại Cần-thơ | † | 8.— Nam-kỳ Thời sự |

Cái tục sai lầm khá tua canh cái

Cái tục sai lầm ở xứ ta từ đời nào đến giờ đâu rằng buổi ngày là buổi ván-minh tảo bộ, hoán-cưu vi-tan, mỗi tục lệ nào tràn-trề cũng oằn che cãi; song cũng còn thấy hoài, như là chốn hương thôn hoặo người nào hay cố chấp bất thông thì vẫn còn mê tín, hê khi có bệnh đau hoặt nhứt đầu, nóng lạnh sảng sốt nói xèm, hoặc đau bụng, ầu, tả, vân vân.. thì cho là bị thánh thần quở phạt, mà quí khuấy khόa, tức thời lo cũng vái bùa niết tạ lè chùa nầy, vưng bái miếu nọ mà cầu khấn cho người bệnh được bình an.

Cạn xét những chứng bệnh ấy cùng các chứng bệnh khác hό phải thánh thần ma quí nào làm, hoặc bởi một lè bí-mật nào khác...?... Có câu: thiên dia vò tur, thần minh ám sot, bắt vị tē hường nhi dân phước, bắt vị thất lè nhi dân họa. Còn cứ theo lý-thuyết của các nhà y-học thì bệnh dân của con người ta cũng bởi nhiều cơ; song đại khái về mấy chứng bệnh nói trên đó nhứt là chứng bệnh hay phát trong mùa hè thường do nơi mẩy cứ dưới đây:

1. Mùa hè trời nóng-nực, từ chi bắc mạch của con người sanh ra bài-hoài bieng-nhác, cồn vị, trường, vận-dộng cũng là chậm-chạp. Vì vận-dộng chậm-chạp, cho nên thực vật dễ tích trữ, không tiêu hóa được, bởi có mới phát các chứng.

2. Các loại vi-trùng (microbes) ở đây trong không-khí (air), trời nóng-nực bởi không-khí ít vận-dộng, thì loại vi-trùng càng hóa sanh rất dễ, bay vào trong gạo, nước, hoa-quả và các thứ đồ ăn của con người. Nếu ăn uống không cẩn thận, thì loại vi-trùng theo vật thực mà vào tạng phủ, nham-loại rất độc, thì nó làm hại đến sức khỏe mạnh (sau-té) của con người, có khi phải hại tới tính mạng nữa. Như loại vi-trùng sanh bệnh thiên-thời (choléra) dịch-lệ (peste), trái đồng (variole) vân, vân....

3. Lại mùa hè: phong vò bất kỳ, nếu đợt mưa đó, thì tuyet không ohùng, oyle thì oyo lâm, có lúc lạnh chịu không được, vì vậy con người hay cảm mạo, nóng-lạnh, nhứt-dầu, đau-bụng, hóp-dạ. Như năm nay, nhiều người bị chứng cảm nặng kêu là «grippe» rồi sanh ra chứng đeuphoi (congestion pulmonaire)



Hãy dùng
thuốc hút hiệu **CON GÀ** thuốc chưa vẫn
và vẫn rời
VÌ THUỐC NÀY NGON HƠN HẾT.

ĐÃ THƠM THO LẠI GIÁ RẺ HƠN CÁC THÚ KHÁC.

Thuốc **CON GÀ** trồng tĩa tại xứ Đông-Dương
Nên giúp hội *Société des Tabacs de l'Indochine,*
66 Boulevard Bonnard.—Saigon
hầu giúp muôn ngàn người Annam.

enphysèse pulmonaire, broncho-pneumonie, etc... mà phải bỏ mình.

4. Vì mùa hạ là mùa trái cây nhiều; nào là xoài, dâu, mận, lý, măng-cút, khế, dưa gang, vân... vân... toàn là đồ ăn khó tiêu-hóá, mà người Annam ta phần nhiều lại hay ưa ăn đồ chua cho mát ruột, thế thì dễ sanh ra chứng đau bụng ầu, ảm, ấm.

5.— Ruồi, lăng, là một giống rất hại bọ đậu đậu đũi, đậu nhầm chỗ dơ-dáy vi-trùng nguy-độc, rồi bay vào đậu trên vật-thực, người ta lỡ ăn vào tất là sánh chứng độc chẳng sai.

Nhưng có này, đâu rằng chưa đủ mà làm cảng nguyên của các chứng bệnh, song phần nhiều bệnh thường cũng do đây mà ra, sau rồi biến sao thành chứng khác; chờ chẳng phải là tà-ma qui-mi

nào nó bắt nó làm cho đau, mà cũng mà vái cho nhọc lại chẳng ích gì cho căn bệnh nứa.

Thể hằng ví: *dói ăn rau, đau nồng thuốc ấy* là lời qui chẳng khá bô qua. Nếu ta già giữ đang cách vệ-sanh, nghĩa là miếng ăn miếng uống đang tinh khiết, cho có chứng, mình mẩy năng tẩm rửa, quần-áo đang sạch-sé, tưống cũng ít khi đau ốm bệnh hoạn đó.

Phạm-kỳ-Xương.

Nghị định về sự xe hơi

CHẠY TRONG ĐỊA HẠ CANTHO

BIÊU THÚ NHỰT.—Cbiểu theo khoản thứ nhất nghị định ngày 14 Septembre 1903

xe hơi đưa mướn không dặng chạy đường mé sông châu Thành Cần Thơ.

BIÊU THÚ 2.—Bi ngan qua máy chợ và máy làng trong hặt, xe hơi không dặng chạy quá 15 ngàn thước một giờ.

BIÊU THÚ 3.—Mỗi khi nào, hai xe hơi gặp nhau, thì phải chạy thiệt chậm lại, còn người cầm bánh phải dù sức và sẵn sàng mà kêm xe mình.

BIÊU THÚ 4.—Cấm không cho dùng đèn giội chóa bằng điện khí, hoặc đốt khí đá trong châu thành, ohợ và khi chạy ngan qua các làng.

Như hai xe hơi gặp nhau ngoại chò cầm dùng đèn giội chóa lung, thì phải văo lu bót ngọn đèn trước khi tránh nhau.

BIÊU THÚ 5.—Cấm xe hơi đưa mướn không cho bóp kèu mà kêu bộ hành. Giá chở bộ-hành có Quan chủ thob ký tên phải gián trong mỗi cái xe.

BIÊU THÚ 6.—Xe hơi có máy nổ(échappement libre) hay là xe đẽ xì khói ra ngoài hoặc tại vô dâu nhiều quá, hoặc các cờ khác, thì cấm không dặng chạy trong đường châu thành.

BIÊU THÚ 7.—Các đều buộc trong lời nghị Quan Tổng-Thống Đông-Pháp ngày 29 Septembre 1913 về:

Sự cấm không cho dùng kèn hú (sirène) 1. trong châu thành và chợ; 2. Sự di ngan cầu thì đi chậm bằng một người đi bộ;

Đều nhắc lại đây mà nếu bất tuân sẽ buộc tội.

BIÊU THÚ 8.—Nếu ai phạm máy diêu lệ này, sẽ bị giải ra tòa và phạt tội theo luật định, bằng kê pháo bên Chánh trị còn đòn phat khác nứa.

BIÊU THÚ 9.—Quan Trưởng-liên, quan Cò Sơn-dám các quan ohù quan, các xã trưởng và các hương quan phải coi thi hành nghị định này.

Cần Thơ, ngày 13 Novembre 1919
Quan chánh Tham- biện chủ Tỉnh,
ký tên: BOUDINEAU

Phê chuẩn
Saigon, ngày 22 Novembre 1919
Quan Nguyên-Soái Nam-Ký
Ký tên: Maspéro

Ký tú Lương-văn-Thông CÙ-LAO-MÀY

Chuông có đánh mới kêu,
Bèn không khêu sao sáng?

Cher Monsieur L. V. T.

Xem An-Hà số 169 thấy qui hưu có làm 4 bài để là: «Tràon Thời đàm» trong bài ấy tôi cũng rõ ràng qui-hưu làm mà khôi-hài với tôi chơi, chờ chẵng phải là có ý ugạo báu chí chí. Tuy lời pha lüng mặc dầu, song qui hưu cũng chẵng biết ý tôi, làm khoán bất bình về việc cưới hỏi của nước ta, hảy còn nhiêu điều tôi tệ, lăng phí, rất quan-bệ cho phong, tục nhà ta ngày sau làm ru.

Tôi cũng biết rằng: "Quân-tử chi đạo tạo đoàn hò phu phụ" chờ lý uào không. Nhưng mà trọng là trọng người phái, việc phái kià, chờ đều quấy, người khờ, mà kinh, mà trọng thì có ích gì cho ai??

Than ôi..!

Thói hò-hộ, rửa lòng bò dứt,
Cách vân-minh, gắng chí noi theo.
Kéo mà, dân yếu, nước nghèo,
Cháu, con sau cũng, tơ beo trong chuồng!

Bé tôi tớ sơ ít đều về việc qui-hưu nói rằng tôi cưới vợ mà không mời ai, rồi tôi sẽ tiếp luân cái tục nghịch-hoa tôi-né của đồng bào ta, cho qui-hưu nghe chơi cho liều khiếp.

NẤY QUÍ-HƯỚU

Cái người mà quý-hữu nói rằng vợ tôi đó, thiệt là không phải đâu. Số là vầy:

Nguyên cõi này là người ở Mô-cay, quen với M. Lâm-quang-Hậu, là 1 vị bắng hưu của tôi ở tại Trà-ôn đây, (người này ở tại nhà M. Hậu.)

Vốn tôi đây là người không có vợ, ở một mình trôi-trọi nơi tiệm Nam-Bắc-Ai đây, bấy lâu quý-hữu và mọi người đều biết.

Nay tôi thấy người này ăn nói uبو
nhoi, đứng đi dám tham, tuổi 24 mà khong có chồng (con gái đời xưa da) nên tôi vò lè mà mời cô lại nhà, dặng hỏi hàng gốc ngon, dò trong lồng đục cho cạn cung; (Hỏi gốc ngon là tôi, dò đục trong là cõi) thoản như hai đảng mà y aiệp làm đầu thì sẽ tính vui vầy cả nước.

Bời cõi ấy cho nèo trong 3, 4 ngày lúe trước, cõi có tới lui nhà tôi 5, 7 lần nhâm lúc quý-hữu đến chơi, thấy vậy, rồi thường vây, chờ kỳ trung thiệt là không phải vợ Việt gì ráo, cõi ấy nay trở về xú-sở ráo.

Cõi mà chẳng tinh eudc trán năm cùng tôi, là cũng tại cõi dốt mới ra cõi ấy.

Tôi đây cũng dốt, mà dốt chứ Tay chứ Nho kià, chờ nhữ Quốc-ngữ cũng nhom nhem, chờ cũng chưa phái là người dốt đặt cho thái quá.

Tôi năm nay ba mươi ba tuổi trên đầu mà không có vợ; mà tôi hứa cõi ác với quý-hữu 1 đầu, nhứt sah khong thèm vợ dốt, đầu cho cõi nào sáu nírhc hương trời, hoặc là: Ruộng cõi bay mồi kiến, bắc trâu kéo bài giờ. Tôi cũng chả mang (tai dốt)

chực bữa cơm rơi nước mắt, da deo như thế cục thang hầm, mà biết học hành quẹt-quẹt chút dính với đời, thì tôi rất yêu rất trọng..!

Thôi việc cưới vợ không mời, đã thưa ngay cho quý-hữu nghe rồi, dày lời xin siêng luân qua việc cưới gả cõi đồng-bào ta, thoản như có chỗ nào sai siêng, cui xin quý-hữu và chư quân-tử dạy lại dùm, tôi rất trọng ơn lâm lấn...!

THÔI TÊ VỀ VIỆC GÃ CƯỚI CỦA TA

Tôi mà luận khoản này đây, chỉ nói những bức người tầm thường mà thôi, chờ nhữong dẳng cao-minh, thì quý-vị ấy ủng đâ cãi lương ráo, vì người ta đã thao việc thi phi muôn phần, còn tôi đây mới rõ một mà thôi.

CÁCH ĐI COI VỢ

Tôi có thấy nhiều người đi coi vợ và nói chuyện lại túc cười quá! Ai dòi đi coi vợ mà chẳng thấy vợ cho rõ ràng, mà không biết người ấy cảm, diếc, ngọng liệu thế nào..!

Là vì: Hết cậu trai đến coi vợ, thì mặc khăn den, áo dài, rồi ngồi nơi góc ngựa bia nào đó, hoặc đứng xó-pó dựa vách kè cửa chi đó, không dám hó-hé đều chi 1 lời. (Đầu cho cậu ấy thông thái cách mấy đí nữa, cũng cứ việc làm thinh mà chia,) như có dám ngồi thì còn khá, còn cậu nào nhác, không dám ngồi ngựa, cứ việc đứng hoài, mồi mè rụt cẳng mà thôi (Té)

Còn cõi gái cũng vậy, chẳng nghe dặng một lời nói của anh chồng mà đi coi minh đó, cứ việc núp ló ở trong buồng, hoặc nhà bếp rồi vách vách hoặc xé giấy kẽ ván mà coi; chờ mấy thuở mà cậu với cõi dám hỏi hang đều chi 1 tiếng? (Té)

COI TUỔI, COI NGÀY

Coi tuổi là việc dì-doan;

CÚI XIN CHƯ-VỊ ĐỒNG-BÀNG ĐỪNG THÈM.

Việc cưới vợ mà bày cái cách coi tuổi cũng là 1 mối đại họ cho phong tục ta.

Tt như: cậu X... thấy cô Y..., đánh lồng, còn cô Y... thấy cậu X... cũng là đẹp ý, mà coi tuổi ra không đăng tốt, thì không dám cưới, làm cho trai gái thương trộm khóc thảm rất nên tội nghiệp; cô shô thấy con mình, tuy không tốt tuổ mà 2 đứa nó khẩn khăn quyết một với nhau mà thôi; thì cha mẹ 2 trê ấy lại bày đều giối-giả như vầy nứa: Cũng là cho cưới hỏi với nhau vậy, nhưng mà cưới về rồi đi vò cửa sau, hoặc làm nhiều thói la nứa. (Té..!)

Sự coi tuổi này nó làm uất ức cho nhiều người lâm, cậu trai không đánh, có rái chẳng chịu, nếu coi tuổ tốt thì cưới bướng, đem về ít ngày rồi đưa còn gái dông mất, hoặc vợ chồng ô chung mà nó không có thích..cùng nhau!

Còn việc coi ngày, cũng là lếu lém, ngày nào là sạch, đỡ, tốt xấu? Tôi dám hỏi mấy ông thầy coi ngày, có biết ngày nào tốt, xấu, lợi, hại chăng..?

Nếu ông biết, sao ông không coi tuổi, coi ngày cưới gả cho bà con giòng họ của ông, hè cưới gả thì làm giàu, sống lâu, dặng ông nhờ phước đức với.

É..! đừng làm lếu mà gieo giống tệ cho nõi giống ta về sau nà..!

(Thuộc dặng mau đé tật)

Theo ý ngu tôi tưởng: Hết ngày nào ít nắng không mưa, có gió thổi hiêu hiêu ấy là ngày tốt, còn trai đẹp mắt gái vừa lòng là tốt chờ thi coi tuổi, coi ngày là đều tâm bậy mà tin tưởng làm gì cho vò ich..?

Vậy chờ các nước văn-minh người ta không coi tuổi, coi ngày, bà không cưới gả nhau đặng bay sao...? (Phải không L..V..T.) Thôi..! Hơi đâu mà kè..(Té..!) Theo cách cưới vợ của tôi thì như vầy:

NÓI VỀ VIỆC LÀM MAI

Làm-mai có chỗ chog nên dùng, mà có lúo cũng không nên dùng.

Vì cũng có nhiều nơi bị mai mồi mà niêm thân ái của 2 bên đối ra thù nghịch (Đều này khán quan xét lại trong lồng trong lồng lâu nay thì rõ, cũng còn lầm khoản lẽ về việc mai mồi lầm, kê không xiết, viết không rõ, đê lúc nào rảnh tôi sẽ luận về việc mai mồi (Bằng-nhơn) cho quý vị nghe chơi?)

NÓI VỀ LÚC KHỈ SỰ CƯỚI VỢ

Tục xưa nay bê 2 bên gái thuận trai, đành, thì tới thăm-lom, cho chác nokia, lè rầy, lè nọ lèn-xộn, lèng-xèng; còn đến chừng cưới thì là: mâm trầu, hủ rượu, long-liệc gì, bày-bố định-dù, thiệt là mấy món này, vò ích lâm, không có nghĩa lý gì ráo, noi theo tục quay mà xé-xí đồng tiền thiệt là rất đông.

Nếu ai nói mâm trầu, hủ rượu có hay-ho chỗ gá xin cần nghĩa nghe thử

Thôi..! Tôi lúc nãy mặc lõi mua bán, không có giờ đù mà luận cho đồng-dài về việc gá cưới này cho rõ, sơ siêng ít đêu cho khán quan duyet dung mà thôi, nếu muốn chép kí về việc này, thì giấy kho, mực biến biến luận cho rạn cung bay chura.

TỰ THUẬT VỀ VIỆC CƯỚI VỢ. THEO**Ý CÁI LƯƠNG**

Tôi mà nói về việc ý tôi muốn cái lương về việc cưới vợ của tôi trong lúc từ nãy sáp tới đây, chắc lâm vị cho tôi là quân ngan-tan, mọi rợ chỉ chờ chảng phái người nước Nam đà.

Tôi đúng bâm ba tuổi, nhà thì ngòe, học lại il. Quản-ly cho tiệm buôn Nam-Bắc-Ai, ở tại chợ Trà-ôn đây. (Tôi đây cũng là trai đời xưa đà)

Không chịu mâm trầu, hú rượu, không coi tuổi, coi ngày, không chịu lạy họ hàng mai mối, hoặc cha mẹ chỉ bên vợ hết, tôi đây không phải người có đạo thiên-chúa, mà không chịu cúng kiêng, càng lạy lục ai ráo hết thảy; vì cái hình lạy cha con người, trông ra tè lầm, mà không có nghĩa lý chi, nên tôi làm không đúng.

Cũng bởi cớ ấy cho nên mấy năm nay không có vợ là vậy đó, ấy là lời thưa thiệt cùng khán quan đó. Đà vây mà lại thêm vợ dốt không chịu nữa, mới là dẽ ở một mình cho chó. Cái ý khùng khiju, như rứa, mà có nào dừng có gởi thư, hoặc đến tại tiệm tôi mà hỏi hang việc chi da nghé. ! (Tôi nói vậy chó có ai thêm, mà đón, mà hỏi)

Cuốn sỹ: Lê-Mai
Géraut du Nam-Bắc-Ai à Tràon(Càmthơ)

Luật khoa Học-đường tại Hanoi

11 vị học sinh nơi Luật-khoa Học-đường Hà-nội mới thi đậu lệnh bằng-cấp tốt-nghịp trong tuần tháng Juin năm nay đã quá giang chuyến tàu ở Hải-Phòng về đến Saigon rồi, 11 vị đó là:

M.M. Nguyễn-văn-Tam (Tây Ninh)
Nguyễn-văn-Quí (Giadinh)
Lê-văn-Thành (Vinhlong)
Đoàn-văn-Tầu (Trà Vinh)
Trần-văn-Phước (Càmthơ)
Nguyễn-hữu-Síru(Tân An)
Tạ-trung-Cang (Travinh)
Đoàn-ngoc-Chấn (Chau Doc)
Lưu-văn-Tầu (Thàdâumot)
Trần-văn-Tấn (Longxuyên)
Nguyễn-văn-Phước (Càmthơ)

Bon-Báo hết lòng mừng và khen ngợi

11 vị tân-khoa trên đây, vẹo dốt kinh, sứ bắn hổ tên đè, như vậy mới phì cầu dặng quả thập niên, biến kỳ phum đầu đó.

Vậy Bon-Báo ước ao cho Chánh-Phủ trọng dụng nhân tài, cấp bằng cho sớm sớm và cầu xin mấy vị tân khoa khi họ trước quôc gia rồi bay noi giấu Y, Châu gìn ba chử THANH, THẬN, CẨN mà bờ hoa cho an dân lợi nước.

An-Hà Nhựt-Báo

Hòa-hoạn tại Càmthơ

Ngày 5 Juillet 1920, lúc 5 giờ sáng tại Càmthơ ưới đường Nhà-thương, có xảy ra một vụ hỏa-hoạn thiêu hủy một dây 3 cái nhà lá. Duyên cớ như vậy: vợ chồng tên Tám-Buęg nghèo thường bứa lúc 4 giờ sớm mai thì 2 vợ chồng khóa cửa để nhà cho hai đứa con nhỏ giữ dặng đi đón hàng bông (cau, dứa, chuối vân vân) mà mua rồi đem ra chợ mà bán lại. Ngày đó đi rồi, ở nhà đứa con 7 tuổi thấy dây cầm đèn roi kiếm đồ ăn ruồi mỉ mùng phè vò đèn bắt cháy tung buring, đứa nhỏ hoảng hốt la làng, khich vách có 1 người dồn bê và bà sáu Tầu, nhà tên Ngọc, tên Cha, hay áp tối tiếp cát, thấy lửa cháy cái mùng ở trong nhà, song ở ngoài cửa thì khóa lại (vì lúc vợ chồng Tám-Buęg ra đi bị khóa cửa như moi khி), tên Cha bèn ra sức đập vách xông vào đem dặng 1 đứa 7 tuổi ra, đứa nhỏ này ra dặng ngoài rồi bèn khóc và nói em nó 3 tuổi còn đang ngủ trong mùng, tên Cha lật đật trở vào tiệm được đứa 3 tuổi đem ra, thì nó đã bị phỏng bọn, còn tên Cha cũng bị lửa táp phỏng hết 1 cánh ay. Kế đó lửa phát ngọn rất cao cháy tiêu cảng nhà của tám-Buęg rồi cháy luân qua nhà sáu-

Tầu, nhà tên Ngọc trong dây lát đà hóa ra tro bụi.

Vì bời nhà lá khô bồi, lửa cháy rất le, nên chẳng dòn đố đạt cho kiệt phản lại ruồi vì xung quanh mương, hào đều khờ nước, fontaines nước lúc đó chưa có nước, nên không thể nào chữa cho được. Có vòi rồng của Bang Quảng-Đông đem tới, song không có nước mà tưới, chờ chí lúc đó có nước fontaines chảy, tuy là tối muộn một chút, song tưới cũng chưa dặng ít nhiều.

Sự hư hại phỏng tính chừng 1500\$00 nhất là nhà cửa Sáu-Tầu bị thiêt hại nhiều, ngựa gỗ, tủ đứng, ghế Thonet, đường, chõng, vật dụng gì đều cháy ráo, khá tiếc...!

Thật đáng khen lòng cang dãm của tên Cửa liêu thân vô lửa cứu dặng 2 đứa nhỏ đem ra, chẳng chỉ 2 trẻ này đã bị trận lửa hổng thiêu hủy rồi...! Ước ao xin quao trên thầu lòng cang dãm của tên Cửa đây, mà han thường cho xứng đáng ngõ nồng trí oan dân. Và xin quan trên ra lệnh cho sỹ Gieng-nước & Chau-thanh làm thế nào mới giờ che có trong nước luôn luôn xây gấp cơn hỏa hoạn dùng mà tảo tần; chờ như lúc lửa cháy mới 101 đây, trông hôi loạn đâ, thiêu hạ chạy đến nguyên thiêu, vòi rồng cũng có nhưng mà thảm thay nước không một gáo, lửa dày muôn xe, thì tài nào tắc lửa cho dặng. Bởi vậy ai trong vào đám hỏa hoạn nầy đều túc-tối nhăn mày, đau-lòng cha chả...!

Lúc tôi viết bài này là bứa 6 juillet, thì nghe lại đứa nhỏ 3 tuổi bị cháy đó đã thát.

Mạnh-Đức.

Đại dương ngà rói

Vừa xem qua câu: “Đại dương ngà rói” » bão pháo đồng chư liệt quí ngò

cho Bá-ngô-Mai thuật chuyện con dê xờm to di tìm sua đưa bị chúng đâm, không thi công thuật chuyện cù nào đó quen thói bê bê, ăn quen nhện chẳng quen, ban đêm di mò vợ chúng, rờ con người, nên bị thích đây chó gì, nào ngờ Bá-ngô-Mai muốn nói cây dương lớn kia bê dài ướt mười lăm thước Langsa, bê ngan chừng một ôm rưỡi, bi dông trốc gốc.

Sở là đêm 14 rạng mặt 15 tháng năm Annam năm Canh-Thân, lối 12 giờ rưỡi khuya, nỗi lên một trận động rất to làm cho những người nghèo ở nhà cột cây, vách lá, ngủ không yên giấc, lo lo sợ sory cho cái nạo dân ách nước của tạo hóa bang đến lúc thâm canh như năm 1904 vậy; nên cha kêu con, chồng gọi vợ thức giấc nồng mà phòng cơn tai biến.

Lúc ấy Bá-ngô-Mai chưa ngủ đang ngồi chong đèn xem Báo, thỉnh linh nghe một tiếng rất dữ dội đường obur đất sụp, nhà xiêu, làm cho Bá-ngô-Mai xiết mồm kinh sợ, bỏ tờ Báo trên bàn lại đặt mổi cửa chạy ra xem việc chi cho biết. Nhưng chẳng thấy chi le, chính thấy trời u ám, gió rất to, mưa rất rát mà thôi, đường lâu bất lạnh minh, bèo trời vào nhà, đóng cửa, tắt đèn đi nghỉ.

Sáng ra là 30 Juin 1920, mới hay tiếng dữ dội hối hả là tiếng rên than của đại dương nói trên đây ở dọc đường mé sông đi lại chợ Cairang, trước tiệm rượu Nam-xuân-Thọ vì bị dông ném ngã.

May thay!! ngọn cây dương ấy ngã ra phía ngoài nên không có sự chi bại đến tiệm Nam-xuân-Thọ cả, nếu ngón nó ngã dập vào trong, thì đừng nói chi mái ngói sường cây, dẫu cho mái sường đá đì nứa cũng không tài nào chịu nổi. Mừng thay cho tiệm rượu Nam-xuân-Thọ! Hạnh phúc thay cho ông chủ tiệm Nam-xuân-Thọ là dường nào.

Than ôi! nghĩ như cây dương đó
sống đã hai chục năm dù, sừng sững
giữa trời, bao quang tuyết sương, nó
mang mầm nắng, gốc to rễ cứng, nhành
lá sum sê, xô chảng ngã, động chảng
lạy, ngờ đâu dù sức chống trời, hướng
dương muôn kiếp; nảo bay đâu 1 phút
đã tan tành, bị một trận động to, trắc
gốc nằm dài trên mặt đất, kè chật manh,
người cát mảng, phân phát với nhau,
đem ohum vào lò, trong nháy mắt đã
hỏa ra tro bụi,

Cho nên con người ở đời phải suy
kiêm nghiệm cõi, lòng dục dò trong, mực
đáo thời ý chúng, hiếp cõi, đừng cậy thế
khiết nhơn ngạo vật, rồi cũng như cây
dương kia mà chờ!!!.

Bá-ngô-Mai à Cai-rang

Cànthor thời đàm

SÚU—(Gặp Tý vỗ vai rồi nói) Ưa chú
Tý, chú mấy lóng rày sao hay nói dở
quá..!

TÝ—Dở cái gì đó...??

SÚU—Thì chưa chém tuần trước, chú
mấy nói chú mấy với Thầy Năm Cụ chạy
xe máy đi Nhơn-á. Sao ngày hôm kia
thầy năm Cụ cặp tao thấy nói thay nào
có đi Nhơn-á bao giờ mà nói vậy!?

TÝ—Cái đó là thầy dọc chờ tôi, rõ
ràng bừa đó thấy đi Nhơn-á với tôi về
ghé chơi nơi nhà M.Mạnh-Đức là 6 giờ
tối... mà thầy nói với anh chắc vậy
sao...? có chém ai không...??

SÚU—Bừa đó có thấy từ Đê lại có
thấy gì đây tao quên tên, hồi trước làm
thầy giáo ở Cái-Gao.

TÝ—Thầy T...phải không?

SÚU—Ờ...Phải da.

TÝ—Thôi, chuyện đó để tôi hỏi lại

thầy năm Cụ coi thấy đã đi với tôi, sao
thầy nói cái gì lạ vậy... Còn hôm nọ
anh biếu tôi có rảnh lại nhà nghe anh
thuật chuyện “Ông thần vận họng chí
báo xoài hót máu chết tươi” Đau nà nói
nghe thử coi.?

SÚU—Khoan đã, chuyện đó còn đó,
bay giờ đây tao thuật chuyện máy của
Annam mình mới bày hay lắm cho chú
mấy nghe đã.

TÝ—Mồ xi..! Thời anh đi nà, khéo
kiếm chuyện gạt người ta không.! nội
máy móc mà miêu thấy đây, nǎo là:
máy tàu, máy bay, máy xe lửa, máy
xe hơi, máy nồi, máy giấy thép, máy
xay lúa, máy nǎo máy nẩy toàn là của
người Phương-Tây chế tạo, chớ An-
nam mình(nói tới đây Tý dung vai, lúc
lác đầu, trẽ mồi...v.v....)

SÚU—Mấy thứ máy đó, ai nói làm
gi, người ta nói Annam mình mới chế
một thứ máy nhứt hảo hạng, không
nước nào bì kịp

TÝ—Máy gì mà nhứt hảo hạng?

SÚU—(Kẽ miệng vỗ lò tai Tý rồi nói
nhỏ nhõ) máy đánh bài cào lận.

TÝ—Húy chả..! mà cái máy đó ra
làm sao anh có thấy không.,?

SÚU—Ồi thôi, cái máy đó lợi hại lắm
chú mấy, nó tương tự như cái hộp,
đứng vừa vặn và ướt được chừng 9,10
lá bài cào. Trong bộ có giây thiêu (res-
sort) cái thế nó kẹp lá bài cào sao đó,
minh hiểu không chắc, khi sửa soạn
vào song như ngồi trên bộ ngựa thì tên
nào cứ động cái máy đó, buộc máy vào
bắp côn nó. Ngay cái máy, nó có khoét
rách một lỗ quẩn để cho bài trong máy
chạy ra ngoài tay, hoặc bài ngoài tay
chạy vô trong máy cho tiện. Còn như
ngồi ghế mà chơi thì nó buộc cái máy
đó trong nách của nó, cũng khoét một

hở áo như vậy, hoặc là nó cho bài chạy
ra vò tay áo của nó cũng đặng. Nó đổi
bài hay và le lẩm không ai thấy cho
kịp nhứt là mấy quan nó làm cái thường
thường có đổi bài, nó nhất minh dụng
sợi giây thiêu một cái thì lá bài trong
máy nhảy ra ngoài tay, rồi kéo lá bài
ngoài tay vô trong máy. Nó vò ngõi
song có nhiều người theo làm bộ ăn có
đặng chia hòn rồi di về trước, đều gấp
sự ruồi người ta bắt đặng lật tung lấy
tiền cũng chẳng còn bao nhiêu.

TÝ—Cái máy đó ở đâu bây giờ...?
SÚU—Bè rồi...rả rồi...
TÝ—Sao mà mau bê vây, bộ nó làm
bằng giấy hay sao mà bê vây...?
SÚU—Hiểu sai hoài, người ta nói bê
là đồ bê ra, chúng bắt đưọc.
TÝ—Bắt đặng ở đâu vây...?
SÚU—Ở tại Cànthor mình đây chờ
ở đâu.

TÝ—Nói vậy cái máy đó đã có đem
lại Cànthor rồi, thế khỉ cảng có nhiêu
tay chơi bài bị nó obó chảng không...?
SÚU—Nó giỏi quá, ai tránh cho khôi.
Bởi vậy: nghe nói nhiều người sang
trọng giàu có bì nó cũng là bọn.

TÝ—À khoan, tôi hỏi anh, đã biết nó
giỏi, nhưng mà đến xít lại lung như vậy,
làm sao nó trả trả vò đặng mấy chỗ
sang trọng mà làm đặng to việc...?
SÚU—Phải, chú mấy hỏi có lý, song
việc gì có gốc mới có ngon. Số là làm
vậy: sau khi đồ bê ra rồi, ai nấy rờ lại
bọn chơi bài cào máy này đã đến Cànthor
là 5, 3 tháng trước, dợm hoài, muốn vào
chỗ lớn đặng ra tay thủ đoạn. Ngặt vì
lạ, nên khó nói... Thời may, bọn nó
nhờ 1 ông kia có dạ nhiệt thành về bài
cào lận đem đường chỉ neo tiếng dẫn
bọn nó vào, bởi ai si cung tin bụng ông
nên mới để cho bọn nó chơi. Bừa dịp,

bọn nó làm cảng là nặng túi (nhieu roi)
song ruồi vì Tô bại, nên Ô bô....bi...
đánh ... truc túi ...

TÝ—Nó giỏi, nó le làm sao ai thấy
đặng mà bắt...?

SÚU—Bởi nhờ cớ tẩy nén mới biết
mà bắt, chớ không thời cũng lấy mất
mà nhìn cứ than là “Bài của chú này
tốt quá...hèn quá” tới chừng trong
túi thì thôi. Số là: có một vị kia cảng
trong cuộc đó bị nó hết bón roi, còn chút
ít thối chí bỏ vào ăn có cưng nổ, khi nó
đỡ 3 lá bài lên, vị nọ đứng sau lưng nó,
ngó thấy nhỏ nút hơn của người ta, đà
hết kẽ, thua rồi; bèn bỏ đi ra ngoài, 4
chập trù vào bèn thấy số bạc của mình
còn đó lại thành ra bằng 2—lấy làm là
không thèm nói, bèn đùa hết ăn có một
lần nữa, lại đứng sau lưng mà rình,
thấy rõ ràng bài 3 nút, tên nọ xây
mình qua 1 cái roi hô 9 nút vừa hết.
Vị này, vì trước bị nó dâ nhiều nên cõ
hận, tuy là ăo có với nó thì có thạnh rồi
nhưng mà một chút đinh như vậy có
đủ gì gờ sổ trước đâu; nên nắm tên
nọ truy hô lên rằng: tên nấy đánh lận.
ai nấy nghe hô, người thì thompson ngực,
kè nấm đầu, xét trong mình gấp cái bửu
bối (máy)...(tinh bối...) mặt súc đánh lận,
đá tung bùng...truc túi, song lấy lại
chẳng bao nhiêu, bị đám ăn có đem ra
hết 3, 4 phần rồi.

TÝ—À nói như anh thật là có đầu có
đuôi nghe rõ ràng dữ a. Mà ông nào
tiếng dẫn bọn nó vậy...??

SÚU—Chú mấy muốn biết ông đó, thì
kể tai đây tao nói tên ông cho mà nghe

TÝ—(Kẽ tai nghe Súu nói tên ông đó
rồi la lớn tiếng rắng) Vậy sao...-. ai đe
ông đó mà ông làm chuyện như vậy.

SÚU—Người ta nói: qui nhau cùng
bởi tiếc, hè là; kiêu tài nó ám thèm, lại

có câu: Nghĩa đoạn thâu sơ chí vĩ tiền,
buồn chí là bằng hưu...

TÝ—Bửa nay anh nói chuyện nghe
mê, thôi cho tôi kiểu về bữa khác sẽ nói
chuyện nữa.

Bữa-Bô

Nghì một kỳ

Kỳ tới nhằm lè 14 Juillet (lè Chánh-chung) các ty các sở đều nghỉ, Bồn-Báo xin nghỉ một kỳ qua đến 22 Juillet sẽ xuất bến. Xin kính quan miếng nghỉ.

Bồn-Báo cảm cáo

Tông tình nhân (liên huân ngũ thù)

I
Đầu lia ngõ ý vướng lòng tơ,
Đưa bạn hanh chung nhẫn một tờ.
Rè áo buôn lời chưa kịp ngọt,
Nghiên tròng rưới giọt giã làm ngọt.
Đằng xưa lời cũ ai thương nhớ,
Tháng lại ngày qua kẻ đợi chờ,
Đất khách còn tròng sau gấp gò,
Chập chùng đoạn thảm luống bảy giờ.

II

Bảy giờ đất Vàng cách Nam-Vang,
Kè ở người đi rất vốn-xang.
Ngoài mắt lưng tròng khôn rào mắt,
Trong lòng nát ruột lại bầm gan.
Nợ duyên chả hẹn ba sah-tron,
Non nước còn mong một thuở nhàn.
Đào lý nghịch thời chen gió bụi,
Xót thay cảnh lá phận bướng nhen.

III

Phận bướng nhau ấm lạnh nào thông,
Đau đớn chi hơn vơ vẩn chổng.
Tử hiết thà người cam thưa dạ,
Sanh ly dê kè chảng đau lòng.

Thê xưa chứng có vàng trăng bạc
Nguyên cù còn ghi mảnh má hồng.
Phản cách người thương buồn đáo đẽ,
Trường loan trăng trọc nhớ rồi trông.

IV

Nhớ rồi trông xán bão vào ra,
Chua xót dạ nay ta biết ta.
Thơ thán bóng trăng soi trước cửa,
Ngậm nùi tiếng dể ôi bên nhau.
Thương người mỉa gió ngoài muôn [dặm]
Đè khách nay dòi rả mấy hoa.
Một khói thành sầu cao chắt ngắt,
Xa xuôi ai có thểu cho mà.

V

Thâu cho mà nhắc nghĩa ban sơ,
Buộc gánh tương tư dạ chẳng ngờ.
Lâu các người đều quên nghĩa ước,
Lâu tranh ta chẳng quên công chờ.
Bầu phang Hồ-Thủy không mang lướt,
Một mối Tang-Bóng khó lấp ngơ.
Ở bạn chung tình nghe dặn rõ!
Đầu lia ngõ ý vướng lòng tơ.

Lê-Tống-Hiền

Longbô—VinhLong

ĐÊ TRONG KIM-VÂN-KIỀU:

May thay giải cẩn tương phùng.
Gặp tuần đó là thỏa lòng tiêm hoa
Thoán máng tuấn đồng chúc phận đà,
Bưng khuân nhìn cảnh đợi màu hoa.
Bóng hồng xa liếc luồng như vè,
Đặng liều gán xem rất mặn mà
Ngoài mặt còn e ngại mặt lấp,
Trong tình như đà tơ tình ra;
Trăm năm biết có duyên gì chẳng?
Gặp gỡ như vây luồng thiết tha.

J. S.—Long-Bô

Tiệc Mâng

Ngày 3 juillet 1920, lúc 6 giờ chiều
tại Châu-Thành Cần Thơ, Ông Trần-Phát
kêu là Phật là Phó Ban-trưởng Quảng-
Đông có trân thuyết nơi nhà Công-số
Quảng-Đông 1 cái bì tiệc đăng thỉnh
viên quan quái chức Annam và thân
bằng quyền thức tới chung vui cùng
người nhơn dịp người mới đăng cử
lâm chức Phó-Ban-trưởng.

Thật là bỉ lạc cộng tình, nên bữa đó
có quý ông quý thày và thân bằng
quyền thức để dự tiệc rất đông, đám
đạo vầy-vui qua đến 8 giờ mang tiệc ai
nấy cáo từ lui gót.

Nam-kỳ thời-sự

Giá bạc

Kho bạc nhà-nước 8 f 50
Đông-Pháp 8 f 50

Giá lúa

Mỗi tạ 100 kilos chờ đến Chợ-lớn và
rả bao lại. Từ 5\$90 tới 6\$40 tùy theo
thứ lúa.

CANTHO

COI CHÙNG BẠC CẮT GIÁ

Tại chợ Phong-Điền, (làng Nhơn-á) có một người đòn bà tên là Trần-thị Thị, 25 tuổi đến tiệm mua lanh, khi trả tiền thì trả bằng bạc cắt 0\$20 và 0\$10 chục dằng và bè coi thì hiểu là bạc cắt giả tri hô lên, thì thấy Hương quán Đỗ Văn-Thập bắt thị Thị tra hỏi thì nó nói bạc cắt đó vốn của một tên chèc tình nhân nó cho nó.

Thầy hương quán xin giấy quan trên
đặng nà tróc tên chèc đó. Chứng nà
bắt dằng và Tòa xử thê nà Bồn quán sẽ
đặng báo cho chư đọc giả tường lâm.

CAIRANG

MỘT NGÀY MÀ BA ĐÁM THÍ VỎ

Chợ Cairang này thế khi sang lâm
nên trỗi ra rất nhiều vỉ nứa anh hàng.

Bởi vậy nội trong bữa fer Juillet rồi
đây có sáu vỉ nứa tướng ngửa ngửa hay
sao không rõ mà kỳ hẹn chia ra đầu tài
tay đối với nhau xem ngộ quá.

Một đám thi thản trên chùa bà. Cũng
vì giành trống nên thi-Được và thi-
Nhiều đánh xé với nhau một hồi rồi bị
bắt. Một đám nữa thi gần chợ. Nghe nói
vì cờ bạc giao lận chỉ đón nêu thi. Mười
và thi Thủ thi vỏ với nhau đấu một cắp
rồi cũng bị bắt.

Còn một đám nữa thi thản trên chợ
một đồi độ chừng 200 thước. Chặt bởi
cứu thù nên thi-Năm và thi-Mười (khác)
trước khi đấu chiếu, giao dừng la và
ai không đăng tiếp. Nói xong rồi xápi-trận.
Ban đầu thi đánh quòn ức how nữa giờ
(2 nǚ anh hùng fan thiệt phải chơi!).

Rồi sau lại cắn xé nhau quao áo đều
tới cả. Thị-Mười bởi có bạn quần
lông chẳng sao. Còn thi-Năm thi không,
nên phải túm mà đi, người coi đều cười
rộ.

Thật xấu hổ quá, bỏ đi nà. Lại cũng
may, vì lính tuần không bay nên khôi bị
bắt.

ĂN TRỘM

Đêm mồng 2 rạng mặt 3 Juillet, tối 3
giờ khuya, thi-Ngân bị ăn trộm cay cửa
trước vò khuân dô đặt quao áo tính
phông 10\$00. Bởi ngủ nêu không bay,
sáng ngày mới rõ.

Mà cũng lạ vì 2 người ở chung một
căn phòng có một người bị mất mà
thôi. Và lại phở này cắt tại Châu-thành
chợ Cairang dọc theo đường sở giấy
thép, cách trại lính tuần ước 50 thước

mà kê trộm dám cạy cửa vào nhà lấy đồ
người như vậy thật là gan...!..!

ĐẦM NGƯỜI RỒI TRỐN

Ngày 3 Juillet lối 5 giờ rưỡi chiều tên Trần-văn-Nui gãy gò với Nguyễn-phát-Hoài và tên Sâm chỉ đó, tên Sâm vùng rút con dao 2 lưỡi trong túi ra, Nui sợ ngã rẽ xuống liền bị tên Sâm nhảy tới đâm một dao thâm dưới chà vai thế coi cùng nặng. Đầm rồi tên Sâm đi rã, huơa dài về nhà chẳng ai động tới.

Lúc đó tên Nui có kêu(phú-lịch, phú-lịch, phú-lịch). Nhưng chẳng rõ phú-lịch mỉa mai do hả phang mà không thấy một ai đến kịp dũng bát tên hung phạm đó.

Rồi sau phú-lịch mới hay ohay tới thì chỉ bắt dặng tên Hoài đem giam vào bót và điện tên Nui lại nhà công lấy khai báo rồi chờ thẳng ra nhà thương Cantho điều trị. Tên Sâm là chính phạm thì trốn khỏi.

Tùng-Đức (lai tin)

CAIBE

BÉ CỘNG MÀ TRỐN

Tại làng Bình-Phú có thủ-bộ-Nhung lấy răng cửa cũ năm 1919 mà mạo tên thôn-trưởng Sai năm 1920 biến rằng cửa đãng thâu thuế điện của tên Trần-Bến là con Ban Huém ở tại chợ Cái-Nứa (162\$00) chừng đó bẽ ra tra xét quả quyết, thì thấy oai Lợi-thuận day còng tên Nhung đê tại nhà Hội làng Phú-Sơn đặng làm tờ giải dense quan Biện-Lý. Qua 12 giờ khuya đêm 16 rạng 17 Juin 1920 tên Nhung dùng tam thập lục kế di dào vi thương bê công mà trốn mất, vụ này có tờ tập nà rồi.

ĂN CƯỚP

Tại làng An-cư, trong đêm 22 rạng mặt

23 Juin 1920, có một bọn ăn cướp chừng 16 đứa kéo tới đánh nhà Cựu Hương quán Hiền, lấy đồ đât. Sự hư hao chừng ngoài 1000\$00, ăn cướp có băng súng giàn biển quá, làm dân sự không ai dám lại gần mà tiếp cứu. Thiệt ăn cướp quá giứ, không đầy một tháng mà làng An-cư, có ba đám ăn cướp đánh trong làng

Cúi xin Hương Chức Hội tê làng Ao-an-cư hết lòng lo cách nào mà ngăn ngừa sự ăn cướp cho dân lương thiện nhờ Chợ làng thi làng An-cư; mà dàn không dặng an-cư đó mấy ông ôi !.

BỊ ĐÁNH XỬ HUÈ

Tại làng An-cư hôm ngày 16, trâu vỗ vường của tên Do mà phá, vợ tên Do ra chửi trâu và phá vường, kêu bá con tên Thủ bón Hué ép lại bắt trói cả 2 vợ chồng tên Do lại mà đánh tận tử đánh bầm mình hết, còn vợ thì ho ra máu, vụ này có giải đến tông, xét quả bằng cớ rồi dạy làng An-cư xử mấy người đánh đó chịu tiền than thuốc cho tên Do 8\$.00, rồi làng bê ra để phạt 1\$.00 chia tiền giấy mực khai báo 1\$.00 phạt và làng 1\$.00, tên Do còn có 5\$.00 mà thôi. Tên Do không may bị thương trướng Dinh ráy và đánh nra, nên sơ phái lấy 5\$.00 mà huê-hết. Thiệt càng đê mà, đánh người cho đã tay rồi bắt quả làng xử chịu tiền thanh thuốc. Cũng là đê mà.

Bán

Có bán một con ngựa kim-bắc thảo lai.

Ai muốn mua xin do nơi

M. Pierrat Payeur à cantho

Tiệm khắc con dấu



Kính tú cùng QUỐI-KHÁCH dặng rõ: Tiệm tôi khắc con DẤU-DÔNG, CAO-SU dù kiều công có đồ phụ tùng theo cuộc con dấu và chạm bằng đồng và bằng đá CAM-THẠCH đẽ mờ, vân vân, có bán nón tay đùi thứ, bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ đê tối mà lâm mau, nếu QUỐI-KHÁCH ni muôn dùng kiều nào, xin gởi tờ ebo tôi dặng lấy CATALOGUE lựa kiều mà dùng thì tôi sẽ hết sức làm cho vừa ý.

TRAN-DUY-BINH
Graveur

130 RUE PELLERIN 130.-SAIGON

Cáo bạch

Cung tôi có mở 1 tiệm hiệu là "TÂN-PHAT-LONG" tại đường d'A dran số 115 nhằm góc đường Obier số 1 để sửa đèn Lito Landi đèn Manchous xe máy, tủ sắt, máy đánh chữ, máy hát và máy hát bô g cùng các thứ đồng hồ, vân vân.

Lại cũng có bán: Manchous, Carbure và dầu Essence. Những thợ và máy móc sắp-lặt tại tiệm làm được các việc theo ý quý ông giao cho chúng tôi. Mỗi khi quý vị có đám tiệc chi mà muôn chưng đèn trong nhà cho sáng thì chúng tôi cùng lánh làm được; miếng là cho chúng tôi bay trước.

Thợ và maondat xin đê như vầy:
Nguyễn-văn-Chuoc
115.—Rue d'Adran
Saigon

TRẠI THƠ MỘC HIỆU LƯỢC LONG
Tự Nguyễn-long Thao

Ở tại chợ-Lái thiêu

Trại thơ mộc lối sáng tạo đá hoa
năm ở phía sau phố chợ, đường xe hơi
Saigon Thu-deu-mot, có đóng súng đá
bằng ấn dài mặt gỗ liên từ 1m40 cho
đến 2m20, bê ngao 0m80 cho đến
1m15; bằng ấn obé kiều tứ linh (long
lân, quí, Phụng), bằng lâu (ura cuôô
7, 8 trụ cho đến 2 trụ, và bằng ấn mặt
đá, bằng tròn một cột xây, chưng
chạm lam lân từ 1m55, có thứ 5 trụ
góc chạm giấy lá cây, bằng rượu (table
d'apéritif), bằng khách (table de salon)
bằng viết (bureau) bằng rửa mặt (table
de toilette) bằng quyết, tủ áo tròn, tủ
áo kiển tú thò cẩn biễn liêu tranh thò
kiển vè son thủy chử ốc chử vàng, ghế
ngồi mặt tròn, mặt trái đào, mặt đậu,
và có đủ thứ đồ tiện: những là chưng
đèn, dài hộp, khay, kỳ váng mít, váng
hai, váng ba, váng tư hét tbay đều làm
bằng cây danh mộc, chế theo kiều kim
thời tron bén, chắc chắn và bán giá rẻ.

Còn phía trước phố chợ có đòn thêm
một tiệm ngánh có bán đủ thứ rượu và
đồ danh mộc thứ cảo thứ tron đều có đủ.

Kính xin chư-lôn qui-khách thưa diệp
nhân du xio ghé lại tiệm tôi muôn mua
đồ làm sảng hoặc là đặt móu chi chưng
don trong nhà thì tôi sảng lòng mau mà
làm cho vừa ý quý ông.

NGUYỄN-LONG THAO
Chủ trại kính cáo

**NOUVELLE
ROULANGERIE FRANÇAISE
Chan-Huong-Thai**

RUE DU TRIBUNAL
Cantho

Kính cung quý ông, quý bà rõ:
Tôi mới lập lò làm bánh mì kẽ hên tiệm
đóng giày hiệu TÀN-THẮNG ở đường
tòa Cà-tho. Ngày 13 Juillet tôi có bánh
mì. Bánh của tiệm tôi làm một ngày 2
lần & giờ sáng ra một kỳ, còn chiều 1
chúng 1 giờ ra một kỳ bánh mới nra

Tôi làm như vậy để có bánh mì
nóng, đậm, thơm cho quý ông quý bà dùng
cho vừa miệng. Tôi đã lập tại Saigon 1
lò làm bánh mì đã hơn 20 năm có danh
tiếng vì tôi làm bánh kỳ lục, sạch sẽ
lành, nay tôi đến Cà-tho tôi cũng cứ giữ
cách thức ấy mà làm cho vừa ý mọi
hàng luôn luôn.

Xin quý ông, quý bà mua ăn thử thì
biết chớ không phải lời chuốt ngót.

Nay Linh
Chau-Huong-Thai

Tuồng

Kim-thạch Kỳ-Duyên

Ba thứ tuồng "KIM-THẠCH KỲ-DUYÊN"
của Ông Bùi-quang-Nghia kêu là Thủ-
khoa Nghia thuở trước đã roi dâu đến
ngày nay, tuồng khi nhiều người cùng
từng mang danh ba thứ tuồng g này

Thật là: mà sứ kinh lân, văn, hương
cầm tú, mới cần đổi láp rất bay, mấy
tiến & khó đều có cái nghĩa rành rẽ;
lại trong dù gươong trung-thảo Nghia-
si, sinh-phụ giàu-phu dũng cho người
ở đời soi láy mà sưa miết.

Bản cũ mới i lại chẳng sai sót
chút nào, có trứ bán tại NHA-IN HẬU-
GIANG CANTHO. Nhà biết đọc nên mua
một cuốn để tiêu hưng trong cơn
rối rãnh rất hữu ích.

Giá 1 cuốn (118 trang dù 3 bốn) 0\$80
10 " 7 50
100 " 65 00
Tiền gởi: mỗi 1 một cuốn là.... 0 15
Xin viết thư cho M. Trần-dắc-Nghia Chỗ sự Nhà-in Hậu-Giang Cà-tho mà thương nghị.

Bán

Một cái xe hai bánh, bánh cao su và
một con ngựa cái Batavia dù đồ bắt kẽ
da tay, đèn vân vân. Giá rẻ lắm!!
Ai muốn mua xin do nơi báo quát An-Hà.

Xin ghé mắt

Truyện Ngũ-phụng-Lầu của Trần-văn-
Hương có đê bán tại nhà in Hậu-giang
Cà-tho. Vây xin đóng bang liêu vài cái
tiêu lâng phí mua đọc giúp vui giây lác,
giải muộn thoán cùng được vài canh.
Trước là coi oho tiêu khiên ngày giờ sau
thay đều tệ mà chừa!

Đây mua coi sẽ biết. Ngõ lâm!!
Giá mỗi cuốn là..... 0\$20

Ai mua nhiều tính giá rẻ hơn
1 cuốn 0\$20
50 cuốn 6 50
100 cuốn 12 00

Nên coi cho biết

Truyện "Hòn Tơ-nguyệt" của M. Trần-
văn-Hương có bán tại nhà in Hậu-giang
Cà-tho.

Tích đặt đê rất便宜 và ngô.

Vậy chư vị nên mua 1 cuốn đê xem
giải muộn trong cơn rối rãnh.

Giá mỗi cuốn là..... 0 \$ 10
10 " 0 \$ 80
100 " 6 \$ 50

Tiền gởi phụ thêm mỗi cuốn. 0 \$ 10

An Phong

*Bijouterie-soieries de chine
et du Ton-kin
CAOLANH*

Kính cung cùng lục châu Quí khách
đặng rõ, tiệm tôi mua bán horizon năm, năm
bán ròng hàng tàu, nhưng là vận xuyen
lành nhiều, cùng là hàng vườn, nhuộm
đen diệu lâng thật tốt, không hế trô, tôi
chắc ý, vì tôi mua bán đã lâu, nên
tất hết sức lựa chọn thợ nhuộm, nhuộm
tốt và hớt chàm tốt, nên các nơi khác
không thể bì kiệp hàng đen của tôi, và
giá tôi bán lại rẻ. Còn đồ mặc tráng như
lá: cầm chau, hoa tư các, cùng xá, lục
soạn bắc thảo, lục soạn thượng hải,
đều có đủ thứ, còn hàng bắc như, hàng
the, lương-lược dù thứ, tôi lành tại
Hà-nội, như quí khách muốn mua vật
chi dùng xin gởi thư đến, thì tôi sẽ gởi
để lại liên, như vị nào muốn mua nhiều
mì bán, tôi tính giá rất nhẹ, hàng tôi
gởi contre remboursement.

Cao-lanh: Nguyễn-xuân-Trước
Cần bách

Các ngài đọc báo

Cho đặng chân-chính sự tồn
kém hàng ngày, Bồn-Báo tôi lời
kính nhắc các ngài ai còn thiều
bạc mua An-Hà Nhứt-Báo, xin
giùm gởi đóng. Bồn-Báo rất
thảm cảm: các ngài chẳng cùng.

Nếu trễ trong ít ngày dây Bồn-
Báo xin các ngài cầm phiếu; vì
Bồn-Báo sẽ cậy nhà thơ hỏi giùm
sô bạc đó cho Bồn-Báo.

AN HÀ NHƯT BAO
kính cáo

Quảng-tài-Thạnh

Tiệm Đóng ghe và sửa ghe
ở bên kia sông gần cột giây thép
vàm CÀNTHO

PHÙNG-CHIỀU— CHU TIỆM

Kính cung quí vị dặng trường, nay
tôi mới lập một trại đóng và sửa ghe
có sầm ụ và bè tiêu bè sửa và kéo ghe
Tiệm tôi cũng có bán các thứ cây
cưa dù thước lát mà tốt giá lại nhẹ hơn
các nơi.

Chu tiệm này biết lè nghi của người
Annam nên tiếp rước quí vị vừa lòng
luôn luôn chu tiệm này khi trước có
lão chủ sự tiệm xưa hiệu là Quảng-tài-
Lai, thì aiai cũng biết rằng người ấy
biết chiêu hiền dài si bực nào

Xin quí ông quí thầy có cần dùng mua
cây cung đóng hay là sửa ghe đến tiệm
Quảng-tài - Thạnh thì rõ.—Cái xin quí
quí-thầy thương.

Nay kinh cảo.

**Hà cảnh Lạc
dit Bảy Khòe**

BIJOUTERIE-SOIERIE-MERCERIE

23, Rue Schröder — Saigon

Adresse téléphonique: 295

Tiệm bán đồ nữ trang dù kiều
thật tốt và khéo. Có bán dù các thứ
hang tây, hàng Nhứt-bồn, hàng bắc và
hang Annam.

Chư quí khách mua đồ nữ-trang
tại tiệm tôi thì khỏi sợ lầm vì đồ của
tôi làm rất kỹ lưỡng.

Muốn cho khỏi sự hậu hoạn, chư quí
vị khi mua đồ rồi bảy vàng lại mà
coi cho vừa ý và câu lại cho chắc chắn
(tại tiệm có đá thử vàng, acide azotique,
cô cân tây, và cân Annam). Cùng
phai lấy toa cho có bằng cớ đặng khỏi
sự cãi lẫy về sau.

Chú nhơn: Hà-cảnh-Lạc dit Bảy-Khòe
Cân khái

DỒNG HỒ HIỆU "LIP"

*Đồng hồ mà người ta hay kiểm mua là đồng hồ hiệu
“LIP”*

CHRONOMÈTRE

LIP & LIP



LA MARQUE FRANÇAISE

Montres de Précision
EN VENTE CHEZ LES BONS HORLOGERS
Exiger la marque LIP sur le cadran

THIẾT KHÔNG?

*Mua thứ một cái dùng, hay
là hỏi thăm những người đã
có sắm đồng hồ hiệu **LIP** thì
biết.*



LIP & LIP

MONTRE-BRACELET EXTENSIBLE POUR DAMES.

Platine, Or, Argent, Plaqué or.

EN VENTE CHEZ LES BONS HORLOGERS.

Exiger la marque LIP sur le cadran.



**MARQUE
FRANÇAISE** CADRAN
LUMINEUX

En vente chez les bons horlogers
Exiger la marque LIP sur le cadran

CÓ TRÙ BÁN TẠI:

Hàng „LES GALERIES DE
L'OUEST“ là hàng HÀU-GIANG
DUONG HÀNG Saigon, My-
tho, Cantho và Trà Vinh

SAO VẬY?

Vì máy nó tốt lắm, nó chạy
đúng, chắc và lâu hư, khỏi tốn
tiền sửa mãi như các đồng hồ
khác

SAO NỮA?

Vì nó là hiệu Langsa và giá
nó rẻ lắm.

TIỆM

Trương-văn-Hanh

Sadec

Có bán xe máy mới và cũ đồ phụ
tùng xe máy và súaxe. Lành thấp mướn
đèn khí đốt (carbure) theo cuộc quan,
hòn, tan, té, kỳ yên, Tàu già, hạ tho,
khăn đèn bằng nhiều tay và khăn bùng
tốt thượng hạng, bán mớ và bán lẻ vò
rột xe máy hiệu Michelin, giày bảm-ết
đủ cỡ đóng theo kiểu kim thời. Quí ông
ở xa muốn mua đồ phụtùng xe máy,
thì gởi hàng cho tôi. Tôi sang lòng kỹ
lưỡng mà gởi contre-Remboursement
nghĩa là đóng bạc nhà thơ mà lành đỗ
và tôi cho giá đồ phụ tùng in sảng bằng
chữ quoc-ung-ứ (Prix courant).

Trươn g-văn-Hanh.
Cii 116.

Cac nhà Annam

Hãy nhớ khi mua thuốc mà uống cho đỡ mạnh giời, thì hãy hỏi thăm mấy
người lớn cùng là ông già bà cả, những kẻ ấy sẽ nói cho mà biết tiệm thuốc PHAR-
MACIE NORMALE của ông H. DE MARI nhứt hàng bào chê y sanh, tại đường CATINAT
số 119 SAIGON, là có danh tiếng lắm, vì bán rộng những thuốc nhứt hàng, không
hết làm gian dối bao giờ. Lại giá bán thì cũng nói, không khi nào thấy người An
nam tới mua mà bán mất hơn người Tây dâu.

NHỮNG THUỐC THAN HIỆU

Vin tonique du Dr H.DÉEM:

Thú rượu này dùng mà bỏ, những người ốm-o hay đau, rét, và nhứt là cho
người đờn bà có thai dùng thì con mình sanh ra có da thịt và mạnh giời.

SOLUTION Dr DÉEM

Trừ bệnh nha phiến rất mau và không có phá dae

BÁN RỘNG THUỐC THƯỢNG HẠNG

và nhiều hiệu có danh tiếng dầu bac bà **ESSENCE DE MENTHE
DE MOLINIER**, tốt bực nhứt.

Chánh tiệm trữ thuốc hoàn PILULES PINK trị bệnh mắt máu xanh xao, lại uống
nó thì ngừa dặng các chứng bệnh ho, lao tồn.

PHARMACIE NORMALE:

H. DE MARI, PHARMACIEN DE 1^{re} CLASSE
Có bán các thứ thuốc dà kè tên trên đó, và có bán các thứ thuốc khác,
cùng hiệu nghiệm vậy.

HÀNG HÀU GIANG

vốn dặng 100.000

Hàng này của Langsa và Annam
hàng vốn lập tại Cần-thơ. Có trữ đủ
các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tặc
một dèn "A ta" Saigon có món chi
thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt.

Cùng gởi hàng cho các xứ xa; ai
mua món chi xin viết thư ngay cho
Hàng, thì Hàng sẽ gởi hàng lập tức.

Xin quí vị đến xem Hàng chơi thì rõ.

Có trữ bán:

Rượu rom hiệu Stella

Làm ròng bằng niá.

Có bán lẻ, bán sỉ và cho lành về
bán lại khôi trả tiền trước.

MỸ KÝ

TIỆM HÓA CHƠN DUNG VÀ KHẮC CON ĐẦU
ở đường Turc, số 6

Ngang nhà MOTTET, Saigon

Kính cảo cùng quý khách đặng hay: tại tiệm tôi có làm mà đá bằng đá cầm thạch, đá xanh Ton-kin có đủ các thứ kiêu.

Có khắc con dâu bằng đồng, mủ thun bằng cây, chạm bát đồng cùng hoa điêu thảo mộc theo lá nhản hiệu, vân vân.

Một bia chạm bát đá cầm thạch.

Có **thợ họa chơn dung nhâm hinh** người mà về bằng dầu sơn vò hổ, nước thuốc mực Tàu, viết chì than, họa biến liên và tranh, họa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Chaussures en tous genres.

TRƯỜNG-NGỌC-GIU cẩn khái

Phò cáo đồng bang

Kè từ buồ An-Hà An-quán,
Tại Cản-thơ, tạo sáng đèn rày,
Lục-châu quân-tử, ơn dày
Mão-cán mua giúp, ngày nay thạnh-hành,
Thạnh-hanh đặng cửa hàng rộng mở
Máy sấm thêm, thấy thợ tin ròng,
Lành in chì thấy đẹp xong,
Truyện, thơ, danh-thiên, thiệp-hồng,
thiệp-tan.

Toa, sđ, bđ, làm cảng kyluong,
Chắc lại bến chặng nhượng của người

Nói chì sách đóng thi thô!

Lưng da, lưng bđ, đê dời ít hư.

Sách in sáng, tinh tú, Kim Túy,
Tự diễn cùng Sứ ký Đại nam.

Tuần tra Pháp lẻ, dạy kham,
Cách thi hành án, thiệt làm rất hay.

Thước, viết nghiên sáng dây đũa hạng
Thiểu chì dầu giấy láng, mực người;

Chuốc trao, nào phải nhường lời.

Sang chơi 1 chuyến xin mời các ông
Tuy vật liệu, may không dễ dū,

Bồn quán nào dám phụ ý ai,
Khó nhọc thử mấy chẳng nài,

Mieng cho đẹp, dạ Qui-ngài là hơu.

An-Hà An-Quán Bd Saintenoy Cản-thơ

Bồn kinh.

Tiệm thợ bạc

của M. CAO-VĂN-HY
108 Boulevard Bonnard—Saigon

Tiệm này có bán đủ các thứ đồ nữ-trang theo kiêu kim thời, xinh đẹp khéo lă vò cùng; những là: vàng, bạc, chuỗi hột, hoa tai, cà-rá, giây chiên, neo, xuyến v.v. kiêu châm rất nên huê dặng.

Xin các bà, các cô hãy đến xem thử một lần thì biết.

Nay kính
Cao-văn-Hy cẩn khái

Cáo bạch

Có bán cảng
viết "PORTE-
PLUMES à RÉSER-
VOIR" ngồi viết
bằng vàng thiêt
cao "PLUMES EN
OR CONTRÔLÉ"



Mua về, tíc
xài không dặng
không xứng
dáng với đồng
tiền thì trả lại
Bồn hiệu sẽ trả
tiền lại đủ.

Giá một cây
là (có hộp, có
comptegout/e)

4\$50

Mua nguyên lố
về bán lại càng
tính giá nhẹ
vơn nhiều.

Cũng có trú
bán mực sty
lograph que
bleue black

bút
gia
ve
là
0\$3



Xin đừng
tưởng rằng cây
viết này giống
theo cảng viết

năm cảng, một

đồng cùa khách

Tết
bán
nhà
in
An-Hà
CANTHO

Lời rao

Đang lúc này đồng-bang ta coi mỗi
lo lăng cuộc thương trường cung nhiêu
kê lập tiệm, người sắm xe hơi, tàu
hơi, tàu lửa mà đưa bộ hành; nếu dòn
lại ngày trước thì ngày nay thấy người
minh tấn bộ bộ pháo, như vậy Bồn quán
có lòng mảng nbiều là vì đồng-bang ta
quyết với tay nắm giày đoàn thể rồi đó

Vì vậy kê từ ngày nay sắp tới, trong
các chư đặc giá ai có cái chí muốn bán
cùng là muôn mua món chì, hoặc hỏi
thăm đều gìn có ích lợi chung cho đồng
chương thì Bồn quán cung ra công tiém
kiếm mà hỏi âm cho chư đặc giá tưởng
lầm.

Những đồ minh muôn bán hay là muôn
mua là:

Xe hơi
Tàu hơi
Tàu lửa
Xe máy, máy may, máy viết
Nhà cửa
Vườn ruộng, vân vân

Rao bán

Có người muốn bán: 1 cái xe hơi
Peugeot 14 mã lực, 8 chỗ ngồi, còn
mới, đê đưa bộ hành tiện lâm.

1 cái máy hiệu De Dion Boulton, 5
mã lực, có đủ đồ phụ tùng (Hélice) vẫn
vẫn đem về gắn vò tàu hơi (Canot) gọn
lâm.

1 Cái xe hơi nhỏ còn mới tinh hào
mới mua chưa đầy 4 tháng, di được
ba người—sức 7 mã lực—ít hao dầu,
đê di chơi tiện lâm.

Vì nào muốn hỏi thăm đều chỉ xin do
nój Bồn-quán

Kinh Cáo

Kính cùng lục châu chư quan trứ: vị
nào muốn lập hội thương mãi cùng hội
thương nghệ, muốn cbc số sách rành
rẽ theo luật pháp Langsa khỏi đều xích
mit trong hội ngày sau.

Bồn quán có người thạo việc ấy, sẽ
hỏi âm cùng chì cách thức cho người
tho-toán của bộ dặn dù thi tho theo
luật phép—

Tiên công thì tính vừa vừa mà thôi,
chớ chẳng tinh mắt, xin qui ống lưu ý.

Bồn quán kính cáo

Một việc khá lầm

Có quan Giám đốc Quesnel sảng lòng
muốn bán hai sđ ruộng của ngài, ở tại
Tháp mười Mýtho sđ thứ nhứt được
46 mâu, ở dựa mé kinh, sđ thứ nhì
được 246 mâu, ở dựa mé kinh lớn kêu là
kinh Tông-đốc Lộc, kinh này xáng mới
vét lại lớn lầm, bê ngau chừng 40 thước
nên tiện bê chờ lúa ruộng lầm, và như
muốn chờ lúa thăng lên Chợ-lớn đi ngã
sông Vaico cũng dẽ lầm.

Hai sđ ruộng ấy đều là đất thuộc tốt
lâm, chẳng còn phải tốn công khai phá
chi nữa hết; lại sảng trong đất có mươi
ba cái đia, cá rất đại lợi. Có một sđ đất
khác kê cùn với hai sđ ruộng nói trên
đây, chừng 300 mâu, nguyên là của hiệu
Speidel đã bị nhà nước tịch thâu lại và
có lè trong một ít lâu sđ giào giá bán

Hai sđ ruộng của quan giám đốc
Quesnel, huê lợi mỗi năm chừng 12 tới
15 ngàn giã.

Ai muốn mua hai sđ đất ấy xin gởi
thờ cho quan Giám đốc Quesnel tại
Saigon, hay là gởi cho sđ Nhứt trinh Au-
hà tại Cản-thơ mi thư sing nghị và đĩa
xem bán đồ thi hiếu.

AN HÀ NHỰT BAO

HỘI

DÒNG BẮNG

Trong xứ ta có lò đặc
một thứ rượu ngon làm
kêu là **Rhum Stella**
làm ròng bằng nước mía

Ta nên mua rượu này
mà uống, vậy mới là tò
ý binh vực cái mồi lợi
trong xứ ta đó.



Rượu **Rhum Stella**
này giá đã rẻ mà uống lại
nên thuốc nứa.
Mua uống rồi mới biết
SOCIÉTE.
des
SUCRES ET RHUMS
Cantho (Cochinchine)

Muốn mua xin do nơi
HÃNG HẬU GIANG
DƯƠNG HÀNG
Cantho, Saigon,
Vinhlong, Mytho
Travinh

Vậy mồi lợi càng ngày về tay đồng chưởng

Ce et approuve avec publication
Cantho le 10 Juillet 1920
J. J. Apurushatam
Ministre