

NĂM THỨ TƯ.— số 170

JEUDI 24 JUIN 1920

LE COURRIER DE L'OUEST
ÉDITION EN QUOC-NGU'

DEPOT LIBRAIRIE

AN HÀ NHỰT BÁO

安 河 日 報

MỘI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Direction—Rédaction—Administration—Boulevard Delanoue, CANTHO

TỔNG LÝ: TRẦN-DẶC-NGHĨA

CHỦ BÚT: PHẠM-KỲ-XƯƠNG

BÁN NHỰT TRÌNH

BỘN CHỦ LANGSA

TRONG CƠI ĐÔNG-DƯƠNG

BỘN CHỦ QUỐC NGỮ

TRỌN NĂM.....	5 \$ 00
SÁU THÁNG.....	3. 00
BÁN LẺ MỖI SỐ.....	0. 10

TRỌN NĂM.....	3\$00
SÁU THÁNG.....	2 00

BỘN QUỐC-NGỮ VÀ LAI,	NGSA
TRỌN NĂM.....	7\$00
SÁU THÁNG.....	4,50

Vị nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhựt trình xin viết thư cho M. Trần-dặc-Nghĩa mà thương nghị.

Mua nhựt trình thi kè từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

MỸ KY

TIỆM HỘA CHƠN DUNG VÀ KHẮC CON ĐAU
ở đường Turc, số 6

Ngang nhà MOTTET, Saigon

Kính cáo cùng quý khách đặng bay: tại tiệm tôi có làm má đá bằng đá cảm thạch, đá xanh Ton-kin có đủ các thứ kiêu.

Có khắc con dấu bằng đồng, mủ thun bằng cây, chạm bản đồng cùng hoa diệu thảo mộc theo lá nhản hiệu, vân vân.

Một bia chạm bản đá cảm thạch.

Có **thợ họa chơn dung nhâm hình** người mà vẽ bằng dầu sơn và bồ, nước thuộc mực Tàu, viết chì than, họa biến liên và tranh, họa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Chaussures en tous genres.

TRƯƠNG-NGỌC-GIU cản khái

Phò cáo đồng bang

Ké từ buôn An-Hà An-quán,
Tại Cần-thơ, tạo sáng đèn rày,
Lục-châu quân-tử, ơn dày.
Mân-cân mua giúp, ngày nay thanh-hành,
Thanh-hành dặng cữu hàng rộng mở
Máy sấm thêm, thấy thợ tin ròng,
Lệnh in chi thấy đẹp xong,
Truyền, thơ, danh-thiệp, thiệp-hồng,
(thiệp-lan).

Toa, sô, bộ, làm càng kỳ lưỡng,
Chắc lại bền chẳng nương của người
Nói chi sách đóng thì thôi!
Lưng da, lưng bồ, đê dời ít hư.

Sách in sáng, tinh tú, Kim Túy,
Tự diễn cùng Sứ ký Đại nam.
Tuần tra Pháp lệ, dạy kham,
Cách thi hành án, thiệt làm rất hay.

Thước, viết nghiên sáng dây dù hạng
Thiếu chi dầu giấy láng, mực người;

Chuốc trao, nào phải những lời.
Sang chơi 1 chuyến xin mời các ông

Tuy vật liệu, nay không dễ dũ,
Bồn quán nào dám phụ ý ai,

Khó nhọc thứ mây chẳng nài,
Miếng cho đẹp dạ Quí-ngài là hơn.

An-Hà An-Quán Bd Saintenoy Cần-thơ

Bồn kính.

Tiệm thợ bạc

của M. CAO-VĂN-HY
108 Boulevard Bonnard—Saigon

Tiệm này có bán đủ các thứ đồ nữ-trang theo kiểu kim thời, xinh đẹp khéo lặn vòi công; những là: vàng vòng, chuỗi bột, hoa tai, cà-rá, giày chiên, neo, xuyến v. v. kiên châm rất nên huê dạng

Xin các bà, các cô hãy đến xem thử một lần thì biết.

Nay kính
Cao-văn-Hy cản khái

Cáo bạch

Có bán cảng
viết "PORTE-
PLUMES À RÉSER-
VOIR" ngồi viết
bằng vàng thiêt
cao "PLUMES EN
OR CONTRÔLÉ"

14k không
sét không mòn.
Có khâu(AGRAF)
một đầu thiêt
viết, còn đầu
kia thì viết chí
(PORTEMINE); có

phụ thêm 1
hộp nhỏ đựng
năm cộng chí
để thay. Cây
viết này nếu
gìn giữ xài
rười năm
không hư.

Cũng có trữ
bán mực sty-
lographique
bleue black

hút
gía
ve
t/1
n.đt
là
0\$3

Xin đừng
tưởng rằng cây
viết này giống
theo cảng viết
năm cát, một
đồng xu khác

Mua về, nếu
xài không đặng
không xứng
dáng với đồng
tiêu thì trả lại
Bồn hiệu sẽ trả
tiêu lại đó.

Giá: một cây
là (có hộp, có
comptegoutie)
4\$50

Mua nguyên lõi
về bán lại càng
tinh giá nhẹ
hơn nhiều.

Cũng có trữ
bán mực sty-
lographique
bleue black

hút
gía
ve
t/1
n.đt
là
0\$3

Tất bán tại
nhà in An-Hà
CANTHO



Lời rao

Đang lúc này đồng-bang ta coi mỏi lo lắng cuộc thương trường cung nhiều kè lập tiệm, người sắm xe hơi, tàu hơi, tàu lửa mà dưa bộ hành; nếu dòn lại ngày trước thì ngày nay thấy người minh tấn bộ bộ pháo, như vậy Bồn quán có lòng mảng nhiều là vì đồng-bang ta quyết với tay nắm giây đoàn thề rồi đó

Vì vậy kể từ ngày nay sắp tới, trong các chư đặc giá ai có cái chi muốn bán cũng là muốn mua món chi, hoặc hỏi thăm đều giao dịch lợi chung cho đồng chưởng thì Bồn quán cùng ra công tiêm kiểm mà hỏi ám cho chư đặc giá tương lâm.

Những đồ mình muốn bán hay là muốn mua là:

Xe hơi
Tàu hơi
Tàu lửa
Xe máy, máy may, máy viết
Nhà cửa
Vườn ruộng, vân vân

Rao bán

Có người muốn bán: 1 cái xe hơi Peugeot 14 mã lực, 8 chỗ ngồi, còn mới, đê đưa bộ hành tiện lâm.

1 cái máy hiệu De Dion Bouton, 5 mã lực, có đủ đồ phụ tùng (Hélice) vân vân đem về gắn vào tàu hơi (Canot) gọn lâm.

1 Cái xe hơi nhỏ còn mới tinh hào mới mua chưa đầy 4 tháng, đi được ba người—sức 7 mã lực—ít hao dầu, đê đi chơi tiện lâm.

Vì nào muốn hỏi thăm đều chỉ xin do nơi Bồn-quán

Kinh Cáo

Kính cùng lục châu chư quân tử: vị nào muốn lập hội thương mãi cùng hội thương nghệ, muốn có sổ sách rõ ràng theo luật pháp Langsa khỏi để xích mít trong hội ngày sau.

Bồn quán có người thạo việc ấy, sẽ hót âm cùng chỉ cách thức cho người thợ-toán của hội dặn dò thi thoé theo luật phép—

Tiến công thì lính vừa vừa mà thôi, chờ chẳng tính mất, xin qui ống lưu ý.

Bồn quán kính cáo

Một việc khá lầm

Có quan Giám đốc Quesnel sảng lòng muốn bán hai sô ruộng của ngài, ở tại Tháp mười Mỹ tho sô thứ nhất được 46 mẫu, ở dựa mé kinh, sô thứ nhì được 246 mẫu, ở dựa mé kinh lớn kêu là kinh Tông-đốc Lộc, kinh này xáng mới vét lại lớn lầm, bê ngan chừng 40 thước nên tiện bê chờ lúa ruộng lầm, và như muốn chờ lúa thăng lên Chợ-lớn đi ngã sông Vaico cũng dẽ lầm.

Hai sô ruộng ấy đều là đất thuộc tốt lầm, chẳng còn phải tốn công khai phá chi nữa hết; lại sảng trong đất có mươi ba cái đĩa, cá rất đại lợi. Có một sô đất khác kế cận với hai sô ruộng nói trên đây, chừng 300 mẫu, nguyên là của hiệu Speidel đã bị nhà nước tịch thâu lại và có lè trong một ít lâu sô giáo già bán

Hai sô ruộng của quan giám đốc Quesnel, huê lợi mỗi năm chừng 12 tới 15 ngàn già.

Ai muốn mua hai sô đất ấy xin gởi thư cho quan Giám đốc Quesnel tại Saigon, hay là gởi cho sô Nhứt trình An-hà tại Cần-thơ mà thương nghệ và đền xem bán đỗ thì hiểu rõ

Khương-Thới dit Gông Thuốc điếu hiệu Globe

178 180 Rue Ang-Duong, 178 180

Tiệm tôi có làm đồ nữ trang (bijouterie) để bán, và có bán những đồ phụ tùng xe hơi, xe máy và xe kéo xin kẽ ra sau đây:

Kiêng vàng leo, chuỗi bông, cà-rá, đồ lâm dã thú. Dầu-éch-sang-Sén (essence (Shell) dầu nhớt để vò máy xe hơi (l'huile pour automobile) ở bò để máy xe hơi (graisses pour automobile) đá thấp đèn xe hơi (carbure), vò ruột xe hơi hiệu, tay và huê-kỳ (enveloppes et chambre à air marques Michelin et américaine) xe máy hiệu bờ-rô (bicyclettes marque Peugeot) và tôi có bán đồi mồi (écaillit) lược chải đầu đùa thú và đồ của đầm (madame) và giày tay, giày (annam) dầu thơm, áo thun muab ên tay lại (commandés en France).

Như các ông và các bà muốn dùng xin gởi thư đến tôi sẽ lập tức gởi (contre remboursement) đến cho.

Nay kính

Trần-văn-Gông
Bijoutier Pnom-penh

Thuốc gói hiệu Globe

(TRAI ĐẠT)



Máy tay thường dùng thuốc đều chở thuốc Gà-lốp là đượm, khói thơm hút không khò cổ

Một mình hàng Denis-Frères có trứn báo sĩ mà thôi.

(TRAI ĐẠT)



Hút đã ngon, đốt dành lâu được không mốc, không mục.

Tại Hàng DENIS-FRERES có trứn bán

LOI RAO

Kính cung lục-châu đăng rõ tại nhà in Hậu-Giang Cần-thơ, có báu sách chữ Quốc-Âm để giúp cho Lương-chúc có quyền thi hành như trường-tòa.

Sách này có 156 trường và có đủ kiêu yết thị, lời truyền rao, của ông DUONG-VAN-MEN mới dọn.

Giá mỗi cuộn là 3\$.00
Tiền gởi 0.15

Xin viết thư đến nhà in Hậu-Giang Cần-thơ mà mua.

Nhà máy xay gạo

TẠI CHAU THÀNH CẦN THƠ

Tai nhà máy này có xay và trứ gạo trắng, bún lè và bún tơ. Gạo xay ra có nhiều dạng tùy theo giá.

Trong lục-châu, chư vị nào muốn mua hoặc nhiều hoặc ít, xin viết thư mà thương nghe.

Décertquierie de Cantho,

AN HÀ NHỰT BÁO

MÔI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1.— Sở Y-viện Cần-thơ mở thêm | 6.— Hòn phổi cắp thi |
| ra rộng | ra rộng |
| 2.— Trường học thương mại | 7.— Công văn lược lục |
| 3.— Cảnh tranh | 8.— Tự do dien dàng |
| 4.— Voi chào báo mời | 9.— Cảnh-thơ Thời dám |
| 5.— Ráng công mài sắc chảy ngày | 10.— Thán tình |
| nên kim | 11.— Nam-kỳ Thời sự |

Sở Y-Viện Cần-thơ mở thêm ra rộng

Sở Y-Viện Cần-thơ sáng lập từ năm 1895. Ban sơ chưa có nhà-thương việc hành y hảy còn thưa thớt, vì buổi đó người bón-quốc ta chưa thạo dụng thuốc Langsa, phần nhiều, hé khi nào đau ốm thì cứ do nơi thuốc Bắc, hoặc là thầy pháp, bồng, đồng, mà thôi.

Quan Lương-Y thì cho thuốc các quan Langsa, đi trồng trái trong các làng, hoặc là cho thuốc lính mă-tă cùng tội nhau và xét các binh Tòa-án phủ-thát.

Tóm lại: lúc đó hé bệnh nào nhà nước buộc phải đến cho quan Thầy xem thì họ mới đến, chờ người mình ít khi sảng lòng mà chịu cho quan Lương-Y Langsa cho thuốc...

Trái các Quan Lương-Y Langsa hành sự trong lỵ Cần-thơ từ năm 1895 đến nay: sơ khởi thì là quan Thầy Albadi, lần lần thay đổi nhau các quan Thầy M.M. Thébaut, Rombaud, Audiau, Burdin, Guitard, Brimont, Lalung-Bonnaire, Honorat, Devy, Pavly, Tardif và hiệu kim là ông Docteur Vieille. Tới lúc quan Thầy

Lalung-Bonnaire hành sự là năm 1907, Hội Bảo-sáng bịnh-phòng (Association Hospitalière) lập thành một sở nhà-thương; từ đó người bón-xú mới thấy dặng nhiều sự thẫu hiệu của thuốc Langsa, nên lần lần đều xin điếu thi, tối ngày nay thiên hạ mồi buổi sớm mai lựu đến phòng khám bịnh xức thuốc dông dây dây đêm không xiết; còn nơi các nhà dưỡng bịnh thì chặt cứng lớp tới lớp lui, chẳng khác nào nơi một sở công nghệ kia mà đang lúc thạnh hành tấn phát.

Áy cũng bởi nhờ cái công lao của các quan Chánh-Bố Boudineau có xin phép quan Nguyên-seái Nam-kỳ lập tại Ômôn và Trần mới chở một sở Nhà-thương cho bịnh nằm và cho thuốc thi. Ngài lại xin quan trên bổ thêm cho lỵ Cần-thơ 2 vị Lương-Y Bón-quốc nữa dặng điều đình 2 sở Nhà-thương mới

Mới đây, quan Chánh-Bố Boudineau có xin phép quan Nguyên-seái Nam-kỳ lập tại Ômôn và Trần mới chở một sở Nhà-thương cho bịnh nằm và cho thuốc thi. Ngài lại xin quan trên bổ thêm cho lỵ Cần-thơ 2 vị Lương-Y Bón-quốc nữa dặng điều đình 2 sở Nhà-thương mới



Hãy dùng
thuốc hút hiệu **CON GÀ** thuốc chưa vẫn
và vẫn rời

vì THUỐC NÀY NGON HƠN HẾT.

ĐÃ THƠM THO LẠI GIÁ RẼ HƠN CÁC THÚ KHÁC.

Thuốc CON GÀ trống tĩa tại xứ Đông-Dương
Nên giúp hội *Société des Tabacs de l'Indochine*,
66 Boulevard Bonnard.—Saigon
hầu giúp muôn ngàn người Annam.

lập đây. Lúc này tại nhà-thương Ômôn đã có Quan thấy Annam ở rồi, trong ít ngày nữa đây, đợi thuốc men vật dụng đường chiếu bàn ghế sấm xong, sẽ mở cửa nhà-thương cho bệnh nằm điều trị. Sở nhà-thương Trà Ôn, nghe rõ lại: thì quan Huyện Nguyễn-văn-Yên đương kim Phó tổng Bình-lễ, chịu hiến cho nhà nước 3 vạn phở mà lập dở nhà thương trong lúc này, sau lừa chờ rồi sẽ cắt thiệt thò. Đáng khen quan Huyện Nguyễn-văn-Yên thật là một người trọng nghĩa khinh tài tu nhơn tích đức. Vậy lúc này nhà-nước đang sửa soạn thuốc men vật dụng, thế thì trong vài tháng đây, tại Trà Ôn sẽ có một sở nhà-thương nữa.

Quan Chánh-Bố Boudineau còn tính muốn lập thêm tại Phụng-hiệp một sở nhà-thương như vậy. Hôm đầu tháng

đây Ngài có hiệp cùng quan Lương-y Vielle đi viếng quận này; tướng chẳng bao lâu tại Phụng-hiệp sẽ có quan thấy Annam đến ở đó mà cho thuốc cứu bệnh cho nhơn dân.

Còn một quận nữa là quận Cầu Kè ở xa Cần Thơ, dân sự lại đóng đảo, đáng có sở nhà-thương và một quan thấy Annam ở đó lâm. Vẫn lại Cầu Kè có sảng rỗi một nhà Bảo-sáng lập thành 4, 5, năm nay nếu nhà nước tính lập thêm một sở nhà thương; tướng cũng là nhẹ tốn kém và thiên hạ đặng tiện bề đến đó mà xin trị bệnh, hơn là phải đi Trà Ôn và Cần Thơ xa đường.

Ngày nào trong 4 chỗ Ômôn, Trà Ôn, Phụng-hiệp và Cầu Kè có sảng nhà-thương nhà bảo sảng rồi, thì nhơn dân trong tỉnh lấy làm có phước đặng giao guời

lúc hưu binh đến xin điều trị cho kiếp. Ấy cũng là cái hỏng huệ của nhà nước Langsa bùa cho con nhà Nam-việt đó. Dân trong bốn tỉnh rất cảm ơn nhà nước và các quan chúa tỉnh như là quan chúa tinh Boudineau.

Phạm-kỳ-Xương

Trường học nghề thương mại

Bấy lâu nay chúng ta hằng ước ao cho chánh-phủ lập trường thương mại ngô bầu có chỗ cho con trai xí ta nhồi nắn thêm trí-thức cho tinh tấn về thương nghiệp cho có đủ thể-lực mà bảo thủ lấy mồi lợi nhà trong buổi cạnh tranh rất nên ghê gớm nầy.

Quan cựu Toàn-quyền Albert Sarraut là một đặng kinh-tế lão thành, lúc ngài còn cầm quyền Tổng-Thống cũi Đông-Pháp nầy thì Ngài đã dòm thấy rõ chỗ hi vọng của quốc-dân ta và cũng thấy rõ đường thương mại của quốc-dân ta hãy còn khuyết điểm; nên Ngài đã trù nghị mà lập một trường thương-mại tại Đông-Pháp đặng có điều đặc-quốc-dân ta vào đường kinh-tế. Chẳng dè cái Sở nguyên ấy chưa thành, vì việc nước mà Ngài phải là chúng ta trở về Chánh-quốc.

Từ đó sáu sau chẳng thấy ai kê cửa giüm tới cái vẫn-de ấy nữa; thiệt cũng đáng buồn.

Các nhà soạn báo thấy vậy bèn biện nhau mà nhás nhở và nài xin Chánh-phủ luôn.

Lúc quan quyền Thống-đốc Nam-kỳ cựu là ông Maspéro đến diễn thuyết tại nhà hội Thương-mại Annem tại đường Catinat, trong bài diễn thuyết ấy Ngài

có nói với chúng ta rằng Ngài vẫn có lòng lập một trường thương-mại, song Ngài e không có học trò, vì ngài đã cõ động từ Saigoa và khắp trong lục lanh trót ba tháng trời mà ngài tiếp được số vái ba cái đơn gởi đến xin học mà thôi, cho nên ngài chất là ít ai muốn học, nên lập trường ra thì át tối hao mà vô ích.

Rất tiếc thay! chớ chỉ lúc ấy mà các nhà soạn báo hay được cái sở hành rất hữu ích của ngài đó, thì hiệp theo mà cõ động trong các Báo quốc-ẩm cho sĩ-lục chau-trí tất; thì trường có ít nữa cũng có đỏi ba trăm trò; chớ có đâu mà để cho lở làng cái cơ hội két như vậy. Rất uổng thay! Thiệt rất uổng thay!!

Cách chẵng mấy ngày tờ Báo « Tribune Indigène » lại đẽ xướng lên một lần nữa. Cơ thể mấy thầy trong họn thanh niên tại Saigon và Cholon đây thấy đều nín nút ước mơ. Thấy vậy cho nên Hội khuyến-học Nam-kỳ liền vào đơn xin phép quan Thống-đốc đặng lập một lớp dạy xắp ban đêm tại nhà hủi khuyến-học, dạy cách làm sổ sách và tính toán theo nghề thương-mại. Có rước 2 ông thầy dạy là ông Boulouys và ông Nguyễn văn-Vang. Chẳng mấy ngày mà có hơn 8 chục người xin vào chịu học.

Chừng ấy ông Maspéro mới thấy lòng dân đã khuynh hướng về sự học ấy, nên Ngài mới định phụ cấp cho Hội khuyến-học mỗi tháng là 3 trăm đồng, đặng dùng làm học-phi.

Tuy là may mắn như vậy, song coi ý quốc-dân ta cũng chưa mang nguyên. Là vì hiện nay quốc-dân ta phần đông đã chán ngán bên đường sĩ-hoàng mà lại khuynh hướng về đường công thương kinh-hoá; cho nên lập một lớp dạy xắp ban đêm như vậy thì bất quá đẽ

cho mấy thầy ở gác lối Saigon và Chợ-lớn đây học được mà thôi; còn Sí-tử trong lục chầu xa xuôi thì có thể nào mà học được. Đầu cho có đến học được thì nữa thì có dù chò đâu mà học.

May mắn thay! mới đây bốn báo chúng tôi có nghe tin rằng quan Toàn-quyền Maurice Long đang nghiên cứu để lập tại Hà-nội (Bắc-kỳ) một trường để dạy học nghề thương mại, (Ecole de Commerce), cái chương trình trong trường ấy sẽ có dạy chữ Langsa, chữ Ang-lê chữ Tàu, toán mực, luật buôn bán, viết chữ tát, đánh chữ máy và dạy cách đi biển giá v.v... những sĩ-tử trong trường ấy, đến khi tốt nghiệp mà ra sẽ được lầu cấp bằng cũng như các trường khác vậy; trong khi học thì chánh phủ Đông-pháp, hoặc chánh-phủ Nam-kỳ, Bắc-kỳ, Trung-kỳ, và Cao-man sẽ bang cấp họ-bằng cho và hạn cho hai năm thì tất nghiệp.

Theo cái chương-trình này thì rất hợp với chò hi vọng của quốc dân ta là đường nào!

Từ đây quốc-dân ta sẽ có chò mà nhồi nồng-trí hóa cho tinh-tấn nghiệp-thương hâu có mờ mang thương giới mà tranh cạnh với khách-thương là một mủi giặc kinh-tế rất to tác v.v. lối tương lai đấy.

Nghé được tin này, những hàng trác-thức ta, ai là người không hồn hở vui mừng, hầm bô cõi phúc mà ca tụng công đức của quan Toàn-quyền.

Nhưng mừng thì mừng vậy, chò chúng tôi cũng còn buôn một nỗi là Bắc-kỳ đường sá xa xuôi, sợ e bất tiện cho những con nhà nghèo ở tại Nam-kỳ này, không có thể ra đến Hà-nội mà học cho được.

Vậy sẵn dịp này, xin các quan Bắc-du-lịch Nam-kỳ

dốc Nam-kỳ lấy lòng nhân-huệ mà lập thêm một trường Thương-mại tại Nam-kỳ ta đây cho thuận tiện cho quốc-dân ta ơn đức ấy ngàn năm về sau những sấp chầu em dân còn ghi tạc.

Các quan Hội-đồng ôi! Chúng dân mà chọn cử các Ngài lên thay mặt cho quốc dân trong 6 tỉnh, là chỉ sở cậy các Ngài có bấy nhiêu đây mà thôi.

Hiện nay khách-trú họ mua gần hết phố ở Saigon và Chợ-lớn rồi; họ đã lập một bảng bạc rồi, chánh-phủ đã cho phép họ lập một phòng Thương-mại (Chambre de Commerce) tại Chợ-lớn rồi; mới đây họ lại xin được phép mà lập thêm một hội Thương-mại (Association des Commerçants Chinois) nữa rồi. Đường ấy cái thế lực của khách-trú tại Nam-kỳ này mạnh mẽ là đường nào! có đáng lo đáng sợ hay chăng?

Rồi đây họ sẽ lão lão mua hết đất các ruộng vườn của ta, chừng ấy tất nhiên phải phản cùi vi khách, thì cái chức nô-lệ này dầu cho quốc-dân ta không lành cũng không chạy dầu cho khôi được mà!!

Ôi! chúng ta có nên xót ruột đau lòng rung en rờn ốc mà lo sợ cho em cháu chúng ta về tương lai chăng?

Nếu nay chúng ta không lo trước mà mờ nோ ruồng đường, rồi về sau con cháu nó sẽ nghĩ cho chúng ta là kẻ tiên hối của chúng nó ra thế nào? Ngứa nhòe các ngài xa nghe.

Nông-Cô Mín-Bàm

Cạnh-Tranh

LỜI LUẬN CỦA MỘT NGƯỜI

BẮC DU-LỊCH NAM-KỲ

Tai ta thường nghe, mắt ta thường xin với quan Toàn-quyền và quan Thống, thấy những kẻ hay nói đến hai tiếng

Cạnh-tranh mà không hiểu cách cạnh-tranh, nhưng kẻ đã dùng cách cạnh-tranh lại dùng không thích hợp.

Than ôi cũng vì không hiểu rõ, không biết dùng cách cạnh-tranh ấy mà thành ra công giới thương giới nước ta không thể tảo bộ làm sao cho chóng được.

Dù biết rằng trong nước có cạnh-tranh thì mới có tảo bộ, nhưng mà thế nào gọi là cạnh-tranh? — Cạnh-tranh nghĩa là mình thấy người ta làm khéo một, mình cố sức làm khéo mười, người kia thấy người nọ làm khéo hơn mình lại phải cố sức làm khéo hơn nữa, như thế thì trong nước mới cường thịnh, mỹ nghệ mới phát đạt, mới có thể cạnh-tranh ra đến ngoài được; chò như cách cạnh-tranh của ta thì phản nỗi khéo người đồng-bào vừa xuất hiện ra được một cái nghệ gì có thể kiếm ăn được hay là một cách buôn bán gì có lời thì dã nhau nhau lại mà bắt chước; khi đã bắt chước được rồi thì lại tìm cách hạ giá để một mình trang lấp mồi hàng, chò không chịu để làm mà chuyên chế cho khéo hơ; những kẻ đồng-nghiệp thấy thế bắt-dắc-dì cũng phải hạ giá theo, cũng phải cạnh-tranh cách ấy; đến lúc đua nhau hạ giá quá thành ra lỗ vốn khi ấy mới lại phải lùm cách đén bạc, làm giả làm dối, quí hổ bán rẽ mà có lời quí hổ bán khói tay, thithoi, có biết đâu rằng hàng xấu tất không có giá trị, không có người mua như vậy thì tài nào giữ được quyền lợi lâu dài cho mình, thế có phải không những mình làm hại cho mình thôi, mình lại còn làm hại lây đến cả kẻ đồng-nghiệp mình, mình làm tiêu diệt cả mỹ nghệ trong nước nữa.

Ấy là cách cạnh-tranh trong nước. Còn muốn cạnh-tranh với nước ngoài thì trước khi cạnh-tranh ta phải biết sức ta, ta phải rõ siro người, đo-dắn dò

dường mà bước, chò dừng bếp túp chạy mau quá khôn khéo lại ngã dọc đường, vừa khôn tốt được mục đích lại mất cả công việc nữa. Thật thế, hai bên cạnh-tranh cũng như hai nước giao binh vậy. Hè nước nào biết cảm quân bên mình, biết bón tinh bên ngõch, biết xem thời thế tài binh nước ấy mới lợi

Kia ta hãy xem cách cạnh tranh của nước ngay ở đất Đông-dương ta thi biết, người ta thấy công thương gì mới bón khai mà xem chừng kiếm ăn được, thì người ta kêu baubô vốn chung phán, lập hội buôn bán, lạy xưởng chế đồ để cạnh-tranh với nước khác, để giữ quyền lợi cho nhau, chò người ta có gio cách cạnh-tranh hèn mạt để hại lẫn nhau đâu, sao ta chưa chịu nghĩ đến tiền đồ nước ta mà học lầy, mà bón tinh kiêm ky lẩn nhau, giúp đỡ lẫn nhau chung vốn nhau, kê ít người nỗi, bón tinh cho nhau mà khai hóa cho công giới thương giới nước ta(để một mai những mối quyền lợi của ta khôi bị tiêu diệt đi hết, để có thể vùng vẩy trong năm Châu, cho khôi nhục-tiếng làm người đứng trong Võ-trụ? Vả lại mỹ nghệ của ta cũng nỗi, thương nghệ của ta cũng lầm, song phản nhiều người minh lung vốn không được bao nhiêu nên nhà nào làm nhà nấy bán; nhà nào bát nhà nấy buôn; còn những ông phú gia thì chỉ giữ cái chủ nghĩa duy kỳ, nhầm mắt bỏ qua không chịu moi những đồng bạc trắng chôn vùi dưới đất đem lên mà giúp đỡ cho đồng bào, như vậy thi công thương biết bao giờ khai hóa cho bằng nước ngoài được; vì đồng tiều rất cần cho sự hoạt động trong các việc hơn hết.

Bây giờ ta đương theo đòn thương quố, hột văn-minh cùng sáp này chối, ta hãy nên nghĩ đến vận mạng nước ta,

ta hãy cố khai hóa cho công thương để một mai tiền nước ta không đeo nỗi đâm dưới ở đáy sông Ngô nữa. Biết bao nhiêu báo đã cố động cho ta biết về những số tiền ta mua đỗ ngoại quốc hàng năm; giá mà những số tiền ấy giao cho một tay ta trả, thì ta xót ruột biết ngàn nào; ấy là nói có từ đầu năm đến cuối mà thôi, còn trước đến giờ không kể và từ giờ đến sau không biết.

Không nói chắc đồng bào ta cũng rõ, lập ra một xưởng làm đồ gỗ, một hội buôn bán gì, không những là có ích cho kinh nghiệp, lại có ích cho cả đến xã hội, cho cả đến kinh hàn hạnh ta nữa; vì đây là một trường kinh nghiệp, trường thương mại dạy rất may mắn bệ; kinh hàn hạnh nhờ đây mà nuôi thân mà học nghiệp, mà buôn bán.

Thôi xin đồng bào ta hãy tĩnh bớt giặc hoảng lương lại một bạn nữa, bỏ bớt cái duy-kỳ-chủ-nghệ đi, thương đến nông-công-thương-giới nước nào hãy oán bèn yếu mà hèn dũng kinh hiệp lụt khai hóa lần ra, kéo vừa thiệt vừa xấu hổ với các nước láng giềng, họ vừa được ăn, lại vừa được nói, để ta khỏi mang tiếng là đố ấu tri man-ri moi rợ.

LÂM-VĂN-TỊNH

Vội chào báo mới

Bản-Báo mới tiếp tặng một bức thư của Đồng-bang & Bắc-kỳ cho hay rằng: trong ít ngày nữa đây sẽ có một tờ báo mỹ hiệu là "Thực-nghiệp dân báo" xuất bản mỗi tuần 3 kỳ.

Vậy Bản-Báo kính lời chào mừng quý Thực-nghiệp "Thực-nghiệp dân báo" và trước ao xin Đồng-bang trong Nam ngoài Bắc hãy vui lòng giúp đỡ báo

mới này cho đăng thành hành, ngõ mau chóng mở đường nông công thương cỏ trong xứ. Vì bỗng báo giới thêm chừng nào thì việc ích lợi cho quốc dân ta càng tần hòa chừng này.

An-Hà Nhựt-Báo

P.S. Bản-Báo xin đăng bức thư của quý Thực-nghiệp "Thực-nghiệp dân báo" ra dưới đây cho Đồng-Bang xem.

Hà Nội, le 4 Juin 1920

A Monsieur le Directeur
de l'An-Hà Nhựt-Báo à Cần Thơ
Notre cher Confrère,

Chúng tôi lấy làm hân hạnh mà viết mấy lời chào bạn Đồng-nghiệp đi trước chúng tôi là quý báo như người anh lớn của báo "Thực nghiệp dân báo" chúng tôi sắp ra đây. Chúng tôi tuy còn đương tổ chức, song chắc cũng gần được theo chân nỗi gót cáo anh trưởng trong trường ngôn-luận dẽ mà bối đường cho mầm thực nghiệp nước nhà được ngày thêm phát đạt. Bởi vậy chúng tôi với và có mấy lời thông tin trước để nhờ quý báo lấy tinh đồng nghiệp mà cố động trước trong tờ báo quý hóa của quý-quáu chúng tôi sắp ra một tờ nhật-trinh mỗi tuần lẻ ba kỳ tên là "Thực-nghiệp-dân báo" chuyên về sự mở mang mọi đường nông công thương cỏ cho ba kỳ ta.

Tờ soạn mới tạm đặt tại đường trong thành (Rue de la Citadelle) số 51. Chủ nhiệm là ông Nguyễn-hữu-Thu, ông Bùi-Đinh-Tá là nghị viên Tư-vấn nghị hội cùng các nhà đại thương kháo như ông Bùi-huy-Tín, ông Nguyễn-hữu-Cử (ông Nguyễn-hữu-Tiệp (diêu là Nghị viên như 2 ông kia) liên kết với các ông nghị viên các tỉnh Bắc-kỳ và các nhà tư bản dựng nên để làm cơ-quan cỗ động thực-nghiệp dùp giáp quốc-dân Bình bút quyền là ông Trần-văn-Quang

đã trước danh về nghề làm báo & Bắc-kỳ và ông Nguyễn-Mạnh-Bóng là người làm trợ-bút Nam-Phong cùng ông Mai-danh-Đệ Cử-nhan trưởng Nam-Bình với các bực văn-nhan tài từ có danh tiếng khác. Sự cỗ động ấy chắc quý-báo cũng vui lòng mà giúp cho. Vậy xin có lời cảm ơn trước; và xin chúc quý-báo được thịnh vượng để cho dân em sau này được đê huê tinh tiến vây.

Nay kính thư.
Thực-nghiệp dân báo
Đồng-nhan bài

Ráng công mài sắc, cháy ngày nén kiêm

Bản báo lấy lòng ban hành mà cho lục châu đồng bào chư quân-tử hay rằng: ông Trần-văn-Tỷ là con trai của ông Trần-khắc-Nhượng nghiệp chủ tại Bắc-liêu, là thidai Luật-khoa Cử-nhan hiện nay dương làm chức Trạng-sư nơi Tòa Thương-Thẩm tại thành Paris

Nguyên ông Trần-văn-Tỷ này trước khi có giặc thi vẫn còn làm Thơ-ký tại hòn Bắc-liêu đến lúc Âu-châu iới cơn khói lửa thì ông lại tình nguyện lùng quân sang giúp Mẫu-quốc lãnh chức đội Thông-ngôn là lúc gần cuối năm 1915. Ông lại là người có chí siêng năng, vui bê học vấn; cho nên trong 4, 5 năm trời ông ở tại Pháp-quốc, ban ngày thì ông mäng châm lo việc bón phân; còn ban đêm thì ông chẳng bê theo chúng bạn mà chơi bời những đều vô ích; cứ ở nhà một mình đóng cửa chuyên lo nấu súp xôi kinh. Thiệt rõ ràng là: hữu chí sục cảnh thành, cho nên ngày nay ông mới được vang danh đương này.

Chư tôn háy nghe lấy đó mà coi, chờ chi ông Tỷ sang Tây du học như các trò kia ngày nay được nên danh như vậy thì cũng chưa lẽ tự nhiên, chờ ông đi đây là đi tung chinh, ban ngày thì mất lo theo việc binh gia, mà ban đêm ông còn không chịu ngủ, lại dùng khắc kiel ấy mà học cho được thành danh; thiệt là đáng yêu, đáng mến, đáng kính đáng khen là đường nào. !

Sáng nay những trẻ em trong xứ ta đã sang Tây du học hơn trót ba trăm trò, vây Bồn-Báo chúng tôi khuyên cùng các trò em đã di rời cùng các trò em còn ở lại đang học nơi trường từ Nam chí Bắc; xin hãy noi lấy cái gương của ông Trần-văn-Tỷ đây, vì các trò em không phải đi tung chinh mà mất việc binh gia ràng buộc, thế được rộng ngày giờ hơn ông Tỷ rất nhiều. Ráng phán chí học hành, kinh nông thương, người kinh nghiệp, làm sao cho bá ban mỹ-thuật cho được hoàn toàn, hầu sau có dam về mà bối đắp cho quê hương mà mang kinh tế lý-lai, bảo thò lấy mỗi lợi nhả đặng mà làm cho nồi giỗng ta thoát cho khỏi cái ách China là một cái ách về sau rất nên ghê gớm đó. Chỉ chúc! chỉ chúc! !.

Nông-Cô-Mia-Đàm

Hôn phối cặp thi

Monsieur Nguyễn-bửu-Thanh, là Trí phủ Nam-kỳ, đã qua đời, Madame Nguyễn-phu-nhơn, là chánh thất của ngài, già quan ở làng Long-mỹ. (Rạchgia) định thất cho Lịnh-lang, là thầy Nguyễn-bửu-Tàu cựu Thơ-ký, cưới Lịnh-ái của quan Tri-phù, Đoàn-hữu-Tường, chũ quan-Kế sách, (Sóc-trăng) là cô Đoàn-thị-Nương, hai bên suối già, thiệt là đương môn đổi hộ.

Ngày 6 Juin 1920, bên trai mướn chiếc tàu «Bão lone» lên Longxuyên rước họ là Ông Hậu, cựu Hội đồng quản hạt, thấy Cảnh, Hội đồng địa hạt, thấy Nhơn, Thư ký Tòa hố, thấy Hương và thấy Cư là cựu Thợ-ký, rồi đi xuống Thốt-nốt, rước Ông Hương là Tri phủ chủ quận Thốt-nốt, Ông Thành, là Tri huyện chủ quận châu thành Longxuyên, và thấy Chiêu là cựu Cai-tổng Cantho. Xuống tàu, đúng 9 giờ rưỡi ban mai, chạy thẳng xuống Cái-Côn, vò ngã bảy Phụng-hiệp ghé dinh quan chủ quận nghỉ nửa giờ, mới đổi chạy thẳng về tới Long-mỹ, đúng 6 giờ tới tàu ghé cầu quan có quái lộc hầu rước lên nhà đàng trai, xem thấy kiết thê trương dặng, bao bê rực rõ, trán nghi thiết ý, khắp chỗ nghiêm trang.

Thiên trà rồi, uống apéritif, đoạn mời vào tiệc, dùng cơm tây. Tiết mảng, ngồi đến 10 giờ, bị tương lẽ vật xuống tàu thính quái lộc trở ra Ngã-bảy trực chí tới Kế-sách, là 6 giờ sáng ngày 7 Juin 1920, ghé tàu tại Cầu chợ Kế-sách, kiểm điểm lẽ vật rồi, thấy đàng gái sai một tên Hương chức nhô, xuống cầu thính miệng.

Họ trai lên đàng bộ, đi thẳng tới dinh quan chủ quận, là nhà đàng gái, xa trước có dư 500 thước, có tiếng nhạc cao-men đánh tiếp, vào cửa dinh, thấy có đặt một cái bàn dài ở giữa, hai bên hai hàng ghế Tô-nè, ngay trước cửa dinh, trên có cái nhà che nắng, chung dọn rõ ràng, bên ta có quan Đốc phủ sứ Đoàn-hữu-Chung, kế quan Tri phủ Đoàn-hữu Tống, kế đó Cai-phó tông, Hội đồng ngồi liền một phía đều điểm nhiên doan tọa.

Bên họ trai, Ông Phú Hương, đi trước kế Ông Huyện Thành, Ông hội đồng Hậu và mấy thầy theo sau đi thẳng vô gần tới cửa dinh, Ông Đốc phủ Chung, kêu lại nắm tay mỗi người mà chào, rồi thính

ngồi bên phia hữu, nước trà xong xé, dâng lè cát-ri, và lạy họ rồi, một chặp, thấy trong dinh dọn cháo lòng ra thính hai họ ăn lót lòng, rồi sẽ lên xe hơi di xuống nhà thờ Sóc-trăng mà làm lễ hôn phối.

Bên họ trai không ai ăn, duy có họ bên gái ăn mà thôi, ăn rồi thính hai họ lên xe hơi, một đoàn dài đặc, trực chỉ xuống đến nhà thờ Sóc-trăng là 8 giờ ngoài, có vợ chồng quan Chánh bồ và vợ chồng quan Phó bồ Sóc-trăng, cùng trong Bốn hội nam nữ đồng nhì đều đến, trong nhà thờ thấp đèn sáng ánh, vợ chồng mới, bèn bước vào, ngồi trên ghế giữa bàn thờ, rồi ba Ông Linh-mục mặc áo lè, và hai hàng Đồng nhì, cầm đèn bước ra làm lè, dồn hát nghiêm trang, thanh thao trôi khúc; lúc ấy các sắc nhơn dân đến coi, đông tây hội cả.

Qua tới 10 giờ ngoài làm lè xong rồi, thiên hạ mới tang hai họ đồng lên xe trở về Kế-sách, đến nhà đã 11 giờ ngoài, ai nấy bụng đã biết xót, ngồi trên bàn chưa thấy bài diễn, hỏi ra mới hay là quan Phú bên gái, còn chờ quan Chánh bồ, và quan Phó bồ đến, se khai diễn một lược, còn quan Đốc-phủ Chung, và quan Phú-Tống ngồi ngoài một chặp rồi vào trong dinh bàn định việc chi thì ngoài không rõ, bỏ viên quan bên họ trai, ngồi với Tống làng bên họ gái, làm cho ai nấy, ngồi đứng chẳng an, giao đầu túng nhí, kế xuống dưới tàu mà nghỉ, người đi dưới bên mà chơi.

Đến 12 giờ ngoài, mới thấy xe hơi vợ chồng quan Chánh bồ, và vợ chồng quan Phó bồ, và vợ chồng quan Biên-lý đến. Chừng ấy quan Đốc phủ Chung, và quan Phú-Tống, mới ra tiếp các quan lớn đi thẳng vào dinh, chuyện vui vui mảng làm sao không rõ.

Một chặp mới thấy người ra dọn bàn

rồi bà Phú bước ra mời hai họ đồng vào một tiệc. Lúc ấy bên họ trai, kè đi nam, người đi bắc, còn có 7 người vào tiệc mà thôi. Mảng tiệc rồi, cũng còn ngồi ngoài mà ngóng, vì quan Phú mất ở trong dinh, luồng dịp cho kêu làng Tống vào dinh dùng đơn ái mộ, xin cho ngài lưu nhậm tại quận Kế-sách.

Ở ngoài quan Phú Hương, quan Huyện Thành, và Ông Hội đồng Hậu, nòng này sai người mướn xe hơi rồi, cho người vào thính quan Phú Tống ra đặng ba Ông từ biệt về Longxuyên, thì quan Phú-Tống mới ra; ba Ông từ già rồi, lên xe hơi mà về Longxuyên, kể đó quan Chánh bồ, quan Phó bồ, và quan Biên-lý, và ba vị phu nhơn cũng từ quan Phú, và quan Đốc-phủ, rồi đồng bước lên xe hơi mà về Sóc-trăng, chừng ấy bên họ trai mới xin ughinh thú, là 3 giờ rưỡi

Qua lèo ngoài làm lè xong rồi, thiên hạ mới tang hai họ đồng lên xe trở về Kế-sách, đến nhà đã 11 giờ ngoài, ai nấy bụng đã biết xót, ngồi trên bàn chưa thấy bài diễn, hỏi ra mới hay là quan Phú bên gái, còn chờ quan Chánh bồ, và quan Phó bồ đến, se khai diễn một lược, còn quan Đốc-phủ Chung, và quan Phú-Tống ngồi ngoài một chặp rồi vào trong dinh bàn định việc chi thì ngoài không rõ, bỏ viên quan bên họ trai, ngồi với Tống làng bên họ gái, làm cho ai nấy, ngồi đứng chẳng an, giao đầu túng nhí, kế xuống dưới tàu mà nghỉ, người đi dưới bên mà chơi.

Quan Đốc-phủ và quan Phú xin ra sau vỉa mà viếng mà quan phủ Nguyễn-Tiên linh, rồi mới đi dạo chợ Trà-bang cho biết phong cách trở về uống apéritif rồi thính vào dự tiệc, pháo nổ vang tai. Tiệc rồi bên họ gái từ biệt ra về, bên họ trai theo đưa xuống cầu quan đợi cho tàu lui mới trở lên bè, đến 3 giờ rưỡi chiều, mới cho tàu đưa mấy thầy về Cantho và Longxuyên an nghỉ.

L. Q. C

Công văn lược lục Y-VIỆN

Vì lời nghị quan Thống-Đốc Nam-kỳ ngày 2 juin 1920

Thiên bồ Ông Nguyễn-văng-Cương Lương-y, hạng tư và Ông Lâm-chân-Manh, Lương-y hậu bồ, mới giao cho Chánh-phủ Nam-kỳ sử dụng, đi hành sự lại hạt Cần-thơ,

Thiên bồ Ông Trần-văn-Sang, Lương-y hậu bồ, mới giao cho Chánh-phủ Nam-kỳ sử dụng, đi hành sự tại Nhà-thương Bốn-quốc Nam-kỳ thế cho Ông Nguyễn-văng-Lử bồ đi chỗ khác.

Thiên bồ Ông Trần-văn-Tai, Lương-y hậu bồ, mới giao cho Chánh-phủ Nam-kỳ sử dụng, đi hành sự tại hạt Biên-hà thế cho Ông Lê-trung-Lương bồ đi chỗ khác.

Thiên bồ Ông Nguyễn-văng-Lử Lương-y hạng năm, hành sự tại nhà-thương Choquan, đi hành sự tại hạt Thủ-dam một thế cho Ông Phan-văn-Tiểng, bồ đi chỗ khác.

Thiên bồ Ông Phan-văn-Tiểng, Lương-y hạng năm, hành sự tại hạt Thủ-dam, đi hành sự tại hạt Raebgia.

Thiên bồ Ông Nguyễn-văng-Lử, Lương-y hạng tư hành sự tại nhà-thương bốn quốc Nam-kỳ, đi hành sự tại hạt My tho thế cho Ông Ng.-văn-Bình, bồ đi chỗ khác.

Thiên bồ Ông Ng.-văn-Bình, Lương-y hạng ba hành sự tại hạt My tho, đi hành sự tại Nhà-thương Choquan, thế cho Ông Nguyễn-văng-Lử.

Thiên bồ Ông Lê-trung-Lương, Lương-y hạng năm hành sự tại hạt Biên-hà, đi hành sự tại hạt Leit-le.

Tự do diễn đàn

Tôi là Trương-văn-Mậu vaccineur tại nhà thương Cần Thơ có xem tờ "Thời-Báo" số 109 để ngày 8 Juin 1920, nơi in ra "Tự do diễn đàn" khoản "Trống-trái" thấy lời thêu dệt quá lè của Trần-văn-Ngô(dốt)Lê-văn-Tri(dốt)và Nguyễn-phước-Sanh (học trò 12 tuổi) kêu nài xin thầu tới tai quan chưởng tinh Cần Thơ về việc tôi đến trống-trái tại làng Thiện-Mỹ Tràon ngày 24 Mai 1920, nào là: uống rượu say mèm, đánh và con nít mỗi đứa 1 bõp tai thiểu dêu trêu hèm v.v...

Lời thêu dệt mồ hôi, lè thì tôi để cho Lục-châu độc giả, xét phì thị là dường nào; mặc một điều: nếu tôi chẳng đương đối e 3 người trên đây gọi rằng tôi đã nhận lỗi nên điểm nhanh. Vậy xin ít lời rõ ra đây cho Lục-châu chư ông gạn lè phải chẳng.

Vưng lính quan Chưởng Tinh đi trống-trái cho nhơn dào trong 3 tòng: Tuân-Giáo, Thành-Trí và Bình-Lễ hết thấy là 35 làng thuộc về quận Cát-ké, đến đâu cũng nhờ trước là quan Chưởng-Quận ra lệnh, sau là Tông-làng hương chức giúp sức nên mọi bê được an hảo. Ngày 24 Mai đến làng Thiện-Mỹ Tràon, vì hết thuốc (vaccine), (vẫn tôi cũng có dự phòng mà xin trước, song rủi vì thuốc giờ đến chưa kịp) em nỗi nhọc lòng trong đợi cho nhơn dân, tôi bèn xuất tiền túi thân hành về Cần Thơ vào ra mắt quan Lương-Y Langsa tò bày việc đó, chừng đặng thuốc tôi quay quã trở lại Tràon là 1 giờ chiều thấy thiên hạ cũng còn đông đầy đầy đợi mà trống-trái. Tôi liền đến nhà Công-sở gấp 2 người hương chức hỏi ra là Hương-Hảo và Chánh-lục bộ. Tôi xin 2 vị hương chức này giúp sức cùng tôi trong việc trống-trái đó. Tuy

là dự việc, song coi ý 2 vị chẳng dặng tận tình, để con nít, tràng túc phía, khó mà trống cho dặng, nên tôi có phèn oán tì đòi lời. Hai vị đã chẳng ăn năn vì phèn sự ồn ào tinh mà chờ, trả lại horn tôi rồi bỏ xuội đó một mình tôi làm lấy. Lúc này con nít tràng vỗ động quá một mình tôi khó bê ngăn cản cho lại, thời may gặp M. Lành là thông ngôn sở Tuân thành Tràon, tôi xin thấy chung kiến giùm việc này. Bị con nít chen lấn, mệt và khát nước, M. Lành mới bão tôi nghỉ chút dặng lại tiệm Nam-bác-Ái ở gần đó uống limonade mà giải khát. M. Lành và tôi uống 2 ly limonade rồi trở lại, tôi cậy M. Lành giúp sức biên cho tôi trống; còn hai vị hương chức đã bồi dì mắt chẳng chịu ngó ngần đến nữa. Trống hết thấy đặng 683 đứa con nít, song trong bài không cáo nói trống có 155 đứa mà thôi, là vì lúc 2 vị bõa đi sổ trống mới tới đó, còn lúc sau 2 vị không kể vò, lại nói tôi uống rượu say mèm. Ô hô! Limonade uống mà say nỗi gì? chẳng tin xin hỏi lại ông chủ tiệm Nam-bác-Ái coi có phải vậy chẳng...? Còn nói tôi làm bộ quan lớn ngồi nhà hàng và đánh và con nít mỗi đứa một bõp tai thiểu dêu trêu hèm.... thấy nói mà không thể nín cười cho dặng! Hè a ngồi nhà hàng uống rượu thì gọi là quan lớn hết sacc..? còn tôi đánh và con nít sao sắn bót sơn-dâm t bén đó, định thấy Cai ở trong mệt chán đó sao cha mẹ con nít chẳng đến mà thưa. Vâ lại con nít có tội gì mà đánh...? Lời thêu dệt rất phi lý... Tôi đâu dốt hèn cũng có Lương-Tam nhiều ít, mà vưng lính quan đi trống-trái làm phước cho dân là nào tôi chẳng rõ phận sự của tôi sao?

Vụ này lúc tôi về đến Cần Thơ tôi đã bầm bầm cùng quan Lương-Y Langsa

và dâ chạy từ cho quan chưởng tinh ngoài phủ cho quan chưởng quận Cát-ké thăm vấn coi lỗi ấy ở ai mà ra và ngoài dâ minh dán rồi: lừa là 3 người phải không cáo làm chi cho nhọc.

Trương-văn-Mậu
Vaccinateur indigène
à Cần Thơ

xưa thử coi họ còn nói minh biếm nhẹ nứa thời cho biết.

TÝ—Chuyện đời xưa tôi ít thuộc.

SƯU—Thì một bài chuyện nói nghe chơi giải khuây vây mà.

TÝ—Chuyện gì mà nói bây giờ...?
À, anh thuộc chuyện Kim-Trọng Túy-Kieu không...?

SƯU—Nghĩa-lý trong bộ truyện đó thì tao không dám nói, kể từ Kim-Trọng với Túy-Kieu, Túy-Vân tao nắm lòng.

TÝ—À, anh đã lào tích Kim-Trọng, vây mà anh khen Kim-Trọng hay là chê nói nghe thử...?

SƯU—Theo ý tao thì tao khen.

TÝ—Có nǎo mà khen....?

SƯU—Làm trai như Kim-Trọng xử nghĩa vụ toàn, một lời giao hẹn, nguyện kết tình chung, vì obu thân nàng Kiều sóng đôi gió dập, bướm chúa ong chường, mà chàng còn chẳng phu, nên chừng công danh đặc lợ rỗi, cùng bươn bả tâm cho được nàng Kiều đem về mà vui vầy cá nước. Người mà tròn thi tròn hung như vậy chẳng đáng khen sao...?

TÝ—Có chỗ khen mà cũng có chỗ chê.

SƯU—Chỗ nào chê ở đâu...?

TÝ—Vậy chớ chỗ lấy em vợ không đáng chê à....!

SƯU—Duyên chí thế duyên em; cũng bởi chàng giữ lời nàng Kiều phú thát.

TÝ—Ô hõ..! nói như anh vây, nên đời này nhiều người họ mới được lùng họ làm lời, chẳng cần lời phú thát, bẽ là đẹp mắt thuận tình thì họ cứ việc thê.. Lẽ đâu vậy...! Hết người rồi sao...? em nào cũng là em, bên vợ khác chỉ bên chồng. Dẫu cho lúc ra đi, nàng Kiều có phú thát đi nữa, ấy chẳng qua

Cần Thơ thời đầm

TÝ—Chào anh Sưu, hôm chúa nhứt tuân rồi tôi nói tới nhà anh nói chuyện nứa chơi, kể gấp dịp thấy năm Cự rùa đi Nhơn-ái có việc tư, làm bữa đó về tới nhà là 6 giờ tối, nên trễ hẹn, xin anh đừng phiền...!

SƯU—Cái đó là chú mấy nói dốc da! ngày đó tao gấp thấy năm Cự ngồi nhà Bảy Phúc lại có Thông Đáng ở đó nữa.

TÝ—Anh gấp hỏi nǎo...? ức chừng mấy giờ...?

SƯU—Chừng 10 giờ rưỡi sớm mai.

TÝ—Phải, qua tới 12 giờ trưa, thấy năm Cự với tôi mới chạy xe máy đi Nhơn-ái mà. Thôi, đẹp việc thấy năm Cự lại đó, bây giờ chúng ta nói chuyện gì nghe chơi.....

SƯU—Nói chuyện.... nói chuyện.... chủ mấy hày đặt nói chuyện, làm cho đầu nầy họ nói minh nói bẩm họ, đầu kia họ nói minh nói bẩm nhè họ, khó lòng quá...!.. ?

TÝ—Biết nhè cái gì..! linh hồn ghét ai mà biếm nhè, minh nói vạy ai có tịch thì nghi, chớ minh có biết ai ở đâu mà tránh.

SƯU—Thôi, bây giờ mình dừng thèm nói chuyện đời nay nữa mà họ nghĩ minh nói họ. Minh cứ nói chuyện đời

là lời rỗi trí, nặng vì hiểu, xót vì hủi, mình
jà bức vân-nhân quản-tử, bà chẳng dăng
đo dè dặc mà làm cái việc chung thân
của mình sao...? dè-di nói giữ lời phú
thát.... phu thát.... May là lúc đón nàng
Kiều cậy Túy-Vân là gái có sắc thay
mặt đổi lời, chớ phải nàng cậy một
con tý tết xấu trong nhà át là chú Kim-
Trọng bú cái lời chẳng nghe theo chớ gì!
Nếu có nặng tình cùng nàng Kiều, thì
trực tiết kiềm nàng Kiều, chớ lý nào lại
đành lòng vui vầy ohn gối cùng em vợ
cho phaini...!...? Vậy mà anh khen, chớ
tôi chê ngay....

SƯU—(Nghe Tý nói, ngõi ngâm nghĩ
một hồi, rồi gut gặt đầu và nói) chú mấy
nói nghe có lý lao phục. Nè... mình
nói tám ruồng mà nghe với nhau đây,
rồi người nào có tịch họ nghĩ mình nói
bàm nói nhè họ da.

TÝ—Anh khéo lo hoài, mình nói
nhuyễn dời xưa mà có cang phạm gì tới
ai sao mà anh sợ họ nghĩ! Thời tôi vế.

SƯU—(Nắm tay Tý dục đặc ồ-ro-hoa
và nói) À.. dè rồi chú mấy coi, tao nói có
trúng không nghe...!

Héra-Xirong

Lời rao cản kiêp

Bồn-Báo thường khi có tiếp dặng
nhieu bài vở của Lục-Châu gởi đến xin
đo hành, có bài vì hòn riêng của mình
mà xoi tệ một kẽ nghịch, có bài ý nói
vì dân chúng bị kẽ có quyền hiếp dấp
mà tố cáo với quan trên... vẫn... vẫn
Những bài vở ấy thường thường không
ký tên như có ký tên thì ký một cách mờ
mịch chẳng rõ là ai ở đâu viết bài đó.
Bà vậy: đều xoi tệ cách kêu nái nói
không túc lý nghe ra rất mờ hồ, nếu Bồn-

Báo chẳng trái lời xin, ẩn hành ra; sau
có đỗ bê chuyện gì Bồn-quán lấy chí
mà dối nại.

Đá biêt: cái mục chí của Bồn-Báo
là tai, mắt của dân, thấy phái thi tặng
thi khen, thấy quấy thi biếm thi chê,
nhưng mà cho rõ ràng bằng-cớ, thì
Bồn-Báo chẳng hề tư vị ai.

Vậy những bài thuyết luận về đều
công ích cho xã-hội nhơn-quán của chư
công gởi đến, đâu không ký tên, Bồn-Báo
cũng sảng lòng hoang nghinh mà &n
hành; còn những bài bao-biếm mờ-hỗ
cậy nhứt báo mà rửa hòn riêng, thà
cam tâm chịu trách chớ Bồn-Báo
nhứt định chẳng vững theo dặng.

An-Hà Nhựt-Báo

Thán tình

CÓ DUYÊN NGÀN DẶM CÙNG GẦN,

KHÔNG DUYÊN GẶP MẶT

MÂY LÂN CÙNG XA

Trời thanh gió mát trăng trong,
Vui lòng du từ thong dong gót bài.

Ngô lấy cảnh trời nay rất toại,
Nhìn càng mê, xem mãi càng say.

Biết bao gái sắc trai tài,
Dập dâu ong bướm đêm rày quá đông.

Mai khép ẩy thong dong lán bước,
Đoái tình non nghĩa nước buồn cười.

Bóng oga thêm khéo trêu người,
Khi lu, khi tò, khi mờ, khi minh.

Đang ngầm guyệt thình linh gấp gáp
Một gái tơ thó thò đào non;

Nhảm ra tác hời cùn son,
Hỏi ra mới rõ nàng cùn đợi duyên.

Có phái tại hoàng thiên xuôi khiếu,
Nên à hằng mới đến nơi đây;

Hay là tơnguyệt thay lay.

Cbi dặng dǎn něo cho Mai gấp nàng,

Chí những dục dạ càng mơ ước.

Phái ai xuôi ô thước độ cầu;

Giúp cho Mai dặng giao đầu,

Ôn này còn có ơn nǎo cho hơn.

Biết đây đó hữu duơn hay chẳng,

Dây trái oan buộc gắng rõi chưa?

Ất là cung có duyên xưa,

Xích thằng đã buộc chớ chưa nói gì

Gâm cho kỳ thật kỳ quá đỗi.

Chẳng hẹn hò lại bội hồn nay;

Chết là bà nguyên xe dây,

Ông tơ dem mối cho Mai gấp nàng.

Đang suy nghĩ luận bàn trong dạ,

Vẫn tai nghe canh đã sang ba.

Chừng hay đêm quá khuya mà,

Mai au trở gót về nhà nghĩ xong,

Chó hay bấy tơ hồng quá quắt,

Đeo đuổi theo chẳng khắc nǎo rời.

Rủi may au cũng tại trời,

Thiên duyên tiên định cái thời dặng sao?

Rày muôn cạn má đào mặt ngọc,

Phái toan lo Mai, Cúc vây đồi;

Lương duơn trời đã định rồi,

Ai dành bưng mắt cho rỗi ngày xuân.

Có duyên ngàn dặm cùng gần,

Không duyên gặp mặt mây lân cùng xa.

Bá-ngo-Mai à Cairang

Vạn linh tê

Vinh-tri le 28 Mai 1920

Kính cùng ông Quản-ly An-Hà dặng
rõ vì có người anh em bạn với tôi có
mua thuốc của ông uống hết, nên tôi mới
rò mà mua thuốc Vạn-linh-tê của
ông mà uống thì bệnh nọ đã mạnh như
thường, vậy tôi thấy thuốc của ông,
rất nên thán hiếu, vậy nay tôi muốn
dùng thuốc của ông mà dưỡng bệnh

xin ông đam lòng quản đại gởi Contre-reimbursement tại nhà giấy thép Go-Công cho tôi 5\$ thì tôi rất đợi ơn ông
biết ngăn nǎo khi thuốc về đến nhà giấy
thép thì tôi đem bạc đến tui lành, xin
đặng tôi dường bệnh kéo tôi có lòng
trong thuốc ông làm.—. Đó như vậy:
Theo chỗ tôi ở như dưới đây.

Đó như vậy:

Monsieur: Hiển — Thợ bạc — Hiển-tri.

Village Vinh-Trí

Cañou de Hòa-dong-Trung.

GOCONG

Hiển

Nam-kỳ thời sự

Giá bạc

Kho bạc nhà-nước.....8 f 75
Đồng-Đương.....8 f 75

Giá lúa

Mỗi tạ 100 kilos chờ đến Chợ-lúa và
trả bao lại. Từ 6\$30 tới 6\$70 tùy theo
thứ lúa.

CANTHO

DÂM BA VÍT...!

Ngày thứ sáu 18 Juin 1920, tại Châu
thành Cần-thơ nơi nhà Họa-Đô Lê-khánh-
Trinh có xảy ra một vụ "dâm ba vít".
Theo lời khai của Họa-Đô Trinh và nhiều
người chứng như vậy: đang lùo 9 giờ
tối, có anh em 5, 3 người tụ lại nghe
tai-tử đờn ca chơi, lại có Hương chánh
Định là người ở làng Trường-Thạnh
(Cầu-nhiệm) đến đó nữa. Thinh linh tên
Nguyễn-văn-Hợi tục kêu là năm Hợi
bước vào kiêm chuyện gây gổ thị nhục

Hương chánh Định (ai này đều lấy làm lạ chẳng rõ tên lợi có thù hận chi trước với Hương chánh Định không...?).! Hồi Hương chánh Định, thì va nói không hay biết việc gì ráo, thuở giờ và cũng không lai vẫn chơi bời chí với tên Hợi, họa là có ai oán hận và, nên cậy tên Hợi chưởi và mà rủa hồn chăng..!) Chủ nhà là Họa-đô Trinh thấy vậy bất bình, bèn biểu tên Hợi ra khỏi nhà không thì kêu lính bắt, và uồi và ném tay tên Hợi xô đi. 2 dâng xô dây, Giáo-Trì thấy vậy lại gán nám tay 2 người mà cang ra, tên Hợi bèn rút dao đâm Giáo-Trì một dao trúng cùm, huyết lưu man ; đia... Giáo-Trì xiêu té... (té chắc nặng, vì Giáo-Trì là người mập mạp có da có thịt nhiều bình thường ai cũng gọi là Đỗng-Trát). Khi đâm Giáo-Trì té rồi, tên Hợi sảng dao đâm luồn Họa-đô Trinh một dao trúng cùm (vít nảy nặng) và một dao trúng cánh tay mặt, rồi ra đi không thè vò bót chịu với ông có rằng có đâm 2 người.

Lúc này lờ vò chầu-thành ai nấy hay chạy tới kiếp đem 2 người bị vít vò nhà thương cho quan thấy may và bỏ thuốc Tánh mạng bình yên vô hại.

Rạng ngày ông Cò cật vấn: Họa-đô Trinh, Giáo-Trì, Hương chánh Định khai như lời trên đó, còn tên Hợi khai rằng: cờ bạc, mấy người đó giết bạc và đánh nó, nên tức nó phải đâm như vậy.

Vụ này sẽ giải qua Tòa, vậy để co, Tòa phân xử là nào, sẽ đăng tiếp cho khán quan rõ.

M. B.

XE HƠI

NHỚ MAU TAY VÀ LỄ TRÌ

Ngày chúa nhật, 20 Juin 1920 lối bảy giờ ban mai, vài người băng hưu và

tôi ngồi xe hơi hiệu OVERLAND của M. Trần-thanh-Long di chơi nơi chợ Omôn—

Xe chạy mau ước chừng 1 giờ dặng 45 ngàn thước, lên tới cầu Bình-Thủy, theo phép xe cung có hộp kèn cho xe khác và người đi dâng bên đầu cầu kia nghe mà tránh.

Khi xuống dốc cầu thì thấy 1 cái xe kiển đậu một bên dặng đợi xe hơi qua rồi sẽ lên cầu; dâng trống, phần thì xe xuống dốc cầu, và hộp kèn rồi, nên chắc ý không còn ngại ngùng chuyện chi nữa, bèn cho xe xuống mau một chút khi gần tới xe kiển chừng 2 thước langsa, thình lình có 1 ông già lối 60 tuổi bời điếc nên không nghe, cứ việc ở dâng sau xe kiển lùi rangay dường xe hơi; M. Sang (Auguste) cầm bánh (chauffeur) lẹ tay bèn ngừng xe lại và chạy xẹt lên lê, không sợ hư xe, miếng cứu mạng ông già dặng thì thôi. Thời mayl xe cũng chẳng hư mà ông già cũng vô hại.

Cái lối này là lối của ông già, dầu mà bị cảng chết đi nữa cũng phải chịu lấy, chờ M. Sang Chauffeur vò tội—

Bà biết vậy, mà bất luận trong nghề nào bà minh cảm thận và lẹ tay, lẹ trí thì hơn, nhờ vậy nên M. Sang cứu mạng ông già dặng khôi chết.

Trộm tưởng rằng như người Chauffeur nào thì ôi già do hồn đã về chín suối rồi. Thật làng khen M. Sang đó.

Vậy ước ao cho các chauffeurs khác ráng lập mau tay lẹ trí như M. Sang, thì chắc là tránh được nhiều sự ruồi ro mà nhớ...!

Một người đi đường

Bán

Có bán một con ngựa kim bắc thảo lai.

Ai muốn mua xin do nơi

M. Pierrat Payeur à cantho

An-Phong

*Bijouterie soieries de chine
et du Ton-kin
CAOLANH*

Kinh trinh cùng lục châu Quí kháo dặng rõ, tiệm tôi mua bán horizon năm, bán ròng hàng tàu, nhưng là vận xuyễn lanh nhiều, cùng là hàng vườn, nhuộm đèn diệu láng thật tốt, không hế trô, tôi chắc ý, vì tôi mua bán đã lâu, nên tôi hestsirc lựa chọn thợ nhuộm, nhuộm tốt và hớt châm tốt, nên các nơi khác không thể bì kiệp hàng đèn của tôi, và giá tôi bán lại rẻ. Còn đồ mặc trắng như là: cảm chau, hoa tư các, cảng xá, lục soạn bắc thảo, lục soạn thượng hải, đều có đủ thứ, còn hàng bắc như, hàng the, lương-lược dù thứ, tôi lanh tại Hà-nội, như quý khách muốn mua vật chỉ dùng xin gởi thư đến, thì tôi sẽ gởi đồ lại liền, như vị nào muốn mua nhiều mà bán, tôi tính giá rất nhẹ, hàng tôi gởi contre remboursement.

Cao-lanh: Nguyễn-xuân-Trước
Cần bách

Lời rao cần kiếp

Kinh cùng liệc vi dặng tường:

Định ngày chúa nhật tối đây, 27 Juin 1920, 9 giờ ban mai, tại nhà việc làng Tânau(Cantho) sẽ giải giá bán những đồ xổ số(Tombola) hôm ngày 12 Mai 1920 mà người trúng số không lãnh.

Tiền bán ấy sẽ lấy mà cứu cấp những xứ bị giặc già phá hại diệu làng bên Đại-Pháp.

Còn quan thi sự đứng bán đồ mỗi một trăm đồng thì ăn mười đồng. Ngài cũng lấy tiền đó mà cứu cấp các xứ bị hư hao ấy.

An-Hà

Quảng-tài-Thạnh

*Tiệm Đồng ghe và sửa ghe
ở bến kia sông gần cột giây thép
vàm CẦN THƠ*

PHÙNG-CHIỀU—cũi TIỆM

Kinh cùng quý vị dặng tường, nay tôi mới lập một trại đóng và sửa ghe có sầm ụ và bè tiên bê sửa và kéo ghe

Tiệm tôi cũng có bán các thứ cây cưa dù thưa tất mà tốt giá lại nhẹ hơn các nơi.

Chủ tiệm này biết lễ nghi của người Annam nên tiếp rước quý vị vừa lòng luôn luôn chủ tiệm này khi trước có làm chủ sự tiệm cửa hiệu là Quảng-tài-Lai, thì ai ai cũng biết rằng người ấy biết chiêu hiến dài si bức nào.

Xin quí ông quý thày có cần dùng mua cây cung đồng hay là sửa ghe đến tiệm Quảng-tài-Thạnh thì rõ.—Cứ xin quí quý thày thương.

Nay kinh cáo.

Hà-cánh-Lạc

dit Bảy Khôe

BIJOUTERIE—SOIERIE—MERCERIE

23, Rue Schroeder — Saigon

Adrease téléphonique: 295

Tiệm bán đồ nữ trang dù kiên thật tốt và khéo. Có bán dù các thứ hàng tây, hàng Nhựt-bản, hàng bắc và hàng Annam.

Chư quý khách mua đồ nữ-trang tại tiệm tôi thì khỏi sợ lầm vì đồ của tôi làm rất kỹ lưỡng.

Muốn cho khỏi sự bạo hoạn, chư quý vị khi mua đồ rồi hãy thử vàng lại mà coi cho vừa ý và cân lại cho chắc chắn (tại tiệm có đá thử vàng, acide azotique, có cân tây, và cân Annam). Cũng phải lấy toa cho có bằng cớ dặng khỏi sự cãi lầm về sau.

Chú nhơn: Hà-cánh-Lạc dit Bảy-Khôe

Cần khai

DỒNG HỒ HIỆU "LIP"

*Đồng hồ mà người ta hay kiêm mua là đồng hồ hiệu
“LIP”*



LIP
LA MARQUE FRANÇAISE
Montres de Précision
EN VENTE CHEZ LES BONS HORLOGERS
Exiger la marque LIP sur le cadran

THIẾT KHÔNG?

Mua thứ một cái dùng, hay
là hỏi thăm những người đã
có sâm đồng hồ hiệu **LIP** thi
biết.



LIP
MONTRE-BRACELET EXTENSIBLE POUR DAMES.
Platine, Or, Argent, Plaqué or.
EN VENTE CHEZ LES BONS HORLOGERS.
Exiger la marque LIP sur le cadran.



CÓ TRÙ BÁN TẠI:

Hàng „LES GALERIES DE
L'OUEST" là hàng HẬU-GIANG
DƯƠNG HÀNG Saigon, My-
tho, Cantho và Trà Vinh

Cac nhà Annam

Hãy nhớ khi mua thuốc mà uống cho đỡ mạnh giỏi, thì hãy hỏi thăm mấy người lớn cùng là ông già bà cả, những kẻ ấy sẽ nói cho mà biết TIỀM THUỐC PHARMACIE NORMALE của ông H. DE MARI nhứt hạng bão chẽ y sант, tại đường CATINAT số 119 SAIGON, là có danh tiếng lầm, vì bán rộng những thuốc nhứt hạng, không hề làm gian dối bao giờ. Lại giá bán thì cũng nói, không khi nào thấy người Annam tới mua mà bán mất hơn người Tây đâu.

NHỮNG THUỐC THAN HIỆU

Vin tonique du Dr H.DÉEM:

Thứ rượu này dùng mà bỏ, những người ốm-o hay đau, rét, và nhứt là cho người đàn bà có thai dùng thì con mình sanh ra có da thịt và mạnh giỏi.

SOLUTION Dr DÉEM

Trữ bệnh nha phiến rất mau và không có pha đau

BÁN RỘNG THUỐC THƯỢNG HẠNG
và nhiều biện có danh tiếng dầu bạc hà **ESSENCE DE MENTHE
DE MOLINIER**, tốt bậc nhứt.

Chánh tiệm trữ thuốc hoàn PILULES PINK trị bệnh mắt máu xanh xao, lại uống nó thì ngừa dặng các chứng bệnh ho, lao tồn.

PHARMACIE NORMALE:

H. DE MARI, PHARMACIEN DE 1^{er} CLASSE
Có bán các thứ thuốc dá kè tên trên đó, và có bán các thứ thuốc khác,
cùng hiệu nghiệm vây.

HÀNG HẬU GIANG

vốn dặng 1000.000f

Hàng này của Langsa và Annam
hàng vốn lập tại Cần-thơ. Có trữ đủ
các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tắc
một đén là Saigon có món chi
thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt.
Càng gởi hàng cho các xí-xa; ai
mua món chi xin viết thư ngay cho
Hàng, thì Hàng sẽ gởi hàng lập tức.
Xin quý vị đến xem Hàng chơi thì rõ.

Có trữ bán:

Rượu rom hiệu Stella

Làm ròng hàng miếng.

Có bán lẻ, bán sỉ và cho lanh về
bán lại khôi trả tiền trước,

TIỀM

Trương văn-Hanh

Sadec

Có bán xe máy mới và đủ đồ phụ
tùng xe máy và súaxe. Lành tháp mướn
đèn khí đá (carbure) theo cuộc quan,
hòn, tan, tể, kỳ yên, Tân gia, hạ tho,
khăn đèn bằng nhiều tay và khăn bùng
tốt thượng hạng, bán mớ và bán lẻ vò
ruột xe máy hiệu Michelin, giày hám-ét
đủ cỡ đóng theo kiểu kim thời. Qua ông
ở xa muôn mua đồ phụtùng xe máy,
thì gởi thư cho tôi. Tôi sang lòng ký
lưỡng mà gởi contre-Remboursement
nghĩa là đóng bạc nhà thơ mà lành đỗ
và tôi cho giá đồ phụtùng in sảng bằng
chữ quốc-ngữ (Prix courant)

Trương-văn-Hanh,
Cần khái,

Hậu thanh

Giao tiếp thương mại hội
CỦ LAO MÂY — TRAON
Hội mua bán lúa

Hội này khởi sự mua bán từ ngày 1 Mars 1919 đến ngày nay là 15 Septembre 1919 tính số mồi 10000 thì lời lãi 52\$ còn tài sản tinh hoa hết thảy giá đặng 50\$00 đén tinh nháp vỗ vỗ vốn.

Nay hội mở hùn thêm mồi phản hàn là 50\$; như vĩ nào muốn hùn mấy bùn tùy thích. Định đến ngày 1er Décembre 1919 thì nộp sổ hùn; như vĩ nào muốn hối dẫu chỉ xin gởi thư cho Monsieur Tứ chủ Hội Giao tiếp sẽ hồi âm lập tức.

Thương-xã-Hội

TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU-TÂN-PHUỐC
Đường kinh lập Cantho
NGUYEN-NGOC-NỮ
LÀ CHỦ TIỆM

Kính lời cho quý ông, quý thày rõ: tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tay, mua tại hàng bán bột tốt có danh tại Saigon. Cách làm sạch sẽ, bánh thì dẻo trong từ có kiểu rộng nước kiến lên không dặng, ruồi bù không được lại khói ai rò tay đỡ, ai muốn mua ở nào thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

Xin có lòng chiếu cố giúp hàng đồng bang trong cuộc thương mại.

NGUYEN-NGOC-NỮ

Muốn mua mật ong

Ai có MẬT ONG muốn bán mẩy tạ xin
đo nơi BÌA-QUÍ
Ấn-quán-An-hà CANTHO
Kính cáo

Cáo bạch

Tiệm Guốc và Khăn-dóng
Hiệu tiệm «THỦA-MINH»
của M. NGUYEN-KIM-THINH

Thông-ngoại Tòa án Mytho

Kính trình cùng Lục-châu chư tôn ông
quí khách được hay: Nay tôi mới mở ra
một tiệm Guốc, sơn-phết một cách kỳ
lưỡng, và khăn-dóng bằng nhiều hàng
Bombay thượng hạng nhẹ nhàng thật là
dẹp lấm, theo kiểu kim thời. Cúi xin
chư quý ông, quý Thầy, quý Bà, quý Cô
lòng hạ cố giúp tôi nên việc, thì tôi
thâm cảm thành tình, hằng ngày ghi tật

Nguyễn-kim-Thinh
Đốc khai

Hội mua bán lúa

Nam-lợi-mỳ TRÀÔN

Số vốn 200.000\$00 (hai mươi muôn

Hội mua bán chắc chắn, cân lường
thật thà, vĩ nào ở xa muốn bán xin gởi
lúa kiều đến, hội sẽ đánh giày thép định
giá, hoặc sai người đến thương nghị

Nguyễn-văn-Bản

Quản-ly Nguyễn-văn-Cẩn

Đặng-văn-Chieu

Sách mới

Cuốn "KHỦYẾN-SỈ-CA" của M. Lê
trung-Tbu đặc dù 10 thiên nói về
Phận con trẻ phải cư xử cùng người
"trưởng thượng và bạn tác". Nhắc
con nên mua cho con trẻ đọc.

Sách đặt-dẽ hay và hữu ích lắm
Có trứ bản tại NHÀ-IN HẬU-GIANG
CẦN THƠ (IMPRIMERIE DE L'OU-
EST CANTHO)

Một cuốn 0\$25
Ai mua nhiều sẽ đặng tin giá rẻ hơn

Cáo bạch

Kính lô cùng chư quý vị:
Tại nhà in Hậu-giang (Cantho) có lanh
in đủ các kiểu Catalogue có hình (Cata-
gues illustrés) như đồ phụ tùng xe
máy, các thứ đèn đồ dùng trong nhà
và đồ ăn bàn (vaisselles)

Bản hiệu mới mua nhiều clichés tốt
Vậy chư quý vị muốn cần dùng
xin gởi thư thì bồn hiệu sẽ gởi hình
kiểu cho mà xem và sẽ tính giá thiệt nhẹ
hơn các nơi.

Nhà-in Hậu-giang
Kính cáo

Hàng Trữ hàng hóa Vinhlong

Vinhlong — (Cochinchine)

Lành bán đồ thô sảng Ngoại-quốc và lanh
mua hàng hóa ngoại-quốc của người bón sô

Có bán sỉ và bán lẻ

Đồ tạp hóa — Rượu chác — Các thứ
rượu tây — Dầu thơm — Xà-bong — Nước
suối — Hàng hóa bên Langsa.

Xe máy — Đồ phụ tùng xe máy — Đồ
phụ tùng xe hơi

Hàng cũng lành mua giùm cho đồng
ban những hàng hóa ngoại quốc và lành
bán các hàng hóa thô sảng cho ngoại
quốc vậy.

Cách đánh giày thép:

Entrepôt Vinhlong

Nguyễn-thanh-Điêm
Chủ nhơn và Quản-ly
Kính đón

Ngò cùng lục châu

Tại nhà in Hậu-giang (Cantho) có bán
thứ Carnet để đựng giày bạc mới bày:
như giày 010, 0,20, và 0,50.

Vậy quý vĩ nên mua 1 cái để dùng
để đựng giày bạc ấy, đà tiền mà lại khô
hur khỏi rách.

Giá bán thật rẻ mỗi cái 0\$20 mà thôi
Nhà in Hậu-giang
Kính cáo

LOI RAO Quảng-an-Thành

 安成

Kính cùng lục-châu chư quan tử đặng
tường, bồn hiệu có trứ bản các thứ
rượu thuốc thương hàng như: Hô-cốt
mật qua, rượu Bá-buê, rượu Biêm-hiệp
rượu máu-bò. Rượu này bảo chế kỹ
cang sach sẽ, nên uống bồ lâm; vì vậy
nên có nhiều kê bắt chướt làm rượu già

Xin lục chau chư quan tử mỗi khi
mua thì nhìn trên nhãn phải có ba chữ
QUÄNG-AN-THÄNH thì rượu ấy là thiệt
tốt đó.

Quảng-an-Thanh
Kính-cáo

!!Coi trước kèo lâm ??

QUÍ-VỊ:

Tại tiệm tôi đây, bán vật chi, đều có
định giá sẵn. Nếu ai muốn khỏi lâm sự
thách-thức vô độ của chiec, thì trước
đến tiệm tôi coi giá các món; nếu món
nào của tôi báo rẻ hơn, hoặc bằng giá
với chiec thì dùm mua tiệm tôi, rất trọng
on.

Mà nhứt là các món rượu Tây
thi tiệm tôi bán rẻ lắm!!

Tôi cũng có cho mướn phong ngũ
Nhưng mà mấy ông Chù-Bút Nhựt
trình, đầu nghe bao lâu, cũng không
tinh tiến.

Còn từ sớm mai, chí 6 giờ tối, đồng-
bang ghép ngồi-đi, tôi cùng không
tinh tiến.
Thoán như ai nghèo nàn, không tiền mà
trả tiền phòng tôi cũng không đòi.

Đồng-bào ôi!

Người Annam, thương Annam;
Lắp sòng, phá núi, dẫu làm như chơi!

Lê-Mai, Quản-ly
Nam-Bắc-Ai
à Trà-đa

HE Ô'I

DỒNG BANG

Trong xứ ta có lò đặc
một thứ rượu ngon làm
kèu là **Rhum Stella**
tùm ròng bằng nước mía

Rượu **Rhum Stella**
này giá đắt mà uống lại
nên thuốc nứa.

Mua uống rồi mới biết
SOCIÉTE.

des
SUCRES ET RHUMS
Cantho (Cochinchine)

Ta nên mua rượu này
mà uống, vậy mới là tò
ý bình vực cái mồi lợi
trong xứ ta đó.

Muôn mua xin do nơi
HÀNG HẬU GIANG
DƯƠNG HÀNG
Cantho, Saigon,
Vinhlong, Mytho
Travinh

Vậy mồi lợi càng ngày về tay đồng chưởng