

DEPOT LIBRAIRIE

NAM TRUNG THU — số 169

JEUDI 17 JUIN 1920

LE COURRIER DE L'OUEST
EDITION EN QUOC-NGU'

AN HÀ NHƯ'T BÁO

安 河 日 報

MỘI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Direction—Rédaction—Administration—Boulevard Delanoue, CANTHO

TỔNG LÝ: TRẦN-DẶC-NGHĨA

Chủ Bút: PHẠM-KỲ-XƯƠNG

BÁN NHƯ'T TRÌNH

TRONG CƠI ĐÔNG-DƯƠNG

BỘN CHỮ LANGSA

BỘN CHỮ QUỐC NGŨ

TRỌN NĂM.....	5 \$ 00
SÁU THÁNG.....	3. 00
<u>BÁN LẺ MÌN SỐ.....</u>	<u>0. 10</u>

TRỌN NĂM.....	3\$00
SÁU THÁNG.....	2 00

BỘN QUỐC-NGŨ VÀ LANGSA

TRỌN NĂM.....	7\$00
SÁU THÁNG.....	4,50

Vị nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhặt trinh xin viết thư cho M. Trần-dặc-Nghĩa mà thương nghị.

Mua nhặt trinh thì kè từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

MỸ KY

TIỆM HỘA CHƠN DUNG VÀ KHẮC CON ĐẦU
ở đường Tarc, số 6

Ngang nhà MOTTE, Saigon

Kính cáo cùng quý khách dặng hay: tại tiệm tôi có làm má đá bằng đá cẩm thạch, đá xanh Ton-kin có đủ các thứ kiện.

Có khắc con dấu bằng đồng, mủ thun bằng cây, chạm bản đồng cùng hoa điêu thảo mộc theo lá nhản hiệu, vân vân.

Một bia chạm bản đá cẩm thạch.

Có thợ họa chơn dung nhâm linh người mà về bằng dầu sơn và hổ, nước thuốc mực Tàu, viết chì than, họa biến liên và tranh, họa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Chausures en tous genres.

TRƯƠNG-NGOC-GIU cản khai

Phò cáo đồng bang

Kê từ buỗi An-Hà An-quán,
Tại Cản-thơ, tạo sáng đèn rày,
Lục-châu quan-tử, ơn dày
Mǎn-cần mua giúp, ngày nay thanh-hành,
Thanh-hành dặng cữu hàng rộng mở
Máy sấm thêm, thấy thơ tin ròng,
Lành in chi thay đẹp xong,

Truyện, thơ, danh-thiệp, thiệp-hồng,
[thiệp-lan.]

Toa, sô, bộ, làm càng kyludong,
Chắc lại bền chẳng nhượng của người

Nói chi sách đóng thì thôi!
Lưng da, lưng bố, đé dời ít hư.

Sách in sáng, tinh tú, Kim Túy,
Tự diễn cùng Sứ ký Đại nam.

Tuần tra Pháp le, day kham,
Cách thi hành án, thiệt làm rất hay.

Thước, viết nghiên sáng dây dù hạng
Thiếu chi dầu giấy láng, mực người;

Chuỗ trao, nào phải những lời.
Sang chơi 4 chuyến xin mời các ông

Tuy vật liệu, nay không dễ dũ,
Bón quán nào dám phụ ý ai,

Khó nhọc thử mấy chẳng nài,
Miếng cho đẹp dạ Qui-ngài là hơn.

An-Hà An-Quán Bd Saintenoy Cản-thơ

Bô kinh.

Tiệm thợ bạc của M. CAO-VĂN-HY

108 Boulevard Bonnard—Saigon

Tiệm này có bán đủ các thứ đồ nữ trang theo kiểu kim thời, xinh đẹp khéo léo và cùng; những là: vàng vàng, chuỗi hột, hoa tai, cà-rá, giấy chiến, neo, xuyến v.v. v. kiện chạm rất nên huê dạng

Xin các bà, các cô hãy đến xem thử một lần thi biết.

Nay kính
Cao-vân-hy cản khai

Cáo bạch

Có bán cáng
viết "PORTE-
PLUMES à RÉSER-
VOIR" ngồi viết
bằng vàng thiệt
cao "PLUMES EN
OR CONTRÔLÉ"

14k không
sét không mòn.

Có khau (AGRAF)
một đầu thi bút
viết, còn đầu
kia thi viết chí
(PORTEMINE); có
phụ thêm 1
hộp nhỏ đựng
năm cộng chí
để thay. Cây
viết này nếu
gìn giữ xài
muỗi năm
không hư.

Xin đừng
tưởng rằng cây
viết này giống
theo cáng viết
năm cát, một
đồng của khách



Tiến bán tại
nhà in An-Hà
CANTHO

Đang lúc này đồng-bang ta coi mỏi lo lắng cuộc thương trường cung nhiều kè lập tiệm, người sắm xe hơi, tàu hơi, tàu lửa mà đưa bộ hành; nếu dòn lại ngày trước thì ngày nay thay người minh tấn bộ bộ pháo, như vậy Bồn quán có lòng mảng nhiều là vì đồng-bang ta quyết với tay nắm giây đoàn thề rồi đó

Vì vậy kể từ ngày nay sắp tới, trong các chư độc giả ai có cái chí muốn bán cũng là muốn mua món chí, hoặc hỏi thăm đều gì có ích lợi chung cho đồng thương thi Bồn quán cũng ra công tiêm kiêm mà hỏi âm cho chư độc giả trường lâm.

Những đó mình muốn bán hay là muốn mua là:

Xe hơi
Tàu hơi
Tàu lửa
Xe máy, máy may, máy viết
Nhà cửa
Vườn ruộng, vân vân

Rao bán

Có người muốn bán: 1 cái xe hơi Peugeot 14 mã lực, 8 chỗ ngồi, còn mới, đé đưa bộ hành tiện lâm.

1 cái máy hiệu De Dion Bouton, 5 mã lực, có đủ đồ phụ tùng (Hélice) van vân đem về gán vô tàu hơi (Canot) gọn lâm.

1 Cái xe hơi nhỏ còn mới tinh hào mới mua chưa đầy 4 tháng, đé được ba người—sức 7 mã lực—ít bao dầu, đé đi chơi tiện lâm.

Vì nào muốn hỏi thăm đều chi xin do nơi Bồn-quán

Kinh Cáo

Kính cùng lục châu chư quan tử: vì náo muôn lập hội thương mại cùng hội thương nghệ, muôn cbs số sách hành rè theo luật pháp Langsa khỏi đều xích mít trong hội ngày sau.

Bồn quán có người thạo việc ấy, sẽ hỏi Âm cùng chỉ cách thức cho người thợ-toán của bộ dận dù thi tho theo luật phép—

Tiến công thi tiến vừa vừa mà thôi, chờ chặng tính mắt, xin qui ông lưu ý.

Bồn quán kính cáo

Một việc khá lầm

Có quan Giám đốc Quesnel sảng lòng muôn bán hai sô ruộng của ngài, ở tại Tháp mười Mýtho sô thứ nhất được 46 mẫu, ở dựa mé kinh, sô thứ nhì được 246 mẫu, ở dựa mé kinh lớn kêu là kinh Tông-đốc Lộc, kinh này xáng mới vét lại lớn lâm, bê ngan chừng 40 thước nên tiện bê chờ lúa ruộng lâm, và như muôn chờ lúa thăng lên Chợ-lớn đi ngã sông Vaico cũng dễ lâm.

Hai sô ruộng ấy đều là đất thuộc tối lâm, chẳng còn phải tốn công khai phá chi nữa hết; lại sảng trong đất có mười ba cái đìa, cá rất đại lợi. Có một sô đất khác kế cận với hai sô ruộng nói trên đây, chừng 300 mẫu, nguyên là của biếu Speidel đã bị nhà nước tịch thu lại và có lê trong một ít lâu sẽ giao giá bán

Hai sô ruộng của quan giám đốc Quesnel, huê lợi mỗi năm chừng 12 tới 15 ngàn giã.

Ai muốn mua hai sô đất ấy xin gởi thư cho quan Giám đốc Quesnel tại Saigon, hay là gởi cho sô Nhứt trình An-hà tại Cản-thơ mà thương nghệ và đàm xem bán đôt thị hiếu rõ

Khung-Thới dit Gōng

178 180 Rue Ang-Duong, 178 180

Tiệm tôi có làm đồ nữ trang (bijouterie) để bán, và có bán những đồ phụ tùng xe hơi, xe máy và xe kéo xin kẽ ra sau đây:

Kiêng vàng leo, chuỗi bông, cà-rá, đồ làm dùi thủ. Dầu-éch-sang-Sen (essence Shell) dầu nhớt để vỏ máy xe hơi (Huile pour automobile) mờ bò để máy xe hơi (graisses pour automobile) đá thấp đèo xe hơi (carbure), vỏ ruột xe hơi hiện, tay và huê-kỳ (envelopes et chambre à air marques Michelin et américaine) xe máy hiệu bờ-đô (bicyclettes marque Peugeot) và tôi có bán đồ mồi (écaillit) lược chài đầu dùi thủ và đồ của dám (madame) và giày tây, giày (annam) dầu thơm, áo thun muab bên tây lai (commandés en France).

Như các ông và các bà muốn dùng xin gửi thư đến tôi sẽ lập tức gửi (con tre remboursement) đến cho.

Nay kính

Trần-văn-Gōng
Bijoutier Phom-penh**Thuốc gói hiệu Globe**

(TRAI ĐẠT)



Máy tay thường dùng thuốc đều cho thuốc Gà-lốp là đượm, khói thơm hút không khò cổ

Một mình hàng Denis-Frères có trữ bán sỉ mà thôi.

Thuốc điếu hiệu Globe
(TRAI ĐẠT)

Hút đã ngon, để dành lâu được không mốc, không mục.

Tại Hàng DENIS-FRERES có trữ bán

Nhà máy xay gạo

TẠI CHÂU THÀNH CẦN THƠ

Tại nhà máy này có xay và trữ gạo trắng, bán lẻ và bán tạ. Gạo xay ra có nhiều hàng tùy theo giá.

Trong lục-châu, chư vị nào muôn mua hoặc nhiều hoặc ít, xin viết thư mà thương nghị.

Département de Cần Thơ.

LOI RAO

Kính cùng lục-châu dặng rõ tại nhà tôi Hậu-Giang Cần-thơ, có bán sách chữ quốc-âm để giúp cho Huê-kỳ có quyền thi hành như trường-tòa.

Sách này có 156 trang và có đủ kiêm yết thi, lời truyền rao, của ông DƯƠNG-VĂN-MÈN mới dọn.

Giá mỗi cuộn là..... 3\$.00

Tiền gửi..... 0.15

Xin viết thư đến nhà tôi Hậu-Giang Cần-thơ, mà mua.

AN HÀ NHỰT BAO

MỘI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1.— Nguyên do giá bạc | 8.— Công văn lược lục |
| 2.— Lời kính dung cho các quan | 9.— Tình đời siêng luận |
| Hội-dồng Quản-hạt | 10.— Trà-ón Thời dàm |
| 3.— Cuộc tiền hành tại Cần-thơ | 11.— Cũng vì rượu |
| 4.— Đại lè chợ hóm Cần-thơ | 12.— Khánh thành phật tự |
| 5.— Gương tốt đáng nêu | 13.— Ngắm cảnh chánh tình |
| 6.— Mua chịu không trả tiền | 14.— Nam-kỳ Thời sự |
| 7.— Phải coi chừng vàng giả | |

Nguyên do giá bạc

Từ buổi đóng bạc trong xứ Đông-Đương ta bắt giá lèo phoi phoi 2f50 tới 3f, 4f, 5f, 6f, chí đến 16f. Có nhiều người bàn rằng: bạc bắt giá cao bởi bảng hoá kém, mắc, vân vân, có kẻ thấy vậy hay vậy chờ ít ai rõ dặng nguyên do ra thế nào!

Nay xem Nhựt-Báo «Le Courier de l'Ouest» thấy có một khoản trích trong báo «Nature» luận nguyên do giá bạc, tôi xin tóm tắt ít đều ra đây cho chư tôn tường tết:

Mở bạc mà người ta tấm dặng nhiều hơn hết là nơi phương thế-giải mới (Huê-kỳ) nhứt là trong xứ Canada, xứ Mexique.

Năm 1860, số bạc của các nước trong Hoàn-cầu tấm dặng tính ra là 933.000 kilos; từ đó về sau năm nào số bạc tấm dặng cũng thêm lên hoài, tới năm 1912 người ta tấm dặng 7.247.000 kilos bạc. Đến tới số đó rồi lần lại sụt xuống, đến năm 1917 số bạc tấm dặng sụt còn có

4.570.000 kilos. Tại Huê-kỳ nhứt là xứ Mexique số bạc càng sụt hơn hết, người ta tấm ít dặng nữa.

Lúc mà người ta tấm ít dặng bạc hơn khi trước; lại nhầm lúc Âu-Châu binh cách (năm 1914 tới 1918), các chiến-quốc, có nước lúc trước xài bằng đồng vàng, ngày nay lại xài bằng bạc. Như nước Hồng-mao, trong khoản 1910 tới 1913 xài 968.000 kilos bạc, còn trong khoản 1915 tới 1918 lại xài đến 3.390.000 kilos. Nước Trung-Huê trong khoản 1914 tới 1917 số bạc xuất dương đem đi các nước tinh là 2.395.000 kilos, ngày nay lại thâu bạc vô xài trong nước hàng hà sa số. Tại Áo-dộ Hồng-mao từ ngày Âu-châu khởi chiến hàng hóa xuất cảng tăng giá rất cao làm cho số bạc mua vô trong nước phong tinh ước được 15.551.000 kilos.

Lấy dây mà suy, thì dâng rõ vì cứ nào bạc bắt giá lên cao. Bởi số bạc trong Hoàn-cầu thiêng hạ tầm ra một ngày thì một kém, còn như số xài bạc một ngày thì một dông thêm. Như một kilo bạc trong tuần tháng Mars rồi dây trị giá là



Hãy dùng
thuốc hút hiệu **CON GÀ** thuốc chưa vãn
và vãn rồi

VÌ THUỐC NÀY NGON HƠN HẾT.

ĐÃ THƠM THO LẠI GIÁ RẺ HƠN CÁC THÚ KHÁC.

Thuốc CON GÀ trống tĩa tại xứ Đông-Dương
Nên giúp hội *Société des Tabacs de l'Indochine*,
66 Boulevard Bonnard.—Saigon
hầu giúp muôn ngàn người Annam.

600 quang tiền thì nhâm đồng bạc ở xứ
mình 27 grammes tinh ra 13f30. Chẳng
khác nào một món hàng mà nhiều kẻ
chuộng thì nó trả nên mắc vậy thôi.

Mạnh-Bức

Lời kinh durable cho các quan Hội-Đồng-Quản-Hạt

Kính bẩm các quan Hội-Đồng Quản-
Hạt dặng rõ: Nguyễn tài có thấy lời nghe
của quan Tổng-Thống Đông-Dương ngày
14 Avril 1920, có nghị định tăng lương
thêm cho các viên quan Annam, mà
sao chúng tôi là (giáo lập trường làng)

không thấy được tăng cái gì hết. Nhà-
Nước nghỉ làm sao mà tăng lương thêm
cho các viên quan Annam thì các ngài
cũng đã biết trước rồi, tôi chẳng cần
chỉ mà đọc cho dòng dài. Vả lại, chúng
tôi chẳng dám so sánh với mấy thày
thuộc về sở chánh ngạch, nhưng mà tôi
xin lỗi các ngài xin nghỉ lại chuyện này
tý như một bọn thợ kia sống với một
bọn giáo lập này. Vả như ai nghe nghiệp
giỏi (là anh thợ cái) nay mà lành được
việc mà có lợi nhiều, thì tự nhiên theo
lẽ phải ảnh được chia nhiều tiền hơn,
còn mấy anh thợ phụ thì phải ít
hơn chớ sao? cũng như một bọn giáo
lập này, ai tài năng giỏi (là anh giáo lập
chánh ngạch) may mà Nhà-nước có tăng
lương thêm thì cũng tự nhiên theo lẽ

phải ảnh được tăng nhiêu hơn, còn mấy
anh giáo tổng, giáo làng thì phải ít hơn
chớ sao? Có lẽ nào cùng đóng nghiệp
với nhau, mà kè có người không. Nay
kè đã có bỗng lộc thêm rồi, tôi vui
cười, nhảy nhót, còn người không ngờ
thì buồn xo, chưng di không muốn bước.
Nhưng mà còn ngái, ngóng cõ đợi trông
coi Nhà-nước có huân việc mà nhớ lại
mình chẳng.

Vậy nay tôi hết lòng cúi xin các ngài
làm ơn làm làm sao cho chúng tôi được
lên như chúng bạn vậy, kèo đê vây
thiết là tội nghiệp lầm mầm. Xin các
ngài ra ơn mà giúp lời giùm cho chúng
tôi thăng được việc này, lại trong lúc
gạo chát cùi quế này, thì ơn các ngài
lớn như Đại-tây-dương. Nếu mà được
như lời tôi cầu nguyện các ngài đây,
thì chất là cả thân thể chúng tôi sẽ nở
ra được, là vì bấy lâu nay ảo lươonghẹp
bởi quá đì, không đủ mà nuôi bón thân
cùng như bị trời nắng khô hạn đã quá
lâu, cho nên cả thân thể nó tốp vặt, bây
giờ mà được tăng lương thêm, thì cũng
như đang trời mà mưa xuống cho chúng
tôi một đám mưa lớn, trước dầm đê cả
cháu thân thì nó nở ra được vậy.

Đây chúng tôi khấn khấn một lòng
trước mà đội ơn các ngài đời đời kiếp
kiếp, chẳng khi nào mà dám quên một
giây phúc. Liêm mà chúng tôi được no cơm
ấm áo chừng nào, thì lựu nbiêu trong
lòng nó nhớ ai mà làm cho mình được
như thế, không có chỗ nào mà quên cho
được.

Nay kính bẩm
Bồ-khắc-Minh
Instituteur Communal
Ecole primaire Élémentaire
Hòa-bình (Baclieu)

Cuộc tiến hành tại Cantho

Chiều thứ bảy 12 Juin 1920, Thầy
Trần-như-Cang Chánh Tông Định-Bão
Châu-thành hiệp cùng viên quan quái
chức bên Tòa-Bố đặt bày một cái tiệc
đặng tiến hành quan Tri-Huyện Nguyễn-
tích-Kim chủ quận Châu-thành Cantho
và luôn dịp nghe tiếp quan Tri-Huyện
Nguyễn-Ngọc-Tương tân chủ quận đeo
nhậm.

Lúc 5 giờ: tại nhà công-sở làng số
tại Tân-an dọn dẹp chỉnh tề trán khuyết
một tiệc champagne, có quan chánh Bố
chủ tinh Boudineau, quan Phó-Bố
Vilmont, quan Tuan-thanh Noblot
quan Trưởng-Tòa M. M. Carlotti, Ng-
quan-Khuê, quan Phù Dương-văn-Mên,
M. Lê-bá-Cang Hội đồng quản hạt, M.
Dubuisson nghiệp chū Langsso, M. Võ-
hiếu-Đè Hội trưởng canh-nông ngàn
hàng Cantho, quan Huyện Mạc-văn-
Nghia, Lương-Y bão-quốc M. M. Đồng-
ngọc-Diêu, Lâm-chấn-Manh, M. Trần-dắc-
Nghĩa Tông-Lý An-Hà Nhựt-Bão—Thơ-
ký: M. M. Bich, Pham, Tường, Thiết,
Hý, Kiều, Lang, Đạt, Kỳ, Lương, Thái
Nhượng—Thông-ngoan Tòa án: M. M.
Tây, Ngo, Xuân—Thông ngoan Trang-sư
M. M. Hiên, Thái—Phó-Tổng Lương,
Phó-Tổng Lâu—Hội đồng địa hạt M.M.
Huỳnh-hữu-Đông, Phan-quang-Phuông,
—Lương chức hội-lễ làng Tân-an, làng
Thường-Thạnh, 4 vị Bàng-trưởng khách
trú...vân...vân.. và viên quan quái
chức đến dự tiệc rất đông (vì nhiều
người nhớ tên không hết mà biến ra đây
nếu sót xin miêng chép.)

Trước kia cạn ly champagne, quan chánh
chủ tinh Boudineau mở lời khen ngợi

công cảng của quan Huyện Nguyễn-tích Kim từ ngày ngài đáo nhậm quận Châu thành, nhứt là kỳ lê chợ-hòm rồi đây, ngài cũng có một phần công lao cực nhọc, lo lầu giúp sức cho hội-lô dặng thành tựu. Ông Boudineau cũng lờ lời chào mừng quan Tân Chù-quận Nguyễn-nghè-Tương mới dặng cấp băng làm Tri-Huyện, xin hãy noi theo gương lành của mấy quan chư quận trước mà hành sự. Luôn dịp ngài cũng mừng cho quan Tuần-thành Noblot mới dặng thăng chức và ngài lại tặng khen quan Phó-Bổ Vilmont và mấy thầy Thơ-ký tòa-bổ Cantho rất chuyên cần phận sự. Khi quan chư tinh nói vừa giút lời, thì quan Huyện Nguyễn-tích-Kim lờ lời cảm tạ quan chư tinh Boudineau và các viên quan quí chức có lòng bày cái tiệc ngày hôm nay mà tiến hành ngài. Kể đó quan Tân chư quận Nguyễn-nghè-Tương tiếp nói lờ ý cảm ơn quan chư tinh và các quan đến đây dự tiệc này đồng đú, trước là tiến hành quan-Huyện Nguyễn-tích-Kim, sau là mừng ngài mới đáo nhậm quận này, vạyngài sẽ hết lòng tuân theo lời khuyên bảo của quan Chánh-Bổ chư tinh và noi theo cách thức hành sự của các quan chư quận trước mà làm. Quan Tân chư quận nói giút lời, mỗi người đều vỗ tay, ngoài thì pháo đót vang rền, ai nấy bèn cạng ly champagne vui cười đàm đạo. Rồi đó quan chư tinh Boudineau, quan Phó-Bổ Vilmont và ông Noblot cáo từ về tư dinh; còn viên quan chức sác An-nam để huê cùng nhau đến nhà hàng dùng rượu khai vị (apéritif), kể 8 giờ dự tiệc.

Cuộc tiệc hành này nhằm chiêu thí bầy, nên thấy Chánh Tông Trần-như-Cang dạy sắp đặt chiraz đơn cờ-ví cirt rõ tại rạp hát Today Lý, lại định sẵn một thứ tuồng "Luu-kim-Đinh giài già

Tuօ-châu-lì" chọn đào bay, kép giòi, đồ mới, dặng hát cho mấy ông mấy thày xem. Khi mảng tiệc có thính các viên quan quí chư: đến xem hát bởi An-nam. Dúng 12 giờ, dùng một bữa cháo khuya tại nhà Công-Sở làng Tân-an. Xong cuộc, cáo từ lui gói về đến nhà, xem lại thì đồng hồ gần gõ 2 giờ. Thiết là một tiệc tiến hành rất vui rất đẹp....!

Vậy Bón-Báo chúng tôi xin kính lời dưa quan Tri-Huyện Nguyễn-dại-Nhân, cầu chúc cho ngài và quý phu nhân cùng bứu quyền lộ thương bình an, đến trấn nhậm quận Phước-Long (Rachgia) cho dặng mọi điều thuận thoại.

Luôn dịp, chúng tôi cũng kinh lời chào mừng quan Tri-Huyện Tân chư quận Nguyễn-dại-Nhân cùng bứu quyền đến trấn nhậm quận Châu-thành Cantho đây cho lâu dài miêng viêng, dặng búa đều nhau chánh cho bá tánh gọi nhuần.

An-Hà Nhứt-Báo

Đại lè chợ hòm Cántho

KẾT CUỘC

(Les résultats de la
Kermesse de Cántho)

Cuộc Đại-lè chợ hòm tại Cántho bảy chori ngày 15 Mai năm nay dặng lấy tiền lập "Nghi-si trấn vong dài" và gởi cứu giúp mấy tinh diệu tài trong lúc binh cách và gởi cho Hội Đông-Dương kỷ niệm. Nghe đều nghĩa dặng làm, nên dão sự toàn tinh Cántho nhứt là mấy vị hảo gia phủ bộ bè nhau kẽ nhiều người ít cho một số tiền to-tát tổng dango 20.000\$00. Số tiền này dùng làm các việc dưới đây:

Lập "Nghi-si trấn vong dài".	2.500\$00
Cho vào Hội nhà-tương Cán-tho.....	1.000 00
Cho về cuộc máy bay.....	500 00
Cho vào Hội Đông-Dương Kỷ-niệm và các tinh diệu tài về việc chiến tranh.....	<u>16.000 00</u>
Cộng.....	20.000\$00

Ấy cũng bởi nhờ cái ý kiến rất cao thương của Quan Chánh-Bổ Chù-linh Boudineau và tấm nhiệt thành của dân sự trong tinh mới dặng vậy. Như kỳ quố.-trái trong tháng Février rồi đây, Cántho cho vay dango 1.636 100. quang đá dặng bức nhứt trong các tinh cõi Đông-Dương, lại kỳ lê chợ hòm này dân sự đồng lòng góp cho dặng 20.000\$00 nữa.

Thật là:

Vinh-diện thay cho xứ Cántho:..!..!
Nhiệt-thanh thay cho dân Cántho:..!..!

A. II.

Gương tốt đáng nêu

Bón-Báo mới hay dặng tin mừng rằng: M. Lê-thuần-Hòa Xá-trưởng tại làng Ân-phụ quận Cát-ké (Cántho) lại là một khán quan của Bón-Báo, trong tuần 4 tháng nay dặng 3 lần tặng khen về phần công-nghiệp của Quan Chánh-Bổ chư tinh Cántho bang cho.

M. Xá-trưởng Lê-thuần-Hòa đây, năm nay vừa dango 26 tuổi, vẫn là một vị kim thời học thức, biết chữ Langsa, trước có giúp việc nơi phòng-văn quan Trạng-sư Gallois-Montbrun (Cántho) tinh nết thông-minh, bế cữ chí nhặt-le, từ ngày lanh chức Xá-trưởng làng Ân-phụ là 2 năm nay, hàng giờ tài lò dâu công ích

cho hương thôn, norg ná lo cắt Bình-Tâu trong làng dặng nguy-nga dẹp-dè, sắp đặt nhà công-sở có nghi-tiết bằng bời, làm việc bón phận dặng vuôn tròn chẳng hé bê trê. Bởi có, cuối năm Quan Huyện chư-quận thấy công-cảng của M. Hòa dường ấy, bèn xin với Quan Chù-tinh cho giấy bang-khen ngô nòng trí kẽ làm lối xứng dáng.

Lại trong tuần tháng Janvier năm nay có một trận hỏa hoạn phát cháy nơi chợ Cát-ké, M. Hòa có hiệp lực cùng Quan Chù-quận Phạm-dại-Nhân lấy lòng cang dởm đốc suất dân tình chữa yên trận hỏa. Quan Chù-quận xin cho M. Hòa dặng 1 lão bang khen nữa là hai.

Còn kỳ Quốc-trái trong tháng Février rồi đây, M. Hòa hết lòng lo lắng giúp sức cùng Quan Huyện Chù-quận, di các nghĩa diễn thuyết đều hơn thiệt cho người minh rõ việc phóng trái mà giúp con quốc gia hữu sự. Quan Chù-quận thấy đều tận tâm tận lực của M. Hòa, nên xin với quan Chánh-Bổ Chù-tinh bang khen M. Hòa thêm một lão nữa.

Sách có chữ: lập thân hành đạo dương danh u hận thế vĩ hiền phu mâu hiếu chí chung giã; trong 4 tháng mà M. Xá-trưởng Lê-thuần-Hòa dặng 3 lần quan trên khen tặng công-nghiệp. Thực là: Cõi kim hán hữu..! tất vinh rất qui..!

Vậy trước khi mừng cho M. Hòa, Bón-Báo xin tò lòi kinh khen quan Huyện chư quận Phạm-dại-Nhân là một ông quan rất công bình chánh trực, công giã thương tội giả trùng ấy mới thật là phu mâu chí dân... khả ái..! khả mạo..!

Sau đây Bón-Báo cả tiếng khen M. Lê-thuần-Hòa có công giúp nước dặng tiếng bang khen, vinh diệu phản râu

mày, đáng làm gương tốt cho người soi lấy.

An-Hà Nhựt-Báo

Mua chịu không muộn trả

Ngành lại từ ngày chục Lý-Thiên để chờ mạ nhục thị người mình... Từ đây nhiều tay tài trí dành nạp chức bô chử danh, những kẻ ưu thế mản thời rập nhau một tiếng kéo giày Đoàn-thê thê nhứt làm quyết ra tranh cuộc lý-lai với bọn china. Từ khi sợi giày Đoàn-thê bô với vê tới chợ Cầnthơ và các chợ nhỏ trong tỉnh (tôi xin nói chợ Tràon vì tôi ố gần chợ ấy mắt thấy tai nghe nào dám nói thêm) Than ôi! có nhiêu tiệm của người Nam-việt đẹp, đóng cửa... lui... Vì sao? Tại vì sao vậy? Lứa mình tớ đi hỏi cho rõ thì chủ tiệm than rằng: vì số người mua chịu biến 2, 3, lập sở dày (thứ 0\$12), mà phải cáo cầu mua chịu rồi lúc có tiền thì trả giùm làm phước tặng minh còn nếu rám mà buôn bán giyt luon... 200\$.

Thịt lương nêu lập tiệm mà ra mía bán mặt không lấy làm khó bê buôn bán, còn vả, bán el iju gấp thứ người tân tận lương tâm thì cái nắc-sầu biết là bao lớn. Vói hỏi, những kẻ ấy có đến tiệm china mua chịu và đẽ dai, lâu được không? Hãy nhớ, dai thì nó tiêu na... nó nhiệt, nó máng rồi sao... thứ người đó đã không mất cõi, không giận lại còn cười lờ-hình mới là thảm chờ...!

Nghĩa tay Tạo hóa nẩy sinh cái thứ người chẳng chút lương tâm, chẳng suy không xét lại sanh tánh ưa mua chịu mà không trả lại giyt mới là báo hại các chủ tiệm, đem cái thân nam phi lâu mày đứng sừng cần cái đường Thương mại thi uổng cho cái hàn ẩy biết là bao nhiêu. Đã uổng cơ hội ngọc Trời sinh tơ vải nó bận mà chẳng chút ích chi cho nhơn quan xã-hội tất cả.

Rứa nghĩ có đáng buôn cười chăng ??

Trần-chi-Thanh

Secrétaire du maire
de Ville-xvân (Cantô)

(Nếu trước đẽ mời chiêu chát như đẽ qua tháng khác! Nghĩ cái thứ người như vậy có đáng buôn cười chăng ru.) Như tại chợ Tràon trước có tiệm hai Huỳnh mới khai trương cha chă là đồng bào, ái chung rắn rắn rộ rộ kê ra người vò xem qua tướng chắt Annam làm nên được, nào có một ít lâu vì bán chịu mà đóng cửa hời ra lồ 200\$ Huyện diệu còn tiệm Nam-Bắc-Ái ban đầu cũng bán đồ diêm tam, riết dẹp còn nhà ngù nhà hàng ngày nọ tớ đi chơi lên ghé thấy tấm giấy đẽ một cậu công tử nào đó muacô-sát, rồi lớp mượn riêng nữa chờ, vì sự quen biết chủ tiệm mở lòng rộng rãi giúp cho lúc túng cùng đó rồi 6, 7 tháng cậu biệt làm biệt tích, trốn tránh giyt luon... 200\$.

Lời rao cản kiếp

Bồn-Báo thường khi có tiếp dặng nhiêu bài vở của Lục-Châu gởi đến xin ấn hành, có bài vì hòn riêng của mình mà xoi tệ một kẽ nghịch, có bài ý nói vì dân chúng bị kẽ có quyền hiếp dáp mà tố cáo với quan trên... vân... vân... Những bài vở ấy thường thường không ký tên như có ký tên thì ký một cách mờ mịch chẳng rõ là ai ở đâu viết bài đó. Đầu vây: đều xoi tệ cẩn kêu nái nói không túc lý nghe ra rất mồ hôi, nếu Bồn-Báo chẳng trái lời xin, ấn hành ra; sau có dỗ bê chuyện gì Bồn-quán lấy chí mà đổi nại.

Đã biế: cái mục chí của Bồn-Báo là tai, mắt của dân, thấy phai thì tặng thi khen, thấy quấy thì biếm thì chê, nhưng mà cho rõ ràng bằng-cõi, thì Bồn-Báo chẳng hề tư vi-ai.

Vậy những bài thuyết luận về đều công ích cho xã-hội nhơn-quân của chư công gởi đến, đâu không ký tên, Bồn-Báo cũng sảng lòng hoang nghinh mà ấn hành; còn những bài bao-biếm mồ-kő dạy nhứt báo mà rữa hòn riêng, thà cam tâm chịu trách chí Bồn-Báo obrút định chẳng vững theo dặng.

An-Hà Nhựt-Báo

Quan tân Trạng-sư Đoàn-vịnh-Thuận

Có chí dụ ngày 19 Mars 1919, cấp bằng cho ông Đoàn-vịnh-Thuận luật-khoa Tán-sỹ, cựu quan Tòa, làm Trạng-sư Tòa Phúc-án Saigon và các Tòa-án trong xứ Nam-kỳ và xứ Cao-Man.

Vậy trước ngày quan Trạng-sư Đoàn-vịnh-Thuận từ già Tòa-án Cầnthơ là chỗ ngài đang hành sự, mà trực vẫn Séc-trắng dặng mờ phong-văn của ngài lại đó, thì các viên quan quái chức Langsa và Anoam bên Niết-ly có trấn thuyết hôm chiêu thứ bảy 12 juin 1920 tại Tòa-án Cầnthơ một tiệc Champagne mà tiến hành ngài.

Vậy Bồn-Báo chúng tôi kính chúc cho ngài và lịnh phu nhơn cùng gia quyến lộ trình an hảo, cầu cho ngài đến Séc-trắng thân tâm sức khỏe, mờ văn-phòng ra dặng muôn điều thanh phát.

An-Hà Nhựt-Báo

Phải coi chừng vàng già

Năm nay Nam-kỳ ta trúng mùa, lúa, lại phát giá cao, tuy là vật thực mát, song có thứ vàng lại rẻ, tên người Annam ta nhứt là mấy cô mẩy el iju & miệt vườn thừa diệp vàng thấp giá úng úng đến chợ mua bông, kiền, vàng, chuối, giày chiên khâu, vân, mua...mua...mua, hết chে bán đã không kiếp. Lúc trước, tại Cầnthơ có 2, 3 tiệm bán đồ nữ trang bằng vàng, ngày nay chে thấy Annam dặng thời mua vàng bèn lập thêm; đẽ đẽm coi là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dù chưa 11 tiệm mà mấy cô mẩy chí cũng phân nhau tới mua nướp nướp trong nhà có mấy đồng cũng vát ra mà mua hết! Thấy mà tức cười cho mấy chí khó chịu từng thấy của (tôi chăng phải nói hết dòn bà Annam mình đà, có kè thanh người tục tôi cũng rò... Xóm mua, mua thết làm giàu cho chéo rồi nó lại làm đỗ già mà bán cho mình

mới là hại chớ. Như mới đây có một người đàn bà tên Sáu Diệu ở miệt vườn đến Caothơ vò tiệm chè mua một dĩa bông vàng, giá 2\$70; về nhà mượn lờ bạc thử coi lại thì là đồng, đem đến trả lại cho chè, chè không chịu, nói không phải của nó bán bông đó. Tức mình chỉ no kêu thợ bạc đến coi mấy dĩa bông của chè để bán đó là đồng hết; song nó nói vàng nó bán cho Annam. Chuyện nhỏ mọn 2, 3 đồng bạc lại chí này sơ thất công không thưa đến quan, chớ chí chè thưa có lè nào bọn gian này chạy cho khỏi tội nặng.

Vậy xin mấy cô mấy chị muốn mua vàng hãy mượn người ta coi giùm cho chắc chắn, chớ lúc này nó bán vàng giả nhiều lắm đà.

Hảo-Nhiên

Công văn lược lục

Vì lời nghị quan Thông-đốc Nam-kỳ ngày 31 Mai 1920!

Tặng thường cho viên quan chúc sắc dinh Hiệp-lý và các tỉnh trong Nam-kỳ kể từ ngày 1er Mai 1920.

Chức Huyện hạng nhì

Quí Ông: Nguyễn-ngọc-Tường (Beutre)

Lê-quang-Tường (Soctrang)

Trần-văn-Chấn (Tânan).

Lê-minh-Tiễn (Bentre).

Nguyễn-ngọc-Ký (Baria).

Chức Thông-phán hạng ba

Ông Văn-thê-Lộc (Phòng-vân).

Chức Thủ-ký thi sai hạng nhứt

Quí thầy: Lê-văn-Bá (Chaudoc).

Nguyễn-ngọc-Diệm (Tòa nhì)

Lê-thiện-Phước (Tòa nhứt)

Chức Thủ-ký thi sai hạng nhứt

Quí thầy: Thủ-tuag-công-Thuận (Bentre).

Hàng nhứt Ông quan Vinh-châu (Bắc-

Dương-văn-Mau (Tòa nhì).

Chức Cai-lòng hạng nhì

Quí thầy: Lê-văn-Huấn (Sadec),

Trần-văn-Hai (Mỹ tho).

Nguyễn-hữu-Đức (Giadinh)

Chức phó-lòng hạng nhứt

Quí thầy: Lâm Linh (Soctrang).

Nguyễn-duy-Thanh (Travinh)

Thái-ngọc-Sách (Gocóng)

Đỗ-thanh-Nhứt (Bentre).

Nguyễn-văn-Chính (Bentre)

Phan-văn-Thuần (Sadec)

Trần-văn-Hiển (Giadinh)

Phạm-minh-Thông (Cantho).

Vì lời nghị quan Thống-đốc Nam-kỳ ngày
31 Mai 1920

THIỀN BỘ

1. Thiền bộ ông Trần-bình-Thanh, Phủ hạng nhứt, chủ quan Tịnh-biện (Chaudoc) di tùng chánh quan Quản-lý dinh Hiệp-lý (Tòa nhứt).

2. Thiền bộ ông Ng.-ngọc-Nở, Huyện hạng nhì tùng sự tại quận Hòn-quan (Thu-dầu-một) di tùng chánh quan chủ tinh Chaudoc dặng trấn nhậm quan Tịnh biển, thế cho ông Trần-bình-Thanh, bộ di chồ khác.

3. Thiền bộ ông Trần-văn-Chấn, Huyện hạng nhì mới lanh cấp bằng, di tùng chánh quan chủ tinh Thu-dầu-một (quận Hòn-quan) thế cho ông Ng.-ngọc-Nở, bộ di chồ khác.

4. Thiền bộ ông Toàn-hữu-Tử: Phủ hạng nhì, chủ quan Kế-sách (Soctrang) di ngôi quan Phú-lộc cùng một hạt dặng thế cho ông Lê-văn-Chau, tử lộc.

5. Thiền bộ ông Lê-quang-Tường Huyện hạng nhì mới lanh cấp bằng, di trấn nhậm quan Kế-sách (Soctrang) thế cho ông Đoàn-hữu-Tử, bộ di chồ khác

6. Thiền bộ ông Lê-thanh-Long Huyện hàng nhứt Ông quan Vinh-châu (Bắc-

liêu) di ngôi quan Vinh-lợi (Châu-thanh) thế cho ông Trương-ngọc-Lành xin nghỉ

7. Thiền bộ ông Bùi-quang-Tân, Huyện hạng nhì tùng sự tại Phòng-vân quan Nguyễn-soái Nam-kỳ, di tùng chánh quan chủ tinh Baclieu dặng trấn nhậm quan Vinh-châu thế cho ông Lê-thanh-Long bộ di chồ khác.

8. Thiền bộ ông Nguyễn-tích-Kim, Huyện hạng nhì, chủ quan châu-thanh Cantho, di tùng chánh quan chủ tinh Rachgia dặng trấn nhậm quan Phước-long, mới mở.

9. Thiền bộ ông Nguyễn-ogoc-Tương Huyện hạng nhì mới lanh cấp bằng, di tùng chánh quan chủ tinh Cantho, dặng trấn nhậm quan Châu thành toé cho ông Ng.-tích-Kim, bộ di chồ khác.

10. Thiền bộ thầy Nguyễn-hữu-Thường, Thủ-ký hạng nhì, tùng sự tại Rachgia, di tùng chánh quan chủ tinh Chaudoc.

11. Thiền bộ thầy Nguyễn-văn-Linh, Thủ-ký hạng nhì tùng sự tại Phòng-vân quan Nguyễn-soái Nam-kỳ di tùng chánh quan chủ tinh Rachgia, thế cho thầy Nguyễn-hữu-Thường, bộ di chồ khác.

12. Thiền bộ thầy Hồ-văn-Trung, Thủ-ký hạng ba, tùng sự tại Giadinh, di tùng chánh quan đầu phòng Phòng-vân thế cho thầy Nguyễn-văn-Linh bộ di chồ khác.

Tinh đời siêng luận

Chiêm nghiệm mùi đời chẳng chi qui cho bằng tiền bạc, chẳng chi trọng cho bằng tước quyền.

Buôn thay cho kẻ có tiền, thì cứ giữ phần vi phú bất nhơn, ngẫu thay cho thế kẻ có quyền thì cứ ý chung hiệp người cõ dõc, thâm nghĩ người sanh trong thế giới, ai ai cũng đứng làm người, chẳng qua là thời dít bất thời, hành dữ bất hạnh đó mà thôi, thâm thay cho nhà hào gia phú hộ, cứ el uyên lo vuug bối, cho dặng bộ to vừa lớn rutherford

chặt tú đáy, cho vay ra một vốn muối cho dặng một lời, tới ngày trả không kịp, thì kiện thi hành biếu mãi. Đã vậy mà còn lời cao tiếng thấp khi thi thi, chẳng nghĩ chẳng thương.—

Mấy ông hào gia phú hộ oil cũng con nhà Nam-Việt, cùng nhau kẻ có thời dặng vinh vang huê hả, người vỗ vập tân tang phải chịu, nở lòng nào hủy hạc cùng nhau, mà chẳng nghĩ một nỗi một giông—

Kia như khách bên tàu qua Nam-việt tung túi vốn không tiền bạc, xúm nhau lại hộ trì diều đặc binh vực nhau thương xót chẳng có một điều bí nhục—Phải cầm mấy ông hào gia phú hộ, rộn dung tư bón, thương lấy giống nỗi, mỗi mỗi đều gì giúp đỡ cho nhau bình vực thương yêu nhau, ai có của thì hiệp hàn tư bón lại, người không có thì phải có công, dẫu buôn ngô buôn lão cùng nỗi, chẳng nói chi là dỗ tẹp hóa—Ôi! Phải mà dặng như vậy, có đâu khách kiêu cư dám khi thi Annam ta là phường sú tri, Nam-maung từ.

Mấy ông phú hộ oil chèc nó khi dân đoàn xã hội ta đó, sao không tính phueng chước nào, mà gör cái ách của china, cho kẻ hậu lai nhở, dẽ chèc khi ai nấy chịu dẽ ép ai nấy mang, dẽ ôm tư bón, hường phao phú quý, mà tạ qnang thành bại sao cho dành! nằm đêm nghĩ lại, mình mà dặng sang giàu thì phải làm sao cho danh đồn bốn bờ, dẽo chói ngàn thu, chẳng may có vê quê khứ đi rồi, kẻ hậu lai bảy còn nhắc nhớ vậy mới là.—Danh lưu thiên cổ tại—

Mình mà dặng quyền cao lộc cõ, thì phải lo làm sao, bình vực quê hương, giữ lòng son đõ, mà thương lấy dân đen, tiêm nghĩ chước nào, giành lấy mối lợi quyền, đem về cho dân đoàn xã hội mình, cho khôi đều khi thi của chèc

Lý-Thiên, vậy mới là rạng danh trong thế giới và hê hậuERN, nó gội nhuần ăn đứt.

— Kia như Sở Hạng-Vương thuở trước ám á sất sá chiến tặc tháng, công tặc thù, thiên hạ khiếp kỵ oai, hoài kỵ nghĩa, đến chừng hết thời rồi, còn phải đầu trao cho người Đinh-Trưởng nơi chốn Ô-Gian thiệt rất uổng trang Hào-kiet!?

Vậy nên mình mà có sức có cửa thì cũng nên tiềm ngụi những điều hổn nưa lợi dân mà làm. Ấy mới đúng bực Trưởng-phu xứ thế, danh chói ngàn thu, ngàn thu còn đế tiếng!!

NGỌC-BIỆP

Tràon Thời-dám

Đương buổi chiều trời trong gió mát Trương ra bức thạch ngó mông, chợt thấy Triệu cởi 1 chiếc xuồng đi qua, đoạn ghé tới bờ bát tay mừng rỡ.

TRƯƠNG—Hôm rày lâu gặp chú mây, tướng khi đã cởi cóc rồi dã?

TRIỆU—Anh thiệt tệ thi thoái, miệng hay ăn mắm ăn muối, hê mở ra thí rủa mắt người ta hoài.

TRƯƠNG—Bời lâu gặp chú mây lồng tao hàng tư tưởng, phảm người hay tư tưởng thi bay chiêm bao nên đêm hôm qua tao nằm thấy chú mây chết, nay mới lật đật, coi có ai ở Cù-Lao dặng hỏi thăm tình túc, té ra lại gặp chú mây đây, hèn chi ông già bà cả nói: hổn năm chiêm bao thấy chết là sống vậy

TRIỆU—Nói vậy anh năm chiêm bao thiệt vậy sao? tôi không chiêm bao chiêm bị gi mà mới có một điểm để coi có nghiêm không nghiêm!?

TRƯƠNG—Điểm gì thi chú mây nói nghe thử?

TRIỆU—Mới hối sốn mai này tôi đương ngồi trong nhà xây dầu có hai ba con ruồi cứ bu theo mép mai, tôi dập nó nó bay bổng qua hướng đông, nên tôi đánh mò theo coi đám tiệc chi đây chăng?

TRƯƠNG—Ôi hầy ruồi của chú mây không linh rỗi, chợ Tra-đu chẹc ở gầu dây đám tiệc gì mà nó mời minh ăn uống, thế khi chú mây ăn cơm quên rứa miệng rồi ruồi bu, lại bắn bệ may không đi nga qua sông Bassac, bị sóng nhạn mà phải chết hụt rồi đời.

TRIỆU—Không đâu tôi giữ theo phép Vệ-sanh rất tinh khiết, mà thường ruồi đậu mép ác có đám tiệc gì đây. Anh nhớ cho kỵ thử coi?

TRƯƠNG—Đúng nhẫn mày hối lâu rồi nói: À à phải rồi! phải rồi! đám cưới, vùng chặc lưỡi) nói tèp rằng: mà (họ không mời).

TRIỆU—Đám cưới của ai vậy?

TRƯƠNG—Đám cưới của M. Lê-Mai thấy cưới vợ cho thầy chó ai.

TRIỆU—Úa hả này! M. Lê-Mai với mình cũng là giao hau mà sao có đám cưới lại không mời.

TRƯƠNG—Người ta học theo thói Văn-minh.

TRIỆU—Văn-minh gì kỳ vậy nà?

TRƯƠNG—Coi bộ chú Triệu mất một mồi là lòn gao lòn phổi rồi đó, để người ta nói hết cho mà nghe. Thầy nói theo thói văn-minh hê trai thuận gái dành thi xong lứa là mời họ hàng thân tộc cho lòn xòn.

TRIỆU—Nói vậy cũng không có mai mồi nưa sao?

TRƯƠNG—Người ta nói không có chịu gì ráo.

TRIỆU—Thế thầy quên câu sách Thành-Nhơn nói: Phật kha như hả phi phu bất khắc, thú thê như hả phải mai

bất đặc, hê cưới vợ mà không có mai mới làm sao cho đăng kia?

TRƯƠNG.—Chú mấy lếu thi thoái Người ta gọi thầy là MAI còn MAI nho nưa?.

L. V. T.

Các ngài đọc báo

Cho đặng chân-chính sự tồn kém hàng ngày, Bồn Báo tờ lời kinh nhắc các ngài ai còn thiêu bạc mua An-Hà Nhựt Báo, xin giùm gởi đóng. Bồn-Báo rất thâm cảm các ngài chẳng cùng.

Nêu trẽ trong ít ngày đây Bồn Báo xin các ngài cầm phiến; vì Bồn-Báo sẽ cạy nhà thơ hối giùm số bạc đó cho Bồn-Báo.

AN HÀ NHỰT BÁO

kính cáo

Cùng vì rượu..!

Thẩm nghĩ từ xưa đến nay, nước Nam ta thi bay dùng rượu mà đặt lễ-nghi cũng vì rượu mà lâm mà quẩy, cũng vì, rượu mà phải mà nén. Có câu rằng: Ngôn da ngữ thất giai nhơn trú, nghĩa đoạn thán sơ chí vị tiên. Nghĩ các bực đại hiền cùng các trang thứ sỉ, cũng vì rượu mà mất thành mất lũy, cũng vì rượu mà hư cửa hại nhà, rất đổi biến hẫu còn vây huốn chí ta, sao chẳng tránh mà chán hâm deo túi mai. Trung-tiên-Tứu là ông Lý-Thái, say quá rồi còn múa xuống múa lên, Lại-bộ-quan Tất-Trát mệt tên, nhậu say liên mieng, việc trật tự trong làng

cho cùp roi củng ngâ qua ngâ lại. Ấy ja việc xưa, còn việc đương kiêm trước mắt tôi thấy trong xứ tôi: ngày kia tèo Đặng-văn-Viên ở làng Phú-Sơn uống rượu say ngồi, nhớ đến thù nhà nhô mọn, đường thử lửa đốt lồng, kim châm dạ, cầm dao đến chém ông Phó-té-Ngo, chẳng qua là mạngдан trí trọng nên không phạm vits tích chí, khi ấy làng hắt tên Viên, giải đến tòa, quáo trên buộc án đú-côn kêu 3 tháng tù rết đặng (đó cũng là rượu) Còn lúc nọ tại làng Hiệp-Hoà, có 2 suối già nhậu say rồi, kêu thằng kia, thằng nọ, bắt lỗi, rồi rẩy lộn với nhau, trong Nam-trung-Nhựt-Báo, có nói: quân tử tống nhân đê ngôn, tưu giaborg nhân dì «uạ» thiệt là tối phong bụi tục hết sức, (đó cũng là rượu)—còn như ngài Yết-ma-Thinh là một ông thầy chùa ở tại chùa Châu-long-Tự, công trinh học đạo, nau sòng áo bà quần gai, tươong dưa muối mặn, mà làm lên đến chức Yết-ma, thiệt là công quả rất dày, thỉnh không dùng ngâ qua oghe rượu, ban đầu còn giấu, sau bị lèng quyền, uống rượu say rồi, thì trai gái đánh cờ bạc, hòn nọ làng Phú-Sơn có hát bộ tại chùa cõ-hỗn nơi giữa chợ, ngài Yết-ma nhậu rỗi, bèn lấy khăn nhiều diều bịnh tú cú, a vô xin cho coi cháu một lát, giữa đờ bộn nơi đám hát thiên hạ trông vào, đều cười rồ, ngài Yết-ma thấy vậy tưởng là thiên hạ khen, bèn danh cháu rám, rám, rám đều như vậy, có phải là hơ danh già một ngài Yết-ma dì chăng? (cũng là tại rượu)—còn mới đây có tên thôn trưởng Th..ở làng Bình-phú, làm một anh thôn trưởng, chấp bộ hộ danh trong làng năm 1919. sớm mới say, chiều say, tối say say liên mieng, việc trật tự trong làng

không kẽ tói, bê thuế vụ obang mang lo, cứ bo bo cùng ly nhao, vậy nên mang năm rồi, phải thường các việc đâu cũng chừng một ngàn ngon bạc, mà chẳng nói chi, ngặt một đều nay nứa uống rượu say rồi ban đêm còn đi hòa gian cùng một người phụ nữ hia có chồng, cho đến tối, người chồng bắt trói và đánh tại trận, vụ này có giải đền quan, may có thân nhơn ưng hộ, thoát khỏi nạn guy, nhưng cũng ngàn năm xù tiết (ý cũng là rượu) — Có phải là nghèo vợ cực con mẩy lúc, hư khà hai cửa mẩy lần, có thân sao chẳng biết lập thân, nếu như vậy có thân thì cũng uổng! — Đồng bào ôi, chỉ cho bằng nhoa nghĩa lòng bay yêu chuộng, giữ gìn cho tôi thi chung, cái việc say nói chẳng bay oàng, rượu là lè ai mà không uống, nhưng mà thiêu âm thân tu giải muôn, vật quá da tồn mạng hữu ý ngôn.

Đây tôi thấy rượu người mà sợ đến nỗi mình, nên tôi xin chỉ rõ ràng & cái gương tôi phong bại tục, của bốn vị trên đây xin đồng bào lục châu, tiễn xa kỳ phúc, hậu xa giới chi, mà giữ lấy câu: Tứ trung bất ngử chư quân tử, tài thương phân minh đại trượng phu, mà bảo kỳ thân phản.

Gái bè Phusora

Phạm kim-Chi

Khánh thành phật tự

Tại Vinhlong làng Long-Hô có 1 người đơn bà giàa giàu có lớn xuất hạc muôn lập riêng một cảnh chùa hiệu «Giác-

Thiên» mà cầu thọ. Chùa cất rỗi viết thiệp mời bết mẩy vi hào gia cự phủ nội tinh ngày 19 đến 21 tháng tư. Anh em đến cúng lễ khánh thành. Năm nay lúa đang mùa bán cao giá tiền nhiều, dặng thiệp mời nèo là thiện nam, tinh nữ đưa nhau đem bạc đến dưng cho sài dặng cầu phật độ miêng trường phú thọ. Ngày 19 vào đêm, 21 ra giáng có vài vị Hòn-thượng ở kháo hạt đến chừng miab, còn vị Thủ-Tọa tại chùa mặc lo tiếp khách. Chùa chung dọn theo kim thời xem rất đẹp đẽ. Ban ngày thuyết Pháp cùng ngọ ban đêm đốt đèn được sư, chạy kính-dặng. Tặng chúng tung kinh dọng nghe thanh thao tạo nhà, chẳng khác nào như ca bản từ đại, giang-nam, dặng mè mẫn lâm; đầu cũng bao nhiêu cũng chẳng tiết. Ngó lại phần nhiều là tinh nữ quần áo nhộm-nha chen nhau đem bạc chúc bạc trăm dưng cho sài, đầu đội sờ lạy phật miêng niệm nam, mò cầu phật độ nghe inh ôi. Còn thiện nam cũng kiêm tay y phục đoạn trang lạy phật cầu khẩn việc chi không biết, miệng niệm lâm dam nghe không rõ?

Như muôn nau dặng miêng trường phú thọ, thì chư tính nữ hảy thành tâm thiện niệm câu này: Nam mô phật, nam mô pháp, nam mô tạng, ai cũng dặng giây cent thi sái đợ...mơ...!...mô phật...! bung bung....bung...!

Vinhlong

Nhứt vị thiện nam thành tâm khẩu bài

Ngâm cảnh chánh tình

Buổi chiều nọ trong tọa rói ranh,
Mai ra cầu ngâm cảnh giải khuây;

Nhin xem khắp hết đồng tây,
Ké qua người lại hôm nay nhộn nhàn.
Kia gái lịch vầy đoàn di trước,
Nọ trai xinh giỏi bước theo sau;
Liễu lẵn những tiếng bồi chào,
Chuyện trò trừng liệt ra màu diệu dang
Ngô cảnh thế khôn dẫu dạ ngọc,
Chánh tình nhân trần trọc lòng vàng;
Ước chi phái gặp dặng nàng,
Hồi thăm sao có phu phản tình Mai.
Đầu không doi nghĩa rày kè khó,
Cùng đổi lời phán rõ thiệt hơn;
Cờ chỉ lại dứt giây dòn,
Làm cho người nghĩa ôm bờn bảy lâu.
Hay đã gặp nơi đâu sang cả,
Nên với quên họ Bá rồi sao?
Những lời thê bài sơ giao,
BẠU ĐÀ CHẮNG TƯỜNG THAM GIÀU PHỤ TA
Hay tại bời mẹ cha la ép,
Nên nàng ưng lấy dép đội đầu;
Trách thay con bạn cơ cấu,
Gặt cho ta phái ôm sâu từ đây.
Cùng nhau quyết xe dây kết chí,
Hiệp một nhà hàn hỉ biết bao;
Phúc đầu bình địa ba dào,
Gần xong lại có người vào cảng ngãng.
Khuấy ta phái lẩn nhẩn mối nợ,
Xuôi dòn dặng trắc trở duyên xué;
Nhắc thời càng hận trãm bẽ,
Giận thay loài rệp chẳng bẽ nào quên.
Bá-ngô-Mai à Cai-rang

Ai tin

Bản-Báo hay tin buồn rằng: đứa con trai của M. Nguyễn-văn-Khoa diều-dường tại Nhà-thương Cần-thơ, lại là một khán quan của Bản-Báo, tên là Nguyễn-văn Hồn mới nèo 7 tuổi, phát bệnh đau trên 1 tháng, thuốc men lo chạy cùng là lặn luez nhưng mà khô tránh số Nam-Tào ài định, nèo trẻ thơ này phải mang

dì tu dì hôm ngày 25 Mai 1920.. Khá thương....!khá tiếc....!

Nghe lại M.Kia đây: trong tuần tháng Janvier năm nay đã bỏ hết một đứa con trai 5 tuổi, nay lại thêm 1 đứa nữa. Khi ôi! Phước vò song chí, họa bất đơn hành, thật là thảm phái mà...!

Vậy Bản-Báo tạm dời lời tò chát tình phản ứu cùng M. Nguyễn-văn-Khoa và gia quyến.

An-Hà Nhựt-Báo

Bản-Báo mới hay dặng tin buồn rằng Thầy Phan-khắc-Ký là Chánh-tổng lồng An-Trường (Cánthờ) đau chắng mấy ngày mà bắt bệnh từ trâu hôm 11 Juin 1920, hưởng dương dặng 52 tuổi.

Cuộc lồng chung đã an bài hôm ngày 15 Juin 1920, có thân bằng quái hữu tụi đến đưa đón rất đông.

Vậy Bản-Báo kính tò dời lời xin phản ứu cùng bứu quyến của thầy và nguyên cho hương hồn thầy dặng Bóng-dão tiêu diêu, Văn-huong khoái lạc.

An-Hà Nhựt-Báo
Huy lụy kinh diêu

Mở hội thi

Một hội thi dặng chọn chức Thư-Ký bao bô sở Tương-chánh sẽ mở tại Saigon, tại Haiphong, tại Ha-nội, tại Nam Định, tại Tourane, tại Qui-Nhơn, tại Nha Trang, tại Pnom-Penh và tại VienTiane nhằm ngày 1er Août 1920.

Số người làm việc sẽ cần dùng là 30. Ngày định thời chấp đơn xin thi là ngày 1er juillet 1920.—

Lời rao

Lời rao cho ai nấy dặng hay: Đến ngày 26 Juin 1920, 8 giờ ban mai, nơi tiệm Cầm-dồ Cà-nhơ sê giảo giá bán những quần áo, vòi gàng đã cầm hồi tháng Juin 1919 mà không chuộc.

Mỗi một trăm đồng phải trả phụ thêm 4 đồng.

Quan Lục-sự
Ký tên: G. GAUDIN

Nam-kỳ thời sự Giá bạc

Kho bạc nhà nước 9 f 00
Đồng-Dương 9 f 00

Giá lúa

Mỗi tạ 100 kilo, chèo đòn Chợ-lý và trả bao lại. Từ 6\$00 tới 6\$50 tùy theo thứ lúa.

CANTHO

MẤT TƯƠI CÁI QUẦN LÃNH

Ngày 11 Juin 1920 Nguyễn-thị-Thinh ở đường Hàng-gia (Cantoh) đến bót cớ răng: lúc 6 giờ sớm mai đi chợ, có xép một cái quần lanh đen mới tinh-khôi, hông bác-kiết, lưng nhiều màu kiền-sen dẽ dưới chơn mùng chỏ nó nằm mà dẫu đó. Chứng về coi lại cái quần đâu mất, nó hổ nghi cho người ở đậu trong nhà và em chồng nó lấy. Sự nghi nan không đủ bằng cớ nên ông cõi đuổi về. Thị Thinh tức mình kêu trời như bỗng, vì quần lanh mới may chưa có bận lẩn nào. Đó, mới là quá to người ta đà...!!

ĐÒI NGỘ KIỀU MỚI

Khách-trú tên Diệc-Đoan tuc kêu chèo Tin, ngụ tại làng Tân-quới (Cantoh) chuyên u-hỗ bán hàng vặt và đồ lúa.

Ở gần, có tên Núi 18 tuổi, hay tối lui mua quen mặt, nên mua đồ có thiểu chịu một hai đồng bạc trong năm bảy bữa nứa cũng lo trả dù: Hồi tháng giêng tên. Núi mua đồ, lóh ra là một già rười

lúa, mà kỳ này lâu quá Núi chưa trã. Tín kiêm hoài, Núi dão mài —Mới hôm 30 Mai 1920, chèo Tín lại nhà Hồng-Hòa kêu là chèo Hồ xay gấp tên Núi, không nói chi cà xéo lai kéo lưng, riết rồi dè lột quần! Tên Núi nang-võ hết sút... và chèo Hồ cũng có cang: việc đâu còn có đó, mà chèo Tín không nghe cứ việc dè cõi quần tên Núi, vì ở trán, có 1 cái quần che thân, không lè dè Tín lột cái quần dì! tùng thể Núi mới dá một cái rủi châm cái Hồ-bao-giai (trứng...) đau quá; chèo Tín giận, tay thi dè tay thi thoái, thoi bát loạn... Núi chử khong nói phải là làng chói lói...! chèo Hồ thấy vậy, giận quá, vì là làng trong nhà sợ sún nên hô bắt trói chèo Tín lại (china muốn trói khâhb-trú dai)— Tín nghe nói bắt trói liền buôn tên Núi rồi vụt chạy— Hồ rược theo...chẳng khác Mã-Siêu rược Tào-Tháo...ké trước người sau, chạy ra tới mé-lộ chèo Tín bị mập, chạy không dặng mau còn chèo Hồ ồm phóng theo gần kiệp; Tía nhấm ttế chạy không khỏi phải trở lại nang nĩ ràng: việc gì đều chịu hết xin đừng trói. Hồ thấy nang nĩ không trói, song bắt phải trở lại rồi rước hương tuân, giải nội vụ đến Hương-quản xữ; chèo Diệc-Đoan kêu là Tín đòi nợ phi phép đánh người ta là làng, phải chịu tiền và là-làng? còn tên Núi phai lo lồng sni nhà tên Hồ g-Hòa là chèo Hồ vi là làng trong nhà người ta và tống dài nứa, tối phai lo trả sô thiếu tiền cho chèo Tin...!!

Hai dảng ưng thuận theo lời làng xữ. Xét lại thì chèo cũng là phản hòn An-nam, vì đòi nợ kiều u-ới đánh dũ sướng tay ra làng xữ chịu và là làng cũng dũ, nếu vậy sau chèo Tin từ việc đòi nợ kiều mới ấy, là lột quần, rồi đánh là làng nứa— bắt quá cũng tiền và chớ gì mà sợ!

Khá khen chèo Hồ, tuy cũng là khách trú như chèo Tin, nhưng thấy việc bắt bình ý thế hiếp-cô, còn biết bõ chèo binh An-nam thay, huống-lồ an-nam lại không biết thương An-nam bít chung hiếp a...?....

Annamick
(lai-tin)

Tuồng Kim Thạch kỳ Duyên

Ba thứ tuồng "KIM-THẠCH KỲ-DUYÊN" của ông Bùi-quang-Nghia kêu là Thủ-khoa Nghia thuở trước đặt roi đầu đến ngày nay, tưởng khi nhiều người cùng tung mảng danh bà thứ tuồng này

Thật là: mà sữ kinh lân, văn chương cảm tú, mỗi câu đối đáp rất hay, mấy tiếng khó đều có giải nghĩa rành rẽ; lại trưng đủ gương trung-thần nghĩa-si, nhinh-phụ gian-phu đáng cho người ở đời soi lẩy mà sưa minh.

Bản cũ mới in lại chẳng sai sót chút nào, có trữ bán tại NHA-IN HẬU-GIANG CANTHO. Nhà biết đọc nên mua một cuốn để tiêu hứng trong cơn rỗi rảnh rất hữu ích.

Giá 1 cuốn (118 trang dù 3 bđn) 0\$80
10 " 7 50

100 " 65 00

Tiễn gởi: mỗi 1 một cuốn là..... 0 15
Xin viết thơ cho M. Trần-dác-Nghia
Chủ sự Nhà-in Hậu-Giang Cantoh mà
thương nghị.

Xin ghé mắt

Truyện Ngù-phụng-Lầu của Trần-văn-Hương có đẽ bán tại nhà in Hậu-giang Cantoh. Vậy xin đồng bang liêu vài cắt tiền lảng phí mua đọc giúp vui giày lắc, giải muộn thoán cũng được vài canh. Trước là coi cho tiêu khiển ngày giờ sau thấy đều tệ mà chửa!

Hãy mua coi sẽ biết. Ngộ lâm !!

Giá mỗi cuốn là..... 0\$20

Ai mua nhiêu tinh giá rẻ hơn

1 cuốn giá..... 0\$20

50 cuốn giá..... 6 50

100 cuốn giá..... 12 00

Bán

Có bán một con ngựa kim bắc thảo lai.

Ai muốn mua xin do nơi
M. Pierrat Payeur à cantoh

Quảng-tài-Thạnh

Tiệm Đông ghe và sàra ghe
Ở bên kia sông gần cột giây thép
vàm CANTHO

PHÙNG-CHIỀU— CHỦ TIỆM

Kinh cùng quý vị dặng từ long, say
tối mới lập một trại đóng và sàra ghe
cố sầm u và bè tiện bê sàra và kéo ghe

Tiệm tôi cũng có bán các thứ cây
cưa dù thước tất mà tốt giá lại nhẹ hơn
e nơi.

Chủ tiệm này biết lè nghi của người
Annam nên tiếp rước quý vị vừa lòng
luôn luôn chủ tiệm này khi trước có
lâm chủ sự tiệm cưa hiệu là Quảng-tài-
Lai, thì ai ai cũng biết rằng, ngưới ấy
biết chiêu hiến dài sì hực nào

Xin quý ông quý thay có cần dùng mua
cây cùng đóng hay là sàra ghe đến tiệm
Quảng-tài-Thạnh thì rõ.—Cái xin quý
quí-thay thương.

Nay kinh cáo.

Hà-cánh-Lạc dit Bảy-Khôe

BIJOUTERIE—SOIERIE—MERCERIE

23, Rue Schroeder — Saigon

Adresse téléphonique: 295

Tiệm bán đồ nữ trang dù kiêu
thật tốt và khéo. Có bán dù các thứ
hang tây, hàng Nhứt-bón, hàng bắc và
hang Annam.

Chư quý khách mua đồ nữ-trang
tại tiệm tôi thì khỏi sợ lầm vì đồ của
tôi làm rất kỹ lưỡng.

Muốn cho khói sự hậu hoạn, chư quý
vị khi mua đồ rồi hãy thử vàng lại mà
coi cho vừa ý và cầu lại cho chắc chắn
(tại tiệm có đá thử vàng, acide azotique,
cô cân tây, và cân Annam). Cùng
phải lấy toa cho có bằng cớ dặng khói
sự cái lẩy về sau.

Chú nhọn: Hà-cánh-Lạc dit Bảy-Khôe
Cần khái

DỒNG HỒ HIỆU "LIP"

*Dồng hồ mà người ta hay kiêm mua là đồng hồ hiệu
“LIP”*

CHRONOMÈTRE

LIP LIP



LA MARQUE FRANÇAISE

Montres de Précision

EN VENTE CHEZ LES BONS HORLOGERS
Exiger la marque LIP sur le cadran

THIẾT KHÔNG?

Mua thử một cái dùng, hay là hỏi thăm những người đã có sắm đồng hồ hiệu LIP thì biết.



LIP LIP

MONTRE-BRACELET EXTENSIBLE POUR DAMES.

Platine, Or, Argent, Plaque or.

EN VENTE CHEZ LES BONS HORLOGERS.

Exiger la marque LIP sur le cadran.

SAO VẬY?

Vì máy nó tốt lắm, nó chạy đúng, chắc và lâu hư, khôi tone tiên sửa mãi như các đồng hồ khác

SAO NỮA?

Vì nó là hiệu Langsa và giá nó rẻ lắm.



**MARQUE
FRANÇAISE**

**CADRAN
LUMINEUX**

En vente chez les bons horlogers
Exiger la marque LIP sur le cadran

CÓ TRÚC BÁN TẠI:

Hàng „LES GALERIES DE L'OUEST“ là hàng HÀU-GIANG
DƯƠNG HÀNG Saigon, My-tho, Cantho và Trà Vinh

Cac nhà Annam

Hãy nhớ khi mua thuốc mà uống cho đặc mạnh gidi, thì hãy hỏi thăm máy người lớn cùng là ông già bà cả, nhưng kẻ ấy sẽ nói cho mà biết tiệm thuốc PHARMACIE NORMALE của ông H. DE MARI nhứt hạng bão chê y sanh, tại đường CATINAT số 119 SAIGON, là có danh tiếng lâm, vì bán rộng những thuốc nhứt hạng, không hề làm giả đổi bao giờ. Lại giá bán thì cũng nói, không khi nào thấy người An nam tới mua mà bán mất hơn người Tây dầu.

NHỮNG THUỐC THẦN HIỆU

Vin tonique du Dr H.DÉEM:

Thứ rượu này dùng mà bỏ, những người ốm-o hay đau, rét, và nhứt là cho người đờn bà có thai dùng thì con mình sanh ra có da thịt và mạnh giổi.

SOLUTION Dr DÉEM

Trừ bệnh nha phiến rất mau và không có pha đau

BÁN RỘNG THUỐC THƯỢNG HẠNG

và nhiều hiệu có danh tiếng dầu bạc hà **ESSENCE DE MENTHE DE MOLINIER**, tốt bức nhiệt.

Chánh tiệm trữ thuốc hoàn PILULES PINK trị bệnh mắt máu xanh xao, lại uống nó thì ngừa dặng các chứng bệnh ho, lao tồn.

PHARMACIE NORMALE:

H. DE MARI, PHARMACIEN DE 1^{re} CLASSE

Có bán các thứ thuốc dâ kề tên trên đó, và có bán các thứ thuốc khác, cùng hiệu nghiệm vây.

HÀNG HÀU GIANG

vốn dặng 1000.000f

Hàng này của Langsa và Annam hùng vốn lập tại Cần-thơ. Có trữ đủ các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tặc một dèr “A” Saigon có món chi thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt.

Cũng gởi hàng cho các xứ xa; ai mua món chi xin viết thư ngay cho Hàng, thì Hàng sẽ gởi hàng lập tức.

Xin quý vị đến xem Hàng chơi thì rõ.

Có trữ bán:

Rượu róm hiệu Stella

Làm ròng bằng miếng

Có bán lẻ, bán sỉ và cho lanh về bán lại khởi trả tiền trước,

TIỆM

Trương-văn-Hanh

sadec

Có bán xe máy mới và đủ đồ phụ tùng xe máy và súaxe. Lành thấp mướn đều khí dâ (carbure) theo cuộc quan, hòn, tan, tê, kỳ yêu, Tân gia, hạ thô, khăn đèn bằng nhiều tay và khăn bùng tốt thượng hạng, bán niở và bán lè và roat xe máy hiệu Michelin, giấy bảm-đô đủ cờ đồng theo kiểu kim thời. Quí ông ở xa muốn mua đồ phụ tùng xe máy, thi gởi thư cho tôi. Tôi sang lòng ký lường mà gởi contre-Remboursement nghĩa là đóng bạc nhà thơ mà lành đỗ và tôi cho giá đỗ phụ tùng in sảng bằng chữ quốc-ngữ (Prix courant)

Trương-văn-Hanh,
Cần khai.

Hậu thanh

Giao tiếp thương mại hội
CU LAO MÀY — TRAON
Hội mua bán lúa

Hội này khởi sự mua bán từ ngày 1 Mars 1919 đến ngày nay là 15 Septembre 1919 tính số mồi 10000 thì lời lãi 52\$ còn tài sản tinh hoa hết thảy giá đáng 50\$00 đéutinh nhập voso vốn.

Nay hội mở hùn thêm mỗi phần bùn là 50\$; như vậy nào muốn hùn mấy hùn tùy thích. Định đến ngày 1er Décembre 1919 thi nạp sổ bùn; như vậy nào muốn hối đều chí xin gởi thơ cho Monsieur Tú chủ Hội Giao tiếp sẽ hồi âm lập tức.

Thương-xá-lí-hi

TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU-TÂN-PHUỐC

Đường kinh lập Cantho

NGUYEN-NGOC-NÚ

LÀ CHỦ TIỆM

Kính lời cho quý ông, quý thày rõ: tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tây, mua tại hàng bán bột tốt có danh tại Saigon. Cách làm sạch sẽ, bánh thì dẽ trong tú có kiến rộng cước kiến lên không dặng, ruồi bu không được lại khói ai rò tay đỡ, ai muốn mua ở nào thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

Xin có lòng chiếu cố giúp hàng đồng bang trong cuộc thương mại.

NGUYEN-NGOC-NÚ

Muốn mua mật ong

Ai có MẬT ONG muốn bán mây tạ xin
do nơi Bồ n-quá

Ấn-quán An-hà Cát-tho

Kinh cáo

Cáo bạch

Tiệm Guốc và Khăn-dồng
Hiệu tiệm « THỪA-MINH »
của M. NGUYEN-KIM-THINH

Thông-ngoại Tòa án Mytho

Kinh trình cùng Lục-châu chư tôn òng
quí khách được hay: Nay tôi mới mở ra
một tiệm Guốc, sơn-phết một cách kỵ
lưỡng, và khăn-dồng bằng ubieu hàng
Bombay thương hàng nhẹ nhàng thật là
đẹp lâm, theo kiêu kim thời. Cúi xin
chư quý ông, quý Thầy, quý Bà, quý Cô
lòng bà cố giúp tôi nên việc, thi tôi
tham cảm thành tình, hàng ngày ghi tật

Nguyễn-kim-Thinh

Bổn khai

Hội mua bán lúa

Nam lợi-mỳ TRÀON

Số vốn 200.000\$00 (hai mươi muôn

Hội mua bán chắc chắn, cân lường
thật thà, vị nào ở xa muốn bán xin gởi
lúa kiêu đến, hội sẽ đánh giấy thép định
giá, hoặc sai người đến thương nghị

Nguyễn-văn-Bản

Quản-ly Nguyễn-văn-Cần

Đặng-văn-Chieu

Sách mới

Cuốn "KHUYẾN-SI-CA" của M. Lê-
trung-Thu đặc dù 10 thiên nói về
Phận con trai phải cư xử cùng người
"trưởng thượng và bạn tác". Nhắc
con nên mua cho con trai đọc.

Sách đặt-dẽ hay và hữu ích lắm
Có trữ bán tại NHÀ-IN HẬU-GIANG
CẦN THƠ (IMPRIMERIE DE L'OU-
EST CANTHO)

Một cuốn.....0\$25

Ai mua nhiều sẽ tặng tín giá rẻ hơn

Cáo bạch

Kính tôi cùng chư quý vị:
Tại nhà in Hậu-giang (Cantho) có lanh
in đủ các kiêu Catalogue có hình (Catagués illustrés) như đồ phụ tùng xe
máy, các thứ đèn đồ dùng trong nhà
và đồ ăn bàn (vaisselles)

Bổn hiệu mới mua nhiều clichés tốt
Vậy chư quý vị muốn cần dùng
xin gởi thơ thì bổn hiệu sẽ gởi hình
kiêu cho mà xem và sẽ tính giá thiệt nhẹ
hơn các nơi.

Nhà-in Hậu-giang
Kinh cáo**Hàng
Trữ hàng hóa Vinhlong****Vinhlong** — (Cochinchine)Lanh bán đồ thô sảng Ngoại-quốc và lanh
mua hàng hóa ngoại-quốc của người bỗn sô

Có bán sỉ và bán lẻ

Đồ tạp hóa — Rượu chác — Các thứ
rượu tay — Dầu thơm — Xà-bong — Nước
suối — Hàng hóa bến Langsa.

Xe máy — Đồ phụ tùng xe máy — Đồ
phụ tùng xe hơi

Hàng cũng lanh mua giùm cho đồng
han những hàng hóa ngoại quốc và lanh
bán các hàng hóa thô sảng cho ngoại
quốc vậy.

Cách đánh giấy thép:

Entrepôt Vinhlong

Nguyễn-thanh-Điêm
Chủ nhơn và Quản-ly
Kinh doanh**Ngò cùng lục châu**

Tại nhà in Hậu-giang (Cantho) có bán
thứ Carnet để đựng giấy bạc mới bày:
như giấy 010, 020, và 050.

Vậy quý vị nên mua 1 cái để dùng
để đựng giấy bạc ấy, đà tiện mà lại kh
hư khói rách.

Giá báu thật rẻ mỗi cái 0\$20 mà thôi

Nhà in Hậu-giang
Kinh cáo**LOI RAO****Quảng-an-Thành****廣 安 成**

Kính cùng lục-châu chư quân tử đặng
tường, bổn hiệu có trữ bán các thứ
rượu thuốc thương hàng như: Nô-cốt
mật qua, rượu Bá-huè, rượu Biêm-biệp
rượu máu-bò. Rượu này hảo ché kỹ
cang sạch sẽ, nên uống bõ lâm; vì vậy
nên có nhiều kẻ bắt chước làm rượu giả

Xin lục-châu chư quân tử mỗi khi
mua thì nhìn trên nhãn phải có ba chữ
QUẢNG-AN-THÀNH thì rượu ấy là thiệt
đó đó.

Quảng-an-Thành

Kinh cáo

!Coi trước kèo lâm ??

QUÍ-VỊ:

Tại tiệm tôi đây, bán vật chi, đều có
dính giá sẵn. Nếu ai muốn khỏi lâm sự
thách-thức vô độ cha chẹc, thi trước
đến tiệm tôi coi giá các món; nếu món
nào của tôi bán rẻ hơn, hoặc bằng giá
với chẹc thì dùm mua tiệm tôi, rất trọng
on.

Mà nhứt là các món rượu Tây-
thị tiệm tôi bán rẻ lắm!!

Tôi cũng có cho mướn phòng ngũ
Nhưng mà mấy ông Chú-Bút Nhựt
trình, dẫu ngồi bao lâu, cũng không
tinh tiền.

Còn từ sớm mai, chí 6 giờ tối, đồng-
bang ghé nghỉ-ngơi, tôi cùng không
tinh tiền.

Thoân như ai nghèo nàn, không tiền mà
trả tiền phòng tôi cũng không đòi.

Đồng-bảo ôi!

Người Annam, thương Annam;
Lắp sông, phá núi, dẫu làm như chơi

Lê-Mai, Quản-ly

Nam-Bắc-Ái
à Trà-Ôn

HỘI

DỒNG BẮNG

Trong xứ ta có lò đặc
một thứ rượu ngon làm
kêu là **Rhum Stella**
làm ròng bằng nước mia

Ta nên mua rượu này
mà uống, vậy mới là tờ
ý bình vực cái mồi lợi
trong xứ ta đó.



Rượu **Rhum Stella**
này giá dã rẻ mà uống lại
nên thuốc nứa.
Mua uống rồi mới biết
SOCIÉTE.
des
SUCRES ET RHUMS
Cantho Cochinchine

Muôn mua xin do nơi
HÀNG HẬU GIANG
DƯƠNG HÀNG
Cantho, Saigon,
Vinhlong, Mytho
Travinh

Vậy mồi lợi càng ngày về tay đồng chưởng

Circular stamp:
Cantho, le 18 Juin 1920
G. J. Admision
Wharf