

NĂM THỨ TƯ.—số 165

JEUDI 20 MAI 1920

LE COURRIER DE L'OUEST

EDITION EN QUOC NGU'

报
安
河
南

AN HÀ NHU'T BÁO

報 安 河 南

MỘI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Direction—Rédaction—Administration—Boulevard Delanoue, CANTHO

TỔNG LÝ: TRẦN-DẮC-NGHĨA

CHỦ BÚT: PHẠM-KỲ-XƯƠNG

BÁN NHU'T TRÌNH

TRONG CỜI ĐÔNG-DƯƠNG

BỘN CHỮ LANGSA

BỘN CHỮ QUỐC NGŨ

TRỌN NĂM.....	5 \$ 00
SÁU THÁNG.....	3. 00
BÁN LẺ MỖI SỐ.....	0. 15

TRỌN NĂM..... 3\$00
SÁU THÁNG..... 2 00

BỘN QUỐC-NGŨ VÀ LANGSA

TRỌN NĂM..... 7\$00
SÁU THÁNG..... 4.50

Vì nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhụt trình xin viết thư cho M. Trần-dắc-Nghĩa mà thương nghị.

Mua nhụt trình thi kè từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

MỸ KÝ

TIỆM HỘA CHONDUNG VÀ KHẮC CON ĐAU
ở đường Turc, số 6

Ngang nhà MOTTE, Saigon

Kính cáo cùng quý khách hàng hay: tại tiệm tôi có lòn mà đá bằng đá cầm thạch, đá xanh Ton-kin có đủ các thứ kiều.

Có khắc con dấu bằng đồng, mủ thun bằng tay, chạm bản đồng cùng hoa điêu thảo mộc theo lá nhàn hiệu, vân vân.

Một bia chạm bán đá cầm thạch.

Có thợ họa chon dung nhâm hình người mà vẽ bằng dầu sơn và bồ, nước thuộc mực Tàu, viết chì han, họa biến liền và tranh, họa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Chaussures en tous genres.

TRƯỜNG-NGỌC-GIU cản khai

Phò cáo đồng bang

Kê từ buổi An-Hà An-quán,
Tai Cần-thơ, tạo sáng đèn rày,
Lục-châu quan-tử, ơn dày
Mão-cần mua giúp, ngày nay thanh-hành,
Thanh-hành dặng cữu hàng rộng mở
Máy sấm thêm, thấy thợ tin ròng,
Lành in chi thấy đẹp xong,

Truyện, thơ, danh-thiệp, thiệp-hồng,
[thiệp-tan.]

Toa, sô, bộ, làm càng kỳ lưỡng,
Chắc lại bền chẳng nhượng của người
Nói chi sách đóng thì thôi!

Lưng da, lưng bồ, đẽ đời ít hư.
Sách in sáng, tinh tú, Kim Túy,
Tự diễn cùng Sứ ký Đại nam.

Tuần tra Pháp lệ, dạy kham,
Cách thi hành án, thiệt làm rất hay.

Thước, viết nghiên sáng đây đủ hạng
Thiểu chi dầu giấy láng, mực người;

Chuốc trao, nào phải nhường lời.
Sang chơi 1 chuyến xin mời các ông

Tuy vật liệu, nay không dễ dū,
Bón quán nào dám phụ ý ai,

Khó nhọc thử mấy chẳng nài,
Miếng cho đẹp dạ Quí-ngài là hơn.

An-Hà An-Quán Bd Saintenoy Cần-thơ.
Đến kinh.

LOI RAO

Kê từ ngày 1 Novembre 1919, ai
có trong mía nhiều xin chờ đến lò
rượu **RHUM STELLA** tại làng Phú-Thứ
(Cần-thơ) mà bán. Bất luận mấy ghe cũng
mùn; mua dặng tiền lâm.

Còn ai chưa trong mía cũng nên trống
cho nhiều mà bán vì lò rượu này dùng
nước mía mà làm rượu.

Cáo bạch

Có bút cảng
viết "PORTE-
PLUMES À RÉSER-
VOIR" ngồi viết
bằng vàng thiêt
cao "PLUMES EN
OR CONTRÔLÉ"

14k không
sét không mòn.

Có khau(AGRAP)
một đầu thiêt
viết, còn đầu
kia thi viết chí
(PORTEMINE); có

phụ thêm 1
hộp nhỏ đựng
năm cộng chí
để thay. Cây
viết này nếu
gìn giữ xài
mười năm
không hư.

Xin đừng
tưởng rằng cây
viết này giống
theo cáng viết
năm cát, một
đồng cát khách

Mua 1 ống, nếu
xài không dặng
không xứng
dặng với đồng
tiền thì trả lại
Bón hiệu sẽ trả
tiền lại đủ.

Giá một cây
là (có hộp, có
complegoutie)

4\$50

Mua nguyên lô
về bao lai cảng
tính giá nhẹ
hơn nhiều.

Cũng có trú
bán mực styl

ographique

bleue black

thú túi

gia một

ve là

0\$80



Trữ bán tại
nhà in An-Hà
CANTHO

Trường Võ văn cantho

Dạy học trò thi lây bằng cấp Sơ học

Học và ăn ngủ tại trường
12\$ một tháng

Học và ăn buổi trưa **7\$**

Học ngoài.....**4\$**

Bữa I tháng chạp Annam bài
trường
Bữa I tháng giêng Annam
tượu trường

Hội mua bán lúa

Nam lợi-mỳ TRÀÔN

Số vốn 200.000\$00 (hai mươi muôn)

Hội mua bán chắc chắn, cẩn lường
thật thà, vị nào ở xa muốn bán xin gửi
lúa kiểu dến, nội sẽ đánh giá thép định
giá, hoặc sai người đến thương nghị

Nguyễn-văn-Bón

Quản-lý Nguyễn-văn-Cẩn

Đặng-văn-Chieu

Hậu thạnh

Giao tiếp thương mại hội
CU LAO MÂY—TRAON

Hội mua bán lúa

Hội này khởi sự mua bán từ ngày 1
Mars 1919 đến ngày nay là 15 Septembre
1919 tính số mồi 100\$00 thì lời dặng 52\$
còn tài sản tính hội hết thảy giá dặng
50\$00 đều tính nhập vào vốn.

Nay hội mở hòn thêm mỗi phần hòn
là 150\$; như vị nào muốn hòn mây hòn
tùy thích. Định đến ngày 1. Décembre
1919 thi nộp sổ hòn; như vị nào muốn
hỏi đều chi xin gửi thư cho Monsieur
Tứ chủ Hội Giao tiếp sẽ hỏi âm lập tức.

Thương-xã-Hội

Việc nên làm!!

Rượu Rhum Stella làm tại Cantho, đặt
rong bàng nước mía, uống đã ngọt mà
giá lại rẻ.

Vậy Bón hiệu kính cùng chia sẻ quý vị rõ:
Như vị nào muốn lanh vê bán dặng kiêm
tiền bué hông, xin viết thư cho Bón hiệu
mà thương nghị.

Lanh vê bán khói trà tiên trước, bán
dặng bao nhiêu thì trả tiền bấy nhiêu
Còn như vị nào lanh rượu vê mà bán
chẳng dặng, thì gởi trả lại cho Bón-hiệu
cũng dặng vậy, miễn là ve còn lời thì
thôi.

Société des Sucres et Rhums de Cantho
Kính Cáo

Một việc khá lầm

Có quan Giám đốc Quesnel sắng lòng
muốn bán hai sô ruộng của ngài, ở tại
hấp mười Mýtho sô thứ nhứt được
46 mẫu, ở dựa mé kinh, sô thứ nhì
được 246 mẫu, ở dựa mé kinh lớn kêu là
kinh Đồng-đốc Lộc, kinh này xáng mới
vét lại lò lầm, bê ngan chừng 40 thước
vè tiện bê chở lúa ruộng lầm, và như
muốn chở lúa thằng lèo Chợ-lớn di ngã
sông Vaico cũng dễ lầm.

Hai sô ruộng ấy đều là đất thuộc tốt
lầm, chẳng còn phải lòn công khai phâ
chi nữa hết; lại sắng trong đất có mười
ba cái dia, cá rất đại lợi. Có một sô đất
khác kế cận với hai sô ruộng nói trên
đây, chừng 300 mẫu, nguyên là của hiệu
Speidel đã bị nhè nước lợt thâu lại và
có lè trong một ít lâu sô giào giá bán

Hai sô ruộng của quan giám đốc
Quesnel, huê lợi mỗi năm chừng 12 tới
15 ngàn giá.

Ai muốn mua hai sô đất ấy xin gởi
thư cho quan Giám đốc Quesnel tại
Saigon, hay là gởi cho sô Nhựt trình An-
hà tại Cần-thơ mà thương nghị và đến
xem bán đồ thì hiểu rõ

PIERRE PHAN VAN VAN

DIT VANG

Geometre civil

Longxuyen—Chaudoc—Sadec

ARPENTAGE

Délimitation et Bornage

EXPERTISES**Ong Phan-van-Vang**

(Pierre)

KINH LÝ NGOẠI NGẠCH

LONGXUYEN—CHAUDOC—SADEC

Lành dat dien tho,

Phan gai hang,

Tuong phan tho sang,

Cong chuyen lam ky

cang va tin gia nhẹ

Dieu chua co can dung

xin viet tho thuong nghi

Thuốc gói hiệu Globe**Thuốc điếu hiệu Globe**

(TRAI DAT)

Hút da ngon, đê đánh lâu được
không mèo, không mù.

Tại Hàng DENIS-FRERES có trữ bán

Nhà máy xay gạo

TẠI CHÂU THÀNH CẦN THƠ

Tại nhà máy này có xay và trữ gạo
trắng, bán lẻ và bán tạ. Gạo xay ra có
nhiều dạng tùy theo giá.—Trong lục-châu, chư vị nào muôn-mua
hoặc nhiều hoặc ít, xin viết tho mà
thương nghi.

Décollquerie de Cantho.

**LOI RAO**Kính cung lục-châu đang rõ tại nhà
làng Hậu-Giang Cần-thơ, có báu sách chữ
quốc-âm để giúp cho Hương-chức có
quyền thi hành như trường-tòa.Sách này có 456 trang và có đủ kiêu
yết thị, lời truyền rao, của ông DƯƠNG
VĂN-MÊN mới dọn.

Giá mỗi cuộn là..... 3\$.00

Tiền gửi..... 0.15

Xin viết tho đến nhà làng Hậu-Giang
Cần-thơ mà mua.Máy bay thường dùng thuốc để cho
thuốc Gà-llop là đượm, khói thơm, hút
không khó cỗ.Một mình hàng Denis-Freres có trữ
bán sỉ mà thôi.**AN HA NHUT BAO**

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1.— Châu thành Cần-thơ ngày nay | 5.— Hỉ tin |
| 2.— Tờ kiểm chứng đại hội Canh- | 6.— Hai người ở Cần-thơ nói |
| Nồng | chuyện nữa |
| 3.— Lễ chợ hôm tại Cantho | 7.— Nam-kỳ Thời sự |
| 4.— Trước lộc vinh thắng | 8.— Tái sanh dị truyền |

Châu-thành Cần-thơ**ngày nay**

(La ville de Cantho d'aujourd'hui)

Châu-thành Cần-thơ là một châu thành
đẹp nhứt nơi miêng lịt giang xứ Nam-
kỳ bởi sự đông đảo, giàu mạnh,
phố-phường dinh giầy nguy nga xinh
đẹp và đường lấn hóa mĩ mang trong
xứ càng ngày thêm lên mài.Đứng nơi cầu tàu lục-tỉnh xem từ
nhà hàng tây (Bungalow) tới lầu của
ông Mézin, bê dài trót ngàn thước, lầu
dài chớp chớp, xe ngựa đậm-dẽu, kẻ lều
người xuống thiên hạ đỗ hội nhứt là nơi
đường kinh-lấp (Boulevard Sainteoy)
xe hơi đậu liên miên dồn rước hành-khách
kèn thổi van-vây, dưới sông thì tàu chạy
đưa khắp chỗ. Việc thông thương với
các tỉnh kế cận như là: Vinhlong, Sa-
dé, Travinh, Longxuyen, Soctrang, Bac-
liêu, v....v.... trong mỗi giờ đều có xe
hơi lui tới rất tiện.Xem các cuộc lấn hoá của châu-thành
Cần-thơ ngày nay rồi ngành lại trên
20 năm trước, phố-phường thưa thớt,
đường sá hẹp hòi, nhiều chỗ rừng bụivùng ao, như chỗ lập sở nhà-thương
bày giờ đó, trước là chốn chiêm kêu
ong trú cỏ lạng mả hoang, ngày nay lại
nhà giấy dọc giấy ngang, lầu cao voi
voi; còn miệt Cái-khế, đồng rộng mênh
mông, cỏ cây rậm rít, qua tuyết mưa
sa, ốc nhái huân-hoang nghe đường
như ghẹo khách sầu tư khi đêm vắng.
Có ai dè ngày hôm nay dặng thấy 2 giây
lầu cao vách phản, mấy tòa nêu đúc ngồi
bao, lớp thi lập học-đường (trường học
trong, trường tĩnh), lớp thi lập
trại lính mả-là, lầu ban đêm đèn điện
chơi các uổng, xem ra đường thi rộng
nhà thi cao thật là một cảnh có khí
tượng nghiêm nghiêm lầm đó. Như chỗ
rap hát Messner và nghĩa-sĩ Trận-vong
Đài sấp vò tới đường lớn (Boulevard
Delanoue) lúc bấy giờ còn dang lấp thêm
cho chí trường di Cai-rang Phụng hiếp,
xưa vẫn là kinh sâu nước chảy, ghe
thuyền vò ra thong thả, nǎo hay dâu vựa
hồ thành cồn, ao sâu hóa ruộng, ngày
nay tại giữa lòng rạch khía xưa, lại nổi lên
một tòa đồ sộ, nghi tiếc sảng sảng mồi
buổi chiều người ta đến đó nha nhở
vui là vui, lại cùng không ngờ là có một
vồng cao xây đắp đứng sụng giữa trời

nơi mẩy miếng cầm thạch tát danh
người nghĩa sĩ vị quốc vong xu, thấy
nên cảm xát kinh mến vậy.

Dinh các quan Langsa và các công
thư thì nhứt là dinh của quan Chu-Tỉnh
cất chỗ đất rộng lớn giò mát, xung quanh
có trồng nhiều cây có bóng mát hoa quả
tư niêu, lầu cao tròng phẩn cây lớn
tang che thật là một cảnh huyền-vũ
nghiem trang rất xứng đáng chỗ ở của
một vị quan trấn tĩnh đó.

Các công thư như Tòa-án, sở Bách-
phản, sở Ngân-kho, sở Trưởng-tiền, sở
Thương-chánh, sở Họa-dô, sở Khám-
dường, sở Nhà-thương, vân...vân...
cùng nhà các quan Langsa, phần nhiều
thì nhà lầu, mỗi mỗi đều được vẽ vang
đẹp đẽ; duy có sở Biên-tín thật là nhở
hẹp lại ở xa chau-thành bất tiện cho
nhơn dân lai vân. (Viết đến đây tôi nhớ
lại cái lời của một người Langsa lúc
đàn dạo cùng tôi có nói như vầy: ở
Chau-thành Càntho, muốn đi nhà Biên-tín
mua một con niêm gởi hờ phải tốn
0\$20 xe kéo mới dặng,...!)

Ngày nay, phần nhiều nhà cửa phố
xá đã cải sửa lại theo kiểu cách kiem thời
đẹp mát muối nhìn; song còn một cái
nhà chợ cát đá trên 20 năm nay, kiểu cũ
cách xưa, thấp hẹp sụp sụp coi huống
hợp quâ. Đã gọi Càntho là kinh đô miếng
Hậu-giang, phố-phường xinh đẹp, buôn
bán thạnh vượng, diễn địa phi nhiêu
nhơn vật phong lưu, thì mỗi việc nhứt
là cảnh vật phải tu bổ cho phù cho hợp
với tiếng dã gọi nơi trên đó chớ. Lẽ nào
một cái kinh thành đồ-hội như vầy, mà
cái nhà chợ thấp, xấu nhõ, hẹp, sụp-sụp
xé-xé chẳng bằng nhà chợ Cai-rang,
Ômôn sao?...!...

(Sau sẽ tiếp theo)

Phạm-ký-Xương

Các ngài đọc báo

Cho dặng chàn-chính sự tồn
kém hàng ngày, Bồn-Báo tờ lời
kinh nhắc các ngài ai còn thiêu
bạc mua An-Hà Nhựt-áo, xin
giùm gởi đóng. Bồn-Báo rất
thâm cảm các ngài chàng cùng.

Nếu trễ trong ít ngày đây Bồn
Báo xin các ngài cầm phiến; vì
Bồn-Báo sẽ cậy nhà thơ hồi giùm
sò bạc đó cho Bồn-Báo.

AN HÀ NHỰT BÁO

kính cáo

Muốn mua mật ong

Ai có MẬT ONG muốn bán mẩy tạ xin
do nơi Bồn-quán

Ãn-quán An-hà Càntho
Kinh cáo

Sách mới

Cuốn "KHUYẾN-SĨ-CA" của M. Lê-
trung-Thu đặc dù 10 thiên nói về
Phận con trẻ phải cư xử cùng người
"trưởng thượng và bạn tác". Nhà có
con nên mua cho con trẻ đọc.

Sách đặt-dẽ hay và hữu ích lắm
Có trữ bán tại NHÀ-IN HẬU-GIANG
CÀNTHO (IMPRIMERIE DE L'OU-
EST CANTHO)

Một cuốn.....0\$25

Ai mua nhiều sẽ dặng tín giá rẻ hơn

TÒ KIẾT CHỨNG DAI HỘI CÀN-NÔNG CANTHO

Nhóm ngày 5 Mai 1920

MỞ HỘI HỘI 5 GIỜ CHIỀU CÓ MẶT

MM. Võ-hiếu-Đề.....	Chánh hội trưởng
Lê-bá-Cang.....	Phó hội trưởng
Trương-ngọc-Nhiều.....	Thủ bón
Phan-xuân-Lang.....	Tử hàng
Huỳnh-hữu-Đồng.....	Quản lý
Phan-quang-Pao-ông.....	"
Lê-công-Thành.....	"
Lê-nghia-Phương.....	"

Dịp kiêu
M. TRẦN-NHỰ-CANG

Hội viên có mặt: 21 người.

Ông đầu hội đọc tờ phú: bài của hội đồng cai quản obur sau đây:
Y theo điều 16 Hội Cànn-Nông và điều 29 Hội Ngân-hàng của lệ luật Hội chúng
ta, thi ngày nay hội đồng cai quản mẩy ông nhóm đại hội dặng bày tỏ cho mẩy
ông biết công việc của hội đã làm trong năm rồi, bạc tiển thâu suất trong năm ấy
và trình cho mẩy ông bàn tính các việc khác nữa— Trước khi trình sớ sách tiển
bạc cho các ông xem, chúng tôi xin lô cho mẩy ông biết rằng hội của chúng ta
vững vàng lâm, ấy cũng bởi nhờ công khô của hội đồng cai quản mẩy tháng đều
nhóm lệ hai kỳ tại nhà việc làng Tân-an (ngày 10 và ngày 20) nên trong hội viên
ai có cần dùng hội bạc thì đến đó trong 2 ngày nói trên đây mà bàn tính, như tính
thuận dặng cho vay thì hội đồng cai quản lo xin sao lục địa bộ, giấy bằng khoán
và làm tờ giấy theo cách thức cho hội viên vay bạc ký tên dặng trình cho quan
chủ tinh và hội kiểm soát của nhà nước xét lại. Hội đồng cai quản hết lòng lo
lắng và kiểm thể làm cho mầu dặng cho vừa lòng mẩy người hội viên vay bạc.

HỘI VIÊN—PHÂN HÙNG

Trong năm 1919 sổ hội viên dặng 79 người, trừ ra 7 người xin thôi, còn
lại 72 người.

Phân hùn có đóng tiền dặng 826, trừ ra 72 phần của 7 người xin thôi nói
trên đây, thì còn lại 751 phần.

HỘI CHO VAY

Hội Nông-nghiệp tương tế của chúng ta lập ra đây thiết là rất hữu ích, nhứt
là mẩy người điện chủ nhở hội này mà lánh khỏi tay chà và khách cho vay thắt

AN HÀ NHỰT BAO

Hội viên này mới rõ biết sự lợi và cùn theo phép của Hội cho vay, nghĩa là vay đến kỳ hoặc trả tất vốn lời, hoặc trả lời và một phần vốn và thay giấy lại chẳng nên để trễ kỳ của hội. Chúng ta rất cảm ơn nhà nước và quan chúa tỉnh Tholance và Roudineau hết lòng khuyên dụ cho người Annam và hội cho đồng và hội viên nào có cần dùng bạc mà lo việc ruộng nương thì quan chúa tỉnh cũng sẵn lòng giúp.

ÔNG ĐẦU HỘI— Theo điều lệ thì các viên chức hội đồng cai quản làm thí công, trừ ra ông đầu hội và ông Từ hàng dặng phép ăn lương. Xét vì trong mấy ông hội đồng cai quản có nhiều ông ở xa chầu thành nên mỗi khi đi nhóm phải tốn hao, nên hội phải chịu tiền phí lộ cho các ông, chờ năm rồi hết thảy hội đồng cai quản đã làm thí công.

Hết thảy hội viên bàn tính một hội rồi nhất định mỗi tháng xuất ra 15\$00 dặng trả tiền phí lộ cho các ông hội đồng cai quản di nhóm lè.

Năm nay trong hội có mua một cái tủ sắt và theo ý quan chánh chủ tỉnh thì tủ sắt ấy để tại công sở làng Tân-an là chỗ Hội-quán và chỗ đó có lính làng canh gác ngày đêm. Vậy thi chúng ta phải định một phần tiền phu cấp cho ông Thủ bón. Hết thảy hội viên cũng bàn tính rồi định mỗi tháng phu cấp cho Thủ-bón 30\$00. Luồng diệp mấy ông hội viên nói rằng hội của chúng ta dặng toàn hảo là nhờ công của ông đầu hội, có nhiều khi phải phê việc nhà mà lo việc chung cho hội, thí công trong một năm tôi, nên nay định phu cấp cho ông mỗi tháng 50\$00. Còn ông từ hàng là M. Phan-xuân-Lang mất việc quan nên năm ngoái hội có mướong một người Secrétaire khác dặng làm sổ sách giấy tờ của hội lương mỗi tháng 30\$00. Xét vì công việc làm của hội một ngày một thêm, và chiếu theo lời nghị của Quan Toàn-quyền định giá tăng lương người làm việc Bón-quốc nǎn. Hội định thêm lương người Secrétaire lên 45\$00, còn người di giấy của hội khi trước ăn 5\$00, nay hội định cho 10\$00 một tháng.

Tại nhà việc làng Tân-an trên lầu ngan phòng KHUYẾN HỌC HỘI, có một cái phòng gọi là phòng khách không dùng đến nên ông đầu hội sẽ bằng tinh với làng Tân-an, thấy cai sở tại và Quan chúa tỉnh dặng dọn bureau của Hội tại đó, như xin phép được thì hội sẽ xuất tiếng mua hàng ghế dọn cho xứng đáng dặng từ đó về sau làm việc tại đó; hởi thày hội viên đều hiệp ý.

ÔNG ĐẦU HỘI— Trong năm rồi Hội-dồng cai quản có cử đở M. M. Phan-xuân-Lang; Trương-ngọc-Nhiều và Lê-nghĩa-Phương thê cho M. M. Nguyễn-lưu-Thức, Đặng-tường-Thoại và Nguyễn-tấn-Lộc xin thôi, vậy đại hội có y phê cùng chẳng?— Đại hội y phê như vậy.

Chiếu theo điều 17 trong hội ngân hàng thì mỗi năm phải cử chánh hội trưởng phó hội trưởng và từ hàng lại, và theo điều 20 thì mỗi năm phải cử lại một phần ba hội đồng cai quản, vậy xin Đại hội định cử lại y theo điều lệ của hội chúng ta.

ÔNG LÊ-BÁ-CANG— Năm rồi mấy vị hội đồng cai quản đã thí công làm mọi việc dặng toàn hảo, vậy chúng ta cũng nên tái cử mấy ông ấy lại y như cũ. Hết thảy hội viên cũng bằng lòng như vậy:

ÔNG ĐẦU HỘI— Năm rồi M. Trương-ngọc-Nhiều làm chức Thủ-bón ở xã chầu-thành nên mỗi khi thâu xuất bạc, hoặc quan xét tủ thì bắt tiệm, vậy nên

xin trong hội viên chọn ông nào khác ở xóm Chau-thanh cho tiện việc. Hết hấy hội viên bằng lòng cử M. Huỳnh-hữu-Tông là người riên có lớn và ở gần chợ Cantho làm chức Thủ-bón.

Theo điều thứ 30 trong điều lệ của Hội ngân hàng thì Đại hội phải chọn hai người làm chức Commissaire dặng mỗi năm làm từ chương trình công việc của Hội trong năm rồi. Các hội viên chọn và cử M. Trần-minh-Lý người buôn bán ở tại Chau thành Cantho và M. Trần-dắc-Ngô bá làm quản lý nhà in An-Hà Nhựt-Báo Cantho.

Thông qui các việc thâu xuất của hội trong năm 1919

HỘI CANH-NÔNG

Thâu: Tiền hội.....	111.\$50
Xuất: Tiền đánh một cái giây thép.....	0. 42
Còn lại.....	111.\$08

HỘI NGÂN HÀNG

Thâu.....	141.210. \$00
Xuất.....	140.211. 50
Còn chỉ tồn.....	998. \$50
Thâu tiêu 734 phẩn hùn.....	2.110. \$00
Bạc vay của Banque Indochine.....	139.100. 00
Cộng.....	141.210. \$00
Xuất cho hội viên vay.....	139.800. \$00
Mua một cái tủ đựng sổ sách.....	10. 00
Mua sổ, sách, giấy, mực, vân vân.....	206. 50
Bạc lương của mấy người làm công.....	195. 00
Cộng.....	140.211. \$50

Trong số 139.800\$ của Hội viên vay thì có:

2	Người vay mỗi người 20.000.\$00	Cộng là: 40.000.\$00
2	" " 10.000. 00 "	20.000. 00
1	" " 7.000. 00 "	7.000. 00
1	" " 6.000. 00 "	6.000. 00
5	" " 5.000. 00 "	25.000. 00
2	" " 3.000. 00 "	6.000. 00
4	" " 2.500. 00 "	10.000. 00
8	" " 2.000. 00 "	16.000. 00
3	" " 1.500. 00 "	4.500. 00
2	" " 1.000. 00 "	2.000. 00
2	" " 800. 00 "	1.600. 00
2	" " 500. 00 "	1.000. 00
1	" " 300. 00 "	300. 00
2	" " 200. 00 "	400. 00

Cộng.....139.800. \$00

Cantho, le 5 Mai 1920

Chánh hội trưởng
ký tên: Võ-hiệu-Đê

Tử hàng
ký tên: Phan-xuân-Lang

Quân lý
ký tên: Phan-quân-Phuông

Lê-công-Thành
Lê-nghià-Phuong
Trương-ngọc-Nhiều

Dự kiêu Trần-như-Cang

Phó hội trưởng
ký tên: Lê-bá-Cang

Thủ bôr

ký tên: Huỳnh-hữu-Đồng

ở khói lên, cho máy bay thủy mà đáp xuống. Cuộc nãy thiên hạ tựu coi rất nhiều hằng hà sa-số, đông ước hơn năm lần bối năm 1914 M. Max Pourpe ngồi máy bay đến Cantho vậy.

Số người đến xem máy bay và chơi lễ chợ-hôm tại Cantho kỵ này đêm ước trên 2 muôn (plus de 20. 000 personnes). Ấy cũng nhờ ngày nay bế ván lai dặng thuận tiện có xe hơi tàu chạy mỗi ngày với các tỉnh kế raul như là Sóc-trang, Bạc-liêu, Camau, Vinh-long, Sa-dec, Trà-vinh, Long-xuyên, Rach-gia, Chàu-doc... nên thiên hạ mới đồng dảo như thế; và lại năm nay cũng nhờ mùa màng trúng khé, lúa lại cao già, nên chẳng những là kè giàu di đến mà thôi lại người nghèocũng có thể tới vui chơi cho biết, kéo-chằng mây khi gặp dịp may như vậy.

Trong lúc chơi các cuộc lễ thường (thọc thùng nước, leo cày, bắt heo, người ta chạy đua, di cần vọt, đua xe máy, xe kéo, v...v.... và đấu xảo các đồng lúa phát phán thường, thì có chiếc thuyền chạy mau như bay trên mặt nước (Hydro-glissoeur) cùng ở trên Saigon chạy xuống, chạy ngoài sông Bassac và trong rạch Cành-choai lấy coi. Thuyền nãy kiểu cách đóng như canot-automatic, song trước mũi có cái tai quạt gió như máy bay, lúe mò máy chạy tai quạt gió quạt mạnh kéo muôn hóng mặc nước chạy mau như tên bắn mau hơn xe hơi lúe cho chạy thiệt mau đó. Thiên hạ ai thấy cũng là trầm trồ khen ngợi sự hay giỏi chẳng cùng.

Buổi chiều làm lễ Kỷ niệm các vong linh của nghĩa-sĩ vì Đại-pháp mà liều thân giữa chốn chiến trường. Lễ nầy tràn thuyết xung quanh dưới chân cái đài nghĩa-sĩ trận-vong (Monument aux morts de la grande guerre) mới lập hoàn thành, lưỡng diện có khắc họ tên làng

lòn, các nghĩa sĩ vong xu vào cẩm-thạch để tát ngầm năm.

Đúng 4 giờ rưỡi chiều quan chủ lòn, Boudineau thỉnh quan Nguyễn-soái Le Gallen ngồi xe hơi đến nơi, thì đã có các quan Langsa Annam chúc sẵn tiếc trước ngoài. Pháo đài van vây, người ta đến xem chen chúc không lọt. Quan Nguyễn Soái bước vờ gác đến chòn dài, có «s» linh mà tà bổng súng chào, kế nhạc binh chấp trời tiếp mừng ngoài. Khi ngoài và các quan đều an toạ, thì có ông Lê-bá-Cang Hội đồng quân hạm quận Chàu-doc, Longxuyên gia trụ tại Cành-choai, ra đứng trước mặt quan Nguyễn-Soái đọc một bài trâm tố về cuộc lập Nghĩa-sĩ trận vong dài, kể đó quan Trạng-sư Vigerie là đầu hội cuộc lễ đứng ra biên bạch chương trình về cuộc lập chiến-si trận vong dài và lập hội chợ phiên Kỷ niệm lớp thi làm dài kỵ-niệm bia danh nghĩa-sĩ phơi xác chốn binh dao, đến cầu quốc vương thầy thò, lớp thi để cầu giúp mấy quận bị điêu tàn nhà hư cửa nát mẹ già con côi; bởi đám giặc kinh thiên động địa mới qua rồi đó.

Ông Vigerie nói giút, thì quan chủ lòn Boudineau tỏ bày các điều ngày nay nhà nước lo lán làm việc kỵ niệm rất rõ ràng đẽđời cho cá nghĩa-sĩ ngoài kẽ rãnh lòn lại có nhiều đoạn nghe ra rất cảm xút tâm tình.

Khi ông Boudineau nói rồi, quan Nguyễn-soái Le Gallen cũng đọc một bài tố lời thương xót cho những kẻ phai-bí tai nòn vì đám giặc dứt, ngoài lại mò lòn cảm tạ các quan và dân hiện hữu ngày hôm nay nơi đây mà dự lễ Kỷ niệm nghĩa-sĩ trận-vong dài mới thuyết lập huân hào. Đoạn rồi ngoài cho mời gia quyến của các nghĩa-sĩ từ trận đến trước mặt ngoài tố lời phân ưu và bang cấp bằng nghĩa-sĩ dặng làm dấu tích đời

Lễ chợ-hôm tại Cantho

Theo chương-trình định trước thì ngày 12 Mai 1920 khai lễ chợ-hôm, song phải định lại 3 bữa sau; vì ngày 12 Mai Quan Nguyễn-Soái Nam-kỵ chưa đến dặng mà tọa-vị chủ-Hội, ngoài mạc ở tại Saigon dặng dự đưa linh cữu của một vị Nghĩa-sĩ trận-vong là Quan-ba Đỗ-hữu-Vi ở Đại-pháp mới đem về dặng tang an nơi cõi thõ là tỉnh Cholon.

Tuy là định lại qua 3 bữa sau mạc đậu; song trước ngày 15 Mai là ngày khai lễ chợ-hôm; đã thấy thiên hạ lần lần tựu đến chơi lễ. Tại Chàu-thành, nhất là nơi đại-lộ (Boulevard-Saintenoy) từ dinh quan chủ-Tỉnh chí nhà công-sở làng Tân-an và xung-quanh «Chiến-sĩ trận-vong-dài» ở Đại-pháp và các nước Đông-minh dựng coi rực rỡ gió phất-phơ phoi sắc xanh, trắng, đỏ, vàng, bảy cảnh vui đục lòng người hồn-hồ, ai ai cũng ngóng chờ mai đến ngày khai-lễ dặng xem thử thế nào là vui là đẹp...!

Ngày 15 Mai; quan Nguyễn-Soái Le Gallen có quan Thơ ký từ của ngài là ông Nestenay tháp-tùng, ngồi chiếc tàu riêng «Canada» đến Cantho lúc 8 giờ sớm mai

Quan chủ lòn Boudineau bày lễ tiếp quanhinh có viên-quan chức sác Langsa và Annam tề tựu có một tần lính mà là đảng hẫu nghiêm chỉnh. Tàu cập cùo, quan Nguyễn-Soái bước lên thì nhạc binh Langsa đánh bản ái-quốc «La Marseillaise» chào mừng. Sau khi quan Nguyễn-Soái daplè cùng các quan Langsa và Annam yết kiến ngài rồi, ngài bèn đi viếng các sở của nhà-nước trong tinh sở cảnh nông nhà-thương, nhà-trường, vân.....vân.....

Nhắc lại đang lúc nginh tiếp quan Nguyễn-Soái Le Gallen tại dinh quan chủ-lộ, thì có 2 cái máy-bay đã khởi cuộc ván trình hồi 6 giờ sáng tại Saigon nương mây lướt gió đến Cantho là 8 giờ ban mai. Thật là một cuộc dặng-vân rất lẽ, kinh-dò Saigon cách xa Cantho 153 ngàn thước mà trong 2 giờ đồng hồ đã di thấu nhau. Như vậy có đáng khen là tài trí kim thời, hay là đẽ khu khu tin rằng thuở trước Dương-Tiên tể tiên phang Dư-Hồng dụng tà thuật...!....?

Có-don nơi khoán đất trống trên vảm rạch Cái-khế gần sở Cảnh-nông Cantho, một cái sân rộng lớn minh mông có đợt

dời cho thân tộc họ hàng. Còn làng nào có nghĩa-sĩ từ trận thì phát cho xã-trưởng một tấm biển sơn đèn đánh chử vàng khắc tên họ nghĩa-sĩ từ trận dặng đem về treo tại Binh-thàn-hàm là để lưu truyền vạn cổ.

Xong cuộc, quan Nguyễn-Soái lên xe hơi đến nhà Công-sở làng Sô-tai Tân-an là nơi đặt bảy rực-rỡ để hoang nghênh ngài, và luôoz dịp ngoài mang giấy-ben (ruban) thường trước Tri-Huyện-hàm cho 2 vị dien chủ hào-lâm giúp một số tiền to-tát trong kỳ Quốc-trái năm nay. 1— là ông Nguyễn-văn-Yên Phó-tổng Bình-lê (Cần-thơ) 2— là Đặng-ý-Thành cựu Hội đồng địa hạt tông Định-hòa (Cần-thơ), và ngoài mang giấy ben bang-chức Cai-Tổng tam-hạng cho thầy Nguyễn-văn-Ông Nguyễn Phó-tổng Định-an (Cần-thơ).

Tối lại 6 giờ khai lê chợ hôm, trong chợ dọn dẹp nhiều chỗ rất xinh đẹp, nhiều nhánh cây cao buộc giấy đèn đèn ban đêm chiếu bóng ngù sác xem rất lịch, như trên chót lầu quan Chủ-tỉnh bóng 2 chữ R.F. (République Française) gần giấy đèn diễn biến ba màu xanh, trắng, đỏ xa trông vào thật đẹp mắt yò cung. Các chỗ khác nảo là nhà quầy số, nhà để các thứ hình vẽ cuộc chiến tranh Âu-châu, nhà báu đồ vật, nhà hát Annam, nhà để cho quan khách ngồi chơi, nhà nhạc tay, nhạc áo-mau, hát bóng giữ trời vân vân..... mỗi mỗi kiêu cách chế bày đều dặng vêu khéo tất cả. Thiên hạ đông dây tựa đèn dự chơi các cuộc vui nơi chợ hôm, còn nơi dinh quan Chủ-tỉnh có hội các bà dám và các quan đồn ca múa hát chập trõi vui vầy! 10 giờ hội Huê-dặng tại chợ hôm, dưới sông Bassac thả đèn theo dòng nước lại có tàu dâc 9 cái nhà đèn của 9 tổng công phu chế tạo mỗi tổng mỗi kiêu, tổng Định Thới làm nhà đèn lúc dắt lên thấy rõ ràng trước nhà có dài nghĩa-sĩ trận voang

xem rất phù rất hạp theo cuộc lè này, tổng Thới-Bão làm một cái nhà theo nhà kiều Langsa rất tốt. Các tổng kia, tổng thì làm nhà đèn trong lại có thầy chùa làm chay cầu siêu các vong linh nghĩa-sĩ từ trận, tổng thì hong hình một vị tướng-quân cởi giáp, tổng lại làm hình con cá hô rất lớn. Đến dắt đò sông-trồng chiên inh-đi, lại thêm nơi giữ dòng sông có neo một chiếc sam-hàng đốt pháo bông và pháo thông thiên hiện ra nbiên màn ai xem cũng là đẹp mắt vui lòng.

Đúng 11 giờ có xô số Tombola (những số trúng kỳ sau sẽ đăng báo, vì kỳ này trễ.)

Cuộc chơi lê chợ hôm trót đêm mới hết và 2 bữa 14 và 15 Mai trời thanh bạch chẳng mưa gió ebi ráo, nên các cuộc chơi đều dặng trọn vui cả thầy

Khuynh lại quan Nguyễn-Soái Le Gallen xuống tàu phản giá về Saigon. 2 cái máy bay, rạng ngày 1 cái cất lên bay đảo khắp châu-Thành tỏ ý già từ rồi nhẹ cánh bay thẳng về Saigon, còn 1 cái nữa, vì người đi máy bay có bệnh đi chẳng tiện, qua ngày sau cất cánh bay bóng củng trở về Saigon.

Tước lộc vinh thăng

Ngày 15 Mai 1920 Quan Nguyễn-Soái Nam-kỳ đến chủ tọa cuộc lê Chợ hôm tại Cần-thơ, lúc ngoài viếng nhà công sở làng Tân-an, sáng dịp giữa mặt tổng làng ngoài mang giấy ben (ruban) thường chúc tri huyện hàm cho ông Nguyễn-văn-Yên Phó-tổng Bình-Lê (Cần-thơ) và cho ông Đặng-ý-Thành cựu Hội đồng Địa-hạt tông Định-hòa (Cần-thơ); bởi 2 ông rất hào-tam giúp một số tiền to-tát trong kỳ Quốc-trái năm nay 1920.

Hay dặng lìn này, Bón-quán chúng tôi rất hân hoan, nên tạm đổi lời chúc mừng cho 2 ông tân Tri-huyện hàm dặng công danh rực-rỡ, áo gấm xué-xao, ngoài thu dự trước nhà vàng, muôn thuở loại mùi chung dinh.

Nhứt là ông tân Tri-Huyện hàm Nguyễn-văn-Yên, Bón-quán chúng tôi rõ biết ngài là một vị đại diện chủ trong tỉnh Cần-thơ tánh hạnh thuần lương, khoan hồng độ-lượng, ra lứa làm Phó Tông hơn 12 năm rồi, ngài hành sự rất thuận cần liêm chánh trên quan yến dưới dân men, bởi vậy ngài dặng thường một tấm ngàn bài nhì hạng và một tấm medaille của Đức vua Cao-man.

Ngài thật là một vị rất hào-lâm, bằng ái quâ truất cõi, thi ân hờ đức, tế hiềm trợ nguy. Như trên một năm rồi ngài có lập 2 bến đò đưa thí: 1- từ vùm kinh xáng qua Tràon, chỗ này năm nǎo người ta cũng thường bị chiếm ghe xuồng mà thất, từ ngày ngài lập bến đò thí tới nay, thiêng hả khỏi sự hiềm nghèo đó nữa. 2- một bến đò nữa từ Long-hưng qua vùm Cái-còn. 2 bến đò này: ai nấy dặng lại qua thuận tiện, ấy cũng nhờ ơn của quan Huyện hàm Nguyễn-văn-Yên chẳng nài hao lốn dốc lòng làm phước cho nhơn dân.

Nay Nhà nước bang trước Tri-Huyện hàm cho ngài thật là xứng đáng, vì ngài là một người hưu-công cùng nhà nước lâm.

Vậy Bón-quán chúng tôi cả tiếng chúc cho quan Huyện hàm Nguyễn-văn-Yên từ đây: biến hoạn dặng êm-dám, dặng danh hêm-nhè gót.

Khả hỉ, khả hụ.

An-Hà Nhựt-Báo

Hỉ tín

Bón-quán chúng tôi huy dặng tin mừng rằng: thầy Nguyễn-văn-Ông phó tổng Định-An (Cantho) lại là linh huynh của thầy phó tổng Nguyễn-văn-Yên mới vinh thăng Tri-Huyện hàm, dặng cấp băng và quan Nguyễn-Soái Nam-Kỳ dâng giấy ben (ruban) cho thầy hôm ngày 15 mai 1920 tại nhà công sở làng Tân-an giữa mặt viên quan chức sắc tây nam, làm chúc chánh tổng thể cho thầy Phạm-quan-Huy Chánh-tổng hối hưu dưỡng lão.

Bón-quán chúng tôi vẫn biết thầy chánh tổng Nguyễn-văn-Ông đây, gia đình phú túc, tánh chất ôn hòa, công bình xử sự, nay thầy lên cầm quyền trong tổng Định-an, ác dân chúng trong hòn tổng kẽ từ đây sẽ dặng may mắn mà gội nhuần cái ân đức của thầy bùa khắp đó.

Vậy Bón-quán chúng tôi hết lòng mừng cho thầy dặng lộc vì cao thăng, công danh đặc lộc. Thật rõ ràng anh quý-en vinh, một nhà hậu phước, xưa nay ít người sánh kịp đó.

An-Hà Nhựt-Báo

Ngô cùng Lục-châu

Tại nhà in Hậu-giang (Cantho) có bán thứ Carnet để dưng giấy bạc mới bảy: như giấy 0\$10, 0,20, và 0,50.

Vậy quý vị nên mua 1 cái để dùng dưng giấy bạc ấy, đã tiện mà lại khôi hú khôi rách.

Giá bán thật rẻ mỗi cái có 0\$20 mà thôi.

Nhà-in Hậu-giang

Kinh cáo

Hai người ở Cần Thơ nói chuyện nữa

Ngày kia Tý đang ngồi mông bỗng gặp Sứu ở ngoài bước vò mặt có sắc vui. Tý liền hỏi: chà...! anh này bữa này trong thể cái bụng đà xop hết nỗi gân xanh rồi sao nên coi bộ hàn hoan vây...?

SỨU— Tao mừng quá chú mày..dày nè..coi..(Sứu đỡ bụng cho Tý coi v.v.)

TÝ— (coi rồi nói) Phải, xop nhiều, song cũng còn nỗi gân xanh dạn dạn dày. Vậy thì anh phải ráng uống thêm ít gói Vạn-linh-Tê nữa cho nó thiệt giút đi.

SỨU— Tóm kém bao nhiêu tao cũng chẳng nè, miễn là cho cái bụng thiệt xop và bết nỗi gân xanh cũng bằng cha mẹ đẻ một lầu nữa. Bởi vậy, tao tính đến chú mày chơi một lát, bạn về ghé nhà M. Nghĩa mua thêm ít gói đựng uống chớ. Sao..? chú mày có chuyện gì lạ nói nghe chớ,

TÝ— Chuyện gì bây giờ mà nói.

SỨU— Thị chuyện gì cũng dặng mà. Vậy sao hôm đó chú mày nói thiếu gì chuyện....

TÝ— Thôi, để tôi nói chuyện dở bã ghen lấy lừa dối nhà cho anh nghe.

SỨU— Húy..! ghen mà tới nước dù vậy sao..? mà khoan, chú mày nói ra đây em mịch lòng người ta, rồi người ta nói 2 anh em mình ăn cơm nhà nói chuyện thiên hạ.

TÝ— Không sao, mình nói nhõ nhõ đây nghe mà chơi và mình đừng nói tên tuổi người ta ra thì thôi có cang gì.

SỨU— Vậy thì chú mày nói nghe thử coi. Mà ai đó vậy...?

TÝ— Anh này lạ quá, biểu dừng có hỏi tên người ta mà. Số có một thay kia

trước có giúp việc nhà nước, có một người vợ tánh hay ghen, ghen không chồ nói dặng. Hôm tháng rồi đây lại nghĩ cho chồng có tư tình cùng một nàng nào đó không biết. Thiếu mới lập làm rình dặng bắt, rình hoài mà bắt không dặng.

SỨU— Mà thay đó có nhìu vạy không?

TÝ— Ai biết, cái nghề ghen thường hay nói bóng nói dáng... mà cũng có khi có vạy..! chừng đồi gi...! Thiếu bắt không dặng, giận mới tra hạch thay. Ban đầu còn tra, sau đê quyết là có. Còn thay cũng ngọt, có không thì không biết, mà chối thì không chối, chịu thì không chịu, cứ cười hế hế, mới là nỗi gan người ta lên chớ. Bởi vậy nói dẫu ca một hồi, Hà-Đông sir-từ dần lòng không dặng, vất lừa dối nhà....

SỨU— Chau-cha...! thiệt vạy sao.? TÝ— Nếu không ai cang giàn thử coi, đương lúc nỗi bất cập lượng, ác là cung Tân thiêu ủy chớ gì..!

SỨU— Vậy mà thay đó có cang giàn el không...?

TÝ— Dễ khôn, thay cũng sợ huyễn chớ.

SỨU— Theo lời chú mày nói thì thay là cựu chớ chẳng phải đương niên. Ai kià..? mà thay bao lớn tuổi..:?

TÝ— Thay cũng là trọng tuổi rồi, mà anh muốn biết tên thay làm sao....?

SỨU— Sao không muốn, nếu không biết thì em ách trong lòng khó chịu quá.

TÝ— Cho anh biết thì dễ bụng, đừng có nói mà mịch lòng thay đà, chuyện này thay giấu lắm, Thôi kê lô tai dày tôi nói nhõ tên thay cho mà nghe (Đoạn Sứu kê tai vào miệng Tý, Tý nói tên

Sứu— Nghe Tý nói rồi bèn vỗ tay cười và nói: Ô...ờ...ờ.... vậy sao.....

Thay đó mà tướng ai đâu..! Thôi cho kiều chủ mấy lao vồ, mai mối hanh em mìn sè nói chuyện nữa chơi.

Hứa-Xương

Vạn linh tê

Phú-đức, le 3 Mai 1920

Monsieur Trần-dắc-Nghĩa

Kính cùng Ông rõ:

Vạn-linh-tê của Ông rất hiệu nghiệm, ai dùng tới cũng ngợi khen.

Hôm trước, có một người cảm nặng, mướt phán không kẽm, tối đem thuốc Vạn-linh-Tê của Ông cho người uống, trong một giờ bình thuyền giảm.

Người nhờ thám được ấy mà lành bjoh ngọt, nên người eay tối đê làm cảm tạ Ông và mua dùm thuốc ấy dặng dùng.

Vậy xin Ông gởi contre remboursement cho tôi 3\$00 Vạn-linh-Tê của Ông nữa, dặng tối trao lại cho người.

Kính chúc cho Ông dặng vạn sự như ý.

Nay kính.

Lý-ngọc-Lý

Instituteur à l'Ecole de Phú-Đức.

Socrang.

Hát bóng có nói tiếng

(CINÉMA-PARLANT)

Rạp hát bóng có nói tiếng ở tại đường Armand Rousseau, Châu-Thành (Nam-Vian) đã khởi sự hát ngày 1er Mai 1920.

Từ, thuở nay chưa từng thấy thử hát này ở bên Đại-Pháp, có hát bóng này đã lâu còn trong xứ Đông-Dương là chưa có, nay mới khởi sự hát tại Nam-Vian là lần ban đầu.

Từ ngày nhà nước Đại-Pháp bảo hộ tu đến giờ trên 60 năm nay, bày ra máy này máy kia, như là máy nói (bữu thính vô ẩn) nghe tiếng nói mà không thấy hình người, hát bóng (bữu ảnh vô thính thấy người mà không nghe tiếng nói). Ngày nay Đại-Pháp lại tiềm ra một thứ máy ráp lại máy nói và máy hát bóng mà bày ra một thứ máy hát bóng mà biết nói, thiệt là đáng khen cho người Phương Tây bày nhiêu thứ máy mộc tinh xảo, xét lại người Á-Dông ta bì không kiệp đó.

Ấy vậy chư lục châu quan tử, ai có dịp rảnh di Nam-Vian xin vào rạp hát này mà coi cho biết cái tình xảo của người Phương Tây cao cát lán lán bày thêm nhiêu thứ máy hay vô cùng, thiệt đáng khen lắm.

Phan-thé-Hùng

Thuốc trừ bệnh

nỗi mày đay.

Bệnh mày-day thật là khó chịu, nó nỗi cục u uẩn ngoài da, người ta nói là phong, bê vẩy nước vào thì ngứa lắm, hoặc di ra ngoài có hơi gió cũng ngứa, lại nỗi thêm, người bệnh phải gãi, gãi rồi da mình săn đẽ có khi sưng mịn, và nóng lạnh nữa.

Có một thứ trừ tuyệt bệnh ấy rất nên thán hiệu, mới thí nghiệm được, nhiều người nhờ làm theo dưới đây mà hết bệnh. Vậy ai có nỗi mày-day, thì lấy thử rượu "quinquina Dubonnet" mà thoa mày chỗ nỗi đẽ da, và chỗ ngứa thoa cả mình cùng được, thoa rượu vào

chứng tỏ phúc đồng hổ thì bết liền.
Thật là: được dáo thành công, có làm rõ thấy hay mới nói.

Bặng-si-Đường (Mỹ tho)

Nam-kỳ thời sự

Giá bạc

Kho bạc nhà-nước 12 f 00
Đồng-Đương 12 f 00

Giá lúa

Mỗi tạ 100 kilos chở đến Chợ-lớn và trả bao lại. Từ 7\$50 tới 8\$00 tùy theo

CANTHO

ĂN CƯỚP SÁT NHƠN

Trong đêm 16 rạng mặt 17 tháng Mai 1920, một đám ăn cướp trước chứng 20 đứa, lire 10 giờ áp vỏ động cửa Phá nhà Hương chủ Đức ở làng Trường Thành-Sơn (Cant Ho) đoạt thau tài vật vàng bạc tinh hơn 1.000\$. Con trai Hương chủ Đức là Võ-thanh-Sâm nóng lòng vì cha ra đường cự cùng ăn cướp, bị chúng nó bắn mấy phát súng đạn trúng và ngã xuống chết liền, còn một người con nữa bị nó bắn trúng dù soi tánh mạng vỏ hại, còn hương chủ Đức bị chúng nó đánh 1 cái trên đầu ra máu và 2 người trong nhà nữa đều bị bịnh song nhẹ.

Đáng ăn cướp sát nhơn này dùng súng thiệt mà giết người, chúng nó bắn vài ra giò lâm nén chẳng ai dám đến gần mà tiếp cứu, để chúng nó tóm thau tài vật rồi thoát thân.

Than ôi..! Đã lấy của còn giết người thật là một đếu đại ác. Ước ao xin quan trên sai người truy tìm dặng nã tróc bọn

ăn cướp sát nhơn này mà trị tội một cách rất nặng-nề, còn tên nào cầm súng bắn thát tài-gia dó, xin quan trên hé bắt dặng khéo tra quā quyết rõi, hảy bêu dẫu nó dặng răng tội dữ và làm gương cho đảng khác.

ĂN TRỘM BẮT BỎ

Đêm 26 Avril 1920 ăn trộm vào nhà tên N...N...S... cư ngụ làng Vĩnh-Xuân (Cantho) lừa 3 con hổ nhứt hòn hết cởi di mất.

Chứng N...N...S...hay tri hô thì đã muộn rồi kiếm....đó coi hướng nào..?

TRAÔN

CỜ BẠC

Hôm mấy bữa định làng Hữu-thành ăn Khánh tán thì người ta các nơi tụi đến quá đông chen chør không lọt. Lệ thường ở miệt vườn khi nào có cái đám chi đồng người thì ác có cờ bạc. Nhứt là đám chay đám hội. Thật chẳng sao đêm 11 Mai có lính quan chủ quận Cầu-kè hiệp với thầy Ban-Biện Thành-trí vò bắt một đám me tại nhà hương-quản Nhượng ở kề bên dinh Hữu-thành, đám me này bắt đủ bằng cớ. Song chưa rõ tội ta và phạt thế nào, chờ lương quan trên phân xử.

Người Ông lai tin

VĨNH LONG

XE HƠI BỊ LẬT

Ngày 6 Mai hời 3 giờ chiều có một chuyến xe hơi hảng Tô Kiên lanh tho và đưa bộ hành Sadec xuống Vĩnh Long, xe chết máy đeo đường, trong hảng cho 1 cái xe khác lên đón xe chết máy mà rước bộ hành sang xe. Xe sau này về

tên năm Có chauffeur cói bánh, trong hảng xe Tô Kiên có tên chেc Tào-Hi mới tập cầm bánh xe lại tháo máy cho chạy mau như đồng khi xe chạy mới tới Cái-cam cách chún thành Vĩnh Long chứng 6 ngàn thước xe lùi vô lê đường bèn lật úp xuống ruộng. Tên Cò thì lột da trắng, chéc Tào-Hi sứt lò mòi, cả hai đều điệu về nhà thương Vĩnh Long đường bịnh

Trần-thanh-Phong

ĂN TRỘM BẮT TRÀU

Đêm 26 Avril, người vợ bé của ông Hội đồng S... ở Mỹ-thanh-Trung (Vĩnh Long) bị ăn trộm cát cửa chuồng trâu vào lùa hết 6 con trâu đi mất. Chứng thẳng từ giữ trâu thíc dậy thấy trâu đâu mất hết, bèn la hoản rắng: "Ăn cướp" Xóm giêng chạy tới thì chẳng thấy chi cá, chỉ thấy một thằng nő ngồi la khau dó thoi. Ấy là nó hoàng mà la vây, chờ ăn trộm đá lùa trâu đi mất là hối nào mà....?.....!

Tái sanh dị truyện

HỐI THÚ TẤM

(Tiếp theo)

Thoát nạn, Phi-châu nhờ hảo hớn
Giải nguy, Tây-Thục cứu hiền lương

Thiệt là:

Đẹp biến như vầy ngồi thảm không
Mắt cha, mắt mẹ, mắt thêm chồng
Nếu không Tây-Thục ra tay cứu
Đầu kinh nhụy dào khó giữ xong.

Đây nói tiếp cách ấp Cày-gừ; xa
phòng độ lối ba ngàn thước; có nhà nọ
tu nhơn, tích dược; hai vợ chồng hôm
sớm nương nhau; nhà hàng vithieu trước
hụt sau, Lương-tây-Thục tuổi vừa hai
mươi sáu; hảng vui thú làm tuyển

nương náo, vợ hiến lương nội trợ giữ
lẽ, tuổi hai mươi lăm tên Trịnh-kim-
Huê, hảng khép nếp tê mi cũn, lại mọi
việc tánh hay quyết đoán, hai vợ chồng
đều biết côn quyền, thập bát bang vỗ
nghệ tinh chuyên, hể găpsir bất bình khó
ninh; còn gấp kô lương từ trung tính,
dẫu nạng nguy cung qojet cứu dùm.

Nhâm ngày nay Tây-Thục đi rừng, roi
cùng ná dem theo kiếm thít; chợt trước
mặt thấy lùm cây bù bịch, chó đánh hơi
rồi khich mũi hoài; bông trong lùm
thấy dạn con voi, Thục xít chó bao vây
tú phia; nai hoản hốt nhảy la nhảy lịa,
bung một hơi ra tới ruộng ngoài, Thục
riết theo, phu: chẳng thấy nai, mét quả
sức thở dài than vâng; chó củng mệt lại
phản bị nồng, Thục vừa toan trở lại già
trung, trực nhinh xem một đám lợ lùng,
voi xa thấy hùng hùng cù cù; mới chạy
lại xem ra nhiều dữ, giữa đám đồng
thấy trói một lảng, sǎo khuynh thành
giả trước ngàn vàng, xem bồ iết
phong lưu vạn chưởng; «Là lợ, một đám
kia nói cười vui sướng, còn nàng ni sao
chưởng khóc la; chất cồn đỗ ép liễn
nài hoa, ta khá lại hỏi ra minh bạch»
Thoạt nhìn quâ, không thèm hỏi hach,
bèn ra tay trù lủ còn đỗ, huoi roi trường
Tây-Thục xông vồ, giết ác dũng cho an
lê-thứ!

Đây nói lại bọn hung lù dữ, lấy bắc
tiến đà nặng túi tham; thấy Phi-châu
có sắc nén ham, bắt trói lại, dẫn về một
tuổi. Còn nhà cửa nó đà dốt rụi, nhắm
hướng tây đông thẳng một hơi. Phi-
Châu càng than khóc vang trời lúc oan
nạn tẩm lòng thảm thiết khóc rằng:

«Hời trời đất xuôi chí quá nghiệt đê
hung nhơn nhêu hại lương dân, vãi
hoàng-Thiều lại với thánh thần, xin ủng
hộ, xuôi người cứu cấp, mang ban
khóc dâu vừa vải chắp, thấy một người

một gãy lướt vỡ, tà xông hữu dụng, đánh hung đỗ, xem chẳng khác Đương-đương. Triệu-tử! Thương hùm mạnh cự bầy cáo dữ, thấy đau lòng Thục-nử biết bao: «Nếu chẳng may có ruồi bê náo, thì công mạng một trang tuấn-kết.» Chau-lòng luồn tư tư thiết thiết, thấy yên hùng mệt sức mà thương, lại ở dày vẫn về giữa đường, làm sao dặng có người đến tiếp. Tây-Thục mệt nhường lòng chẳng kịp, đánh thòi huyết phuộm chẳng nỗi. Khá thương thay sức cop bao hao, bị rao dữ, vây hoài chẳng dữ; mảnh thẻ mấy cũng đòi phen giảm sứ; lúc nguy may gặp lú mục phu. Thấy nhưa sao thiên hạ lu bù, rủ ba đứa tới coi cho biết. Nơi vừa dứt đám đầu chạy riết, lại gần bèi xem thấy hãi hùng: «Vì làm sao người nọ rất hung, một mình cự với đời muơi gã?» Ban đầu thấy tướng đầu người xíu lụ, nên đừng coi một chập rất lâu. Kể vira may Tây-Thục day đầu, mục-phu thấy biết là Tây-Thục; mới hết sợ vùng cười sụt sụt: «chớ phải ai chát dã rợn thây; vây hai ta tiếp cừu giải vây, còn một đứa dòng về thông báo.» miệng thì nói chung liên bước rào, mới bè cày nhám trận xông vào, cả tiếng kêu: «Bớ dảng hùng hào, chớ ý mạnh hiếp người lương thiện. Sá chi thứ chòm ong lú kiếng; đám hoành hành, át phai mang tai. Ấy là mạng số ở nhà bầy, tuyệt rồi đó, nên lâm tay tráng sĩ.» miệng thì nói, gãy huối chẳng nghĩ, nam trừ, bắc diệt lại qua. Tây-Thục xem bèn nói: «hay a! nay ta đặng thêm vây, thêm cánh, vây ráng sứu từ sanh quyết đánh, chớ rõ tài cao thấp đường bao.»

Phi-châu xem có kè bướt vào, mới bớt sơ yên bảo mang hại.

(Sau sẽ tiếp theo)

Lê-chơn-Tâm

Cáo bạch

Kinh tò cùng chư quý vị:

Tại nhà in Hậu-giang (Cà-nhơ) có lanh in đủ các kiểu Catalogue có hình (Catalogues illustrés) như đồ phụ tùng xe máy, các thứ đèn đồ dùng trong nhà và đồ ăn bàn (vaisselles).

Bản hiệu mới mua nhiều elichés tốt

Vậy chư quý vị muốn cần dùng xin gửi thư thì bản hiệu sẽ gửi hình kiểu cho mà xem và sẽ tính giá thiệt nhẹ hơn các nơi.

Nhà-in Hậu-giang
Kinh cáo

LO'I RAO

Quảng-an-Thành

廣 安 成

Kinh cùng lục-châu chư quan tử đặng tường, bản hiệu có trữ bán các thứ rượu thuốc thương hạng nhứt: Hồ-cốt mộc qua, rượu Bá-huê, rượu Biêm-biệp, rượu máu-bò. Rượu này bảo chế kỹ cang sach sẽ, nên uống bõ lâm; vì vậy nên có nhiều kẻ bắt chước làm rượu giả.

Xin lục chau chư quan tử mỗi khi mua thi nhìn trên nhãn phải có ba chữ QUẢNG-AN-THÀNH thì rượu ấy là thiệt tốt đó.

Quảng-an-Thành
Kinh cáo

! Coi Trước Kèo Lâm ??

QUE-VI:

Tại tiệm tôi đây, bán vật chì, đều có định giá sẵn. Nếu ai muốn khỏi lâm sự thách-thức vô độ của chèo, thì trước đến tiệm tôi coi giá các món; nếu món nào của tôi bán rẻ hơn, hoặc bằng giá với chèo thì dùm mua tiệm tôi, rất trọng ơn.

Mà nhứt là các món rượu Tây thì tiệm tôi bán rẻ là m!!

Tôi cũng có cho mướn phòuz quü-Nhưng mà, mấy ông Chủ-Bút Nhựt

trình, đâu nghĩ bao lâu, cũng không tính tiền.

Còn từ sớm mai, chí 6 giờ tối, đóng-bang ghé ngồi-agi, tôi cũng không tính tiền.

Thoán như ai nghèo nàn, không tiền mà trả tiền phòng tôi cũng không đòi.

Đóng-bao ôi!

Người Annam, thương Annam;
Lắp sông, phá núi, dẫu làm như chơi!

Lê-Mai, Quản-ly
Nam-Bắc-Ai
à Trà Ôn

Tuồng Kim Thạch kỳ D uyên

Ba thứ tuồng "KIM-THẠCH-KỲ-DUYÊN" của ông Bùi-quang-Nghia kêu là Thủ-khoa Nghia thuở trước đặt roi dâu đến ngày nay, tuồng khi nhiều người chung từng máng đánh ba thứ tuồng này.

Thật là: mà sữ kinh lân, văn chương cảm tú; mỗi câu đối đáp rất hay, mấy tiếng khó đều có giải nghĩa rành rẽ; ai trưng dù gươong trung-thần nghĩa-sĩ, nịnh-phu gian-phu đáng cho người ở đời soi lấy mà sưa minh.

Bản cũ mới in lại chẳng sai sót chút nào, có trữ bán tại NHÀ-IN HẬU-GIANG CÀN-HƠ. Nhà biết đọc nên mua một cuốn để tiêu hứng trong cơn rỗi rãnh rất hữu ích.

Giá 1 cuốn (118 truong dù 3 bốn) 0\$80

10 " 7 50
100 " 65 00

Tiền gởi: mỗi 1 mội cuốn là 0 15

Xin viết thư cho M. Trần-dắc-Nghia
Chủ sự Nhà-in Hậu-Giang Cà-nhơ mà
thương nghị.

Xin ghé mắt

Truyện Ngũ-phụng-Lầu của Trần-văn-Hương có đê bán tại nhà in Hậu-giang Cà-nhơ. Vagy xin đóng bang liêu vài cái tiền lảng phí mua đọc giúp vui giày lác, giải muộn thoán cũng được vài canh. Trước là coi cho tiêu khiển ngày giờ sau thấy đều tệ mà chừa!

Hãy mua coi sẽ biết. Ngó lầm!!

Giá mội cuốn là..... 0\$20

Ai mua nhiều tính giá rẻ hơn	
1 cuốn giá.....	0\$20
50 cuốn giá.....	6 50
100 cuốn giá.....	12

Quảng-tài-Thạnh

Tiệm Đóng ghe và sữa ghe
Ở bên kia sông gần cột giây thép
vàm CÀN-HƠ

PHÙNG-CHIỀU—cũu tiệm

Kinh cùng quý vị đang tường, nay tôi mới lập một trại đóng và sửa ghe có sầm ụ và bè tiện bè sửa và kéo ghe. Tiệm tôi cũng có bán các thứ cây cưa dù thước tất mà tốt giá lại nhẹ hơn các nơi.

Chỗ tiệm này biết lè nghi của người Annam nên tiếp rước quý vị vừa lòng luôn luôn chủ tiệm này khi trước có làm chủ sự tiệm cưa hiệu là Quảng-tài-Lại, thì ajai cũng biết rằng người ấy biết chiêu hiền dài si bức nào.

Xin quý ông quý bà có cần dùng mua cây cưa đóng hay là sữa ghe đến tiệm Quảng-tài-Thạnh thì rõ.—Cái xin quý quý thấy thương.

Nay kinh cáo.

Nên coi cho biết

Truyện «Hòn Tơ-nguyệt» của M. Trần-văn-Hương có bán tại nhà in Hậu-giang Cà-nhơ.

Tích đặt đê rất hay và ngộ.

Vậy chư vị nên mua 1 cuốn đê xem giải muộn trong cơn rỗi rãnh.

Giá mội cuốn là..... 0\$10

10 " 0,80

100 " 6,50

Tiền gởi phụ thêm mội cuốn 0,10

Bán

Có bán một con ngựa kim bắc thào lai.

Ai muốn mua xin dạo nơi
M. Pierrat Payeur à cantho

DỒNG HỒ HIỆU "LIP"

Dồng hồ mà người ta hay khen mua là đồng hồ hiệu

"LIP"

CHRONOMÈTRE

LIP LIP



LA MARQUE FRANÇAISE

Montres de Précision
EN VENTE CHEZ LES BONS HORLOGERS
Exiger la marque LIP sur le cadran

SAO VẬY?

Vì máy nó tốt lắm, nó chạy đúng, chắc và lâu hư, khỏi tốn tiền sửa mãi như các đồng hồ khác.

SAO NỮA?

Vì nó là hiệu Langsa và giá nó rẻ lắm.

THIẾT KHÔNG?

Mua thử một cái dùng, hay là hỏi thăm những người đã có sắm đồng hồ hiệu **LIP** thì biết.



MARQUE
FRANÇAISE CADRAN
LUMINEUX
En vente chez les bons horlogers
Exiger la marque LIP sur le cadran

CÓ TRÙ BÁN TẠI:

Hàng "LES GALERIES DE
L'OUEST" là hàng HÀU-GIANG.
DUONG-HÀNG Saigon, My
tho, Cantho và Trà Vinh



LIP LIP
MONTRE-BRACELET EXTENSIBLE POUR DAMES.
Platine, Or, Argent, Plaque or.
EN VENTE CHEZ LES BONS HORLOGERS.
Exiger la marque LIP sur le cadran.

Các nhà Annam

Hãy nhớ khi mua thuốc mà uống cho đỡ mạnh giỏi, thì hãy hỏi thăm may người lớn cùng là ông già bà cả, nhưng kẻ ấy sẽ nói cho mà biết tiệm thuốc PHARMACIE NORMALE của ông H. DE MARI nhứt hàng bao chế y sành, tại lầu Catinat số 119 SAIGON, là có danh tiếng lắm, vì bán rộng những thuốc nhứt hàng, không bê làm gian dối bao giờ. Lại giá bán thì cũng nói, không khi nào thấy người An Nam tới mua mà bán mất hơn người Tây dầu.

NHỮNG THUỐC THAN HIỆU

Vin tonique du Dr H.DÉEM:

Thứ rượu này dùng mà bô, những người ốm-o hay đau, rét, và nhứt là cho người đờn bà có thai dùng thì con mình sanh ra có da thịt và mạnh giỏi.

SOLUTION Dr DÉEM

Trữ bệnh như phiến rất mau và không có pha đau

BÁN RỘNG THUỐC THƯỢNG HẠNG

và nhiều hiệu có danh tiếng dầu bạc hà **ESSENCE DE MENTHE**
DE MOLINIER, tốt bực nhứt.

Chánh tiệm trữ thuốc hoàn PILULES PINK trị bệnh mất máu xanh xao, lại uống nó thì ngừa đỡ các chứng bệnh ho, lao tồn.

PHARMACIE NORMALE:

H. DE MARI, PHARMACIEN DE 1^{re} CLASSE

Có bán các thứ thuốc đà kè tên trên đó, và có bán các thứ thuốc khác, cùng hiệu nghiệm vậy.

HÀNG HÀU GIANG

vốn dặng 600.000

Hàng này của Langsa và Annam
bùng vốn lập tại Cần-thơ. Có trữ đủ
các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tặc
một đên "A ta" Saigon có mòn chi
thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt.

Cũng gởi hàng cho các xứ xa; ai
mua món chi xin viết thư ngay cho
Hàng, thì Hàng sẽ gởi hàng lập tức.

Xin quý vị đến xem Hàng chơi thì rõ.

Có trữ bán:

Rượu rom hiệu Stella
Lâm ròng bằng miếng.

Có bán lẻ, bán sỉ và cho lanh về
bán lại khôi trả tiền trước.

TIỆM

Trương-văn-Hanh

sadec

Có bán xe máy mới và đủ đồ phụ
tùng xe máy và súaxe. Lanh tháp mướn
đèn khí đà (carbure) theo cuộc quan,
hòn, tan, tê, kỳ yên, Tân gia, hả thò,
khăn đèn bằng nhiều tay và khăn bùng
tốt thượng hạng, bàn mờ và bán lẻ vò
ruột xe máy hiệu Michelin, giày lâm-ết
đủ cỡ đóng theo kiểu kim thời. Quí ông
ở xa muôn mua đồ phụtùng xe máy,
thì ở thi tho cho tôi. Tôi sáng lòng ký
lưỡng mà gởi contre-Remboursement
nghĩa là đóng bạc nhà thơ mà lanh đà
và tôi cho giá đồ phụ tùng in sẵn bằng
chữ quốc-ngữ (Prix courant)

Trương-văn-Hanh.
Cần khái,

HIỆU MỚI

Trần-Mạnh

Ở đường mé-sóng, gần cầu tàu Khách Trú—*Cantho*

Có bán đủ thứ: Rượu-tay, đồ-hộp thuốc hút (TABACS ET CIGARETTES) thuốc-tay (PRODUITS PHARMACEUTIQUES) dù, nón, khăn sách, truyện, thơ, tuồng, giấy, mực, và các thứ vật dụng theo thê-cách kim-thời, vân vân.....

Kinh cùng Lục-châu Quán-tử
Tiệm tôi mới lập, bán đủ các thứ hàng hóa đã kè trên dây; chẳng những là ngon và tốt, lại còn giá rẻ hơn các nơi

Tôi có lệnh bán CONTRE REMBOURSEMENT cho những người ở xa (ngoại tỉnh, hay là xa cách chau thành) có cần dùng món chi, chẳng hạn, cứ việc viết thư cho tôi thì tôi liền gởi món ấy đến cho chư-tôn lập tức. Nói tóm 1 điều là: chư-tôn có cần dùng vật chi, ở tại Cần-thơ có bán thì tôi cũng có hể mà gởi ngay cho chư-tônặng vậy.

Xin chư-tôn Quý-khách, lường tình đồng-ban, ra ơn chiêu-cố, giúp nhau, tặng mèo lán-hộ trong nèo thương-trường, thi ơn ấy rất nên thăm cảm.

TRẦN-MẠNH kính cáo.

TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU-TÂN-PHÚ-ÓC
Đường kinh lập Cantho

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

LÀ CHỦ TIỆM

Kính lời cho quý ông, quý thày rõ: iệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tây, mua tại hàng bán bột tốt có danh tại Saigon. Cách làm sạch sẽ, bánh thì dẻ trong tú có kiến rộng nước kiến lèn

khang đậu, ruồi bu không được lại khôi ai rờ tay đỡ, ai muỗn mua ở nào thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

Xin có lòng chiếu cố giúp bạn đồng bang trong cuộc thương mại.

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

Vò văn học hiệu

Trường học của Ông Võ-văn Thơm lập, gọi là "Võ văn, học hiệu" đã khai từ hôm 4 November 1918. Nay được 50trò nam và nữ vào trường.

Thầy giáo cẩn mẫn con nít học mau tàn phát vô cùng.

Tiên học và ăn, ngủ phải đóng trước tin giả như vậy.

Học ngoài (không ăn ngủ)..... 4\$

Học và ăn buổi trưa, 7

Học và ăn ba buổi, ngủ tại trường 12

Như ai dùng giày Quác-trái mà đóng tiên trường cho con cháu học, thi Ông Độc học trường Võ văn cùng thâu, cứ mỗi phiêu 100 francs thì kể là 15\$

Bữa 3 Juillet bài trường tối 6 Aout thi tựu còn kỳ bài trường Tết thi cứ rằm tháng chạp bài qua rằm tháng giêng thi tựu bà con cô bác ai có dịp đi Cần-thơ ghé coi cách sắp đặt chỗ học, chỗ ăn, chỗ ngủ.

Ai có cần hỏi thăm đều gì, xin gởi thư cho Ông Võ-văn Thơm thi lập tức có thư trả lời:

PHARMACIE SHANGHAI

TRÔNG RĂN THAY CON MẮT

Chủ nhơn TRIEUCUONG

Một tiệm lớn ở tại đường Marins, số 88—**Cholon**

Một tiệm mới ở tại đường Galliéni, số 3—**Saigon**

(Ngang nhà giày xe lửa Saigon-Cholon gần Chợ-Mới)

Bồn Dược Phong có trữ bdn nhiều thứ thuốc rất nên thần hiệu đều có dùng cái nhẫn «Con Bướm Bướm» làm tin, chư qu' vị có mua thuốc của tiệm tôi, hãy nài cho được cái nhẫn «Con Bướm Bướm» mới là thiệt thuốc của tiệm tôi, kéo làm thử giả vông vào thêm hơi.

Bồn Dược hòng có gởi thuốc tại nhà M: THÁI-KY-SƠN, ở đường Pellepin số 23-Saigon bán giüm giá cao tiệm tôi, chư qu' vị ở trong Lục-Châu có cần dùng thuốc của tiệm tôi, xin viết thư cho hay sáng long gởi cách Contre remboursement. Còn tiền gởi v' thàn chủ phái chịu

SUZHAI BO HUYET YẾN SƠ VĒ

(20) Thuốc bồ thận tinh thần hiệu

THIỆN HOÀN

Theo đời Văn-minh này trong xã hội của Đông-bào ta từng có tiếng khen cho thuốc trị bệnh nhiều món đã hay, lại lịch-tri, vò cùng, và các Lương-y trong các nước cũng làm chứng chắc cho ta phương thuốc Tự Thân này là một phương quá lị trong việc tráng dương nếu bình các chứng thuộc Thận rất nên dè đặt, theo thuốc này mà trị những là: Tâm, Thận bắt giao sanh chứng chiêm bao Di-tinh, nếu dè lâu ngày dùng Ngọc quan hư xương mông hoài biến ra chứng Tré-khí (đau giải) dùng thường thuốc này thì tráng hỏa cho mặng mòn ấm nơi thận thì lúc thì mạnh giỏi:

1.—Huyết khí suy nhược, tinh thần hao kém, ăn uống không đặng, giao cấu không ối, mộng-mị di-tinh cùng là dòn hả lạnh nơi lữ cung, dòn ống tinh huyết hư nhược nên mới chậm có con, dùng ti-uỗ: này công hiệu hơn hết, sức mới mạnh hơn tinh chắc của các loài cá, và ấm thận thi hưu sức Lộc-nhung, thiệt là lỗ u. ẩn hạng nhứt trong hoàn cầu;

2.—Bản hoàng thọ thấp, nhiệt sanh chứng lậu trệ, ngũ lâm, mới thi dài gắt, lâu thi bài hoài dòn diệu, hay là bởi đau song độc mà uống nhiều thứ thuốc hai độc làm cho phạt li-vi hao thân phủ; dùng đến thuốc này cùng năng bồi bổ choen nguồn tiêu trừ các chứng bệnh;

3.—Mỗi lưng mỏi gối, nhứt té xương cốt, di đứng có dấu không vững vàng, các chứng thuộc về cuộc chơi bời quá độ khiến tinh thần bùng rùng, dùng thuốc này trở nên mạnh mẽ;

4.—Tí-vi hư khí huyết hao kém, hay

mệt hay mồi đêm khuya, thường hay sòng bén bởi tích trê obieu, ăn uống không tiêu, dùng đến thuốc này khai vị kiện tì chau thau au ôn;

5.—Đời bà con gái đường kinh huyết hư huyết kinh vàng dợt ngưng trê đông khởi huyết sắc bầm, sanh chứng xích dài bạ, bạch dài bạ, đường kinh trôi sục không chứng, khi ít khi nhiều nơi âm mòn hư lạnh, dùng đến thuốc này rất hay vô cùng;

6.—Những người già cả, thêa hư mang mòn hỏa kém, hay dài đêm, xương cốt mỏm mè, dùng đến thuốc này rất có tính bồi thận, dầu già tuổi cao cũng mao có con thiệt là thuốc bồi thận rất nên công hiệu.

Như vị nào có mấy chứng đã kè như trên đây, thì mua dùng thuốc hoàn này trong một ngày sẽ thấy hiệu nghiệm chẳng sai, uống luôn cho đặng 3, 4 ngày các bình đều hết, mà lại mạnh mẽ hơn xưa tháo thê tráng kiệu, như mấy ông già, bà cả khí huyết dâm suy, tinh thần hao kém ăn uống chẳng đặng, bệnh hoạn liên niêm, như uống thuốc này cho thường, thi ăn uống mau tiêu, da thịt mịn màng, thêm sức sống lâu, già trở non trê, còn trê thêm sức mạnh, có con thiệt là một phương thuốc bồi thận rất hay quí trong hoàn cầu.

Chư qu' vị có mua hãy nài cho đặng hiệu PHARMACIE SHANGHAI và coi nhẫn «Con BUỒM-BUỒM» mới là thiệt thuốc của Bồn-Dược-Phong kéo làm thử giả mạo

CÁCH DÙNG: Tôi trước khi đi ngủ uống một hoàn, uống với nước muối hay là nước trà, dùng luôn luôn đều khi trong minh cho thiệt mạnh.

THIẾT GIA:

Mỗi hộp bài hoàn 1\$00

HỎI ĐỒNG BẰNG

Trong xứ ta có lò đặc
một thứ rượu ngon làm
kêu là **Rhum Stella**
làm ròng bằng nước mía

Ta nên mua rượu này
mà uống, vậy mới là tờ
ý bình vực cái mồi lợi
trong xứ ta đó.



Vậy mồi lợi càng ngày vê tay đồng chưởng