

NĂM THỦ TƯ.—số 164

JEUDI 6 MAI 1920

LE COURRIER DE L'QUEST  
ÉDITION EN QUOC-NGU'

AN HÀ NHU'T BÁO



MỖI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

*Direction—Rédaction—Administration—Boulevard Delanoue, CANTHO*

TỔNG LÝ: TRẦN-DẶC-NGHĨA

Chủ Bút: PHẠM-KÝ-XƯƠNG

BÁN NHU'T TRÌNH

TRONG CƠI ĐÔNG-DƯƠNG

BỘN CHỦ LANGSA

BỘN CHỦ QUỐC NGỮ

TRỌN NĂM.....	5 \$ 00
SÁU THÁNG.....	3. 00
BÁN LẺ MỖI SỐ.....	0. 15

TRỌN NĂM.....	3 \$ 06
SÁU THÁNG.....	2 00

BỘN QUỐC-NGỮ VÀ LANGSA

TRỌN NĂM.....	7 \$ 00
SÁU THÁNG.....	4, 50

Vì nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua ~~nhu't~~ trinh ~~xin~~ viết thư cho M. Trần-dắc-Nghĩa mà thương nghị.

Mua nhu't trinh thi kẽ từ đầu tháng hay là giữa tháng và ~~xin~~ phải trả tiền trước.

**VIN DE CHINE DIT ALCOOL MÉDICAMENTEUX****RƯỢU THUỐC RẤT THẦN HIỆU**

Bồn Được Phòng kinh cho chư Quý khách ở xa, gần hay rằng: Nhà-nước cho phép Bồn Hiệu ngâm Rượu Thuốc tại Tiệm và dặng thông hành Lục-Linh; nên bồn Hiệu an hành ít thứ Rượu thuốc cho chư Quý vị xem, dặng mua mà uống thử coi cho biết hay dở thế nào. Những Rượu thuốc của Bồn hiệu ngâm, kể ra sau đây: Và có một thứ Thuốc ho thiệt la hay lám, hiện là: TRUNG-HUÈ CHÍ KHÁI THỦY, bất kỳ ho lâu mau, hễ uống vỏ nội trong 24 giờ thì thấy bớt liền;

Gia mỗi ve 0\$30, mỗi lô 12 ve 3\$90; Như chư Quý Ông muốn mua gởi thư cho Bồn hiệu thì bidden miêu sảng long gởi thuốc lại lập tức.

**TRANG CẨM PHÒNG THẤP TƯƠU**

Rượu thuốc này, lụa ròng những thuốc thương hạng mà chế ra. Các Y-sĩ bên Trung-quốc, đã có thí nghiệm rồi, đều chứng chắc rằng: rượu thuốc này, phép cầm chế rất tinh, dùng nó mà trừ bệnh phong-thấp, bệnh nhứt trong gan cốt và tại làm cho máu chảy đều, thiệt là một thứ rượu thuốc rất nên thần hiệu.

Nó trị bệnh nhức đầu phong, tay chân phù thũng, da thịt sưng nhức, dao jưng mỗi gối, té tay té chân, đau nhức trong gan cốt, các chứng thủng đột đì dừng chẳng an, đau nứa thần minh, (kêu là bán thân bất toại).

Thi dùng, hoặc uống hoặc thoa cũng đều hiệu nghiệm cả thấy, chẳng những là trừ bệnh mà thôi, còn làm cho ăn mau tiêu, máu chảy đều, sanh tinh huyết.

Uống thuốc rượu này rồi thì tinh thần khỏe khắn hơn lúc trước trăm phần người có bệnh uống thì trừ bệnh, người không bệnh uống thường thì mạnh giỏi luôn luôn, cứ đợi khỏi lo bệnh hoạn.

**CƯỜNG CHƯƠNG BỘ HUYẾT TƯƠU**

Là một thứ Bi-Truyền-Lương-Phương, chọn rất rộng những thuốc tốt thương hạng, quý trọng vô cùng, lại có giá thêm Nước-Sắc, hiệp lại mà chế ra thứ rượu thuốc này. Các Y-sĩ bên Trung-quốc, đã thí nghiệm và chứng chắc rằng: Thứ rượu thuốc này là một thứ hay sanh tinh bộ huyết và thêm sức mạnh cho con người.

Sắc đặc quá đà, nhức đầu chóng mặt, thần hư di tinh, Dương-Vật-Rất-Cử dau lưng mỗi gối, khí huyết bao kém, tứ chi mỏi mệt, dòn bà dương kinh không dung, bạch đái xích-dái dòn bà sanh đê yếu đuối da mặt mệt vàng.

Chẳng luận dòn ông dòn bà, các chứng bệnh thuộc về bệnh hư bệnh tổn thấy đều dùng dặng. Uống nó thì nó hay sanh tinh thêm huyết khỏe khoắn tinh thần những người không con uống thường chắc sẽ có con, lại còn bay trừ những vật thực ăn không tiêu, tích trữ trong bao-tú.

Hè uống rượu thuốc này thì dầu bệnh chỉ nát trừ cùng nỗi.

**BÀ BO-VỆ SANH TƯƠU**

Con người ở đời, phải cho biết cách vệ sinh, thì trong mình khỏi mang tật, bệnh ít sanh. Còn như mạng sống của con người là bời nhờ nơi khí huyết sung túc. Chớ như những người tinh thần hoan hỉ, chẳng biết thèm ăn, tứ chi rủ liệt, lỗ tai lùng bùng, con mắt mờ mệt, ấy là bời huyết suy, khí kém, trái tim và trái cật đều hư

Bồn được phòng hằng da tâm chū ý, tiêm Phucorx kia thế nò hết sức mới chế ra dặng một thứ rượu thuốc Vệ-Sanh này, hễ am hir thì bò am, dương hir thì bò dương, chẳng luận trù già, dòn ông dòn bà, người nào khí hir huyết bạc, thất thủy kém hao, hestate uống rượu thuốc này thì dặng trắng tinh sanh huyết, chẳng những là dặng khí huyết sung túc mà thôi, lại còn tiêu trừ bá bệnh.

Uống rượu thuốc này dặng thường thì dặng sống lâu, người không con uống thường chắc cũng có sanh con, thiệt là một thứ Vệ-sanh chí tánh được đó

Phải uống cho thường thì mới thấy hiệu nghiệm là dường nào.

**HO-CỐT-MỘC-QUA-TƯƠU**

Rượu thuốc này chế ra bằng Ho-cốt và Mộc-qua, bồn được phòng chẳng nài công khó chế luyện kỹ cang, và chọn thứ thuốc thiệt tốt hiệp lại mà làm ra thứ rượu thuốc này, ai có bệnh như sau đây, hestate vào thì thấy hiệu nghiệm liền

Dau trong xương, tứ chi rủ liệt, di bức không vững, da vàng, chưn thủng khí hir huyết trè, nhức đầu phong, các thương thứ tích, cốt khí tim la.

Nếu ai có các chứng bệnh kê trên đây thì nên dùng thứ rượu thuốc này mà uống hay là thoa thì hiệu nghiệm dể thường, thiệt là một thứ thuốc hay đê nhất.

Bất kỳ dòn ông dòn bà, hestate nó cho thường thì mau tiêu hóa vật thực, lại thêm khi lực bồi già, khởi lo bệnh hoạn về sau mà lại dặng sống lâu thêm nữa

**THÔNG-TRỊ-MAO-KÈ-TƯƠU****NIOTU THUỐC BÌM BỊP**

Thứ rượu thuốc này, chuyên trị các chứng phong thấp, huot lược tho cảm, ấy là một thứ thuốc bị truyền tinh nghiệm dể nhất.

Các chứng phong thấp, chẳng luận lâu năm hay là mới cũng đều trừ dặng, còn như dau lung, nhức tay, mỏi chân, đau trong xương, hay đặc gan, hoặc té bị đánh mà sưng minh, hay là tay chưng bái hoái. Các chứng ấy hè uống vào thì thấy hiệu nghiệm liền.

Phải tùy theo chứng bệnh mà dùng, chẳng nên uống cho quá đà.

Mấy thứ rượu thuốc này của bồn Được-Phòng ngâm tại tiệm và mỗi khi ngâm thì có một ông Langsa đến nghiệm chất chán, hiệu Trung-Huè Được Phòng tại Cholon đường Paris số nhà 89, như chư quý khách ai muốn dùng thử thì xin hãy đến tại tiệm mà mua thuốc rượu này có nhân để hiệp Trung-Huè Được-Phòng thì chẳng lầm đỗ giả mạo. Còn ai ở xa mà muốn dùng rượu thuốc này thì xin gởi thư để chờ ở cho kỳ lương thì bồn Được-Phòng sẽ gởi thuốc đi từ thi, xin quý khách thử qua sẽ biết.

**TRUNG-HUÈ-DƯỢC-PHÒNG.**

89 Rue de Paris Cholon.

# Cac nhà Annam

Hãy nhớ khi mua thuốc mà uống cho đỡ mạnh giòi, thì hãy hỏi thăm mấy người lớn cung là ông già bà cả, những kẻ ấy sẽ nói cho mà biết tiệm thuốc PHARMACIE NORMALE của ông H. DE MARI nhứt hàng bào ché y sanh, tại lầu Catinat số 119 SAIGON, là có danh tiếng lâm, vì bán ròng những thuốc nhứt hạng, không bê làm gian dối bao giờ. Lại giá bán thì cũng nói, không khi nào thấy người Annam tới mua mà bán mất hồn người Tây đầu.

## NHỮNG THUỐC THAN HIỆU Vin tonique du Dr H.DÉEM:

Thú rượu này dùng mà bô, những người ốm-o hay đau, rét, và nhứt là cho người dòn bà có thai dùng thì con minh sanh ra có da thịt và mạnh giòi.

### SOLUTION Dr DÉEM

Trừ bệnh nha phiến rất mau và không có phá đau

BÁN RÒNG THUỐC THƯỢNG HẠNG  
và nhiều hiệu có danh tiếng dầu bạc hà **ESSENCE DE MENTHE**  
**DE MOLINIER**, tốt bực nhứt.

Chánh tiệm trữ thuốc hoàn PILULES PINK trị bệnh mất máu xanh xao, lại uống nó thì ngừa được các chứng bệnh ho, lao tồn.

### PHARMACIE NORMALE:

H. DE MARI, PHARMACIEN DE 1<sup>re</sup> CLASSE  
Có bán các thứ thuốc đã kè tên trên đó, và có bán các thứ thuốc khác, cũng hiệu nghiệm vậy.

### HÀNG HÀU GIANG

vốn dặng 600.000

Hàng này của Langsa và Annam hùng vốn lập tại Cần-thơ. Có trữ đủ các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tặc một đẽ là Saigon có món chi thi trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt.

Cũng gởi hàng cho các xứ xa; ai mua món chi xin viết thư ngay cho Hàng, thì Hàng sẽ gởi hàng lập tức.

Xin quý vị đến xem Hàng chơi thi rõ.

Có trữ bán:

Rượu rong hiệu Stella

Làm ròng hàng ngày.

Có bán lẻ, bán sỉ và cho lanh vè bán lại khởi trả tiền trước.

### TIỆM.

### Trương-văn-Hanh

#### sadec

Có bán xe máy mới và đủ đồ phụ tùng xe máy và súaxe. Lành tháp mướn đều khi đá (carbure) theo cuộc quan, hòn, tan, té, kỳ yên, Tân gia, hạ thợ, khăn đèn bằng nhiều tay và khăn bằng tốt thương hàng, bán mớ và bán lẻ và ruột xe máy hiệu Michelin, giày hàm-ết đủ cỡ đóng theo kiểu kim thời. Quí ông ở xa muôn mua đồ phulòng xe máy, thi gởi thư cho tôi. Tôi sang lòng ký trường mà gởi contre-Remboursement nghĩa là đóng bace nhà thơ mà lanh đồ và tôi cho giá đồ phụ tùng in sắng bằng chữ quốc-ngữ (Prix courant).

Trương-văn-Hanh.

Cần khai.

# AN HÀ NHỰT BÁO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

## MỤC LỤC

- |                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1.— Dốt nát khó trăm bẽ        | 6.— Ai từ             |
| 2.— Nói về thương mãi          | 7.— Tiểu đám          |
| 3.— Thể lực người dòn bà Annam | 8.— Văn tế hát bài    |
| 4.— Quan ba Đồ-hữu-Vị          | 9.— Thời sự           |
| 5.— Tự do diễn đàng            | 10.— Lạc diệp qui căn |

### Dốt nát khó trăm bẽ

Làm người ở đời không học thức chịu tiếng dốt nát thì cũng tỵ như người quảng-manh có mắt mà không thấy đường, như người điếc có tai mà không nghe dặng, như người câm có miệng mà không nói dặng. Sách có chữ: "bắt học vô thuật" nghĩa là người mà không có sự học thức thì chẳng có mưu-thuật gì cả. Người không có mưu-thuật thì bỗn phận thế nào cho xứng đáng dặng..? Lại có câu rằng: "nhơn bắt học, bắt tri lý" nghĩa là người chẳng có học thức tất nhiên chẳng thông nghĩa lý gì ráo. Đả chẳng thông nghĩa lý, thi làm sao cho hoàn toàn cái nghĩa vụ của mình cho dặng..?

Bỗn phận mình đối với mình đã chẳng dặng xứng đáng, nghĩa vụ mình đối với mình đã chẳng dặng hoàn toàn, thi thi người dốt nát chàng ra cái gì cả, lại dặng cho mọi người cười chê khinh-dè nữa.

Hè là chàng tròn phen-sự, chàng biết nghĩa-vụ, kẻ dốt nát chàng khi nào cư xử sắp đặt việc trong nhà cho

dặng trên thuận dưới hòa trong êm ngoài ấm bao giờ..? cha con thi chẳng lành chẳng thảo, vợ chồng thi chẳng kính chẳng yêu, anh em thi chẳng hòa chẳng nhã, tôi tớ thi chẳng mến chẳng thương. Thật là gia-dinh lộn-xộn, ăn ở lâng-nhẫn đó....!

Thêm vđ một đoạn chót nơi bài "DỐT NÁT KHÓ TRĂM BẼ" vì ăn công sắp sái.

Xin đọc tới: Thật là già-dinh lộn-xộn, ăn ở lâng-nhẫn đó..! (rồi đọc tiếp qua đoạn dưới đây...)

Chốn già-dinh anh dốt đã không xong rồi, thi chốn xã hội, anh dốt có biết đâu là tình-nhơn-loại, nghĩa đồng bào, thi thi anh dốt phải phụ tình nhơn loại trái nghĩa đồng-bảo nứa. Cung xã hội, anh dốt đã chàng ra gi, thi ở chốn quốc-gia, anh dốt có biết đâu là trung-quân ái-quốc, ta thi anh bang, mà giúp ích cho nước nhà.

Xét lại: người dốt-nát đã chàng ich gì cho mình, cho nhà, cho xã-hội, cho quốc-gia, lại làm ường cái công lao của tay Tao-hoa đã khéo nắn ra hìn ngoài tai mắt tóc da phượng phi cột cách mà chẳng chịu học hành để mang

đảng, thì phải cần học-văn. Học cho có kiến-thức rộng-rãi, học cho có tư-tưởng cao-xa, phỏng giúp ích cho nhơn-quản xã-hội, chờ dùng hò luống ngày giờ sau deo lối chữ ngu-si dốt-nát vào mình thì nồng sanh trong thế đó.

PHẠM-KÝ-XƯƠNG

## Quan Phó Tham-Biện Vilmont

Ông Vilmont (Edouard-Charles-Alfred), Thủ-Biện nhi-hàng, trước đây hành sự nơi Toà-nhứt định Thượng-Tổ Nam-kỳ, nay đặc-linh-lãnh-chức Phó Tham Biện tỉnh Cantho thế cho ông Monnet (Georges-Léon Lucien) bỏ về lãnh-chức Phó Tham-Biện tỉnh Gia-Djoh

An-Hà-Nhựt-Báo kính lời chào mừng quan Phó Tham-Biện Vilmont và chúc cho ngài cùng Bứu quyền ngài được muôn-danh hạnh-phước.

An-Hà-Nhựt-Báo

## Nói về thương mại

Cách mấy tháng nay khắp cả Nam-kỳ đều dâu dâu nhứt-tâm đoàn, thê tranh thương mại càng ngày càng sôi-sáng, ấy là: thiên-tùng nhơn-nguyễn, ứng-hô thiền-nhi-luận-hô-nhơn. Dân Việt-Nam ta từ-đầu chí-trưởng đều mờ-mắt linh-giết-mộng-lung, biết-bình-nói-giống, biết-thương-máu-thịt, biết-việc-lời-quyền. Nhắc-lại từ ngày Nhựt-báo (Huê-Kiều) khi thi-tu-trinh độ như phu-ông-đu-tri, 1 gã Lý-Thiên nhứt-mạ cá-chứng-tộc ta là mang-rì-mọi-rợ. Bực-trung-lưu-chí-hạ lưu-hè-nhau quyết-ra-tranh-thương, còn

bực-thương-lưu để-xem-thời-thế. Họ thấy-vậy-tưởng ta làm-không-nên-việc, cả-muôn-ngàn-con-châu-chết Lý-Thiên khi-thì ta hoài, nhiều-chức-d襌 kẽ-sau dùng-áp-chết-ta, quyết-phá-cuộc-thương-mái-ta-cho-tàng-mặt, cho-hai-hư-cết-dấu-dùng-uồi, nói-dồn-dây-như-kim-châm-vào-dạ. Chư-ông-cứ-phú-hào-gia-thấy-vậy-khó-nỗi-diêm-nhiên-toạ-thị, mới-hè-nhau-rủ-reo-hùa-hiệp-tranh-thương-rất-uôn-kịch-liệt, chư-ông-binh-bút-các-tòa-báo-dêu-lo-trù-hoạch-phương-châm-bảo-toàn-quyền-lợi. Hiện-kiem-cuộc-dại-thương-của-dòng-bảo-ta-như: lúa, gạo, mồi-xe-hơi-coi-mồi-kết-quả, họ-thấy-vậy-tảng-dởm-kinh-tâm, những-chức-d襌 kẽ-sau-dâ-bại-hoại-rồi. Bán-buôn-rất-é, tinh-ngó-ăn-nắng-làm-màn-vui-về-lời-ngon-tiếng-ngọt-mà-thù-tật-với-ta, ấy-là-họ-dụng-cái-kẽ-cùng-này (phân-gian-kẽ) tam-thập-ñgū-kẽ (kẽ-áp-chết) dặng-gạt-ta-mà-thâ-lợi. Thấy-vậy-mình-cười, họ-tưởng-ta-không-biết.. Bó-dòng-bảo-đi! Hãy-nhớ-lời-ngon-tiếng-ngọt-này, ta-bảy-cần-thận-dể-phòng-hơn-khi-trước-dùng-lâm-cái-kẽ-cùng-này-của-họ-gạt-ta. Từ-nào-tới-giờ-họ-dụng-nhiều-gian-kẽ-làm-cho-ta-mang-thâm-deo-sầu-hiểm-nguy-nhiều-nỗi-ta-còn-chiệu-dặng. Vì-ta-dụng-dặng-mưu-hay-phá-dặng-kẽ-gian-của-ho. Mưu-hay-của-ta-là-khen-cho-dòng-bảo-vịnh-chữ-nhứt-tâm-quyết-chí-tranh-thương-không-thổi-chí. Bấy-lâu-ta-mang-cái-ách-nắng-trên-vai, nay-ta-quyết-ném-quăng-cho-khỏi, Họ-dụng-cái-kẽ-cùng-này (phân-gian-kẽ) ta-hay-cảng-cái-rắn, chẳng-cái-lưỡi, hãy-dể-phòng-phá-cho-dặng-cái-kẽ-cùng-uồi-thì-họ-hết-phương-dụng-một-cái-kẽ-chết

quyết-uvisa-là-tam-thập-lục(3.6kẽ)dì-dìo-vi-thương-cho-họ-biết-ta-có-chí-dởm-dương-tranh-thương-mà-trả-hận. Phá-dặng-cái-kẽ(phân-giang)dặng-rồi, bị-nhau-xiù-chí-luôn-ra-day-i-cái-vẫn-dể-phá-kẽ-chết-của-họ-cho-dòng-bảo-thâm-xé'. Từ-xià-rày-những-tiêu-thương: hàng-xén, bánh-nước, bị-họ-phá-bị-hai-chẳng-biết-bao-nhiêu-mù-kẽ, vì-thương-cuộc-công-ty-của-ta-chưa-có, phái-dến-tiệm-họ-mà-mua, họ-sáng-giận-ta-rồi, mồi-mỗi-đều-bán-mắc-ta-bầu-lỗ-dẹp-n, hế-nên-tranh-không-lợ-họ. Xét-ký-lại-cuộc-dại-thương-ta-kết-quá-chí-nhờ-lúa, gạo-là-dồ-thô-sang-của-ta-có-sáng. Còn-tiêu-thương-là-hàng-xén-ta-không-có-phái-mua-của-họ, thì-họ-còn-chỗ-dung-thâu, còn-thể-lực-mà-chẳng-cứ-với-ta-hoài. Hãy-nhớ-tiễn-khi-ta-là-mọi-rợ, muôn-cuộc-thương-mái-ta-mau-dặng-vạn-toàn, cùi-xin-dòng-bảo-nhứt-lâm-gởi-bạc-lên-hùn-vào-hàng «Nam-kỳ-thương-cuộc-công-ty»-của-dòng-bảo-ta-dương-lập. Thương-cuộc-công-ty-này-có-ich-chuogn-cho-việc-thương-mái-của-ta. Công-ty-lập-xong-rồi-ta-buôn-bán-với-ta, thì-cuộc-thương-mái-của-dòng-bảo-ta-sẽ-dặng-thạnh-hào-b, tần-phát.

Vinhlong: Trần-thanh-Phong

## Sách mới

Cuốn "KHUYẾN-SĨ-CA" của M. Lê-trung-Tu-dặc-dủ-10-thiên-nói-về-Phật-con-trẻ-phải-cứ-xử-cùng-người-trưởng-thương-và-bạn-tác". Nhà-có-con-nèn-mua-cho-con-trẻ-dọc.

Sách-dặt-dẽ-hay-và-hữu-ich-lâm-Cần-thơ (IMPRIMERIE DE L'OU-EST CANTHO)  
Một-cuốn.....0\$25

Ai-mua-nhiều-sẽ-dặng-tín-giá-rẻ-hơn

## Thé-lực-nhười đờn-bà-Annam

Đờn-bà-là-phận-liêu-bô-nhược-chết, có-chồng-phái-luy-tùng-chồng, dâng-cay-phái-chiù, mặng-nồng-phái-theo, có-sang-cá-gì, có-vinh-van-tự-do-kì, mà-gọi-rằng: «Thé-lực». Ấy-đó-người-ta-không-ughi, đờn-bà-bị-áp-chết-như-đờn-bà-nước-Tào, hoặc-đờn-bà-Annam-la-hồi-dời-xưa, đờn-bà-dời-bây-giờ-dự-quyền-hanh, dù-piêu-sang, dù-thể-lực; hỡi-vậy-có-câu-nói-mới-rằng: Ông-nào-dó «Thờ-Bà»-thì-ta-biết-ngâm-rằng-Ông-dó-không-hơn-quyền-bà-dặng. Nếu-Ông-không-hơn-được-bà, thì-bà-tự-nhiên-có «thể-lực»-vậy. Nhưng-bà-dặng «thể-lực»-của-ông-rồi, thì-hành-động-nhứt-nhứt-dêu-gì-cũng-tự-do-ngoại-pháp-luat-cá. Thể-nào-mà-gọi-rằng-tự-do-ngoại-pháp-luat? Một-là-dõ-bác-tự-do, hai-là-tật-dõ-tự-do, ba-là-trang-diêm-tự-do. Ba-dêu-ay-là-dù-cái «thể-lực»-của-mấy-bà-thời-khiêm-nói-trên-dó. Rời-vậy, có-người-binh-phẩm-đờn-bà-nói-rằng: Thiệt-lấy-làm-tội-nghiệp-cho-đờn-bà-Annam-ta, nếu-mà-trừ-những-việc-ăn-việc-mặt, thi-không-còn-biết-dời-nhà-Dinh, nhà-Lê, nhà-Lý, nhà-Trần, là-vua-chúa-của-ni? xít-Nam, xít-Bắc, là-nước-nào? có-người-mảng-dời-chưa-biết-Trung-kỳ, Bắc-kỳ-ra-làm-sao-nhà. Cố-khi-thấy-og-tài-Bắc-kỳ-lại-nói-là-người-Trung-kỳ, còn-ug-tài-Nghệ-an, Hà-tịnh-lại-nói-rằng-người-Bắc, Chẳng-biết-phân-Trung, Bắc-gi-hết-ai-cũng-gởi-thấy-Huê-hết-thấy-thường-thky-nhiều-có-trang-suất-hình-dung-cũng-hàng-một-bà-Tiên-cô-nào-ở-trên-trời-mới-hã-phảm-trần-vậy, mà-trong-lòng-vẫn-không-biết-gì-là-gì-hết. Tôi-nói-day-thiệt-tôi-không-phải-có-tật-dõ-chỉ-những/người

dòn bà, mà hòng vạch lá tiêm sâu; vì tôi nghĩ rằng: Nhứt già phu nhơn cứ kỵ bán, nhứt quốc phu-nhơn diệc cứ kỵ bán. (Nghĩa là: kè trong một nhà, thì phân nửa dòn bà, một nước thì cũng phân nửa dòn bà, phân nửa dòn ông.) Mà phân nửa dòn bà thì chī hiết «đỗ-háo, tật-dỗ, tranz-suất» mà thôi, thì ấy là hại cho «nam giới» biết là đường nèo! Đây tôi xin nói nhón về phần trang-suất như là sám vàng, chuỗi-chai, bột-xoàn, hột thủy-tinh, hột hổ-phách, kè thi biết bao nhiêu là tiền bạc. Như một mòn vàng cứ mỗi năm mỗi tháng mỗi chuyến tàu nhập cảng, biết bao nhiêu là vàng, thế mà cũng tiêu hết thấy vậy. Kè từ lúa có giá, vàng rẽ tới bảy giờ, thì các lò thợ-bạc một ngày chí tối không có lúa nào mà có một người thợ ngồi nghỉ yên được; thiệt là đặc biệt đường nào! Song xét cho thiệt kỵ, sám vàng tuy không lời, mà cũng còn có ngày chế tát ra vật dụng được. Thiếu hạ một ngày thêm vân-minh cũng còn có thể đúc đồng vàng mà dùng, như bên nước Hoa-kỳ xài đồng tiền vàng ngày nay vậy. Còn trang-suất như hột cườm thạch, hột chai, hột thủy-tinh, hột xoàn thì không có lợi gì cho xã hội được nữa.

Hiện nay như những cườm những hột ta đương trọng dung đó, vì mà đem ra ngoại-dương mà bán lại cho những nước anh hùng, theo đưa linh-cữu đem về quê hương.

Nói cho nó tệ quá thì lại thành ra tất đỗ mấy bà đeo vàng nhiều; chờ ai mà nói đeo vàng đeo chuỗi nhiều, mà cao kiển thương-lưu, hay là đeo vàng đeo chuỗi nhiều, mà vân-minh lịch-sự bao giờ? But quá là đỗ trang-diểm cho thanh bai một chút ít chơi, chẳng khá nhiều quá đeo nặng mình mà thêm hại phần

vệ sinh, có người nói rằng: đeo đỗ cho thiệt nhiều rồi đi không khoang-thai được, dờ tay không lên; mà hai cánh tay mõi lâm, đeo ruồi có đòn áo mà chặc rồi làm cho huyết chảy không được, rắn lên như là một chứng bệnh-tê kia. Ấy đó, có phải đeo nhiều mà hại cho phần vệ-sanh không...?...!.. Có người giàu có lớn nói rằng: mấy người đeo vàng là có vàng một số ít mới đeo; chờ có nhiều cả năm bảy chục cân, thì hơi nào mà đeo, đeo sao cho hết.

Xét ra thiệt cũng có lẻ vậy; phẩm vật gí kè có ít ỏi thì hay se-sua còn người chuyển tàu nhập cảng, biết bao nhiêu là vàng, thế mà cũng tiêu hết thấy vậy. Kè từ lúa có giá, vàng rẽ tới bảy giờ, thì

Huynh-kim-Phong

## Quan ba Đỗ-hữu-Vị

Có tin rằng ngày 15 Avril năm chiếc tàu Porthos ở tại Hải-khẩu Marseille chạy qua Cực-dông có chờ bài cốt của ông quan ba Đỗ-hữu-Vị là một đường Nam-việt anh hùng vì Đại-pháp, vì quê hương mà vong mang tại chiến trường bối tháng Juillet năm 1916. Lại nghe có lệnh tôn huynh là ông quan năm Đỗ-hữu-Chẩn, cũng là một đường Nam-Việt anh hùng, theo đưa linh-cữu đem về quê hương.

Chiếc tàu Porthos lối 10 hoặc 11 tháng Mai sẽ tới Saigon. Hé tàu tới bửa trước thì qua bửa sau đúng 4 giờ chiều sẽ thiết cuộc an táń. Nhà nước muốn tỏ lòng yêu mến những kè vì nghĩa vong xu nên có định cho lục-quân Tây Nam giàn hẫu mà đưa linh-cữu. Linh-cữu dưới tàu đem lên thì để vào 1 cái xe có phái cờ tam sắc, rồi ở bên hảng Nhà-rông đi

qua cầu xây dọc theo đường mé sông Belgique, lên đường Macmahon cho tới đường Legrand de Latiraye, rồi bắc đường ấy mà đi tiếp lô Polygone cho tới nghĩa-dịa ở về ranh Saigon Chợlớn, ngan trường đua ngựa.

Khi hạ khoán quan thông đốc Nam-kỳ sẽ đúc một bài ai biệt, rồi quan Đề-đốc Hirtzmann cũng thay mặt cho Lục-quân mà xưng tụng tài của quan ba Đỗ-hữu-Vị nữa.

Ông quan ba Đỗ-hữu-Vị vốn là thứ tử của quan Tổng-đốc Đỗ-hữu-Phương, thường thọ tam đẳng Bác-dẫu bội-tinh Ngài sanh tại Chợlớn năm 1884. Khi còn nhỏ ngài vở lòng tại trường Taberd ở Saigon, chứng được 8 tuổi mới sang qua Paris mà học. Ban đầu ngài học tại trường Janson-de-Sailly rồi sau mới qua trường Saint-Barbe. Qua năm 1906 ngài thi đậu mới nhập trường vở-bi Saint-Cyr. Học đủ 2 năm thi ra trường liên đồng lon quan một.

Tánh ngài nghĩa dũng nên không ưa yên tĩnh như người, bởi vậy ngài mới xin cảm đạo binh Mù dò, đóng miền hướng nam xứ Algérie tại Phi-châu. Ngài cảm binh 4 năm mới xài cuộc thâu phục xứ Maroc. Đạo binh của ngài vào chiếm thành Casablanca trước hết. Rồi dòng ngài xin theo đạo binh Brulard mà thâu phục thô-nhơ. Ít ngày ngài nghỉ cảm lục quân chưa đủ trồ tài được nên ngài vào đạo phi công. Ngài là một danh tướng nước Pháp ngồi máy bay mà bay cùng xứ Maroc trước hết.

Trong lúc thâu phục xứ Maroc quan ba Đỗ-hữu-Vị lầu nhiều cải trách nhằm quan hệ, nhứt là lãnh đem tin cho đạo binh bị vây hướng nam. Công cán ngài cao dày như vậy nên mới được thường nhiều thứ khuê bài trong lúc ấy.

Ông Lyautey là lúc quản đế-dốc lanh chúa Tổng-thống xứ Maroc, vẫn là người cố giao của quan Tổng đốc Đỗ-hữu-Phương thấy tài của quan ba Đỗ-hữu-Vị thi thương bèn đem ngài làm quan bộ giáp. Song quan ba Đỗ-hữu-Vị muôn tính xảo nghệ phi-công nên ngài xin về Đại Pháp. Về tới rồi ngài mới ngồi máy bay mà bay giáp vòng nước Pháp với quan hai Ménard.

Khi ông Albert Sarraut lanh chúa Tổng-thống Toàn-quyền Đông-dương bèn xin Mẫu-quốc giao quan ba Đỗ-hữu-Vị cho ngài, rồi ngài sai đi xem xét sông rạch trong Thuộc-dịa dặng lập thể mà dùng máy bay trên mặt nước cho được. Quan ba Đỗ-hữu-Vị nghiên cứu rồi có làm một tờ bản rất qui báu.

Chừng ông Albert Sarraut về Mẫu-quốc, quan quyền Toàn quyền Van Voltenhoven bèn kêu quan ba Đỗ-hữu-Vị mà giao chức bộ giáp. Chẳng bao lâu kể Âu-châu chiến khởi. Ông Đỗ-hữu-Vị chẳng mang quyền cao trát trọng, không muốn an hưởng thanh nhàn, xin quyết trở qua Đại-pháp dặng cầm binh xuất trận. Khi ngài tới Paris ngài xin ra liên-mặt trận và tiếp đánh máy trận tại miền Flandres là chỗ tướng soái Foch điều khiển. Ngài ngồi máy bay mà bay di quẩn trại-phá. Trọn máy thang trường ngài bay trên nước Belgique luôn luôn. Giúp hướng Bắc rồi ngài đặc hinh sai qua Alsace. Tới đám bão chiến nào cũng có ngài, người Annam duy có một mlob ngài bay trong tỉnh Alsace và Lorraine mà thôi. Ngài ở đó 6 tháng ngài đặc lính bay Đức-quốc 6 lần mà lần nào cũng thành công hết thảy, bởi vậy ngài mới được lên chức quan ba và được thường nhiều thứ khuê bài trong lúc ấy.

Biên công Khuê-bài.

Lúc ấy mới bay một thử máy bay rất mạnh hiệu Gaudron có đặc súng liên-thinh Quan ba. Đỗ-hữu-Vi là người chủ tám giúp ích cho Đại-pháp luồn luồn, nêu xin bay thử cái máy mới bay đó. Ngài dường bay chừng 300 thước bê cao thỉnh lình cái máy lật làm cho ngài phải té. Máy lúc ấy có một cõi đậm rất xinh đẹp ở kinh đô Paris ngồi xe hơi tình cờ đi tới đó liền lật lật chờ ngài đem về Paris. Ngài khóc chết ấy là may; vì cái sọ của ngài đã lung và hầm rãng dưới da bể nát. Ngài bất tỉnh nhơn sự hor mây ngày, ai cũng tưởng lão mang chẳng còn, mà nhờ có Lương-y Đại-Puáp cao tài ném cứu ngài khỏi hại rồi làm một cái hầm già mà thế cho ngài. Ngài dường bịn trộn 3 tháng mới mạnh.

Khi ấy chánh phủ cho ngài trở về quê hương dâng an hưởng thanh nhàn. Ngài trả lời rằng: lúc này là lão mỗi người đều phải nỗ lực nên ngài về không dâng. Ngài lại nói: «Tôi là Lang sa mà tôi cũng là Aunam nữa; Bởi vậy tôi phải lo làm việc bao phận bằng 2 người khác.» Lời cứng cỏi thay! Mỗi người nên ghi vào trí.

Ngài đã mang tật rỗi nên không thể ngồi máy bay nữa, ngài bèn xin trở lại Lục-quân. Rồi thấy! ngài cầm binh hầm trận tại sông Somme; đương lúc thán đoạt làng Dampierre, nhằm tháng Juillet 1916, ngày bị bắn h好人 10 viên đạn mà tử trận. Đạo binh của ngài chiếm được làng Dampierre, rồi tam tán ngài nơi đó.

Theo luật, hễ tử trận tại dân thì chôn tại đó. Song nhớ ông Clémentreau làm Thừa-tướng lấy lòng nhơn huệ mà cho phép đem bài cốt quan ba Đỗ-hữu-Vi về cố hương nèo ngày nay chúng ta mới tiếp tục linh cữu của ngài đây.

Ông quan ba Đỗ-hữu-Vi là một người

làm cho chơi rạng cho quê-hương Nam Việt. Đã vậy mà ngoài lại lấy mâu diệu mà về cầu pháp việt tương thân. Vậy bón-báo xin khuyên bạn đồng bang khá tề tựu cho đồng mà nginh tiếp linh cữu của ngài và đưa ngài đến chốn an nhàn, dặng tò dấu mến trọng dâng nghĩa sĩ anh hùng, đã đem tháo mà trả nợ thế cho quê hương, cho chư ông tộc.

Trích trong Công-luận-Báo

## Nghĩ một kỳ

Tuần tới Jeudi 13 Mai 1920, nhâm ngày lô Thăng-Thiên (Ascension). Bón-Báo xin nghĩ một kỳ không xuất bản, qua kỳ Jeudi 20 Mai sẽ dâng tiếp.

Bón-Báo cầu cáo

## ĐẠI LỄ CHỢ HỘM CANTHO

ĐỊNH BỦA 12 MAI 1920 NHẦM NGÀY  
24 THÁNG 3 ANNAM

Có quan Nguyễn-Sói Nam-kỳ  
tọa vị chū hội lê ày

CÁC CUỘC VUI TRONG KHI ĂN LÊ  
SÓM MAI

Có các cuộc chơi thường lệ như trong lúe lê Tết và lê Chánh-chung.— Đầu-xảo các giống lúa có phát phần thưởng.— Đầu cuộc phi-long-thoản ngoài sông cái và trong rạch Cần-thơ.

### CHIẾU

Dùng bốn giờ rưỡi, làm lễ kỷ niệm dựng bia các nghĩa sĩ tử bén Đại-pháp.

### TỐI

Từ chạng vạng đến khuya, đại lễ chợ hòm noi Hué viên Quan chū tinh. Có hát aunam, hát Caomén, hát bóng, hué-dâng trên bờ và dưới sông, đốt pháo bóng, vân vân.... Phải trả tiền trước khi vô vòng chợ hòm.

**Khuya** lài thi xò số, giá mồi số là 1\$ Những số trùng sẻ được lanh vòng vàng, kiền bột, hàng lụa, thêu-thùa cùng các vật khác, kiều Langea và kiều annam. Những người trùng số mà vẫn mặt không di lanh dặng thi có các Quan Chū quận gởi đồ đến cho.

Cantho, le 29 Avril 1920

Quan chánh Tham-biên chū tinh  
**BOUDINEAU**

## Cáo bạch

Kính tờ cùng chư quí vị:

Tại nhà in Hậu-giang (Cần-thơ) ó lanh in đủ các kiều Catalogue có hình (Catalogues illustrés) như đồ phụ tùng xe máy, các thứ đèn đó dùng trong nhà và đồ ăn bàn (vaisselles).

Bón hiệu mới mua nhiều clichés tốt

Vậy chư quí vị muốn cần dùng xin gởi thư thì bón hiệu sẽ gởi hình kiều cho mà xem và sẽ tính giá thiệt nhẹ hơn các nơi.

Nhà-in Hậu-giang

Kính cáo

## Tự do diễn đàng

Bón-báo mở mục tự do diễn đàng ra đây là để cho chư Khán-quan ngón-luận cùng nhau đều phải đều chẳng dâ có người từ nhàn ký lên thi Bón-báo ăn hành, chờ Bón-báo chẳng hề cang dự đến chút nào cả

Laghi le 28 Avril 1920

Trong kính thăm ông cho dâng [mạnh

sau chúc cho quí quáo ông dâng miêng trường

Dưới dây xio ông ra ơn mọn ăn hành bài què kẽch dưới vào chéo giấy dứ quí báo thì tôi rất đợi ơn ông muôn thuở ..

## TẠO KHÔNG NIỀM GƠI CHO HƯƠNG CHỨC HỘI-TÈ LÀNG THỚI-AN (OMON)

Vẫn tớ cháng phải là tay lội lạc mà dám vồ lê múa búa trước cửa Lô-Ban. Nhưng tai nghe mắt thấy rõ ràng nào dám nói sai. Nếu lấy theo ý túng ngu xuẩn của tớ thiết tưởng mà cháng làm xin các ngài công nhận.

Thường nghe rằng các tàu đi biển già rủi gập con nguy hiểm thi phản nhiêu bạn tàu lo với các thơ từ. Vậy thơ từ là một mối quang hệ lâm đó.

Từ ngày nào đến giờ thi các thơ từ lại tại trạm Laghi thì tớ thấy người coi trạm sai cu-li đem phát túc thi cho dân bón thòn, chờ còn tại làng Thới-An có tên cu-li Tô gọi là Bảy Tô lập túc lệ riêng là các thơ từ hoặc nhứt-trình của làng thì nó đếm đón túc thi chờ còn dân bón thòn ngoại trừ tại xóm vâm như trên Cá-dầu, Cá-sơn, Cam-ni thì buộc chū lanh thơ đến tại nhà nó mà lanh. (Bó là ông gie đà) Còn như muôn nó đi thi phải chịu tiền nước cho nó chở không xin. Chà chà 1 cái thơ 0\$10, 100 cái 10\$00 nó ở 1 năm biết là mấy trăm cái! Chòi cha! tiền đó đi đâu hết, nếu nó sắm cái ông tre mà bốắt 10 năm nó làm giàu!...!

Vậy mà có ông làng nào dù tài tri dũng ra mà huy cái luật lè của nó cho dân bón thòn nhở. Hoặc là xét dù bằng cờ như tờ nói, y vậy nên rông dâng làm cho đoàn hập tần thi dân bón thòn rất cảm ơn. Nger rằng: nếu ai cướp oganh thơ lại nó giam lâu ngày chờ không thấy thơ trả lời, xuống hối nó nói không có.

Bú hằng có mà đi thưa nó thì mất công.  
Lấy dây mà suy nghĩ có đáng buôn  
cười chăng?? Thưa ra, thấy trước  
mắt, thì nhà việc có một eu-li.....

Vì sự ích kí chung từ xin kính dời  
hàng ngò cùng các ngài soi xét. Ví như  
mặt trời soi còn chăng cùng khắp thay

Trần-chí-Thành  
Ecrivain du Maire de Vinh-xuân

## Ai từ

*Bài của ông Kinh-Lý Lê-công Thành đọc  
ngày 25 avril 1920 trước khi di quan an táng  
linh nhạc gia của ông là ông Nguyễn-văn-Đỗ  
cựu hương chủ làng Thạnh-Xuân (Cantho)*

Trước linh-lòa có quan chủ quận quan  
Huyện lán khoa, dù mặt Hương-chúc,  
và mày bà, mày cô, tôi xin phép đọc lời  
chúc, mà đưa lịnh nhạc phụ tôi là  
Nguyễn-tiên-Linh, ngày nay hẫu gát Linh  
xa, tán an mã lập.

Và lịnh nhạc phụ tôi, thuở sanh tiên,  
thiệt là người dung bực hiền lương, già  
lòng nhơn đức.

Tic thuở ra làm làng, chịu chúc nhò  
cho đến làm dặng ngồi cao; thì hằng  
lấy chữ ôn hòa mà dài dẳng dẫu xá, ấy  
là việc làm làng.

Còn việc tể già, từ thuở còn bán  
hang cho đến được nên phú túc, thì  
hằng lấy câu cẩn kiêm mà dạy  
vợ bảo con, ở với rể, với dâu  
như cảm ngang trái, hòa với con với  
cháu dù rằng giày mực nè ngay, tôi tớ  
chẳng gác gay, qui quyền không bura bợ,  
khuynh phò nhược trợ, tể cấp trì  
nguy, ấy đà quẫn thi không lòng lán sác

Bởi vậy cho nên

Trai nèn gia thất, gái có vợ có chồng

vường ruộng sẩm minh mông, của tiễn  
dư chất chira, lúa thóc góp đầy kho,  
đầy vựa, cửa nhà xây mồi đứa mồi nơi,  
rẽ dẹp mắt với đời, trai nèn danh với  
thế.

Song hãy còn lo một chút con trai út,  
hầy còn dang tuổi trẻ, hầu chiếm đoạt  
bản son học tập tại Saigon, đã gần kỳ  
ứng thi, trước linh nhạc hưng cao niên  
kỳ, thấy con thợ lanh dặng Diplôme, cho  
cả nhà đều dặng danh thơm, vậy mới  
gọi bình sinh túc nguyện.

Lại nhớ thuở, nhục tể, muốn dụng  
nên nghiệp cá, mua ruộng đất thơ giang  
thổn thiều bạc mấy ngàn; cũng nhờ  
giúp sức, hết lòng bình vực rẽ ví như  
con, những ngờ phước còn hưng trầm  
tuổi.

Nào bay dâu tuối lớn, phúc nhuộm  
binh trầm kha, hết sức chạy thấy bà,  
khôn phương cầu thang thuốc,

Qua đến năm nay, ngày 23 tháng 2  
An-nam, mản số cháu trời, hưng thọ  
dặng 67 tuối, làm cho vợ sâu, con thâm,  
rể nhớ, dâu thương.

nốt ô!!!

Cách nèo dẽ hưng không trong trán  
thế, dao làm con rẽ, sâu thâm khôn cùng,  
sâu là sâu, lúc Linh-nhạc còn sanh tiên,  
nhục tể dẽo viêng thâm có việc chi  
cẩn, tin lòng thương nghị.

Thâm là thâm, tên nay lịnh Nhạc qui  
thân rồi, để nhà binh cửa hoạnh, có đều  
chi ngặc, ít kê luân bàn, vào trường  
ra mảng khuất binh đấu bóng.

ô! tuối!!!!

Tinh-thâm nghia trọng nói ý khôn  
cùng. Nghia mang tình nồng kẽ sao cho  
xiết....

Bến này

Lịnh xa đã hâu ra long-huyệt. Tình  
rẽ con xin đọc chúc văn, hương bài gân

an táng cao lăng, côn hồn phách tiêu  
diêu để cảnh.

Hồi ô!! thương thay  
Hồi ô!! tiếc thay

Mạc-văn-Trọng  
Secrétaire des Travaux Publics  
Phung lục

## Các ngài đọc báo

Cho dặng chân-chính sự tồn  
kém hàng ngày, Bồn-Báo tờ lời  
kinh nhác các ngài ai còn thiêu  
bac mua An-Hà Nhứt-Báo, xin  
giùm gởi đóng. Bồn-Báo rất  
thâm cảm các ngài chàng cùng.

Nếu trễ trong ít ngày đây Bồn-  
Báo xin các ngài cảm phiền; vì  
Bồn-Báo sẽ cày nhà thơ hời giùm  
sô bạc đó cho Bồn-Báo.

AN-HÀ NHỰT-BÁO  
kính cáo

## Tiêu Đàm

### THẦY NHỎ XAY LÚA

Có anh thấy chữ nhỏ, mới tới  
xóm kia, ở mà dạy học, trong xóm  
cố vơ chồng anh nó cho một đứa con  
tú tuối tới học. Thầy ta có bụng teo  
thầy chí nó có sắc muối ve ván chơi.  
Chỉ ấy biết bụng thầy bảo ngọt nên  
tinh gat thầy mệt bùa cho bỏ ghét.  
Bùa nó chồng đi khỏi, chỉ ta ở nhà phơi  
hơn mười giờ lúa tôi lại biếu con qua  
thưa với thầy nứa lời mẹ nó dặn  
Thầy nghe rồi nói: Thôi đi! Tao biết rồi  
bùa nay má mây đà hết gạo nên  
sai mây dến kêu tao chờ gì? Vả nói  
với má mây cho tao kiếu, xay lúa bôm  
rày còn mệt lắm.

Vinh-hương Soan

Thầy nghe mừng quính, lật đật tuổi qua.  
Đến nhà trâu nước xong rồi, hai dâng  
đương nói xa nói gần, lúc ấy đà hết  
canh một, kể chồng chí nó về kêu cửa  
Thầy hết hồn, hỏi: anh về đó, chí tính  
sao cho tôi khỏi mang tiếng.—Đặng,  
thôi thấy xuống nhà dưới, chỗ cái  
cối xay lúa, tôi có đỗ sàng lúa đó, thấy  
giá đò xay lúa chừng ở nhà tôi và hỏi tôi  
nói với nó rồi thấy về thì vô sự. Thầy  
ta y như lời. Chỉ nó mở cửa cho chồng  
vô.—Hồi vây ở nhà đà mường ai xay  
lúa chưa?—Mường dặng đâu! từ sớm  
mai tới chiều tôi đi cùng xóm mướn  
không dặng ai hết.—Vậy ai xay lúa ở  
dưới đó? Hồi chiều này ông thầy qua chơi  
tôi than mai hết gạo mà đi mướn người  
ta xay lúa không dặng. Thầy nói: thôi  
mường không dặng ai xay, đê thấy xay  
giùm.—Vậy mới phải là thầy nhở đà,  
vì có chữ hé là kiến nghĩa bất vi, vô  
dông đà. Ở đời như Thầy mới phải là  
ông thầy, vậy mà nó xuống xút lúa đỗ  
vô cối obo thường thường dặng thầy  
xay dùm; đê thấy đi xúc mà xót xát.—  
Chỉ nó liên xuống, thầy mặc cờ bèn nói  
thôi, chỉ hây lên trên đê tôi và xút và  
xay cùng dặng.—Đã vang lời thầy. Rồi  
hai vợ chồng đi ngủ.—Còn thấy ta  
không giám thời mà cứ xay hết cối  
này xay cối khác tới sáng mới hết lúa  
rồi nói: thời tôi xay rồi tôi về đà.—cám  
Ơn thầy.Cách ít bữa sau, chỉ ta sai con  
qua kêu thầy mà lại dập tảng bữa nay  
tía tôi đi khỏi 3, 4 bữa mới về, không  
phải như bữa bôm, nên mát tôi biết mời  
thầy qua chơi. Tháng nhở cũng qua  
thưa với thầy nứa lời mẹ nó dặn  
Thầy nghe rồi nói: Thôi đi! Tao biết rồi  
bùa nay má mây đà hết gạo nên  
sai mây dến kêu tao chờ gì? Vả nói  
với má mây cho tao kiếu, xay lúa bôm  
rày còn mệt lắm.

## Văn tế Hát Bội

Hồi ôi! Mẫu cù sương xám  
Chùa hú mưa tạt.

Mười tám ban vò nghệ, bởi vì đau cho  
nên gươm giáo mõe meo,

Chùa chục trận binh thơ, bởi vì đau  
cho vêu giáp hia rách nát.

Nhớ các vong linh xưa!

Chung nhau một cửa, aoh em trên  
thuận dưới hòa,

Cách mặt nữa giờ, ruột thịt người  
hiện ra ác.

Trong phòng lui tới, dǎn giờ lè nghla  
trình thura;

Sản khấu lại qua, xī xô hổm hổ xẩm xát!

Bởi mày vè mặt, nghla phu thê, chông  
gọi vợ là cừu thù,

Bội mảo mang râu, tinh phu từ oon  
kêu cha mà khoát nạt,

Tháng trận khao lao tướng sì, tiệc  
dãy dãy mà chẳng có no say,

Bại binh bón tàu quân già, chết linh  
nganh còn nguyên không thất hát,

Ôi!

Nhớ khi à làm Đào-ma qua núi, đưa  
chồng chiếu ngọn đèn xanh,

Nhớ khi người sám Lão-tướng hối  
kinh, dảng sờ trọn trong mắt bạc.

Tiếc là tiếc, lão thấy rùa lập trận, tay  
xách cái hổ lò,

Thương chinh thương thắng Chúa  
động hạ-sơn, cầu cột xâu lục lạc,

Nhớ lúc nọ khoát mảng làm công-chúa  
cô đeo nhồng nhảnh sợi chiêng,

Tướng những con thang trường già  
quân-sư, tay nắm sò sè cây quạt.

Điếc ruột mẩy hối trung liệt, riêng  
than rằng: Bà-thứ lạc bà phang!

Phơi gìn một đống anh hùng, lừng  
lẫy nói thẳng phiền nan tầu thoát!

Não những thuở tiên hò hậu úng, ngồi

giường ngà lại có nệm thêu,  
Não nhường khỉ trên khỉ dưới châm  
nằm sấp cau lại không chiếu lát,

Công phò Chúa ghe phen xuất trận lâm  
thương cau dặng thuế tiền,

Ở với Bầu gáu vò tàn tinh, khóc cò xài  
ròng nước mắt,

Lâm lúc hội quan-liệu, dài yến, miệng  
hăng khoe chả phụng với khô lán,

Nhiều khi lè phản chích ngồi mǎm, bụng  
quen nếm hương tàu và cơm lạc.

Xưa đi ra che bốn cây tàng,  
Nay nằm xuống bó ba tẩm vặt.

Nghe tiếng khóc: Phu quân ôi! thêm  
áo nǎo, bởi vì ai chồng vợ tri tri,

Nghe tiếng than: Phụ mẫu bà! lại bô  
bô, bởi vì ai mẹ cha trát trát,

Qui vò thường khuấy khóa rất ghe  
Đò Tạo hóa rước đưa cháo chát;

Thảo lão su cùng bạc cắc, có linh xin  
chứng tài thành,

Sơ sài nem với chả dò, không phải  
cúng mà nói gạt.

Có linh xin bướng.

C. M. G.

## Thời-Sự

### Giá bạc

Kho bạc nhà-nước ..... 15 10 0  
Đông-Dương ..... 15 100

### Giá lúa

Mỗi tạ 100 kilos chở đến Chợ-lớn và  
trả bao lại. Từ 7 ½ 80 tới 8 ½ 35? tùy theo  
thứ lúa

### NAM-VIAN

#### MÁY BAY BỊ HẠ TẠI BATTAMBANG

Hôm tháng trước đây có một oái Phi

Thoản của Ông Hoàng nước Xiem (Siam)  
bay từ Bangkok qua vừa tới Battambang, bị hư máy nên rơi xuống, ông  
hoàng bị bình nặng, song rất may là  
khỏi hại đến tánh mạng của ông, còn  
cái máy bay bị hư nhiều. Đến Ông Hoàng  
đến năm ubà thương Saigon đường bộ,  
và cái máy bay thì cũng chờ tàu về Saigon  
đang sửa lại.

### HỒNG-HOA XUẤT THẾ

Hôm ngày 24 Avril 1920 tại chùa ông  
của Khách-Trú (Quảng Bình) tại thành  
Nam Vian có mọc lên một cái  
bóng, tự nhiên ở dưới đất nảy lên rồi  
nở ra màu đỏ. Thiên hạ đồng náo là  
An-oam, Gao-men, Khách-Trú, đì coi  
nợp nợp xe cộ rầm rộ, ngày như đêm  
thien-ha cheuchon đà không lọt. Rồi lại thi  
cái bóng này cũng có người thấy một  
hai khi mọc trong rừng. Ấy vậy việc  
cũng không lạ chỉ cho lâm mà thiên hạ  
đồn đi coi nhir hội lại có nhiều bà già  
mua nhan đèn đến chở ấy mà cúng và  
lạy cái bóng ấy. Ngồi mà túc cười, làm  
mấy bứa đó xe kiển, xe kéo, no nê  
chạy không kiếp.

Thảo hổ! Dị-doan chí cãi, hè thời  
phương diệt.

Phan-thé-Hùng

### Lạc diệp qui căn

(Tiếp theo)

Nói về Bạch-Mai nghe Thiểm Bla thuật  
rõ cái việc của Anh-Tuấn, bèo ngần ngứ,  
nước mắt rưng rưng, ngồi dựa vách  
lâm thịnh đường như nghe, miệng nói  
chẳng ra lời. Thiểm Bla thấy vậy cũng  
thương bèn tiếp nói rằng: hai ôi..! qua  
mà dè công việc bắt thành như ngày  
nay làm vây; trước qua cũng chẳng lời  
vô tiếng ra mà làm gì cho lờ-jờ phản

em. Nói đến đây Bạch-Mai càng động  
lòng đôi giọt xuống như mưa, khóc và  
nói: tôi cũng tưởng thân liều bỏ-dựa  
đặng cội tòng, trước là tôi đặng ấm thân  
sau cha già cũng yên phận. Từ ngày  
chẳng biết tai, nói cho phai, thương yêu  
tình gần vó, phu rầy nứa tiếng cũng là  
không, bởi vậy chử ái an càng mắng,  
còn kim thạch hẹn hò. Chẳng thường nói  
với tôi dẫu thế vào chàng cũng chẳng  
quen tôi. Xin hỏi thiểm: vậy chớ từ  
ngày cuộc đổ bể ra đến nay, chàng có  
đến đây mà nói đều chi cùng thiểm bay  
là có nhạc-nhờ chi đến tôi không?—  
Phải có, ai thèm nói, cái này tin nhàn vẫn  
bất, làm cho qua đây cũng nghi cẩn hả  
đà phu rầy tình em rồi chớ chàng không!  
Bạch-Mai nghe càng buồn thêm nữa, bèn  
dừng giây từ giả Thiểm Bla ra vé. Đêm  
đây Bạch-Mai thao thức thò-ván than dài  
hờn tơ-nguyệt giận cǎn duơn khéo lảng  
lợi mỗi chí. Thà là dừng cho gấp, gấp  
chỉ rồi lại khiên xa lìa, thiếp trách cái  
người bạn cùng nhau một gối chung đầu  
trăm năm chẳng đổi, người là thương  
phu quân tử, thiếp hỏi sao lời nói chẳng  
chiu nhìn, nói đến đây Bạch-Mai nhớ  
tới việc mang-men trong mình lại sầu  
não lo-sợ nhiều bể, nên lụy ngọc chàng  
hòa bèn than rằng: chàng ôi! lão chảng  
thương cũng nghĩ chút tình, nở đê cho  
thiếp thai nghén như vầy khác nào  
thuỷ khâm ra khơi biết đâu nương  
dựa, phản nha thì nghèo, cha thì bjab,  
chảng may có bể nào biết nhờ cậy ai khi  
nắng khi mưa..! Cuộc sầu thăm của  
Bạch-Mai nói không xiết, có lúc tàng  
canh cũng chưa an giấc, có khi đêm  
lung mà hay còn ngồi.

Một mình nương ngọt đèn khuyna,  
Áo đậm giọt túi, tóc chia mái sâu,  
Phận đầu, đầu vây cũng đầu  
Xót lòng đeo-dặng bấy lâu một lời

Công-trình kẽ hiết mày mươi...?  
Vì ai kháng-khit cho mình dờ-dang!

Thể hằng ví: buổi gian truân hay gấp  
đều khốn-dẫu, nên người ta đặt chửi tai  
dán cùng chửi nẹn thật là phải lầm. Ngày  
kia người cha của Bạch-Mai là Nguyễn-  
thời-Quai thất hinh phát thêm clúi g  
bịnh kinh-phong, phán đau lâu mòn súc,  
nỗi lú: làm kính chửu không nổi phải  
tắc hơi luồn. Bạch-Mai than khóc chẳng  
cùng, niêm phu từ từ dày cách biệt. Xóm  
giêng hay tiu anh Thời-Quai thất, ai nấy  
tự đến thấy cơ-cuộc nghèo khổ như  
vậy, kè cho món này, người giúp món  
kia, nên bể tống láng cũng au một thuở.

Đây nói về vợ chồng ông bà Huỳnh-dinh  
Thoại cũng một lòng quyết làm cho Anh-  
Tuấn phai lạc tình xưa, nên định ngày  
nganh-hôn rất gấp cho con. (chuyện  
nganh-hôn giá-thú là lẽ thường ai cũng  
rõ, chẳng cần thuật ra đây chỉ cho choán  
gãy; và lại chẳng có điều chỉ lạ trong  
cuộc nganh-hôn này). Anh-Tuấn tuy bá  
ngoài thì nói nói cười cười cùng tần  
thê, song lúc nào vẫn vè cung tư tưởng  
không quên Bạch-Mai đặng. Một đêm  
kia, trăng dội mờ mờ, trời thi nóng nực  
trong trờ canh bà mà Anh-Tuấn ngủ  
chưa dặng, trong lòng bức-bối khó  
chịu mới ra ngoài sân hóng mát một hồi  
tay nghe tiếng người nói chuyện rầm  
rì nơi chái nhà dưới. Anh-Tuấn lấy làm  
lạ, lúc canh khuya sao lại còn có tiếng  
người chuyện vắn cà? Anh-Tuấn bèn đi,  
nhẹ nhẹ xuống chỗ đó coi thử ai cho  
hàng. Bi vừa tới nơinghe tiếng người  
dờn bà hỏi rằng: vậy, rồi sao nứa...?  
Người dờn ông nói. Thiệt tình ông bà  
giận làm cái đó cũng tội nghiệp cho  
Thiểm-Bia, cậu hai ở nhà biếu Thiểm, chờ  
thiểm có ăn lộc-thực gì! người dờn bà  
hỏi nứa ờ, còn con Bạch-Mai nghe nói nó

audi-eung cậu hai dà có nghén có không?  
Sao lại không...? để tao nói hết cho mà  
nghe: cậu-bài mình làm cái này mới là  
thầu trời da, cậu dà làm tác lè vậy, rồi  
bỏ người ta, di cư với vợ khác, con Bạch-  
Mai lúc này cũng gân sanh dè, phản lại  
ông già nó mới thát đây. Nghỉ mà thương  
hại cho nó hết súc, vì bởi nghe tiếng  
quýn tiếng kèn nêu racó dồi không biết  
sau nứa cậu hai ó nhùn đưa con đó không  
hả? — Người ta bỏ mà nhìn cái gì....?

(Sau sẽ tiếp theo)

P. K. X.

## Vạn linh tè

Phnom-Penh, le 16 Avril 12.

A Monsieur Trần-dác-Nghĩa

Kính lời cũng ông dặng rõ: tôi có thấy  
biểu thuở Vạn-linh-tè của ông, rất hay,  
thì tôi mua về uống thử, thì thân hiệu  
y như lời của ông đã nói chẳng sai.

Vậy sau này xin ông gửi cách con  
tre remboursement cho tôi 5,\$00 thứ  
thuở Vạn-linh-tè sau này xin ông coi  
theo dây mà để bảo, thì tôi sẽ dặng  
thuở.

Kính thăm ông mạnh giỏi, và cần  
cho ông buôn bán cho mau tấn phát.

Monsieur Trịnh-Binh

Secrétaire à la C<sup>e</sup> de Messageries

Fluviales à Phnom-Penh

## ! Coi Trước Kèo Lâm ??

QUÍ-VỊ:

Tại tiệm tôi đây, bán vật chí, đều có  
dính giá sẵn. Nếu ai muốn khỏi lâm sự  
thách-thyre vô độ của chẹc, thì trước  
dến tiệm tôi coi giá các món; nếu món  
nào của tôi bán rẻ hơn, hoặc bằng giá  
với chẹc thì dùm mua tiệm tôi, rất trọng  
ợn.

Mà nhứt là các món rượu Tây  
thì tiệm tôi bán rẻ lắm!!

Tôi cũng có cho mướn phòng ngủ  
Nhưng mà, mấy ông Chù-Bút Nhựt-

trình, dầu nghĩ bao lâu, cũng không  
tinh tiến.

Còn từ sớm mai, chí 6 giờ tối, đồng-  
bang ghé nghĩ-ngơi, tôi cũng không  
tinh tiến.

Thoan như ai nghèo nàn, không tiền mà  
trả tiền phòng tôi cũng không đòi.

Dồng-bào ôi!

Người Anam, thưòng Annam;  
Lắp sông, phá núi, dầu làm như chơi!

Lê-Mai, Quản-ly  
Nam-Bắc-Ai  
à Trà Ôn

## Tuồng Kim Thạch kỳ-Duyên

Ba thứ tuồng "KIM-THẠCH KÝ-DUYÊN"  
của ông Bùi-quang-Nghĩa kêu là Thủ-  
khoa Nghĩa thuở trước đặt roi dầu đến  
ngày nay, tuồng khi nhiều người cũng  
từng mang danh ba thứ tuồng này

Thật là: mà sứ kinh lân, vân chưong  
cẩm tú, mỗi câu đối đáp rất hay, mấy  
tiếng khó đều có giải nghĩa rành rẽ;  
lại trưng đủ giọng trung-thần nghlas-  
sū, nhịn-phụ gian-phụ dâng cho người  
ở đời soi lấp mà sưa minh.

Bốn cú mới in lại chẳng sai sót  
chút nào, có trữ bán tại NHÀ-IN HẬU-  
GIANG CÁNTHO. Nhà biêt đọc nên mua  
một cuộn để tiêu hưống trong cơn  
rối rãnh rất hữu ích.

Giá 1 cuộn (118 trương dù 3 bốn) 0\$80

10 " ..... 7 50

100 " ..... 65 00

Tiền gửi: mỗi 1 môt cuộn là .... 0 15

Xin viết thư cho M. Trần-dác-Nghĩa  
Chủ sự Nhà-in Hậu-Giang Cántho mà  
thương nghị.

## Xin ghé mắt

Truyện Ngù-phụng-Lâu của Trần-văn-  
Huong có đê bán tại nhà in Hậu-giang  
Cántho. Vậy xin đồng bang liêu vài  
tiễn lảng phí mua đọc giúp voi giày lác,  
giải muộn thoan cũng được vài canh.  
Trước là coi cho tiêu khiển ngày giờ sau  
thầy đều tệ mà chira!

Hãy mua coi sẽ biết. Ngó lầm!!

Giá mỗi cuộn là..... 0\$20

Ai mua nhiều tính giá rẻ hơn 1 cuộn giá.....	0\$20
50 cuộn giá.....	6 50
100 cuộn giá.....	12

## Quảng-tài-Thạnh

Tiệm Đóng ghe và sửa ghe  
ở bên kia sông gần cột giấy thép  
vàm CÁNTHO

## PHÙNG-CHIỀU— chi TIỆM

Kính cùng quý vị dặng tướng, nay  
tôi mới lập một trại đóng và sửa ghe  
có sầm ụ và bè tiện bể sửa và kéo ghe

Tiệm tôi cũng có bán các thứ cây  
cua dù thớt tất mà tốt giả lại nhẹ hơn  
các nơi.

Chủ tiệm này biết lẻ nghi của người  
Anam nên hiếp rước quý vị vừa lòng  
luôn luôn chủ tiệm này khi trước có  
làm chủ sự tiệm era hiệu là Quảng-tài-  
Lại, thì ai ai cũng biết rằng người ấy  
biết chiêu hiến dài si bực nào.

Xin quí ông qui thầy có cần dùng ghe  
cây cũng đóng hay là sửa ghe đến tiệm  
Quảng-tài-Thạnh thì rõ.—Cái xin qui  
qui-thầy thương.

Nay kính cáo.

## Nên coi cho biết

Truyện «Hòn Tơ-uguyệt» của M. Trần-  
văn-Huong có bán tại nhà in Hậu-giang  
Cántho.

Tích dặt dẽ rất hay và ngộ.

Vậy chư vị uôn mua 1 cuộn để xem  
giải muộn trong cơn rối rãnh.

Giá mỗi cuộn là..... 0\$10

10 " ..... 0,80

100 " ..... 6,50

Tiền gửi phụ thêm mỗi cuộn 0,10

Tiền gửi phụ thêm mỗi cuộn

# DỒNG HỒ HIỆU "LIP"

*Đồng hồ mà người ta hay kiêm mua là đồng hồ hiệu  
“LIP”*



LA MARQUE FRANÇAISE  
Montres de Précision  
EN VENTE CHEZ LES BONS HORLOGERS  
Exiger la marque LIP sur le cadran

## THIẾT KHẨU?

*Mua thử một cái dùng, hay  
là hỏi thăm những người đã  
có sắm đồng hồ hiệu LIP thì  
biết.*



MONTRE-BRACELET EXTENSIBLE POUR DAMES.  
Platine, Or, Argent, Plaque or.  
EN VENTE CHEZ LES BONS HORLOGERS.  
Exiger la marque LIP sur le cadran.



MARQUE  
FRANÇAISE  
En vente chez les bons horlogers  
Exiger la marque LIP sur le cadran

## CÓ TRÙ BÁN TẠI:

Hàng "LES GALERIES DE  
L'OUEST" tại Hàng HÀU-GIANG  
DƯƠNG-HÀNG Saigon, My  
tho, Cantho và Tràvinh

## Trường Võ văn cantho

*Dạy học trò thi lây bằng cấp Sơ-học*

*Học và ăn ngũ-tại trường 12\$ một tháng*

*Học và ăn buổi trưa 7\$*

*Học ngoài.....4 \$*

*Bữa I tháng chạp Annam bài  
trường*

*Bữa I tháng giêng Annam  
tượu trường*

## Việc nên làm!!

Rượu Rhum Stella làm tại Cantho, đặt  
ròng bằng nước mía, uống đã ngọt mà  
giá lại rẻ.

Vây Bồn hiệu kính cùng chư quí vị rõ:  
Như vị nào muốn lành về bán đặng kiếm  
tiền huê hống, xin viết thư cho Bồn hiệu  
mà thương nghị.

Lành về bán khôi trả tiền trước, bán  
đặng bao nhiêu thì trả tiền bấy nhiêu.  
Còn như vị nào lành rượu về mà bán  
chẳng đặng, thì gởi trả lại cho Bồn-hiệu  
cũng đặng vậy, miễn là ve còn tốt thì  
thôi.

Société des Sucres et Rhums de Cantho  
Kính Cáo

## Một việc khá lầm

*Hội mua bán lúa  
Nam lợi-mỳ TRÀÔN  
Số vốn 200.000\$00 (hai mươi muôn)*

*Hội mua bán chắc chắn, cầu lường  
thật thà, vị nào ở xa muôn bán xin gởi  
lúa kiều đến, hội sẽ đánh giá thép định  
giá, hoặc sai người đến thương ngobi*

Nguyễn-văn-Bồn

Quản-ly | Nguyễn-văn-Cần

Đặng-văn-Chieu

## Hậu thanh

*Giao tiếp thương mại hội  
CU LAO MÀY—TRAON  
Hội mua bán lúa*

*Hội này khởi sự mua bán từ ngày 1  
Mars 1919 đến ngày nay là 15 Septembre  
1919 tính số mồi 100\$00 thì lời đặng 52\$  
còn tài sản tính hội hết thảy giá đặng  
50\$00 đều tinh nhập vò vỗ vốn.*

*Nay hội mở hùn thêm mỗi phần bùn  
là 150\$; như vị nào muốn hùn mây bùn  
tùy thích. Định đến ngày 1. Décembre  
1919 thi nộp sổ hùn; như vị nào muốn  
hùi đều chỉ xin gởi thư cho Monsieur  
Tứ chủ Hội Giao tiếp sẽ hồi âm lập tức.*

Thương-xã-Hội

Có quan Giám đốc Quesnel sảng lòng  
muốn bán hai sở ruộng của ngài, ở tại  
hấp mười Mý tho sở thứ nhứt được  
46 mẫu, ở dựa mé kinh, sở thứ nhì  
được 246 mẫu, ở dựa mé kinh lớn kêu là  
kinh Tông-đốc Lộ, kinh này xáng mới  
vét lại lớn lầm, bê ngan chừng 40 thước  
nên tiện bê chờ lúa ruộng lầm, và như  
muốn chờ lúa thăng lên Chợ-lớn di ngã  
sông Vaico cũng dễ lầm.

Hai sở ruộng ấy đều là đất thuộc tốt  
lầm, chẳng còn phải tốn công khai phá  
chi nữa hết; lại sảng trong đất có mươi  
ba cai địa, cá rất đại lợi. Có một sở đất  
khác kế cận với hai sở ruộng nói trên  
đây, chừng 300 mẫu, nguyên là của hiệu  
Speidel đã bị nhà nước tịch thu lại và  
có lè trong một ít lâu sở giao gia bán

Hai sở ruộng của quan giám đốc  
Quesnel, buô lợi mỗi năm chừng 12 tới  
15 ngàn giờ.

Ai muốn mua hai sở đất ấy xin gởi  
thư cho quan Giám đốc Quesnel tại  
Saigon, hay là gởi cho sở Nhựt trình An  
hà tại Cần-thơ mà thương nghị và đón  
xem bản đồ thì hiểu rõ

## MỸ KY

TIỆM HỘA CHONDUNG VÀ KHẮC CON ĐẦU  
ở đường Turc, số 6

Ngang nhà MOTTET, Saigon

Kinh cáo cùng qui khách dặng hay: tại tiệm tôi có làm mà đá bằng đá cảm thạc, đá xanh Ton-kin có đủ các thứ kiểu.

Có khắc con dấu bằng đồng, mủ thon bằng cây, chạm bản đồng cùng hoa diêu thảo mộc theo lá nhân hiệu, vân vân.

Một bia chạm bản đá cảm thạc.

Có thợ họa chôn dung nhám hình người mà vẽ bằng dầu sơn vô hổ, mực thuỷ mực Tàu, viết chì than, họa biền liền và tranh, họa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Chaussures en tous genres.

TRƯƠNG-NGỌC-GIÚ cẩn khái

## Phò cáo đồng bang

Kê từ buổi An-Hà An-quán,  
Tại Cần-thơ, tạo sáng đèn rày,  
Lục-châu quan-tử, on đây  
Mẫu-cầu mua giùp, ngày nay thuận-hành,  
Thanh-hành dặng cửa hàng rộng mở  
Máy sấm thêm, thấy thư tin ròng,  
Lành in chí thày dẹp xong,

Truyện, thơ, danh-thiệp, thiệp-hồng,  
(thiệp-tan.

Toa, sô, bộ, làm cảng ký lưỡng,  
Chắc lại bến chặng nhượng của người  
Nói chí sách đóng thi thời!

Lưng da, lưng bồ, đẽ dời ít hư.  
Sách in súng, tinh tú, Kim Túy,

Tự diễn cùng Sứ ký Đại nam.

Tuấn tra Pháp lè, dạy kham,  
Cách thi hành án, thiệt làm rất bay.

Thước, viết nghiên súng dây dù hạng  
Thiếu chi dầu giấy láng, mực người;

Chuốc trao, nào phái những lời.

Sang chơi t chuyên xin mời các ông

Tuy vật liệu, nay không dễ dù,

Bồn quán nào dám phụ ý ai,

Khó nhọc thử mấy chặng nài,

Miếng cho dẹp dạ Quí-ngài là hơn.

An-Hà An-Quán Bd Saintenoy Cần-thơ.

Đến kinh.

## LOI RAO

Kê từ ngày 1 Novembre 1919, ai có trong mía nhiều xin chờ đến lò rượu RHUM STELLA tại làng Phú-Thứ (Cần-thơ) mà bán. Bất luận mấy ghe cũng mua; mua dặng tiền lâm.

Còn ai chưa trong mía cũng nên trong cho nhiều mà bán vì lò rượu này dùng nước mía mà làm rượu.

## Cáo bạch

Có bán cảng viết "PORTE-PLUMES À RÉSERVOIR" ngồi viết bằng vàng thiêt cao "PLUMES EN OR CONTRÔLÉ".

14k không sét không mòn.

Có khâu (AGRAF) một đầu thibút viết, còn đầu kia thì viết chí (PORTMINE); có

phụ thêm 1 hộp nhỏ đựng

năm cộng chí

để thay. Gậy

viết này nếu

giữ giữ xài

mười năm

không hư.

Xin dùng

mua về, nếu

xác không dặng

không xứng

dáng với đồng

tiêu thì trả lại

Bản hiệu sẽ trả

trả lại dù.

Giá một cây

là (có hộp, có

comptegoutie)

4\$50

Mua nguyên lô

về bao lai càng

tính giá nhẹ

nhor nhiều.

Cũng có trữ

bán mực styr-

ographique

bleue black

thứ tốt

giá một

ve là

0\$30

Trữ bón tại

nhà in An-Hà

CANTHO



## PIERRE PHAN VAN VAN

DIT VANG

*Geometre civil*

Longxuyen— Chaudoc — Sadec

ARPENTAGE

Délimitation et Bornage

EXPERTISES

Ông Phan-van-Vang

(Pierre)

KINH LÝ NGOẠI NGẠCH

LONGXUYEN—CHAUDOC—SADEC

Lành đạt điện tho,

Phân giải hạng,

Tương phân tho sàng,

Công chuyện làm kỹ

càng và lin giá nhẹ

Điển chủ có cần dùng

xin viết thư thương nghị

## Thuốc điếu hiệu Globe

(TRAI DAT)



Hút dài ngon, đẽ dành lâu được

không mốc, không mực.

Tai flacon DENIS-FRERES có trữ bán

## Nhà máy xay gạo

TẠI CHAU THÀNH CẦN THƠ

Tai nhà máy này có xay trữ gạo

trắng, bún, lè và bán tạ. Gạo xay ra có

nhiều bátz tùy theo giá.

Trong lục-châu chư vị nào muốn mua

hoặc nhiều hoặc ít, xin viết thư mà

thương-nghi.

Dé-erlique de Cantho.

## LOI RAO

Kinh cùng lục-châu dặng rõ tại nhà  
In Hậu-Giang Cần-thơ, có bón sao chừ  
quốc-ẩm để giúp cho lương-chứa có  
quyền thi hành như trường-tòa.

Sách này có 156 trường và có đủ kiểu  
vết thi, lời truyền rao, của ông DUONG-  
VAN-MÈN mới dọn.

Gia mỗi cuốn là..... 3\$.00

Tiền gửi..... 0.45

Xin viết thư đến nhà in Hậu-Giang  
Cần-thơ mà mua.

## Thuốc gói hiệu Globe

(TRAI DAT)



Máy tay thường dùng thuốc đều cho

thuốc Gà-llop là dượm, khói thơm bút

không khô cỏ

Một mình hàng Denis-Frères có trữ

bán sỉ mà thôi.

# PHARMACIE SHANGHAI

## TRỒNG RĂN THAY CON MẮT

Chủ nhơn TRIEUCUONG

Một tiệm lớn ở tại đường Marins, số 88—**Cholon**

Một tiệm mới ở tại đường Galliéni, số 3—**Saigon**

Ngang nhà giày xe lửa Saigon-Cholon gần Chợ-Mới

Bồn Dược Phòng có trại bán nhiều thứ thuốc rất nên thán hiệu đều có dùng cái nhẫn «Con Bướm» làm linh, chủ quí vị có mua thuốc của tiệm tôi, hãy nài cho được cái nhẫn «Con Bướm» mới là thiệt thuốc của tiệm tôi, kẽo làm thứ gián uống vào thêm hại.

Bồn Dược hòng có gởi thuốc tại nhà M. THÁI-KY-SON, ở đường Pellerin số 23-Saigon bán gián giá em tiệm tôi, chủ quí vị ở trong Lục-Châu có cần dùng thuốc của tiệm tôi, xin viết thư cho hay sáng lồng gởi cách Contre remboursement. Còn tiền gởi về thán chủ phái chịu

SHANGHAI BO HUYET YẾN SƠ VỀ

(20) Thuốc bồi thận tinh thần hiệu

THẬN HOÀN

Theo lời Văn-minh này trong xã hội của Đông-bào ta từng có tiếng khen cho thuốc tri bệnh nbiển món dã hay, lại lịch tri vò cung, và các Lương-y trong các nước cũng làm chứng chắc cho ta phương thuốc Tự Thận này là một phương quí lạ trong việc tráng dương nếu bình các chứng thuốc Thận rất nêu de đặt, theo thuốc này mà trị những là: Tâm, Thận, bất giao sảnh chứng chiêm bao Di-tinh, nếu để lâu ngày dương Ngọc quan huy xưởng mông hoái biến ra chứng Trệ-khí (đau giài) dùng thường thuốc này thì tráng hỏa cho mặng mòn ấm nơi thận thi túc thi mạnh giải:

1.—Huyết khí suy nhược, tinh thần hao kém, ăn uống không đặng, giao cấu không iỗi, mông-mị di-tinh cùng là đều bà lạnh nơi vò cung, đơn ông tinh huyết huy nhược nè, mới châm cổ con, dùng thuốc này công hiệu hơn hết, sức người mạnh hơn trai chắc của các loại cá, và ấm thận thi hơn sức Lộc-nhung, thiệt là bổ thận hạng nhứt trong hoàn cầu;

2.—Bàn hoảng thô tháp, nhiệt sanh chứng lậu trệ, ngứa lâm, mới thi dài gắt, lâu thi bài hoái đơn diệu, hay là bởi đau sang độc mà uống nhiều thứ thuốc hai độc làm cho phát ti-vi hao thận phổi; dùng đến thuốc này cũng năng bồi bổ chọn nguồn tiêu trừ các chứng bệnh;

3.—Mỗi lurg mỗi gối, nhứt tè xương cốt, đi đứng có dấu không vững vàng, các chứng thuốc về cuộc chơi bời quá độ khiến tinh thần bùng rúng, dùng thuốc này trở nên mạnh mẽ;

4.—Ti-vi huy khí huyết hao kém, bay

mệt hay mỏi đêm khuya, thường hay sòng bọt bởi tích trê nhiều, ăn uống không tiêu, dùng đến thuốc này khai vị kiện tì châu thân an ổn;

5.—Đòn bà con gái đường kinh huyết huy kinh vàng đợt neung trê đồng khói huyết sắc bầm, sanh chứng xích dài hạ, bạch dài hạ, đường kinh trôi sục không chứng, khi ít khi nhiều nơi âm mòn huy lanh, dùng đến thuốc này rất hay vò cung;

6.—Những người già cả, thêta huy mang món hỏa kém, hay dài đêm, xương cốt mỏi mè, dùng đến thuốc này rất cố tinh hối thận, dầu già tuổi cao cũng mực có con taiết là thuốc bỗ thận rất nên công hiệu.

Như vò nào có mấy chứng đã kể như trên đây, thi mực dùng thuốc hoàn này trong một ngày sẽ thấy hiệu nghiệm chẳng sai, uống luôn cho dảng 3, 4 ngày các bệnh đều hết, mà lại mạnh mẽ hơn xưa thận thi tráng kiện, như mấy ông già, bà cả khi huyết đậm suy, tinh thần hao kém ăn uống chẳng đặng, bệnh hoạn liên miên, như uống thuốc này cho thường, thi ăn uống mau tiêu, da thịt mịn màng, thêm sức sống lâu, và trờ nên trẻ, còn trẻ thêm sức mạnh, có con thiệt là một phương thuốc bồi huyết rất hay quí trong hoàn cầu.

Chú quí vị có mua hãy bài cho đăng hiệu PHARMACIE SHANGHAI và coi nhẫn «Con BƯỜM-BƯỜM» mới là thiệt thuốc của Bồn-Dược-Phòng kẽo làm thứ gián mạo

Cách dùng: Tôi trước khi đi ngủ uống một hoàn, uống với nước muối hay là nước trà, dùng luôn luôn đến khi trong minh cho thiệt mạnh.

THIẾT GIA:

Mỗi hộp hai hoàn .....1\$00

# HIỆU MÓT

## Trần-Mạnh

Ở đường mé-sóng, gác cầu tàu Khách Trú—**Cantho**

Có bán đủ thứ: Rượu-tay, đồ-hộ p thuốc bút(TABACS ET CIGARETTES) thuốc-tay (PRODUITS PHARMACEUTIQUES) dù, nón, khăn sách, truyện, thơ, tuồng, giấy, mực, và các thứ vật dụng theo thời-cách kinh-thời, vân vân.....

Kinh cùng Lục-Châu Quán-tử

Tiệm tôi mới lập, bán đủ các thứ hàng hóa đã kê trên đây; chẳng những là unon và tốt, lại còn giá rẻ hơn các nơi

Tôi có lanh bán CONTRÉ REMBOURSEMENT cho những người ở xa (ngoại tỉnh, hay là xa cách châu thành) có cần dùng món chi, chẳng hạn, cứ việc viết thư cho tôi thì tôi liền gởi món ấy đến cho chư-tôn lập túc. Nói tóm I đều là: chư-tà có cần dùng vật chi, ở tại Cần-thơ có bán thì tôi cũng có hể mà gởi ngay cho chư-tôn dặng vậy.

Xin chư-tôn Quý-khách, tưống tinh đồng-ban, ra ơn chiêu-cố, giúp nhau, dặng mực tần-bộ trong nêu thương-trường, thi ơn ấy rất nên thâm cảm.

TRẦN-MẠNH kính cáo.

# TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU-TÂN-PHÚ-ÓC

Đường kinh lập Cantho

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

LÀ CHỦ TIỆM

Kính lời cho quý ông, quý thày rõ: tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tây, mua tại hàng bán bột tốt có danh tại Saigon. Cách làm sạch sẽ, bánh thi đê trong tủ có kiểu rộng nước kiều lên

k hông dặng, ruồi bu không được lại khôi ai rờ tay dơ, ai muôn mua ở nào thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

Xin có lòng chiếu cố giúp hàng đồng bang trong cuộc thương mại.

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

# Võ văn học hiệu

Trường học của Ông Võ-văn Thom lập, gọi là "Võ văn, học hiệu" đákhai từ hôm 4 November 1918. Nay đượ 50 trò nam và nữ vào trường.

Thầy giáo cẩn mẫn con nít học mau tàn phát vò cung.

Tiến học và an, ngủ phải đóng trước tin giả như vầy.

Học ngoại (không ăn ngủ).....4\$

Học và ăn buổi trưa, .....7

Học và ăn ba buổi, ngủ tại trường .....12

Như ai dùng giài Quà-trái mà đóng tiền trường cho con cháu học, thi Ông Độc học trường Võ văn cùng thâu, cứ mỗi phiêu 100 francs thi kẽ là .....15

Bữa 3 Juillet bài trường tới 6

Aout thi tựu còn kỳ bài trường Tết thi cứ rằm tháng chạp bái qua rằm tháng giêng thi tựu bà con cô bác ai có dịp di Cần-thơ ghé coi cách sắp đặt chỗ học, chỗ ăn, chỗ ngủ.

Ai có cần hỏi thăm đều gi, xin gởi thư cho Ông Võ-văn Thom thi lập túc có thư trả lời.

AN HÀ NHỰT BAO

HỘI  
ĐỒNG BANG

Trong xứ ta có lò đặc  
một thứ rượu ngon làm  
kèu là **Rhum Stella**  
làm ròng bằng nước mía

Ta nên mua rượu này  
mà uống, vậy mới là tò  
ý bình vực cái mồi lợi  
trong xứ ta đó.

Rượu **Rhum Stella**  
này giá đã rẻ mà uống lại  
nên thuốc nứa.  
Mua uống rồi mới biết  
SOCIÉTÉ  
des  
SUCRES ET RUMS  
Cantho Cochinchine

Muôn mua xin do nơi  
HÃNG HẬU GIANG  
DƯƠNG HÀNG  
Cantho, Saigon,  
Vinhlong, My Tho  
Travinh

Vậy mồi lợi càng ngày về tay đồng chưởng