

NĂM THỨ TƯ.— số 160

JEUDI 8 AVRIL 1920

LE COURRIER DE L'OUEST

ÉDITION EN QUOC-NGU'

AN HÀ NHU'T BẢO

報日河安

MỖI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Direction—Rédaction—Administration—Boulevard Delanoue, CANTHO

TỔNG LÝ: TRẦN-DẮC-NGHĨA

CHỦ BÚT: PHẠM-KỶ-XƯƠNG

BẢN NHU'T TRÌNH

TRONG CỘT ĐÔNG-DƯƠNG

BỘT CHỮ LANGSA

BỘT CHỮ QUỐC NGŨ

TRỌN NĂM.....	5 \$ 00
SÁU THÁNG.....	3. 00
BÁN LẺ MỖI SỐ.....	0, 15

TRỌN NĂM.....	3\$00
SÁU THÁNG.....	2 00

BỘT QUỐC-NGŨ VÀ LANGSA

TRỌN NĂM.....	7\$00
SÁU THÁNG.....	4,50

Vị nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhựt trình xin viết thư cho M. Trần-dắc-Nghĩa mà thương nghị.

Mua nhựt trình thì kể từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

## VIN DE CHINE DIT ALCOOL MÉDICAMENTEUX

## RƯỢU THUỐC RẤT THẦN HIỆU

Bồn Dược Phòng kính cho chư Quý khách ở xa, gán hay rằng: Nhà-nước cho phép Bồn Dược Phòng ngâm Rượu Thuốc tại Tiệm và đăng thông hành Lục-tinh; nên bồn Dược Phòng ăn hành ít thứ Rượu thuốc cho chư Quý vị xem, đăng mua mà uống thử coi cho biết hay dở thế nào. Những Rượu thuốc của Bồn Dược Phòng, kể ra sau này: Và có một thứ Thuốc ho thiệt là hay lắm, hiệu là: TRUNG-HUỆ CHÍ KHÁI THỦY, bất kỳ ho lâu mau, hệ uống vô nội trong 24 giờ thì thấy bớt liền;

Giá mỗi ve 0\$30, mỗi lố 12 ve 3\$00; Như chư Quý Ông muốn mua gởi thơ cho Bồn Dược Phòng thì bồn Dược Phòng sẵn lòng gởi thuốc lại lập tức.

## TRANG CÂN PHONG THÁP TƯỚU

Rượu thuốc này, lựa ròng những thuốc thượng hạng mà chế ra. Các Y-sĩ bên Trung-quốc đã có thí nghiệm rồi, đều chứng chắc rằng: rượu thuốc này, phép tâm chế rất tinh, dùng nó mà trừ bệnh phong-thấp, bệnh nhức trong gân cốt và lại làm cho máu chạy đều, thiệt là một thứ rượu thuốc rất nên thần hiệu.

Nó trị bệnh nhức đầu phong, tay chơn phù thũng, da thịt sưng nhức, đau sưng mỗi gối, tê tay tê chơn, đau nhức trong gân cốt, các chứng thũng độc đi đứng chằng an, đau nửa thân mình, (kêu là bán thân bất toại).

Thì dùng, hoặc uống hoặc thoa cũng đều hiệu nghiệm cả thầy, chẳng những là trừ bệnh mà thôi lại còn làm cho ăn mau tiêu, máu chạy đều, sanh tinh huyết

Uống thuốc rượu này rồi thì tinh thần khỏe khắn hơn lúc trước trăm phần người có bệnh uống thì trừ bệnh, người không bệnh uống thường thì mạnh giỏi luôn luôn, cả đời khỏi lo bệnh hoạn.

## CƯỜNG CHƯỜNG BỔ HUYẾT TƯỚU

Là một thứ Bí-Truyền-Lương-Phương, chọn rất ròng những thuốc tốt thượng hạng, quý trọng vô cùng, lại có gia thêm Nước-Sắc, hiệp lại mà chế ra thứ rượu thuốc này. Các Y-sĩ bên Trung-quốc, đã thí nghiệm và chứng chắc rằng: Thứ rượu thuốc này là một thứ hay sanh tinh bổ huyết và thêm sức mạnh cho con người

Sắc dục quá độ, nhức đầu chóng mặt, thân hư di tinh, Dương-Vật-Rất-Cử đau lưng mỗi gối, khí huyết hao kém, tứ chi mỗi mệt, đờn bà đường kinh không đúng, bạch đới xích-đái đờn bà sanh đẻ yếu dưới da mặt mét vàng.

Chẳng luận đờn ông đờn bà, các chứng bệnh thuộc về bệnh hư bệnh tổn thầy đều dùng đăng. Uống nó thì nó hay sanh tinh thêm huyết khỏe khoản tinh thần những người không con uống thường chắc sẽ có con, lại còn hay trừ những vật thực ăn không tiêu, tích trữ trong bao-tử.

Hệ uống rượu thuốc này thì đầu bệnh chi nó trừ cũng nổi.

## BÁ BO-VỆ SANH TƯỚU

Con người ở đời, phải cho biết cách vệ sanh thì trong mình khỏi mang tật, bệnh ít sanh. Còn như mạng sống của con người là bởi nhờ nơi khí huyết sung túc. Chớ như những người tinh thần hoãn hốt, chẳng biết thêm ăn, tứ chi rũ liệt, lỗ tai lùng bùng, con mắt mờ mịt, ấy là bởi huyết suy, khí kém, trái tim và trái cật đều hư

Bồn Dược Phòng hằng đa tâm chú ý, tìm Phương kia thể nọ hết sức mới chế ra đăng một thứ rượu thuốc Vệ-Sanh này, hệ Am hư thì bổ Am, dương hư thì bổ dương, chẳng luận trẻ già, đờn ông đờn bà, người nào khí hư huyết bạc, thật thảy kém hao, hệ uống rượu thuốc này thì đăng trạng tinh sanh huyết, chẳng những là đăng khí huyết sung túc mà thôi, lại còn tiêu trừ bá bệnh.

Uống rượu thuốc này đăng thường thì đăng sống lâu, người không con uống thường chắc cũng có sanh con, thiệt là một thứ Vệ-sanh chi tánh được đó

Phải uống cho thường thì mới thấy hiệu nghiệm là dường nào.

## HO-CỐT-MỘC-QUA-TƯỚU

Rượu thuốc này chế ra bằng Hồ-cốt và Mộc-qua, bồn Dược Phòng chẳng nài công khó chế luyện kỹ càng, và chọn thứ thuốc thiệt tốt hiệp lại mà làm ra thứ rượu thuốc này, ai có bệnh như sau đây, hệ uống vào thì thấy hiệu nghiệm liền

Đau trong xương, tứ chi rũ liệt, đi bước không vững, da vàng, chơn thũng khí hư huyết trệ, nhức đầu phong, các thương thứ tích, cốt khí tim la.

Nếu ai có các chứng bệnh kể trên đây thì nên dùng thứ rượu thuốc này mà uống hay là thoa thì hiệu nghiệm dị thường, thiệt là một thứ thuốc hay để nhức

Bất kỳ đờn ông đờn bà, hệ uống nó cho thường thì mau tiêu hóa vật thực, lại thêm khí lực bội gia, khỏi lo bệnh hoạn về sau mà lại đăng sống lâu thêm nữa

## THÔNG-TRỊ-MAO-KÊ-TƯỚU

RƯỢU THUỐC NIM NIP

Thứ rượu thuốc này, chuyên trị các chứng phong thấp, huột lược thơ cân, ấy là một thứ thuốc bí truyền linh nghiệm để nhức.

Các chứng phong thấp, chẳng luận lâu năm hay là mới cũng đều trừ đăng, còn như đau lưng, nhức tay, mỗi chơn, đau trong xương, hay dục gân, hoặc bị té bị đánh mà sưng mồm, hay là tay chơn bại hoại. Các chứng ấy hệ uống vào thì thấy hiệu nghiệm liền.

Phải tùy theo chứng bệnh mà dùng, chẳng nên uống cho quá độ.

Mấy thứ rượu thuốc này của bồn Dược-Phòng ngâm tại tiệm và mỗi khi ngâm thì có một ông Langsa đến nghiệm chất chẵn, hiệu Trung-Huệ Dược Phòng tại Cholon đường Paris số nhà 89, như chư quý khách ai muốn dùng thử thì xin hãy đến tại tiệm mà mua thuốc rượu này có nhân để hiệp Trung-Huệ Dược-Phòng thì chẳng lầm đồ giả mạo. Còn ai ở xa mà muốn dùng rượu thuốc này thì xin gởi thơ để chỗ ở cho ký lưỡng thì bồn Dược-Phòng sẽ gởi thuốc đi tức thì, xin quý khách thử qua sẽ biết.

TRUNG-HUỆ-DƯỢC-PHÒNG.

89 Rue de Paris Cholon.

**Thuốc điều hiệu Globe**  
(TRAI ĐẠT)



Hút đã ngon, dễ dành lâu được không mốc, không mục.  
Tại Hãng DENIS-FRERES có trữ bán

**Nhà máy xay gạo**

TẠI CHAU THÀNH CẦN THƠ

Tại nhà máy này có xay và trữ gạo trắng, bán lẻ và bán tạ. Gạo xay ra có nhiều bẻ tùy theo giá.

Trong lúc châu chấu vị nào muốn mua hoặc nhiều hoặc ít, xin viết thư mà thương nghị.

Décortiquerie de Cantho.

**LOI RAO**

Kính cùng lục-châu đăng rỏ tại nhà lo Hậu-Giang Cầu-thơ, có bầu sách chữ quốc-âm để giúp cho Hương-chức có quyền thi hành như trường-tòa.

Sách này có 156 trường và có đủ kiểu vết thi, lời truyền rao, của ông DƯƠNG-VAN-MÉN mới soạn.

Giá mỗi cuốn là..... 3\$.00

Tiền gửi..... 0.15

Xin viết thư lên nhà lo Hậu-Giang Cầnthơ, mà mua.

**PIERRE PHAN-VAN-VAN**  
DIT VÀNG

*Geometre civil*  
Longxuyen— Chaudoc — SadeC  
ARPENTAGE

*Délimitation et Bornage*

**EXPERTISES**

**Ong Phan-van-Vang**

(Pierre)

KINH LÝ NGOẠI NGẠCH  
LONGXUYEN—CHAUDOC—SADEC

Lãnh đạt điền thổ,  
Phân giá hạng,  
Tương phân thổ sản,  
Công chuyên làm kỹ  
cang và tin giá nhẹ  
Điền chủ có cần dùng  
xin viết thư thương nghị!

**Thuốc gói hiệu Globe**  
(TRAI ĐẠT)



Mấy tay thường dùng thuốc đều cho thuốc Gá-lôp là dươn, khói thơm bút không khô cổ.

Một mình hãng DENIS-FRERES có trữ bán sỉ mà thôi.

**AN HÀ NHỰT BÁO**

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

**MỤC LỤC**

- |                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1.— Thương trường siển luận    | 7.— Kính cùng ông Phạm-kim-Chi    |
| 2.— Về sự nạp tre cau          | 8.— Vụ xe hơi cán một tên tội nơn |
| 3.— Tư tưởng                   | tại Cầnthơ                        |
| 4.— Tấm lòng cảm xúc quê hương | 9.— Thi tập                       |
| 5.— Bài chúc tụng              | 10.— Nam-ký Thời sự               |
| 6.— Kinh lý ngoại ngạch        | 11.— Tài sanh dị truyện           |

**Thương trường siển luận**

Lé thường ai thấy giàu sang chẳng muốn, ai làm nghèo cực không than, nghề nào lợi bằng nghề buôn bán. Bởi vậy cả hoàng cấu nước nào cường thịnh cũng nhờ buôn bán là đầu, chẳng phải như xứ ta vậy. Tôi bằng thám suy xét sao người mình không ham nghề buôn là bởi có mấy cơ như vậy: một là ruộng vườn trù mật thiếu chi gạo lúa trái cây, sông rạch rộng sâu, biết bao nhiêu là tôm cá. Bởi đó người hay biển nhất, vì sáng đó thổ sản liên niên, nên không ham buôn bán. Những con nhà hào họ cho đi học, thì nhiều trở lại không chịu học cho đúng bực vì nghĩ rằng: dầu học thua sức chúng bạn cũng chẳng đở đổi hàng vì, có mẹ cha giàu sang. Còn như dân phần đông cũng không ham tiệm tàn mới lợi, vì xứ ta dẫu đại phi mậu, ấy là tạo hóa dễ dành, há tất tiệm đầu cho một học! Và chẳng nghề buôn, phải thừc khuya dậy sớm, tính toán nhộn nhàn lại phải có cái tri tâm kiêu nhẩu mới đặng. Còn có kẻ học hành thông minh, nhà lại

sống tư bốn củng không lo buôn bán cứ theo hoạn lộ, mà thôi nhưng vậy củng cho là phải, hể làm quan, sáng có triều đình bổng lộc, mỗi tháng đã có một số tiền, chờ, mua bán còn lời còn lỗ, cho nên không ham thương mãi, nhảm! phải! Còn mấy nhà hào phú thấy cuộc buôn bán lại càng buồn thêm, mấy thuở lo tính tới việc buôn bán bao giờ! Củng có ít ông sảng dạ nhiệt thành mới lo buôn bán đó thôi. Còn mấy nhà dư giả phần nhiều không cần thương mãi, vì bốn tách ít hay kiên nhẫn, không ưa chịu cực cho nên cuộc thương trường mới bỗ sập bấy lâu. Tôi nói ra đây e đánh trống động chuông nhưng mà trung ngôn nghịch nhĩ, thuận ư hành, tương chẫu phải mấy nhà có vốn mà không tính cho vận động đồng bạc sanh lời đầu. Tính làm. Tính chi? cho vay khoẻ hơn mua bán! Cái thế lực cho vay một trăm đồng bạc vốn, cho giáp năm lời tới 100\$00 hoặc 150\$00 không chừng. Còn mua bán, buôn may bán đắt thì một vốn năm ba phần lời là nhiều so lại thua cho vay. Bởi vậy cho nên có tư bốn sảng ít lo thương mãi. May nhờ ơn nhà nước có lập luật không cho người

cho vay ăn lời quá vớ lại buộc cho mỗi trăm đồng, lời một phần mà thôi, nhưng mà luật thì luật chứ có ai mà tuân theo nhà nước cũng ngăn ngừa hết sức sợ cho dân vì nợ mà mang nghèo nhưng mà tệ cũng còn tệ mãi! Vì người cho vay có quyền áp chế kẻ thiếu nợ.

Ví dụ: mình có việc cần cấp nhà không tiền muốn cần dùng một số tiền, đến hỏi, chủ cho vay buộc phải trả mỗi trăm đồng 1 tháng là 20\$00 đành hỏi không đành thì thôi. Vậy người thiếu phải liệu sao? phải cam tâm đành vậy chứ nói luật nước ai nghe mà nói. Đoạn xong rồi, chớ làm giấy lấy bạc cũng còn áp chế nữa, biểu phải làm một trăm 18 đồng vốn, hai đồng lời mà thôi. Chi vậy? nếu trẻ nãi đem ra tòa mà kiện thì là có hai phần lời. Vậy mà tại mình thuận như sở dĩ thì thôi, miệng cho có vốn dặng về sanh phương việc khác!

Ấy đó: có phải cho vay khá hơn buôn bán chớ? dẫu mình nói chủ cho vay ăn lời nhiều ai mà tin dặng, bằng có đâu? buôn bán chỉ cho một buôn bán phải cực nhọc miệng ngọt như đường mỗi hàng trau chuốt mới dặng, mà người có cửa khó mà làm cho dặng mấy đều cực nhọc nói trên đây. Than ôi! nhưt luật xuất, nhưt tệ sanh, nghĩ mà thêm ngán! bởi có mấy đến tệ ấy cho nên Annam có lập tiệm mua bán, lui hội ít ngày thì đẹp, lớp bị tiền lời lớp mua đồ mắc, số phí lớn không lỗ không thôi sao dặng, ấy là: phần nghèo hay lo buôn bán dặng có kiếm lợi mà chi độ thế nhi, chớ có tiền dẫu cho vay như nhà giàu vậy. Còn nhà giàu không cần tới việc buôn bán là nhờ cho vay ăn lời mắc, mà quan không thế nào rõ thấu.

Chớ chi có thể lực nào, mà buộc nhà giàu cho vay, theo luật nhà nước ra hồi năm 1910, tất nhiên nhà đại phú

nhà có hàng sáng cũng phải tranh thương mãi, chớ cho vay mà ích gì, mỗi trăm đồng một tháng lời có 1\$00, sao bằng buôn bán gặp châu, một vốn một lời, mà khỏi mắc công đòi hỏi. Xét cho cùng nghĩ cho cạn, khác trú cũng là người, mặt mày tay chân cũng như ta vậy, họ thiệt thà ngay thẳng hết thấy sao? cũng có kẻ tham, người tốt chớ! Sao mà mỗi mỗi đều lo thương mãi, là tại họ không có thói cho vay; như vậy cho vay mắc không ai thêm hỏi, còn ta có tánh hay cầu may, dẫu mắc rẻ chẳng cần miếng tới đâu hay đó. Ước sao người Annam mình bỏ tánh cho vay ăn lời thập bội đó, để tiến ra mua bán người không bạc từa nhiên phải tiệm công nghệ mà làm kiếm cho có tiền, chừng ấy mới có thể mà cạnh tranh thương mãi, dân sự mới trở nên siêng năng giàu có mới thành tâm kiên nhẫn, đường thương mãi mới chấn phát nổi. Ấy là đều siêng lượn của tôi, mấy ông cao minh có đâu chi hay xin tiếp.

Hoài-Đức

**Sách mới**

Cuốn "KHUYẾN-SÍ-CA" của M. Lê trung-Thu đặc đủ 10 thiên: nói về "Phận con trẻ phải cư xử cùng người trưởng thành và bạn tật". Nhà có con nên mua cho con trẻ đọc.

Sách đặc-dễ hay và hữu ích lắm. Có trữ bán tại NHÀ-IN HẬU-GIANG CĂNTHƠ (IMPRIMERIE DE L'OU-EST CANTHO).

1 cuốn giá .....0\$25 Ai mua nhiều sẽ dặng tính giá rẻ hơn

**Về sự nạp tre cau**

Đã biết: Nhứt nguyệt tuy mịn, nang chiếu phúc bồn chi hạ. Mặt nhứt mặt nguyệt tuy là sáng; song chầu úp cũng khó soi cho dặng. Như Nhà-nước bảo hộ chúng ta mỗi việc đều giữ mực công bình, công thưởng tội trừng phần minh thưởng phạt, một máy không sai. Ấy là luật công của Nhà-nước, ai cũng kính cũng phục; song những bợn sâu dân một nước hay làm nhiều đều khuất lấp lẽ công bình của nhà-nước, làm cho nhà-nước phải mang tiếng hiếp đáp dân đen, thật là đáng tiếc...!

Biết bao làm đều tình tệ, đây xin nói việc nhỏ nhoi này là việc nạp cau-tre mà các bợn sâu một còn kiếm thế mà yếm ăn đều công, có đáng buồn không...??

Thường năm, đến kỳ lễ Chánh-chung hoặc là ngày Tết, nhà-nước dữ dân đóng lạc, mở cuộc chơi bời. Cát nhà-tiệc, làm chuồng thả heo, giàng thọc thùng nước, cửa nguyệt cung các nẻo đường, làm cần vọt vào, vào..... mấy món đó phải dùng tre cau, bèn suất trát dặng các làng cấp tre cau, tùy theo làng lớn làng nhỏ. Nhà-nước cũng rõ làng đâu có tre cau, thế thì phải mua cùng mấy người diên chủ mới dặng. Nên khi rồi cuộc Nhà-nước cũng có xuất tiền công nho Đạ-hạt dặng làng hườn lại cho mấy người diên chủ đó. Song ít khi diên-chủ nào hay hiểu việc này ráo...! Vì sao...? Vì mấy anh chức việc nạp cau tre lãnh tiền rồi chi tiêu... ừm hết.

Té ra, nhà nước cư xử cùng dân chúng rất công bình, như vậy thì ra tưởng ép buộc diên-chủ mỗi năm phải chịu tre cau cho nhà-nước dùng mà chơi lễ...?

Bấy lâu nhà-nước không thấu dặng lẽ này, là vì việc ta-tiểu nhỏ mọn một hai cây cau, một vài cây tre, có dặng vào

dầu mà diên chủ phải học sức kêu rai Như vậy, một dặng thì ngờ là mua có trả tiền, một dặng ngờ là cho làm ơn; song ơn không ai màng, tiền không ai lấy.. Hai dặng ai chẳng thấu ai việc này... tương niên đã trả cho đó... tương cau tre cho đó làm ơn...!.. Ai ngờ... tiền tiêu ngả khác.

Vậy cúi xin quan trên rõ đều tình tệ này, ra tay sửa lại, kéo dể vậy hoài thì khuất lấp lẽ công bình của nhà-nước đáng tiếc đó.

Thà là cho không; mà nhà-nước rõ là cho, hơn là mang tiếng bán, mà tiền ai lấy không rõ.

Trần-trung-Ngôn

**CÁO THI**

Nhà-nước định thâu bạc đóng bạc cát lại dặng đúc bạc mới.

Vậy thì từ đây tới ngày có bạc mới, bá tánh phải xài bạc giầy; mua hàng hóa chi chi trả bạc giầy phải xài. Phàm ai không chịu xài bạc giầy thì quan sẽ lập vi bang, rồi bắt người ấy liền mà giải dền Tòa-bò.

Kể nào kiếm thế mà bớt giá giầy bạc trong việc mua bán cũng sẽ bị bắt và giải dền Tòa-bò như cách nói trên đây.

Cantho le 29 Mars 1920 CHANH THAM-BIEN QUAN

**BOUDINEAU.**

## Tư Tưởng

Người sau trong thế, hề biết ăn biết nói rồi thì là có cái tư tưởng riêng tùy theo mỗi người, song người học rộng thấy xa cái trình độ cao, tư tưởng cao, người không học thữc, ý kiến cạn hẹp thì cái tư tưởng hẹp. Như lúc xưa bên phương Âu-châu có một ông ngồi suy nghĩ rằng nơi không trung có lẽ lên đặng, dưới thủy đê có lẽ cũng độn vào, tưởng hoải như thế, rồi sau đây mới có người tiếm đặng làm thứ phi thoàn, và tìm thủy đình. Ấy là phẩu học thữc rộng là bởi hữu chí tữc cảnh thành. Còn như kẻ bị khốn khó lại tư tưởng ch<sup>o</sup> thoát chôn lao lung, người thông dong tư tưởng dường khoái lạc, bợm bất lương lại tư tưởng theo cái lối giả an, người dốt nát lại tư tưởng là bà hồng, là cổ, ông địa v. v. . . nói tất một đẽm mỗi mỗi đều có cái ý kiến riêng tư tưởng riêng, không biết mấy trăm ngàn tư tưởng nhưng mà gồm lại có hai đẽm tư tưởng. Một là lợi hại là hại ma thối. Tư tưởng lợi thì có ích cho dân đoàn xã hội, còn tư tưởng hại làm cho trình độ con người thấp xuống, không phụ ích cho đời, mà cũng khó châu toàn cái phận. Như tư tưởng tranh cạnh thương trường, đáng thâu lợi cho nước nhà giàu mạnh, kéo khách kiều cư chiếm hết nguồn lợi, rồi sự tương lại sẽ trở nên thế nào, ấy là đẽm tư tưởng dich xát, còn tư tưởng hại, là dụng thần quyền, nghe huyền hoặc, tin tưởng dị đoan, đau không uống thuốc, cầu thần khấn thánh, đi bói xin xăm, rước thầy ếm quí trừ ma, tháp đèn trời mà cầu họ ấy là tư tưởng làm hại cho mình mà còn duy truyền tục lệ cho đoàn hậu tấn. Bởi có câu của đức Khổng-Tử nói rằng: *loạch tội ư thiên vô sở đảo dái!*

Ấy vậy thì dầu cho có muôn ngàn cái tư tưởng đi nữa, cũng chẳng qua hai cái lối tư tưởng lợi hại này. Vậy thì ai mà rồi anh ai mà thanh nhân, ai mà vào tên ra đạn, ai mà gánh vác việc đời kẻ còn nơi họ hiệu, có ý kiến thấp cao, cũng nên chiêm nghiệm sự tư tưởng nào, cho chúng ta hùn hiệp buôn bán, cho trẻ em học cho biết thiệt nghiệp về cuộc kỹ nghệ cuộc lý tài. Rồi cũng tư tưởng cái tương lai của chúng ta bị khách kiều cư áp chế nên thương cổ, sau trở nên thế nào? tư tưởng sao cho nhà nông có cái thiệt nghiệp, tư tưởng sao cho có công xữn mà chớ tạo đồ thổ sản đặng bán ra ngoài quốc, được như vậy thì giúp ích cho đời phổ thông cho đoàn hậu tấn, chẳng bợn ngồi lo dem tiền mà chôn cất, nhớ những chuyện oán chuyện thù, nhớ những cô da trắng, cậu bánh trái, tướng những lúc tam yên tức lượng, nhớ những hồi ông bôn đập đồng, cô hai dự xát, vậy thì tư tưởng đã uống tinh thần mà không ích gì cho xã hội.

Cao-dăng-Si

## Cáo bạch

Kính tỏ cùng chư quý vị:  
 Tại nhà in Hậu-giang (Cántho) sở lãnh in đủ các kiểu Catalogue có hình (Catalogues illustrés) như đồ phụ tùng xe máy, các thứ đèn đồ dùng trong nhà và đồ ăn bàn (vaisselles)  
 Bản hiệu mới mua nhiều clichés tốt.  
 Vậy chư quý vị muốn cần dùng in xin gửi thơ thì bản hiệu sẽ gửi hình kiểu cho mà xem và sẽ tính giá thiệt nhẹ hơn các nơi.

Nhà-in Hậu-giang  
 Kính cáo

## Tâm lòng cảm xúc quê hương

Thường ưa đọc truyện xưa tích cũ, bị phu hằng thấy nhiều ông lão xưa, ông thì vì đang danh vọng ta đã làm quan trấn nhậm nơi xa cách phân xứ sở, ông thì vì công việc bôn phận buộc ràng, rẽ chia quê vức, tỏa nhiều lớp cảnh, làm nhiều bài thơ: cơn lữ hoải, lúc quê hương, khi chạnh niếm cây cỏ, xem rất thâm trầm ý diệu dường như cảm xót tâm lòng người cơn rẽ quê ly cảnh. Ôi! mà kíp con người đứng trong cõi dinh hoàn, găm lại từ bực thương lưu hảo hộ, ruộng đất năm dầy cò bay thẳng kiển; chỉ những kẻ bán cùng lè-hoác ăn buổi sớm, lo buổi tối, tuy là bẻ sanh nhai đồ lượng khác nhau, chớ đến lúc ly hương khứ quốc, đến hồi phồn rẽ quê nhà, ai cũng áp ôm tâm lòng hoải thổ tư gia. Vì vậy cho nên khi xưa ông Đĩnh-nhựt-Thận làm quan xứ xa gặp tiệc thu hoa cõ tiêu điều, lại thêm cảnh nhớ nhà bèn than câu «Người với cảnh trước hoa trăng tỏ, cảnh trên người ngọn gió rung cây.»

Ôi! mà thế thường nghi buồn thay cho cái cảnh vật trên người lạ cảnh lạ quê làm cho kẻ sang chơ khách địa, dầu cho gặp cảnh tượng nào vui vẻ cách mấy cũng chẳng hề hào hoan được bằng nơi quê vức. Vì vậy cho nên khi xưa nhiều trang sĩ từ khi xuống Trường-an là nơi đô hội vui vẻ hơn hết, mà ứng thi, nhiều anh còn bịch rình bước quang hà, nhớ cảnh nhớ nhà lại than câu: «Trường an tuy lạc, bất như cõ hương.»

Còn phận bị phu đây tuy là tài tình chẳng dám trông mong mấy ông xưa, chớ cũng vì đang danh vọng ta đã, buộc

ràng phận sự, làm trái hai chữ: nợ nước nợ nhà há dễ xiêu. Mãng những nhao vậy mà ngày lụng tháng qua vợ vẫn xứ người; cơn lữ hoải, nổi chạnh niếm cây cỏ, nhắc tới càng thêm đau đớn lòng. Một năm dặng dặng, coi rất dài dài, xuân qua hè lại, thu vẫn, đông rồi chợt thấy tiết trời mát mẻ, lao rao ngọn gió thổi vào, cỏ cây bôn tớn, bôn hờ chào xuân, thì rõ biết ngày xuân nhựt đã hầu đến. Bị phu hằng trông nom, mau đến ngày ấy, hầu dặng chút giờ dư đá rảnh rang, về thăm viếng lộh đường thân quyến, cỏ cây, bầy chầy xa cách.

Thiệt con người khi ly mới rõ chữ hiệp là gì! Giang sa mấy bước, chừ nay hội hiệp, nào cha, nào mẹ, anh, em bạn tát vấy đoàn, dặm bạc, chuyện trò cười cợt xiết nổi vui máng, chợt nhìn bông cúc nảy xanh, rung rinh bông lá dường như có cây bôn hờ chào khách đàng xa mới tới; cơn ấy bị phu càng thêm ngơ ngẩn lòng, nổi hân hoan chẳng xiết, chỉ thao, chẳng đâu vui bằng nơi xứ sở, bà con, nhà cửa một vùng quê ta.

Nguyễn-dat-Yên.  
 Télégraphiste  
 Baclieu

## Tỉnh Cantho LỢI BAO

Quan Chánh-Tham-Biện chủ tỉnh Cantho lấy làm may mắn mà tỏ cho nhơn dân trong bốn tỉnh hay rằng có một Quan Lương-Y Langsa mới đến điều-dinh sở Nhà-Thương Cantho.

Vậy, trong nhơn dân ai có bệnh đến Nhà-Thương mà dưỡng bệnh, dầu kẻ giàu người nghèo chỉ cũng được sáng-sóc điều-trị một cách ân cần kỹ lưỡng vậy.

### Bài chúc tụng

#### QUẬN CHỢ - GẠO

TỔNG HÒA - BẢO

LÀNG HÒA - THẠNH

Hương chức Hội-tề.

Bẩm nay quan Huyện-dại-nhơn, đổi trấn nhậm quận Sadec, làng chúng tôi chúc cho ông về đó chánh sự thanh bình dân tâm hỷ lạc!

#### BÀI CHỨC RẰNG :

Mát mẻ lió xuân, trời đất mở cơn hòa thới, rõ ràng sao phước, Nước nhà trong kẻ lương thần; hễ chánh lành cảm động lòng dân, thời tiếng tốt để truyền miệng chúng. Kể từ ngày ông sang trấn nhậm quận này, giữ mực thanh liêm, cảm can công chánh, quan yêu dân chuộng trên kiêu dưới nhường — Việc kiện thưa lấy lẽ công bình, chốn quyền quới mặc ai phe đảng. Đãi làng xóm tự do bình đẳng, dân có điều phú quý kiêu nhơn. Thương nhơn dân giai lạc giữ đôn, thương cứ việc khoan nhưn đại hạ. Tiếng đồn 2 tổng ơn khắp hớn dân, gió cam-dương thổi thổi thương thơm, mưa hồng thấm rưới ơn khừnng tể. Trông ở lại năm mươi năm qua, chính hiền lương sắp đặt, dân M-tho nhờ đang thái bình. Tiết mới vừa ba bốn tháng nay, lộng nhà nước đổi dời, Dân Sadec vội vàng đón rước. Làng tổng làm đơn xin ở lại. Tình nguyện lủ bình rnh lúc gió en. Tiết thay cứ lẽ phải dời đi, đang cái nhậm xa xuôi tiếng hạt. Lòng son muốn tỏ, gót ngọc vội dời. Bẩm nay là ngày ông đăng trình, làng chúng tôi ở xứ quê mùa, chẳng biết lấy vật chi cho xứng đáng, dùng lời thấp thời rươn lạc đôi chong, kính đưa ông lên dâng, khắp trong quận người đều từ mộ. Tiếc Dươn-quan ngày chén xưong thú, xin lời đầu dân cúng ca tư, dâng

hoạn hải dâng cho banh khoản, công danh da thường, kim hội tinh, tước vị cao thăng danh giá trọng, biển vich trong nước, sao phần bí vui cùng làng xã, già trẻ chào mừng. Hội trùng phùng hện với giàng sau, có huê bốn hữ. Trước chúc cho ông chi nhựt cao thăng, sau tỏ dạ lễ dân ái mộ.

Và làng chúng tôi dâng 2 bài thi hoài đức như vậy:

Chủ quận như ông thánh rất hiền,  
Chánh lành dân gọi chẳng lâu niên;  
Ba trắng dăm bột đều thừa kiện,  
Hai tổng thêm nhiều tiếng ngợi khen;  
Cứ phép không vì tay cưa đồ,  
Có quyền chẳng hiệp kẻ dân đen,  
Xứ này thiên hạ đồng thương tiếc,  
Ông mới về đây vội đổi liền.

#### HỮU THI NHỨT THỦ

Hạ xa vị cập bán châu tinh,  
Thiện chánh cam-dương kỷ tụng tinh  
Cù hữu đồng ca tòng nguyệt láng,  
Định và quĩ khước liễu phong thanh,  
Thiền thàng đa hạ hoàn gia huấu,  
Lưu khứ nan phân xích tử tinh,  
Cám hạt nhược trùng lai thử quận,  
Vạn gia sanh phật cộng tranh nghinh.

### Các ngài đọc báo

Cho dạng chân-chính sự tôn kém hàng ngày, Bồn-Báo tỏ lời kính nhắc các ngài ai còn thiếu bạc mua An-à Nhựt-Báo, xin giùm gọi đóng. Bồn-Báo rất thăm cảm các ngài chẳng cùng.

Nều trễ trong ít ngày đây, Bồn Báo xin các ngài cảm phiền; vì Bồn-Báo sẽ cậy nhà thơ hỏi giùm số bạc đó cho Bồn-Báo.

AN-HẠ NHỰT BÁO  
kính cáo

### Kinh-lý ngoại-ngạch

Trong mấy năm sau đây ruộng đất trong Nam-kỳ càng ngày càng mở rộng, trong mấy tỉnh hướng đông thì phá rừng mà lập vườn trồng cây, trong mấy tỉnh hướng tây khẩn đất mà làm ruộng cấy lúa. Chẳng những là người Langsa mà thôi mà người Annam ta những người ở chốn thôn quê đều đua nhau mà xin khẩn, ai có sức lớn thì khẩn nhiều, ai có sức nhỏ thì khẩn ít, mỗi người đều bươn bả kiếm mà làm chủ một khoảnh đất dặng gieo-trồng tra-cây với người.

Vả trong sự khẩn đất Nhà-nước buộc phải nộp bản-đồ cho trúnng thức lệ; mà trong sáu tỉnh nhứt là ở miền Hậu-giang người khẩn đất rất đông, bởi vậy cái nghề kinh-lý đạt-diễn thành ra một nghề rất đại lợi. Những người thông thạo việc đo đạc thổ ai cũng xin lãnh sanh-y dặng làm Kinh-lý ngoại-ngạch mà kiếm tiền, thậm chí có nhiều người học hỏi sơ sài, mà vì không có luật buộc chi hết, nên cũng ra làm kinh-lý. Mấy năm nay có nhiều người khẩn đất than phiền về sự đưa tiền cho Kinh-lý ngoại-ngạch rồi đời năm nấy qua đến năm khác mà không thấy bản đồ chi hết.

Nhà-nước dờm thấy lối tệ làm hại cho nhà nông như thế nên có lập luật ngày 3 Octobre 1919, mà định thể lệ buộc những người làm nghề Kinh-lý ngoại-ngạch phải thi mới được. Trong hạ tuần tháng Janvier năm nay nhà-nước mở hội thi thi ubững Kinh-lý ngoại-ngạch dự thi rất đông, song có 9 người được chấm đậu, có phép làm Kinh-lý ngoại-ngạch mà thôi.

Bồn báo tưởng nên đăng tên mấy vị thi đậu ấy ra sau đây cho đồng-bang rõ

biết dặng từ nấy về sau hễ cần dùng muốn người đo đất khỏi lảm lạc nữa. Những vị thi đậu được làm Kinh-lý ngoại-ngạch là:

- Ông Nguyễn-thiện-Kế,
  - « Đào-hanh-Thông,
  - « Nguyễn-giêm-Chiêm,
  - « Nguyễn-văn-Lâu,
  - « Robert (Léon Charles)
  - « Phạm-văn-Vàng,
  - « Phạm-bá-Lộc,
  - « Nguyễn-văn-Trung,
  - « Lê-công-Phượng,
- (Mượn trong Công-Luận-Báo)

### Thông Tri

Quan Tham-Biện chủ tỉnh Cánhơ chủ ý muốn làm một cuốn sách để chép những lý lịch cổ tích nhơn vật trong tỉnh từ xưa đến giờ kể truyền nhau cho đủ lóp.

Vậy ai có những truyện tích chi hay hữu ích về nhơn vật, thổ sản, truyền đạo đức cùng truyện biến ngôn văn vân. . . xin gửi đến cho quan Chủ Tỉnh nói cho toàn thủ vĩ, mà giúp sức cho ngài dặng chép thành sách cổ tích chơn vật trong tỉnh Cánhơ để làm kỷ niệm lâu đời.

Lời ví dụ: Như xứ Bình-thủy, Trà-ôn Cầu-kê v...v... thuở Tiên-Trào kêu là xứ chi, có nhơn vật nào phát hiện tạo thời thế chi hữu dụng, đến ngày nay cauh cái mấy lần vân...vân...

Xin do theo đây mà biên cổ tích nhơn vật, đạo đức cùng là truyện biến ngôn trong xứ, nếu truyện nào mình thông thuộc đủ gốc ngọn đầu đuôi.

### Kính cùng ông Phạm-kim-Chi

Tôi xem cái bài «Đáp từ» của ông là bài biện luận kỳ thú nhì, tôi biết cả cái tinh-thảo của ông không còn có cái gì nóng nảy hơn là những lời bà ăn bà nói của Chêc-lý-Thiên nó bình-phẩm đồng-bào ta rằng: khí-huyết-chi-nô, bú bại-doãn-thê; làm cho đồng-bào ta phũ; mang lấy cái tiếng như nhuất ấy, ai là người nước Việt-nam, ai là con cháu giòng Hồng-Lạc, há làm lơ-lãng cho đặng, không buồn không giận, không lo mưu kế gì mà rữa cái hồn ấy cho non-sống, cho-liên-nhơn? mưu việc sanh-nhai cho kẻ hậu tẩu; bởi vậy ông mới hết lòng nhiệt-thành, cổ-động dẫu này, kêu gọi dẫu kia, vì mà biết chắc việc không thành tựu đi nữa, tôi lại há đi bài-bác một cái nghĩa rất phải của ông đối với công-chúng vậy sao?

Lúc tôi sắp ý lập-từ mà hỏi ông, thì tôi thiệt lấy làm buồn với tình-dời, nói cho họ phải thì họ vui; họ vui đặng rồi, thì chẳng hề họ xét bốn phận họ, kẻ có tiền thì hiển hiêu tự đắc, người không tiền thì thiết thiết tha tha, trong cuộc thương-chiến này mà ta không hi-sanh một khoản tư-bồn nào cho thiệt lảng-phĩ thì có mong gì thấy cái kết quả thắng-bại bao giờ!

Đương cuộc thương-mãi của Annam ta ngày nay có nhiều cái tình-cảnh-phân-vân; như kẻ hèn chí về việc tranh thương thì không tiền bạc, không thể-lực, không nương nhờ ở đâu được; còn người có tiền, có thế, thì lại sợ nghề buôn như là sợ mất gia-tài vậy, kẻ hèn hiệp thì thích bòn tiệm nhỏ và ở gần guôi miết thì mới vào hùn, ai mà gây dựng lập Hãng, hay là bòn lớn cho nên

cái gốc cội, thì chẳng hề dựa vào. Những nhà tư-bồn mà như tình nguội-lạnh như vậy, thì có thể nào mà lập cuộc tranh-thương cho đồ sộ mà đề-chế ngoại-nhơn cho được? té ra những lời khinh bỉ của chệc Lý-Thiên thì đồng-bào ta cam chịu vậy, chớ chẳng hề có thoát ly dặng một phần tất nào mà gọi rằng rữa hơn ấy, trừ hậu hoạn ấy. Ôi! Ngày nay mà nước nào không có thương-học-thiệt nghiệp thì tương lại khó nỗi mà sanh-tồn. Và lại ở đời «DÂN-CHỦ-CONG-HÒA» ai ai cũng quen tự-do, ai ai cũng tranh quyền lợi, mà thứ nhứt là thương-nghiệp thì chiếm phần ưu-thắng trong đời «dân chủ-cộng-hòa» vậy. Từ đây sự-vật một ngày một thay đổi thời thế 1 ngày một biến-thiên, vật liệu một ngày kém hẹp, nhưn-loại một ngày một đông nhiều, thì chắc cho chúng ta cũng không phải được hưởng hoài cái phong-lưu rấ dưng-dĩ của trời-đất hậu cho ba cái ruộng lúa đó mà gọi rằng túc-y túc-thực, đáp đối qua ngày mà sanh tồn với thời-đại này nổi được. Tôi lấy làm khá-kinh, khá-búy; khá-tích, khá-hậu nhưn tình của đồng-bào ta đó.

Ông Phạm-kim-Chi ơi! Tương-lại cái mưu sanh-tồn con nhà Hồng-Lạc ta đây, đối với đám Khách-Trú này còn nhiều việc rất quang-hệ thiệt cần-áp lắm! Không những đợi chệc Lý-Thiên nói đó mà giận mà tức còn nó không nói mà vui, mà cười được sao? cho nên giận Lý-Thiên, cũng không giận Lý-Thiên cũng là hai việc: Một việc, biết lo-lãng về đường thương-cổ từ lúc chệc Lý-Thiên chưa sanh, chưa biết nói chuyện gì cũng có người xướng ra mà tranh-thương với khách đó; còn một việc nguội-lạnh, chẳng nghĩ gì đến sự chung-tộc vinh nhục, thì lúc này chệc Lý-Thiên nó tới tận-mặt, tại-nhà mà nó

nhục mạ, thì tương các vị tánh tình nguội lạnh đó cũng chưa chịu buồn chịu giận đâu!

Huỳnh-kim-Phong

### Vụ xe hơi cán một tên tội-nhơn tại Cantho

Ngày 31 mars 1920, lúc 7 giờ sớm mai nơi đường đi Sóc-trăng ngang nhà-Thương Cantho có xảy ra một vụ xe hơi cán một tên tội-nhơn gây dờ trong bệnh viện có như sau này:

Bữa đó: trên 40 người tội-nhơn đẩy xe rùa chớ đất lấp một cái kinh trước nhà-Thương. Vừa lúc tội đẩy xe rùa ngang qua đường, thì b linh có một cái xe hơi ở miệt Cairăng, Balang chạy ra rĩa vào đụng xe rùa và cán nhảm một tên tội nhưn Trần-văn-Hương 20 tuổi gây dờ trong tict.

Ông Phó-quản Nguyễn-văn-Trọng là người đang coi điều-đinh sự lấp kinh đây, truyền lệnh bắt xe hơi lại đó rồi sai người đến cho Quan Tuần-Thành hay vụ này, còn tên tội bị cán lập tức điệu vô Nhà-Thương quan thấy cho thuốc.

Hỏi ra mới rõ là xe hơi của Cai-tông-Tý ở Sóc-trăng, ngày đó đi Saigon, lại tình ngó xe hơi đi từ Sóc-trăng lên Cantho rồi thẳng tước qua Vinh-long xuống tàu đi Mytho rồi trực chỉ Saigon. Vì sợ đến Vinh-long trễ tàu đi Mytho nên phải cho xe hơi chạy vụt vụt như vậy mới ra có tát. Chớ chi xét kỹ, mau chậm một đôi phút đồng hồ chẳng đến đời trẻ gì, ngừng xe lại đợi tốp tội-nhơn

qua khỏi, rồi sẽ thương trình thì vô hại. Đã biết, việc rudi-ro chẳng ai muốn vậy, song bởi tại mình gặp... có câu: Dục tốc tắc bất đạt... phải rồi! Vụ này ông có (Commissaire de Police) lấy «ăn lết» làm «rấp-bo» giải qua Tri-bi-nang. Tòa cho phép Cai-Tông-Tý và tên sớp-phơ tại ngoại hầu tra. Đợi lệnh Tòa phán lẽ nào sẽ đặng tiếp cho khán quan tương tất.

Còn tên tội bị cán, đến nay tánh mạng háy còn vữn vãn, thế sẽ mạnh được; nhưng mà e phải mang tội một dờ.  
Mạnh-Đức

### Vạn linh tế

Phúđức (Sóc-trăng), le 25 Mars 1920  
A. M. Trúa-đắc-Nghĩa Directeur  
gerant de l'Imp. de l'O. Cantho

Kính cùng ông rõ: Hôm tháng février, tôi có mua thuốc «Vạn-linh-tế» của ông, cho em tôi và nhiều người quen uống, trừ được nhiều chứng bệnh theo lời trong «cáo bạch.»

Thật là quí được! Tôi rất khen ông khéo tìm thuốc rất nên thần hiệu, đặng giúp ích cho bạn đồng bang.

Nay tôi xin ông gửi contre remboursement thêm cho tôi 3\$00 thần được ấy nữa.

Ông đặng thơ này, xin ông sớm-sàng gửi liền cho tôi.  
Tôi rất cảm ơn ông.

Lý-ngọc-Lý  
Instituteur chargé l'Ecole de Phúđức  
Sóc-trăng

### Muốn mua mật ong

Ai có MẬT ONG muốn bán mấy tạ xin do nơi Bồn-quán.  
Ấn-quán An-hà Cantho  
Kính cáo

### Thi tập

#### CỎ LỤC BÌNH THƠ (cổ thi)

Rau chi lạ lạ ngó xinh xinh.  
 Đâu đó đều kêu cỏ lục bình  
 Lá thướt cộng tròn phơi sắc lục  
 Rẻ dài bông đẹp án màu huỳnh,  
 Tuyết sương dầm chãi càng nung sức  
 Sóng gió xoàng pha chẳng động mình  
 Lấp rạch dung còn còn đợi thướt  
 Nghinh-ngang trên nước chúng đều kinh

#### HÒA VẬN (L. Q.C)

Nổi trôi theo nước ngở là xinh  
 Vây cùng kêu tên cỏ lục bình  
 Cỏ nhỏ bụng tròn che sắc trắng  
 Lá xanh bông biết thiếu màu huỳnh  
 Con sanh chổi nảy cho oùng rạch  
 Quan ghét dân phiếu chẳng xét mình  
 Lẻ đáng xua đùa ra biển cả  
 Tội về lấp rạch lại ngăn kinh.

#### HÒA VẬN (G.H.L.)

Cũng loài rau mát thấy đều xinh  
 Khác vóc nên kêu cỏ lục bình  
 Chột trắng phau phau da sắc lục  
 Huệ nâu ứng ỡng nhụy màu huỳnh  
 Ngó sanh trong nước nhờ ơn nước  
 Chổi nảy theo mình cậy sức mình  
 Càng cội đã quen mùi từ thúi  
 Gặp cơn sóng gió chẳng nào kinh

Cỏ chi lạ lạ nhám xinh xinh  
 Chẳng học mà kêu tiếng lục bình  
 Ruột trắng như mồn đồng sắc lục  
 Hoa xanh tựa mướt ỡng màu huỳnh  
 Trên bờ ngang ngửa càng đơm mục  
 Dưa bãi nghinh ngang lại vững mình  
 Gặp lúc phong ba cùng bão tố  
 Vữn-vàn cội rẻ chẳng hề kinh

Giảng-hư: g-Nhượng (Luc)

### Ai tín

Bồn-Báo hay đăng tin buồn rằng, lộn từ máu của M. Nguyễn-văn-Tính, Điều Dưỡng đang tùng sự tại Nhà-Thương Cánhơ; lại là một vị khán quau của Bồn-Báo, là bà Lê-thị-Giàu đã tị trần ngày 29 Mars 1920, hưởng thọ đặng 60 tuổi

Cuộc tổng chung đã an bài ngày 31 Mars 1920, có thân bằng quyến hữu đến đưa đón rất đông.

Vậy Bồn-Báo kính đôi lời trác đáng xin phân ưu cùng M. Nguyễn-văn-Tính cùng bửu quyến và chúc cho linh hồn bà lão đặng khoái lạc cảnh Thiên-Thai, tiêu diêu nơi Bồng-Đào.

An-Hà nhựt-Báo  
kính điều

### Một cuộc xổ số

Mới đây Quan Tổng-Thống Đông Dương có cho phép hội «Comité central de la journée des régions libérées» tại Hà-nội mở một cuộc xổ số tại Tonkin đặng lấy tiền gửi cho Hội «Comité du Secours national» tại Paris.

Định bán 50.000 số, mỗi số là 0\$50  
 Cho trúng 158 số chia ra như sau đây:  
 1 số độc đắc trúng đặng..... 4.000\$00  
 1 số thứ nhì trúng đặng..... 1.000 00  
 1 số thứ ba trúng đặng..... 500 00  
 5 số, mỗi số trúng đặng..... 100 00  
 50 số, mỗi số trúng đặng..... 20 00  
 100 số, mỗi số trúng đặng... 10 00  
 Định cúi tháng Avril 1920 thì xổ.

### Đò Hơi

Bacs à moteurs

Hai chiếc đò hơi đã khởi sự từ ngày 15 Mars 1920 đưa qua lại ngày đêm từ Cánhơ ngang sông Hậu-gian (Bassac) qua đầu đường di Cái-vồn thẳng đến Vĩnh-long.

### HAI CÁI QUẢN LÃNH 8\$00

Ngày 27 Mars 1920, Nguyễn-thị-Năm đến bót cơ rằng: lúc 8 giờ sớm mai tên Lãnh là anh em bạn của chồng nó đến nhà xin một điều thuốc, thừa dịp thì năm đi làm cá, tên Lãnh ăn cắp hai cái quản lãnh đến giá 8\$00 và một cái giấy th ử thạn của chồng nó rồi trốn mất. Ua. Anh em bạn ở vậy thì xấu lắm...!

### AI LẤY CHIẾC GHE LƯƠNG...?...

Chiếc ghe lương của ông cha L... ở nhà-Thờ Chợ-giữa Cánhơ, thường khi cọt trong vườn kế nhà-Thờ đó thì không mất. Sáng ngày 31 Mars 1920, ông cha L.... thức giậy coi lại mới hay là lúc bao đêm có người đến làm ngang chổng ghe lương đi mất không trình cho ông cha L.... hay trước. Thiệt là ngan...! Đi cơ nữa.

### CHẾT ĐÂM

Ngày 3 Avril 1920, tại Châu-ành Cantho có xảy ra một vụ chổng giết vợ như sau đây:

Trương-văn-Bảy 21 tuổi bạn tàu, sáng lòng nghi cho vợ nó là Nguyễn-thị-Mùi 18 tuổi có tư tình cùng kẻ khác mà phụ rầy nó. Bảy đôi co cùng vợ, vợ chẳng nhin, sanh rầy. Bảy nổi xung giựt dao đâm vợ nơi bụng và cánh tay nhiều vết rất nặng.

Sở Tuấn-thành bắt Bảy điệu về bót lập tức đem thị Mùi vô nhà-thương quan Thấy-Thuộc xét vết thấy nhiều đoạn ruột bị đâm rách, bèn ra tay cứu cấp may ruột và vít tích lại. Thị-Mùi chịu được 2 bữa, qua ngày 5 Avril tắc hơi.

Quan tòa đem tên Trương-văn-Bảy vào khám đặng tra duyên cớ.

Nghe lại: tên Trương-văn-Bảy khai giữa ông cơ rằng: khi trước nó bị Tòa quân-Pháp xử nó 15 năm tù về tội tàng tam tụ ngũ phé khám lớn Saigon, nó ở đặng 2 năm rưỡi, kế nhà-nước thẳng trận khải hoàn, nó nhờ ân-xá ra khỏi.

Nó mà giết vợ nó đây, là vì vợ nó ở bạc tình và khi thì nó nhiều lần.

Những xe bơi và hành khách đi qua lại đều dừng thông thả khỏi trả tiền chi hết.

Sông rất lớn mà đi qua chừng 15 phút đồng-hồ thì tới; lúc trước đi ghe trên 1 giờ mới thấu, mà có khi phải bị sự ruổi ro sóng gió hiểm nghèo là khác.

Ngày nay, cuộc hành trình rất tiện rất mau cho nhơn dân đó. Ngà nấy ngồi xe hơi đi từ Travinh qua Bácliêu hoặc lên Longxuyen cũng đặng rồi. Ấy bởi nhờ cái hồng huệ của nhà-nước Đại-Pháp mở mang đường thông thương trong xứ ta đáng ghi đáng cảm vậy.

### Nam-kỳ thời sự

#### Giá bạc

Kho bạc nhà-nước..... 15 f 00  
 Đông-Dương..... 15 00

#### Giá lúa

Mỗi tạ 100 kilos chở đến Chợ-lớn và trả bao lại. Từ 8\$00 tới 8, 80 tùy theo thứ lúa

### CANTHO

#### PHÒNG LỬA

Trương-thị-Bảy ở làng Nhơn-ái (Cánhơ) lúc tối ăn cơm ngồi dựa chổng đèn dầu lửa, xây qua xây lại ruổi đèn ngá đồ xỏ dầu vào mình thì Bảy, lửa phát cháy Người nhà xúm chữa lửa cứu đặng thì Bảy thì đã bị cháy nửa thân mình và cái mặt. Kịp chớ thì Bảy đến Nhà-Thương xin điều-trị.

#### ĂN TRỘM LẤY ĐỒ

Đêm 27 rạng mặt 28 tháng Mars, ăn trộm cạo vách vào nhà Ba-Xôi, khiêu một cái rương quần áo, lại ránh thò tay vô túi Ba-Xôi mà lấy luôn 1 sợi giây chiêng vàng nữa. Rạng ngày tỉnh giất mới hay là lúc canh khuya có ăn trộm cạo vách vào nhà lấy đồ... Giận nói lấp-váp một hồi rồi đi cơ đờ đờ.

CAI AO NHIỀU NU

Ngày 4er Avril 1920, thị Khánh (vợ lính mã-tà) ăn cắp cái áo nhiều nu của thị Út (cũng vợ lính.) Bất không dặng tay, vay không dặng kiến, thị Út giậu rình coi cái áo nhiều nu của mình nó đi hướng nào cho biết.

Qua ngày 3 Avril 1920, thị Út thấy thị Khánh ôm cái chi coi mời kè-kè đi Gái-khè. Thị Út tri hồ, thị Khánh hoảng kinh ném áo nu nơi lè đường, rồi dầm dấp chạy...chạy...chạy như tên bắn, song thị Út cũng chạy theo la làng ai nấy xem chân đường bắt dặng thị Khánh dẫn về bót.

Sau khi hỏi chứng cứ quá quyết rồi, ông cò giải nội vụ qua Toà chờ lịnh.

Tái sanh dị truyện

CUỐN THỨ NHÌ

(Tiếp theo)

Nhà Phi-Châu phân ra nhiều cái, rúi Sanh lấm láo vách nhà sau; nghe hơi người ngủ ngáy ở ào, Sanh những nghĩ Phi-Châu phòng ấy; dè đâu chỗ vợ chồng Trán-Bây, chức quảng-gia xem sóc ngoài trong. Sanh đảo hăm dộng thỏ lên xong, căng toan dợt vô phòng gái ngọc, lòng nghe quả, giả nằm đầu gióc, (ấy là vợ Trán-Bây cũng là giả) còn sau lưng thi át Phi-Châu (ấy ông quảng-gia. Lòng duodam chẳng chịu để lâu, mới tính trước phân mình cho dể. Sanh thôi mới lỏa ló thân thể, bước êm êm sẽ lên lên đường, dạ chưa từng nghĩ sợ phát rung, nghe cọt kẹt mù quảng-gia thừ dậy. Thấy một dống đen thui vùng la phức: «Giống gì đây? ai đây?» Chồng giựt mình tỉnh giấc mới hay; Sanh vụt chạy, hí ông bắt dặng. Tay ngoài tóc, căng dè trên ngực, vợ dốt đèn sáng hực cả nhà; lại nhà trên nghe lọt tiếng la, Phi-Châu với mẹ già cũng thừ, mở cửa xuống, mẹ con xem thấy, mới hỏi: «quảng-gia, mi bắt trời ai đây?» Trán-Bây rằng: «Bắt dặng thằng nấy, vô ăn trộm đảo hăm chỗ đó.» Miệng nói, tay

thoi, căng đá, đánh chưởi thối bơ bắt Dương-Sanh. Bầy rằng: «mi hà tánh, hà danh, quê quán với mẹ cha đâu hữ?» Đánh và hỏi Sanh không ừ hừ, cứ cắn răn ngồi gục mặt hoài. Châu rằng: «Sao bộ gả lừ dừ, xem mặt gả coi quen hay lạ?»

Quảng-gia muốn tường trong tự sự, lật mặt nhin: Ủa thiệt Dương-Sanh. thấy chàng chường tuồng mặt đàn rảnh, nhìn quã quyết thưng thêm ít dạp, mẹ Phi-Châu rằng: «Trông ai thì làm theo công pháp, chớ cậu Dương-Sanh thôi tha cậu làm ơn. Chát bởi chưng không ngộ có cơn, nên qui dục mới đi ăn trộm, chớ giàu có phải nào mặt bươm, thoi, quảng-gia, mi dắc ra cho khỏi chồn nấy. Ông quảng-gia lật dặt ra tay, thỉnh dè xờm ra khỏi cửa!!!

Dương-Sanh thảng về nhà nằm nghĩ, xấu hổ nấy biết rủa mây sông, thể cùng Châu chẳng dợt trời chung, quyết hại gã táng gia bại sang. Nghe cách xóm có cồ dồ ác đảng, đôi ba mươi cướp của hại dân, Sanh đem tiền lo lót phân trần mượn ác đảng trả cừu rủa hận. (Ấy tá tha nhưn chi thủ đó). Hay đâu, là ấy đã có lòng chực sẵn, bấy lâu nay đợi lúc nghinh hôn, tính làm cho hai họ vong hồn, Sanh nghe rỏ vui lòng đẹp dạ (Ấy là tiêu nhưn cừu hận đó):

Đầy nháo lại gấu ngáy cưỡi gá, Long Ân xin đi chợ Sài-gòn (hết tương tư rồi dể). Lý-ông hiền sai tớ đơn thuyền con, đưa An tới Châu-thành Vinh-lợi (1) chàng kìm chồn một đêm ngủ đờ, sáng xuống tàu dồng thẳng Sài-gòn (việc sang tàu, sang xe ấy là sự mọi người đều hiểu, không cần dồng dài choán giấy) Tới chợ rỏi An mới mượn phòng, dồ nang thát dể nơi khách soạn; sáng ngày sau bóng hồng vira rạn, uống cà-phe rồi quần áo dôi traog; kêu xe dồng thẳng tại nhà hàng, mua đủ thứ, dồ tay, dồ

bác. Dù nhứt-bổn lựa cho tốt gặt, hàng bom bay chọn thứ mắc hơn, dẫu cò-ba lại với sà-bông thơm, dầy cườm cát với dầy ăn-phón; có của sáng mua dồ rất gọn, dẫu trót ngày các món mua xong, kêu xe về, lại tính tiền phòng, trả đủ số, rúi dồng xuống Mỹ, chờ tàu tách hoan hồi cổ Lý(việc về cũng như đi). Tới Bắc-liêu chàng mượn cu-li, tốp ít hơi nào có tiếc gì, mới sai trẻ tịm ghe hỏi mượn, chuyên dồ dặt, may xuôi dồng con sông lượng, chẳng bao lâu phức đã đến nhà.

Tôi tớ hay chạy báo với ông bà, rằng: «Cậu đi chợ nay đã vừa tới.» Ông bà rỏ dạ mừng phớ phớ, khiến tớ nhà dồ dặt đem lên. Bước vô nhà, An chấp tay liến: «Trình cha mẹ con nay trở lại.» rồi đem việc mua dồ phân giải..... Ông rằng: «ngày tháng đã hầu gần, thoi mình mau toan tính ăn cần, lo dọp rạp chưng dồ kéo trẻ.» Việc cực nhọc tớ nhà nào nề, dọn dẹp lo phức đã an bài, chưng dồ xem rức rở trong ngoài, rất nghiêm chỉnh, thật là mỹ dụng.

Nấy là tượng tứ thời mường song phụng, đó là dồ bác bửu châu lượng long. Quán bản, cổ dồng ánh màu hồng, nệm ghế kim thừ lỏa một thừc, kia kia tượng Thái-công ngồi mé vức, đó đó bình Ninh-Thích nhịp xưng trâu, chầu bác tiên khóa hải thêm máu, trướng tam-quốc tranh hùn gặt đẹp. Trang biết học dọp coi trứng phép, dúc thiên nhưn khuê ốc một tòa; bốn bề treo đèn đuốc sáng lỏa, dợt giờ tốt dặng vấy hai họ.

(Sau sẽ tiếp theo)  
Lê-chơn-Tâm

Vinh-lợi là làng tại Châu-thành Bacliêu

Quảng tài-Thạnh

Tiệm Đong ghe và sửa ghe ở bên kia sông gần cội giày thép vàm CANTHO

PHÙNG-CHIỀU— CHỦ TIỆM

Kính cùng quý vị dặng tường, nay tôi mới lập một trại đong và sửa ghe có sẵn ụ và bè tiện bề sửa và kéo ghe Tiệm tôi cũng có bán các thứ cây cưa đủ thức tốt mà tốt giá lại nhẹ hơn các nơi.

Chủ tiệm này biết lễ nghi của người Annam nên tiếp rước quý vị vừa lòng luôn luôn chủ tiệm này khi trước có làm chủ sự tiệm cưa hiệu là Quảng-tài-Lại, thì ai ai cũng biết rằng người ấy biết chiêu hiền đãi sĩ bực nào

Xin quý ông quý thầy có cần dùng mua cây cưa đong hay là sửa ghe đến tiệm Quảng-tài-Thạnh thì rỏ.—Cái xin quý ng quý thầy thương.

Nay kính cáo.

Cáo bạch

Có bán cẳng viết "PORTE-PLUMES À RÉSERVOIR" ngòi viết bằng vàng thiết cao "PLUMES EN OR CONTRÔLÉ" 14k không sét, không mòn. Có khẩu (AGRAF) một đầu thibút viết, còn đầu kia thì viết chì (PORTEMINE); có phụ thêm 1 hộp nhỏ đựng năm cọng chì dể thay. Cây viết này nếu giữ giữ xài mười năm không hư.

Xin đừng tưởng rằng cây viết này giống theo cẳng viết năm cũ, một dồng củ khách bán đó.



Mua về, nếu xài không dặng không xưng dặng với dồng tiền thì trả lại Bồn hiệu sẽ trả tiền lại dủ.

Giá một cây là (có hộp, có comptegoutte) 4\$50

Mua nguyên lổ về bán lại cẳng tính giá nhẹ hơn nhiều.

Cũng có trức báp mực stylographique bleue black thừ tốt gia ve một là 0\$35

Trừ bán tại nhà in An-Hà CANTHO

### Bạn hát xiệt Annam

(Cirque Annamite)

#### Lời kính cáo

Từ ngày chúng tôi lập thành bạn hát xiệt Annam đến nay gần đặng 1 năm rồi thường đi hát khắp Lục-châu, đến đâu nói cho phải: cũng nhờ Đổng bang, đôi nghla Đổng bào, thương tình đồng chí, vui lòng xem giúp, lại cũng là may: kếp hát và nam nữ tài tử của bạn chúng tôi làm tướng đặng êm tai đẹp mắt Đổng-bang, nên tiếng khen không giứt. Ơn ấy, chúng tôi thâm cảm ngàn ngày.

Nghĩ vì: Xưa nay Đổng bang ta chưa ai ra lập đặng một bạn hát xiệt khi cụ sung túc như các nước bên cõi Âu-mỹ Nay chúng tôi chú ý, thiết là: BẮT CẦU LỢI CHỈ CẦU DANH, muốn lập thêm bạn hát xiệt của chúng tôi ra cho thiệt lớn, kếp làm tướng chọu người cho thuận thực ugo ngoai bang trông vào may mà đặng đẹp mắt ngời kheo, thì tiếng thơm cũng bay lây cho Đổng-chúng.

Vậy tôi rao báo này cho Lục-châu người Annam ta mà thôi, ai có biết kiểu cách chi lạ trong cuộc thể thao: nhào, múa, đánh đu, đi giây, hoặc nghề chi khác v...v... Xin đến giúp sức cùng bạn chúng tôi, thì chúng tôi cũng trọng tiể luận tài nạp dụng và huân công cho xứng đáng.

Nếu vị nào muốn viết thư trước cho tôi mà bản luận đều chi, xin để bao như vậy: Và xin nhớ biên cho tôi cái hiệu thì tôi sẵn lòng trả lời.

Monsieur André Thạn. Directeur de la troupe d'acrobates Annamites

Vinhlong. (à faire suivre)

André Thạn kính cáo

### Nam Bắc ái

Kính trình cùng qui-vị:

Tại tiệm tôi, có trữ Trà-Nam-Việt, dầu mần (Essence de menthe) hiệu Lò-tiền và các thứ xà-bong.

Có phòng ngủ, rộng rãi sạch sẽ. Có bán cơm Annam, cơm Tây, và rượu lá.

Người Quán-lý tiệm này, biết phép vệ-sanh, cho nên sự tinh khiết ít nơi bì kếp!

Cúi xin chư-vị đồng-bào, mở lòng đoàn thể, giúp chúng tôi cho vững bước trong cuộc thương trường, là 1 điều chúng tôi rất trọng ơn chư quý vị lắm đó.

Nghĩ rằng:

Người Annam, thương Annam, Lập sòng, phá núi, dầu làm như chơi

Monsieur Lê-Mai, Quán-lý

Nam-Bắc-Ái

Poste de Trà-ôn

Kính đốn

Mấy ông Chủ-bút Nhứt-trình quốc-ngữ nếu đi lỡ đường, ghé ăn, nghỉ tiệm tôi chúng tôi chẳng tính tiền chi cả.

### Lời Rao

#### Rượu Rhum Stella

Hội làm Đường và làm rượu rơm ở tại Cantho kêu hùn vốn thêm cho đủ 1 triệu rưỡi quan tiền lausca (1 million et demi de francs)

Vì nào muốn hùn xin do nơi ông QUẢN LÝ hội đường niên ngụ tại phòng văn quan Trạng-sur A. Viviers tại Cantho

### Bán

Có bán một con ngựa kim bắc thảo lai.

ai muốn mua xin do nơi M Pierrat Payeur à cantho

### Trường Võ Văn

Cantho

Dạy học trò thi lấy bằng cấp Sơ học

Học và ăn ngũ tại trường  
12 \$ một tháng

Học và ăn buổi trưa 7 \$  
Học ngoài..... 4 \$

Bữa I tháng chạp Annam bài trường

Bữa I tháng giêng Annam tư cụ trường

### Hội mua bán lúa

Nam-lợi-mỹ» TRAON

Số vốn 200.000\$00 (hai mươi muôn)

Hội mua bán chắc chắn, cần lường thật thà, vị nào ở xa muốn bán xin gửi lúa kiểu đến, hội sẽ đánh giầy thép định giá, hoặc sai người đến thương nghị

Quản-lý { Nguyễn-văn-Bổn  
Nguyễn-văn-Căn  
Đặng-văn-Chiêu

### Hậu tạnh

Giao tiếp thương mãi hội

CU LAO MÂY— TRAON

Hội mua bán lúa

Hội này khởi sự mua bán từ ngày 1 Mars 1919 đến ngày nay là 15 Septembre 1919 tính số mỗi 100\$00 thì lời đặng 52\$ còn tài sản tính hội hết thấy giá đáng 50\$00 để tính nhập vớ số vốn.

Nay hội mở hùn thêm mỗi phần hùn là 150\$; như vị nào muốn hùn mấy hùn tùy thích. Định đến ngày 1. Decembre 1919 thì nạp số hùn; như vị nào muốn hỏi đều chi xin gửi thư cho Monsieur Tư chủ Hội Giao tiếp sẽ hồi âm lập tức.

Thương xã Hội

### Việc nên làm!!

Rượu Rhum Stella làm tại Cantho, đặt rỗng bằng nước mía, uống đã ngon mà giá lại rẻ.

Vậy Bón hiệu kính cùng chư qui vị rõ: Như vị nào muốn lãnh về bán đặng kiếm tiền huê hồng, xin viết thư cho Bón hiệu mà thương nghị.

Lãnh về bán khởi trả tiền trước, bán đặng bao nhiêu thì trả tiền bấy nhiêu. Còn như vị nào lãnh rượu về mà bán chẳng đặng, thì gửi trả lại cho Bón-biểu cũng đặng vậy, miễn là ve còn tốt thì thôi.

Société des Sucres et Rhums de Cantho  
Kính Cáo

### Một việc khá lắm

Có quan Giám Đốc Quesnel sẵn lòng muốn bán hai sớ ruộng của ngài, ở tại háp mười Mỹtho sớ thứ nhứt đượ 46 mẫu, ở dựa mé kinh, sớ thứ nhì đượ 246 mẫu, ở dựa mé kinh lớn kêu là kinh Tổng-đốc Lộc, kinh này xáng mới vét lại lớn lắm, bề ngang chừng 40 thước nên tiện bề chớ lúa ruộng lắm, và như muốn chớ lúa thặng lên Chợ-lớn đi ngã sông Vaico cũng dễ lắm.

Hai sớ ruộng ấy đều là đất thuộc tốt lắm, chẳng còn phải tốn công khai phá chi nữa hết; lại sẵn trong đất có mười ba cái địa, cá rất đại lợi. Có một sớ đất khác kể cận với hai sớ ruộng nói trên đây, chừng 300 mẫu, nguyên là của hiệu Speidel đã bị nhà nước tịch thu lại và có lẽ trong một ít lâu sẽ giảo gia bán

Hai sớ ruộng của quan giám đốc Quesnel, huê lợi mỗi năm chừng 12 tới 15 ngàn giạ.

Ái muốn mua hai sớ đất ấy xin gửi thư cho quan Giám đốc Quesnel tại Saigon, hay là gửi cho sớ Nhứt trình An-hà tại Cán-thơ mà thương nghị và đến xem bản đồ thì hiểu rõ

**MỸ KỸ**

TIỆM HOẠ CHƠI DUNG VÀ KHẮC CON ĐAU  
ở đường Turc, số 16

Ngang nhà MOTTET, Saigon

Kính cáo cùng quý khách đặng hay: tại tiệm tôi có làm má đá bằng đá cẩm thạch, đá xanh Ton-kin có đủ các thứ kiểu.

Có khắc con dấu bằng đồng, mũ thun bằng cây, chạm bản đóng cùng hoa điều thảo mộc theo lá nhân hiệu, vân vân. Mộ bia chạm bản đá cẩm thạch.

Có thợ họa chơn dung nhảm hình người mà vẽ bằng dầu sơn vô bố, nước thuốc mực Tàu, viết chì than, họa biển liền và tranh, họa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Chaussures en tous genres.

TRƯƠNG-NGỌC-GIU cần khải

**Phò cáo đồng bang**

Kể từ buổi An-Hà An-quán,  
Tại Cánh-thơ, tạo sáng đến rày,  
Lục-châu quân-tử, ơn dày

Mãn-cán mua giúp, ngày nay thanh-hành,  
Thanh-hành dặng cửa hàng rộng mở  
Máy sấm thêm, thấy thơ tin rờng,  
Lãnh in chỉ thấy đẹp xong,

Truyện, thơ, danh-thiệp, thiệp-hồng,  
thiệp-tan.

Toa, số, bộ, làm càng kỹ lưỡng,  
Chắc lại bền chảng nhượng của người

Nói chỉ sách đóng thi thời!  
Lưng da, lưng bố, để đời ít hư.

Sách in sáng, tinh từ, Kim Túy,  
Tự điển cùng Sử ký Đại nam.

Tuấn tra Pháp lệ, dạy kham,  
Cách thi hành án, thiệt làm rất hay.

Thước, viết nghiên sáng dầy đủ hạng  
Thiếu chỉ dấu giấy láng, mực ngời;

Chức trao, nào phải ưỡnng lời.  
Sang chơi 1 chuyển xin mời các ông

Tay vật liệu, nay không dễ dũ,  
Bồn quán nào dám phụ ý ai,

Khó nhọc thứ mấy chảng nài,  
Miếng cho đẹp dạ Quý-ngài là hơn.

An-Hà An-Quán Bd Saintenoy Cánh-thơ.  
Đến khib.

**LOI RAO**

Kể từ ngày 1 Novembre 1919, ai có trồng mía nhiều xin chờ đến lò rượu **RHUM STELLA** tại làng Phú-Thứ (Cánh-thơ) mà bán. Bất luận mấyghe cùng mua; mua đặng tiền lắm.

Còn ai chưa trồng mía cũng nên trồng cho nhiều mà bán vì lò rượu này dùng nước mía mà làm rượu.

**Xin ghé mắt**

Truyện Ngủ-phụng-Lầu của Trần-văn-Hương có để bán tại nhà in Hậu-giang Cánh-thơ. Vạy xin đồng bang liểu vài cất tiền láng phí mua đọc giúp vui giây lát, giải muộn thoả cùng được vài canh. Trước là coi cho tiêu khiên ngày giờ sau thấy đều tẻ mà chừa!

Hãy mua coi sẽ biết. Ngộ lắm!!!

Giá mỗi cuốn là..... 020

Ai mua nhiều tính giá rẻ hơn

1 cuốn giá..... 0 20

50 cuốn giá..... 6 50

100 cuốn giá..... 12

**LE-KHANH-TRINH**

*Géomètre-civil*

CANTHO-CHAUDOC

LEVÉ DE PLANS

*Délimitation et Bornage*

**EXPERTISES**

**Ông Lê-khánh-Trinh**

KINH LÝ

*Cantho-Chaudoc*

*dành dạt điển thổ*

Phân ranh hạng

*Tương phân thổ sảng*

Công chuyên làm ký và mau lại giá nhẹ

Xin viết thư nơi tôi mà thương nghị.

**Cac nhà Annam**

Hãy nhớ khi mua thuốc mà ướng cho đặng mạnh giỏi, thì hãy hỏi thăm mấy người lớn cũng là ông già bà cả, những kẻ ấy sẽ nói cho mà biết TIỆM THUỐC PHARMACIE NORMALE của ông H. DE MARI nhứt hạng bào chế y sant, tại làng CATINAT số 119 SAIGON, là có danh tiếng lắm, vì bán rờng những thuốc nhứt hạng, không hề làm gian dối bao giờ. Lại giá bán thì cũng nới, không khi nào thấy người An nam tới mua mà bán mất hơn người Tây đâu.

NHỮNG THUỐC THAN HIỆU

**Vin tonique du Dr H.DÉEM:**

Thứ rượu này dùng mà bỏ, những người ốm-o hay đau, rét, và nhứt là cho người đờn bà có thai dùng thì con mình sanh ra có da thịt và mạnh giỏi.

**SOLUTION Dr DÉEM**

Trừ bệnh nha phiến rất mau và không có phá đau

BÁN RỜNG THUỐC THƯỢNG HẠNG

và nhiều hiệu có danh tiếng dẫu bạc hà **ESSENCE DE MENTHE DE MOLINIER**, tốt bực nhứt.

Chánh tiệm trữ thuốc hoàn PILULES PINK trị bệnh mất máu xanh xao, lại ướng nó thì ngừa đặng các chứng bệnh ho, lao lớn.

**PHARMACIE NORMALE:**

H. DE MARI, PHARMACIEN DE 1<sup>re</sup> CLASSE

Có bán các thứ thuốc đá kê tên trên đó, và có bán các thứ thuốc khác, cũng hiệu nghiệm vậy.

**HÀNG HẬU GIANG**

vốn đặng 600.000f

Hàng này của Luogsa và Annam hùng vốn lập tại Cánh-thơ. Có trữ đủ các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tắt một đết là tại Saigon có món chi thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt.

Công gởi hàng cho các xứ xa; ai mua món chi xin viết thư ngay cho Hàng, thì Hàng sẽ gởi hàng lập tức.

Xin qui vị đến xem Hàng chơi thì rõ.

Có trừ bán:

Rượu rơm hiệu Stella

Làm rờng bằng mía.

Có bán lẻ, bán sỉ và cho lãnh về bán lại khỏi trả tiền trước.

TIỆM

**Trương-văn-Hanh**

Sadec

Có bán xe máy mới và đủ đồ phụ tùng xe máy và sửa xe. Lãnh thấp mướn đèn khí đã (carbure) theo cuộc quan, hờn, tan, tế, kỳ yêu, Tân gia, hạ thọ, khăn đen bằng nhiều tây và khăn bông tốt thượng hạng, bán mới và bán lẻ vô rớt xe máy hiệu Michelin, giầy hăm-ét đủ cỡ đóng theo kiểu kim thời. Quý ông ở xa muốn mua đồ phụ tùng xe máy, thì gởi thư cho tôi. Tôi sẵn lòng ký lưỡng mà gởi contre-Remboursement nghĩa là đóng bạc nhà thơ mà lãnh đồ và tôi cho giá đồ phụ tùng in sáng bằng chữ quốc-ngữ (Prix courant)

Trương-văn-Hanh.

Cần khải.

# HIÊU MÓI Trần Mạnh

Ở đường mé-sông, gần cầu tàu Khách-Trú—**Cantho**

Có bán đủ thứ: Rượu-tây, đồ-hộp thuốc hút (TABACS ET CIGARETTES) thuốc-tây (PRODUITS PHARMACEUTIQUES) dù, nón, khăn sách, truyện, thơ, tuồng, giấy, mực, và các thứ vật dụng theo thể-cách kim-thời, vân vân.....

*Kính cùq Lục-châu Quán-tử*

Tiệm tôi mới lập, bán đủ các thứ hàng hóa đã kể trên đây; chẳng những là ngon và tốt, lại còn giá rẻ hơn các nơi

Tôi có lãnh bán CONTRE REMBOURSEMENT cho những người ở xa (ngoại tỉnh, hay là xa cách châu thành) có cần dùng món chi, chẳng hạn, cứ việc viết thư cho tôi thì tôi liền gửi món ấy đến cho chừ-tồn lập tức. Nói tóm / đều là: chừ-tồn có cần dùng vật chi, ở tại Cantho có bán thì tôi cũng có hể mà gửi ngay cho chừ-tồn dạng vậy.

Xin chừ-tồn Quý-khách, tương tình đồng-ban, ra ơn chiêu-cổ, giúp nhau, dặng mau lãn-bô trong nẻo thương-trương, thì ơn ấy rất nên thâm cảm.

TRẦN-MẠNH kính cáo.

# TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU-TÀN-PHƯỚC

Đường kinh lập Cantho

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

LÀ CHỦ TIỆM

Kính lời cho quý ông, quý thấy rõ: iệm tôi làm bánh mì rông bột mì tây, mua tại hãng bán bột tốt có danh tại Saigon. Cách làm sạch sẽ, bánh thì để trong tủ có kiến rộng nước kiến lên

không dặng, ruồi bu không được lại khỏi ai sờ tay dơ, ai muốn mua ở nào thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

Xin có lòng chiêu cổ giúp bạng đồng bang trong cuộc thương mãi.

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

## Vô văn học hiệu

Trường học của Ông Vô-văn-Thơm lập, gọi là "Vô văn, học hiệu" đã khai từ hôm 4 Novembre 1918. Nay được 50 trò nam và nữ vào trường.

Thấy giáo cần mẫn con nít học mau tân phát vô cùng.

Tiến học và ăn, ngủ phải đồng rước tin giảnhư vậy.

Học ngoài (không ăn ngủ).....4\$

Học và ăn buổi trưa, .....7

Học và ăn ba buổi, ngủ lại trường .....12

Như ai dùng giấy Quốc-trái mà đóng tiền trường cho con cháu học, thì Ông Đốc học trường Vô văn cũng thâu, cứ mỗi phiều 100 francs thì kể là.....16

Bữa 3 Juillet bài trường tới 5

Aout thì tựu còn kỳ bài trường Têt thì cứ rằm tháng chạp bải qua rằm tháng giêng thì tựu bà con cô bác ai có dịp đi Cantho ghé coi cách sắp đặt chỗ học, chỗ ăn, chỗ ngủ.

Ai có cần hỏi thăm đều gì: xin gửi thư cho Ông Vô-văn Thơm thì lập tức có thư trả lời.

# PHARMACIE SHANGHAI

TRÔNG RẪN THAY CON MẮT

Chủ nhơn TRIEU CUONG

Một tiệm lớn ở tại đường Marins, số 88—**Cholon**

Một tiệm mới ở tại đường Gallieni, số 3—**Saigon**

(Ngang nhà giấy xe lửa Saigon-Cholon gần Chợ-Mới)

Bổn Dược Phòng có trữ bdn nhiều thứ thuốc rất nên thân hiệu đều có dùng cái nhãn «Con Bướm Bướm» làm tin, chừ qui vị có mua thuốc của tiệm tôi, hãy nài cho được cái nhãn «Con Bướm Bướm» mới là thiệt thuốc của tiệm tôi, kéo làm thứ giả uống vào thêm hại

Bổn Dược hông có gửi thuốc tại nhà M. THÁI-KY-SON, ở đường Pellerin số 23-Saigon bán giảm giá của tiệm tôi, chừ qui vị ở trong Lục-Châu có cần dùng thuốc của tiệm tôi, xin viết thư cho hay sáng lòng gửi cách Contre remboursement. Còn tiền gửi về thân chủ phải chịu

SHANGHAI BỒ HUYẾT YẾN SƠ VÊ

(20) Thuốc bổ thận tinh thần hiệu

THÁI HOÀN

Theo đời Văn-minh nảy trong xã hội của Đông-bào ta từng có tiếng khen cho thuốc trị bịnh nhiều món đã hay, lại lịch trị vô cùng, và các Lương-y trong các nước cũng làm chứng chắc cho ta phương thuốc Tự Thận này là một phương quý lạ trong việc tráng dương nếu bịnh các chứng thuộc Thận rất nên đề dặt, theo thuốc này mà trị những là: Tâm, Thận bất giao sanh chứng chiêm bao Di-tinh, nếu để lâu ngày đường Ngạc quan hư xương móng hoại biên ra chứng Trệ-khí (đau giá) dùng thường thuốc này thì tráng hỏa cho mạng môn ấm nơi thận thì tức thì mạnh giỏi:

1.—Huyết khí suy nhược, tinh thần hao kém, ăn uống không dặng, giao cấu không nổi, mộng-mị di-tinh cũng là đờn bà lạnh nơi tử cung, đờn ông tinh huyết hư nhược nên mới chậm có con, dùng thuốc này công hiệu hơn hết, sức mới mạnh hơn tinh chắc của các loài cá, và ấm thận thì hơn sức Lộc-nhung, thiệt là bổ thận hạng nhất trong hoàn cầu;

2.—Bản hoàng thọ thấp, nhiệt sanh chứng lậu trệ, ngủ lảm, mới thì đá gát, lâu thì bải hoại đờn điều, hay là bời đau sang độc mà uống nhiều thứ thuốc hại độc làm cho phạt ti-vị hao thận phủ; dùng đến thuốc này cũng năng bồi bổ chơn nguơn tiêu trừ các chứng bịnh;

3.—Mỗi lưng mỗi gối, nhứt tề xương cốt, đi đứng có đau không vững vàng, các chứng thuộc về cuộc chơi bời quá độ khiến tinh thần bủng rủng, dùng thuốc này trở nên mạnh mẽ;

4.—Ti-vị hư khí huyết hao kém, hay

mệt hay mỗi đêm khuya, thường hay sông bến bởi tích trệ nhiều, ăn uống không tiêu, dùng đến thuốc này khai vị kiện ti châu thảo an ổn;

5.—Đờn bà con gái đường kinh huyết hư huyết kinh vàng dợt ngưng trệ đông khối huyết sắc bầm, sanh chứng xích đái hạ, bạch đái hạ, đường kinh trời sục không chừng, khi ít khi nhiều nơi âm môn hư lạnh, dùng đến thuốc này rất hay vô cùng;

6.—Những người già cả, thận hư mang môn hỏa kém, hay đá đêm, xương cốt mỏi mề, dùng đến thuốc này rất cố tinh bồi thận, dẫu già tuổi cao cũng mau có con thiệt là thuốc bổ thận rất nên công hiệu.

Như vị nào có mấy chứng đã kể như trên đây, thì mau dùng thuốc hoàn này trong một ngày sẽ thấy hiệu nghiệm chẳng sai, uống luôn choặng 3, 4 ngày các bịnh đều hết, mà lại mạnh mẽ hơn xưa thân thể tráng kiện, như mấy ông già, bà cả khí huyết dâm suy, tinh thần hao kém ăn uống chẳng dặng, bịnh hoạn liên niên, như uống thuốc này cho thường, thì ăn uống mau tiêu, da thịt mịn màng, thêm sức sống lâu, già trở nên trẻ, còn trẻ thêm sức mạnh, có con thiệt là một phương thuốc bổ huyết rất hay qui trong hoàn cầu.

Chừ qui vị có mua hãy nài cho dặng hiệu PHARMACIE SHANGHAI và coi nhãn «Con BƯỚM-BƯỚM» mới là thiệt thuốc của BỔN-DƯỢC-Phòng kéo làm thứ giả mạo

CÁCH DÙNG: Tối trước khi đi ngủ uống một hoàn, uống với nước muối hay là nước trà, dùng luôn luôn đến khi trong mình cho thiệt mạnh.

THIỆT GIA:

Mỗi hộp hai hoàn .....1000

# HỒ'I DÔNG-BANG

Trong xứ ta có lò đặc  
một thứ rượu ngon làm  
kêu là **Rhum Stella**  
làm rông bằng nước mía

Ta nên mua rượu này  
mà uống, vậy mới là tỏ  
ý bình vực cái môi lợi  
trong xứ ta đó.



Rượu **Rhum Stella**  
này giá đã rẻ mà uống lại  
nên thuộc nữa.  
Mua uống rồi mới biết  
**SOCIÉTÉ.**

des  
**SUCRES ET RHUMS**  
**Cantho Cochinchine**

Muôn mua xin do nơi  
**HÃNG HẬU GIANG**  
**DƯƠNG HÀNG**  
**Cantho, Saigon,**  
**Vinhlong, Mytho**  
**Travinh**

**Vậy môi lợi càng ngày về tay đồng chường**

*Lu et approuvé au sein de la publication  
Cantho le 10 Avril 1920  
P. L. Administration*