

NĂM THỨ TƯ.—số 159

JEUDI 1<sup>er</sup> AVRIL 1920

# LE COURRIER DE L'OUEST

ÉDITION EN QUOC-NGU'

## AN HÀ NHƯ'T BÁO



MỘI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Direction—Rédaction—Administration—Boulevard Delanoue, CANTHO

TỔNG LÝ: TRẦN-DẶC-NGHĨA

CHỦ BÚT: PHẠM-KỲ-XƯƠNG

BÁN NHƯ'T TRÌNH

TRONG CƠI ĐÔNG-DƯƠNG

BỘN CHỦ LANGSA

BỘN CHỦ QUỐC NGỮ

TRỌN NĂM.....	5 \$ 00
SÁU THÁNG.....	3. 00
BÁN LẺ MỖI SỐ.....	0. 15

TRỌN NĂM.....	3\$00
SÁU THÁNG.....	2 00

BỘN QUỐC-NGỮ VÀ LANGSA

TRỌN NĂM.....	7\$00
SÁU THÁNG.....	4. 50

Vì nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhứt trình xin viết bao  
cho M. Trần-dắc-Nghĩa mà thương nghị.

Mua nhứt trình thi kè từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

**VIN DE CHINE DIT ALCOOL MÉDICAMENTEUX****RƯỢU THUỐC RẤT THẦN HIỆU**

Bản Được Phòng kính cho chư Quý khách ở xa, gần hay rằng: Nhà nước cho phép Bồn Hiệu ngâm Rượu Thuốc tại Tiệm và dặng thông hành Lục-linh; nên bồn hiệu an hanh ít thứ Rượu thuốc cho chư Quý vị xem, dặng mua mà uống thử coi cho biết hay dở thế nào. Những Rượu thuốc của Bồn hiệu ngâm, kể ra sau đây: Và có một thứ Thuốc ho thiệt là bay lâm, hiệu là: TRUNG-HUÈ CHÍ KHÁI THỦY, bất kỳ ho lâu mau, hè uống vỏ nồi trong 24 giờ thì tuỳ bớt liền;

Gia mỗi ve 0\$30, mỗi lô 12 ve 3\$00; Như chư Quý Ông muốn mua gởi thư cho Bồn hiệu thì bồn hiệu sắng lòng gởi thuốc lại lập tức.

**TRANG CÀN PHONG THAP TUỔU**

Rượu thuốc này, lựa ròng những thuốc thường hạng mà chế ra. Các Y-sĩ bên Trung-quốc đã có thí nghiệm rồi, đều chứng chắc rằng: rượu thuốc này, phép tẩm chế rất tinh, dùng nó mà trừ bịnh phong-thấp, bịnh nhứt trong gần cốt và bị làm cho máu chảy đều, thiệt là một thứ rượu thuốc rất nên thần hiệu.

Nó trị bịnh nhức đầu phong, tay chân phù thũng, da thịt sưng nhức, đau pruz, mỏi gối, té tay té chân, đau nhức trong gần cốt, các chứng thường độc di đứng chảng an, đau nứa toàn minh, (kêu là ban thân bất toại).

Thi dùn, hoặc uống hoặc tuoa cũng đều hiệu nghiệm cả thảy, chẳng những là trừ bịnh mà thôi lại còn làm cho ăn mau tiêu, máu chảy đều, sanh tinh huyền

Uống thuốc rượu này rồi thì tinh thần khỏe khăn hơn lúc trước trăm phần người có bịnh uống thì trừ bịnh, người không bịnh uống thường thì mạnh giỏi luôn luôn, cả đời khỏi lo bịnh hoạn.

**CƯỜNG CHƯỜNG BỎ HUYẾT TUỔU**

Là một thứ Bi-Truyền-Lương-Phương, chọn rát ròng những thuốc tốt thường hạng, quý trọng vô cùng, lại có gia thêm Nước-Sắc, hiệp lại mà chế ra thứ rượu thuốc này. Các Y-sĩ bên Trung-quốc, đã thí nghiệm và chứng chắc rằng: Thứ rượu thuốc này là một thứ bay sanh tinh bỏ huyết và thêm sức mạnh cho con người

Sắc đục quá độ, nhức đầu chóng mặt, thân hư di tinh, Dương-Vật-Rất-Cứ đau lưng mỏi gối, khí huyết hao kém, tú chi mỏi mệt, đờn bà đường kinh không đúng, bạch đái xích-dái đờn bà sanh đê yếu đuối da mặt mét vàng.

Chẳng luận đờn ông đờn bà, các chứng bịnh thuộc về bịnh hư bịnh tần thảy đều dùng dặng. Uống nó thì nó hay sauh tinh thêm huyết khỏe khoắn tinh thần nhặng người không con uống thường chắc sẽ có con, lại còn hay trừ nhặng vật thực ăn không tiêu, tích trữ trong bao-tú.

Hè uống rượu thuốc này thì dầu bịnh chỉ nó trừ cung nỗi.

**BÁ BO-VĒ SANH TUỔU**

Con người ở đời, phải cho biết cách vệ sinh thì trong mình khỏi mang tật, bình ít sanh. Còn như mạng sống của con người là bởi nhờ nơi khí huyết sung túc. Chớ như những người tinh thần boân hốt, chẳng biết thèm ăn, tú chí rủ liệt, lỗ tai lùng bùng, con mắt mờ mệt, ấy là bởi huyết suy, khí kém, trái tim và trái cát đều hư

Bồn được phòng bằng da tẩm chū ý, tiêm Phương kia thế nõ hết sức mới chế ra dặng một thứ rượu thuốc Vē-Sanh này, hè am hư thì bỏ am, dương hư thì bỏ dương, chẳng luận trẻ già, đờn ông đờn bà, người nào khí hư huyết hắc, thật thủy kém hao, hè uống rượu thuốc này thì dặng tráng tinh sanh huyết, chẳng những là dặng khí huyết sung túc mà thõi, lại còn tiêu trừ hàn bệnh.

Uống rượu thuốc này dặng thường thì dặng sống lâu, người không con uống thường chắc cũng có sanh con, thiệt là một thứ Vē-sanh chí tánh được đó

Phải uống cho thường thì mới thấy hiệu nghiệm là dường nào.

**HO-CỐT-MỘC-QUA-TUỔU**

Rượu thuốc này chế ra bằng Ho-cốt và Mộc-qua, bồn được phòng chẳng nài công khó chế luyện kỹ cang, và chọn thứ thuốc thiệt tốt hiệp lai mà làm ra thứ rượu thuốc này, ai có bịnh như sau đây, hè uống vào thì thấy hiệu nghiệm liều

Đau trong xương, tú chí rủ liệt, di hước không vững, da vàng, chơn thủng khí hư huyết trệ, nhức đầu phong, các thương thứ tieb, cốt khí tim la.

Nếu ai có các chứng bịnh kè trên đây thì nên dùng thứ rượu thuốc này mà uống hay là thoa thi hiệu nghiệm dì thường, thiệt là một thứ thuốc hay để nhứt

Bất kỳ đờn ông đờn bà, hè uống nó cho thường thì mau tiêu hóa vật thực, lại thêm khí lực bội già, khôi lo bịnh hoạn về sau mà lại dặng sống lâu thêm nữa

**THÔNG-TRỊ-MAO-KÊ-TUỔU****RƯỢU THUỐC BÌM BỊP**

Thứ rượu thuốc này, chuyên trị các chứng phong thấp, buốt lược tho cảm, ấy là một thứ thuốc bị truyền linh nghiệm đệ nhất.

Các chứng phong thấp, chẳng luận lâu năm hay là mới cũng đều trừ dặng, còn nhức đau lưng, nhức tay, mỏi chân, đau trong xương, hay đục gần, hoặc bị té bị đánh mà sưng minh, hay là tay chứng bái hoái. Các chứng ấy hè uống vào thi thấy hiệu nghiệm liều.

Phải tùy theo chứng bịnh mà dùng, chẳng nên uống cho quá độ.

Mấy thứ rượu thuốc này của bồn Được-Phòng ngâm tại tiệm và mỗi khi ngâm thì có một ông Langsa đến nghiệm chắt chẩn, hiệu Trung-Huè Được Phòng tại Cholon đường Paris số nhà 89, như chư Quý khách ai muốn dùng thử thì xin hãy đến tại tiệm mà mua thuốc rượu này có nhân để biệp Trung-Huè Được-Phòng thì chẳng làm đỗ giả mạo. Còn ai ở xa mà muốn dùng rượu thuốc này thì xin gởi thư để chờ ở cho kỳ lượng thì bồn Được-Phòng sẽ gởi thuốc đi từ thi, xin Quý khách thử qua sebiết.

**TRUNG-HUÈ-DƯỢC-PHÒNG.**

89 Rue de Paris Cholon.

## Quốc-Trái 1920 Kết cuộc

Nam-kỳ phỏng trái 20.307.020 f.  
Cao-man — id — 7.176.700 f.  
Chưa rõ dặng sò ở Trung-kỳ và  
Bắc-kỳ là bao nhiêu.

Tỉnh Cán-thơ kỳ này phỏng  
trái dặng 1.656.100f.

## Khuyễn-học-Hội LONGXUYÊN LỜI RAO

Kể từ ngày 15 mars 1920, mỗi tuần lẻ  
từ ngày chúa-nhứt; tại trường học tỉnh  
Long-xuyên, có mở cuộc dạy học ban  
đêm. Trong các sáu nhơn dân, bắt luận  
giả trê bét lớn, ai muốn học, được thông  
thà đến đó mà học, không tốn tiền bạc  
chỉ cá.

Chương trình dạy học, định ông thấy  
nào dạy môn chi, dạy ngày giờ nào, hãy  
xem bản sau đây thì rõ.

### ĐẠI-HỌC

Từ 7 giờ đến 8 giờ

Thứ hai: M. Trực dạy Bác-bọc (Sciences)  
Thứ ba: M. Nhứt dạy Tính-toán (Arithmétique, système métrique, géométrie)

Thứ tư: M. Ngân dạy mèo viết chữ  
Langsa (Orthographe, grammaire)

Thứ năm: M. Goupillon dạy đọc sách  
nói chuyện (Lecture, conversation)

Thứ sáu: M. Đóng dạy tiếng một, nói  
chuyện (Vocabulaire, conversation)

Thứ bảy: M. Hình dạy dọi bóng các  
nghĩa (Projections) (dạy từ 7 giờ đến 8  
giờ 3 khác)

Từ 8 giờ đến 8 giờ 3 khác

Thứ hai: M. Cử dạy phép-luật và buôn  
bán (droit usuel et commercial)

Thứ ba: M. Hương dạy sử-ký và địa dư  
(Histoire-géographie)

Thứ tư: M. Đinh dạy phép vệ-sanh (Notions d'hygiène)

Thứ năm: M. Kệm dạy tiếng Annam  
(Langue annamite)

Thứ-sáu: M. Nhơn dạy dịch chữ Langsa  
Annam (Traduction)

### TIỂU HỌC

Từ 7 giờ đến 8 giờ 3 khác

Thứ hai: M. Bằng dạy đọc sách quốc-  
ngữ (Lecture annamite)

Thứ ba: M. Tiên dạy tính-toán (calcul  
annamite)

Thứ tư: M. Phuông dạy truyện-sử (His-  
toire annamite)

Thứ năm: M. Thể dạy tiếng một Lang-  
sa (Vocabulaire, conversation en fran-  
cais)

Thứ sáu: M. Tư dạy viết chữ (Ecri-  
ture)

Hội khuyến-học Long-xuyên mở cuộc  
này thường rất hữu ích cho nhơn-dân  
đó. Có chữ: học giả như hòa như dao; lại  
có câu: học dặng như gấm thêu hoa, có  
văn có chất mới ra con người.

Vậy vì nào thuở ấu xung: hoặc mắc  
gia sú buộc ràng, hoặc tùng tam phỏng  
tự luồng bô ngày giờ mà không học;  
mày cũng nên thừa dịp vào đó xin rèn  
tập văn-chương bút toán để phòng khi  
hữu dụng cùng người khôi tiếng đời  
ngạo cùi là dốt.

Ước ao mày Hội Khuyến-Học trong  
các lò hò khát nói theo gị vương Hội  
Khuyến-Học Long-xuyên mà làm theo  
dây; át chúng dân thâm cẩm ơn dày chí  
xiết.

### Xướng ca lược luận

Phảm làm con người, ai ai cũng có  
lúc mừng, vui, thường, giận, gãp cơn  
Ấy, khó mà giải dặng cái nỗi niềm. Bởi  
vậy: từ xưa đến nay, thường lẽ có nhiều  
chỗ Hí-Trường, là đỗ lấy đó giúp vui,  
cho tiêu khiển trong con rối rãnh. Nhưng

mà trong cuộc trò chơi, có nhiều lý thú  
có hữu ích, có bất tiện, là: Đạo bất hư  
hành chỉ tại nhơn. Như lúc rảnh rang,  
nhâm khi buồn bã, vào đến Hí-Trường  
cũng dặng một đỗi phúc mua vui: như  
người thất thố ly hương, xem gấp  
lúc thời lai phong Wong, biết sao mà  
cánh ngô biết bao là thích tình, kẻ thất  
chí công danh, xem nhâm hồi diển, si  
hèn mà ngao đầu đọc chiếm, thì cũng  
thỏa tất lòng buồn bã bấy lâu, như gấp  
diển, bởi Thái-công điểu ư Vi-thùy, như  
bất thất phong-hầu! ai mà chẳng nỡ  
mày đẹp mắt! chí như một kè bão nho  
Châu-mài-Tháo, sau làm thương tướng  
ai xem mà chẳng duyệt sắc hoang nhàn.  
Ấy đó là đều có ích cho những người mua  
vui trong giây lác.

Song tôi nghĩ nghị tới mấy đỗ hại  
cho đoàn hậu tên, cũng vì nơi Hí-Trường  
mà sành tệ. Nhiều khi mấy đỗ em rảnh  
rang vào Hí-Trường lại gặp hối Chuong-  
Vô-Diệm đỗi bình, cũng là lúc si hèn  
sánh đỗi cùng công chúa, biết bao là  
ngô là vui, thường thường tư tư ác trê  
rõng việc học.

Nói gì mấy người chưa học thức, cùng  
con nít dàn bà (đà bà đốt da) vào coi  
gặp lớp Thầy Rùa hóa phép, Tàu-Hor-  
thăng thiên, Lưu-kim-Đinhhj trù Châu-  
Giai thâabolura, Na-Tra đặc cảng-khon-  
quyện, La-Nhơn hị phi dao, ối thoi khen  
là khen, cười là cười trầm trồ ới rạp.  
Đà vậy thì chó, còn nỗi vui nào cốt,  
tường chặc đời xưa có thật, ghi nhớ  
trong lòng. Bởi vậy cái lối Di-Đoan không  
đức; đời này chuyên qua đời nọ, ấy là  
mày trang chưa nghiêm gió Mỹ sóng Âu hé  
thấy sao thường vậy, chẳng cũng suy  
càng xét, ấy là đỗ hại đó. Bởi cứ cho  
nên, còn nhiều nhà tin tưởng Di-Đoan  
đỗ đỗi đau gần chết, mà không cần  
uống thuốc cứ nói ma ma, phạt phạt

tiêm thẩy Phù-thúy ếm đỗi trừ tà, đó có  
bại chăng? Tôi nói đến đây nghỉ lại  
giục mình, e lười không xương, rằng  
tôi chê thiên hạ tặng mình là thông giòi  
kỳ thuat: lời ngay phai trái tai. Vậy xin  
nhắc sơ sự nỗi niềm đỗi doan mà bị hại: mấy  
đỗ trước rồi đây một bộ pha khám  
lớn, bị Tòa binh xử bắn tại Saigon, ai  
ai cũng còn nhớ. Cũng vì tin đỗi doan  
những là: hò phong, hoán vò,  
sái-dậu, thành biob, độn thô toàn hình  
mới gây nên chuyện ấy. Bởi vì: bất thuong  
thời vụ, do nơi đất nát mà ra. Cho nên  
chỗn Hí-trường cũng cho là một cái  
diễn doanh chóng le, đâu cho cha dạy con,  
chóng khuyên vợ, thấy cất nghĩa cho  
trò đi nữa, mà xét lại thì chẳng bằng  
nơi rạp hát, nghe qua thì nhớ. Bởi vậy,  
từ thôn quê chí thành thị, có hát thì  
pháo nhiều là bà già, con nít coi bằng  
ba bằng bảy đòn ông. Coi rồi về, có  
người nhớ từ đầu chí cuối, con nít coi  
rồi về nhà lại bắt chước, về mày dăm  
mặt múa cảng múa tay, đứa nói tao  
đảng vân, đứa hò tao hóa phép. Nói gì  
mày có trọng trọng, hoặc chưa nơi phổi  
ngẫu, hoặc có chổ xe dây, coi gấp kỏi  
kép mặt đỗ phò vua, kép áo xanh thằng  
trận dùng tà thuật trừ yêu, béo bồ nhìn  
làm tướng, rồi quên phức thân danh  
chẳng nhớ đạo nhà, có nàng trát nết  
cuốn đỗ theo không! Ấy đó: Đầu thấy  
đánh, cha mẹ la, có nghe theo, mười  
phần may năm bảy. Thường cũng thua cái  
diễn-dàng chóng le là nơi Hí-trường.

Chứ chỉ mấy ông Bầu, mấy chủ obung  
làm làm sao mà cãi lương sự hát, bỏ bớt  
đỗi doan, sắp đặt theo những tích nào,  
hoặc tàn chế, hoặc tuồng xưa, cho có  
vua thánh, tôi ngay, cha lành con thảo,  
đánh nhau thi dùng mưu cao, chước  
giỏi, mà lấy tài lấy trí tranh  
hoàn, dừng cõi nói theo lối cũ

truyện tào, phi dao, hóa lửa, chết lại hồn hinh, trù ếm bùa mè, qui xú bắc bão, Tề thiên đánh động được như vậy thì sự hót bụi cũng là iết ích cho nhơn quan, cùng thèm gươong lành cho xã hội lại ro thèm phong hóa lè nghi bớt lẩn thẩn tè. Ngoại bang trông vào át cũng khen, mà bai hát minh thèm dám dám.

(Mytho) Xuân-Mai

## Dám cưới trong Làng

Tục cũ truyền đời nè trai lớn lên thi cưới vợ gái trong gá lấy chồng; ai mà chẳng có kết thân già già cưới, trừ ra mấy người vò bậu không con gọi là vò phuoc (tuyệt tự) cho nêu sinh dinh hồn nhơn con no iết dầu lè xưa phòi trương sau lè, song cung co uha ché dám bớt iết con đòi ba lè rát iết bêu trai bớt nhọc công tôn em, da ràng già thi bất luận tài, lại có lời: THƯƠNG TRAI DẬP ĐI TRÁM BÈ mày cầu vi do dầu em què dốt thế nào cũng nhớ ghi trong tri

Tưởng nghĩ việc cầu thân càng ngày khẩn khít, suối già một ngày một gầu mảng chi chặc lồng ty ố lối phải từ tất từ phản làm chó tinh nghĩa thân già hóa ra lợt lạc, ty như mình có gái trong một thuở eo xách nói iết nói lui hoặc ché bài mâm dây mâm lưng heo lớn heo nhỏ thì họ cũng chịu lụy trong buỗi đó thôi, sau về nhà người con gái của mình trốn đời gởi phận bên chồng chặc chịa như thế có chịu được cùng chặng mà buỗi dầu mình làm như thế, còn vầy nữa: mình có con gái bỏ buộc nǎm lè bảy lè mà đã gá rồi mình lại còn có con trai sau chỗ khác làm ngặt lại như

vậy mình có phiền chặng có lè cùng phiền chờ cho nèc đạo làm người tri kỷ thi tri bl.

Đã biết rằng sành gái từ ấu chí trường cực nhọc bao tốn biết bao nhờ được một thuở sai khiến dùp dùm trong gia đạo, gá rồi xuất giá tùng phu thì cũng tùy lượng mà đòi bao nhiêu tiền bạc chi dụng trong cuộc tốn phí làm lè đưa dầu đó là sự phải rồi, thi mua heo hoặc mua thịt chay mà dùng, lửa là phải đòi heo đứng làm chi phuơng như có gái đem heo tới đòi có dâng buôu chặng?

Thường thấy nhiều dám nghinh bón giá thú dâng trai phải nạp heo cơm bỏ vào cùi sou theo dầu heo gọi là chúc cùi sự tốt.

Hết ngày rước dầu, mâm trầu hủ rượu lè nghi dè trước kẽ dó họ đương rồi kbién theo sau một con heo tiêng la ét ét... om sòn coi ra không thanh nhả chül nào.

Biên phu chặng dám xin đều chi canh cài, là vì vò có bất thành kiêm, tùy thích theo ý mỗi người ai mà giống ai được, ché yêu cầu xin đồng bang vị nào mà còn giữ lè đòi heo đứng, heo cùi, heo cơm, cung nén ché dám.

Xuân-hòa, SocTrang  
Huỳnh-trung-Nghia

## Hội thi chữ nho và các thứ tiếng nơi miềng Cực-Đòng này.

Có lời nghị quan Nguyễn-Soái Nam-kỳ ngày 20 Avril 1920 iết đây sẽ mở hội thi tại dinh quan Hiệp-lý Nam-kỳ dặng bang tiến thường cho những

người giúp việc nhà nước nào được biết chữ nho hay là các thứ tiếng nơi miềng Cực-Đòng này.

Những đơn xin thi sẽ chấp tại dinh quan Nguyễn-Soái Nam-kỳ định đến ngày 15 Avril là ngày chót.

## Sách đáng xem

Vui chí cho bằng đọc sách, đọc sách được mở mang tri hóa, đọc sách được rõ gươong lành nét dũ, đọc sách được thông việc cõi hay chuyện kim, đọc sách được biết luân-lý cang thường, nói cho cùng mà nghe, dầu chặng đem vào can nǎo những đều nói trên đây; thế cũng dặng tiêu-kbién mua vui trong một lúc nhàn khan kinh sữ đó.

Chừng mười mấy năm trở lại đây, văn chương Quốc-ngữ lấy làm phát đạt lắm. Kẻ đặc sách này, người làm sách kia, kẻ dịch truyện cũ, người diễn tích xưa, biết bao nhiêu là sách vở. Sách chánh-dáng thuyết về cang, thường, luân-lý, sỉ, nòng, công, cõi, nhơn, nghĩa, lẽ, tri, tin. Cũng có sách thuyết về hoa-nguyệt phong tình, trưng đều xấu tốt cho người lấy đó làm gươong. Thiết tưởng: sách vở có nhiều chừng nào lại càng phụ ích cho đời chừng này.

Nhơn lúc đến Cần-thơ hữu sự, tôi tạm ghé nhà in Hậu-gian Cần-thơ của M. Trần-dắc-Nghia làm Chủ-sự, hờ-cơ mua một cuốn «Khuyến-si-Ca» (ấy là việc tinh cờ mà may, may là được cuốn sách quý) đem về xem từ trước đến san, 10 thiên tường tận thiên nào cũng đáng xem.

1. Bồn phan con tré ở cùng cha mẹ,
2. Bồn phan con tré ở cùng ông bà,

3. Bồn phan anhem ăn ở với nhau
4. Bồn phan con tré ở cùng thân, tộc xóm giềng.

5. Bồn phan con tré ở cùng tôi tớ,
6. Bồn phan học trò ở cùng thầy,

7. Bồn phan con tré nơi trường-học,
8. Bồn phan con tré ở cùng bạn,

9. Bồn phan con tré khi ra đường,
10. Bồn phan con tré phải biết công-on Mầu-quốc và kinh mến viên quan Langsa và Annam.

Thật đáng khen ông Lê-trung-Thu giáo-sư bồn-quốc, ngài rất từng trải việc dạy-dỗ học trò, biết nhiều tánh chất của con tré, bởi vậy ngài mới ra công làm cuốn sách này, sáp đặc thử lớp rèn rẻ, đề khuyến-nhutrè em cho biết đường nhơn nghĩa mà đổi dài với thàn-tộc họ-hàng trưởng-lão, bằng hữu vàn... vàn..., phòng ngày sau có đứng đợi nên người trong xã-hội.

Theo ý tôi tưởng: nhà nào có em cháu đang rèn đức sự học hành, cũng nên mua một cuốn «Khuyến-si-Ca» này giá chẳng bao nhiêu, 0\$25 mà thôi, cho trẻ em đọc thường thâm niêm được 10 thiên trong sách này thì lấy làm hữu ích lắm.

Võ-trường-Kinh  
Tri-Bộ làng Thới-Hưng (Cần-thơ)

## Hì tín

Bồn quán hay dặng tin mừng rằng: chánh-thất của M.Tây-Thông-ngòn Toà án Cần-thơ đã hạ sanh hôm ngày 23 mars 1920, tại nhà Bảo-sảng Cần-thơ một đứa con gái rất phuơng phi.

Bồn quán kính dôi lời mừng giùm cho M.Tây, và chúc cho lịnh nội-trợ và trẻ mới sanh dặng vạn sự an vui.

AN-HA NHUT-BAO

## Một mồi dị đoan

Thịt khách trú da doan quyết kế, nghèo cung mong gat gam xóm làng, mùa hàng này dây hàng in vào réo giấy vàng mạo oai linh thách thảo này uộ, vẻ bùa chi không rõ, coi lòn xộn bắt quàng, nhặt áo vào di ráo xóm làng, gọi rải bùa linh cứu dân độ thế, kèo ôn hoàng dịch lệ, nhiều hại sanh linh, thiệt Annam nghe vây liên tin, thỉnh phù gián cho bình an gia thất, phải mà hou ấy tu hành am chát, rải bùa bối làm nhơn, ai mà lại chẳng mang ơn, cái này thỉnhmột lá bùa phải cung năm ba các, linh cũng chẳng chưa ác, nhà giàu cũng bạc một đời nguơn, gọi rằng tác thiện duơn, gọi rằng tu nhơn đạo, song chẳng phải chùa am chí ráo, lại cũng không động phú thánh hiền, vốn mượn tiếng trời phạt cho dè kiếm tiền, tối vào tiệm chinh-chong mâm nha phiến.

Nếu luận có bùa thi sống không bùa ác tho nguy, vây chẳng là tội nghiệp kẽ hàng vi, tránh sao khỏi chung tai ương. Đồng bằng ôi! nghĩ coi, sách có đê từ sanh hữu mang, phú quý tài thiên, đầu cho hực thánh hiền, tối số chạy trời sao khôi nồng, nếu nhiều tiền sống dặng, thi nhà đại phủ già tao kĩ bách niên, trong nhà dư giả thiếu chi tiền dùng my vi cao lương sâm nhung tẩm, bỗ, cũng ở nơi mang số, bình trâm kha vò được nang y, kiêm ngán vịt lợn thiểu gì, cũng quay bao nhiêu cũng có, sao mà không hường tho, cũng có người bình ogát làm chuong, xưa kia mấy đứng anh hùng, quyết sách mưu mô nhâ tháo, có ông tuổi chưa đáo lão, ông Nhan-Hồi yêu tử tiếc thay, như ông Khổng-Minh Gia-các anh tài, biết mảng số án thất tiob thêm kí, được phò Hậu chúa là con ông Lưu Bị, qui hứa thống Giang san, thiển

cơ khó nói hành tảng, ruồi vô ý Ngụy-Viên dẹp đỡ đèn bồn mạng, xét đó coi thi hàng, nghĩ dân nghèo đâu ốm đáng thương thay, đánh liêu may ruồi ruồi may, trị thuốc bối một đời thang qua bùa phản cơ cảo phải răng bay rứa, cùng nhiều ông thường họ tám chính mươi năm, Hoà-công đâu có sai lầm, giấy son mực chuyên thiên cơ sao phái, xin đồng bang lưu ý, thả cúng chùa đem dừng quyết tại chùa, hay chi mấy bộm rải bùa ấy là giúp cho họ độ thân độ ký, chẳng thả bối thi cho kẽ tật nguyễn, làm làob gấp phước tự nhiên, chứa giữ họa kia rày đến.

Xin lời: Thấy thi thô thê đòi lời, kẽ vây người khác cuộc đời cách riêng ai mà có vây miêng phiến, gấp mà không tò bút nghiên làm gì, cui trông mấy lượng tử bi, xin xét nét chờ trách lâm đê tử.

Xuân-hòa Sắc-trắng  
Huỳnh-trung-Nghia

## Bạc giấy một cắc 0\$10

Hàng bạc Đông-Dương sẽ cho thông dụng một thứ giấy bạc nhỏ một cắc 0\$10).

Thứ giấy này in bằng một thứ giấy giống như giấy mandat của nhà giấy thép vậy.

Kiểu vé và màu có khác hơn 2 thứ giấy 0\$20 và 0\$50 đã có rồi đó; song chử định trong giấy thì một cách với nhau

Giấy này bề dài dặng 8 li tư, bề ngang 5 li bảy.

## Qui vị

Ai có MẶT ONG muốn bán mấy tạ xin do nơi Bán-quán.

An-quán An-bà Cần-thơ

Kính cáo

## Cờ bạc

Người sinh trên thế chẵng phải hường trọn ba vạn sáu ngàn ngày, mà sự ham muôn ai ai cũng vậy, rồi lại thì không có cái nào cho thú vị ham muôn nhất là chơi tiễn, nỗi là dồn tiễn. Như cuộc chơi tiễn, thì là người phong lưu phú hập, còn cuộc dồn tiễn nghèo cung muôn, giàu cung ham. Ké nghèo vào sòng may thì một vốn dặng trăm lời, cho nên ai có lòng tham thì là tra lâm. Mà nghĩ lại sự ăn thỉ ít, thua thì nỗi là vì thấy người tay không trả nên bạc chục mà không nghĩ đến kẽ bạc chục trả lại tay không. Cuộc cờ bạc nén cho là một cái trận mê hồn, hế ai lầm vào đó khó mà thoát ra cho khôi! Bởi vậy bọn khách trú tri tinh, năm nào trúng mùa thì chúng nó đã di ráo cung làng khắp xóm, bày ra những cuộc hốt me quay số, đua ngựa bài cào v....v.....

Xét lại nếu họ thua, mà họ đã làm chi mấy đều ấy, làm chi? chắc cũng có duyên cờ nào? Sáng điệp năm nay trúng mùa lúa lại mác, ách chúng nó cũng bày đặt việc cờ bạc ấy mà lấy tiền. Còn những người ở ruộng, lúc mắng mùa gặt hái rồi ở không có lúa báu khá tiễn đánh chơi một đài sòng giài khuây dinh ăn thua theo gõ, thết lâm nợ nần rất hại

Bởi vậy nhà nước cấm nhạc cờ bạc, là có ý thương dân, song cấm thì cấm, tướng cũng không thể nào dứt được.

Xin ai nấy hãy nhớ câu: hứa tiên thường ký vô tiễn nhứt, tướng lại già lúa không chắc tới bực nào, thoản như qua lúc múa ruộng giá lúa càng cao thì là ham vui một thuở, chịu sầu cả năm. Lúa bán hết, tiền xài tiêu, chừng ấy ăn một giá thành năm bảy giá! Xét mà coi từ đời thương-cố đến giờ, hế năm nào mùa trúng lúa nhiều, thì tức nhiên lúa rẻ, nay may là năm hanh phuoc cho vạn

dân Nam-kỳ đã trúng mùa mà lúa lại mác. Vậy thì hứa phuoc bắt khà hưởn tận, nếu làm phuoc tận, ái: thân hàn cùng! Tôi nói nay giờ đây tướng mấy đều ấy, anh em cùng choán biêt, nhưng bối sợ một đếu σ bờ mà dám vào chỗ mè hồn ăn thua khó gõ, nêu mới phao đó thôi.

Hoài-Đức

## Đò Hơi

(Bacs à moteurs)

Hai chiếc đò hơi đã khởi sự từ ngày 15 Mars 1920 đưa qua lại ngày đêm từ Cần-thơ ngang sông Hậu-gian (Bassac) qua đầu đường đi Cái-vồn thẳng đến Vinh-long.

Những xe hơi và hành khách đã qua lại đều dặng thong thã khỏi trà tiên chi hết.

Sông rất lớn mà đi qua chừng 15 phút đồng-hồ thì tới; lúc trước đi ghe trên 1 giờ mới thâu, mà có khi phải bị sự ruồi ro sóng gió biếm nghèo là khặc.

Ngày nay, cuộc hành trình rất tiện rết mau cho nhơn dân đó. Ngày nay ngồi xe hơi đi từ Trà Vinh qua Bắc Liêu hoặc lên Longxuyên cũng dặng rồi. Ấy bởi nhờ cái hống buộ của nhà-nước Đại-Pháp mở mang đường thông thương trong xứ ta đáng ghi đáng cảm vậy.

## Cách làm mực của đòn bà Annam dặng sợi

Người đòn bà, lúc làm bốn khắc nào thuyền khắm gấp sóng to, may qua dặng đến bờ thì còn khá, bằng chằng may

chờ với giữa với thì lấy làm tội nghiệp.

Còn bỗn phận làm bà mụ đến để giúp cho người thì cũng như thấy thuyền bị sóng ngoài khơi, toan bể cùa vớt. Nếu là đem thuyền cùa người thì mình cũng phải biết cảm cùa, biết coi lái, biết chở, biết hơi, biết dòng nước thuận, biết lượng sóng nguồn, mình cũng phải biết láng, biết lối, đăng túy cơ ương biển mà tráo trổ ticc nạng nghèo chờ. Người ta đã phủ thát tánh mạng cho mình, mình đã chẳng biết cùa, lại xem mạng người nhẹ tự miãy lòng. Nghĩ mà thương hại...!

Như mời đây: ngày 22 Mars 1920, có người ở làng Trương-thạnh-Sơn (Cần-thơ) chờ đến nhà Bảo sảng Cần-thơ một người dồn-bà tên là Nguyễn-thị-Hến 30 tuổi. Đến nơi, thì Hến tuy là sắc diện bất thắn, mệt, ngăn thở không ra hơi; song gáu gương khai rằng: chuyên bụng 2 ngày mà không sanh nặng, rước mỵ đều (mụ này không họ: theo cách thức cũn Langsa) coi nói đứa nhô từ phúc trung, đẻ mỵ lập tuế đem đứa nhô ra, mỵ dùng lười cùa thoe vào móc đứa nhô, trảt hụt năm bảy phen quyết ra lì láng, mỵ móc được đứa nhô đem ra, song cái nhao mạc ở bên, mỵ lập phương the hết sirs lấy cùng không nặng cái nhao ra. Phan Thị-Hến quyết ra nhiều mệt muỗi hut hơi, trong nhà tính chờ đem đến nhà thương. Quan thấy xem xét thấy, thì Hến bị mói rách từ cung và rách bong đái, lại mất mao nhiêu, tinh mang thập phần nguy hiểm; vậy phải để cho người mổ rồi may bong bong đái và tử cung jai và tiêm thuốc khử hoa may có cùu Thị-Hến nặng! Song cha mẹ chị em thị Hến không chịu (sợ mổ) quyết chờ Thị-Hến về nhà nặng thấy mặt bà con trước khi nhâm mát.

Khá tiếc, chờ chi lúc thị Hến obuyễn bụng lâu mà sanh không nặng, người

nhà lập tức đem đến nhà thương chắc là khôi hại.

Còn cách làm mỵ gì mà dùng lưỡi câu thò vò mà móc, (nghe bắt dùng mình) như vậy, thì còn gì là da thịt người ta kia...?...?....?...?

Ô hô...!

Cách già-mang nghe bắt dùng mình, hay là

Học Đắc-Kỳ chế hình bào-lạc..... đó chéo...?

Mạnh-Đức

## Quan Lương-Y Vielle

Ông Vielle là quan-tư Thầy-Thuốc thường thọ ngũ dăng bội tinh, trước đà hành sự trong đạo binh trấn thủ xứ Nam-kỳ.

Nhăm cơn Mẫu-quốc rút gươm trừ bạo nghịch, ngài đem thân nợ nước dền bời, lập nhiều đại công, đăng thường chiến trận bội tinh, (croix de guerre) 1 fourragère couleur rouge và nhiều thứ medailles khác.

Nay ngài trở qua tùng chánh xứ Nam-kỳ nữa, Quan trên bô ngài lãnh chức Lương-Y điều-dinh sở Nhà Thương và gồm trọng việc Hành-y trong tỉnh Cần-thơ thế cho Quan Lương-Y Tardif bô về Bắc-kỳ.

An-Hà Nhựt-Báo kính lời chào mừng Quan Lương-Y Vielle và lệnh Phu nhơn, cầu chúc cho ngài ở lâu dài xứ Cần-thơ mà ra tài diệu thủ cùu cấp nhơn dân trong cơn bệnh ngặc.

An-Hà Nhựt-Báo

## Cáo Bạch

Kính tò cùng chư quý vị:

Tại nhà in Hậu-giang (Cần-thơ) có lanh in đủ các kiều Catalogue có hình (Cata-

logues illustrés) như đồ phụ lùng xe máy, cáo thứ đèn đồ dùng trong nhà và đồ ăn bẩn (vaisselles)

Bản hiệu mới mua nhiều clichés tốt.

Vậy chư quý vị muốn cần dùng in, xin gửi thư thì bản hiệu sẽ gửi binh kiêu cho mà xem và sẽ tính giá thiệt nhẹ hơn các nơi.

Nhà-in Hậu-giang

Kính cáo

## Vài chuyện phong phanh

Nghe nói phong-phanh rằng: mới đây có một người dồn-bà trật chừng 36,37 tuổi, đang nói giọng người ở Trung-kỳ (Huế) rao khắp chợ này qua chợ kia mà làm nghề "Thầy-Bói".

Hàng lừa dịp nhà nào dồn-ông đi vắng (nhứt là nhà mày ông mày thấy lại nhầm thiếm náo, có náo nhẹ tíu bay tio đều dì-doan) vào kiểm chuyện rằng: ông hay là thầy ở nhà đây có tánh bay tra đều phong-nguyệt, buôn à nấy bài à kia (trúng..! vì mười ông, mày sót chừng một mà thôi!) mày có mày thiếm nghe nói trúng ý của chồng mình, chiv lám, tức thì muốn kiểm thế cho chồng bô chuyện đó đi, nên hỏi phảng lời có thể gì trừ chặng? Hàng trả lời: phải làm thuê: ếm; từ nhiên ông hay là thầy hết tướng đều đeo nưa. Cò hay là thiếm nghe vậy mừng, vì ý muốn cho chồng giút chuyện buôn nang kia cắp nòng nọ, nên trao bạc cày làm thuê ếm. . .

Ô hô! Đó là người dùng lời huyền hoặc gạt mà lấy tiền chờ kha tin. Có

giỏi gì mà ếm đổi cù..!

Tưởng chừng có bùa hay thuốc giải nào cho qua việc này: mình ở cùng chồng cho tròn đạo vợ, biết cung kính phục sự chồng, đừng hồn ấu cùng chồng, vẹn niêm sưa tráp cương khăn, phu xướng phu tùy phải lé. Đặng vậy, thì có đâu là hơn, có đâu là vui mà anh chồng phải sanh chứng tráng hoa cà??

Ví dầu: mình vẹt giờ đạo vợ mà chồng có sanh tam trai trên gái dưới.

À há, đã biết lỗi của anh, song mình là phản tùng phu xuất giá trong dục cung cam, dụng lời ngon tiếng ngọt mà khuyên nhủ dỗ vẻ... chồng nào mà không nghe...? lừa phải linh phu ếm đổi... mới dỗ sao...!!

Đừng tin... đừng tin... huyền hoặc huyền hoặc... .

Nghe nói phong-phanh rằng: có một người dồn-bà cờ bạc lận giời lâm, nó đã ăn của thiên-hạ không biết баobiêu. Hình thù nó nhô thó, nước da trắng, có đeo vàng, lại ưa mặt hàng màu lâm. Người ta thường gặp nó đi lục-tinh, Nam-vian, lúc này lại nghe nó đàtới Cần-thơ rồi.

Cách nó dùng mà cờ bạc như vầy: giả chược đì bán hàng, đến nhà mày cờ, mày thiếm, hoặc diễn chử, trước làm quen sau lân lǎn dọ ý rủ đánh bài cùi cá, bài cào vs.. v... không rõ, nó bày cách lận lǎn sao mà đánh ít thua.

Nhiều người bị thua than rằng: «nó đánh bài sao mà tốt cả năm. Ô hô..! cờ đổi mà còn tìn là tốt xấu chớ..»

Vậy xin ai kam đánh cùi cá, bài cào... v... hãy coi chừng người dồn-bà đó cho lầm da.

Nghe nói phong-phanh rằng: giấy bạc giả một đồng (1\$00) bảy giờ kè gian lè

lén dem xài rải khắp Lục-Tỉnh, nhiên  
lâm. Cách về vời khéo gióng tạc bạc  
giấy thiệt, duy có một đều là đưa lên  
sóng mà oai thì không có cái hình \$1"  
(số 1).

Hay rằng mà coi chừng lấy kéo lâm  
giấy giả mà mang hại da

## Các ngài đọc báo

Cho dặng chán-chính sự tồn  
kém hàng ngày, Bồn-Báo tỏ lời  
kinh nhác các ngài ai còn thiều  
bạc mua An-Hà Nhựt-Báo, xin  
giùm gởi đóng. Bồn-Báo rất  
thảm cảm các ngài chàng cùng.

Nêu trê trong ít ngày đây, Bồn  
Báo xin các ngài cầm phiến; vì  
Bồn-Báo sẽ cậy nhà thơ hồi giùm  
sò bạc đó cho Bồn-Báo.

**AN-HÀ NHỰT BÁO**  
Kinh cáo

## Ca trù

### Bài tango ca Hạng-Vô

Cơ rối rãnh xem trong Hán-sử  
Đứng anh hùng như Hạng-Vô cũng khá  
[thương!  
Hơn mấy năm đã ra sức tranh cường,  
Thua một trận lại người lòng khẩn khái.  
Kết từ thuở dãy binh nơi khốn ngoại,  
Cướp thành phá lũy, tử đệ tam ngàn dư  
Cho đến khi quyết chí ở Quan-trung,  
Định bá đế vương, mưu mỗ ba lượn dù.  
Chí Ngẫuia để đã cãi lời Á-phu,  
Chữ thời già nan đắc, làm bờ đất Hàm-

[thương!

Sát Hạng-Sanh vì mắc kế Trương-  
[Lương,  
Cau phú qui bất qui, với xa miêng Bá-  
[thương]

Dưới mì họ đã mất lòng tướng sĩ,  
Ngoài từ-phương kết oán chư hầu.  
Biết thế suy dành cắt đất Hồng-Cầu,  
Vì sức yếu phải lui binh Hớn-thủy.  
Sai Sở sứ ước lời hòa nghị,  
Bị Hớn-thần thiết kế phản giang.  
Trong quân tướng sĩ đã kinh-hoàn.  
Dưới trường mưu thân đều ly tán!

Ôi thôi...!

Hơn thua chưa bùn, sống thật nài bao?  
Tiếng Sở ca còn nỗi giã anh hào.  
Đọng tiêu quan thèm đau tình nhí-nữ!  
Ra trường lờ bê quân lữ,  
Vào màng xót phận hổng nhan,  
Phá trùng vây vừa khôi chốn lý sao,  
Gặp điện-phụ eат về miêng Trạch-té,  
Vậy mới biết là: nỗi thiên chí vong ngã!  
Cho nên rằng: Vô-diện kiến Giang đông  
Cho hay thiên cổ anh hùng!!!

*Thơ rằng*

Hơn thua trong một cuộc anh hùng  
Mặt mũi nào còn lại eօi đồng.  
Muôn dặm Giang-san ngơ mắt ngó,  
Tâm ngàn Tứ-dê phái tay không  
Bác canh trời thương thêm buồn da  
Tiệc rượu Hồng-môn nghi uống công.  
Chỗ cũ cha anh dấu đoái tưởng,  
Thân này liêu trá nơ tang bồng! !

TRẦN-NHỰT-VĨNH-SƠN

## Tình Cantho LOI BAO

Quan Chánh-Tham-Biện chủ tĩnh  
Cantho lấy làm may mắn mà tỏ cho  
nhơn dân trong bỗn tĩnh hay rằng:  
có một Quan Lương-Y Langsa mới đến  
diều-dịnh sở Nhà-Thương Cantho.

Vậy, trong nhơn dân ai có bịnh  
dến Nhà-Thương mà đường bịnh, dầu  
kể giàu người nghèo chí củng được  
sang-sóc điều-trị một cách ân cần kỹ  
lưỡng vậy.

## Sùng tu miếu vò

Chúng tôi ở nơi đây là chốn thú-quê  
sản dã, xưa xa thấy, cá h bạn ; nay nhớ  
Ơn Mẫu-quốc có lòng hạ cõ, đem gióng  
vào minh veo khắp toàn cầu, bởi vậy,  
nơi nơi hiếm kê anh tài, thay thay  
nhiều trang trí sī.—

Tại làng Tân-boà, tổng Bảo-trị (Bến-  
tre) có ông hương chủ là Nguyễn-văn-  
Khuê, mới hành chánh, người có lòng  
đại độ, có ý nhiệt thành, hay mở đường  
công lý,oshi nèo văn minh, đáng nêu  
rường cột cho lè thứ.

Duy ông Nguyễn-đại-nhơn, từ ngày  
xuất thân có làm chức việc làng đói ba  
bực, sau làm đến xã-trưởng, hương-  
chánh, hương-quản, thi bê cư tử vô  
kiêu vò thị, tánh hiền lương vui vẻ,  
không ý quyền thị chúng, chẳng cậy  
thế hiếp cõ, độ lượng dường ấy đáng  
nên phụ mẫu chi dân.— Nay  
người thăng chức hương-chủ, lành  
giêng mới cho quê hương, doái trước  
xem sau, so bê phong cành rất  
nên thua kém; nêu ngày 11 tháng giêng  
Aonam 1920, người mới hương chức  
tân, cựu và dân nhóm tại đình mà luận  
việc công; khi 2 giờ chiều tết tựu gần  
đủ mǎo, thì ông Nguyễn-đại-nhơn đứng  
đại diện thuyết mà mở hội sùng tu miếu  
vò là đều có ích chung; song lời nói  
rất hòa nhã, ý vị thật cao thâm,  
đáng nêu kinh phuso.—

Chúng dân xâng nghe qua đường nǎng  
hẹ gặp mứa dào; nên hứa hứa nhau  
liệu đoàn kiết thẽ, kè ết người nhiều  
tùy theo Phú, Bão, Quái, Tiên.

Song số dân tràng trong làng gần  
570 tên, kè bịnh hoạn, người sanh  
phương xa, ván mặc cũng nhiều, mà  
phòng số thành tam hõi cũng gần  
2500\$00 sognon bạc và mày ông vẫn  
mặc ngày nay lè cũng vui lòng như

tbur.—

Vậy chúng tôi hết lòng cầu nguyện  
ông Nguyễn-đại-nhơn vững bền đường  
hoạn mà nong nã việc sùng tu  
miếu vò và ước ao năm tới đây ông làm  
đơn dự xin 45 trăm sognon bạc  
nơi phòng định chương thứ 2: dặng  
biệp với số tiếp cung của dân mà làm  
cho thành tựu.— Chúng tôi tưởng dân  
đồng tâm ký niêm, thi lè bê trên cung  
bồ đức triều; ấy là nhơn hữu, thiện  
nguyện tất tùng chi.

Chứng số sách hoàn toàn, thi xin ông  
Nguyễn-đại-Nhơn tận tâm kiệt lực, mà  
xét trước xem sau, lựa phương thể chỉ  
cơ xảo mà làm cho vừa lòng dân sở vọng

Thiệt là:

Ngóng trông hương chủ Nguyễn tôn nhàn  
Cách thức sùng tu Vô-miếu-Thần  
Ước dặng đói kia noi dấu bước?  
Phí tình quý chúc phỉ tình dân.

Cựu xã trưởng: Nguyễn-bach-Quê  
Kinh khái

## Thi tập

### VĂN TÌNH TỰ THÁN

Mười mây trắng tròn vắn bắt tio!  
Ai ôi! có nhớ chút ẩn tình?  
Hay là cửa Phật dẫu trai giới!  
Không le giòng La chư chép-kinh?  
Chạnh lúe vu-sang lòng hán-hỡ!  
Nhớ bối Lữ-quảng bước lưu-linh!  
Hoa-dào năm ngoái còn cười gió?  
Ngơ-ngẩn nèo ai tò nỗi mình!

(Mý-Tho) Xuân-inguosa

### KÝ GIỮ MINH TRIẾT NHÀ GIÁM

Cả chục thu dư ván mày,  
Nào ngờ Minh-Triết hày còn nay?  
Ba-Dầu xối xả mứa tẩm tã,  
Bảy núi thôn-von nảng trạm-trẩy,

Chén rau trầu-đìn ogùi mặt bắc!  
Câu thơ tiêu-biệt chạnh niềm tây,  
Cửa thuyền đòi trận nghe tin nhạn,  
Lòng-ngóng mây chiêu dạ biểng khuây.

Gao-däng-Si

KHÓC CỰU THÈ

Mảng tin bạn cũ đã về quê  
Chạnh lối tình xưa phúc nào uê  
Chưa cạn chén quỳnh sao nở phụ??.  
Nỗi niềm ly biệt ugh! mà ghê!  
Giản thằng át-cơ gày nên cuộc  
Xót kèo hờ luy mảng mè  
U hiếu có linh xin chứng chiêu  
Duyên xưa dẫu lợt cũng còn thê

Trần-phát-Đạt (Saigon)

Giá bạc

Kho bạc nhà-nước..... 15 f 50  
Đồng-Đương..... 15 50

Giá lúa

Mỗi ta 100 kilos chờ đến Chợ-lớn và  
trả bao lại. Từ 8\$00 tới 8\$ 80 tùy theo  
thứ lúa

Lạc diệp qui căn.

(Tiếp theo)

Nói về thiểm Bia đang ở trong nhà, thỉnh linh nghe kêu tên mình, lật đật chạy ra thấy sáu Khủng bên nỗi giận nói rằng: chú mắc tôi này, chuyện gì dữ vậy? vò nhà không dặng sao...?.. dặng ngoài dặng làm om sòm, ai thiếu nợ chử mấy mươi hữ..? sáu-Khủng nói: bởi bà cả có việc cầu hỏi thiểm, sai tôi lẹ cẳng dù kêu, cái đó là tại tôi mưu miệng, tôi chịu lỗi cùng thiểm, vầy thiểm hãy đi cho kiếp kèo bà cả đợi. Thiểm Bia thấy sáu Khủng biết lỗi cũng ao lòng; song nghe nói bà cả kêu mình, dạ bảo n'hi bán tính. Tà lạ này...! bà

cả kêu chuyện chi cà...? Thuở giờ bà cũng chưa từng kêu gọi mình lần nào? Nay bà kêu dậy...chuyện gì? bay là chuyện của Anh-Tuấn đỗ bê rỗi...! mà không lè..! ai bạo..?? Thiểm Bia nghĩ nghĩ lǎng-xǎng trong trí mà không rõ dặng đâu gi. Ơi thôi! đâu bê nào cũng phải ra đi, đến tạng mặt hả vi thì rõ. Thiểm Bia đến nơi xá Bà-cá và thưa bà có việc chi đòi tôi..? Bà cả tuy giận song cũng dần xuống dâ ý hối rằng: mấy bừa rày thằng Anh-Tuấn có đến nhà thiểm không?— Dạ thưa có ở đâu, đời nào cậu hai có đến nhà tôi bao giờ! Bà-cá cười gần rồi hỏi nữa: Thiểm có biết con Bạch-Mai không?

—Trời ơi! Bạch-Mai nào ở đâu tôi không biết (chối "giỏi dữ"). Bà cả bèn dạy sáu-Khủng chạy ra trước ngõ coi có thằng Yêu bắt nó vô đây. Sáu-Khủng dắt thằng Yêu vồ, Bà-cá hỏi: Yêu, mấy thay cậu hai tới nhà mày nói chuyện với ai...? nói cho bà nghe đi obáu.— Tôi nói sơ má tôi đánh lầm— Ông cả có Bà bình cho— Bà bình tôi mới dám nói: má tôi kêu cậu hai tới nhà tôi nói chuyện với chị có cái mồi dò dò— Chị nào? —tôi không biết tên, hối má tôi thì biết— Bà cả nói: đó; thiểm Bia nghe con thiểm nói hay không? còn già hám lèo mép chối nữa thôi... Thiểm Bia ngồi sương.... kêu trời...! muốn mở miệng nói, kể Bà cả tiếp: Vì tai thiểm làm mai làm mối nên mới ra cờ-dòi làm vầy, à thời thời thiểm chẳng khá nói nhây, một phái dò nhà, hai phái dò nhà, nhà cửa dò đi cho rảnh chổ. Nghe mấy lời rất khđ, thiểm Bia đứng lắc đầu, (hết chối) chờ một chấp lâu lâu, Bà hỏi giận bèn thura sau trước. Ngồi dưới đất thiểm Bia bèn khóc mướt, Bà ôi! trăm lạy Bà dì được dung tình, cái việc này, tôi nói thiệt: tại cậu hai nêu mối sự sinh, đến nhà, biểu tôi nói với con Bạch-Mai, vầy 2 họ bối kinh

kết cấu, Thiểm Bia nói đến đây, Bà cả giận la lớn tiếng rằng: thời thiểm đừng lão khâu, lòng mực đá hết tio, dầu Anh-Tuấn sự sinh, thiểm là lớn, la giút nó mới là phái lè, chớ. Có dầu thiểm lại dụ tất nó, làm cho nó bỏ luôn việc học hành; lại hỏng muôn nhớ danh giá tới ông cả ở nhà nữa. Ông cả đang ở nhà trên nghe la lớn bước xuống gặp thiểm Bia cũng nỗi giận, rồi kêu sáu Khủng biếu mau, mau đuổi ra khỏi nhà và dặn nó phải kiêm chổ khác mà ở, không dặng ở trong đất nữa. Sáu Khủng dạ dạ vưng lời.....

Khi thiểm Bia ra khỏi nhà ông cả, chọn di không muốn bước, buồn bực trâm bẽ, nghĩ lại tai mình làm ơn mắc oán, hây giờ vợ chồng ông cả đuổi mình không cho ở trong đất ông nữa; vậy thì việc oan khúc này cũng tại cậu hai hây giờ không biết làm sao mà gấp mặt cậu hai dặng tờ việc này coi cậu liệu thế nào? Thiểm Bia suy nghĩ một hồi, sực nhớ tới thằng Yêu là con súu nguyệt báo dời, cũng tại nó nên việc mồi dò bê ra như vậy.

Tír giận dần không dặng, thiểm Bia trả lại kiêm thằng Yêu dặng đánh cho đà xiết. Chọn thì đi mau, miệng thì réo dọc dọng...bờ Yêu...!...bờ Yêu...!... vè dây cho mau.....

(Sau sẽ tiếp theo)

P. K. X.

Quảng tài-Thạnh

Tiệm Đóng ghe và sàra ghe  
Ở bên kia sông gần cột giây thép  
và CÀNTHO

PHÙNG-CHIỀU— CHỦ TIỆM

Kính cung quý vị dặng tường, nay tôi mới lập một trại đóng và sàra ghe có sầm ụ và bè tiện bê sàra và kéo ghe

Tiệm tôi cũng có bán các thứ cây cưa đủ thước tất mà tốt giá lại nhẹ hơn các nơi.

Chủ tiệm này biết lè nghỉ của người Annam nên tiếp rước quý vị vừa lòng luôn luôn chủ tiệm này khi trước có làm chủ sự tiệm cửa hiệu là Quảng-tài-Lai, thì ai ai cũng biết rằng người ấy biết chiêu hiền dài sì bực nào.

Xin quí ông quý thầy có cần dùng mua cây cung đóng hay là sàra ghe đến tiệm Quảng-tài-Thạnh thì rõ.—Cái xin quí ng quý thầy thương.

Nay kính cáo.

Cáo bạch

Có bán cảng

viết "PORTE-PLUMES À RÉSERVOIR" ngồi viết bằng vàng thiêt cao "PLUMES EN OR CONTRÔLÉ"

k không sét, không mòn. Có khâu (AGRAF) một đầu thibút viết, còn đầu kia thì viết chì (PORTEMINE); có

phụ thêm 1 hộp nhỏ đựng năm cộng chỉ để thay. Gậy viết này nếu già giữ xài mười năm không hư.

Xin dưng trường ràng cây viết này giống theo cảng viết năm cát, một đồng giá khách bán đ.



Mua về, nếu xài không dặng không xứng đáng với đồng tiền thì trả lại Bón hiệu sẽ trả tiền lại đũ.

Giá một cây là (có hộp, có comptegoutie) 4\$50

Mua nguyên lô về bán lại càng tính giá nhẹ hơn nhiều.



Trữ bán tạ nhà in An-Bà CANTHO

## Bạn hát xiết Annam (Cirque Annamite)

### Lời kinh cáo

Từ ngày chúng tôi lập thành bạn hát xiết Annam đến nay gần đây 1 năm rồi thường đi hát khắp Lục-châu, đến đâu nói cho phai: cũng nhờ Đồng bang, doanh nghĩa Đồng bào, thương tình đồng chí, vui lòng xem giúp, lại cùng là may: kép hát và nam nữ tài tử của bạn chúng tôi làm tuồng dặng êm tai đẹp mắt Đồng bang, nên tiếng khen không giút. Ông ấy, chúng tôi thảm cảm ngàn ngày.

Nghị vì: Xưa nay Đồng bang ta chưa ai ra lập dặng một bạn hát xiết khi cũ suông túc như các nước bên cõi Âu-mỹ Nay chúng tôi chủ ý, thiệt là: BẤT CẨU LỢI CHỈ CẦU DANH, muốn lập thêm bạn hát xiết của chúng tôi ra cho thiệt lớn, kép làm tuồng chọn người cho tuần thực ngoài ngoại bang trong vào may mà dặng đẹp mắt ngợi khen, thì tiếng thơm cùng bay lèo cho Đồng-chung.

Vậy tôi rao báo này cho Lục-châu người Annam ta mà thôi, ai có biết kiêu cách chi lạ trong cuộc thể thao: nhào, múa, đánh du, đi giây, hoặc nghệ chi khác v...v... Xin đến giúp sức cùng bạn chúng tôi, thì chúng tôi cũng trọng tiếp luận tài oạp dụng và huyền công cho xứng đáng.

Nếu vị nào muốn viết thơ trước cho tôi mà báu luận đều chi, xin để bao như vậy: Và xin nhớ biện cho tôi cái hiệu thi tôi sáng lòng trả lời.

Monsieur André Thien. Directeur de la troupe d'aerobates Annamites à Vinhlong. (à faire suivre)

André Thien klob cáo

## Nam Bác ái

### Kinh trình cùng quý vị:

Tại liệm tôi, có trữ Trà-Nam-Việt, dầu măm (Essence de menthe) biếu Lò-tiên và các thứ xà-hong.

Có phòng ngủ, rộng rãi sạch sẽ.

Có bán cơm Annam, cơm Tây, và rượu 14.

Người Quản-lý tiệm này, biết phép vệ-sanh, cho nên sự tinh khiết từ nơi bì kip!

Cứ xin chư-vị đồng-bảo, mở lòng đoàn thê, giúp chúng tôi cho vững bước trong cuộc thương trường, là 1 điều chúng tôi rất trọng ơn chư quý vị lắm đó.

### Nghị rằng:

Người Annam, thương Annam, Lắp sòng, phả núi, dầu làm như chơi!

Monsieur Lê-Mai, Quản-lý

Nam-Bắc-Ái

Poste de Trà-ôn

Kinh đốn

Mấy ông Chủ-bút Nhứt-trinh quắc-ngữ nếu đi lở đường, ghé ăn, nghỉ tiệm tôi chúng tôi chẳng tính tiền chi cả.

## Lời Rao

### Rượu Rhum Stella

Hội làm Đường và làm rượu cơm ở tại Cantho kêu hùn vốn thêm cho dù 1 triệu rưỡi quan tiền langsa (1 million et demi de francs)

Vì nào muốn hùn xin để nơi ông QUÂN LÝ hội đương niêm ngũ tại phòng văn quan Trạng-sư A. Viviès tại Cantho

## Bán

Có bán một con ngựa kim bác thảo lai.

Ai muốn mua xin do nơi M. Pierrat Payeur à Cantho.

## Trường Võ Văn

### Cantho

### Dạy học trò thi lây bằng cấp Sơ học

Học và ăn ngủ tại trường 12 \$ một tháng

Học và ăn buổi trưa 7 \$

Học ngoài.....4 \$

Bữa I tháng chạp Annam bài

trường

Bữa I, tháng giêng Annam

tươi trường

## Hội mua bán lúa

### «Nam-lợi-mỳ» TRÀÔN

Số vốn 200.000\$00 (hai mươi muôn)

Hội mua bán chắc chắn, căn lường thật thà, vị nào ở xa muốn bán xin gởi lúa kiểu đến, hội sẽ đánh giá thép định giá, hoặc sai người đến thương nghị

Nguyễn-văn-Bản

Quản-lý Nguyễn-văn-Cẩn

Đặng-văn-Chieu

## Hậu thạnh

### Giao tiếp thương mại hội

CU LAO MÀY — TRAON

Hội mua bán lúa

Hội này khởi sự mua bán từ ngày 1 Mars 1919 đến ngày nay là 15 Septembre 1919 tính số mỗi 100\$00 thì lời dặng 52\$ còn lại sàng tính hội hết thảy giá dặng 5 0\$00 đếu tính nhập vós vốn.

Nay hội mở hùn thêm mỗi phần hùn là 150\$; như vị nào muốn hùn mấy hùn tùy thích. Định đến ngày 1. Décembre 1919 thì oạp sổ hùn; như vị nào muốn hùn đều chi xin gởi thơ cho Monsieur Tú chủ Hội Giao tiếp sẽ hồi âm lập tức.

Thương xã Hội

## Việc nên làm!!

Rượu Rhum Stella làm tại Cantho, đặt ròng bằng nước mía, uống đã ngọt mà giá lại rẻ.

Vậy Bão hiệu kính cùng chư quý vị rõ: Như vị nào muốn lành về bán dặng kiểm tiêu huê hông, xin viết thơ cho Bão hiệu mà thương nghe.

Lành về bán khôi trả tiền trước, bán dặng bao nhiêu thì trả tiền bấy nhiêu. Còn như vị nào lành rượu về mà bán chẳng dặng, thì gởi trả lại cho Bão hiệu cũng dặng vậy, miễn là ve còn tốt thì thôi.

Société des Sucres et Rhums de Cantho  
Kính Cáo

## Một việc khá lầm

Có quan Giám đốc Quesnel sảng lòng muốn bán hai sô ruộng của ngài, ở tại háp mười Mýbo sô thứ nhất được 46 mẫu, ở dựa mé kinh, sô thứ nhì được 246 mẫu, ở dựa mé kinh lớn kêu là kinh Tông-đốc Lộc, kinh này xáng mới vét lại lớn lầm, bể ngan chừng 40 thước nên tiện bể chờ lúa ruộng lầm, và như muốn chờ lúa thăng lèo Chợ-lớn di ngã sông Vaico cũng dễ lầm.

Hai sô ruộng ấy đều là đất thuộc tốt lầm, chẳng còn phải tốn công khai phá chi nữa hết; lại sảng trong đất có mười ba cái dia, cá rất đại lợi. Có một sô đất khác kế cận với hai sô ruộng nói trên đây, chừng 300 mẫu, nguyên là của hiệu Speidel đã bị nhà nước tịch thu lại và có lè trong một ít lâu sẽ giao giá bán

Hai sô ruộng của quan giám đốc Quesnel, huê lợi mỗi năm chừng 12 tới 15 ngàn già.

Ai muốn mua hai sô đất ấy xin gởi thơ cho quan Giám đốc Quesnel tại Saigon, hay là gởi cho sô Nhứt-trinh An-hà tại Cần-thơ mà thương nghị và đến xem bản đồ thì hiểu rõ

**MỸ KÝ**

**TIỆM HỘA CHƠN DUNG VÀ KHẮC CON ĐẦU**  
ở đường Tarc, số 16

Ngang nhà MOTTE, Saigon

Kính cáo cùng quý khách đang hay: tại tiệm tôi có làm mà đá bằng đá cầm thạch, đá xanh Ton-kin có đủ các thứ kieu.

Có khắc con đầu bàng đồng, mủ thuôn bằng cây, chạm bản đồng cùng hoa điêu thảo mộc theo lá nhân hiệu, vân vân.

Một bia chạm bản đá cầm thạch.

Có thơ hoa chơn dung nhâm hinh người mà vẽ bằng dầu sơn vô bờ, nước thuốc mực Tàu, viết chì than, họa biến liền và tranh, họa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Chaussures en tous genres.

TRƯỜNG-NGỌC-GIU cản khái

**Phò cáo đồng bang**

Kè từ buỗi An-Hà An-quán,  
Tại Cần-thơ, tạo sáng đèn rày,  
Lục-châu quân-tử, ơn dày  
Mão-cần mua giúp, ngày nay thạnh-hành,  
Thạnh-bành dặng cứu hàng rộng mở  
Máy sấm thêm, thấy thợ tin ròng,  
Lành in chi thấy đẹp xong,

Truyện, thơ, danh-thiệp, thiệp-hồng,  
[thiệp-tan].

Toa, sô, bộ, làm càng kỳ lưỡng,  
Chắc lại bền chẳng nhượng của người

Nói chi sách đóng thì thôi!

Lưng da, lưng bồ, đê dời ít hư.

Sách in sáng, tinh tú, Kim Túy,  
Tự diễn cùng Sử ký Đại nam.

Tuần tra Pháp lệ, dạy kham,  
Cách thi hành án, thiệt làm rất hay.

Thước, viết nghiên sáng dày dỗ họng  
Thiếu chi dầu giấy láng, mực người;

Chuốc trao, nào phải nhường lời.

Sang chơi 1 chuyến xin mời các ông

Tuy vật liệu, nay không dễ dồn,  
Bón quán nào dám phụ ý ai,

Khó nhọc thợ mấy chẳng nài,

Miếng cho đẹp dạ Quí-ngài là hơn.

An-Hà An-Quán Bd Saintenoy Cần-thơ.  
Đỗ kinh.

**LOI RAO**

Kè từ ngày 1 Novembre 1919, ai  
có trong mía nhiều xin chờ đến lò  
rượu **RHUM STELLA** tại làng Phú-Thứ  
(Cần-thơ) mà bán. Bất luận mấy ghe cũng  
mua; mua đặng tiền lầm.

Còn ai chưa trong mía cũng nên trong  
cho nhiều mà bán vì, lò rượu này dùng  
nước mía mà làm rượu.

**Xin ghé mắt**

Truyện Ngũ-phụng-Lầu của Trần-văn-  
Hương có đẽ bán tại nhà in Hậu-giang  
Cần-thơ. Vậy xin đồng bằng liều vài cái  
tiền lảng phí mua đọc giúp vui giây lác,  
giải muộn thoảm cùng được vài canh.  
Trước là coi cho tiêu khiên ngày giờ sau  
thấy đều tệ mà chừa!

Hãy mua coi sẽ biết. Ngõ lầm!!

Giá mỗi cuốn là..... 0\$20

Ai mua nhiều tính giá rẻ hơn

1 cuốn giá..... 0\$20

50 cuốn giá..... 6\$50

100 cuốn giá..... 12

**LE-KHANH-TRINH**

**Geomètre-civil**

CANTHO—CHAUDOC

**LEVÉ DE PLANS**

**Délimitation et Bornage**

**EXPERTISES**

**Ông Lê-khánh-Trinh**

**KINH LÝ**

**Cantho—Chaudoc**

Lành đạt điện thô

Phân ranh hàng

Tương phân thô sàng

Công chuyện làm kỹ và mua lại giá nhẹ

Xin viết thư nơi tôi mà thương nghe.

Đỗ kinh.

**LOI RAO**

Kè từ ngày 1 Novembre 1919, ai  
có trong mía nhiều xin chờ đến lò  
rượu **RHUM STELLA** tại làng Phú-Thứ  
(Cần-thơ) mà bán. Bất luận mấy ghe cũng  
mua; mua đặng tiền lầm.

Còn ai chưa trong mía cũng nên trong  
cho nhiều mà bán vì, lò rượu này dùng  
nước mía mà làm rượu.

**Xin ghé mắt**

Truyện Ngũ-phụng-Lầu của Trần-văn-  
Hương có đẽ bán tại nhà in Hậu-giang  
Cần-thơ. Vậy xin đồng bằng liều vài cái  
tiền lảng phí mua đọc giúp vui giây lác,  
giải muộn thoảm cùng được vài canh.  
Trước là coi cho tiêu khiên ngày giờ sau  
thấy đều tệ mà chừa!

Hãy mua coi sẽ biết. Ngõ lầm!!

Giá mỗi cuốn là..... 0\$20

Ai mua nhiều tính giá rẻ hơn

1 cuốn giá..... 0\$20

50 cuốn giá..... 6\$50

100 cuốn giá..... 12

**LE-KHANH-TRINH**

**Geomètre-civil**

CANTHO—CHAUDOC

**LEVÉ DE PLANS**

**Délimitation et Bornage**

**EXPERTISES**

**Ông Lê-khánh-Trinh**

**KINH LÝ**

**Cantho—Chaudoc**

Lành đạt điện thô

Phân ranh hàng

Tương phân thô sàng

Công chuyện làm kỹ và mua lại giá nhẹ

Xin viết thư nơi tôi mà thương nghe.

Đỗ kinh.

**Thuốc điêu hiệu Globe**

(TRAI DAT)



Có gói 10 điêu

**PIERRE PHAN-VAN-VAN**

**DIT VANG**

**Geomètre civil**

Longxuyen—Chaudoc — Sadec

**ARPENTAGE**

**Délimitation et Bornage**

**EXPERTISES**

**Ông Phan-van-Vang**

(Pierre)

**KINH LÝ NGOẠI NGẠCH**

LONGXUYEN—CHAUDOC—SADEC

Lành đạt điện thô,

Phân giải hạng,

Tương phân thô sàng,

Công chuyện làm kỹ

cang và lin giá nhẹ

Điện chub có cần dùng

xin viết thư thương nghe

**Nhà máy xay gạo**

TẠI CHAU THÀNH CẦNTHƠ

Tại nhà máy này có xay vát rã gạo  
trắng, báu, lè và bán ta. Gạo xay ra có  
nhiều dạng tùy theo giá.

Trong lục-châu, chư vi nào muỗn mua  
hoặc nhiều hoặc ít, xin viết thư mà  
thương nghe.

Décorticquerie de Cantho.

**LOI RAO**

Kính cùng lục-châu dặng rõ tại nhà  
in Hậu-Giang Cần-thơ, có báu sao chử  
quốc-đam để giúp cho Hương-chúc có  
quyền thi hành như trường-lò.

Sách này có 156 trường và có đủ kiểu  
yết thị, lời truyền rao, của ông DƯƠNG-  
VAN-MÈN mới dọn.

Giá mỗi cuốn là..... 3\$.00

Tiền gửi..... 0.15

Xin viết thư đến nhà in Hậu-Giang  
Cần-thơ, mà mua.

**Thuốc gói hiệu Globe**

(TRAI DAT)



Máy tay thường dùng thuốc đều cho  
thuốc Gà-llop là đượm, khói thơm bát  
không khô cỏ.

Một mình hàng DENIS-FRÈRES có trứ  
bán sĩ mà thôi.

**HIỆU MỚI****Trần Mạnh**

Ở đường mé-song, gần cầu tàu Khách-Trú — **Cantho**

Có bán dù thứ: Rượu-tay, đồ-hộp, thuốc bút (TABACS ET CIGARETTES) thuốc-tay (PRODUITS PHARMACEUTIQUES) dù, nón, khăn sách, truyện, thơ, tuồng, giấy, mực, và các thứ vật dụng theo thê-thach kỉ-mi-thời, vân vân.....

Kinh cùm Lục-châu Quản-tử  
Tiệm tôi mới lập, bán dù các thứ hàng hóa dà kè trên dây; chẳng những là nón và tó, lại còn giá rẻ hơn các nơi

Tôi có lanh bán **CONTRE REMBOURSEMENT** cho những người ở xa (ngoại tỉnh, hay là xa cách chau thành) có cần dùng món chi, chẳng bang, cứ việc viết thư cho tôi thì tôi liền gởi món ấy đến cho chư-tôn lập tức. Nói tóm I đều là: chư-tôn có cần dùng vật chi, ở tại Cántho có hàn thi tôi cũng có hể mà gởi ngay cho chư-tôn dạng vậy.

Xin chư-tôn Quí-khách, tướng tình đồng-ban, ra ơn chiêu-cố, giúp nhau, đừng mau lấn-bò trong nோi thương-trường, thì ơn ấy rất nên thăm cảm.

TRẦN-MẠNH kính cáo.

**TIỆM BÁN BÁNH MÌ**

**HIỆU TÂN-PHƯỚC**  
Đường kinh lập Cantho

**NGUYỄN NGỌC NỮ**  
LÀ CHỦ TIỆM

Kính lời cho quí ông, quí thày rõ: iệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tây, mua tại hàng bán bột tốt có danh tại Saigon. Cách làm sạch sẽ, bánh thì dẻ trong từ có kiếu ròng nước kiến lên

không dặng, ruồi bu không được lại khói ai rờ tay đỡ, ai muốn mua ở nào thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

Xin có lòng chiếu cố giúp bang đồng bang trong cuộc thương mai.

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

**Vò văn học hiệu**

Trường học của Ông Vò văn Thơm lập, gọi là "Võ văn, học hiệu" đã khai từ hôm 4 November 1918. Nay được 50 trò nam và nữ vào trường.

Thầy giáo cẩn mẫn con nít học mau tàn phát vô cùng.

Tiến học và ăn, ngủ phải đóng trước tin giá như vậy.

Học ngoài (không ăn ngủ) ... 4\$

Học và ăn buổi trưa, ..... 7

Học và ăn ba buổi, ngủ tại trường ..... 12

Như ai dùng giấy Quắc-trái mà đóng tiền trường cho con cháu học, thi Ông Độc học trường Vò văn cung thâu, cứ mỗi phiếu 100 francs thi kể là ..... 16

Bữa 3 Juillet bài trường tối 5 Aout thi tựu còn kỳ bài trường Tết thi cứ rám tháng chạp bài qua rám tháng giêng thi tựu bà con cô bác ai có dịp đi Cántho ghé coi cách sắp đặt chỗ học, chỗ ăn, chỗ ngủ.

Ai có cần hỏi thăm đều gi, xin gởi thư cho Ông Võ-van-Thơm thi lập tức có thư trả lời.

**PHARMACIE SHANGHAI****TRÔNG RĂN THAY CON MẮT**

Chủ nhơn **TRIEU CUONG**

Một tiệm lớn ở tại đường Marins, số 88 — **Cholon**

Một tiệm mới ở tại đường Galliéni, số 3 — **Saigon**

(Ngang nhà giày xe lửa Saigon-Cholon gần Chợ-Mới)

Bồn Dược Phòng có trát bdn nhiều thứ thuốc rất nên thần hiệu đều có dùng cái nhản «Con Bướm Bướm» làm tin, chư quí vị có mua thuốc của tiệm tôi, hãy nài cho được cái nhản «Con Bướm Bướm» mới là thiệt thuốc của tiệm tôi, kéo lâm thứ giả uống vào thêm hại.

Bồn Dược hòng có gởi thuốc tại nhà M. THÁI-KY-SƠN, ở đường Pellerin số 23-Saigon bán giüm giá của tiệm tôi, chư quí vị ở trong Lục-Châu có cần dùng thuốc của tiệm tôi, xin viết thư cho hay sáng lòng gởi cách Contre remboursement. Còn tiền gởi về thân chả phải chịu

SHANGHAI BO HUYET YẾN SƠ VỀ

(20) Thuốc bồ thận tinh thần hiệu

**THẬN HOÀN**

Theo dời Văn-minh này trong xã hội của Đông-bào ta từng có tiếng khen cho thuốc trị bệnh nhiều món dã hay, lại lịch trị vô cùng, và các Lương-y trong các nước cung làm chứng xác cho ta phương thuốc Tự Thận này là một phương quá lị trong việc tráng dương nếu bệnh các chứng thuộc Thận rất nêu dè đặt, theo thuốc này mà trị những là: Tâm, Thận bắt giao sanh chứng chiêm bao Di-tinh, nếu dè lâu ngày đường Ngọc quan hư xuong mông hoài biến ra chứng Trệ-khí (đau giải) dùng thường thuốc này thà tráng hỏa cho mảng mòn ấm noci thận thì tức thì mạnh giỏi:

1.—Huyết khí suy nhược, tinh thần hao kém, ăn uống không dặng, giao cấu không nỗi, mộng-mị di-tinh cùng là dòn bà lạnh nơi tữ cung, dòn ông tinh huyết hư nhược nên mới chậm có con, dùng thuốc này công hiệu hơn hết, sức mới uạnh hơn tinh chất của các loài cá, và ám thận thi hơn sức Lộc-nhung, thiệt là bổ tuника nhất trong hoàn cầu;

2.—Bán hoảng thọ thấp, nhiệt sanh chứng lâu trệ, ngủ lâm, mới thi dài gắt, lâu thi bài hoài dòn diệu, hay là bởi đau sang đặc mà uống nhiều thứ thuốc bại độc làm cho phát ti-vi hao thận phủ; dùng đến thuốc này cũng năng bồi bổ cho người tiêu trừ các chứng bệnh;

3.—Mỗi lưng mồi gối, nhứt tê xương cốt, đi đứng có dấu không vững vàng, các chứng thuốc về cuộc chơi bởi quá độ khiến tinh thần bùng rùng, dùng thuốc này trở nên mạnh mẽ;

4.—Ti-vi huy khí huyết hao kém, hay

mệt hay mỏi đêm khuya, thường hay sòng béo bởi tích trệ obieu, ăn uống khong tiêu, dùng đến thuốc này khai vị kiện tì chau thân au ôn;

5.—Đòn bà con gái đường kinh huyết hư huyết kinh vàng đợt ngưng trê đông khôi huyết sắc bầm, sanh chứng xích đáy hạ, bạch đáy hạ, đường kinh trôi sục không chứng, khi ít khi nhiều nơi âm mòn bù lạnh, dùng đến thuốc này rất hay vô cùng;

6.—Những người già cả, thênh bù mang mòn hỏa kém, hay dài đêm, xương cốt mồi mè, dùng đến thuốc này rất cõi tinh bồi thận, đau già tuổi cao cõng mau có con thiệt là thuốc bồ thận rất nên công hiệu.

Như vĩ nào có mấy chứng dà kè như trên đây, thi mau dùng thuốc hoàn này trong một ngày sẽ thấy hiệu nghiệm chẳng sai, uống luon cho dặng 3, 4 ngày các bệnh đều hết, mà lại mạnh mẽ hơn xưa thân thể tráng kiệu, như mấy ông già, bà cả khí huyết dâm suy, tinh thần bao kém ăn uống chẳng dặng, bình hoan liêu niên, như uống thuốc này cho thường, thi ăn uống mau tiêu, da thịt mịn màng, thêm sức sống lâu, già trở non trẻ, còn trê thêm sức mạnh, có con thiệt là một phương thuốc bồ huyết rất hay quý trong hoàn cầu.

Chư quí vị có mua hảy nài cho dặng hiếu PHARMACIE SHANGHAI và coi nhản «Con BUỒM-BUỒM» mới là thiệt thuốc của Bồn-Dược-Phòng kéo lâm thứ giả mạo

CÁCH DÙNG: Tôi trước khi đi ngủ uống một hoàn, uống với nước muối hay là nước trà, dùng luon luon đến khi trong minh cho thiệt mạnh.

THIẾT GIA:

Mỗi hộp hai hoàn ..... 1\$00

HỘI  
ĐỒNG BANG

Trong xứ ta có lò đặc  
một thứ rượu ngon lắm  
kèu là **Rhum Stella**  
làm ròng bằng nước mia

Ta nên mua rượu này  
mà uống, vậy mới là tò  
ý bình vực cái mồi lợi  
trong xứ ta đó.



Rượu **Rhum Stella**  
này giá đã rẻ mà uống lại  
nên thuốc nứa.

Mua uống rồi mới biết  
SOCIÉTÉ.

des  
SUCRES ET RHUMS  
Cantho Cochinchine

Muôn mua xin do nơi  
**HÃNG HẬU GIANG**  
**DUONG HÀNG**  
**Cantho, Saigon,**  
**Vinhlong, Mythe**  
**Travinh**

Vậy mồi let căng ngày vê tay đồng chưởng

Là et appartenir à la ville de Cantho le 7 Avril 1920.  
P. L. (Signature)