

NĂM THỨ TƯ.—số 158

JEUDI 25 MARS 1920

LE COURRIER DE L'OUEST
ÉDITION EN QUOC-NGU'

AN HÀ NHU'T BÁO



MỖI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Direction—Rédaction—Administration—Boulevard Delanoue, CANTHO

TÔNG LÝ: TRẦN-DẮC-NGHĨA

Chủ Bút: PHẠM-KỲ-XƯƠNG

BẢN NHUT TRÌNH

TRONG CƠI ĐÔNG-DƯƠNG

BỘN CHỦ LANGSA

BỘN CHỦ QUỐC NGŨ

TRỌN NĂM.....	5 \$ 00
SÁU THÁNG.....	3. 00
BẢN LẺ MỖI SỐ.....	0. 15

TRỌN NĂM.....	3\$00
SÁU THÁNG.....	2 00

BỘN QUỐC-NGŨ VÀ LANGSA

TRỌN NĂM.....	7\$00
SÁU THÁNG.....	4. 50

Vị nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhut trình xin viết thư
cho M. Trần-dắc-Nghĩa mà thương nghị.

Mua nhut trình thi kè từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

VIN DE CHINE DIT ALCOOL MÉDICAMENTEUX**RƯỢU THUỐC RẤT THẦN HIỆU**

Bồn Được Phòng kinh cho chư Quý khách ở xa, gần hay rằng: Nhà-nước cho phép Bồn Hiệu ngâm Rượu Thuốc tại Tiệm và dặng thông hành Lục-tỉnh; nên bồn Hiệu ăn hành ít thứ Rượu thuốc cho chư Quý vị xem, dặng mua mà uống thử coi cho biết hay đỡ thế nào. Những Rượu thuốc của Bồn hiệu ngâm, kể ra sau đây: Và có một thứ Thuốc ho thiệt là hay lắm, hiệu là: TRUNG-HUÈ CỦ KHÁI THỦY, bất kỳ ho lâu mau, hễ uống vô nội trong 24 giờ thì thấy đỡ liền;

Gia mỗi VE 0\$30, mỗi lô 12 VE 3\$00; Như chư Quý Ông muốn mua gởi thơ cho Bồn hiệu thì bồn hiệu sẵn lòng gởi thuốc lại lập tức.

TRANG CÀN PHÒNG THẬP TƯỚU

Rượu thuốc này, lứa ròng những thuốc thường hạng mà chế ra. Các Y-sĩ bên Trung-quốc đã có thi nghiệm rồi, đều chứng chắc rằng: rượu thuốc này, phép lâm chế rất tinh, dùng nó mà trừ bệnh phong-thấp, bệnh nhứt trong gan cốt và lại làm cho máu chảy đều, thiệt là một thứ rượu thuốc rất nên thần hiệu.

Nó trị bệnh nhức đầu phong, tay chân phù thũng, da thịt sưng nhức, đau lưng mỏi gối, té tay té chân, đau nhức trong gan cốt, các chứng thống đớc đi đứng chẳng an, đau ốm thần minh, (kêu là ban thân bất toại).

Thi dùng, hoặc uống hoặc thoa cũng đều hiệu nghiệm cả thảy, chẳng những là trừ bệnh mà thôi lại còn làm cho ăn mau tiêu, máu chảy đều, sanh tinh huyễn

Uống thuốc rượu này rồi thì toàn thân khỏe khắn hơn lúc trước trăm phần người có bệnh uống thì trừ bệnh, người không bệnh uống thường thì mạnh giỏi luôn luôn, cả đời khỏi lo bệnh hoạn.

CƯỜNG CHƯƠNG BỘ HUYẾT TƯỚU

Là một thứ Bì-Truyền-Lương-Phương, chọn rất ròng những thuốc tốt thường hạng, quý trọng vô cùng, lại có giá thêm Narce-Sắc, hiệp lại mà chế ra thứ rượu thuốc này. Các Y-sĩ bên Trung-quốc, đã thi nghiệm và chứng chắc rằng: Thứ rượu thuốc này là một thứ hay sanh tinh bồ huyết và thêm sức mạnh cho con người

Sắc đặc quá đà, nhức đầu chóng mặt, thần huyễn di tinh, Dương-Vật-Rất-Cứ đau lưng mỏi gối, khí huyết bao kém, từ chi mỏi mệt, dòn bà đường kính không đúng, bạch dài xích-dài dòn bà sanh đê yếu đuối da mặt mét vàng.

Chẳng luận dòn ông dòn bà, các chứng bệnh thuộc về bệnh hư bệnh tổn thấy đều dùng dặng. Uống nó thì nó hay sanh tinh thêm huyết khỏe khoán tinh thần những người không con uống thường chắc sẽ có con, lại còn hay trĩ những vật thực ăn không tiêu, tích trữ trong bao-tú.

Hãy uống rượu thuốc này thì dồn bệnh chỉ nó trừ cùng nỗi.

BÁ BO-VỆ SANH TƯỚU

Con người ở đời, phải cho biết cách vệ sinh thì trong mình khỏi mang tật, bệnh ít sanh. Còn như mạng sống của con người là bởi nhờ nơi khí huyết sung túc. Chứ như những người tinh thần hoan hỉ, chẳng biết thêm ăn, từ chi rủ liệt, lỗ tai lồng bùng, con mắt mờ mệt, ấy là bởi huyết suy, khí kém, trái tim và trái cật đều hư

Bồn được phòng bằng da tẩm chū ý, tiêm Phương kia thế nọ hết sức mới chế ra dặng một thứ rượu thuốc Vệ-Sanh này, hễ ăn bù thì bồ ăn, dương bù thì bồ dương, chẳng luận trẻ già, dòn ông dòn bà, người nào khí huyễn bạc, thận thủy kém hao, hestate uống rượu thuốc này thì dặng tráng tinh sanh huyết, chẳng những là dặng khí huyết sung túc mà tbđi, lại còn tiêu trừ bá bệnh.

Uống rượu thuốc này dặng thường thì dặng sống lâu, người không con uống thường chắc cũng có sanh con, thiệt là một thứ Vệ-sanh chí tánh được đó

Phải uống cho thường thì mới thấy hiệu nghiệm là dường nào.

HO-CỐT-MỘC-QUA-TƯỚU

Rượu thuốc này chế ra bằng Ho-cốt và Mộc-qua, bồn được phòng chẳng nái công khó chế luyện kỹ cang, và chọn thứ thuốc thiệt tốt hiệp lại mà làm ra thứ rượu thuốc này, ai có bệnh như sau đây, hestate uống vào thì thấy hiệu nghiệm liền

Đau trong xương, từ chi rủ liệt, di bước không vững, da vàng, chưa thông khí huyễn trệ, nhức đầu phong, các thương thứ tich, cốt khí tim la.

Nếu ai có các chứng bệnh kê trên đây thì nên dùng thứ rượu thuốc này mà uống hay là thoa thi hiệu nghiệm dì thường, thiệt là một thứ thuốc hay đê nhứt

Bất kỳ dòn ông dòn bà, hestate nó cho thường thi mau tiêu hóa vật thực, lại thêm khí lực bội gia, khôi lo bệnh hoạn về sau mà lại dặng sống lâu thêm nữa

THÔNG-TRỊ-MAO-KÊ-TƯỚU**RƯỢU THUỐC BÌM BỊP**

Thứ rượu thuốc này, chuyên trị các chứng phong thấp, huỵt lược tho cản, ấy là một thứ thuốc bị truyền tinh nghiệm đê nhứt.

Các chứng phong thấp, chẳng luận lâu năm hay là mới cũng đều trừ dặng, còn hestate đau lưng, nhức tay, mỏi chân, đau trong xương, hay đực rắn, hoặc bị té bị đánh mà sưng minh, hay là tay chứng bái hoái. Các chứng ấy hestate vào thi thấy hiệu nghiệm liền.

Phải tùy theo chứng bệnh mà dùng, chẳng nên uống cho quá đà.

Mấy thứ rượu thuốc này của bồn Được-Phòng ngâm tại tiệm và mỗi khi ngâm hestate có một ông Langsa đến nghiệm chất chẩn, hiệu Trung-Huè Được-Phòng tại Cholon đường Paris số nhà 89, như chư Quý khách ai muốn pòng thử thì xin hãy đến tại tiệm mà mua thuốc rượu này có chẩn để hiệp Trung-Huè Được-Phòng thì chẳng lầm đồ giả mạo. Còn ai ở xa mà muốn dùng rượu thuốc này thi xin gởi thơ để chờ ở cho kỹ lưỡng thi bồn Được-Phòng sẽ gởi thuốc đi túc thi, xin Quý khách thử qua sẽ biết.

TRUNG-HUÈ-DƯỢC-PHÒNG.

89 Rue de Paris Cholon.

Cac nhà Annam

Hãy nhớ khi mua thuốc mà uống cho đỡ mạnh giỏi, thì hãy hỏi thăm mấy người lớn cùng là ông già bà cả, những kẻ ấy sẽ nói cho mà biết tiệm thuốc PHARMACIE NORMALE của ông H. DE MARI nhứt hàng bảo chế y sành, tại đường CATINAT số 119 SAIGON, là có danh tiếng lâm, vì bán rộng những thuốc nhứt hàng, không bê làm gian dối bao giờ. Lại giá bán thì cũng ướt, không khi nào thấy người An nam tới mua mà bán mất hơn người Tây đâu.

NHỮNG THUỐC THAN HIỆU

Vin tonique du Dr DÉEM:

Thứ rượu này dùng mà bô, những người ốm-ó hay đau, rét, và nhứt là cho người donna bà có thai dùng thì con mình sanh ra có da thịt và mạnh giỏi.

SOLUTION Dr DÉEM

Trữ bình nha phiến rất mau và không có phả đau

BÁN RỘNG THUỐC THƯỢNG HẠNG
và nhiều hiệu có danh tiếng dầu bạc hà **ESSENCE DE MENTHE**
DE MOLINIER, tốt bực nhứt.

Chánh tiệm trữ thuốc hoàn PILULES PINK trị bệnh mắt máu xanh xao, lại uống nó thì ngừa đỡ các chứng bệnh ho, lao tồn.

PHARMACIE NORMALE:

H. DE MARI, PHARMACIEN DE 1^{re} CLASSE
có bán các thứ thuốc đã kẽ tên trên đó, và có bán các thứ thuốc khác, công hiệu nghiệm vậy.

HÀNG HẬU GIANG
vốn dũng 600.000f

Hàng này của Langsa và Annam hùng vốn lập tại Côn-thơ. Có trữ đủ các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tặc một đẽ là tại Saigon có món chi thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt.

Gửi hàng cho các xí-xa: ai mua món chi xin viết thư ngay cho Hàng, thi Hàng sẽ gửi hàng lập tức.

Xin qui vị đến xem Hàng chơi thi rõ.

Có trữ bán:

Rượu ron hiệu Stella

Lam rồng bằng má.

Có bán lẻ, bán sỉ và cho lanh và bán lại khỏi trả tiền trước.

TIỆM
Trương-văn-Hanh

Sa-dec

Có bán xe máy mới và đủ đồ phụ tùng xe máy và súaxe. Lành tháp mướn đều khí đốt (carbure) theo cuộc quan, hòn, tan, tể, kỳ yên, Tân-gia, bạ-tho, khăn đèn bằng nhiều tay và khăn bung tốt thượng hạng, bán mớ và bán lẻ và ruột xe máy hiệu Michelin, giày bảm-đt đủ cỡ đồng theo kiểu kim thời. Quí ông ở xa muôn mua đồ phụ tùng xe máy, thi gửi thư cho tôi. Tôi sang lòng ký hứong mà gửi contre-Remboursement nghĩa là đóng bạc nhà thơ mà lanh đố và tôi cho giá đồ phụ tùng in sảng bằng chữ quốc-ngữ (Prix courant).

Trương-văn-Hanh,
Cần khai.

AN HÀ NHỰT BÁO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

- 1.— Các nhà nông nên xem bài này
- 2.— Khuyến ngã đồng nhơn
- 3.— Cuộc tranh thương mài
- 4.— Giấy bạc cắc
- 5.— Sách đáng xem
- 6.— Chiết biến Ki-Khôi
- 7.— Chữ tình
- 8.— Nữ lưu tương khuyến
- 9.— Văn uyên
- 10.— Nam-kỳ thời sự
- 11.— Tài sanh dị truyện

Các nhà nông nên xem bài này

VÀI LỜI KHUYÊN BÁO

Về các thứ bệnh tim của lúa

Thường lẽ chúng ta gọi là Tim, nhiều sác lúa bị bệnh mường tượng nhau mà chẳng phải một căn cội mà ra.

CÁCH ĐIỀU TRỊ

Về căn bón thứ nhất và thứ nhì.—

Muốn tránh hai điều hại lúa ấy, thì chẳng có phương thể chí khác hơn là: khai kinh nhỏ trong ruộng và dấp bờ bao ngan kỵ lưỡng đặng đem nước vò ra tùy cơ.

Về căn bón thứ ba.—Sâu ăn lúa ở trong trúng nhỏ mà ra, trúng ấy là trứng bướm bướm đê trên lá. Vậy nếu giết mồi con bướm, thì tuyệt hết ít nữa là một trăm con sâu. Mà một con sâu hại đang nhiều cộng lúa, nên giết một con bướm thì như cứu đặng cả mấy trăm giế lúa. Về chặng ban đêm có nỗi bướm bướm bay dập vào ánh sáng, vậy muốn giết cho dặng nhiều bướm bướm, có một chước hay hơn hết là đốt bời chà khô cho nhiều khum khoanh trống chung quanh ruộng trong mấy đêm tố không có trăng. Vì ham sáng, bướm bướm bay dập vô phải bị cháy cảnh nên không bay đi đê trên lúa nữa dặng.

Cùng có thứ sau sanh ra bướm bướm không bay vào ánh sáng.

Bướm bướm này đê gần nơi chúng nó nở ra, cho nên mấy chỗ lúa bị hại hóa ra giữa ruộng nhiều khoảnh vàng một ngày một lớn. Khi gặp như vậy, thi phải nhổ hết mẩy bụi lúa trong các khoảnh

1. Hoặc ruộng cấy rổi thiếu nước;

2. Hoặc mưa ít cùng nước nhỏ, nước ruộng chẳng vỗ ra thay đổi thường đặng cho nền đất phèn cứng các diêm khêc trong ruộng;

3. Hoặc có sâu trú trong lá, trong cộng mà ăn lúa, song nhõ vóc quá nên ta chẳng có ý mà thấy dặng.

4. Hoặc có thứ meo phá hại lúa và cứng ở trong lá trong cộng.

Còn mẩy khi lúa bịt mà ta trống rỗng tại mưa, tại sương, tại gió mà sanh ra, thi thường khi cũng bời trong mẩy cơ ấy.

vàng và dẽ trên bìa mà dốt.

Lúa gặt rồi, sáu lớp cỏ ở trong chưng rạ, lớp qua cỏ dưới ra đồng mọc lên, lâu ngày sanh ra bướm. Cho dặng ngừa bướm ấy mùa tới dẽ trên lúa chúng ta nứa, thì phải giết nó, mà muốn giết nó thì lúc làm mùa rồi, lúc thì phải dốt rơm ra còn lại ngoài đồng. Lại phải làm cho tuyet' cỏ ngoài đồng, hoặc trước khi cấy, phải phâ' và dốt cỏ. Nếu trong lúc đất cỏ giêo chúng ta cày, thì chúng ta phá chết dặng nhiều con sâu còn lại đó và ít thứ sâu bọ hại lúa nứa.

Về cǎn bón thứ tư.—Những meo nhỏ ở trong lá và cộng sanh ra một thứ bụi mịn. Mỗi một bụi này hoặc nhè nước, hoặc nhè gió đưa đi, hẽ đồng gốc lúa nào thì át sang bệnh cho lúa ấy. Nếu chúng ta để lúa bệnh như vậy trong ruộng ta thì bệnh càng ngày càng lấy qua lúa chung quanh đó.

Cho nên phải nhè lúa ấy mà dốt cỏ như ta dốt lúa bị sâu vậy.

Tý với sâu thì meo cũng ở trong rơm rạ ngoài đồng lúc làm mùa rồi. Vây cày ruộng khi đất chưa cứng lâm rồi cho nước ra hết dặng cho đất khô và rút nǎng cho nhiều, thì át giết dặng obieu meo và tránh cho mùa tới lúa khôi bị hại nặng như trước.

NÓI RÚT LẠI

Chúng ta phải dọn ruộng cho có thể đem nước vò ra tùy cơ:

Khi nào lúa hư có khoanh thay dặng, thi phải dốt hết lúa hư ấy đi.

Làm mùa rồi phải dốt hết rơm ra.

Cấy ruộng và săn sóc dùng cho cỏ mọc

Nếu chúng ta vưng theo mây lời khuyên hào nay, thì trong ruộng ta không có đâu nhiều giống phá hại như bảy giờ, và ta sẽ dặng trung mùa hơn.

Khuyên ngà Đồng-nhơn

Thế thường: ai thấy cái tóu mà không muốn, cái xấu mà chẳng chê; hẽ tốt thì khoe, xấu thì che, là đều mồi người hăng biêt. Có lời tục ngữ Annam ta thường ví: «Đói trong lòng không ai biết, rách ngoài nát nhiều kẽ hay». Vì vậy, ai ai cũng đua tranh đều ăn mặc, mà xét cho kỹ, tướng người tốt hơn là đồ mặc tốt. Bởi dở mới có lời cõi ngữ nói rằng: Y thực tuy duyên, tự nhiêu khoái lạc, nhưng mà người có dư giả cũng nên sám ăn sám mặc, oho tuoba cái lòng, không lẽ có tiền để chọn, hay là ngó chừng đẽ chịu bộ rải, ấy là phận người dư ăn dư đẽ; chí như mấy kẽ có bừa trước lo bừa sau, mà cũng so sánh với đời, thì thấy cũng nên than thở cho là người không cần kiệm.

Như năm nay trời cho trong Nam kỳ ta đây mùa màng dặng khá, giá lúa lại cao, tướng từ thuở khai thiên lập địa đến giờ cái cuộc may cho chúng dân hưởng nhờ ơn tạo hóa, thì là lần thứ nhứt, ruộng đã trúng, lúa lại mặc, cho nên nhà nông lấy làm toại chí, mà cũng chưa chi khoái cho mấy, có một đeo ham muỗn, mà dặng trộn ướt trộn, là người nghèo lâu nay, lo ăn bận quanh năm, chờ không khi nào, mà có một phần vàng dinh trong tay, muỗn thì muỗn, ham thì ham, mà nhầm lúc lúa rẻ, còn giá vàng thì mắc cho nên có ham cũng như không.

Dần nay trời cũng chiên lòng, thật là: thiên tùng nhơn nguyện, bởi vậy lúa mỗi trăm giá 170, 180 đồng bạc, còn vàng mỗi lượng 24, 25 đồng. Cho nên ai có lúa tức nhiên mua vàng dặng, cho tới mây đưa nhô đi mót cùng có thể mà mua một vài sợi giây chiên vàng. Bởi vậy, hơn trót tháng nay ở miệt vườn, người

ta rachợ mua vàng uhiêu lâm. Than ôi nhà khó chưa từng thấy của bán hết lúa, đì mua vàng, không lé sám đem về mà cắt, sao cùng phải se sua với xóm chòi, chỉ cho khôi quản gian đòn hành là một đếu bại, hai là: không đẽ phòng dự trữ, mùng lúa được giá cao bán hết, qua lúc tháng 8, tháng 9 là lúclàm mùa, rát hết lúa ăn! Tíh sao? Đem vàng ra cầm, đem về mua lúa. Chứng đó vàng đà rẻ, còn về mua lúa thì mắc, vì lúc đó, lúa các dien chủ hết rồi. Vậy thì cũng như mướn vàng mà deo, rủimấtlấy làm thiệt hại lâm, còn không mất thì vàng chẳng saoh lời. Vậy khuyên ai có lúa dư giả mà bán có bạc, thì xin đẽ làm sauh lợi hoặc có bán lúa cùng phải đẽ phòng, chờ ham mà làm hết, đến chứng ăn nǎng thì đã muỗn. Bởi vậy mới có câu: «Tích cốc bạch già bất ưu cơ hàng, là vạy đó».

Đặng Sĩ.

Cuộc tranh thương mài Tại Nam-vian

Từ ngày Annam khởi cuộc tranh thương mài cùng khách kiều cư, ban sơ tại Saigon, sau lần lần tới các lầu trong Nam-kỳ, thì coi mồi sỏi sáng lâm; còn tại Châu-thành Nam-vian Annam điểm nhiên tọa thị, có kè nói rằng: Annam ở xứ Cao-man hao nhiêu người, mà tranh thương mài sao cho lại khách trú, có người lại nói: nếu mà người Annam có dạ nhiệt thành có lòng ái chưởng muỗn ra tranh thương mài cùng khách, thì đầu cho Annam không mua bán với khách thì cũng có người Cao-man mua bán với chúng nó vậy, thì đầu cho ta có làm thế gì cùng không

lại chúng nó, vì vậy nên làm thịnh, em ru yên như bàn thạch, đà vậy tôi xem biệt kỳ tại châu Thành Nam-vian những người trí thức người giàu sang, lại có quyền lực chẳng thiểu chi, than ôi có nhiều ông lại ưa chè, mến chè, chơi bài, trò chuyện ưa rượu, cùng là lên xe xuống ugua với chiếc bằng ngày, ông này thi quen với chú Tào-kê ông kia lại thân thích với ông bang với chú Tài-phù, chú Mai-Chinh, còn có kẻ tri mọn tài sơ có vốn mà không dám xứng tài ra tranh thương, nên làm thịnh như là tai diếc mắc ngơ vậy.

Cùng nhò các nhà nhựt-Báo Quốc-Am kêu réo hết sức, nên có một hai người ra kêu hùn biện, khuyên người ta hãy rủ người kia, mà rõ lại mấy người ấy vì có dạ nhiệt thành có lòng thương nòi giỗng, kè lo lập tiệm café người lo khuôi tiệm bán cơm, mà các ông cũng làm thịnh chẳng bẽ ngó tới. Ban đầu khai trương báu café thiệt đậm, bánh trái đều hơn của chè, Annam tới lui coi nướp nướp, nội châu Thành Nam-vian, Annam mới ra lập được một tiệm café mà thời ở tại đường Armand Rousseau, thiệt là buôn bán coi mồi thạnh vường, tôi rất mừng. Bùa nọ tôi có đến tiệm dùng một tách café, café bán thiệt tốt, cách vài tháng sau, lại nghe nói lở, và bán tiệm lại cho người khác cũng là người Annam, tôi lấy làm tức tối quá, rảng hỏi cho rõ sự tích ra làm sao, có nhiều người đều than phiền với tôi rằng tại bán café nước ngoài, đà uống không được thì chờ; lại chẳng có món bánh chi mà dùng cho được, như vậy: thì đà có tiền đi ăn uống mà đeo uống café thì café người tanh, làm sao dùng cho được uống sao cho vô mượn phải đến tiệm chè—Làm như vậy, rồi cứ nói rằng tại Annam không giúp cho Annam

cứ bao đến tiệm chè ăn uống hoài! Ấy cũng bời tại mình hả trách ai cho dặng. Mình bán đồ không ngon, ai có tiền, đợi chi mà mua của dở.

Còn một tiệm bán cơm lấp tại đường La Porte, tôi thường qua lại đường này dòm vô quán cơm, lấy làm thận cho Annam, tiệm bán cơm gì mà treo một cái gan heo, 1 cục thịt sờn mai tới chiêu cùu y nguyên, làm cái chi kỳ vậy...?...? có muốn lập tiệm tranh thương cùng khách, dẫu không hơn các tiệm china thì cũng lập cho bằng chúng nó chớ, tiệm gì đóng một cái kệ lớn dài mà treo có 1 cục thịt chưng một cầu và nửa cái gan heo mà buôn bán cơm cái gì, và có 2 cái bàn ăn, lập được ít ngày rồi đóng cửa, làm cho khách trú nó cười chê nhạo bán.

Tôi xin khán quan miếng chắp, ấy là thấy sự tệ nên viết ra đây mà khuyên nhủ với nhau, chờ chặng phải tôi có ý bươi móc, cười chê đâu chớ xét ra cho tột lý, người Annam lên cư ngụ tại xứ Cao-man, thì cũng như khách trú vậy.

Nếu như muốn ra tranh thương cùng khách thì làm sao cho béo vững buôn báo cho lâu dài. Tại Châu Thành Nam-vian thiếu chỉ người Annam giàu có bạc muôn bạc ngàn, nếu có lòng thương nói giống có dạ nhiệt thành thì làm sao lại không được, tệ thay, những người có tiền không chịu ra mua báo tranh thương. Các ông chẳng muốn làm chỉ cho mệt sức mòn hơi lại còn e lỗ lời là khác, chỉ bằng cứ để bạc cho vay ảo lời các cõi thì khoẻ hơn.

Thô kệch ít lời, xin khán quan miếng ughị.

Kiêm-Biên: Phan-thé-Hùng,
kính đón

Giấy bạc cắc

Từ ngày Hàng bạc Đông-Dương phát giấy bạc 0\$20 ra xài tại Châu-Thành Nam-vian đến nay cũng gần trót ba tháng, mà giấy đã rách ten ben, lại không rõ ai ra lệnh nghiêm cấm rằng hé giấy bạc 0\$20 có rách mà dán lại đem đến tiệm mua món chi khách trú đều không xài, hay là ba chủ china đặc đều cũng chưa ác?

Nhưng vậy mà tại Châu-Thành Nam-vian cũng có xảy ra nhiều việc rầy lộn cũng vì xài giấy bạc rách, hôm nọ có chủ kéo xe vô quán chè ăn cơm xong rồi, gia tài có một tấm 0\$20 mà thôi, thương hại! ruồi lại bị tấm giấy rách không ngờ móc đưa cho chèo, chủ tiệm coi kỹ lại là giấy rách không bằng lòng lấy biếu chủ kéo xe phải đổi tấm khác, chủ kéo xe hết sức nồng nặc rằng gia tài có một tấm mà thôi, chờ chi còn tấm khác cũng đổi cho rồi, chèo không nghe quyết ra tay kéo lưng, hai đàng ẩu đả với nhau thiêu hạ xùm lại coi, hỏi ra mới rõ, là sự giấy bạc rách, chủ kéo xe lại nói rằng: Tôi ăn uống có tiền trả, chúng nó không bằng lòng lấy chèo rằng: giấy rách, giấy bạc này chẳng phải của tôi làm ra ấy là của Hàng bạc Đông-Dương in ra, có lệnh Nhà nước cho phép rải ra cho thiên hạ xài.

Nếu như vậy thì ấy làm thiệt hại cho những kẻ nghèo nàn đi làm công trọn một ngày được bốn cát, ruồi gặp một tấm giấy rách thì thiệt hại biết là bao nhiêu!

Vậy cứ xin bánh phủ mở lòng rộng rái một là: ra lệnh cho Hàng bạc Đông-Dương rao cho thiên hạ rõ rằng hé giấy bạc 0\$20 có rách dán lại, và còn số hiệu y nguyên thì buộc dân sự phải xài

hai là: ra lệnh cho Hàng bạc Đông Dương dùng thứ giấy, in giấy 1\$ đó mà in ra giấy 0\$20 chớ thứ giấy 0\$20 này coi bộ bờ quá mới xài không đầy 2 tháng đã rách te hết.

Bây giờ lại có phát giấy 0\$50 ra xài lóc bằng rưỡi hơn giấy 0,\$20 màu đỏ, chính giữa tấm giấy có đề số 50 CENTS kiêu khéo hưu giấy 0,\$20.

Phan-thé-Hùng

cuốn sách quý) đem về xem từ trước đến sau, 10 thiên: tưởng tận thiên nào cũng đáng xem.

1. Bồn phản con trέ ở cùng cha mẹ,
2. Bồn phản con trέ ở cùng ông bà,
3. Bồn phản anhem ăn ở với nhau,
4. Bồn phản con trέ ở cùng thân tộc xóm giềng.
5. Bồn phản con trέ ở cùng tôi tớ,
6. Bồn phản học trò ở cùng thầy,
7. Bồn phản con trέ nơi trường-học,
8. Bồn phản con trέ ở cùng bạn bè,
9. Bồn phản con trέ khi ra đường,
10. Bồn phản con trέ phải biết công-ơn Mẫu-quốc và kính mến viễn quan Langsa và Annam.

Thật đáng khen ông Lê-trung-Thu giáo-sư bôn-quốc, ngài rất từng trải việc dạy-dỗ học trò, biết nhiều tánh chất của con trέ, bởi vậy ngài mới ra công làm cuốn sách này, sắp đặt thứ lớp rành rẽ, để khuyến-nhủ trẻ em cho biết đường nhơn nghĩa mà đối dài với thân-lộc họ-hàng trường-lão, băng hưu vân...vân..., phòng ngày sau có dừng đợt nén người trong xã-hội.

Theo ý tôi tưởng: nhà nào có em cháu đang rèn đức sự học hành, cũng nên mua một cuốn «Khuyễn-si-Ca» này giá chẳng bao nhiêu, 0\$25 mà thôi, cho trẻ em đọc thường thâm niết được 10 thiên trong sách này thì lấy làm hữu ích lắm.

Võ-trường-Kinh
Tri-Bộ làng Thời-Hưng (Cần Thơ)

Qui vị

Ai có mặt ong muốn bán mấy tạ xin do nơi Bồn-quán.

Ấn-quán An-hà Cần Thơ
Kính cáo

Các ngài đọc báo

Cho dặng chán-chính sự tồn kém hàng ngày, Bồn-Báo tò lori kinh nhắc các ngài ai còn thiều bạc mua An-Hà Nhựt-Báo, xin giùm gởi đóng. Bồn-Báo rất thàm cảm các ngài chẳng cùng.

Nêu trê trong ít ngày đây, Bồn Báo xin các ngài cảm phiền; vì Bồn-Báo sẽ cậy nhà thơ hối giùm sò bạc đó cho Bồn-Báo.

AN-HÀ NHỰT BÁO
Kinh cáo

Chiết-Biện Kì-Khôi

Tôi có coi trong tờ «Nhựt-Báo-Tỉnh» số 157 mục «Thơ-Tin-Văn-Lai» có đăng một bài của trò Tean-dai-Kì chiết-biện bài «Cây-Cội-Nước-Nguồn» của tôi trong tờ «An-Hà-Nhựt-Báo» số 154.

Nếu tôi không nói đi nói lại, thì sợ rằng kiêu bánh với trò Kì, còn cái đi cái lại, thì nghĩ mà nực cười, trò thì tên Kì, tôi thì tên Khôi, e cho đồng nhau người ta dị-ngụy hiингười là «Kì-Khôi», song nghĩ lại cho trò Kì năm nay tuy còn nhỏ, rồi năm bảy năm sau cũng sẽ lớn, ngày nay còn làm trò, ngày mai làm thầy có biết đâu! Vậy tôi cũng tôn kính trò là một bậc Thành-thiệt-quân-ữ thêm một lời dư-luận, minh một lè dư tình, ấy cũng là lớn trong xã-hội đó vậy.

Bài «Cây-cội-nước-nguồn» của tôi thuộc về phần thăm niê i cõi-cựu trên đời, lại thuộc về phần đồng người trong xã-hội nứa. Nghi rằng: Tron xã-hội mà người ta ăn-ở nhiều về phần nào, thì ta cũng

nên phù-trần: theo phao ấy, thà đổi một cái ý-kien của mình mà đẽ-hơn đổi cả thứ lớp trong một xã-hội vậy; ấy là sự thiệt thà của tôi. Còn cái ý của trò Kì thì là cái-lương-chù-nga-la, sự-sự-dai-cái-cách, bô cũ theo mới ấy cũng là cái vǎo minh của trò Kì đó.

Thiết-tường: Dę ười ở đời ai cũng phải tùy thời mới dặng. Thí như: ta sanh ra nhằm đời Kiệt, Trụ, U, Lê, mà ta nói theo vua Nghiêm, vua Thuấn sao dặng? Như ta sanh trưởng nhằm đời «kim-tiên chi-thê-giới» mà làm mặt thanh-liêm như ông Bá-Di, ông Thúc-Tế vậy sao nỗi. Bởi nay là đời cạnh-tranh ta há không lo sự tần hóa sao? Bởi nay là đời văn-minh ta há mà không lo sự cái-lương sao? Song sự cái-lương cũng phải cãi theo tuân-tự thứ lớp, bà-gia-nghi-tiên (cái nào phải làm trước) bà-giăng-bi-bậu, (cái nào nên làm sau) chờ không khéo mà tung-bùng trong xã-hội không có thứ lớp như nước Tào rất lớn kia mà khòng mạnh bằng 1 nước Nhựt rất nhỏ vậy. Trò Kì nói rằng: Ngày tết An-nam ta xài lảng-pbi một số tiền lớn quá?

Thiệt cũng phải vậy, mà nghĩ sao! Ngày ấy là ngày lập-quảng theo một thói quen từ hồi đời vào cho tới bây giờ, cả trong một xã-hội khòng có một người nào là khòng bì-si, không ăn tết, không xài tiền, thiền hạ náo-nức như vậy mà khòng thành một số tiền rất lớn sao được?...! Tôi nghĩ cho người An-nam ta, bất kỳ việc gì mà dặng đồng lòng như việc ăn tết vậy, thì việc gì cũng làm dặng hết.

Trò Kì ôi! Trò nói cái lě chau-niêp bắt quá là ngày giáp-năm, lại rằng cái nỗi giáp năm đó mà tbđi, chờ không có quang-trọng gì, trò lại ước đời qua ngày mùng hai tháng tám, biệp với ngày

«chung-quốc-khánh-niệm-tuyết» ba xôi |
nhồi lại một chõ, đặng mà cái lương di, cho thoát khỏi thói hủ-tê đó chi.

Tôi thừa thiệt với trò; theo phần riêng của tôi thì tôi nhứt định không chịu, và tôi lấy theo chõ siêng-kien của tôi mà bằng việc lợi hại cho trò nghe: Ngày tết khác, ngày lě khác; nếu nói ngày chau-niêp, sao lại phải kè năm là 12 tháng, tháng là 30 ngày? Ước chừng cứ theo đó không cầu tháng thiểu, năm nhuận mà đếm đòn theo vậy, mà giáp năm có dặng chăng? bê gọi năm thì có mùa có tuyết, gọi tháng thì có dù có thiểu sao vậy??...???

Nếu nói rằng chau-niêp là trái-dất chạy giáp một vòng thì gọi là giáp năm vậy thì ta lấy ngày nào mà làm bằng? Ngày mùng hai tháng năm có thể làm bằng mà gọi rằng trái đất đã chạy giáp một vòng dặng chăng?

Đời thương-cô bên Á-dông ta đây làm lě chau-niêp cũng có đời vua này thì đời vậy, vua kia lại đời cho khác; rồi chung cuộc lại có cái hại cho người trong ta không nhớ dặng. Trong sách nho có câu nói rằng: «Đời theo mảo miêng nhà Cháo, làm theo mùa nhà Hạ» Bởi vì thuở xưa đời nhà Hạ, nhà Ân, nhà Cháo. Bởi nhà Cháo thì lě chau-niêp ăn tết Kiêng-lý nghĩa là ăn tết tháng 11, lấy tháng 11 là m-tháng giêng. Nhà Ân lại ăn tết Kiêng-sửu, nghĩa là lấy tháng Chạp làm tháng giêng. Nhà Hạ ăn tết Kiêng-dần, nghĩa là lấy tháng dần làm tháng giêng; tức là ăn tết ngày oay đó, thì mới đúng theo mùa theo tuyết, mùa Xuân ấm, mùa Hạ nóng, mùa Thu mát, mùa Đông lạnh, ngày râm thì nước-lớn trăng-tròn; cho nên thiên hạ lấy cái quang-niệm ấy mà tập quen từ xưa cho tới nay vậy. Trò hỏi tôi ngày tết có cái kỵ-niệm gì mà ta khòng nên bô qua chăng?

Tôi thiệt chưa biết ý trò muốn cái lương ra làm sao, hay là bô làm sao, tôi không thể hiểu được; chờ trò đẽ dời qua ngày mùng 2 tháng 3 mà đáp-nhép lại với ngày lě «chung-quốc-khánh-niệm-tuyết» thì tôi cũng chưa tưởn nghĩ vậy bao giờ!

Trò lại bảo tôi rằng: Chúng ta ngày nay sao không lot-lô-chức lập cái nguyễn-như cái-lương cho đoàn hậu lão-hưởng cái hạnh-phước cái-lương kết quả; để ngồi đây mà trách lão nhau. Tôi nghĩ mà tức cười quá không thể nín được ngày nay ta lão mà cái-hương người xưa thita có chắc gì đời sau kẻ hậu-tắc-khô-i cái-lương ta, hay là hưởng cái-hạnh phước-cái-lương của ta đây là được tận-hiện tật-mi chăng? Trò nói rằng: cứ ngồi đó mà cái lão với nhau, thiệt tôi cũng cho phái lầm chút:

Huỳnh-văn-Khô-i

Cáo Bạch

Kinh tò cùng chư quí vị:

Tại nhà in Hậu-giang (Cà-nhô) có lanh in dù các kiêu Catalogue có hình (Catalogues illustrés) như đồ phu-tung xe máy, các thứ đèn đồ dùng trong nhà và đồ ăn bàn(vaisselle)

Bôn hiệu mới mua nhiêu clichés tốt. Vày chư quí vị muôn cần dùng in, xin gởi thơ thi bôn hiệu sẽ gởi hình kiêu cho mà xem và sẽ tính giá thiệt nhẹ hơn các nơi.

Nhà-in Hậu-giang

Kinh cáo

Chữ tình

Con người sinh trong cõi dinh hoàn gảm lại ai ai cũng đều rõ biết chữ tình. Nếu chữ tình có mang vào lòng rồi thì nó dám làm cho người phải đổi trí, mờ mắt, điên đảo mất hết một phần khôn, công việc làm phải phế, cứ nhớ chữ tình hoài mà quên mất phận sự, bởi vậy có người cũng vì tình mà phải ly đến thân danh, nên gảm lại chữ tình rất độc, bởi đó nên người ví nó là một lượng sôag tuy rằng nó chẳng có máy móc sức mạnh, cũng vẫn động chí mà nó dám nhận người dường như mắng giữa chốn ba dào; nếu ai mà mất nó rồi thì hình dung tiêu tyit khi mà gỡ đặng.

Tôi có nghe người ta thuật với tôi rằng: có một người kia cũng là học thức với đời, song mắt phải chữ tình nó sai khiến, nên chịu nhiều nỗi gian nanh hình dung khô béo, chẳng mang đến lời phái của vợ con, cứ làm lui theo tình hoài khi rốt cuộc rồi thì dòn lại chẳng ra chi cả.

Nếu vậy ai mà chưa có mang lấy chữ tình vào lòng, thì cũng nên tránh lấy nó cho xa, chờ dường gần gùi mà phải vương lấy thì ít khi mà gỡ đặng rồi phải ly đến thân danh của mình nữa.

Ô-môn: Nguyễn-đức-Lâm

Thông Tri

Quan Tham-Biện chủ tinh Cà-nhô-chủ ý muốn làm một cuốn sách để chép những lý lịch cổ tích nhơn vật trong tiob từ xưa đến giờ kể truyền nhau cho dù lớp.

Vậy ai có những truyện tích chỉ bay hữu ích về nhơn vật, thô săn, truyện

đạo đức cùng truyện biến ngôn văn... xin gửi đến cho quao Chủ Tinh nói cho toàn thû vĩ, mà giúp sức cho ngài dặng chép thành sách cổ tích nhơn vật trong tinh Cà-nhô-chủ làm kỷ niệm lâu đời.

Lời ví dụ: Như xứ Bình-thùy, Trà-ôn Cầu-kè v...v... thuở Tiên-Trào kêu là xứ chi, có nhơn vật nào phát hiện tạo thời thế chi hữu dụng, đến ngày nay cách cái mây lẩn vân...vân...

Xin do theo đây mà biên cổ tích nhơn vật, đạo đức cùng là truyện biến ngôn trong xứ, nếu truyện nào minh không thuộc dũ gốc ngôn đầu đuôi.

Nữ lưu tương khuyên

Xem thế cuộc hòn thay thế cuộn, ngầm hòn dời hòn bấy tình đời; nói ra dường như thế nhạo cười, nín lại thẹn với người dị quắc. Đã hay, thuốc dặng thường đà tật, lời thật ắt sanh rầy; nhưng mà, mảnh nhiệt tam bao quang chê bài, phú công chung nhiếc chay cửa mặng; Chị em ôi! Lòng tự quyết phân ngay nói thẳng, dẫu ai hòn chưởi mảng củng cam; miêng cho người chừa bót thói tham, dường thấy bạc vội làm dâu quấy.

Chị em ôi! Kìa lâm chí đào thò hảy hảy, sác như huê trông thấy bắt lạnh mìn; nõ hiem cõ nhau ngọc mỵ thanh, dung oban tợ chí Hàng tái thế.

Trách sao bõ cửa nhà vong phế, thà chơi bời không kẽ mệ cha; ơn dai mang mười tháng ngồi lơ là, công sanh dường xem qua như chẳng. Rù nhầm lúc mẹ cha quở mảng, giận bỏ đi ra đặng buôn hoa; gảm thẹn thua cho bạn quần xoa, mang chung tiếng dồn bà nước Việt.

Chị em ôi! Say cho tội buồn thôi chí xiết, xét cho cùng hận biết bao nhiêu; những người ni, rất bõ sinh làm gái Nam-trieu, lầm thẹn bấy má điêu mệt ngọc. Vì sao chàng giàn tròn liêu vóc, đẽ cho, đoàn bướm ong sớm vọc tối nắng, vì tiền tài làm người làm nhão, xem của cải hơn hanh hơn thê.

Người dường ấy uồng sanh trên thế, sanh thú cầm trùng dẽ kém xa.

Chị em ôi! như những cô ni, miêng có su náo nệ trẻ già, hẽ dậu lúi thì là trăng gió. Đêm băng rước Trường-Khanh vào ngõ, ngày thường kra Tổng-Ngọc ra nhà, lúc mây mura trăng gió giao hòa, khi thì lại dòn ca xiróng hát. Chị em nghĩ lại đó mà coi, thân kẽ vây khác náo rơm rát, sống nhuốc nba thà thát bay hơi, đứng làm người phải rõ ngồi nhơn, băng băng rõ náo bơm cầm thủ. Ngày nǎm đẽ tiếng đời dẽ xú, mang danh ô là lú ky nhi. Đầu có đem, bạc ngàn cân khôn chuột tiếng khி, vàng trăm lượng khó thì mua danh tốt. Có phải là, tại mình chẳng suy cùng xét tội, ham của tiêu tinh dốt quá đi. Chừng ăn nǎu đà muộn rồi thi, nay phải chịu Chẹc khi Chà nhạo.

Chị em ôi! Làm con phải đến oai trả thù, nghĩa sanh thành lo báo đáp chờ quên.

Ôu dai mang ơn ấy bảy toan đến, công nuối dường công kia mau khă báo. Chị em ôi! Đứng noi gái mất trinh mất thao, mựa học đòn gái xảo gái lang ván. Đặng vây không bõ mặt bồng quán, tiếng khen ngợi xa gần phong tặng. Chị em nghĩ lại đó mà coi, vàng tuy quý bảy cõa kim đặng, chờ chữ tiết trinh át chẳng tiễn ra. Tiễn thiếp xin, tháp hối kêu cá bạo quản xoa, mau tinh giặt sớm xá thói tệ; lời hèn xin đẽ, biến bạn xem chơi.

Madame Bạch-Tuyết à Cairang

Lê nhóm các Hội-Đông Địa-hạt

Vì lời nghị Quan Nguyên-soái Nam-kỳ ngày 5 Mars 1920, những Hội-Đông Địa-hạt trong các tỉnh Nam-kỳ sẽ nhóm lê thường ngày thứ bảy 27 Mars tới đây.

Kỳ nhóm này là nhóm đang lập số xuất phu của Địa-hạt trong năm 1920. Bởi các vị Hội-Đông Địa-hạt đều là mới đặc cũ hết, nên khi mở hội sẽ bắt thăm đăng định số phản nứa hành quyền 2 năm, còn phản nứa thì hành quyền 4 năm.

Tỉnh Cantho LOI RAO

Quan Chánh-Tham-Biện chủ tinh Cantho lấy làm may mắn mà tổ cho nhơn dân trong bốn tinh hay rằng: có một Quan Lương-YLangsa mới đến điều-dịnh sở Nhà-Thương Cantho.

Vậy, trong nhơn dân ai có bệnh đến Nhà-Thương mà dường bệnh, dầu kê giàu người nghèo chỉ cũng được sảng-sóc điều-trị một cách ân cần kỹ lưỡng vậy.

Một cuộc xồ sô

Mới đây Quan Tông-Thống Đông Dương có cho phép hội «Comité central de la journée des régions libérées» tại Hà-nội mở một cuộc xồ sô tại Tonkin dặng lấy tiền gửi cho Hội «Comité du Secours national» tại Paris.

Đinh bán 50.000 sô, mỗi sô là 0\$50 Cho trung 158 sô chia ra như sau đây:
1 sô độc đặc trung dặng.....4.000\$00
1 sô thứ nhì trung dặng.....1.000 00
1 sô thứ ba trung dặng..... 500 00
5 sô, mỗi sô trung dặng..... 100 00
50 sô, mỗi sô trung dặng.... 20 00
100 sô, mỗi sô trung dặng... 10 00

Đinh cứ tháng Avril 1920 bắt xô.

Văn uyễn

*Chúc mừng lễ khai trương của tiệm Annam Phú-sơn thương-cuộc
Bá công kỵ nghệ cỗ xưng dương
Hạnh hỉ Phú-sơn khởi cuộc thương
Tông nội chửo viễn đồng hiệp trợ
Thôn trung quyền chức cộng tương
[dương]*

Bảo-công tích nhựt danh trường tại
Pu-am-tử tiền niêm thế icti cường
Vân tập nhau nhau thông mạo diệc
Hoàn khai lợi lộ xí nhì xương.

Binh-phú, Nam-tràng giáo-tập
Phạm-văn-Độ (kinh-hạ)

HÒA NGUYỄN VÂN

Sach tai tự cỏ dì du dương.
Tái kiến Vu tư túy dĩ thương,
Lợi-thuận tông đồng định hóa cuộc
Phú-sơn thòn tè chức bà dương
Đào công nghiệp quan kim-thinh chấn
Yển-tử phong dư cỗ vő cường
Mạo diệc tùng tư tết chí đża
Nguyễn nguyễn tài lợi xí nhì xương.

Trung-kỳ, Bình-thành
Nguyễn-phú-Sanh
Ngô-nhựt-Lê, (kinh-hạ)

HÒA NGUYỄN VÂN

Binh-huora tranh cạnh dì diệu dương
Hà ngà đồng bang tó nghiệp thương
Chấn chinh lợi quyền tu nhứt tần
Giao thông quốc hóa hiệp thời dương
Nhau hòa nhung cự khai hưng vận
Địa lợi tùng san khai phú cường
Mạo diệc chuyên luân khâm thời cuộc
Tài nguyên tăng vượng thịnh nhì xương

Phú-sơn, Pháp-việt tràng
Giáo-tập: Cao-Hải-Đè klob tảng

NHỚ BẠN

Lòng thương cách trờ bạn đồng tâm,
Áo náo cho dây xót dạ thảm.
Nam bắc ngâm ngùi trong cỗ hưu,
Hồn hổ bắt ngát nhở tri âm,
Sớm nghe tiếng dể dòng châu đượm.
Chiêu lóng động ve nước mắc đầm,
Kim thạch chỉ ngòn hinh hả phụ.
Thí chung vẹn giữ nghĩa giao thâm,

Nguyễn-hữu-Thơm
(Bạc liêu)

HÒA VĂN

Tưởng là đồng ngò lối chuyên tâm,
Tạo hóa da doan, luồn trách thâm.
Buổi trước với nhau tình đã gần,
Ngày nay tuy cách nghĩa hoà am.
Ngâm câu Huỳnh-Đạo gau khô héo
Học quyền Lý-Long lụy ước dâm
Hồi bạn non sông dâng mây nèo?
Có ngày hội hiệp giải tình thâm.

Đỗ-võ-Giá
Tân-thới (Mytho)

Nam-kỳ thời sự

Giá bạc

Kho bạc nhà-nước.....	13 f 50
Đồng-Dươn.....	13 50

Giá lúa

Mỗi tạ 100 kilos chở đến Chợ-lớn và
trả bao lại. Từ 7\$90 tới 8\$90 tùy theo
thứ lúa

BACLIÈU

MỘT ĐẮNG ĂN CUỐP
Tại làng Hòa-Bình (Baceliêu), tối bữa
27 Février 1920 (mồng 8 tháng giêng
Annam) có một đắc ăn-cướp đến đánh
nhà Bà-Hộ MÍN kêu là Tào-thị-Thiện.

Chúng nó giặng cửa vào đập bê-bàn
ghé, bửa tủ sác và đường hòn lấy
50.000\$ đồng bạc giấy, 2.000\$ đồng
bạc con cò, 140 lượng vàng, quần áo
mùng mén giấy nơ thì chúng nó chế
đầu lừa đốt sạch. Còn tài chũ thi lén
mở cửa sau chạy trốn mất vỡ hại.

Khi chúng uổ ăn hàng thì xóm giêng
có chạy tới tiếp cứu nhưng mà bị
chúng nó bắn súng già quá nên chẳng
ai dám đến gần.

Có một tên dâng khen là thầy cựu
Hương-hảo, Nguyễn-dư-Kh... chū xe
hơi, thiệt là một người có lòng tốt
thầy chẳng phải bà con chỉ với bà ấy,
mà khi thấy ăn cướp đánh thì
thầy bèo lập tức sai người nhà chạy
xe thẳng đến Châu-thành Bác-liêu mà
báo tin, còn bão thán thi cầm bánh xe
khác chạy vào xóm trong mà rước dâng
đến mà tiếp cứu. Song ruồi vì bọn ăn
cướp có súng, mìn tay không khô mà
dương cự cho dặng.

B. V. CUỘC

NAM-VIAN

TỘI NHƯƠN VƯỢT NGỤC

Ngày 11 Mars 1920, lúo 9 giờ ban mai
tại khâm lớn Nam-Vian có xảy ra một việc
tội nhơn vượt ngục sự tích như sau này:
Tên linh mă-ky gát khâm lúc đi sông
lại vô ý cởi giây dài baionette (lưỡi-le)
và cày súng để trùm khâm đó, 2 tên tội
Cao-mèn thừa dịp lấy lưỡi-le và súng
bèn áp lại đánh tên linh mă-ky trọng
bịnh rồi lật tung lấy dặng 3 bì dan
quyết bộ thân xò cửa khâm chạy
ra thoát nạn.

Việc 2 tên tội hành hung vậy mà lúc đó
nội khâm chẳng hay chiráo. Khi chúng nó
ra khôi khâm 1 đứa cầm súng, 1 đứa cầm
lưỡi-le thủ thẽ mà chạy, bởi hai chon bị
xiếc nên chúng nó chạy mau không dặng
Ruồi cho chúng nó là khi chạy đến

chợ Cây-Táo, lại gặp một người lính
sơn-dá Langsa thấy tội vượt ngục,
nên ra tay bắt tróc. Tên tội cầm súng bắn
luồng 2 phát, quyết giết lính sơn-dá
đặng lánh thân. Thán bắt dung gian, 2
phát đều trượt lót, còn phát thứ 3 lính
quinh rót bì đạn. Lính sơn-dá thấy vậy
nhảy vào đè xuống, tri hô xúm lại tiếp
bắt dặng.

Còn tên tội kia, chạy riết quyết làng
binh, song chúng bị xiếc, đầu chạy
mau cùngh bằng người ta đùi vây, nên
chẳng bao lâu thiên hạ theo kiếp phủ
vây bắt dặng nứa.

Lúo bắt, 2 tên tội này bị người ta
đánh nhiều nên phải đem chúng uổ vò
nhà thương diêu trị. Nhiều kẻ nói sợ e
chúng nó phái bỏ mình, vì bị đánh
trong tích lamine,

Phan-thế-Hùng
(lai Tin)

Tái sanh dị Truyện

CUỐN THÚ NHÌ

(Tiếp theo)

HỒ THÚ BẤY

Những ngòi chung vui duyên cá nước,
Nào hay ly tang kẽ ảm dương.

THIỆT LÀ:

Vừa xong năm lẻ tới nghinh hôn,
Hai họ một ngày xát vội chôn
phải biết từ đây nên mới có
Gáy ra đị sự Tái-Sonh hồn

Đây nói qua ác dâng kiến vi, ở rừng
rú chòm ba, lù bảy, sớm trưa quyết lập
rèn ná lây, ngày tháng lo múa luyện
còn quyền. Đồng lồng toàn những việc
chẳng hiền, cướp dực xóm dặng mà
chi dộ. Ai dè rõ, ngọn hành hàng đà,
trú trong rừng rào rộ đôi mươi; dực
của người ăn uống vui cười; đám cưới
đó, nó nghe liên chíp. Đồng bè dặn
cùng nhau xá kip, bữa hai mươi gắp

dịp tinh kỳ (1), nàng Phi-Châu đã định vu qui, với Lý-Si là chàng Long-Ân, may! bọn ta át gặp thời đắc vận, vì Lý-gia cự phú có danh, chờ đến kỳ ta sẽ sát sanh, đồng bè dực bạc vàng họ Lý.

Ấy là sự ác nhơ trù nghĩ, đây là qua tinh ý Phi-Châu: «Nghe Lý-long chàng muốn hảo cừu (2) ăn tinh lâm công phu cũng lắm. Ủa mà lại! sao biết thiếp mà chàng sa đắm, ờ! hay là duyên gấp gáp lúc trọng-thu. Nghe danh chàng cũng bức òa nhu, trời đầu định, gieo câu cũng đáng! Tuy tự tình đã hăng, song phải chờ mạng nhà huyên (3), sá chi chí chát phản thuyền-quyền, mươi hai bến, trong nhớ, đục chịu, chí như thiếp cái là mõng yêu, duyên đâu may cho dựa hành long (4) sánh vai càng rực rỡ tố tông, họa là dặng trọn đều vinh ấm (1). Xét lại thiếp nhà huyên ngobiêm cẩm, (thương thi thương, tướng thi tướng) hả dám dẫu lá thăm thi đê! chàng ờ! cảm thương chàng mang bệnh trầm mè, vì một thiếp hại chàng đến nỗi.....

Nghe dế zó, cảo cào kêu bay lúc tối, chauh vì ai riêng dạ thiết tha! (2) (Đừng học sách Long-Ân khõ giờ!) Ủi việc mai dong Lý-lão cậy qua, hai lược đến mè ta chàng nhậm; uýl chau ôi! nếu thật vậy, át thêm đau cho Ân, có bê gi đành tuyệt hậu Lý-gia! Mà rất may! hôm qua là lược thứ ba, lẽ họ Lý, mẹ già đà chịu, (mừng thăm). Bay giờ Ân át không còn bạn biếu, bình vò cẩn rồi cũng giảm lão. Thiếp phải toan lo phao Tảo-Tần (3)sứa ý thiếp ưng; khăn đờ tráp. Ngày giờ hòng gấp, lo việc nhà đợi dịp tinh kỳ, đã đành cam chi từ vu qui, lo phận gái uất tròn dứa dù.»

Đây nói kế ba nài một vụ, xóm khúc trong có cụ Dương-Sanh, lúa đói bõ, bộ cũng đư ăn, nhà đói cái, vợ chồng

toàn đỗ. Tục hằng vi: Cơn nghèo khó tèm hem vui thú, lúc giàu sang sung sướng sanh lòng, tuổi 30 có vợ đà xong, thường ghẹo gái mười lăm, mươi bảy, (rõ ràng là khách ba nài đó).

Ngày nọ, nhìn ngoài lô, phúc đâu chợt thấy, nàng Phi-Châu lối xóm đi về, ra dồn đường toan trả bụng đê: «Này cô hail chàng mấy thuở, xin dừng bước vô nhà nhậu nước!» (và nói và cười, mắt liếc một cái lè xẹ)

Nàng Châu đã tố tướng căng cước, đáp rằng: «Cám ơn cậu đê tôi về kéo già thất không ai.» Sanh lại rằng: «Tôi tướng cò hai, bẩy lầu luôn ai hoài bình dạng; nếu cò sắng cùng tôi kết bạn, thiểu chi là vàng chạm, giấy sảng, đã nên già lại đẹp xich thằng, cô có khứng xin ừ một tiếng? (và nói và vội vội bắt tay)

Phi-Châu biết đê xóm là trả miếng, căng thục lui, tay vội bắt, miệng buông lời: «Cậu uầy làng chưa! Cậu đừng lầm mà tướng răng chơi, tôi há kê trong đầu, trên bõe, sứ quân tự hữu phụ, là phu tự hữu phụ, đừng ăn que mà tướng gái ngu, hòng lập chước nay rù mai quẩn! (và nói và ngửi một cái) Sanh bị mắng còn cười hơi sượng: « Ủi chồng có đau? có gọi có chồng?» Nàng rằng «Trương-phu tôi danh gọi Lý-long, lẽ huê chúc, hai mươi tháng tới. Cậu tránh bước tôi về kèo tối, băng dang ca e miệng thế đèm pha; phải biết rằng tôi giữ nết na, chờ lắp lồng mà ra mang xấu! (đáng kíp chưa cậu) Sanh bị mắng muôn liêu thân ôm nhau song xóm chòm thấy vây cười rân, Sanh sương sùng gượng gạo lui chon, về tư tưởng thờ than thanh thờ. Nhớ sắc lichen như mèo trong mờ, nên toan mưu tính kế trộm hoa, ra xem trời bóng mới xé

tà, úc không phép làm trời mau tối! Bóng áo vừa lặng núi, thu công đâ lắp hối, trông mau khuya cho rõ việc nêu hư, kéo những luống vi si tư lụt! Nay đúng canh khỉ sứ, thiên hạ đà ngủ vui, lén chos đi sao dạ không vui, ngực đánh dập sợ nghi ngút sợ, obung lòng dục mưa Tảo mây Sở, việc chẳng thành xấu lở cung cam; leo qua tường rất đẽ nên ham, thằng lại vách kê tai nghe ngay.

(Sau sẽ tiếp theo)

Lê-ohon-Tâm

(1) Tinh kỳ: Giờ rước dâu, coi trong Kiều thi biết.

(2) Hảo cừu: đôi lành.

(3) Nhà huyên: mẹ.

(4) Kinh thi: nam hữu kiều mộc, cát lũy lôi chi.

(1) Vinh ấm: vinh thê ấm tữ.

(2) Kinh thi, có ý trong chồng giải tác

(3) Tảo tần: là rau tảo rau tần là bởi kinh thi nói: du dí thê tần, nam giản chí tần, vu dí hè tảo, vu bì hình bạo - Ngõ lấy rau tần, chung mé khe phía nam, ngõ lấy rau tảo nơi kia đường mương, chí phận đòn bà hay chịu khó cự nhọc nhằn nà lo việc trong cửa trong nhà.

Annam nên tiếp rước quý vị vừa lòng luôn luôn chủ tiệm này khi trước có làm chủ sự tiệm xưa hiệu là Quảng-tài-Lai, thì ai ai cũng biết rằng người ấy biết chiêu hiền dài sì bực nào

Xin quý ông quý thày có cần dùng mua cây cùng đóng hay là sửa ghe đến tiệm Quảng-tài-Thạnh thì rõ.—Cái xin quý ông quý thày thương.

Nay kính cáo.

Cáo bạch

Có bán cáng viết "PORTE-PLUMES À RÉSERVOIR" ngồi viết bằng vàng thiết cao "PLUMES EN OR CONTRÔLÉ" không sét, không mòn. Có khâu (AGRAF) một đầu thiбур viết, còn đầu kia thì viết chì (PORTEMINE); có phụ thêm 1 hộp nhỏ đựng năm cộng chì để thay. Cây viết này nếu gìn giữ xài mười năm không hư.

Xin đừng tưởng rằng cây viết này giống theo cáng viết năm cát, một đồng giá khác bán đó.

Mua về, nếu xài không đăng khong xứng đáng với đóng tiền thi trả lại Bón hiệu sẽ trả tiền lại đủ.

Giá một cây là (có hộp, có complegoutte)

4\$50

Mua nguyên lô về bán lại càng tinh giá nhẹ hơn nhiều.



Quảng-tài-Thạnh

Tiệm Đóng ghe và sửa ghe
Ở bên kia sông gần cột giây thép
và CANTHO

PHÙNG-CHIỀU — chủ tiệm

Kính cùng quý vị đăng tường, nay tôi mới lập một trại đóng và sửa ghe có sầm ụ và bè tiện bè sửa và kéo ghe

Tiệm tôi cũng có bán các thứ cây cưa đú thước尺 mà tốt giá lại nhẹ hơn các nơi.

Chủ tiệm này biết lè nghệ của người

Trữ bán tạ
nhà in An-Hà
CANTHO

Bon hát xiệt Annam

(Cirque Annamite)

Lời kinh cáo

Từ ngày chúng tôi lập thành ban hát xiệt Annam đến nay gần dặng 1 năm rồi thường đi hát khắp Lục-châu, đến đâu nói cho phái: cũng nhờ Đồng bang, doái nghĩa Đồng bào, thương tình đồng chí, vui lòng xem giúp, lại cũng là may: kép hát và nam nữ tài tử của bọn chúng tôi làm tuồng dặng êm tai đẹp mắt Đồng-bang, nên tiếng khen không giút. Ôn ấy, chúng tôi thâm cảm ngàn ngày.

Nghi vi: Xưa nay Đồng bang ta chưa ai ra lập dặng một ban hát xiệt khi cù sung túc như các nước bên cõi Âu-mỹ Nay chúng tôi chủ ý, thiêt là: bắt đầu lợi chĩ cầu danh, muốn lập thêm ban hát xiệt của chúng tôi ra cho thiêt lớn, kép làm tuồng chọn người cho thuần thực ngoài bang trong vào may mà dặng đẹp mắt ngợi khen, thì tiếng thơm cũng bay lè cho Đồng-chủng.

Vậy tôi rao báo này cho Lục-châu người Annam ta mà thôi, ai có biết kiêu cách chi lạ trong cuộc thể thao: nhào, múa, đánh đu, đì giây, hoặc nãhê chi khác v...v... Xin đến giúp sức cùng bọn chúng tôi, thì chúng tôi cũng trọng tiếp luận tài nạp dụng và huân công cho xứng dặng.

Nếu vị nào muôn viết thư trước cho tôi mà bàn luận đều chi, xin để bao như vậy: Và xin nhớ biên cho tôi cái hiệu thì tôi sẽ long trá lời.

Monsieur André Thận. Directeur de la troupe d'acrobates Annamites à Vinhlong. (à faire suivre)

André Thận kinh cáo

Nam Bác Ái

Kinh trình cùng quý-vị:

Tại tiệm tôi, có trữ Trà-Nam-Việt, dầu măm (Essence de meuhne) hiện Lò-tiên và các thứ xá-hong.

Có phòng ngủ, rộng rãi sạch sẽ

Có bán cơm Annam, cơm Tây, và rượu lè.

Người Quản-lý tiệm này, biết phép vệ-sanh, cho nên sự tinh khiết ít nơi bị kít!

Cứ xin chư-vị đồng-bào, mở lòng đoàn thể, giúp chúng tôi cho vững bước trong cuộc thương trường, là 1 điều chúng tôi rất trọng ơn chư quý-vị lắm đó.

Nghỉ rầu:

Người Annam, thương Annam, Lấp sông, phá núi, dầu làm như chơi Monsieur Lê-Mai, Quản-lý

Nam-Bắc-Ái

Poste de Trà-ôn

Kinh đồn

Mấy ông Chủ-bút Nhựt-trinh quắc-ngữ nếu đi lở đường, ghé ăn, nghỉ tiệm tôi chúng tôi chẳng tính tiền chi cả.

Lời Rao

Rouou Rhum Stella

Hội lâm đườòng và làm rượu rơm ở tại Cantho kêu hùn vối thêm cho đủ 1 triệu rưởi quan tiền langsa (1 million et demi de francs)

Vị nào muôn hùn xin do nơi ông QUÂN LÝ hội đườòng niêm ngụ tại phòng văn quan Trạng-sư A. Viviès tại Cantho

Bán

Có bán một con ngựa kim bắc thao lai.

Ai muôn mua xin do nơi M. Pierrat Payeur à Cantho.

Trường Vò Văn

Cantho

Dạy học trò thi lây bằng cấp Sơ học

Học và ăn ngũ tại trường

12 \$ một tháng

Học và ăn buổi trưa 7 \$

Học ngoài.....4 \$

Bùa I tháng chạp Annam bài

trường

Bùa I tháng giêng Annam

tượu trường

Hội mua bán lúa

«Nam-lợi-mỳ» TRÀÔN

Số vốn 200.000\$00 (hai mươi muôn)

Hội mua bán chắc chắn, cầu lường thật thà, vị nào ở xa muôn bán xin gởi lúa kiều đến, hội sẽ đánh giá thép định giá, hoặc sai người đến thương nghị

Quản lý Nguyễn-văn-Bồn

Quản lý Nguyễn-văn-Cẩn

Đặng-văn-Chieu

Hậu thạnh

Giao tiếp thương mại hội

CÙ LAO MÂY—TRAON

Hội mua bán lúa

Hội này khởi sự mua bán từ ngày 1 Mars 1919 đến ngày nay là 15 Septembre 1919 tính số mồi 100\$00 thì lời dặng 52\$ còn tài sản tính hội hết thảy giá dặng 50\$00 đều tính nhập vố số vốn.

Nay hội mở hùn thêm mỗi phần hùn là 150\$; như vị nào muôn hùn mấy hùn tùy thích. Đinh đến ngày 1. Décembre 1919 thì nộp sổ hùn; như vị nào muôn hội đều chi xin gởi thư cho Monsieur Tú chủ Hội Giao tiếp sẽ hồi âm lập tức.

Thương xá Hội

Việc nên làm!!

Rouou Rhum Stella làm tại Cantho, đặt ròng bằng nước mia, uống đã ngọt mà giá lại rẻ.

Vậy Bón-biệu kính cùng chư quý-vị rõ: Như vị nào muôn lành về bán dặng kiêm tiêu hué hông, xin viết thư cho Bón-biệu mà thương ngài.

Lành về bán khôi trả tiền trước, bán dặng bao nhiêu thì trả tiền bấy nhiêu. Còn như vị nào lành rượu về mà bán chẳng dặng, thì gởi trả lại cho Bón-biệu cũng dặng vậy, miễn là ve còn tốt thì thôi.

Société des Sucres et Rhums de Cantho

Kinh Cáo

Một việc khá lầm

Có quan Giám đốc Quesnel sảng lòng muôn bán hai sờ ruộng của ngài, ở tại báp mười Mýtho sờ thứ nhất được 46 mẫu, ở dựa mé kinh, sờ thứ nhì được 246 mẫu, ở dựa mé kinh lớn kêu là kinh Tông-đốc Lộc, kinh này xáng mới vét lại lợn lầm, bê ngan chừng 40 thước nên tiện bê chờ lúa ruộng lầm, và như muôn chờ lúa thăng lên Chợ-lớn đi ngã sông Vaico cũng dễ lầm.

Hai sờ ruộng ấy đều là đất thuộc tốt lầm, chẳng còn phải tốn công khai phá chỉ nữa hết; lại sảng trong đất có mười ba cái đìa, cá rất đại lợi. Có một sờ đất khác kẽ cạn với hai sờ ruộng nói trên đây, chừng 300 mẫu, nguyên là của hiệu Speidel đã bị nhà nước tịch thâu lại và có lè trong một ít lâu sẽ giáo già bán

Hai sờ ruộng của quan giám đốc Quesnel, huê lợi mỗi năm chừng 12 tới 15 ngàn già.

Ai muôn mua hai sờ đất ấy xin gởi thư cho quan Giám đốc Quesnel tại Saigon, hay là gởi cho sờ Nhựt-trinh An-hà tại Cần-thơ mà thương nghị và đến xem bản đồ thì hiểu rõ

MỸ KY

TIỆM HỘA CHƠN DUNG VÀ KHẮC CON ĐẦU
ở đường Turc, số 16

Ngang nhà MOTTE, Saigon

Kính cáo cùng quý khách đặng hay: tại tiệm tôi có làm mà đá bằng đá cảm thạch, đá xanh Ton-kin có đủ các thứ kiệu.

Có khắc con đầu bêng đồng, mủ thun bằng cây, chạm bản đồng cùng hoa diêu thảo mộc theo lá nhân hiệu, vân vân.

Một bia chạm bản đá cảm thạch.

Có thợ họa chơn dung nhâm hinh người mà vẽ bằng dầu sơn vô bồ, nước thuốc mực Tàu, viết chì than, họa biến liên và tranh, họa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Chaussures en tous genres.

TƯƠNG-NGỌC-GIU cản khái

Phò cáo đồng bang

Ké từ buổi An-Hà An-quán,
Tại Cần-thơ, tạo sáng đèn rày,
Lục-châu quân-tử, ơn dày
Mẫn-cần mua giúp, ngày nay thành-hành,
Thaub-hanh dặng cửa hàng rộng mở
Máy sấm thêm, thấy thợ tin ròng,
Lành iu chi thấy đẹp xong,
Troy-đeo, thơ, danh-thiệp, thiệp-hồng,
[thiệp-tan.]

Toa, sô, bộ, làm càng kỳ lưỡng,
Chắc lại bền chẳng nhương của "người
Nói chi sách đóng thì thôi!"
Lưng da, lưng bồ, dẻ dời ít hư.
Sách in sáng, tinh tú, Kim Túy,
Tự diễn cùng Sứ ký Đại nam.
Tuần tra Pháp lệ, dạy kham,
Cách thi hành án, thiệt làm rất hay.
Thước, viết nghiên sáng đây đủ hạng
Thiểu chi đâu giấy láng, mực ngồi;
Chuốc trao, nào phải nhường lời.
Sang chơi 1 chuyến xin mời các ông
Tuy vật liệu, nay không dẽ dū,
Bốn quán nào dám phụ ý ai,
Khó nhọc thứ mấy chẳng nài,
Miếng cho đẹp dạ Qui-ngài là hơn.

An-Hà An-Quán Bd Saintenoy Cần-thơ,
Đỗ kinh.

LOI RAO

Ké từ ngày 1 Novembre 1919, ai
có trống mía nhiều xin chờ đến lò
rượu RHUM STELLA tại làng Phú-Thứ
(Cần-thơ) mà bán. Bất luận mấy ghe cũng
mua; mua đặng tiền lầm.

Còn ai chưa trồng mía cũng nên trồng
cho nhiều mà bán vì lò rượu này dùng
nước mía mà làm rượu.

Xin ghé mắt

Truyện Ngù-phụng-Lâu của Trần-văn-
Hương có đề báo tại nhà in Hậu-giang
Cần-thơ. Vậy xin đóng bang liêu, vài cát
tiểu lạng phi mua đọc giúp vui giây lác,
giải muộn thoảu cùng được vài canh.
Trước là coi cho tiêu khiển ngày giờ sau
thấy đều tệ mà chưa!

Hãy mua coi sẽ biết. Ngõ lầm!!

Giá mỗi cuộn là.....	0\$20
Ai mua nhiều tính giá rẻ hơn	
1 cuộn giá.....	0\$20
50 cuộn giá.....	6\$50
100 cuộn giá.....	12

LE-KHANH-TRINH

Geometre-civil

CANTHO—CHAUDOC

LEVÉ DE PLANS

Délimitation et Bornage

EXPERTISES

Ông Lê khánh-Trinh

KINH-LÝ

Cantho—Chaudoc

Lành đạt điện tho

Phân ranh hạng

Tương phán thô sàng

Công chuyên làm kỹ và mau lại giá nhẹ

Xin viết thư nơi tôi mà thương nghị.

Thuốc điêu hiêu Globe

(TRAI ĐẤT)



Hút đã ngon, dễ dành lâu được
không mốc, không mục.

Tại Ông DENIS-FRERES có trữ bán

Nhà máy xay gạo

TẠI CHAU THÀNH CẦN THƠ

Tại nhà máy này có xay và trữ gạo
trắng, bún, lè và bán ta. Gạo xay ra có
nhiều hạng tùy theo giá.

Trong lục-châu, chư vi nào muốn mua
hoặc nhiều hoặc ít, xin viết thư mà
thương nghị.

Décertquierie de Cantho.

LOI RAO

Kính cùng lục-châu dặng rõ tại nhà
in Hậu-Giang Cần-thơ, có bán sách chữ
quốc-âm để giúp cho Hương-chữ có
quyền thi hành như trường-lò.

Sách này có 156 trương và có đủ kiểu
yết thi, lời truyền rao, của Ông DUONG-
VAN-MEN mới dọn.

Giá mỗi cuộn là..... 3\$.00

Tienda..... 0.15

Xin viết thư đến nhà in Hậu-Giang
Cần-thơ, mà mua.

PIERRE PHAN-VAN-VAN

DIT VANG

Geometre civil

Longxuyen— Chaudoc — Sadec

ARPENTAGE

Délimitation et Bornage

EXPERTISES

Ông Phan-van-Vang

(Pierre)

KINH LÝ NGOẠI NGẠCH

LONGXUYEN—CHAUDOC—SADEC

Lành đạt điện tho,

Phân giải hàng,

Tương phán thô sàng,

Công chuyên làm kỹ

cang và tin giá nhẹ

Biên chủ có cần dùng
xin viết thư thương nghị

Thuốc gói hiệu Globe

(TRAI ĐẤT)



Máy tay thường dùng thuốc đều cho
thuốc Gà-llop là đượm, [khỏi thơm] hút
không khô cỏ.

Một mình hàng DENIS-FRÈRES có trữ
bán sỉ mà thôi.

HIỆU MÓI Trân-Mạnh

Ở đường mé-song, gần cầu tàu Khách-Trú—**Cantho**

Có bán dù thứ: Rượu-tay, đồ-hộp, thuốc bút(TABACS ET CIGARETTES) thuốc-tay (PRODUITS PHARMACEUTIQUES) dù, nón, khăn sách, truyện, thơ, tuồng, giấy, mực, và các thứ vật dụng theo thê-cách kim-thời, vân vân.....

Kinh cùng Lục-châu Quán-tứ
Tiệm tôi mới lập, bán dù các thứ hàng hóa dà kẽ trên đây; chẳng những là nón và lốt, lại còn giá rẻ hơn các nơi

Tôi có lệnh bán CONTRÉ REMBOURSEMENT cho những người ở xa (ngoại tỉnh, hay là xa cách châu thành) có cần dùng món chi, chẳng hang, cứ việc viết thư cho tôi thì tôi liền gởi món ấy đến cho chư-tôn lập tức. Nói tóm I đều là: chư-tôn có cần dùng vật chi, ở tại Cầu-thơ có bán thì tôi cũng có hể mà gởi ngay cho chư-tôn dặng vậy.

Xin chư-tôn Quý-khách, thường tình đồng-ban, ra ơn chiêu-cố, giúp nhau, dặng mau tần-bộ trong nோo thương-trường, thi ơn ấy rất nோo thăm cảm.

TRÂN-MẠNH kính cáo.

TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU TÂN-PHƯỚC
Đường kinh lập Cantho

NGUYỄN-NGỌC NỮ LÀ CHỦ TIỆM

Kính lời cho quý ông, quý thày rõ: Tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tay, mua tại hàng bán bột tốt có danh tại Saigon. Cách làm sạch sẽ, bánh thì dẻo, trong tú có kiếu rộng nước kiển lên

không dặng, ruồi bu không được lại khôi ai rờ tay dơ, ai muốn mua ô nào thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

Xin có lòng chiếu cố giúp bạn đồng bang trong cuộc thương mại.

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

Vò-văn học hiệu

Trường học của Ông Vò-văn Thom lập, gọi là "Vò-văn, học hiệu" đã khai từ hôm 4 November 1918. Nay được 50 trò nam và nữ vào trường.

Thầy giáo cần mẫn con nit học mau tàn phát vò cùng.

Tiến học và ăn, ngủ phải đóng trước tin giả như vầy.

Học ngoài (không ăn ngủ) 4

Học và ăn buổi trưa, 7

Học và ăn ba buổi, ngủ tại trường 12

Như ai dùng giày Quắc-trái mà đóng tiền trường cho con cháu học, thi Ông Độc học trường Vò-văn cùng thâu, cứ mỗi phiêu 100 francs thì kể là 16

Bửa 3 Juillet bài trường tới 5

Aout thi tựu còn kỳ bài trường Tết thi cứ răm tháng chạp bài qua răm tháng giêng thi tựu bà con cô bác ai có dịp di Cántho ghé coi cách sắp đặt chỗ học, chỗ ăn, chỗ ngủ.

Ai có cần hỏi thăm điều gì, xin gởi thư cho Ông Vò-văn Thom thi lập tức có thư trả lời.

PHARMACIE SHANGHAI

TRÔNG RĂN THAY CON MẮT

Chủ nhơn TRIEU-CUONG

Một tiệm lớn ở tại đường Marins, số 88—**Cholon**

Một tiệm mới ở tại đường Galliéni, số 3—**Saigon**

(Ngang nhà giày xe lửa Saigon-Cholon gần Chợ-Mới)

Bồn Dược Phòng có trữ bdn nhiều thứ thuốc rất nên thàn hiệu đều co dùng cái nhản «Con Bướm Bướm» làm tin, chư qu' vi có mua thuốc của tiệm tôi, hãy nài cho được cái nhản «Con Bướm Bướm» mới là thiết thuốc của tiệm tôi, kéo làm thứ giả uống vào thêm hại.

Bồn Dược hòng có gởi thuốc tại nhà M. THÁI-KY-SƠN, ở đường Pellerin số 23-Saigon bán giüm giá của tiệm tôi, chư qu' vi ở trong Lục-Châu có cần dùng thuốc của tiệm tôi, xin viết thư cho hay sáng lồng gởi cách Contre remboursement. Còn liền gởi về thàn chả phải chịu

SHANGHAI BO HUYET YẾN SƠ VỀ

(20) Thuốc bồ thận tinh thàn hiệu

THẬN HOÀN

Theo đời Vǎo-minh này trong xã hội của Đống-bào ta từng có tiếng khen cho thuốc trị bệnh nhiều món dã hay, lại lịch trị vò cùng, và các Lương-y trong các nước cung làm chứng chắc cho ta phương thuốc Tự Thận này là một phương quí lạ trong việc tráng dương nếu bệnh các chứng thuốc Thận rất nên dè đặt, theo thuốc này mà trị những là: Tâm, Thận bắt giao sanh chứng chiêm bao Di-tinh, nêu dè lâu ngày đường Ngọc quan hư xương mông hoài biến ra chứng Tré-khí (đau giải) dùng thường thuốc này thì tráng hỏa cho mảng mòn ấm nõi thậntbl tucus thì mạnh giỏi:

1.—Huyết khí suy nhược, tinh thần hao kém, ăn uống không dặng, giao cấu không nỗi, mộng-mị di-tinh cung là đờn bà lạnh nơi tữ cung, đờn ông tinh huyết hư nhược nên mới chậm có con, dùng thuốc này công hiệu hơn hết, sức mới mạnh hơn tinh chất của các loài cá, và ấm thậntbl hơn súc Lộc-nhung, thiệt là bô tần hạng nhứt trong hoàn cầu;

2.—Bán hoảng thô thấp, nhiệt sanh chướng lâu trệ, ngủ lâm, mỏi thì dài gắt, lâu thì bài hoài đờn điểu, hay là bởi đau sang đặc mà uống nhiều thứ thuốc hại độc làm cho phật tì-vị hao thận phu; dùng đến thuốc này cũng năng bồi bổ chơn nguơn tiêu trừ các chứng bệnh;

3.—Mỗi lưng mỗi gối, nhứt tê xương cốt, di đứng có dấu không vững vàng, các chứng thuốc về cuộc chơi bời quá độ khiến tinh thần bong rỗng, dùng thuốc này trở nên mạnh mẽ;

4.—Tì-vị hư khí huyết bao kém, hay

mệt hay mồi đêm khuya, thường hay sòng bén bởi tích trệ obieu, ăn uống khong tiêu, dùng đến thuốc này khai vị kiện tì chau thân au ô;

5.—Đờn bà con gái đường kinh huyết hư huyết kinh vàng đợt ngurog trê đồng khơi huyết sắc bầm, sanh chứng xích đái, bạch đái, đờn kinh trôi sục không chừng, kbi ít khi nhiều nơi ẩm mòn hú lạnh, dùng đến thuốc này rất hay vò cùng;

6.—Những người già cả, thàn hú mang mòn hỏa kém, hay đái đêm, xương cốt mồi mẽ, dùng đến thuốc này rất cố tình bồi thận, dầu già tối cao cũng mau có con thiệt là thuốc hổ thận rất nên công hiệu.

Như vĩ nào có mấy chứng dà kẽ như trên đây, thi mau dùng thuốc hoàn này trong một ngày sẽ thấy hiệu nghiệm chẳng sai, uống luôn cho dặng 3, 4 ngày các bệnh đều hết, mà lại mạnh mẽ hơn xưa thàn thê tráng kiên, như mấy ông già, bà cả khí huyết đậm suy, tinh thần hao kém ăn uống chẳng dặng, bệnh hoạn liên niên, như uống thuốc này cho thường, thi ăn uống mau tiêu, da thịt mịnh màng, thêm sức sống lâu, già trờ nõn trẽ, còn trê thêm sức manh, có con thiệt là mọi phương thuốc bồ huyết rất hay quí trong hoàn cầu.

Chư qu' vi có mua bảy nài cho dặng hiệu PHARMACIE SHANGHAI và coi nhản «Con BƯỜM-BƯỜM» mới là thiết thuốc của Bồn-Dược-Phòng kéo làm thứ giả mạo

CÁCH DÙNG: Tôi trước khi đi ngủ uống một hoàn, uống với nước muối bay là nước trà, dùng luôn luôn đến khi trong mình cho thiệt mạnh.

THIẾT GIA:
Mỗi hộp hai hoàn 1\$00

AN HA NHỰT BAO

HÓI

DỒNG BẮNG

Trong xứ ta có lò đặc
một thứ rượu ngon làm
kèu là **Rhum Stella**
làm ròng bằng nước mía

Ta nên mua rượu này
mà uống, vậy mới là tò
ý binh vực cái mồi lợi
trong xứ ta đó.



Rượu **Rhum Stella**
này giá đã rẻ mà uống lại
nên thuốc nữa.

Mua uống rồi mới biết
SOCIÉTÉ.

des
SUCRES ET RHUMS

Cantho Cochinchine

Muôn mua xin do nơi
HÃNG HẬU GIANG
DUONG HÀNG
Cantho, Saigon,
Vinhlong, Mythe
Travinh

Vậy mồi lợi càng ngày về tay đồng chưởng

Lu et approuve avant publication
Cantho le 25 tháng 10 1920.
P. L. C. A. D. M. I. N. H. A. K. U.
J. M. T. H. C.