

NĂM THỨ TƯ. — SỐ 157

JEUDI 18 MARS 1920

LE COURRIER DE LOUEST

ÉDITION EN QUOC-NGU'

AN HÀ NHU'T BẢO

報日河安

MỖI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Direction—Rédaction—Administration—Boulevard Delanoue, CANTHO

TÔNG LY: TRẦN-ĐẮC-NGHĨA

CHỦ BƯT: PHẠM-HY-XUÔNG

BẢN NHU'T TRÌNH

TRONG CỜ ĐÔNG-DƯƠNG

BỘN CHỮ LANGSA

BỘN CHỮ QUỐC NGŨ

TRỌN NĂM.....	5 \$ 00
SÁU THÁNG.....	3. 00
BÁN LẺ MỖI SỐ.....	0, 15

TRỌN NĂM.....	3\$00
SÁU THÁNG.....	2 00

BỘN QUỐC-NGŨ VÀ LANGSA

TRỌN NĂM.....	7\$00
SÁU THÁNG.....	4,50

Vị nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhựt trình xin viết thư cho M. Trần-đắc-Nghĩa mà thương nghị.

Mua nhựt trình thì kể từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

VIN DE CHINE DIT ALCOOL MÉDICAMENTEUX

RƯỢU THUỐC RẤT THẦN HIỆU

Bồn Dược Phòng kính cho chư Quý khách ở xa, gần hay rằng: Nhà nước cho phép Bồn Hiệu ngâm Rượu Thuốc tại Tiệm và đăng thông hành Lục-tỉnh; nên Bồn Hiệu ăn nẫu ít thứ Rượu thuốc cho chư Quý vị xem, đừng mua mà uống thử coi cho biết hay dở thế nào. Những Rượu thuốc của Bồn hiệu ngâm, kể ra sau này: Và có một thứ Thuốc ho thiệt là hay lắm, hiệu là: TRUNG-HUỆ CHÍ KHẢI THỦY, bất kỳ ho lâu mau, hễ uống vô nội trong 24 giờ thì thấy bớt liền;

Giá mỗi ve 0\$30, mỗi lố 12 ve 3\$00; Nư chư Quý Ông muốn mua gửi thơ cho Bồn hiệu thì bồn hiệu sáng lòng gửi thuốc lại lập tức.

TRANG CÁN PHONG THÁP TƯỚU

Rượu thuốc này, lựa ròng những thuốc thượng hạng mà chế ra. Các Y-sĩ bên Trung-quốc đã có thí nghiệm rồi, đều chứng các rằng: rượu thuốc này, phép ẩm chế rất tinh, dùng nó ma trừ bệnh phong-thấp, bệnh nhứt trong gân cốt và ai làm cho máu chạy đều, tuiệt là một thứ rượu thuốc rất nên thần hiệu.

Nó trị bệnh nhưc đầu phong, tay chơn phù thũng, da thịt sưng nhưc, đau ứng mỗi gối, tê tay tê chơn, đau nhưc trong gân cốt, các chứng thủng độc đi đứng chằng au, đau nửa toàn mình, (kêu là ban thân bất toại).

Tui dung, hoặc uống hoặc thoa cũng đều hiệu nghiệm cả thấy, chẳng những là trừ bệnh mà thôi lại còn làm cho ăn mau tiêu, máu chạy đều, sanh tinh huyết

Uống thuốc rượu này rồi tui tiêu thân khỏe khấn hơn lúc trước trăm pháp người có bệnh uống thì trừ bệnh, người không bệnh uống thường thì mạnh giới luôn luôn, cả đời khỏi lo bệnh hoạn.

CƯỜNG CHƯỞNG BỎ HUYẾT TƯỚU

Là một thứ Bi-Truyền-Lương-Phương, chọn rất ròng những thuốc tốt thượng hạng, quý trọng vô cùng, lại có gia thêm Nước-Sắc, hiệp lại mà chế ra thứ rượu thuốc này. Các Y-sĩ bên Trung-quốc, đã thí nghiệm và chứng chắc rằng: Thứ rượu thuốc này là một thứ hay sanh tinh bổ huyết và thêm sức mạnh cho con người

Sắc dục quá độ, nhưc đầu chóng mặt, thân hư di tinh, Dương-Vật-Rất-Cử đau lưng mỗi gối, khí huyết hao kém, tứ chi mỗi mệt, đờn bà đường kinh không đúng, bạch đới xích-dái đờn bà sanh đẻ yếu dưới da mặt mét vàng.

Chẳng luận đờn ông đờn bà, các chứng bệnh thuộc về bệnh hư bệnh tởn thấy đều dùng được. Uống nó thì nó hay sanh tinh thêm huyết khỏe khoản tinh thần những người không con uống thường chắc sẽ có con, lại còn hay trừ những vật thực ăn không tiêu, tích trữ trong bao-tử.

Hễ uống rượu thuốc này thì đầu bẻ chi nó trừ cùng nổi.

BÁ BO-VỆ SANH TƯỚU

Con người ở đời, phải cho biết cách vệ sanh thì trong mình khỏi mang tật, bệnh ít sanh. Còn như mạng sống của con người là bởi nhờ nơi khí huyết sung túc. Chớ như những người tinh thần hoãn hốt, chẳng biết thêm ăn, tứ chi rũ liệt, lỗ tai lùng bùng, con mắt mờ mịt, ấy là bởi huyết suy, khí kém, trái tim và trái cật đều hư

Bồn dược phòng hẳn đã tâm chú ý, tiếm Phương kia thể no hết sức mới chế ra được một thứ rượu thuốc Vệ-Sanh này. Hễ Am hư thì bổ Am, dương hư thì bổ dương, chẳng luận trẻ già, đờn ông đờn bà, người nào khí hư huyết hao, thất thùy kém hao, hễ uống rượu thuốc này thì đăng tráng tinh sanh huyết, chẳng những là đăng khí huyết sung túc mà thôi, lại còn tiêu trừ há hình.

Uống rượu thuốc này đăng thường thì đăng sống lâu, người không con uống thường chắc cũng có sanh con, thiệt là một thứ Vệ-sanh chi tách được đó

Phải uống cho thường thì mới thấy hiệu nghiệm là dường nào.

HO-CỐT-MỘC-QUA-TƯỚU

Rượu thuốc này chế ra bằng Hồ-cốt và Mộc-qua, bồn dược phòng chẳng nài công khó chế luyện kỹ càng, và chọn thứ thuốc thiệt tốt hiệp lại mà làm ra thứ rượu thuốc này, ai có bệnh như sau đây, hễ uống vào thì thấy hiệu nghiệm liền

Đau trong xương, tứ chi rũ liệt, đi bước không vững, da vàng, chơn thủng khí hư huyết trệ, nhưc đầu phong, các thương thứ tích, cốt khí tìm la.

Nếu ai có các chứng bệnh kể trên đây thì nên dùng thứ rượu thuốc này mà uống hay là thoa thì hiệu nghiệm dị thường, thiệt là một thứ thuốc hay để nhưc

Bất kỳ đờn ông đờn bà, hễ uống nó cho thường thì mau tiêu hóa vật thực, lại thêm khí lực hồi gia, khỏi lo bệnh hoạn về sau mà lại đăng sống lâu thêm nữa

THÔNG-TRỊ-MAO-KÊ-TƯỚU

RƯỢU THUỐC BIÊN BI

Thứ rượu thuốc này, chuyên trị các chứng phong thấp, huợt lược thơ cân, ấy là một thứ thuốc bi truyền linh nghiệm đệ nhất.

Các chứng phong thấp, chẳng luận lâu năm hay là mới cũng đều trừ được, còn như đau lưng, nhưc tay, mỗi chơn, đau trong xương, hay dục gân, hoặc bị té bị đánh mà sưng mồm, hay là tay chơn bại hoại. Các chứng ấy hễ uống vào thì thấy hiệu nghiệm liền.

Phải tùy theo chứng bệnh mà dùng, chẳng nên uống cho quá độ.

Mấy-thứ rượu thuốc này của Bồn Dược-Phòng ngâm tại tiệm và mỗi khi ngâm thì có một ông Langsa đến nghiệm chất chẵn, hiệu Trung-Huệ Dược Phòng tại Cholon đường Paris số nhà 89, như chư qui khách ai muốn dùng thử thì xin bày đến tại tiệm mà mua thuốc rượu này có nhân để hiệp Trung-Huệ Dược-Phòng thì chẳng lầm đồ giả mạo. Còn ai ở xa mà muốn dùng rượu thuốc này thì xin gửi thơ để chỗ ở cho ký lưỡng thì bồn Dược-Phòng sẽ gửi thuốc đi tức thì, xin quý khách thử qua sẽ biết.

TRUNG-HUỆ-DƯỢC-PHÒNG.

89 Rue de Paris Cholon.

Cac nhà Annam

Hãy nhớ khi mua thuốc mà uống cho dặng mạnh giới, thì hãy hỏi thăm mấy người lớn cùng là ông già bà cả, những kẻ ấy sẽ nói cho mà biết tiệm thuốc PHARMACIE NORMALE của ông H. DE MARI nhưt hạng bảo chế y sanh, tại đường CATINAT số 119 SAIGON, là có danh tiếng lắm, vì bán rông những thuốc nhưt hạng, không hề làm gian dối bao giờ. Lại giá bán thì cũng ới, không khi nào thấy người An nam tới mua mà bán mất hơn người Tây dân.

NIỮNG THUỐC THAN HIỆU

Vin tonique du Dr H. DÉEM:

Thuốc này dùng mà bỏ, những người ốm-o hay đau, rét, và nhưt là cho người dơn là có thai dùng thì con mình sanh ra có da thịt và mạnh giới.

SOLUTION Dr DÉEM

Trừ bệnh nha phiến rất mau và không có phá đau

BÁN RÔNG THUỐC THƯỢNG HẠNG và nhiều hiệu có danh tiếng dẫu bạc hà **ESSENCE DE MENTHE DE MOLINIER**, tốt bực nhưt.

Chánh tiệm trừ thuốc hoàn PILULES PINK trị bệnh mất máu xanh xao, lại uống nó thì ngừa dặng các chứng bệnh ho, lao tởn.

PHARMACIE NORMALE:

H. DE MARI, PHARMACIEN DE 1^{re} CLASSE

Có bán các thứ thuốc đã kể tên trên đó, và có bán các thứ thuốc khác, cũng hiệu nghiệp vậy.

HÀNG HẬU GIANG

vốn dặng 600.000f

Hàng này của Lausa và Annon dặng vốn lập tại Cẩn-thơ. Có trữ đủ các thứ hàng hóa vật dụng. Nội tác một dể là tại Saigon có món chi thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt.

Cùng gửi hàng cho các xứ xa: ai mua món chi xin viết thư ngay cho Hàng, thì Hàng sẽ gửi hàng lập tức.

Xin quý vị đến xem Hàng chơi thì rõ.

Có trữ bán:

Rượu rom hiệu Stella

Làm rông hàng cho lánbước miá.

Có bán lẻ, bán sỉ và cho lánb về bán lại khỏi trả tiền trước.

TIỆM

Trương-văn-Hạnh

Sadec

Có bán xe máy mới và đồ dể phụ tùng xe máy và sửa xe. Lành thập mướn dể khí đá (carbure) theo cuộc quan, hôn, tap, tế, kỳ yên, Tân gia, hạ thọ, khăn đen bằng nhiều tây và khăn bông tốt thượng hạng, bán mới và bán lẻ vỏ ruột xe máy hiệu Michelin, giầy bảm-ét dể cỡ dặng theo kiểu kim thời. Quý ông ở xa muốn mua đồ phụ tùng xe máy, thì gửi thư cho tôi. Tôi sẵn lòng ký lưỡng mà gửi contre-Remboursement nghĩa là dặng bạc nhà thơ mà lánb đồ và tôi cho giá đồ phụ tùng in sẵn bằng chữ quốc-ngữ (Prix courant)

Trương-văn-Hạnh.
Cẩn khái.

AN HÀ NHỰT BÁO

MỠI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1. — Nghĩa dân phụ tá Quốc-trái | 6. — Thầy pháp ăn tết |
| 2. — Cát nghĩa về Quốc-trái 1920 | 7. — Bạc giầy năm cứt |
| 3. — Lời bỏ cáo | 8. — Tống bản |
| 4. — Lễ khai trương rất trọng thể | 9. — Văn tế ky-nữ |
| 5. — Đáp từ cùng ông Huỳnh-kim-Phong | 10. — Thi diếu |

附借國債	SOUSCRIVEZ A	義民必宜
	L'EMPRUNT NATIONAL	
	Nghĩa dân nên mua giầy Quốc-trái	

NGHĨA DÂN PHỤ TÁ QUỐC TRÁI

Người ở đời: tưởng lại có hai việc rất quang trọng buộc cho mình phải lo hơn hết: một là quốc, hai là gia. Hiệp lại mà nói thì là Quốc-gia, chia ra thì gọi quốc là nước; gia là nhà. Hễ gọi là một nước, thì tất nhiên phải có hiệp lại đôi ba chục triệu cái nhà mới thành ra một nước, đây là nói về nước nhỏ; hoặc có cùng năm bảy nước nhỏ hiệp lại mà làm một nước lớn. Chữ quốc với chữ gia thật rất tương thân, chẳng rời nhau, có nhà phải có nước, có nước phải có dân. Hễ là: đứng làm dân trong nước phải lo cho nước-nhà, nước-nhà giàu thì dân dặng mạnh. Có câu: quốc phú tắc dân cường.

Vi như Đại-pháp quốc là Thầy Bảo-hộ ta, trải mấy năm chinh chiến giữa dâm giặc rất nên kịch liệt rồi đó, thì cũng nhờ trong quốc dân kẻ ra làm quan, người ra làm binh, kẻ thì giúp công, người thì giúp của, thầy thầy đều nhưt tâm phò trợ mới chiến thắng dặng A-lơ-màn.

Thiệt nghĩ: việc lo cho nước nhà cũng chia ra làm hai hạng: một hạng là lúc quốc gia đương chinh chiến, mình giúp sức binh lương cho dặng chiến

thắng khái hoàn. Một hạng nữa là: lúc toàn thắng khái hoàn rồi, mình phải phụ tá quốc-trái dặng bỏ khuyết mấy chỗ điều tàng binh hỏa mà giúp cuộc trị-an.

Có nhiều người chưa rõ, trong khi chiến tranh bãi rồi, phận mình là nghĩa dân phải đối với nước-nhà là thế nào...? Phải biết rằng: khi chiến-tranh chung cuộc rồi, nước ưu-thắng hay là nước liệt-bại gì cũng phải từng thiếu về phần tài-chánh ráo. Bởi vậy, mình là dân trong nước, nước trị mình yên, nước nghèo mình khốn, há không hết lòng cùng nước mà lo cho vững dặt cõi bờ sao?

Chư tôn có nhớ lúc Nhựt-Nga chiến hậu rồi, tại Nhựt-bồn có nhiều người đờn bà hết lòng lo «phụ tá quốc-trái» mà giúp cuộc trị-an cho nước nhà. Mấy người đờn bà Nhựt-bồn làm như vậy, là vì họ nghĩ rằng: họ tuy là phận nhược chất liễu bờ, phần diện hiê mi thì mặt dẫu; song họ cũng là một phần tui con trong nước cũng có một cái nghĩa vụ làm dân mà đối đãi cùng nước nhà vậy, lẽ nào khoan tay ngồi ngó cho đành sao....?

Nay Đại-Pháp quốc là thầy Bảo hộ chúng ta, che chở đường tên mũi đạn cho chúng ta, từ Nam chí Bắc, trong lúc giặc kinh thiên động địa đã qua rồi đây mà chúng ta dặng an hưởng thái bình, ăn no ngủ yên, lẽ nào chúng ta chẳng niệm cái thâm ân đó sao....?....!

Vậy kỳ quốc-trái 1920 này, dặng mà tế cấp bồi-bổ về việc trị an trong nước. chúng ta là tui dân của Mâu-quốc, bồn phận ta phải lo, phải làm làm sao cho tròn nghĩa vụ với nước nhà mới phải. Dặng vậy mới gọi là nghĩa-dân đó. Xin Đồn-bang xét lấy, mau mau phụ tá quốc-trái kỳ này cho sớm đi.

A. H. N. B.

PROVINCE DE CHOLON Cắt nghĩa về Quốc-trái 1920

Quốc-trái 1920 này là giúp Mâu-quốc cho dặng lập lại các sự bị giặc-giả làm tàn hại bá tánh, chịu tiền cho kẻ bị tàn tật vì bị tên đạn và cho kẻ mồ côi có cha, có chồng, chết, tử trận vân vân.

Trong hai năm nay lúa lên giá bội nhị thì chủ điền rất dặng thanh. Phải biết sự thanh giá ấy là bởi tại trận giặc này mà ra, nhưt là vì nước Langsa dặng trọn thẳng, nên ta khuyên kẻ có của chớ bỏ qua.

Tục ngữ có câu: *Ăn trái nhớ kẻ trồng cây!* Mình dặng thanh phải hiểu nhờ tại dáu. Vậy ta trông cây những kẻ có của sẽ không từ nan giúp Mâu quốc lần này nữa, và lại dặng tiếng giúp nước, mà lại dặng lợi. Ta cắt nghĩa sao mà dặng lợi:

1. Vì trong lúc Quốc-trái kỳ 1920 này giá bạc đang lên giá cao, sánh lại năm 1918 một hiệu Quốc-trái vốn là 70 quan tám mà phải đóng cho tới 17, 18 hoặc 19 đồng bạc, tùy giá bạc lúc ấy dặng 4 quan, hay là dưới 4 quan.

Còn năm 1920, tiếng nói là một hiệu Quốc-trái 100 quan vốn mà kỳ dư

sẽ đóng có 7\$00 nếu bạc dặng giá 14 quan năm trở lên, còn như giá bạc trên 15 quan năm thì sẽ đóng có 6\$50 mà thôi.

Ấy không phải nhiều bạc, mà lại dặng nhiều quan.

Ta sẽ tính bạc ngày đóng tại kho và có dư bao nhiêu sẽ dặng trả lại cho chủ đóng bạc.

2.— Quốc-trái 1920, nhà nước phân hạng trả trong 60 năm cho hết số.

Nghĩa là: Phân ra 120 hạng trả, mỗi 6 tháng xđ số trả bởi một kỳ, số nào ra thì ấy dặng trả tiền vốn và lời lại, mà khi trả thì trả 150 quan vốn và thêm lời dẫu cho mấy năm cũng trả y số 150 quan vốn, sự may ấy tại nơi vận mạng còn số nào chưa ra, thì bao giờ cũng hãy còn dặng ăn lời 5 phần một năm.

3.— Trong lúc này giá bạc 15 quan năm song còn hoặc trời hoặc sụt; sự chắc hơn hết là không thể lên giá quá lẽ hơn nữa dặng, có lẽ hơn là bạc lần lâu sẽ sụt giá, mà hệ giá bạc càng sụt bao nhiêu thì chủ giấy Quốc-trái sẽ dặng lợi bấy nhiêu, sự lợi ấy phải thấy trước mắt.

Ta cắt nghĩa cho rành cho dặng mỗi người hiểu sự hơn sự thiệt, song ta cũng biết chẳng phải là tại sự ham lợi mà kẻ hào tâm sẽ đóng Quốc-trái thật là bởi có lòng thành giúp nước mà thôi.

Mở cuộc Quốc-trái ngày nay cho tới ngày 20 Mars 1920 thì hết.

Cholon, le 3 Mars 1920.

L'Administrateur,

L'HELGOUALCH.

GOUVERNEMENT DE LA COCHINCHINE PROVINCE DE BENTRÉ Lời Bỏ Cáo

CHO NHƠN DÂN TOÀN TỈNH TƯỜNG TRI

Quân Già-mang nó muốn gồm thâu cả dân tộc vào luật bạo tàn của chúng nó.

Đại-pháp ra hết sức của con dân mình mà chống cự, lại cũng nhờ có đường từ dân các Thuộc-địa ra công tiếp chiến. Mỗi người tùy theo thể lực đã ráng sức giúp quê hương. Những người ra trận thì liều mình tử chiến mà bảo toàn cho thế-tử và tư-sáng của chúng dân. Ấy vậy các người nhờ đó mà khỏi bị hại về cơn binh cách.

Quân Già-mang nay đã qui hàng, nhưng mà trước khi đánh đuổi chúng nó ra khỏi địa cảnh Đại-pháp, thì chúng nó trong lúc gần thua ngày giận đã phá tạc vườn rẫy, đốt sạch cửa nhà của dân

lành; lại trên phương bắc Đại-pháp, chúng nó dùng thâu công đại bát bản phá các lò chur-công kỹ nghệ, các hầm than, hầm sắt, cướp giết cả đồ kỹ nghệ. Khi thâu trâu rồi Nhà-nước lần lần mới thấy rõ ràng sự thiệt hại này kẻ sao cho xiết. Và chẳng các lò, các xưởng, các hầm, là cái đại hữu ích cho trong nước. Dân chúng nuôi mình cũng nhờ đó, các thuộc địa cũng nhờ đó mà, mau tấn bộ. Phải có cả triệu bạc mới gầy dựng chur công kỹ nghệ ấy lại được. Vậy phải vay hỏi của ai bây giờ?

Thế thường cha mẹ phải nhờ con: «*Gia bản tri hiếu tử, quốc loạn thực trung thân*». Bồn tlob nhân dân đây cũng là đồng tui con của Đại-pháp. Và lại các người đã nhờ Đại-pháp là Mẹ nuôi bảo hộ, khỏi bị quân Già-mang nhiều hại, bắt giết vợ con, cướp giết của cải, mấy đều ấy vốn chúng nó làm

rồi khi xâm ranh Đại-pháp. Nếu các người không nhớ đến những ơn này thì trong lòng các người có dặng an không? Ta có dịp mà rõ rằng các người đã biết ơn dày cả thể, ra tiền mấy phen mà vừa giúp Mâu-quốc trong cơn bí yếu.

Hiện nay, tình hình như trời thương các người về sự biết ơn dày nghĩa nặng này. Vì dầu dầu, vựa dầy, nhà dầy nường lúa, mỗi người đều bán dặng giá rất cao, nhà nhà dầy đủ, vui vầy hơn hờ trong ngoài.

Vậy ai dám tưởng rằng các người không sẵn lòng mà ra sức một phen nữa ngày sau cũng sẽ được thưởng như bây giờ. Vì một ít đồng bạc của các người xuất ra mà giúp cho Nhà-nước, các người cũng không phải bị nhĩa ân nhĩa nợ; các người cũng rõ biết rằng bạc ấy không phải mất đi đâu, vì nếu các người chưa hiểu, thì cũng có con cháu của các người mà Nhà-nước mỗi ngày lập thêm trường dạy dỗ, cất nghĩa cho các người rõ.

Trước khi khởi các trận giặc rất kinh khủng này, ai mà không biết rằng Nhà-nước Đại-pháp đã có cho thuộc địa Đông-dương vay hơn ba trăm triệu quan dặng mà đào kinh đắp lộ, lập đường xe lửa, lập bến tàu, cũng là các việc hữu ích cho trong xứ mau mau trở nên thanh mậu, dân Anam chóng chóng bước đến chốn văn minh.

Mấy đều nhà nước Đại-pháp đã công bố cho các người nay các người có lòng nào mà chẳng trợ giúp lại sao?

Nếu quả không thì chẳng là các người làm nhục nhả cho quê hương Nam-việt làm sao!!!

Kỳ Quốc-trái rồi là lúc công cuộc chiến tranh đương làm vỡ lở Toàn-cầu.

Những khi giá ghê gớm đã làm đất đổ thành hư cho đến đôi người chẳng

nhìn được chốn củ làng xưa, thậm chí trăm ngàn thân công đại bát, tiếng nổ rung động cả trời, dầu bực thánh hiền đi nữa, trong lúc đó cũng chẳng dám biết chắc, cái vận mệnh quê hương về sau ra thế nào nhứt là đường công thương kỳ nghệ.

Xưa nay vẫn có câu: Nước trị dân an trong xứ thái bình thì dân được an cư lạc nghiệp. Ấy chính là lối này.

Các người đã cho Mâu-quốc vay nhằm lối đồng bạc được cao giá tiền quan hơn trước khi có giặc. Ai cũng tưởng hễ yên ổn rồi chắc đồng bạc cũng xuống lại bằng giá như xưa. Ai ngờ giá bạc càng ngày càng cao; những người chẳng nghe lời quan trên ân cần cũng dặng dễ dành lại bán để phứt của mình đi, thì những người ấy đã lỗ tiền. Còn ai có lòng dè dặt chẳng bán dợt cho các việc được yên ổn như xưa thì chẳng những khỏi lỗ mà có khi cũng chắc được lợi nữa.

Lúc này chẳng phải như xưa; đồng bạc Đông-dương thiệt là cao giá hơn lúc nào hết.

Một đồng bạc giá đến 15 quan năm tiền.

Kỳ Quốc-trái trước các người đóng mỗi số 70 quan tám tiền tính ra bạc gần 17\$ chứ nay mỗi số một trăm quan các người sẽ đóng chừng 6 đồng mấy mà thôi. Lại mỗi kỳ sáu tháng có xổ số. Nếu các người trúng thì được làm 150 quan mỗi số.

Một người điền-chủ nào, có nhà cửa đất cát chút đỉnh toại chí vì năm nay mùa màng được thanh, muốn tỏ lòng trung tình với Mâu-quốc mà cho Nhà-nước vay chừng Năm trăm quan.

Nếu giá bạc là 2f. 50 như khi chưa khởi giặc thì người ấy phải đóng là... 200\$00. Còn hiện lúc này bây giờ thì phải đóng có 33\$00.

Lễ khai trương rất trọng thể

Nếu đón rỗi mà giữ giấy Quốc-trái cho đến chừng giá bạc xuống từng tiệm giá bạc khi trước giặc (tích chừng bốn quan thì tự nhiên được lợi đến bốn phần.

Và lại trong mỗi sáu tháng lại có một kỳ xổ số, bề số hiệu giấy Quốc-trái nào trúng thì dặng lãnh 150 quan. Vậy bây giờ đóng vô có một trăm quan mà không chừng sáu tháng một năm chi đây lại may mà trúng số lãnh dặng đến 150 quan. Hỏi vậy chứ trong đám lương dân có bao người điền chủ nhỏ nào mà trong lúc này chẳng khứng cho Nhà-nước đã bảo hộ mình, vay chừng 30\$ sao?

Các người phải suy cho cùng tốt nẻo chẳng có sự bệ tri của Nhà-nước thì phải khổn khổ là đương nào! Có đâu được yên ổn, mà sum vầy nơi gia nội mà hưởng cái mùa màng thanh mậu này này: có lẽ cha con chồng vợ phải chi li dối khó nơi tha cảnh; ai mà giữ gìn hương khói cho mồ phần tiên như.

Hỡi các bực phú gia, cùng nhà tám thương dư ăn dư để! Bốn phần các người phải biết ơn Mâu-quốc. Phạm làm người mà vong ân bội nghĩa, khi đến lúc mình có việc ai mà giúp lại, và những người như vậy xứ nào, xứ nào cũng chê bai hiểm nhẽ.

Hỡi các bực phú gia, và các nhà hào hộ làm thương! Các người có đủ sức mà tỏ lòng phải với Nhà-nước. Nhà-nước cũng biết chắc rằng sẽ nhờ các người giúp sức mà gây dựng cuộc điều tàng sửa sang thành thị lại như xưa.

Ấy vậy các người có dư giả bao nhiêu thì phụ trái cho Nhà-nước trong lúc này đến ngày 20 Mars thì sẽ k hóa số.

PHÁP-QUỐC VẠN TUỆ!

Quan chánh chủ tỉnh

Ch. BELLAN

Từ ngày chúng cạnh tranh vừa đỏ, giầy đoàn thể mới giăng, thì tại làng Phú-sơn tổng Lợi-thuận, những trang thức giả và các đứng hào gia, hiệp tư bổn lại mà lập một tiệm bán đồ tạp hóa để hiệu là «Phú-sơn thương-cuộc» khi sắp đặt rồi thì công cử ông Phạm-trung-Ngôn, Hội-dồng-địa-bạt, làm chánh hội trưởng. Ông Nguyễn-phong-Cương và Cao-hưng-Long làm Phó Hội trưởng, Cao Hải-Đê làm Từ-hàng, Lê-văn-Phuông làm Thủ-bổn. Trần-thanh-Xuân làm Quán-Lý, và 12 vị Hội viên cùng các vị có hùn không kể tên vô đây, khi cử đặt xong, thì lo việc góp phần hùn, đi mua hàng hóa sắp đặt yên bài rồi là ngày 21 tháng chạp Annam, tên mở cửa tiệm ra mua bán cho kiếp tết, nên không kịp khai trương, nói cho phải cũng nhờ Annam thiệt đến mua giúp cho tiệm trong lúc tết buôn bán coi mời cũng thanh bình, mà cũng có một hai người mặt Annam mà bụng chặc, đến tiệm Annam mua một món đồ giá đáng 0\$50, chẻ mắt không mua đi qua tiệm chặc mua cùng 0\$50 đồng giá mà lại la ó om sòm rằng tiệm Annam bán mất, thời gương xấu này chẳng nói chi cho nhiều, sau sẽ bày tự sự. Đây nói về cuộc khai trương của tiệm Phú-sơn thương-cuộc, hôm ngày mồng 4 tháng giêng Annam mới thuyết một tiệc làm lễ khai trương thì có mời ông Cai tổng Phạm-đại-Nhơn và các thân bằng ngọc hữu đến dự tiệc khai trương rất nên đồng đảo, khi mồng tiệc tới từng rượu sấm-banh, thì ông Cai tổng Phạm-đại-Nhơn đứng dậy mà chúc mừng cho tiệm (Phú-sơn thương-cuộc) Bốn Hội dặng

vững bước theo đường lối Hóa, bên chỉ mà giữ lấy mới lợi quyền, buôn bán cho đặng thanh hành, càng ngày càng tấn phát, (vở tay). Kể đó Monsieur Cao-hải-Đề đứng dậy đọc một bài chúc tặng lễ khai trương và lịch trấn các điều lợi hại như sau này.

CHƯ TÔN

Tôi lấy làm hân hạnh mà hiệp mặt chư tôn trong giờ này, là giờ lễ khai trương Phú-sơn thương-cuộc, vậy xin lịch trấn các điều lợi hại của bọn ta thì thổ trong lúc khởi đoan và hiện kim cho chư tôn tường tất, Từ ngày cuộc phong trào đề chế bác hóa, thì sơ phát hiện ở Saigon, kể lục châu ảnh hưởng đó mà lập hội kêu hùn, mong hiệp cổ lịch thương mà cạnh tranh quyền lợi, gọi vì chúng ta sanh trên bầu náo náo, phải làm làm sao cho trọn vẹn phận thần tử mà đối với quê hương, cho trọn vẹn phận râu mày, đối với di ban cho khỏi hổ, nên cũng noi gương tục châu mà xướng hội kêu hùn. Thời may chư tôn chẳng phụ nghĩa cả đồng bang đồng tâm cộng biểu, kẻ nhiều người ít, hè nhau ký tên vào sổ hùn rất đông. Trong mấy kỳ góp bạc thì cũng còn nhiều vị mất đa đoan việc nhà cho nên bê trễ, nên thương cuộc lúc đó tuy lập thành mà coi mới không vững dặng. Rồi lại thấy ngày giờ nhật thức là lối rằm 16 tháng chạp Annam tôi để trẻ qua dịp tuyết Ngươn đáng thì lòng người giải đãi đi chẳng, cho nên bốn phận tôi là chức Từ-hàng phải đến trấn tố các điều cho ông chánh Hội-trưởng rõ, bởi đó ngài mới phái cho tôi đi Mylho hiệp mặt M. Đặng-trương-Sanh là người thế quyền cho nhà buôn Lê-Thủy Saigon bỏ hàng về bán cho kiếp lúc tết, chẳng dè sở phí năng nề buôn bán thanh hành mà không

khá dặng cho lắm, và lại chúng ta mới dính thương lẫn nấy là lần thứ nhất bước đường còn bỡ ngỡ vì chưa dặng lão thông, song chúng ta cũng phải quyết thế giữ giữ cho đến cùng mà mua lấy cái thịnh giá danh dự của thương cuộc ta và của đồng bang trong bốn đồng.

CHƯ TÔN

Phú-sơn thương-cuộc, tuy là một cái hội buôn nhỏ, song xét kỹ lại không sao mà ra dặng, là vì nếu nội các phần hùn đặng nệ xa gần tới lui đùm giúp, và các vị thừa hành đại biểu trong hội rên lòng ngay thật, thì tất nhiên sẽ tấn phát thêm lên, nhờ vận hội mà chúng ta lập thành, song chúng ta cũng nên kẻ ít gương buôn cho chư tôn nhà thính. Là lúc Phú-sơn thương-cuộc mới khởi đoan kêu hùn thì có nhiều người di nghị rằng lời rằng lỗ, và cứ chê ẹp Annam ta làm gì hơn khách-trú, đến lúc khởi sự bán buôn có người tới mua món đồ giá đáng 0\$50 Hội bán 0\$45 lại chê mất, chạy qua tiệm chếc mà mua chư tôn hiểu người ấy qua tiệm chếc nói sao không?—nói vậy:—Tài Phú, cái này bán mấy?—Hả, ông mua tính 6 cái lẻ,—bên tiệm Annam bán có 0\$45 mà,—thôi, ông mua, bán lẻ-lẻ 0\$40 thôi là,—Annam bán mất quá, các chú từ-mất thiệt.

Rồi phải thôi sao, trả bạc xong, xách vật ấy, đem đến tiệm Annam liền trước mặt tài-Rhú mà mắng rằng: sao Annam bán mất hơn chếc, chư tôn nghĩ coi, có phải bọn chếc muốn phá hại cuộc thương mãi của ta, và làm như danh giá cho Phú-sơn thương cuộc chẳng, mà lại cậy tay Annam thứ giá làm bù nhìn mới tức cười cho chớ. Gương nói đây chẳng phải là bọn hạ lưu xã hội, vốn cùng nhà phiệt duyệt thơ hương, người mà hay so đo lường ấy, có đáng buôn

chăng, có đáng hổ chẳng? Chư tôn dẫu mà lời thị phi đem xiêm biếm chê bao nhiêu thì ta cứ bền vững bấy nhiêu. Vậy chúng ta mà lập tiệm Phú-sơn thương-cuộc đặng thành tựu, thì chớ khá quên ơn trước là ông Chánh tổng Phạm-đại-Nhơn hết lòng kiểu lệ và chư tôn nên ghi vào dạ rằng: hội lập trong 3,4 tháng, tú kẹ đóng rồi, để trong phố của ngài bấy lâu mà ngài không tính tiền phố đóng nào, ngài là một người đại ân nhân của thương-cuộc ta đó, và ta nên cảm tạ cả thấy 3 ông Chánh phó Hội-trưởng và ban hội tạm thời, và có bác xa gần có lòng giúp Phú-sơn thương-cuộc, nên rập nhau mà chúc.

Đại Pháp thái bình

Nam kỳ thanh trị

Chánh tổng Phạm-đại-Nhơn trước lộc gia tăng, Phú-sơn thương-cuộc, vĩnh chấn bồng đồ.

(vở tay)....

Cao-hải-Đề

Đáp từ cùng ông Huỳnh-kim-Phong

Điều thứ nhất: ông trách và hỏi, trong bài (mối tệ rất lớn) của tôi đăng trong báo An-Hà, ông hỏi tôi rằng: trong Lục-tinh Nam-kỳ biết bao nhiêu làng, và mỗi làng cả và tân cựu biết bao nhiêu Hương chức, dẫu có quấy lỗi đâu có người có phần, chớ không phải mỗi làng mỗi quấy, mỗi ông Hương chức mỗi tệ, sao tôi lại trách cứ làng nào, và băm he Hương chức mà không biết Hương chức nào, và tôi nói rằng hữu nhân vô châu,—xin hỏi đáp, biết rằng: hương dữ đồng hương, đánh trống động chuông, bứt mây động rìng, nhưng mà mĩa sâu

có lòng, nhà dột có chỗ, lời tôi nói trong bài mối tệ rất lớn đây, thì như nước biển hồ lai láng, ai có thói tệ, thì hổ với tệ, ai có đều quấy thì thẹn cùng quấy, chớ không phải tôi gây gỗ, hay là cãi cò với ai, mà thị tác hành, phi tác chí, cho đích xát, đích danh.

Điều thứ hai, ông hỏi tôi rằng: sao tôi nói làng không ra mà tranh thương cùng khách trú; rồi ông lại nói, làng gì làng phải ra mà tranh thương, làng gì là làng đi buôn bán, làng thì để lo việc chánh trị, trật tự trong làng, cùng là giữ gìn đạo tặc trong làng, hoặc là hoan hôn, tan, tế, kỳ chừ thần bái xá tắc, vì tri phong-tục của ông bà ta từ xưa....

—Xin hỏi đáp, ông Huỳnh-kim-Phong ơi! tôi đây cũng là làng, cũng rõ đều chánh trị, kỳ chừ thần, bái xá tắc, và hoan hôn, tan, tế, vậy, nhưng mà không phải làm làng thì cứ lo cộ bấy nhiêu đó mà thôi, còn như chếc Lý-Thiên là người ngoại quốc, buôn lung nhiều đều xi nhục dòng giống ta, trong Huế-kiểu nhứt báo, thì trong nhứt trình, có làm đều tai mắt khắp cả lục-châu, đều ấy để cho dân chịu nhục còn làng không nhục sao? Ồ! ai là dòng giống con nhà Hồng lạc, nghe những điều thị nhục như vậy há chẳng nóng lòng mà binh vực quê hương ta!!
Binh vực rồi làm sao...?..?

Không lẽ dám ra mà tranh đấu, tức phải tranh thương lập đảng mạo diệc, kết giây đoàn thể, mà cạnh tranh quyền lợi, đặng mình giao thiệp với mình, cho khỏi đều khi thị của khách kiều-cư. Nhưng việc như vậy, thì phải cậy tay các nhà Hào gia phú hộ, hiệp tư bốn lại, nhiều tay vỗ nên kêu, mới là làm dặng, không lẽ dân nghèo làm dặng, còn những người ra làm làng thì phải có tăng tâm, hoặc là hàng sáng ra mà làm làng, đặng dạy biều dân ngu dốt,

mấy đều khuất ừ, phải lo binh vực cho dân, chỉ về cho dân, nhưng đều lợi hại nhue vinh. chứ làm làng rồi, cứ lo chánh trị, kỳ chữ thần, bài xá tắc, hoan hôn, tan, tế, không lo đến nông-thương công-đề, saoh nhai ra cho có lợi ích cao nước nhà, cứ giữ bốn phận làm tang... .. không điều giặc dân tộc, lần bước theo đường tấn hóa để chèo kình ai này chèo, như vậy có phải là làng Annam mà hại xã-hội Annam đó chăng!

Điều thứ ba, ông hỏi tôi rằng: hễ người coi chửi trịnh, thì dù làm được nghề buôn hay sao? rất đối người việc nhứt-trịnh kia, mà chưa chắc có đủ tư cách làm nghề buôn hay chưa, huân gì là người xem nhứt-trịnh. — Xin hỏi đáp, ông Huỳnh-kim-Phong ơi! ông nói rằng: Người viết báo còn chưa đủ tư cách làm nghề buôn, huân gì là người coi nhứt-trịnh. — biết rằng như vậy, nhưng mà nghề buôn là mối đại lợi của nước ta, tự bấy lâu nay, để cho khách kiều cư Chiêm đoạt, lè ẹp Annam ta hèn dường thương mai, nay có trời khấn, cho các ông Chủ bút, ta cổ động cuộc tranh tài trong khắp cả Lục châu, cũng có chỗ mảnh tình mà lập đường mạo-diệp tư thông; ấy vậy đầu cho người viết báo không đủ tư cách mà làm nghề buôn đi nữa, thì cũng có da nhiệt thành, vì chúng tộc thương huê hương, thức lich đồng bào đây mà chỉ nẻo như: vinh đầu không tư cách mặt lòng, song có chí lo đời với quê hương đó.

Điều thứ tư, ông hỏi tôi rằng: sao không tiếm nghĩ việc gì cho đặng vinh vang trong quê hương cổ thổ mình, mà xin với Nhà-nước một hai đều đặng phú ích cho làng, nữ nào tiết một số tiền công nho, mua nhứt trịnh ấy thật là vô lý quá. — Xin hỏi đáp, việc ấy có họa là mấy ông có quyền trách nhậm to tát,

xin còn biết đặng hay chưa, mà ông trách tôi sao ông không nghĩ, tôi chỉ vì trực ngôn, trực bút, thấy phải thì làm, thấy quấy thì chừa, thấy tệ thì hô lên.

Ông Huỳnh-kim-Phong ơi! những lời tôi nói trong bài "mối tệ rất lớn" thì chẳng khác như luồng gió thổi trên không, chỗ nào có bụi cát, thì bay mịch mù dày đặc, còn chỗ nào trong sạch thì càng thêm mát mẻ, làm đa ông, tôi mà luận bài "mối tệ rất lớn" đó thật là cảm được rơi vào trong chỗ tôi mà, sao ông lại bắt lỗi và trách tôi nhiều đến xét lý, còn như chèo Lý-Thiên khi thì cá và dẫu tộc ta, lẽ ông cũng có thấy có hay, sao ông làm thịch, ông không ra phản đối với Hoa-kiểu nhứt báo, cho rõ ràng danh giá với quê hương, đặng cho dân đoàn xã-hội phục ông; thật là ông, tri kỷ bi bất tri kỷ thứ mà,...

Tôi rằng:

Ở ông Huỳnh-kim-Phong ơi!
Nói vậy như ông rất bực bời,
Thuộc đấng tụy cay trong một bình;
Lời ngay có ích đáng ngàn thoi,
Saoh nhai ta phải lo lòng kiếm;
Quyển tước vì đâu trách sức voi,
Mối lợi mở mang trong thế giới;
Làm người tại đất há ngại coi.

Hỏi đáp

Phạm-kim-Chi

Thầy pháp ăn tết

Nhơn thấy việc bất bình nên ngu si xiu sơ lược cho đồng bang lưu ý; việc chỉ khác thì tôi không dám tố trần, chớ ông thầy pháp nấy thiệt là giao hùng quá đời.

Ở đời ai ai cũng có số tiền định, từ saoh hữu mạng, chớ mấy ông thầy pháp có tài phép gì mà hống cái từ buôn

saoh cho đặng?

Mới hôm ba mươi tết đây, tại làng Tân-thới, lũng Lợi-mỹ (Mytho), có một ông thầy pháp kêu là thầy Ngô gian hùng quá lễ dực trọn một con heo của thân chủ mà ăn tết và chia cho bà con đặng lấy tiền xài luôn.

Đáng lẽ thì tôi không nói làm chi, ngặt vì thân chủ của thầy ta là cô của tôi, nếu làm lơ thì sợ nữa sau nhiều người phải bị cậu thầy gạt nữa, nên tôi phải hó nói.

Vốn cô tôi hay tin đi đũa, có saoh một đũa con, bớ không biết cách vệ sanh nên con phải đau đến hoai, mới đem lại thầy ta mà ký bán. Tôi giúp cho đũa nhỏ, mình mấy rằng rịt tinh những cây nhự, trên cổ đeo chuỗi bùa diệt coi bộ bó huộc quá. Thấy ta miệng đóng hồ hồ há trầu, dẫu bị khăn dõ, tay cầm ngọn dao phay ó ré nhieu lâu mà đũa nhỏ cũng trơ trơ không thấy mạch. Thường thường, hễ chừa rồi một trận, thầy ta bị phung rượu bắt ấn mà đỏ mặt không hay. Đến ngày gần tết, thầy ta bày chuyện, bảo cô tôi phải cúng tổ một heo (à phải, tôi nghe thịt heo tới hơn nửa cái một cân), cô tôi cũng bằng lòng cho người chỡ heo tới, miệng là cho con mạnh giỏi thì thôi, tiền hao chẳng nê.

Thầy ta bèn dặn đến 7 giờ sáng ngày ba mươi tết đem nhang đèn, nếp trắng, rượu và giấy vàng đến nguyện hương mà cúng.

Ai ngờ, đến ngày hẹn, lối 6 giờ sáng, cô tôi đem đồ đến dâng cúng, thấy thầy nằm trên đồng đưa tòn ten, phơi ba sợi râu hoe hoe, mặt đỏ au coi bộ lừ đừ và liêm diêm, (đó là say rồi đa, bị chừa trả cháo lòng cháo lảm!)

Cô tôi mới hỏi: «Li sao bây giờ sáng trắng rồi thầy không dậy lo làm heo mà cúng cho sớm?» Thấy bèn nói hơi

nhựa nhựa: «Cúng rồi hỏi lấy ai biểu đi trẽ...» Thấy pháp nấy thiệt dữ, dám ăn tươi một con heo không mổ không ông!

Cô tôi nghe nói trái lẽ nổi nóng muốn ch... song cũng dần xuống, bèn xách đồ phụ lễ đi về ghé lại xóm đó mà phân chứng với một ông hương chức, đặng ngoài ngày sẽ cậy người lập đàn trận mà chừa lại thầy, thì người lối xóm thuật lại rằng: «Nghe ông làm heo hỏi khuya rồi thầy chia cho bà con ông mới người một phần quây về mất; tưởng là ông làm heo ăn tết, chớ không hề ông dành ăn với tổ sư của ông.»

Đó đồng bang nghĩ coi, may là lão thầy pháp Ngô đây cũng là người có tuổi tác chút đỉnh rồi mà còn làm như thế, còn mấy chú thầy phép tở tở đương thời mới bực «áo nữa?? Tục thường, hễ cúng thì có kiến, mà ông cúng rồi kiến trọn hết một con heo gần nửa tạ, thân chủ ông không biết tới.

Thầy pháp ơi thầy pháp
Ôu binh hơi ôn binh...!...!
Đồ-vô-Giá.
Tân-thới (Mytho)

Thông Tri

Quan Thau-Biên chủ tịch Cảnh thư chủ ý muốn làm một cuốn sách để chép những lý lịch cổ tịch nhưn vật trong tỉnh từ xưa đến giờ kể truyền nhau cho đủ lớp.

Vậy ai có những truyện tích chi hay, hữu ích về nhưn vật, thổ sản, truyện đạo đức cùng truyện biến ngôn văn... xin gởi đến cho quan Chủ tịch nói cho toàn thủ vĩ, mà giúp sức cùng ngài đặng chép thành cuốn sách cổ tịch nhưn vật trong tỉnh Cảnh thư để làm kỷ

niệm lâu đời.

Lời ví dụ: Như xứ Bình-thủy, Trầôn, Cẩuê v...v...thuở Tiển-Trào kêu là xứ chi, có nhơn vật nào phát hiện tạo thời thế chi hữu dụng, đến ngày nay canh cải là mấy lần vâu...vau...

Xin do theo đây mà biên cổ tích nhơn vật, đạo-đức cùng là truyện biển ngồn rong xứ, nếu truyện nào mình thông thuộc đủ gốc ngọn đầu đuôi.

Bạc giấy năm cắt 0\$50 của Hàng-bạc Đông-dương

Hàng bạc Đông-dương nay đã lục tục ban hành bạc giấy năm cắt (0\$50).

Kiểu giấy bạc này làm theo kiểu giấy mandat giấy thép mà mỗi bên đều có hình vẽ khác nhau.

Bề mặt—Hình vẽ ba sắc—đỏ, xám và trắng—vẽ trọn một cái cửa theo kiểu thức china in màu đỏ trong giấy ăn trắng, ở từng trên cái cửa ấy thì có chừa một khoản trắng mà in mấy chữ «Banque de l'Indochine» màu đỏ. Hai bên trụ cửa, mỗi bên đều vẽ một cái tháp theo kiểu thức china màu xám trong giấy ăn đỏ. Dưới chươn mỗi cái tháp đều có một cái khuôn màu xám, trong mỗi khuôn đều có in một số «50».

Ở chính giữa cái khuôn vẽ ấy lại có bông hoa sơ sài màu xám lợt lợt mà in mấy hàng chữ như vậy;

1. Một số «50» in bằng chữ lớn, màu xám thiệt đậm, xung quanh nét chữ có chạy viền trắng mà tách hẳn nét chữ và màu giấy ăn xám rời nhau ra.

2. Kế liền dưới bình vẽ khuôn cửa thì in số hiệu giấy, số hiệu ấy bảy chữ số; chính giữa in chữ đỏ như vậy «50 cents payables au porteur en Indo-Chine en espèce».—Bên tả in chữ «Un adminis-

trateur, B. Hely d'Oissel». Bên hữu: «L'administrateur directeur, S. Simon» Ở phía dưới lại in lặp lại bảy con số số hiệu giấy ở trên.

Bề trái—Bên này thì lại in có hai màu mà thôi, màu đỏ và màu trắng. Hai con rống nằm đoanh mỗi con mỗi bên cái khuôn chính giữa. Rống đầu đầu lại ở phía trên cái khuôn, hai bên đầu rống chính giữa có một cái mê-day thuận chận, ngẫ, trong khoản mê-day thuận ấy có in ba chữ B I C choàn nhau. Bốn góc khuôn đều có một cái khuôn nhỏ in một số «50» bằng chữ lớn.

Nơi khoản trung tiêm thì in chữ đỏ màu giấy ăn trắng như cách bốn cái khuôn nhỏ bốn góc. Chữ in nơi khoản trung tiêm ấy đọc như vậy:

«Décret du 3 Avril 1911. Emission autorisée le 6 Octobre 1919, l'article 139 du code pénal punir des travaux forcés à perpétuité ceux qui auront contrefait ou falsifié les billets de Banque autorisés par la loi, ainsi que ceux qui auront fait usage de ces billets contrefaits ou falsifiés.»

Cỡ giấy này bề dài 1 tấc, bề ngang 65 li

Một cuộc xổ số

Mới đây Quan Tổng-Thống Đông-Dương có cho phép hội «Comité central de la journée des régions libérées» tại Hà-nội mở một cuộc xổ số tại Tonkinặng lấy tiền gửi cho Hội «Comité du Secours national» tại Paris.

Định bán 50.000 số, mỗi số là 0\$50 Cho trúng 158 số chia ra như sau đây:
1 số độc đắc trúng dặng.....4.000\$00
1 số thứ nhì trúng dặng.....1.000 00
1 số thứ ba trúng dặng..... 500 00
5 số, mỗi số trúng dặng..... 100 00
50 số, mỗi số trúng dặng..... 20 00
100 số, mỗi số trúng dặng... 10 00

Định cúi tháng Avril 1920 thì xổ.

Tông bản

Găm cuộc đời tât tẽ, cũng vì bởi anh bản, xử thế khi nhân, cũng vì chưng gã, xét suy đã quá, nào phải rằng vu, xuôi nhiều người thất chí thành ngu, khiến nhiều kẻ vong tâm đoán trí, làm người khi thì, nhiều bợn khinh lờn, xuôi nhiều người mất thảo quên ơn, khiến nhiều kẻ xa thân trái thích, làm tàn hại cửa nhà xích xác, khiến lên tu quần áo tả lơi, khuấy Tô-Tám mang tiếng trong đời, báo Tử-Lộ bia truyền thiên hạ, Hồn Châu-mải vì người mà để vợ, Tống Tử-minh bởi gã mà bán em, hại nhiều người đời rách tèm hem, làm nhiều kẻ ăn nằm hãm hức, ấy là trang tài dử, còn phải hại vì người, huống chi kẻ phạm phu, chẳng hư bao bởi gã, gãm người ở nhiều đều thái quá, xét người làm nhiều nỗi sự sinh, hề theo ai thì nấy bất bình, hề theo ai thì làm thiệt hại, muốn tính phải cũng không cho phải, muốn thung dung chẳng chịu thung dung, làm cho người đầy đoạ tâm thân, khiến cho chúng hoa phiến tâm chí, gấn cùng gã nhiều đều bị si, phải toan bề tởng nhĩ viên sanh, chớ trách ta rằng có bạc tình, vì gã ở nhiều đều thất đức, nay có ngọn đèn bác nước, nhưn vừa thuở tàn đông, mượn ngọn gió nam-phong, đưa người ra đông hải.

C. M. C.

Quý vị

Ai có mặt ong muốn bán mấy tạ xin do nơi Bốn-quán.

Ấn-quán An-hà Cánhtho
Kính cáo

Tỉnh Cantho LỢI BAO

Quan Chánh-Tham-Biện chủ tỉnh Cantho lấy làm may mắn mà tỏ cho nhơn dân trong bốn tỉnh hay rằng: có một Quan Lương-Y Langsa mới đến điều-dinh sở Nhà-Thương Cantho.

Vậy, trong nhơn dân ai có bệnh đến Nhà-Thương mà dưỡng bệnh, dầu kẻ giàu người nghèo chi cũng được sáng-sóc điều-trị một cách ân cần kỹ lưỡng vậy.

Văn tế Ky-nữ

Hỡi ôi! Báo sập lầu xanh,

Lục xiêu mướp phần

Ngoài bảy chữ vỡ lòng học thuộc, đủ tài vô lựu móng gà.

Trong tám nghề chữ dạ nào sai, sáng cuộc mạc cửa mướp đấng.

Nhớ các linh xưa!

Khi bé túi ở cùng cha mẹ, cảm ba mới khôn rời.

Lúc lớn khôn bạn với chị em, thả tứ thời càng mặng;

Trải thân với thế, làm gương cho khách hồng-quần.

Giúp sức với đời, mang tiếng vì đồng bạc trắng.

Cửa khép mở, cháng chương cùng quý khách; ăn nói bài buổi.

Phòng riêng chuơng nghiên ngựa với vương-tôn, nét na lơ lảng.

Buông người kia mời người họ, ý ehằng trẽ tràng;

Đưa cửa trước rước cửa sau, tánh hay mau mặng.

Nghề vá may chẳng chịu, đòi bừa chẵn chờ;

Việc cạo gọt lại ham, hằng ngày sớm
sáng.

Không tiền lưng chẳng màng xạ ướp
hương xông;

Có học mặc há nệ hơi bùn khét nắng
Đức đường ấy, tài tình đường ấy,

so cùng Võ-Hậu chi nhường.

Tuổi chừng ni, vóc vật chừng ni; sánh
với Hồ-Dương mới đáng.

Nỡ yên-ba chưa dứt, lẽ thì thêm tuổi
cho dài.

Đường trần tục vừa thông, sao nỡ
cái phần lại vắn.

Ôi!

Linh láng nước hồ,

Rả rời keo gán...!

Nào những thớ chú-chà, chú-hệ;
hoành-ni-na, a-bổ-bổ, còn ai mà làm
giận làm vui.

Nào những khi cậu-bầy, cậu-ấm; ba
cò-lý, mình lo-o còn ai lại cầu nhân
cần-nhẫn.

Lúc sinh tiểu ngày Ngươn-tiểu bướm
chân o-g chường.

Kết một hầu tiết Thanh-minh mở
hoang có láng.

Thương tiết bấy! má đào thêm đôi
phần, xức dầu thơm, ngồi xe kéo,
đạo đón bộ hành.

Thăm sáu thay mạng bạc gặp hồi đen,
mang bình qui năm nhà-thương, ngồi
li chịu nắng.

Nhớ những lúc, áo hàng-reen, quần
nhiều trắng, bình-bao nợp nợp
khách làng chơi.

Cảm những hồi, xơi thuốc đắng, nước
da chi, quạnh-quẽ trơ trơ người tham
vấn.

Trận vui cá tháng, có kẻ ăn cần,
Rên siết trót đêm, không người lo lắng,
Thôi từ đây; má giá con, hồng xa bướm

sông mê gió, lạnh dò tam lược thông
dong.

Thôi từ đây: lìa nhà-sở, xé giấy bình
biển khổ sóng êm thuyền-tình qua
khỏe khoán.

Sều sáo đôi hàng quốc-ngữ, tỏ chút
tình vịnh-biệt khách hồng-nhan.

Sơ sai ít chữ văn-môn, tỏ chút nghĩa
cửa tuyến người bạc mạng.

Sắp đặt một mâm chuỗi chát, có linh
xin hưởng cho nhiều.

Kỷ càng ít đĩa mắm nêm, có tương
hảy dùng cho cạn.

Hỡi ôi thương thay!

Có linh xin chứng!

Tào-kê số sáu

thành tâm khấu bái

Thi-diệu

Madame Nguyễn-quan-Trường tiên du

KỶ NHỰT

Mấy năm cang lệ mấy năm tròn
Gấm cuộc trường chiêm dạ héo don
Mặt nhành an tình đã phũo gây
Mấy niềm tâm sự hồng thon-von
Thế xưa nỡ phụ cùng trời đất
Hea trước sao không then nước non
Gương rá huế tăng lang rẻ ban
Giấy cảm ty dứt tiếng tâm còn

KỶ NHÌ

Nguồn ơn biển ái ngõ vườn tròn
Xây đời cung nga tiếng vẽ don
Ngọc án non Côn hơi vạt bạc
Vàng chiêm sông Lệ hồng thon von
Bao đành chích nhận sáu đơn quạnh
Nỡ để trẻ thơ tiếng ni-non
Nhớ bạn cảm xang không trời bực
Câu hoàn khúc trước cũng như còn

KỶ-TAM

Ôc gấm đờ xong oái tao đang
Nào hay thay đổi cuộc thương lang
Gương loan sánh mặt rời hơi ngọc
Gối phụng so vai vắng bạn vàng
Trẻ đại chích chiêu gà mất mẹ
Lừa đôi ngao ngấu nhận lia đoàn
Mắt còn dăm trách ơn cao thắm
Nghĩa trọn trăm năm cũng tỏ ràng
Nguyễn-văn-Sốc cựu Hội Đồng địa hạt,
trúc diệt nhi, cựu kỹ lục Nguyễn-quan-
Trường Chánh thất tiên du,

VÀNG

Ý khi tương kỹ chấp khuyết đương niên da,
ngã lạc.
Biệt ly mục định ca bồn thử nhưt vi quân
mang.

cựu Hội-Đồng-Võ

Đoạn kim dư ngã tâm tương khế.
Xi cựu lán quân mộng chánh viên.

Cựu Hội-Đồng-Hình

Cổ bồn thử tế nang di thỉnh
Tặng hội hà niên hữu sở tư

Đông-văn-Sáng.

Hương Cả làng Mỹ Thuận

Quảng tài-Thạnh

Tiệm Đóng ghe và sửa ghe
ở bên kia sông gần cột giấy thép
và CANTHO

PHỤNG-CHIỀU — CHỦ TIỆM

Kính cùng quý vị đặng tường, nay
tôi mới lập một trại đóng và sửa ghe,
có sấm ụ và bè tiện bề sửa và kéo ghe
Tiệm tôi cũng có bán các thứ cây
cưa đủ thước tất mà tốt giá lại nhẹ hơn
các nơi.

Chủ tiệm này biết lễ nghi của người
Annam nên tiếp rước quý vị vừa lòng
luôn luôn chủ tiệm này khi trước có
lắm chủ sự tiệm چرا hiệu là Quảng-tài-
Lại, thì ai ai cũng biết rằng người ấy
biết chiêu hiền đãi sĩ bực nào
Xin quý ông quý thầy có cần dùng mua
cây cưa đóng hay là sửa ghe đến tiệm
Quảng-tài-Thạnh thì rõ.—Cái xin quý
ông quý thầy thưởng.
Này kính cáo.

Cáo bạch

Có bán cang
viết "PORTE-
PLUMES À RÉSER-
VOIR" ngòi viết
bằng vàng thiệp
cao "PLUMES EN
OR CONTRÔLÉ"
không sét,
không mòn. Có
khâu (AGRAF)
một đầu thibút
viết, còn đầu
kia thì viết chì
(PORTEMINE); có
phụ thêm 1
hộp nhỏ đựng
năm cọng chì
dễ thay. Cây
viết này nếu
giữ giữ xài
mười năm
không hư.



Mua về, nếu
xài không đặng
không xứng
đáng với đồng
liên thì trả lại
Bồn hiệu sẽ trả
tiền lại đủ.
Giá một cây
là (có hộp, có
complet goutte)
4\$50
Mua nguyên lỗ
về bán lại càng
lợi giá nhẹ
hơn nhiều.



Trữ bán tại
nhà in An-Hà
CANTHO

Bạn hát xiết Annam

(Cirque Annamite)

Lời kính cáo

Từ ngày chúng tôi lập thành bạn hát xiết Annam đến nay gần đặng 1 năm rồi thường đi hát khắp Lục-châu, đến đâu nói cho phãi: cũng nhờ Đồng bang, đôi nghĩa Đồng bào, thương tình đồng chí, vui lòng xem giúp, lại cũng là may: kếp hát và nam nữ tài tử của bạn chúng tôi làm tuồng đặng êm tai đẹp mắt Đồng-bang, nên tiếng khen không giứt. Ở ấy, chúng tôi thán cảm ngàn ngày.

Nghĩ vì: Xưa nay Đồng bang ta chưa ai ra lập đặng một bạn hát xiết khi cụ sung túc như các nước bên cõi Âu-mỹ Nay chúng tôi chủ ý, thiết là: bắt cầu lợi cũ cầu danh, muốn lập thêm bạn hát xiết của chúng tôi ra cho thiệt lớn, kếp làm tuồng chọn người cho thuận thực ngó ngoại bang trông vào may mà đặng đẹp mắt ngợi khen, thì tiếng thơm cũng bay lây cho Đồng-chúng.

Vậy tôi rao báo này cho Lục-châu người Annam ta mà thôi, ai có biết kiểu cách chi lạ trong cuộc thế tháo: nhào, múa, đánh đu, đi giày, hoặc nghề chi khác v...v... Xin đến giúp sức cùng bạn chúng tôi, thì chúng tôi cũng trọng tiếp luận tài nạp dụng và huân công cho xứng đáng.

Nếu vị nào muốn viết thư trước cho tôi mà bàn luận đến chi, xin để bao như vậy: Và xin nhớ biên cho tôi cái hiệu thì tôi sáng lòng trả lời.

Monsieur André Thuận. Directeur de la troupe d'acrobates Annamites à Vinhlong. (à faire suivre)

André Thuận kính cáo

Nam Bắc Ái

Kính trình cùng quý-vị:

Tại tiệm tôi, có trữ Trà-Nam-Việt, dầu mần (Essence de menthe) hiệu Lò-liên và các thứ xà-bông.

Có phòng ngủ, rộng rãi sạch sẽ.

Có bán cơm Annam, cơm Tây, và rượu lế

Người Quán-lý tiệm này, biết phép vệ-sanh, cho nên sự tinh khiết ít nơi bì kếp!

Gửi xin chư-vị đồng-bào, mở lòng đoàn thể, giúp chúng tôi cho vững bước trong cuộc thương trường, là 1 điều chúng tôi rất trọng ơn chư quý vị lắm đó.

Nghĩ rằng:

Người Annam, thương Annam, Lấp sông, phá núi, dầu làm như chơi

Monsieur Lê-Mai, Quán-lý

Nam-Bắc-Ái

Poste de Trà-ôn

Kính đôn

Mấy ông Chủ-bút Nhựt-trình quốc-ngữ nếu đi lỡ đường, ghé ăn, nghỉ tiệm tôi chúng tôi chẳng tính tiền chi cả.

Lời Rao

Ruou Rhum Stella

Hội làm Đường và làm rượu rơm ở tại Cantho kêu hùn vốn thêm cho đủ 1 triệu rưỡi quan tiền laogsa (1 million et demi de francs)

Vì nào muốn hùn xin do nơi ông QUẢN LÝ hội đường niên ngụ tại phòng văn quan Trạng-sur A. Viviers tại Cantho

Bán

Có bán một con ngựa kim bác thảo lai.

Ái muốn mua xin do nơi M. Pierrat Payeur à Cantho.

Trường Vô Văn

Cantho

Day học trò thi lấy bằng cấp Sơ học

Học và ăn ngủ tại trường
12 \$ một tháng

Học và ăn buổi trưa 7 \$

Học ngoài.....4 \$

Bữa I tháng chạp Annam bài trường

Bữa I tháng giêng Annam tượn trường

Hội mua bán lúa

«Nam-lợi-mỹ» TRÀON

Số vốn 200.000\$00 (hai mươi muôn)

Hội mua bán chắc chắn, cân lường thật thà, vị nào ở xa muốn bán xin gửi lúa kiểu đến, hội sẽ đánh giấy thép định giá, hoặc sai người đến thương nghị

Nguyễn-văn-Bổn

Quản-lý Nguyễn-văn-Cần

Đặng-văn-Chiêu

Hậu tạnh

Giao tiếp thương mãi hội

CU LAO MÂY— TRAON

Hội mua bán lúa

Hội này khởi sự mua bán từ ngày 1 Mars 1919 đến ngày nay là 15 Septembre 1919 tính số mỗi 100\$00 thì lời đặng 52\$ còn tài sản thì hội hết thầy giá đáng 50\$00 đều tính nhập vô số vốn.

Nay hội mở hùn thêm mỗi phần hùn là 130\$; như vị nào muốn hùn mấy hùn tùy thích. Định đến ngày 1. Decembre 1919 thì nạp số hùn; như vị nào muốn hời đều chi xin gửi thư cho Monsieur Tư chủ Hội Giao tiếp sẽ hồi âm lập tức.

Thương xã Hội

Việc nên làm!!

Rượu Rhum Stella làm tại Cantho, đặt rờng bằng nước mía, uống đã ngon mà giá lại rẻ.

Vậy Bồn hiệu kính cùng chư quý vị rõ: Như vị nào muốn lãnh về bán đặng kiếm tiền huê bổng, xin viết thư cho Bồn hiệu mà thương nghị.

Lãnh về bán khởi trả tiền trước, bán đặng bao nhiêu thì trả tiền bấy nhiêu. Còn như vị nào lãnh rượu về mà bán chẳng đặng, thì gửi trả lại cho Bồn-hiệu cũng đặng vậy, miễn là ve còn tốt thì thôi.

Société des Sucres et Rhums de Cantho
Kính Cáo

Một việc khá lắm

Có quan Giám Đốc Quesnel sáng lòng muốn bán hai sớ ruộng của ngài, ở tại báp mười Mỹtho sớ thứ nhứt đượ 46 mẫu, ở dựa mé kinh, sớ thứ nhì đượ 246 mẫu, ở dựa mé kinh lớn kêu là kinh Tổng-đốc Lộc, kinh này xáng mới vét lại lớn lắm, bề ngang chừng 40 thước nên tiện bề chở lúa ruộng lắm, và như muốn chở lúa thẳng lên Chợ-lớn đi ngã sông Vaico cũng dễ lắm.

Hai sớ ruộng ấy đều là đất thuộc tốt lắm, chẳng còn phải tốn công khai phá chi nữa hết; lại sáng trong đất có mười ba cái địa, cá rất đại lợi. Có một sớ đất khác kề cận với hai sớ ruộng nói trên đây, chừng 300 mẫu, nguyên là của hiệu Speidel đã bị nhà nước tịch thu lại và có lẽ trong một ít lâu sẽ giao giá bán

Hai sớ ruộng của quan giám đốc Quesnel, huê lợi mỗi năm chừng 12 tới 15 ngàn giạ.

Ái muốn mua hai sớ đất ấy xin gửi thư cho quan Giám đốc Quesnel tại Saigon, hay là gửi cho sớ Nhựt trình An-hà tại Cán-thơ mà thương nghị và đến xem bản đồ thì hiểu rõ

MỸ KỸ

TIỆM HOẠ CHƠI DUNG VÀ KHẮC CON ĐAU
ở đường Turc, số 16
Ngang nhà MOTTET, Saigon

Kính cáo cùng quý khách dặng hay: tại
tiệm tôi có là n mà đá bằng đá cẩm thạch,
đá xanh Ton-kin có đủ các thứ kiểu.
Có khắc con dấu bằng đồng, mù thun
bằng cây, chạm bầu đồng cùng hoa diên
thảo một theo là nhân hiệu, vào vắn.
Mộ bia chạm bản đá cẩm thạch.
Có thợ họa chạm đượ nhâm tranh
người mà vẽ bằng dầu sơn vô hổ, nước
thuốc mực Tàu, viết chi than, họa biển
liều và tranh, họa sơn thủy.
Articles du Tonkin et Chaussures en tous
genres.
Trương-ngọc-Giàu cần khải

Phở cáo đồng bang

Kể từ buổi An-Hà An-quán,
Tại Cánh-thơ, tạo sáng đến rày,
Lục-châu quân-tử, ơn dày
Máo-cán mua giúp, ngày nay thanh-hành,
Thanh-hành dặng cửa hàng rộng mở
Máy sấm thêm, thấy thợ tin rờng,
Lành in chỉ thấy đẹp xong,
Truyện, thơ, danh-thiếp, thiệp-bồng,
thiếp-tan.
Toa, số, hồ, làm công kỹ lưỡng,
Chắc lại bền chảng nhượng của người
Nói chỉ sách đóng thì thôi!
Lưng da, lưng bố, để đời ít hư.
Sách in sáng, tinh từ, Kim Túy,
Tự điển cùng Sứ ký Đại nam.
Tuần tra Pháp lệ, dạy kham,
Cách thi hành án, thiết làm rất hay.
Thước, viết nghiên sáng đây đủ hạng
Thiếu chỉ đàn giấy láng, mực ngời;
Chức trao, nào phải nhượng lời.
Sang chơi t chuyển xin mời các ông
Tuy vật liệu, nay không dễ dũ,
Bồn quán nào dám phụ ý ai,
Khó nhọc thử mấy chảng nài,
Miếng cho đẹp dạ Qui-ngài là hơn.
An-Hà An-Quán Rd Saintenoy Cánh-thơ.
Đồn kính.

LOI RAO

Kể từ ngày 4 Novembre 1919, ai
có trống mĩa nhiều xin chờ đến lò
rượu RHUM STELLA tại làng Phú-Thứ
(Cánh-thơ) mà bán. Bất luận mấy ghe cũng
mua; mua dặng tiền lăm.
Còn ai chưa trống mĩa cũng nên trống
cho nhiều mà bán vì lò rượu này dùng
rước mĩa mà lăm rượu.

Xin ghé mắt

Truyện Ngủ-phụng-Lân của Trần-văn-
Hương có để bán tại nhà in Hậu-giang
Cánh-thơ. Vay xin đồng bang liêu vài cái
tiểu lăm phí mua-đọc giúp vui giây lác,
giải muộn thoãn cùng đượ vài canh.
Trước là coi cho tiêu khiên ngày giờ sau
thấy đều tệ mà chữa!

Hãy mua coi sẽ biết. Ngộ lăm!!
Giá mỗi cuốn là..... 0\$20
Ai mua nhiều tính giá rẻ hơn
1 cuốn giá..... 0\$20
50 cuốn giá..... 6\$50
100 cuốn giá..... 12

LE-KHANH-TRINH

Geometre-civil

CANTHO-CHAUDOC

LEVÉ DE PLANS

Délimitation et Bornage

EXPERTISES

Ông Lê khánh-Trinh

KINH-LÝ

Cantho-Chaudoc

Lãnh đạt diên thổ

Phân ranh hạng

Tương phân thổ sảng

Công chuyện làm kỹ và mau lại giá nhẹ
Xin viết thư nơi tôi mà thương nghị.

Thuốc diên hiệu Globe (TRAI ĐAT)



Có gói 10 diên

Có gói 20 diên

Hút dặng ngon, để dành lâu đượ
không mố, không mưc.
Tại Hãng DENIS-FRÈRES có trữ bán

Nhà máy xay gạo

TẠI CHAU THÀNH CẢNH THƠ

Tại nhà máy này có xay vậtr gạo
trắng, bán, lè và bán tạ. Gạo xay ra có
nhiều hạng tùy theo giá.—
Trong lục-châu, chữ vi nào muốn mua
hoặc biết hoặc ít, xin viết thư mà
thương nghị.
Décertiquerie de Cantho.

LOI RAO

Kính cùng lục-châu dặng rõ tại nhà
in Hậu-Giang Cánh-thơ, có bán sách chữ
quốc-am để giúp cho Hương-chữ có
quyển thi hành như trường-tòa.

Sách này có 156 trương và có đủ kiểu
yết thi, lời truyền rao, của ông DƯƠNG-
VAN-MEN mới đợc.

Giá mỗi cuốn là..... 3\$.00
Tiền gói..... 0.15

Xin vi ết thư đến nhà in Hậu-Giang
Cánh-thơ, mà mua.

PIERRE PHAN-VAN-VAN DIT VANG

Geometre civil
Longxuyen—Chaudoc—Sadec

ARPEMENTAGE
Délimitation et Bornage
EXPERTISES

Ong Phan-van-Vang

(Pierre)
KINH LÝ NGOẠI NGẠCH
LONGXUYEN—CHAUDOC—SADEC

Lãnh đạt diên thổ,
Phân giải hạng,
Tương phân thổ sảng,
Công chuyện làm kỹ
càng và tin giá nhẹ
Diên chủ có cần dùng
xin viết thư thương nghị

Thuốc gói hiệu Globe (TRAI ĐAT)



Mấy tay thường dùng thuốc diên cho
thuốc Gà-lốp là đượ, khói thơm hút
không khô cổ.
Một mình hãng DENIS-FRÈRES có trữ
bán sĩ mà thôi.

HIEU MÓI Trần-Mạnh

Ở đường mé-sông, gần cầu tàu Khách-Trú—**Cantho**

Có bán đủ thứ: Rượu-tây, đồ-hộp, thuốc hút (TABACS ET CIGARETTES) thuốc-tây (PRODUITS PHARMACEUTIQUES) dù, nón, khăn sách, truyện, thơ, tuồng, giấy, mực, và các thứ vật dụng theo thể-cách kim-thời, vân vân.....

Kính cùng Lục-châu Quán-tử

Tiệm tôi mới lập, bán đủ các thứ hàng hóa, đã kể trên đây; chẳng những là ngon và tốt, lại còn giá rẻ hơn các nơi

Tôi có lãnh bán CONTRE REMBOURSEMENT cho những người ở xa (ngoại tỉnh, hay là xa cách châu thành) có cần dùng món chi, chẳng hạn, cứ việc viết thư cho tôi thì tôi liền gửi món ấy đến cho chớ tốn lập tức. Nói tóm lại đều là: chớ-tồn cần dùng vật chi, ở tại Cantho có bán thì tôi cũng có để mà gửi ngay cho chớ-tồn đáng vậy.

Xin chớ-tồn Quý-khách, tương tình đồng-ban, ra ơn chiếu-cổ, giúp nhau, đừng mau lẩn-bộ trong nẻo thương-trường, thì ơn ấy rất nên thâm cảm.

TRẦN-MẠNH kính cáo.

TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIEU TÂN-PHƯỚC

Đường kinh lập Cantho

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

LÀ CHỦ TIỆM

Kính lời cho quý ông, quý thấy rõ: tiệm tôi làm bánh mì rỗng bột mì tây, mua tại hãng bán bột tốt có danh tại Saigon. Cách làm sạch sẽ, bánh thì để trong tủ có kiến rộng nước kiến lên

không dặng, ruồi bu không được lại khỏi ai sờ tay dơ, ai muốn mua ở nào thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

Xin có lòng chiếu cố giúp bạng đóng bang trong cuộc thương mãi.

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

Vô-văn học hiệu

Trường học của Ông Vô-văn Thơm lập, gọi là "Vô văn, học hiệu" đã khai từ hôm 4 Novembre 1918. Nay được 50 trò nam và nữ vào trường.

Thầy giáo cần mẫn con nít học mau tấn phát vô cùng.

Tiến học và ăn, ngủ phải đóng trước tin giá như vậy.

Học ngoài (không ăn ngủ)4

Học và ăn buổi trưa,7

Học và ăn ba buổi, ngủ

tại trường12

Như ai dùng giấy Quốc-trái mà đóng tiền trường cho con cháu học, thì Ông Đốc học trường Vô văn cũng thâu, cứ mỗi phiếu 100 francs thì kể là.....16

Bữa 3 Juillet bài trường tới 5

Aout thì tựu còn kỳ bài trường

Tết thì cứ rằm tháng chạp bãi qua

rằm tháng giêng thì tựu bả con có

bác ai có dịp đi Cantho ghé coi

cách sắp đặt chỗ học, chỗ ăn, chỗ

ngủ.

Ai có cần hỏi thăm điều gì; xin gửi thư cho Ông Vô-văn Thơm thì lập tức có thư trả lời.

PHARMACIE SHANGHAI

TRÔNG RÀN THAY CON MẮT

Chủ nhân TRIEU-CUONG

Một tiệm lớn ở tại đường Marins, số 88—Cholon

Một tiệm mới ở tại đường Gallieni, số 3—Saigon

(Ngang nhà ga xe lửa Saigon-Cholon gần Chợ Mới)

Bổn Dược Phòng có trữ bán nhiều thứ thuốc rất nên thần hiệu đến có dùng cái nhãn «Con Bướm Bướm» làm tin, chớ qui vị có mua thuốc của tiệm tôi, hãy nài cho được cái nhãn «Con Bướm Bướm» mới là thiệt thuốc của tiệm tôi, kéo làm thứ giả nong vào thêm hại

Bổn Dược phòng có gửi thuốc tại nhà M. THÁI-KY-SON, ở đường Pellerin số 23-Saigon bán giảm, giá của tiệm tôi, chớ qui vị ở trong Lục-Châu có cần dùng thuốc của tiệm tôi, xin viết thư cho hay sáng lòng gửi cách Contre remboursement. Còn tiền gửi về thân chủ phải chịu

SHANGHAI BO HUYET YẾN SƠ VÊ

(20) Thuốc bổ thân tinh thần hiệu

THẬN HOÀN

Theo đời Văn-minh này trong xã hội của Đông-bào ta từng có tiếng khen cho thuốc trị bệnh nhiều món đã hay, lại lịch trị vô cùng, và các Lương-y trong các nước cũng làm chứng chắc cho ta phương thuốc Tự Thận này là một phương quý lạ trong việc tráng dương nếu bình các chứng thuốc Thận rất nên đề đặt, theo thuốc này mà trị những là: Tâm, Thận bất giao sanh chứng chiêm bao Di-tinh, nếu để lâu ngày đường Ngọc quan hư xương móng hoại biến ra chứng Trệ-khí (đau giải) dùng thường thuốc này thì tráng hỏa cho mạng môn ấm nơi thân thì tức thì mạnh giỏi:

1.—Huyết khí suy nhược, tinh thần hao kém, ăn uống không dặng, giao cấu không nổi, mộng-mị di-tinh cũng là đờn bà lạnh nơi tử cung, đờn ông tinh huyết hư nhược nên mới chậm có con, dùng thuốc này công hiệu hơn hết, sức mới mạnh hơn tinh chắc của các loài cá, và ấm thận thì hơn sức Lộc-nhung, thiệt là bổ thận hạng nhất trong hoàn cầu;

2.—Bàn hoàng thọ thấp, nhiệt sanh chứng lậu trĩ, ngũ lâm, mới thì dai gắt, lâu thì bãi hoại đờn điều, hay là bởi đau sang độc mà uống nhiều thứ thuốc hại độc làm cho phạt tỉ-vị hao thân phủ; dùng đến thuốc này cũng năng bởi bỏ chơn ngựa tiêu trừ các chứng bệnh;

3.—Mỏi lưng mỏi gối, nhứt tề xương cốt, đi đứng có dấu không vững vàng, các chứng thuốc về cuộc chơi bởi quá độ khiến tinh thần bùng rúng, dùng thuốc này trở nên mạnh mẽ;

4.—Tỉ-vị hư khí huyết hao kém, hay

mệt hay mỗi đêm khuya, thường hay sông bện bởi tích trệ nhiều, ăn uống không tiêu, dùng đến thuốc này khai vị kiện tỉ châu thân an ổn;

5.—Đờn bà con gái đường kinh huyết hư huyết kinh vàng dợt ngưng trệ đông khối huyết sắc bầm, sanh chứng xích đái hạ, bạch đái hạ, đường kinh trở sục không chững, khi ít khi nhiều nơi âm môn hư lạnh, dùng đến thuốc này rất hay vô cùng;

6.—Những người già cả, thân hư mang môn hỏa kém, hay dai đêm, xương cốt mỏi mề, dùng đến thuốc này rất cố tinh bồi thận, đầu già tuổi cao cũng mau có con thiệt là thuốc bổ thận rất nên công hiệu.

Như vị nào có mấy chứng đã kể như trên đây, thì mau dùng thuốc hoàn này trong một ngày sẽ thấy hiệu nghiệm chẳng sai, uống luôn cho dặng 3, 4 ngày các bệnh đều hết, mà lại mạnh mẽ hơn xưa thân thể tráng kiện, như mấy ông già, bà cả khí huyết dảm suy, tinh thần hao kém ăn uống chẳng dặng, bình loạn liên niên, như uống thuốc này cho trường, thì ăn uống mau tiêu, da thịt mịn màng, thêm sức sống lâu, già trở nên trẻ, còn trẻ thêm sức mạnh, có con thiệt là một phương thuốc bổ huyết rất hay quý trong hoàn cầu.

Chớ qui vị có mua hãy nài cho dặng hiệu PHARMACIE SHANGHAI và coi nhãn «Con BƯỚM-BƯỚM» mới là thiệt thuốc của BỔN-DƯỢC-PHÒNG kéo làm thứ giả mạo

CÁCH DÙNG: Tối trước khi đi ngủ uống một hoàn, uống với nước muối hay là nước trà, dùng luôn luôn đến khi trong mình cho thiệt mạnh.

THIỆT GIA:

Mỗi hộp hai hoàn1\$00

HỒ T DONG BANG

Trong xứ ta có lò đặc
một thứ rượu ngon lắm
kêu là **Rhum Stella**
làm ròng bằng nước mía

Ta nên mua rượu này
mà uống, vậy mới là tỏ
ý bình vực cái môi lợi
trong xứ ta đó.



Rượu **Rhum Stella**
này giá đã rẻ mà uống lại
nên thuộc nữa.

Mua uống rồi mới biết
SOCIÉTÉ.

des
SUCRES ET RHUMS
Cantho Cochinchine

Muôn mua xin do nơi
HÃNG HẬU GIANG
DƯƠNG HÀNG
Cantho, Saigon,
Vinhlong, Mytho
Travinh

Vậy môi lợi càng ngày về tay đồng chương

*Lu et approuvé avant publication
Cantho, le 19 Mars 1920
L. Albertin*

