

NĂM TƯU TỰ.— số 136

JEUDI 11 MARS 1920

# LE COURRIER DE L'OUEST

EDITION EN QUOC-NGU'

## AN HÀ NHU'T BÁO



MỘI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Direction—Rédaction—Administration—Boulevard Delanoue, CANTHO

TỔNG LÝ: TRẦN-DẶC-NGHĨA

CHỦ BÚT: PHẠM-KỲ-XƯƠNG

BÁN NHU'T TRÌNH

TRONG CƠI ĐÔNG-DƯƠNG

BỘN CHỦ LANGSA

BỘN CHỦ QUỐC NGŨ

TRỌN NĂM.....	5 \$ 00
SÁU THÁNG.....	3. 00
BÁN LẺ MỖI SỐ.....	0. 15

TRỌN NĂM.....	3\$00
SÁU THÁNG.....	2'00

BỘN QUỐC-NGŨ VÀ LANGSA

TRỌN NĂM.....	7\$00
SÁU THÁNG.....	4,50

Vị nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhụt trình xin viết thư cho M. Trần-dắc-Nghĩa mà thương nghị.

Mua nhụt trình thi kẽ từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

**VIN, DE CHINE DIT ALCOOL MÉDICAMENTEUX****RƯỢU THUỐC RẤT THẦN HIỆU**

Bản Được Phòng kính cho chư Quý khách ở xa, gần hay rǎng: Nhà nước cho phép Bản Hiệu ngâm Rượu Thuốc tại Tiệm và dặng thông hành Lục-tinh; nên Bản Hiệu ấn hành là thứ Rượu thuốc cho chư Quý vị xem, dặng mua mà uống thử coi cho biết hay dở thè nào. Những Rượu thuốc của Bản hiệu ngâm, kể ra sau nầy: Vào một thứ Thuốc ho thiệt là bay lâm, hiệu là: TRUNG-HUÈ CHÍ KHÁI THÚY, bất kỳ ho lâu mau, hè uống vào nội trong 24 giờ thì thấy bớt liền;

Gia mỗi ve 0\$30, mỗi lô 12 ve 3\$00; Như chư Quý Ông muốn mua gởi thư cho Bản hiệu thì bản hiệu sẵn lòng gởi thuốc lại lập tức.

**TRANG CÂN PHONG THAP TUỘU**

Rượu thuốc này, lừa ròng những thuốc thường hạng mà chế ra. Các Y-sĩ bên Trung-quốc đã có thí nghiệm rồi, đều chứng chắc rằng: rượu thuốc này, phép tẩm chế rất tinh, dùng nó mà trừ bệnh phong-thấp, bệnh nhứt trong gan cốt và lại làm cho máu chảy đều, thiệt là một thứ rượu thuốc rất nên thần hiệu.

Nó trị bệnh nhức đầu phong, tay chân phù thủng, da thịt sưng nhức, đau lưng mỏi gối, tê tay tê chân, đau nhức trong gan cốt, các chứng thường độc di đứng chẳng an, đau nứa thân mình, (kêu là bán thân bất toại).

Thì dùng, hoặc uống hoặc thoa cũng đều hiệu nghiệm cả thảy, chẳng những là trừ bệnh mà thôi lại còn làm cho ăn mau tiêu, máu chảy đều, sanh tinh huyền

Uống thuốc rượu này rồi thì tinh thần khỏe khắn hơn lúc trước trăm phần người có bệnh uống thì trừ bệnh, người không bệnh uống thường thì mạnh giòi luôn luôn, cả đời khỏi lo bệnh hoạn.

**CƯỜNG CHƯƠNG BỘ HUYẾT TƯỚU**

Là một thứ Bì-Truyền-Lương-Phương, chọn rất ròng những thuốc iốt thường hạng, quý trọng vô cùng, lại có gia thêm Nước-Sắc, hiệp lại mà chế ra thứ rượu thuốc này. Các Y-sĩ bên Trung-quốc, đã thí nghiệm và chứng chắc rằng: Thứ rượu thuốc này là một thứ hay sanh tinh bồ huyết và thêm sức mạnh cho con người

Sắc dục quá độ, nhức đầu chóng mặt, thân hư di tinh, Dương-Vật-Rất-Cứu đau lưng mỏi gối, khí huyết hao kém, tứ chi mỏi mệt, đờn bà đường kinh không dung, bạch đái xích-đái đờn bà sanh đê yếu đuối da mặt mệt vàng.

Chẳng luận đờn ông đờn bà, các chứng bệnh thuộc về bệnh hư bệnh tổn thấy đều dùng dặng. Uống nó thì nó hay sanh tinh thêm huyết khỏe khoắn tinh thần những người không con uống thường chắc sẽ có con, lại còn hay trừ những vật thực ăn không tiêu, tích trữ trong bao-tú.

Hè uống rượu thuốc này thì đâu bệnh chỉ nó trừ cùng nỗi.

**BÁ BO-VĒ SANH TƯỚU**

Con người ở đời, phải cho biết cách vệ sinh thì trong mình khỏi mang tật, bệnh ít sanh. Còn như mang sống của con người là bời nhờ nơi khí huyết sung túc. Chớ quay những người linh thán hoán hốt, chẳng biết thèm ăn, tứ chi rủ liệt, lở tai lồng bùng, con mắt mờ mệt, ấy là bời huyết suy, khí kém, trái tim và trái cát đều hư

Bản được phòng bằng da tẩm chű ý, tiêm Phương kia thế no hết sức mới chế ra dặng một thứ rượu thuốc Vē-Sanh này, hè am hư thì bồ am, dương hư thì bồ dương, chẳng luận trẻ già, đờn ông đờn bà, người nào khí hư huyết bạc, thận thủy kém hao, hè uống rượu thuốc này thì dặng tráng tinh sanh huyết, chẳng những là dặng khí huyết sung túc mà thôi, lại còn tiêu trừ bá bệnh.

Uống rượu thuốc này dặng thường thì dặng sống lâu, người không con uống thường chắc cũng có sanh con, thiệt là một thứ Vē-sanh chí tánh được. Đó

Phải uống cho thường thì mới thấy hiệu nghiệm là đường nào.

**HO-CỐT-MỘC-QUA-TƯỚU**

Rượu thuốc này chế ra bằng Ho-cốt và Mộc-qua, bồn được phòng chẳng nài công khó chế luyện kỹ cang, và chọn thứ thuốc tốt hiệp lại mà làm ra thứ

Rượu thuốc này, ai có bệnh như sau đây, hè uống vào thì thấy hiệu nghiệm liền: Đau trong xương, tứ chi rủ liệt, đi bước không vững, da vàng, chơn thủng khí hư huyết trệ, nhức đầu phong, các thương thứ tinh, cốt khí tim la.

Nếu ai có các chứng bệnh kè trên đây thì nên dùng thứ rượu thuốc này mà uống hay là thoa thì hiệu nghiệm dĩ thường, thiệt là một thứ thuốc hay đê nhứt

Bất kỳ đờn ông đờn bà, hè uống nó cho thường thì mau tiêu hóa vật thực, lại thêm khí lực bội giá, khôi lo bệnh hoạn về sau mà lại dặng sống lâu thêm nữa

**THÔNG-TRỊ-MAO-KÈ-TƯỚU****RƯỢU THUỐC BÌM BỊP**

Thứ rượu thuốc này, chuyên trị các chứng phong thấp, huot lỵt thoát cản, ấy là một thứ thuốc bị truyền linh nghiệm đê nhứt.

Các chứng phong thấp, chẳng luận lâu năm, hay là mới cũng đều trừ dặng, còn nhức đầu Iraq, nhức tay, mỏi chân, đau trong xương, hay bức gao, hoặc bị té bị đánh mà sưng mích, hay là tay chưng bái hoái. Các chứng ấy hè uống vào thì thấy hiệu nghiệm liền.

Phải tùy theo chứng bệnh mà dùng, chẳng nên uống chờ quá độ.

Mấy thứ rượu thuốc này của bồn Được-Phòng ngâm tại tiệm và mỗi khi ngâm thì có một ông Langsa đến nghiệm chất chẩn, hiệu Trung-Huè Được Phòng tại Cholon đường Paris số nhà 89, như chư qui khách ai muốn pùng thử thì xin hãy đến tại tiệm mà mua thuốc rượu này có nhân đê hiệp Trung-Huè Được-Phòng thì chẳng lầm đê giá mạo. Còn ai ở xa mà muốn dùng rượu thuốc này thì xin gởi thư đê chờ ở cho kỵ lưỡng thì bồn Được-Phòng sẽ gởi thuốc đi tức thì, xin quý khách thử qua sẽ biết.

**TRUNG-HUÈ-DƯỢC-PHÒNG.**

89 Rue de Paris Cholon.

# Cac nhà Annam

Hãy nhớ khi mua thuốc mà uống cho đỡ mạnh giỏi, thì hãy hỏi thăm mấy người lớn cùng là ông già bà cả, những kẻ ấy sẽ nói cho mà biết tiệm thuốc PHARMACIE NORMALE của ông H. DE MARI nhứt hàng bào ché y sант, tại đường CATINAT số 119 SAIGON, là có danh tiếng lâm, vì bán rộng những thuốc nhứt hàng, không bê làm gian dối bao giờ. Lại giá bán thì cũng nói, không khi nào thấy người Áo nam tới mua mà bán mắc hơn người Tây đầu.

## NHỮNG THUỐC THANH HIỆU

**Vin tonique du Dr H.DÉEM:**

Thú rượu này dùng mà bđ, những người ốm-o hay đau, rét, và nhứt là cho người đờn bà có thai dùng thì con mình sanh ra có da thịt và mạnh giỏi.

**SOLUTION Dr DÉEM**

Trừ bệnh nha phiến rất mau và không có pha đau

BÁN RỘNG THUỐC THƯƠNG HÀNG  
và nhiều hiệu có danh tiếng dầu bạc hà **ESSENCE DE MENTHE  
DE MOLINIER**, tốt hực nhứt.

Chánh tiệm trữ thuốc hoàn PILULES PINK trị bệnh mất máu xanh xao, lại uống nó thì ngừa đỡ các chứng bệnh ho, lao tồn.

**PHARMACIE NORMALE:**

H. DE MARI, PHARMACIEN DE 1<sup>re</sup> CLASSE

Có bán các thứ thuốc đá kè lòn trên đó, và có bán các thứ thuốc khác, cùng hiệu nghiệm vây.

**HÀNG HẬU GIANG**

vốn dặng 600.000f

Hàng này của Langsa và Annam hùng vốn lập tại Cần-thơ. Có trữ đủ các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tặc một đèn là Saigon có món chi thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt. Cũng gởi hàng cho các xứ xa; ai mua món chi xin viết thư ngay cho Hàng, thì Hàng sẽ gởi hàng lập tức. Xin quý vị đến xem Hàng chơi thì rõ.

Có trữ báo:

Rượu rom hiệu Stella

Làm ròng hàng cho lanh nước miếng.

Có bán lẻ, bán sỉ và cho lanh về bán lại khôi trả tiền trước.

TIỆM  
**Trương-văn-Hanh**

sadec

Có bán xe máy mới và dù đồ phụ tùng xe máy và súaxe. Lành thấp mướn đèn khí đá (carbure) theo cuộc quan, hèn, tan, tể, kỳ yên, Tân gia, hạ thọ, khăn đèn bằng nhiều tay và khăn bung tốt thương hàng, bán mớ và bán lẻ và ruột xe máy hiệu Michelin, giày hàm-đt dù cờ đóng theo kiểu kim thời. Quý ông ở xa muốn mua đồ phụ tùng xe máy, thì gởi thư cho tôi. Tôi sang lèng ký lưỡng mà gởi contre-Remboursement nghĩa là đóng bạc nhà thơ mà lanh đồ và tôi cho giá đồ phụ tùng in sáng bằng chữ quốc-ngữ (Prix courant).

Trương-văn-Hanh.  
Cần khái.

# AN HÀ NHỰT BÁO

MÔI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

## MỤC LỤC

- |                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| 1.— Quốc tráí 1920             | 8.— Đề phòng sự lửa |
| 2.— Phùng cam vồ               | 9.— Giấy bạc giả    |
| 3.— Tăng lương bông            | 10.— Ai tín         |
| 4.— Bàn về việc tranh thương   | 11.— Tiểu đám       |
| 5.— Cuộc ăn tết tại Cần-thơ    | 12.— Thi tập        |
| 6.— Nói ngay về phản xe hơi    | 13.— Nam-kỳ thời sự |
| 7.— Lời chúc tặng lè khai niên |                     |

附 SOUSCRIVEZ A  
借 L'EMPRUNT NATIONAL  
國 Nghĩa dân nên mua 必  
債 giày Quốc-tráí 宜

# QUỐC-TRÁI 1920

Vài tuần nay trong lục châu ai nấy dồn rằng năm nay nhà nước sẽ vay bạc một kỳ nữa. Những người tri thức thì đã rõ thấu duyên có quốc tráí này, còn phần đông thì lấy làm lạ mà nghe rằng nhà nước đã thắng trận rồi mà còn đi vay bạc làm chi nữa. Trong ý mấy người ấy tưởng rằng hè thắng đang bình nghịch rồi thì bao nhiêu của cải vàng bạc nước bị thất phải nạp tất cả cho nước đỡ thắng. Tưởng như vậy thì làm lầm. Trong đời văn minh này các nước đấu chiến với nhau chẳng phải là quyết tranh lấy tiền của hay là bờ cõi đất địa trên hoàn cầu này. Có nhiều khi tranh lấn một ý kiến, hay là tranh lấn một mối lợi quyền trong một cõi mà phải đấu chiến với nhau.

Như trận giặc Âu-châu rồi đây, bên phe đồng minh là Langsa, Hồng-mao Italie và Hué-ký đấu chiến cùng Đức-tắc là chỉ có một đều báu chữa cho nhơn loại khôi bị dâ-man lấy lực hùng bạo ép chế mà thôi. Ấy là tranh cho trên hoàn cầu này các nước đều dặng thông thà tự do sở hành sở chỉ việc trong

nước minh mà thôi, chờ chẵng phải cất binh mà đánh lấy lâu dài đặt địa bờ cõi cùng của cải của các nước phe Đức tặc. Ấy là lẽ chánh.

Đoạn giặc xong rồi, Đức tặc giấu loạn làm hư hại nước Belgique cùng mấy tỉnh Langsa, thì phải bồi thường lại y như cũ đó mà thôi, chờ Đồng minh chẵng phải thừa thắng mà buộc Đức tặc chịu tiền sở tồn binh khi chi nữa. Nhà nước Langsa có lấy lại hai tỉnh, là Alsace và Loraine khi trước Đức tặc thừa thắng giặc năm 1870 dùng cách bạo ngược mà giựt cho mình đó thôi. Hai tỉnh ấy là tự cõi chí kim thuộc của nước Langsa.

Chinh chiến bốn năm trường nước Langsa tốn hao tiền của gần hai trăm ngàn triệu bạc còn hao binh trên một triệu rưỡi người là khác nữa. Khi tàn giặc nhà nước Langsa rộng dung, chẵng bắt Đức tặc thường tiền chả ấy cùng nhơn mạng ấy. Buộc Đức tặc phải bồi thường các việc hư hao, thường các nhơn mạng nhũng người không phải là binh lính ra trận mà bị thát oan đó mà thôi. Việc bồi thường ấy chẵng biết mấy trăm ngàn triệu mà kẽm cho xiết. Còn tiền sở tồn chinh chiến gần hai trăm ngàn triệu thì nhà nước Langsa không bắt Đức tặc thường.

Lúc chinh chiến, Nhà-nước vay mấy kỳ chẵng đủ mà tiêu xuất các việc Cho nên còn phải vay riêng của dân trong nước cùng dân ngoại quốc nhũng bạc tháng, bạc mùa, bạc năm kêu là bons de la Défense nationale mới đủ mà xây dựng. Nay nhà nước mới tính vay một kỳ nữa dặng mà trả bạc tháng bạc mùa, bạc năm ấy cho tất số; chờ chẵng phải còn tốn hao chuyện chi nữa cho đến đồi phải vay thêm mấy trăm ngàn triệu nữa.

Mấy kỳ quốc trai trước, ấy là trong con khói lửa, bòn mạng cả nước đều tại nơi chiến trường, cho nên toàn cả nhơn dân trong nước, bên chánh quốc cùng các thuộc địa, giàu sang nghèo hèn, ai ai cũng đều phải buộc minh mà đem của đến mà giúp nước. Nếu ai chẵng có lòng làm như vậy thì người ấy chẵng có lòng trung thờ nước cho tận kỳ tam.

Còn kỳ quốc trai này thì chẵng phải là cơn khổn đốn như vậy nữa. Trong nhơn dân chẵng cần buộc minh mà đem của ít nhiều đến mà giúp Nhà-nước. Tuy vậy mà kẻ nghèo khó chẵng nói chi, còn nhũng người giàu có dư dã hay chôn tiền của dưới đất cùng nhận đầy tú sắt để đó, hằng ngày lo mất, mà không sanh lợi chi cho đời, thì nên dùng dịp này mà cho Nhà-nước vay, một là dặng lời trong mấy chục năm, hai là nhờ giá bạc cao, ba là dặng rõ ràng mà tố ý minh tin tưởng sức vững bền của Nhà-nước Langsa, chẵng nghi ngờ đều chi thiệt hại xẩy đến. Làm dân trong nước, có thể giúp nước mà chẵng làm, thì ấy là lỗi đạo làm tôi đó.

Nhà-nước chẵng ép con dân, song con dân phái xết lấy đạo minh mà giữ trọng. Kỳ quốc-trai này bên chánh-quốc cùng các nước ngoại bang cho Nhà-nước Langsa vay chẵng thiếu chi. Số bạc Đồng-Pháp giúp vào đó cũng như một giọt nước nhỏ giòng sông lớn ấy là dẽ mà tò tinh trung hậu kính mến của dân tộc bồn-quốc mà thôi.

I.. T. T. V.

## Phùng cam vò

Từ ngày nhà nước Langsa quôn khởi tháng Nam-kỳ, hơn 60 năm trời thì ăn bờ được khắc náo Thuần nhứt Nghiêm thiêng, bùa khắp lòng nhơn biết bao mà xứng tụi; bùa chí y nầy, dân râu chidặng nầy, như chà mẹ ở với con. Bởi vậy trong cơn khói lửa iới dậy Âu-hàn, gần 4 năm tròn các bội khuyên tiền, cùng là quốc trai lớp thi mộ bình mộ thư, iới cho phái có xứ rào mà nồng nả, bằng xứ Nam-kỳ lớp xuất bạc cho vay, lớp tung quân ra trận biết bao bồ mang sa tràng biết bao muôn ngàn bạc giáp, kè từ gởi đồ ăn thô sảng, người thi lo, khuyên bão cho vay, nhưng mà chẵng dung da, không nháy mắt; khăn khăn giữ dạ thao ngay đến thát không từ, giúp tiền thêm vui vẻ. Bởi vì: cảm ơn cảm nghĩa thâm dặm thâm xương nên phái hết lòng mà bảo bồ. Ấy là: Vì thâm từ tật tam kiệt lực đó. Bởi sao mà nhà nước ở được dân tam là vì Đại-pháp khoan hồng, hứa dân có đó. Dân không thương, dân không mến sao dặng. Mới đây nhà nước lại chuẩn phỏng một số tiền để mà phụ giúp cho cáo ty các sở từ nam chí bắc.

Nếu ai không có vợ thì dặng lãnh 12\$00, có vợ thì là 16\$00 có con mỗi đứa con thơ ấu thì ăn từ 4\$00, tiền ấy giúp trong mỗi tháng. Ai ai nghe iới cũng ngóng tròng, sao mà ngóng tròng chi vậy mấy năm trước, mới vào ngheLOUD lương từ 10\$00 cho tới 12, 15, 18, 20, 25 \$00 ba bốn năm mới ẩn lên một bức mà không ai trong thêm bỗng lộ! Bởi lúe xưa lương tuy ít, mà dù xài, nay lương nhiêu mà bụi bụi; vì mấy năm trước thì một cân một tắc, lúa một đạ 2 quan, (tiền An-nam) áo vài định 2 cái một lồng, quần xuyễn lồng 2 đồng một cái. Nay lại lúa sán 5 đồng ba mội tạ, phổ cho mướn

mỗi cang môt tháng 9, 10 đồng, cui là quê giao là chau, đồ tạp vật mồi bằng nǎn bằng bát không hui sao dặng.

Bời đó ai nghe mà chẵng tròng chẵng đợi, chẵng ngóng chẵng ham, tỵ nhữ một đám mây đen, chuyên giữa trời, nhầm con nắng ai ai không tròng nước, người lò cây sưa cuốc, kè súc mồi chuối lu tròng mura ùm mà hưng. Nhà-nước thương dân như con dò, dân coi nhà nước là trời xanh, cho nên: hè có lời rao sio ứng thì hành nén các sở thay đổi tròng đợi là vậy đó. Tường lại sớm tối rồi đây cũng có lè, dân mà lại không ngơ, xin các ông ráng chí đợi chờ, chừng có phụ cấp hết cơ bắp, tới khi vận thời đó.

N. ộ-lam-Phong

## Tăng lương bòng

CHO VIÊN QUAN ANNAM

BÀI DIỄN THUYẾT CỦA ÔNG TRƯỜNG-VĂN-BÈN.

Kinh qua: Thông-dockey.

Kinh ông Hội trưởng.

Kinh các ông.

Nhơn dịp Hội-lòng Quân-bat nở bồ mà dù vào sở xuất một số tiền rất lờ dặng tăng lương bòng cho viên quan Langsa, tôi xin phép iết lời mà iô sự khốn khổ của quan lại Annam giúp việc nơi các ty các sở trong Thuộc-địa này.

Quan lại Annam mới vào giúp việc thì ăn lương mỗi tháng từ 20\$ tới 30\$. Mỗi nay trờ, đều tận tần kiệt lực làm việc đến 15 bay là 20 năa thì lành lương lực trung, chừng 60\$ mà thôi. Ít có người nào lùi gác. Lối hưu nà ào lương từ 75\$ hoặc 80\$. Dù biết những người từng chánh tại Saigon, Cholon, Giadinh

nội tháng được lãnh tiền phụ giúp từ 3\$ tới 7\$. Còn mấy thầy giáo-tông với giáo-lang thì lãnh 18\$ và 12\$. Các ông coi đó, người giúp việc Annam lãnh có bao nhiêu đó mà phải mướn nhà, mua cơm gạo, sắm áo quần và phải nuôi gia quyến thường thường đóng lâm.

Còn ngoài các hàng buôn và hàng công nghệ, người giúp việc ăn tiền khá hơn nhiều. Người ký-lục đánh máy ăn lương đến năm sáu chục đồng một tháng. Người làm sổ không học hỏi bao nhiêu, không thông thạo sổ sách cho mấy mà cũng phải mướn đến 60\$ mới có người chịu làm. Trong mấy Ngan-hàn Annam ăn lương từ 120 tới 200\$ mỗi tháng và mỗi năm có lãnh tiền thường bằng hai tháng lương. Tôi đây tôi có mướn một người giữ sổ và một người cai-việc, mỗi người đều lãnh một tháng 60\$ mà lại còn ăn ở tại nhà tôi nữa. Một người coi máy xe hơi lập sơ vài tháng vừa đi xe được thi ăn lương từ 30\$ tới 40\$. Người nấu ăn, kẻ đi giấy người buôn bán đều phải mướn từ 25\$ tới 35\$.

Viên quan Annam thì chọn những người có bằng cấp tốt nghiệp nơi trường Pháp-Việt mà mới vô cho ăn lương có 25\$ thì làm sao mà chọn cho được, bởi vậy mấy năm nay khó kiếm thông-ngôn, ký-lục và giáo-sir lâm.

Quan lại Annam buộc mình phải ăn xài cho vừa hực của mình, bởi vậy đầu tiễn-tận, nhìn-nhúc cực-khổ thế nào cũng không đủ ăn. Hiện nay quan lại Annam khổn đốn lung lâm, vì đồ ăn mặc và phố xá càng ngày càng mắc thêm hoài. Mấy người con đồng mà không có huê lợi chi khác hơn tiền lương thì càng khổ nhiều hơn nữa.

Các ông, tôi là một nhà công-nghệ nhỏ mọn mà tôi ra bảo chúa quyền lợi cho

người giúp việc Nhà-nước như vậy, có lẽ khi các ông nghe cũng lấy làm lạ đó chút. Song nếu tôi lặn thỉnh không tố về chỗ khốn đốn của đồng-bang tôi nơi đây thì át tôi không biết nghĩa vụ của tôi là người thay mặt cho dân. Tuy viên quan Annam có hội lương hữu lập theo phép song họ không dám kêu nài mạnh giặc như viên quan Langsa. Nhưng vậy mà họ cũng khốn khổ về sự thiếu thốn trong buỗi này chớ phải không đâu.

Có người cái rằng quan lại Annam tuy lương ít mà họ có nhở nhiều chỗ lợi khác nên không thiệt hại gì. Tôi xin các ông cho tôi rõ rằng lời nói như vậy không đủ bằng cứ chi hết. Tuy có một hai người không biết liêm sỉ không trọng danh giá nên làm đều quấy đáng phạt, song phần đông viên quan Annam làm việc bẩn phận rất chính cháng. Đã vậy mà trong lúc giặc già thiểu quan Langsa thì có nhiều người thế vì cũng song việc lâm.

Tôi với mấy vị Hội-dồng Annam lấy làm vui lòng mà nghe hôm mở hội quan Thống-dốc Nam-kỳ đọc một bài diễn-thuyết ngài có nói ngài biểu rõ sự khốn đốn của viên quan Annam và ngài tôi rằng phải mau mau tăng lương bỗng của họ theo như lời của quan Thuộc-dịa-bộ Thượng-thơ dạy trong giấy thép ngày 28 Novembre 1919 đó.

Ấy vậy theo ý mọn của tôi thì bẩn-phận của chúng ta hôm nay là phải trú hoạch phuơng châm mà dự vào số xuất năm 1920 một số tiền cho đủ mà tăng lương cho những người giúp việc các sở.

Nếu để trẻ không dự tiền thì chắc chắn khỏi họ phản nang bởi vì tuy họ không nói ra chớ họ cũng đau lòng lâm vậy. Bây giờ Thống-dốc, viên quan

Annam thày đều trồng cây ngải và tôi xin thay mặt cho họ mà cảm ơn trước ngài về sự ấy.

### BÀI DIỄN THUYẾT CỦA ÔNG LÊ-BÁ-CANG

Chánh-phủ và Hội-dồng mới nghe lời sốt sắng của ông Trương-văn-Bến xin giùm cho viên quan Annam trong các sở. Tôi cũng hiệp ý với ông Trương-văn-Bến vậy. Song tôi xin Hội-dồng nhắc giùm với Nhà-nước như tăng lương cho viên quan thì xin đừng quên mấy thầy ký-lục, máy thầy-giáo và người di giấy lanh lương tiền địa-hạt và tiền lạng. Máy người giúp việc ấy lương ít nên cũng khốn đốn lâm. Làm việc đến 30 năm mà có người lương từ 15 tới 30\$ mà thôi. Trong ấy có người học giỏi nếu vô ngạch quân hạm cũng được, song vì có cha mẹ vợ con trong xứ, sợ dời đổi tốn hao nên mới xin làm ngạch địa-hạt. Họ ăn lương ít nên nghèo khổ lâm mà họ thiệt là hết lòng giúp Nhà-nước, vì họ ở trong xứ quen biết nhiều nên có ích cho Nhà-nước lâm. Trong thuộc-dịa này kể số chừng 100 hoặc 150 người như vậy mà thôi. Nếu cho viên quan quân hạm ăn lương lên cũng phải cho luân người giúp việc địa-hạt mới công bình.

Nếu quan Thống-dốc muỗn, ngài tôi ý với các quan Chu-tinh thì đã rồi, bởi vì làm như vậy là to ý công bình với người giúp việc có công.

Công Luận

### Quan Tòan-quyên Long viêng xứ Cao-Man

Ngày thứ ba 24 Février 1920 quan Tòan-quyên Maurice Long ngồi xe hơi

dến Ba nam, có tàu quan Bảo-Hộ xứ Cao-Man chở rước ngài lên đến Nam-Vian lúc 6 giờ chiều. Có Đức vua Sisovvath các quan Đại-Thần, các quan Langsa và Aunam các ty các sở chúc sẵn nghinh tiếp ngài một cách trọng hậu lâm.

Ngày 25 Février quan Tòan-Quyên đi viêng các sở tại châu thành Nam-vian qua ngày 26 Février ngài phán giá trở lại Saigon.

### Bàn về việc tranh thương

(Tiếp theo)

Kỳ rồi tôi có nói bốn phận người làm chủ tiệm, nay nói qua phận người mua hay định hì than phiền rằng: không rõ làm sao mỗi tiệm annam đều bán mắc hơn tiệm chèc, kè luận vầy người luận khác, tôi xin chỉ ra đây cho chư tôn tường. Việc mua bán chèc hay dùng quĩ kẽ nhứt là sụt giá mà hại đồng bào ta mấy tháng rồi đều choán thấy, bởi đồ thô sảng và hàng hóa mỗi ta đều chưa có đủ, cực cháng đã phải ép mình đến tào khệu của chèc mà mua về bán lại cho ta, chèc đã sắp đặt trước lâu rồi, bất kỳ là vật chi chèc bán cho nhau thì rẻ, bán cho ta thì mắc. Ví dụ một xấp xuyến đèn chèc mua bốn đồng, ta mua đến bốn đồng hai hoặc là còn trên nữa, ấy là tôi thấy rõ ràng không phải là nói huyễn, chèc hay xảo trá ta đến tiệm chèc mua đồ chi một món giá đúng 4 đồng ta trả sơ bảy tám cái chèc liền bán, ta thấy vầy ham ta cho chèc bán lầm mua thêm nhiều món khác, mấy món sau đây chèc bán mắc hơn mà trừ món ta mua rẻ trước ấy

là chèc gat ta mà ta có rô dặng đâu! Lại chèc mua bán lâu có lời sảng 1 số bạc rồi, liền lô bán rẻ một hai năm cho đồng bang tranh không lai dẹp nghê, sau tăng giá mát bẩn, ba mà cát cỏ lột da ta. Nói tới đây ruột đau từ đoạn. Việc mua bán khô g có ai gian hùng hơn chèc! Đồng bảo ta hơ thờ quá đổi cứ tin cho chèc là thiệt thà, còn đồng bảo ta hơ buôn khô cỏ thao, Lời ian mới ra trai di thương với chèc tính bao nhiêu bao cung bao nhiêu đồng bao có rô dâu cứ cho ta bán mà lại giận lại hồn đến mua của chèc. Ấy là đồng bảo ta chẳng thương nhau mơi dão giúp vỗn làm giàu cho chèc và biết lứ chổng cứ với ta. Hiện nay cuôc trao, thương dâu dâu cũng bị chèc sụt giá phá hại ta chẳng biết bao nhiêu mả kẽ, đổi đổi này mà đồng bảo cũng còn cho chèc là thiệt thà từ tết có dặng buôn khòn, ???. Bờ đồng bảo ồ! Ta phải làm làm sao cho cuoc tranh thương cho mau kết quả mà làm gương cho con cháu về sau. Tôi cũi xin liết vì đồng bảo phải rắng magiê bạc lèn hùng với hông "Nam-ký thương cuoc côn cty" lập cho mua thay lưu dặng có dù dò ta mua ban với ta, dặng vây cuoc tranh thương Nam-ký hành toam, hành thán.

T. T. P.

## Thông Tri

Quan Tham-Biện chủ tỉnh Cán-thơ chủ ý muốn làm một cuoc sách để chép những lý lẽ' cõi tich nhau vật trong tinh từ xưa đến giờ kể truyền nhau cho dù lớp.

Vậy ai có những truyện tích chí hay, nấu ien về nhau vật, thô sán, truyện

dao dứa cùng truyện biến ngon vân... vân... xin gởi đến cho quan Chú Tỉnh nói cho toàn thủ vĩ, mà giúp sức cùng ngài dặng chép thành cuoc sách cõi tich nhau vật trong tinh Cán-thơ để làm ký niệm lâu đời.

Lời ví dụ: Nhờ xứ Bình-thủy, Triệu, Cầu-kè v...v...thuở Tiên-Trào kêu là xá chi, có nhau vật nào phát hiện tạo thời thế chí hữu dụng, đến ngày nay cảnh cái là mấy lầu vân...vân...

Xin do theo đây mà biên cõi tich nhau vật, dao-dứa cùng là truyện biến ngon trong xứ, nếu truyện nào minh thông thuộc dù gõe ngọn đầu đuôi.

## Cuoc ăn tết tại Cán-thơ

Năm nay, Annam ăn tết coi mồi khá hơn năm ngoái, vì nhở dặng mùa, lại gặp lùu phết giá, cho nên người người đều vui vẻ. Tại elau thành các cuoc chơi cũng như thường và dặng trộn vui.

Chẳng có chi cho lạ, duy có ngô mít dưa là năm nay coi Annam ít có viết liên dưa nhá, ít mua giấy hông, cùng thiệp cung hỉ, ấy là dưa doan dà tinh ngô, cũng nhờ các nhà nhứt trình quốc ngữ kêu thúc đồng bang.

Tuy vậy mà chưa hoàn toàn, bởi năm nay nhở lúa có giá, cho nên ai ai cũng lo vai ba ngày xuân, nên bỏ quên những lời mày ông Chú-bút các nhứt trình quốc ngữ dặn rằng: đừng mua cam Hồng, nhãn, pháo là đồ của chèc. Bởi vậy lúo 25 tháng chạp sấp tới 30 tết thiên hạ đi chợ chèo chbur dà không lợt, vào tiệm chèc mua những là Hồng, nhãn, cam tào trà vải, chà là, năm nay coi thiên hạ ưa ăn chà là quả, nội ngày 29 tết đã hết sạch chà là. Sao mà tra mua đồ tào lừa vạy,

nghĩ cũng phải, nếu không mua đồ tào thì không có đủ đồ cần dùng ba bữa tết. Các năm qua xiêm quittatbiểu gi, có mắc cho lâm mõi chut quitt xiêm chừng 3 cát bạc thì nhiều, năm nay mùa trái cây thất, cho nên ít có cam quitt thô sác của mình bán. Mấy người bán quitt thura dịp Annam minh hlob ngộ châc không mua đồ tào, cho nên bán mõi chục quitt xiêm từ 1\$20, cho tới 1\$50. Bởi đó, Annam mới vào tiệm khách trú mà mua, chờ chi mấy người cam quitt Annam liệu vừa phải phải có dâu hội tết này Annam xum nhau làm giàu cho chèc. Mấy người tham tam vò yém té lẩm, đáng lẽ thi minh binh minh mõiphái, có dâu lại thura dịp mà bán mõi cát cõi nhau như vậy? Còn dưa hấu thì ồ nhé, tội nghiệp cho bạn hàng bán dưa hấu, phải chịu lõ. Có người lõ phải bõ không ăn tết. Nói githit heo, chèo lăng giá bằng hai, ấy bời tại ai mà thịt heo lúc tết, chèc bán bốn cát một cân vây? Tại mấy người tham chòi ai, lúc bình thường Annam ra bán thịt heo, minh láché cân đú, cân thiểu so do một vài su, nói mắc nói rẽ, làm cho Annam bị lõ phải dẹp nghê, đề cho khách trú choán một minh một chợ, muôn nói giá nào cũng dặng. Vậy thi lớp chèc tăng giá đõ, lớp Annam tham bán quitt mất, nghĩ có nên buôn chảng???

Vậy mà cũng đáng mừng, cũng đáng khen, mừng là mừng lúc nay Annam ta bõ bót những viet xâi lâng phí trong lúc tết, khen là khen đồ tào khách trú bán mão, như cam tào, hôm ngày 25 chúng nó bán, mỗi cân là 0\$15 qua ngày 28, 29 chúng nó bán mỗi cân là 0\$24 tới 0\$26 chúng nó tօntrong nhurmõi khi, té ra, bán mắc Annam khõng thèm mua làm tiêm náo cam tào cũng ẽ cõi lại nguyên thiên. Tổng luận: cuoc chơi tết Cán-thơ như mọi năm, chẳng có chi cho là lạ.

Hoài-Đức

## Một cuộc xô sô

Mới đây Quán Tổng-Thống Đông-Dương có cho phép hội «Comité central de la journée des régions libérées» tại Hà-nội mõi một cuộc xô sô tại Tonkin dặng lấy tiền gởi cho Hội «Comité du Secours national» tại Paris.

Bình bán 50.000 sô, mỗi sô là 0\$50 Cho trung 158 sô chia ra như sau đây:

1 sô độc đắc trung dặng.....	4.000\$00
1 sô thứ nhì trung dặng.....	1.000 00
1 sô thứ ba trung dặng.....	500 00
5 sô, mỗi sô trung dengo.....	100 00
50 sô, mỗi sô trung dengo....	20 00
100 sô, mỗi sô trung dengo...	10 00

Bình cùi tháng Avril 1920 thi xô.

## Nói ngay về phan xe-hơi

Từ hồi có xe hơi tới bây giờ, sự giao thông thiệt cùng được mươi phần tiện-lợi, những việc gấp-rút cho kẽ hành-khách. Mà ruồi-ro cũng tú-văn; kẽ thi bị xe hơi té gây chõe tay, man tật-nguyên tron đời khôn nẹp, người thi bị xe hơi cảng chết, bất-dắc-kỳ-tử, mà phải chia liacha, mẹ, anh, em, vợ, chồng thiệt nghỉ tới mà hãi kinh. Tôi mỗi lần nghe tới xe hơi cán người ta, thi tôi lại nghĩ, nghĩ không biết tại cõi nào, mà xe hơi cán người ta nghe thường thường hoài như vậy. Tôi chắc cho hai điều này: một là người Annam ta chưa dù tư-cách mươi phần cản-thận làm chõ xe hơi, hoặc là mấy anh Chauffeur hão-thang mà không phòng bị sự biến xẩy đến được, hai là đồ mày mõi là đồ vò

tri và giác chi tánh, nhứt động nhứt tịnh, xuất hổ ý liệu chi ngoại, mà phải chiết như vậy; chớ không có thể nào mà điều dịch cho khỏi dặng. Một là lỗi tại người, hai là lỗi tại máy; nếu lỗi thiệt tại máy, thì máy ông bác-vật máy, lấy chỗ tin cậy gì mà chế-tạo ra. Nói tóm lại một đều rằng, xem xét máy móc đã đạt cho chắc-chẳng, chạy đi cho cẩn thận thì sự ruồi ro cũng có lẻ khỏi dặng vậy. Tôi nói tới đây lỗi lại sự như lại Cần-thơ có tên Tam-Thinh, thiệt coi bánh xe hơi lấy làm cẩn-thận lắm. Mà phải, sự cẩn-thận thì lấy làm lợi cho mình dặng nhiều việc đó. Một là khỏi hư hại cho xe mình, hai là khỏi hại nhơn mạng, mấy người hành khách, người ta đã gởi cả cái mạng sống cho mình; cùng là mạng của mình coi xe ấy, cùng liên-cang vào đó, ba là phòng sự bất-trắc hai bên đường nữa, ấy là có lợi như vậy thiêt quâ-quyết mà. Nhắc lại năm ngoái ngày lễ 14 Juillet 1919 anh em tôi có bao một chuyến xe hơi di Long-xuyên chơi, lúc đó thì nhằm Tam-Thinh coi bánh chuyển xe ấy. Chúng tôi mới biết cái sự cẩn-thận mà khen ngợi từ ngày ấy. Tôi không giám biết tài năng chi của Tam-Thinh; song tôi ước sao mấy n, rồi coi lái xe hơi được cẩn-thận cho hơn hay là bằng Tam-Thinh vậy, thì sự ruồi ro bất-trắc cũng có lẻ giảm được một phần đi chăng!

Huỳnh-văn-Khôi

## Cáo bạch

Cuốn thư nhứt "TÁI-SANH ĐỊ-TRUYỀN" cha M. Lê-chén-Tâm đặt, có áo hành năm 1918 trong An-Hà Nhựt-Báo rồi, và đã in ra trọn bốn có trứ bán tại Nhà-in Hậu-giang giá mỗi cuốn là 0\$35.

Nay M. Lê-chén-Tâm cùng sảng lòng giúp Bón-quán gửi cuốn thứ nhì đến. Vậy Bón-quán sẽ khởi sự đăng báo mỗi tuần, liên tiếp cho đến cùng. Truyền này xem lời chừng nào càng hay chừng nấy.

Bón-quán xin định áo bánh: một tuần thì LẠC-DỊỆP QUI-CĂN, một tuần thì TÁI-SANH ĐỊ-TRUYỀN cho chư Độc-giả xem chơi trong cơn rỗi rảnh.

Bón-quán cảm cáo

## Lời chúc tặng lễ khai niên

Monsieur Lê-văn-Phuông làm chức thòn-trưởng năm 1920 tại làng Phú-Sơn và làm chức thủ-bản bến hội tiệm Phú-sơn thương cuộc.

Hồi 7 giờ sớm mai ngày mồng 7 tháng giêng Aunam, có thiết một tiệc làm lễ khai niên mà đèn ơn son phấn của bể trên trước vè mặt máy, có mời Ông Cai-tông Phạm-dại-Nhơn, và Hội-dông Địa-hạt Phạm-dại-Nhơn, cùng là hương chức lớn nhỏ lân cựu trong làng đều đến dự tiệc khai niên rất đông đảo, và có mời bến hội Phú-Sơn-thương-Cuộc đến cũng đông mà vui vầy tiệc ngọt, khi mang tiệc rời tới từng rượu Săm banh, thì có tôi là Phạm-kim-Chi đứng dậy mà đọc ít câu văn tắc chúc tặng lè khai niên như sau này.

Chư tôn cùng ngọc hữu, nay tôi xin thay mặt cho chư tôn trong tiệm Phú-Sơn thương-cuộc, mà chúc mừng cho ngọc Hữu là Monsieur Lê-văn-Phuông, sớm dặng chư công danh, ấy là nhờ ơn trên thoa sơn vè phẫu đó; nay một mình gánh vát 2 vai công trình rất uôn cực nhọc phen bến làng làm chức thòn-trưởng

dương niên, cùng uhiệu đều lo lắng buộc ràng phản bén Phú-Sơn thương cuộc thì làm shurctub bốn cùng rất nhọc nhằn phản sự, ngày hôm nay là ngày lè khai niên của ngọc hữu, đèn ơn son phấn cho bể trên trước vè mặt máy, vè chung tôi đều đây, trước là vui vầy cùng ngọc hữu sau chúc mừng cho ngọc hữu, dặng thân làm anh hảo mà lo lắn cho tròn phản sự 2 bên.

Ngọc Hữu!

Đứng làm trai trong võ trụ, phải làm đều cực nhọc buộc ràng, người sanh trên báu náo nhieć phải làm làm sao cho tron vẹn phản rêu mày với què hương.

Vậy ngọc hữu cũng thường cháng biết câu nhào nhơn thì phế nhơn lâm ohó, nên khuyến ngọc hữu hãy bền chí mà lo lắn cho tron vẹn 2 bên vây mới thơm danh với thế. Thời ít lời văn tắc chúc cho Phú-sơn thòn-trưởng dặng gia dinh lộc tú, chúc cho thủ bón Phú-sơn thương cuộc, dặng nhứt tam cọng biếu, ái chung đồng bào, mà lo lắn phản sự càng ngày càng bền vững.

Phú-sơn Phạm-kim-Chi

## Cáo bạch

Kính cùng Lục châu chư quân tử rò nhà in ngách của nhà In Hậu-giang (Imprimerie de l'Ouest) bày lâu lập tại Châu-Thành Bắc, liều nay đã dời về Cần-thơ rồi.

Vậy chư tôn ai muôn mua sách giày, việt, mục, hoặc là muôn in thiệp, thơ, tuồng truyện vân vân, xin gởi ngay cho M. Trần-dác-Nghĩa chủ sự ăn quán Hậu-giang

tại Cần-thơ mà thương nghị. Giá cả tính nhẹ hơn các nơi. Nhà in Hậu-giang Kính cáo

## Giấy bạc năm cắt 0\$50

Hàng bạc Đồng-dương sẽ cho thông dụng một thứ giấy bạc nhỏ năm cắt (0\$50) Thứ giấy này cũng mường tượng như thứ giấy bạc hai cắt song cờ có lõa hơn và cách vè với đồ xám trắng khác hơ.

Giấy này bể ngan một tấc (100m/m) còn bể đứng 6 phân rưỡi (65m/m).

## Để phòng sự lừa

Lúc nay trời nắng, gió hanh bao, lại nhâm lúc lúa mùa chính tới, cho nên phao nhiêu người ta mắt ra đồng làm lúa; có khi kê ở chợ cũng vào ruộng mà đồi chác, bán buôn, để trẻ nhỏ coi nhà một mình, nhiều khi hơ hóng, hoặc chúng nó nêu ăn, hoặc đê lửa gầu vách, rồi mà lửa bắt cháy, con nít lính quinh phao không người lớn ở nhà, còn trời gió lớn tối ngày, lửa nương theo gió, một nhà làm rụi cả xóm, rồi lại đồ thừa cho là con Hỏa, Bà-Hỏa v...v.... Đầu có đồ cho con-Hỏa Bà-Hỏa cũng chẳng bắt đèn dặng, oh! bằng, mình phải phòng ngừa trước thì tự nhiên vô sự, hay hơn. Ấy là: Ty Họa bắt như tinh phi. Bởi vậy cho nên ông Khổng-Minh, là người thương trí trong đời Tam-quốc mà cả đời người mồi việc chi mà làm đều hay cẩn thận.

Vậy thì ai ai cũng nên ghi nhớ lúc trời nắng gió, clang nên đê lửa trong nhà mà giao cho trẻ em.

Dần tối về, lửa cũng dập vùi cho tắt trong nhà ngoài sân dạy trẻ quét trước rất rắn cho yên van, dừng đê đỡ nhạy lửa gần nhà gần vách. Ấy là: khóc đột ti tan vỡ áo trách, tiêu đầu loạn ngạch vì thương khách (dục bếp dời cùi không ơn gi, cháy da phỏng trắng là thương khách) thà là làm khách không ơn mà chẳng hại, chẳng thà đê người yêu chuộn mà cháy da nám mày. Nếu có khách cháy da nám mày thì là oòn chi là đỗ từ khil Bởi vậy, lúc xưa hè trời có voi nắng, lối thường chạp Annam sấp lên, thì mỗi làng đều di rao lửa, mấy anh trùm-trưởng di rao khắp chợ cùng làng, tay thi đánh đồng la, miệng thi rao lửa rằng: «ĐÈN TREO XA VÁCH, NƯỚC RÁCH BẤY GIỜ, LÀNG LẶNG MÀ NGƯỜI, NHÚT ĐỘNG NHỰT TÌNH» Chú trùm-trưởng nào cũng thuộc câu rao lửa, nay cũng còn một vài làng còn đư tục lệ đó.

(Mytho) Vinh-Xuân

## Giày bạc già

Mấy tuần nay các nhà Soạn Báo đều có đăng báo thường thường mà cho anh em lớn nhỏ hay rằng trong lúc này chèc ở bên Tàu đem giấy bạc già qua Nam kỳ mà xài nhiều lắm, nhứt là trong việc mua lúa; bởi đó cho nên bón báo cũng thường khuyên các ông điện chū có bán lúa thì phải coi chừng kèo lâm tay gian trá; vì đã có nhiều người bịa dắc giả, bán lúa cho bọn chèc ấy mà lầm bạc già vẫn đã nhiều rồi.

Hôm nay cũng nhờ có lính tòa Tân-dao siêng năng phản sự, mà ngăn ngừa sự gian trá cho quê hương, nên đã bắt được hai ba tốp chèc đi xài bạc già.

Hôm tuần trước đã bắt được ba chú

chèc tên là: Quan-thiên-Phu, Quan-Ngú và Trần-Nguội, ở bên Tàu mới qua, xài bạc giấy già 1 đồng.

Mới đây có một bà già tên là Nguyễn thị-Tý, bán chả giò nơi mé sông Xóm-chiếu. Có một chèc ở dưới chiếc tàu Diva (tàu của nước Norvège) đến mua 5 cái chả giò, rồi lấy 1 đồng bạc giấy ra mà trả cho bà già. May vì bà già này hôm nay vẫn thường nghe chèo hay xài giấy già, nên bà hổ nghi nói rằng giấy già mà không chịu xài. Chèc ta không nghe, trao đổi trả lại, cái eom sòn.

May đâu lúc ấy lại có M. Tư Lúa là lính tuần thành thuộc về bót Khánh-hội, đi ngan qua đó, nghe bà bạc già, liền a vào thôp nghe chèo ta dân túc về bót, xét trong mình giấy bạc già rất nhiều, nó dấu trong giày, nhờ lính xét kỹ, bắt nó cởi giày ra mới thấy được.

Nhưng mà hôm nay tuy bắt được chèo xài bạc già đã nhiều, song bón báo chúng tôi sợ e còn nhiều đứa nó thoát lười được mà đi khắp trong lục tỉnh chớ chẳng không; ấy vậy thi những nông-gia và điện chū, hãy ráng mà lưu ý để phòng, kéo lán quản gian-trá.

N. C. M. Đ.

## Ai tin

Bón-Báo hay dặng tin buồn rằng: linh aghiem thân của M. Phan-thé-Hùng làm việc sở Tân-Lục-Tinh tại Nam-Vian (Secrétaire aux Messageries fluviales à Paom-Peoh) là ông Phan-di-Thái thương nghiệp tại Cần-thơ đã từ trần ngày mồng 4 tháng Mars 1920, hưởng thọ được 78 tuổi. Cuộ: tổng chung đặng an bài ngày 8 Mars 1920

Bón-Báo kính đời lời trác đáng

trước xin phäu ưu cùng M. Phan-thé-Hùng và gia quyến, sau cầu cho linh hồn ông lão dặng hông-dảo tiêu diêu, vân hương khoái lạc.

An-Hà Nhựt-Báo  
Kinh diếu

## Tiêu-Dàm

### THƠ MÃ SỬA NỘM

Trong một xóm kia có ba cậu ăn chơi đánh áo đánh quần, thà trời xóm này qua xóm kia, thấy gái như mèo thấy mõ. Ngày nọ ba cậu đi tới một xóm khác, vào nhà anh thợ mõ, coi bong đõ, thấy vợ anh thợ còn to, nướm da trắng đõ sương mặt tròn và sống tinh xao xiển ngõi chà lết tới chigõ mới ra vè, lúc về cũng mơ mờ chị thợ. Bởi vậy hằng ngày ba cậu bay ghé nhà thợ mõ đó, chị thợ biết ba cậu bụng tẹo, lửa dịp gặt mà lột áo chơi rồi chị ta nói với chồng làm như vầy..... như vầy. Anh thợ chịu. Bùa nõ ba cậu cũng lết tới chơi, thấy anh thợ vẫn mặt nõi õi đó, trùng liết, nói nói cười cười, chị thợ cũng làm bộ lấy mắt đứa tinh, ba cậu càng mê mẩn. Vừa nõi anh một nõi còn ở đó kể nghe anh thợ về kêu cõa, chừng ấy ba cậu hết hồn, vì mình tới nhà người ta mà không có đòn ông chát bị nghi (sợ vậy phải) bèn nõng nõi xin chị thợ làm ơn tinh kể chi cho khỏi hại. Chị thợ nói: Vậy bac cậu hãy cõi hết y phục mà quấn xuống sàng rồi lấy giấy ngủ sẵn, bao mình lại chõ lõi mà trốn lõi có thể giúp đặc. Ngoài cõa anh thợ kêu mõ... miệng thi kêu tay thi đấm cõa, làm cho ba cậu hồn phi phách tán, nghe chị thợ biếu sao làm y như lời. Xong rồi, chị thợ mở cửa cho chồng vò, chị thợ lại hỏi: uả tía nó, nói đí hai ba bùa mới vè, sao mới di sớm mai nay tôi lại vè vậy?— Tao di rồi lai

trực nhớ ở nhà người ta đặt làm nộm, việc gấp, không biết má nó làm kiếp không, nõa phải lại đặt trở vè mà làm tiếp làm cho rồi, maingười ta lấy.— Tôi làm rồi hết.— Đè đâu?— ở dảng chái sau kia kia! Anh thợ xách đèn lại rời từ trên tới dưới, rồi khen rằng: thiệt má nó bong nõm rất khéo, mặt mày tay chưng, đồng lõi người, uả mà sái kiều rồi.— Sao mà sái? mình dã nói tài bong khéo sao lại nói sái kiều là sao vây? — Ấy người ta đặt làm ba con nộm cái, mà má nó lại làm nộm dực. Thời dem cái kéo lai dây dặng tao hốt... thì mới ra nộm cái. Ba cậu nghe nói dem kéo hốt, hoahn kinh vút chạy dài tông cõa mà đông, áo quần khung khiêu đều bõ hết. Kể đó hai vợ chồng anh thợ cũng rượt theo la rằng: ăa trộn dùi đõ... ăn trộm dùi đõ... xin ai làm ơn bắt giùm một chút.— Ba cậu nghe càng chạy quính mới thoát khõi. Sau thất kinh, ba cậu hết gián leo đến xóm ấy nữa.

(Mytho) Vinh-Xuân

## Qui vị

Ai có mặt ong muốn bán mẩy tạ xin  
do nơi Bón-quán.

An-quán Au-hà Cần-thơ  
Kinh cáo

## Thi tập

### TRÒI THỢ

Cao thi voi voi, lớn minh mõng  
Già trè ai mà chẳng gọi ông  
Che phủ, giao sang đường cá chậu  
Bao trùm, nhơn vật tự chim lồng  
Lôi đình nồi trận già van óc  
Võ lõi ăn ra trè đẹp lồng  
Lú ếch vò tôm ngồi đáy giếng  
Đòn lên xem thấy trường băng nong

Tan-Dan

**GIẬN**

Giận người dối già giận dời ma,  
Giận kè phong tình mến nguyệt hoa;  
Giận dâng ý quyên khi kè yêu,  
Giận trang cậy thế hiếp dân nhà;  
Giận thay khách trú buông lời thị,  
Giận bầy chà và nút máu ta;  
Giận hùy giận hoài không hết giảo,  
Giận người dối già giận dời ma.

**THƯƠNG**

Thương thời ngày vẫn đến đêm cháy,  
Thương nguyệt lu lờ tại bờ mây;  
Thương đoá đào yêu cơn lở hướt,  
Thương thân bô liêu buỗi ly này;  
Thương người lila xứ không ngơ giọt,  
Thương kè xa quê khó gát khuây;  
Thương hằng tình ta thương noi bạn,  
Thương thời ngày vẫn đến đêm cháy.

**GHÉT**

Ghét người nãm chục dám cười trãm,  
Ghét kè ngu si ý thế thân;  
Ghét nắng mùa đông chê nắng hè,  
Ghét trăng mồng một ngạo trăng râm;  
Ghét bầy chim bạ bì đoàn phụng,  
Ghét ngọt suối cùng sảnh biển thăm;  
Ghét đứa bất tài khoe sức giỏi,  
Ghét người nãm chục dám cười trãm.

Bá-ng-đ-Mai  
à Cai-rang

## Quan Toàn-quyền Long ra Bắc

Hôm chiều thứ hai nhằm ngày 1<sup>er</sup> mars này, lối 9 giờ 1 khắc có một chuyến xe lửa riêng đưa quan Toàn-quyền cùng bưu quyền của ngài và các quan tùng-giá đi đường bộ ra Bắc-kỳ.

Ngài sẽ, ghé lại tại Huế vài ngày mà yết kiến Hoàng-thượng ta, rồi ngài mới

thẳng ra Hà-nội.

Bon-báo kính chúc cho ngài đi đường bình yên và ước trông cho ngài mau trở lại đất Nam cho vui lòng dân chúng.

**Nam-kỳ thời sự****Giá bạc**

Kho bạc nhà-nước ..... 14f 75  
Đồng-Dương ..... 14-75

**Giá lúa**

Mỗi tạ 100 kilos chờ đến Chợ-lớn và trả bao lại. Từ 7\$60 tới 8\$35 tùy theo thứ lúa

**CANTHO****CHÉM NHAU BỘ MÁU**

Bưa 4 Mars 1920, lúc 9 giờ tối, tại trước tiệm cầm-dồ (Châu-Thành Cantho) có một đám chém nhau bộ máu nghe lại duyên cớ như sau này:

Tên Nguyễn-văn-Thật 32 tuổi và tên Châu-văn-Mẹo kêu là Mão 31 tuổi cả hai đồng & Châu-Thành Cantho lại là dân di Đại-Pháp mới về; hai tên này có sự xích-mích nhau làm sao không rõ, nên đánh với nhau trước tiệm cầm-dồ, (dánh tay không). Khi đang ẩu đả với nhau, vợ tên Phật là Nguyễn-thi-Quối xách dao chém trúng trên đầu tên Mão một dao máu ra lai láng, Mão chụp được dao đâm vô hông tên Thật té xiêu; mẹ tên Thật là Phạm-thi-Thới áp vô bắt Mão, bị Mão chém một dao vô tráng, nhào huyệt lưu mang đia. Tбл Quối bèn nhảy tới chụp dao dành với Mão. Lúc 2 đảng đang nhông nhẩn dành cái dao, nhờ chú cai-Men (Cai phủ-lịch) chạy tới gõ dao bắt noli vụ về Bót (poste de police) Ông Cò (Commissaire de police) dạy

đem 3 người bị vít là tên Thật, tên Mão và Phạm-thi-Thới đến nhà-thương bỏ thuốc.

Nhờ sức ông Lương-Y Đỗng-ngo-Điều và 2 thày Điều-dưỡng: Nguyễn-văn Tính và Trần-nhâm-Dân (Service de garde), ra công may vít tích và xéc thuốc cả ba người chém nhau đó, đều được tách mạng bình yên.

Quan Tòa đang tra vấn vụ này, rồi sẽ phao ai quấy ai phải.

**CHẾT TỐT**

Chiều thứ sáu 5 Mars 1920, có một người đàn ông trật chứng 32, 33 tuổi, cục tóc, đang đi ngang nhà chợ Cantho thình lình xiêu té xuống đất rồi chết liền. Làng hay dặng, báo tin cho quan dạy xét trong mình tên đó không có vิต tinh chí, có ít cây kim và obi may và 0\$10, không giấy thuế-thân, nên không rõ dặng tên gì, lại chẳng có bà con thân tộc nào đến nhìn nó nữa.

Quan dạy chôn: Làng Tân-an xuất bạc công nho mua một cái hòm, nhờ bừa râm (thư-vog-nguồn) 2 bên bồn phố bờ thi kê cho vải, người cho đèn, giấy tiền vàng bạc lấp lèm được ấm cung.

Vậy mới là chết tốt da.  
Lửa bừa râm mà chết cũng là chết tốt,  
Không đau mà chết cũng là chết tốt,  
Chết dặng làng chôn ấm cũng cũng là chết tốt.

Hết

**Quảng tài-Thanh**

Tiệm Đồng ghe và sùa ghe  
Ở bên kia sông gần cột giấy thép  
và CANTHO

PHÙNG-CHIỀU— CHỦ TIỆM

Kinh cùng quý vị dặng tường, nay tôi mới lập một trại đóng và sùa ghe, có sầm ụ và bè tiện bể sùa và kéo ghe

Tiệm tôi cũng có bán cáo thứ cây sùa dù thước尺 mà tốt giá lại nhẹ hơn các nơi.

Chủ tiệm này biết lè nghi chế người Annam nên tiếp rưa quí vị vừa lòng luôn luôn chủ tiệm này khi trước có làm chủ sự tiệm cửa hiệu là Quảng-lái-Lai, thì ai ai cũng biết rằng người ấy biết chiêu hiền dải sỉ bực nào

Xin quí ông quí thày có cần dùng mua cây cung đóng bay là sùa ghe đến tiệm Quảng-lái-Thanh thì rõ.—Cái xin quí ông quí thày thương.

Nay kính cáo.

**Cáo bạch**

Có bán cáng  
viết "PORTE-PLUMES À RÉSERVOIR" ngồi viết  
bằng vàng thiệt  
cao "PLUMES EN OR CONTRÔLÉ"  
không sét,  
không mòn. Có  
khau (AGRAP)  
một đầu thi bút  
viết, còn đầu  
kia thì viết chí  
(PORTEMINE); có  
phụ thêm 1  
hộp nhỏ đựng  
năm cộng chí  
đè thay. Cây  
viết này nếu  
gìn giữ xài  
mười năm  
không hư.



Mua về, nếu  
xài không dũng  
không xứng  
đáng với đồng  
tiêu thì trả lại  
Bản hiệu sẽ trả  
tiền lại đủ.

Giá một cây  
là (có hộp, có  
complegoutte)

**4\$50**

Mua nguyên lõi  
về bán lại càng  
tính giá nhẹ  
hơn nhiều.



Trữ bán tại  
nhà in An-Hà  
CANTHO

## Bonhát xiệt Annam

(Cirque Annamite)

### Lời kinh cáo

Từ ngày chúng tôi lập thành ban hát xiệt Annam đến nay gần 1 năm rồi thường đi hát khắp Lục-châu, đến đâu nói cho phái: cũng nhờ Đồng bang, doai nghĩa Đồng bào, thương lính đồng chí, vui lòng xem giúp, lại cung là may: kép hát và nam nữ tài tử của bọn chúng tôi làm luồng dặng êm tai đẹp mắt Đồng-bang, nên tiếng khen không giút. Ông ấy, chúng tôi cảm ngần ngây.

Nghỉ vi: Xưa nay Đồng bang ta chưa ai ra lập dặng một ban hát xiệt khi cự sung túc như các nước bên cõi Âu-mỹ Nay chúng tôi chú ý, thiệt là: BẤT CẨU LỢI CHI CẨU DANH, muốn lập thêm ban hát xiệt của chúng tôi ra cho thiệt lớn, kép làm luồng chọp người cho thuần thực ngô ngoại bang trong vào may mà dặng đẹp mắt ngoại khê, thì tiếng thơi chúng bay lầy cho Đồng-chung.

Vậy tôi rao báo này cho Lục-châu người Annam ta mà thôi, ai có biết kiểu cách chi lạ trong cuộc thể thao: nhào, múa, đánh đu, di giày, hoặc nghệ chi khác v...v... Xin đến giúp sức cùng bọn chúng tôi, thì chúng tôi cung trọng tiếp luân tài nạp dụng và huân công cho xứng đáng.

Nếu vị nào muốn viết thơ trước cho tôi mà bàn luận đều chi, xin để bao như vậy: Và xin nhớ biên cho tôi cái hiệu thì tôi sáng lòng trả lời.

Monsieur André Thận. Directeur de la troupe d'acrobates Annamites à Vinhlong. (à faire suivre)

André Thận kính cáo

## Nam Bác Ái

### Kinh trình cùng quý-vị:

Tại tiệm tôi, có rữ Trà-Nam-Việt, dầu mèn (Essence de menthe) biệu Lò-tiên và các thứ xà-hong.

Có phèng ngô, rồng rài sạch sẽ.

Có bán cơm Annam, cơm Tây, và rượu lè.

Người Quản-ly tiệm này, biết phép vệ-sanh, cho nên sự tinh khiết ít nơi bì kíp!

Gửi xin chư-vị đồ súng-bảo, mở lồng đoàn thể, giúp chúng tôi cho vững bước trong cuộc thương trường, là 1 điều chúng tôi rất trọng ơn chư quý-vị lắm đó.

### Ngã rõ:

Người Annam, thương Annam, Lập

sông, phá núi, dầu làm như chơi Monsieur Lê-Mai, Quản-ly

Nam-Bắc-Ái

Pos'e de Trà-ôn

Kinh đón

Mấy ông Chủ-bút Nhựt-trinh quắc-ngữ nếu đi lở đường, ghé ăn, nghỉ tiệm tôi chúng tôi chẵng tính tiền chi cả.

## Lời Rao

### Rouou Rhum Stella

Hội làm Đường và làm rượu rơm ở tại Cantho kêu hùn vốn thêm cho dù 1 triệu rưỡi quan tiền langsa (1 million et demi de francs)

Vị nào muốn hùn xin do nơi Ông QUÂN LÝ hội đương niêm ngũ tại phòng văn quan Trạng-sư A. Viviers tại Cantho

## Bán

Có bán một con ngựa kim bắc tháo lai.

Ai muốn mua xin do nơi M. Pierrat Payer à Cantho.

## Trường Vò Văn

### Cantho

### Day học trỏ thi lũy bằng cấp Sơ học

Học và ăn ngủ tại trường 12 \$ một tháng

Học và ăn buổi trưa 7 \$

Học ngoài.....4 \$

Bứa I tháng chàng Annam bài

Bứa I tháng giêng Annam

tượu trường

## Hội muâu bán lúa

### «Nam-lợi-mỳ» TRÀÔN

Số vốn 200.000\$00 (hai mươi muôn)

Hội muâu bán chắc chắn, cao lường thật thà, vị nào ở xa muốn bán xin gởi lúa kiều đến, hội sẽ đánh giá thép định giá, hoặc sai người đến thương nghị

Nguyễn-văn-Bản

Quản-ly Nguyễn-văn-Cẩn

Bằng-văn-Chieu

## Hậu thạnh

### Giao tiếp thương mại hội

CU LAO MÀY—TRAON

Hội muâu bán lúa

Hội này khởi sự muâu bán từ ngày 1 Mars 1919 đến ngày nay là 15 Septembre 1919 tính số mồi 100\$00 thì lời dặng 52\$ còn lại sang thời hội hết thảy giá dặng 50\$00 đều tính nhập vò số vốn.

Nay hội mở hùn tiêm mỗi phần hùn là 150\$; như vị nào muốn hùn mấy hùn tùy thích. Định đến ngày 1. Décembre 1919 thì nạp sổ hùn; như vị nào muốn hùn đều chỉ xin gởi thơ cho Monsieur Tứ chủ Hội Giao tiếp sẽ hồi âm lập tức.

Thương xã Hội

## Việc nên làm!!

Rouou Rhum Stella làm tại Cantho, dắt ròng bằng nước mía, uống đã ngọt mà giá lại rẻ.

Vậy Bầu hiệu kính cùng chư quý-vị rõ: Như vị nào muôu lanh về bán dặng kiểm tiền bué hông, xin viết thơ cho Bầu hiệu mà thương ngài.

Lanh về bán khôi trả tiền trước, bán dặng bao nhiêu thì trả tiền bấy nhiêu. Còn như vị nào lanh rượu về mà bán chẳng dặng, thì gởi trả lại cho Bầu-biển cũng dặng vậy, miễn là ve còn tốt thì thôi.

Société des Sucres et Rhums de Cantho

Kính Cáo

## Một việc khá lầm

Có quan Giám đốc Quesnel sảng lòng muôu bán hai sở ruộng của ngài, ở tại háp mười Mý-tho sở thứ nhất được 46 mẫu, ở dựa mé kiab, sở thứ nhì được 246 mẫu, ở dựa mé kinh lớn kêu là kinh Tông-đốc Lộc, kinh này xáng mới vét lại lớn lầm, bể ngan chừng 40 lburac nên tiện bể chờ lúa ruộng lầm, và như muôu chờ lúa thăng lên Chợ-lớn đi ngã sông Vaico cũng dễ lầm.

Hai sở ruộng ấy đều là đất thuộc tốt lầm, chẳng cần phải tốn công khai phá chi nữa hết; lại sảng trong đất có mười ba cái dia, cá rất đại lợi. Có một sở đất khác kề cận với hai sở ruộng nói trên đây, chừng 300 mẫu, nguyên là của biếu Speidel đã bị nhà nước tịch thu lại và có lè trong một ít lâu sè giáo già bán

Hai sở ruộng của quan giám đốc Quesnel, huê lợi mỗi năm chừng 42 tới 15 ngàn già.

Ai muôu mua hai sở đất ấy xin gởi thơ cho quan Giám đốc Quesnel tại Saigon, hay là gởi cho sở Nhựt-trinh An-hà tại Cần-thơ mà thương ngài và đến xem bản đồ thì hiểu rõ

**MỸ KY**

TIỆM HỘA CHONDUNG VÀ KHẮC CON DAU  
ở đường Tarc, số 16

Ngang nhà MOTTE, Saigon

Kính cáo cùng quý khách đặng hay: tại tiệm tôi có làm má đá bằng đá cảm thạch, đá xanh Ton-kin có đủ các thứ kiệu.

Có khắc con dấu bằng đồng, mủ chun bằng cây, chạm bản đồng cùng hoa diêu thảo mộc theo lá nhân hiệu, vân vân.

Một bia chạm bản đá cảm thạch.

Có thợ hoa chon dung nhâm tính người mà về bằng dầu sơn vò bố, nước thuốc mực Tàu, viết chí thanh, họa biến liên và tranh, họa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Chaussures en tous genres.

TƯƠNG-NGỌC-GIU cẩn khái

**Phò cáo đồng bang**

Kê từ buổi An-Hà An-quán,  
Tại Cần-thơ, tạo sáng đến rày,  
Lục-châu quân-tử, on dày  
Mân-cân mua giúp, ngày nay thạnh-hành,  
Thạnh-hành đặng cữa hàng rộng mở  
Máy sấm thêm, thấy thợ tin ròng,  
Lành in chi thấy đẹp xong,  
Truyện, thơ, danh-thiệp, thiệp-hồng,  
(thiệp-tan).

Toa, sô, bộ, làm càng kỳ lưỡng,  
Chắc lại bền chẳng nhượng của người  
Nói chi sách đóng thì thôi!

Lưng da, lưng bồ, dê đời ít hư.  
Sách in sáng, tinh tú, Kim Túy,  
Tự diễn cùng Sử ký Đại nam.  
Tuần tra Pháp lệ, dạy kham,  
Cách thi hành áo, thiệt làm rất hay.

Thước, viết nghiên sáng dây đủ hạng  
Thiểu chi dầu giấy láng, mực người;  
Chuốc trao, nào phải những lời.  
Sang chơi t chuyền xin mời các ông

Tuy vật liệu, nay không dẽ dù,  
Bốn quán nào dám phụ ý ai,  
Khó nhọc thứ mấy chẳng nài,  
Miếng cho đẹp dạ Quí-ngài là hơn.

An-Hà An-Quán Bd Saintenoy Cần-thơ.  
Bốn kính.

**LOI RAO**

Kê từ ngày 1 Novembre 1919, ai  
có trồng mía nhiều xin chờ đến lò  
rượu RHUM STELLA tại làng Phú-Thứ  
(Cần-thơ) mà bán. Bất luận mấy ghe cũng  
mua; mua dặng tiền lâm.

Còn ai chưa trồng mía cũng nên trồng  
cho nhiều mà bán vì lò rượu này dùng  
trước mía mà làm rượu.

**Xin ghé mắt**

Truyện Ngũ-phụng-Lầu của Trần-văn-  
Hương có đê bán tại nhà in Hậu-giang  
Cần-thơ. Vây xin đóng bang liêu vài cát  
tiền lango phi mua đọc giúp vui giây lác,  
giải muộn thoả cùng được vài canh.  
Trước là coi oho tiêu khiển ngày giờ sau  
thấy đều tệ mà chừa!

Hãy mua coi sẽ biết. Ngộ lâm!!

Giá mỗi cuộn là.....	0\$20
Ai mua nhiều tính giá rẻ hơn	
1 cuộn giá.....	0\$20
50 cuộn giá.....	6\$50
100 cuộn giá.....	12

**LE-KHANH-TRINH**

*Geometre-civil*

CANTHO—CHAUDOC

LEVÉ DE PLANS

Délimitation et Bornage

EXPERTISES

**Ông Lê khánh-Trinh**

KINH-LÝ

Cantho—Chaudoc

Lành đạt điện thô

Phân ranh hạng

Tương phân thô sàng

Công chuyện làm kỹ và mau lại giá nhẹ

Xin viết thư nơi tôi mà thương nghe.

**LOI RAO****Thuốc điêu hiêu Globe**

(TRAI ĐAT)



Hút đã ngọt, dễ dành lâu được  
không mốc, không mục.

Tại Hàng DENIS-FRERES có trữ bán

**Nhà máy xay gạo**

TẠI CHAU THÀNH CẦN THƠ

Tại nhà máy này có xay và trữ gạo  
trắng, bán, lè và bán tạ. Gạo xay ra có  
nhieu dạng tùy theo giá.—

Trong lục-châu, chư vị nào muốn mua  
hoặc nhiều hoặc ít, xin viết thư mà  
thương nghị.

Décertquierie de Cantho.

**LOI RAO**

Kính cùng lục-châu đặng rõ tại nhà  
lò Hậu-Giang Cần-thơ, có báu sách chử  
quốc-âm dẽ giúp cho Hương-chức có  
quyền thi hành như trưởng-tòa.

Sách này có 156 trương và có đủ kiểu  
yết thị. lời truyền rao, của ông DƯƠNG-  
VAN-MÊN mới dọn.

Giá mỗi cuộn là..... 3\$.00

Tienda..... 0.15

Xin viết thư đến nhà in Hậu-Giang  
Cần-thơ, mà mua.

**PIERRE PHAN-VAN-VAN**

DIT VANG

*Geometre civil*

Longxuyen—, Chaudoc — Sadec

ARPENTAGE

Délimitation et Bornage

EXPERTISES

**Ông Phan-van-Vang**

(Pierre)

KINH LÝ NGOẠI NGẠCH

LONGXUYEN—CHAUDOC—SADEC

Lành đạt điện thô,

Phân giải hạng,

Tương phân thô sàng,

Công chuyện làm kỹ

cang và tín giá nhẹ

Điển chủ có cần dùng  
xin viết thư thương nghe

**Thuốc gói hiệu Globe**

(TRAI ĐAT)



Máy tay thường dùng thuốc đều cho  
thuốc Gà-lốp là ngọt, khói thơm thu  
không khô cỏ.

Một mình hàng DENIS-FRERES có trữ  
bán sỉ mà thôi.

## HIỆU MÓI

### Trần-Mạnh

Ở đường mè-sóng, gần cầu tàu Khách-Trú — **Cantho**

Có bán đủ thứ: Rượu-tay, đồ-hộp, thuốc hút (TABACS ET CIGARETTES) thuốc-tay (PRODUITS PHARMACEUTIQUES) dù, nón, khăn sách, truyện, thơ, tuồng, giấy, mực, và các thứ vật dụng theo thể-cách kinh-thời, vân vân.....

Kính cung Lục-châu Quản-tử  
Tiệm tôi mới lập, bao đủ các thứ hàng hóa đã kê trên đây; chẳng những là uyên và tốt, lại còn giá rẻ hơn các nơi

Tôi có lanh bán **CONTRE REMBOURSEMENT** cho những người ở xa (ngoại tỉnh, hay là xa cách chau thabo) có cần dùng món chi, chẳng hạn, cứ việc viết thư cho tôi thì tôi liền gửi món ấy đến cho chư-tôn lập tức. Nói tóm 1 đều là: chư-tôn có cần dùng vật chi, ở tại Càu-thơ có bán thì tôi cũng có hể mà gửi ngay cho chư-tôn dặng vậy.

Xin chư-tôn Quý-khách, tướng tình đồng-ban, ra ơn chiêu-cố, giúp nhau, dặng mau tần-bộ trong nèo thương-trường, thi ơn ấy rất nên thâm cảm.

TRẦN-MẠNH kính cáo.

## TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU TÂN-PHÚ-ỚC  
Đường kinh lập Cantho

### NGUYỄN-NGỌC-NỮ

LÀ CHỦ TIỆM

Kính lời cho quý ông, quý thày rõ: Tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tay, mua tại hàng bán bột tốt có danh tại Saigon. Cách làm sạch sẽ, bánh thì dẻ trong từ có kiến rộng nước kiến lên

không dặng, ruồi bọ không được lại khói ai rờ tay dơ, ai muốn mua ở nào thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

Xin có lòng chiếu cố giúp bạn đồng bang trong cuộc thương mại.

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

## Võ-văn học hiệu

Trường học của Ông Võ-văn Thơm lập, gọi là "Võ-văn, học hiệu" đã khai từ hôm 4 November 1918. Nay được 50 trò nam và nữ vào trường.

Thầy giáo cần mẫn con nit học mau tàn phát vô cùng.

Tiến học và ăn, ngủ phải đóng trước tin giá như vầy.

Học ngoài (không ăn ngủ) ..... 4

Học và ăn buổi trưa, ..... 7

Học và ăn ba buổi, ngủ

tại trường ..... 12

Như ai dùng giày Quác-trái mà đóng tiền trường cho con cháu học, thì Ông Độc học trường Võ-văn cùng thâu, cứ mỗi phiêu 100 francs thì kể là ..... 16

Bữa 3 Juillet bài trường tới 5 Aout thi tựu còn kỳ bài trường Tết thi cứ rằm tháng chạp bài qua rằm tháng giêng thi tựu bà con cô bác ai có dịp đi Càu-thơ ghé coi cách sắp đặt chỗ học, chỗ ăn, chỗ ngủ.

Ai có cần hỏi thăm đều gi, xin gửi thư cho Ông Võ-văn Thơm thi lập tức có thư trả lời.

## PHARMACIE SHANGHAI

### TRỒNG RĂN THAY CON MẮT

Chủ nhơn TRIEU-CUONG

Một tiệm lớn ở tại đường Marins, số 88 — **Cholon**

Một tiệm mới ở tại đường Gallieni, số 3 — **Saigon**

(Ngang, nhà giày xe lửa Saigon-Cholon gần Chợ-Mới

Bản Được Phông có trứ bắn nhiều thứ thuốc rắc nên thần hiệu đều có dùng cái nhẫn «Con Bướm Bướm» làm tin, chư quí vị có mua thuốc của tiệm tôi, hãy nài cho được cái nhẫn «Con Bướm Bướm» mới là thiệt thuốc của tiệm tôi, kèo làm thử giả uống vào thêm hơi

Bản Được hông có gởi thuốc tại nhà M. THÁI-KÝ-SƠN, ở đường Pellerin số 23-Saigon bán giảm giá của tiệm tôi, chư quí vị ở trong Lục-Châu có cần dùng thuốc của tiệm tôi, xin viết thư cho hay sáng lòng gởi cách **Contre remboursement**. Còn tiền gởi về thán chủ phái chịu

SHANGHAI BO HUYẾT YẾN SƠ VỀ

(20) Thuốc bồ thận tinh thần hiện

THẬN HOÀN

Theo đời Văn-minh này trong xã hội của Đông-bào ta từng có tiếng khen cho thuốc trị bệnh nhiều món đã hay, lại lịch trị vô cùng, và các Lương-y trong các nước cũng làm chứng chắc cho ta phương thuốc Tự. Thận này là một phương quisla trong việc tráng dương nếu bệnh các chứng thuộc Thận rất nên dè dặt, theo thuốc này mà trị những là: Tâm, Thận, bát giao sanh chứng chiêm bao Di-tinh, nếu để lâu ngày dương Ngọc quan hư xương mông hoài biến ra chứng Trệ-khí (đau giải) dùng thường thuốc này thì tráng hóa cho mặng mòn ấm nơi thận thì tức thì mạnh giỏi:

1.—Huyết khí suy nhược, tinh thần hao kém, ăn uống không dặng, giao cấu không nổi, mộng-mị di-tinh cùng là dòn bà lạnh nơi lữ cung, dòn ông tinh huyết hư nhược nên mới chậm có con, dùng thuốc này công hiệu hơn hết, sức mới mạnh bora tinh chắc của các loài cá, và ấm thận thi hồn sức Lộc-phung, thiệt là bồ u ẩn hạng nhứt trong hoàn cầu;

2.—Bàn hoàng tho thấp, nhiệt sanh chung lâu trệ, ngủ lâm, mới thi dài gắt, lâu thi bài hoài đòn điệu, hay là bởi đau sang độc mà uống nhiều thứ thuốc hại độc làm cho phạt li-vị hao thận phủ; dùng đến thuốc này cũng năng bồi bổ chòn nguồn tiêu trừ các chứng bệnh;

3.—Mỗi lurg môi gối, nhứt té xương eo, đi đứng có dấu không vững vàng, các chứng thuộc về cuộc chơi bời quá độ khiến tinh thần bùng rảng, dùng thuốc này trở nên mạnh mẽ;

4.—Tí-vị hư khí huyết hao kém, hay

mệt hay mỏi đêm khuya, thường hay sòng bén bởi tích trệ nhiều, ăn uống không tiêu, dùng đến thuốc này khai vị kiện ti chau thảo ao ôn;

5.—Đòn bà con gái đường kinh huyết hư huyết kinh vàng dot ngưng trê đồng khói huyết sắc bầm, sanh chứng xích đái hạ, bạch đái hạ, đường kinh trôi sục không chừng, khi ít khi nhiều nơi âm mòn hú lạnh, dùng đến thuốc này rất hay vô cùng;

6.—Những người già cả, thận hư mang mòn hỏa kém, hay đái đêm, xương cốt mỏm mẽ, dùng đến thuốc này rất cỗ tình bồi thận, dầu già tuổi cao cũng mau có con biệt là thuốc bồ thận rất nên công hiệu.

Như vị nào có mấy chứng dã kê như trên đây, thi mau dùng thuốc hoàn này trong một ngày sẽ thấy hiệu nghiệm chẳng sai, uống luôn cho đến 3, 4 ngày các bệnh đều hết, mà lại mạnh mẽ hơn xưa thận thè tráng kiêu, như mấy ông già, bà cả khi huyết đậm suy, tinh thần hao kém ăn uống chẳng dặng, bệnh hoạn liên niêm, như uống thuốc này cho thường, thi ăn uống mau tiêu, da thịt mịn màng, thêm sức sống lâu, già trẻ nên trẽ, còn trê thêm sức mạnh, có con thiệt là một phương thuốc bồ huyết rất hay quis trong hoàn cầu.

Chư quí vị có mua hảy nài cho đăng hiệu PHARMACIE SHANGHAI và coi nhẫn «Con BUỒM-BƯỒM» mới là thiệt thuốc của Bản-Dược-Phông kèo làm thử giả mạo

CÁCH DÙNG: Tôi trước khi đi ngủ uống một hoàn, uống với nước muối hay là nước trà, dùng luôn luân đến khi trong mình cho thiệt mạnh.

THIẾT GIA:

Mỗi hộp hai hoàn ..... 1\$00

# HỎI ĐỒNG BẮNG

Trong xứ ta có lò đặc  
một thứ rượu ngon lắm  
kêu là **Rhum Stella**  
làm ròng bằng nước mía

Ta nên mua rượu này  
mà uống, vậy mới là tờ  
ý bình vực cái mồi lợi  
trong xứ ta đó.

Rượu **Rhum Stella**  
này giá đã rẻ mà uống lại  
nên thuốc nữa.  
Mua uống rồi mới biết  
**SOCIÉTÉ**  
des  
**SUCRES ET RHUMS**  
**Cantho Cochinchine**

Muốn mua xin do nơi  
**HÀNG HẬU GIANG**  
**DƯƠNG HÀNG**  
**Cantho, Saigon,**  
**Vinhlong, My tho**  
**Travinh**

Vậy mồi lợi càng ngày về tay đồng chưởng  
*See et ajy, you're about publication,  
Cantho, le 4 fevrier 1920  
S' le avenir n'est dans*