



NAM THỨ TƯ. — SỐ 155

JEUDI 4 MARS 1920

# LE COURRIER DE L'OUEST

ÉDITION EN QUOC-NGU'

# AN HÀ NHU'T BẢO



MỖI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

*Direction—Rédaction—Administration—Boulevard Delanoue, CANTHO*

**TỔNG LY: TRAN-DẮC-NGHĨA**

CHỦ BƯT: PHẠM-KỶ-XƯƠNG

**BẢN NHU'T TRÌNH**

TRONG CỎI ĐÔNG-DƯƠNG

BỜN CHỮ LANGSA

BỜN CHỮ QUỐC NGŨ

TRỌN NĂM.....	5 \$ 00
SÁU THÁNG.....	3. 00
BÁN LẺ MỖI SỐ.....	0, 15

TRỌN NĂM.....	3\$00
SÁU THÁNG.....	2 00

BỜN QUỐC-NGŨ VÀ LANGSA

TRỌN NĂM.....	7\$00
SÁU THÁNG.....	4, 50

Vị nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhựt trình xin viết thư cho M. Trần-dắc-Nghĩa mà thương nghị.

Mua nhựt trình thì kể từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

## VIN DE CHINE DIT ALCOOL MEDICA MENTEUX

## RƯỢU THUỐC RẤT THÂN HIỆU

Bồn Dược Phòng kính cho chư Quý khách ở xa, gởi hay rằng: Nhà-nước cho phép Bồn hiệu ngâm Rượu Thuốc tại Tiệm và dựng thông hành Lục-tỉnh; nên bồn hiệu ăn hành ít thứ Rượu thuốc cho chư Quý vị xem, dựng mua mà uống thử coi cho biết hay dở thế nào. Những Rượu thuốc của Bồn hiệu ngâm, kể ra sau này: Và có một thứ Thuốc no thiệt là hay lắm, hiệu là: TRUNG-HUỆ CHÍ KHÁI THỦY, bất kỳ ho lâu mau, hề uống vô nội trong 24 giờ thì thấy bớt liền;

Giá mỗi ve 0\$30, mỗi lố 12 ve 3\$00; Như chư Quý Ông muốn mua gởi thơ cho Bồn hiệu thì bồn hiệu sẵn lòng gởi thuốc lại lập tức.

## TRANG CẢN PHONG THẤP TƯỞ

Rượu thuốc này, lựa ròng những thuốc thượng hạng mà chế ra. Các Y-sĩ bên Trung-quốc đã có thí nghiệm rồi, đều chứng chắc rằng: rượu thuốc này, phép tâm chế rất tinh, dùng nó mà trừ bệnh phong-thấp, bệnh nhứt trong gân cốt và lại làm cho máu chạy đều, thiệt là một thứ rượu thuốc rất nên thân hiệu.

Nó trị bệnh như đau phong, tay chơn phù thủng, da thịt sưng nhức, đau lưng mỏi gối, tê tay tê chơn, đau nhức trong gân cốt, các chứng thủng độc đi đứng chằng an, đau nửa thân mình, (kêu là bán thân bất toại).

Thi dùng, hoặc uống hoặc thoa cũng đều hiệu nghiệm cả thấy, chẳng những là trừ bệnh mà thôi lại còn làm cho ăn mau tiêu, máu chạy đều, sanh tinh huyết.

Uống thuốc rượu này rồi thì hau thân khỏe khấn hơn lúc trước trăm phần người có bệnh uống thì trừ bệnh, người không bệnh uống thường thì mạnh giỏi, luôn luôn, cả đời khỏi lo bệnh hoạn.

## CƯƠNG CHƯƠNG BỔ HUYẾT TƯỞ

Là một thứ Bì-Truyền-Lương-Phương, chọn rất ròng những thuốc tốt thượng hạng, quý trọng vô cùng, lại có gia thêm Nước-Sắc, hiệp lại mà chế ra thứ rượu thuốc này. Các Y-sĩ bên Trung-quốc, đã thí nghiệm và chứng chắc rằng: Thứ Rượu thuốc này là một thứ hay sanh tinh bổ huyết và thêm sức mạnh cho con người.

Sắc dục qua độ, như đau chóng mặt, thân hư di tinh, Dương-Vật-Rất-Cử đau lưng mỏi gối, khí huyết hao kém, tứ chi mỏi mệt, đờn bà đường kinh không đúng, bạch đới xích-đái đờn bà sanh đẻ yếu đuối da mặt mét vàng.

Chẳng luận đờn ông đờn bà, các chứng bệnh thuộc về bệnh hư bệnh tổn thấy đều dùng dựng. Uống nó thì nó hay sanh tinh thêm huyết khỏe khoản tinh thần những người không con uống thường chắc sẽ có con, lại còn hay trừ những vật thực ăn không tiêu, tích trữ trong bao-tử.

Hề uống rượu thuốc này thì đau bệnh chi nó trừ cũng nói.

## BẢY BO-VÊ SANH TƯỞ

Con người ở đời, phải cho biết cách vệ sanh thì trong mình khỏi mang tật, bệnh tật sanh. Còn như mạng sống của con người là bởi nhờ nơi khí huyết sung túc. Chớ như những người linh thân hoãn hốt, chẳng biết thêm ăn, tứ chi rồ liệt, lỗ tai lùng bùng, con mắt mờ mệt, ấy là bởi huyết suy, khí kém, trái tim và trái cây đều hư.

Bồn Dược Phòng hằng đa tâm chú ý, tiếm Phương kia thế no hết sức mới chế ra dâng một thứ rượu thuốc Vệ-Sanh này. Hề Am hư thì bổ Am, dương hư thì bổ dương, chẳng luận trẻ già, đờn ông đờn bà, người nào khí hư huyết bạc, thất thính kém hao, hề uống rượu thuốc này thì dâng tăng tinh sảng huyết, chẳng những là dâng khí huyết sung túc mà thôi, lại còn tiên trừ bá bệnh.

Uống rượu thuốc này dâng thường thì dâng sống lâu, người không con uống thường chắc cũng có sanh con, thiệt là một thứ Vệ-sanh chi tánh được đó.

Phải uống cho thường thì mới thấy hiệu nghiệm là dường nào.

## HO-CỐT-MỘC-QUA-TƯỞ

Rượu thuốc này chế ra bằng Hồ-cốt và Mộc-qua, bồn Dược Phòng chẳng nài công khó chế luyện kỹ càng, và chọn thứ thuốc thiệt tốt hiệp lại mà làm ra thứ Rượu thuốc này, ai có bệnh như sau đây, hề uống vào thì thấy hiệu nghiệm liền.

Đau trong xương, tứ chi rồ liệt, đi bước không vững, da vàng, chơn thủng khí hư huyết trệ, nhức đầu phong, các thương thứ tích, cốt khí tim la.

Nếu ai có các chứng bệnh kể trên đây thì nên dùng thứ rượu thuốc này mà uống hay là thoa thì hiệu nghiệm dị thường, thiệt là một thứ thuốc hay để như.

Bất kỳ đờn ông đờn bà, hề uống nó cho thường thì mau tiêu hóa vật thực, lại thêm khí lực bội gia, khỏi lo bệnh hoạn về sau mà lại dâng sống lâu thêm nữa.

## THÔNG-TRỊ-MAO-KÊ-TƯỞ

## RƯỢU THUỐC BỊM BỊP

Thứ rượu thuốc này, chuyên trị các chứng phong thấp, huợt lược thơ can, ấy là một thứ thuốc bí truyền tinh nghiệm đệ nhất.

Các chứng phong thấp, chẳng luận lâu năm hay là mới cũng đều trừ được, còn như đau lưng, nhức tay, mỏi chơn, đau trong xương, hay dục gân, hoặc bị té bị đánh mà sưng mình, hay là tay chơn bại hoại. Các chứng ấy hề uống vào thì thấy hiệu nghiệm liền.

Phải tùy theo chứng bệnh mà dùng, chẳng nên uống cho quá độ.

Mấy thứ rượu thuốc này của Bồn Dược-Phòng ngâm tại tiệm và mỗi khi ngâm thì có một ông Langsa đến nghiệm chất chần, hiệu Trung-Huệ Dược Phòng tại Cholon đường Paris số nhà 89, như chư quý khách ai muốn dùng thử thì xin hãy đến tại tiệm mà mua thuốc rượu này có nhân để hiệp Trung-Huệ Dược-Phòng thì chẳng lầm đó giả mạo. Còn ai ở xa mà muốn dùng rượu thuốc này thì xin gởi thơ để chỗ ở cho kỹ lưỡng thì bồn Dược-Phòng sẽ gởi thuốc đi tức thì, xin quý khách thứ qua sè biết.

TRUNG-HUỆ-DƯỢC-PHÒNG.

89 Rue de Paris Cholon.

# Cac nhà Annam

Hãy nhớ khi mua thuốc mà uống cho dặng mạnh giới, thì hãy hỏi thăm mấy người lớn cùng là ông già bà cả, những kẻ ấy sẽ nói cho mà biết TIỆM THUỐC PHARMACIE NORMALE của ông H. DE MARI nhứt hạng bào chế y sanh, tại đường CATINAT số 119 SAIGON, là có danh tiếng lắm, vì bán rông những thuốc nhứt hạng, không hề làm gian dối bao giờ. Lại giá bán thì cũng nới, không khi nào thấy người An nam tới mua mà bán mất hơn người Tây đâu.

NHỮNG THUỐC THAN HIỆU

## Vin tonique du Dr H. DÉEM:

Thu rượu này dùng mà bỏ, những người ốm-o hay đau, rét, và nhứt là cho người đờn bà có thai dùng thì con mình sanh ra có da thịt và mạnh giới.

## SOLUTION Dr DÉEM

Trừ bệnh nha phiến rất mau và không có phá đau

BÁN RÔNG THUỐC THƯỢNG HẠNG và nhiều hiệu có danh tiếng đầu bạc hà **ESSENCE DE MENTHE DE MOLINIER**, tốt bực nhứt.

Chánh tiệm trừ thuốc ho **PILULES PINK** trị bệnh mất máu xanh xao, lại uống nó thì ngừa dặng các chứng bệnh ho, lao tổn.

## PHARMACIE NORMALE:

H. DE MARI, PHARMACIEN DE 1<sup>re</sup> CLASSE

Có bán các thứ thuốc đã kể tên trên đó, và có bán các thứ thuốc khác, cũng hiệu nghiệm vậy.

## HÀNG HẬU GIANG

vốn dạng 600.000f

Hàng này của Langsa và Annam hung vốn tập tại Cần-thơ. Có trữ đủ các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tắt một đặng là tại Saigon có món chi thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt.

Cũng gửi hàng cho các xứ xa; ai mua món chi xin viết thư ngay cho Hàng, thì Hàng sẽ gửi hàng lập tức.

Xin quý vị đến xem Hàng chơi thì rõ.

Có trữ bán

Rượu rơm hiệu Stella

Làm rông hàng cho lãnh nước miá.

Có bán lẻ, bán sỉ và cho lãnh về bán lại khỏi trả tiền trước.

## TIỆM

## Trương-văn-Hanh

Sadec

Có bán xe máy mới và đủ đồ phụ tùng xe máy và sửa xe. Lành thấp mướn đèn khí đá (carbure) theo cuộc quan, hòn, tan, tế, kỳ yên, Tân gia, hạ thọ, khăn đen bằng nhiều tây và khăn bông tốt thượng hạng, bán mới và bán lẻ về ruột xe máy hiệu Michelin, giầy bành-ét đủ cỡ dặng theo kiểu kim thời. Quý ông ở xa muốn mua đồ phụ tùng xe máy, thì gửi thư cho tôi. Tôi sẵn lòng ký hớng mà gửi contre-Remboursement nghĩa là đóng bạc nhà thơ mà lãnh đồ và tôi cho giá đồ phụ tùng in sẵn bằng chữ quốc-ngữ (Prix courant)

Trương-văn-Hanh.

Cần khải.

# AN HÀ NHỰT BÁO

MỠI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

## M U C L U C

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 1.— Quan Toàn-quyền Maurice Long và quan Thống-độc Le Gallen đã đến Saigon | 7.— Kinh hỏi ông Phạm-kim-Chi    |
| 2.— Chấn luận tờ báo Quốc-âm   | 8.— Tiếng ma đờ có nhám vào đầu? |
| 3.— Ngõ với nhà nông   | 9.— Một tiệc tạ ơn               |
| 4.— Thói tệ đáng sửa   | 10.— Thơ không niêm              |
| 5.— Bài ai điếu  | 11.— Văn thơ cú                  |
| 6.— Một đếu ao nước  | 12.— Văn uyển                    |
|  | 13.— Lạc điệp qui căn            |

## Quan Toàn-quyền Maurice Long và quan Thống-Độc Le Gallen đã đến Saigon

Quan Tán Toàn-Quyền Maurice Long sang trấn nhậm cõi Đông-Dương và quan Thống-Độc Le Gallen sang trấn nhậm xứ Nam Kỳ đồng qua gian chiếc tàu Paul Lecat đã đến Saigon ngày thứ sáu 20 Février 1920, nhằm ngày mồng một Tết Annam năm nay.

Các quan văn võ và công thương chừ nghiệp chủ Tây Nam có trần thuyết lễ nghinh tiếp nhị vị Thượng quan rất trọng hậu lắm. Có thiên hạ lẽ trụ nơi bến tàu hàng hà sa số, chen chơn không lọt, có nhạc binh chập trỗi rinh rang, hai bên hàng có lính đóng giàn hầu oai nghi rự trở. Lễ nghinh tiếp nhị vị Thượng quan rất nghiêm chỉnh, há tành đồng đảo vui vẻ vô cùng.

Bồn-Báo chúng tôi kếp nép tỏ lời kính chào mừng nhị vị Cao-quan, cầu

cho nhị vị Cao-quan quờ thể bình an vinh trấn cõi này, bủa nhân đức cho con nhà Việt-Nam thuần gội.

An-Hà Nhựt-Báo.

## Quan Tham-Biện MONNET

Ông Monnet Tham-Biện hạng 3, trước đã hành sự xứ Annam, nhằm lúc Máu-quốc nổi cơn khói lửa, ngài phải từng chinh xuất trận lập dặng đại-công dặng thưởng «chiến trận bởi tinh» (Croix de guerre).

Nay ngài trở qua từng chầu xứ Nam-kỳ, qua trên bờ ngài lãnh chức Phó Tham-Biện Hinh Cảnh-thơ thể cho ông Giudicelli bỏ đi chỗ khác.

An-Hà Nhựt Báo kính lời chào mừng quan Phó Tham-Biện Monnet và chue cho ngài cùng hữu quyền của ngài muốn đặng hạnh phúc.

An-Hà nhựt-Báo

### Chắc luận tờ báo Quốc-âm

Lóng nghe kẻ đồ đi, người thuyết lại rằng: đọc báo Quốc-âm không có lý thú gì, cho nên không mua mà đọc! Lời nói rất uổng biết là dường nào?? Tôi xin trả lời cho chư tôn rõ, đừng nói vậy mà thành ra hẹp đó chư tôn! Tờ soạn báo tuy là có cái lợi riêng; song cái nghĩa vụ cũng chung với quốc-dân đoàn-thể, cũng vì việc lợi ích chung mà truyền báo. Vì mà chư tôn có cái ý kiến nào đặc-biệt có thể phụ ích cho nước nhà dân chúng, gửi đến, thì nhà soạn báo cũng vui lòng mà đăng lục truyền báo với công chúng; trước nữa là bìa cái danh thơm của người đặt đề, sau nữa cũng phụ ích cho đời, nhưt ngôn khả dĩ lợi ngô-quốc vậy! Có kẻ nói mà không làm, chề mà không xét, vậy thì còn có cái lý-thú nào hơn người ta, kẻ nói người làm, kẻ xướng người họa, nói cùng mà nghe đâu không đăng hay đi nữa, chớ cũng hơn những người *năng-thuyết bất năng-hành* đó.

Người soạn báo chẳng hề tự phụ xưng mình là thông-minh trí-huệ hơn người đọc báo bao giờ? Tờ soạn báo để thảo tiếp các tin tức xa gần, mà truyền báo lại cho những vị ngồi ở nhà, mà đăng biết chuyện các nơi vậy. Tờ soạn báo cũng có quyền biện-bác, bình-phẩm, những lời của kẻ dư luận nữa; hoặc để xướng cái ý kiến của dư tình, bủa khắp sự tự tương lập làm những sự thiệt nào, thì tờ soạn báo sẽ thảo nạp và nuôi dưỡng cái tư tưởng ấy.

Báo Quốc-âm chỗ dung-tích cũng được nhiều mục đích rất bất-thiệt với thời đời này chỉ vì việc quyền lợi miếng Hậu-giang, tôi thường đọc báo An-Hà dạng thấy nhiều việc phụ-ích cho đoàn thể

lâm. Chư tôn có lẽ cũng dư hiểu rằng: từ đây đến sau kinh-dô miếng Hậu-giang một ngày một thêm phát đạt, sự kinh tế càng ngày càng mở mang; khởi đầu từ năm 1919 cho tới năm 1920 này, thiên hạ ngày thêm đông nhiều, sự giao-lễ ngày thêm rộng lớn nữa. Thường chắc báo An-Hà sẽ chiếm được cái địa vị cổ cựu tuổi tất nơi kinh-dô miếng Hậu-giang. Người soạn báo cũng được trực tiếp với các ngài thăm niên tri thức đó.

Người ở đời ai dám chắc là thập phần hoàn-toàn vạn-sự thiện-mỹ bao giờ? Bởi vậy, kẻ thì hay nghiệp nông, người thì khéo nghề công, kẻ thì giàu sự tiền bạc, người thì nhiều cái kiến thức, để ai cho dựng trọ. Buổi này thiên hạ đã dựng văn-mĩnh một ngày dựng thêm tấn hóa, ấy đó phải là nhờ sức các tờ soạn báo Quốc-Âm gần công nhiều ít đó ru?...!

Tan-Dan

### Ngò với nhà Nông

Trái thấy-nghe làm ruộng, đã rằng thuận thì tuyệt được đình thành mùa màng, nghịch phong vô bất điều trái bông thua súc, lợi hại ấy bấy lâu ai cũng đổ cho là thời vận.

Cho hay cây cấy kẻ ranh nhau một hạng đất một thứ giống đó, người trồng, mình hư mà thời vận nổi chỉ lại phần trách hóa công thương ghét.

Cũng bởi nơi nhơn tâm không phòng trước, buổi cất gặt chẳng lựa lúa giống cho tinh, để tới mùa xóc lúa ngang đem xãi lộn lạo nhiều hạt ẩm, lép, lửng gạo chẳng no đầy gieo thì mọc ngật cây rồi sau tiêm lụng, năm đầu ít dùng lúa đó nữa dư giống năm sau, hại thay tích thiếu

thành da, cứ vậy hoài còn trông chi là thanh mậu. Vì ít không ngăn trước sau trở nên nhiều, thì vụ gieo năm thứ nhất lộn một tở giống lúa tiêm đã hại lắm rồi, đoạn dùng lúa no làm qua năm thứ nhì ác có mười phần tiêm bảy tám, trong hạt lúa nức chổi nhiều rễ cây ra mấy buổi đó bình yếu kém suy, cũng như nhơn vật quả hoa, cha mẹ trảng cường sanh con được sớm sơ bằng cha mẹ bạc nhược sanh con bệnh hoạn, loài thảo mộc: dùng bột non lép ương trồng sao hết quả kém thừa đèo dẹt.

Vả thế ấy tẻ si hàng da tâm thí nghiệm hàng thấy rõ ràng mới dám lời quê phò cùng đồng nghiệp. Năm rồi cấy thử chút ruộng sau nhà, bên thì giống lúa tiêm bên lại trồng lúa lựa quả nhiên hai thứ khác xa bên trái lúa sai hoàn bên lại xơ rơ lụng hại.

Các bạn nông gia ơi! học nhơn bấy gieo trồng nên mầu ruộng khổ vì mòng muỗi dĩa dắc nắng mưa, ăn ngoài đồng chen bóng cỏ nghi trưa, chơn rôm phều đóng nước ầu tay chai da nam đó mồ hôi dướm ướt, trăm ngàn lao lực lao tâm, cực nhọc quanh năm trông tới mùa thì nhĩ cọng hưởng, may mà thanh vượng, rồi thất bác biết sao, rất uổng công lao bất đắc vì tới đầu hay đó, nghĩ lại lựa giống tốt chẳng chi là khó, ruộng trăm công trên mười gia lúa đủ xài, muốn cho rặc tốt đừng sai, lúa đứng mới đổ dui cấy cây làm đứ, chớ nào chẳng có buổi lúa tiêm hoặc xấu, đợi thiệt chút các bông cái, đập đập cho an, để thiệt sạch và sàng lấy rặc rông lúa cội, như giống không hạp đất nên đi kiếm đổi, đạo ruộng nương ai gặt hóm chỉ đầu, chịu ki ó chẳng bao lâu, sau mùa màng thanh mậu, thổ thổ lời quê lạo cúi trông quan từ nhĩ suy, muốn sao nông vụ kiệp thì, thiệt đây

mà có ích gì với ai. Vì nào trí thức xin dùm canh cấy gỏ thêm vào trợ dúp cho đời, sau đầu chút mấy thanh thời, làm hân trâu ngựa đến bởi muốn một.

Xuân-hòa, Sóc-trăng  
Huỳnh-trung-Ngĩa

### Thời tẻ đáng sửa

Tôi từng thấy thói tục Annam sự dựng vợ gả chồng rấp rấp quá. Có nhiều người có con gái mới 14, 15 tuổi thì lật đặt gả lấy chồng. Còn con trai lối chừng 15, 16 tuổi thì cha mẹ đã đi nói vợ cho nó.

Thường tình trai mới 15, 16 tuổi hề nghe cha mẹ luận đến việc vợ chồng thì hay mắc cỡ, mà lại khi cha mẹ chỉ chỗ nào có dung nhan chút ít thì đánh dạ tức thì, chớ chẳng hề nhớ đến câu tục ngữ: Mua heo lựa nái, cưới gái lựa giòng. Có nhiều đời hạn hời tại cha mẹ nối chi xe tơ cho hời còn thiếu niên, đến chừng lớn khôn vợ chồng chẳng hiệp ý từ rồi ra phụ nghĩa càng thường.

Sự dựng vợ gả chồng sớm lắm thì sanh nhiều đứ tẻ.

Mấy cô gái mới 14, 15 tuổi chưa gọi huấn đều khue phần bao nhiêu, chưa rõ đạo làm con trong nhà ra làm sao, mà bắt đem ra gả lấy chồng thì làm sao mà hiểu đạo làm dâu và kính thờ chồng.

Cách ít năm kể có con, nào rõ đạo làm mẹ là sao mà dạy rằng con trẻ.

Phàm có con trai thì phải cho nó vào trường mà gọi huấn sự giáo hóa của mấy vị giáo-sư đó. Trong mỗi trường học thì có dạy đủ đều. Cho con học ít nữa trên hai mươi tuổi cho nó có đủ tri khôn rồi mới đem về cho làm việc tỳ

thích cha mẹ. Khi ấy nó đã nếm được chút đỉnh mùi đời rồi nó lựa được nơi nào thì cha mẹ cũng chiều theo lòng con mà cười về cho nó. Sau đó vợ chồng có trách trở đều chi nó cũng không trách thắm cha mẹ được.

Còn có con gái cũng nên cho nó ăn học chút đnh. Có nhiều người hay nói sai rằng: con gái mà thi cử gì, cho nó học: cho biết chữ dặng viết thơ cho trai! Nói như vậy rất sai rất lầm. Phần trách nhiệm của một người con gái chẳng phải dễ. Khi còn ở với cha mẹ thì phải kính thờ cha mẹ, phải vâng cơm vùa nước, phải biết thương chị em em, cư xử với mọi người cho trang nhã. Khi có chồng phải biết phụng thờ cha mẹ chồng như cha mẹ ruột vậy. Nói tất cả đều là dầu làm việc gì bên nhà chồng cũng phải để ý như khi còn ở bên nhà mình vậy.

Ấy đó, nếu cha mẹ mà cưới vợ cho con hoặc đã con lấy chồng sớm lắm thì làm sao mà có đủ ngày giờ cho con tập việc ở đời.

Chớ nói nào thói dựng vợ gả chồng sớm mà tiêu trừ thì đồng bang ta cũng may mắn.

Vô-thế-Anh (Long Xuyên)

## Thăng Thưởng

Có lệnh Quan Chương-Lý Đề-Hình ngày 1er Février 1920, thăng cấp cho mấy thầy giúp việc tại Tòa-An Cánhơ như sau này:

Thăng chức thông ngôn hạng 5: Thầy Ng-như-Hòa và thầy Đặng-văn-Cầm nguyên Thông ngôn hạng 6,

Thăng chức Ký-lục hạng 5: Thầy Cao-minh-Chánh nguyên Ký-lục hạng 6

Bồn-Bảo kính mừng cho 3 thầy dặng biển hoạn êm dâm, dặng danh nhẹ gót.

An-Hà Nhứt-Báo

## Bài ai điều

Tiếp dặng tin thê-thảm của bạn cố-giao tôi là anh Nguyễn-quang-Trường cư Thờ-ký Tòa-Bố Cánhơ, đương kim Điền-chủ tại làng Tân-quới (Cánhơ) gửi đến cho hay rằng: người nội-tợ của anh quý danh là Lê-thị-Giáp bất hạnh từ trần trong đêm mồng 4 tháng Giêng này (23 février 1920), hưởng dương dặng 37 tuổi. Cuộc tổng chung dặng an bài hôm ngày mồng 9 (28 février)

Chị Lê-thị-Giáp dầy sanh trưởng nơi nhà thế gia phiệt-duyệt, vào là con cháu của bà Viên-tử-Xuân có công cáng thuở tiên trào, Đức Cao-Hoàng phong cho là «AN-HÀ LẠC QUYÊN NGHĨA PHỤ» đến nay dấu tích hay còn nơi làng Động-Lợi (Cánhơ).

Sanh nơi nhà lương đống, chị gồm đủ công hạnh dung ngôn, tánh chất hiền từ, không kiêu không thái. Từ ngày chị vờn chữ vu qui, tòng phu xuất giá, trong thờ thần trọn niềm hiếu kính cùng chồng vui đạo xướng-tùy; ngoài chị cư xử với chòm xóm chị em như bát nước không xao không tạt.

Mới tháng trước đây, tôi gặp chị đi Cánhơ, mình chị mang mền, coi bộ không dặng giới, nhưng mà nghe nói năng thì sắc diện vui cười chẳng hề buồn bã. Lúc sanh dặng một trai, hay tin tốt cũng mừng giùm, sau nghe nói chị đau nhiều lòng càng lo sợ, tội nghiệp cho anh Nguyễn-quang-Trường chạy từ mở đem đến Nhà thương cho quan-Thầy điều trị. Thảm thay! Bệnh nặng y, quan-Thầy nói bệnh khó sống dặng, nên phải đem chị về, toan lo bề khác, tìm thuốc An-tam chừng nào đối-dễ sẽ hay, không lẽ khoan tay ngời đời chết.

Từ ngày đem chị về Tân-quới là ngày

25 tháng chạp (14 février 1920) vì tình cố-giao cùng anh Nguyễn-quang-Trường cộng bì cộng hi, lại nghe quan-Thầy Langsa nói vậy em cũng buồn hết sức, dưng cách trở viếng thăm không tiện, nhưng mà: mỗi ngày em hằng ngóng trông tin tức, nghe nói bịnh chị nhẹ, em mừng phới phới, van vái sao cho bịnh gặp thấy hay ngộ mau lành mạnh. Ngày 29 lại nghe một cái hun tin rằng: chị đã tiên du. Rất buồn, em lật dặt xin phép sửa soạn qua điều tang; ai ngờ, vừa bước chơn xuống đò lại rõ dặng rằng tin ấy là «Phu». Chị còn sống.

Bởi mấy ngày Xuân (Tết), dò không qua lại Cánhơ, nên tin nhân vẩn vẩn. Trong mấy ngày đó lòng em như lửa đốt, chừng hay dặng tin chị thế thế thì đã muộn một chút, muốn qua mà báo biệt vong linh chị; song trong thơ anh đã lặn từ căn dặn, nên em chẳng dám đơn sai.

Đã biết rằng: cái kiếp con người ở trên cõi Trần-gian này, sự còn mất là lẽ tự nhiên của tay Tạo-Hóa, để ai tránh cho khỏi...! Nhưng mà tiếc là tiếc: người dưng ấy, tánh tình dưng ấy, lẽ thì còn hưởng phước sống dặng nhiều ngày, có dè đâu: Mới ba mươi mấy xuân-thu, mang bịnh ngặt khó tiêm thấy giới thuốc hay, phúc bỗng chút Nam-Tào đành dủ số...!...?Chị ơi! chị thất đó đã an phận chị, cảm cho anh, nhà hiếu quanh, cơn tất đèn tối lửa, biết cùng ai khi nắng khi mưa. Thương là thương bấy cháu đại chích-chiêu, dứa kêu má, dứa đòi bóng, một mình anh phải tay diên tay dặc.

Kia cha mẹ bạn lòng thương, ruột chín khúc quặn tơ vô, tre khóc măng rất thắm, nấy chồng con dạ tơ kim châm, ước có phước cải tử hườn sanh, dẫu khó nhọc cũng tiêm cho dặng.

Đường xa cách ngàn trùng sơn bãi, nếu có đi chug còn mong dứa cửa ngóng jin về. Chuyến này, tuy cách nhau ba thước đất chẳng là bao, thân châu ngọc lấp vùi, muốn thuở đá đánh cầu ly biệt.

Hề là: bằng hữu tương giao, hi hi cộng sự. Vậy tôi xin viết bài ai-diệu này: trước là nguyện cho hương hồn chị, khoái lạc cảnh thiên thai, an nhàn nơi bóng dáo; sau xin chia buồn cùng anh Nguyễn-quang-Trường và gia quyến.

Hựu quốc âm thi nhứt luật.

Máng tin chị đã tách Trần-gian  
Cám cảnh cho anh giọt lụy tràng  
Mù-mịt trời nam quyển chích bóng  
Ngân-ngơ đất bắc nhậu kêu hàng  
An vui chưa toại lễ 1ơ-tóc  
Gây gánh dánh chia phận dờ-dang  
Bầm mấy xuân-thu rồi một kiếp?...!  
Trở trêu tay Tạo giận bầm gan.

Cánhơ: Phạm-bá-Đại

Huy lụy kính điều

## VĂN TANG KÍNH ĐIỀU

Nghe rõ: thương ai vẩn phước nhà  
Khóc than thêm nỗi khách đường xa  
Lỡ mờ sao Vụ linh chích bóng  
Sùi sục mưa Xuân ù dộp Hoa  
Há sánh chàng Ngô tham tước lộc  
Đâu phen Trang-Tử dễ bốn ca  
Phù-du nghĩ cuộc trông càng ngán  
Có mắt trời xanh cũng vậy mà

Vậy mà ai lại chẳng kính hoàn  
Ưa lụy cho người cuộc dờ dang  
Phấn Thiêm xung-xang miếng Cự-lạc  
Nỗi Thấy ngơ-ngán cõi Dương-Quang  
Chiêm bao nấu cõi diêm trong trướng  
Gánh nặng nung vai gầy giữa dằng  
Con Tạo ghét ghen chi lắm bấy?...!  
Làm cho ngọc nát với vàng tang

Ngụ Cánhơ Cao-minh-Chánh

Huy lụy!

### Một đều ao ước

Từ ngày quốc dân tinh giết ra tranh chấp thương trường, nói cho phải, tuy chưa dặng hoàn toàn, chứ cái thế lực coi một ngày càng tiếm tấn, song cũng còn nhiều chỗ khiếm khuyết, từ đó tới nay chúng ta chưa làm, như trong hai mươi hai triệu ra Saigon, Chợ Lớn còn mấy chổ đồ hội thì thấy những tiệm bán hàng hóa rượu trà, cũng đồ gia vị, một chầu thành cũng có năm bảy tiệm to, mỗi tiệm vốn liền ít nữa cũng năm mười ngàn, vậy thì lớn vốn lắm! mà đồ bán chưa mấy đắt, vì tiệm khách thì phần đông, chúng nó qua thuộc với bậu hàng cũng đã thâm căn cố đế phần ta mà sánh với họ thì mình một họ tới mười, còn theo mỗi tỉnh thành những tiệm đóng giày, tiệm may áo quần tây, thì chúng ta chưa có, trước mỗi tỉnh thành đông đảo có nhiều nữa tiệm giày, cũng chừng bốn năm tiệm là nhiều còn tiệm may, cũng chừng mười tiệm, mà mỗi một tiệm đóng giày vốn liền chừng vài ngàn người học thì dù còn tiệm may đồ tây chừng một ngàn trở lại, ấy là lúc mới khởi đoan, vốn bấy nhiêu cũng đủ. Chớ chỉ mấy ông có chí nhiệt thành đầu đầu hùn hiệp mỗi châu thành bày ra vài tiệm đóng giày, chừng ba tiệm may thì sự tranh lợi với khách, mình phần nữa chúng nó phần nữa. Song cái phần nữa của chúng ta chắc sao cái thế lực mình cũng mạnh hơn họ, là vì lúc này ai ai cũng trông cho có tiệm may Annam, tiệm đóng giày Annam, mà lời giúp mua cho nhau, vậy cái nguồn lợi chảy qua bên mình thì mạch lắm. Bởi chưa có Annam đóng giày, Annam may áo, cho nên cũng chẳng dám người mình mới vào tiệm chèo. Trước làm tiệm giày tiệm may không khó, hề làm dặng

thì theo trí tôi tưởng đầu chèo có cả trăm tiệm đóng giày may áo ở trong một tỉnh thì bắt quá họ đóng cho họ mua chứ Annam không thêm tới họ. Lúc bây giờ ai biết đi giày, mặc đồ tây, thì là người đã nhiễm được mùi vầu mình rồi, lại có cái mảnh nhiệt thành cùng xã hội, không lẽ có tiệm Annam mà họ còn đến tiệm chèo bao giờ?

Vậy ước ao sao cho dặng cái tư tưởng này thì chúng ta mới khỏi nhục tiếng Lý-Thiên ngày nọ thêm vui lòng dân Việt hôm nay.

(Mýtho) Cao đẳng-Si tự Tiếp Chức

### Thông Tri

Quan Tham-Biên chủ tỉnh Cánhơ, chú ý muốn làm một cuốn sách để chép những lý lịch cổ tích như vật trong tỉnh từ xưa đến giờ kể truyền nhau cho đủ lớp.

Vậy ai có những truyện tích chi hay, hữu tích về như vật, thổ sản, truyện đạo đức cùng truyện biến ngôn vân... vân... xin gửi đến cho quan Chủ Tỉnh nói cho toàn thú vị, mà giúp sức cùng ngài dặng chép thành cuốn sách cổ tích như vật trong tỉnh Cánhơ để làm kỷ niệm lâu đời.

Lời ví dụ: Như xứ Bình-thủy, Tràôn, Cầukè v...v...thuở Tiên-Trào kêu là xứ chi, có như vật nào phát hiện tạo thời thế chi hữu dụng, đến ngày nay canh cải là mấy lần vân...vân...

Xin do theo đây mà biên cổ tích như vật, đạo đức cùng là truyện biến ngôn trong xứ, nếu truyện nào mình thông thuộc đủ gốc ngọn đầu đuôi.

### Kính hời ông Phạm-kim Chi

Tôi có đọc cái bài «Mối-tệ-rất-lớn» của ông gửi dặng trong trường số số 152 An-hà Nhựt-báo; tôi xem trọn bài thì chỉ thấy những lời trách cứ làng, mà không biết là làng nào, và hăm he hương chức mà cũng không biết hương chức nào. Câu tục ngữ có nói rằng: Hương dữ hương đồng. Đánh trống thì động chuông, bức mây thì động rừơng.

Trong Lục-tỉnh Nam-kỳ này biết bao nhiêu làng; mà mỗi làng cả và tàn cựu biết bao nhiêu là hương chức. Dầu có quấy lỗi dầu có người có phần; chứ không phải mỗi làng mỗi quấy, nơi ông hương chức mỗi tề, mà ông nói rằng: «Hữu nhân vô châu». Tôi cũng không phải binh bỏ gì những người quấy, mà ông nói như vậy, thì thành ra hề làm làng thì không biết chỗ nào lợi, chỗ nào hại, cái nào nhục, cái nào vinh. Ôi! Con người mà không biết chỗ nào nhục, chỗ nào vinh, chỗ nào lợi, chỗ nào hại, thì còn gì là hạng người. Ông nói cho tề thiệt-tề quá?

Ông lại nói rằng: Làng sao không ra mà tranh thương với Khách-trú. Ông Phạm-kim-Chi ôi? ông nói như vậy thiệt là sai lầm cho ông xa biết là dưng nào. Làng gì là làng phải ra mà tranh thương, làng gì mà làng đi buôn bán. Làng thì để lo việc chánh-trị trật-tự trong làng, cũng là giữ gìn đạo tặc trong làng, hoặc là quan, hôn, tan, tề, kỳ chừ-thần, bãi xá-tắc, vi-trì phong tục của ông bà ta từ xưa; có xưa mới có nay, cây có cội, nước có nguồn. Ông lại nói rằng: Làng «ngủ ngày kho kho, có thức thời gì dầu mà biết» Tôi thiệt tưởng làng cũng không ngăn cấm gì

đến việc lều hóa trong dưng văn minh của xã-hội, mà ông lấy làm công-kích nhiều lời hi-bạc như vậy. Tôi xin hỏi ông: Làng Annam có hại gì trong xã-hội Annam ta chăng? Xin ông lấy chỗ sở kiến của ông mà trả lời cho tường lất cho tôi nghe với, tôi có lòng trông ông lắm??...

Ông nói rằng làng-không coi nhựt-trinh, cho nên không biết cuộc tranh-thương: Tôi xin hỏi ông, hề coi nhựt-trinh, thì đủ làm được nghề buôn hay sao? Tôi nói cho thiệt ngay chánh cho ông nghe, người viết nhựt-trinh kia, mà chưa chắc có đủ tư-cách làm nghề buôn hay chưa? hướn gì là người xem nhựt-trinh. Ông Phạm-kim-Chi ôi! ông há không biết cái nghĩa-vụ của làng Annam ta hay sao? từ xưa cho đến nay làm làng có ầu lộc thực gì, mà ông lại tiếc một số tiền công-nho mua nhựt-trinh đó. Nói cho phải lẽ, như ông hương nào đó, mà không coi nhựt-trinh, lại lấy một số nhựt-trinh mới tới mà gói thuốc đi nữa, cũng còn ông hương khác biết coi chớ. Dầu làng này không hay coi nhựt-trinh thì làng khác cũng có người coi mà. Ông đã không có lòng tiếm nghĩ việc gì cho dặng vinh-van trong quê hương cố thổ mình, mà xin với nhà-nước một hai đều dặng phụ ích cho làng, ông lại tiếc một số tiền công nho mua nhựt-trinh ấy, thì thiệt là vô lý quá. Thiệt-tưởng như ông, mà có ngày nào dặng sang-cả, có quyền hơn làng, thì làng cũng khó nổi mà hầu ông. Những lời tôi hỏi trên đây, xin ông lẽ chừa mà trả lời cho tôi nghe, tôi trông lắm, trông cho ông trả lời cái bài (Mối-tệ-rất-lớn) của ông.

Huỳnh-kim-Phong

### Tiếng Ma-da có nhắm vào đâu?...?

Từ xưa đến nay, người già, trẻ nhỏ, ai có bị chết chiêm, thì gọi là ma-da kéo. Nhưng mà không ai biết hình thù, mặt mũi con ma-da là bao lớn, cùng thân thể nó ra làm sao? cũng nhiều người truyền ngôn nói: hễ ai chết đuối thì thành ma-da, dặng thế cho con ma-da đã kéo mình. Nói như vậy thì tội nghiệp cho người đã rùi chết về nghiệp thâm thiết, lại còn mang tiếng chằng lành. Nếu chết rùi đầu cho có hồn khôn vĩa đại ở nơi đáy sông, cũng không lẽ kéo người còn mạnh, còn sống nổi! Ấy vậy cái hồn cũng như là hơi khói, hơi thở; thứ coi kẻ còn dương sức mạnh, mà thổi ra một hơi cho té người đứng dựa hên mình thì mới có hồn ma-da kéo người sống dặng.

Tôi xin siển luận sự chết đuối mà người nói ma-da kéo lâu nay, như vậy: con đi tắm, xuống nước hoặc lội hoặc lặn, rùi nhắm cái luồng nước lạnh đượ vào mình, tức nhiên té hết cả thân, cựa quảy không dặng, phải chiêm, hễ chiêm trong 7 cái tích tắc đồng hồ (là chừng một phút) khi ngột hơi, thì chết liền. Luồn nước lạnh ấy cũng như trên bờ có tuôn gió trở vậy. Có khi người biết lội cũng chết chiêm là khi xuống nước thì cả mình phải lạnh huyết chạy không đượ nhấm lủ vop hễ té mình, hễ té mình cựa quảy không dặng phải chiêm luôn rồi bày đặt nói ma-da kéo.

Chớ ma-da trong biển Đông-Hải này thì là con khô mực, chũr tàu đặt là Hát ngư Tinh, làm sao mà nó kéo người ta đượ?

Có thứ lớn hơn cùng một tên, hình thù cũng như nhau, mà nó ở miêng Âu-Châu biển Hồng-Hải (biển đỏ) và biển Đại tây Dương, mấy cái râu dài tới hai thước

lây, nếu rùi gặp nó cũng như gặp sâu bắt vậy; ít khi mà gặp sự rùi như thế, hễ đề phòng; thì làm sao mà gặp! Còn sự chết chiêm, hay cần thận đề phòng, con nít đừng cho xuống sông một mình làm sao mà chết chiêm dặng? Bởi vô ý không coi chừng lại nói là ma-da kéo. Ấy đó như năm 1904 trời bão lụt theo sông Vaico và sông Gò-công thiên hạ chết nhiều, lẽ thì hẳn hà sa số là ma-da, vậy ma-da ấy thế cho ai? rùi bắt ai mà thế cho đủ số đó?...?

Ô hô! Di-doan chi từ hà túc tẩu...!

Mytho: Cao-dặng-Si siển luận

### Một cuộc xổ số

Mới đây Quan Tổng-Thống Đông-Dương có cho phép hội «Comité central de la journée des régions libérées» tại Hà-nội mở một cuộc xổ số tại Tonkin đặng lấy tiền gửi cho Hội «Comité du Secours national» tại Paris.

Định bán 50.000 số, mỗi số là 0\$50 Cho trúng 158 số chia ra như sau đây:

- 1 số độc đắc trúng dặng..... 4.000\$00
- 1 số thứ nhì trúng dặng..... 1.000 00
- 1 số thứ ba trúng dặng..... 500 00
- 5 số, mỗi số trúng dặng..... 100 00
- 50 số, mỗi số trúng dặng..... 20 00
- 100 số, mỗi số trúng dặng... 10 00

Định cúi tháng Avril 1920 thì xổ.

### Một tiệc tạ ơn

Hôm ngày 18 janvier 1920 là ngày tuyên cử Hội-đồng địa-hạt tại tổng Lợi-thuận (Mỹtho) thì Ông Phạm-trung-Ngôn,

đương quyền làm Hương sư tại làng Phú-sơn, và làm chánh Hội trưởng trong tiệm (Phú-sơn thương-cuộc) lúc tuyên cử thì ông nghĩ vì bốn phận là kẻ thiếu niên, nên không dám ra mà dự cử, song chũr qui ông thừa sai chằng chẻ kẻ bất tài đồng bỏ thãm mà bảo cử ông làm Hội-đồng địa-hạt. Vậy nên hôm ngày 10 février 1920 ông Hội-đồng địa hạt mở tiệc rượu rất xứng đáng mà cảm tạ ơn chũr qui ông thừa sai, ngày ấy chũng dọn nguy nga, có mời đủ thừa sai 15 làng, và thâu bằng ngọc hữu, trong tiệm Phú-sơn thương-cuộc đến dự tiệc cùng đồng, khi mang kệp từ lừng rượu champagne, thì trong hội Phú-sơn thương-cuộc, có Monsieur Cao-hải-Đề là từ hàng trong hội ra thay mặt mà đọc một bài cảm tạ ơn thừa sai sau nầy:

### LỜI CẢM TẠ

Xin lỗi cùng chũr qui ông thừa sai trong 15 làng, trên thời cô há, dưới là thâu bằng ngọc hữu, miêng chíp tôi là kẻ thấp hèn, xin nghe tôi đọc ít lời vãn tắc ngỏ cảm ơn sau nầy.

Nay ông Phạm-trung-Ngôn là Hội-trưởng trong tiệm Phú-sơn thương-cuộc của chúng tôi đây, nghĩ vì bốn phận là kẻ thiếu niên, nên hôm ngày 18 Janvier 1920 là ngày tuyên cử Hội-đồng địa-hạt, nười nhứt định không dám ra mà dự cử, vậy nên chằng có mời đượ gì mà thi thố cùng các ông thừa sai trước hết. Nay các ông đem lòng huệ cố chằng chẻ ông Hội-trưởng của chúng tôi, là kẻ bất tài, đồng bỏ thãm mà bảo cử cho ông Hội-trưởng của chúng tôi, làm chức Hội-đồng địa-hạt.

Nay trong tiệm Phú-sơn thương-cuộc của chúng tôi đây, mà đặng một ông Hội-trưởng rất xứng đáng như vậy, thì ít càng ngày càng mở mang tấn hóa

hơn nữa. Song ngày hôm nay là ngày của ông Hội-đồng địa-hạt, mở tiệc rượu mà cảm tạ ơn chũr qui ông thừa sai, sáng dịp đây tôi xin thay mặt cho chư hội viên trong tiệm «Phú-sơn thương-cuộc» trước là chúc mừng cho ông Hội-trưởng của chúng tôi ngày nay đặng LỘC-VỊ-CAO-THĂNG: Sau là cảm tạ ơn chũr qui ông thừa sai có lòng tốt. Vậy nên chúng tôi đồng rập một lời thãm cảm chũr qui ông thừa sai đó.

Xin nhãm lời thô kịch của chúng tôi.  
Mytho, Phú-sơn: Phạm-kim-Chi

### LOI RAO

Kính cùng lục-châu đặng rõ tại nhà In Hậu-Giang Cáo-thơ, có bầu sách chũr quốc-âm để giúp cho Hương-chức có quyền thi hành như trường-tòa.

Sách nầy có 156 trương và có đủ kiểu yết thị, lời truyền rao, của ông DƯƠNG-VAN-MÊN mới dọn.

Giá mỗi cuốn là..... 3\$.00

Tiền gửi..... 0.15

Xin viết thư đến nhà in Hậu-Giang Cáo-thơ, mà mua.

### Cáo bạch

Kính cùng Lục châu chũr quân tử rõ nhà in ngành của nhà In Hậu giang (Imprimerie de l'Ouest bày lâu lập tại Châu-Thành Bắc liêu nay đã dời về Cánhơ rồi.

Vậy chũr tồn ai muốn mua sách giầy, viết, mực, hoặc là muốn in thiệp, thơ, tuồng truyện vãn vãn. xin gửi ngay cho M. Trần-dắc-

Nghĩa chủ sự ân quán Hậu-Giang tại Cánhơ mà thương nghị.

Giá cả tính nhẹ hơn các nơi.

Nhà in Hậu-Giang Kinh cáo

### Thơ không niêm

Gửi cho M. Trân-tân-Thạnh hội Đông Địa-hạt tổng Thới-Bảo (Cánhơ)

Kính bảm Thấy và mắng cho Thấy dâng tài cũ chức Nghị-viện Địa-hạt trong phân tổng Thới-Bảo, vậy từ đây Thấy đặc ký số nguyện.

Sau này tôi xin tố cùng Thấy đời đời, và chẳng tôi trộm nghe rằng; chức Nghị viện Địa-hạt thì để mà bào chữa thay mặt đời đời cho dân, cùng sửa sang những điều tổn hoá cùng việc tu kiêu bối lộ trong phân tổng. Ấy vậy Thấy đã làm Nghị-viện Địa-hạt rồi một khoá; song khời Thấy làm rồi đây, tôi chẳng nghe tin tức chỉ những việc tu bổ trong phân Tổng, vì bởi tôi ở xa Thấy. Nay mới nghe tin lành rằng; ngày 18 Janvier 1920 Thấy dâng lòng công chúng, nên có 63 vị Thừa sai bỏ thân tài cũ Thấy một khoá nữa. Vậy xin Thấy hãy rằng, lo cho tròn phận sự dâng khời phụ lòng công chúng tài cũ Thấy.

Trước hết tôi xin nhắc cho Thấy rõ và chẳng đường lệ từ chợ Ômôn vô làng Thới-lai thì tôi có nghe nói làm hồi năm Ông Outrey ngồi chủ tỉnh Cánhơ đến nay trên mười năm nên có chỗ sụp chỗ hư có chỗ chùi mắt, mà lộ ấy dân sự lại ở đồng đảo hơn hết, lại những mấy cái cầu vắn theo lộ này thì đã hư sập, như là: cầu rạch Chua, cầu rạch Nhum, cầu rạch Tra, cầu rạch Mít, cầu rạch Dấu, cầu rạch Vàm nhon, cầu rạch Ranh, cầu rạch

mười Khai, nay đều hư sập hết, lúc ban đêm tối trời thì không thể đi được. Vậy xin Thấy hãy vì lòng dân mà đời gót đến nơi xem xét cho kỹ lưỡng đến kỳ Hội-nghị Thấy ra ơn xin cùng quan chủ Tịch cho phép tu bổ lại, còn những kinh rạch; thì là kinh Vàm-bi, kinh Mười-khai, kinh Bảy-ngàn đều là đường thông thương của dân sự, mà nay cạn hẹp ghe lớn không thể đi được. Trong phân tổng Thới-Bảo thì còn những công việc thuộc về phận sự của Thấy nhiều lắm, vậy xin Thấy hãy rằng sốt sắng mà lo xin tu bổ sửa sang lần lần, ấy những điều đại hữu ích, cúi xin Thấy liệu lượng cho đáng phần dân trông cậy Thấy đó.

Ômôn: một đám chúng D. C. N. P.

### Văn thơ cũ

Quan-vân-Trưởng Phục bài thơ vu Hoàng-Thúc

Từng nghe: chẳng đời hai chồng,  
Tiết liệt nữ xưa còn rạch rạch;  
Ngay thờ một chúa,  
Gương trung thần trước hãy sờ sờ;  
Từ ngày, cộng thể Đào-viên,  
Phấn hương lan thốt;  
Mừng dâng thẩu gan thẩu ruột,  
Phá Huỳnh-cân chút đá nường oai;  
Dựa theo làm trào làm nha,  
Đời xích-xi hầu mong giúp sức;  
Ngái quân thần niềm huỳnh-dệ,  
Trái mấy thu sơn hãy ghi lòng;  
Vòng nguy-hiểm thườ gian-truân,  
Rèn một tiết đá còn tạc dạ;  
Nào tướng Hạ-bi ngày nọ,  
Khiến nên đại bại thế nguy;  
Binh Tào dưỡn; cáo nường oai,

Thấy điệp điệp vầy hơn trăm lớp;  
Tướng Hào như hùm sa thế,  
Trong cheo-cheo nường có một gò;  
Xông lược ý khôn.  
Kể hết sức người mong bỏ giáp;  
Tối lui đều tưng.....  
Người bó tay kẻ tướng cuốn cờ;  
Chữ tôn vong để nài một thâu,  
Hâm-hờ dể liễu phó tử;  
Lời ãy-ký lo vì nhị tâu,  
Dùng dăng chưa quyết quyền sauh;  
Cho hay háng Hào bắt háng Tào,  
Xin ba sự thấy đều thuận ý;  
Gấm biết tron danh vì tron nhla,  
Quyển một thì nên mới tới dẫu;  
Lòng phú cùng nhứt nguyệt hai vầng  
Đầu khấn khấn làm lời người Mãng;  
Mát từng trải xuân thu một bộ,  
Hãy người người cảm sự họ Trương  
Xét lại thêm tường.  
Gấm lâu thì biết  
Tuy Bạch-Mã trước lo báo hiệu  
Lấy lừng nên chém tướng Viên-Công.  
Song kim xa nay đã ngang dăng  
Bỏ huộc nên dứt tình Tào-thị  
Khá chẳng tướng ruổi-giông vô ký.  
Ý còn lo mắc-mớ rừng dương  
Đã không lòng theo rần lợi bunn  
Mà dể như danh tiết  
Đầu có kẻ vì hùm thềm cánh  
Mà làm bại sanh lịch  
Tin trưởng ca nghe mới thẩu tin  
Lòng khoãn khoái nữa mừng nữa sợ  
Tịch Dực-dực thãm còn bạc giầu  
Lờ mờ mảng một mặt một còn  
Rày tuy chưa hiệp nghĩa đệ huỳnh  
Đầu hai đảng tây bắc  
Soug có thườ dưỡn vầy tôi chúa,  
Phĩ một hội quân Thần.

Nguyễn-vân-Kiến (lục)

### Giá bạc

Kho bạc nhá-nước..... 15 f 50  
Đồng-Dương..... 15 50

### Giá lúa

Mỗi tạ 100 kilos chở đến Chợ-lớn và trả bao lại. Từ 7 f 70 tới 8 f 30 tùy theo thứ lúa

### Văn uyển

HUYNH-PHI-HỒ PHẬN TRỤ ĐẤU CHÂU  
Tấm lòng ngay thảo dể quên dẫu  
Chẳng dả cho nên thế phải dẫu  
Cam phận lỗi cùng trời đất bạc  
Đem mình gởi với nước non Châu  
Ngựa Hồ chiêm Việt háng mông tướng  
Cái khời đời mây lá dầm cầu  
Hay dờ kien chẻ còn lăm lúc  
Sở xanh c' ép dể chuyển dãi lâu  
Trần-bạch-Vân

### ĐUA CHỒNG ĐI XA

Ngân dậm lương dươn vô bạch cu  
Trương đình xươg vãng được lon thu  
Tay nường chén ngọc tròng doanh sòng  
Mát liếc người thương dạ ngộp du  
Ôm gối rông tĩa; ngày tháng kém  
Trông chừng dăng sá rỏ cây lu  
Thời thời đã vậy thời thời vậy  
Mặt đất mặt trời mặt trượng phu.

### THAM NI QUÍ TỰ

Tu hành nghị Phật phận lòng nhân  
Nhớ tới trần duyên bước với vân  
Khó chống thuyền tình qua khổ hải  
Kiếp đời gót ngọc lại vu sang  
Sắc không hết tướng niệm kinh kệ,  
Son phấn còn tươi nét điểm trang  
Mô phật sắp lưng từ cửa Phật  
Chơi xuân kéo dể cái xuân làng

Cổ-Thi

### Lạc điệp qui căn

(Tiếp theo)

Bước vào cửa Anh-Tuấn càng kẻ lẻ, sợ thung-quyền một lẽ chẳng tha, miệng làm dăm vái vạ vái bà, xin khởi tội mua gà trả lễ. Trong ông cả dăm bàn võ ghê, giận nghịch nhi chẳng kể mẹ cha, thằng con hự cũng bởi nơi bà, lão nói thiệt: thằng Anh-Tuấn về đây: đánh hai chực không tha một mảy. Ông thanh nộ, bà ngồi trên không dám cãi, đợi con về quấy phải sẽ huy, nếu đôi co e nổi sanh rầy, tánh ông nóng cũng tay Đực-Đực. Ông cả giận cầm roi ngồi chực, Anh-Tuấn đầu ngoài cửa bước vào, ông cả nạt một tiếng lớn: Anh-Tuấn, cúi xuống đây cho mau kẻo tao đánh chết, mấy chuyện vắn cùng con nào khi này. (Anh-Tuấn vẫn là tay hiểu từ tánh trong kinh cha mẹ làm, dẫu việc chi cũng chẳng dám nói đối với cha mẹ), nên khi ông cả dạy cuối, lật đật cuối xuống, khóc và thú tội rằng: cha ơi! xin nghiêm phụ rộng tình xét lại, dung nhọc nhi trái phải thừa qua, con cam bẻ lời đạo mẹ cha, dăm hoa nguyệt nên ra cơ đối. Ông cả nghe nói đến đây giận lắm, huýt một hơi ba bốn roi...trót...trót...trót... rồi nói: Hừ chà chà! Tuồng ni làm lớn lối, đã học thói tả dâm, Anh-Tuấn! mi có học lễ nào mi không rõ à! chữ thánh hiền roi để cổ cam, thú bất cáo như bỳ kỳ tội... hừ...2..2..2.. Tao hỏi, phải nói cho thiệt: người nào làm mai mối, mi cùng ai thắm kết tơ-duyên, đã mấy trắng hiệp mặt thể nguyên, hay là mới chuyện trò giấy lát?...? Lời nghiêm thân bởi gác, Anh-Tuấn khó làm thính, dẫu dưới bên thừa bết việc mình, nhờ Thiểm-

Bị ra công bày biểu, cùng một gái Bạch-Mai yếu điệu, quyết trăm năm vấy cuộc đá vàng, chuyện trước sau nhọc từ phân tâng, trông nghiêm phụ hải hà ohi lượng. Anh-Tuấn nói dứt lời, ông cả dạy lại kêu bà cả và nói: đó, hồi giờ mợ có nghe à...thời, lòng lão đã hết tưởng, thằng sút nghiệt hư rồi.. lão nghĩ lại lão bặt phúc sanh con, chẳng tuân lời giáo hóa, lão nghĩ lão cũng người danh giá, quyền hương-cá giữa làng, nhà đầy dộc dầy ngang, ruộng vườn thêm bề bộn. Gia thế của lão làm vậy, có một thằng con, lão định bẻ gia thất xứng đáng cho nó không dặng sao? lại để cho nó ra đàng trai trên gái dưới, lấy một gái hàng vi làm cho hổ tông môn tổ đước. Vậy mà bà còn bình nó nữa thôi...? Nghe dứt tiếng bà liền khóc mướt, mắt lão liên chơn bước lại gần, ông ời xin ông tuagiảm nộ một phần, để cho mụ phân trần hơn thiệt. Đã biết: mình vô phước sanh đồ súc nghiệt, câu giáo hoá bắt tùng, nhưng vậy mà: dẫu bề nộ ông háy rộng dung, tục thường nói: sạch con dữ phải mang, để con oan phải chịu, thằng Anh-Tuấn nó còn niên thiếu, bởi tại người, xúi bỉnh chi đây, để mụ tra gổe ngọn việc này, mụ nói thiệt nếu quá quyết mụ xé thầy đó đ...ngựa...! Nói rồi, dạy tại báo Anh-Tuấn, con hãy dạy lại cha con mà xin lỗi đi, rồi đi tắm rửa thay quần áo mà chuyên việc học hành, chẳng dặng phép đi sa để tạt tẹ một lần nữa như vậy thì chết không hay về. Anh-Tuấn dạ dạ làm y theo lời mẹ dạy. Ông cả giận duỗi một lúc rồi cũng nguôi, khoan tay ngồi làm thính. Bà cả thấy vậy bên nói: ông nghĩ lại đó mà coi: chữ tình thâm phụ tử sờ sờ, ai bao nỡ lấp nẹo cho dặng, còng sanh để mụ ăn cay uống đắng, chịu nhọc nhằng

mới dặng chút trai, để phòng khi nối nghiệp hậu lai, câu bất hiếu hữu tam ông cũng rõ, thôi việc đó đã đành có đó, để mụ sai một đứa gia đình, xuống nhà kêu con mẹ Bịa lên đây, để cho tôi hang hơi sự tình, nó ở tá diên mình, lời chặc lòng mặc mình liêu lượng. Mình kiếm có duỗi phước nó đi chỗ khác, thì thằng Anh-Toấn không thể lại vắn đó dặng nữa. Rồi vợ chồng ta sớm-sữa mau đọ chớn định hôn, hề cưới vợ cho nó rồi, thì cái tình củ ất là lọt lại. Ông nghĩ coi phải vậy chăng...?...!

Nghe mấy lời tình giác, ông cả phước hồi tâm, tự ý mụ, tính lẽ nào lão cũng yên lòng, dưng để việc lòng dồng không dặng! nếu bằng sút nghiệt nó còn làm một lần như vậy nữa, lão đập chết chớ chẳng chơi. Ông an dạ, bà mừng phới phới, sai sáu Khùng mau kiếp ra đi, xuống nhà kêu con mẹ Bịa tức thì, rằng lên bà báo chuyện gì không biết...! Vương Hộh dạy Sáu-Khùng chạy riết, xuống tới nhà kêu quyết thiêm mười... bớ thiêm mười Bịa, mau mau lên bà cả dạy việc.....

(Sau sẽ tiếp theo)  
P. K. X.

## TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU TÂN-PHƯỚC

Đường kinh lập Cantho

### NGUYỄN-NGỌC-NỮ

LÀ CHỦ TIỆM

Kính lời cho quý ông, quý thấy rõ: tiệm tôi làm bánh mì rỗng bột mì tây, mua tại hàng bán bột tốt có danh tại Saigon. Cách làm sạch sẽ, bánh thì để trong tủ có kiểu rộng nước kiến lên

kh ông dặng, ruồi bu không được lại khỏi ai rờ tay dơ, ai muốn mua ở nào thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

Xin có lòng chiếu cố giúp bang đồng bang trong cuộc thương mại.

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

### Cáo bạch

Có bán các viết "PORTE-PLUMES À RÉSERVOIR" ngòi viết bằng vàng thiết cao "PLUMES EN OR CONTRÔLÉ" không sét, không mòn. Có khẩu (AGRAF) một đầu thì bút viết, còn đầu kia thì viết chì (PORTEMINE); có phụ thêm 1 hộp nhỏ đựng năm cọng chì để thay. Cây viết này nếu gìn giữ xài mười năm không hư.

Xin đừng tưởng rằng cây viết này giống theo các viết năm cái, một đồng của khách bán đó.



Mua về, nếu xài không dặng không xứng dặng với đồng tiền thì trả lại Bồn hiệu sẽ trả tiền lại đủ. Giá một cây là (có hộp, có complegoutte) 4\$50

Mua nguyên lô về bán lại càng tinh giá nhẹ hơn nhiều.



Trữ bán tại nhà in An-Hà CANTHO

### Bộ hát xiết Annam

(Cirque Annamite)

#### Lời kính cáo

Từ ngày chúng tôi lập thành bộ hát xiết Annam đến nay gần đặng 1 năm rồi thườn đi hát khắp Lục-châu, đến đâu nói cho phải: cũng nhờ Đổng bang, đôi nghĩa Đổng bào, thương tình đồng chí, vui lòng xem giúp, lại cũng là may: kếp hát và nam nữ tài tử của bọn chúng tôi làm tuồng dạo êm tai đẹp mắt Đổng-bang, nên tiếng khen không giứt. Ở đây, chúng tôi thâm cảm ngàn ngày.

Nghĩ vì: Xưa nay Đổng bang ta chưa ai ra lập đặng một bộ hát xiết khi cụ sung túc như các nước bên cõi Âu-mỹ. Nay chúng tôi chủ ý, thiệt là: bắt cầu lợi cầu danh, muốn lập thêm bộ hát xiết của chúng tôi ra cho thiệt lớn, kếp làm tuồng chọn người cho tuấn thực ngoạn ngoại bang trông vào may mà đặng đẹp mắt ngợi khen, thì tiếng thơm cũng bay lây cho Đổng-chúng.

Vậy tôi rao báo này cho Lục-châu người Annam ta mà thôi, ai có biết kiểu cách chi lạ trong cuộc thể thao: nhào, múa, đánh đu, đi giày, hoặc nghề chi khác v...v... Xin đến giúp sức cùng bọn chúng tôi thì chúng tôi cũng trọng tiếp luận tài nạp dụng và huân công cho xứng đáng.

Nếu vị nào muốn viết thư trước cho tôi mà bàn luận đều chi, xin để bao như vậy: Và xin nhớ biên cho tôi cái hiệu thì tôi sẵn lòng trả lời.

Monsieur André Thận. Directeur de la troupe d'acrobates Annamites à Vinhlong. (à faire suivre)

André Thận kính cáo

### Nam Bắc Ái

Kính trình cùng quý-vị:

Tại tiệm tôi, có trữ Trà-Nam-Việt, dầu mùn (Essence de menthe) hiệu Lô-tiên và các thứ xà-hồng.

Có phòng ngủ, rộng rãi sạch sẽ.

Có bán cơm Annam, cơm Tây, và rượu lè.

Người Quản-lý tiệm này, biết phép vệ-sanh, cho nên sự tinh khiết ít nơi bì kịp!

Cúi xin quý-vị đố ỉg-bào, mở lòng đoàn thể, giúp chúng tôi cho vững bước trong cuộc thương trường, là 1 điều chúng tôi rất trọng ơn quý vị lắm đó.

Nghĩ rằng:

Người Annam, thương Annam, Lập sòng, phá núi, dầu làm như chơi

Monsieur Lê-Mai, Quản-lý

Nam-Bắc-Ái

Pos'e de Trà-ôn

Kính đôn

Mấy ông Chủ-bút Nhựt-trình quốc-ngữ nếu đi lỡ đường, ghé ăn, nghỉ tiệm tôi chúng tôi chẳng tính tiền chi cả.

### Lời Rao

#### Rượu Rhum Stella

Hội làm Đường và làm rượu rơm ở tại Cantho kêu hùn vốn thêm cho đủ 1 triệu rưỡi quan tiền langsa (1 million et demi de francs)

Vị nào muốn hùn xin do nơi ông QUẢN LÝ hội đường niên ngụ tại phòng văn quan Trạng-sư A. Viviers tại Cantho

### Bán

Có bán một con ngựa kim bác thảo lai.

Ái muốn mua xin do nơi M. Pierrat Payeur à Cantho.

### Trường Vô Văn

Cantho

Day học trò thì lấy bằng cấp Sơ học

Học và ăn ngũ tại trường 12 \$ một tháng

Học và ăn buổi trưa 7 \$

Học ngoài..... 4 \$

Bữa I tháng chạp Annam bài trường

Bữa I tháng giêng Annam tượn trường

### Hội mua bán lúa

«Nam-lợi-mỹ» TRÀON

Số vốn 200.000\$00 (hai mươi muôn)

Hội mua bán chắc chắn, cần lường thật thà, vị nào ở xa muốn bán xin gửi lúa kiểu đến, hội sẽ đánh giấy thép định giá, hoặc sai người đến thương nghị

Nguyễn-văn-Bổn

Quản-lý Nguyễn-văn-Cần

Đặng-văn-Chiêu

### Hậu thạnh

Giao tiếp thương mãi hội

CU LAO MÂY— TRAON

Hội mua bán lúa

Hội này khởi sự mua bán từ ngày 1 Mars 1919 đến ngày nay là 15 Septembre 1919 tính số mỗi 100\$00 thì lời đặng 52\$ còn tài sản tính hội hết thấy giá đáng 50\$00 đều tính nhập và số vốn.

Nay hội mở hùn thêm mỗi phần hùn là 130\$; như vị nào muốn hùn mấy hùn tùy thích. Định đến ngày 1. Decembre 1919 thì nạp số hùn; như vị nào muốn hội đều chi xin gửi thư cho Monsieur Từ chủ Hội Giao tiếp sẽ hồi âm lập tức.

Thương xã Hội

### Việc nên làm!!

Rượu Rhum Stella làm tại Cantho, đặt tông bằng nước mía, uống đã ngon mà giá lại rẻ.

Vậy Bồn hiệu kính cùng quý vị rõ: Như vị nào muốn lãnh về bán đặng kiếm tiền huê hồng, xin viết thư cho Bồn hiệu mà thương nghị.

Lãnh về bán khỏi trả tiền trước, bán đặng bao nhiêu thì trả tiền bấy nhiêu. Còn như vị nào lãnh rượu về mà bán chẳng đặng, thì gửi trả lại cho Bồn-hiệu cũng đặng vậy, miễn là về còn tốt thì thôi.

Société des Sucres et Rhums de Cantho  
Kính Cáo

### Một việc khá lắm

Có quan Giám Đốc Quesnel sẵn lòng muốn bán hai sớ ruộng của ngài, ở tại háp mười Mỹtho sớ thứ nhứt đặng 46 mẫu, ở dựa mé kinh, sớ thứ nhì đặng 246 mẫu, ở dựa mé kinh lớn kêu là kinh Tổng-đốc Lộc, kinh này xáng mới vét lại lớn lắm, bề ngang chừng 40 thước nên tiện bề chở lúa ruộng lắm, và như muốn chở lúa thẳng lên Chợ-lớn đi ngã sông Vaico cũng dễ lắm.

Hai sớ ruộng ấy đều là đất thuộc tốt lắm, chẳng còn phải tốn công khai phá chi nữa hết; lại sẵn trong đất có mười ba cái địa, cá rất đại lợi. Có một sớ đất khác kề cận với hai sớ ruộng nói trên đây, chừng 300 mẫu, nguyên là của hiệu Speidel đã bị nhà nước tịch thu lại và có lẽ trong một ít lâu sẽ giao gia bán

Hai sớ ruộng của quan giám đốc Quesnel, huê lợi mỗi năm chừng 12 tới 15 ngàn giạ.

Ái muốn mua hai sớ đất ấy xin gửi thư cho quan Giám đốc Quesnel tại Saigon, hay là gửi cho sớ Nhựt trình An-hà tại Cần-thơ mà thương nghị và đến xem bản đồ thì hiểu rõ

### MỸ KỸ

TIỆM HOA CHON DUNG VÀ KHẮC CON ĐAU  
ở đường Turc, số 16

Ngang nhà MOTTET, Saigon

Kính cáo cùng quý khách dặng hay: tại  
tiệm tôi có làm má đá bằng đá cẩm thạch,  
đá xanh Ton-kin có đủ các thứ kiểu.

Có khắc cou dấu bằng đồng, mũ thun  
bằng cây, chạm bản đồng cùng hoa điều  
thảo mộc theo lá nhân hiệu, vân vân.  
Mộ bia chạm bản đá cẩm thạch.

Có thợ họa chơn dung nhảm hình  
người mà vẽ bằng dầu sơn vô bở, nước  
thuốc mực Tàu, viết chì than, họa biền  
liều và tranh, họa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Chaussures en tous  
genres.

Trương-ngọc-Giư cần khải

### Phở cáo đồng bang

Kể từ buổi An-Hà An-quán,  
Tại Cánh-thơ, tạo sáng đến này,  
Lục-châu quân-tử, ơn dày

Mần-cần mua giúp, ngày nay thanh-hành,  
Thanh-hành dặng cửa hàng rộng mở  
Máy sấm thêm, thấy thợ tin rờng,  
Lãnh in chỉ thầy đẹp xong,  
Truyện, thơ, danh-thiệp, thiệp-hồng,  
[thiệp-tan.

Toa, số, bộ, làm công kỹ lưỡng,  
Chắc lại bền chảng nhượng của người  
Nói chỉ sách đóng thì thôi!  
Lưng da, lưng bố, dẻ dơi ít hư.  
Sách in sáng, tinh từ, Kim Túy,  
Tự điển cùng Sử ký Đại nam.

Tuần tra Pháp lệ, dạy kham,  
Cách thi hành án, thiết làm rất hay.  
Thước, viết nghiên sáng đầy đủ hàng  
Thiếu chỉ dầu giấy láng, mực ngời;  
Chuồn trao, nào phải nhượng lời.  
Sang chơi 1 chuyển xin mời các ông

Tuy vật liệu, nay không dễ dũ,  
Bồn quán nào dám phụ ý ai,  
Khó nhọc thứ mấy chảng nài,  
Miếng cho đẹp dạ Quý-ngài là hơn.

An-Hà An-Quán Bd Saintenoy Cánh-thơ.  
Đồn kính.

### LOI RAO

Kể từ ngày 1 Novembre 1919, ai  
có trồng mía nhiều xin chờ đến lò  
rượu RHUM STELLA tại làng Phú-Thứ  
(Cánh-thơ) mà bán. Đất luân mây ghe cùng  
mua; mua dặng tiền lắm.

Còn ai chưa trồng mía cũng nên trồng  
cho nhiều mà bán vì lò rượu này dùng  
nước mía mà làm rượu.

### Xin ghé mắt

Truyện Ngủ-phụng-Lầu của Trần-văn-  
Hương có để bán tại nhà in Hậu-giang  
Cánh-thơ. Vay xin đóng bang liểu vài cái  
tiền lảng phí mua dộc giúp vui giầy lác,  
giải muộn thoả cũng được vài caub.  
Trước là coi cho tiêu khiên ngày giờ sau  
thấy đều tệ mà chừa!

Hãy mua coi sẽ biết. Ngộ lắm!!

Giá mỗi cuốn là..... 0\$20  
Ai mua nhiều tính giá rẻ hơn  
1 cuốn giá..... 0\$20  
50 cuốn giá..... 6\$50  
100 cuốn giá..... 12

### LE-KHANH-TRINH

Geometre civil

CANTHO—CHAUDOC

LEVÉ DE PLANS

Délimitation et Bornage

EXPERTISES

### Ông Lê khánh-Trinh

KINH-LÝ

Cantho—Chaudoc

Lãnh đạt điển thổ

Phân ranh hạng

Tương phân thổ sảng

Công chuyên làm kỹ và mau lại giá nhẹ  
Xin viết thư nơi tôi mà thương nghị.

### Thuốc điều hiệu Globe (TRAI ĐAT)



Có gói 10 điều

Có gói 20 điều

Hút đã ngon, dễ đánh lâu được  
không mớ, không mưc.  
Tại Hãng DENIS-FRERES có trữ bán

### Nhà máy xay gạo

TẠI CHAU THÀNH CẢNH-THƠ

Tại nhà máy này có xay và trữ gạo  
trắng, bán lẻ và bán tạ. Gạo xay ra có  
nhiều hạng tùy theo giá.—

Trong lục-châu chư vị nào muốn mua  
hoặc nhiều hoặc ít, xin viết thư mà  
thương nghị.

Décertiquerie de Cantho.

### LOI RAO

Kính cùng lục-châu dặng rõ lại nhà  
in Hậu-Giang Cánh-thơ, có bầu sách chữ  
quốc-âm để giúp cho Hương-chức có  
quyển thi hành như trường-tà.

Sách này có 156 trương và có đủ kiểu  
yết thi, lời truyền rao, của ông DƯƠNG-  
VĂN-MẾN mới soạn.

Giá mỗi cuốn là..... 3\$ .00  
Tiền gởi,..... 0.15

Xin viết thư đến nhà in Hậu-Giang  
Cánh-thơ, mà mua.

### PIERRE PHAN-VAN-VAN DIT VANG

Geometre civil

Longxuyen—Chaudoc—Sadec

ARPENTAGE

Délimitation et Bornage

EXPERTISES

### Ông Phan-van-Vang

(Pierre)

KINH LÝ NGOẠI NGẠCH

LONGXUYEN—CHAUDOC—SADEC

Lãnh đạt điển thổ,

Phân giải hạng,

Tương phân thổ sảng,

Công chuyên làm kỹ

vang và tin giá nhẹ

Điển chủ có cần dùng

xin viết thư thương nghị

### Thuốc gói hiệu Globe

(TRAI ĐAT)



Máy tay thường dùng thuốc đều cho  
thuốc Gà-lốp là dưng, khỏi thơm thú  
không khô có.

Một mình hãng DENIS-FRERES có trữ  
bán sĩ mà thôi.

# HIỆU MÓI Trần-Mạnh

Ở đường mé-sông, gần cầu tàu Khách-Trú—**Cantho**

Có bán đủ thứ: Rượu-tây, dỏ-hộp, thuốc hút (TABACS ET CIGARETTES) thuốc-tây (PRODUITS PHARMACEUTIQUES) dù, nón, khăn sách, truyện, thơ, tuồng, giấy, mực, và các thứ vật dụng theo thể-cách kim-thời, vân vân.....

*Kính cùg Lục-châu Quán-tử*

Tiệm tôi mới lập, bán đủ các thứ hàng hóa đã kể trên đây; chẳng những là ngon và tốt, lại còn giá rẻ hơn các nơi

Tôi có lãnh bán CONTRE REMBOURSEMENT cho những người ở xa (ngoại tỉnh, hay là xa cách châu thành) có cần dùng món chi, chẳng hạn, cứ việc viết thư cho tôi thì tôi liền gửi món ấy đến cho chur-tôn lập tức. Nói tóm 1 đến là: chur-tôn có cần dùng vật chi, ở tại Cantho có bán, thì tôi cũng có hể mà gửi ngay cho chur-tôn dặng vậy.

Xin chur-tôn Quý-khách, tương tình đồng-ban, ra ơn chiếu-cổ, giúp nhau, dặng mau tấn-bộ trong nẻo thương-trường, thì ơn ấy rất nên thâm cảm.

TRẦN-MẠNH kính cáo.

# TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU TÂN-PHƯỚC

Đường kinh lập Cantho

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

LÀ CHỦ TIỆM

Kính lời cho qoi ông, qui thấy rõ: tiệm tôi làm bánh mì rông bột mì tây, mua tại hãng bán bột tốt có danh tại Saigon. Cách làm sạch sẽ, bánh thì để trong tủ có kiến rọng nước kiến lên

không dặng, ruồi bu không được lại khời ai rờ tay dơ, ai muốn mua ở nào thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

Xin có lòng chiếu cố giúp bạng đồng bang trong cuộc thương mại.

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

## Vô-văn học hiệu

Trường học của Ông Vô-văn Tom lập, gọi là "Vô-văn, học hiệu" đã khai từ hôm 4 Novembre 1918. Nay được 50 trò nam và nữ vào trường.

Thầy giáo cần mẫn con nit học mau tàn phát vô cùng.

Tiến học và ăn, ngủ phải đồng trước tin giá như vậy.

Học ngoài (không ăn gủ) ....4\$

Học và ăn buổi trưa, .....7

Học và ăn ba buổi, ngủ tại trường .....12

Như ai dùng giấy Quốc-trái mà đóng tiền trường cho con cháu học, thì Ông Đốc học trường Vô-văn cùng thâu, cứ mỗi phiều 100 francs thì kể là.....16

Bữa 3 Juillet bài trường tới 5 Aout thì tựu còn kỳ bài trường Tết thì cứ rằm tháng chạp bải qua rằm tháng giêng thì tựu bà con có bác ai có dịp đi Cantho ghé coi cách sắp đặt chỗ học, chỗ ăn, chỗ ngủ.

Ai có cần hỏi thăm đếu gì, xin gửi thư cho Ông Vô-văn Thơm thì lập tức có thư trả lời.

# PHARMACIE SHANGHAI

TRÔNG RẪN THAY CON MẮT

Chủ nhơn **TRIEU CUONG**

Một tiệm lớn ở tại đường Marins, số 88—**Cholon**

Một tiệm mới ở tại đường Gallièni, số 3—**Saigon**

(Ngang nhà giầy xe lửa Saigon-Cholon gần Chợ-Mới)

Bổn Dược Phòng có trữ bán nhiều thứ thuốc rất nên thân hiệu đều có dùng cái nhãn «Con Bướm Bướm» làm tín, chur qui vị có mua thuốc của tiệm tôi, hãy nài cho được cái nhãn «Con Bướm Bướm» mới là thiệt thuốc của tiệm tôi, kéo làm thứ giả uông vào thêm hại

Bổn Dược hòng có gửi thuốc tại nhà M. THÁI-KY-SON, ở đường Pellerin số 23-Saigon bán giùm giá của tiệm tôi, chur qui vị ở trong Lục-Châu có cần dùng thuốc của tiệm tôi, xin viết thư cho hay sáng lòng gửi cách Contre remboursement. Còn tiền gửi về thân chủ phải chịu

SHANGHAI BO HUYES YEN SƠ VÊ

(20) Thuốc bổ thận tinh thần hiệu

TUẬN HOÀN

Theo đời Văn-minh này trong xã hội của Đông-bào ta từng có tiếng khen cho thuốc trị bịnh nhiều món đã hay, lại lịch trị vô cùng, và các Lương-y trong các nước cũng làm chứng chắc cho ta phương thuốc Tự Thận này là một phương quý lạ trong việc tráng dương nếu bịnh các chứng thuộc Thận rất nên đề dặt, theo thuốc này mà trị những là: Tâm, Thận bất giao sanh chứng chiêm bao Di-tinh, nếu để lâu ngày đường Ngọc quan hư xương móng hoại biến ra chứng Trệ-khi (đau giá) dùng thường thuốc này thì tráng hĩa cho mạng môn, âm nơi thận thì tức thì mạnh giới:

1.—Huyết khí suy nhược, tinh thần hao kém, ăn uống không dặng, giao cấu không nổi, mộng-mị đi-tinh cùng là đờn bà lạnh nơi tử cung, đờn ông tinh huyết hư nhược nên mới chậm có con, dùng thuốc này công hiệu hơn hết, sức mới mạnh hơn tinh chắc của các loài cá, và âm thận thì hơn sức Lộc-nhung, thiệt là bổ uận hạng nhất trong hoàn cầu;

2.—Bàn hoàng thọ thấp, nhiệt sanh chừn; lậu trệ, ngủ lảm, mới thì đái gắt, lâu thì bải hoại đờn điều, hay là bởi đau sang độc mà uống nhiều thứ thuốc hại độc làm cho phạt ti-vị hao thân phủ; dùng đến thuốc này cũng năng bồi bổ chơn nguơn tiêu trừ các chứng bịnh;

3.—Mỏi lưng mỏi gối, nứt tẻ xương cốt, đi đứng có dấu không vững vàng, các chứng thuộc về cuộc chơi bởi quá độ khiến tinh thần bủng rủng, dùng thuốc này trở nên mạnh mẽ;

4.—Ti-vị hư khí huyết hao kém, hay

mệt hay mới đêm khuya, thường hay sông bên bởi tích trệ nhiều, ăn uống không tiêu, dùng đến thuốc này khai vị kiện u châu thân au ôn;

5.—Đờn bà con gái đường kinh huyết hư huyết kinh vàng dợt ngưng trệ đông khởi huyết sắc bầm, sanh chứng xích đái hạ, bạch đái hạ, đường kinh trời-sục không chừng, khi ít khi nhiều nơi âm môn hư lạnh, dùng đến thuốc này rất hay vô cùng;

6.—Những người già cả, thận hư mang môn hỏa kém, hay đái đêm, xương cốt mỏi mệ, dùng đến thuốc này rất cố tình bồi thận, dẫu già tuổi cao cũng mau có con thiệt là thuốc bổ thận rất nên công hiệu.

Như vị nào có mấy chứng đã kể như trên đây, thì mau dùng thuốc hoàn này trong một ngày sẽ thấy hiệu nghiệm chẳng sai, uống luôn cho dặng 3, 4 ngày các bịnh đều hết, mà lại mạnh mẽ hơn xưa thân thể tráng kiện, như mấy ông già, bà cả khí huyết dảm suy, tinh thần hao kém ăn uống chẳng dặng, bịnh hoạn liêu niên, như uống thuốc này cho thường, thì ăn uống mau tiêu, da thịt mịn màng, thêm sức sống lâu, già trở nên trẻ, còn trẻ thêm sức mạnh, có con thiệt là một phương thuốc bổ huyết rất hay quý trong hoàn cầu.

Chur qui vị có mua hãy nài cho dặng hiệu PHARMACIE SHANGHAI và coi nhãn «Con BƯỚM-BƯỚM» mới là thiệt thuốc của BỔN-DƯỢC-Phòng kéo làm thứ giả mạo

CÁCH DÙNG: Tối trước khi đi ngủ uống một hoàn, uống với nước muối hay là nước trà, dùng luôn đến khi trong mình cho thiệt mạnh.

THIỆT GIÁ:

Mỗi hộp hai hoàn .....1\$00

# HỒ'I DÔNG-BANG

Trong xứ ta có lò đặc  
một thứ rượu ngon làm  
kêu là **Rhum Stella**  
làm rờng bằng nước mía

Ta nên mua rượu này  
mà uống, vậy mới là tỏ  
ý bình vực cái mới lợi  
trong xứ ta đó.



Rượu **Rhum Stella**  
này giá đã rẻ mà uống lại  
nên thuộc nữa.

Mua uống rồi mới biết  
**SOCIÉTÉ.**

des

**SUCRES ET RHUMS**

Cantho Cochinchine

Muôn mua xin do nơi  
**HÃNG HẬU GIANG**  
**DƯƠNG HÀNG**  
**Cantho, Saigon,**  
**Vinhlong, Mytho**  
**Travinh**

Vậy mới lợi càng ngày về tay đông chường

*Lu et approuvé par la publication*

*Cantho, le 15 Mars 1900*

*L'administrateur*

