

LE COURRIER DE L'OUEST
ÉDITION EN QUOC-NGU'

AN HÀ NHU'T BÁO

安 河 南 日 报

MỖI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Direction—Rédaction—Administration—Boulevard Delanoue, CANTHO

TỔNG LÝ: TRẦN-DẶC-NGHĨA

Chủ Bút: PHẠM-KÝ-XƯƠNG

BÁN NHU'T TRÌNH

TRONG CỘI ĐÔNG-DƯƠNG

BỘN CHỦ LANGSA

BỘN CHỦ QUỐC NGŨ		BỘN CHỦ LANGSA	
TRỌN NĂM.....	5 \$ 00	TRỌN NĂM.....	3 \$ 00
SÁU THÁNG.....	3. 00	SÁU THÁNG.....	2 00
BÁN LẺ MỖI SỐ.....	0. 15	BỘN QUỐC-NGŨ VÀ LANGSA	
		TRỌN NĂM.....	7 \$ 00
		SÁU THÁNG.....	4. 50

Vị nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhứt trình xin viết thư cho M. Trần-dác-Nghĩa mà thương nghị.

Mua nhứt trình thi kè từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

VIN DE CHINE DIT ALCOOL MÉDICAMENTEUX

RUỘU THUỐC RẤT THẦN HIỆU

Bản Được Phòng kính cho chư Quý khách ở xa, gần hay rằng: Nhà-nước cho phép Bản Hiệu ngâm Rượu Thuốc tại Tiệm và đăng thông hành Lục-Linh; nên Bản Hiệu ăn hành ít thứ Rượu thuốc cho chư Quý vị xem, đăng mua mà uống thử coi cho biết hay dở thế nào. Nhữ ng Rượu thuốc của Bản Hiệu ngâm, kể ra sau đây: Và có một thứ Thuốc ho thiệt là bay lâm, hiệu là: TRUNG-HUÈ CHÍ KHÁI THỦY, bất kỳ ho lâu mau, bê uống vò nội trong 24 giờ thì thấy bớt liền;

Gia mỗi ve 0\$30, mỗi lô 12 ve 3\$00; Như chư Quý Ông muốn mua gởi thư cho Bản hiệu thì bản hiệu sảng lòng gởi thuốc lại lập tức.

TRANG CÀN PHONG THAP TUỐU

Rượu thuốc này, lựa ròng những thuốc thường hạng mà chế ra. Các Y-sĩ bên Trung-quốc đã có thí nghiệm rồi, đều chứng chắc rằng: rượu thuốc này, phép Trung-truyền Lương-Phương kia thật sự mới chế ra dặng một thứ rượu thuốc Vệ-Sanh này, bê am hư thì bê am, dương hư thì bê dương, chẳng luận trẻ già, dòn ông dòn bà, người nào khí hư huyết hac, thất thủy kém hao, bê uống rượu thuốc này thì dặng tráng tinh sanh huyết, chẳng những là dặng khí huyết sung túc mà thôi, lại còn tiêu trừ bá bệnh.

Nó trị bánh nhức dầu phong, tay chorù phù thủng, da thịt sưng nhức, đau lưng mỗi gối, tê tay tê chorù, đau nhức trong gân cốt, các chứng thường độc di đứng chẳng an, đau nứa thân mình, (kêu là bán thân bất toại).

Thì dùng, hoặc uống hoặc thoa cũng đều hiệu nghiệm cả thảy, chẳng những là trừ bệnh mà thôi lại còn làm cho ăn mau tiêu, máu chạy đều, sanh tinh huyễn

Uống thuốc rượu này rồi thì linh thần khỏe khắn hơn lúc trước trăm phầu người có bệnh uống thì trừ bệnh, người không bệnh uống thường thì mạnh giỗi luôn luôn, cả đời khỏi lo bệnh hoạn.

CƯỜNG CHƯỞNG BỎ HUYẾT TƯỚU

Là một thứ Bi-Truyền-Lương-Phương, chọn rát ròng những thuốc tốt thường hạng, quý trọng vô cùng, lại có giá thêm Nước-Sắc, hiệp lại mà chế ra thứ rượu thuốc này. Các Y-sĩ bên Trung-quốc, đã thí nghiệm và chứng chắc rằng: Thứ rượu thuốc này là một thứ hay sanh tinh bỏ huyết và thêm sicc mạnh cho con người.

Sắc đục quá độ, nhức dầu chổng mặt, thân hư di tinh, Dương-Vật-Rất-Cứ đau lưng mỗi gối, khí huyết hao kém, từ chi mỗi mệt, dòn bà đường kính không đúng, bạch dài xích-dái dòn bà sanh dê yếu đuối da mặt mệt vàng.

Chẳng luận dòn ông dòn bà, các chứng bệnh thuộc về bệnh hư bệnh lão thấy đều dùng dặng. Uống nó thì nó hay sanh tinh thêm huyết khỏe khoắn tinh thần nhường người không con uống thường chắc sẽ có con, lại còn bay trừ những vật thực ăn không tiêu, tích trữ trong bao-lú.

Bê uống rượu thuốc này thì dầu bệnh chỉ nò trừ cùng nỗi.

BÁ BO-VỆ SANH TƯỚU

Con người ở đời, phải cho biết cách vệ sinh thì trong mian khỏi mang tai, bệnh ít sao. Còn như mạng sống của con người là bởi nhờ nơi khí huyết sung túc. Cho như những người tinh thần hoan hồn, chẳng biết thêm ăn, từ chi rõ liệt, lở tai lồng bùng, con mắt mờ mệt, ấy là bởi huyết suy, khí kém, trái tim và trái cát đều hư

Bản được phòng bằng da tám chung ý, tiêm Phương kia thể no bết sicc mới chế ra dặng một thứ rượu thuốc Vệ-Sanh này, bê am hư thì bê am, dương hư thì bê dương, chẳng luận trẻ già, dòn ông dòn bà, người nào khí hư huyết hac, thất thủy kém hao, bê uống rượu thuốc này thì dặng tráng tinh sanh huyết, chẳng những là dặng khí huyết sung túc mà thôi, lại còn tiêu trừ bá bệnh.

Uống rượu thuốc này dặng thường thì dặng sống lâu, người không con uống thường chắc cũng có sanh con, thiệt là một thứ Vệ-sanh chí tánh dược đó

Phải uống cho thường thì mới thấy hiệu nghiệm là dường nà.

HO-CỐT-MỘC-QUA-TƯỚU

Rượu thuốc này chế ra bằng Ho-cốt và Mộc-qua, bôn được phòng chẳng nói công khó chế luyện kỹ cang, và chọn thứ thuốc thiệt tốt hiệp lại mà làm ra thứ rượu thuốc này, ai có bệnh như sau đây, bê uống vào thì thấy hiệu nghiệm liền

Dau trong xương, từ chi rõ liệt, di bướt không vững, da vàng, chorù thủng khí hư huyết trệ, nhức dầu phong, các chứng thứ tieb, cốt khí tìn-la.

Nếu ai có các chứng bệnh kê trên đây thì nên dùng thứ rượu thuốc này mà uống hay là thoa thì hiệu nghiệm dĩ thường, thiệt là một thứ thuốc hay để như

Bất kỳ dòn ông dòn bà, bê uống nó cho thường thì mau tiêu hóa vật thực, lại thêm khí lực bội già, khởi lo bịnh hoạn về sau mà lại dặng sống lâu thêm nữa

THÔNG-TRỊ-MAU-KÈ-TƯỚU

RUỘU THUỐC BỎ HUYẾT

Thứ rượu thuốc này, chuyên trị các chứng phong thấp, huyết lạc tho cáo, ấy là một thứ thuốc bị truyền tinh nghiệm đê nhất.

Các chứng phong thấp, chẳng luận lâu năm hay là mới cũng dầu trung, còn nhức đau lưng, nhức tay, mỗi chorù, đau trong xương, hay đục rắn, hoa bị té bị đánh mà sưng mìn, hay là tay chorù bâi hoặc. Các chứng ấy bê nô g vào thi thấy hiệu nghiệm liền.

Phải tùy theo chứng bệnh mà dùng, chẳng cần uống cho quá đà.

Mấy thứ rượu thuốc này của bôn Được-Phòng ngâm tại tiệm và mỗi khi ngâm thì có một ông Langsa đến nghiệm chất chẩn, hiệu Trung-Huè-Dược-Phòng tại Cholon đường Paris số nhà 89, như chư Quý Khách ai muôn dùng thứ thì xin hãy đến tại tiệm mà mua rượu này có phần đê hiệu Trung-Huè-Dược-Phòng thì chẳng làm đỗ giá nao. Con ai ở xa mà muôn dùng rượu thuốc này thì xin gởi thư đê chờ & cho kí luồng thì bôn Dược-Phòng sẽ gởi thuốc đi tức thi, xin quý khách thử qua sẽ biết.

Cac nhà Annam

Hãy nhớ khi mua thuốc mà uống cho đỡ mạnh giỏi; thì hãy hỏi thăm mấy người lớn cùng là ông già bà cả, nhưng kèn sè nói cho mà biết tiệm thuốc PHARMACIE NORMALE của ông H. DE MARI nhứt hàng bảo chế y sành, tại đường CATINAT số 119 SAIGON, là có danh tiếng lâm, vì bán rộng những thuốc nhứt hàng, không bể làm giàn dối bao giờ. Lại giá bán thì cũng nói, không khi nào thấy người An nam tới mua mà bán mất hơn ngưởi Tây đâu.

NHỮNG THUỐC THẦN HIỆU

Vin tonique du Dr H.DÉEM:

Thứ rượu này dùng mà bồ, nồng người ốm-o hay đau, rét, và nhứt là cho người đờn bà có thai dùng thì con minh sanh ra có da thịt và mạnh giỏi.

SOLUTION Dr DÉEM

Trừ bệnh nha phiến rất mau và không có phâ đau

BÁN RỘNG THUỐC THƯỢNG HẠNG
và nhiều hiệu có danh tiếng dầu bạc hà **ESSENCE DE MENTHE
DE MOLINIER**, tốt hực nhất.

Cháo tiệm trữ thuốc hoàu PILULES PINK trị bệnh mắt máu xanh xao, lại uống nó thì ngừa đỡ các chứng bô bô ho, lao tồn.

PHARMACIE NORMALE:

H. DE MARI, PHARMACIEN DE 1^{re} CLASSE

Có bán các thứ thuốc đà kẽ tên trên đó, và có bán các thứ thuốc khác, cùng hiệu nghiệm vậy.

HÀNG HẬU GIANG

vốn dặng 600.000f

Hàng này của Langsa và Annam bùng vốn lặp tại Cần-thơ. Có trữ đủ các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tặc một dắt ta tại Saigon có món chi thi trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt. Cũng gởi hàng cho các xứ xa; ai mua món chi xin viết thư ngay cho Hàng, thì Hàng sẽ gởi hàng lập tức.

Xin quý vị đến xem Hàng chơi thì rõ. Có trữ bán:

Rượu rom hiệu Stella

Làm ròng bằng cho lanh nước miá. Có bán lẻ, bán sỉ và cho lanh về bán lại khói trả tiền trước.

TIỆM Trương-văn-Hanh

sadec

Có bán xe máy mới và đủ đồ phụ tùng xe máy và sữaxe. Lanh tháp mướn đèn khí đá (carbone) theo cuộc quan, hòn, tan, tể, kỳ yên, Tan già, ba thợ, khăn đèn bằng nhiều tay và khăn bùng tốt thượng hạng, bún mớ và bún lè vò roto xe máy hiệu Michelin, giày bảm-đt đủ cỡ đóng theo kiều kim thời. Quí ông ở xa muôn mua đồ phụ tùng xe máy, thi gởi thư cho tôi. Tôi sang lòng kỹ lưỡng mà gởi contre-Remboursement nghĩa là đóng bạc nhà thơ mà lanh đt và tôi cho giá đt đồ phụ tùng in sảng bằng chữ quốc-ngữ (Prix courant).

Trương-văn-Hanh.

Cần khái.

AN HÀ NHỰT BÁO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1.— Chúc mừng năm mới | 7.— Về cuộc thương mài |
| 2.— Cây cối nước nguồn | 8.— Nữ lưu hương khuyến |
| 3.— Đồng mưu phả kế | 9.— Thị tập |
| 4.— Trù gian siêng luận | 10.— Năm-kỷ thời sự |
| 5.— Ít lời cảm tạ | 11.— Lạc diệp qui cẩn |
| 6.— Bạc giấy hai cát | |

Chúc mừng năm mới

AN-HÀ NHỰT-BÁO

Cung hỉ tân niên

Kỷ-Mùi (1919) đã trôi

Canh-Thân (1920) bước qua

Tinh lại tờ An-Hà Nhựt-Bao nay dặng 4 năm xuất bản, cũng bởi nhờ Đồng bang Quốc chúc Tôn bằng công tình vừa giúp, nên mới dặng vững bền tuấn nghiệp. Ông ấy, Bồn-Bảo rất thầm cảm.

Nay nhơn dịp đầu năm mới, chẳng biết lấy chi làm tinh, Bồn-Bảo tạm đổi hàng kinh chúc:

Trước là chúc cho nước nhà:

Phong điều vũ thuận

Thánh thọ vũ cương

Quốc thời dân khương

Tử di lai cống

Chúc cho viên quan quai chúc:

Bên Bối, bên Tòa, sở Giao Huân, sở Y-viện, sở Điện tin, sở Trưởng-tiền, sở Thương-chánh, các Phòng-văn

Trang sứ, các lồng, các lăng cung các sở ngoại ngạch vẫn vẫn, đang ca cau Hải-yến, vịnh chū Hà-thanh, bat tảng qui linh, trình trường phuoc lộc.

Chúc cho:

Các nhà soạn báo đang but phap tinh chuyên, quản khai dân trí; các nhà đọc báo đang vinh the an khuoeg vẫn minh tân bộ; các nhà buôn bán đang tài lợi hưu du, hông đồ đại chấn; các nhà công nghệ đang tân phát kỵ công, thịnh hành vạn sự.

Sau hết, chúc cho:

Gia trè đều hường chū mang bình
Dân chúng thày ngâm can thanh tri

AN HÀ NHỰT-BÁO

Cây cối nước nguồn

Nó có lẻ dùng theo ngày tháng bên Am-lịch, năm nhuận thì 13 tháng, năm không nhuận thì năm-hai tháng; sống kê từ ngày 18-1-1920 thì cũng có ba trăm sáu mươi lăm ngày mà thôi, mỗi

năm lại có một lần tết, trên từ vua, quan, dưới từ tổng, làng, cùng là dân thường bằng quyền hưu, tốt nhứt thì chúc mừng nhau năm mới, thù-tac nhau năm mới, năm mới mừng tuổi nhau, thêm nhau tặng một tuổi nữa, ngày nay còn tặng gấp nhau trên trán thế dương quang này, hơn vàng ngàn lưỡng, bạc muôn thỏi, bởi vậy: ai ai cũng vui lòng mà chịu rước ngày xuân.

Đang kinh có nhiều vị hay hảo thảng, ít chiêm tiễn cõi hậu, lại bảo rằng: Hãy bõ ăn tết đi, đừng có ăn xài, làng phi tiền bạc, làm nghèo trong xã-hội, để tiền bạc ấy lại mà làm giàu, để tiền bạc ấy lại mà tranh thương với người ta. Than-oi! Nói như vậy, thì còn gì phong tục của quê hương; thường như vậy, thì còn gì nhơn tình của người Annam ta. Phải nghỉ cho người Annam ta, một ngày chí tối, một năm 12 tháng làm công việc không nghỉ ngày chúa-nhứt, mang năm cũng không có ngày lè nào, mà dặng vui mùng chung, nghĩ ngơi chung, như các nước văn minh bên Thái-Tây vậy. Tôi nghiệp! một năm dài dằng dẳng, nghĩ chơi có ba ngày xuân-nhứt mà thôi, sa gì dla đưa, dla muối, khõ thịt, chiết nem, chút dính bánh trái, rượu trà, ta thiêt nghỉ lại mà coi, ngày tết của người Annam ta ăn uống, nhưỏng vật hàng gõ mà gọi rằng làng phí, mặc nhưỏng áo quần gì mà gọi là xa xí. Còn người ta bắt đắc dĩ mà sanh, bắt đắc dĩ mà sống, ở trên trán gian này, có ăn thì phải có làm, có làm thì phải có ăn. Ôi xát thịt người như ngon đèn trước gió, linh hồn người như mây nổi bay qua vậy. Ta trách là trách cái nguyên nhơn nào mà làm cho cái kết quả này, không dặng thông minh, dân chúng này không dặng giàu mạnh bằng các nước, ta chẳng nên lấy

l sự tết nhứt nghỉ ngơi chơi một hai ngày mà làm sự quan trọng gì trong nhơn quan xã-hội. Vậy thì thêm muối lòng của kẻ tiền nhơn ta, mà lại bạc tình với người thù tac ta nữa đó.

Nay cũng bước qua năm mới rồi và gấp tiết xuân sang, tiện đây kính chúc các vị viên quan cùng hương chức làng ngày xuân dặng muôn đều vui vẻ. Thay có người không ghen xót nói rằng: Làng thì chỉ biết việc cho làng mà thôi; chờ không phụ ích gì cho đời, mà cũng không khai hóa gì cho dân. Ô ho! những lời nói ấy, thiệt là lời rất vò cǎn lại mang tiếng bạc tình với người quê hương ta biết là dường nào? Tôi xin phản đối lời luận ấy, và tố cáo công đức định diệu của làng cho mà nghe. Mấy ai mà khỏi nhờ làng, làng là quê hương cõi thõ của tôi-tiền ta gầy dựng, cây có cội, nước có nguồn, ai ai mà khỏi sanh trưởng trong làng, từ hồi lọt lòng ra, cho đến thuở bạc đầu, nào dường quanh náo tặc, nào là cùm đá, lùm cây, chờ ta ra vào, chờ ta chơi bời, biết bao nhiêu là tình tự.

Ta hãy hỏi thử lấy nhau: ai là người giữ gìn phong tục quê hương ta? Ai là người vi-tri trật-tự quê hương ta? Ai là người kỳ chư-Thần, báu Xã-Tắc trong quê hương ta? Có phải là công đức và nghĩa vụ của làng ta chăng! Bởi vậy câu tục ngữ có nói rằng: làng như vó chửa, làng là cha mẹ của dân, làng là tay chửa của quan, phẩm việc quan, hòn, tan, ič, binh chánh, chỉ cho khôi làng, vậy mà kẽ hào thảng, người cường tử, giám nói rằng: làng không phụ ích gì cho đời, làng không khai hóa gì cho dân. Thôi! dưng nói tiền tích chỉ cho xá, hiện nay cáo nhà soạn Báo chí khôi nhờ làng, báo nào làng không mua, còn làng nào mà không dự một khoản công-nhờ mà mua báo! Tôi nói đến đây, tôi cũng

echo những người không suy nghĩ rồi cười tôi, tiếm tôi những việc nhỏ mọn mà tẩn ơn với làng. Thiệt khõng phải vậy, tôi cũng có nhiều lần trộm nghĩ những lời của người ta diệu truyễn đó mà xét đi xét lại, các việc như là việc văn minh trong xã-hội, thì làng cũng không có làm trớ ngại gì đến sự tân hóa của quắc dân vậy.

Xét lại cuộc văn-minh tân hóa không phải mới biến chỉ một hai cái mõt thạch vây, mà gọi là văn minh tân hóa, còn sự do nhơn quyền, cũng không ughinh ngau như một gã kia vây mà gọi làng sự do nhơn quyền được.

Thôi, tôi cũng chẳng giám nói chỉ cho nhiều, mà người ta dị nghị tôi là người khai tộ với đồng bang. Tôi trách là trách những người vong bõn, một là không kính trọng người trước, không xưa sau có nay, hai là tố cáo định diệu và công-đức của làng, cho những người hay bài hõe thõ sự chờ nên nói cho thái-quá mà phải mang chử vong nguyên do

Huỳnh-văn-Khoi

Dùng mưu phá kè

Lúc này là lúc Annam minh dùng bạc, người trả nợ, người thi đóng thuế đất thuê vườn. Bởi vậy bọn khách trú thừa dịp minh cần dùng bạc, cho nên chúng nó đi rảo khắp trong làng, mà mua lúa, đấu bán giá mắc rẻ thõ nào nó cũng mua, hoặc chõ não nó nghe có tiệm Annam mua lúa, hoặc ghe của Annam đến mua thõ nó đã leo dẽn, minh mua mồi trăm giá giá có cao cho lâm cung lối chừng 160 đồng, thõ nó mua tới 170 hoặc trên số 170, bởi vậy ai ai cũng tham dặng giá mà bán cho chúng nó, nhưng

mà minh bơ thõ không rõ cái kẽ gián của chúng nó. Các quí hão quõc-ngữ kêu rao về sự chẽ mua lúa cao giá chúng nó dùng ni ứng bạc già mà mua công dâ sibiều chờ như thõ: vua của Bà-Hương ở làng Tân-Lộc (Cholon) với bà già ở làng Thạnh-Hòa-trung-nhứt, (Longxuyên) Ấy vậy: bọn khách trú đã đi khắp trong lục tỉnh mà gặt gầm chúng ta. Nay nghe chúng nó lại bảy kẽ mà muyu Annam (là Annam luachẽ) cũng rảo đi mua lúa, làm như chẽ vậy vì chúng nó bị nhứt trình rao khắp nên chúng nó sợ hãi kẽ của chúng nó đi; song chúng nó cứ gặt lúa theo chõ que nõa mà gặt gầm. Chúng nó đến mua giá cả xong rồi, nó hẹn hoặc mai hoặc một tối chờ lúa, bảy giờ nó đưa cho it chẽ đồng bạc cọc, tùy theo ý mình muốn bao nhiêu nó liệu đưa cho vira, ngày nó hẹn cũng y lời, mà tối chờ, nhưng mà nó để chờ chiều, ấy là chờ lúa òi, còn mấy chờ nhiều nó liệu chúng doong lúa rồi thì tối. Nó làm như vậy, khi đồng lúa rồi, nó trả bạc, như bạc giấy năm đồng thõ nó ghiêm kiêm 10 tấm hoặc mươi một tấm, nó cũng kẽ là 50 đồng, con giấy 20 chục, cũng ghiêm 10 tấm hoặc 11 tấm mà kẽ là 200 đồng còn bạc đồng nó coi cây, mỗi cây là 55 đồng hoặc 60 đồng, đền nguyên cây không mở ra nói với mõi mỗi cây là 50 đồng. Đó rồi nó nói: bạc đó chủ nhà đêm lấy có thiếu thì nó châm thêm, liên giao bạc cho minh, nó giả đò chạy hỏi thúc bao bê biển làm mao mao, nó làm bộ lảng xang. Còn minh mõ bạc mà coi thấy dữ lát đặt dem cất chờ có coi đâu nếu coi sơ nó thấy dữ mà đòi lại. Ấy là: tại minh tham, mà dâu không tham, lúc tối cũng khõ mà coi bạc. Còn nó chờ rồi đi mất. Nếu mõ người mua lúa hoặc chẽ

hoặc Annam (lúa chè) có trả bạc tối như vậy thì là kẽ gian, ít khi thiệt. Vậy làm sao mà tránh cho khỏi? Đề lâm! Nếu như muôn báu lúa, số báu là bao nhiêu giá là mấy, khi ghe nó tới đóng lúa, buộc nó phải đem bạc mà chổng trước dù số nó muôn mua, rồi mình coi lấy bạc cho kỵ, đầu bạc đóng bạc giấy cũng vậy, chả g nên tin, nếu mình có hổ nghĩ thi mưu người nào thông hiểu cốt giùm, cốt xong rõ: đem dù số đem cát vào túi, sẽ đóng lúa thi vạn toàn. Nếu nó không cai giao bạc trước, hoặc nó giao bạc trước mà lú tối thì làm sao? Vậy thi qua hàng gian rồi! đề lâm, như bình buộc như vậy mà nó không chịu thi lén cho kêu Hương quân, đều bắt, xét ghe nó, từ cai bao giờ rồi, còn như mài lú tối nó trả bạc, thi dưng lấy bạc, một phải mơi lán; mà xét coi. Vậy mà nó con nhiều thế nứa, như thế mình bán một trăm giá lúa giá là 160 đồng giao phải chổng bạc trước, thì nó đưa cho mình hai tấm giấy 100, biếu thời lú, bạc dân mà thời' mình đã tung mồi báu lúa chờ! từ cai già dò sai đưa bạn nào đó đi đổi, đưa ấy là tám phúc nó, đi cho tới tối mới đem bạc về, thi cũng là báu giả da.

Vậy xin ai này cứ theo lời biện bạch trước đây, buộc người mua lúa phải giao bạc trước lúc chưa đóng lúa, song phải coi bạc bằng ngày, chớ nên đê tối vậy thi có mưu mà phá kế nó mới nói, đầu Annam mà không quên cúng làm như vậy mới khôi bị gạt, ráng mà coi chừng lấy. Đừng nói mua lúa mà thôi chúng nó mua heo cũng phải coi chừng cho cẩn thận, kèo mà bị thiệt hại, rủi mà lâm bạc giả, bỏ thi uống, còn đem ra mà xát, bị bắt thì có tội, biết ai mà khai ra cho quan truy lâm. Ấy vậy trám đâu đỗ đâu lâm, thi thiệt hại cho mình lâm đó.

Nhựt Shang

Trù gian siền luân

Hàng nghe: **Nước nhè cường thịnh**
công nhờ con thảo tài ngay,
Dân chúng bình an vì bời quan thanh
dân chánh,
Cuộc buôn tranh cạnh, phải dùng tư
bón cho da,
Bình trị gian tà, thì lấy nghiêm hình
cho nhặt,
Rò tài hàng mặc, phải cắn thủ sỉ kha;
khoa,
Tiêm tri giả ngoa, thì lập tuân thành
trinh thám
Tuyệt đều hả làm, lương bổng tăng thêm
Bởi thời nghi hem, học hành mở rộng.
Nghi mà coi: trong Lục-tỉnh nhiều u
nhà lương, đồng, cũng nhờ địa mạo,
diễn phi,
Nội Trung-châu, làm bức văn thi,
nhuần gội Pháp trào bảo hộ.

Xét từ kim cõi biết bao nịnh nịnh trung
trung,
Xem những anh hùng chí thiểu lành
lành dữ dữ

Nghe lý phải là trang quân-tử,
Đám đều ta gọi dứa tiều-nhơn,
Tiều nhơn mà có kè vi nhơn,
Quân tử ấy không người bắt tử,

Tu Đại-pháp rộng lòng thường tú,
Nhưng mà còn thẳng ngoan ngạnh chí
dân.

Nghĩa quân khai cả dạ duy tâm, chưa
bết đưa bát tuân vương hóa
Bởi vì vậy: nhiều nơi thôn xã, trộm
cướp thường thường,

Lâm chốn thị thành oan đồ lâm lâm,
Người buôn bán tách thuyền đi ngàn
đam

Bởi vì sao kè cướp đòn dàn?
Người hiền lương và ruộng ở một phang,
Do bà cát bợn-gian phá cửa?

Đã lâm lúc chủ Gai-don tìm nhà chửa,

bát cát và phồn,

Cùng ghe phen cậu Hương quân bê
trí khôn, üm không ra môi

Vì luật nước:
Bỗn phận lỗi thời thì có lỗi,
Tuân phòng bê trê lại không dung.

Ấy vậy:
Bọn lung lăng nó trộm súng lại a tung,
Dân lương thiện họ sắm vàng thêm ở
chè,
Vì chưng hai lê: làm cho dân gối vát
nằm sương,
Rào gác trám đờng: khiển cho lính
ngăn đòn giữ chợ,
Cướp nhiều súng, bồ nó buồm, quanchè
dở, tiếc cừu thì nó bắn thiệt thân,
Dân ít roi, đê nó đồng, chū lại rằng,
truy càng bị thương thì hết mạng,

Bởi đó:
Quân trộm cướp càng ngày càng dạng,
Dân làm ăn thường bừa thường nao,
Ước mong Chánh-phủ trông vào, tăng
số súng để bê gìn giữ, cho những
người quân tử, cùng chức việc thám
niên; lựa những người có sảng nghiệp
có diễn viên, nhưng mà phải, tánh tình
lương thiện.

Hoặc mấy thầy Ban-Biện, cũng là Địa
hạt Hội-đồng, trong mỗi làng hương
chức dày công,

Hoặc cù, chù, cũng là hương quân,
Đặng vậy mới dễ bê buôn bán,
Đặng vậy thi thuận tiện ở an,
Nếu mà có súng trong làng, lú trộm
cướp chẳng hé phá xóm.

Lú tuy một đóm, không tưới thi cháy
hết cả non.

Cop nhô vài con chắng giết dặng ăn
luồng cá súc, hé là bến gốc, thi vũng
ngon nhành,

Dân khói tuân canh, làng không gìn
giữ.

Ngoài an lê thứ, trong vùng qua quyền
Người dặng bình yên, an nhở nhà nước,
Dưới đất hết lòng ao trắc,
Trên chưa mở dạ khoan hồng.
Nghe tin lành trăm họ thấy ngóng
tròng,

Thấy kẻ dử cả làng đều kinh sợ,
Sáu mươi năm nhở ơu che chở,
Ba triệu dư cảm nghĩa phò tri,
Hết là biết chữ an nguy,
Mỗi khôi các đều khổ nỗi,
Vì một mối chưa tiêu cước đạo,
Bởi hai đều chẳng dứt bạc cờ,
Một là trù trộm cướp dặng không ngo,
Hai mới hết âm thầm đỗ bác,
Nhọn dân mà an lạc,
Quân lính khói tuân phòng.
Vậy thi mới hết chòm ong,
Vậy thi mới tiêu xóm kiều.

Lòng người thiện nguyên trời cũng
chiều lòng. Cúi xin lương cả xét soi,
dưới dân chúng ơn dày ghi tat.

Mạnh-Đức

It lời cầm tạ

Hôm ngày thứ năm 3 Février 1920,
mười lồng Hội-Đồng Địa-hạt Cao-thơ bày
một tiệc rượu khoản dài viễn quan qui
chyre phan tôi eo việc không di dặng mà
chuemiring; nhưng mà cũng là thăm cảm
Ơn cõi, cap vậy xinchu it hàng sau đây.

Vã chặng từ Đại-Pháp qua Nam-ký
khai hóa cái trị chúng ta, hơn 60 năm
tròn, rưới nhuần an đúc, bởi ấy lương
sóng vẫn-minh búa tai, ai ai cũng đâm
thẩm vào mình, đã nhấm lúc phong
chảo vây đó, mà người minh it khi đong
tâm đồng lục, phản phản bắt nhứt với
nhau, ứng ứng ý này, ứng tra việc no. Bởi
vậy bộ trời cuộc ly tài, quên nền thương

mãi, để cho khách kiêu cùn choán nghẽn buôn gần hết, may nhờ ơn trên Đại-Pháp khai hóa sự học thire, càng ngày càng rộng, chúng ta bỏ lẩn cái tệ cũ cũng nhiều, đang lo mờ mang dân trí.

Cứ ấy: trên có mấy ông Hội-dồng quan-Hạt thay mặt cho đồng bào giao bốn triệu. Dưới có mấy ông Hội-dồng địa hạt ra gánh vát trong phần tổng, dà mấy chục năm trường, mà chưa có hiệp làm hiệp ý nhau, chưa có ái thân ái kỵ tương ý tương ý, tuy vậy cũng vui lòng cho dà, có người báo học, nhưng mà cái sở mờ, cái hi vọng của dân chưa trọn trước. Nay chúng ta gặp một cuộc đàng mừng, lần nay chưa thấy; bởi trong hạt Cần-thơ này, là 10 tổng, nay có 10 ông Hội-dồng địa-hạt dắt cùn một lược, lè thì cái trách nhiệm của ai nấy gánh, hay đâu; 10 ông lại liên lạc nhau mà hiệp làm hiệp ý, chúng cùng làm nên một tiệc ăn mừng như vậy, nơi nhà công sở Tân-an, trong châu thành Cần-thơ, có dù viễn quan quýchức dự tiệc ấy là cái phản phورc của dân trong hạt, cho nên mới gặp một hội này, vì mấy ông tinh dầu ý hiệp, mà vầy dặt g cuộc vui chung.

Tổng thi cái kiến thire, cái sở hành 10 ông nát một, chất cùng bão toàn cho dà; chúng, cung hết lòng trung cùng Đại-Pháp. Vậy trong tỉnh Cần-thơ đường khai hóa át một ngày một rộng, cuộc thương trường càng ngày sao cung tần phát vừng vàng, ruộng vươn, sòng rạch kinh lộ át cung có thể mở mang thêm tröm cùm phái tiêu mòn, nhơn dân át an cùn lạc nghiệp. Bởi cái hiện tượng, trình độ của dân dào dà bén khai. Như tờ *Thời-Báo*, tại làng Trường-Thành là chốn điện viên trù mật, lại cách xa tỉnh thành 23 ngàn thước, song Hương

chức biết lửa người mà công cùn là M. Thịnh dặng tái cùn đây. Còn phần tổng Định-Thới là 10 làng, trong 10 làng không có ai dù súc ra tranh chửu Hội-dồng sao? nhơn hời húc phong chào tiệm tấn cho nên bàn hội tề lửa dặng M. Phuông là người báo học nên các làng rập mà công cùn, dặng trao cái trách nhiệm ấy cho một người xứng đáng đó thôi. Còn 8 tổng thì 8 ông cũng là người dauh gia phiệt duyệt có chí nhiệt thành sảng lòng khẩn khái kinh tế chỉ tài cho nên mới dắc cùn đây. Vậy thi đàng khen đàng mừng đàng vui lâm. Tuy là mấy ông chưa thi thò đều chỉ cho trọn tình trạng của dân sở vọng lâu nay, chờ trước đà thấy đồng làm hiệp nhất, là đều tò tường hôm nay đà thấy chúng trỉ rồi, mới dặng như vầy, ấy là đều mọn, chí như việc ích nước lợi dân thì lo chí mà không thành, chắc sao 10 ông dày dà nhiệm giò Âu sòng Mỹ, nên mới hiệp chúng mà dâu cật lại, ông coi trước, ông xem sau, vây thi nước mau giàn, dân mau mạnh, thì chúng ta cũng nôn vui mừng mà chúc cầu cho 10 ông Hội-dồng Địa-hạt súc khỏe, sống lâu, dặng gánh lo cho tròn cái trách nhiệm giữ cái phượng châm quyết đoán. Bởi chúng ta đương kiêm tùng sự cung chánh phủ không thể oao lo cho kham cái lối điệu dắc dân lành trong bốn tinh. Bởi có ấy nên chúng tôi cung hết lòng, vui vẻ xin mừi ông Hội-Dồng nhứt tâm cọng biếu mà dien dịnh cho xứng đàng đều của chúng dân trong cậy đó. Thậm hạnh, thậm vọng...!

Chúc Đại-Pháp vạn tuế,

Chúc Nam-kỳ vạn tuế;

Chúc cho dân bốn tinh lạc nghiệp an cùn (CANTHO) Cao-minh-Chánh, *lettre*

kính chúc

Cáo bạch

Kính cung Lục châu chư quân từ rò nhà in nganh của nhà In Hậu giang (Imprimerie de l'Ouest) bảy lâu lập tại Châu-Thành Bác-liêu nay đã dời về Cần-thơ rồi.

Vậy chư tôn ai muốn mua sách giày, viet, mực, hoặc là muôn in thiệp, thơ, tuồng truyện vân vân... xin gửi ngay cho M. Trần-dắc Nghĩa chủ sự ăn-quán Hậu-Giang tại Cần-thơ mà thương nghị. Giá cả tính nhẹ hơn các nơi.

Nhà in Hậu-Giang Kinh cáo

Bạc giày hai cát (0\$20) CỦA HÀNG-BẠC

ĐỒNG-DƯƠNG

Hiện nay Hàng-bạc Đồng-dương đương luo tục mà ban hành bạc giày mỗi tờ hai cát (0\$20) cho thiên hạ thông dụng.

Bạc giày ấy kiêu giấy đồng như giấy Mandat giấy thép, mà mỗi một mặt đều có hình vẽ khác nhau.

Bề mặt.— Là làm hai màu: màu vàng và màu tím. Cái khuôn và chữ thi in bằng màu tím, màu giấy An-vàng, ngoại trừ ba cái khuôn nhỏ trong khuôn thì màu giấy trắng.

Chữ in bên bê mặt như vầy: trong cái khuôn nhỏ phía trên thì có mấy chữ « Banque de l'Indochine ». Chính giữa thì: « 20 cents payables au porteur en Indochine en espèce ». Bên tâ: Un administrateur: B. Hély d'Oissel.— Bên hữu: L'Administrateur— Directeur: S. Simon » Ở phía dưới khuôn số giấy có 7 số. Nơi

khoản hai cái khuôn nhỏ hai bên thì mỗi bên lại in một số « 20 ».

BÊ TRÁI.— Hình vẽ cung chữ in dì cung bằng màu tím in trên giấy màu trắng. Hình vẽ phía bên này lại về một cái khuôn theo diện Cao-Mao, về hai cái cột trụ đối hình con rắn Naga bắt ván chính giữa có một cái đầu trụ nhỏ. Chữ in chính giữa khuôn như vầy:

Decret du 3 Avril Emission autorisée de 6 Octobre 1919. L'Article 139 du code pénal punit des travaux forcés à pénituité ceux qui auront contrefait ou falsifié les billets de Banques autorisées par la loi ainsi que ceux qui auront fait usage de ces billets contrefaçons ou falsifiés.

Dưới chun mỗi trụ nói trên đây lại có hai cái khuôn nhỏ đối nhau trong mỗi cái khuôn đều có in một số « 20 » bằng chữ đậm.

— Cờ giấy lấy bê dài 92 li bê ngang 58 li.

Hì tín

Bồn-Báo hay đặng tinh mừng rằng: Chánh-thất của ông Nguyễn-hữu-Thức (vào bộ Langsa) điêu-chủ tại Phụng-hiệp (Cần-thơ) đã hạ sanh hôm ngày 14 Février 1920, tại nhà Bảo-sang Cần-thơ, một đứa con trai rất nén tươi tốt.

Bồn-Báo kính đòi lời trước mừng gửi cho ông Nguyễn-hữu-Thức: *gia đình hựu phúc, hì kiền kỳ nam, sao chúc cho mẫu-tử đặng tráng kiện tinh thần, nhứt mòn an hảo*

An-Hà Nhứt-Báo

Về cuộc thương-mại

Thoi-Giai le 14 Février 1920

Kinh

Tham Ông chủ bút báo Au-bà cho đăng chử khương ninh trường thọ và Quí quyến Ông đăng cùn phước lộc tam đà.

Sau đây tôi xin Ông rông lòng ầu hành giùm bài này trong báo Ông cho lục châu xem chơi.

Nguyên tài là người ở hat Rach-gia đến tại làng Long-tuyền nơi rạch Phó-tho mà thăm bà con; tôi có đến tiệm Nam-hoa mua 2 ve rượu chát tôi thấy người chủ tiệm mua bán rất vui vẻ lại có tánh chiêu hiền dái si bạn đồng hàng, nên tôi ngồi hỏi thăm việc mua bán ra thế nào? và cửa ai lập ra? thì chủ tiệm tôi với tôi rằng; tiệm này hòn lại trong 40 cái nhà xung quan xóm dày dặn liên tiếp mà mua bán với nhau cho khỏi bị khách kiêng cữ khi dě. Tiệm này làm nên ra là nhờ có thầy giáo Trần-bửu-Dương có lòng nhiệt thành ra kêu rủ gần 2 tháng mới nên việc; đương nói tôi đây thì kể có ngời trời đến mua bán rất đông tôi bèn hỏi mấy người đó thì người nào cũng nói có hòn vào hết, nên tôi thấy vui rất nên kính phục cái xóm Phó-tho người tuy nghèo mà có lòng ra tranh cuộc thương-mại thiệt đáng làn mặt cii gương tốt cho xóm khác đó!

Sau đây tôi xin chúc cho tiệm Nam-hoa mua bán mau tấn phát.

Nay kinh
Rach-gia, Nguyễn-quan-Huy
(đón kính)

Thông Tri

Quan Tham-Biện chủ tinh Cánthor, chủ ý muốn làm một cuốn sách để chép nửng lý lịch cổ tích nhơn vật trong

tỉnh từ xưa đến giờ kể truyền nhau cho dù lớp.

Vậy ai có nhũng truyện tích chí hay, hồn ịch về nhơn vật, thô săn, truyện dạo dác cùng truyện biến ngôn vân... vân... xin gửi đến cho quan Chủ Tỉnh nói cho toàn thû vĩ, mà giúp súc cùng ngài dặng chép thành cuốn sách cổ tích nhơn vật trong tỉnh Cánthor để làm kỷ niệm lâu đời.

Lời ví dụ: Như xứ Bình-thủy, Trần, Cầu-kè v...v...thuở Tiên-Trào kèn là xú chí, có nhơn vật nào phát hiện tạo thời thế chí hữu dụng, đến ngày nay cảnh cài là mấy lần vân...vân...

Xin do theo đây mà biên cổ tích nhơn vật, dạo-dác cùng là truyện biến ngôn trong xứ, nếu truyện nào minh thông thuộc dù gốc ngôn dẫu duôi.

Một cuộc xổ số

Mới đây Quan Tổng-Thống Đông-Dương có cho phép hội «Comité central de la journée des régions libérées» tại Hà-nội mở một cuộc xổ số tại Tonkin dặng lấy tiền gởi cho Hội «Comité du Secours national» tại Paris.

Định bán 50.000 số, mỗi số là 0\$50
Cho trúng 158 số chia ra như sau đây:

1 số độc đắc trúng dặng.....	4.000\$00
1 số thứ nhì trúng dặng.....	1.000 00
1 số thứ ba trúng dặng.....	500 00
5 số, mỗi số trúng dặng.....	100 00
50 số, mỗi số trúng dặng....	20 00
100 số, mỗi số trúng dặng...	10 00

Định cứ tháng Avril 1920 thì xổ.

Nữ lưu tương khuyen

Úc lồng nên phải nói ngay

Phú người ché dỡ khen hay thích tình
Gái thi có một chữ trình
Giữ mà chẳng vẹn vỗng sinh thay là
Cả kêu này ban quần xoa
Khá tua sửa bớt thói tà xưa nay
Tiếng kèn khuyen gát ngoài tai
Thì là khôi mắc những trai đang thời
Lời hèn hiền bạn xem chơi....

Tiền thiếp viết bài này ra đây chẳng có ý xiêng lặc cùng nhao bán ché bài ai cả thấy. Vì tiền thiếp thấy phản nhiều bạn nữ lưu đang thời voi chữ trình làm nhẹ, xem ché tiết như không, làm cho nhục quắc thê, xấu què hương, nên tiền thiếp chẳng hổ phao dốt oát què hèn, đòi lời khuyen bạn gái.

Ô chị em ôi! Khuyen khá sớm ba lo bảy liệu, giữ cho tròn chữ biểu chữ trình, dặng như vây thân gái mới vinh, dẽ tiếng tốt ngàn niên phong tang: Bót bớt thói soi gươong đánh phấn, nồng nồng trao từ đức tam túng, ấy mới là chẳng hổ gái nam trung, vậy mới dặng thơm chung cùng cả nước! Chị em ôi! là chí kẽ hương xòng xà tróp, công hạnh kia thưa thoát tự hàng rào. Ngày chuyen lo hình dán chuốt trau, đêm đem cái má dào rao bán; công sanh dẽ dường nuôi bao quang, ơu dai mang mười tháng đầu màng, mieng là cho phỉ chí hương nhàn, nào có sơ hổ hang với thê.

Người dường ấy biết bao xiết kẽ, chó gái hữu trình khôn dẽ tìm ra. May ai tròn đúc bốn tùng ba, phản nhiêu gái mua hoa bán nguyệt. Trách sao chẳng gìn tròn ché tiết, ham chí đều huê nguyệt, nguyệt huê, người mất trình thiền hạ thấy cười chè, gái thất tiết người trê kẽ nhung. Nói cho phải, cùng hiềm chí úp voi bằng thúng, ngờ đâu

rằng mùng kín ai hay. Thật là tệ, há quên câu rứng có mạch, vách có tai, phải rõ chữ trái gai khó dấu.

Chị em ôi! Từ rày khá lành chira thói xấu, nết ta dâm hì lậu tránh xa, vây mới là, chẳng hổ sao phản gái nam ta, không then mắt dồn bà nước Việt. Chỉ em nghĩ lại đó mà oii, mình não phải mất đuối tai thếc, để chịu cho chúng nhei chung khinh. Phận đòn bà có một chữ trình, không giữ vẹn vỗng sinh trên thế. Động kêu quyền mặc ai trời kẽ, lời yến anh khuyen dẽ ngoài tai, mưa lầm nghe tiếng vần tiếng dài, e mắc bợm ba nài mà chó, chừng rò lai ẩn nấp đà lở, mang danh ô khôn gờ chị em ôi! Chứng biết khôn thì sự đã rồi, tay chàm nhung khó thời chui rứa... Kìa biếm chí không chổng có chửa, mang nguyệt rồi nào thừa con ai. Bởi tại mình ham cuộc trái gái, nào có phải tại ai xuối biển. Vậy thi: gươong trước mắt chí em đã sớm biếu, lụa là, cản thiếp dây chí biếu hay sao???

Chị em ôi! Thiếp chính xin, ở làm sao cho rạng vẻ gái na ng trào, dừng elo, người dị quắc trông ào lão biếm.

Lời hèn cõng hiển, cho bạn gái xem chơi.

Madame Bach-Tuyêt
à Cai-rang

Ai tin

Bồn-quán mới tiếp dặng tin buồn rằng: chánh thất của M. Nguyễn-quang-Trường Diên-chủ tại làng Tân-quối (Cánthor) đã từ trần trong đêm mồng 4 tháng giêng nay (23 février 1920). Huống dương được 36 tuổi.

Vậy Bồn-quán kính dõi lời trước xin phản ứu cùng M. Nguyễn-quang-Trường

và bứu quyền, sau cầu chúc cho hương hồn linh phu nhân đặng khoái lạc cành bông lai, an nhàn nơi cõi họ.

An-Hà Nhựt-Báo
Huy lụy kinh diệu

Thi tập

XE MUI THƠ

Xe mui thú vị gầm oèn mầu
Đưa rước sang hèn khách quan chau
Sắp đặt yên dài ngoài mặt khau
Giữ gìn giêng mới cả tay thau
Chờ che dâ toại hể trên dưới
Kém chẽ thèm tưốn giao trước sau
Nhiều lúc nhà quan mà cậy đến
Cầm roi ngồi trước án công hâu

MÁY BAY THƠ

Khen ai học thức lâm công dày
Chẽ tạo bày ra cái máy bay
Vụt vụt thẳng xong ngàn dặm đất
Phấn phẫn nhẹ tách chín tưốn mây
Còn, Kinh, vùng vẫy may bị kiếp
Yến, Tức, đưa hơi khó sánh tày
Du-Tử nay còn xem cảng ngắn
Thiết là đại ict của phuong tây

(Mytho) Xuân-Nguyên

TỰ THUẬT

Hãm mẩy thu rồi trãi bước qua,
Tinh riêng thêm ngâi hẹn cho ta!
Những lâm đài nghĩa ơn đến dấp,
Nào ngờ nhà quyền kỵ hạt xa;
Sí hoạn lâm công hâu cửa kh้อง;
Đường danh nhiều nỗi chốn sán rha;
Mày xanh cung kim chưa yên phản?
Tháng lung ngày qua tuổi thấy già.

Ô-môn: Nguyễn-hữu-Phước

HÒA VĂN

Thieu quang thâm thoát lại rồi qua;
Ngay thảo lột suy hô phao te!
Xót-dâ Định-kien thêm áo náo!
Chạnh lòng Trác-Dĩ túi quê xá!
Keo sơn hết trường như Lôi Cảnh,
Tri kỷ khôn trong thẻ Quang-nha
Sầu bạc càng đầy riêng lướp lướp
Nỗi thương từ mầu, nỗi thân già!!!
Ô-môn: Trần-văn-Hương tự Hồng-Hoa

TỰ THUẬT

Không ham giàu có, chẳng màng sang,
Giáo huấn cần chuyên thú cũng nhàn
Bao biếm trời ai bao biếm thế,
Thì khi thay kè thì khi đoàn.
Con trăng nhám bóng cây mai bạc,
Dì gió đưa duƠn dóa cúc vàng.
Cành mả mà người tình dễ một,
Kè thi vui sướng kè sâu than.

Bá-ngth-Mai à Cai-rang

HOÀI TÌNH NHÂN

Một mình thơ thẩn chốn hiên tây,
Chạnh dến tình nhân xót dạ nấy;
Mối thảm bên lòng không thể gờ,
Mạch sâu bận biệu khó làm khuây.
Ngứa ughien trường phụng trời ơi hời
Hoàng hoại mảng loan đất dê hay;
Ngắm nguyệt trong tình rơi mẩy giọt,
Xa nhơn cách nghĩa luồng chau mày.

Bá-ngth-Mai à Cai-rang.

PHUNG HOÀ NGUYỄN VĂN

Ác vàng đà khuất nhứt trâm tay,
Ngoạn kiền xem hoa giải muộn nay;
Mai cách cúc tinh mai trác phen,
Cúc xa mai nghĩa cúc nào khuây.

Năm canh giáp mồng chàng đầu biêt,
Sáu khắc mờ màng bạn dê hay;
Anh hôi Ngô-Mai anh có thấu,
Vì ai em phải chịu nhǎn mày.

Mlle Hồng-Cúc à Cai-rang

LỜI KHEN THƯỞC Vạn Linh Tè

Truong-lac (Cantho) le 4 janvier 1920

A Monsieur Trần-dâ-Nghĩa
Quản-ly ăn quán An-hà

Kính tham ông chủ Tiệm Quản-ly An-hà, và quý quyền an hảo, sau đây tôi tò các việc cho ông rõ:

Nguyên-tôi đầu đà 9, 10 tháng mà Thầy thuốc coi không biết đau bệnh gì, thiệt đau bệnh lâ lung, ăn ngú, đi chơi, và hút thuốc diếu cũng dặng làm công việc không dặng, hay mệt, trong minh nhứt nhối mỏi mè el.Ju không dặng 1 ngày 1 ốm o mất sức nhiều quá, và vàng da, tôi cũng có uống thuốc Tây v. Nam chung lỗn bạc chục mà cũng tro tro bệnh cũng còn bệnh, tôi lấy làm tâc tri quá mỗi ngày đều mỗi xem Báo thấy của ông hiệu là Vạn-linh-Tè, tôi mới gởi cho bà con đến tiệm ông mua thử 4 Tè uống thử coi thiệt quả là quái Được Vạn-linh-Tè, trừ dặng những bệnh tôi nói trên đây, lúc tôi uống nó và nó trực dặng một bát Độc-trùng mè và con dặng 15 con, thấy bình chung càng ghê gớm lắm, và trừ dặng bệnh lâ, và bệnh kiết, rất thần hiệu lúc ấy tôi gởi cho bà con tôi mua thêm 6 tè nữa cộng là 10 Tè, thì nói bà con và gia quyền tôi đều dùng luôn qua ít tuần coi lại người nào cũng đều bồi bõ thân thể tráng kiện mạnh mẽ lắm.

Tôi rất đáng khen ông khéo tiêm thuốc tốt mà bán rất nên công hiệu thiêt lá, Lú dụng; Lú công, Bá phát Bá trúng, chẳng sai lời ông dặng báo, Tôi mang ơn ông rất nặng, chẳng biết ấy chi mà dẽ ơn ông nên tôi kính cáo cùng lục chau chư quân tử, ai có bệnh nhứt tôi vây hãy xin mua thuốc của quán An-hà kêu là Vạn-linh-Tè, mà uống tôi dám đoán chắc là trừ được bệnh ấy chẳng sai.

Nên tôi xin ngợi danh tiệm ông cho Lục chau chư quân tử rõ mà dùng thuốc thiêt hay.

Kính tăng:

Cựu xã trưởng Mai-tần-Sử
Cantlo

Nam-ky thời sự

Giá bạc

Kho bạc nhà-nước.....	14 f 50
Đồng-Dương.....	14 50

Giá lúa

Mỗi tạ 100 kilos chờ đến Chợ-lớn và trả bao-lai. Từ 7f 50 tới 8f 00 tùy theo thứ lúa

BỊ XE HƠI CÀN CHẾT

Ngày mồng 3 tết (22 février 1920) xe hơi của Mai-chín-Say & Cai-Tắc chạy ra Cần-thơ, dọc đường cảng nhầm 3 dứa con nít, một dứa 9 tuổi bị vít nặng phải chết liền, còn 2 dứa, (1 dứa 8 tuổi, 1 dứa 3 tuổi) vít lích nhẹ còn nằm nhà thương dưỡng bệnh.

Nghé lại: xe này đang chạy, ruồi nô bẩn, xe quay, chauffeur giữ không kịp rắn vò lê đường cảng nhầm 3 đứa nhỏ. Vụ này quan còn đang mở đường tra vấn. Lỗi ở ai chưa rõ, song rất thương xót cho trẻ 9 tuổi này, không đau mà thát...

CHÉM RỒI CHỊU....GIỎI..!

Cùng trong ngày mồng 3 tết, tại làng Tân-quới (Cần Thơ) tên Nguyễn-văn-Hồ 41 tuổi, lúc đi thăm ruộng ngoài đồng thành lình bị tên Bảy rình chém nhiều vết nơi cánh tay bên tả, và chém đứt nhượng rất sâu. Chém rồi tên Bảy chạy trốn mất. Làng xóm kiếm không được, chừng chờ tên Nguyễn-văn-Hồ tới lò thi thay tên Bảy vào chịu với quan Biên-Lý rằng có chém tên Hồ; vì tên này chửi mắng nhục mạ nó.

HOA HOA

Ngày 27 Janvier 1920 lúc 3 giờ khuya tại chợ Cầu-kè lửa phát cháy phía sau nhà tên chèc Trần-Xuân, lửa lúc bạo phát cháy luôn 16 căn nhà lá và 2 cái nhà ngói. Nhờ sức giỏi của quan Huyện Lý chủ quản Cầu-kè và chức việc làng An-Phu cùng dân tình tận tâm cứu hỏa, chảng chì Bã-hỏa đã tung hoành hơn nữa rồi...!....

Sự tổn hại phong tính chừng 14.000\$00

Lạc diệp qui căn

(Tiếp theo)

HỐI THÚ HAI

Vì thảo ngay Anh-Tuấn phải nghinh hòn Phiến đèn bạc Bạch-Mai toan thương lợ

Khi Anh-Tuấn bước ra khỏi ngõ, Thủ-Địa vào hỏi rõ Bạch-Mai, hỏi giờ em chuyện vẫn đang dài, sao? đều hồn

thịt nói qua nghe với? — Nay thiêm ôi tình sau trước chàng không dời dời, nghĩa sác-dinh khẩn-khẩn một lòng, bởi vậy cho nên, chàng là tờ mây chứng có thiên-ông, dặn tôi giữ chờ hòng sài thất. — Phải mà, người quên-lữ một lời ký xuất, bốn ngựa khó ruồi dong, vậy thôi thôi, con bài em bay giữ tấm lòng, chửi hội hiệp còn mong cõi thoát.

Bây nè: nhiều tích cũ tao còn ghi nhớ, để cho tao kẽ dở mây nghe, buổi xưa kia Minh-Đế trị vì, có Thái-Tử non xanh săn bắn, trời trưa bóng tầm nhà dục nắng, gặp Dương-Ngọc gái nghèo, ngài động linh buông tiếng ghẹo khêu, một lời híra ngày sau chàng phu, chừng ngài dặng lên ngồi cùu ngủ, rước về trào phong chúc Mẫu-nghi, tích Đông-Thành sách hời còn ghi; dòng họ Luc-Vân-Tiên chửi đặc, cùng Kiều thị Nguyệt-Nga gán chặc, nghĩa tào khương tự xác tự định, biết mấy phen chiêm nỗi tử sinh, sau gấp-vận nghinh hòn rực rỡ. Đó, em hai nghĩ mà coi, biết bao chuyện duyên nợ nợ, có oan gia mới nén vợ nén chồng, còn nhiều chuyện bướm ong, trước trăng gió sau ra vàng đá.— Lời thiêm phản phái quá, thời thôi, cháu cũng nhầm mắt, để mà coi thà sạ đường bao?... ủa nấy, mảng luận bàn mặt trời xuống ba sào, thura thiêm tôi về, bùa nào rảnh cháu vô sè tiếp.......

Nhắc lại: trong ngày đó cũng là sẵn dịp, rồi rảnh việc gia đình, Huỳnh-ông bèn hối trẻ gia đình, kêu Anh-Tuấn hồi thăm bêng nghiêng bút, thế thường ví: hể sự ruồi hay ngựa cái lúe, Anh-Tuấn đang chuyện-ván với Bạch-Mai, bởi vậy cho nên, kiêm nhà trong rồi tới nhà ngoài, Huỳnh-anh-Tuấn bình bài chẳng thấy...! Ông cả giận xung tâm ó dày, xách cây hèo ra ngoài đứng trong, cũng đang cơn thịnh nộ trong lòng, mắt

châm chí miệng thì la ó, ông cả giận kêu Anh-Tuấn, Anh-Tuấn... lớn tiếng lầm) khiếu cuộc ruồi thảng Yêu đến đó, tánh thay lay bày tó đầu dưới, thura ông, cậu hai còn ở lại nhà tôi, đang nói chuyện với má tôi, úa quên... với một chị.... Ông cả chặn hẽi chị nào? thura một chị cái mồi dò dò (là vì hối nó đi chơi nó thấy Bạch-Mai ăn trầu cái mồi dò dò) Yêu vừa giút ông cả kêu bơ nhô, vào nhà ông hối rõ-âm hao, cậu hai mày nói chuyện hối nào, khai cho thiêt kèo ông đánh chết.

Thằng Yêu sợ ngọn ngành thura hết, việc cậu hai tôi gấp nhiều khi, tới nhà tôi chẳng biết nói gì, chung vò phòng với chị.. rồi cứ rám rì ở tròng. Nghé nhô nói lòng thêm nỗi nóng, ông cả bèn hối đóng một lời, vậy chờ chị... chị nào mà mày chăng biết người, ai dắt tới dặng chuyện trò cùng Anh-Tuấn? Hồi đến đó thảng Yêu chết cứng, bấm lạy ông: chì đó tướng cao cáo da trắng mặt tròn, giống hình như chì chửa có con, không rõ chì có chông hay chảng..! (lời nói của con nít) nghe lời nói: nín cười không dặng, ông cả cười một chúc rồi lại giận, bèn xâm xâm đi thẳng nhà sau, bà cả đang hối trẻ tưới rau, ông bước lại dưới đầu phân ráo, mỵ khéo sanh thứ đồ nghiệp báo, bế kính sít không lo, logi trắng hoa nguyệt chuyện trò, nó muôn hư rồi, làm bại hoại lòng mồn tõ dức, nghĩ càng giận giận rồi lại tức, cũng bởi mỵ hay cưng, hể rầy là thi mỵ hồn mừng, bay giờ đó: nó tát té lão dà hết tướng. Ông này nói bời nghe phát chướng, con mỵ nào dám hướng làm nháy, để tôi sai kêu nó về đây, nếu quả quyết ông phản thay tôi cảng chịu. Trẻ bay kêu sáu Khủng ra biển, mưu kiêm Anh-Tuấn đem về, sáu Khủng nghe lời dạy chạy lia, ra khôi: ngõ, gấp Anh-Tuấn ở dảng kia đi lại, i bán đó.

cậu ôi không xong rồi! Việc của cậu ông nhe không sai, bì thảng Yêu nó khai ráo khúc nõi, bởi vậy ông bà ráy rồi mới day tôi, dì kêu cậu về cho ông hỏi. Nghé lời nói như tó vò rồi, biết cây ai gờ mồi họa này, Anh-Tuấn đứng làm thính một hồi..... thời thời đánh liêu may ruồi ruồi may, ta phải vào đó, đầu tha giết mặc tình cha mẹ... nói rồi bước vò nhà.....

(Sau sè tiếp theo)

P. K. X.

Cáo bạch

Có bán cáng viết "PORTE-PLUMES à RÉSERVOIR" ngồi viết bằng vàng thiêng cao "PLUMES EN OR CONTRÔLÉ" không sét, không mòn. Có khâu (AGRAP) một đầu thibut viết, còn đầu kia thì viết chì (PORTEMINE); có phụ thêm 1 hộp nhỏ đựng năm cộng chì để thay. Cây viết này nếu gìn giữ xài mười năm không hư.

Xin dùng tườngràng cây viết này giống theo cáng viết

Mua về, nếu xài không dang không xứng đáng với đồng tiền thì trả lại Bón hiệu sẽ trả tiền lại đủ.

Giá một cây là (có hộp, có compiegoutte) 4\$50

Mua nguyên lô về bán lại càng tính giá nhẹ hơn nhiều.



Trữ bán tạ
nhà in An-Hà
CANTHO

Bộn hát xiết Annam

(Cirque Annamite)

Lời kinh cáo

Từ ngày chúng tôi lập thành bộn hát xiết Annam đến nay gần dặng 1 năm rồi thường đi hát khắp Lục-châu, đến đâu nói cho phái: cũng nhờ Đồng bang, doái nghĩa Đồng bào, thương tình đồng chí, vui lòng xem giúp, lại cũng là may: kép hát và nam nữ tài tử của bộn chúng tôi làm tuồng dặng êm tai đẹp mắt Đồng bang, nên tiếng khen không giứt. Ông ấy, chúng tôi thâm cảm ngàn ngày.

Nghi vì: Xưa nay Đồng bang ta chưa ai ra lập dặng một bộn hát xiết khi cựu suông túc như các nước bên cõi Âu-mỹ Nay chúng tôi chú ý, thiệt là: BẮT CẦU LỢI CHỦ CẦU DẠM, muôn lập thêm bộn hát xiết của chúng tôi ra cho thiệt lớn, kép làm tuồng chọn người cho thuần thực ngoài ngoại bang trong vào may mà dặng đẹp mắt ngợi khen, thi tiếng thơm cũng bay lâng cho Đồng-chung.

Vậy tôi rao báo này cho Lục-châu người Annam ta mà thôi, ai có biết kiểu cách chi lạ trong cuộc thể thao: nhào, múa, đánh du, di giày, hoặc nghệ chi khác v...v... Xin đến giúp sức cùng bộn chúng tôi, thì chúng tôi cũng trọng tiếp luận tài nạp dụng và hưởn công cho xứng đáng.

Nếu vị nào muôn viết thư trước cho tôi mà bắn luân đều chi, xin để bao như vậy: Và xin nhớ biên cho tôi cái hiệu thì tôi sảng lòng trả lời.

Monsieur André Thận. Directeur de la troupe d'acrobates Annamites à

Vĩnhlong. (à faire suivre)

André Thận kinh cáo

Nam Bác Ái

Kinh trình cùng quý-vị:

Tại tiệm tôi, có trữ Trà-Nam-Việt, dầu mèn (Essence de menthe) biện Lò-tiên và các thứ xà-hong.

Có phòng ngủ, rộng rãi sạch sẽ.

Có bán cơm Annam, cơm Tây, và rượu lè.

Người Quản-lý tiệm này, biết phép vè-sanh, cho nên sự tinh khiết ít nơi bi klp!

Cùi xin chư-vị đồng-bào, mở lòng đoàn thè, giúp chúng tôi cho vững bước trong cuộc thương trường, là 1 điều chúng tôi rất trọng ơn chư quý-vị lâm đó.

Nghĩ rằng:
Người Annam, thương Annam, Lập
sống, phá núi, dầu làm như chơi!

Monsieur Lê-Mai, Quản-lý

Nam-Bác-Ái

Pos'e de Trà-òn

Kinh dốn

Mấy ông Chủ-bút Nhựt-trình quắc-ngữ
nếu đi lở đường, ghé ăn, ngồi tiệm tôi
chúng tôi chẳng tính tiền chi cả.

Lời Rao

Rouou Rhum Stella

Hội làm Đường và làm rượu rơm & tại Cantho kêu hùn vốn thêm cho đú 1 triệu rưỡi quan tiền laugsa (1 million et demi de francs)

Vì nắp muỗn bùn-xin do nơi ông QUÂN LÝ hội đương niên ngự tại phòng văn quan Trạng-sư A. Vivies
tại Cantho

Bán

Có bán một con ngựa kim bắc
tháo lai.

Ai muôn mua xin do nơi M.
Pierrat Payeur à Cantho.

Trường Vò Văn

Cantho

Day học trò thi lây bằng cấp Sơ học

Học và ăn ngũ-lai trứ ờg

12 \$ một tháng

Học và ăn buổi trưa 7 \$

Học ngoài.....4 \$

Bữa I tháng chạp Annam bài

trường

Bữa I tháng giêng Annam

tựu trường

Hội mua bán lúa

«Nam-lợi-mỳ» TRÀÔN

Số vốn 200.000\$00 (hai mươi muôn)

Hội mua bán chắc chắn, cầu lường
thật thà, vị nào ở xa muôn bán xin gởi
lúa kiểu đèn, bội sẽ đánh giá thép định
giá, hoặc sai người đến thương nghị

Nguyễn-văn-Bản

Quản-lý Nguyen-van-Cǎn

Đặng-văn-Chieu

Hậu thanh

Giao tiếp thương mại hội

CU LAO MÀY—TRAON

Hội mua bán lúa

Hội này khởi sự mua bán từ ngày 1 Mars 1919 đến ngày nay là 15 Septembre 1919 tính số mồi 100\$00 thì lời dặng 52\$ còn lại sau tinh hội hết thảy giá dặng 50\$00 đều tinh nhập vô số vốn.

Nay hội mở hùn thêm mỗi phần hùn là 150\$; nếu vị nào muôn hùn mấy hùn tùy thích. Định đến ngày 1. Décembre 1919 thì nạp sổ hùn; nếu vị nào muôn hùn đều chi xin gởi thư cho Monsieur Tứ chủ Hội Giao tiếp sẽ hồi âm lập tức.

Thương xã Hội

Việc nên làm!!

Rượu Rhum Stella làm tại Cantho, đặt
ròng bằng nước mía, uống đã ngọt mà
giá lại rẻ.

Vậy Bổn hiệu kính cùng chư quý-vị rõ:
Như vị nào muôn lánh về bán dặng kiêm
tiền buôn hông, xin viết thư cho Bổn hiệu
mà thương nghị.

Lành về bán khôi trả tiền trước, bán
dặng bao nhiêu thì trả tiền bấy nhiêu.
Còn như vị nào lánh rượu về mà bán
chẳng dặng, thì gởi trả lại cho Bổn hiệu
cũng dặng vậy, miễn là ve còn tốt thì
thôi.

Société des Sucres et Rhums de Cantho
Kính Cáo

Một việc khá lầm

Có quan Giám đốc Quesnel sảng lòng
muôn bán hai sò ruộng cũa ngài, ở tại
hấp mười Mỷ-ho sò thứ nhất được
46 mẫu, ở dựa mé kinh, sò thứ nhì
được 246 mẫu, ở dựa mé kinh lớn kêu là
kinh Tông-dốc Lộc, kinh này xáng mới
vét lại lớn lầm, bể ngan chừng 40 thước
nên tiện bê chờ lúa ruộng lầm, và như
muôn chờ lúa thăng lên Chợ-lớn đi ngã
sông Vaico cũng dễ lầm.

Hai sò ruộng ấy đều là đất thuộc tốt
lầm, chẳng còn phải lợn công khai phá
chi nữa hết; lại sảng trong đất có mười
ba cái đia, cá rất đại lợi. Có một sò đất
khác kẽ cận với hai sò ruộng nói trên
đây, chừng 300 mẫu, nguyên là cũa hiệu
Speidel đã bị nhà nước tịch thâu lại và
có lè trong một ít lâu sè giao giá bán

Hai sò ruộng cũa quan giám đốc
Quesnel, hué lợi mỗi năm chừng 12 tới
15 ngàn giạ.

Ai muôn mua hai sò đất ấy xin gởi
thư cho quan Giám đốc Quesnel tại
Saigon, hay là gởi cho sò Nhựt-trình An
hà tại Cần-thơ mà thương nghị và đến
xem bán đồ thì biểu rõ

HIỆU MÓI Trần-Mạnh

Ở đường mé-song, gần cầu tàu Khách-Trú — **Cantho**

Có bán đủ thứ: Rượu-tay, đồ-hộp, thuốc bút (TABACS ET CIGARETTES) thuốc-tay (PRODUITS PHARMACEUTIQUES) dù, nón, khăn sách, truyện, thơ, tuồng, giấy, mực, và các thứ vật dụng theo thê-cách kinh-thời, vân vân.....

Kính cung Lục-châu Quản-tử
Tiệm tôi mới lập, bán đủ các thứ hàng hóa đã kê trên dây; chẳng những là ugon và lốt, lại còn giá rẻ hơn các nơi

Tôi có lanh bán CONTRE REMBOURSEMENT cho những người ở xa (ngoại tỉnh, hay là xa cách chau thành) có cần dùng món chi, chẳng hạn, cứ việc viết thư cho tôi thì tôi liền gởi món ấy đến cho chư-tôn lập tức. Nói tóm, đều là: chư-tôn có cần dùng vật chi, ở tại Cần-thơ có bao, thì tôi cũng có hể mà gởi ngay cho chư-tôn dặng vậy.

Xin chư-tôn Quý-khách, tướng tình đồng-ban, ra ơn chiêu-cố, giúp nhau, dặng mâu tần-bộ trong nỗi thương-trường, thì ơn ấy rất nên thăm cảm.

TRẦN-MẠNH kính cáo.

TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU TÂN-PHƯỚC
Đường kinh lập Cantho

NGUYỄN-NGỌC-NÚ

LÀ CHỦ TIỆM

Kính lời cho quý ông, quý thày rõ: Tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tay, mua tại hàng bán bột tốt có danh tại Saigon. Cách làm sạch sẽ, bánh thiếp lập tức có thơ trá lời.

không dặng, ruồi bù không được lại khôi ai rờ tay dơ, ai mua mua ô nào thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

Xin có lòng chiếu cố giúp bạn đồng bang trong cuộc thương mại.

NGUYỄN-NGỌC-NÚ

Võ-văn học hiệu

Trường học của Ông Võ-văn Thơm lập, gọi là "Võ-văn, học hiệu" đã khai từ hôm 4 November 1918. Nay được 50 trò nam và nữ vào trường.

Thầy giáo cần mẫn con nit học mau tàn phát vô cùng.

Tiến học và ăn, ngủ phải đóng trước tin giả như vầy.

Học ngoài (không ăn ngủ) 4\$

Học và ăn buổi trưa, 7

Học và ăn ba buổi, ngủ tại trường 12

Như ai dùng giày Quắc-trái mà đóng tiền trường cho con cháu học, thi Ông Độc học trường Võ-văn cùng thâu, cứ mỗi phiêu 100 francs thì kể là 16

Bữa 3 Juillet bài trường tối 5 Aout thì tựu còn kỳ bài trường Tết thì cứ rầm tháng chạp bài qua rầm tháng giêng thì tựu bà con cô bác ai có dịp đi Cần-thơ ghé coi cách sắp đặt chỗ học, chỗ ăn, chỗ ngủ.

Ai có cần hỏi thăm đều gi, xin gởi thư cho Ông Võ-văn-Thơm thi lập tức có thơ trả lời.

PHARMACIE SHANGHAI

TRÔNG RĂN THAY CON MẮT

Chủ nhơn TRIEU-CUONG

Một tiệm lớn ở tại đường Marins, số 88 — Cholon

Một tiệm mới ở tại đường Galliéni, số 3 — Saigon

(Ngang nhà giày xe lửa Saigon-Cholon, gần Chợ-Mới)

Bồn Dược Phòng có trữ bán nhiều thứ thuốc rất nên thàn hiệu đen có dùng cao nhán «Con Bướm Bướm» làm lin, chư quí vị có mua thuốc của tiệm tôi, hãy nài cho được cái nhán «Con Bướm Bướm» mới là thiệt thuốc của tiệm tôi, kéo làm thứ già nồng vào thêm hại

Bồn Dược hàng có gởi thuốc tại nhà M. THÁI-KY-SƠN, ở đường Pellerin số 23-Saigon bán giüm giá của tiệm tôi, chư quí vị ở trong Lục-Châu có cần dùng thuốc của tiệm tôi, xin viết thư cho hay sảng lòng gởi cách Contre remboursement. Còn tiền gởi về thân chủ phải chịu

SHANGHAI BO BUYET YẾN SƠ VỀ

(20) Thuốc bồ thận tinh thàn hiệu

THẬN HOÀN

Theo đời Văn-minh này trong xã hội của Đông-bào ta từng có liêng khén oho thuốc trị bệnh nhiêu món dã hay, lại lịch trị vô cùng, và các Lương-y trong các nước cũng làm chứng chắc cho ta phương thuốc Tự Thận này là một phươngquis lạ trong việc tráng dương nếu bệnh các chứng thuốc Thận rất nên dè dặt, theo thuốc này mà trị những là: Tâm, Thận bắt giao sanh chứng chiêm bao Di-tinh, nếu dè lâu ngày đường Ngọc quan hư xuong mông hoài biến ra chứng Trệ-khí (đau giải) dùng thường thuốc này thì tráng hóa cho mảng mòn ấm nơi thận thì tức thì mạnh giỏi;

1.—Huyết khí suy nhược, tình thần hao kém, ảo ương không dặng, giao cấu không ối, mông-mi di-tinh cũng là dòn bà lạnh nơi tử cung, dòn ống tinh huyết hư nhược nêu môi chậm có con, dùng thuốc này công hiệu hơn hết, sức mới mạnh hơn tinh chất của các loài cá, và ấm thận ibré hơ súc Lộc-phung, thiệt là hổ lực hang nhứt trong hoàn cầu;

2.—Bản hoango thọ thấp, nhiệt sanh chứng lâu trễ, ngủ lâm, mới thì dài gắt, lâu thì bài hoái đòn điệu, hay là bởi đau sang độc mà uống nhiều thứ thuốc hại độc làm cho phat tì-vi hao thận phổi; dùng đến thuốc này cũng nâng bồi bổ chon nguồn tiêu trừ các chứng bệnh;

3.—Mỗi lưng mỏi gối, nhứt tê xương cốt, đi đứng có dấu không vững vàng, các chứng thuốc về cuộc chơi bời quá độ khiến tinh thần bùng rúng, dùng thuốc này trở nên mạnh mẽ;

4.—Tì-vi huyết hao kém, bay

mệt hay mồi đêm khuya, thường hay sòng bén bởi tích trê nhiều, ảo ương không tiêu, dùng đến thuốc này khai vị kiện tì chau thàn au do;

5.—Đòn bà con gái đường kinh huyết hư huyết kinh vàng đợt ngưng trê đông khởi huyết sắc bầm, sanh chứng xích đái hạ, bạch đái hạ, đường kinh trôi sục không chứng, khi ít khi nhiều nơi âm mòn hư lạnh, dùng đến thuốc này rất hay vô cùng;

6.—Những người già cả, thải hư mang mòn hỏa kém, hay dài đêm, xương cốt mồi mè, dùng đến thuốc này rất có tính bồi thận, dầu già tuổi cao cũng mâu có con thiết là thuốc bồi thận rất nên công hiệu.

Như vi nào có mấy chứng dã kê như trên đây, thì mâu dùng thuốc hoàn này trong một ngày sẽ thấy hiệu nghiệm chẳng sai, uống luôn cho đặng 3, 4 ngày các bệnh đều hết, mà lại mạnh mẽ hơn xưa thàn thê tráng kiện, như mấy ông già, bà cả khi quyết đâm suy, tình thần hao kém ảo ương chẳng dặng, bình hoạn liên niêm, obur uống thuốc này cho thường, thì ăn uống mau tiêu, da thịt minh mảng, thêm sức sống lâu, già trờ non trẽ, còn trê thêm sức mạnh, có con thiết là một phương thuốc bồi huyết rất hay quí trong hoàn cầu.

Chư quí vị có mua hảy nài cho dặng hiệu PHARMACIE SHANGHAI và coi nhán «Con BUỒM-BUỒM» mới là thiệt thuốc của Bồn-Dược-Phòng kéo làm thứ già mạo

CÁCH DÙNG: Tôi trước khi đi ngủ uống một hoàn, uống với nước muối hay là nước trà, dùng luôn luôn đến khi trong minh cho thiệt mạnh.

THIẾT GIA:

Mỗi hộp hai hoàn 1\$00

ET ŒI

DỒNG BÀNG

Trong xứ ta có lò đặc
một thứ rượu ngon làm
kêu là **Rhum Stella**
làm ròng bằng nước mia.

Ta nên mua rượu này
mà uống, vậy mới là tò
Ý bình vực cái mồi lợi
trong xứ ta đó.

Rượu **Rhum Stella**
này giá đã rẻ mà uống lại
nên thuốc nữa.

Mua uống rồi mới biết
SOCIÉTÉ.

des
SUCRES ET RHUMS

Cantho Cochinchine

Vậy mồi lợi cung ngay về tay đồng chưởng

Lu et approuve avant publication
Cantho le 27 février 1920
L'admission fait le 27

Muôn mua xin do nơ
HÃNG HẬU GIANG
DƯƠNG HÃNG
Cantho, Saigon,
Vinhlong, My tho
Tra vinh

