

LE COURRIER DE L'OUEST.

EDITION EN QUOC-NGU'

AN HÀ NHU'T BÁO



MỖI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Direction—Rédaction—Administration—Boulevard Delanoue, CANTHO

TỔNG LÝ: TRẦN-DẮC-NGHĨA

Chủ Bút: PHẠM-KỲ-XƯƠNG

BÁN NHU'T TRÌNH

TRONG CƠI ĐÔNG-DƯƠNG

BỘN CHỦ LANGSA

BỘN CHỦ QUỐC NGŨ

TRỌN NĂM.....	5 \$ 00
SÁU THÁNG.....	3. 00
BÁN LẺ MỒI SỐ.....	0. 15

TRỌN NĂM..... 3\$00
SÁU THÁNG..... 2.00

BỘN QUỐC-NGŨ VÀ LANGSA

TRỌN NĂM..... 7\$00
SÁU THÁNG..... 4.50

Vị nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhứt trình xin viết thư cho M. Trần-dắc-Nghĩa mà thương nghị.

Mua nhứt trình thì kè từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

VIN DE CHINE DIT ALCOOL MÉDICALMENTEUX**RƯỢU THUỐC RẤT THẦN HIỆU**

Bồn Dược Phòng kinh cho chư Quý khách ở xa, gởi hay rằng: Nhà-nước cho phép Bồn Hiệu ngâm Rượu Thuốc tại Tiệm và dặng thông hành Lục-linh; nên bồn hiệu ẩn hành ít thứ Rượu thuốc cho chư Quý vị xem, dặng mua mà uống thử coi cho biết hay dở thế nào. Nhưng Rượu thuốc của Bồn hiệu ngầm, kể ra sau đây: Và có một thứ Thuốc ho thiêt là bay lâm, hiệu là: TRUNG-HUÈ CHÍ KHÁI THỦY, bất kỳ do lâu mau, hễ uống vào nội trong 24 giờ thì thấy bớt liền;

Gia mỗi vs 0\$30, mỗi lố 12 vs 3\$00; Như chư Quý Ông muốn mua gởi thư cho Bồn hiệu thì bồn hiệu sẵn lòng gởi thuốc lại lập tức.

TRANG CÂN PHONG THẤP TƯỚU

Rượu thuốc này, lựa ròng những thuốc thường hạng mà chế ra. Các Y-sĩ bên Trung-quốc đã có thí nghiệm rồi, đều chứng chắc rằng: rượu thuốc này, phép tẩm chế rất tinh, dùng nó mà trừ bệnh phong-thấp, bệnh nhứt trong gan cốt và lại làm cho máu chạy đều, thiêt là một thứ rượu thuốc rất nêu thần hiệu.

Nó trị bệnh nhức đầu phong, tay chân phù thũng, da thịt sưng nhức, đau lưng mỗi gối, té tay té chân, đau nhức trong gan cốt, các chứng thường đặc đì đứng chẳng an, đau nứa thân mình, (kêu là bán thân bất toại).

Thì dùng, hoặc uống hoặc thoa cũng đều hiệu nghiệm cả thảy, chẳng những là trừ bệnh mà thôi lại còn làm cho ăn mau tiêu, máu chạy đều, sanh tinh huyễn

Uống thuốc rượu này rồi thì tinh thần khỏe khắn hơn lúc trước trăm phần người có bệnh uống thì trừ bệnh, người không bệnh uống thường thì mạnh giỏi luôn luôn, cả đời khỏi lo bệnh hoạn.

CƯỜNG CHƯƠNG BỘ HUYẾT TƯỚU

Là một thứ Bi-Truyền-Lương-Phương, chọn rát ròng những thuốc lốt thường hạng, quý trọng vô cùng, lại có gia thêm Nước-Sắc, hiệp lại mà chế ra thứ rượu thuốc này. Các Y-sĩ bên Trung-quốc, đã thí nghiệm và chứng chắc rằng: Thứ rượu thuốc này là một thứ hay sanh tinh bộ huyết và thêm sức mạnh cho con người

Sắc dục quá độ, nhức đầu chóng mặt, thân hư di tinh, Dương-Vật-Rất-Cử đau lưng mỗi gối, khí huyết hao kém, tứ chi mỏi mệt, đờn bà dương kinh không dung, bạch đái xích-dái đờn bà sanh đê yếu dưới da mặt mét vàng.

Chẳng luận đờn ông đờn bà, các chứng bệnh thuộc về bệnh hư bệnh tật thấy đều dùng dặng. Uống nó thì nó hay sanh tinh thêm huyết khỏe khoắn tinh thần nhưng người không con uống thường chắc sẽ có con, lại còn hay trừ những vật thực ăn không tiêu, tích trữ trong bao-tú.

Hè uống rượu thuốc này thì đầu bịa chỉ nó trừ cung nói.

BÁ BO-VỆ SANH TƯỚU

Con người ở đời, phải cho biết cách vỗ sanh thì trong mình khỏi mang tật, bệnh ict sanh. Còn như mạng sống của con người là bởi nhờ nơi khí huyết sung túc. Chớ như những người linh thần hoàn hối, chẳng biết thèm ăn, tứ chi rã liệt, lở tai lồng bùng, con mắt mờ mệt, ấy là bởi huyết suy, khí kém, trái tim và trai cát đều hư

Bồn dược phòng hàng da tam chū ý, tiêm Phương kia thế no hết sức mới chế ra dặng một thứ rượu thuốc Vệ-Sanh này, hễ âm hư thì bổ âm, dương hư thì bổ dương, chẳng luận trẻ già, đờn ông đờn bà, người nào khí hư huyết bạc, thận thủy kém hao, hễ uống rượu thuốc này thì dặng tráng tinh sanh huyết, chẳng những là dặng khí huyết sung túc mà thôi, lại còn tiêu trừ bá bệnh.

Uống rượu thuốc này dặng thường thì dặng sống lâu, người không con uống thường chắc cũng có sanh con, thiêt là một thứ Vệ-sanh chi tánh được đó

Phải uống cho thường thì mới thấy hiệu nghiệm là dường nào.

HO-CỐT-MỘC-QUA-TƯỚU

Rượu thuốc này chế ra bằng Ho-cốt và Mộc-qua, bồn dược phòng chẳng nài công khó chế luyện kỹ cang, và chọn thứ thuốc thiêt tốt hiệp lại mà làm ra thứ rượu thuốc này, ai có bệnh như sau đây, hestate vào thì thấy hiệu nghiệm liều

Đau trong xương, tứ chi rã liệt, đi bước không vững, da vàng, chora thủng khí hư huyết trệ, nhức đầu phong, các thương thứ tich, cốt khí tim la.

Nếu ai có các chứng bệnh kê trên đây thì nên dùng thứ rượu thuốc này mà uống hay là thoa thì hiệu nghiệm dì thường, thiêt là một thứ thuốc hay đê nhứt

Bất kỳ đờn ông đờn bà, hestate nó cho thường thì mau tiêu hóa vật thực, lại thêm khí lực bội gia, khỏi lo bệnh hoạn về sau mà lại dặng sống lâu thêm nữa

THÔNG-TRỊ-MAO-KÊ-TƯỚU**RƯỢU THUỐC BÌM BỊP**

Thứ rượu thuốc này, chuyên trị các chứng phong thấp, huỵt lược tho cản, ấy là một thứ thuốc bi truyền linh nghiệm đê nhứt.

Các chứng phong thấp, chẳng luận lâu năm hay là mới cũng đều trừ dặng, còn nhứt đau lưng, nhức tay-mỗi chân, đau trong xương, hay dục gan, hoặc bị té bị đánh mà sưng mìn, hay là tay chưng bái hoái. Các chứng ấy hestate vào thì thấy hiệu nghiệm liền.

Phải tùy theo chứng bệnh mà dùng, chẳng nên uống cho quá độ.

Mấy thứ rượu thuốc này của bồn Dược-Phòng ngâm tại tiệm và mỗi khi ngâm thì có một ông Langsa đến nghiệm vật chán, hiệu Trung-Huè Dược Phòng tại Cholon đường Paris số nhà 89, như chư quý khách ai muốn dùng thứ thì xin hãy đến tại tiệm mà mua thuốc rượu này có nhân đê hiệu Trung-Huè Dược-Phòng thì chẳng lầm đê giá mạo. Còn ai ở xa mà muốn dùng rượu thuốc này thì xin gởi thư đê chờ ở cho kỵ lường thì bồn Dược-Phòng sẽ gởi thuốc đi tức thì, xin quý khách thử qua sẽ biết.

TRUNG-HUÈ-DƯỢC-PHÒNG.

89 Rue de Paris Cholon.

Cac nhà Annam

Hãy nhớ khi mua thuốc mà uống cho đậm mạnh giòn, thì hãy hỏi thăm mấy người lớn cùng là ông già bà cả, những kẻ ấy sẽ nói cho mà biết TIỆM THUỐC PHARMACIE NORMALE của ông H. DE MARI nhứt hạng bào chế y sinh, tại đường CATINAT số 119 SAIGON, là có danh tiếng lâm, vì bán rộng những thuốc nhứt hạng, không bê làm gian dối bao giờ. Lại giá bán thì cũng nói, không khi nào thấy người An nam tới mua mà bán mất hồn người Tây đau.

NHỮNG THUỐC THIỆN HIỆU

Vin tonique du Dr DÉEM:

Thứ rượu này dùng mà bõ, những người ốm-o hay đau, rét, và nhứt là cho người đờn bà có thai dùng thì con mình sanh ra có da thịt và mạnh giòn.

SOLUTION Dr DÉEM

Trừ bệnh nha phiến rất mau và không có pha đau

BÁN RỘNG THUỐC THƯỢNG HẠNG
và nhiều hiệu có danh tiếng dầu bạc hà **ESSENCE DE MENTHE
DE MOLINIER**, tốt bực nhứt.

Chánh tiệm trữ thuốc hoàn PILULES PINK trị bệnh mất máu xanh xao, lại uống nó thì ngừa dăng các chứng bệnh ho, lao tồn.

PHARMACIE NORMALE:

H. DE MARI, PHARMACIEN DE 1^{re} CLASSE

Có bán các thứ thuốc dâ kẽ tên trên đó, và có bán các thứ thuốc khác, cùng hiệu nghiệm vậy.

HÀNG HẬU GIANG
vốn dăng 600.000f

Hàng này của Langsa và Annam hùng vĩa lập tại Cần-thơ. Có trữ đủ các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tặc một dè "À ta" Saigon có món chi thi trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt. Cung gởi hàng cho các xí-xa; ai mua món chi xin viết thư ngay cho Hàng, thì Hàng sẽ gởi hàng lập tức. Xin quý vị đến xem Hàng chơi thì rõ.

Có trữ bán:

Rượu rom hiệu Stella

Làm ròng bằng cho lanh nước miếng. Có bán lẻ, bán sỉ và cho lanh và bán lại khỏi trả tiền trước.

TIỆM
Trương-văn-Hanh

Sadec

Có bán xe máy mới và dù đồ phụ tùng xe máy và súaxe. Lành tháp mướu đèn khí đá (carbure) theo cuộc quan, hòn, lan, tết, kỳ yêu, Tân-gia, bạ-tho, khăn đèn bằng nhiều tay và khăn bông tốt thượng hạng, bao mớ và bao lè vò roplat xe máy hiệu Michelin, giấy bảm-đt dù cờ đóng theo kiểu kim thời. Quí ông & xa muôn mua đồ phutung xe máy, thi gởi thư cho tôi. Tôi sang lòng ký lưỡng mà gởi contre-Remboursement nghĩa là đóng bạc nhà thơ mà lanh đồ và tôi cho giá đồ phụ tùng in sảng bằng chữ quốc-ngữ (Prix courant).

Trương-văn-Hanh.
Cần khái.

AN HÀ NHỰT BÁO

MỐI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1.— Chào xuân | 9.— Gan đúng bực |
| 2.— Mừng cuộc tranh thương | 10.— Vé bịnh chó đại cắn |
| 3.— Nhóm Nội-đồng Quản-hạt | 11.— Vạn linh tết |
| 4.— Tiệc mừng | 12.— Thị diệu |
| 5.— Cuộc tiến hành | 13.— Văn uyên |
| 6.— Một thước quang âm môt tát vàng | 14.— Nhàn đàm |
| 7.— Bạc cắc | 15.— Lạc diệp qui cắn |
| 8.— Một vụ cường dâm | |

Chào xuân

Lão-liều chiêm kêu rước tết,
Trăm hoa rộn rực chào xuân,
Trẻ bé thơ nghe tiếng pháo vội mừng,
Người tuổi tết thấy hơi xuân mà ngán,
Kè tranh lợi gát chèo mua bán,
Người nông già đưa máy ăn xài,
Nếu mà đám cuộc trán ai,
Nghĩ coi xuân dâ có dài bao nhiêu,
Ấy là: Vui chén ngày xuân không mấy lát,
Buồn cầu tuế nguyệt dâ quanh năm,
Gió xuân lạc thài biếng nằm,
Bóng thiều chói rạng yêm đầm hơi sương,
Xuân hay thau con đường thải thoát,
Một xuân sang tuổi tết càng thêm,
Muôn hông ngàn lúa dò thêm,
Bùa đào lồng cựu bày diêm nghinh xuân,
Rượu sâm banh chấm chúc mặt vía hùng
Kèn xá-cầu hò he nghe lại bực,
Say tình người trิ thức,
Vui chơi có ích chí.

Hay là:

Chơi xuân kéo hết xuân đi
Cái già lật đặt nó thì theo sau

Một năm mười hai (ba) tháng rất mau,

Ba vạn sáu ngàn ngày thêm lẹ,
Hơn bờ mừng xuân bấy con tré,
Tré gán xuân xuân dục mau già,
Cửa Hào gia chập trôi quản huyễn cù,
Nhà tan khô thở than y tiếng chát!
Mừng tiết mới cầm cờ tam sắc,
Noi tịch xưa thương lá Ngũ-hoàn,
Ngoài rào inh ôi tiếng chim oanh,
Trong tiệc nực nồng hơi rượu cúc,
Tháng ngày càng nhật thúc.
Xuân qua thì xuân nọ lại sang.

Thiệt là:

Hoè tho ly biển trình ngọc diệp
Kiên dường lầu thượng toàn kim thính

Vậy có bài thơ rằng:

Dục dâ bóng thiêu quang,
Hoa nở hoa lại tàng;
Thứ hồi trên đời người bảy chục,
Biết xuân dâ có mây lẩn sang;
Chào xuân nói chuyện tam hoàng.
Rước tết bày đồ lục tặc;

Ấy là: Vạn vật tinh quan dai tự đê,
Tứ thời giải hùng giữ nhơn đồng,
Nhất thân dâ hết đêm đồng!

An-Hà.

Mừng cuộc tranh thương

Từ ngày các báo quốc âm cỗ động đồng bang tranh thương cùng khách trú, thì tôi thấy nhiều nơi lo lập quán kêu hùn mà vắng bối quyền lợi của dân Việt-Nam ta bị người áp chế bấy lâu và khai thị như rúa.

Nay tôi thấy trong làng tôi ở có M. Hương-Thảo: Nguyễn-văn-Tích và M. xã trưởng: Phan-văn-Lượm có lòng sốt sắng lo cuộc tranh thương cho nên hai ông này có ra vốn trên một ngàn, mà bỏ hàng hóa về báo, nay đã khai trương rồi hôm 15 tháng 11 Annam, đặt hiệu tiệm là «Vinh-Hiệp».

Xem rất đẹp lòng cho đồng bang chúng tôi ở nơi sảng già.

Song hêm vì còn thiếu tiệm buôn lớn chưa lập tại châu-thành Bạc-liêu; nên còn phải bỏ hàng của khách-trú.

Tôi hết lòng mừng vì trong làng tôi, có người biết lo lắn cho đồng giồng ta lo mờ mang cuộc thương mại ấy cũng là một cái gương cho đoàn em út về sau.

Phận tôi tài sơ trí siêng, phản mắc nâm giữ chí cơ hàng, cho nên không có thể chi ra tranh thương được, nên thấy vây cũng vui lòng với đặt tâm cầu tặng tiệm «Vinh-hiệp»

Mừng làng Lai-hòa mới lập tiệm Annam buôn bán

Lai-hòa mới mở cuộc thương ra, Vinh-hiệp báu danh ngợi tiếng xa, Lịch trứ hóa hàng đều đủ món

Tương thâu tiền bạc dựng đầy già Lui lui tới tới người Mang Hớn

Tới tôi trưa trưa kê tưng ca

Khuyển, đó nghiệp dào mau tần bộ, Gặng công có thuở trở nên mà

*Nguyễn-văn-Huệ
Ancien Instituteur Lai-hòa*

Nhóm Hội đồng Quản-hạt

Vì lời nghị ngày 29 Janvier 1920, quan Thống-đốc Nam-kỳ mời Hội-dồng Quản-hạt ngoại-lệ ngày thứ năm 12 Février 1920 dâng công nghị mấy việc kể sau đây:

1o— Định số thuế thay vì thuế định của người Á-u-châu và người đồng thê với người Á-u-châu.

2o— Tăng số thuế chánh về thuế định của ngoại-quốc thuộc châu Á-tế-á và định đánh thuế những người dân-bà Trung-hoa.

3o— Ghi vào sổ thâu một số phòng vé tiền tăng thuế xuất cảng lúa gạo của sổ Toàn-hạt chia cho Nam-kỳ.

4o— Chia cho mấy chương trong sổ thâu xuất năm 1920 những sổ tiền của Hội-dồng Quản-hạt nghị định tăng thuế đó.

5o— Tăng lương cho quan viên Langsa

6o— Cấp tiền phụ cho quan viên Tây

Nam giúp việc tại Nam-kỳ.

7o— Dự tiền mua đất và cất công-thự cho sở Thủ-y.

8o— Định cho Thuộc-dịa lãnh bảo bọc đỡ đầu một thành-phố bên Đại-Pháp.

9o— Định cho sở Quản-hạt chuẩn một phần tiền mà lập «Chiến-si trận vong dài».

10o— Phê chuẩn lời nghị định sang sót tiền dự định chương thứ 4, 5 và 12 trong sổ xuất năm 1919.

Tiệc mừng

Của 10 vị Hội-dồng Địa-hạt Cần-thơ

Chiều thứ năm 5 Février 1920, 10 vị Hội-dồng Địa-hạt mới đặc cử ngày 18

Janvier năm nay, có chung cùng với nhau trao thuyết tại nhà Công sở làng Tân-an châu thành Cần-thơ một cái hỉ tiệc thính viễn quan chức sắc Tây, Nam các ty các sở đến trọng đại. Lúc 6 giờ các viên quan quái chức Tây Nam tề tựu đông đủ, đêm cũng gần dâng 200 vị đến dự tiệc. Ấy là phầm bữa hấu lệ (assemblée mensuelle des chefs et sous chefs de canton) nên dâng đồng như thế. Tiếng pháo và tiếng nhạc chào mừng vừa giữ các quan an vị, trước khi dùng ly champagne, có ông Lê-bá-Cang Hội-dồng Quản-Hạt, cho hay ngài là ngài-viên thố mặt cho dân 4 tỉnh: Cầu-đốc, Long-xuyên Rạch-giá và Hồi-liên thi mặt dầu, song quê quán ngài ở tại Châu-thành Cần-thơ, nên 10 vị Hội-dồng Địa-hạt thính ngoài đến vui vầy tiệc ngọt, dừng giây đọc một bài tố trán về dâng kính lễ lý tài trong xứ, trông ơn Chánh-phủ Đại-Pháp phò giúp mờ mang giữ gìn quyền lợi cho người bồn-quốc, rất tiết, kỳ này chẳng đem kịp bài diễn thuyết của ông Lê-bá-Cang vào đây, xin để lại kỳ sau, bồn-hóp sẽ dịch bài ấy ra Quốc-ngữ cho chờ Độc-giả xem. Ông Lê-bá-Cang đọc giứt lời, quan-chủ lịnh Boudineau đứng giây tiếp nói về nguồn lợi xứ Nam-kỳ như là miếng lậu-giông là lúa gạo làm dầu, phà nứơc tùng sảng lồng bão thu mồi lợi cho dân bồn-quốc, nên bằng vụ tất mờ mang khai kinh nơi mấy chỗ địa cành hoang vu, cho rộng bê sauhai cho dân bồn-quốc, cho phép lập Cảnh-nông Tương-Tế hội dâng các dien chủ có thể hồi bắc băng nhiêu, lời lại nhẹ mà khai phá ra thêm ruộng đất minh dâng phì nhiêu tú mậu. Ngài lại nói: người bồn-quốc: muốn tranh thương mãi nắm giữ mồi lợi của mình, thì chỉ cần về sự buôn bán lúa gạo, là mồi lợi to tát hơn hết. Khá tiết đến ngày dân

bồn-quốc chưa đồng hiệp nhứt tam đồng mà chung làm mồi lợi ấy; nhưng mà tháng tháng rồi đây sẽ dâng, vì người Annam lúc này coi mồi sốt sắng au lo về phần thương-mại, thế thì lợi quyền cũng đã nắm dâng lại ít nhiều rồi đó.. Quan-chủ lịnh nói giứt tiếng, anh-đồng vỗ tay vui cười cất chén champagne cộng tinh hoan lạc, ngoài nhạc trống dông hân hoan trong chén tạc chén thù cười nói nói, thiệt là một cái hỉ tiệc...! Đoạn rồi, quan-chủ lịnh mời 10 vị Hội-dồng Địa-hạt mới đặc cử đến trước mặt ngài mang giày ben (écharpe) cho mỗi vị. Xong cuộc, 10 vị Hội-dồng bèn thỉnh quan-chủ lịnh và các quan Tây Nam hiện hữu đi xem hát bóng (cinéma) lại rạp hát của M. Lý. Giút hát bóng kể hát bồi Annam. Dêm đó hát 2 xuất tuồng; Xuất đầu: Hát San-là Xá-Tào lúc trâm Triệu-Khai (đào kép làm tuồng đê coi!) Hạ xuất đầu, 1 giờ khuya dìt tiệc tại Long-giang-Lầu (Hotel de l'Ouest). Màng tiệc trở lại coi hát Annam nữa. Xuất sau: hát Tống-Tử Văn, Lục-Vân-Trung phạm già...., Thị Xuyên làm vai Bàn-Bưu (thằng bợ) chằng đỡ, bộ gọn ghẽ, tiếng thanh thao miệng nói có duyên.. Kè xem ai ai cũng là đẹp mắt. Khả khéo M. Lý khéo chọn dào bay làm tuồng vừa lòng đẹp mắt bàng quan. Dêm đó, các cuộc dâng trộn vui, mảng cuộc, ai nấy kiêu từ lui gót hoan tâm bắt lặn.

Thút giờ, mới có 1 lần thử nhứt mà thấy dâng 10 vị ngài-viên Địa-hạt dâng đồng tam đồng chí với nhau như vậy.

Vậy Bồn-Báo cả tiếng khen 10 vị ngài-viên Địa-hạt mới đặc cử kỳ này, hữu tinh giao hảo liêng lạc với nhau đường ấy, ác các ngài sẽ chung tam hiệp trí mà thi tho nhường đều ích quốc lợi dân

trong bốn tỉnh. Đặng vậy, các ngài mới là chẳng phụ cái phäu phủ thát của dân đó

AN-HÀ

Cuộc tiến hành

**Quan lớn Đốc Phủ sít
Nguyễn-dặng-Khoa
chủ quan Ô-môn**

Ngày 6 Février 1920 tại nhà việc làng Thới-Thạnh (Ômôn) có dọn dẹp phô trương treo cờ rực rỡ, trong thi có trấn thuyết cờ bàn dặng tiến hành quan lớn chủ quan Nguyễn-dại-Nhơn.

Lúc 7 giờ buổi sớm mai thì có viên quan quíchức và hương chúc làng trong 2 tổng đều tề tựu đủ mặt tại nhà việc làng Thới-Thạnh mà tiến hành quan lớn Đốc Phủ chủ quan.

Đúng 9 giờ dùng rượu apéritif đến 10 giờ trưa quan lớn Nguyễn-dại-Nhơn dự tiệc cùng Cai Phó tổng, Hội đồng địa hạt và hương chúc các làng, trong tiệc có M.M. Phan-quang-Thiệu, cai tổng Định-thới, Nguyễn-hữu-Quế cai tổng Thới-bảo, Trương-tấn-Tài Phó tổng Định-thới, Bùi-ngọc-Du Phó tổng Thới-bảo, Phan-quang-Phuông Hội-dồng địa hạt, Trần-tấn-Thạnh Hội-dồng địa hạt, Bùi-bửu-Lực thông ngôn diên tin, Tái-khắc-Hoè cựu Hội-dồng địa hạt, Phạm-khắc-Giảng cựu Hội-dồng địa hạt (tôi xin lỗi vì còn nhiều vị nữa mà không nhớ tên cho hết) và hương chúc trong 19 làng đều tề tựu đủ. Khi tiệc hầu mảng, trước khi dùng rượu champagne thì ông Phan-quang-Thiệu cai tổng Định-thới đứng dậy xin thay mặt mà đọc một bài kinh công nghiệp và an đức của quan lớn Nguyễn-dại-Nhơn từ khi đến trấn nhậm quan Ômôn này, nay ngài đặc lịnh chánh phủ thiêu bồ ngài về trấn nhậm

quận Châu-thành Sadéc.

Bài tiễn hành như vầy:

Kính bẩm Quan lớn chủ quan.

Tôi xin thay mặt cho Tổng làng trong Quận đọc bài tiễn hành quan lớn như sau đây: Chúng tôi chẳng dặng vui, vì hay được linh quan trên thiêng bồ quan lớn về tỉnh Sadéc. Nghe vì: Từ ngày quan lớn trấn nhậm quận Ômôn đến nay gần 4 năm rồi, chúng tôi rất mang ơn quan lớn có lòng huệ cố, chuyên cần phao sự và giáo hóa dân trong quận được an cư lạc nghiệp, nhất là tại chợ Ômôn thành phố bồi sửa được sung mậu, các nẻo cầu đường được khắc chằng sạch sẽ, ấy cũng nhờ công dày lo lắng của quan lớn đó. Chúng tôi thường thấy bê cũ chi của quan lớn thì rất khen rất phục chằng củng, bỗn tánh quan lớn rất hiền lương, ôn hoà, vui vẻ, hay có lòng thương xót bê bê dưới, không ý quyền mà thi chúng, chẳng cậy thế mà hiếp cõ, không vì giàu mà tôn trọng, chẳng thấy khó mà dễ khinh, độ lượng của quan lớn dường ấy rất đáng làm phu mâu chi dân lâm. Bởi lòng nhân hậu của quan lớn, nên từ ngày quan lớn ra giúp nước đến giờ, thăng đến cựu phẩm trong hàng viễn quan bốn quắc lại dặng thường ngử dặng bứu tinh. (Chevalier de la Légion d'honneur) và các sắc kim ngao bài, thiệt rất xứng đáng vinh diệu lâm. Chúng tôi cũng ngờ là quan lớn vĩnh trấn quận Ô-môn này dặng búa an đức cho tổng làng triều ngưỡng, nay thành linh có linh quan trên bồ quan lớn về Sadéc, chúng tôi cũng là buồn, vì quan lớn phải vung theo việc nước mà xa cách chúng tôi, tình quyền thức nghĩa tương tri, nay mà phân cách kê di người ở lè nào mà vui cho dặng. Nên chúng tôi chung cùng với nhau bày một tiệc đậm bậc

đây, dặng tiền hành quan lớn, xin quan lớn dùng ly rượu champagne này mà chứng lòng thành kính của chúng tôi vì chúng tôi cảm mến cái an đức của quan lớn vô hối. Chúng tôi rất tiếc là tiếc từ đây xa cách không dặng giao gác cùng quan lớn nữa mà nghe lời giáo hoá, chúng tôi tuy tiếc rồi lại mừng dùm cho quan Châu thành Sadéc sẽ dặng một vì quan thanh cần liêm chánh, vậy chúng tôi cũng dặng tất lòng bận hiệu mà chúc cho quan lớn và linh phu nhơn đi đường quý thiêng an và oanh cho bứu quyền của quan lớn dặng kbumong ninh lợi lạc.

Khi ông Phan-quang-Thiệu đọc giứt lời thì cả tiệc đều vỗ tay rất lâu, rồi kể quan lớn Nguyễn-dại-Nhơn mở lời đáp tạ và cảm ơn các vị Cai Phó tổng Hội đồng và Hương chúc trong 19 làng có lòng huyễn luyến trong khi ngài được linh đổi, và ngài khuyên Hương chúc hãy sot sắng mà lo làm việc quan, rồi đây cũng sẽ có quan chủ quan khác đến mà thế cho ngài. Khi ngài nói vừa giứt lời thì cả tiệc đều vỗ tay một lần nữa mà cầu chúc cho ngài cùng linh phu nhơn và bứu quyền lên đường được bình an quý thiêng. Kể dốt pháo vang rân trống đánh ba hồi và xô bắc cầu vang vẩy. Đúng trưa mảng tiệc các viên quan chúc sắc đều cáo từ lui gót.

Ô-môn: Nguyễn-hữu-Phước
thông tin.

Thông-Tri

Quan Tham-Biện chủ tinh Cần-thơ, obú ý muốn làm một cuốn sách để chép những lý lịch cổ tích nhơn vật trong tỉnh từ xưa đến giờ, kể truyền nhau cho đủ lớp.

Vậy ai có những truyện tích chí hay, hữu ích về nhơn vật, thô săn, truyện đạo đức cùng truyện biền ngòn vân... vân... xin gửi đến cho quan Chủ Tỉnh nói cho toàn thâ vĩ, mà giúp sức cùng ngài dặng chép thành cuốn sách cổ tích nhơn vật trong tỉnh Cần-thơ để làm kỷ niệm lâu đời.

Lời ví dụ: Như xứ Bình-thủy, Trần-Cáukè v...v...thuở Tiên-Trào kêu là xír chi, có nhơn vật nào phát hiện lạo thời thế chỉ hữu dụng, đến ngày nay cảnh cài là mấy lần vân...vân...

Xin do theo đây mà biên cổ tích nhơn vật, đạo đức cùng là truyện biền ngòn trong xír, nếu truyện nào minh thông thuộc dù gốc ngọn đầu đuôi.

Một thước quang-âm một tát vàng

(Le temps, c'est de l'argent)

Xưa nay, Tạo-hóa sanh nhơn-loại thì đã phú cho mỗi người hưởng thọ lâu hết sút là một trăm năm trở lại. nhưng vay đời nay người nào sống đến tám chín mươi ngoài thì cũng cho là bậc trường thọ. Lấy lè chính mà suy, thì trong một đời người tính được ba vạn sáu ngàn ngày có lẽ.

Thoản nghe qua tiếng ba vạn sáu ngàn ngày, ai cũng ngờ là lâu, chứng rõ lại mới hay là nhứt nguyệt thê hỉ! ngày tháng thoát le như thời đưa, như bóng cửa. Nếu biết vậy thì ta phải xét lấy thân ta chưa lán trong đời, đâu ít đâu nhiều, đâu to đâu bé, thì ta cũng đã dùng hết một phần vật thực của đời choán hết một cuộc nhà trên thế giới, rứa thì phải làm làm sao cho xứng cái

phản sự minh ngô hâu phụ ích cho đời, gọi chút để bồi nợ thế.

Suy cho tót, xét cho cùng, thì mới rõ trong một giờ đồng hồ biết bao nhiêu công việc đã hoàn thành trên thế giới. May vì vẫn chung hay về việc toán sổ àm dương, đoán rằng: trong một giờ thì kè được bốn ngàn sảnh linh dâu thai trên dương-thổ, còn ba ngàn nòng khác là già yếu liệt nhược thì đã về miềng ăn-canh. Nghi ra trong một giờ đồng hồ biết bao nhiêu người bay nhảy phuơng thế sanh nhai, kia kè nòng phu đài nồng dầm sương, dày sâu cuốc bãoi nhờ đó mới có lúa gạo mà nuôi lấy dàn-doàn, nò họa thợ thấy mắt châm chỉ và bón phân minh, quyết mệt da vừa hirsut giúp nước. Kìa những đảng bắt học thiều-văn năm nay chí nhrixg nǎn kia, gìn một dạ trày trày tần mǎn lẩn lụa mà học đòi sự mâu nhiệm của đảng Thiên-công châm chẽ các cơ xảo cho mía-mai quyền Tạo-hóa, lập ra máy in, tàu khói, điện, tin, hỏa xa v. v., chí lăm giúp ích cho đời mờ mang dàn tần bộ; một giờ làm việc của mấy ông này nghĩ lại bigi bao nhiêu là qui. Lại còn nhiều kè phơi gau trãi mặt ngoài chon chiền trường chiu mủi dạn lắn tên, đồ giọt máu hông vi què hirsut chung tộc, nhiều trang khinh mặng sống đường lồng, liêu minh mà cừu bau, một giờ của mấy kè ấy lại càng qui hơn mửa.

Bởi rứa mỗi lâu ta nghe đồng hồ đánh, thì ta nèn hỏi lấy ta rằng: Vậy chờ trong giờ qua rồi đây, mình có làm chuyện chí hữu ích chăng? Phan nhiêu kè ăn nồng liết rằng: phải chí hối thơ ấu mình dưng luôn bồ ngày giờ mình nơi trường thì ngày nay át mình càng được kè kính người vì mà chờ. Ô-hồ! sự đã lở rồi, biết làm sao dặng. Thậm chí cho đến loài ong kiến là loài nhỏ nhoi mà còn biết sốt sán trong việc làm, kiến

thì lo tha lirong phan vào bang ò mà chí tiếu trong lúu cơ hàng; ong thì lo nút nhuy bong làm mật, đem vào ô mà xây xàj trong cơn tùng tiêu, thật dâng làm gương rạng cho những kè ở không, nhưng mà nở chịu luôn xương nục tri. Huống chì ta lại là người dù trí khôn, dâng làm chúa các loại thú cầm, rúa thì ta phải làm làm sao cho dâng mày vạn ngày giờ cưa Tạo hóa phủ cho ta hưởng lấy mà xây dựng trên thế giới.

N. K. S.

Nghỉ một kỳ ăn Tết

Năm mới hâu sang, Bồn-Báo cáo lối xin nghỉ một kỳ ăn Tết, vậy ngày thứ năm tuần tới 19 Février 1920, nhằm ngày 30 Tết Annam, không xuất báo, qua ngày thứ năm 26 Février 1920, nhằm ngày mồng 7 tháng giêng sẽ phát báo lại như cũ.

Xin liệt-vị Độc-già miêng nghị.
Bồn Báo cản cáo

Bạc các

Saigon, hết thấy Saigon hõm rày phan nản rên siết về sự bạc các với su, Rằng trót một năm, su hút làm ngăn trở đường mua bán đà nhiều, nay tới bạc các củng chung ngà nào mất hết.

Có kè hối: «Lòng trước thiểu su, nói rằng chেc giầu su mà ép người phải mua thêm cho quá nǎm chiêm mới thôi, nay thiểu bạc các/mua đoi ba các, đưa ra

đồng bạc, chেc không chịu thôi, vậy ohó có phai chép dùng mưu cù ky mà ép buôc người mua trong hội Tết Annam chăng?»

Lời bàn hỏi hữu lý, vì trong cuộc mua bán, không có đều gian-trá nào mà Chép không giám làm, nhưng mà chưa át sự thiểu bạc-các dùng trong hội này, bó phải tại Chép mà ra chăng? Theo như sở kiến của té, sự bạc-các thiểu dùng dây đầu phải tại mưu chép mà ra, cung chép phải hút cho đến đời. Nếu thình linh mà bạc-các hút, té dám tưởng lời cớ này:

Phát bạc giấy ra, thì thâu bạc đồng vò, ấy là lè cỗ nhiên phải làm, vì theo phép, hế hằng Đông-Dương ra bao nhiêu giấy-bạc phải có bạc đồng tại hàng bấy nhiêu.

Nhắc lại năm rồi, vì hút su, Phòng Thương-mại Saigon có xin in một thứ giấy nhõ, giá từ 5 chiêm, 1 các, 2 các và 5 các, chư tôn còn chờ chép? Tưởng chép trong ngoái vài tháng đây, sẽ thấy thứ giấy đó thông dụng. Nên ngày nay đã khởi thâu lán bạc các vò đó chép?

Phai chép chưa át, song nghĩ ra cũng có cớ đáng nghe.

L. T. T. V.

về địa phận Cần-thơ, dà tu bô lại huồn thành, sự qua lại trên cầu ấy ngày nay dặng thông thả như xưa.

Một vụ cường dâm

Dứa con gái 13 tuổi bị người đàn-ông 39 tuổi cường dâm.

Oan-ting chưa mấy ác, theo lời cung chiêu của Trần-Út-Út 13 tuổi là đứa bị hâm dâm, và chứng cứ cũng đồng quâ quyết như vậy, thì cũng có ý hổ nghi.

Tục thường vi: chó dâu có sủa lồ không, không lứa lè nào có khói. Bởi vậy: Ngày gian lè nào chưa hâm, đây xin thuật gốc tích việc này cho chư đọc già tường lát.

Ngày 4 Février 1920, gái nhõ Trần-Út 13 tuổi ở làng Bình-Phước, tổng Bình-Ti-ới (Cần-thơ), vưng lời người nhà dạy đến quán ở rạch Trà-nóc (nhà thị-Út ở gần Trà-nóc) mà mua thuốc ảo. Khi thị-Út đi dâng dọc theo lộ Cần-thơ, Ông-ôn, đến một khúc ván sê không chép cưa, chép có người qua lại, nơi cây ịu ịu ngán, xây gấp một tên lè mặt (sau hồi mới rõ là Bùi-văn-Hưng 39 tuổi ở làng Long-tuyên (Cần-thơ), ở phía Trà-nóc đi lên Bình-Phước Ông-ôn.....). Thế khi gió hiu hiu thổi mát, lúc ván-về động tĩnh, nên Bùi-văn-Hưng quay khám đường trước mặt. Gặp thị-Út, Hưng áp lại nắm tay, miệng cười mon và nói rằng: «Đứng lại qua biếu em». Út không chịu nói: Đέ tôi đi mua thuốc, biếu cái gì chép lè tôi là mà biếu, dùng dàn không chịu, Hưng quyết chép nghe.. chúa ngục dục tên Hưng rồi) nên hâm rằng: nếu mi cài ta vẫn hỏng...! (thật là cài giống đó chép nó dục hung lâm bắt kè là chép) Út cứ nồng nồng không chịu đòi là làng.... Hưng ra oai bực

Lời Rao

Cái cầu bắt ngang rạch Cái-răng, tại Nhự-Lăng nơi đường quan hat số 16 từ Saigon tới Camau di ngã Cần-thơ Sóc-trăng vò địa phận Cần-thơ đang tu bô lại. Vậy sự di ngang qua cầu đó phải ngưng lại, chép dặng lòng thà kè từ nứa 31 Jauvier tới 15 Février 1920.

Cái cầu bắt ngang rạch Ta-công-Thúy thuộc vò đường địa hạt số 39 từ Long-xuyên đến Cần-thơ, nơi trú đà 41 k 500

mặt, bỗng Út vỗ buội, như cọp cắp heo con, mặt sùc Hung hái mập sớm đào non, thảm cho Út miệng thì bị bum không thể la làng, phản lại sợ cọp đương hăng, nêu cái át khôn toàn tánh mạng. Nên thị Út cần cái răng, chẳng tắt lưỡi, nhẫn cái mặt, bậm cái môi mà chịu máu ra lai làng (phải Út dặng lớn 18, 19 20 tuổi lúc nầy chẳng là khá).

Xong cuộc, (đã cởi hết hăng nữa) Bùi Văn-Nhưng bỏ thị Út nằm tại buội đó (lúc bỗng thì bỗng vỗ, hết hăng không chịu hăng ra.... ác không...! dông ra lộ nhầm Ông-nhì lâu.... chạy.... chạy.

Thị Út gán sùc chạy theo sau là làng, thản bất dung gian dâng, gặp 2 người dờn ông ở phía kia di lại, thấy: tiều hồn tầu nhứt nhơn thương lợ, hậu truy lai một ám miệng la làng, gian ngay náo rõ cơ quang, bất...chú phải đứng lại đây đợi đứa nhỏ tới thì tăng bỗn mặt.

Cửng Thị Út chạy đến chì nay vào mặt Bùi-Văn-Nhưng và nói: "xó hâm tôi còn caát náu báy". Trí hô lèo, cho mời Hưng-quân đến tea vẫn, thị Út bèn giặc làng đến chì chó buội "võng phòng nôi này" thấy có oòn dấu quần ngă quá quyết. Hưng-quân kinh hưng nội vụ giải đến quan Biên-Lý Cần Thơ, ngài phủ thị Út cho quan Lương-Y khán làm tờ phúc, còn Hưng thì giam vào khám đợi ngày tra vẫn. Hồi Bùi-Văn-Nhưng chối, nói không có biết gì ráo, đang di đường, thỉnh lich xún lại bắt nó, oan nó lắm. Nói vậy ai nghe...?...?...? Tình khô chớ...!

Thiệt là:

Luật công bình nghiêm cấm
Câu vẹo ác do đâm;
Người ngay khôi,
Đứa vạy làm...!....!

Mạnh-Đức.

Cáo bạch

Kính cùng Lục châu chư quân từ rò: nhà in ngánh của nhà In Hậu giang (Imprimerie de l'Ouest) bày lầu lập tại Châu Thành Bạc-liêu nay đã dời về Cần Thơ rồi.

Vậy chư tôn ai muốn mua sách giày, viêt, mực, hoặc là mượn in thiệp, thơ, tuồng truyện vân vân... xin gởi ngay cho M. Trần-dắc-Nghĩa chủ sự àn-quán Hậu-Giang tại Cần Thơ mà thương nghị.

Nhà in Hậu-Giang Kinh cáo

Gan đúng bức

Tai Tòa Cần Thơ, kỳ xử Đại-Hình trong tuần tháng juillet 1919, Báo-báo có thuật chuyện 2 quan Tòa bị mất 2 cây dù để nơi phòng nghị án.

Tưởng gan một lần rồi thời chớ! ai dè không dâng dặng nó, nó lại gan một lần nữa...? Mới hôm 7 Février 1920 đây, Tòa Đại-Hình đang xử, một ông quan Tòa, lúi thay áo ngồi vú, mang áo paletot nơi phòng nghị án (cũng là chỗ nó) trong túi áo paletot có dê cái bốp-phơi (porte-feuilles) trong đây có đựng 14 đồng bạc. Chẳng biết quan ngù nào cởi voi cởi ngựa vào mà th襌 trọn cái bốp-phơi tróc lẩy hết bạc ở trong, rồi liền cái bốp-phơi gân nhè-liêu sau Tòa.

Đó mới là gan đúng bức da! Thêm làm đâu chi cho xa, Tòa đó, xử đó, làm đó.. Giỏi thì bắt...!... Áy là: cõi-hòn khuấy ông Tiêu da...?

Về binh chó đại cẩn

Và chẳng từ khi Đại-pháp qua khai hóa chúng ta, đã ngoài 60 năm, lúa ơn tràn khắp, song pháo nhiều những người trong thũ quê sòng dâng chưa hưng dặng tron cái áo dược cao dày, là vì ít nghe ít thấy, mảng lo cày dức cầy nhơn theo lối phụ truyền từ kẽ Lục này nhâm lúc trời nắng cho tới tháng tư annam, thường hể tiết nóng nực sanh nhiều chó dại, những người ở trong đồng ruộng coi chó dại: ống như thường, không chí mà sợ, cho nên hể có chó dại nhiều, tức nhiên cũng ó cầu nhâm một đôi người, đã vậy người bị chó cắn không lấy làm quan trọng, chạy thuốc annam theo lối cũ khi xưa (thuốc annam thì các ông đã choán nghe chép cõi chi phải nói) lây lết đến chừng binh phát lại, thì người binh phải bỏ mìn, sự ấy nghe càng thảm thiết.

Vậy lúc này là lúc gần có chó dại phải dê phòng cho lâm, nếu ai bị nó cắn nhâm, như ở xa nhà thương xa chau thành, thì lập tức báo cho Hưng quân sở tại hay, rồi thương quân truy tìm cho ra chú nào nuôi chó ấy tức thì thương quân đem người binh đến nhà thương, dặng quan thấy cho thuốc chẹn nọc, rồi người cho quan chú linh bay gởi người binh lên saigon dặng vào nhà thương. Đồng-đất có quan thấy điều trị trong 21 ngày thì chất mạnh chẳng cõi lo tái phát, như uống thuốc annam vậy đâu, còn như mấy người ở gần chau thành rủi bị như vậy thì mau mau đến nhà thương, chép nên dê quá mười ngày, từ ngày bị chó cắn, nếu quá 10 ngày, thì cái nọc độc lưu chuyển theo máu trong thân thể thì cứu không dặng. Song khi di đến nhà thương lên đến Saigon thì tiền tàu tiền xe cùng thuốc

mèo nhà nước cho không nhưng phải bắt chở, con chó dại, dâng quan đòi tiền tốn phí lại về chủ nuôi chó dại chịu. Phàm nhic không biết chó của ai thì thôi, nhà nước cho không khỏi tốn tiền.

Áy vậy là ơn khắp mọi người ai rủi hì cũng nên báo tin cho làng quan bay mà đi uống thuốc, chờ đê lấy ját nghe theo chuyện xưa bảy dat uống thử oay xót thứ kia, mà phải mang hại. Phải giữ gìn tánh mạng là trọng có lời vi rằng: người sống hơn đồng vàng, chờ nói đi xa bô nhà bô cửa hoặc nói thuốc không bay, rồi sau, áo nồng đâ muộn.

(Mýtho) Đặng-si-Đường

LỜI KHEN THƯỞNG Vạn Linh Tè

Truong-lac (Cantho) le 4 janvier 1920
A Monsieur Trần-dắc-Nghĩa
Quản-ly ấn quán An-hà

Kính tham ông chủ Tiệm Quản-ly An-hà, và quý quyền an hào, sau nầy tôi tò các việc cho ông rõ:

Nguyên tôi đầu đâ 9, 10 tháng mà Thấy thuốc coi không biết đau binh gi, thiệt đau binh là lồng, ấn ngù, đi chói, và hủi thuốc điếu cũng dặng làm công việc khôig dặng, hay mệt, trong minh nhất nhối mõi mè el.Ju không dặng 1 ngày 1 ống o mắt sùc nhiên quá, và vàng da, tôi cũng có uống thuốc Tây và Nam cùng tốn bạc chục mà công tro tro binh cũng cõi binh, tôi lấy làm tức tri quá mỗi ngày đều mõi xem Báo thấy của ông hiện là Vạn-linh-Tè, tôi mới gởi cho bà con đến tiệm ông mua thử 4 Té uống thử coi thiệt quả là quý Dược Vạn-linh-Tè, trừ dặng những bịnh tôi

nói trên đây, lúc tôi uống nó và nó trưa
đang một bầy Bồ-tát mè và con dặng
15 con, thấy hình cúng đang ghê gớm
lám, và trù dặng hịnh tả, và hịnh kiết,
rất thân biếu lúc ấy tôi gửi cho bà con
tôi mua thêm 6 tè nữa cộng là 10 Tè,
thì nỗi bà coi và già quay lại tôi đều
dùng luân qua ít tuần coi lại người nào
cũng đều bồi bổ thân thể tráng kiện
mạnh mẽ lắm.

Tôi rất dâng khen ông khéo tiêm
thuốc tốt mà bán rất nên công hiệu,
thiệt là, Lủ dụng; Lủ công, Bả phát
Bả trúng, chẳng sai lời ông dâng báo
Tôi mang ơn ông rất nặng, chẳng biết
lấy chi mà đến ơn ông nên tôi kính cáo
cùng lục châu chư quân tử, ai có bệnh
như tôi vậy hãy xin mua thuốc của
quán An-hà kêu là Vạn-linh-Tè, mà uống
tôi đảm đoan chắc là trừ được bệnh ấy
chẳng sai.

Nên tôi xin ngợi danh tiệm ông cho
Lục châu chư quân tử rõ mà dùng thuốc
thiệt bay.

Kính tặng:
Cựu xã trưởng Mai-tần-Sử
Village de Trưởng-Lạc
à Cần Thơ

Thi điệu:

Đọc qui báo Công-luận số 287 mới hay
tin buồn rằng: Monsieur Lâm-Lợi tự
Hoài-Nghĩa thất ngần; vì bời xa xuôi,
nên tạm ngồi bút An-hà kinh điếu Mme
Lợi và phản ứu cùng bạn cố-giao; cũng
gọi là tình vậy:

BIỂU Mme LÀM-HOÀI-NHĨA TIỀN DU

Mắng tin rằng chí đã tâm tiên;
Thâm bầy cho anh chịu đoạn huyễn!
May mịt mù che nên đức hạnh;
Gió lan tành thổi cữa trinh hiền.
Hương nồng lửa đượm nhen rỗi tặc!
Trầm gảy bình rơi, ngửa lại nghiên!
Tré dại triều cha chồng khóc vợ!
Trời xanh có mắt cưng đeo phiền!!!

Lương-văn-Tì Ông.

Huy-lụy

Văn uyển

NÓI LÁO THƠ

Cha ông Phũ chủ ông-Nghè,
Nói lão trên trời dưới đất nghe;
Sức mạnh-llượng vượng thời nứa đầm,
Gặp cờ Đế-Thích chấp hai xe;
Bướt ngang qua biển cát tàu lại,
Nhảy thót lên non bát rái vè;
Tiền chất trong nhà không biết mấy,
Một lần chè chuối hết trăm tre.

LÁO NỮA

Gây dựng ta ra trước đâ lâu,
Đến chừng Bàn-Cỗ bời còn sau;
Đông-Nam đất lờ bồi lem mặt,
Tay Bắc trời nghiên dờ sói đầu;
Bành-Tô sống lâu lâu có mấy,
Tề-Thiên sức mạnh mạnh gì đâu;
Thế giao nghe nói ngờ không thiệt,
Gia-Các thiếp mưu phải lời cầu.

KHÔNG CHỐNG TRÔNG BÔNG LÔNG
Hữu tình cho lâm cung như không,
Riêng chất sầu vơ chưa chập chong;
Cái cớ vì ai đem dạ nhớ,
Cay co dè thiếp chạnh niêm trông;

Ngậm ngùi thương gió than cùng gió,
Thơ thẩn chơi bông then với bông;
Sứ diệp tin ong bao oř bạc,
Nặng đường non Thái nhẹ đường long;

N. V. Cú (lục)

XE KÉO THƠ

Mang tiếng cười chờ đưa kéo xe
Thứ xem y phục cung hoa hòe
Ra tay giúp Sí đường thi-khoa
Nhọc súc vì quin lối chờ che
Ké khó cui đầu nhiều triều mèo
Người sang lạng mặt it kiên dè
Xa gần cây dến mau àng khé
Ta trước người sau chà phái khoe

(Mýtho) Cao-dặng-Sí, soan.

NHẮN ỐNG TÁO THƠ

Ít lọn hương thừa kinh Táo-quán
Hăm ba tháng chạp lệ quen chừng
Về trời chầu Chúa ra chường mặt
Ở thế vì dân chịu nám lưng
Có nhở dữ lành tàu cứng e
Hay chè chè chuối nói lừng khừng
Minh giùm Lu-tinh nhà buôn ð
Bời gá Lý-Thiên tánh sè sừng.

(Mýtho) Xuân-Nguyễn soan

CÀY VẬN THƠ THƠ

Tuy thợ nhì vò thợ
Phi sắc cánh phi hương
Thể tình vi mỹ diêm
Ngã khán diệc tầm thường

CON CUA THƠ

Con cua chưng cảng rất kinh cảng
Công tử chi mấy chảng ruột gan
Ý thố cày tài ao với vũng
Giỏi chi lắp ló ở trong hang.

Giang-hưng-Nhượng (lục)

Nhàn dâm

THÁY CHÙA ĂN TRỨNG GÀ

Thuở xưa có tên học trò thi lờ vẫn
vào chùa mồm, ngày kia ra chợ vào
Quán ăn tráng gà mà nhậu rượu. Lúc ấy
quản lý gấp bắt đem vào nhà mìn cho
quan trị tội, lính dân thấy ta vào quan
hỏi: người là phản ту hành sao phạm giới
cấm, vậy phải làm khai dâng ta giài lén
tích mà tại tội. Thầy ta bèn vưng lời
lời khai đưa cho quan xem, tờ khai
như vầy.

Hồn độn vi phản định nhứt bao

Giả vò bi huyết giả vò mao

Kim tảng dài nẽ Tây phương khứ

Miền hâu nhơn gian hại nhứt daø

THÍCH NỘM

Lộn xộn chưa chia có một bao
Ấy không lòng máu ở nơi nào
Nay thầy đem gá về Tây vác
Sau khỏi nhơn gian hại một daø
Quao xem rồi biết là người vẫn học, liền
tha và thường năm quan liếc.

Lời bài: ấy đó bời có học hành thông
minh dẽa cơ có tôi cũng giải đặng cái
khốn nàn. Thế thi sự học là một sự đại
hỗn ịch. Trẻ em tus gánilly.

(Mýtho) Xuân-Mai-Soan.

Giá bạc

Kho bạc nhà-nước 16 f 50
Đồng-Nương 16 50

Giá lúa

Mỗi tạ 100 kilos chở đến Chợ-lớn và
trả bao lại. Từ 7 f 10 tới 7 f 80 tùy theo
thứ lúa

Lạc diệp qui cǎn

(Tiểu-thuyết)

Tiếp theo

Từ Anh-Tuấn Bạch-Mai gá ngbiā, cũng như chung thiém Bia ra ơn, tình trước mai gán chắc keo sơn, nghĩa cang-lè tự đòn phải nhiệm, chàng gấp thiếp như cá khô gấp nước, thiếp gán chàng đường hoa ù đượm hơi sương, bởi vậy cho nên, khi nào vẫn Bạch-Mai, Anh-Tuấn động lòng thương, hối Thiém-Bia chạy bương ban hồi, vui nhiều cuộc đời đầu chung một gối, mừng lâm phen hai má giao kẽ, chàng chỉ trời quyết trọn đạo phu thê, thiếp chỉ đất nguyên bến vai tơ tóc. Tục thường vì: hết cười tới khóc, hỉ bấy nhiêu bi cũng bấy nhiêu, một bùa kia vừa lúc xé chiếu, Bạch-Mai lại làm thân đặt-dâ, miệng sao hắt hối cơm tanh cá, lồng lại thêm phát chứng thèm chua, sự kiết hung náo rõ hơn thua, kiêm Thiém-Bia đầu đuôi phản bội, Thiém-Bia nói: con hai đọc tao nghe phát mệt, nếu vậy thi kiết từ rồi đây, à, chuyện trước sau tao hối thù mấy, vậy chớ dâng kính nguyệt mặt còn bao nà? Thiém ôi! lời thiém hối tôi không xảo trá, gán hai trăng chàng có một kỳ, lại thêm dạ bối-hối biếng đứng biếng đi, mùi cơm cá biết chingon ngọt. Thiém-Bia nói: nếu vậy phải rồi, nghe mấy lời đọc rót, làm cho tao nhớ chuyện khúc-khiên, lúc ban sơ tao nghén tháng Yêu (con của tao đó) mùi cơm cá cũng là như thế, một đếu ni rất tệ, lỗ miệng bắt thèm chua, khẽ với me dâu mát mấy tao cũng mua, còn nói gì tới bưởi, thứ bưởi xộn tao nich một hơi luôn ba trái. Thiém ôi! lời phản rất phai, kiết từ nhầm chắc rồi, nghĩ đừng nào càng tuổi phản tôi, thân bèo

bợt biết yên cùng chàng?.....! Ưa, con nay nói tao nghe nhằng-nhảng, vây chờ, mấy tháng nay cậu hai dùng thang thê nào? ý vơ chồng chàng rõ hay sao, lè gì, bẽ kiết từ thì mừng dặng có người kế từ, mới phải chờ chờ. Thiém nói phải cháu không dự dự, song cháu buồn là buồn, vì vẫn tay với chàng tới kèo, đó thôi, chờ thật tình tôi coi ý chàng cũng thương tôi lắm. Hai ôi khuyên cháu dừng sâu thăm, để mai cháu vô đây, tao kêu cậu hai xuống, chuyện vẫn vì cháu tôi hết cho cậu hai nghe, tình lè nào cậu hãy sớm dè, việc dì lờ ra rồi, mình là tay có ăn học, bẽ liệu bẽ dát dặng thì đương, đương dẽ tiếng kẻ trê người nhúng. Vrog lời dặn Bạch-Mai đê bụng, qua bữa sau lại đúng ngồi chờ, Anh-Tuấn đâu cũng đến kiệp giờ, gấp mặt bạn chuyện trò lần liều, vì làm-sự Bạch-Mai buồm yêu, Anh-Tuấn chưa thấu liều cơ quang, lời trước sau gạn hỏi lấy nàng, do nào bậu bất hòa khí sắc. Mai nghe bối rưng rưng nước mắt, ngã vào lòng Anh-Tuấn lại khóc oà, giày lầu nàng mới bờ hơi ra, rằng thiếp đã nhầm thân kiết từ, bởi vậy thiếp lo sợ lắm, sợ là so: trên mẹ cha dâu tang tự sự, át đem dạ chàng vì, thiếp vốn là phận gái hàng vi, chàng ôi! dâu chàng có thương thiếp cho mấy di nứa, dẽ áo mặt khỏi dâu-cho dặng...! tướng đến thế càng chua càng dâng, phản liều bỗng chêchê ra chi, bỗng tông-môn bỗng phản nử nhi, át thân thiếp phiêu lưu dắt khách, thiếp xa chàng thiếp dâu dám trách, vì phản bạc phải dâng, thiếp nghĩ lại thiếp thương, thương là thương huyết mạch của chàng, dẽ cho thiếp ngày đêm hoài ái. Nghe mấy lời phai trái, Anh-Tuấn phúc mủi lòng, bèn vuốt ve Bạch-Mai rồi nói: bậu ôi! dâu bẽ

nào qua củng lính cho xong, chàng dê bậu lòng-dòng phản bạc, qua chàng phái như phường trai khác, học theo người sớm mận lối dào, lúc vui say cười nói có obau, cơ hoan-nạn lâm phang lánh mặt. Chàng dâu những giữ lòng định sảo, thiếp cũng không ngọt nỗi ưu phiền, chứng nào cho một cửa đoàn viên, thì mới giứt deo sáu phản thiếp. Bạch-Mai nói đến đây lại khóc thêm nứa, và kêu trời và nói: Trời ôi! Thà như thế buổi đầu đừng biết, biết làm chi biết cũng như không, phản lại thêm mang mèn trong lòng, thiếp cũng muốn tự ái mà chết cho rồi, ngọt, tình mến mù của chàng thiếp không có nở. Bậu ôi lòng bậu còn chưa rõ, ý qua ở thật tình, dâu bậu chưa mấy tin, qua thế có cao xanh chứng chiếu, là tờ mây một kiều, giao cho bậu giữ gìn, trăm năm nguyên tử như sinh, dâu biến cải dạ dưng đổi dạ. Nói rồi kêu thiém Bia biếu di mua giấy, viết, mực, về Anh-Tuấn là tờ ước như vầy:

Tôi nay Anh-Tuấn, hàng mặt thơ-sanh, da ở hiền lành, hiếu trung trọn đạo, nghĩa thân dốc bảo, tình bạn chàng quên, ngay thao lâm dền, truong phu xữ thế, làm người biết lẽ, tiên tri kỳ gia, giao hảo muôn nhà, giữ tình cùng bạn, từ ngày du-ngoạn, gấp gáy Bạch-Mai, thầm kể: duyên hái, bốn trăng qua lại, cùng nhau ăn ái, Bạch-Nữ thọ thai, định sắc không sai, trước sau chàng dồi, nhinh làm nguồn phổi, đợi thuở hiệp hòa, về ở một nhà, quyền làm chánh thất, đổi lời thề thất, cần kỹ nay biến.

Huỳnh-Anh-Tuấn bón tự ký

Nhâm-Tuất Niên (1861) vĩ ngọt.....

Viết xong-xả giao cho Bạch-Nữ, vây thi em hãy giữ lấy tờ này, nói cho cùng mà nghe, dâu phải cơn cõi vực dỗi xay, em nắm giữ lời dâng làm chặc. Vậy khuyên bậu đừng rời nước mắt, chử

tương hội có ngày, dẽ cho qua cách mặt hôm nay, hối giờ chuyện-ván cúng lâu rồi, e song-dường hối ác là quả phạt. Nói rồi h.... Bạch-Mai it cái bèn từ già bước ra kiều Thiém-Bia mà về..

(Sau sẽ tiếp theo)
Phạm-kỳ-Xương

Cáo bạch

Có bán cảng viết "PORTE-PLUMES À RÉSERVOIR" ngòi viết bằng vàng thiết cao "PLUMES EN OR CONTRÔLÉ" k hông sét, không mòn. Có khâu (AGRAF) một đầu thi bút

Mua về, dến xài không dặng không xứng đáng với đồng tiền thì trả lại Bón hiệu sẽ trả tiền lại đủ.

Giá một cây là (có hộp, có compiegoutte) 4\$50

Mua nguyên lô về bán lai cảng tính giá nhẹ hơn nhiều.



viết, còn đầu kia thì viết cùi (PORTEMINE); có phu thêm 1 hộp nhỏ đựng oăm cộng chí đê thay. Cây viết này nếu gìn giữ xài mười năm không hư.

Xin dùng trường-ràng cây viết này giống theo cảng viết năm cắt, một đồng-bắc bách bán dó.

Trữ bán tại
nhà in An-Hà
CANTHO

Bọn hát xiết Annam

(Cirque Annamite)

Lời kinh cáo

Từ ngày chúng tôi lập thành bọn hát xiết Annam đến nay gần dặng 1 năm rồi thường đi hát khắp Lục-châu, đều đâu nói cho phai: cũng nhờ Đồng bang, doái nghĩa Đồng bào, thương tình đồng chí, vui lòng xem giúp, lại cung là may: kép hát và nam nữ tài tử của bọn chúng tôi làm tuồng dặng êm tai đẹp mắt Đồng-bang, nên tiếng khen không giứt. Ông ấy, chúng tôi thầm cảm ngần ngày.

Nghi vị: Xưa nay Đồng bang ta chưa ai ra lập dặng một bọn hát xiết khi cù sung túc như các nước bên cõi Âu-mỹ Nay chúng tôi chủ ý, thiệt là: bắt đầu Lợi chẽ cầu danh, muốn lập thêm bọn hát xiết của chúng tôi ra cho thiệt lớn, kép làm tuồng chọn người cho thuần thực ngoài bang trong vào may mà dặng đẹp mắt ngợi khen, thì tiếng thơm cùng bay lây cho Đồng-chàng.

Vậy tôi rao báo đây cho Lục-châu người Annam ta mà thôi, ai có biết kiểu cách chi lạ trong cuộc thể thao: nhào, múa, đánh đu, di giày, hoặc nghê chi khác v...v... Xin đến giúp sức cùng bọn chúng tôi, thì chúng tôi cung trọng tiếp luân tài nạp dụng và hưởn công cho xứng đáng.

Nếu vị nào muốn viết thơ trước cho tôi mà báu luận đều chi, xin để bao như vậy: Và xin nhớ biện cho tôi cái hiệu thì tôi sẽ sáng lồng trả lời.

Monsieur André Thao. Directeur de la troupe d'acrobates Annamites à

Vinhlong. (à faire suivre)

André Thao kính cáo

Nam Bác Ái

Kinh trình cùng quý-vị:

Tại tiệm tôi, có trữ Trà-Nam-Việt, dầu măm (Essence de menthe) hiệu Lò-lien và các thứ xà-bong.

Có phòng ngủ, rộng rãi sạch sẽ.

Có bán cơm Annam, cơm Tây, và rượu lè.

Người Quản-ly tiệm này, biết phép vệ-sanh, cho nên sự tình khiết ít nơi bị kip!

Cứu xin chư-vị đồng-bào, mở lồng đoàn thể, giúp chúng tôi cho vững bước trong cuộc thương trường, là 1 điều chúng tôi rất trọng ơn chư quý-vị lắm đó.

Nghĩ rằng:
Người Annam, thương Annam, Lắp súng, phá núi, dầu làm như chơi

Monsieur Lê-Mai, Quản-ly

Nam-Bắc-Ái

Poste de Trà-ôn

Kinh đồn

Mấy ông Chủ-bút Nhựt-trinh quắc-ngữ nếu đi lở đường, ghé ăn, nghỉ tiệm tôi chúng tôi chẳng tính tiền chi cả.

Lời Rao

Rouou Rhum Stella

Hội làm Đường và làm rượu rơm ở tại Cantho kêu hùn vốn thêm cho dù 1 triệu rưỡi quan tiền laugsa (1 million et demi de francs)

Vì nào muốn hùn xin do nơi ông QUÂN LÝ hội đường niêu ngũ-lai, phòng văn quan Trung-sư A. Viviès tại Cantho

Bán

Có bán một con ngựa kim bắc tháo lai.

Ai muốn mua xin do nơi M. Pierrat Payeur à Cantho.

Trường và Văn

Cantho

Đại học trỏ thi lũy bằng cấp Sơ học

Học và ăn ngũ-lai trường 12 \$ một tháng

Học và ăn buổi trưa 7 \$

Học ngoài.....4 \$

nữa 12 tháng chạp Annam bài

Bữa I tháng giêng Annam

tươi trường

Hội mua bán lúa

«Nam-lợi-mỳ» TRÀÔN

Số vốn 200.000\$00 (hai mươi nghìn)

Hội mua bán chác chảng, cầu lường thật thà, vì nào ở xa muôn bán xin gởi lúa kiều đến, hội sẽ đánh giá thép định giá, hoặc sai người đến thương nghị

Nguyễn-văn-Bản

Quản-ly Nguyễn-văn-Cảo

Đặng-văn-Chieu

Hậu thanh

Giao tiếp thương mại hội

CU LAO MÀY—TRAON

Hội mua bán lúa

Hội này khởi sự mua bán từ ngày 1 Mars 1919 đến ngày nay là 15 Septembre 1919. Số mồi 100\$00 thì lời dặng 52\$ còn lại sang tinh-hội hết thảy giá dặng 50\$00 đều tinh-hập và số vốn.

Nay hội mở hùn thêm mỗi phần hòn là 150\$; như vị nào muốn hùn mấy hòn tùy thích. Định đến ngày 1 Décembre 1919 thì nộp sổ hùn; như vị nào muốn hội đều chi xin gởi thơ cho Monsieur Tú chủ Hội Giao tiếp sẽ hồi âm lập tức.

Thương xã Hội

Việc nên làm!!

Rouou Rhum Stella làm tại Cantho, đặt ròng bằng nước mia, uống đã ngọt mà giá lại rẻ.

Vậy Bồn biếu kinh cùng chư quý-vị rõ: Như vị nào muốn lành về bán đồng kiêm tiền huê-hồng, xin viết thơ cho Bồn biếu mà thương nghị.

Lành về bán khôi trà tiêu trước, bán dặng bao nhiêu thì trả tiền bấy nhiêu. Còn như vị nào lành rượu về mà bán chẳng dặng, thì gởi trả lại cho Bồn biếu cũng dặng vậy, miễn là ve còn tốt thì thôi.

Société des Sucres et Rhums de Cantho

Kính Cao

Một việc khá lầm

Có quan Giám đốc Quesnel sảng lòng muốn bán hai sô ruộng của ngài, ở tại hẻm mười Ný-tho sô thứ nhất được 46 mẫu, ở dựa mè kinh, sô thứ nhì được 246 mẫu, ở dựa mè kinh lớn kêu là kinh Tông-dốc Lộc, kinh này xang mới vét lại lợu lâm, bê ngan chừng 10 thước nên tiện bê chở lúa ruộng lâm, và như muốn chở lúa thằng lèo Chợ-lớn đi ngã sông Vaico cũng dễ lâm.

Hai sô ruộng ấy đều là đất thuộc tốt lâm, chẳng còn phải tốn công khai phá chỉ nứa hêt; lại sảng trong đất có mười ba cái đia, cá rất dai lợi. Có một sô đất khác kẽ cạn với hai sô ruộng nói trên đây, chừng 300 mẫu, nguyên là của hiệu Speidel đã bị nhà nước tịch thu lại và có lè trong một ít lâu sô giáo già bán.

Hai sô ruộng của quan giám đốc Quesnel, huê lợi mồi năm chừng 12 tới 15 ngàn giờ.

Ai muốn mua hai sô đất ấy xin gởi thơ cho quan Giám đốc Quesnel tại Saigon, hay là gởi cho sô Nhựt-trinh An-hà tại Cần-thơ mà thương nghị và đến xem bản đồ thì hiểu rõ

MÝ KÝ

TIỆM HỘA CHƠN DUNG VÀ KHẮC CON ĐAU
ở đường Turc, số 16

Ngang nhà MOTTE, Saigon

Kính cáo cùng quý khách đang bay: tại tiệm tôi có làm má đá bằng đá cảm thạch, đá xanh Ton-kin có đủ các thứ kiều.

Có khắc con dấu bằng đồng, mủ thuun bằng cay, chạm bản đồng cùng hoa diều thảo mộc theo lá nhán hiệu, vân vân.

Một bia chạm bản đá cảm thạch.

Có thơ *hoa chơn dung nhâm hình* người mà về bằng dấu sơn vò bồ, nước thuốc mực Tàu, viết chì than, họa biến liên và tranh, họa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Chaussures en tous genres.

TRƯƠNG-NGỌC-GIU cần khái

Phò cáo đồng bang

Kè từ buổi An-Hà An-quán,
Tại Cần-thơ, tạo sáng đèn rày,
Lục-châu quan-tử, ơn dày.
Mão-cầu-mua giáp, ngày nay thành-hành,
Thành-hành dặng cữu hàng rộng mở
Máy sấm thêm, thấy thợ tin ròng,
Lành in chi thấy đẹp xong,

Truyện, thơ, danh-thiệp, thiệp-hòog,

(thiệp-lan).

Toa, sô, bộ, làm cảng ký lưỡng,
Chắc lại bền chẳng nhượng của người

Nói chí sách đóng thì thôi!

Lưng da, lưng bồ, đê dời ít hư.

Sách in súng, linh tử, Kim Túy,

Tự diễn cùng Sứ ký Đại nam.

Tuấn tra Pháp lè, dạy khaw,

Cách thi hành án, thiêt làm rất hay.

Thước, viết ngobiển sáng dày dỗ hạng

Thiếu chí dấu giấy láng, mực ngồi;

Chuốc trao, nào phải những lời.

Sang chơi 1 chuyến xin mời các ông

Tuy vật liệu, nay không dễ dừ,

Bốn quán nào dám phụ ý ai,

Khó nhọc thử mấy chẳng nài,

Mieng cho đẹp dạ Quí-ngài là hơn.

An-Hà AnQuán Bd Saintenoy Cần-thơ,

Bến kinh.

LOI RAO

Kè từ ngày 1 Novembre 1919, ai có trong mía nhiều xin chờ đến lò rượu RHUM STELLA tại làng Phú-Thị (Cần-thơ) mà bán. Bất luận mấy ghe cũng mua; mua dạng tiền lâm.

Còn ai chưa trồng mía cũng nên trồng cho nhiều mà báu vì lò rượu này dùng nước mía mà làm rượu.

Xin ghé mắt

Truyện Ngù-phung-Lầu của Trần-văn-Hương có đề báu tại nhà in Hậu-giang Cần-thơ. Vây xin đóng-bang liêu vài cái tiền lông phỉ mua đọc giúp vui giây lác, giải muộn thoán cũng được vài canh. Trước là coi cho tiêu khiển ngày giờ sau thẩy đều tệ mà chira!

Hảy mua coi sẽ biết. Ngộ lâm!!

Giá mỗi cuốn là.....	0\$20
Ai mua nhiều tính giá rẻ hơn	
1 cuốn giá.....	0\$20
50 cuốn giá.....	6\$50
100 cuốn giá.....	12

LE-KHANH-TRINH

Geometre-civil

CANTHO—CHAUDOC

LEVÉ DE PLANS

Délimitation et Bornage

EXPERTISES

Ông Lê khánh Trinh

KINH-LÝ

Cantho—Chaudoc.

Lành đạt điện tho.

Phân ranh hạng

Tương phân tho sùng

Công chuyện làm kỹ và mau lợi giá nhẹ

Xin viết thư nơi tôi mà thương nghi.

PIERRE PHAN-VAN-VAN

DIT VANG

Geometre civil

Longxuyen—Chaudoc—Sadec

ARPENTAGE

Délimitation et Bornage

EXPERTISES

Ông Phan-van-Van

Pierre)

KINH-LÝ NGOẠI NGẠCH

LONGXUYEN—CHAUDOC—SADEC

Lành đạt điện tho.

Phân giải hạng.

Tương phân tho sùng.

Công chuyện làm kỹ

cang và tin giả nhẹ

Điện chủ có cần dùng

xin viết thư thương nghi

Thuốc điếu hiệu Globe

(TRAI-BAT)



Có gói 10 điếu

Có gói

20

Hút đỡ ngọt, dễ dành lâu được không mốc, không mục.

Tại Hàng DENIS-FRERES có trữ b

Nhà máy xay gạo

TẠI CHAU THÀNH CẦNTHƠ

Tại nhà máy này có xay và trữ gạo trắng, bún, lè và bán tạ. Gạo xay ra có nhiều hàng tùy theo giá.

Trong lục-châu, chư vị nào muốn mua hoặc nhiều hoặc ít, xin viết thư mà thương nghị.

Décertquierie de Cantho.

LOI RAO

Kính cùng lục-châu dặng rõ tại nhà
Io Hậu-Giang Cần-thơ, có báu sach chũ
quốc-ẩm dễ giúp cho H'long-chire có
quyền thi hành như trưởng-là.

Sách nầy có 156 trương và có đủ kiểu
yết thi lời truyền rao, của ông DUONG
VAN-MÈN mời đọc.

Giá mỗi cuốn là..... 3\$00

Tiền gửi..... 0.45

Xin viết thư đến nhà - i Hậu-Giang
Cần-thơ, mà mua.

Thuốc gói hiệu Globe

(TRAI DAT)



Máy tay thường dùng thuốc đều cho
thuốc Gà-llop là ngọt, khói thơm thủ
không khô cát.

Một mìn hàng DENIS-FRERES có trữ
ban si toà thời.

HIỆU MỘT**Trần-Mạnh**

Ở đường mé-sông, gần cầu tàu Khách-Trú — **Cantho**

Có bán đủ thứ: Rượu-tay, đồ-hộp, thuốc hút (TABACS ET CIGARETTES) thuốc-tay (PRODUITS PHARMACEUTIQUES) dù, nón, khăn sách, truyện, thơ, luồng, giấy, mực, và các thứ vật dụng theo lề-cách kỉ-thời, vân vân.....

Kính cung Lục-châu Quản-tử

Tiệm tôi mới lập, bán đủ các thứ hàng hóa đã kê trên dây; chẳng những là ngon và tốt, lại còn giá rẻ hơn các nơi

Tôi có lanh bán **CONTRE REMBOURSEMENT** cho những người ở xa (ngoại tỉnh, hay là xa cách châu Thành) có cần dùng món chi, chẳng hang, cứ việc viết thư chotôi thì tôi liền gửi món ấy đến cho chư-tôn lập tức. Nói tóm / đều là: chư-tôn có cần dùng vật chi, ở tại Cần-thơ có hào, thì tôi cũng có hể mà gởi ngay cho chư-tôn dặng vầy.

Xin chư-tôn Quý-khách, tướng tinh đồng-ban, ra ơn chiêu-cổ, giúp nhau, dặng mau tân-hộ trong nẻo thương-trường, thì ơn ấy rất nên thăm cảm.

TRẦN-MẠNH kính cáo.

TIỆM BÁN BÁNH MÌ**HIỆU TÂN-PHƯỚC**

Đường kinh lập Cantho

NGUYỄN-NGỌC-NỮ**LÀ CHỦ TIỆM**

Kính lời cho quý Ông, quý Thầy rõ: tiệm tôi làm bánh mì rộng bột mì tay, mua tại hàng bán bột tốt có danh tại Saigon. Cách làm sạch sẽ, bánh thì dẽ trong tú có kiển rộng nước kiểu lèn

không dặng, ruồi bọ không dược lại khói ai rờ tay đỡ, ai muốn mua ô nào thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

Xin có lòng chiếu cố giúp bụng đồng bang trong cuộc thương mài.

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

Vò-văn học hiệu

Trường học của Ông Vò-văn Thom lập, gọi là "Vò-văn, học hiệu" đã khai từ hôm 4 November 1918. Nay được 50 trò nam và nữ vào trường.

Thầy giáo cần mẫn con nit học mau tàn phát vô cùng.

Tiên học và ăn, ngủ phải đóng trước tín giá như vầy.

Học ngoài (không ăn ngủ) 4\$

Học và ăn buổi trưa, 7

Học và ăn ba buổi, ngủ tại trường 12

Như ai dùng giày Quốc-trái mà đóng tiền trường cho con cháu học, thì Ông Độc học trường Vò-văn cùng thâu, cứ mỗi phiêu 100 francs, thi kể là 16

Bửa 3 Juillet bài trường tới 5 Août thì tựu, còn kỳ bài trường Tết thì cứ rằm tháng chạp bài qua rằm tháng giêng thì tựu bà con cô bác ai có dịp đi Cần-thơ ghé coi cách sắp đặt chỗ học, chỗ ăn, chỗ ngủ.

Ai có cần hỏi thăm đều gởi thư cho Ông Vò-văn-Thom thì lập tức có thư trả lời.

PHARMACIE SHANGHAI**TRỒNG RĂN THAY CON MẮT****Chủ nhơn TRIEU CUONG**

Một tiệm lớn ở tại đường Marins, số 88 — **Cholon**

Một tiệm mới ở tại đường Gallieni, số 3 — **Saigon**

(Ngang nhà giày xe Ilsa Saigon-Cholon gần Cho Mới)

Bản Dược Phòng có trữ bán nhiều thứ thuốc rối nên thàn hiệu đều có dùng **các nhơn** «Con Bướm Bướm» làm linh, chư quí vị có mua thuốc của tiệm tôi, hãy nói cho được cái nhơn «Con Bướm Bướm» mới là thiệt thuốc của tiệm tôi, kéo làm thử giá uổng vào thêm hơi

Bản Dược hòng có gởi thuốc tai nhà M. THÁI-KY-SON, ở đường Pellerin số 23-Saigon bán giüm giá của tiệm tôi, chư quí vị ở trong Lục-Châu có cần dùng thuốc của tiệm tôi, xin viết thư cho hay sáng lồng gởi cách **Contre remboursement**. Còn tiễn gởi về thàn chủ phái chịu

SHANGHAI BO HUYET YẾN SƠ VÈ**(20) Thuốc bồ thận linh thàn hiệu****THẬN HOÀN**

Theo đời Văn-minh này trong xã hội của Đông-bào ta từng có tiếng khen cho thuốc trị bệnh nhiều món đã hay, lại lịch trị vô cùng, và các Lương-y trong các nước cũng làm chứng chắc cho ta phương thuốc Tự Thận này là một phương quá lạ trong việc tráng dương nếu bình các chứng thuốc Thận rất nên dè dặt, theo thuốc này mà trị những là: Tâm, Thận bất giao sanh chứng chiếm bao Di-tinh, nếu đẻ lâu ngày dương Ngọc quan hư xuống mông hoái biến ra chứng Trệ-khí (đau giải) dùng thường thuốc này thì tráng hỏa cho mặng mòn ấm nơi thận thì tức thì mạnh giỏi:

1.—Huyệt khí suy nhược, tinh thần hao kém, ăn uống không dặng, giao cấu không nổi, mộng-mị di-tinh cùng là do bà lanh nơi tử cung, đờn ông tinh huyết hư nhược nên mới chạm cõi con, dùng thuốc này công hiệu hơn hết, sức mới mạnh hơn tinh chất của các loài cá, và ấm thận thì hơn sức Lộc-nhung, thiệt là bỏ u ác hưng như trong hoàn cầu;

2.—Bản hoảng thọ thấp, nhiệt sanh chứng lâu tre, ngủ lâm, mới thì dài gắt, lâu thì bài hoái đờn điểu, hay là bởi đau sang độc mà uống nhiều thứ thuốc hại độc làm cho phạt ti-vi hao thân phu; dùng đến thuốc này cùng nâng bổn bô chọn nguồn tiêu trừ các chứng bệnh;

3.—Mỗi lưng mỗi gối, nhứt tê xương cốt, đi đứng có dấu không vững vàng, các chứng thuốc về cuộc chơi bời quá độ-khiếu tinh thần hùng rùng, dùng thuốc này trừ nên mạnh mẽ;

4.—Ti-vi huyệt hao kém, hay

mệt hay mỏi đêm khuuya, thường hay sòng bén bởi tích trê nhiêu, ăn uống không tiêu, dùng đến thuốc này khai vị kiện ủ chậu thau an ổn;

5.—Bờn bà con gái đường kinh huyết hư huyết kinh vàng đợt ngưng trê đông khói huyết sắc bầm, sanh chứng xích dài hạ, bạch dài hạ, đường kinh trôi súc không chứng, khi ít khi nhiều nơi âm mòn hư lạnh, dùng đến thuốc này rất hay vô cùng;

6.—Những người già cả, thân hư maug mòn hỏa kém, hay dài đêm, xương cốt mồi mè, dùng đến thuốc này rất có tính bồi thận, đầu già tuổi cao cũng maug có con thiệt là thuốc bồi thận rất nên công hiệu.

Như vĩ nào có mấy chứng dã kê như trên đây, thì maug dùng thuốc hoàn này trong một ngày sẽ thấy hiệu nghiệm chẳng sai, uống luôn cho dặng 3, 4 ngày các bệnh đều hết, mà lại mạnh mẽ hơn xưa thân thò tráng kiêu, như mấy ông già, bà cả khi huyết đậm suy, tinh thần hao kém ăn uống chẳng dặng, bình hoặn liêu niêm, như uống thuốc này cho thường, thì ăn uống mau tiêu, da thịt mịn màng, thêm sức sống lâu, già trờ non trẻ, còn trê thêm sức mạnh, có con thiệt là một phương thuốc bồi huyết rất hay qui trong hoàn cầu.

Chư quí vị có mua hãy nói cho dặng hiệu PHARMACIE SHANGHAI và coi nhơn «Con Bướm-Bướm» mới là thiệt thuốc của Bản-Dược Phòng kèo làm thử giá mạo

CÁCH DÙNG: Tôi trước khi đi ngủ uống một hoàn, uống với nước muối hay là nước trà, dùng luôn luôn đến khi trong miob cho thiệt mạnh.

THIẾT GIÁ:
Mỗi hộp hai hoàn 1\$00

HỘI ĐỒNG BẮC

Trong xứ ta có lò đặc
một thứ rượu ngon làm
kêu là **Rhum Stella**
làm ròng bằng nước mía

Ta nên mua rượu này
mà uống, vậy mới là tò
ý bình vực cái mồi lợi
trong xứ ta đó.



Rượu **Rhum Stella**
này giá đắt mà uống lại
nên thuốc nứa.
Mua uống rồi mới biết
SOCIÉTÉ
des
SUCRES ET RHUMS
Cantho Cochinchine

Muôn mua xin do nơi
HÀNG HẬU GIANG
DƯƠNG HÀNG
Cantho, Saigon,
Vĩnhlong, Mytho
Travinh

*Lu et approuve avant publication,
Cantho le 13 février 1920
L' Administration,*

Vậy mồi lợi càng ngày về tay đồng chưởng