

NĂM THỨ TƯ.—số 452

JEUDI 5 FÉVRIER 1920

# LE COURRIER DE L'OUEST

EDITION EN QUOC-NGU'

# AN HÀ NHU'T BÁO

安 河 日 報

MỘI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Direction — Rédaction — Administration — Boulevard Delanoue, CANTHO

TỔNG LÝ: TRẦN-DẶC-NHĨA

Chủ Bút: PHẠM-KÝ-XƯƠNG

BẢN NHU'T TRÌNH

TRONG CƠI ĐÔNG-DƯƠNG

BỘN CHỦ LANGSA

BỘN CHỦ QUỐC NGỮ

TRỌN NĂM..... 3\$06  
SÁU THÁNG..... 2 00

TRỌN NĂM..... 5 \$ 00

BỘN QUỐC-NGỮ VÀ LANGSA

SÁU THÁNG..... 3. 00

TRỌN NĂM..... 7\$00  
SÁU THÁNG..... 4.50

BÁN LẺ MỖI SỐ..... 0. 15

Vị nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhứt trình xin viết thư cho M. Trần-dặc-Nghĩa mà thương nghị.

Mua nhứt trình thì kè từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

**VIN DE CHINE DIT ALCOOL MÉDICAL MENTEUX****RƯỢU THUỐC RẤT THẦN HIỆU**

Bồn Được Phòng kính cho chư Quý khách ở xa, gần hay rằng: Nhà-nước cho phép Bồn Hiệu ngâm Rượu Thuốc tại Tiệm và đăng thông hành Lục-tinh; nên bồn Hiệu ấn hành ít thứ Rượu thuốc cho chư Quý vị xem, đăng mua mà uống thử coi cho biết hay dở thế nào. Nhữ ống Rượu thuốc của Bồn hiệu ngâm, kể ra sau này: Và có một thứ Thuốc ho thiệt là hay lán, hiệu là: TRUNG-HUÈ CÙI KHÁI THỦY, bất kỳ ho lâu mau, hè uống vỏ nội trong 24 giờ thì thấy bớt liền;

Gia mỗi ve 0\$30, mỗi lố 12 ve 3\$00; Như chư Quý Ông muốn mua gởi thư cho Bồn hiệu thì bão hiệu sáng lòng gởi thuốc lại lập tức.

**TRANG CÂN PHONG THẤP TƯỚU**

Rượu thuốc này, lựa ròng những thuốc thường hạng mà chế ra. Các Y-sĩ bên Trung-quốc đã có thí nghiệm rồi, đều chứng chắc rằng: rượu thuốc này, phép tẩm chế rất tinh, dùng nó mà trừ bệnh phong-thấp, bệnh nhứt trong gan cốt và lại làm cho máu chạy đều, thiệt là một thứ rượu thuốc rất nên thần hiệu.

Nó trị bì nhức đầu phong, tay chân phù thũng, da thịt sưng nhức, dao jing mỗi gối, té tay té chân, đau nhức trong gan cốt, các chứng thũng đặc di đứng chẳng an, đau nứa thần minh, (kêu là bán thân bất toại).

Thì dùng, hoặc uống hoặc thoa cũng đều liệu nghiệm cả thấy, chẳng những là trừ bệnh mà thôi lại còn làm cho ăn mau tiêu, máu chạy đều, sanh tinh huyết

Uống thuốc rượu này rồi thì tinh thần khỏe hẳn hơn lúc trước trăm phần người có bệnh uống thì trừ bệnh, người không bệnh uống thường thì mạnh giòi luôn luôn, cả đời khỏi lo bệnh hoạn.

**CƯỜNG CHỨNG BỎ HUYẾT TƯỚU**

Là một thứ Bi-Truyền-Lương-Phương, chọn rát ròng những thuốc tốt thường hạng, quý trọng vô cùng, lại có gia thêm Nước-Sắc, hiệp lại mà chế ra thứ rượu thuốc này. Các Y-sĩ bên Trung-quốc, đã thí nghiệm và chứng chắc rằng: Thứ rượu thuốc này là một thứ hay sanh tinh bỏ huyết và thêm sức mạnh cho con người

Sắc đặc quá độ, nhức đầu chóng mặt, thần hư di tinh, Dương-Vật-Rất-Cứ đau lưng mỗi gối, khí huyết hao kém, tứ chi mỏi mệt, đờn bà đường kính không dung, bạch rái xích-rái đờn bà sanh đè yếu đuối da mặt mét vàng.

Chẳng luận đờn ông đờn bà, các chứng bệnh thuộc về bệnh hư bệnh tổn thấy đều dùng dặng. Uống nó thì nó hay sanh tinh thêm huyết khỏe khoắn tinh thần những người không con uống thường chắc sẽ có con, lại còn hay trừ những vật thực ăn không tiêu, tích trữ trong bao-tú.

Hè uống rượu thuốc này thì đầu bịnh chỉ nó trừ cảng nỗi.

**BÁ BO-VĒ SANH TƯỚU**

Con người ở đời, phải cho biết cách vệ sinh, thì trong mình khỏi mang tai, bệnh ố sanh. Còn như mạng sống của con người là bởi nhờ nơi khí huyết sung túc. Chớ hư những người linh thần hoan hốt, chẳng biết thêm ố, tứ chi rã liệt, lỗ tai noè bùng, con mắt mờ mệt, ấy là bởi huyết suy, khí kém, trái tim và trái căt đều hư

Bồn được phòng bằng da tam chũ ý, tiêm Phương kia thế no hết sức mới chế ra dạng một thứ rượu thuốc Vē-Sanh này, hè am hư thì bỏ am, dương hư thì bỏ dương, chẳng luận trè già, đờn ông đờn bà, người nào khí hư huyết bạc, thật thay kém hao, hè uống rượu thuốc này thì chẳng tráng tinh sanh huyết, chẳng những là chẳng khí huyết sung túc mà thôi, lại còn tiêu trừ hàn bịnh.

Uống rượu thuốc này chẳng thường thì chẳng sống lâu, người không con uống thường chắc cũng có sanh con, thiệt là một thứ Vē-sanh chí tánh được đó

Phải uống cho thường thì mới thấy hiệu nghiệm là dường nào.

**HO-CỐT-MỘC-QUA-TƯỚU**

Rượu thuốc này chế ra bằng Hô-cốt và Mộc-qua, bồn được phòng chẳng nài công khó chế luyện kỹ cang, và chọn thứ thuốc thiệt tốt hiếp lại mà làm ra thứ rượu thuốc này, ai có bệnh như sau đây, hè uống vào thì thấy hiện nghiệm liều

Dau trong xương, tứ chi rã liệt, di buồm không vững, da vàng, chớn thủng khí hư huyết trè, nhức đầu phong, các thương thứ tich, cốt khí tim la.

Nếu ai có các chứng bệnh kê trên đây thì nên dùng thứ rượu thuốc này m uống hay là thoa thì hiệu nghiệm dì thường, thiệt là một thứ thuốc hay để nhứt

Bất kỳ đờn ông đờn bà, hè uống nó cho thường thì mau tiêu hóa vật thực, lại thêm khí lực bội già, khôi lo bệnh hoạn về sau mà lại chẳng sống lâu thêm nữa

**THÔNG-TRỊ-MAO-KÈ-TƯỚU****RƯỢU THUỐC BÌM BỊP**

Thứ rượu thuốc này, chuyên trị các chứng phong thấp, hoạt lược tho can, ấy là một thứ thuốc bi truyền tinh nghiệm dè nhứt.

Các chứng phong thấp, chẳng luận lâu năm hay là mới cũng đều trừ dặng, còn nhứt đau lưng, nhức tay, mỗi chân, đau trong xương, hay đục gan, hoặc bị té bị đánh mà sưng mìn, hay là tay chung bái hoài. Các chứng ấy hè uống thì thấy hiệu nghiệm liền.

Phải tùy theo chứng bệnh mà dùng, chẳng nên uống cho quá độ.

Mấy thứ rượu thuốc này của bồn Được-Phòng ngâm tại tiệm và mỗi khi ngâm thì có một ông Langsa đến nghiệm chất chẩn, hiệu Trung-Huè. Được-Phòng tại Cholon đường Paris số nhà 89, như chư quý khách ai muốn dùng thứ thì xin hãy đến tại tiệm mà mua thuốc rượu này có nhân để hiệu Trung-Huè. Được-Phòng thì chẳng làm đồ giả mạo. Còn ai ở xa mà muốn dùng rượu thuốc này thì xin gởi thư để chờ ở cho kỳ lường thì bồn Được-Phòng sẽ gởi thuốc đi tức thì, xin quý khách thử qua sẽ biết.

**TRUNG-HUÈ-DƯỢC-PHÒNG.**

89 Rue de Paris Cholon.

# Cac nhà Annam

Hãy nhớ khi mua thuốc mà uống cho dũng mạnh và iỏi, thì hãy hỏi thăm mấy người lớn cung là ông già bà cả, những kèn sè nói cho mà biết tên thuốc PHARMACIE NORMALE của ông H. DE MARI nhứt hàng bao chè y sinh, tại số 119 CATINAT số 119 SAIGON, là có danh tiếng lâm, viễn, rồng khứn, tòe khứn hàng, k hông, bê làm gian dối bao giờ. Lại giá bán thì cũng nới, không khi nào thấy người Annam tới mua mà bán mất hơn người Tây dân.

NHỮNG THUỐC THAN HIỆU

## Vin tonique du Dr H. DÉEM:

Thứ rượu này dùng mà bồi, những người ốm-ô hay đau, rêt, và nhất là cho người đờn bà có thai dùng thì con mình sinh ra có da thịt và mạnh giội.

## SOLUTION D<sup>r</sup> DÉEM

Trà - bột - nhũ phiến rất mịn và không có phế - đạm

BÁN RỘNG THUỐC THƯỢNG HẠNG  
và nhiều hiệu có danh tiếng dầu bạc hà ESSENCE DE MENTHE  
DE MOLINIER, tốt bực nhất.

Chánh tiệm trữ thuốc hoàn PILULES PINK trị Nhịt mắt màu xanh xao, lại uống nó thì ngừa được các chứng bệnh ho, lao tồn.

## PHARMACIE NORMALE:

H. DE MARI, PHARMACIEN DE 1<sup>e</sup> CLASSE

Có bán các thứ thuốc đã kè tên trên đó, và có bán các thứ thuốc khác, cũng hiệu nghiệm vậy.

**HÀNG HẬU GIANG**  
vốn dâng 600.000

Hàng này của Langsa và Annam bán, vốn lập tại Cần-thơ. Có trữ đủ các thùng hàng hóa vật dụng. Nói tặc nột đất và ta Saigon có món chi tiết trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt.

Còn gởi hàng cho các xứ xa; ai mua món chi xin viết thư ngay cho Hàng, thì Hàng sẽ gởi hàng lập tức.

Xin quý vị đến xem Hàng chơi thì rõ.

Có trữ bán:

Rượu rom hiệu Stella.

Làm ròng hàng cho lánchez miếng. Có bán lẻ, bán sỉ và cho lánchez về bán lại khỏi trà tiên trước.

TIỆM  
Trương-văn-Hanh

sudec

Có bán xe máy mới và dù đồ - phụ tùng xe máy và súaxe. Lành thấp mướn đèn khí đốt (carbure) theo cuộn quai, hòn, tan, tể, kỳ yên, Tân già, ba lô, khăn đèn bằng nhôm tây và khăn hông tốt thường hàng, bin nón và bán lẻ vỏ ruột xe máy hiệu Michelin, giấy bao-đự dù cờ đóng theo kiểu kom thời. Quí ông ở xa (anô) mua đồ phụ tùng xe máy, thi gởi thư cho tôi. Tôi sang lòng kỹ lưỡng mà gởi contre-Remboursement nghĩa là đóng bạc nhà thơ mà lành đồ và tôi chịu giá đồ phụ tùng in sáng bằng chữ quốc-ngữ (Prix courant).

Trương-văn-Hanh.  
Cần khái.

# AN HÀ NHỰT BÁO

MƠI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

## MỤC LỤC

- 1.— Thêm 1 quận mới trong Nam-kỳ ↑
- 2.— Ngày tết Annam
- 3.— Đàn về việc tranh thương
- 4.— M. Phan-xuân-Lang
- 5.— Một mồi tệ rất lớn
- 6.— Cấp bằng thuyền bộ
- 7.— Thư không niêm
- 8.— Tin buồn
- 9.— Quí kế của chèc, khá dè
- 10.— Khuyến nữ học ca
- 11.— Vạn linh tê
- 12.— Thi tập

## Thêm một Quận mới

Trong Nam-kỳ

Từ kinh Quảng-Lộ khai thông cho đến nay, thiên hạ khai-tịnh đất hoang obran dọc theo bờ biển kinh, thành diễn biến bao nhiêu là ruộng đất. Rồi tháng Ue-cembre 1919 quan Chù-Tỉnh Rạchgiá và quan Trưởng-Tiền đi xem đặt nền Quận mới kinh Quảng-Lộ tại làng Phước-Long tông Thanh-Yên Rạchgiá gọi là Quận Phước-Long; từ ngày quan Chù-Tỉnh và quan Trưởng-Tiền chỉ nên Quận mới bắt đầu ngày ấy, theo chung-quanh nền Quận, mà có ai cắt nhả hay là lập tiệm gì thì lập tức dời nhà ra chỗ khác, sự tbi-hành lấy làm sốt-sáng lầm. Xem ra thiên hạ trong xứ Phước-Long, trường cùng như thiên hạ nào mới phát hiện vậy, người ta như hội Tân-Vương, ghe buồm như cò bay trắng, thiệt xứ đất mới không thấy xứ nào mau thịnh-vượng như xứ Phước-Long này.

Nói qua việc kinh-lẽ-ly-lai trong cuộc tranh thương, cái phong triều đế-chế này lại càng mạnh mẽ hơn các chòi có danh nức, trong có một làng mới

khai phá, mà dặng hai cái tiệm cơm, nước trà, café, đồ thập vật như ở ngoài chau-thành vậy; một tiệm hiệu là Nam-Hùng-Phát; một tiệm hiệu là Tinh-Lợi. Tôi nghiệp cái dứ-tinh thiệt cũng hết lòng mà ứng tiếp với nhau như vậy; rất đôi là xứ cung-cư cực-hiểm mà cũng còn có lòng nhiệt-thành như vậy, huống gì như chỗ thị-thành. Xét lại việc tranh thương này mà không bướng được cái kiết-quả bệnh-phước, thì không phải trách cái obon-lâm, trách là trách kẻ điều-dịnh không may gì cực lòng nhọc sứ, há mà tạo được thời-thế nào cho khỏi những lời dự-liệu của chèc Lý-Thiên.

Tôi nói tới đây thiệt lấy làm tìn minh, mà gán lại cũng phải, vì bấy lâu những nhà danh-gia cư-phủ trong Nam-kỳ thì chỉ nhớ ruộng đất lúa gạo mà thôi; cho nên việc khai mò và cày-cấy, không có lúc nào mà bỏ quên cho được. Vả lại xứ Nam-kỳ là xứ ruộng tốt, đất rộng mà người thừa nữa; còn có mồi lợi nào chánh-dáng cho bors lợi lúa gạo, cho nên những người nghiệp-chủ cũng khó mà thoát ly đường nông-nghiệp, mà

bước qua nèo thương quyền. Huôn gi<sup>t</sup> tự thuở nay chưa từng mua rẻ bán mắc lấy đây đổi kia, mà biết mặt hàng-hóa này là hàng hóa nào, xứ minh không có chế tạo; nếu mà mua mắc của người, mà bán rẻ cho minh thì ai mà dám ra buôn bán, mà cái tình cảm sự buôn bán của người nước minh, đều bị người ta kẽm, chẽ hơu nứa, đường ấy cũng không đè gì mà làm nêu trong một thuở gió-buổi này cho dũng.

Tôi nói đây tôi rất e cho những người nóng-này không suy xét, phải dĩ nghĩ tôi, cho tôi là người bàng-quang phao tiêu-mạ, làm cho khôi-tâm doán-thể, thời cùi kè nỗi thành; chớ thiệt là thời thế quâ-nhiên như vậy. Phàm sự tinh-hoa cũng nhờ thời thế ràng buộc phải làm nếu không làm cũng không dặng, chừng ấy mới có thể nêu chổng! Tôi bèn hỏi lấy tôi, cái bài này, là bài thông báo một náo Quận mới, mà vì cớ náo nói hoang dảng qua đường kinh-tế vậy, thì có ích gì ta phải kê ra cho rõ: một là thông-báo náo Quận mới, là đội ơn nhà nước Đại-Pháp hết lòng mở bờ-cõi thêm cương-thò cho nước nhà dân chúng ta. Hai là chỉ cái địa thế thạnh-vượng nơi Phước Long cho những người có chí 'Nông-vụ-THIỆT-NGHIỆP' tới đó mà sáng-tạo. Ba là nhau lâm Annam thiệt cũng còn nhớ cái lợi-quyền Annam làm. Xem như

những lời bàn-luận trong Báo-chương xét như những người gầy-dung theo các chợ; ngày nay tuy chưa mạnh, chớ ngày khác cũng có thể. Bốn là phẩm việc tranh-thương chỉ lấy hàng-hóa làm binh lính, tiền bạc làm soái-quyền, mà hàng-hóa chưa thạnh, còn phải dùng hàng-hóa ngoại-dương, mắc rẻ trong tay của họ định, ai mà nói si hàng của người

khách-trú mà bán lại rẻ hơn người khách bao giờ? thiệt tôi xét cũng chưa ra, mà tin cũng chưa được: còn những người nghiệp-chủ thì cũng khó lòng thoát-ly cái lợi dung-dị nơi ruộng đất của mình đó.

Nhắc lại hồi mấy năm trước, những người trong Lục-Châu mà muốn đi Camau thiệt là thiên tảo vạn khđ, nay các tỉnh kế-cận vừa dặng thông lưu rồi, như Cần-thơ Camau cách nhau đi 14, 15 giờ đồng hồ thì tới. Từ bối các tỉnh dặng thông lưu tới Camau cho đến nay, coi cái cảnh tượng Camau đã trở nên một hòn thành mới nứa.

P. K. X..

## Quan Nguyễn-Soái Le Gallen trở lại Nam-kỳ

Ông Le Gallen là quan Nguyễn-Soái Nam-kỳ đã quá gian chièc Paul-Lecat dặng qua trùng nhậm xứ Nam-kỳ ta. Ngài đã xuống tàu hôm ngày 25 Janvier 1920 rồi. Cố quan Đấu-Phòng-văn là ông Beneyton tháp tùng quan Nguyễn Soái.

Thì thi, ông Le Gallen sẽ đến Saigon một lược với quan Toàn-quyền Maurice Long.

Chúng ta xin chúc cho nhị vị Thượng quan vượt biển bình an.

An-hà Nhựt-báo

## Ngày tết Annam

Buồn vui cảng tại long ta,  
Đêm đông hầu mảng thi à ngày xuân.

Một năm có 12 tháng xay qua xay lại cũng cùng năm. Năm nay thêm 1 tháng là 13, lui lui đã thấy tết. Vậy thì 12 tháng có một lần tết sao mà hé gần tết thì nhộn nhợt, kè sầm áo quần, người mua giày vớ, mua rượu mua trà, sửa sang nhà cửa, rồi ít bữa đã mừng vui, lão lán tới vây ứa, thế thì minh sống dặng 80 tuổi, thì đã biết tết 75 lần, sao mà năm nào cũng với và mà lo ăn tết?? Sự ăn tết cũng cho là phải, vì trong cuôsi, uống, công, thương, quanh uẩn phải lo bón phan không có rảnh rang mà đi thăm viếu bà con cho nên hè mảng năm rồi (là tời tết) nghỉ ít ngày mà đi thăm viếng nhau là sự vui chung.

Còn trẻ nhỏ thấy gần tết thì vui, mừng là vì chúng nó còn nương dựa nơi cha mẹ không lo dư thiểu, duy có lo đói sầm áo, sầm quần vạy thôi. Ấy vậy sự vui mừng là phần của trẻ con thơ ấu! Phan tuổi tát lường có khi nghe tới tiếng tết thì bất buôn, vì tháng ngày dục dà, tuổi càng cao cái già theo bén gót, có lẽ nào mà rộn ràng đua tranh ăn tết. Tôi nghiệp thì thoi như người nghèo cũng chạy tiên ngày, vay tiền tháng, mua giấy tiền, vàng bạc, giấy áo giầy bông dặng đốt cho ông bà, trường lại ông bà không lão, mà mình đã lanh mổi nợ rồi, qua giêng công lung gian vắng đậm sương mù trả nợ tiền khiên bày đặt. Than ôi làm như vậy không hụt trước thiểu sau sao cho dặng! ấy là phan nghèo. Còn nói chi mấy ông bà phủ một cái tết xài lồng phi biết là bao nhiêu mà kể, như thế mua pháo... mua cam, hóng,

nhân, nho, trà rượu còn đỡ mặc thì là vân nho xuyễn, nhiều, hàng bắc, hàng tàu, hàng nhựt, cái lát các thứ hàng, nước nào cũng sắm. Ấy là diêm làm giàu cho chệc. Lê thi thấy tết phải buôn, phải đau đớn cái lương tâm mới phái, vì trong Nam-kỳ ruộng vườn mặn thạnh mặn, mà cuộc buôn bán mặn lạnh tanh lại thêm chất luối vào mình; xa trời gần đất, vậy mà có chỗ nào mà hòn hờ ăn chơi, kẻ không tiền cũng ráng, người có của lại tranh xài, bỏ quên rau: AN LẠC TƯ PHÒNG HOẠN BỊNH THỜI. (An vui lúa ngừa khi bình hoạn) Dương-kiêm nước nào mà nếm dặng cái 'ăn mìn', thì không có xài lồng phí, duy có cùng năm tới tết, thì ngài một ngày khép cửa lại, ăn uống với nhau thì đủ.

Vậy chúng ta đã nhiệm dặng nhiêu! cái mùi văn minh rồi có kinh đến tết cùng bô cõi lè xưa, ướt áo mẩy nhà thủ cựu bớt xài, để dành tiền chung lo buôn bán kiếm lời cho con cháu nó ăn học tới Cao-đẳng-học-đường. Được như vậy còn vui hơn là đẻ dua nhau mà ăn tết.

(Mýtho) Xuân-Ngươn

## Hoàng-àn

Đức Hoàng Thượng Nam-Trào ta mới bá chiểu bang Kim-Tiến và Ngan-Tiến cho các vị trong Nam-kỳ ra dự lễ Chợ Phiên Hà-nội

Đặng bang Kim-tiến tam hạng:  
Ông Trần-nguơn-Lượng Tri-Pô.

Đặng bang Ngan-tiến nhứt hạng:  
Ông Nguyễn-đắc-Danh,  
Ông Võ-hiếu-Đé,  
Ông Nguyễn-hữu-Sanh,  
Ông Nguyễn-tử-Thức,  
Ông Trầu-quang-Xuân,

Ông Nguyễn-Ngọc-Chúc,  
Ông Phạm-Ngọc-Bình,  
Ông Ngô-Văn-Huệ.

Bản-Báo tạm kính dời lời mừng cho  
chư tôn-dặng thêm phần danh dự.

An-hà Nhứt-báo

## Bàn về việc tranh thương

Cách mấy tháng nay khắp cả Nam-kỳ bị lời khen thị của nhứt báo «Huê-Kieu» và chèc «Lý-Thiên» có nhiều ông đem hết dạ nhiệt thành hiệp ý nhứt tâm quyết tranh thương mà lấy hậu cho con cháu ngày sau khôi làm nô lệ khách kiêu cư. Có nhiều tiệm lập ra chưa dặng mấy ngày đã đóng cửa thanh rắng: tại đồng bang chẳng mua bán với nhau nên tranh không lại chèc, người lại dị nghe rằng tại tiệm Annam báu mắc nên chẳng dám đến mua. Thấy vậy chư ông ngả lòng. Nhiều ông chèc trọng quyền cao chí muốn tranh thương lại đò thura rằng tại phản sự buộc rằng khó bế thi tho. Bờ đồng bang các dứng cao minh hào làm ôi! Nếu mỗi ông đều luận vậy mà ngả lòng thì chư ông đánh đẽ cho con cháu làm nô lệ đời đời kiếp kiếp hoài sao??? Từ khi ta tranh thương tới giờ cả muôn ngàn chèc Lý-Thiên khi thi hoài, chư ông ngả lòng há chẳng hổ lâm ru! Vả việc tranh thương có hai lẽ, một là tháng hai là bại thường lẽ. Xét kỹ lại tháng bại cũng tại ta. Tục rằng: bên quân hơn thắng trận. Nếu tranh thương phải kiên tâm chí ta phải quyết đoán tiên liệu thế nào cho ta toàn thắng. Tại ta nô bát cập lượng hể chạy mau thì phải vấp. Ấy vậy việc tranh thương phải

tính lâu năm chảy tháng phải có quyền, có nhiều tư bón, phải bài buôn mà rước khách. Thử xem cùi chì việc buôn bán của người Langsa thì rõ. Tớ xin chỉ cuộc tranh thương của đồng bang tại tỉnh Vinhlong cho chư tôn rõ: một tiệm café restaurant kia có người phụ sự là thày ký Chlo bút toán rất phân minh, người trong tiệm rất chiêu hiến dài si, ai ai cũng đều yêu mến quí khách tới lui nượp nượp, cái gương như vậy có đáng kính đáng phục không? Kìa là thày Đỗ-văn-Thới con nhà cự phú tại chợ Ngã-tứ dương làm Thơ ký sở ngân khố Saigon mới xin từ chức hôm đầu năm tây này về nhà mà tính việc tranh thương. Người quyền tước tính việc tranh thương như vậy coi có dặng không? Ngặt một điều là trong bụng thì ham quyền tước, ngoài miệng thì làm bộ nói muốn tranh thương, nói cho qua buôn, bàn tới bàn lui rồi cũng theo ba thằng chèc, vậy có đáng buôn không? Từ bốn có ông thông phán hỏi hưu quí danh là Nguyễn-văn-Nui xuất tư bón 200,000\$00 đương lập hàng xe hơi, cắt tiệm lúa, đóng ghe chài, sắm tàu giặc ghe chở lúa, nếu công việc làm rồi thiếu thì ngài xuất thêm nữa, mới nghe ông Nguyễn-thới-Bường đương tính lập tiệm cầm đỗ xuất tư bón 50.000\$00 còn đương kêu thêm phản bùn. Cuộc tranh thương tính dặng như vậy coi ta có toàn thầu g không? Coi chèc có sợ ta không? Nói tắc bất kỳ là tiệm chi dầu nhỏ dầu to tì h tranh thương với chèc phải quyết đoán cho toàn thắng, tính lâu năm nhiều tháng, phải có nhiều tư bón, người buôn bán phải tữ tế bài buôn mà rước khách dầu bức sang hèn cũng phải dài người là hàng quí khách, mua bán phải ẩn thuỷ từ phản chẳng nên dực

lợi cho nhiều. Nếu buôn bán mà ít vốn, bán mất, bạc dài người, thì lỗi ấy tại mình mà trách lại người, nghe có đáng buôn không??? Các lời ngu luộp, cứ xin các đứng hảo tâm niệm tình dung chờ.

Kỳ sau luận tiếp

T. T. P.

Mười năm đèn sách đã nên mắt  
Một hội công danh để mấy ai  
Áo gấm xué-xoan chìu phi dạ  
Râu mày vẹn vẻ phân râu mày.

Bá-Dại kinh đẽ

## Mỗi tệ rất lớn

Tôi hằng thấy có nhiều ảng thương khi nhứt trình của vị nào bất luận, khi biện Tông giao về cho làng tôi để nằm tại nhà chủ thôn, hoặc chủ bộ nằm mười bốn, có siêng thì sai dân thường xuyên đêm tới, bằng làm biếng bô lóng tối hai ba kỵ sê đưa một lần cũng cõ, hoặc ai muốn coi xé ra coi cũng dặng, ấy là nhứt trình của người ta mua có tổn tiên, mà còn không kể tới không sợ lôi.

Thôi, nói gì nhứt trình của làng mua khi nào tiệp dặng rồi thì mau mau xé ra làm bì gói thuốc hút, hoặc dùng mà gói đồ khác vân vân, không hề khi nào tôi thấy làng mà coi đến nhứt trình gì hết Bởi vậy nên lúc này là lúc cạnh tranh quyền lợi cùng khách kiêu cư, cũng vì một sự chúng nó khi thi Annam ta là đỗ mang ri mọi rợ. Phường ấu trù, nam mang tú, ai là chung tộc, ai là giòng đồng có đáng buôn, đáng giận hay không, mà có nhiều làng không hay gì hết. Cứ tới lui giao thiệp với chèc hoài có hay có thấy gì đâu mà biết, có coi đến nhứt trình đâu mà thấy đều lợi hại, chò nhục vinh, ngù ngáy kho kbo có thức thối gì đâu mà biết, vậy nên ai có đến rủ bùn hiệp mà lập tiệm kia hàng nõ thi lại hối làm chi vậy, có cất ngbia cho rành thì lại nói Annam làm không lại khách trú, rồi bỏ qua không cần đến việc gì hết.

Cứ ôm tư bón mà bì bâ với ba chủ

## M. Phan-xuân-Lang

Vinh thăng chức Thơ-Toán

M. Phan-xuân-Lang là Ký-lục địa-hạt giúp việc đã thám niêm tại Tòa-Bờ Cantho, tánh hạnh hiền lương bê cùi chì chon chất lại lâu thông bút toán.

Mới đây có lời nghị ngày 24 Janvier 1920 của quan Nguyễn-Soái Nam-kỳ ban hành cho M. Phan-xuân-Lang làm chức Thơ-toán lúh Cantho (Comptable de la Province).

Thấy vậy ai cũng mừng cho M. Lang dặng lòng tin cậy của nhà nước.

Thân bằng cõ hữu mừng, lè nho M. Lang lại không vui sao! Bởi vậy: nên chiều thứ bảy 31 Janvier 1920, M. Thơ-toán Phan-xuân-Lang có trán thuyết một cái hỉ tiệc tại nhà của thày ở Cái-răng mà dài viên quan chức sắc.

Thật là hỉ lạc cộng tình nên gần trót 50 vĩ, các ty các sở đồng đến vui vầy tiệc ngọc.

Phận tôi đây cũng hết lòng mừng và khen ngợi cho bạn lành Phan-xuân-Lang: HƯỚU DANH NHI ĐẮC VỊ, RỜ RÀNG RÀU TÓC VỚI NON SÔNG. KHÃ HĨ KHÃ HẠ....!!

Xin tặng luôn một bài thi như vậy:

Trời tay mưa móc dươm phen này  
Thơ-Toán mừng thấy gấp vận may  
Trận bút phải thời dầu nhoc trai

Trường văn nhầm cuộc chẳng đua tài

khách hoài bô lâm bờ mày ông ôi, thật là người như thế, chắc là hữu nhân vô chau.

Cũng vì một sự không coi đến nhứt trình mới ra như thế, đã mìn không coi thì chờ lại dùng mà làm bị thuở, hoặc gởi đồ cho biệt tích số nhứt trình, người khác có dâu mà coi, thật nồng tiền công nho quan cho làng xuất mua nhứt trình hết sile.

Lời tôi luận dịch xát ra đây thật quá có như vậy, không hề gian dối chút nào, mấy ông hương hay hủy bại nhứt trình ôi! Thật là mấy ông làm như vậy là mỗi tè rất lớn cho kẻ hận lai lầm da, xin ăn nồng lại, bằng còn y thói cũ vạy nữa với sẽ đăng báo oán thùy hay, hốt thuở bình tè, cho các ông uống, họa mày Lương-Dược khô-khầu lợi-ur-hịnhchăng ....tè lầm! tè lầm.....!

Phú-Sơn Cai-bè  
Phạm-kim-Chi

## Cáo bạch

Kính cung Lục châu chư quân tử rõ: nhà in ngánh của nhà In Hậu giang (Imprimerie de l'Ouest) bày lâu lập tại Châu Thành Bạc Liêu nay đã dời về Cần Thơ rồi.

Vậy chư tôn ai muôn mua sách giấy, viết, mục, hoặc là muôn in thiệp, thơ, tuồng truyện vân vân... xin gửi ngay cho M. Trần-dắc-Nghia chùsự ân-quán Hậu-Giang tại Cần Thơ mà thương nghị. Giá cả tính nhẹ hơn các nơi.

Nhà in Hậu-Giang Kính cáo

## Cấp bằng thuyền bồ

Vì lời nghị quan quyền Nguyễn-Soái Nam-kỳ ngày 21 Janvier 1920.

Bố ông Phạm-văa-Tươi Đốc-phủ-sứ đang ngồi Ulin Giadinhh di tùng chánh quan châ Ulin Rachgia (tòa bồ)

Giải chức cõi Phạm-thị-Can số 141, mự thiêt thô hàng sáu Cholon, vì bê trẽ công việc.

Bố cõi Đoàn-thị-Mười, số 188, mự thiêt thô hàng sáu, di tùng quan châ-tinh Cholon thê cho Phạm-thị-Can bị giải chức.

Chấp đơn thấy Ng.-v-Tổ thô-ký thi sai tam hạng thuộc sở Tân-dao và Tòa-binh xin thôi.

Cấp bằng thấy Ng.-v-Tánh làm thô-ký học tập lương chung niên 240 \$00.

Cấp bằng thấy Ng.-v-Qui làm thô-ký tạm lương chung niên 228 \$00 thê cho thấy Ng.-v-Tổ xin thôi.

Cấp bằng thấy Dang-Tai làm thô-ký học tập tạm, lương 285 \$00 thê đầu cho Ông-Hoa bị cách.

Bố ông Ng.-v-Vịnh Đốc-phủ-sứ Cần-thơ qua giúp cho các quan Thanh tra Thuộc-địa.

Bao nhiêu ngày giúp việc ấy, ông Ng.-v-Vịnh đặng hưởng phao lién phu cấp y như đã định trong lời nghị ngày 22 Février 1902.

Vì lời nghị quan Nguyễn-Soái Nam-kỳ ngày 27 janvier 1920

Quan Đốc-phủ-sứ, Nguyễn-dăng-Khoa ngồi quan Ômôn (Cantho), đổi di tùng chánh quan Châ-Ulin Sadeec.

Quan Huyện nhí-hạng Trương-văn-Nga, tại Tòa bồ Sadeec, đổi di ngồi quan Ômôn (Cantho), thê cho ông Nguyễn-dăng-Khoa.

Quan Phủ nhí-hạng Nguyễn-ngọc-Huy

ngồi quan Thái-binh (Tayninh), đổi di tùng chánh quan Châ-Ulin Chaudoc (quận Châ-thanh) thê cho ông Phủ nhí-hạng Tréo-cứu-Trường, đã qua đời.

Quan Huyện nhí-hạng Võ-văa Bôru, tại Tòa-bồ Tayninh, lanh nhậm Châ-quận Thái-binh, thê cho ông Phủ Nguyễn-ngọc Huy.

Quan Huyện nhí-hạng Phan-thanh-Trà, ngồi Châ-quận Nhâ-bè (Giadinhh), đổi về Tòa-bồ Giadinhh, thê cho quan Đốc-phủ Phạm-văa-Tươi, đổi di chờ khác.

Quan Huyện nhí-hạng Nguyễn-văn-Vân, Châ-quận Caô-lanh (Sadeec) đổi di ngồi Châ-quận Nhâ-bè (Giadinhh) thê cho quan Huyện Phan-thanh-Trà.

M. Dương-văn-Sáu dit Thân, thô-ký nhứt hạng, tại Tòa-nhứt dinh Hiệp-lý, đổi di tùng chánh quan Châ-Ulin Traviah thê cho M. Trần-thiên-Thành đổi di chờ khác.

M. Phac-văn-Tuất, thô-ký học tập, tại Tòa-nhì dinh Hiệp-lý, đổi di tùng chánh quan Châ-Ulin Myho, thê cho M. Võ-công-Cản, đã đặng lanh phân lưu-trí.

## Hì Tín

Bản quán hay đặng tin mừng rằng: ngày 31 Janvier 1920 Madame Bich chánh thất của M. Bich Thơ ký Tòa-Bô Cần Thơ đã hạ sanh đặng một đứa con trai tươi tốt

Ngày 2 Février chánh thất của M. Lợi Ký-lục sở Tòa Tục-Tỉnh Nam-kỳ đã hạ sanh tại nhà Bảo Sản Cần Thơ đặng một gái rất phuong-phi.

Bản quán kính lời mừng cho M. Bich và M. Lợi già mòn hưu hạnh và chúc cho Madame Bich và Madame Lợi cùng 2're mới sanh đặng vạn sự an vui.

AN HA NHUT BAO

## Thơ không niêm

Thoi-Dong le 25 janvier 1920

Monsieur Võ-văn-Dài maire du village de Thoi-Dong, Canton de Thoi-Bao, Cantho.

A Monsieur le Directeur Gérant du Courrier de l'Ouest à Cantho.

Kính thâm ông mạnh cầu chúc cho ông buôn may, bão dài, số xem nhựt-trinh càng tăng thêm, xin ông coi khoán náo trống, làm ơn ấn hành vào Ae-hà Nhựt bão, một việc tôi tò sau đây, tôi đội ơn ông ngàn ngày, là việc hữu ích cho bộ hành di xe hơi.

Ngày kia tôi có việc đi Cantho, từ Ô-môn đến Cantho, giá bộ hành trả 0\$60, tôi đưa cho tên Biển là Contrôleur 1\$00 nói không có bạc cái phôi lai, biểu đơi đổi Tôi đợi cũng lâu, gấp di hâu, hơi đau mà đợi, hết ngày giờ, (ngày giờ là vàng là bạc) sáng tôi quen với tên Chauffeur Chiếu xe đó là tên Sanh dit Dong tôi cờ với nó rằng, tên Biển còn thiếu 0\$40, nó đổi rồi đem lại nhà Monsieur Giáo Mây giao cho tôi. Tên Biển chịu, mà nó không đem trả, cách 1 tháng tôi đi Ômôn đến Cantho với M. Vĩnh commerçant Ômôn cùng tên Biển này làm Contrôleur mà đi góp tiền chiếc xe kbác, tôi biểu nó trừ nó không chịu trừ, tôi bèn hỏi thám nhà M. Ba-Si là chủ của tên Contrôleur Biển trước là đến viếng bạn đồng bang và chúc mảng, nay đã có mồi tranh thương cùng khách-trù, sau xin tò việc tên Biển cho M. Si hay (là tôi có ý cho M. Si kêu tên Biển mà hối, và sửa tên Biển hoặc đổi, hoặc trả tên Biển cũ) và dại nó phải trả 0\$40 lại cho tôi. Thị tôi cũng không nỡ thò tay lấy 0\$40 lại chắc tôi cũng cho tên Biển luôn. Thủ cho chẳng thà bỏ vò cờ.

Khi tôi bước vào nhà M<sup>e</sup> và M. S<sup>i</sup> chào hỏi rồi tôi xin lỗi mà tôi sự tên Contrôleur Biên cho M<sup>e</sup> và M. S<sup>i</sup> hay, thì 2 vợ chồng đều trả lời với tôi rằng: «Tên Biên nó due của bộ hành như vậy nhiều lần người ta đến tò vòi tôi, tôi thối lại, nó ăn quên cứ vây làm hoài, vợ chồng tôi cũng không muốn cho nó ở n<sup>o</sup>ra», lại than rằng: nó làm như vậy hoài thì bộ hành ít đi, thiệt hại cho vợ chồng tôi, vậy thì thấy đi thừa nó đừng có ngại n<sup>o</sup>ch lòng. Tôi v<sup>r</sup>ong lời về làm đ<sup>a</sup>o g<sup>r</sup>i vào phòng quan Biên-lý Cantho c<sup>o</sup>n ch<sup>o</sup> l<sup>o</sup>nh.

Thật đ<sup>ang</sup> khen vợ chồng M. S<sup>i</sup> kh<sup>o</sup>ng phai như người ta, c<sup>o</sup>ng bình l<sup>am</sup> c<sup>o</sup> công thường c<sup>o</sup> tội trùng kh<sup>o</sup>ng h<sup>o</sup>b<sup>o</sup> binh vi, n<sup>o</sup>en việc c<sup>o</sup> 0\$40 mà kh<sup>o</sup>ng b<sup>o</sup> qua, vợ chồng biếu tôi đi thừa 1 tên bạn c<sup>o</sup> 2 vợ chồng, song v<sup>i</sup> luật đ<sup>ong</sup> b<sup>ang</sup> tôi ch<sup>o</sup> n<sup>o</sup> e<sup>r</sup> việc di thừa.

Ch<sup>o</sup> ch<sup>i</sup> vợ chồng M. S<sup>i</sup> như người ta mà b<sup>o</sup> qua việc nh<sup>o</sup> m<sup>o</sup>n như th<sup>ế</sup> thi kêu tên Biên mà r<sup>y</sup> la như tôi d<sup>a</sup>o n<sup>o</sup>i trên d<sup>a</sup>y, thi tôi kh<sup>o</sup>i nh<sup>o</sup>c viet đơn mà d<sup>a</sup>o cáo tên Biên.

Ô<sup>t</sup> d<sup>u</sup>ng l<sup>o</sup>ng d<sup>a</sup>o ngay th<sup>áng</sup> như vợ chồng M. S<sup>i</sup> v<sup>r</sup>ay, thi 1 ngày bộ hành di xe hơi thêm d<sup>o</sup>ng, 1 ngày l<sup>o</sup>i ít ch<sup>u</sup>ng d<sup>o</sup>ng, lâu ng<sup>o</sup>ay ch<sup>u</sup>ng quâ<sup>m</sup>u<sup>o</sup>n.

D<sup>ang</sup> khen! Thiệt đ<sup>ang</sup> k<sup>ien</sup>  
Le maire de Th<sup>o</sup>ri-B<sup>o</sup>ng...!  
Ký tên: Đ<sup>a</sup>i

và ông Nguyễn-phú-Khai, đã từ trần hôm ngày 23 Janvier 1920 tại Soc-Trang, hưởng thọ đ<sup>ang</sup> 76 tuổi.

Cuộc tổng chung đã an bài hôm ngày 26 Janvier 1920 tại S<sup>o</sup>c-Trang. Bốn quan kinh phan tru cùng quan lớn Nguyễn-phú-Quí và bùu quyến và câu chúc cho linh hồn bà hưởng phước thiên đàng tiêu diệu khoái lạc.

AN HA NHUT BAO buu luy kinh dieu.

## Tin buon

Bài Ai-diếu của M. Trương-quang-T<sup>ien</sup> đọc tại phần mộ của ông Phan-quang-Huy, xã-trưởng làng Tân-Khánh Sadéc, ngày 25 Janvier 1920

Hôm nay: hiện diện có viên quan th<sup>ứ</sup>c s<sup>i</sup>c cùng c<sup>o</sup> bác rất đồng, tôi chẳng qua là phản con em, v<sup>i</sup>y xin cáo l<sup>o</sup>i khép nép đứng gần địa huyệt c<sup>o</sup> chú xá đương nién, phản t<sup>o</sup>i vài lời ai-diếu, gọi là giờ chót mà viên quan, hương chúc tan cựu cùng sau n<sup>o</sup>ra là tôi, còn trong thấy đ<sup>ang</sup> cái quang-t<sup>ai</sup>. Tôi d<sup>a</sup>o b<sup>y</sup>ai cái ngu kiết ra minh mục, thi chí là lấy trong gan t<sup>ac</sup> đầy th<sup>oi</sup>, vì chưng: từ ngày tôi thuyên b<sup>o</sup> lại n<sup>o</sup>i n<sup>o</sup>ay, d<sup>a</sup>o n<sup>o</sup>ay d<sup>a</sup>o ch<sup>u</sup>a quá b<sup>o</sup>n-trang, đường ấy xin ch<sup>u</sup>o<sup>d</sup>g c<sup>o</sup>ng s<sup>ang</sup> ý cho r<sup>o</sup>ng: những l<sup>o</sup>i mà s<sup>et</sup> l<sup>o</sup>i tr<sup>a</sup>n d<sup>a</sup>y, ch<sup>u</sup>a phai c<sup>o</sup> l<sup>o</sup>ng t<sup>u</sup>ng v<sup>i</sup>

H<sup>ang</sup> th<sup>at</sup>: ch<sup>u</sup> xá Phạm-đại-n<sup>h</sup>on là một người tách ch<sup>u</sup>t b<sup>o</sup>n-ho<sup>a</sup>, tri tài cao th<sup>u</sup>ng, bình sanh chí lấy cái ch<sup>u</sup> nghĩa tinh thành làm c<sup>ang</sup> b<sup>o</sup>n, ch<sup>ang</sup> m<sup>o</sup>it gi<sup>o</sup> nào, m<sup>o</sup>it bu<sup>o</sup>i nào mà d<sup>a</sup>o thấy đổi h<sup>ai</sup>. Trong đổi với họ hàng thi ch<sup>u</sup> t<sup>an</sup> tinh s<sup>ot</sup> s<sup>ang</sup>; ngoài giao c<sup>o</sup>ng xá hội, thi người h<sup>et</sup> d<sup>a</sup>o c<sup>o</sup>n chuy<sup>en</sup>; trên ch<sup>u</sup>m<sup>ich</sup> m<sup>o</sup>it ai, mà d<sup>a</sup>o i<sup>l</sup> lại d<sup>a</sup>o c<sup>o</sup>ng phu huy Trong bu<sup>o</sup>i đ<sup>ong</sup> n<sup>o</sup>en hành chánh

ch<sup>ang</sup> ch<sup>ut</sup> l<sup>an</sup> ki<sup>u</sup>, d<sup>a</sup>o thấy ai là k<sup>é</sup> b<sup>an</sup> h<sup>ang</sup>, thi lại lấy l<sup>o</sup>ng nh<sup>o</sup>n mà c<sup>u</sup>x<sup>i</sup>t. K<sup>i</sup>a v<sup>r</sup>osa nghe người h<sup>u</sup>u s<sup>u</sup> thi trong c<sup>o</sup>ng phang lo h<sup>ie</sup>u, mà b<sup>e</sup> ngo<sup>a</sup>i đất ch<sup>ang</sup> h<sup>eo</sup> ch<sup>o</sup>n, cho hay hoặc th<sup>o</sup> cùng ch<sup>ang</sup> th<sup>o</sup> an g<sup>o</sup>i, cang ch<sup>i</sup> dung c<sup>ai</sup> nghĩa đường đường mà x<sup>u</sup>r x<sup>o</sup>ng cung th<sup>ế</sup>; n<sup>o</sup> mới đổi diện cung ai m<sup>o</sup>it l<sup>u</sup>c, thi ch<sup>ang</sup> nh<sup>u</sup>ng gi<sup>u</sup> tr<sup>o</sup>n c<sup>ai</sup> tinh ch<sup>o</sup>n m<sup>o</sup>it mà l<sup>ai</sup> r<sup>at</sup> kinh th<sup>anh</sup>.

Th<sup>u</sup> l<sup>ê</sup> l<sup>ít</sup> ai đ<sup>ong</sup>, d<sup>a</sup>o c<sup>u</sup>u ng<sup>o</sup>n lu<sup>o</sup>n d<sup>a</sup>u l<sup>o</sup>i tự do c<sup>u</sup>ng ch<sup>u</sup>a h<sup>é</sup>sai th<sup>ết</sup>. L<sup>ai</sup> như mu<sup>o</sup>n s<sup>u</sup>: hoặc hòa hu<sup>o</sup>n, hoặc c<sup>ap</sup> c<sup>án</sup>, hoặc d<sup>a</sup>o d<sup>en</sup> th<sup>ế</sup> n<sup>o</sup>o, thi l<sup>am</sup> l<sup>u</sup>c người lai v<sup>ach</sup> phuong châm mà tinh cho toàn h<sup>ao</sup>, đ<sup>ong</sup> như d<sup>a</sup>o s<sup>ang</sup> c<sup>ai</sup> ch<sup>u</sup>ng tr<sup>inh</sup> x<sup>u</sup>r th<sup>ế</sup>, ai là người tri k<sup>ý</sup> thi th<sup>ay</sup> khen là túc tri da m<sup>u</sup>u. Bốn mươi n<sup>o</sup>m h<sup>ang</sup> gi<sup>u</sup> m<sup>o</sup>it l<sup>o</sup>ng t<sup>in</sup>, cho d<sup>a</sup>o ng<sup>o</sup>ay n<sup>o</sup>ay là ng<sup>o</sup>ay v<sup>i</sup> ho<sup>a</sup>o t<sup>in</sup> d<sup>i</sup>, mà thiết t<sup>u</sup>ng người c<sup>o</sup>ng h<sup>ie</sup>u l<sup>o</sup>ng kh<sup>o</sup>an kh<sup>o</sup>an.

Than ôi!!! Ai tr<sup>o</sup>n ng<sup>u</sup> thường như th<sup>ế</sup>, mà d<sup>a</sup>o n<sup>o</sup>ay quyến xá-trưởng m<sup>o</sup>i chung nién, hưởng th<sup>o</sup> ch<sup>u</sup>a quá b<sup>o</sup>n mươi ngo<sup>a</sup>i, lại phu<sup>t</sup> t<sup>ac</sup> n<sup>o</sup>g tr<sup>a</sup>n, khi<sup>en</sup> cho non n<sup>o</sup>u<sup>o</sup> l<sup>o</sup>, c<sup>o</sup>ng danh đ<sup>ong</sup> l<sup>o</sup>ng abach ch<sup>o</sup>n n<sup>o</sup>u m<sup>o</sup>n !

Ch<sup>u</sup> xá ôi! Hôm nay ch<sup>u</sup> n<sup>o</sup>i an n<sup>o</sup>i ch<sup>o</sup>n d<sup>a</sup>o d<sup>ai</sup>, mà ch<sup>ang</sup> do<sup>i</sup>; k<sup>i</sup>a m<sup>o</sup>é già, k<sup>i</sup>a vợ y<sup>eu</sup>, th<sup>an</sup> th<sup>o</sup> dựa c<sup>u</sup>ng ngu<sup>oi</sup> tr<sup>ong</sup>; n<sup>o</sup> m<sup>o</sup>é k<sup>ý</sup>, n<sup>o</sup> gi<sup>u</sup> h<sup>an</sup>, s<sup>an</sup> s<sup>u</sup>ng d<sup>o</sup>i c<sup>on</sup> như d<sup>a</sup>o l<sup>u</sup>y! Dau d<sup>a</sup>o b<sup>y</sup>! B<sup>y</sup> con th<sup>o</sup> ng<sup>o</sup> ng<sup>o</sup>n, m<sup>ay</sup> ám đ<sup>ong</sup> b<sup>ao</sup> n<sup>o</sup> g<sup>ap</sup> phan li<sup>a</sup>. N<sup>o</sup>o n<sup>o</sup>ng th<sup>ay</sup>! l<sup>o</sup>p ch<sup>au</sup> d<sup>a</sup>o chich chi<sup>u</sup>, d<sup>a</sup>o tao h<sup>oa</sup> kh<sup>o</sup>eo là d<sup>a</sup>o l<sup>o</sup> th<sup>ế</sup>! Từ ng<sup>o</sup>ay mang b<sup>o</sup>n-ho<sup>a</sup> ng<sup>at</sup>, th<sup>u</sup>oc thang hao t<sup>o</sup>n bi<sup>et</sup> là b<sup>ao</sup>; d<sup>a</sup>o l<sup>u</sup>c gi<sup>u</sup> tr<sup>a</sup>n ai thấy b<sup>o</sup>ng ch<sup>u</sup>a chuy<sup>en</sup> chi xiết k<sup>é</sup>! Ai hay: s<sup>o</sup> phan gi<sup>u</sup> den b<sup>ac</sup>, nghĩ v<sup>i</sup> d<sup>a</sup>u mà l<sup>an</sup> ch<sup>o</sup>n b<sup>u</sup>i h<sup>o</sup>ng, phu<sup>t</sup> t<sup>ac</sup> mi<sup>eng</sup> d<sup>anh</sup> chung y<sup>i</sup> cung tôi, trước c<sup>u</sup>u cho người sanh thuận t<sup>u</sup> an, tiêu diệu t<sup>u</sup> tại,

Tiếc thay! Người d<sup>a</sup>o vẫn d<sup>a</sup> ch<sup>u</sup>, l<sup>é</sup> thi c<sup>o</sup>n nhi<sup>u</sup> h<sup>u</sup>ong phu<sup>t</sup> tr<sup>a</sup>m n<sup>o</sup>m, c<sup>o</sup> chí: đang s<sup>ot</sup> s<sup>ang</sup> s<sup>u</sup> đời, phu<sup>t</sup> ch<sup>u</sup> m<sup>ay</sup> thi<sup>en</sup> c<sup>o</sup> xu<sup>oi</sup> g<sup>ay</sup> r<sup>an</sup>h. Đầu d<sup>a</sup>u c<sup>ay</sup> c<sup>o</sup>, c<sup>ay</sup> d<sup>u</sup>ng kh<sup>o</sup>c<sup>h</sup> th<sup>am</sup>, th<sup>ế</sup> mà người người ai ch<sup>ang</sup> ch<sup>ay</sup> g<sup>an</sup> phi<sup>u</sup>; m<sup>o</sup>it cu<sup>o</sup>c b<sup>é</sup> d<sup>a</sup>n, d<sup>a</sup>o d<sup>oi</sup> l<sup>é</sup> l<sup>ang</sup> trong nh<sup>ay</sup> m<sup>át</sup>.

Than ôi! K<sup>i</sup>p phu<sup>t</sup> sinh v<sup>an</sup> gi<sup>o</sup>i, nh<sup>u</sup>ng bao nhi<sup>u</sup> c<sup>o</sup>ng c<sup>ang</sup>, ch<sup>u</sup> tr<sup>a</sup>m n<sup>o</sup>m, ba t<sup>at</sup> d<sup>a</sup>t l<sup>é</sup>p v<sup>u</sup>! Th<sup>am</sup> b<sup>y</sup>! Chi<sup>u</sup> m<sup>ay</sup> l<sup>u</sup>c nh<sup>o</sup>n<sup>o</sup>ng, d<sup>anh</sup> mu<sup>o</sup>n thu<sup>o</sup>c hai phang trời ly bi<sup>et</sup>. Bóng quang ám ch<sup>o</sup>i r<sup>o</sup>, l<sup>é</sup> thi phu<sup>t</sup> t<sup>u</sup>oi phu<sup>t</sup> d<sup>e</sup>p, c<sup>o</sup> chí r<sup>o</sup>i l<sup>an</sup> ng<sup>at</sup> b<sup>o</sup>i l<sup>inh</sup> quang? V<sup>o</sup>t h<sup>ang</sup>-tuy<sup>et</sup> d<sup>u</sup>ng d<sup>a</sup>, t<sup>u</sup>ng k<sup>hi</sup> d<sup>é</sup> m<sup>è</sup>, d<sup>a</sup> th<sup>am</sup> s<sup>áu</sup> ch<sup>u</sup> l<sup>ai</sup> b<sup>o</sup>n h<sup>o</sup>n k<sup>i</sup>a d<sup>ia</sup> huy<sup>et</sup>???

T<sup>ren</sup> c<sup>o</sup>n c<sup>ang</sup> ng<sup>o</sup>c b<sup>é</sup>! ng<sup>ai</sup> t<sup>u</sup>u khang ng<sup>ai</sup> d<sup>a</sup> d<sup>u</sup>c r<sup>o</sup>i. D<sup>u</sup>o*l* i<sup>l</sup>e th<sup>uy</sup> v<sup>ang</sup> ch<sup>iem</sup> tinh tri k<sup>ý</sup> tinh th<sup>oi</sup> b<sup>et</sup> k<sup>et</sup>!

Tr<sup>ach</sup> l<sup>à</sup> tr<sup>ach</sup>! chi<sup>u</sup> d<sup>at</sup> m<sup>ang</sup> tr<sup>oi</sup> ch<sup>i</sup> v<sup>i</sup> l<sup>é</sup>p, x<sup>o</sup>n x<sup>ang</sup> l<sup>o</sup>i m<sup>ay</sup> kh<sup>o</sup>c<sup>h</sup> b<sup>an</sup> l<sup>o</sup>ng son! t<sup>ay</sup> tr<sup>í</sup> s<sup>i</sup> m<sup>ang</sup> v<sup>ong</sup>, d<sup>e</sup> cho d<sup>a</sup>u ng<sup>o</sup>ay d<sup>u</sup>ra di<sup>ec</sup>; d<sup>u</sup>ra d<sup>ai</sup> d<sup>u</sup>ra kh<sup>o</sup>o, ờ<sup>l</sup>ai cho<sup>an</sup> d<sup>at</sup> tr<sup>a</sup>n cho qu<sup>o</sup> u<sup>o</sup>n! Th<sup>u</sup>ng y<sup>i</sup> th<sup>u</sup>ng bi<sup>en</sup> het v<sup>on</sup> th<sup>é</sup> kh<sup>o</sup>n b<sup>o</sup> qu<sup>a</sup>, b<sup>at</sup> b<sup>e</sup>o ai ch<sup>u</sup>n su<sup>oi</sup> l<sup>ac</sup> h<sup>o</sup>nh mai, d<sup>u</sup>ng d<sup>u</sup>ng d<sup>u</sup>ng r<sup>o</sup>i d<sup>ang</sup>, k<sup>hi</sup>en cho: k<sup>é</sup> th<sup>u</sup>ng k<sup>é</sup> nh<sup>o</sup>k k<sup>é</sup> d<sup>ai</sup> k<sup>é</sup> ch<sup>o</sup>, ng<sup>ai</sup> ng<sup>anh</sup> n<sup>o</sup> tr<sup>oi</sup> v<sup>ang</sup> ôi r<sup>at</sup> th<sup>am</sup>! Nh<sup>u</sup>ng x<sup>et</sup> k<sup>ý</sup>: nh<sup>u</sup> m<sup>ay</sup> Tu<sup>o</sup>n-hu<sup>o</sup>n x<sup>ay</sup> h<sup>oa</sup> hu<sup>o</sup>n, th<sup>et</sup> h<sup>oi</sup> t<sup>am</sup> tr<sup>a</sup>m n<sup>o</sup>m B<sup>anh</sup>-T<sup>o</sup> d<sup>at</sup> g<sup>ay</sup> m<sup>ay</sup> d<sup>ai</sup>? b<sup>ang</sup> m<sup>ay</sup>: s<sup>o</sup> tao h<sup>oa</sup> v<sup>o</sup>i b<sup>o</sup>i, d<sup>i</sup> le, b<sup>a</sup> m<sup>u</sup>o<sup>i</sup> tu<sup>o</sup>i th<sup>ay</sup> Nhan-H<sup>oi</sup> x<sup>o</sup>ng m<sup>o</sup>it k<sup>ip</sup>. H<sup>om</sup> n<sup>o</sup>ay: ch<sup>u</sup> xá d<sup>a</sup> an n<sup>o</sup>i ph<sup>u</sup>a m<sup>o</sup>n. l<sup>é</sup> c<sup>o</sup> n<sup>h</sup>ien n<sup>o</sup>o c<sup>o</sup> bi<sup>et</sup> sao ph<sup>u</sup>? Cho hay: v<sup>i</sup> n<sup>o</sup>ng ch<sup>u</sup> d<sup>ong</sup> t<sup>am</sup>, m<sup>ay</sup> kh<sup>o</sup>t<sup>u</sup>ng; s<sup>o</sup> Nam-t<sup>ao</sup> kh<sup>o</sup>n th<sup>é</sup> c<sup>ai</sup>. V<sup>ay</sup> cui x<sup>in</sup> vien quan c<sup>o</sup>ng h<sup>u</sup>ong ch<sup>u</sup>c t<sup>an</sup> c<sup>u</sup>u d<sup>ong</sup> chung y<sup>i</sup> cung tôi, trước c<sup>u</sup>u cho người sanh thuận t<sup>u</sup> an, tiêu diệu t<sup>u</sup> tại,

## Ai t<sup>in</sup>

B<sup>o</sup>n-qu<sup>o</sup>n l<sup>ay</sup> l<sup>am</sup> bu<sup>o</sup>n b<sup>a</sup> m<sup>ay</sup> hay t<sup>in</sup> ch<sup>ang</sup> l<sup>an</sup> r<sup>ang</sup>: bà Nguyễn-N<sup>h</sup>am-H<sup>u</sup> s<sup>u</sup>ng phu<sup>t</sup>, m<sup>ay</sup> danh H<sup>o</sup>ng-th<sup>í</sup>-Sang d<sup>ite</sup> T<sup>u</sup>, l<sup>inh</sup> nh<sup>ac</sup> m<sup>au</sup> c<sup>o</sup>ng Nguyễn-phú-Quí, Phó Tham-bi<sup>en</sup> Soc-Trang l<sup>ai</sup> l<sup>à</sup> l<sup>í</sup> n<sup>o</sup> ngo<sup>a</sup>i-t<sup>o</sup> c<sup>o</sup>ng Nguyễn-phú-Xu<sup>ân</sup>

sau phán ưu cùng bà con cô bác đã chẳng may rơi lụy vì người.

Trước khi dứt lời, tôi xin kết một bài ai-diếu, gọi là khắc cát kỷ niệm vào tâm lòng người i mặng bạc, hôm nay dành vui chốn dạ dài.

Sóng gió vì đâu dậy đất binh?  
Sao dời vật đổi ngã mà kinh!  
Cõng danh nứa phút thành tro bụi  
Sự nghiệp ngàn năm phủ sạch sành  
Tất đất rấp chôn người bạc mặng  
Cơ trời khéo hận kíp phù sinh!  
Nhớ lời giao tắc khôn cầm lụy  
Mượn giặc chiêm bao họa thấy hình

## Thuyên-bô

Bởi lời nghị của Quan Nguyễn-Soái Nam-Kỳ ngày 27 Janvier 1920, Quan lớn Đốc-Phủ sứ Nguyễn-dặng-Khoa chủ quận Ômôn đổi về Tòa-Bố Sadec; Quan-Huyện Trương-văn-Nga ở Sadec đổi về trấn nhậm quận Ômôn thế cho ông Nguyễn-dặng-Khoa.

Bô Báo kính chúc cho quan lớn Đốc-phủ-Khoa và lịnh phu nhơn đi dặng-dặng bình yên quí thê, đến xứ người cho dặng vạn sự như ý.

Luôn dịp Bô-Báo cũng kính mừng quan Huyện Trương-văn-Nga và bùr-quyến và cầu chúc cho ngài đến trấn nhậm quận Ômôn cho dặng muôn điều hạnh phúc.

An-Hà-Nhựt-Báo

## Quirké của chệc, khá dè!

Có tiếng đồn dài khắp quận, tuy tè báo chưa tận mắt thấy, mà thiết nghĩ không lẽ không lừa mà có khói, rằng

chệc rảo kháp tống làng mà mua lúa, chẳng hạng lúa ướt hay khô, đỡ hay sạch, mà giá mẩy cũng mua, mua đến 170, 180 một trăm giã. Thấy dặng già ai ai cũng ham bán, mà dồn chừng đem bạc ra xài thì trong 170, 180 đó may dặng 50, 70 giãy bạc cùng bạc thiệt còn kỳ dư bạc già và giãy già. Lại có chỗ bán cũng giá đó mà chừng trả bạc chệc lại làm bộ trả dư 5, 10 đồng chủ báu thấy dư mau mau hốt cát. Cõng nứa thiệt nứa già. Quyết kế của chệc vậy đó xin Đong-Bang khá dè, khá dè cho lâm đà!

### Công-Luận

...

Theo lời của Quí-báo Công-Luận thuật trên đây, bôn báo cũng nghe rõ một cái quirké của chệc mới gặt Annam ta không đây một tháng nay.

Số là: tại làng Thạnh-Hòa Trung-Nhứt (Longxuyên) có một bà già tên là T.... bán cho chệc một trăm giã lúa giá là 180\$. Sau khi dong lúa xuống ghe xong-xui, chệc đem bạc lên nhà trả cho bà già, chệc bày quirké, xia bạc rồi chòng cọ lại là 9 cọc nói mỗi cọc là 20\$, song cọc nào chệc cũng đem cho dư 2, 3 đồng để đó. Rồi chệc già ý bước ra chỗ khác uống nước, ăn trầu, lại bảo bà già đem bạc coi lại cho dù chin cọc mỗi cọc là 20 \$ thì dù số 180\$. Bà già đem 2, 3 cọc gấp cọc nào cũng dư 2, 3 đồng, mừng, tưống là chệc lầm rồi, bèn nói: à dù rồi, chúa tài phú uống nước ăn trầu đi. Chệc đặc chí nói chuyện lờ là dời tiếng rồi xuống ghe nhỏ sào chèo đi mất Khi bà già coi lại thì dư dặng 24\$, có ý mừng... Chừng xem xét lại kỹ cang, bạc diếc, bạc già trót 2 phần trong số đó. Bà già tri hô lên, ai nấy chạy đến bén báo cho Hương-quận hay theo ná tróc tèo chiec đó, thì ghe nó đi tới rạch

dưới là Rạch Bác-vàng, Hương-quận theo kịp bắt bổi nó, nó nói khô g phải bạc đó chả nó trả cho bà già. Xét ghe nó dặng 400\$ toàn là bạc thiệt. Chẳng biết sao mà làm tội có dặng; vì khi trả bạc không chứng cứ với ai.... Bà già trác lý phải chịu, cũng bởi tại nứa không cẩn thận mới ra như thế.

Ấy đó, quirké của chệc khá dè, khá dè, bô Đong-Bang.

An-Hà

## Nhà sập tại Bình-Đông

6 người vong mạng, 18 người bị trọng tích

Tại Bình-Đông (C.qlón) Hàng buôn bán lúa Allatini cát nột cái nhà lớn rộng minh mông để trữ lúa. Việc làm đông đảo, có trên 50 thợ và cu-li giúp việc tại đó.

Ngày 28 Janvier 1920, lúc 4 giờ rưỡi chiều tĩnh linh nhà đang cất vùng sập xuống đè chết tại trận 6 người cu-li, còn 18 người bị trọng tích. Lập tức điện mấy người bị bệnh vô nhà thương cứu cấp

Quan còn đang xem xét coi lôi ấy ở lại mà sanh đều tai biến như vậy.

## Khuyen-Nữ học ca

Trong che chở một loài khí huyết,  
Đau nữ nhi cũng biết lòn thẳn.  
Thảo ngay vốn sẵn thiên chán.  
Hội khuyên học lấy cho cần thiền.  
Xưa Chiêu-quân giặc an nghiệp Hồn.  
Thân ngọc vàng bao quẩn dặm xa.  
Lợi cho xà tặc tôn già.  
Tiên nhơn nào liếc tóc da bao giờ.  
Gái Đè-Oanh vưng thơ chuộc tội.  
Cứu phụ thân ra khỏi tử tù.  
Đau thơ lấy sưa nuôi cỏ,

Ở hiên ngô lai bão cho dân biếu.  
Ngay với nước vỉ nén tươi tốt.  
Thảo cung thân hả sác trai lành.  
Tuy rằng chúc phản cù sanh.  
Gắn công nử học nén danh nử tài.  
Nay bùa gấp cõi đời mở mới.  
Người nứa làm bước tới văn minh.  
Trước giời đức hành cho tinh.  
Chữ nhỏ, chữ pháp, chữ minh phải bay.  
Phép nử học đạo thầy trước chánh.  
Lấy công, dung, ngôn, hành làm đầu.  
Công như Tô-huệ mới mầu.  
Đặt nên tơ gấm vung tâu chín-trùng.  
Dung, Ngọc-Chân cũng không mấy kẽ.  
Khiếu me cha rạng vê mòn-mi.  
Ngôn như Tạo-huối cũng kỳ.  
Đem lời hùng-biện dài vi tiều-lang.  
Hạnh nhur thê Mạnh-quang lực nhứt.  
Kinh chổng thường án cát ngan mây.  
Tiếng khen còn dè đến nay.  
Hội trong phu đức là thầy nử sư.  
Lại khuya học sứ thơ cho đà.  
Sách mới vừa sách cũ muôn kho.  
Cũ là kinh truyện thông tho.  
Mới là cách tri địa đồ vệ sinh;  
Thương toán học cho tinh mọi sự.  
Suy dịch làm quắc ngữ chử ta.  
Tiện cho con trẻ dòn bà.  
Đều là tần hóa đều là phồ thông.  
Vì chưa dặng nử trong hảo kiệt.  
Chức liêu bô là nết tùng quan.  
Đù đếu minh-dire tần-dân.  
Suy ra giúp đỡ dặng phản chống con.  
Người mà biết lè khôn mới học.  
Lấy văn-minh đổi tục già mang.  
Ngu hèn lại hóa khôn ngoan.  
Tuờ cha biết thảo, làm con hết lòng.  
Khi xuất giá thờ chồng phải dạo.  
Biết tế gia biết thảo công cõi.  
Kiếm cõi trình thực giờ lo.  
Mặt hùng là đích dù đều dạy con.  
Đạo ba theo dà tròn một liếc.  
Mục tám diều cũng biết công phu.

Huyện binh tri đã tết tu.

Chánh thành tri cách suy dấu đến nơi.

Học thi dặng cùng trai bình-dặng.

Kia vú-dai cũng chẳng xa dầu.

Tiếng truyền khắp cả Á Âu.

Phấn son mặt trắng mày râu má hồng.

Võ-văn-Chân Cù-lao-mây (lục)

## LỜI KHEN THUỐC Vạn Linh Tè

Truong-lac (cantho) le 4 janvier 1920

A Monsieur Trần-dắc-Nghiêm

Quán-lý ăn quán An-hà

Kính thăm ông chủ Tiệm Quản-lý An-hà, và quý uyên an hào, sau đây tôi tò các việc cho ông rõ:

Nguyên tôi đau dữ 9, 10 tháng mà thấy thuốc coi không biết đau bệnh gì, thiệt đau bịnh lạ lùng, ăn ngủ, di chuyển, và húi thuốc điểu cũng dặng làm công việc không dặng, bay mệt, trong mình nhứt nhối mồi mẻ chiju không dặng 1 ngày 1 ốm o mắt súc nhiều quá, và vàng da, tôi cũng có uống thuốc Tây và Nam cũng tốn bạc chục mà cũng trợn tro bịnh cũng còn bịnh, tôi lấy làm tức trí quá mỗi ngày đều mỗi xem Báo thấy của ông hiệu là Vạn-linh-Tè, tôi mới gởi cho bà con đến tiệm ông mua thử 4 Tè uống thử coi thiệt quả là quí Dược Vạn-linh-Tè, trừ dặng những bịnh tôi nói trên đây, lúc tôi uống nó vú nó trực dặng một bấy Độc-trùng mè và con dặng 15 con, thấy hình chúng càng ghê gớm lắm, và trừ dặng bịnh tă, và bịnh kiết, rất thân hiệu lúc ấy tôi gởi cho bà con tôi mua thêm 6 lít nữa cộng là 10 Tè, thì nại bà con và gia uyển tôi đều dùng luôn qua 1t tuần coi lại người nào cũng đều bồi bõ thân thể tráng kiện mạnh mẽ lắm.

## Rất hiệu nghiệm

### Thuốc xức rắn

Con người nhờ có rắn, dễ mà nhai nhung vật thực cho nhở, thì ăn vào mới mau tiêu hóa, còn có rắn mà bị đau đớn, đã ăn không ngon mà phải giảm bớt sự ăn, thì là mất một điều vệ sinh đó. Cho nên lời tục ngữ Annam có nói: "Thà đau mất chẳng thà đắt rắn".

Vậy tôi có bài thuốc xức rắn tôi truyền, thiệt là hiệu nghiệm, nếu rắn sưng nứa hoặc có mủ, hoặc rắn siết, mề, bẽ, khuyết, thì lấy thuốc ấy châm vào, chừng nửa giờ thì hết nhức đau. Ấy là một điều có ích, xin biên ra đây:

Da con trăng đốt cháy thành thang (2 chiêm)

Phèn chua dễ sống (1 chiêm)

Đinh-Hương dễ sống (1 chiêm)

và một cái mo nan tre đốt thành thang (mo lớn thì nứa cái, mo nhỏ tròn cái) Cách dùng: 4 món tán cho nhão rồi

Tôi rất dặng khen ông khéo tiêm thuốc tốt mà bán rất nên công hiệu, thiệt là, Lô dung; Lô công, Bá phát, Bá trúng, chẳng sai lời ông dặng báo! Tôi mang ơn ông rất nặng, chẳng biết lấy chi mà đến ơn ông nêu tôi kính cáo cùng lục châu chư quân tử, ai có bịnh như tôi vậy hãy xin mua thuốc của quán An-hà kêu là Vạn-linh-Tè, mà uống tôi đảm đoán chắc là trừ được bệnh ấy chẳng sai.

Nên tôi xin ngồi danh tiệm ông cho Lục châu chư quân tử rõ mà dùng thuốc thiệt hay.

Kính tặng:

Cựu xã trưởng Mai-tần-Sử  
Village de Trưởng-Lạc  
à Cần Thơ

trộn lại, rửa tay cho sạch mà châm thuốc chà vú chỗ rắn đau, cồn rắn khuyết thì với một cây xi-ran, nhăn đầu chó từ châm thuốc, rồi nhét vào chỗ rắn khuyết tức thì hết đau.

(Mýtho) Đăng-si-Dương

## Giá bạc

Kho bạc nhà nước..... 14 150  
Đồng-Dương..... 14 50

## Giá lúa

Mỗi tạ 100 kilos chở đến Chợ-lớn và trả bao lại. Từ 7 1/20 tới 7 3/80 tùy theo thứ lúa

## Thi tập

### BÔNG TUI THƠ

Bông lui bông tranh cũng loại bông  
Thứ sao dày bô thứ sao trông  
Hình tròn một vóc như đầu phuóng  
Sắc đỏ có chia lợ vẩu rộng  
Nắng chói càng tươi màu rực rỡ  
Gió đưa thêm động tại lòng thông  
Cho bay vật mọn còn khinh trọng  
Gươn: tốt ai mà chẳng uogn phong.

### GỐC CỦI THƠ

Vật chi đều có chỗ dùng hay  
Gỗ: cùi công linh gầm rất dày  
Lúc bùa nghinh ngang nằm mặt cát  
Khi ôm thứ lớp đê trên tay  
Vào lò hóa lửa hào quang sáng  
Khỏi bếp thành thang ngực khỏi bay  
Bao quản mứt cùi cơn cháy đỡ  
Liệu minh nóng dày giúp dân ngày

### TRÒNG CHỐNG THƠ

Mơ màng đặt đìep dày ngồi không  
Trên trọc cạnh thau mảng nhớ chống  
Đoạn thăm vì chàng trương mắt ngóng  
Tương tư đê thiếp dựa mảng tròng  
Xuân đào dương thuở ơng chơi nhuy  
Thu cúc náo khi bướm giờ bông  
Trách bầy nhân ngư tình vắng bặt  
Mối sâu đê thiếp ủ mày lồng.

## NHỚ NHÀ VÀ TRÁCH MÌNH THƠ

Tất cả từ hương đã mồi mòn  
Nghỉ minh thêm tuổi phản làm con  
Song thân già yếu ai hôm sớm  
Chín chữ ca lao hổ nước non  
Biết thảo cảng như người mai thảo  
Hέo doa dài đoạn bữa theo doa  
Người đời hối bi lỗi qua thời  
Chẳng khắc trang kia khuyết lại tròn.

Giang-burg-Nhương (lục)

## Cáo bạch

Có bán cảng  
viết "PORTE-  
PLUMES à RÉSER-  
VOIR" ngồi viết  
bằng vàng thiết  
cao "PLUMES EN  
OR CONTRÔLE"

k không sét,  
không mòn. Có  
khẩu (Acar)   
một đầu thibút  
viết, còn đầu  
kia thì viết chí  
(PORTEMINE); có

phụ thêm 1  
hộp nhỏ đựng  
năm cộng chí  
để thay. Cây  
viết này nếu  
gìn giữ xài  
mười năm  
không hư.

Xin dùng  
tường rỗng cây  
viết này giống  
theo cảng viết  
năm cát, một  
đồng giá khach  
bán đó.

Mua về, nén  
xã không dâng  
không xưng  
đang với đồng  
tiêu thì trả lại  
Bón hiệu sẽ trả  
tiền lại đủ.

Giá một cây  
là (có hộp, có  
compegeoutre)  
**4550**

Mua nguyên lô  
về bán lại càng  
tinh giá nhẹ  
hơn nhiều.



Trữ bán tại  
nhà in An-hà  
CANTHO

## Bọn hát xiệt Annam

(Cirque Annamite)

### Lời kinh cáo

Từ ngày chúng tôi lập thành bọn hát xiệt Annam đến nay gần dặng 1 năm rồi thường đi hát khắp Lục-châu, đến đâu nói cho phái: cũng nhờ Đồng bang, doái nghĩa Đồng bào, thương tình đồng chí, vui lòng xem giúp, lại cõng là may: kép hát và nam nữ tài tử của bọn chúng tôi làm tuồng dặng êm tai đẹp mắt Đồng-bang, nên tiếng khen không giứt. Ông ấy, chúng tôi thâm cảm ngàn ngày.

Nghỉ vì: Xưa nay Đồng bang ta chưa ai ra lập dặng một bọn hát xiệt khí cụ suông túc như các nước bên cõi Âu-mỹ Nay chúng tôi chủ ý, thiệt là: BẮT CẦU LỢI CHỦ CẦU DANH, muốn lập thêm bọn hát xiệt của chúng tôi ra cho thiệt lớn, kép làm tuồng chọn người cho thuần thực ngoài bang trong vào may mà dặng đẹp mắt ngợi khen, thì tiếng thơm cũng bay lây cho Đồng-chủng.

Vậy tôi rao báo này cho Lục-châu người Annam ta mà thôi, ai có biết kiêu cách chi lạ trong cuộc thi tháo: nhào, múa, đánh đu, di giày, hoặc nghệ chi khác v...v... Xin đến giúp sức cùng bọn chúng tôi, thì chúng tôi cũng trọng tiếp luận tài oạp dụng và huorus công cho xứng đáng.

Nếu vị nào muôn viết thư trước cho tôi mà bàn luận đều chi, xin để bao như vậy: Và xin nhớ biên cho tôi cái hiệu thì tôi sảng lòng trả lời.

Monsieur André Thận. Directeur de la troupe d'acrobates Annamites à

Vishlong. (à faire suivre)

André Thận kính cáo

## Nam Bác Ái

### Kinh trình cùng quý-vị:

Tại tiệm tôi, có trữ Trà-Nam-Việt, dầu mèu (Essence de menthe) hiệu Lô-tiên và các thứ xà-hong.

Có phòng ngủ, rộng rãi sạch sẽ.

Có bán cơm Annam, cơm Tây, và rượu lè.

Người Quản-ly tiệm này, biết phép vệ-sanh, cho nên sự tinh khiết ít nơi bì kíp!

Có xin chư-vị đồng-bảo, mở lòng đoàn thè, giúp chúng tôi cho vững bước trong cuộc thương trường, là 1 điều chúng tôi rất trọng ơn chư quý-vị lắm đó.

Nghỉ rằng:  
Người Annam, thương Annam, Lèp sông, phá núi, dầu làm như chơi!

Monsieur Lê-Mai, Quản-ly  
Nam-Bắc-Ái

Poste de Trà-ôn  
Kinh-don

Mấy ông Chủ-bút Nhựt-trinh quắc-ngữ nếu đi lở đường, ghé ăn, nghỉ tiệm tôi chúng tôi chẳng tính tiền chi cả.

### Lời Rao

#### Rouou Rhum Stella

Hội làm Đường và làm rượu rouou ở tại Cantho kêu hùn vồn thêm cho đú 1 triệu rưỡi quan tiền laoqua (1 million et demi de francs)

Vì nào muôn hùn xin do nơi ông QUÂN LÝ hội đương niêm ngũ tại phòng văn quan Trạng-sir A. Vivies tại Cantho

## Bán

Có bán một con ngựa kim bắc thảo lai.

Ai muốn mua xin dò nơi M.  
Pierrat Payeur à Cantho.

## Trường và Văn

### Cantho

#### Dạy học trò thi lây bằng cấp Sơ học

Học và ăn ngủ tại trường

12 \$ một tháng

Học và ăn buổi trưa 7 \$

I-Học ngoài.....4 \$

Bữa 12 tháng chạp Annam bài

trường

Bữa I tháng giêng Annam  
tựu trường

### Hội mua bán lúa

#### «Nam-lợi-mỳ» TRÀÔN

Số vốn 200.000\$00 (hai mươi muôn)

Hội mua bán chão chǎng, cân lường thật thà, vị nào ở xa muốn bán xin gởi lúa kiểu đèn, hội sẽ đánh giá thép định giá, hoặc sai người đến thương nghị

Nguyễn-văn-Bản

Quản-ly Nguyễn-văn-Cẩn

Đặng-văn-Chieu

### Hậu thanh

#### Giao tiếp thương mại hội

CU LAO MÀY—TRAON

Hội mua bán lúa

Hội này khởi sự mua bán từ ngày 1 Mars 1919 đến ngày nay là 15 Septembre 1919 tính số mỗi 100\$00 thì lời dặng 52\$ còn lại sang tính hội hết thảy giá dặng 50\$00 đều tính nhập vò số vốn.

Nay hội mở hùn thêm mỗi phần hùn là 150\$; như vị nào muôn hùn mấy hùn tùy thích. Định đến ngày 1 Décembre 1919 thì nộp sổ hùn; như vị nào muôn hội đều chi xin gởi thư cho Monsieur Tứ chủ Hội Giao tiếp sẽ hồi âm lập tức.

Thương xã Hội

## Việc nên làm!!

Rouou Rhum Stella làm tại Cantho, đặt ròng bằng nước mia, uống đã ngọt mà giá lại rẻ.

Vậy Bón hiệu kinh cùng chư quý-vị rõ: Như vị nào muôn lành về bản-đặng kiêm tiền-huống, xin viết thư cho Bón hiệu mà thương nghị.

Lành về bán khói trà tiền-trước, bán-đặng bao nhiêu thì trả tiền bấy nhiêu. Còn như vị nào lành rượu về mà bán-đặng dặng, thì gởi trả lại cho Bón-hiệu cũng dặng vậy, miễn là về còn tốt thì thôi.

Société des Sucres et Rhums de Cantho

Kinh-Gáo

## Một việc khá lầm

Có quan Giám đốc Quesnel sảng lòng muôn bán hai sở ruộng của ngài, ở tại hắp mươi Mý-tho sở thứ nhất được 46 mẫu, ở dựa mé kinh, sở thứ nhì được 246 mẫu, ở dựa mé kinh lớn kêu là kinh Tông-đốc Lộc, kinh này xáng mới vét lại lở lầm, bê ngan chừng 40 thước nên tiện bê chờ lúa ruộng lầm, và như muôn chờ lúa thằng lêu Chợ-lớn đi ngã sông Vaise cũng dễ lầm.

Hai sở ruộng ấy đều là đất thuộc tôi lầm, chẳng còn phải lòn công khai phâ chi nữa hết; lại sảng trong đất có mươi ba cái dia, cá rất đại lợi. Có một sở đất khác kế cận với hai sở ruộng nói trên đây, chừng 300 mẫu, nguyên là của hiệu Speidel đã bị nhà nước tịch thu lại và có lê trong một ít lâu sê giảo già bán.

Hai sở ruộng của quan giám đốc Quesnel, huê lợi mỗi năm chừng 12 tới 15 ngàn giờ.

Ai muốn mua hai sở đất ấy xin gởi thư cho quan Giám đốc Quesnel tại Saigon, hay là gởi cho sở Nhựt-trinh An-hà tại Cần-thơ mà thương nghị và đến xem bản đồ thì hiểu rõ

## MỸ KY

TIỆM HỘA CHƠN DUNG VÀ KHẮC CON ĐẦU  
ở đường Turc, số 16

Ngang nhà MOTTEL, Saigon

Kính cào cùng quý khách hàng hay; tại tiệm tôi có làm mà đá bằng đá cảm thạch, đá xanh Ton-kin có đủ các thứ kiệu.

Có khắc con dấu bằng đồng, mù thuỷ bằng cây, chạm bản đồng cùng hoa điêu thảo mộc theo lá nhân hiệu, vân vân.

Một bia chạm bản đá cảm thạch.

Có thợ họa chơn dung nhâm hình người mà vẽ bằng dầu sơn vò bồ, nước thuốc mực Tàu, viết chì than, họa biền liền và tranh, họa sơn thủy.

*Articles du Tonkin et Chaussures en tous genres.*

TƯƠNG-NGỌC-GIÚ CẨN KHẢI

## Phò cáo đồng bang

Kê từ buổi An-Hà An-quán,  
Tại Cần-thơ, tạo sáng đèn rày,  
Lục-châu quan-tứ, ơn dày  
Mẫn-cần mua giúp, ngày nay thạnh-hành,  
Thạnh-hành dặng cửa hàng rộng mở  
Máy sấm thêm, thấy thời tin ròng,  
Lệnh in chi thày đẹp xong,  
Truyện, thơ, danh-thiệp, thiệp-hồng,  
[thiệp-lau.]

Toa, sô, bộ, làm cảng ký lưỡng,  
Chắc lại bền chẳng nhượng của người  
Nói chi sách đóng thì thôi!  
Lưng da, lưng bồ, dè dời ít hờ.  
Sách in sáng, tinh tú, Kim Túy,  
Tự diễn cùng Sứ ký Đại nam.  
Tuấn tra Pháp lè, dạy kham,  
Cách thi hành áo, thiệt làm rất hay.  
Thưa, viết nghiên sáng dây dù hạng  
Thiểu chi dầu giấy láng, mực người;  
Chuốc trao, nào phải những lời.  
Sang chọi t chuyên xin mời các ông  
Tuy vật liệu, nay không dễ dù,  
Bỗn quán nào dám phụ ý ai,  
Khó nhọc thứ mấy chẳng nài,  
Miếng cho đẹp dạ Quí-ngài là hơn.  
An-Hà AnQuán Bd Saintenoy Cần-thơ.  
Đến kính,

## LOI RAO

Kê từ ngày 1 Novembre 1919, ai có trồng mía nhiều xin chờ đến lò rượu **RHUM STELLA** tại làng Phú-Thứ (Cần-thơ) mà bán. Bất luận mấy ghe cũng mua; mua đặng tiền lâm.

Còn ai chưa trồng mía cũng nên trồng cho nhiều mà bán vì lò rượu này dùng nước mía mà làm rượu.

## Xin ghé mắt

Truyện Ngù-phụng-Lầu của Trần-văn-Hương có để bán tại nhà in Hậu-giang Cần-thơ. Vậy xin đồng bang liều vài cái tiền lảng phí mua đọc giúp vui giây lác, giải muộn thoán cùng được vài canh. Trước là coi obo tiêu khiên ngày giờ sau thấy đều tệ mà chừa!

Hãy mua coi sẽ biết. Ngộ lầm!!

Giá mỗi cuốn là.....	0\$20
Ai mua nhiều tính giá rẻ hơn	
1 cuốn giá.....	0\$20
50 cuốn giá.....	6\$50
100 cuốn giá.....	12

## LE KHANH-TRINH

*Geomètre-civil*

CANTHO—CHAUDOC

LEVÉ DE PLANS

Délimitation et Bornage

EXPERTISES

## Ông Lê khánh-Trinh

KINH-LÝ

*Cantho—Chaudoc*

Lành đạt điện thoại

Phân ranh hạng

Tương phản thô sàng

Công chuyện làm kỹ và mua lại giá nhẹ

Xin viết thư nơi tôi mà thương nghị.

## HIỆU MÓI Trần-Mạnh

Ở đường mè-sóng, gần cầu tàu Khách-Trú—*Cantho*

Có bao dù thư: Rượu-tay, đồ-hộp, thuốc hút (TABACS ET CIGARETTES) thuốc-tay (PRODUITS PHARMACEUTIQUES) dù, nón, khăn sách, truyề..., thư, tuồng, giấy-mực, và các thứ vật dụng theo thể-cách kỉ-mùi-thời, vân vân.....

Kính cung Lục-châu Quản-tử

Tiệm lối mới lập, bán đủ các thứ hàng hóa đã kẽ trên dây; chẳng những là áo-xou và tố, lại còn giá rẻ hơn các nơi

Tôi có lệnh bán CONTRE Remboursement cho những người ở xa (ngoài tỉnh), hay là xa cách c. au thành) có cần dùng món chi, chẳng hạn, cứ việc viết thư cho tôi thì tôi liền gửi món ấy đến cho chư-tôn lập tức. Nói tóm I đều là: chư-tôn có cần dùng vật chi, ở tại Cántho có bán, thì tôi cũng có hể mà gởi sang cho chư-tôn dặng vậy.

Xin chư-tôn Quý-khách, thường tình đồng-ban, ra ơn chiếu-cỗ, giúp-nhau, dặng maul tần-hộ trong nèo thương-trường, thì ơn ấy rất nên thăm-cảm.

TRẦN-MẠNH kính cáo.

## TIỆM BÁN BÁNH MÌ

TIỆU TÂN-PHƯỚC  
Đường kinh lập Cantho

## NGUYỄN-NGỌC-NỮ

LÀ CHỦ TIỆM

Kính lời cho quý ông, quý thày rõ: tiệm tôi làm bánh mì rộng bột mì tay, mua tại hàng bún bột tốt có danh tại Saigon. Cách làm sạch sẽ, bánh thi đẽ trong từ có kiều rộng nước kiển lên

không dặng, ruồi bù không được lại khòi ai rờ tay đỡ, ai muốn mua ở nào thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

Xin có lòng chiểu cố giúp-bang đồng-bang trong cuộc thương-mãi.

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

## Võ-văn học hiệu

Trường học của Ông Võ-văn Thom lập, gọi là "Võ-văn, học hiệu" đã khai từ hôm 4 November 1918. Nay được 50 trò nam và nữ vào trường.

Thầy giáo cẩn mẫn con nit học mau tàn phát vò cùng.

Tiến học và ăn, ngủ phải đóng trước tín giá như vầy.

Học ngoài (không ăn ngủ) .... 4\$  
Học và ăn buổi trưa, ..... 7  
Học và ăn ba buổi, ngủ tại trường ..... 12

Như ai dùng giày Quốc-trái mà đóng tiền trường cho con cháu học, thì Ông Độc học trường Võ-văn cùng thâu, cứ mỗi phiếu 100 francs thì kê là ..... 16

Bửa 3 Juillet bài trường tới 5 Août thì tựu, còn kỳ bài trường Tết thì cứ rằm tháng chạp bài qua rằm tháng giêng thì tựu bà con có bác ai có dịp đi Cántho ghé coi cách sắp đặt chỗ học, chỗ ăn, chỗ ngủ.

Ai có cần hỏi thăm đều gi. xin gởi thư cho Ông Võ-văn-Thom thi lập tức có thư trả lời.

## PHARMACIE SHANGHAI TRÔNG RĂN THAY CON MẮT

Chủ nhơn TRIEU CUONG

Một tiệm lớn ở tại đường Marins, số 88—*Cholon*

Một tiệm mới ở tại đường Galliéni, số 3—*Saigon*

(Ngang nhà giày xe lửa Saigon-Cholon gần Chợ-Mới)

Bồn-Dược Phòng có trữ bán nhiều thứ thuốc rất nên thàn-hiệu đều có dùng cái nhẫn «Con Bướm Bướm» làm linh, chư quí vị có mua thuốc của tiệm tôi, hãy nài cho được cái nhẫn «Con Bướm Bướm» mới là thiệt thuốc của tiệm tôi, kèo lâm thứ giả-uồng vào thêm hìn

Bồn-Dược hòng cóヨi thuốc tại nhà M. THAI-KY-SƠN, ở đường Pellerin số 23-Saigon bán giùm già của tiệm tôi, chư quí vị ở trong Lục-Châu có cần dùng thuốc của tiệm tôi, xin viết thư cho hay sang lồng gởi cách Contre remboursement. Còn tiền gởi về thàn-chú-phái chịu

SHANGHAI BO HUYET YẾN SƠ VỀ  
(20) Thuốc bỏ thận tinh thàn-hiệu

### THẬN-HOÀN

Theo đời Văn-minh này trong xã hội của Đông-bào ta từng có tiếng khen cho thuốc trị bệnh nhiều món dã hay, lại lịch-tri vò cùng, và các Lương-y trong các nước cũng làm chứng xác cho ta phương thuốc Tự-Thận này là một phương quí-là trong việc tráng dương bổn-binh, ác chứng thuốc Thận rất uốn-dé đặt, theo thuốc này mà trị những là: Tâm, Thận bất giao sanh chứng chiêm bao Di-tinh, nếu dè lâu ngày dùng Ngọc-quan-hư xuong mòng hoài biến ra chứng Triệu-khí (đau giải) dùng thường thuốc này thì tráng hỏa cho mảng mòn ấm nơi thận thì tức thì mạnh giỏi:

1.—Huyết khí suy nhược, tinh-thần hao kém, ăn uống không dặng, giao-cầu không i-đi, mộng-mị di-tinh cùng là dòn bà-lanh nơi tür cung, dòn ông tinh huyết hìn nhược nên mới chậm có con, dùng thuốc này công hiệu hơn hết, sige mới mạnh hơn tinh chức của các loài cá, và ấm thận thì hơn sige Lộc-phung, thiệt là bổ tinh-hàng nhứt trong hoàn-cầu;

2.—Bản hoảng-tho-thấp, nhiệt sinh chấn, lậu-trệ, ngủ-lâm, mới thi dài-gắt, lâu-ti bài hoái dòn-diều, hay là bởi đau-sang độc mà uống nhiều thứ thuốc hại độc làm cho phạt-ti-vị bao thận-phù; dùng đến thuốc này cùng nâng bồi bổ cho người tiêu trừ các chứng-bệnh;

3.—Mỗi lurg mồi gỏi, nhứt tê xương cốt, đị-during có dầu không vững vàng, các chứng thuốc về cuoc chơi bời quá độ khiến tinh-thần bùng-rồng, dùng thuốc này trở nên mạnh mẽ;

4.—Ti-vị hứ khí huyết hao-kém, bay

mết hay mồi đêm khuya, thường bay sòng-bến hời tích-tri nhiều, ăn uống không tiêu, dùng đến thuốc này khai-vi kiện li-châu thận-an ổn;

5.—Đòn bà con gái đường kinh-huyệt hứ huyết kinh-vàng đợt ngưng-trê đồng khòi huyết sác-bầm, sanh-chứng xích-dái-hạ, bạch-dái-hạ, đường kinh-tri-sue không-chứng, khi ít khi nhiều nơi ấm-món hứ lạnh, dùng đến thuốc này rất hay vò-cùng;

6.—Những người già cả, thận-hư mang mòn-hoa-kém, hay dài-dêm, xương-cốt mồi-mè, dùng đến thuốc này rất-cố-tinh-hồi-thận, dầu già tuổi cao cũng-mau có con-thiệt là thuốc bồi-thận rất-nên-công-hiệu.

Như-vi-cào có mấy chứng dã-kẽ như trên đây, thì mau dùng thuốc hoàn-nay trong một ngày sẽ thấy hiệu-nghiem chằng-sai, uống luôn cho dặng 3, 4 ngày các-bệnh đều-hết, mà lại mạnh-mẻ-hơn xưa-thần-thé-trâng-kiện, như mẩy-ông già, bà-cá-khí-huyệt-dâm-suy, tinh-thần-hao-kém-ăn-ording-chảng-dặng, bệnh-hoạn-liền-niên, như uống thuốc này cho thường, thì ăn-ording-mau-tieu, da-thịt-mịnh-mảng, thêm-sức-sống-lâu, già-trò-nên-tré, còn-tré-thêm-sức-mạnh, có-con-thiệt là một phương-thuốc bồi-huyệt-rất-hay-quí-trong-hoàn-cầu.

Chư quí-vi có mua hứ-nài cho dặng hiệu PHARMACIE SHANGHAI và coi nhẫn «Con BUỒM-BƯỒM» mới là thiệt-thuốc của Bồn-Dược-Puông kèo-lâm-thứ giả-mao

Cách-dùng: Tôi-trước-khi-di-ngo-úng-một-hoàn, uống với nước-muối-hay-là-nước-trà, dùng-luôn-luôn-dễn-khi-trong-minh-cho-thiệt-mạnh.

THIẾT-GIA:

Mỗi hộp bài-hoàn ..... 1\$00

# HỎI ĐỒNG BANG

Trong xứ ta có lò đặc  
một thứ rượu ngon làm  
kèu là **Rhum Stella**  
làm ròng bằng nước mía

Ta nên mua rượu này  
mà uống, vậy mới là tò  
ý bình vực cái mồi lợi  
trong xứ ta đó.



Rượu **Rhum Stella**  
này giá đã rẻ mà uống lại  
nên thuốc nứa.  
Mua uống rồi mới biết  
SOCIÉTÉ.  
des  
SUCRES ET RHUMS  
Cantho Cochinchine

Muốn mua xin do nơ  
HÃNG HẬU GIANG  
DƯƠNG HÀNG  
Cantho, Saigon,  
Vinhlong, My tho  
Travinh

Yếu mồi lợi càng ngày về tay đồng chưởng  
*Lu ist approuver avant publication*  
Cantho le 1er Janvier 1870  
L'Administrateur  
Cantho