



LE COURRIER DE L'OUEST

ÉDITION EN QUOC-NGU'

AN HÀ NHỰT BÁO

安 河 日 報

MỘI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Direction—Rédaction—Administration—Boulevard Delanoue, CANTHO

TỔNG LÝ: TRẦN-DẶC-NHĨA

Chủ Bút: PHẠM-KÝ-XƯƠNG

BẢN NHỰT TRÌNH

TRONG CLOUDING DƯƠNG

BẢN CHỦ QUỐC NGỮ	
TRỌN NĂM.....	5 \$ 00
SÁU THÁNG.....	3. 00
BÁN LẺ MỖI SỐ.....	0. 15

BẢN CHỦ LANGSA

TRỌN NĂM.....	3\$00
SÁU THÁNG.....	2 00

BẢN QUỐC-NGỮ VÀ LANGSA

TRỌN NĂM.....	7\$00
SÁU THÁNG.....	4. 50

Vị nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhặt trình xin viết thư
cho M. Trần-dắc-Nghiã mà thương nghị.

Mua nhặt trình thì kí từ 11 tháng hay là gửi tháng và xin phải trả tiền trước.

VIN DE CHINE DIT ACOOL MÉDICAMENTEUX**RƯỢU THUỐC RẤT THẦN HIỆU**

Bồn Dược Phòng kính cho chư Quý khách ở xa, gần hay rằng: Nhà-nước cho phép Bồn Hiệu ngâm Rượu Thuốc tại Tiệm và dặng thông hành Lục-tinh; nên bồn liệu ăn hành ít thứ Rượu thuốc cho chư Quý vị xem, dặng mua mà uống thử coi cho biết hay dở thế nào. Những Rượu thuốc của Bồn hiệu ngâm, kể ra sau đây: Và có một thứ Thuốc ho thiệt là hay lắm, hiệu là: TRUNG-HUÈ CHÍ KHÁI THỦY, bất kỳ ho lâu mau, hê uống vò nội trong 24 giờ thì thấy bớt liền;

Gia mỗi ve 0\$30, mỗi lô 12 ve 3\$00; Như chư Quý Ông muốn mua gởi thư cho Bồn hiệu thì bồn hiệu sẵn lòng gởi thuốc lại lập tức.

TRANG CÀN PHONG THẤP TƯỚU

Rượu thuốc này, lựa ròng những thuốc thường hạng mà chế ra. Các Y-sĩ bên Trung-quốc đã có thí nghiệm rồi, đều chứng chắc rằng: rượu thuốc này, phép tẩm chế rất tinh, dùng nó mà trừ bệnh phong-thấp, bệnh nhứt trong gan cốt và lại làm cho máu chạy đều, thiệt là một thứ rượu thuốc rất nên-thần hiệu.

Nó trị bệnh nhức đầu phong, tay chân phù thủng, da thịt sưng nhức, da lưng mỏi gối, tê tay tê chân, đau nhức trong gan cốt, các chứng thường độc di đứng chẳng an, đau nứa thần minh, (kêu là bán thân bất toại).

Thì dùng, hoặc uống hoặc thoa cũng đều hiệu nghiệm cả thảy, chẳng những là trừ bệnh mà thời lại còn làm cho ăn mau tiêu, máu chạy đều, sanh tinh huyết.

Uống thuốc rượu này rồi thì tinh thần khỏe khắn hơn lúc trước trăm phần người có bệnh uống thì trừ bệnh, người không bệnh uống thường thì mạnh giỏi luôn luôn, cả đời khỏi lo bệnh hoạn.

CƯỜNG CHƯƠNG BỎ HUYẾT TƯỚU

Là một thứ Bì-Truyền-Lương-Phương, chọn rặt ròng những thuốc tốt thường hạng, quý trọng vô cùng, lại có gia thêm Nước-Sắc, hiệp lại mà chế ra thứ rượu thuốc này. Các Y-sĩ bên Trung-quốc, đã thí nghiệm và chứng chắc rằng: Thứ rượu thuốc này là một thứ hay sanh tinh bỏ huyết và thêm sức mạnh cho con người

Sắc độc quá độ, nhức đầu chóng mặt, thân hư di tinh, Dương-Vật-Rất-Cử đau lưng mỏi gối, khí huyết hao kém, tủy chi mệt, đờn bà đường kinh không dung, bạch đái xích-dái đờn bà sanh đẻ yếu đuối da mặt mét vàng.

Chẳng luận đờn ông đờn bà, các chứng bệnh thuộc về bệnh hư bệnh tே tháo đều dùng dặng. Uống nó thì nó hay sanh tinh thêm huyết khỏe khoắn tinh thần những người không con uống thường chắc sẽ có con, lại còn bay trừ những vật thực ăn không tiêu, tích trữ trong bao-lú.

Hết uống rượu thuốc: đây thì dầu bệnh chỉ nó trừ cũng nói.

BÁ BO-VĒ SANH TƯỚU

Con người ở đời, phải cho biết cách vệ sinh, thì trong mình khỏi mang tật, bệnh ict sanh. Còn như mạng sống của con người là bởi nhờ nơi khí huyết sung túc. Chớ như những người tinh thần hoan hốt, chẳng biết thèm ăn, từ chi rã liệt, lỗ tai lồng bùng, con mắt mờ mệt, ấy là bởi huyết suy, khí hém, trái tim và trái cát đều hư

Bồn được phòng bằng da tẩm chín ý, tiêm Phirong kia thế no hết sức mới chế ra dặng một thứ rượu thuốc Vē-Sanh này, hê uống hir thi bô Am, dương hir thi bô dương, chẳng luận trẻ già, đờn ông đờn bà, người nào khi hir huyết hac, thật thảy kém hac, hê uống rượu thuốc này thi dặng tráng tinh sanh huyết, chẳng những là dặng khí huyết sung túc mà thài, lại còn tiêu trừ hả bệnh.

Uống rượu thuốc này dặng thường thi dặng sống lâu, người không con uống thường chắc cũng có sanh con, thiệt là một thứ Vē-sanh chí tánh được đó, Phải uống cho thường thi mới thấy hiện nhiệm là dường nào.

HO-CỐT-MỘC-QUA-TƯỚU

Rượu thuốc này chế ra bằng Hồ-cốt và Mộc-qua, bồn được phòng chẳng nài công khó chế luyện kỹ-cang, và chọn thứ thuốc thiệt tốt hiệp lại mà làm ra thứ rượu thuốc này, ai có bệnh như sau đây, hê uống vào thi thấy hiệu nghiệm liều

Dau trong xương, tủy chi rã liệt, di bướt không vững, da vàng, chơn thủng khí hư huyết trệ, nhức đầu phong, các thương thứ lịch, cốt khí tim la.

Nếu ai có các chứng bệnh kê trên đây thi nên dùng thứ rượu thuốc này mà uống hay là thoa thi hiệu nghiệm dì thường, thiệt là một thứ thuốc hay đê nhứt

Bất kỳ đờn ông đờn bà, hê uống nó cho thường thi mau tiêu hóa vật thực, lại thêm khí lực bồi già, khôi lo bệnh hoạn vê sau mà lại dặng sống lâu thêm nữa.

THÔNG-TRỊ-MAO-KÈ-TƯỚU**RƯỢU THUỐC BÌM BỊP**

Thứ rượu thuốc này, chuyên trị các chứng phong thấp, huot lược tho cảm, ấy là một thứ thuốc bi truyền linh nghiệm đê nhứt.

Các chứng phong thấp, chẳng luận lâu năm hay là mới cũng đều trừ dặng, còn nhức đau lưng, nhức tay, mỏi chân, đau trong xương, hay bức gan, hoặc bị té bị đánh mà sưng minh, hay là tay chứng bái hoái. Các chứng ấy hê uống vào thi thấy hiệu nghiệm liền.

Phải tùy theo chứng bệnh mà dùng, chẳng nên uống cho quá độ.

Mấy thứ rượu thuốc này của bồn Dược-Phòng ngâm tại tiệm và mỗi khi ngâm thi có một ông Langsa đến nghiệm chắt chán, hiệu Trung-Huè Dược Phòng tại Cholon đường Paris số nhà 89, như chư quý khách ai muốn dùng thứ thi xin hãy đến tại tiệm mà mua thuốc rượu này có nhân đê hiệu Trung-Huè Dược-Phòng thi chẳng lầm đỗ giả mạo. Còn ai ở xa mà muốn dùng rượu thuốc này thi xin gởi thư để chờ ở cho kỳ lương thi bồn Dược-Phòng sẽ gởi thuốc đi tức thi, xin quý khách thử qua sebiết.

TRUNG-HUÈ-DƯỢC-PHÒNG.

89 Rue de Paris Cholon.

Cac nhà Annam

Hãy nhớ khi mua thuốc mà uống cho đỡ mạnh giỏi, thì hãy hỏi thăm mấy người lớn cũng là ông già bà cả, những kẻ ấy sẽ nói cho mà biết tiệm thuốc PHARMACIE NORMALE của ông H. DE MARI nhứt hạng bào chế y sanh, tại đường CATINAT số 119 SAIGON, là có danh tiếng lâm, vì bán ròng những thuốc nhứt hạng, không hề làm gian dối bao giờ. Lại giá bán thì cũng nói, không khi nào thấy người Annam tới mua mà bán mất hơn người Tây đầu.

NHỮNG THUỐC THẦN HIỆU

Vin tonique du Dr H.DÉEM:

Thứ rượu này dùng mà bồ, những người ốm-o hay đau, rét, và nhứt là cho người dân bả có thai dùng thì con mình sanh ra có da thịt và mạnh giỏi.

SOLUTION Dr DÉEM

Trữ bệnh nha phiến rất mèo và không có pha đau

BÁN RÒNG THUỐC THƯỢNG HẠNG
và nhiều hiệu có danh tiếng dầu bạc hà **ESSENCE DE MENTHE
DE MOLINIER**, tốt bực nhứt.

Chánh tiệm trữ thuốc hoàn PILULES PINK trị bệnh mất máu xanh xao, lại uống nó thì ngừa đỡ các chứng bệnh ho, lao tồn.

PHARMACIE NORMALE:

H. DE MARI, PHARMACIEN DE 4^e CLASSE

Có bán các thứ thuốc đã kẽ tên trên đó, và có bán các thứ thuốc khác, cũng hiệu nghiệm vậy.

HÀNG HẬU GIANG
vốn dặng **600.000**.

Hàng này của Langsa và Annam hùng vốn lập tại Cần-thơ. Có trữ đủ các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tặc một đài "A ta" Saigon có món chi thi trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt.

Công gởi hàng cho các xí-xa; ai mua món chi xin viết thư ngay cho Hàng, thì Hàng sẽ gởi hàng lập tức.

Xin quý vị đến xem Hàng chơi thì rõ.

Có trữ bảo:

Rượu rom hiệu Stella

Làm ròng bằng cho lành nước miếng.
Có bán lẻ, bán sỉ và cho lành về
bán lại khỏi trả tiền trước.

TIỆM

Trương-văn-Hanh Sadec

Có bán xe máy mới và cũ, đồ phụ tùng xe máy và súaxe. Lánh tháp-muron đèn khí đá (carbure) theo cuộc quan, hòn, tan, tể, kỳ yên, Tân-gia, hạ-tho, khán đèn bằng nhiều tay và khán bùng tốt thượng hạng, bán mớ và bán lẻ và roto xe máy hiệu Michelin, giày hàn-ết dù cờ đồng theo kiểu kim thời. Quí ông ở xa muôn mua đồ phụ tùng xe máy, thi gởi thư cho tôi. Tôi sang lòng ký hường mà gởi contre-Remboursement nghĩa là đóng bắc nhà thơ mà lánh đồ và tôi cho giá đồ phụ tùng in sẵn bằng chữ quốc-ngữ (Prix courant).

Trương-văn-Hanh,
Cần-khai,

NAM THỨ TƯ.—SỐ 150

MÔI SỐ 015

JEUDI 22 JANVIER 1920

AN HÀ NHỰT BÁO

MÔI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

- | | |
|---|--|
| 1.— Có tiền ra tranh thương đúng
nhút nhát | 5.— Cuộc tuyển cử hội đồng quản
hạt tại Mytho |
| 2.— Công nhiệt thành | 6.— Lời cảm tạ |
| 3.— Mirog báo l'Echo Annamite | 7.— Vạn linh tề |
| 4.— Cấp bằng thăng thưởng | 8.— Thị tập |
| | 9.— Nam-kỳ thời sự |

Có tiền ra tranh thương đúng nhút nhát

Tục ngữ có câu: Có phước làm quan có gan làm giàu. Mà không phải là bố thí hoài mà tặng làm quan đầu, có công học cực nhọc, thập viên dâng hoa, thì đậu mới dặng làm quan chờ. Còn có gan không phải là chịu đau giỏi, xâm tai xâm chư, cướp đụt cha người, mà gọi là có gan, có gan là có tiền rồi tiêm phu sang thế mà làm giàu thêm, lập tiệm hàng buôn bán, đám đủ ngoại quái, kiếm đồ trữ bán, chẳng lò sơ nghỉ ngại, vận động đồng bắc dặng làm giàu, không phải có tiền bắc bày ra sự người ăn lời, sợ kẻ trộm cướp, đem chôn dấu như thây pháp ếm, mà gọi rằng có gan đâu. Như trong lục này đây là lúc cạnh tranh cùng khách-trú, ai mà có gan đem tiêm ra vận động lo làm việc nghĩa thì có ích cho xã hội, mà lại có lời làm giàu lớn.

Kinh dâng vài lời quê kinh, xin chư ông nạp dụng dưng nhút nhát mà trên cơ hội. Đầu bực người gì cũng muôn làm giàu chờ; nhứt bao xã hội từ trên chí dưới, đều ham giàu, quyết kiềm phu sang

thể làm cho có tiền có bắc dặng cho có giá trị cùng người. Có nhiêu kẽ cũng vì mục đích ấy mà sanh tâm quấy, làm nhiêu đều gian ngược quá, không kẽ gì đạo đức nhơn lý, miêng cầm cho được cái báu tuyệt phẩm vô giá của đời mà hưởng ấy thôi. Có kẽ không nài cực nhọc, lao khổ dầm mưa chài nắng, dập tuyêt liêu non, cũng còn rắng mà làm cho có tiền thay, huống chư ông trong tay dâng đồng tiền. Lại lúc xả hội cần chư ông làm việc nghĩa, việc lợi, đều chi, mà sao chư ông không làm; hễ có một sự thi làm vua trên bực nữa su và sao chư ông không lo không nồng tri mà làm giàu, gõ tiếng nhứt cho đồng bang, sau con cháu chư ông nó nhờ buô lợi. Vậy chờ chưởng để tiền bạc đó làm ích, như không muốn làm thì cho em út trong làng, như đứa nào no muốn mẩn đều phải, mà thiếu tiền vây, cho nó mượn, giúp sức cho nó mẫn, chờ bo bo để trong tú do làm chi lùn ngày chay tháng nó thành quí nó phá chư ông cùng khô ngõi yên. Tạo hóa sanh vật ấy để cho ta dùng, mà phân biệt sang hèn, có nhà cửa lâu dài, nước giàu dàn mảnh mà sao chư ông không chịu kiềm thêm, để nó an tẩm mà làm mọi chấn giữ nó

hoài cho ngoại bang người ta cười vây.—Lúc này Annam khát-trú và ngoại bang ai ai cũng quyết lòng tranh mồi lợi quyền nơi trường thương mãi, sao chư ông lại nở thúc thủ tọa quan thành bại, không phu lực thêm cùng đồng-bảo (Annam) mà tranh cùng ngoại quốc, Không lẽ sau mấy vị ưu thế mẫn thời đó rồi suy bại di rồi, ngoại bang người ta chỉ tên riêng của mấy ông đó ra mà cười đâu, như mai sau mấy quý vị ấy hưu chí mau chưa le bước dào địa sét rồi không le mấy ông (còn thương chèc) mặt mũi nào ra vỗ ngực xưng rằng: Tôi là người Annam, mà chia liềng danh diệu vinh vang cùng đồng bang xin chư ông xét kỹ. Vì đồng bạc kiêm thời rất có thể lực, của chung, ai có tài trí khiến sai nó làm hữu ích hữu lợi thêm, nếu biết nó hay mà khéo dùng biết hòa hiệp vận động, thì nó thành ra 1 vật thiêng liêng sực hóa, cái từ huyền sanh, ứng dụng vô cung, mau mạnh như điện khí đó vây. Còn có mà không biết dùng vận động, thì lâu ngày bị cái độ khí của nó xông lên làm cho ta mờ mắt, diết tai, óc khò huyết cạn, tiêu tán tinh thần lực, hại biết đường nào, mà lại làm cho xã hội nguy vong, thì tội lỗi biết là ngàn nǎo mà kêu Xin chí: ông phải nghĩ. Vậy để cho ta làm nô lệ mà vẫn giữ nó, để thờ trong nó, hay là để nó làm tớ, ta ra làm mặt phú ông, chủ nhân? Thế ai cũng nói làm ông, làm chủ nhân cả chớ! Nếu nói làm chủ nó thì mau mau tuồng nó (của) ra, lập bảng lập tiệm hội hùn ại, mà buôn bán, sai nó lăn đi làm lụng kiếm lời về cho ta, cái lời đó cũng là tiền bạc, nó làm cho ta sang ta quí, có nhân phẩm cốt cách có thể lực lợi quyền, nó là vật, có thể tìm kiếm nó được, tìm kiếm nó được rồi, thì tìm kiếm mấy đều trên đó theo ý ta muốn đặng

Đồng bạc kiêm thời là vật đại giá thông thương của vạn vật, nghĩ coi như cái địa vị thế lực giá trị lợi quyền của xã hội có thể dùng bạc mà thay đổi đưốc. Mà sao chư ông không ham không muốn buôn bán cho té lời thêm vây. Kiêm xã hội vẫn minh cực diễm, chỉ chuyên dùng đồng bạc là cái thước mà do người; để mà đánh giá trị người, thì có phải là đồng bạc kiêm thời có thể lực tuyệt trần chăng? có phải nó là nguồn gốc của mọ sự cao sang không? Cho nên kiêm thời hay chuộng tiền bạc mà làm giá trị nhân phẩm cao thấp mà thôi. Suy cầu da tiền khả u thông thán thì rõ, đầu ngu ngốc u ám cho mấy mà nhiều tiền bạc thì gọi da tài ít tiền dâu thông minh cực diễm di nữa, đời cũng gọi ngu si ngu độn. Chư ông nghĩ đó coi giá trị của đồng bạc là bực nào, có phải là có bạc túc có nhân phẩm, có địa vị lợi quyền chăng? Trong ba món tuyệt phẩm ấy ở đời mà lợi quyền, thế lực, nhân phẩm, то nhỏ yếu mạnh cao thấp, cũng do nơi bạc đồng mà phân, đó nghĩ coi đồng bạc có nên ráng mà kiểm khống? Nên làm chớ! Đời này là đời cạnh tranh tiền bạc duy chuyên thương nghiệp mà thôi, vậy thì ta mau mau xuất tiền ra mà buôn bán với họ đi, lại lúc này thêm lúc tranh thương càng khát-trú nữa ta sai khiến nó lăn ra phụ lực với bạc lực chán, mà tranh thương cùng khát-trú nếu đặng rồi ta có lợi nhiều, giá trị cao, lại có chút công cùng xã hội tranh lợi quyền cho chúng tộc, đó là việc đáng làm đặng nhứt nhát dù dữ, bờ chư ông. Ráng làm hiểu cái thế lực đồng bạc kiêm thời rồi thì chớ để nó nằm yên nơi rương nơi tủ mà làm mọi giũ, nhặt lầm. Hay là chư ông tưởng mình vạy là giàu rồi? Hé có gan bì làm giàu hưu chí thì phao

dặng, không sao đâu mà nhứt nhát nghĩ ngại, bờ chư ông còn đương tính tới tsah lui suy nghĩ đó. Tuy nó qui giá như vậy song nó ở về loại vật dụng nên ta dùng hay thì ra bay, dùng dở thì ra dở, tự nơi ta biết sai biết khiếu, cùng không biết sai biết khiếu nó mà thôi. Nếu muốn cho nó ra giỏi phải sai nó tiêm phuơng kế mà bắt nó làm, như kê lôi từ vây mới đưốc, dừng có lâm thấy nó khó kiểm, làm cưa nhọc mới đặng, rồi cưng không sai nó di làm dẽ nó ở không quen tánh, thì đâu nó giỏi nó bay cũng phải hóa hứa hóa dở. Nếu phải biết nghĩ mình là người, còn nó vật sai khiếu xây dựng vận động nó mới đặng, mới mau làm giàu, như huyết mạch trong thân thể ta vạy, ta có vận động huyết mới lưu thông, chạy đều dù huyết chạy đều đù, thân thể ta mới vững vàng, mới mạnh đặng chớ! Ta phải biết khiếu biết sai nó mới có lợi dụng đưốc, dừng có dẽ nó như vật vô dụng, hoặc nó sai trại lại ta mà hao tổn mất cái nhân cách của mình và cái gìn tri làm người đi. —Như có tích:—Ông già kia có một nén vàng không dám ăn xài, để dành đó mà ngày ngày chí tối di làm lấy tiền về xây dựng mà thôi còn nén vàng để nguyên cầm chơi trân trọng lắm, đổi khát lạnh leo gác cũng ngó nén vàng đó chịu mà thôi ngày kia kè gian tung dầu đem cắp phure di. Ông già ấy đi mần về coi mệt, buôn râu bỏ ăn bỏ ngủ khóc lóc đêm ngày, có người thấy hỏi? Ông thuật việc lại cho người ấy nghe. Người ấy bèn đáp lại rằng: Ông tiết khóc làm chi vật vô dụng như vậy. Ông nói có nén vàng mà nó không đở cho ông đổi, lanh, thinh có i-h gì dầu mà tiết. Ông hãy lấy một cục đất đó, rồi mỗi ngày ông cũng đi làm vây, lấy tiền về xài dù thì thôi, cần nén vàng ấy làm gì.—Đó chư ông nghĩ coi có چ

đe dành như ông già đó vạy có ích gì đâu, tếu lâm chăng???

Đoàn-thái-Bảo (My tho)

Cùng nhiệt thành

Mây che mịch mịch vườn xuân, trăng vội là là gốc trinh, dục dã tất lòng trán trọc, bón chôn rào bước Takeo, gấp gáp vui mừng, hào quyển tâ cạn, kià lúc phong trào cơn uất, mà đây cũng tẩm nhiệt thành, cùng giây đoàn thể, cùng lòng công phan. Thiệt là: khen thay! mừng thay! mà cùng buôn thay! Tai uge mắt thấy không nở nở thịnh, mượn ngòi viết tờ báo chương, thò thê cho khán quan nhàn làm.

Cuộc thương chiến tại Takeo hôm ngày 4 Janvier 1920 lúc 7 giờ tối có nhóm đại bội, đồng dù mat mấy ông mấy thày những trang hảo phủ, người buôn vây, có gần 50 người kêu làm thợ, và có tôi được dự nghe nữa. Ông Phan Điền tin là M. Giác làm chủ hội, ông Thơ-ký là M. Long làm chức Thủ-bôn, M. Huệ làm chức Tư-hàng, M. Lê, M. Lời, M. Đậu, M. Đội Văn, M. Hùng M. Kém M. Tân làm Hội-viên, đầu đây phân ngồi thứ ngồi xong. Kế M. Long đứng dậy nói rằng: Thưa ông Chủ-Hội và các ông Hội-viên, các ông hiệp cỏ, vẫn chúng ta từng xem nhứt báo, thấy báo Huê-kiều, tờ Lý-Thiên nó cười chế đồng ta, khui thị đoàn thò ta, nbuc mà chúng tộc ta, nay cả nước đâu đâu đều lo kết liên đoàn thò, đưốc mà tranh thương chiến giữ lợi quyền gầy nêu thể lực, thời mới có thể chiến đứng chung thời đại này, song chúng ta kiêu nêu xứng người cũng như khát-trú, mà khát kia đưốc lầu cao phô rộng ugòn ngan, vững vắn

AN HÀ NHỰT BAO

cơ nghiệp, triện ức bạc tiền, xe tàu
cần rộ, ngủ thằng ăn ngon, còn chúng
ta đây: cũng gọi trang học thứ, cũng
nhiệm tú vân minh, cũng hàng quan
lại, cũng óc thông minh, các ngài ôi! Ký
xét lợi coi. Trăm bể thua nó, muôn việc
kém người, hả chảng đau lòng xót dạ.
Nay chúng ta khỏi cuộc buôn bán này, đã
gắn ba tháng, góp nai kỳ mới phán nữa
chứa đủ sức khai trương, cùi xin các
ông định ngày góp tất, lo tẩn tới cho
thanh. Nếu các ông không đồng tâm hiệp
tục, gây nên đoàn thể về sau, dễ hư
cơ hay hội tốt nầy, từ đây tôi thè không
còn chút lòng nào dám dự những đàm
tiết cáo ông, cuộc ăn uống chơi, gọi
rằng đoàn thể nữa.

Kế M. Đội Văn tiếp: Dừng dậy thưa
rằng: Các ông ôi! vẫn phản tôi hèn mọn
hơn, ít học hơn, các ngài cũng dù biết
rằng: con người ở trên đời, phải có
nghia hiệp-quán, phải biết thương
đoàn thể, mới giờ được lấy mình,
trao tranh thắng, nếu người không
biết hiệp quán chẳng khác nào một
chiếc đúi, súc trẻ con nó! như chơi
biết thương đoàn thể, chẳng khác nào
nhien chiếc đúi bỏ chung nhau lợi, nó
có thể lực cùng vô cùng. Nay ta lo
hùn hiệp buôn bán với ta, trước là tiết
kiệm của chúng ta sau là ním lấy giấy
đoàn thể, mà làm cho thêm thè lực,
có thể lực mới tranh thương thủ lợi
được, xin chúng ta tin nhau một lòng;
đóng nhau một bụng, khách nào còn
khinh khi thi nhục nữa.

Than ôi! cái thân bị tiếng yay bừa hèn
hở đó. Do bản tính người nước mình
từ xưa đến nay, mạnh ai là thân nấy,
không tra buôn bán, không rồng lìa hiệp
quán, không yêu đoàn thể, bởi rời như
nấm cát, ai là người tru thời mản thể,
thay linh cảnh yay không lo buôn sợ!

Vậy tôi cùi đầu sát ván, lau giọt lụy mà
xin các ông các ngài, hết lòng thù tín,
hết dạophile thành, dừng ganh gò, dừng
nghi ngờ, dừng gian tham, dừng kiêu
thái, bỏ dạ tư tâm, giữ lòng công ích,
đem đường giắt lối làm gương con
cháu về sau, thiệt là: làm phước nào cho
hơn được.

Kế ông Chủ-Hội nhứt định trong 10
ngày nữa góp tất, được lo làm thắng
tới, rồi xét số ai còn ai thiếu, cơn ố
tôi liết xem ý tú, có hai ông bất bình
dùi chi đó, muốn rúc cỗ phản ra, mà
còn em mang tiếng pha quai cơ hay nghiệp
tốt. Ông thòi: dil đến 9 giờ bài hội. Ủa
sao mà vẫn mặt ông Phán N... hay là ông
mê chơi dòn nàng tiên, quên lung giờ
đi hội?

Tôi và bạn tôi dạo chơi hóng mát, thì
có nghe những lời phán phân bàn luận
rằng: Hội thương nầy thế coi bất thành
e sau hư hỏng, ông luận vầy người bàn
khác, tai nghe thế nào, bình tĩnh: trực
luận, may ra giúp ích chút chả chảng?

Nghe dỗ rằng lại ông Phán K.. trước
nong nà hùn hiệp trót ngàn, sau bàn
sự lảng phí chi đó, trong hội than nghèo
không ưng, ông giận xin thôi ra, rồi
ông lợi nghị sao giờ giấy xin vô hội
như cũ, các ông trong hội lời nói hồn
thua sao đó, có con nhieu nhéo đem tin
lâm diêm, ông giận thôi ngay.

Úa lạy nầy: Rõ kèo nhau hùn vốn, được
lo buôn bán với người, nào có phải lập
hội học hành chí, lợa phải đơn xin, định
cho vô cùng chảng, muốn ra thương;
chiến, cốt phải có tư bón, tư bón nhiêu
mới có lợi to, đến thời buổi nầy, cõi cầu
cao động thấp, hơn thua từ chút với
đồng nòi; sao không hơn thua với khách
cao thấp với chà? cho khói tiếng thị khí
cho giút rồi thoi té, đực chung lo

chường mặt với đời.

Chí như ông K.. Tôi vẫn từng biết
đó là người thợ sớm, chí khí vầy
vùng, chàng đường hoạn lộ, ra lo tranh
thương thủ lợi với khách mười mấy
năm rồi, lập nhà hàng cho con, sắm xe
hơi đưa khách, cơ nghiệp vữn-vận náo
kém chinois, ai ai cũng mừng khen ông
đại chí, mong theo gương đó mà làm, may
gặp lúc phong trào, là từ đây sự nghiệp
đoàn thể đồng nòi đó. Vâ lợi ông từng
quen thương mại, từng trải hơn thua
lè thi ông điều đặc lấy bọn ta kiêu ngụ
nước người, làm nên sự nghiệp như ông
đem đường chí nèo làm gương cho biết
yêu thương chúng tộc nhà, cho rạng
về râu mày, xa quê cách Tô, thì mới
phải, ai nhẫn lòng nào giận chửi riêng
mà bồ sự ích chung, sao ông không
giận khách mà bồ phúc nó để? nỡ
dành lòng bồ ngay nòi đồng? hay là
ông sắng có mối lợi nhà hàng của M.
N... rồi, dù hồn khách không ra gánh
vát? hay là ông dù chửi thanh nhàn, bồ
liêu ai vất vả mặt ai? hay là ông bảo
phú đù phong kru, chảng cần làm duyên
làm phước? Hay là ông e nỗi khách phiền
lòng, mà buôn mối giây đoàn thể?

Và tôi nghe đến câu hùn lập hội
mà còn thói tranh quyền, câu cậy thể,
tánh gian tham, tình kiêu thái, thiệt là:
thâm buôn thay!! tánh chất người
mình, trải bốn ngàn dư năm, tiêu mòn
chưa hết, sao còn deo đuổi mãi, đoàn
thể nước nhà đương cõi mờ, chưa
từng quen lập hội như người, trăm bể
cay đắng, muôn việc gian nang, mà còn
deo dai thói tệ, mong sao mờ mặt với
đời. Ai ôi!! sao không tranh quyền với
chẹo? không cậy thể với chinois? không
kiêu thái với Chà-và? không gian tham
với khách trú? cứ theo chơi bẩn người
nhà, làm hư công ích. Viết đến đây dem

khuya thach ván, tôi buôn viết lèm trầu
châm nước, rửa mặt, đổi hương, cù
danh chúc nguyên Tô Lạc-Long, ngồi
cô thiền thừa cơ hội tốt nầy, lượm lặt
cho hết những tách hư thối bù của nòi
đồng nhà đem ra biển Nam Hải mà đồ
sạch cho rồi, dùng đồ phäu trắng, dầu
thơm, gương trong, bên Âu bên Mỹ v.v.
Cho giồi cho ướp cho soi, may ra có
vui lòng phán chí, mà chung lo sự
nghiệp đoàn thể thương trường, ganh
dưa với chúng, cho rõ mặt con tiền
cháu rồng. Nếu ngài không ủng hộ theo
lời tôi cầu nguyện đó, chỉ khỏi tên Lý
Thiên nó tiếp khi nòi đồng mình nữa
rằng: là loài cóc nhái, động tiếng mưa
ri rả. Cả loài bay súc chảng bao lǎm,
nhảy nhót đầy đồng, giòi chảng mẩy
hồi, huân hoan khắp nỗi, nó cầu ngon
đồng phong thoi vẹt mây mưa, lửa trời
nắng hạ, đoàn lù bay lặng tiếng yêm
hơi, chui rút vào hang vào hèm, đâm
đau chưởng mặt chưởng mày. Chừng
đó:

Mời sương sung nhớ nhuốt a!!

Ai ôi! xin ráng kèo mà!

Takeo, Taulong: Trịnh-nhơn-Kiệt.

MÙNG BÁO L'Echo Annamite

mới xuất bản

Bản-Báo mới tiếp dặng số thứ nhứt
tờ báo chữ Langsa hiệu là L'Echo An-
namite (Nam-Việt Hướng-Truyền) của
ông Võ-văn-Thơm nghiệp chủ tại Cantho
làm Chủ nhơn kiêm Tổng-Lý. Báo mới
này mỗi tuần xuất bản 3 kỳ: thứ ba, thứ
năm và thứ bảy.

Bài chương-trình của tờ báo L'Echo
Annamite gồm các đều dài khái kè
dưới đây:

Lo làm cho dân tộc xú ta mau tản bộ vân-minh, mau thạnh hành cuộc lý tài kỵ nghe, đem hết lòng thành thiệt mà tố các dâu hi vọng của dân tộc xú ta cùng Chánh-Phủ Đại-Pháp ngồi trong ơng rỗng bùa nhẫn đức cho con nhà Nam-Việt. Bảo này không chịu kết phe hiệp đồng mà xoi bối chính mất dâu chí của ai cả.

Vậy Bôn-Bảo rất vui mừng; cả tiếng chào tân hán L'Echo Annamite và chúc chomau đang thanh hành tản phát, dặng công tình cùng các báo Tây Nam ngồi mờ ròng nèo vân-minh, đường công cõe cho đồng bang ta bước tới.

An-Hà Nhựt-Báo.

Cấp bằng thăng thường

Vì tời nghị quan quyền Nguyễn-Soài Nam-kỳ ngày 4 Décembre 1919:

Thăng thường cho chư viễn-quan chức-sắc dinh Hiệp-lý và các tỉnh trong Nam-kỳ, kể từ ngày 1er Janvier 1920.

Chức Bốc-phủ-sử lương đồng niên 1.800\$

Ông Lê-quang-Liem dit Bảy, nguyên Phủ hàng nhứt (đi làm Phái-viên bên nước Pháp).

Chức Phủ hàng nhứt

Ông Nguyễn-ngọc-Huy, nguyên Phủ hàng nhì (Tayninh).

Ông Nguyễn-văn-Bè, " (Cantho)

" Nguyễn-văn-Ca, " (Chaudoc)

" Huỳnh-văn-Tùng, " (Phòng-văn)

" Lê-văn-Châu, " (Soctrang)

Chức Phủ hàng nhì

Ông Bùi-quang-Nam, nguyên huyện hàng nhứt (Vinhlong).

Ông Trần-văn-Sớm, " (Cholon)

Chức Huyện hàng nhứt

Ông Bồ-kiết-Triệu, nguyên huyện hàng nhì (Longxuyen).

Ông Lê-thanh-Long, " (Bacieu)
Chức Huyện hàng nhì

Ông Nguyễn-thanh-Thường, (Phòng văn) ông Trần-văn-Mi (Phòng-văn) ông Võ-văn-Bữu (Tayninh) ông Phạm-kim-Chi (Vinhlong) ông Huỳnh-hữu-Phanh (Tòa-ba) nguyên là Thơ-ký hạng nhứt.

Chức Thơ-Toán hạng nhứt

Ông Nguyễn-minh-Chieu, (Sadec) nguyên Thơ-toán hạng nhì.

Chức Thơ-ký hạng nhứt

Quí thầy: Nguyễn-văn-Dầu (Tòa-ba) Nguyễn-văn-Bích (Cantho) Bùi-duy-Trinh, (Mytho) Tạ-văn-Khanh, Nguyễn-ngọc-Tương (Bentre) Lê-quang-Tương (Soctrang) Đặng-văn-Chử (Tòa xú đoán về việc chánh-trị (nguyên là Thơ-ký hạng nhì).

Chức Thơ-ký hạng nhì

Quí thầy: Ng.-thanh-Điều (Hatién) Trương-ngọc-Bích (Bentre) Nguyễn-văn-Hương (Longxuyen) Trần-quang-Phúc (Chaudoc) Ng.-an-Linh (Phòng-văn) Lê-văn-Hoa (Tòa nhứt).

Chức Thơ-ký hạng ba

Quí thầy: Nguyễn-dặng-Huê (Tòa nhì) Trần-văn-Công dit Tuân (Thudsumot) Phạm-hữu-Ngãi (Tòa-ba) Trần-văn-Anh (Gocong) Trương-vinh-Tổng (Tòa hội-nghị-tử) Bùi-quang-Tròn (Thông ngôn tinh nguyên) Võ-văn-Thanh (Bienhoa) Bùi-văn-Minh (Soctrang) Nguyễn-tống-Luân (Tòa nhứt) Nguyễn-ngọc-Sung (Phòng-văn) Lê-bá-Quát (Inp. des A. P. A.) nguyên là Thơ-ký thí sai hạng nhứt

Chức Thơ-ký thí sai hạng nhứt

Quí thầy: Trần-văn-Tỷ (Thông ngôn tinh nguyên) Ngô-văn-Ba (Tòa nhì) Nguyễn-văn-Tinh (Sadec) Nguyễn-văn-Phái (Rachgia) Dương-thân Hý (Cantho) Lê-văn-Sư (Bacieu) Ph.-văn-Chi (Bacieu) Lê-v.-Truyền (Cholon) Trần-văn-Giao (Mytho) Huỳnh-văn-Pâu dit Sanh

(Phòng văn) Phan-văn-Vi (Tòa nhứt) nguyên là Thơ-ký thí sai hạng nhì.

Chức Thơ-ký thí sai hạng nhì

Quí thầy: Hồ-văn-Dié (Gocong) Võ-văn-Nén (Travinh) Mai-văn-Lâm (Giadinh) Danh-Han (Travinh) Thái-văn-Tanh (Rachgia) Nguyễn-v.-Sách (Tòa nhì) Cao-văn-Sư (Hatién) Lê-văn-Ban (Tòa nhì) Đặng-văn-Lý (Chaudoc) Ng.-thanh-Dược (Tòa nhì) nguyên là Thơ-ký thí sai hạng ba.

Chức Thơ-ký thí sai hạng ba

Quí thầy: Nguyễn-hữu-Binh (Controlle Saigon) Võ-văn-Phu (Tòa-ba) Huỳnh-văn-Ngãi (Tòa nhứt) Trần-văn-Đô (Vinhlong) Nguyễn-hữu-Hay (Poulo Condore) Trần-văn-Giệp (Tayninh) Liêm-Nhơn (Tòa nhì) Nguyễn-văn-Tho (Khám lớn Saigon) Lê-quang-Hộ (Khám lớn Saigon) nguyên là Thơ-ký học tập.

Chức Cai-tổng hạng nhứt

Quí thầy: Định-tương-Lan (Baria) Nguyễn-tần-Huê (Rachgia) Huỳnh-văn-Dung (Travinh) nguyên là Cai-tổng hạng nhì.

Chức Cai-tổng hạng nhì

Quí thầy: Huỳnh-dai-Hội (Bentre) Lê-dinh-Quang (Sadec) Nguyễn-tần-Thinh (Giadinh) Son-Uck (Chaudoc) Nguyễn-thanh-Huân (Vinhlong) Lê-dặng-Tuyê (Mytho) Ông Huug-Ký (Soctrang) nguyên là Cai-tổng hạng ba.

Chức Phó-tổng hạng nhứt

Quí thầy: Hà-quang-Vinh (Rachgia) Trần-văn-Đây (Chaudoc) Nguyễn-ngọc-Thiệu (Mytho) Nguyễn-tần-Hoài (Bentre) Lê-văn-Vinh (Mytho) Nguyễn-văn-Phan (Bentre) Ngô-dé-Nhiều (Gocong) Lê-văn-Hơn (Giadinh) nguyên là Phó-tổng hạng nhì.

Cuộc tuyển cử Hội đồng quản hạt tại Mytho

Cam la

Cuộc tuyển cử vừa qua, tôi với vâ tạm ít hàng cảm tạ 39 vị thừa sai có lòng chiểu cố đến tôi. Trong bài này mà xét ra cho kỹ, theo như thế tôi ra dự cử đó mà dũng mày ông tăng tôi 39 là thăm thiệt là qui, ví như tôi tiêm deng 39 hột chàu nơi đây biển.

Còn các vị chưa biết tôi, thì tôi mờ dám trách. Ấy cũng tại bối tôi. Tuy vậy mặc dầu mà cũng là cuộc may mắn cho tôi dặng làm quen cùng các ông, cũng là vui, nên tôi xin cảm ơn luôn.

Sau đây tôi xin mừng cho ông Đông hưu hạnh dặng lòng tin nhiều người. Thiệt thuở nay chưa từng thấy cuộ tuyển cử người Annam nào mà ai dặng thang thăm bội phản như ông vậy. Tôi cầu xin cho ông hết dạ thương dân mà xin phán án đức của quan trên cho dân nghèo nhớ. Đường ấy là đặc kỳ sở nguyên đó ông.

Nguyễn-tần-Thạnh
Quản lý Hàng-Giang Dương-hàng
tại Mytho

Lời cảm tạ

Kính cung mày ông cử-tri
ông An-trường (Cantho)

Tôi cũng biết rằng: thuở nay trong xứ ta những người ra dự cử chức Hội-Dồng quản-hạt bay là địa-bat th toàn là bức bào già phủ hờ, chớ chưa từng thấy kẻ nghèo yếu nào mà dám ra tranh cử chức ấy bao giờ.....! Vì eor nào mà mấy bức bào già phủ hờ hường bay đặc cử; các ông cũng

chán cô, lừa tôi phải tạm ngơi...!... Bởi vậy cho nên: ai dẫu có kinh tế chi tài, ưu thời ái chưởng cho mấy di nữa; mà già từ kinh khuyết, muốn ra dự cử chức ấy, khó nói dặng đó, nên phải chịu mai một tên tuổi hoài hoài.

Đã biết vậy: song nghĩ vì thời đại này là thời đại đổi-xây, đồng-bảo ta đã nhanh dặng ít nhiều trong đường tân-hóa rồi; thế thì cũng rõ được cái quyền bảo cử của mình là một cái nghĩa vụ rất to rất nặng.

Phận tôi: tuy nghèo yểu, lại chẳng dám xưng là báu tài ba tút chung; song bình fö tôi có mảnh nhiệt thành và đều công ích cùng quê hương, nhơn dịp cung đánh liêu ra dự cử: trước là thốn độ nhàn tĩnh, sau trộm xem cuộc mờ mang trong xú.

Nay cuộn tuyên cử đã xong, tuy tôi không dace cử mặc dầu, nhưng mà 53

tíng thăm trong số 117 ông cử-trí trong bốn tông, bỏ cho tôi đó thi cũng dù làm cho tôi dặng vinh diệu với đời. Vậy mới rõ lòng các ông nên khắc khai, chẳng

mảng một chút trự lợi, chẳng kiêng sự rắng ép, chỉ vì công chúng và lương tâm mà thôi; ấy rõ ràng cái trình độ của dân tộc ta buổi nay đã tiệm tấn...rất mừng...rất vui...!

Vậy tôi xin tạm kính đón lời hồn mọn này trước là cảm tạ 53 ông cử-trí có lòng huê cở đến tôi đó, sau tôi nguyện minh tâm khác cốt cái ơn của các ông đời đời chẳng quên dặng.

Lê-kim-Danh

Kinh đốn

LỜI KHEN THƯỞC Vạn-Lin-Tè

Bacliêu, le 22 Décembre 1919

A. M. Trần-dáu-Nghia
Quản-Lý An-Hà
Cantho

Kính tham ông cho dặng khương ninh
trường thọ, thăm quí quán cho dặng
an hảo.

Song từ ngày tôi dặng thuốc của ông
gởi cho tôi đem về uống thật quả như
những lời của ông rao báo, tôi nhờ thuốc
chứa ông thử nhất là: nhứt mồi tay
chon, bón uất đàng đại, nóng gát đàng
tiễn, đau lưng, chống mặt, vẩy xám trong
minh hay mệt và hối hộp không yên,
từ ngày tôi khởi sự uống thuốc của ông
đến nay là ngày gần hết thuốc trong
mấy chưng bình ấy thuyên giảm trong
mười phần hết bảy, thật tôi lấy làm
đội ơn ông có lòng rao báo trong lục
châu, nên ngày nay tôi mới biết thuốc
của ông là thần dược quả lạ trong đời.

Những chứng bệnh tôi kể sơ trên đây
tôi đã manz lâu ngày rồi, nên khi đem
thuốc về tôi uống có 5-6 viên truc những
sự dộc trong minh tích tựu lâu năm
không nỗi nán tôi cứ ý trong tua chúa
ông gởi tôi uống bởi nhí thật quả như
lời ông đã dặn, nó quấn ruột đau bụng
một cách lạ thường, đến khi ra đợc
dặng thi khoẻ khoắn và nhẹ nhàn trong
mich lâm lâm.

Bởi cứ ấy nên tôi lập tức gởi thơ
này trước là thăm ông và đội ơn ông
muôn năm sau xin ông gởi cho tôi một
nguồn thuốc Vạn-Lin-Tè nữa dặng tôi
uống cho lành bệnh, và tôi cũng rao
báo cho những người có bệnh như tôi

chưa từng uống thuốc của ông.
Muôn ơn ông miếng chắp
Nay kính
Trần-văn-Muối
Agent du Service Judiciaire
Bacliêu (ville)

Tuyên dài một giây mông biêu quanh
Thinh giá trâm nǎm nghĩ ngâm ngùi;
Lý-Hà ngọc tầu đá cháo ghẽ,
Hay là chí triều đổi Nhan-Hồi;
Gò-công, Nguyễn-tử-Phủ

Thi tập

VỊNH THẮNG TRÌ HUYỆN MẶC-PHÚ DẠI NHƠN

Hương chúc nghiêm trang đứng kết bè
Rúrò quan minh sứ ngựa bằng tre
Cửa huê rực rỡ trâm cờ phất
Tuổi gấm xuê xoang một lóng che
Ngoài ngõ hành huê nghe từ mờ
Trong đình song lũi thời tè le
Huỳnh tương vẩy tiệc đều mừng chúc
Vịnh biển lâu dài loại chí the.

Biểu đệ
Hương quán Khiêm
Phó Trưởng tòa: Mai-dương-Liên

BỘ NGUYỄN VĂN

"Bài thơ Khuyến Đồng-nhơn hào miki
trong báo An-Hà số 149 của M. Nguyễn
minh-Triết.

Buồn chung, tính toán phải tính thấu,
Đạo cháng hư-hành bởi tại nhân;
Xảo trá chờ khỉ người lớn bé,
Thiệt thà nêu chuông khách xa gần;
Công bình giữ nhất ngãy vuôn tất,
Trung tính đứng cho sái lương phản;
Bốn biển nghe danh ai chẳng mến;
Buồn chung tính toán phải tính thấu;

Gao-minh-Chánh

ĐIỀU PHẠM-LỘNG-CHƯƠNG

Tử trầu sao voi Phạm-Chương ôi!
Hai chử công danh phủ sạch rỗi;
Nữ phụ non xanh cùng biến tối,
Bao dành nước chảy với huê trời;

KHỐC HỮU THỊ Liên-Huân ngũ thủ

Lòng-Chương sao vội sớm qui thán,
Ấm ác lòng này chử bao, nhẫn;
Đứa thiếu tình xong ơn che-duc,
Ít nhiêu trả sạch nợ phong-trán;
Vô tình Bắc-Bắcu nêu lầm thê,
Bất ý Diêm-Phù xách lõu cát;
Vân vật lấp vùi ba thước đất,
Trăm năm ai giữ cái mồ phán!

Mồ phán ai giữ dặng trăm năm,
Đau bể xem qua luồng ngắn ngầm;
Lơ lão ngó mây nghe tiếng thát,
Ngắn ngơ nhìn bóng giút giấy oán;
Vuôn tròn chưa phì đầu ơn nặc,
Lở dở vừa khai đập nghĩa thám,
Hạt hóa mây ngàn bay thâm thám,
Bơi chau chìn suối để chí tam;

Dã chi tần đến cõi Bồng-Lai,
Thẩm hỏi Tiên-ông nói một vải;
Bất rồng sao vùi người tuân-kiết,
Trời cao nở phu kề anh tài,
Nghe danh ba linh tuồng ra mắt,
Máng tiếc năm châu củng diệt tai;
Thương bầy tuồi xanh mà phân bac,
Cầu người lên dặng cõi Thiên-Thai;

Thiền-thai tiếc một cõi tiêu diêu.
Nứa thê dâub quăng ráub năng triều;
Ngoài cửa vẫn tha con chiết bông,
Cùi tường biêu quanh cái đồng liêu;

Nhật thau ngày tôi bài thơ dứt,
Đục già đồng tảng địa nếp thiêú;
Tri-ký nay không chàng Bạc-Thùy,
Để ai đổi dặng mạch sầu tiêu;

Sầu tiêu đã lướt khói mè tan !
To nhỏ trả khám cái nợ nồng;
Cách mặt vào ra nơi cửa tướng,
Khuất lời trán trọng lối nhà dâu;
Nửa đời chẳng gội mưa nhoen Hán,
Một giặt chỉ náo lửa bạo Tân;
Nhành quế cây Ngò ai chổng chơi?
Lòng-Chương sao vội sớm qui bẩn.

(Mytho) Xuân-Ngươn
Huy lụy

Quan Tân Chù-quận

Bởi lời nghe quan Nguyễn Soái Nam-ký ngày 3 Décembre 1919, ông Nguyễn Tích-Kim, Tri-Huyện nhì hạng đang hành sự tại tỉnh Mytho, bỏ đi ngõi Chủ-quận Châu-thành Cànthor thế cho ông Nguyễn-văn-Vinh Đốc-phủ-sứ bỏ đi chỗ khác.

Bỗn báo kinh mừng quan Tân Chù-quận Nguyễn-dai-Nhơn và chúc cho ngài dặng muôn điều hạnh phước, trước lộc cao thăng.

An-Hà Nhựt-Báo

Nam-kỳ thời sự Giá bạc

Kho bạc nhà-nước 13f
Đông-Dương 13f

Giá lúa

Mỗi tạ 100 kilos chở đến Chợ-lớn và trả bao lại. Từ 7\$60 tới 8\$30 tùy theo thứ lúa

CÀNTHƠ

MỘT ĐÁM NHƠN MẠNG

Ngày 15 Janvier 1919, lúc 9 giờ sớm mai, tên Nguyễn-văn-Tê kêu là Chống 64 tuổi và tên Nguyễn-văn-Cần 52 tuổi cả hai đều ở bạn với chèc Vương-thùy-La kêu là chèc Lộ ở làng Phú-hữu (Cànthơ), trong khi cài lây rây rà với nhau, tên Tê lấy cây cột chèo đánh ngay vào đầu tên Cần té xiêu bất tỉnh nhơm sự. Làng bắt tên Tê và chờ tên Cần giải đến quan Biện Lý Cànthơ ngài dạy đam tên Tê vào khám và đem tên Cần vào nằm nhà thương. Qua ngày sau tên Cần tắc hơi, Tòa dạy mổ tử thi khán vít, thấy tên Cần bị đánh bẽ sọ nên phải chết như vậy.

THỜI RỒI MỘT GIẶT

Thấy giáo Dương-văt-Ngọt kêu là giáo Bối, rồi lại kêu là giáo Biểu (cũng là bốn tên) đang dạy tại trường Thới-Hanh Cànthơ.

Chẳng rõ thấy phiền việc chi, hay là giận ai? nên ngày 18 Janvier này thấy lẩy dao bén cắt cổ lấy thấy mà thát.

Việc bất đắc kỳ tử như vậy, làng phải chờ thấy thấy giáo Biểu đến báo quan Biện-Lý, ngài phú cho quan Lương-Y khán vít tích.

Sau nghe lại rằng: thấy giáo Biểu đây, mấy bờ trước có đau.... Hay là bởi chứng đau làm cho thấy hóa ra cuồn lâm mà giết lấy mình như thế.?!

Chưa ác ký.

CHẾT CHIÊM

Ngày 17 Janvier 1920, lúc 4 giờ chiều, tại kinh vò Nhà-Thương Cànthơ có một đứa con nít tên Thị-Sang 6 tuổi con của Thị Q.. té xuống kinh hụt giò chết chiêm.

Nghen nói: đứa nhỏ này một mình lén xuống bến rửa tay, ruồi trật chon té nhầm lục nước lớn nên chiêm luộn, chừng me nó bay dặng mắt con(hay muộn quá...) kêu khóc... (phải giữ nó cho chặt-chặt bay hơn là để bảy giờ kêu... khóc...) ai nấy xúm lại áo xuống kinh mò kiếm, vì nghe nó té xuống kinh. (nghỉ trung) quả nhiên mò dặng thấy đứa nhỏ đem lên... hết thở...! xó nước, làm hơi thở, đem về Nhà-Thương lo cứa dù thở, song đứa nhỏ cũng không chịu thở nữa...chòn...

XE HƠI CÁN CHẾT

Ngày 17 Janvier 1920, lúc 5 giờ chiều, Nguyễn-văn-Hí 16 tuổi là tên xét giấy xe hơi của H..H.. bị sự rủi mà phải bỏ mình. Lúc xe đi gần tới Trầnόc (Bình thủy) tên Hí ngồi ngoài cái vé xe rủi trật tay té xuống bị cán gãy bắp đùi và nhiều chỗ khác..... Lập tức đem tên Hí đến Nhà-Thương Cànthơ, vì bị cán nặng, nên qua lối 3 giờ sáng hứa sau bốn tên Hí tắm mieng Di-lô.

MYTHO

XE HƠI NỮA

Ngày mồng 4 Janvier lúc 4 giờ rưỡi chiều, tên chauffeur Ng.-văn-Châu cầm máy xe hơi của chủ nó là Ng.-văn-Đồng, thông ngôn toà Mytho đi Tà-u-an; cho xe chạy mau tới 35 hay là 40 kilomètres trong một giờ.

Khi đi gần đến cầu Bên-chùa, cách chừng một ngàn rưỡi thước tới Tân-hiệp, thì nó trong thấy một người đàn ông và đứa con nít đang nắm tay nhau đi dừa mé đường rầy xe-lửa; ngay ở giữa trước lăng xe chạy, cách chừng một trăm thước. Giữa đường lại có một người khác đi nữa. Vậy nên tên chauffeur bóp kèn cho người tránh khỏi. Người đi giữa dừng lại đặt chạy qua bên

phía tay trái mà tránh. Còn người kia đang đi trong lề thoát lánh buôn tay con mà chạy qua phía tay mặt. Cho nên tên chauffeur không biết liệu thế nào mà tránh cho khỏi sự hại dặng. Vậy nên phải cảng nhầm đầu người đàn ông ấy.

Tức thì xe ngừng lại Người chủ xe và tên chauffeur vội vả bước xuống xe mà xem người đã bị họa ấy; té ra là người mù bị cảng bẽ sau ỏi nặng lém. Kể một chập thì đá hòn và chín suối!

Hồi ra mới biết người bị thương ấy tên là Trương-văn-Bảm 70 tuổi, có hai đứa con, một đứa ở nhà, còn một đứa dác theo đó.

Xét ra thì tên Chauffeur không lỗi gì hết, nên quan cho tại ngoại bão tra.

CÙNG XE HƠI NỮA

VĨNH LONG

Ngày 2 Janvier, lối 4 giờ rưỡi chiều, tại Vĩnhlong cùng có vụ biến xây vi xe hơi.

Tên Lê-văn Gióng ngồi trên xe trong lúc rủi đến khai rỗng:

“Xe này là xe của cha tôi, tôi dạo chơi. Tên coi máy là Nguyễn-văn-Huân ngồi với tên Nguyễn-văn-Tường.

Khi xe chạy tới giữa dặng Salicetti thì xe chạy bên hữu cách lề chừng tam tát. Xe chạy tam thường, trước một giờ chạy chừng 20 dặm.

Xây đầu có một thằng nob chừng 6 tuổi đang đứng trên lề dặng bên tả nghe một người dòn bà đứng bên hữu kêu, vút chạy ngang qua trong lúc xe vừa tới

do. Tránh không kịp, nó bị xe đụng nhào lăn. Xe tốn máy ngừng, song bị trên xe chạy tới 25 thước mới ngừng được.

Sai xuống xe coi thẳng nhỏ tuy chưa chết mà bị trọng tích. Một lái chởng của nó là Trương-văn-Thiên chạy tới nó mới tắt hơi."

Lê-văn-Giông khai vậy, còn chứng thí không ai biết khi ấy ai cầm máy xe hơi. Bản rằng: Nếu xe chạy chậm, có sao có trên chạy tới 25 thước mới ngừng đặng?

THỦ-DÂU-MỘT

ÚA XE HƠI HOÀI

Bữa 4 Janvier tới phiên Thủdâumột M. Campi ở Cầu-Dinh cầm bánh xe đi Saigon. Lúc 10 giờ mấy, tới dèng Thủdâumột Lái-thieu gần lối lò-heo Minh-Dinh, thấy một người Annam bị một cái xe hơi củng chạy xuống Saigon cảng nhầm, xe ấy mở máy chạy đồng.

Tư điện cho quan Cảnh-tinh bay, quan Cảnh-tinh sai sơn-dâm ngồi xe hơi tới chỗ.

Người bị cảng củng may, không nang máy, song cát vẫn thi không biết gì mà khai cả.

May có một tên đánh xe kiến có mặt tại đó trong lúc xe hơi cảng khai rằng:

"xe tôi về, có người anh em xin đi ugđinh về nhà. Khi đến nhà, nó xuống xe đi vô. Cảng đe chưa đầy 10 phúc, tôi nghe la, xay lại thấy một cái xe hơi sơn đen chạy vụt ngan mặt tôi, còn lên Man thì nằm giữa dâng bắt tinh. Rủi tôi quên coi số xe."

Xong !!!

CHỢLƠN

CHÈC GIAN HÙNG

Chèc buôn bán rất nên gian giảo, nhất là trong việc cân lường thì người mua hay bị nó gạt luon. Bởi nhà nước Langsa thấy những cân dùng khi trước dè cho chúng nó lận người mua nên mới bày thứ cân lường dùng bảy giờ đã khó ăn gian mà lại lâu lâu có viên quan xét mà bắt phạt những kẻ dùng đồ giả.

Nhưng vậy mà chèc không nao, không bô thoi tham, trái cân thì nó khoét dit, dò lường thì nó động cho lồi đáy lên hay là bắn thêm một lớp thiếc dưới đáy. Nhiều người vô ý thấy trên trái cân dè t kilo thì cháo 1 kilo nào ngờ đã khoét dit nên không đủ 1 kilo, còn thấy một lit hường thiệt một lit, chẳng dè ki ông đủ vào đâu.

Như một lần kia có thiểm nọ ở đường Charles Thomson, trước nhà thương đường sanh Chợlơn, kêu chècgánh vải di bán lại mà mua một cái khăn dần, nó đòi một cái tám một thước, thiểm trả lán đến một cái hai nò đành giá, thiểm biếu xe một thước hai. Chèc móc túi lấy thước xếp ra do, mà thứ thước xếp từ tất đó, là thước riêng của nó không phải thước tắc. Do rồi thiểm coi lấy sao vao hơn khăn thiểm dùng thường củng một thước hai. Có lẽ nào thước tay lại cái ván cái dài? Thiểm biếu chèc ấy đưa cây thước cho thiểm coi, nó ngờ dòn bà không biết chi, té ra thiểm nọ coi thì cây thước xếp có 9 khúc mà một khúc là một tất, thì thiểm mồi thước là một tất, thiểm đòi kêu lính bắt, chèc ta năn nì lật đặt gánh gánh di mất, bèn lâu không dám trở lại xóm ấy nữa.

Còn mới đây thì chèc Diệp-lu, 30 tuổi, bang Quảng-dòng, nghề bán trái cây ở đường Thủy-binh lục kêu là hàng cháo-múi, số 369 và chèc Lương-phu, 49 tuổi bán nước mắm ở đường Tông-dốc-Phương số 20 đã bị bắt giải Tòa cùng vì tội dùng cân giả.

lúa kiều đến, hội sê đánh giày thép định giá, hoặc sai người đến thương ngãj.

Quản-ly	Nguyễn-văn-Yên
	Nguyễn-văn-Bản
	Nguyễn-văn-Cẩn
	Đặng-văn-Chiêu

Càm tạ

Kinh càm tạ mấy ông hương-chức hội-tê Tông Thới-Bảo có lòng tuyên cữ lời lán này nứa. Vậy tôi sẽ ráng hết sức mà lo giúp trong Tông cho xứng đáng sự tin cậy của các ông.

Trần-tấn-Thụy
Hội đồng Thới-Bảo

Cáo bắc

Có bán cảng viết "PORTE-PLUMES À RÉSERVOIR" ngồi viết bằng vàng thiệt cao "PLUMES EN OR CONTRÔLE"

k không sét, không mòn. Có khâu (AGRAF) một đầu thibút viết, còn đầu kia thì viết chí (PORTEMINE); có phụ thêm 1 hộp nhỏ đựng năm cộng chí để thay. Cây viết này nếu già giữ xài mười năm không hư.

Giá m ột cây là (có hộp, có compiegoutte)
4\$50
Muaguyên lõ vê bán laciàng tinh giá nhẹ hơn nhiều.



Trường vò Văn Cantho

Đại học trò thi lây bằng cấp Sơ học

Học và ăn ngũ tại trường

12 \$ một tháng

Học và ăn buổi trưa 7 \$

1-học ngoài.....4 \$

Bữa 12 tháng chạp Annam bài

trường

Bữa 1 tháng gieng Annam

tựu trường

Hội mua bán lúa

«Nam-lợi-mỷ» TRÀON

Số vốn 200.000 \$ (hai mươi muôn)

Hội mua bán chác chảng, cân lường
thật thà, vị nào ở xa muốn bán xin gởi

Trú bán là
nhà in An-Hà

CANTHO

Bọn hát xiết Annam

(*Cirque Annamite*)

Lời kinh cáo

Từ ngày chúng tôi lập thành bọn hát xiết Annam đến nay gần dặng 1 năm rồi hường di hát khắp Lục-châu, đến đâu nói cho phái: cũng như Đồng bang, doài nghĩa Đồng bào, thương tình đồng chí, vui lòng xem giúp, lại cũng là may: kép hát và nam nữ tài tử của bọn chúng tôi làm tuồng dặng êm tai đẹp mắt Đồng bang, nên tiếng khen không giứt. Ông ấy, chúng tôi thầm cảm ngàn ngày.

Nghĩ vì: Xưa nay Đồng bang ta chưa ai ra lập dặng một bọn hát xiết khí cụ súng túc như các nước bên cõi Âu-mỹ Nay chúng tôi chú ý, thiệt là: bắt đầu lợi chẽ cầu dan, muốn lập thêm bọn hát xiết của chúng tôi ra cho thiệt lớn, kép làm tuồng chọn người cho thuần thực ngõ ngoại bang trong vào may mà dặng đẹp mắt ngợi khen, thì tiếng thơm cũng bay lây cho Đồng-chủng.

Vậy tôi rao báo này cho Lục-châu người Annam ta mà thôi, ai có biết kiểu cách chi lạ trong cuộc thể thao: nhào, múa, đánh đu, di giây, hoặc nghê chi khác v...v... Xin đến giúp sức cùng bọn chúng tôi, thì chúng tôi cũng trọng tiếp luận tài oạp dụng và hường công cho xứng đáng.

Nếu vị nào muố viết thư trước cho tôi mà bao luận đều chi, xin để bao như vậy: Và xin nhớ biện cho tôi cái hiệu thi tôi sáng lòng trả lời.

Monsieur André Thao, Directeur de la troupe d'acrobates Annamites à

Vĩnhlong. (à faire suivre
André Thao kinh bài)

Nam Bác Ái

Kinh trình cùng quý-vị:

Tại tiệm tôi, có trữ Trà-Nam-Việt, dầu mèn (Essence de mouthe) hiệu Lò-tiên và các thứ xà-bong.

Có phòng ngủ, rộng rãi sạch sẽ.

Có bán cơm Annam, cơm Tây, và rượu le.

Người Quản-ly tiệm uầy, biết phép vè-sanh, cho nên sự tình khiết & nơi bì kít!

Cứu xin chư-vị dòig-bào, mở lòng đoàn thè, giúp chúng tôi cho vững bước trong cuộc thương trường, là 1 điều chúng tôi rất trọng ơn chư quý-vị lắm đó.

Nghĩ rằng:

Người Annam, thương Annam, Lấp sông, phá núi, dầu làm như chơi

Monsieur Lê-Mai, Quản-ly

Nam-Bắc-Ái

Poste de Trà-òn

Kinh đốn

Mấy ông Chủ-bút Nhựt-trình quắc-ngữ nếu đi lở đường, ghé ăn, nghỉ tiệm tôi chúng tôi chẳng tính tiền chi cả.

Lời Rao

Rhou Rhum Stella

Hội làm Đường và làm rượu rơm ở tại Cantho kêu hùn vồn thêm cho dù 1 triệu rưỡi quan tiền langsa (1 million et demi de francs)

Vị nào muốn hùn xin do nơi ông QUÂN LÝ hội đương niêm ngũ tại phòng vău quan Trạng-sư A. Viviès tại Cantho

Có bán một con ngựa kim bắc tháo lái.

Ai muôn mua xin do nơi M Pierrat Payeur à Cantho.

Nam đoàn thè

RESTAURANT
Quai du Fort Cantho

Kinh cùng lục châu chư tôn dặng rõ:

Chúng tôi mới lập 1 cái tiệm hiệu là NAM-ĐOÀN-THÈ gần cầu tàu Khách-trú, gần nhà hàng ông Võ-hiếu-Đế quai du fort Cantho để bác đỡ điểm tâm như là: café, báuh, nước đá, và đồ thứ rượu Consommation và sách, vở, giấy, viết, mực v.v.

Xin mời lục-châu chư tôn có diệp đến Cantho tiện đường dời gót ngọc lại tiệm chúng tôi, trước coi cho biết công cuộc chúng tôi tạo lập, và sau nữa, chư tôn muôn cần dùng món chi, chúng tôi sẽ làm cho chư tôn vui lòng.

Xin đến, sẽ thấy chúng tôi hết lòng hoan nghênh và tiếp đãi vừa ý chư tôn chẳng sai.

Xin chư tôn niệm tình Annam cùng nhau.

NAM-DOAN-THÈ Cần bạch.

Hậu thạnh

Giao tiếp thương mại hội
CU LAO MÂY — TRAON
Hội mua bán lúa

Hội này khởi sự mua bán từ ngày 1 Mars 1919 đến ngày nay là 15 Septembre 1919 tính số mồi 100\$00 thì lời dặng 52\$ còn tài sản tính hội hết thảy giá dặng 50\$00 đều tính nhap vô sổ vốn.

Nay hội mở hùn thêm mỗi phần hùn là 150\$; như vị nào muôn hùn mấy hùn tùy thích. Định đến ngày 1 Décembre 1919 thì nộp sổ hùn; như vị nào muôn hùn đều chi xin gửi thư cho Monsieur Tú chủ Hội Giao tiếp sẽ hồi Am lập tức.

Thương xá Hội

Việc nên làm!!

Rhou Rhum Stella làm tại Cantho, đặt ròng bằng nước mía, uống đã ngọt mà giá lại rẻ.

Vậy Bô-biệu kính cùng chư quý-vị rõ: Như vị nào muôn lành về bán dặng kiếm tiền huê hóng, xin viết thư cho Bô-biệu mà thương nghị.

Lành về bán khôi trả tiền trước, bán dặng bao nhiêu thì trả tiền bấy nhiêu. Còn như vị nào lành rượu về mà bán chẳng dặng, thì gửi trả lại cho Bô-biệu cũng dặng vậy, miễn là ve còn tốt thì thôi.

Société des Sucres et Rhums de Cantho

Kinh Cao

Một việc khá lăm

Có quan Giám đốc Quesnel sảng lòng muốn bán hai sô ruộng cũa ngài, ở tại hẻp mười Mý-tho sô thứ nhứt được 46 mẫu, ở dựa mé kinh, sô thứ nhì được 246 mẫu, ở dựa mé kinh lớn kêu là kinh Tông-đốc Lộc, kinh này xéng mới vét lại lợt lâm, bê ngan chừng 40 thước nên tiện bê chờ lúa ruộng lâm, và như muôn chờ lúa thăng lên Chợ-lớn đi ngã sông Vaico cũng dễ lâm.

Hai sô ruộng ấy đều là đất thuộc tőt lâm, chẳng còn phải tốn công khai phá chi nữa hết; lại sảng trong đất có mười ba cái đìa, cá rất đại lợi. Có một sô đất khác kẽ cạn với hai sô ruộng nói trên dày, chừng 300 mẫu, nguyên là cũa hiệu Speidel đã bị nhà nước tịch thu lại và có lê trong một ít lâu sô giảo già bán

Hai sô ruộng cũa quan giám đốc Quesnel, bê lợi mỗi năm chừng 12 tới 15 ngàn giạ.

Ai muốn mua hai sô đất ấy xin gửi thư cho quan Giám đốc Quesnel tại Saigon, hay là gửi cho sô Nhựt-trình An-hà tại Can-tho mà thương nghị và đến xem bản đồ thì hiểu rõ

MỸ KÝ

TIỆM HỘA CHONDUNG VÀ KHẮC CON ĐẦU
ở đường Turc, số 16

Ngang nhà MOTTET, Saigon

Kính cảo cùng quý khách dặng hay: tại tiệm tôi có làm mà đá bằng đá cảm thạch, đá xanh Ton-kia có đủ các thứ kiệu.

Có khắc con dấu bằng đồng, mủ thuỷ bằng cây, chạm bản đồng cùng hoa điêu thảo mộc theo lá nhân hiệu, vân vân.

Một bia chạm bản đá cảm thạch.

Có *thợ hoa chon dung nhôm hình người* mà vẽ bằng dầu sơn vò hổ, mực thuỷ mực Tàu, viết chì than, họa biến liêu và tranh, họa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Chaussures en tous genres.

TƯƠNG-NGỌC-GIÚ CẨN KHẢI

Phò cáo đồng bang

Kể từ buổi An-Hà An-quán,
Tại Cần-thơ, tạo sáng đến rày,
Lục-châu quân-tử, ơn dày
Mẫn-cần mua giúp, ngày nay thạnh-hành,
Thạnh-hành dặng cữa hàng rộng mở
Máy sấm thêm, thấy thợ tin ròng,
Lanh in chỉ thấy đẹp xong,
Truyện, thơ, danh-thiệp, thiệp-hồng,
[thiệp-lan].

Toa, sô, bộ, làm càng kỹ lưỡng,
Chắc lại bền chẳng nhượng của người
Nói chí sách đóng thì thôi!
Lưng da, lưng bồ, dẽ dời ít hư.
Sách in sáng, tinh tú, Kim Túy,
Tự diễn cùng Sứ ký Đại nam.
Tuần tra Pháp lè, dạy khâm,
Cách thi hành án, thiệt làm rất bay.
Thước, viết ngibble sáng dày dù hạng
Thiểu chi dầu giấy láng, mực ngồi;
Chuốc trao, nào phải nhường lời.
Sang chơi 1 chuyến xin mời các ông

Tuy vật liệu, nay không dẽ đỡ,
Bốn quán nào dám phụ ý ai,

Khó nhọc thứ mấy chẳng nài,
Miêng cho đẹp dạ Quí-ngái là hơn.

An-Hà AnQuán Bd Saintenoy Cần-thơ,
Đến kính.

LOI RAO

Kể từ ngày 1 Novembre 1919, ai
có trong mía nhiều xin chờ đến lò
RHUM STELLA tại làng Phú-Thứ
(Cần-thơ) mà bán. Bất luận mấy ghe cũng
mua; mua dặng tiền lâm.

Còn ai chưa trong mía cũng nên trong
cho nhiều mà bán vì lò rượu này dùng
mực mía mà làm rượu.

Xin ghé mắt

Truyện Ngú-phụng-Lầu của Trần-văn-
Hương có đẻ bán tại nhà in Hậu-giang
Cần-thơ. Vậy xin đồng bang liều vài cát
tiền lảng phí mua đọc giúp voi giấy lác,
giải muộn thoát cung được vài canh.
Trước là coi cho tiêu khiển ngày giờ sau
thấy đều tệ mà chừa!

Hãy mua coi sẽ biết. Ngờ lầm!!

Giá mỗi cuốn là.....	0\$20
Ai mua nhiều tính giá rẻ hơn	
1 cuốn giá.....	0\$20
50 cuốn giá.....	6\$50
100 cuốn giá.....	12

LE-KHANH-TRINH

Géomètre-civil

CANTHO—CHAUDOC

LEVÉ DE PLANS

Délimitation et Bornage

EXPERTISES

Ông Lê khánh-Trinh

KINH-LÝ

Cantho—Chaudoc

Lanh đạt điện tho

Phân ranh hạng

Tương phán tho sàng

Công chuyện làm kỵ và mua lại giá nhẹ

Xin viết thư nơi tôi mà thương nghị.

Thuốc điếu hiệu Globe

(TRAI DAT)



Có gói 10 điếu

PIERRE PHAN-VAN-VAN

DIT VANG

Géometre civil

Longxuyen—Chaudoc—Sadec

ARPENTAGE

Délimitation et Bornage

EXPERTISES

Ông Phan-van-Vang

(Pierre)

KINH LÝ NGOẠI NGẠCH

LONGXUYEN—CHAUDOC—SADEC

Lanh đạt điện tho,

Phân giải hạng,

Tương phán tho sàng,

Công chuyện làm kỵ

càng và tin giá nhẹ

Điển chủ có cần dùng

xin viết thư thương nghị

Hút đã ngọt, dễ đánh tan được
không mốc, không mực.

Tại Hàng DENIS-FRERES có trữ bán

Nhà máy xay gạo

TẠI CHAU THÀNH CẦN THƠ

Tai nhà máy này có xay vât-trù gạo
trắng, bún, lè và bún ta. Gạo xay ra có
nhiều dạng tùy theo giá.

Trong lue-châu chư vì nào muốn mua
hoặc nhiều hoặc ít, xin viết thư mà
thương nghị.

Đ/c: Hliqueine de Cantho.

LOI RAO

Kính cảo lue-châu dặng rõ tại nhà
lò Hậu-Giang Cần-thơ, có bảo sa-ni chủ
quốc-ẩm đẻ giúp cho thương-chợ có
quyền thi hành như trường-tòa.

Sách này có 136 trương và có đủ kiểu
vết thi lối truyền rao, của ông DƯNG-
VĂN-MÊN mới đây.

Giá mỗi cuốn là..... 3\$ 00

Tienda..... 0.15

Xin viết thư đến nhà in Hậu-Giang
Cần-thơ, mà mua.

Thuốc gói hiệu Globe

(TRAI DAT)



May tay thường dùng thuốc dến cho
thuốc Gă-llop là được, khởi tẩm thủ
không kít ôi.

Một bình hàng DENIS-FRERES có trữ
bán sỉ mà thôi.

AN HÀ NHỰT BAO

HỒI DÒNG BẮNG

Trong xứ ta có lò đặc
một thứ rượu ngon lâm
kèu là **Rhum Stella**
kém rồng bìng nước mia

Ta nên mua rượu này
mà uống, vậy mới là tò
ý bình vực cái mồi lợi
trong xứ ta đó.



Rượu **Rhum Stella**
này già đã rèn lòng lại
nên thuộc nứa.
Mua uống rồi mới biết.
SOCIÉTÉ
des
SUCRES ET RHUMS
Cantho Cochinchine

Muôn mua xiu do noi
HÀNG HẬU GIANG
DƯƠNG HÀNG
Cantho, Saigon,
Vinhlong, Mytho
Travinh

Vậy mồi lợi càng ngày vé tay đóng chường
*Le et approuve à son publication
Cantho le 24 Février 1920
L'Admiral*