

# LE COURRIER DE L'OUEST

EDITION EN QUOC-NGU'

# AN HÀ NHỰT BÁO



MỘI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

*Direction — Rédaction — Administration — Boulevard Delanoue, CANTHO*

**TỔNG LÝ: TRẦN-DẮC-NGHĨA**

Chủ Bút: PHẠM-KÝ-XƯƠNG

BẢN NHỰT TRÌNH

TRONG CƠI ĐÔNG-DƯƠNG

BẢN CHỦ QUỐC NGỮ	
TRỌN NĂM.....	5 \$ 00
SÁU THÁNG.....	3. 00
BÁN LẺ MỖI SỐ.....	0, 15

BẢN CHỦ LANGSA

TRỌN NĂM.....	3\$00
SÁU THÁNG.....	2 00

BẢN QUỐC-NGỮ VÀ LANGSA

TRỌN NĂM.....	7\$00
SÁU THÁNG.....	4, 50

Vị nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhựt trình xin viết thư  
cho M. Trần-dắc-Nghĩa mà thương nghị.

Mua nhựt trình thi kè từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

# VIN DE CHINE DIT ALCOOL MÉDICAMENTEUX

## RƯỢU THUỐC RẤT THẦN HIỆU

Bản Được Phòng kinh cho chư Quý khách ở xa, gần hay rằng: Nhà-nước cho phép Bản Hiệu ngâm Rượu Thuốc tại Tiệm và đăng thông hành Lục-tỉnh; nên bồn Hiệu ăn hành ít thứ Rượu thuốc cho chư Quý vị xem, đăng mua mà uống thử coi cho biết hay dở thế nào. Những Rượu thuốc của Bản hiệu ngâm, kể ra sau đây: Vài có một thứ Thuốc ho thiệt là hay lắm, hiệu là: TRUNG-HUÈ CHÍ KHÁI THỦY, bất kỳ ho lâu mau, hễ uống vào nội trong 24 giờ thì thấy bớt liền;

Gia mỗi ve 9\$30, nỗi lố 12 ve 3\$00; Như chư Quý Ông muốn mua gởi thư cho Bản hiệu thì bồn hiệu sáng lòng gởi thuốc lại lập tức.

### TRANG CẨM PHÒNG THẤP TƯỚU

Rượu thuốc này, lựa ròng những thuốc thường hạng mà chế ra. Các Y-sĩ bên Trung-quốc đã có thí nghiệm rồi, đều chứng chắc rằng: rượu thuốc này, phép tẩm chế rất tinh, dùng nó mà trừ bệnh phong-thấp, bệnh nhứt trong gan cốt và lại làm cho máu chạy đều, thiệt là một thứ rượu thuốc rất nên thần hiệu.

Nó trị bị nhức đầu phong, tay chân phù thũng, da thịt sưng nhức, đau lưng mỏi gối, té tay té chân, đau nhức trong gan cốt, các chứng thủng đột di động chẳng an, đau nứa toàn mình, (kêu là bán thân bất toại).

Thi dùng, hoặc uống hoặc thoa cung đều hiệu nghiệm cả thấy, chẳng những là trừ bệnh mà thôi lại còn làm cho ăn mau tiêu, máu chạy đều, sanh tinh huyễn

Uống thuốc rượu này rồi thì tinh thần khỏe khắn hơn lúc trước trăm phần người có bệnh uống thì trừ bệnh, người không bệnh uống thường thì mạnh giỏi luôn luôn, cả đời khỏi lo bệnh hoạn.

### CƯỜNG CHƯƠNG BỘ HUYẾT TƯỚU

Là một thứ Bi-Truyền-Lương-Phương, chọn rát ròng những thuốc tốt thường hạng, quý trọng vô cùng, lại có gia thêm Nước-Sắc, hiệp lại mà chế ra thứ rượu thuốc này. Các Y-sĩ bên Trung-quốc, đã thí nghiệm và chứng chắc rằng: Thứ rượu thuốc này là một thứ hay sanh tinh bồ huyết và thèm súc mạnh cho con người

Sắc đặc quá độ, nhức đầu chóng mặt, thân hư di tinh, Dương-Vật-Rất-Cứ đau lưng mỏi gối, khí huyết bao kém, tứ chi mỏi mệt, dòn bà dương kinh không dung, bạch đái xích-dái dòn bà sanh đê yếu đuối da mặt mệt vàng.

Chẳng luận dòn ông dòn bà, các chứng bệnh thuộc về bệnh hư bệnh tổn thấy đều dùng dặng. Uống nó thì nó hay sanh tinh thêm huyết khỏe/khoán tinh thần nhưng người không con uống thường chắc sẽ có con, lại còn hay trừ những vật thực ăn không tiêu, tích trữ trong bao-tú.

II) ƯƠNG RƯỢU THUỐC: nay thì đầu bịnh chỉ nò trừ cảng nồi.

### BÁ BO-VĒ SANH TƯỚU

Con người ở đời, phải cho biết cách vệ sinh thì trong mình khỏi mang tật, bịnh ít sanh. Còn như mang sống của con người là bởi nhờ nơi khí huyết sung túc. Chớ như những người tinh thần hoan hỉ, chẳng biết thèm ăn, tứ chi rủ liệt, lỗ tai lùng bùng, con mắt mờ mịt, ấy là bởi huyết suy, khí kém, trái tim và trái cật đều hư

Bản được phòng bằng da tẩm chū ý, tiêm Phương kia thế no hết súc mồi chế ra dặng một thứ rượu thuốc Vẽ-Sanh này, hễ ăn hử thì bỏ ăn, dương hử thì bỏ dương, chẳng luận trè già, dòn ông dòn bà, người nào khí hư huyết bạc, thận thủy kém hao, hestate uống rượu thuốc này thì dặng tráng tinh sanh huyết, chẳng những là dặng khí huyết sung túc mà thôi, lại còn tiêu trừ bá bệnh.

Uống rượu thuốc này dặng thường thì dặng sống lâu, người không con uống thường chắc cũng có sanh con, thiệt là một thứ Vẽ-sanh chí tánh được đó

Phải uống cho thường thì mới thấy hiệu nghiệm là đường nào.

### HO-CỐT-MỘC-QUA-TƯỚU

Rượu thuốc này chế ra bằng Hồ-ốt và Mộc-qua, bồn được phòng chẳng nài công khó chế luyện kỹ cang, và chọn thứ thuốc thiêt tốt hiệp lai mà làm ra thứ rượu thuốc này, ai có bịnh như sau đây, hestate uống vào thì thấy hiệu nghiệm liều

dau trong xương, tứ chi rủ liệt, di bước không vững, da vàng, chơn thóng khí hư huyết trè, nhức đầu phong, các thương thứ tich, cốt khí tim la.

Nếu ai có các chứng bệnh kê trên đây thì nên dùng thứ rượu thuốc này mà uống hay là thoa thì hiệu nghiệm dể thường, thiệt là một thứ thuốc hay dè nhứt

Bất kỳ dòn ông dòn bà, hestate uống nó cho thường thì mau tiêu hóa vật thực, lại thêm khí lực bội gia, khôi lo bịnh hoạn về sau mà lại dặng sống lâu thêm nữa

### THÔNG-TRỊ-MAO-KÈ-TƯỚU

#### RƯỢU THUỐC BÌM BỊP

Thứ rượu thuốc này, chuyên trị các chứng phong thấp, huỷ lược tho cầu, ấy là một thứ thuốc bi truyền linh nghiệm dể nhất.

Các chứng phong thấp, chẳng luận lâu năm hay là mới cung đều trừ dặng, còn nhức đau lưng, nhức tay, mỏi chân, đau trong xương, hay đặc gào, hoặc bị té bị đánh mà sưng mình, hay là tay chưng bái hoái. Các chứng ấy hestate vào thì thấy hiệu nghiệm liền.

Phải tùy theo chứng bệnh mà dùng, chẳng nên uống cho quá độ.

Mấy thứ rượu thuốc này của bồn Được-Phòng ngâm tại tiệm và mỗi khi ngâm thì có một ông Langsa đến nghiệm chất chẩn, hiệu Trung-Huè Được-Phòng tại Cholon đường Paris số nhà 89, như chư quý khách ai muốn dùng thứ thì xin hãy đến tại tiệm mà mua rượu này có nhân dể hiệu Trung-Huè Được-Phòng thì chẳng lầm đỗ giả mạo. Còn ai ở xa mà muốn dùng rượu thuốc này thì xin gởi thư để chờ ở cho kỹ lưỡng thì bồn Được-Phòng sẽ gởi thuốc đi từ thi, xin quý khách thử qua sẽ biết.

TRUNG-HUÈ-DƯỢC-PHÒNG.

89 Rue de Paris Cholon.

# Cac nhà Annam

Hãy nhớ khi mua thuốc mà uống cho đỡ mạnh giỏi, thì hãy hỏi thăm mấy người lớn cùng là ông già bà cả, những kẻ ấy sẽ nói cho mà biết tiệm thuốc PHARMACIE NORMALE của ông H. DE MARI nhất hàng bào chè y sanh, tại đường CATINAT số 119 SAIGON, là có danh tiếng lâm, vì bán ròng những thuốc nhứt hạng, không bao giờ đổi bao giờ. Lại giá bán thì cũng uối, không khi nào thấy người Annam tới mua mà bán mất hơn người Tàu đảo.

## NHỮNG THUỐC THANH HIỆU

### Vin tonique du Dr H. DÉEM:

Thứ rượu này dùng mà bồ, những người ốm-o hay đau, rét, và nhứt là cho người đờn bà có thai dùng thì con mình sanh ra có da thịt và mạnh giỏi.

### SOLUTION Dr DÉEM

Trị bệnh nha phiến rất mau và không có pha đau

BÁN RÒNG THUỐC THƯỢNG HẠNG  
và nhiều hiệu có danh tiếng dầu bạc hà **ESSENCE DE MENTHE  
DE MOLINIER**, tốt hực nhứt.

Chánh tiệm trữ thuốc hoàn PILULES PINK trị bệnh mất máu xanh xao, lại uống nó thì lung linh đỡ các chứng bệnh ho, lao tồn.

### PHARMACIE NORMALE:

H. DE MARI, PHARMACIEN DE 1<sup>re</sup> CLASSE  
Có bán các thứ thuốc dà kề tên trên đó, và có bán các thứ thuốc khác, cung hiều nghiệm vậy.

**HÀNG HẬU GIANG**  
vốn dặng 600.000.

Hàng này của Langsa và Annam hùng vốn lập tại Cần-thơ. Có trữ đủ các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tặc một dại là Saigon có món chi thi trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt. Cũng gởi hàng cho các xứ xa; ai mua món chi xin viết thư ngay cho Hàng, thì Hàng sẽ gởi hàng lập tức.

Xin quý vị đến xem Hàng chơi thi rõ. Có trữ bán:

Rượu rom hiệu Stella

Làm ròng bằng cho lanh nước miếng. Có bán lẻ, bán sỉ và cho lanh về bán lại khởi trả tiền trước.

**TIỆM  
Trương-văn-Hanh  
Sadec**

Có bán xe máy mới và cũ, đồ phụ tùng xe máy và saxe. Lành thấp mướn đều khí đá (carbure) theo cuộc quan, hôn, tan, tể, kỳ yên, Tân gia, hạ thọ, khăn den bằng nhiều tay và khăn bằng tốt thượng hạng, bún mớ và bún lè và ruột xe máy hiệu Michelin, giày bầm-ét dù cờ đồng theo kiểu kim thời. Quí ông ở xa muôn mua đồ phutung xe máy, thi gởi thư cho tôi. Tôi sáng lòng ký lường mà gởi contre-Remboursement nghĩa là đóng bạc nhà thơ mà lành đó và tôi cho giá đồ phụ tùng in sẵn bằng chữ quốc-ngữ (Prix courant).

Trương-văn-Hanh,

Cần khai.

# AN HÀ NHỰT BÁO

MỐI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

## MỤC LỤC

- |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| 1.— Chợ phiên Hà-nội          | 8.— Vé văo minh  |
| 2.— Đôi lời ngỏ với đồng bang | 9.— Lời cảm tạ   |
| 3.— Tòa đại hình              | 10.— Ai tin      |
| 4.— Công văn lược lục         | 11.— Văn uyên    |
| 5.— Tâm sự tiểu-bộ bước vào   | 12.— Vạn linh tê |
| 6.— Xin cảm ơn                | 13.— Nhão đậm    |
| 7.— Thư tín vẫn lai           |                  |

## Chợ phiên Hà-nội

### Nhà trữ thô-sáng xứ Nam-ky

Một vài bữa trước khi mở hội Chợ phiên tại Hà-nội, trong Nam-ky có gói ra 130 cái thùng lớn, thì ai nấy đều tưởng rằng: chẳng thể nào ông Legras chưng bày ra hết cho kịp, vì ngày giờ cận lâm.

Dè đâu, ngày khai hội bữa đầu, ai nấy đến xem tại nhà trữ thô-sáng Nam-ky hôm nọ trống tròn quanh-ván, ngày nay lại chưng bày xem rất nguy-nga đẹp đẽ. Đáng khen tài bắt-thiệp của ông Legras, ngày giờ ít ỏi mà chưng bày đầy đủ dặng. Thật là giỏi...!

Gách chưng dọn cái nhà đồ đồ thô-sáng của xứ Nam-ky thiệt là đáng khen jảm, có kiều xanh tươi tốt đơn bông rực rỡ trống trong mấy cái chậu làm tại lò gốm Cây-mai, và vời màu tươi tốt, ai trông vào cũng rõ ràng cái nhà ấy chia ra làm hai chậu phân biệt nhau.

Phía là: trong một cái phòng thi để dây những bao ghế chạm trổ khéo-léo của trường Bá-nghệ ở Thủ-dầu-một, đồ vật làm bằng đồng ở trường Biên-

hỏa, thiên hạ đến coi nượp nượp. Trên vách tường thi treo nhiều tấm sơn thủy vé bằng nước thuốc, vé bằng viết chí, hình in bằng bản đá, và hình vé bằng nước thuốc của trường Gia-Định.

Trong mấy cái tủ kiển, đồ bích, đồ khám; đồ nứa trang đậu chạm cách thức khéo lão-tua thợ bạc Sadec, còn lược đầu-mồi, huyền bích nbiểu kiêu thiệt là đẹp mắt. Xem đây cung rò các nhà nghệ (thợ, thợ) xứ Nam-ky đã dặng thanh hành tấn phát trong nghệ nghiệp rồi đó.

Kế nhà này, có một cái nhà trữ những đồ vật làm bằng ca-u-su (caoutchouc). Ấy là một sự tò bày ra lần thứ nhứt cho người Bắc-ky xem đồ vật làm bằng ca-u-su tại xứ Đông-Dương.

Ông Fanton d'Andon, chức việc trong Hàng trình hững đồ vật làm bằng ca-u-su ấy cho thiều bà xem, thật là nhiều thứ: nào là gót giày bằng ca-u-su, vỏ bánh xe máy, xe kéo, ống bằng ca-u-su lớn nhỏ nhiều hạng, khoanh tròn dẽ ráp mì, bánh ca-u-su đặt cho xe hơi vận...vận... Lò của hàng cũng làm dặng đồ vật tùy theo kiêu thức người

đặt làm, và dùng mủ ca-u-su ròng của mẩy sờ trong ca-u-su ở Nam-kỳ.

Nhiều người ở Saigon ra dự hội chợ phiêu dêu nói đã có dùng và chứng chắc rằng ca-u-su này thật là tốt hơn ca-u-su ở Âu-châu dem qua, vì ở bến thường bay nấu ca-u-su cũ lại rồi trộn với thứ mới mà làm đồ vật nêu sự chắc không bằng ca-u-su này.

Vò nơi phòng kinh kia, thì thấy nhiều cái lú kiếng dưa dây hàng, nhiều, vân, nho, tơ, lụa, mà người Bôa-quốc thường dùng cho đến người Âu-châu cũng ưa vậy. Giá bán không mất, công phu kđeo lèo thì cũng đáng, thế thì bán cháo dát lám. Phía bên hữu, có treo một tấm bản đồ thổ sảng xứ Nam-kỳ, chỉ chỗ nào có trồng lúa và có đồ thổ sảng bán thường. Những đồ kiếng, hột giống ai xin thì ông Legras sảng lòng cho. Người ta đến xin nhiều lắm.

Người Bôa-quốc ưa uống trà Saigon hút thuốc Biên-hòa và Gia-Định, ăn lòn khô Bến-trẹ; nước mắm hòn Phú-quốc, ăn mắm ruột có danh trong cõi Đông-Dương là mắm ruột Vũng-tàu vân...vân...

Bêu dáng trường cho đồ thổ hóa Nam-kỳ ngày sau sẽ thành phát là trồng ca-u-su. Trong nhiều sờ trong và kéo mủ ca-u-su ra làm miếng mông, màu trắng, vàng, đỏ đậm, có thứ tốt và thứ xấu. Chẳng phải là muốn nói quấy; song thứ ca-u-su mà chúng ta trường thật ròng không có trộn trạo thứ chi vào đây, thì hay thấy người Lèo đỗ, làm ra nhiều viên đèn xấu mà bán, bởi vậy trong ít năm rồi, sự giả mạo này làm cho mất danh tiếng sờ ca-u-su của xứ Đông-Dương đi.

Có vài Biên-hòa cũng đem ra đây nữa. Lò đet vải này, tuy là sơ tạo; song sẽ

làm ra thêm cho lớn hơn, đặng có thể đet ra nhiều mà bán các iơi khác.

Kể luôn các món thô hóa như là: dầu, chiếu tuy cái màu không đặng người bằng chiếu Nam-vian; nhưng mà cung chắc lám, các thứ rượu, vỏ cây đê thuộc da, cùng dùng mà làm thuốc.

Đây nói qua đó thô sảng sờ canh nông tại Cán-thơ. Nhiều thứ giòng uả thương hạng chưng bày ra đây là một dêu rò thây được sự tàn phât của sờ này từ ngày sáng tạo đèn giờ. Ấy vậy cũng nên chúc cho sì từ các trường Canh-nông mới lập tại Bắc-kỳ noi theo đây mà thi thđ.

Nhiều đê lúa chưng nơi đó ai thây cũng trầm-trồ khen ngợi, nhiều bông lúa tốt tươi thuở giờ người ruộng rầy Bắc-kỳ chưa từng thây đặng.

Mày thứ lúa và gạo lụa dày: xét kỹ và xem tam hình chụp cái nhà máy xay gạo của người Annam đem ra mà sánh thì gạo này tốt hơn gạo các nhà máy của khách trú xay đó.

Tổng luận: sự dêu xao dô thô sảng thô vật xứ Nam-kỳ nơi chợ phiêu Hà-nội là dêu đại hưu ich, sự đi xem cho kỹ càng nhà trù dô thô sảng Nam-kỳ thật là mờ mang và hưu dụng lâm, vậy xin ai này hãy đèn mà xem cho biết.

Dịch trong báo Le Courrier d'Hai-Phong

PHẠM-KÝ-XƯƠNG

## Đối lời ngò với đồng bang

Nhưn lúc rảnh rỗi, ngồi nghĩ lại thật tạo hóa khéo khiến cuộc đời cũng rất nên nghịch liệu, đồng bang chư tôn xin thử xét, như đặc-sắc của dân Việt-nam ta, kể từ đời trung Cố-dến nay mà suy (xin lỗi chẳng phải là dám phụ cái nghĩa mộc bốn thùy nguyên) thật cái dâng tiến-hóa và nén Thiệt-nghiệp cách xa với thời đại này biết mấy?

Từng xem sách sử của Việt-nam ta thì đời trước cũng có nhiều dâng tài ba làm những việc kinh tế to tát đáng kính đáng phục biết bao! Song chỉ hêm vì buồi ấy 1. dâu tộc ta chưa may nhiễm văn hóa cho dêu đặng, 2. phán nêo thương trường rất nên eo hẹp nên dâng thiệt nghiệp hư kém thật là phải. Buồi này rất mắng thay, là quắc dân ta càng ngày càng mau trôi gót, như cách mấy tháng nay vì có tên khách Lý-Thiên buôn lời khinh thị khiếu nên nhiều người Annam tức giận mà ra lo việc buôn bán lầu lán vào báo Lục-linh lầu-văn, Nông-cô-mìn-Bàm, Nam-Trung nhựt-Báo, An-Hà Nhựt-Báo, Quốc-Dân Diên-Dàng, Công-Luận, Đại-Việt nào là khuyến khích, nào là cổ động đồng bào ta, ôi thôi biết bao nhiêu bài diễn thuyết hiện nay trong sáu tỉnh ta nghe đê lập nhiều nhà thương nghiệp rồi.

Lấy đó mà suy đối với đời trung cõi thì cái đặc sắc lần hơn là vậy. Song tiệm nghe có một ít vị tiểu thương vi ngâ lồng mà phải bán đỗ nài phe ràng khong khao lòi cũng có gấp một hai vị tiểu thương nghiệp ngâ lồng ấy từ co hỏi thì cũng nói như thế, lòi thăm nghĩ và chăng trong Nam-kỳ là chẳng phải thêm cái sờ đồng bang ta ra tranh

thương bấy lâu nay đó mà lại hép cuộc đến nỗi? Nhơn hối lại thi bọn khách trú vẫn còn thương mãi như xưa, mà Annam ta sao đã ngâ lồng thời chí?

Hồi đồng bang chư tôn xin chối giày mua chở ngâ lồng; ấy chẳng qua vì đồng bang ta chiếm lần chưa được con đường thương mại của khách trú, và chưa kết dâng giày doan thê cho liên lạc mà tuyệt giao với khách trú cho dêu nên ta chưa đổi dâng cái nén vững bền đồ sộ của chúng nó au hưởng bấy lâu nay đó, nếu chúng ta bên chí chịu mối lợi ích trong ít lâu đây (1) chọ quắc dân ta đều biết tiết sự giúp lợi cho người khách trú là người di chường không còn giao thiệp với nó nữa, chừng ấy chúng nó phải đi, ấy phải cou đường thương mại rộng rãi biết bao? Còn lúc này khách trú còn buôn bán đó trường đồng bang cùng dêr rõ thâu cái hành hàng của chúng nó lâm chờ? Thiết tưởng chúng nó khi bên Tào mới qua, nào phải mòmđi đều có dem bạc muôn bạc ngàn chí qua bên này mà làm tư bón đâu? Dêu nay những khách trú qua Nam-kỳ hiện đang lập tiệm to hàng lớn, phán nbiểu dêu mua chịu của mấy tiệm lớn của nó tại Saigòn Chợ-lớn mà bán cho Annam ta, nếu Annam ta mà khuyên nhau tuyệt giao đường thương mại với hàng cho dâng rồi, thi hàng bón cho ai? chừng ấy dâu hàng sảng có tư bón cho mấy di nứa át hàng phải đi về tào mà chờ!

Hậu sinh: Trần-hữu-Tất  
Biệt hiệu Trát-thuân-Tử, siêng luận  
Đông-hưng, Tbanh-Biên (Rachgià)

(1) Đồng bang cũng dù biết phạm sự chỉ muôn khởi đầu ra còn kho thay, phương chí ra tranh cho dâng con đường thương mại với l phe chủng tộc khác, thi sự khó nhọc ấy biết chung nào? song có câu hữu chí sự cảnh thành.

## Toà đại hình

Có lời nghị của quan quyền Tổng-Thống Đông dương ngày 17 Décembre 1919 định cho các Toà Đại-hình Nam-kỳ và Cao-man hội xử kỵ nhứt năm 1920 như sau đây:

XỬ TẠI

Saigon, ngày thứ hai 26 Janvier 1920.  
Cần-thơ, ngày thứ hai 2 Février 1920  
Vinh-long, ngày thứ hai 1 Mars 1920  
Pnom-penh, ngày thứ ba 9 Mars 1920  
My tho, ngày thứ tư 17 Mars 1920,

## Công văn lược lục

Vì lời nghị quan quyền Nguyễn-Soái Nam-kỳ ngày 13 Décembre 1919:

Thầy Nguyễn-văn-An, diều dường nhứt bạng giúp việc tại nhà thương Chợ-quán, thiền bồ di tùng quyền quan Chủ-tỉnh Ben-tre.

Có Võ-lbi-Có có bằng cấp ôn-bà bôn-quốc dặng cấp bằng làm ôn-bà hạng năm và thiền bồ di tùng quyền quan chủ tỉnh Cholon.

Vì lời nghị quan quyền Nguyễn-Soái Nam-kỳ ngày 15 Décembre 1919:

Cấp bằng cho viên chức bôn-quốc sở Tân-dáo và Giáo-nghiêm hình chánh.

Chức thợ-ký học lập lương đồng niên 240\$

Quí thầy: Phan-văn-Dua, Lê-văn-Nghi Trần-quaong-Thăng, nguyên là Thợ-ký học tập tạm dụng.

Chức linh kiêm-xét thi sai lương đồng niên 144\$

Nguyễn-văn Thuận, linh kiêm-xét tạm dụng.

THIỀN BỒ:

Vì lời nghị quan quyền Nguyễn-Soái Nam-kỳ ngày 17 Décembre 1919

Thiền bồ ông Huỳnh-long-Hương. Phù

bang nhứt, trước đã có lời ngợi thiền bồ di trấn nhậm quận Chợ-mới mà chưa đi, nay bồ di trấn nhậm quận Thủ-nốt (Longxuyên) thế cho ông Trương-vịnh-Viết, Phú bạng nhứt đang xin nghỉ và sẽ bồ di chỗ khác.

Thiền bồ ông Đỗ-kiết-Triệu chủ-quận châu-thành Longxuyên, di trấn nhậm quận Chợ-mới cùng thuộc hạt Longxuyên thế cho ông Huỳnh-long-Hương.

Thiền-bồ ông Huỳnh-văn-Thinh Huyện hạng nhì qua ngôi chủ-quận châu-thành Longxuyên thế cho ông Đỗ-kiết-Triệu.

### THĂNG THƯỚNG

Đặng ghi tên vào sổ thăng chức về năm 1920 ty Lương-y bôn-quốc:

Chức lương-y bôn-quốc hạng nhì Ông Nguyễn-văn-Phẩn.

Chức lương-y bôn-quốc hạng ba:

Ông Trương-dinh-Tri, Nguyễn-văn-Khai, Nguyễn-viết-An.

Chức lương-y bôn-quốc hạng tư:

Ông Thái-văn-Đu, Phạm-v.-Thuân Phan-hà-Chanh, Đặng-văn-Cương, Trần-văn-Hanh, Lê-văn-Ký.

Vì lời nghị quan quyền Nguyễn-Soái Nam-kỳ ngày 20 Décembre 1919

Thầy Nguyễn-phước-Tài đit Phú, có giấy tốt sờ-học Pháp-Việt, dặng cấp bằng làm thầy-giam hau bồ và thiền bồ di tùng quyền quan chủ tỉnh Cholon.

Thầy Phan-văn-Vi, Thợ-ký thi sai hạng nhì, mản kỵ ngỗi, thiền bồ di tùng quyền quan Quản-lý dinh Hiệp-lý (Tòa nhà)

Vì lời nghị quan quyền Nguyễn-Soái Nam-kỳ ngày 23 Décembre 1919

Thầy Trần-thiện-Thanh, Thợ-ký thi sai hạng nhì giúp việc tại tỉnh Travinh, thiền bồ di tùng quyền quan Quản-lý dinh Hiệp-lý (Tòa nhà)

Vì lời nghị quan quyền Nguyễn-Soái Nam-kỳ ngày 27 Décembre 1919

Ông Nguyễn-văn-Trần, Lương-y hau bô hành sự tại tỉnh Thudaumot, thiền bồ di hành sự tại tỉnh Sadéc.

Ông Phan-văn-Tiểng, Lương-y hau bô hành sự tại Nhà thương Chợ-quán thiền bồ di hành sự tại tỉnh Toudaumot, thế cho ông Nguyễn-văn-Trần.

cứ mong mỗi chức kỵ-lục. Bởi rứa nên hế Chánh-phủ có cần dùng thợ-ký, mở cuộc tuyển tài, chọn vài chục vị thi đã có hơn vài trăm cái đơn gửi đến xin vào trường ứng cử, một chử cũng thi, hai chử cũng thi, thậm chí có kẻ ngỗ thi là chạy, đầu tường, toán-dổ, bài mò.... chờ tinh ngộ xét rằng: Cần chi phải có học mới làm được thấy thông, thấy kỹ vậy chứ câu Ba kim phái luật ở đâu minh không dùng đến, ông bà trước hằng thấy đều đã qua, nên mới dễ lòng lập ra ngũ ngôn ấy, au là ta đem ít tẩm giấy cent mà lo, thi đấu & cung hòa bay, đấu ngũ cũng ra trí.—Nhưng vậy mà cũng còn thể chế cho, là vì muôn việc trên trường trán đều như một cuộc buôn thoi! Bất quá minh xuất vốn trước thính thoản tom góp sau; vì đâu không đắp vững kiêu thiên cùng dặng xây dựng suốt ngày, ấy là chưa tính đến cái danh là sắp có kẻ sùng người bái vạy! Chỉ từ nhà sòng có bạc ngàn, ruộng cò bay mỏi cánh, cha thi làm thầy Tông, ông hương là người thời thế, sao lại không ở nhà lo kinh dinh sự sảng, phụ nghiệp từ nǎng thừa, nỗi chí mà nở vát bạc đi mua chức thợ-ký thi (surnuméraire) (nhưng lại) không lương phan, bỗng lộc gì, sớm xách dù di hâu, chiều xách dù di hâu, rá áo rách giày, như rứa mà phong quang trổng ra sáng phẳng, rất là tự cao, vinh diệu, nhứt là ưa lối phái với tông làng. Làm cho các quan Lang-sa và người thức giả thấy vạy mà buồn cười.

Nhưng thế tình như vậy ai ở trong xứ này đều chán ngắt chả cần phải tốn vé đồng dài, vì một câu Hoạnh-tài mà xui lòng người quên phút cái thê thống. Than ôi! chí con người mà sắp như cớ thì lừa hổ mù không gãy, nở thả tro; việc cả đạo nhà, nên theo bóng hư danh

## Cuộc tuyển-cử hội-dồng địa hật

Có lời nghị của quan quyền Nguyễn-Soái Nam-kỳ ngày 27 Décembre 1919 kêu chư thừa sai các tổng trong Nam-kỳ đến ngày 18 Janvier 1920 hội cữ chư hội đồng địa hật. Hội cữ khởi sự từ 8 giờ bao mai cho đến 4 giờ chiều. Nếu kỳ nhứt không ai đúng số tham dự thì trong 8 ngày cữ lại, nghĩa là chúa nhứt tuần sau nhăm 25 Janvier 1920.

Hội-dồng địa-hật trong hạng 2 năm thay phần nữa, nên kỳ hội đầu thì bắt thăm dặng coi ai làm 4 năm ai làm 2 năm.

## Tâm noi tièn- bộ bước vào

Từ ngày Pháp-quốc qua cai trị Nam-kỳ cho đến nay, thiền hạ ở xứ này từ nghèo chí giàu, từ hèn đến sang, miếng cho con vào trường mà phá ngu, thì chí lại quan phảm, tốn kém bao nhiêu chặng sờn, chí cầu cho con mình thi đỗ dặng bồ di làm THÔNG-NGÔN TRƯỜNG-BỒ, hay là THÔNG-SỰ TDA-ÁN, thì mới vừa lòng, còn mấy cậu học thức Sơ-sài thì cả đời

vui lành chức THẦY của dứa hạ lưu đè  
lèo! Vật cồng cho là phỉ-kỳ sở NGUYỄN.  
Những tay thợ-giả, Mân-thời, bình-  
thể, thấy tinh-tinh người trong xí mà  
phát động lòng rơ lụy biết bao giờ lo  
đe n cản lợi về cho đồng bang hường;  
cản lợi buôn bán, cản lợi nghề nghiệp  
cản lợi ruộng rẫy, trót đều, nay cho  
người ngoài thô. Còn người bôn xít lại  
vì mong làm quan-dặng hường cao-du  
của dân.

Song le thời thế đổi dời trong một  
nháy mắt, chẳng bao lâu ta lại thấy một  
dẽ rất lạ, làm cho ta mừng vỡ tay xuống  
chiếc mà chời dài, vì rắp thấy điểm lành  
lở rang, chẳng kiếp thì chấy mẩy cái lợi  
Ấy sẽ về tay đồng bang ta vậy!

Ví bấy lâu tôi bằng chiêm nghiệm thế  
tinh và don hỏi mấy bậc tiên bối những  
lối đã qua, hẫu thử đoán cáj hậu vận  
xít ta. Nay gặp điểm đầu hung đầu kiết  
há di toạ quan thành bại mà không mách  
cho đồng-bang cùng tôi chung lo hoặc  
chung vui sao??

Việc xảy ra đây nếu chẳng nghiệm  
nguyên lý cho đích đáng thì không thể  
nào thấy nó' quan hệ đến thế nào! Vâ  
chẳng, mỗi năm Chánh-phủ hê đến kỳ  
nghiệm cứu số thợ-ký mà thiếu dùng thi  
phai lo mờ hội thi dặng tuyển tài; hê  
yết-thị ra rồi thi học-sanh ứng ứng đâm  
đơn vào xin ứng thí. Cứ gi năm rồi  
Chánh-phủ cần dùng 10 vị thợ-ký mà  
có 8 vị học-sanh đến chịu bách thoi?

Xưa kia thiên hạ rất tranh hòng chúc  
thợ-ký ấy lâm mà nay sao ra lối lảng lơ  
dường ấy? Tại sao vậy, chư-lộn có rõ  
chẳng??

Theo trí ngu lòi nghiệm cứu, thi bời  
tại môt có đại khái mà ra. Là thuở  
trước tuy các ông thợ-ký học lặp,  
nguyệt bông 12\$00 mặt dầu, mà có

ông mới giúp việc chừng vài năm thì  
đã thấy dư ăn dư đê. Vì sao vậy? Vì  
khi trước hàng hóa và vật thực, còn rẽ  
mà nhở eay nhiêu việc, nhơn dân thư  
thới tiêu gạo còn rảnh thường bay dí  
tài tết thân ít hay chịu nhục, chẳng biết  
nhìn thua cho nên nhà tư khâm lâm vay!  
Chí như đương kiêm hàng hóa mất hàng  
mùi đời khi xưa, mà thiên hạ lại lầm đảo  
huyền, e-ăn, không mấy ai sừng sê,  
cam nhau nại, trong giá liên trán táo  
gạo, cho nên nhà tư túng tiếu! Có  
nhieu người phải làm vô nợ nần suốt  
kiếp. Do nơi ấy, học sanh mới ngâ-lòng  
buồn ý, là một, hai iữa là đương thời  
các nhà Học-thức đương lo khai sáng  
nghề nghiệp, khuyến nhủ đồng bang  
đem lối sau, trưng ngày về, nhắc nhũng  
thói ổ bạc của Ngoại-bang đổi cùng  
quốc-dân tự thứ, nên có lâm vị họ  
sanh tự biết mình có tài huân-súc vì đã  
xé nghe rộng thấy nên chí bỗng-tang  
không phải tại chúc hường cao-du của  
dân là khoái vây! Nên lục thành tài rồi  
thì kẻ oái nghiệp liên-giác lo bối đắp  
lấy uê-niếp tồ tông, kẻ lại xin tiền cha  
mẹ lo kinh-dinh sự sống.— Như mới  
dày tôi có thấy một ông quan bát vật  
đang lo lặp là máy xay lúa ông thứ  
nhì lại lo khai hóa ruộng mìntheo cách  
văn minh. Có một ông đang tung ohanh  
lương bỗng cùng nhiêu lại xin nghỉ  
rắp về nhà bùn hiệp với thân-bằng  
mà lập lò-xuống dặng mờ maug nghề  
xảo-ký. Cũng còn nhieu đứng nhiệt  
thành chĩ chiêm kỵ mổi lợi nhâ thoi.

Dường ấy chư khán-quan có chịu  
nhinh chắc là: Tám nơi TIẾN BỘ BƯỚC VÀO  
CHẮNG?

chưa hết

Long-xuyên  
NGUYỄN-THÀNH-ÚC  
Tự-Thiệu-Huy

Trích trong N. C. M. Đ.

## Lịch năm Canh-Thân

( ANNÉE 1920 )

Ký báo này Bôn-Quán có gởi theo một  
lâm lịch năm mới Canh-Thân (1920) kính  
dung cho mọi vị khán-quan, xin nhiệm  
linh lấy thảo cùng Bôn-Quán.

An-Hà Nhựt-Báo

## Xin cảm đá gà

Năm nay khấp cả lục châu mùa mang  
đêu thất, lúa gạo mất dân dỏi khác,  
trộm cướp đầy đầy, mà sự cờ bạc khấp  
đu các nơi, bô sự cờ bạc nhiều chừng  
nào, trộm cướp càng nhiều chừng nấy.  
Quan trên đà thi ài bô đức cho dân mà  
cẩm sự cờ bạc là đêu rất may mắn cho  
dân. Dẫu cờ bạc có chơi cũng dấu kín  
như binh khó ai biết dặng (quốc cẩm).  
Còn việc đá gà là mối hại to sao không  
cẩm? Các chủ cất trường gà đều là người  
có quyền, ngoài thi lập trường gà, trong  
thì chira me, bài cáo dù thứ (*Maison de jeu*). Nào có ai giám bắt đầu! Hê có bắt  
thì nói rằng đá gà vô tội. Như tại tỉnh  
Vĩnh-long làng Tân-Giai và làng Long-llô  
cách chau thành không đầy hai ngàn  
thước mà lập đền bốn trường gà, chì  
trường gà là người có quyền tước  
không ai giám nói chi, chơi đông như  
nhà xét (*Cercle*) thâu lợi rất nhiều ai  
thấy không ham không muốn. Bây giờ  
đây nghe làng Tân-Nhan và làng Phước-  
Hậu cất thêm bốn tám trường gà nữa.  
Đó gần chau thành Vĩnh-long tinh sơ  
gần một chục trường gà, còn như xa  
chau thành lập thêm bao nhiêu nữa??  
Cùng cho chung là cờ bạc đê bắt đầu kê  
l mổi hại to sao lại dặng tự do vô tội??

T. T. P.

## Thơ tín ván lai

Tanan, le 4 Janvier 1920  
Canton d'An-ninh-Thuong  
Village de Tho cang

Chers Messieurs,

Kính thăm ông chủ nhơn và ông chủ  
bút đều dặng khương ninh trường tho  
gau xin hai ông lấy lòng quản đại nhoa  
đirc mà ăa hành dùm bài sau đây mà làm  
phước cho lục chau biết phuong thuoc  
hay mà dùng trong con binh ngặt, thi  
sigma hai ông muôn người ghi tat, phuoc  
như đồng bài tho 11 năm sang.

Nay kính

Nguyễn-văn-Hiển

Nay tôi có thấy tại bat Tân-an có thấy  
Trấn-huy-Tân mới tiêm được một thứ  
thuốc rượu kêu là "Tết được dịch KH  
LƯƠNG PHƯƠNG" để trị bệnh trùng thực  
trùng thử, dịch khí ya mửa. Mọi đây có  
cứu 8 người đều mạnh cả, trong đó có  
2 người bị dịch nặng hơn hết, một  
người kêu là Trần-văn-Bù ở làng Nhơn

bình coi nhíp nhà giấy xe lửa gare Tân-an, một người nữa là Trần-văn-Lành cựu hương hào Phú-nhơn. Hai người này bị đánh một cách rất nặng, đi sòng 5, 7 lần, con mắt sâu như giếng vẹp bể tay chon đều m López, số mạng coi vẫn giỏi rất nguy cấp, mà nhờ uống thuốc này mới người chung 4 ly nhỏ trong 15 phút đồng hồ thì lần lần mạnh lại như thường.

Rượu thuốc này rất quý báu, đáng nên danh ra cho cả lục châu biết mua để dành trong nhà mà cứu cấp trong khi nguy hiểm mang lấy bình độc có sẵn mà dùng, khỏi mắc công đi tiêm thấy hốt thuốc mất hết ngày giờ mà không chắc mạnh. Tôi ngó thấy tại nhà thấy Tân cứu thư ký ở tại chợ Tân-an làng Bình-lập có chế sáng từ chai thuốc rượu thiên thời giá báo một đồng bạc một chai mà cứu nhiều người thì rõ lắm và thấy cũng có bán thuốc ban bách, thuốc kiết ra máu, thuốc thông phong phù, thuốc ho, thuốc đờn bà để đau tê bại. Các thứ thuốc này đều hay cả, chẳng phải mặt tra.

Ai mua uống không hết thấy trả tiền lại. Số cứu sao linh một người bằng lập 7 kiến chùa, thấy này cũng có lòng nhơn hay cho không mà cứu kẻ nghèo còn người ở xa gửi thư mua cũng bán. Vậy xin lục châu nếu vị nào mang lấy các bình ấy thì mau mau gửi thư mua thuốc thì chắc bình mạnh. Tôi thấy sự hay hứa ích cho đời nên tò cáo cho đồng bang bay chung mà làm phước.

Nguyễn-văn-Hiền  
Instituteur chargé de l'école  
Thợ cang à Tân-an

## Về văn minh

Đại trào Pháp-quốc, bảo hộ nước ta,  
Muốn họ au ca, trên hòa dưới thuận  
Sức trị bên vững, được thuở thanh nhàn  
Mọi nhà ở an, cũng nhờ đức chánh  
Tôi nay bôn tánh, tự Nguyễn-văn-Sâm  
Soạn bài quốc âm, để xem tiêu khiên  
Trí sơ tài siêng, mực chờ khen ché  
Việc Hán việc Tề, tôi chura có thạo  
Bởi nay chế lạo, cũng nhờ thấy ta  
Thấy đâu nói ra, cho xui theo vận  
Xe hơi ngừng chặn, không cần biết đi  
Hình như con quỉ, chạy mau như gió  
Trên thời vừa ngó, trưng lợ Đại-bàng  
Tiếng gọi phi thoản, máy bay là nó  
(Tôi xưa chưa rõ) nói rằng đằng vận  
Thế cuộc đời Tân, so bé chẳng kém  
Rạch ngòi mướn bèm, đất liền khô khan  
Muốn cho nước sang, thì đem xáng mút  
Hình coi kỳ cục, máy móc lạ thường  
Có một cái rường, chung quanh gầu sác  
Việc làm sắp đặt, coi bộ kinh càng  
Bảo mộc giặc ngao, thành kinh thành  
rạch

Học làm có sách, trí độ cao thâm  
Việc dâng một năm, thay làm nữa tháng  
Đường đi quá ngắn, lại có xe tàu,  
Đi dà dặng mau, khỏi lo ngược nước,  
Nghỉ hối khi trước rùng rú quanh eo  
Muốn đi hà do, sợ e nổi cợp  
Các đều góp nhóp, xin sang việc này  
Hơn mấy tháng rày, tranh thương cùng  
khách

Annam hội dù, các sở các ty,  
Công sở chồ ni, Tân-an thôn hiệu  
Nhỏ lớn đại tiêu, dù mặt đồng bang  
Đều rập tiếng vang, tranh thương khách  
trú  
Kêu nhau hùn rú, lập tiệm lập chánh  
Đua nhau cạnh tranh, lập giày đoàn thể  
Khách trú sở hệ, cũng tại Lý-Thiên

Làm cho dâng điện, bão buôn ênh  
Việc này trọng thê, hé tay tay luồng  
Tiếng oái như chuông, phải làm làm tới  
Chờ dừng dấp dời, rồi lại ngàn ngσ,  
Chúng nó đương chờ, coi mình đường

thê  
Làm sao cho xé, kéo chúng cười rang,  
Xấu ấy thập ngàn, các ông phải liệu  
Chờ dừng có điều, chúng nó dê vui  
Việc đà phanh phui, rung rinh hoàn dù  
Mấy đều ví dụ, xin chờ cười ché  
Bát ván nôm nè, coi chơi vài muộn.

Nguyễn-văn-Sâm  
Village de Tân-an (Cửu-thơ)

## Cuộc tuyển cử hội đồng quản hạt

Quận Châu-đốc, Hà-tiên  
Long-xuyên, Rạch-gia  
Ngày 4 Janvier 1920

### CẨM TA

Kính lời cùng chư vị thừa sai,  
Trong thấy xưa nay những người dữ cũ  
chứa quản hạt hội đồng trong Nam-kỳ  
toàn là bặt giòn mạnh, chứ chưa từng  
thấy kè nghèo yếu nào mà dám ra  
cạnh tranh chứa ấy. Vì vậy biết bao  
những đứng tài ba lội lạc, nhưng vì nghèo  
yếu mà phải bị chôn tên tuổi bấy chừ.

Nhưng mà thiết tưởng, bất luận trong  
nước nào, hé dân tộc càng mở mang  
thì cái thế giàu mạnh càng sút giá.

Tôi đây là một sĩ hèn đã nghèo lại  
yếu, dâu dám tự xưng là bặt tài ba,  
song bình sanh tôi vẫn có một mảnh  
nhịp thành về đường công ioh, tôi thấy  
cuộc đời như thế, nên tôi đánh liều ra  
dự cử dặngthon độ thế tình lành noǎn

Nay cuộc tuyển cử đã xong, tuy tôi  
chẳng đặc cử mặc dầu, nhưng mà 84  
tiếng tham của chư vị thừa sai trong  
bốn tỉnh bỏ cho tôi đó rất đủ làm cho  
tôi vinh diệu với đời, và nhất là đủ làm  
cho thấy rõ ràng cái trình độ của quốc  
dân ta buổi này là bực nào.

Ấy vậy tôi kính tạm dời lời hèn này  
mà cảm ta 84 vị thừa sai đã có lòng  
huệ cố đến tôi, và tôi nguyên dem ơn  
chư tôn ghi xương tạc da.

Nguyễn-văn-Cử  
Kinh đồn

## Ai tin

Bản-Báo hay đăng tin buồn rảng: Thầy Phạm-lông-Chương thông ngôn Tòa-án  
Cán-thợ binh chẳng đầy mấy bữa mà  
đã từ trần ngày 7 Janvier 1920, hưởng  
dương dăng 31 tuổi.

Cuộc tổng chung đăng sau bài ngày  
10 Janvier 1920.

Nghé lại Thầy Phạm-lông-Chương mới  
thoat tang chứa đầy 1 tháng nay cho lính  
nghiêm thấy là ô g Phạm-dai-Bô Tri-  
phủ bồi hưu đã mang phán, ngày nay  
lại tới phiên thầy bỏ vợ yếu con thơ, là  
anh em hàng hưu, ai thấy tình cảnh  
như vậy cũng đem lòng thương xót.  
Thiệt là: Họa e đơn chí, phuoc bát  
tràng lai, lời thánh hiền chẳng sai mà.

Vậy Bản-Báo kính đời lời trước xin  
phản ứng cùng quý-quyên, sau cầu chúc  
cho linh hồn Thầy Phạm-lông-Chương  
sớm được lên cõi Bồng-lai đời đời khoái  
lạc.

An-hà Nhứt-Báo huy luy  
kính diếu

**KHỐC HỮU PHẠM-LỘNG-CHƯƠNG**  
(Liên hưởn ngù-thù)

Phạm-lộng-Chương ôi ! Phạm-lộng-Chương !

Bao dành rẽ bạn tách lè phương.  
Bốn phan chia loai người non nước;  
Chín suối dành cam lạnh khói hương.  
Nhưng ngò tuổi qui bến khẽ khoác;  
Nào hay cởi hạt lanh lluyễn đường.  
Trần cam chưa trọn phẩn ngay tháo.  
Sự thế ai không luồng đoạn trường.

Đoạn trường trường đoạn dẽ chi rgei  
Nhớ bóng hình xưa luồn ngậm ngùi  
Sóng sụng chòng treo rêu mốc trắng  
Sặm sừ dà tat chử đèn thuỷ  
Héo don nhành liêu hoa lầm tâ  
Đau đớn lòng tre mắt sụt sùi  
Một đồng vân chuong dem đất dập  
Tứ dây chung dặng chốn an vui

An vui chàng dặng el ồn thong doang  
Đè lụy cho ai ngó môi tròng.

Nhưng trước chung cùng trời bắn hõ  
Nào ngờ riêng tách cuộc tiêm long  
Hiếu trung lấp chặt ba giêng nặng  
Nhơn ngbia quấn xa một el ứ đồng  
Cái lối phù du trông quá ngắn  
Thơ nhân tin cá bắt khôn thông

Tin cá khôn thông vẫn tiếng cười  
Âm dương đôi ngò ngắn con người  
Trên đời sau trước dể nhiều kẻ  
Dưới thế hôm nay thiển một người  
Nào mang hồn thua ngoài bảy chục?  
Sao phán vẫn dài lè ba mươi?

Hầu hờ con tạo trên chi bẩy  
Kiến vị người sáu cánh chắt g tươi

Kiến chắt tươi vì lâm diêm sương  
Trớ trêu chi bẩy lão Vô-Thường  
Sóng xio đá khóc rên ba quận  
Hoa ú người than đội bối phuong

Không lẽ dành chung đến Địa phủ  
Có khi tranh dặng nước Thiên Đường  
Mát xanh thương bấy anh tài khách  
Phạm-lộng-Chương ôi Phạm-lộng-Chương

Cao-minh-Chánh

Kinh lịch Tòa án Cần Thơ  
Huy lụy

## Văn uyên

### XÓT MỎ ĐẠM-TIỀN

Nhưng mảng đưa theo lượng sóng tình,  
Nửa chừng thoát gãy kiếp xuân xanh;  
Mỏ oan lau lớp bụi bùi xù,  
Đất lạnh hương tàng vẫn bắc tanh;  
Giọng đỗ kêu đau người chín suối,  
Đời ve diều thảm trót năm cành;  
Ai về nhủ với đoàn son pháo,  
Lấy đó soi gương chờ lập thành!

Cao-hoài-Sang

### TÚY-KIÊU BÁN MÌNH

Sáu bão chưa xong mấy đoạn tình!  
Oan nhà đâu vướn nghĩ càng kinh!  
Thay duyên cam phụ từ đoạn thế,  
Liệu phận toan đến nghĩa dường sinh;  
Ngót lụy buồm lồng non nước ấy,  
Tất dường thêm thận phẩn son minh;  
Thôi thi quyết mệt cho xong vậy.  
Nồng uối ai bảy việc trớ trình??

Cao-hoài-Sang.

### NGỘ THÚC SINH

Phong trần chưa rảnh nợ hông nhau,  
May gấp chắt Sinh gởi phản làng;  
Vì nước cờ tiên khi gió các,  
Hòa câu thi thánh lúc trăng san;

Gương cười khách mới duyên khóc thăm  
Đở khóc lúh xưa tóc nhuộm vàng;  
Nồng nỗi trời Liêu khôn thế tố,  
Số hoa đào nghỉ luồn bẩm gan.

Nguyên-thanh-Ngoi

CĂNH TRỜI HỘM  
Yêm liêm bốn phia cánh buôn tanh,  
Khen bẩy tay trời khéo đậm thanh;  
Gió giờ nước trăng phơi vây bạc,  
Mây giăng trời ngọc án non xanh;  
Sóng ngoi chắp chén mỏng trèo bãi,  
Lau động lăng-xang muôn lội sành;  
Nhạo bác kêu sương hồn giục linh,  
Nép ngò hờ liêu lái thăm cau!

Nguyên-thanh-Ngoi

NƯỚC  
Gãm thiệt cơ cầu dặng hóa công,  
Xui trong trời dục dục rồi trọng;  
Thân danh bốn biển nhảm lui tối,  
Ngày tháng năm hổ luồng đột xông;  
Sâu cạn tẩm lòng trời vẫn hết,  
Trực thanh mặt đất hay cùng;  
Tùng phen gặp gỡ cuồn phong khởi,  
Nhẫn thử mày chơi chung hải hùng;

Hồ-minh-Chiếu, Bác-liêu

Lớn rộng xây bờ mây thiên công,  
Đục mây gấp phèn lồng cùng trọng;  
Muôn vật tốt tươi vì trời nhuận,  
Ngàn trùng khóa lấp đá từng xông;  
Chùa theo ngay vạy trời soi dạ.  
Gắn gươn tròn vuông đất rõ ràng;  
Cường nhượn tùy thời ai có biết,  
Gió vay mới thấy sức lão hùng;

Tạ-phú-Túc.

Hòa-bình Bác-liêu

### PHUNG HOA BÀI III

• Tiệm Nam-Băng bán e\*

An-hà n° 145 du 11 Décembre 1919

Bến chí lò chi phải đến nghèo  
Nam-Băng có lúc hết hối eo  
Quân khai thương lò rổi oghe khô...  
Khuyễn chờ buôn lòng, ruột chở teo  
Gặp lúc hanh-thông, hàng chằng mốc  
Nhảm khi đặt-vận, vật đầu meo  
Khởi đầu muôn việc đầu là dề?  
Phải ráng trach thương phải ráng trèo

Ô-môn; Joseph Nguyễn-hữu-Phước,

### KHUYẾN HÒA «MAM-BĂNG» BẢN E NGUYỄN ĐỀ VÂN

Bán buôn trung nghĩa mứa lò nghèo,  
Đầu những tại Trần nô sợ eo.  
E tiếng bán đỗ lòng chằng nỡ,  
Phải dèo từ bốn ruột không teo.  
Rượu trà mẩy thuở cho thùy thùy,  
Bánh trái làm chí tới mốc meo.  
Mai mít mía mảng trời ngó lại  
Trí-tinh lâu cũng hiến tay trèo.

### KHUYẾN «NAM-BĂNG» ĐỦ CHU TIỆM MÙA HÀ NHƯỢN

Tay hương chúc, mặt nhù què,  
Đốt nát sanh ra tinh, vụng vế.  
Ghé tiệm Annam e xố-lợ  
Vào phòng khách-trú dè rà-rè.  
Mấy lần ngỗn-đầu coi trơ trảo,  
Một tiếng cò-son thay náo-né.  
Nhẫn với Nam-Băng và các tiệm,  
Rẻ, nolon, vui, dẽ, chắc đồng thê.

### KHUYẾN BỒNG-NHƠN HÀO MÁI

Trong cuộc hiệp thương sảng thể thân,  
Nhờ ơn Nhà-trore iúp đồng nhẫn  
Khai trương g hiêm kè lấn tối,  
Thủ hóa sao là chẳng chịu gian.

Cốt nhục một đoàn toàn bảo học,  
Thần sờ hai chữ phải cần phân.  
Càng lời nhán với người tai mắt,  
Trong cuộc hiệp thương súng thể thán

Nguyễn-minh-Triết  
Ex. Hương cà du village de  
Mỹ-dòng-thượng (My tho)

## Sứa chò sai

An-hà số 147-148 nơi khoản "Cuộc cử Hội-Đồng quận Hạt"  
"quận Biên-hoa Tây-ninh, Thủ-dầu-một"  
"quận Gia-dịnh, Chợ-lớn, Vũng-Tàu,  
Baria"  
"quận Mytho, Tana, Bentre, Gocóng"

XIN ĐỌC LẠI:  
quận Biên-hoa, Thủ-dầu-một, và Baria.  
quận Gia-dịnh, Tây-ninh, Cholon, và  
Go-công.  
quận Mytho, Bentre và Tana.

## Vàng linh tê

Bang-long, le 10 Décembre 1919.

BẮM

Kính thắm ông, bà và quý quyến ông  
an ninh trường thọ.

Tôi lấy làm hạnh phước, cho bà con  
và gia quyến của tôi, mới tiêm dặng  
thuốc của ông là VẠNG-LINH-TÊ, thiệt  
thứ thuốc thần hiệu, lấy làm may mắn  
cho tôi làm sao? là linh dược VẠNG  
LINH-TÊ đại hưu hiệu bảo hộ thần thê  
bà con tôi mạnh giỏi.

Chớ căng bình người đòn bà chúa tôi  
đảng kinh vô lè, khi nhiều, hoặc ít, nhờ  
linh-tê này bảo hộ có chừng và tốt, còn  
con bùi sức khỏe, không èo uột nữa.

Vậy xin ông làm ơn cho tôi mua thêm  
7\$00 thần hiệu VẠNG-LINH-TÊ, gởi contre  
remboursement lại nà giấy thép Sóc-  
trăng, tôi lên lảnh, xin ông giùm sắm  
sáng để lên như vầy.

Cựu Hương-Giáo  
Trương-tú-Quí  
Village de Bang-Long  
à Sóc-trăng

## Nhàn đàm

Tên Mít ngày đêm hết lòng hoanguyện  
vái van ông Táo, với ông Địa, xin phò  
hỏ cho nó làm ăn mau khá, thì nó lên  
trang phung thờ hai ông. Quả nhiên như  
ý làm ăn rất phát đạt.

Lúc gần tết (tiết) nó mới mua một tờ  
giấy dỏ, đem đến thấy nho cây viết  
giùm chữ hiệu ông Táo, ông Địa dặng  
có thờ chung một cái trang cho gọn.  
Ông thấy nho thấy vậy rắng mắt khuấy  
chơi, mới viết bốn chữ lớn là Chung, Hố,  
Thiên, Lưu, rồi thì Mít ta cứ việc đem về  
dán trên trang mà thờ. Trong xóm có  
tên Xoài chữ nho cũng khá, bửa kia  
qua nhà tên Mít chơi, vùng ngó trực  
lên thấy trang thờ mới hỏi: Ủa anh  
thờ Ông gì Bà chi đó vậy anh? Mít nói:  
à tôi thờ ông Táo, ông Địa đa. Xoài coi  
rồi nói là dữ be, thường khi hẽ viết  
Bông-Trù-Tư-Mạng là ông Táo, còn viết  
Phước-Đức-Chánh-Thần thì là ông Địa  
mà, chớ trong bốn chữ Chung-Hố Thiên

Lưu đây thời phi nghĩa lý, có rõ là  
thờ ai ai đâu! Mít nghe vậy nói dối bèn  
gởi tờ giấy đó đem đến thấy nho bắt  
đến, nói rằng: Thầy suo có viết bậy.  
Ông thấy mới giải nghĩa cho Mít nghe:  
chữ Chung nghĩa là đồng, chữ Hố nghĩa  
là Ôi, chữ Thiên nghĩa là ngắn, chữ Lưu  
nghĩa là trời, là Bông Ôi NGÂN TRỜI, ấy  
tức thị là Bông Ôi NGÂN TRỜI, cái nghĩa  
lý cao xa lắm ma. Mít thầm ý biết lỗi,  
trở về nhanh đèn vái lạy Bông Ôi xá  
vì tội dán lên rồi lột xuống vỏ lè, tình  
nguyễn lời tết thì Mít cúng cam, hồng,  
nhân, táo vung trang.... tam bài....

Câu-ké: G. H. Bang

## Giá bạc

Kho bạc nhà-nước..... 13<sup>f</sup>  
Đồng-Dương..... 13<sup>f</sup>

## Giá lúa

Mỗi tạ 100 kilos chở đến Chợ-lớn và  
trả bao lại. Từ 8\$05 tới 8\$50 tùy theo  
thứ lúa.

## Trường Vò văn Cantho

Đây học trò thi lây bằng cấp Sơ học

Học và ăn ngũ tại trường  
12 \$ một tháng

Học và ăn buổi trưa 7 \$

Học ngoài..... 4 \$

Bữa 12 tháng chạp Annam bài  
trường

Bữa 12 tháng gieng Annam  
tựu trường

## Hội mua bán lúa

«Nam-lợi-mỳ» TRÀON  
Số vốn 200.000\$00 (hai mươi muôn)

Hội mua bán chắc chắn, cầu lường  
thật thà, vị nào ở xa muốn bán xin gởi

lúa kiều den, hội sẽ đánh giấy thép định  
giá, hoặc sai người đến thương nghị.

Quản-ly  
Nguyễn-văn-Yêu  
Nguyễn-văn-Bản  
Nguyễn-văn-Cẩn  
Đặng-văn-Chiểu



Trữ bản tại  
nhà in An-hà  
CANTHO

## Cáo bạch

Có bán cảng  
viết "PORTE-  
PLUMES À RÉSER-  
VOIR" ngoài viết  
bằng vàng thiêt  
cao "PLUMES EN  
OR CONTRÔLÉ"  
không sét,  
không mòn. Có  
khau (AGRAF)  
một đầu thiêt  
viết, còn đầu  
kia thì viết chí  
(PORTEMINE); có  
phụ thêm 1  
bộ nhỏ đựng  
năm cộng chí  
để thay. Cây  
viết này nếu  
gìn giữ xài  
mười năm  
không bù.

Xin dùng  
tường rang cây  
viết này giống  
theo cảng viết  
năm cát, một  
đồng giá khach  
bán đ.

Mua về, nếu  
xài không đặng  
không xứng  
đang với đồng  
tiền thì trả lại.  
Bản hiệu sẽ trả  
tiền lại đủ.

Giá một cây  
là (có hộp, có  
complegoutte)

4350

Mua nguyên lô  
về bán lại càng  
tính giá nhẹ  
hơn nhiều.

## Bạn hát xiết Annam

(Cirque Annamite)

### Lời kinh cáo

Từ ngày chúng tôi lập thành bạn hát xiết Annam đến nay gần dặng 1 năm rồi hường đi hát khắp Lục-châu, đến đâu nói cho phái; cũng như Đông bang, doai nghĩa Đông bào, thương tình đồng chí, vui lòng xem giúp, lại cùng là may: kép hát và nam nữ tài tử của bạn chúng tôi làm tuồng dặng ấm tai đẹp mắt Đông-bang, nên tiếng khen không giút. Ôn ấy, chúng tôi toàn cảm ngần ngày.

Nghĩ vì: Xưa nay Đông bang ta chưa ai ra lập dặng một bạn hát xiết khí cụ súng túc như các nước bên cõi Âu-mỹ Nay chúng tôi chử ý, thiệt là: bắt đầu lợi chũ cầu danh, muốn lập thêm bạn hát xiết của chúng tôi ra cho thiệt lớn, kép làm tuồng chọn người cho thuần thực ngoài bang trong vào may mà dặng đẹp mắt ngợi khen, thì tiếng thơm cũng bay lè cho Đông-chung.

Vậy tôi rao báo này cho Lục-châu người Annam ta mà thôi, ai có biết kiêu cách chi lạ trong cuộc thể thao: nhào, múa, đánh du, di giày, hoặc nghê chi khác v...v... Xin đến giúp sirs cùng bạn chúng tôi, thì chúng tôi cũng trọng tiếp luận tài nạp dụng và hưởn công cho xứng dặng.

Nếu vị nào muố viết thư trước cho tôi mà bàn luận đều chi, xin để bao như vầy: Và xin nhớ biện cho tôi cái hiệu thì tôi sẽ sáng lồng trả lời.

Monsieur André Thận, Directeur de la troupe d'acrobates Annamites à Vinhlong. (à faire suivre)  
André Thận kinh cáo

## Nam-Bắc Ái

### Kính trình cùng quý vị:

Tại tiệm tôi, có trữ Trà-Nam-Việt, dầu măm (Essence de menthe) biệu Lô-tien và các thứ xà-bong.

Có phòng ngủ, rộng ráo sạch sẽ.

Có bán cơm Annam, cơm Tây, và rượu ié.

Người Quản-ly tiệm này, biết phép vệ-sanh, cho nên sự tinh khiết ít nơi bị kít!

Cứu xin chư-vị đồng-bảo, mở lòng đoàn thề, giúp chúng tôi cho vững bước trong cuộc thương trường, là 1 điều chúng tôi rất trọng ơn chư quý vị lắm đó.

### Nghĩ rằng:

Người Annam, thương Annam, Lắp sòng, phá núi, dầu làm như chơi

Monsieur Lê-Mai, Quản-ly

Nam-Bắc-Ái

Poste de Trà-òn

Kinh đốn

Mấy ông Chủ-bút Nhựt-trinh quắc-ngữ nếu đi lở đường, ghé ăn, nghỉ tiệm tôi chúng tôi chẳng tính tiền chi cả.

## Lời Rao

### Rượu Rhum Stella

Hội lâm Đườ.-g và làm rượu rom ở tại Cantho kêu hùn vốn thêm cho dù 1 triệu rưỡi quan tiền lao-sa (1 million et demi de francs)

Vì nào muốn hùn xin do nơi ông QUẢN LÝ hội dương niều ngũ tại phòng văn quan Trung-sư A. Viviers tại Cantho

## Bán

Có bán một con ngựa kim bắc thảo lai.

Ai muốn mua xin do nơi M. Pierrat Payeur à Cantho.

## Nam-đoàn-thè

### RESTAURANT Quai du Fort Cantho

Kính cùng lục châu chư tôn dặng rõ:

Chúng tôi mới lập 1 cái tiệm biệu là NAM-ĐOÀN-THÈ gác cầu tàu Khách-Irú, gần nhà hàng ông Võ-hiệu-Đé (quai du fort Cantho) để bắc đồ điểm tâm như là: café, bánh, nước đá, và dù thử rượu (Coosommation) và sách, vở, giấy, viết, miếng v.v.

Xin mời lục-châu chư tôn có diệp đến Cantho tiện đường dời gót ngọc lại tiệm chúng tôi, trước coi cho biết công cuộc chúng tôi tạo lập, và sau nữa, chư tôn muôn cần dùng món chi, chúng tôi sẽ làm cho chư tôn vui lòng.

Xin đến, sẽ thấy chúng tôi hết lòng hoan nghênh và tiếp đãi vừa ý chư tôn chẳng sai.

Xin chư tôn niệm Vịnh Annam cùng nhau.

NAM-ĐOÀN-THÈ Cân bạch.

## Hậu-thạnh

### Giao tiếp & Tương mại hội

CU LAO MÀY—TRAON

Hội mua bão lúa

Hội này khởi sự mua bán từ ngày 1 Mars 1919 đến ngày nay là 15 Septembre 1919 tính số mỗi 100\$00 thì lời dặng 52\$ còn tài sản linh lợi hết thảy giá đáng 50\$00 đều tinh nháp vô số vốn.

Nay hội mở hùn thêm mỗi phần hùn là 150\$; như vị nào muốn hùn mấy hùn tùy thích. Định đến ngày 1 Décembre 1919 thì nộp sổ hùn; như vị nào muốn hối đều chi xin gửi thư cho Monsieur Tứ chưởng Hội Giao tiếp sẽ hồi âm lập tức.

Thương xã Hội

## Việc nên làm!!

Rượu Rhum Stella làm tại Cantho, dat rong bằng nước mia, uống đã ngọt mà giá lại rẻ.

Vậy Bồn biệu kính cùng chư quý vị rõ: Như vị nào muố lánh về bán dặng kiếm tiền buồ hông, xin viết thư cho Bồn biệu mà thương nghị.

Lành về bán khói trà tiên trước, bán dặng bao nhiêu thì trà tiên bấy nhiêu. Còn như vị nào lánh rượu về mà bán chẳng dặng vậy, miếng là ve còn tốt thì thôi.

Société des Sucres et Rhums de Cantho Kinh Cáo

## Một việc khá lầm

Có quan Giám đốc Quesnel sảng lòng muôn bán hai sở ruộng của ngài, ở tại Tháp mươi (Mý tho) sở thứ nhất được 46 mẫu, ở dựa mé kinh, sở thứ nhì được 246 mẫu, ở dựa mé kinh lớn kêu là kinh Tông-dốc Lộc, kinh này xáng mới vét lại lớn lám, bê ngan chừng 40 thước nên tiện bê chờ lúa ruộng lâm, và như muôn chờ lúa thăng lên Chợ-lớn đi ngã sông Vaico cũng đê lâm.

Hai sở ruộng ấy đều là đất thuộc tốt lâm, chẳng còn phải tốn công khai phá chỉ nữa hết; lại sảng trong đất có mười ba cái đia, cá rất đại lợi. Có một sở đất khác kế cận với hai sở ruộng nói trên đây, chừng 300 mẫu, nguyên là của biệu Speidel đã bị nhà nước tịch thâu lại và có lê trong một ít lâu sẽ giao già bán.

Hai sở ruộng của quan giám đốc Quesnel, huê lợi mỗi năm chừng 12 tới 15 ngàn giờ.

Ai muốn mua hai sở đất ấy xin gửi thư cho quan Giám đốc Quesnel tại Saigon, hay là gửi cho sở Nhựt-trinh An-hà tại Can-thơ mà thương nghị và đến xem bản đồ thi biếu rõ.

**MỸ KY**

TIỆM HỘA CHONDUNG VÀ KHẮC CON DAU  
ở đường Turc, số 16

Ngang nhà MOTTET, Saigon

Kính cáo cùng quý khách dặng hay: tại tiệm tôi có làm mà đá bằng đá cảm thạch, đá xanh Ton-kin có đủ các thứ kiệu.

Có khắc con dấu bằng đồng, mủ thuỷ bằng cây, chạm hổ đồng cùng hoa điêu thảo mộc theo là nhân hiệu, vân vân.

Một bia chạm bằn đá cảm thạch.

Có thư họa chân dung nhâm hình người mà vẽ bằng dầu sơn vò bồ, nước thuốc mực Tàu, viết chì than, họa biến liên và tranh, họa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Chaussures en tous genres.

TRƯƠNG-NGỌC-SIU cản khai

**Phò cáo đồng bang**

Kê từ buổi An-Hà An-quán,  
Tại Cần-thơ, tạo sáng đèn rày,

Lục-châu quân-tử, ơn dày

Mãn-cần mua giúp, ngày nay thạnh-hành,  
Thanh-hành dặng cừu hàng rộng mở

Máy sấm thêm, thấy thư tin ròng,

Lành in chỉ thấy đẹp xong,  
Truyện, thơ, danh-thiệp, thiệp-hồng,

[thiệp-tan.]

Toa, sô, bô, làm càng kỹ lưỡng,  
Chắc lại bền chẳng nhương của gười

Nói chí sách đóng thì thôi!

Lưng da, lưng bồ, đẽ dời ít hư.

Sách in sáng, tinh tú, Kim Túy,

Tự diễn cùng Sư ký Đại nam.

Tuấn tra Pháp lê, dày kham,

Cách thi hành án, thiệt làm rất hay.

Thước, viết ngobiên sáng dày dỗ họng

Tbiểu chí dầu giấy láng, mực ngồi;

Chuốc trao, nào phải những lời.

Sang chơi t chuyên xin mời các ông

Tuy vật liệu, nay không dẽ dỡ,

Bồn quán nào dám phụ ý ai,

Khó nhọc thử mấy chẳng nài,

Miêng cho đẹp dạ Qui-ngài là hơn.

An-Hà AnQuán Bd Saintenoy Cần-thơ,

Đến kính.

**LOI RAO**

Kê từ ngày Novembre 1919, ai  
có trong mía n iếu xin chờ đến lò  
rượu RHUMSTELLA tại làng Phú-Thứ  
(Cần-thơ) mà bán. Bất luận mấy ghe cũng  
mua; mua dặng tiền lâm.

Còn ai chưa trong mía cũng nên trong  
cho nhiều mà bán vì lò rượu này dùng  
nước mía mà làm rượu.

**Xin ghé mắt**

Truyện Ngũ-phụng-Lầu của Trần-văn-  
Hương có đê báo tại nhà in Hậu-giang  
Cần-thơ. Vậy xin đồng bang liêu vài cát  
tiền lông phí mua đọc giúp vui giây lác,  
giải muộn thoán cùng được vài canh.  
Trước là coi cho tiêu khiễn ngày giờ sau  
thấy đều tệ mà chừa!

Ilàm mua coi sẽ biết. Ngõ lâm!!  
Giá mỗi cuộn là..... 0\$20  
Ai mua nhiều tính giá rẻ hơn  
1 cuộn giá..... 0\$20  
50 cuộn giá..... 6\$50  
100 cuộn giá..... 12

**LE-KHANH-TRINH**

*Geometre-civit*

CANTHO—CHAUDOC

**LEVÉ DE PLANS**

*Délimitation et Bornage*

**EXPERTISES**

**Ông Lê khánh-Trinh**

KINH-LÝ

**Cantho—Chaudoc**

**Lành đạt điện thô**

**Phân ranh hạng**

**Tương phân thô sàng**

Công chuyện làm kỷ và mau lại giá nhẹ

Xin viết thư nơi tôi mà thương nghị.

**MỸ KY**

TIỆM HỘA CHONDUNG VÀ KHẮC CON DAU  
ở đường Turc, số 16

Ngang nhà MOTTET, Saigon

Kính cáo cùng quý khách dặng hay: tại tiệm tôi có làm mà đá bằng đá cảm thạch, đá xanh Ton-kin có đủ các thứ kiệu.

Có khắc con dấu bằng đồng, mủ thuỷ bằng cây, chạm hổ đồng cùng hoa điêu thảo mộc theo là nhân hiệu, vân vân.

Một bia chạm bằn đá cảm thạch.

Có thư họa chân dung nhâm hình người mà vẽ bằng dầu sơn vò bồ, nước thuốc mực Tàu, viết chì than, họa biến liên và tranh, họa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Chaussures en tous genres.

TRƯƠNG-NGỌC-SIU cản khai

**PIERRE PHAN-VAN-VAN**

DIT VANG

*Geometre civit*

Longxuyen— Chaudoc — Sade c

ARPENTAGE

*Délimitation et Bornage*

**EXPERTISES**

**Ông Phan-van-Vang**

(Pierre)

KINH LÝ NGOẠI NGẠCH

LONGXUYEN—CHAUDOC—SADEC

Lành đạt điện thô,

Phân giải bảng,

Tương phân thô sàng,

Công chuyện làm kỷ

càng và tin giá nhẹ

Điện chủ có cần dùng

xin viết thư thương nghị

**Thuốc điêu hiệu Globe**

(TRAI DAT)

Gói 10 điêu



Cög 20 điêu

Hút đã ngọt, dễ đánh lâu được  
không mốc, không mục.

Tại Jlango DENIS-FRERES có trữ bán

**Nhà máy xay gạo**

TẠI CHẠU THÀNH CẦN THƠ

Tại nhà máy này có xay vât trù gạo  
trắng, bán lẻ và bán tạ. Gạo xay ra có  
nhiều hàng tùy theo giá.

Trong lục-châu chư vị nào muốn mua  
hoặc mua hoặc ít, xin viết thư mà  
thương nghị.

Décertquierie de Cantho.

**LOI RAO**

Kính cùng lục-châu dặng rõ tại nhà  
in Hậu-Giang Cần-thơ, có báu sách chữ  
quốc-âm để giúp cho Hương-chire có  
quyền thi hành như trưởng-ta.

Sách này có 156 chương và có đủ kiến  
vết thi lời truyền rao, của ông DUONG-  
VĂN-MÊN mới đơn.

Giá mỗi cuộn là..... 3\$.00

Tiền gửi..... 0.15

Xin viết thư đến nhà in Hậu-Giang  
Cần-thơ, mà mua.

**HIỆU MÓI****Trần-Mạnh**

Ở đường mé-sông, gần cầu tàu Khách-Trú — **Cantho**

Có bán đủ thứ: Rượu-tay, đồ-hộp, thuốc hút (TABACS ET CIGARETTES) thuốc-tay (PRODCTS PHARMACEUTIQUES) dù, nón, khăn-sách, truyề..., thơ, tuồng, giấy, mực, và các thứ vật dụng theo thể-cách kinh-thời, vân-vân.....

Kính cung Lục-châu Quản-tử

Tiệm tôi mới lập, bán đủ các thứ hàng hóa đã kê trên đây; chẳng những là nón và lồ, lại có cả giá rẻ hơn các nơi

Tôi có lái bán CONTRE REMBOURSEMENT cho những người ở xa (ngoại tỉnh, hay là xa cách c. au thi h) có cần dùng món chi, chẳng hạn, cứ việc viết thư cho tôi thì tôi liền gửi nón ấy đến cho chư-tôn lập tức. Nói tóm lại đây là: chư-tôn có cần dùng vật chi, ở tại Cần-thơ có bán, thì tôi cũng có thể mà gửi ngay cho chư-tôn dạng vậy.

Xin chư-tôn Quý-khách, trường-tinh đồng-ban, ta ơn chiè-i-eօ, giúp nhau, dặng mau tần-hộ trong nេo thương-trường, thi ơn ấy rất nên thăm-cảm.

TRẦN-MẠNH kính cáo.

**TIỆM BÁN BÁNH MÌ**

**HIỆU TÂN-PHÚỚC**  
Đường kinh lập — **Cantho**

**NGUYỄN-NGỌC-NỮ**  
LÀ CHỦ TIỆM

Kính lời cho quý ông, quý thày rõ: tiệm tôi làm bánh mì rồng bột mì tẩy, mua tại hàng bán bột tốt có danh tại argon. Cách làm sạch sẽ, bánh thi đê ong tú có kiều rộng nước kiến lên

không dặng, ruồi bù không được lại khôi ai rờ tay do, ai mìn mua ð nào thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

Xin có lòng chiếu cố giúp bạn đồng-bang trong cuộc thương-mãi.

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

**Vò-văn học hiệu**

Trường học của Ông Vò-văn-Thom lập, gọi là "Vò-văn, học hiệu" đã khai từ hôm 4 Novembre 1918. Nay được 50 trò nam và nữ vào trường.

Thầy giáo cần mẫn cho nít học mau tàn phat vò cùng.

Tiên học và ăn, ngủ phải đóng trước tin giả như vầy.

Học ngoài (không ăn ngủ) .... 4\$

Học và ăn buổi trưa, ..... 7

Học và ăn ba buổi, ngủ

tại trường ..... 12

Như ai dùng giày Quốc-trái mà đóng tiên trường cho con cháu học, thì Ông Độc học trường Vò-văn cùng thâu, cứ mỗi phiêu 100 francs thi kê là ..... 16

Bửa 3 Juillet bài trường tối 5 Août thi tựu, còn kỳ bài trường Tết thi cứ rám tháng chạp bài qua rám tháng giêng thi tựu bà con cô bác ai có dịp đi Cần-thơ ghé coi cách sáp đặt chỗ học, chỗ ăn, chỗ ngủ.

Ai có cần hỏi thăm đều gi, xin gửi thư cho Ông Vò-văn-Thom thi lập tức có thư trả lời.

**PHARMACIE SHANGHAI****TRÔNG RĂN THAY CON MẮT**

Chủ nhơn **TRIỀU-CƯƠNG**

Một tiệm lớn ở tại đường Marins, số 88 — **Cholon**

Một tiệm mới ở tại đường Galliéni, số 3 — **Saigon**

(Ngang nhà giày xe lùa Saigo-Cholon gần Chợ-Mới)

Bản Dược Phòng có trữ bán nhiều thứ thuốc rất nên thán hiệu đều có dùng cái nhơn «Con Bướm Bướm» làm tin, chư quí vị có mua thuốc của tiệm tôi, hãy nài cho được cái nhơn «Con Bướm Bướm» mới là thiệt thuốc của tiệm tôi, kéo làm thứ giã uống vào thêm hại.

Bản Dược hàng có gõi thuốc tại nhà M. THÁI-KY-SƠN, ở đường Pellerin số 23-Saigon bán giüm giá của tiệm tôi, chư quí vị ở trong Lục-Châu có cần dùng thuốc của tiệm tôi, xin viết thư cho hay sáng long gởi cách Contre remboursement. Còn tiền gởi về thán chủ phải chịu

SHANGHAI BO HUYET YẾN SƠ VỀ

(20) Thuốc bò thận tinh thán hiệu

**THẬN HOÀN**

Theo dời Văn-minh này trong xã hội của Đóng-bảo ta từng có tiếng khen cho thuốc trị bệnh nhiều món dã hay, lại lịch-tri vò cùng, và các Lương-y trong các nước cũng làm chứng chắc cho ta phương thuốc Tự Thận này là một phương qui-là trong việc tráng dương nếu binh các chứng thuộc Thận rất nên dè dặt, theo thuốc này mà trị những là: Tâm, Thận bắt giao sanh chứng chiêm bao Di-tinh, nếu dè lâu ngày đường Ngọc quan hư xương mông hoai biến ra chứng Trệ-khí (dau giải) dùng thường thuốc này thì tráng hổa cho măng mòn sâm nơi thận thi tức thi mạnh giỏi;

1.—Huyết khí suy nhược, tinh thán hao kém, ăn uống không dặng, giao cấu không iỏi, mông-mị di-tinh cùng là đơn bà lanh nơi tử cung, đơn ông tinh huyết hư nhược nêu mới chậm có con, dùng thuốc này công hiệu hơn hết, sires mới mạnh hơn tinh chất của các loài cá, và ăn thận thi hơn sires Lộc-nhung, thiệt là bò tăt hạng nhất trong hoàn cầu;

2.—Bàn hoàng tho tháp, nhiệt sinh chứng lậu trệ, ngủ làm, mới thi dài gát, lâu thi bài hoài đơn diệu, hay là bởi đau sang độc mà uống nhiều thứ thuốc hại độc làm cho phạt ti-vi hao thận phổi; dùng đến thuốc này cũng nâng bồi bổ cho người tiêu trừ các chứng bệnh;

3.—Mỗi lồng mỗi gối, nhứt tè xương eօ, đi đứng có dấu không vững vàng, các chứng thuộc về cuộc chơi bời quá độ khiến tinh thán bùng rúng, dùng thuốc này trở nên mạnh mẽ;

4.—Ti-vi hổ khí huyết hao kém, hay

mệt hay mỏi đêm khuya, thường bay sòng bến bởi tích trệ nhiều, ăn uống không tiêu, dùng đến thuốc này khai vị kiện li chau thâu au ôn;

5.—Đờn bà con gái đường kinh huyết hư huyết kinh vàng đợt ngưng trê đồng khôi huyết sắc bầm, sanh chứng xích dài hạ, bạch dài hạ, đường kinh trôi sục không chứng, khi ít khi nhiều nơi âm mòn hú lạnh, dùng đến thuốc này rất bay vò cùng;

6.—Những người già cả, thản hư mang mòn hỏa kém, hay dài đêm, xương cốt mồi mẻ, dùng đến thuốc này rất cỗ tinh bồi thận, dầu già tuổi cao cũng mau có con triệt là thuốc bồ thận rất nên công hiệu.

Như vị nào có mấy chứng dã kê như trên đây, thi mau dùng thuốc hoàn này trong một ngày sẽ thấy hiệu nghiệm chẳng sai, uống luôn cho dặng 3, 4 ngày các bệnh đều hết, mà lại mạnh mẽ hơn xưa thán thè tráng kiện, như mấy ông già, bà cả khi huyết đậm suy, tinh thán hao kém ăn uống chẳng dặng, bệnh hoạn liên niên, như uống thuốc này cho thường, thi ăn uống mau tiêu, da thịt mịn màng, thèm sires lâu, già trố nên trẽ, còn trẽ thèm sires mạnh, có con thiết là một phương thuốc bồ huyết rất hay qui trong hoàn cầu.

Chư quí vị có mua hãy nài cho dặng hiệu PHARMACIE SHANGHAI và coi nhơn «Con BUỒM-BUỒM» mới là thiệt thuốc của Bản-Dược-Puông kéo làm thứ giã mạo

CÁCH DÙNG: Tôi trước khi đi ngủ uống một hoàn, uống với nước muối hay là nước trà, dùng luôn luôn đến khi trong minh cho thiệt mạnh.

**THIẾT GIA:**

Mỗi hộp hai hoàn ..... 1\$00

# HỒI ĐỒNG BẮNG

Trong xứ ta có lò đặc  
một thứ rượu ngon lâm  
kèu là **Rhum Stella**  
làm ròng bằng nước mía.

Ta nên mua rượu này  
mà uống, vậy mới là tò  
ý binh vực cài mồi lợi  
trong xứ ta đó.



Rượu **Rhum Stella**  
này giá đã rẻ mà uống lại  
nên thuốc nứa.  
Mua uống rồi mới biết.  
SOCIÉTÉ  
des  
SUCRES ET RHUMS  
Cantho Cochinchine

Muốn mua xin do nơi  
**HÃNG HẬU GIANG**  
**DƯƠNG HÀNG**  
**Cantho, Saigon,**  
**Bac Lieu, Soc Trang**  
**Vinhlong, Mytho**  
**Travinh**

Vậy mồi lợi càng ngày về tay đồng chưởng  
*Le et approuve avant publication*  
Cai lich, le 17 November 1920  
L'Administration