

Đo ảnh Võ Phi Hùng Cựu HS Petrus Ky (67-74) tặng Kho Sách Xưa Quán Vén Đường
Số 94644 - 1920. 11/11/1955 - 195 my 11/1955

NĂM THỨ TƯ. — Số 147 và 148

JEUDI 8 JANVIER 1920

LE COURRIER DE L'OUEST

EDITION EN QUOC-NGU'

AN HÀ NHƯT BÁO



MỘI TUẦN DĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Direction — Rédaction — Administration — Boulevard Delanoue, CANTHO

TỔNG LÝ: TRAN-DẶC-NGHĨA

Chủ Bìa: PHẠM-KỶ-XƯƠNG

BẢN NHƯT TRÌNH

TRONG CƠI ĐÔNG-DƯƠNG

	BẢN CHỦ QUỐC NGỮ	
TRỌN NĂM.....	5 \$ 00	
SÁU THÁNG.....	3. 00	
BẢN LẺ MỖI SỐ.....	0. 15	

BẢN CHỦ LANGSA

TRỌN NĂM.....	3\$00
SÁU THÁNG.....	2 00

BẢN QUỐC-NGỮ VÀ LANGSA

TRỌN NĂM.....	7\$00
SÁU THÁNG.....	4. 50

Vị nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhứt trình xin viết thư
cho M. Trần đặc-Nghĩa mà thương nghị.

Mỗi nhứt trình thi 03 tờ đài tháng hay là gửi tháng và với phẩn trả tiền trước.

VIN DE CHINE DIT ALCOOL MÉDICAMENTEUX

RƯỢU THUỐC RẤT THẦN HIỆU

Bản Được Phong kính cho chư Quí khách ở xa, gần hay ròng; Nhà-nước cho phép Bản hiệu ngâm Rượu Thuốc tại Tiệm và dặng thông hành Lục-Linh; nên bồn hiệu ăn hành ít thứ Rượu thuốc cho chư Quí vị xe-n, dặng mua mà uống thử coi có biết hay dở thế nào. Những Rượu thuốc của Bản hiệu ngâm, kể ra sau đây: Vào một thứ Thuốc ho thiệt là hay lá-t, hiệu là: TRUNG-HUÈ CHÍ KHÁI THỦY, bất kỳ ho lâu mau, hễ uống vào nội trong 24 giờ thì thấy bớt liền;

Gia mỗi ve 0\$30, mỗi lô 12 ve 3\$00; Nhữ chư Quí Ông muốn mua gởi thư cho Bản hiệu thì bồn hiệu sắng lòng gởi thuốc lại lập tức.

TRANG CÀN PHONG THẤP TƯỚU

Rượu thuốc này, bịa rộng những thuốc thượng hạng mà chế ra. Các Y-sĩ bên Trung-quốc đã có thí nghiệm rồi, đều chứng chắc rằng: rượu thuốc này, phép tắm chế rất tinh, dùng nó mà trừ bệnh phong-thấp, bệnh nhứt trong gan cốt và lại làm cho máu chảy đều, thiệt là một thứ rượu thuốc; rất nên thần hiệu.

Nó trị bị bì nhứt dầu phong, tay choré phù thủng, da thịt sưng nhứt, đau lưng mỏi gối, té tay té choré, đau nhứt trong gan cốt, các chứng thủng đột di đứng chẳng an, đau nứa thần minh, (kèu là bản thân bất toại).

Thì dùn, hoặc uống hoặc thoa cũng đều hiệu nghiệm cả thảy, chẳng những là trừ bệnh mà thời lại còn làm cho ăn mau tiêu, máu chảy đều, sanh tinh huyết

Uống thuốc rượu này rồi thì tinh thần khỏe khắn hơn lúc trước trăm phần người có bệnh uống thì trừ bệnh, người không bệnh uống thường thì mạnh giỏi luôn luôn, cả đời khỏi lo bị bệnh.

CƯỜNG CHƯƠNG BỘ HUYẾT TƯỚU

Là một thứ Bi-Truyền-Lư-Sang-Phương, chọn rặt ròng những thuốc tốt thượng hạng, quý trọng vô cùng, lại có gia thêm Nước-Sắc, hiệp lại mà chế ra thứ rượu thuốc này. Các Y-sĩ bên Trung-quốc, đã thí nghiệm và chứng chắc rằng: Thứ rượu thuốc này là một thứ hay sanh tinh bộ huyết và thêm sức mạnh cho con người.

Sắc đặc quá độ, nhứt da i chổng mặt, thân hư di tinh, Dương-Vật-Rất-Gai đau lưng mỏi gối, khí huyết hao kém, tú chi mồi mệt, dòn bà đường kinh không dung, bạch rái xích-dái dòn bà sanh đê yếu đuối da mặt mét vàng.

Chẳng luận dòn ông dòn bà, các chứng bệnh thuộc về bình hư bệnh tை tay đều dùng được. Uống nó thi nó hay sanh tinh thêm huyết khoe khoán tinh thần những người không con uống thường chắc sẽ có con, lại còn hay trừ những vật thực ăn không tiêu, tích trữ trong bao-tú.

Hễ uống rượu thuốc này thi dầu bệnh chỉ có trừ cảng nói.

BÀ BO-VĒ SANH TƯỚU

Con người ở đời, phải cho biết cách vệ sinh, thì trong năm khởi mang tài, lịnh ít sinh. Còn như mang sống của con người là bởi nơi khí huyết sung túc. Cho như những người tinh thần hoan hỉ, chẳng biết thêm ăn, tú chí rủ liệt, lở tai lồng bùng, con mắt mờ mịt, ấy là bởi huyết suy, khí kém, trái tim và trái thận đều hư

Bồn được phòng bằng da lâm chū ý, tiêm Phương kia thế no hết sức mới chế ra dặng một thứ rượu thuốc Vē-Sanh này, hễ âm hư thì bổ âm, dương hư thì bổ dương, chẳng luận trẻ già, dòn ông dòn bà, người nào khí hư huyết bạc, thật thủy kém hao, hestate uống rượu thuốc này thi dặng tráng tinh sanh huyết, chẳng những là dặng khí huyết sung túc mà thôi, lại còn liều trừ bá bệnh.

Uống rượu thuốc này dặng thường thi dặng sống lâu, người không con uống thường chắc cũng có sanh con, thiệt là một thứ Vē-sanh chí tánh được đó

Phải uống cho thường thi mới thấy hiệu nghiệm là dường nào.

HO-CỐT-MỘC-QUA-TƯỚU

Rượu thuốc này chế ra bằng Ho-cốt và Mộc-qua, bồn được phòng chẳng nài công khó chế luyện kỹ cang, và chọn thứ thuốc thiệt lài làm ra thứ rượu thuốc này, ai có bệnh như sau đây, hestate uống vào thi thấy hiệu nghiệm liều

Dau trong xương, tú chí rủ liệt, di bức không vững, da vàng, chơn thủng khí hư huyết trệ nhứt dầu phong, các thương thứ tích, cốt khí tim la.

Nếu ai có các chứng bệnh kê trên đây thi nên dùng thứ rượu thuốc này nà uống hay là thoa thi hiệu nghiệm dì thường, thiệt là một thứ thuốc hay dê nhất

Bất kỳ dòn ông dòn bà, hestate uống nó cho thường thi mau tiêu hóa vật thức, lại thêm khí lực bội già, khôi lo bệnh hoạn về sau mà lại dặng sống lâu thêm nữa

THÔNG-TRỊ-MAO-KÈ-TƯỚU

RƯỢU THUỐC BÌM BỊP

Thứ rượu thuốc này, chuyên trị các chứng phong thấp, hoạt lược tho cáo, ấy là một thứ thuốc bi truyền tinh nghiệm dê nhứt.

Các chứng phong thấp, chẳng luận lâu năm hay là mới cũng đều trừ dặng, còn hestate đau lưng, nhứt tay, mỏi chơn, đau trong xương, hay ngực, hoặc bị té bị đánh mà sưng minh, hay là tay choré bài hoái. Các chứng ấy hestate g vào thi thấy hiệu nghiệm liền.

Phải tùy theo chứng bệnh mà dùng, chẳng nên uống cho quá độ.

Mấy thứ rượu thuốc này của bồn Được-Phòng ngâm tại tiệm và mỗi khi ngâm thi có một ông Langsa đến nghiệm chất chẩn, hiệu Trung-Huè. Được Phòng tại Cholon đường Paris số nhà 89, như chư quí khách ai muốn dùng thứ thi xin hãy đến tại tiệm mà mua thuốc rượu này có nhân đê hiệu Trung-Huè. Được-Phòng thi chẳng làm đê giá mạo. Còn ai ở xa mà muốn dùng rượu thuốc này thi xin gởi thư để chờ ở cho kỹ lưỡng thi bồn Được-Phòng sẽ gởi thuốc đi túc thi, xin quí khách thử qua sẽ biết.

TRUNG-HUÈ-DƯỢC-PHÒNG

89 Rue de Paris Cholon.

Cac nhà Annam

Hãy nhớ khi mua thuốc mà uống cho đỡ mạnh giỏi, thì hãy hỏi thăm mấy người lớn cũng là ông già bà cả, những kẻ ấy sẽ nói cho mà biết TIỆM THUỐC PHARMACIE NORMALE của ông H. DE MARI nhứt hạng bảo chẽ y sanh, tại đường CATINAT số 419 SAIGON, là có danh tiếng lâm, vì bán ròng những thuốc nhứt hạng, không bê làm gian dối bao giờ. Lại giá bán thì cũng nơi, không khi nào thấy người An nam tới mua mà bán mất hơn người Tàu đâu.

NHỮNG THUỐC THAN HIỆU

Vin tonique du Dr H. DÉEM:

Thứ rượu này dùng mà bỗ, những người ốm-o hay đau, rét, và nhứt là cho người dân bà có thai dùng thì con mình sanh ra có da thịt và mạnh giỏi.

SOLUTION Dr DÉEM

Trữ vịnh nha phiến rất mau và không có pha đau

BÁN RÒNG THUỐC THƯỢNG HẠNG
và nhiều hiệu có danh tiếng dầu bạc hà **ESSENCE DE MENTHE**
DE MOLINIER, tốt hực nhứt.

Chánh tiệm trữ thuốc hoán PILULES PINK trị bệnh mất máu xanh xao, lại uống nó thì ngừa dăng các chứng bệnh ho, lao tồn.

PHARMACIE NORMALE:

H. DE MARI, PHARMACIEN DE 1^{re} CLASSE
Có bán các thứ thuốc đã kẽ tên trên đó, và có bán các thứ thuốc khác, cùng hiệu nghiệm vậy.

HÀNG HẠU GIANG
vốn dâng 600.000f.

Hàng này của Laos và Annam bán vốn tập tại Cần-thơ. Có trữ đủ các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tặc một đặc chẽ là Saigon có món chi tiết trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt. Cũng với hàng cho các xí-xa; ai mua mòn chi xin viết thư ngay cho Hàng, thi Hàng sẽ gửi hàng lập tức. Xin quý vị đến xem Hàng chơi thi rõ.

Có trữ bán;

Rượu rom hiệu Stella

Làm ròng bằng cho lánchez miế. Tô bán lẻ, bán sỉ và cho lanh về bán lại khôi trả tiền trước.

TIỆM
Trương-văn-Hanh
Sadec

Có bán xe máy mới và cũ, đồ phụ tùng xe máy và súaxe. Lành tháp mướn đèn khí đá (carbure) theo cuộc quan, hòn, tan, tể, kỳ yên, Tân già, hạ thọ, khăn đèn bằng nhiều tay và khăn bùng tốt thượng hạng, bán mớ và bán lẻ vò rott xe máy hiệu Michelin, giày hầm-đt đủ cỡ đồng theo kiều kim thời. Quí ông ở xa mua mua đồ phụ tùng xe máy, thi gửi thư cho tôi. Tôi sáng lòng ký hường mà gửi contre-Remboursement nghĩa là đóng bạc nhà thơ mà lành đố và tôi cho giá đồ phụ tùng in sáng bằng chữ quốc-ngữ (Prix courant).

Trương-văn-Hanh,
Cần khai.

AN HÀ NHỰT BÁO

MỘT TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1.— Cuộc cử Hội-Đồng Quận-Hạt | 7.— Văn thư cũ |
| 2.— Quản Tân Tổng-Thống Đông Dương | 8.— Ai tín |
| 3.— Thương trường biện bách | 9.— Vạn linh tề |
| 4.— Thủ hủ lâu không chừa | 10.— Nhàn dàn |
| 5.— Tình cảnh Cái-bè | 11.— Nam-kỳ Thời sự |
| 6.— Thư tín vắn lại | |

Cuộc cử Hội-Đồng Quản-Hạt

Ngày 4 Janvier 1920

Quận Châu Ðốc, Longxuyên, Hatiên,
Rachgia.

Phải dặng 127 tiếng thăm sấp lên thi đắc cử Ông Lê-bá-Cang..164 tiếng thăm Đắc cử
“ Ng.-văn-Cor.. 81 —
“ Ng.-quang-Diêu.4 —

Quận Biên Hòa, Tây Ninh, Thủ-dầu-một

Phải dặng 124 tiếng thăm sấp lên thi đắc cử Ông Tr-văn-Đương 136 tiếng thăm Đắc cử
“ Tạ-quang-Đắc. 111 —
“ Tr.-minh-Ngân (cáo thối)

Quận Cantho, Soctrang Baclieu Travinh

Phải dặng 181 tiếng thăm sấp lên thi đắc cử Ông Tr-trinh-Trạch 246 tiếng thăm Đắc cử
“ Huỳnh-văn-Blinh (cáo thối)

Quận Gia-Dinh, Cholon, Tung-Tàu
Baria

Phải dặng 156 tiếng thăm sấp lên thi đắc cử Ông Trg-văn-Bến 299 tiếng thăm Đắc cử
“ Trg-văn-Ngàn (cáo thối) 11 —
“ Ngô-đức-Tuân 1 —

Quận Mytho, Tân An, Bentre, Gocóng,

Phải dặng 217 tiếng thăm sấp lên thi đắc cử

Ông Ng.v-Đông 368 tiếng thăm Bắc cử
“ Nguyễn-văn-Thạnh 39 —
Hồ-duy-Kiem 23 —

Quận Vinhlong Sadec
Phải dặng 88 tiếng thăm sấp lên thi đắc cử
Ông Trần-dịnh-Bảo 113 tiếng thăm Bắc cử
“ Dương-văn-Môn 61 —

Bồn quán kính mừng cho mấy ông
đắc cử, xin mấy ông tẩm nோ chánh
vạch dảng bay mà bảo khủ những
đều
ích quoc lợi dân, như vậy mới là chẳng
phụ lời công chúng trách cứ mấy ông
đó.

A. H. N. B.

Quan Tân Tổng- Thống Đông-Dương

Theo lời vò tuyển diễn tin thành Lyon
ngày 12 Décembre 1919, Thương-nghiệp
viện đả ứng phê cho ông MAURICE LONG
là Thân-si (député) tỉnh Drôme dặng
phong làm Tổng-Thống Đông-Dương
thể cho ông ALBERT SARRAUT đả ứng
công chúng tái cử chức Thân-si tỉnh
Aube nên ngài tinh không đáo nhậm
xứ Đông-Dương nữa.

ÔNG MAURICE LONG là quan Tân Tổng Thống Đông-Dương dây sanh tại hạt Crest thuộc tỉnh Drôme nhăm ngày 15 Mars 1866, năm nay (1920) ngài đãng 54 tuổi.

Buổi mới xuất thân ngài đã cù làm chánh phái-viên tỉnh Drôme, nhờ sự dân hạt Dié (cũng thuộc tỉnh Drôme) ngài đãng tiễn cù vào Thương-nghị-Viện. Khi vào Thương-nghị-Viện rồi ngài theo phe Radical-Socialiste, một ít lâu ngài đãng làm viên-chức trong phe ấy. Ngài bằng lối phán thầu xuất các kho từ, cũng làm phen ngài đổi luận đều công ích giữa Thương-nghị-Viện.

Lúc nước nhà phải cù khôi lửa, tuy là niêm cao kỵ trưởng mặc dầu, ngài cũng đem thân nhập ngũ tùng quân mà đến cầu quắc vương thủy ibò như ông Albert Sarraut vậy.

Mảng chung quân lính, ngài trở vào Thương-nghị-Viện, ngài nạp một tờ lịch-trần về mè cõe rất nên thăm diệu ai nấy đều kính phục khôn cùng. Bởi ngài có chí báy nhiều kẽ cao thăm quyền diệu trong cuộc vận tài lương thảo, nên lúc Lực-Bộ của quan Thira-Tirong Pailleve hành sự, ngài đãng bang chức trọng là Thương-Thor thông tri về pháo lương thảo.

Ngoại trừ các phẩm kể trên dây, ông MAURICE LONG còn làm thêm chức Trạng-sư tòa Phúc-án thành Paris nữa.

Ngày nay chánh-phủ Đại-pháp có lòng tin cậy nay phản trọng trấn cõi Đông-Dương cho ngài, át ngài cũng nói một chánh sách, hiệp một ý kiến với quan cựu Toàn-quyền ALBERT SARRAUT mà bổ hóa bước đường văn-minh cho thân dân Nam-Việt.

•••

Điển tin Paris

Khi quan Toàn-quyền MAURICE LONG được cù bằng thì có dây thép qua lại như vầy:

Paris, le 15 Décembre 1919.

Thuộc-dịa-bộ gởi cho quan Toàn-quyền Saigon.

Có chỉ-dụ ngày 10 Décembre cù bằng cho ông Maurice Long là Nghị-viên Hạ-nghị-viên làm Tổng-thống Toàn-quyền Đông-Dương.

Henry SIMON

•••

Saigon, le 17 Décembre 1919.

Quan Toàn-quyền gởi cho Thuộc-dịa bộ Paris.

(Xin giao lại cho quan Toàn-quyền Long)

Chánh-phủ Cộng-hoa mới định giao cái mạng vận xứ Đông-Dương về tay ngài, vậy tôi thay mặt cho dân chúng Tây Nam mà kính lời chúc mừng và chào ngài.

Cá thuộc-dịa đều sẵn lòng tin cậy tài chánh-trị và tri quen thuộc việc thuộc-dịa của ngài; lại cũng chắc rằng ngài sẽ hết lòng lo binh-việc quyền lợi cùng là lo khai phát cuộc thanh vươn, ngô dặng giúp ích cho đường tương lai của xứ này và của Mẫu-quốc.

MONGUILLOT.

Paris, le 20 Décembre 1919

Thuộc-dịa-bộ gởi cho quan Toàn-quyền Saigon.

(Của quan Toàn-quyền Long ; ô)

Tôi rất cảm ơn những lời ngài thay mặt cho thuộc-dịa và ngài lấy phản riêng của ngài mà tò với tôi đó. Tôi lấy làm hân hạnh mà gởi lời ngợi khen ngài vì trong lúc ngài tạm quyền binh chánh ngài rất dày công khó nhọc mà tiếp làm những việc của quan cựu Toàn-

•••

quyết đê lại. Công phu của ngài nơi Lương-thực-bộ thương-thơ thì tôi đã biết, nay ngài lại còn dày công phu nữa thì đáng cho Chánh-phủ mang ơn ngài Tôi xin ngài tò lại với dân chúng Tây Nam rõ rằng tôi sẽ tận tâm kiệt lực quyết chí khai quang lý-tài và xá-hội xứ Đông-Dương. Tôi lại kê chắc lòng trung thành của dân chúng, công lao động của người khai diệu và hụng thành thiệt của quan viên văn võ trong thuộc-dịa, sẽ giúp tôi cho hoàn toàn trách nhiệm.

Henry SIMON

Thương trường biện bách

Xưa nay người Annam chung ta vốn chuyên nghề ruộng vườn ráy bát chưa từng trải cuộc thương trường còn những nghề công cõe kỹ nghệ có làm thì dù mất dã ăn ít thấy lập dặng cuộc đại thương-giàng là làm cho tinh chuyên một nghiệp.

Bởi vậy china dù hai mươi muôn dân tràng qua xứ Nam-kỳ của chúng ta nó lập thành cơ sở thâu thủ lợi quyền của chúng tộc ta, đê mấy ông ch่าง thấy, kià là phô thấp cao lố xố, nọ là tiệm hàng xén lăng xän, lớp cát nhà máy, lớp đóng ghe chài, lớp cát kho tàng, lớp lập thành trứ lúa, lớp đóng chatoupe đưa hành khách, lớp giắt ghe, lớp chờ hàng hóa vận tải sang kháp xứ, ch่าง kẽ chí mấy trăm năm trước, kể từ khi Đại-Pháp qua cai trị chúng ta dù sáu mươi năm, thì người china tràng qui, xứ Nam-kỳ chúng nó lập thành cơ sở đồ sộ giản giản như bờn núi Thái-Sơn nhưng mà trong mấy năm nay, nhờ các nhà soạn bảo, cùng chư thực già gao

mình, đem tặc già nỗi thành, kêu réo chung tộc ta mau mau thức giấc, dặng mà vì chúng tộc vì quê hương, chúng muôn của hiệp-một lòng chen lão ra chốn phiến ba cạnh tranh thương cuộ, nói cho phái cũng có một ít ông nỗi thành, ông thì lập tiệm nầy, ông thì bày nghiệp kia, ra tranh đua cùng khách ngụ; dòn thấy cũng dâng mừng và dâng kính.

Đến nay vì một tách café nô làm cho cõi động nhau tăm, từ nam chí bắc, có phái là thiên ý dục vàng bồi quyền lợi cho chúng tộc ta ch่าง, và thure giac me mọi bầy lâu cho chúng tộc ta tinh lại ch่าง?

Áy vậy ngày nay là ngày chúng ta phái liên đoàn kết thế, nương theo bóng cờ tam sác của thay ta, và trong cây quyền lực và trí hóa của thay ta, chỉ về cho ta ra chốn thương trường đua tranh cùng khách ngụ.

Tôi cúi xin mấy ông thông thời vụ, thure tiên nghi, xin trú hoạch phuơng châm, dặng thi thổ vân hối quyền lợi cho quắc dân ta an hường?

Và xin mấy ông đại nghiệp hảo gia phú ông diệu chủ, thira cơ hội nay là thiên tài nhứt thời chí ngò, xin vì chúng tộc vì quê hương, lập tư bón, hội nhân mưu, trược hết trong sáu clan chúng ta chung của hiệp-lòng, lập một hông ngàn hàng dặng mà phò trì quyền lợi, sau trong 21 hạt mõi hạt, lập mõi hội canh nông dặng mà trong 18 cho nông phu, cùng diệu chủ, trong 2 cuộc lợi to tát nầy, thì xin nhờ ơn mấy ông cao minh thure giac, cùng là mấy ông đại nghiệp hảo gia ra của gán công, khai dân tri hóa dân tài ra chốn thương trường tranh cạnh, sau nứa những bức tài ba lội lạt thure vụ thông thới, hoặc ông mõi có sẵn sàng tu bón lập hệm bán buôn, còn u hưng ông mõi thiểu sức kêu rú hiệp hùn,

lập tiệm bấy bắc kia, thi phải tùy chờ vụ, kiên thủ mà làm, rồng chen thưa lấp bì ở ra khỏi phiêu ba làm sao cho tài nguyên tần phát.

Bà hét rân; vạn sự khởi đầu nang, nhưng mà không làm sao biết dặng!

Bà hay rằng: người china chuyên một nghề thương mãi, dù chín trăm năm trong xứ Nam-kỳ ta, còn người Annam chúng ta phản nhiều chưa thông chura thạo, nhưng mà thế thương vò nán sự đó lại tam bát chuyên, miếng là ngày nay chúng ta bén chí hơn, đừng có làm phản chầu buồi đâu, trong ít ngày phản tam giải bài, chỉ cho khai china nó cướp ta, là người nhè trị. Vậy nay tôi cùi xin mấy ông suy cho cùng xét cho kỹ mỗi việc ra đường vi hành sị, xin phải tam tư, nhì hậu hành, dù g thái quá, đừng bắt cập miếng là mấy ông đồng lòng chung của, kiết thê liên đoàn, lập thành thương cuộc, thịnh-th�� bước lần, đậm ngào cúng phải đến. Những mấy lời tôi tó ra trước đây, vì tất đã nhiệt thành, của tôi ao ước cho đồng ban chúng ta mau mau ra chốn thương trường cạnh tranh quyền lợi, còn mệt cuộc lợi quyền to tác trong tay quắc dân ta là cuộc cõe-mề (lúa gạo), theo nguy hiểm của tôi dày, cùi xin mấy ông cao minh nghiên cứu, vì lâu nay người china đến xú ta lập thành cơ sở đồ sộ trước mặt đây, để mấy ông chẳng thấy, hiện nay tại Bình-Tây, Bình-Dông, Rạch-Các & hạt Chợlớn nhà máy năm bảy cái, kho đựng lúa tám chín trăm tấn, ghe chài hai ba ngàn chiếc, mỗi năm chúng nó ở không mà chờ đến mùa lúa thâu thuỷ lợi quyền của chúng ta biết là bao nhiêu còn chúng tộc ta cứ lo cày sâu cuốc bầm, trại nắng đậm mưa, đến mùa đầu đội tay cheo, đem lúa đến bán cho bước là bao xa, khi qua bao ngực,

trc chăng? Vì sao vậy? Là vì chúng ta không dặng nhứt tâm nhứt đức lương ái từong triều, nếu nay chúng ta biết xe dây liên đoàn cho chặc, dập nên Bác ái cho cao, lo chi quyền lợi chăng về trong tay quắc dân ta an hưởng, và hầu làm gương cho con em ngày sau tần hóa.

Bà biết china chúng nó chím đoạt quyền lợi to tát của chúng ta bấy lâu và cái thế lực của chúng nó sẵn sàng như thế; nhưng mà đương lúc nầy chúng ta cũng còn phuơng châm tranh cạnh cùng chúng nó dặng. Đặng là dặng như vậy; nay tôi xin tố cho mấy ông cao minh thức già, đại nghiệp bảo gia nghiên cứu, có phải thiên thời bất như địa lợi, địa lợi bất như nhân hòa; tuy nay china chúng nó sẵn sàng cơ sở nói trước đây mặc dầu; nhưng mà xin mấy ông đòn coi cái địa thế Nam-kỳ đường đi nước bước xa gần và lúa gạo trong hạt nào nhiều ít.

Nay tôi xin kính tố cho mấy ông rõ, và chặng xứ Nam-kỳ của chúng ta đường sông chín hai ngã, tiền hậu lưỡng giang, tiền giang: Mỹ tho, Vinhlong, Sádec vàn vàn, hậu giang: Càmau, Rạchgiá, Châudốc Càmthơ vàn vàn, vậy chở lúa gạo xú nào nbiêu, có phải tiền giang có ba pháo; hậu giang có bảy pháo chăng, còn như các tỉnh tiền giang chở lúa xuống Mỹ tho gần hay là chở lên Chợlớn gần! còn như các tỉnh hậu giang chở lúa lại Càmau Càmthơ gần? hay là chở lên Chợlớn gần; xin mấy ông cao minh suy cho cùng xét cho kỹ trong cuộc thương trường phải tranh ưu tranh liệc, vì thuở nay người china nó mua lúa trong mấy tỉnh tiền hậu lưỡng giang của chúng ta nó chở về Bình-Dông, Bình-Tây Rạch-các về hạt Chợlớn đường đi nước bước là bao xa, khi qua bao ngực,

lúc lại bao xuôi, đường sá xa xuôi rạch | nay là ngày chúng ta phải phứt tâm nhứt dure, tập tư hồn hối nhân tài lập thành cơ sở to tát vắng hối quyền lợi này cho quắc dân ta, đồng thành tựu như mấy cuộc nồi trước đây. Nói thiệt đầu cho china có mấy chục cái nhà máy mấy trăm tiệm châub mấy ngàn cán phô mấy muôn ghe chài tại Bình-Dông Bình-Tây Rạch-các thì china chúng nó cũng phải đóng cửa cùi sào mà, xin mấy ông cao minh thức giả suy xét trong cuộc thương trường đi mau về le thì hơ? Vì xưa dùng nghề si dưng đầu nay lấy nghiệp thương làm gốc, kià như Huê-kỳ chuyên nghề buôn giàu có năm châub, no như Hồng-mao tin việc húc kinh diob hồn biếu; hối này bên Á-tê-á ta người Trung-hoa đến người Nhựt-bản noi theo ra mồn thương trường cạnh tranh thương cuộc.

Vì vậy chờ quắc liệt thương thấy dùng thương làm trước, chuyên nghe thương mãi, lập hàng hiếp hùn đồng lực đồng tâm chung lòng chung của, tri thủ lợi quyền kinh dinh thế giới, hể chung của nén giàu, đồng người quá mạnh, vậy nay chúng ta xin thương chúng tộc mến quê hương, đừng lòng lật đổ chặng dạ hiềm nghi, chừa việc gian tham, tránh đều gauh gỗ, xin mở lòng thương bạn đồng bào già đạo nghĩa phò tri quyền lợi, tắp lê nghi mỳ tục thuận phong dùng tri hối cạnh tranh thương lù, giữ tình thành giao diệt vắng lai, vì chúng ta sanh trong thời đại nay, là thời đại văn minh, con mắt đã đổi thấy cuộc thương trường, là tai đã tạo nghe đường kinh tế, nếu trong lúc nay mà không lẩn bý, e sau tư hối át muôn đó.

Vinhlong, le 20 Décembre 1919
Tổng-bưu-Định-tự Tinh-Trai
Kinh soạn

Thói hủ lâu không chừa

Như bỗn huê-kiểu qua ta ngũ tại nước Nam ta hơn mấy chục năm nay, nhờ của dẫu mà kinh dinh sự nghiệp, sắm hàng tàu lập nhà máy xay lúa, cất phố lâu chờm chờ, lập tào khậu nghinh ngan khắp cả lục châu. Có phải là nhờ của cải trong xứ ta mà dặng no cơm áo hay không? Sao mà họ làm nên sự nghiệp như vậy, là vì họ biết binh vựt nhau, giúp đỡ nhau, tình cậy nhau mỗi việc gì cũng hùn hiệp nhau mà làm, ban đầu nhỏ sau to, có phải là nhờ vậy mà nên hay không?

Còn Annam ta bấy lâu nay dại họ cung như anh em vậy, cứ giao thiệp với họ mua bán với họ, cho dẫu đôi gả con gái cho họ là khác, ấy có phải là họ nhờ của cải xứ ta mà họ làm nên hay không lẽ tự nhiên họ phải giữ một lòng ký niêm mà mang ơn ta mới phải, có dẫu ai của người rồi phi án, trả lại khi thi Annam ta là phường An-tri, Nam-mang từ v.v.. thật là ăn trái không nhớ kè trồng cây mà.

Đều ấy có đáng phiền đáng giận không Đông-bảo ô! Có câu rằng: Như phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ, Đông-bảo ta cũng thường chẳng biết xét cho kỹ ba triệu rưỡi đồng bào ta mà hè nhau rắp nhau một lòng thành thiệ, kê công người cha, chung cùng nhau mà lập hàng kia nhà máy nô, mỗi đều gì cũng hiệp hùn nhau lại thì át phải hơn họ bội phản, ta giúp cho ta ta làm bạn với ta, người giàu giúp kẻ khó, người trí dạy kẻ ngu, mà kết một giây thân-ái, thương lấy giồng nồi, chừng ấy khách kiêu cứ nào mà dám khi thi ta, hém vì có một điều là lâu không chừa, chেc khi ai nấy chia, cứ ăn

no rồi nằm ngủ thẳng giặc, không nghe đến sự nhẹ vịnh, không tràng đèn hò hẹn, ai có đến rủ hiệp hùn mà mua bán hay là làm việc chi có ích lợi chung thì sợ chúng gạt lưỡng đà rung en phát tết, rồi bàn rằng: Annam ít vốn mua bán không lại khách trú! Đều ấy thật nên rất hổ xin đồng ban ngã coi chèc bên Tào qua có đem vốn liếng theo hay không??? Như mới đây chúng tôi vì lúc tranh thương, đến rủ ông Hội đồng K... & làng L..A.. mà bùn vốn mua bán tranh thương cùng khách-trú, ông lại bàn rằng: «ANNAM LÀM KHÔNG LẠI KHÁCH-TRÚ» ông nói như vậy xin hỏi đồng bào và ông chủ bút coi định làm sao??

Phú-Sơn: Phạm-kim-Chi

..

Người mà không thương nỗi giồng, người chẳng biết tiết quyền lợi của xứ sở mình, đã chẳng lòng ra binh vực gánh vác thì chờ, lại kiếm lời ngạo bá làm cho môi chí Đông-bà, trong đảng kinh tế.....

Ô hô! người dường ấy, tánh tình dường ấy, sống làm chi cho uổng cái tên Người thế này, mặt mũi thế này, chết cho rảnh ai mà thêm nhác... nà...!

Chú-Bút

Tình cảnh Cái-bè

Tại Cai-bè có thầy giáo tên là Đoàn-tử Khoan vì lúc nay là lúc Đông-bảo tình ngô canh tranh quyền lợi với bọn Huê-Kiên. Hèm vì thầy có tấm Nhiệt-Thành, mà không có tư bốn, nên muốn cữ đồ đại sự thì khó nỗi làm, vì là một cây làm chẳng nên Non, phải hết lòng thành thiệt ra có động đồng bào

trong địa phận xin kết giày Đoàn-Thể hiệp hùn tư bốn lại mà tranh thương mãi, kèo uống phận râu mày, và thấy có làm bài khuyến khích như sau nầy, đừng rủ hiệp hùn tư bốn lại, nhiều tay vô cõi kêu, mà tội nghiệp cho tinh cảnh xứ Cái-bè, hãy còn lạnh ngắt như giá mùa Đông, thật lấy làm tội nghiệp cho chí Nhiệt-Thành của thầy giáo Đoàn-tử-Khoan hết súc. Nên tôi xin đã hành bài khuyến khích của thầy ra đây cho đồng bào trường lâm, và tặng khen thầy là người có chí Nhiệt-Thành mà hêm vì độc lập nan-vi.

Bài khuyên khích của thầy giáo Đoàn-tử-Khoan như vầy:

Điều hữu lữ tụ, huồn nhơ vô bằng liền, nhơn nhì vô hữu khởi bất như điều hổ, do thứ điều động quân giao chí chí, Tư nhơn, Quốc-gia khai trường thương mãi giáo hóa lè dân, ám giàn chiến thương khà giừ Ngoại-quốc tranh hoành quyền lợi, U thử ngu dẳng hiếp tạo trường điểm tại tr Cái-bè thị, da mông kề hữu, da thiêu hiếp đồng khà vi vắng lập thành lôi, Ni trực thử bất thất đồng bảo chí thê diện, tư Khâm.

Phú-sơn.—Phạm-kim-Chi.

Thơ tín vận lai

Kính ông Chủ Bút An-Hà

Cú xin ông vui lòng đã hành bài nầy vào tờ Báo An-Hà tôi rất cảm động ơn ông hết súc.

Vẫn tôi khi trước có quen biết cùng thầy Trần-hữu-Bôn giáo tập làng Vloh-Phú.—Thật người trại cồn xuân mà tánh nết diệu dâng ưa đều nho nhã, ở với anh

em bao ban bay cung kính, trong nhà thờ mẹ tháo cha, và có chí lo việc thương mãi lâm. Nguyên tôi cùng thầy Trần-hữu-Bôn đã kết niềm kẽm, hiện hữu tồn ty, thật huynh húu đe cung tâm đầu ý hợp, lại hàng giờ cầu ngô ông túc như ông, tuy chẳng hằng gần nhau, ai lo thân nầy; chờ niêm băng hữu chẳng chút lảng xao.

Mới đây, tôi xem tờ An-Hà số 141 thấy biển hữu của tôi còn béo nơi Vloh-Phú lại gấp bối cạnh tranh quyền lợi, biển hữu tôi lại nhờ ông Bành-tòng-Mậu vi nghĩa đóng bao ra giúp vài trăm người bạc cho thầy Trần-hữu-hữu của tôi ra lập tiệm café tại Vloh-Phú, tôi thấy vây rất mừng, khá khen cho Trần biển hữu này được díp vào bến thương trường rồi, ấy là thiên tung nhơn nguyện đó. Thật là hoàu thiêu bất phụ hảo tam nhân Nay đã gấp thời làm ăn rồi, vây xin Trần-hữu-hữu bảy nǎm giây đoàn tiề mà phan riết tới bờ biển hữu, bang đầu bán café rồi lần lần lập tiệm lót bến đồ tạp hóa, mua đồ thô súng trong xứ của ta mà bán lại cho hàng Annam thương cuộc công-ty. Vâl tôi có thấy ông Bành-tòng-Mậu có hứa rằng: như biển hữu mở cuộc buôn bán lớp chừng 5, 3 ngàn thùng súng vui lòng mà giúp cho Được vây thì ráng mà vùng vây đi bờ biển hữu được làm gương cho Annam ta trong xứ nơi tông Thanh-binh bắt chước. Ráng bờ Trần biển hữu.

Sau đây tôi xin nhắc cùng quý vị bao giờ trong tông Thanh-binh, nào là: Thầy cựu ban biệt Minh, Thầy cựu Cai tông Ngoanh, hương bộ Thịnh, hương chánh Tôn, cựu cai lồng Quới, ông hương cai Thiết, sao chẳng ra mà tình cuộc tranh thương, được làm gương cho mấy nhà giàu khác noi theo với bờ qui ông qui ngài, Nghe nói thầy cựu cai tông Quới

và ông cả Triết rất giàu có của đảng tröm muôn sao mà dành làm thịnh như vậy, không chịu xuất từ bốn ít muôn đồng ra lập tiệm tại Vinh-Phú được tranh thương doат lợi mà làm gươong cho đoàn hậu tần. Cùi xin chư ông lưu ý.

Lê-tri-Nhơn.

A Monsieur Phạm-ký-Xương
(chủ bút An-hà Nhứt-báo)

Kinh lời thăm ông cho dặng khương cường vân minh tấn bộ.

Sau này cùi xin Ông cho tôi một héo giấy đăng bằng lót kê dưới dây. Vâ tôi là phật thấp hè, chẹt thấy hẹp nghe, đầu giam chèo vào cuộc tranh thương mà biện luận; nhưng mà tôi bốn quan hệ có tới chợ thì ráo ráo rồi cũng có chút dạ ngũ nhiệt coi nhứt báo thấy rõ những lời vàng tiếng ngọc của chư quí ông chủ bút có dặng khương mãi và tuyệt iai với khách trú, thật là đáng kính đáng phục... Ấy là các quí ông tổ dấu thương tiếc giang nòi trong sâu chục năm dư bị khách kiều cư thâu doat lợi quyền áp chế người Annam; ngày nhường dèm hết dạ lo tiêm phuong cấm chỉ bảo, kêu réo khuyen khich đồng ban mưu ra tranh cuoc dai thuong khuyen tận tâm tài lực, nắm chặt giay doan the với nhau, thì lòng nhơn đức của quí ông trong đại biêt bao?..

Bởi circa từ hồn tháng Août 1919 đến nay, trong lục châu chư phú gia từ phiến ba để sang dâ, từ sang chí hòn cả thảy đều lo hiệp hàn nhiều ít, kè của n.ười cõi, thương caye nhau lập tiệm này quin kia xem đã thành tựu.— Trên nhờ có thay ta là Đại-pháp, dưới thi có chư quí ông chủ bút và trang thuc giâ diêu dác. Còn mấy ông hào gia phú hộ lại sâng lòng xuất từ bốn ra lập thành lập hàng rât to táo dặng thâu doat lợi quyền, ngô dẽ cái hóng phước về sau

cho con cháu đoàn em cộng hường, dâng gọi kẽ mâu nhiệm thâm diệu đó, thật rât may mắn biết đường nào?..?

Song các nơi đâu đó đồng nhứt tầm nâm giây đoàn thê trọn niêm than ái mà gầy dựng đã kinh dinh đỗ sở; phần nhiêu thi nơi tinh thành lập rồi trước. Còn mấy chợ nhỏ nhô, thời đâu vài ba tiệm bán tạp hóa và quán cao lầu, cafe, bánh nước vân vân.

Duy còn lại chợ Cầu-kè xem ra tình cảnh người Annam rất lạc lõo. Nhứt là tổng Tuân-giao mấy ông thâu tài làm tai ngor mặt diếc lặng lẽ như tờ, êm ru như thạch bàn. Phân nhiêu các ông hương chúc các làng đến làm việc nơi bốn quan hệ có tới chợ thì ráo ráo rồi cũng chui vô tiệm chẹt mà nhậu, coi lại cho kỹ là những hương chúc không; đầu khát khăn den minh hận áo dài, chớ nào phải là bức họa kru dầu, ngồi xao dum lai ăn uống lấy làm khoái khẩu lâm.— Chớ chi chẳng có tiệm cơm cháo của người Annam bán thi chẳng nói làm gil cái nay tiệm cao lầu ca-phe của người Annam bán đó, nẫu xào ngọt có thua gì của chẹt, các ông lại chẹt không thêm bước chon tới cửa; nêu jâm như thế thi Annam phải đóng cửa tiệm còn gì? Bứ các ông hương chúc ôi? phải ghi xuong chum lòng những tiếng mang ri, mọi tơ, ấu tri của Lý-Thiên nhục mạ ta mà sao nở lòng nào còn tới tiệm của chúng nó mà nước cho vó, deo duỗi theo giao thân hoài vây, lục lợi cho nó vây; hay là các ông là người Minh-Hương lai cảng obi đó cho nên doan nghĩa chưa đánh.—

Mấy ông hảy lấy kiêu mà rọi coi cái dung nhau coi thật giống người Annam thi phải tới tiệm Annam mà ăn uống, vào quán Annam mà mua đồ chở dừng

có làm lõn xòn như vậy nứa.— Còn một lõe nếu mấy ông rọi kiêu mà hình dung giống chẹt thì thôi tha hồ ăn đầu trối thấy! mua đầu mặc kệ tùy thích tự do có ai kêu réo làm chi cho uống tiêng.

Nghe chắc rằng: chẹt nó dùng thứ đá nam châm (pierre aimantée) căn những bàn ghế, ngạch và cánh cửa. Vậy thi hương chúc mấy ông nào thật là người Annam ròng, dùn-an qua cửa tiệm của chúng nó thì phải quan phòng cho lâm lám.—

Sau này cùi xin ông pháp Sư A. H. N. B. số 143 dùng diệu ẩn truy hồn chuyên chira cho mấy quí vị kê dưới dây dặng nhập xác dzab linh lại. Thứ nhứt chứng ngũ ngay quả sê; Thứ nhì chửa binh mất phải Hô-dông Lý-tinh thì mới mạn gõi, mở mắt định tánh lo đời.—

Xin kêu giùm ông cựu Ban Biện, Bình-quan-Hieu con trai chau ngai là M. Dương, M. Truyền, M. Thủ. Thủ Ban Biện tên: Tống-tâu-Vui, Chánh bài Độ, Hương chúa Khuê, hương chúa Đề hương chúa Tuyet, hương chúa Tương hoà Lâu, ông Huỳnh-Ký, Cà Lái.—

Còn về tổng Thành-Trị: Thủ Cai Nguyễn-phi-Phụng; con ngai là M. Cử, M. Giỏi, chau ngai là M. Nhạn, M. Lương M. Định, với hương chúc là xã Bình, Thủ Tông M. V. M. Huệ, M. Kiễn, M. Ngự, M. Gay.

Lại nghe rằng: thủ Phó tổng Thành-trị là M. Nguyễn-hữu-Tinh lập chợ thiết là để cho chẹt mướn phô ở buôn bá, mà lại còn giúp tư bô nứa. Còn bốn tánh thấy phó lại tra coi hat bộ chẹt, trước vê bát tại chợ ninh coi cho phô chí trước là sung chợ sau nứa dẽ buôn, bán.—

Hồi Annam ta! ai là bức trí thức có lõe nào mà quên lời của chẹt Lý-Thiên vậy?.....

Một người đọc báo
ở quận Cầu-kè

Châu-Hung, le 27 Décembre 1919
A, Monsieur Chủ bút An-hà Nhứt-báo Cantha

Kính thám ông cho được vang sự bình an. Sìn tôi xin tò cho ô g rõ.

Văn từ mấy tháng nay, trong các tờ báo quốc âm gửi đến trong làng tôi, thì tôi thường thấy lời của chư quí ông chủ bút có động đồng ban ta ra tranh thương cùng khách trú, mà từn cái nhục trong thơ Lý-thiên khi Annam ta là phuòng ấu trai, thời già mang, không biêt hương mải la zì, tuyệt giao cùng khách trú sao được...!

Bởi mấy lời chẹt Lý-thiên nhục mả dây, mà làm cho đồng ban ta ai ai cũng xút tám. Nên đồng ban ta từ các chốn thị thành cho đến các nơi sảng già, đồng ban ta đâu đâu cũng kết gầy đoàn thê mà chung cùng hùn hiệp cùng nhau lo lập tiệm to quản nhô mà trại thi thương cùng khách trú, thiệt chđ nào mà có tiệm quản Annam lập ra bá, thi người Annam lui tới buôn bá mà giúp nhau cho trại thi thương. Tôi thấy vậy rất voi lòng vì đồng ban ta ngày nay hất thi thương nhau vừa giúp nhau; đúng khen, dâng kinh.

Còn tôi thấy tại xóm Cai-dây làng Châu-hung tôi ở đây có 3 cái quán, ơm và café của chẹt bán, thường khi người Annam tới ăn uống trong tiệm nô, thi nó coi theo người giàu có sang trọng trong làng tới ăn uống thi nó còn từ tê l chút, người nghèo ăn uống tiệm của nó thi nó hàn hủi khi thi làm.

Tôi thấy vậy lấy làm buồn về sự bỗn
nó tát bạt nỗi giống ta. Tôi muôn lập
1 cái tiệm bán cà phê Annam, cafe và bán
lẽ rau tây và Annam. Song hổn vì từ
bỗn không có đủ mà lập ra 1 tiệm như
vậy cho người Annam ta chỗ này tôi
lui ăn uống mà tuyệt giao cùng hăng,
cho khòi nhục, khòi hổ....

May vì trong làng tôi có 3 ông: thiệt
là người sở tài trong nghĩa, có dạ nhiệt
thanh, biết nghĩa đồng bào, biết vì
chúng tộc xuất từ bỗn mà giúp cho tôi
làm vốn không ăn lời dặng tôi dừng
lập tiệm bán các món trên đây cho đồng
bạn chỗ này khòi lui tôi cũng
tiệm chè.

Tổng chủ Quới cho tôi mượn 10\$, ôuz
hư 12 quán Biển 10\$, ôuz xã Khối 100\$.
Tôi nghĩ vì 3 ông trên đây thiệt là
người hảo tâm, tôi không biết lấy chi
mà tôi đà cản trở người đại nghĩa, nên
kinh xin ôuz chủ bút làm ơn cho tôi 1
chiếc zippy mà ôuz hành cái dạ nhiệt
thanh bết thương chúng tộc, mà giúp
cho tôi ra trình thương cùng khách-trú
đây, cho lục chún cùi phú ôuz trường
lâm.

Song từ 1 đầu từ ngày 20 Décembre
1919 tôi khòi ra bán tôi này, thi xem
coi lấy làm thưa thót lám. Cố 1 ít ôuz
hương chúc biết nghĩa đồng bào tôi
lui ăn uống.....Còn cũng nhiều ôuz
hương tôi lui trong tiệm chè mà ăn
uống vui cười ngả ngón, vì vậy nên dân
trong làng cũng noi hương mấy ông...
...mà ra vào quán el-e.

Vậy tôi xin ôuz chủ bút có phuong
chi due lòng cho mấy ông.....cho biết
nghia đồng bào biết vì chúng tộc mà
giúp cho người đồng ban mua bán cho
được tần phát mà rứa nhục của khách
kiều cư khi thi nòi giống ta đó...

Chờ từ ngày tôi khòi ra bán tôi này
thì trong tiệm tôi sắp đặt chỗ ăn ngồi
rất sà h sè, vì tôi tiếp rước người
Annam nào vào tiệm tôi ăn uống cũng
tự-lé, mà không hiểu tại sao mà còn
nhieu người bay lui tới tiệm chè.
Không lẽ mà họ mắc ngại chè. Cứu xin
ông liệu phuong chè nào hay mà
cứu chữa dùm làm ngại.

Nay kinh bài
Cựu-dot Lị h
Châu-hưng—Soc-trang

Văn-thơ cũ

Lưu-hoàng-Thúc ký thơ vu.

Quan-vân-Trường chiêu cõ

Từng nghe: hùm gầm gió thổi
Mây âm dương ý khéo dấu cơ
Rỗng dậy mây tuồng.
Duyên lời chúa khiến iền kỳ ngô
Chẳng những soi gương sáng-nghiệp
Lại thêm noi dấu trung-hưng
Cao-hoàng trước dựng nêa Lưu
Cũng vì cậy có tôi nanh-vút
Thể-tổ sau nhen lửa Hán
Cũng vì nhờ có kè cánh vây
Nhân từ tõ ràng nghiêng quocha
Nên nói xóm ông kbuấy rối
Ghi xương tật già
Ba họ tùng kết nghĩa Đào-viên
Chái gió tẩm mura
Ngàn năm trước danh đế trước thê
Trái trâm trân sirc còn hâm hở
Phá muôn binh chí bảy lấy lừng
Chém Hoa-Hùng chẳng kịp trả tay
Đảng cáo thây đều tang vỡ
Đuỗi Lử-bố mau dường nháy mắt
Oai hùm ai chẳng cép kiuh
Gán câu nhứt bại hữu thiêng
Chí hào-kiệt tri-tri dẽ dúng

Tưởng chữ trùng lai vô địa
Luy anh-hùng mướt-mướt lai sa
Nhưng mà tháng phụ ấy lồ thường
Chi bằng kiên trinh là chí cả
Đương thuở nghèo dường cǎn rủn
Tướng người còn vận giáp tinh trung
Gặp khi lửa mới cháy mày
Sao người đã theo xe biêu phanh
Lãm phò Hán trước hăng vi Hán
Tiết ấy khá khen
Đốc diệt Tào sao lại phò Tào
Lòng kia khôn to
Luận như thâu Bị
Há đê nài bao
Rồng thiểu vây ngói khó hòng bay
Cuối minh phải nương theo Viên-Thiệu
Hùm dặng thịt càng thêm khoẻ-mạnh
Mừng người dà-gặp gà Tào-Côn
Đời cảng Thanh-long
Lương, Xú dà dâu dặng hai tướng
Giải vây Bạch-má
Hứa, Dôn dâu dứt chí ba quân
Luận như người danh dà nêu danh
Tướng lai mồ cực nào xiết cực
Thường lai ban, ban lai thường
Người hiền-vang dà loại một thân
Tha thì giết, giết thì tha
Miệng chiu nồn dà mòn tặc lưỡi
Thà bát mồ dương cho lão tặc
Bao dành giết tướng họ Viên
Thà đem ta nộp với Tào-mang
Lụa phải phá quân ông Tuiệu
Chẳng qua muôn tron niêm thủ túc
Vậy cho nên phải lộ làm cang
Đầu còn doái chút Lưu-Huyền
Sau trước lòng chẳng đổi một
Tua khà thăm tin Đức-Đức
Sum vầy bạn lại hiệp ba
Tớ dà cao lời
Người dùng ngại da.

(Sau sẽ tiếp theo của Quan-vân
Trường đáp lại)
Quân-Ngái: Nguyễn-văn-Kiá (lục)

Ai tín

Quận Cao-kè: làng Hòa-Thịnh thấy
cựu Ban-Biên Sơn-thanh-Sô đã ly tráo
bom đêm 21 Décembre 1919

Sở là ngày 20 Décembre ngài đi qua
rạch Vợp mà viếng chánh lăt lâm bốn
tại nhà bà già của ngài, qua ngày 21
thì ngài nhuốm bích hơi ngây ngạc
dến 3 giờ chiều bắt vạ mửa mệt riết
cho tới 12 giờ khuya thời tắc hơi. Sáng
ngày 22 Décembre diệu linh cùu ngài
xuống ghe chờ thẳng về chợ Cao-kè dem
vô chùa Phật đê dò dặng cho thân
bằng cỗ hưu đến phúng điếu. Tối ngày
24 Décembre mới an táng. Ngày bường
dương được 38 tuổi. Thiệt là căn pháo
rất vẫn. Bình sanh bốn tánh ngoài chẳng
đổi, lúc ngài hành chánh thì một lòng
trong trục vô tư, tò dà biến lương mà
dái thôn dàn.

Vậy hương chúc chúng tôi cảm tình
huy lụy mà cầu chúc cho linh hồn ngài
trực chí tây phang mà hương phước
tiêu diệu.

Hòa-thịnh: Hương chúc
đồng huy lụy.

Vạng-linh-té

Bang-long, le 10 Decembre 1919.
BẮM

Kinh thăm ông, bà và qui quyền ông
an ninh trường thọ.

Tôi lấy làm hạnh phước, cho bà con
và gia quyến của tôi, mới tiễn dặng
thuộc của ông là Vặng-Linh-Té, thiệt
thứ thađe tì an hiệu, lấy làm may mắn
cho tôi làm sao? là linh dược Vặng

Linh-Tê đại hưu-hiệu bảo hộ thần thề
bà con tài mành giỏi.

Chờ cúng bình người đòn bà của tôi
đảng kính vỗ tay, khai nhiêu, hoặc ít, nhờ
linh-tê này bảo hộ có chừng và tốt, còn
còn nết sực khỏe, không éo uột nữa.

Vậy xin ôn z làm ơn cho tôi mua thêm
7\$00 tiền hiến Vaxy-Linh-Tê, gửi contre
remboursement lại nhà giầy thép Söcträng,
tôi lên lanh, xin ôn güm sẵn
sáng để tên như vầy.

Cứu Hương-Giáo
Trưởng-tử-Quí
Village de Ban-Long
à Söcträng

Nhàn đam

Tèa Mit rõ với tèo Ô là e là bạn thiết
yán mặt nhú iáu ngay. Bứa kia Mit
gấp ôi nứa chuyê, vẫn nót hối bèn
day qua việt tì pô. Mit lại nói:

Né chó mây, vẫn mít nhú may xia
rã, may xap dây, để tạo tặng chủ mây
một bài thơ chơi nết! được không?
Ôi—Tự ý anh len sáo tì làm chờ!
Mit—U' để tạo việt cho chủ mây sei
ô.—Tôi đọc phirc đi mà nghe viết lách
giàu ián cà.

Mit—Vậy cũng được.

ĐỘI RĂNG:

Phải pháng Tán Hớn tái sinh dây
Tập trói như mi cùng ta này
Song với Yên-Anh thua tất một
So cùng Tò-i-Tà, thiếu phân ngoài
ta như Nairs-Hó ném khôn phép
Gồng tại Hành-Tòn ngát thiếu tài
Hoài-tử ngày xưa nên tuấn kiệt
Nay lung kitor khéo có anh mày
Ôi nghe rõ có ý già,! bèn nói rằng:
Anh đã tặng tôi bì tôi phải tặng lại anh
chợ! Nói rõ, liền đó! rằng:

Ú hự mặt anh dâ iới nhường
Thay thời biết rõ bơm văn ebuong

Xem qua những ngờ ong làm ô
Nhìn kỳ in chư dâ tâu đường
Chẳng lè thay khuyen nền phải vậy
Có khòng là mõ nói cho luồng
Lời tôi khuyen nhú xin ghi tat
Từ đây thôi chờ dạo vườn

Ôi đọc rõ; Mit nói xung tang cho ôi
một bài tai xiêng niêng. Ôi chẳng nót in
thua hai người ẩn dâ niêu đầu xà-nẹo
đó chẳng ai chịu buôn ai. Xây có trò Cam
thay hai người làm gì chống mông, nên
chạy lại coi: thay vậy và cười và ngâm
rằng:

Lòng với rõ Lãm gi đó,
Cả! sao đánh lợn niêu đầu dây.
ngô....!

Thường-lạc

Nam-kỳ thời sự Giá bạc

Kho bạc nhà-nước.....11 f 85
Đông-Điron.....11 f 85

Giá lúa

Mỗi ta 100 kitos chờ đến Chợ-lớn và
trả bao lại. Từ 8\$40 tới 8\$60 tùy theo
thứ lúa.

KHUÂY CHƠI LÀ QUÁ
TRAÖN.—Có 4 chủ thơ Huế vò & làm
nhà cho M. Hương-lê Ng... & Vinh-xuân
(Trà-ôn) 1· tên là thơ-Thông, 2· tên là
thơ-Tư, 3· tên là thơ-Trí, 4· tên là thơ-
Cối thì thường ăn chung, ngủ chung,
cùng tìn nhau như cật ruột, qua đêm 11
Décembre thơ-Cối ngủ thức dậy rờ cái
nổ-bao da dâ súc ra khỏi mìn thì cũng
có ý nghĩ, mới mở ra coi lại thì mất
hết 2 tấm giầy 5\$00. Số trong hổ-bao

dụng 21\$00 là 4 tấm bạc giầy 5\$00 và
1 đồng bạc lè, mà mài hết 10\$00 thiệt
cũng úc. Thơ-Cối thường là trong bón
minh đó khuấy chơi, mới kêu dậy hối
lè ra xiai cũng nói rằng không có. Thơ
Cối tựa mình khóc.....! Chủ nhà nghe
hỏi ra thì cũng khó mà phản xứ, là nếu
người ngoài lấy thì là taop hết cái hổ
bao, chờ sao có lấy phản nữa rồi, còn
chứa phao nữa. Vậy nên M. hương-lê
Ng...biểu 3 chủ thơ kia phải tư xứ lấy;
Còn thơ-Cối thì cứ việc khóc mù.

Nói thì nói vậy, nghĩ ubi nót huy chở
chẳng biế ai. Qua đêm sau thơ-Cối cũng
râu của chẳng chuyện vẫn với ai, vừa
dormung chung vò thoát thấy 2 tấm bạc
giầy nằm nót chiếu, liền lượm lên coi
quả là 2 tấm giầy của minh, mừng
quinch bèn đem gởi cho chủ nhà. Thiết
là ai khuấy chơi là quá.

Trường Võ văn Cantho

Dạy học trò thi lũy bằng cấp Sơ học
Học và ăn ngũ tại trường 12 \$ một tháng
Học và ăn buổi trưa 7 \$
Học ngoài.....4 \$

Bứa 12 tháng chụp Annam bài
trường
Bứa 12 tháng giêng Annam
tượu trường

Hội mua bán lúa

« Nam-lợi-mỷ » TRÀ ÔN
Số vốn 200.000\$00 (hai mươi muôn)

Hội mua bán chắc chắn, cân lường
thật thà, vị nào ở xa muốn bán xin gởi
lúa kiều đến, hội sẽ đánh giầy thép định
giá, hoặc sai người đến thương nghị.

Quản lý	Nguyên-văn-Yên
	Nguyên-văn-Bản
	Nguyên-văn-Cần
	Đặng-văn-Chieu

Cáo bạch

Có bán cảng
viết "PORTE-
PLUMES À RÉSER-
VOIR" ngồi viết
bằng vàng thiệt
cao "PLUMES EN
OR CONTRÔLE"
không sét,
không mòn. Có
khâu (ACRAT)
một đầu thibút
viết, còn đầu
kia thì viết chí
(PORTEMINE); có
phụ thêm 1
hộp nhỏ đựng
năm cộng chí
để thay. Giá
viết này nếu
gìn giữ xài
mười năm
không hư.

Xin đừng
tưởng rằng cây
viết này giống
theo cảng viết
nán cát, một
đango cả khích
bản đồ.



Mua về, nếu
xài không dặng
không xứng
dáng với đồng
tiền thì trả lại.
Bản hiệu sẽ trả
tiền lại đủ.

Giá một cây
là (có hộp, có
comptegout e)
4\$50

Mua nguyên lô
về bán lại càng
tính giá nhẹ
hơn nhiều.



Trữ bán tại
nhà in An-Hà
CANTO

Bon hát xiết Annam

(Cirque Annamite)

Lời kinh cáo

Từ ngày chúng tôi lập thành bon hát
xiết Annam đây nay gần dặng 1 năm rồi
thường di hát khắp Lục-châu, đến đâu

nói cho phái; cũng như Đồng bang, doай
những Đồng bào, thương tình đồng chí,
vui lòng xem giúp, lại cũng là may; kép
hát và nam nữ tài tử của bọn chúng tôi
làm tuồng dặng êm tai đẹp mắt Đồng
bang, nên tiếng khen không giút. Ông
đây, chúng tôi hoàn cảm ngàn ngày.

ghi vì: Xưa nay Đồng bang ta chưa
ai ra lập dặng một bọn hát xiết khi en
sung túc như các nước bên cõi Âu-mỹ
Nay chúng tôi chú ý, thiệt là: BẮT CẤU
LỢI CHỈ CẦU DANH, muốn lập thêm bọn hát
xiết của chúng tôi ra cho thiệt lớn, kép
làm tuồng chọn người cho thuần thục
võng ngoại bang trong vào may mà dặng
dẹp mắt người khen, thì tiếng thơm cũng
bay lè cho Đồng-chúng.

Vậy tôi rao báo này cho Lục-châu
người Annam ta mà thôi, ai có biết kiểu
cách chi lạ trong cuộc thể thao: nhào,
múa, đánh du, di giày, hoặc nghệ chi
khác v...v... Xin đến giúp sức cùng bọn
chúng tôi, thì chúng tôi cũng trọng tiếc
luận tài nạp dụng và huyền công cho
xứng đáng.

Nếu vị nào muốn viết thơ trước cho tôi
mà bàn luận đều chi, xin để bao như
vầy: Và xin nhớ biện cho tôi cái hiệu thi
tôi sáng lồng trá lời.

Monsieur André Thao, Directeur
de la troupe d'acrobates Annamites à
Vinhlong. (à faire suivre)

André Thao kính cáo

Lời Rao

Ông trưởng-toà Nguyễn-quang-Khuê
cần dùng một người làm phó trưởng-toà
(clerc assermenté); chúng cần chi thuê
nghề ấy, miễn là đã học đủ thi thời.

Ai muốn xin do nơi Báo quán An-Hà

Nam-Bắc-Ái

Kinh trình cùng quý vị:

Tại tiệm tôi, có trữ Trà-Nam-Việt, dầu
màn (Essence de meuthe) hiệu Lò-tiên
và các thứ xà-hồng.

Có phòng ngủ, rộng rãi sạch sẽ.

Có bán cơm Annam, cơm Tây, và rượu
lè.

Người Quản-ly tiệm này, biết phép
vẽ-sanh, cho nên sự tình khiết ít nơi
bi kíp!

Cứ xin chư-vị đồ ig-bào, mở lòng đoàn
thê, giúp chúng tôi cho vững bước trong
cuộc thương trường, là 1 điều chúng tôi
rất trọng ơn chư quý vị lắm đó.

Nghĩ rằng:
Người Annam, thương Annam, Lắp
sông, phá núi, dầu làm như chơi!
Monsieur Lê-Mai, Quản-ly

Nam-Bắc-Ái

Poste de Trà-òn

Kinh dồn

Mấy ông Chủ-bút Nhứt-trình quắc-ngữ
nếu đi lở đường, ghé ăn, nghỉ tiệm tôi
chúng tôi chẳng tính tiền chi cả.

Lời Rao

Rouou Rhum Stella

Hội làm Đườ-g và làm rượu rom &
tại Cantho kêu bùn vốn thêm cho đú 1
triệu rưỡi quan tiền langsa (1 million et
demis de francs)

Vị nào muôn hùn xin do nơi ông
QUẢN LÝ hội đương niên ngự tại
phòng văn quan Trạng-sư A. Vivies
tại Cantho

Bán

Có bán một con ngựa kim bác
thảo lai.

Ai muốn mua xin do nơi M.
Pierrat Payeur à Cantho.

Nam-Đoàn-thé RESTAURANT Quai du Fort Cantho

Kính cùng lục châu chư tôn dặng rõ:
Chúng tôi mới lập 1 cái tiệm hiệu là
NAM-ĐOÀN-THÉ gần cầu tàu Khách-trú,
gần nhà hàng ông Võ-hiếu-Bé (quai du
fort Cantho) để bán đồ diêm tám như
là: café, bánh, nước dá, và dù thử
rượu(Consommation) và sách, vở, giấy,
viết, mực v.v.

Xin mời lục-châu chư tôn có dẹp đến
Cantho tiện đường dời gót ngoc lại tiệm
chúng tôi, trước coi cho biết công cuộc
chúng tôi tạo lập, và sau nữa, chư tôn
muốn cần dùng món chi, chúng tôi sẽ
làm cho chư tôn vui lòng.

Xin đến, sẽ thấy chúng tôi hết lòng
hoan nghênh và tiếp đãi vừa ý chư tôn
chẳng sai.

Xin chư tôn niệm Ông Annam cùng
nhau.

NAM-DOAN-THÉ Cân bạch.

Hậu-thạnh

Giao tiếp thương mại hội

CU LAO MÀY—TRAON

Hội mua bán lúa

Hội này khởi sự mua bán từ ngày 1
Mars 1919 đến ngày nay là 15 Septembre
1919. Lí số mỗi 100\$00 thì lời dặng 52\$
còn tái sang (tính) hội hết thảy giá dặng
50\$00 đều tính nháp vđ số vốn.

Nay hội mở hùn thêm mỗi phần hùn
la 130\$; như vị nào muôn hùn mấy hùn
tùy thích. Định đến ngày 1. Décembre
1919 thì nộp sổ hùn; như vị nào muôn
hồi đều chi xin gửi thư cho Monsieur
Tứ chủ Hội Giao tiếp sẽ hồi âm lập tức.

Thương xá Hội

Việc nên làm!!

Rượu Rhum Stella làm tại Cantho, dat
rõng bằng nước mía, uống đã ngọt mà
giá lại rẻ.

Vậy Bồn hiệu kính cùng chư quý vị rõ:
Như vị nào muốn lái về bán đang kiếm
tiền huê hồng, xin viết thư cho Bồn hiệu
mà thương nghị.

Lành về bán khôi trả tiền trước, bán
dặng bao nhiêu thì trả tiền bấy nhiêu.
Còn như vị nào lành rượu về mà bán
chẳng dặng, thì gởi trả lại cho Bồn hiệu
cũng dặng vậy, miếng là ve còn tốt thi
thôi.

Société des Sucres et Rhums de Cantho
Kính Cáo

Một việc khá lầm

Có quan Giám đốc Quesnel sảng lòng
muốn bán hai sở ruộng của ngài, ở tại
Tháp mười (Mý tho) sở thứ nhất được
46 mẫu, ở dừa mé kinh, sở thứ nhì
được 216 mẫu, ở dừa mé kinh lớn kêu là
kinh Tông-dốc Lộc, kinh này xáng mới
vết lại lợn lâm, bê ngan chừng 40 thước
nên tiện bê chờ lúa ruộng lâm, và như
muốn chờ lúa thăng lèo Chợ-lớn đi ngã
sông Vaise cũng dễ lâm.

Hai sở ruộng ấy đều là đất thuộc lối
lâm, chẳng còn phải tốn công khai phá
chi nữa bết; lại sảng trong đất có mười
ba cái địa, cá rất dại lợi. Có một sở đất
khác kế cận với hai sở ruộng nói trên
day, chừng 300 mẫu, nguyên là của hiệu
Speidel đã bị nhà nước tịch thu lại và
cô lê trong một ít lâu sẽ giao già bán

Hai sở ruộng của quan giám đốc
Quesnel, buô lợi mỗi năm chừng 12 tới
15 ngàn giờ.

Ai muốn mua hai sở đất ấy xin gửi
thư cho quan Giám đốc Quesnel tại
Saigon, hay là gởi cho sở Nhứt-trình An-
hà tại Can-tho mà thương nghị và đến
xem bản đồhi hiệu rõ

Lời rao

Ông trưởng-toà Nguyễn-quang-Khuê
cần dùng một người làm phó trưởng-toà
(clerc assermenté); chúng cần chi thuê
nghề ấy, miễn là đã học đủ thi thời.

Ai muốn xin do nơi Báo quán An-Hà

MỸ KỲ

TIỆM HỘA CHƠI DUNG VÀ KHẮC CON ĐẦU
ở đường Tarc, số 16

Ngang nhà MOTTET, Saigon

Kính cào cùng quý khách dặng hay: tại tiệm tôi có làn mà đá bằng đá cầm thạch, đá xanh Ton-kin có đủ các thứ kiều.

Có khắc con dấu bằng đồng, mủ thun bằng cây, chạm bản đồng cùng hoa điêu thảo mộc theo lành hiệu, vân vân.

Một bia chạm bản đá cầm thạch.

Có thư họa chơn dung nhâm hình người mà vẽ bằng dầu sơn vò hổ, trước thuốc mực Tàu, viết chì than, họa biến liền và tranh, họa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Chaussures en tous genres.

TRƯỜNG-NGỌC-GIÚ CẨN KHÁI

Phò cáo đồng bang

Kể từ buổi An-Hà An-quán,
Tại Cần-thơ, tạo sáng đèn rày,
Lục-châu quân-tử, ơn dày

Mẫn-cẩn mua giúp, ngày nay thạnh-hành,
Thanh-hành dặng cửa hàng rộng mở
Máy sấm thèm, thấy thơm rồng,

Làm in chí thấy đẹp xong,
Truyề, thơ, danh-thiệp, thiệp-hồng,
Thiệp-lan.

Toa, sô, bộ, làm cảng ký lưỡng,
Chắc lại bền chẳng nhượng của người
Nói chí sách đóng thi thời!

Lưng da, lưng bồ, đê dời ít hư.
Sách in sắng, tinh tú, Kim Túy,
Tự diễn cung Sứ ký Đại nam.

Tuần tra Pháp lè, dạy kham,
Cách thi hành án, thiệt làm rất hay.

Thước, viết nghiên sắng dày dỗ bang
Thiếu chí dầu giấy láng, mịt người;

Chuốc trao, nào phải nhường lời.
Sang chơi t'chuyển xin mời các ông

Tuy vật liệu, nay không dễ dỗ,
Bốn quán nào dám phu ý ai,

Khó nhọc thử mấy chàng bài,
Miếng cho đẹp dạ Qui-ngài là hơn.

An-Hà AnQuán Bd Saintenoy Cần-thơ,
Đến kính.

LOI RAO

Kể từ ngày 1^{er} November 1919, ai
có trong mía nhiều xin chờ đến lò
rượu RHUMSTELLA tại làng Phú-Thứ
(Cần-thơ) mà bán. Bất luận mấy ghe cõng
mùa; mua dặng tiền lâm.

Còn ai chưa trồng mía công nên trồng
cho nhiều mà bán vì lò rượu này dùng
mùa trước mía mà làm rượu.

Xin ghé mắt

Truyện Ngũ-phụng-Lầu của Trần-văn-
Hương có để bán tại nhà in Hậu-giang
Cần-thơ. Vậy xin đồng bang liêu vài cát
tiền lông phí mua đọc giúp vui giây lác,
giải muộn thoán cùng được vài canh.
Trước là coi cho tiêu khiển ngày giờ sau
thấy đều tệ mà chửa!

Hãy mua coi sẽ biết. Ngộ lâm!!

Giá mỗi cuộn là..... 0\$20

Ai mua nhiều tính giá rẻ hơn

1 cuộn giá..... 0\$20

50 cuộn giá..... 6\$50

100 cuộn giá..... 12

LE-KANH-TRINH

Geometre-civit

CANTHO—CHAUDOC

LEVÉ DE PLANS

Délimitation et Bornage

EXPERTISES

Ông Lê khánh-Trinh

KINH-LÝ

Cantho—Chaudoc

Lành đạt diễn thô

Phản ranh hạng

Tương phản thô sàng

Công chuyên làm kỹ và mau lại giá nhẹ

Xin viết thư nơi tôi mà thương nghị.

Thuốc điếu hiệu Globe (TRAI DAT)



Có gói 10 điếu

Có gói 20 điếu

Hút đã ngọt, đê dành lâu được
không mốc, không mục.

Tại Đà Nẵng DENIS-FRERES có trữ bán

PIERRE PHAN-VAN-VAN

DIT VANG

Geometre civit

Longxuyen — Chaudoc — Sadec

ARPENTAGE

Délimitation et Bornage

EXPERTISES

Ông Phan-van-Vang

Pierre

KINH LÝ NGOẠI NGẠCH

LONGXUYEN — CHAUDOC — SADEC

Lành đạt diễn thô,

Phản gián hạng,

Tương phản thô sàng,

Công chuyên làm kỹ

cang và lin giá nhẹ

Biển chô có cần dùng

xin viết thư thương nghị

Thuốc gói hiệu Globe

(TRAI DAT)



LOI RAO

Kính cào lục-châu dặng tôi tại nhà
In Hậu-Giang: Cần-thơ, có báo, sách cũ
quốc-ẩm để giúp cho Hương-hàn có
quyền thi hành như trường-tòa.

Sách này có 136 trường và có đủ kèn
vết thi lòi truyền rao, cứa ông DUONG-
VAN-MEN mới done.

Giá mỗi cuộn là..... 3\$ 00

Tienda..... 0.15

Xin viết thư đến nhà in Hậu-Giang
Cần-thơ, mà mua.

Mày tay thường dùng thuốc đều cho
thầy. Gà-lão là dược, khói lòm, hú
không khò cỏ.

Một mình bằng DENIS-FRERES có trữ
bán sỉ mà thôi.

HIỆU MÓI**Trần-Mạnh**

Ở đường mè-sóng, gần cầu tàu Khách-Trú — *Cantho*

Có bán dù thử: Rượu-tay, đồ-hộp, thuốc hút (TABACS ET CIGARETTES) thuốc-tay (PRODUITS PHARMACEUTIQUES) dù, nón, khăn sách, truyề..., thơ, bút-giấy, mực, và các thứ vật dụng theo thể-ách kinh-thời, vân-vân.....

Kính cung Lục-châu Quán-tú

Tiệm tôi mới lập, bán dù các thứ hàng hóa dà kẽ trên dây; chẳng nhưng là nón và iờ, lại có giá rẻ hơn các nơi

Tôi có tánh bán *CONTRE REMBOURSEMENT* cho những người ở xa (ngoài tỉnh, hay là xa cách cùa thành) có cần dùng món chi, chẳng hàng, cứ việc viết thư cho tôi thì tôi liền gửi món ấy đến cho chở-tân lập tức. Nói tóm là: chở-tân có cần dùng vật chi, ở tại Cà-nhô có bán, thì tôi cũng có thể mà gởi ngay cho chở-tân dà g.v.v.

Xin chở-tân quý-khách, tướng-tinh đèn-ban, và ơn chiêu-cố, giúp nhau, dăng mìn tần-hộ trong nỗi thương-trường, thi ơn ấy rất nồng đậm cảm.

TRẦN-MẠNH kính cáo.

TIỆM BÁN BÁNH MÌ**HIỆU TÂN-PHÚ-ÓC**

Đường kinh lấp — *Cantho*

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

LÀ CHỦ TIỆM

Kính lời cho quý ông, quý thày rõ: Tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tay, mua tại hàng bún bột tốt có danh tại Saigon. Cá bù làm sạch sẽ, bánh thì đẽ trong tú có kiền rộng nước kiền lên | lập tức có thơ trà lời.

không dặng, ruồi bù không được lại khôi ai rờ tay đỡ, ai muốn mua 3 nào thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

Xin có lò g chiểu cố giúp bạn đồng bang trong cuộc thương mãi.

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

Võ-văn học hiệu

Trường học của Ông Võ-văn-Thơm lập, gọi là "Võ-văn, học hiệu" đã khai từ hôm 4 November 1918. Nay được 50 trò nam và nữ vào trường.

Thầy giáo cẩn mẫn cho nít học mau tàn phát vô cùng.

Tiến học và ăn, ngủ phải đóng trước tin giả như vầy.

Học ngoài (không ăn ngủ) 4\$

Học và ăn buổi trưa, 7

Học và ăn ba buổi, ngủ

tại trường 12

Như ai dùng giày Quoc-frái mà đóng tiền trường cho con cháu học, thì Ông Độc học trường Võ-văn cung thâu, cứ mỗi phiêu 100 francs thì kể là 16

Bửa 3 Juillet bài trường tới 5 Août thì tựu, còn kỳ bài trường Tết thi cứ rằm tháng chạp bài qua rằm tháng giêng thi tựu bà con có bác ai có dịp đi Cà-nhô ghé coi cách sắp đặt chỗ học, chỗ ăn, chỗ ngủ.

Ai có cần hỏi thăm đều gi.xing gởi thư cho Ông Võ-văn-Thơm thi trong tú có kiền rộng nước kiền lên | lập tức có thơ trả lời.

PHARMACIE SHANGHAI**TRÔNG RĂN THAY CON MÁT**

Chủ nhơn **TRIỀU-CƯƠNG**

Một tiệm lớn ở tại đường Marins, số 88 — **Cholon**

Một tiệm mới ở tại đường Galliéni, số 3 — **Saigon**

(Ngang nhà giày xe lửa Saigo-Cholon gần Chợ-Mới)

Bản Được Phòng có trữ bán nhiều thứ thuốc rất nên thân hiệu đèn có dùng cái nhẫn «Con Bướm Bướm» làm linh, chư quí vị có mua thuốc của tiệm tôi, hãy nài cho được cái nhẫn «Con Bướm Bướm» mới là thiệt thuốc của tiệm tôi, kéo làm thứ gá uông vào thêm hai

Bản Được hóng có gối thuốc tại nhà M. THAI-KY-SƠN, ở đường Pellerin số 23-Saigon bán giás của tiệm tôi, chư quí vị ở trong Lục-Châu có cần dùng thuốc của tiệm tôi, xin viết thư cho hay sáng long gởi cách *Contre remboursement*. Còn tiền gởi về thân chủ phải chịu

SHANGHAI BO HUYET YẾN SƠ VỀ

(20) Thuốc bò thận tinh thân hiệu

THẬN HOÀN

Theo đời Văn-minh này trong xã hội của Đông-bảo ta từng có liêng khen cho thuốc trị bệnh nhiều món dã hay, lại lịch-trị vô cùng, và các Lương-y trong các nước cũng làm chứng xác cho ta phương thuốc Tự Thận này là một phương quí lạ trong việc tráng dương nếu bình các chứng thuốc Thận rất nèa dè đặt, theo thuốc này mà trị những là: Tâm, Thận, bát giao sanh chứng chiêm bao Di-tinh, nếu dè lâu ngày đường Ngọc quan hứ xuông mông hoái biến ra chứng Triết-kết (đau giải) dùng thường thuốc này thì tráng hồn cho mang môn ấm nơi thận thì tức thì mạnh giỏi:

1.—Huyết khí suy nhược, tình thần hao lém, ăn uống không dặng, giao cấu không dì, mộng-mị di-tinh cũng là dòn bà lạnh nơi tữ-cung, dòn ông tình huyết hứ nhược nên mới chậm có con, dùng tu-uổ này công hiệu hơn hết, súc mời nhanh lứa-tình chẽ của các loài cá, và ấm thận thì hơn súc Lộc-nhung, thiệt là bỗ-lộn hảng nhứt trong hoàn-cầu;

2.—Bán hoàng tho-thấp, nhiệt sinh et-ứu, lậu-tré, ngủ-lâm, mỏi-thi-dái-gát, lậu-tai bài-boài-don-diệu, hay là bởi đau sưng độc mà uống nhiều thứ thuốc bài độc làm cho phát ti-vị hao-thận phổi; dùng đến thuốc này cũng nang bồi bổ elon người béo-trú các chứng bệnh;

3.—Mỗi lung mỗi gỏi, nhứt là xương cốt, đì dùng có dầu không vững vàng, các chứng thuốc về cuộc chơi bởi quá độ khiến tình-thần bỗng rỗng, dùng thuốc này trở nên mạnh mẽ;

4.—Ti-vị hứ khí huyết hao-kém, hay

mệt hay mồi dèm khuya, thường hay sòng-bển bối-tích-trê nhiều, ăn nồng không-tiền, dùng đến thuốc này khai-vị kiện ủ-chân-thân au-đu;

5.—Đòn bà con gái đường kinh-huyệt hứ huyết kinh vàng đợt ngưng trê đồng khối huyết sắc-bầm, sanh-chứng xích-dáu-hạ, bạch-dái-hạ, đường kinh trôi-suc không-chứng, khi ít khi nhiều nơi âm-môn hứ-lanh, dùng đến thuốc này rất hay vô-cùng;

6.—Những người già cả, thận-hứ-ma-g mòn-hoa-kém, hay dài-dèm, xương-cốt mồi-mẽ, dùng đến thuốc này rất-cố-tinh-bối-thận, dầu già tuổi cao-cũng-mau-có-con-thiệt là thuốc bò-thận-rất-nên-công-hiệu.

Như-vi-cào-có-mấy-chứng-dâ-ké-như-trên-dây, thì mau dùng thuốc hoàn-này trong một ngày sẽ thấy hiệu nghiệm chẳng-sai, uống luân cho dặng 3, 4 ngày các-bệnh đều-hết, mà lại mạnh-mẽ-hơn-xưa-thần-thê-trá-g-kéo, như-mấy-ông-già, bà-cá-khi-tuyết-dám-suy, tình-thần-hao-kéo-ăn-nở-g-chẳng-dặng, bình-hoạn-liên-niên, như-nồng-thuốc-uống-cho-thường, thi-ăn-nồng-mau-tiêu, da-tiết-mịnh-màng, thêm-sức-sống-lâu, già-trở-nên-tré, còn-tré-thêm-sức-mạnh, có-con-thiệt là một-phương-thuốc-bò-thận-rất-hay-quí-trong-hoàn-cầu.

Chư-quí-vi-có-nú-a-hay-nài-cho-dặng-hiệu PHARMACIE SHANGHAI và coi-nhân «Còn BIẾM-BIẾM» mới là thiệt-thuốc của Bò-Độc-Phòng kéo-lâm-thứ-giá-mạo

CÁCH DÙNG: Tôi-trú-trú-khi-di-ngủ-uống-một-hoàn, uống với nước-muối-hay-là-nước-trà, dùng luân-luân-dần-khi-trong-minh-cho-thiệt-mạnh,

THIẾT-GIA:
Mỗi hộp hai-hoàn 1\$00

HỘI
DỒNG BẮNG

Trong xứ ta có lò đặc
một thứ rượu ngon lâm
kèu là **Rhum Stella**
làm ròng bằng nước mia.

Ta nên mua rượu này
mà uống, vậy mới là tò
ý bình vực cái mồi lợi
trong xứ ta đó.



Rượu **Rhum Stella**
này giá đã rẻ mà uống lại
nên thuộc nứa.
Mua uống rồi mới biết.
SOCIÉTÉ
des
SUCRES ET RHUMS
Cantho Cochinchine

Muôn mua xin do nơi
HÀNG HẬU GIANG
DƯƠNG HÀNG
Cantho, Saigon,
Baclieu, Soctrang
Vinhlong, MyTho
Travinh

Vậy mồi lợi càng ngày yết tay đóng-chường

*Lu et approuvé avant publication
Caullo, le 10 Janvier 1920
J. L. Dugay, imprimeur
Cantho*