



JEUDI 11 DÉCEMBRE 1919

LE COURRIER DE L'OUEST
ÉDITION EN QUOC NGU'

AN HÀ NHƯ'T BÁO

報 日 河 安

MỘI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Direction—Rédaction—Administration—Boulevard Delanoue, CANTHO

TỔNG LÝ: TRẦN-DẶC-NGHĨA

Chủ Bút: PHẠM-KÝ-XƯƠNG

BÁN NHƯ'T TRÌNH

TRONG CƠI ĐỘNG-DƯƠNG

BON CHỦ LANGSA

BON CHỦ QUỐC NGŨ

TRỌN NĂM.....	3 \$ 00
SÁU THÁNG.....	2 00

TRỌN NĂM..... 5 \$ 00

BON QUỐC NGŨ VÀ LANGSA

SÁU THÁNG..... 3. 00

TRỌN NĂM.....	7 \$ 00
---------------	---------

BÁN LẺ MỖI SỐ..... 0. 15

SÁU THÁNG.....	4. 50
----------------	-------

Vị nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhứt trình xin viết thư cho M. Trần-dặc-Nghĩa mà thương nghị.

Mua nhứt trình thì kè từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

Cantho.—Imp. de l'Ouest

VĨN DE CHINE DIT ALCOOL MÉDICAL MENTEUX

RƯỢU THUỐC RẤT THẦN HIỆU

Bản Được Phòng kính cho chư Quý khách ở xa, cần hay rằng: Nhà-nước cho phép Bản Hiệu ngân Rượu Thuốc tại Tiệm và dặng thông hành Lục-linh; nên bồn Hiệu ăn hành ít thứ Rượu thuốc cho chư Quý vị xem, dặng mua mà uống thử coi có biết hay dở thế nào. Những Rượu thuốc của Bản hiệu ngâm, kể ra sau đây: Và có một thứ Thuốc ho thiêt là hay lắm, hiện là: TRUNG-HUÈ CHÍ KHÁI THỦY, bất kỳ ho lâu man, hổ uổng và nội trong 24 giờ thì thấy bớt liền;

GIA MỘI VE 0\$30, MỘI LỐ 12 VE 3\$00; Như chư Quý Ông muốn mua gởi thư cho Bản hiệu thì bồn hiệu sẵn lòng gởi thuốc lại lập tức.

TRANG CÀN PHÒNG THẤP TƯỚU

Rượu thuốc này, bia rong những thuốc thường hàng mà chế ra. Các Y-sĩ bên Trung-quốc đã có thí nghiệm rồi, đều chứng chắc rằng: rượu thuốc này, phép tẩm chế rất tinh, dùng nó mà trừ bệnh phong-thấp, bệnh nhứt trong gần cốt và tai lâm cho máu chảy đều, thiệt là một thứ rượu thuốc rất nên thần hiệu.

Nó trị bị nhức đầu phong, tay chân phù thũng, da thịt sưng chực, dao lưng mỏi gối, té tay té chân, đau nhức trong gần cốt, các chứng thũng dại di dứng chẳng an, đau nứa thần minh, (kèn là bán thân bất toại).

Thi dùng, hoặc uống hoặc thoa cũng đều hiệu nghiệm cả thấy, chẳng những là trừ bệnh mà thôi, lại còn lâm cho ăn mau tiêu, máu hạy đều, sanh tinh huyết.

Uống thuốc rượu này rồi thì trinh thần khỏe khán hơn lúc trước trăm phần người có bệnh uống thì trừ bệnh, người không bệnh uống thường thì mạnh giỏi luôn luôn, và đời khỏi lo bệnh hoạn.

CƯỜNG CHỨNG BỔ HUYẾT TƯỚU

Là một thứ Bì-Truyền-Lương-Phương, chọn rát rong những thuốc tốt thường hàng, quý trọng vô cùng, lại có gia thêm Nước-Sắc, hiệp lại mà chế ra thứ rượu thuốc này. Các Y-sĩ bên Trung-quốc, đã thí nghiệm và chứng chắc rằng: Thứ rượu thuốc này là một thứ hay sanh tinh bổ huyết và thêm sức mạnh cho con người.

Sắc đặc quá độ, nhức da i hổng mặt, thận hư di tinh, Dương-Vật-Rất-Cứ đau lưng mỏi gối, khí huyết hao kém, tứ chi mỏi mệt, đờn bà đường kính không dung, bạch rái xích-đái đờn bà sanh đê yêu duỗi da mặt mét vàng.

Chẳng luận đờn ông đờn bà, các chứng bệnh thuộc về bệnh hư bệnh tổn thấy đều dùng dặng. Uống nó thì nó hay sanh tinh thêm huyết khỏe khoắn tinh thần những người không con nồng thường chắc sẽ có con, lại còn bay trừ những vật thợt ăn không tiêu, tích trữ trong bao-tú.

Hỗn nổ; rượu thuốc này thì dầu bệnh chỉ nó trừ cùng nỗi.

BÁ BO-VỆ SANH TƯỚU

Con người ở đời, phải cho biết cách vệ sinh, thì trong mình khỏi mang lật, bệnh ít sanh. Còn như mạng sống của con người là bởi nơi khí huyết sung túc. Chớ như những người tinh thần hoan hỉ, chẳng biết thèm ăn, tứ chi rã liệt, lỗ tai lùng bùng, con mắt mờ mệt, ấy là bởi huyết suy, khí kém, trái tim và trái cật đều hư

Bản được phòng bằng da tám chũ ý, tiêm Phương kia thế nõ hết sức mới chế ra dặng một thứ rượu thuốc Vệ-Sanh này, hổ am hư thì bỏ am, dương hư thì bỏ dương, chẳng luận trẻ già, đờn ông đờn bà, người nào khí hư huyết bạc, thật huy kém hao, hổ uống rượu thuốc này thì dặng trắng tinh sanh huyết, chẳng những là dặng khí huyết sung túc mà thôi, lại còn tiêu trừ bá bệnh.

Uống rượu thuốc này dặng thường thì dặng sống lâu, người không con uống thường chắc cũng có sanh con, thiệt là một thứ Vệ-sanh chí tánh được đó.

Phải uống cho thường thì mới thấy hiệu nghiệm là dường nào.

HO-CỐT-MỘC-QUA-TƯỚU

Rượu thuốc này chế ra bằng Ho-cốt và Mộc-qua, bồn được phòng chẳng nên công khó chế luyện kỳ cang, và chọn thứ thuốc thiệt tốt hiếp lại mà làm ra thứ rượu thuốc này, ai có bệnh như sau đây, hổ uống vào thì thấy hiệu nghiệm liều.

Đau trong xương, tứ chi rã liệt, di bước không vững, da vàng, chơn thủng khí hư huyết trệ, nhức đầu phong, các chứng thử tích, cốt khí tuim la.

Nếu ai có các chứng bị hạch kè trên dày thì nên dùng thứ rượu thuốc này mà uống hay là thoa thì hiệu nghiệm dể thường, thiệt là một thứ thuốc hay dẽ nhất.

Bất kỳ đờn ông đờn bà, hổ uống nó cho thường thì mau tiêu hóa vật thực, ai thêm khí lực bội già, khôi lo bệnh hoạn về sau mà lại dặng sống lâu thêm nữa

THÔNG-TRỊ-MAO-KÈ-TƯỚU

RƯỢU THUỐC BÌM BỊP

Thứ rượu thuốc này, chuyên trị các chứng phong thấp, huot luợt, tho cảm, ấy là một thứ thuốc bị truyền tinh nghiệm dẽ nhất.

Các chứng phong thấp, chẳng luận lâu năm hay là mới cùi g đều tri dặng, còn nhức đau lưng, nhức tay, mỏi chân, đau trong xương, hay đặc gân, hoặc bị té bị đánh mà sưng minh, hay là tay chưng bái hoái. Các chứng ấy hổ có g vào thì thấy hiệu nghiệm liền.

Phải tùy theo chứng bệnh mà dùng, chẳng nên uống cho quá độ.

Mấy thứ rượu thuốc này của bồn Được-Phòng ngâm tại tiệm và mỗi khi ngâm thì có một ôi Langsa dến nghiệm chất chẩn, hiệu Trung-Huè. Được Phòng tại Cholon đường Paris số nhà 89, như chư Quý Khách ai muốn dùng thử thì xin hãy đến tại tiệm mà mua thuốc rượu này có nhân để hiệu Trung-Huè. Được-Phòng thì chẳng lầm đồ giả mạo. Còn ai ở xa mà muốn dùng rượu thuốc này thì xin gởi thư để chờ ở cho kỹ lưỡng thì bồn Được-Phòng sẽ gởi thuốc đi tức thì, xin Quý Khách thử qua sẽ biết.

TRUNG-HUÈ-DƯỢC-PHÒNG.

89 Rue de Paris Cholon.

Cac nhà Annam

Hết như khi mua thuốc mà uống cho đỡ mạnh giỏi, thì hãy hỏi thăm mấy người lớn cùng là ông già bà cả, những kẻ ấy sẽ nói cho mà biết tiệm thuốc PHARMACIE NORMALE của ông H. DE MARI nhứt hàng bảo chẽ y sанt, tại đường CATINAT số 119 SAIGON, là có danh tiếng lâm, vì bán ròng nhứt thuốc nhứt hàng, không hề lừa gian dối bao giờ. Lại già binh thì cũng nời, không khi nào thấy người Annam tới mua mà bán mất hơn người. Tay đầu.

NHỮNG THUỐC THAN HIỆU

Vin tonique du Dr H. DÉEM:

Thư rượu này dùng mà bỏ, những người ốm-o hay đau, rét, và nhứt là cho người dân bà có thai dùng thì con mình sinh ra có da thịt và mạnh giỏi.

SOLUTION Dr DÉEM

Tuyệt bệnh nha phiến rất mau và không có pha dat

BÁN RÒNG THUỐC THƯỢNG HẠNG
và nhiều hiệu có danh tiếng dán bao hàn ESSÈNCÈ DE MENTHE
DE MOLINIER, tốt hực nhất.

Chánh tiệm trú thuốc hoặc PILLES PINK trị hực mất máu vanh xao, lại uống nó thì ngừa được các chứng bệnh ho, lao tồn.

PHARMACIE NORMALE:

H. DE MARI, PHARMACIEN DE 1^e CLASSE
Có bán các thứ thuốc đã kẽ tên trên đó, và cả bán các thứ thuốc khác, cũng hiệu nghiệm vậy.

HÀNG HẬU GIANG
vốn, đỡngh 600.000f.

Hàng này của Langsa và Annam hùng vĩ lập tại Cản-thơ. Có trữ đủ các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tặc một đec là ta Saigon có món chi tài trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt.

Gửi hàng cho các xứ xa; ai mua mòn eli xin viết thư ngay cho Hing, thì Hàng sẽ gửi hàng lập tức.

Xin quý vị đến xem Hàng chơi thì rõ.

Có trú bán:

Rượu rom hiệu Stella
làm ròng bằng cho lanh nước miếng.

Có bán lẻ, bán sỉ và cho lanh về
ban lại khôi trả tiền trước.

TIỀM
Trương-văn-Hanh
Sadec

Có bán xe máy mới và cũ, đồ phụ tùng xe máy và sữaxe. Lành tháp mướon để khí đốt carbure theo cuộc quan, hòn, rai, tể, kỳ văn, lân già, hả thò, khăn đèn bằng nhiều tay và khăn bung tốt thường hàng, bán mớ và bán lẻ và rott xe máy hiệu Michelin, giày bám-đi dù có đồng theo kiểu kim thời. Qua ông ở xa muỗi mua đồ phụ tùng xe máy, thi gởi thư cho tôi. Tôi sáng lòng ký hường mà gởi contre-Remboursement nghĩa là đồng bạc nhà thơ mà lanh đỗ và tôi cho giá đồ phụ tùng in sẵn bằng chữ quốc-ngữ (Prix courant).

Trương-văn-Hanh,
Cần khai,

AN HÀ NHỰT BÁO

MÔI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

- 1.— Bài về việc tuyển cử Hội-Đồng Quận-Hạt
- 2.— Lời diễn thuyết của ông Casta-Lumio (tiếp theo)
- 3.— Hãy bêu chí trong cuộc thương trường
- 4.— Thương mại của ta
- 5.— Hội thi Tri Huyện
- 6.— Cuộc biến tại Côn-nôn
- 7.— Tiềm thaođốc nhõ con mát
- 8.— Gói dây thi biết
- 9.— Thị tập
- 10.— Nhận đám
- 11.— Lạc diệp qui cẩn

Bài về việc tuyển cử Hội-Đồng Quận-Hạt

(Phản trách nhiệm của các vị cử-trí)

Ngày 4 Janvier 1920 tới đây là ngày chọn cử 6 ông Hội-Đồng Quận-Hạt để thay mặt cho ba triệu rưỡi đồng bào ta trong coi Nam-kỳ nay mà bảo chữa giữa Chánh-Phủ nhưng đều ích quốc lợi dân. Tuy việc bao cử tới đây chưa ché cái lại đều chí, cũng còn để cho cử-trí các láng bộ tham chọn lấy như cũ; song buổi này là buổi văn minh tân hóa, quốc dân ta nhờ ơn thầy Đại-Pháp giáo dục, nên dân bức sĩ, nông, công, cõi, bức nào cũng dễ lòng làm hổ mà giờ bước theo thầy ta biết thấy, tưốn; khi sự bảo cử kỳ này sẽ dựng công chánh, chẳng còn sai lầm như mọi khi mà để lời cho các báo nghị luận nứa.

Lời các báo nghị luận bao bism việc tuyển cử Hội-Đồng Quận-Hạt ủng Djallat tự thuở giờ, thật rất hữu lý. Vì người

Annam ta, những vị ra chịu cử trước phẩm đó là toàn những tay già tư hào hả, hé ai dám mua số thăm giá tiền mão hơn thì dũng, chẳng cần người có tài năng xứng đáng dám chống chỏi biện bát giữa nghị viện những đều công-ich cho nhơn quan xã hội. Lại những ông đầu cho có tài xứng đáng, mà có giá tư đồ sộ, sự nghiệp kinh dinh, tương các ông cung mặc lo điều-dịnh sự nghiệp của các ông, có ngày giờ rảnh dầu mà toàn logoi đều lợi ích cho dân! Có nhiều ông từ ngày cử đến ngày mang trước, không dì viêng cho cùng các chỗ trong quân của mình, thế thì làm sao mà ro đến lợi hại cho nào dân phồn trích, chỗ nào dân kêu nái, dặng thay mat to, lỗi chung Chánh-Phủ đều của dân cầu khán đó. Thau ôi! phản trách nhiệm của mấy ông Hội-Đồng Quận-Hạt, Djallat là một pháo gánh val iang nê cho dân sự, song khá tiếc cho Đồng bào ta xưa nay lại tưởng trước pháo ấy là một pháo danh

dự sang trọng mà thôi, chờ chặng đường người mà có tài cao trí rộng, có dã biệt thành vi dân vì nước, lãnh tước phẩm ấy mới là xứng đáng cho.

Còn phận sự mấy vị cự-trí có quyền bô thăm tuyển cử, thì thường giờ ít ai hay suy nghĩ mà chọn lựa người ra chịu cự chức đó cho xứng đáng tri tài, cự vụ tài theo tiêu bô, ai nhiều hơn thì bỏ thăm chọn này, mièng dặng lợi ngày nay, chẳng chịu xét cai bại ngay sau, hoặc là có tình tây vị ai túi cự theo người đó; dẫu rằng người này tài lực khuyết khiêm cũng chẳng mang.

Dù các nước vẫn minh dặng hường nhiều đều lợi tiện tai cũng như mấy vị cự-trí thông thạo không lòng dục lợi chí vì Đại-ugbia của quê hương nên trách cự những bực mâu thuẫn tri thức biết thương đồng chung, biết tiết lợi chung, dám ăn dám nói dặng ra thay mặt cho dân, tiêm kiêm đều ích lợi mà đổi đổi cùng chánh-Phủ cho dân nhờ ơn châm chước.

Cái gươong của các nước vẫn-minh chọn cử chức Hội-Đồng thay mặt cho dân thì là vậy, chẳng vì cái tư-lợi, chính lo đều công ích mà thôi; xin Đống-bang ta noi lấy đó mà thi tho trong kỳ tuyển cử chức Hội-Đồng Quốc-Hạt hau tới đây. Mấy ông ra chịu cử, bất luận kêu lớn tuổi người xuân thời, kẻ nhiều tiền, người ít của chi chi, kẻ là người nào có tài kinh tế, trí độ cao xa, biết bình vực quyền lợi cho dân, biết thế diu dắc dân vào trường công-cổ dặng làm cho nước thêm giàu, dân thêm khôn, thì người ấy mới là xứng đáng lãnh chức Hội-Đồng thê-mặt cho dân đó.

Mấy vị cự-trí là cá: trách nhiệm của mấy vị cự-trí rất trọng hệ cho tánh mạng của dân chúng trong lúc này.

Xin mấy vị chú ý cho lâm.

Phạm-kỳ-Xương

Lời diễn-thuyết của ông Casta-Lumio

Đọc tại Nam-kỳ kinh-te hội ngày
2 Novembre

(Tiếp theo)

Giá lúa tôi nói trước đây là giá lúa định theo giấy tờ như vậy, song nếu các ông bán lúa chẳng hề được tối giá đó bao giờ, bởi vì sự mua lúa họ kiểm chước này kẽ nẹt mà mua cho rẻ hơn giá định dặng thù lợi cho nhiều.

Tôi coi trong sự mua bán lúa gạo các ông thiệt hại nhiều nỗi. Người mua lúa họ không lo chi hết, nếu không bán thì họ không mua. Còn các ông hề bán lúa không được thì giá nhúng, dường ấy coi có phải họ mua đến giá nào các ông cũng mừng thầm mà bán đó không. Sự này nói ra nghe buồn thiệt; mà bây giờ biết liệu thế nào. Họ lanh mua lúa mà bán cho ngoại quốc họ ăn lời nhiều lắm song không thể nào mà cảng họ duợ; nếu các ông muốn cho họ mất mồi lợi thì chỉ có một cách là dẹp nghé làm ruộng mì súz quai làm nghé khác đó thôi.

Có người nghĩ rằng nếu các ông gom hết lúa lại rồi chờ nhà máy xay và chờ nhà xuất cảng họ đến nǎn nát rồi sẽ khai vựa mà bán, thế ấy thì dành mồi lợi

cõe mẻ mới dược. Tôi tưởng làm như vậy cũng dược, song hễ tính gom lúa thì phải có vốn cho lớn, bởi vì nông già pháo nhiêu đều cần dùng tiền, nếu buộc họ gom lúa thì phải cho họ mượn tiền dặng họ dùng đở. Ấy vậy nếu muốn vẫn hồi quyền lợi cõe mẻ thì yếu cần phải có tư bón; đó là huyết mạch trong cuộc buôn bán lúa gạo, hễ có tư bón nhiều chừng nào thì càng mạnh chừng này.

Mà đầu các ông gom lúa được dín nữa thì bất quá bán giá cao hơn chút đỉnh mà thôi. Các ông nghĩ đó mà coi, không thể nào gom lúa để chờ giá cao mà bán cho dặng. Ai tưởng như vậy là tưởng lầm! Nếu muốn cho cuộc buôn bán lúa gạo được thịnh vượng thì phải bán cho mấy nhà máy có đủ cho họ xay hàng ngày, chờ nếu nhà máy ngừng thì lúa của các ông không biết dùng vào đâu cho hết, dường ấy càng thiệt hại hơn nữa.

Về giá lúa thì các ông làm sao cũng không được. Theo ý tôi thì tôi tưởng nếu cáo ông muốn vẫn hồi quyền lợi cõe mẻ dặng trọn hường thì phải lanh mà mua lúa xay gạo rồi bán cho ngoại quốc mới được. Mà làm những việc ấy phải dùng vốn của mình chờ dùng thêm cây vốn của ai hết. Tôi thường có luận sự này với nhiều người thì tôi coi ý họ không muốn nghe theo lời tôi, họ cứ mong cây từ bón của người ngoài mà thôi. Nói như vậy thì sai lầm, bởi vì hễ người ta ra vốn thì người ta thù lợi, các ông có lợi gì được. Hè nói tôi vốn thì các ông chả máy nhân mặt. Các ông nghĩ đó mà coi, nếu không ra vốn thì có làm việc gì nền dược. Trong cuộn buôn

bán nhỏ, các ông hãy còn biết cần phải có vốn thay, huống chi cuộc buôn bán lúa gạo là cuộc cả thê, lê nào không có vốn mà làm cho nêu dược.

Vậy nếu các ông muốn vẫn hồi quyền lợi thì phải dào bôc của các ông chôn đó lên, phải mở tú trúc khép mà đỗ bôc ra cho nhiều mày làm, bằng chằng vậy thì các ông không làm nêu chí cả Tôi dám nói chắc rằng nếu các ông cậy vốn của ngoại nhơn mà sắm ghe tàu chờ lúa, mà cất nhà máy xay và lắp hàng báu gạo thì các ông không ích lợi chi hết, dường ấy sao gọi là vẫn hồi quyền lợi được. Tôi tưởng nếu các ông khứng đem vốn ra mà làm đầu các ông không thạo nghề đi nữa các ông cũng chiếm trường lợi cõe mẻ được. Các ông ra vốn thì ngó thấy lời, mà các ông lại còn chấn chỉnh cuộc chờ lúa, cách xay gạo thì bớt tốn phí càng lời thêm nhiều nữa. Tôi xin hỏi, vậy chờ các ông có quyết tình tranh thương cạnh lợi hay chưa? Như đã quyết rồi thì trúc tiền ra dưng dụ dữ nữa.

Trong mọi việc làm, việc nào cũng phải tính cho kỹ lưỡng. Bây giờ muốn sắm cuộc Vật-ái lúa thì phải ra vốn chừng 8 triệu đồng bôc, cất nhà máy cũng phải tốn chừng 8 tết nữa. Con mua lúa thì phải có sắm trên 15 triệu đồng bôc luon luon. Tôi tính đây chẳng phải tôi nói bảy giờ muốn cuộc buôn lúa cho hoản toàn mà phải xuất lién 40 triệu đồng bôc. Không! Chẳng phải vậy chúng ta làm có thử lớp, chúng ta bưới, tôi lán lán, chờ chặng phải vứt chạy một nước mà tôi tơi tơi chốn được.

Vậy như nay các ông muốn làm thì hùn vốn lại đi, có bao nhiêu tự làm lấp bao nhiêu, hoặc dược 2 triệu, hoặc dược

3 triều cung tốt rồi tính coi nên dùng vào chỗ nào. Bè rỗi tôi sẽ chỉ chỗ các ông nên dùng vỗn ấy cho các ông rõ.

Các ông hãy nhớ rằng bě các ông ra vỗn thì mỗi năm có lợi, rồi cuối năm các ông thêm vỗn và nhập số lợi vỗn nữa tắc nhiên vỗn càng ngày càng thêm lớn mà hě vỗn lớn lầu lầu thì các ông mở rộng lầu thêm. Làm như vậy nếu trong 5 năm thì các ông vỗn đã nhiều nghề dã thạo, các ông có đủ sức mua lúa, chờ lúa, xay gạo và bán cho ngoại quốc chừng 20 muôn tấn thì chừng ấy cũng khá gọi là vẫn hối quyền lợi được rồi. Chừng ấy đồng bang của các ông thấy các ông làm nên việc và có lợi nhiều thì ái cũng phải theo, ai cũng muốn bắt chước.

Nay mới khởi doan thi khó thiệt, vì phải kiểm cho có người. Những kè thòn què dà không tri thức mà lại thiếu thể lực vậy chẳng phải dùng họ mà khởi doan được. Các ông đây là bức thương lưu trong nước, vậy các ông phải khởi doan mà làm gương cho đồng bào. Các ông chẳng nên dự dự, vì sự khởi doan này là cái nghĩa vụ của các ông đó. Quê hương Việt-Nam đương nǎo chừng các ông, vậy các ông phải ráng lấy.

Hồi này tôi có nói rằng hě các ông đậu vỗn rồi sẽ tính kiếm chỗ mà dùng cho có lợi. Vậy để tôi chỉ chỗ ấy cho các ông coi. Xưa nay trong sự buôn bán lúa gạo hě nhà xuất cảng chịu giá lỗ, lờ giao kèo với ngoại quốc rồi thì đến chỗ nhà máy trả giá mà mua gạo. Chủ nhà máy chịu giá xong rồi thì định giá mua lúa. Vả cuộc buôn bán lúa gạo nhờ có cạnh tranh nên từ nhà xuất cảng cho đến chủ nhà máy, tuy ai cũng có lợi, song lợi chia mỗi người một mớ chớ

không trên hướng được, bởi việc xuất cảng nhiều người, nếu người này đòi giá mắc thì người ta hỏi người khác, còn nhà máy cảng chiêu cái, nếu chỗ này đòi giá cao thì người ta đến chỗ khác.

(Sau sẽ tiếp theo)

Trích trong N. C. M. B.

Hày bén chí trong cuộc thương trường

Từ khi Đồng-bang ta ra tranh cuộc thương trường đến nay, lời biếm nhẹ, cách chè bài: như trê môi, nhúng miệng, hách vai, xi xịch biết đâu mà đẽ. Dân Annam làm cái gì nên thân? Tính toán không biết! Liêng xáo bị người Tào bầy giờ...! Mấy câu này ở trên đầu chót lưỡi của kẻ muốn làm cho ta thối chí mà tọa hướng với chèc cái máu ta cho đẽ; ở trên miệng của kẻ bị định sáp nhà không ra đẽ!

Đồng bang, dừng thối chí! Trời kẽ nhả ai cáo ta quấy vậy, làm cho rối loạn lòng ta. Đứng rồi lòng, mòn chí mới là hay. Kẻ quấy lười trời sẽ bao phủ. Việc chí mới khởi doan đều phải tốn kém. Làm được là tự nơi cái tất chí và cái thành tâm ta. Ai dám doan cái thắng bại ta? Ai dám tiên tri vậy? Một tinh người luộn biện. Ta cứ việc đi từ luồn luồn. Không mấy năm trước lào chiến «cực nhọc», hao mấy chục muôn binh, «tốn kém nhiều bã»; đi xú xa cầu cứu «thì làm sao nước Huê-ky trở nên Đại-quốc, dân cường, nước mạnh, thành New-Yord trở nên thịnh mậu, lầu cao «giây đoc! Không lìa chúa, cha già, mẹ

«yếu, vợ thơ cùng thâu bằng cổ hứu thì «làm sao hòn ông Ba Tước de Lafayette «được ở cửa chợ đông! không tuồng «máu bỗn năm; bao mấy triệu binh lưỡng «đòn hùi, lúy nát; lòng hồn v牆 chí «anh hùng thì làm sao dân Langsa ngày «nay thêng Đức? Danh vang hồn bê, «tiếng khen ngợi ngàn năm! » Ấy vậy, muôn việc, muôn thành trì ph[...], có chí bén v牆, lòng thành thật. Đường hời còn dài, hãy dung đường ngựa.— Chợ vội, neura què, đi không tột đường. Nếu có ông Foch thắng cái giặc to nay, thì chắc cũng có ông Foch thắng cái thương chiến này vậy.

Nay ly rượu ta đã cót, đường chông gai vira lán gờ; ráng uống cho cặng ly, đi cho tột đường. Bình ta thì ngọt, sơ lắt miếng thịt thui thì làm sao lành. Chén café O, \$04 trong một cái quán; ở tại cái đường của một vi dân Annam, trước nhà Pháp, làm cho giấy động cả 22 tỉnh chẳng đủ làm gương sao? Ai mà giây lòng ba triệu dân được vậy? Có Trời đó thôi. Xin cảm ơn ngài Đỗ-Hữu khi sanh tiền ngài không quên cái xứ nuôi nần ngài nén vai, nén vóc, đến thát còng không phụ xứ mảnh vậy. Còn chi qui hơn ngài! Ta, kẻ sống, có nêu vì bột mè Việt-Nam, khoanh đầu nhà Nam, danh-giá con Annam mà lo lán gờ đường chông gai trong huổi nay chăng?— kè thát không quên, người sống hả lắn, vậy mới thật dân một nước con một nhà.

Nghỉ cho sâu, xét cho cặng cũng nên mang cho quốc-dân ta đến ngày kết quả, cũng nên sợ, cũng nên buồn, nếu không thành tựu. Đua nhau tranh thương, ấy quốc-dân ta gìn lấy mình cái khổ sẽ mang nặng, cái ách lớn sẽ gia vào.

Và chăng dân ta duy có chuyện nghè làm ruộng. Lúa thất eo tay chịu nghè,

chịu đói. Mùa nǎm nay coi mồi không khá. Một người giàu có lợn rồng nghè làm ruộng có nói với lôi một ngày kia rằng: «Hơn mấy chục nǎm nay kể từ ngày tôi ra làm ruộng đến nay, lập nên nhà cửa nguy nga; ruộng nương đầy đầy, không khi nào thấy dân nào cày hơn nǎm nay. Làm ruộng gì: cấy rổi còng ra cảng-Lúa chưa chịu chết ráng lên, chuộc ra ăn rui, mà moi nǎm cày một lần, nǎm nay thành ba. Con nít nǎm ngoái kiểm mướn bơi xuồng không có, nǎm nay đến ở ăn cơm không, làm công chuyên không dám nôii. Thêm không đồng-bang! đầy còn sưu-thuế mới bày cảng nhiều nứa.

Cái khõ ấy có phải là dâu chịu đói khac clặng? Phải đói! vì mùa thi thất, lúa thi chèc rút, bạc thi nó chờ về Tào. Dân ta không nghề khác làm ăn, phải chịu đói không? Té ra, dân ta lấy máu làm ra của dâm sương, phản mại; chịu nhiều đói rất khõ. Rốt kẽ ngồi không mà được hưởng, làm giàu to; cái nghèo, cái đói khát đẽ lại cho kẻ dâm sương-tuyệt, chịu nhiều đéo cực nhọc rồi. Ấy là cái nghề của anh chèc thuở nay đó! Còn cái khõ chỉ nặng hơn cái khõ nay?

Cái ách là sưu thuế mới bày đó! Làm không ra tiề, mồi vật đều phải đóng thuế. Mùa màng thất bát, lúa ở đâu có mà bán đóng thuế. Còn ách nào nặng hơn? Muốn làm một tên dân biết tuân phép nước, khôi làng xóm đồng trũng, đóng nó; khôi quan trên thênh nõi; khám đường trống tròn nõi rùi ubau ra buôn bán, kiểm chút lợi trá nợ nước nhà, kẽ nẩy gàng, người kia cảng tuồng như muốn chặn ta nơi đây biến hoài vậy.

Cũng nên buôn nên lo. Ta nay đang ở giữa cuộn thương trường như bầy én lạc ra biển nhằm lục phong-ba. Dưới thì sóng bùa từ phía nghe ầm ầm; trên

thì gió to thổi nghe vọt vọt. Hãy kết cảnh đâu mò lại với nhau, thủng thẳng bay, chớp cho chắc cánh, đùng lìa nhau, rớt xuống biển; cá mập nịch, lìa nhau óxết.

Chứng nào sự trước mòng ta kết quả, có cái địa vị; Chớ nóng “vụt tốc bất thành” dù giờ Thủng-thẳng mà đi; bước cho chắc bước thì cái hoài vọng ngày nay tất cái phi nguyên ngày mai; cái địa vị ngày xưa càng cao nữa. Chẳng có cái chi qua chí người. Người có chí làm chí cũng thành. Lẽ tháng bại, cuộc vui, buồn đều do nơi quốc dân ta từ bức thư giã đến kẻ ngu-bèn. Tiếng nói “An-nam ta tranh thương mãi” thì cái vận mạng An-nam ta trong buổi này do nơi người Nam-Việt vậy.

Phan-tráng-Chí

Tương mại của ta

GÒ-CỘNG.— Tại làng Tân-niên-Tây, Tỉnh Hòa-lạc thương, quận Gò-cộng, mới đây có nhiều vị Đồng bang ta ra lập tiệm. Như tiệm bán thuốc bắc hiện là: “Nam-Tế-Bường” của M. M. Phan-dâng-Đặng Nguyễn-văn-Chiếu công-ty, tiệm “Nam-Xương” bán rượu tây hàng tây của Vinh-phurat-Dương-g, tiệm bán rượu bài nhì của Hương bộ Thiệp, tiệm “Nam-Hưng” của Nguyễn-văn-Lưu bán cơm, cháo, bánh mướt v...v..., tiệm của Phan-thị-Linh bán thuốc tây và trà “Ái-quốc kỳ-chưởng” của ông Hội-Đồng Ngàn chế tạo.

Thiệt đáng khen, đáng mừng cho Đồng bang ta tại Tân-niên-Tây (Gò-cộng) là chỗ quê mua nhỏ hẹp, mà có lòng thương quyền lợi quê hương, lập tiệm tranh thương; còn các chỗ phiên ba dò hội chỗ nào chưa chịu tình giật mộng

lุง có hổ cùng Tân-niên-tay đây không?

CÁI-BÈ.— Những trang trí thức hào gia tại Phú-Sơn hội tư bốn đã lập thành một tiệm hiệu là: “Phú-Sơn thương cuộc” bán đủ đồ tạp hóa và đã khai trương ngày 1^{er} Décembre 1919. Khuyên Đồng bang vì nghĩa hãy đến mua giúp cho tiệm dặng vững bền. Mấy chỗ chưa có tiệm An-nam ta lập xin hãy noi gương chợ Phú-Sơn đây mà làm thì rất tiện cho An-nam ta khỏi tới tiệm khách mà mua bán

RẠCH-GIÁ.— Tại “Mặt-biển Kim-quí” thuộc về làng Văn-khánh dòng, có ông Hương chủ Lắc, từ ngày nghe gió tranh thương thổi đến, mưa đoàn thê chẳng vào, ông thật là có dạ nhiệt thành, thương Đồng bào ái quyền lợi cho quê hương, nên ông ra đỡ sút khuyến nhủ trong làng lập tiệm buôn bán. Phan ông vướng ra làm gương cho Đồng bang lập Thành một tiệm bán đủ đồ tạp hóa, còn ông Hương Chánh Huệ cũng ở một làng với ông Hương chủ Lắc; đã lập dặng một tiệm bán tạp hóa như vậy.

Đáng khen hai ông: Hương chủ Lắc và Hương Chánh Huệ có dạ nhiệt thành biết thương nòi giống biệt sự họ chung.... Vậy mới gọi là trên trước trong làng làm gương tốt cho đoàn hậu tần..... Xin cầu cho tiệm của hai ông càng ngày càng thịnh vượng.

VĨNH-LÔNG.—Vĩnhlong mới lập thêm 2 tiệm guốc 1 tiệm của hai Cường ở đường Saliceti ngan miếu ông Quốc-Công và 1 tiệm của thầy Hà-chí-Hiền ở tại cầu tàu tây xin đồng bang Vĩnh-long ai là mâu thít An-nam đến mua guốc 2 tiệm này dặng giúp lấy nhau.

Ngà-tư có ông Phan-văn-Liên mới lập 1 tiệm bán đồ tạp vật và anh em ông

mười lão mới sửa soạn gán khai trương tiệm thuốc bắc, rất mừng thay cho An-nam ta, vậy xin đồng bang Ngà-tư ai có mua đồ tạp vật thì mua giùm trong tiệm Phan-văn-Liên xin mấy ông thấy thuốc An-nam đến mua và bồ thuốc bắc tiệm ông mười lão giúp nhau làm nghĩa. Coi ta làm có dặng không? Đề họ chè đè ta hoài rằng A năm không làm gì dặng. Ủa còn ông Hội-đồng Hữu Ông Ban biện Tâm, ông hương bộ Giêng, ông hương chánh Cang ông cả Bình, ông hương quân Tường là tay cự phú xin ra lập 1, 2 tiệm tại chợ Ngà-tư mà nêu danh ứ hận thế, cứ ngù kinh hoài sao? Đành diêm nhiên để cho chẹc và mấy thằng lai căng từ Ngà-tư chè sao?

Xin gán lấy bờ mấy ông!

CAI-NHUM Nghe hôm nay ông cai Huyện phó Đầu, ông cả Thuôn, ông phó Nhãm, ông hội đồng Chánh, ông hương quan Mậu, ông hương sư Tịnh, ông Trương-hoàng-Ngự kêu hùng dù số bốn ngàn đồng bạc rồi mà lập tiệm bán hàng xén, sao chưa lập cho tôi di! Còn đợi ngày nào nữa? Đề lâu chẹc cười da gán lấy bờ mấy ông.

Còn quan Vũng-liêm và Chợ-lách An-nam chứng nào mới lập tiệm??

ĐÊU CHÀNG NÊN

BÁT CHƯỚC

OMÔN.—Bản-Báo đã thuật chuyện ông Huyện Hầm Trấn-dặng-Tiêng lập chợ tại vách rạch Omôn, và có ước ao xin ông cho An-nam mướn ở buôn bán mà lập thành 1 cái chợ An-nam dặng lấy tiếng. Nay rò lại ông Huyện hầm này để trọn mấy giây phô ông mới cắt cho chẹc mướn ở buôn bán.

Thôi ! thấy mà dưng dưng cho An-nam...!... buôn cho An-nam...!...

CANTHƠ.— Ai khi ta là già mang??? ai nhục ta là mọi rợ??? Vậy chớ vì có nào chúa hương C... là người An-nam nhà ở kề Rạch Tham-Tường chẳng biết bồ, còn xuất bắc hùn với thằng chẹc X..., lại cho nó cắt tiệm trong đất mình mà mua bán...!. Nếu như lời tôi này mà quả quyết, xin chúa hương C... ăn năn sửa lại, bằng chặng chịu, thì An-nam ta sẽ kêu chúa bằng thòn dành da.

TRÀ-ÔN.— Bó Thầy Ban-Biện T... ở Tích-Hoa, thấy là bức trên trước cửa dân, sao thấy chặng làm gương tốt cho dân bắt chước, lại nghe nói thấy giùm vốn cho thằng chẹc Mường và hùn với nó lập tiệm buôn bán dành lợi với An-nam ...!...?...! Nếu quả như thấy đồng binh với thầy hương C... ở Tham Tường, xin thầy hồi tâm...! Làm như vậy buôn lâm da thấy...!...ứ hự...!..

CÁI-BÈ.— Mới đây tại chợ Ba-Rái thuộc về làng Hội-Sơn, ông Hương-chánh Tươi là đồng bang của mình mới đưa lệnh ái của ngài vịnh chữ vu qui, vầy duyên kim cài với... với An-nam phải không?— không...! với chẹc mà. Đó, Đồng-Bang thấy chưa, ngài muỗn thời làm Hương chánh dặng lành chúc Mái-chính chớ gì...! ứ hự nữa...!...

BAC-LIỀU.— Nghe nhiên người nói rằng: nhà hàng An-nam hiệu là “Trung-Huê”(Trung-Huê..Trung-Huê..mời nghe cái hiệu ai cũng cho là nhà hàng chẹc dữ a.. bán đồ ăn tính giá mắc lầm. Nếu quả như lời và tiệm này là tiệm của An-nam mà làm như vậy, e cho thiên hạ phong vân ra rằng tiệm An-nam bán mắc mà chặng khิง đến mua, thì cuộc

thường mải chủ chung ta thế nào cho
thanh vương dặng...?...?

Có phải là một con sâu làm rầu nỗi
canh chằng...?...!...!

Xin ông chủ nhà hàng "Trung-Huê"
Bắc Liêu chửi lợt lượng lại.

Hội thi Tri-Huyện

Ngày thứ ba 1^{er} Déembre 1919, tại
Nam-ký Soái-Phú, có mở hội thi cho
mấy vị thơ-ký thuộc ngạch Quản-Hạt
Nam-ký ứng cử đăng lanh cắp bằng
chức Tri-Huyện nhì hạng.

17 vị thơ-ký trong các tỉnh đều ứng
thi khoa thi này, sau khi Hội Giám-khảo
chấm bài và và bạch miêng xong xuôi
rồi, thì 13 vị được bắn lô tên để theo
thứ tự sau này:

1.- Trương-g-thanh-Tri-đông nguyên thơ
ký thiêt tho nhứt hạng (Nam-ký Soái-Phú)

2.- Trần-văn-Mi nguyên thơ kí thiêt
tho nhứt hạng (Nam-ký Soái-Phú)

3.- Võ-văn-Bửu nguyên thơ kí thiêt
tho nhứt hạng (Tây Ninh)

4.- Phạm-kim-Chi nguyên thơ kí
thiêt tho nhứt hạng (Vĩnh Long)

5.- Nguyễn-ngoèc-Tương nguyên thơ
ký thiêt tho nhì hạng (Bến Tre)

6.- Huỳnh-hữu-Hạnh nguyên thơ kí
thiêt tho nhứt hạng (Tòn Bé)

7.- Lê-quang-Tri-đông nguyên thơ kí
thiêt tho nhì hạng (Sóc Trăng)

8.- Trần-văn-Giản nguyên thơ kí
thiêt tho nhứt hạng (Tân An)

9.- Lê-minh-Tiên nguyên thơ kí
thiêt tho nhứt hạng (Bến Tre)

10.- Nguyễn-ngoèc-Kỳ nguyên Thông
phán tam hạng tại Bạc Liêu

11.- Mạc-văn-Nghĩa nguyên thơ kí
thiêt tho nhứt hạng (Cần Thơ)

12.- Đỗ-văn-Châu nguyên thơ kí
thiêt tho nhứt hạng (Sóc Trăng)

13.- Triệu-đình-Quí nguyên thơ kí
thiêt tho nhứt hạng (Kiểm soát tiêu
xuất phủ vụ)

Bốn Báo với vâ kinh lời mừng cho
chư Quý vị trên đây dặng phi kỳ sở
nguyên và chúc cho chư quý vị từ đây
dặng áo gấm xuè xoang thang mây vững
bước.

An-Hà Nhựt-Báo

Cuộc biến tại Côn-nôn

(UN DRAME À POULO-GONDÔRE)

Ông quan Hai Andouard bị giết chết, rồi
tên sát nhau trả súng tự xữ lấy mình

Có tin « Biển tía không giày » ở Côn-nôn
bằng vé báo cho quan Nguyễn-Soái
Nam-ký ngày 3 Déembre 1919 như vầy:

Tôi lấy làm đau đớn mà báo tin cho
ngài hay rằng: Quan hai Andouard bị
tên tội nhon rút lén làm việc trong dinh
ngài cầm súng sún bão ngài thất. Tên
sát nhau do cũng từ từ hiếu.

Hay đang tu ai ai cũng đều thương
xót quan hai Andouard và còn, quan
hai Andouard là một vị chiến tướng
trong đám giặc Âu-Châu, ngài bị đạn
cutt bết một tay, dặng thường nhiều Mè-
day. Nay nay bị một tên tội nhon giết
thất, chưa rõ bởi cùu riêng hay bởi oán
thù ngày trước, song khai tiết cho ngài
là một người đồng sĩ mà phải uốn tú vê
nơi tay một đứa thất phu.

Qua bữa sau quan Nguyễn-Soái Nam-
ký dặng tờ phúc của quan Tho-Toán ở

Côn-Nôn gửi về cho bay vụ sát hại quan
hai Andouard như vầy:

«Đứa sát nhau tên là Nguyễn-văn-Lợi
kêu là tư Côn bị án 15 năm khõ sai, rút
lên ở bối nhà ông Andouard, vì tánh
hạnh tốt, chẳng rõ nó có thù oán chi,
nên lén ăn cắp cây súng sún của ông
Andouard rồi xông vô phòng kiểm gấp
đóng, bắn luôn mấy phát dạng trúng vò
đầu và trúng trái tiêm, ông Andouard
phải thát liều. Khi nghe tiếng súng nổ,
quan Tho-Toán lật đật lấy súng sún
chạy đến nơi thấy, ông Andouard đã
lâm hại, và gấp tên tư Côn cầm súng
sún còng lên khỏi nơi tay. Ông Tho-Toán
bắn nó một phát, nó bắn lại may không
trúng, rồi thừa dịp chạy qua cái phòng
gần đó bèn tự từ bắn lấy i ó mà thát
luôn.

Vụ này quan trao đá phu cho ông
Klein là ông cò sờ Mật-Thám tại Chợ Lớn
và ông Canavaggio quan Biện-Lý sở Đề-
Hinh đã xuống tàu ra Côn-nôn mà tra
vấn duyên cớ.

Tiệm thuốc con mắt có giày cá.

Và con gái tôi đau con mắt đến khi
hết đau thì có giày cá mòi con mắt, 7 năm
nay cũng vậy, mà con mắt ấy cũng còn
thấy dặng mà không bằng con mắt sáng
bên kia. Con người còn tật, Cái giày cá
chừng 4 ly, áo phông nữa con người.

Vậy tôi kính xin chư-Y sứ, Ông mò cò
só trưởng về khéo nhân mực, xin làm
Ơn cho tôi biết danh hiệu, dặn; tôi eay
trị thuốc.

Hay là chư tôn Ông nào có biết dặng

danh sà Lang sa, Annam, Chèc thì xin làm
Ơn cho tôi biết dặng tẩm thuốc, thì rất
cám ơn lâm lâm.

Xin chư tôn chớ phu, thâm hạnh, đà
la, đà tạ.

Nay kinh

Nguyễn-long-Thạnh

Đại lương cả làng Nhơn-Mỹ
Sóc-trăng

Nên coi cho biết

Bạn hát Annam hiệu là “Chánh-
luân-Bau” của ông Hội-Đồng Ninh
ở Saigon từ ngày lập thành đèn
nay, danh tiếng ai ai cùng từng
nghe. Bạn hát này, kiều cách sáp
đặt có nghi tiết, chè sưa theo văn-
minh kim thời, có chưng nhiều
tâm sơn thủy, (décor) phong cảnh,
lâu dài đợi diễn khi vào coi đẹp
mắt lâm...!... Đào kép nhiều người
lầm tưởng thính sác màu mè không
chỗ chè được...!

Thuở giờ, chưa có dịp nào đi
hát trong Lục-châu, nay tôi chàng
nài tồn phí rước bạn hát này đèn
Cần Thơ hát ít ngày tại Casino (rạp
hát bóng) của tôi. Chừng một tuần
lẽ nữa sẽ khởi sự hát, xin mời quý
khách dời gót ngọc đèn xem chơi
cho biếu sự hay giỏi của bạn hát
tân chè này.

Cần Thơ, le 11 Décembre 1919

GAO-VĂN-HÙNG

DIRECTEUR DU CASINO

Cản cáo

Coi đây thì biết

**CHẾC ĐÁNG KHEN, ĐÁNG KÍNH, ĐÁNG PHỤC.
ANNAM ĐÁNG BUỒN, ĐÁNG CHÈ, ĐÁNG GHÉT.**

Từ 2 tháng nay mỗi chợ, Annam đều có bán thịt heo và hàng xén, tôi không nghe không thấy chỗ nào có 1 chú chếc hay là vợ (người Annam) nó mua thịt heo hoặc là hàng xén của người Annam su lớn su nhỏ nào hết. Ua mua đâu cũng là trả tiền, sao mà nó cứ mua của giòng giòng nó, không mua của giòng-giòng khác? Là vì sự bán buôn thì phải có lời chút đinh, nó mua của giòng-giòng nó, nghĩa là nó để phần lời chút đinh đó nó cho giòng-giòng nó nhờ còn có nghĩa hơn là cho giòng-giòng khác hưởng.

Chếc cứ chí như vậy là chỗ đáng khen. Chếc thiệt có tài, nó mua dồn bà Annam đem về nó tập luyện sao cũng in khuôn in rập như nó, nên vợ nó có đi chợ thì cũng mua đồ của chếc mà thôi, không mua đồ của Annam chút nào hết, ấy là chếc đáng kính.

Chếc thương lưu và vợ chếc thương lưu cứ chí như vậy chẳng khen chi, chẳng kính chi, chẳng phục chi cho mấy vì là nó có họ - thưa, nó biết hình vu thế thiếp (dạy biểu vợ) nó lại khéo giáo hóa tới mấy thằng chếc mặt cũng biết thương nói giòng. Mấy con vợ chếc mặt nó cũng biết thuận ý chồng, ấy là đều đáng phục đó.

Còn Annam ta, cơ khẽ nhưng!! nhà nhứt-trinh viết hết giấy, kẻ học thưa nói hết hơi, mà hơi còn một phần ba người đi chợ cứ mang đầu trâu mặt ngựa vào tiệm chếc, quán chếc, thớt trít chếc mà mua, mà hút, mà ăn cơm uống nước hoài, chứ phải nó là đồ hạ tiện chẳng

nói chi, ngặt nó là người ta kêu bằng ông, bà, thày, thiển, cậu, mẹ, chú, cô, mà không bằng mấy thằng chếc mặt mấy con vợ chếc mặt mới là đáng ghét, đáng chè, đáng buồn cho chớ !!

Xét coi tại sao mà còn một phần ba Annam đó như vậy?

Xét thân thể nó, thì cũng là mặt mũi chưa tay cũng là gan, tim, phổi, ruột, nhứt nhứt chỗ nào nó cũng như người vậy, không thấy chỗ nào là giòng cầm thú; xét tới tiền nhơ bên nội bê ngoài nó, thì người nào cũng là người ta không phải là trâu, là bò chi hết, mà sao sanh nó ra nó không bằng mấy thằng chếc mặt, mấy con vợ thằng chếc mặt là sao Chắc là bị mấy cậu chếc trí mưu, lấy cao đường-thảo ngâm rượu mà cho nó uống, nên nó mới quên giòng-giòng, nó mới quên đồng-bào nó, vậy đó chớ chẳng phải tại cớ nào hết.

Sùng-Đức

(Trích trong N. C. M.B.)

Thi tập

HOÀI HỮU

(M. Mười Tân-thới-trung Gia-dịnh)

Non nước tri âm có mấy người
Lời xưa ai dám phụ lòng ai
Hoa thương liêu nhớ trời muôn dặm
Biển sô sông ngò đất mấy dài
Giadinh có thương tình Hồn-Chữ
Báchiêu còn nhớ nghĩa Anh Mười
Trăm năm gần vó sau như trước
Non nước tri âm có mấy người

Báchiêu: Hồn-hồn-Chữ

VỌNG TÌNH THI

Trông tình chẳng thấy một buồn xo
Rầu rỉ quanh vảng hát liều lo,
Ngày thường người xưa sầu bát ngát
Đêm mơ hương cũ sực thơm tho
Em nam lùm bạn hơi nhao nhác
Nhau bắc thương ai động nhỏ nhỏ
Leo léi đèn khuya chưa ~~đắp~~ nắp mắt
Tiếng gà đâu dâ ò ò

Báchiêu: Hồn-hồn-Chữ

THAN PHẬN THI

Công danh có thuở, rõ lòng đầy
Trái bước đời phen, mỏi trí nay
Chạnh nỗi nắng mưa càng ủ mặm
Nhớ hối trăng gió, lại chau mày
Mười ơn Thâm-dền, thèm tha thiết
Ba mối toan lo, dê dám khuây
Phải gặp tiền ông ta hỏi thử?
Chừng nào lòng bước chốn thang mây

Bồ-trung-Thu

à l'Imprimerie de l'Ouest Cantho

HOA NGUYỄN VĂN BÀI «THU THIỀN CAM TÁC» CỦA CÔ XUÂN-MAI

Gao thấp mây giăng dạn dạn sầu
Quê người vò vò giữa đêm thu
Rừng phong lá đỏ xơ rơ nhánh
Đậu cúc sương gieo lợt lạt màu
Nam bắc hờ vơ hàng nhạn lạc
Nướm non ngọt ngắn khúc dồn rao
Trồng xanh ai biết ai tri kỷ
Tâm sự muôn trùng gửi với đâu!

Phạm-ngọc-Đa từ Liêu-Huô
Collège — Mytho

TIỆM NAM-ĐĂNG BÁN É THƠ

Những mảng bán buôn đắp đồi nghèo
Cho hay cái vận khiến còn eo
Thêm trưa vắng thấy người đội bóng
Rường xế hoán chờ khách vắng leo
Xá xiêu tàn tan trông lạnh ngắt
Cháo mì dật dà rủ lên meo
Nam-Đăng mồi é chơi cười ngắt
Cười đến hut thang cũng ráng trèo
Vịnh-long chủ tiệm Nam-Đăng
Joseph Samy
Xin thi ông họa chơi cho tiêu khiển

Nhàn đầm

Hai cha con anh kia có tánh hay hão ngọt, thường bữa tới lâu xanh, cha con cứ dùng đầu nhau mồi. Về nhà người cha giận, mới kêu con quở rằng: Mấy không lo làm ăn chi hết, tao coi bộ nấy mướn hư rồi, bữa nào mấy cũng thả theo lâu xanh hoài! Thằng con chối rằng Thưa cha, con nào có thả theo lâu xanh bao giờ! Cha nói vậy oan con lắm. Người cha nghe con chối thì lại càng giận mà nói rằng: Mấy còn chối phải khống? Hè tao đi Lâu xanh mười lần thì gặp mấy tai đó hết bảy lần mà mấy còn chối chớ?

Thằng con nói: Nếu cha nói như vậy thì cha nhiều hơn con ba lần đó, vì bê coa dù 7 lần thì cha đi 10 lần. Người cha đỡ quen hét lớn lên rằng: Thời thời tao chẳng thêm nói với mấy nữa, để từ rày sắp tới cho mấy giài mà trừ cọng phân bì nhiêu ít với tao nghề.....

Câu-kè—Giang-hưng-Bang

Lạc diệp qui cǎn

Tiểu thuyết

(Tiếp theo)

Qua bữa sau, Thiểm Bịa có ý tròng, trời quá nứa buổi sớm mai, thật quá thấy Bạch-Mai đến nhà. Thiểm Bịa mừng rỡ nói: qua tròng em biết việc chi vò không dặng, nên đợi tới chừng này qua tròng mòn ý. Bạch-Mai nói: Tôi hứa cùng thiểm đâu dám sai lời; song trè đây là bờ tòi, mắt sùa soạn cơm nước cho cha tôi ăn rồi đi mời tiệc. Thiểm Bịa lật đật chạy xuống bếp tung lên một viêt bột và nói: đây nè, bóm qua em nứa nay vò chơi, nên qua có xay bột sảng, vậy thiểm cháu mình làm bánh tẩm bánh khẽ ăn chơi một nứa kéo thèm. Bạch-Mai nói: Thiểm khéo bày những chuyện nhoc công cho thiểm không.... Nói rồi hai người cùng nhau ngồi lại kề nhối bột người nắn bánh. Thiểm Bịa bèn thura dịp mở lời ôm hối: em hai năm nay tuổi cũng là tròng, vậy đã có nơi nào gảm ghé chưa? — Thiểm ôi! nghèo thiển trước but sau cơm khô g đú mà ăn, lại cha tôi thân sống cũng như thân chết, ngồi một chỗ chờ búa mà lắp xương, vui vẻ chi mà mong chuyện đó.— Em tròng vậy làm rồi, nghèo mới là kiêm cỗ dựa xương nghèo mới kiêm nơi giúp đỡ, như em, thân cỗ quanh một mình, cha thì gân mieng lõi, nhà tiền bạc cũng k' ông; trước dặng có chỗ xương dựa thì cũng nên thuận tình đi cho rồi; trước bão dường cha già, sau nứa gởi thân bồ liều hả không tiện sao? — Thiểm nói nghe rất

phai, người mà lầm cảnh như tôi đây, tướng lại ai cũng nghĩ như vậy, song xét vì phu gái, cầu tiết trình phải giữ lấy lòng, đầu nghèo, cháu ôm bụng chịu chờ cái nết lăn chà lăn hỏi cháu quyết chẳng chịu.— Mấy đời gái trắc nết ai khen bao giờ, thế thường người nói: trai năm thê bảy thiếp, gái chính chiêng một chồng, là mình có chồng phải chờ chồng cho trọn đạo dừng nhị tam kỳ đức mà hổ với đời; chờ mình là gái chưa chồng, phải nơi mình đẹp, phải chỗ mình ưng, mà gởi phận trao thân dựa xương khi mưa nắng, mieng là mình dừng buông thằng nọ bắt thằng nấy thì thôi, ai lại cưới ai lại chê mình dặng sao? Em không thấy qua đây, từ khi cha thằng Yếu chết rồi, mấy năm nay, thiển gì chỗ: xóm trên thì chủ Phó hương hào Hến, ngoài kia có thằng chép Dục cây nói biết mấy lần, nếu qua lấy chồng thì cũng dặng đó, ai cưới chép gi, nhưng mà qua còn dù dự chưa nhứt định dặng huốn chi em là gái, dễ như chơi. Người ta nói: gái không chồng như thuyền khô g lái, đầu phải thì mình chái vào đậu nghị.— Phận thiển là có chỗ người ta muốn, còn tôi đây.... Bạch-Mai nói đến đây, mặt có sắc tịt bèn day vào vách mà cười. Thiểm Bịa thấy vậy lòng mừng, nghĩ thầm rằng: lời minh nói nay giờ coi mồi thấu tiềm đèn nó rồi, thời để minh nói tới ác xong việc. Bèn tiếp: qua cảng nói đầu gì em, có một người thấy em đem lòng thương, cậy qua trao lời, nêu em đánh, muốn việc người đó ra tay bảo học hốt cho em. Bạch-Mai nghe nói có ý mắt cờ làm thinh không

trả lời. Thiểm-Bịa nói: người ta con nhà giàu có chủ nghĩa thông minh, em mà gặp dặng người đó thì có phước vò hối.

Bạch-Mai hỏi: người nào đó?— Lê nà o em lại không biết người đó, Cậu Hai con của ông cả chờ ai?— Bạch-Mai nghe nói ngâm-nghìn ứa mừng nứa sợ: mừng là mừng phu nghèo cực, nếu dặng một người chồng vất phu hào như vậy, lo chi cha già chẳng dặng ấm no mình cũng dặng an vui cái phu. Còn sợ là sợ bê hèn hạ, e người chẳng dạ thiệt tình làm cho mình phải duyên lở dở, chừng đó biết than thở cùng ai.... Bạch-Mai đang suy nghĩ như vậy, kể Thiểm Bịa tiếp nói: Cậu Hai thiệt có lòng thương em lắm, gắn vó hết sức eay qua nói tận từ cùng em, cái chỗ đáng như vậy, em còn đợi nơi nào? Em băng long rồi em muốn cái gì cũng dặng hết. Bạch-Mai nói: Thiểm nói vậy, như mà không biết người ta có thiệt tình hay không?— Sao không, em không tin đê qua chạy kêu cầu vuông cho hai dảng giáp mặt nhau chờ em có lòng thương em lắm..... Thiểm Bịa miệng nói chưa bước ra khỏi nhà, chạy dòng kêu Huỳnh-Anh-Tuấn. Vừa may gặp lúc Anh-Tuấn đang đứng ngoài ngõ, Thiểm Bịa đi ngang ra giầu Anh-Tuấn hiểu ý, vào nhà một chút rồi giả chước đi sau vườn, bèn tuột xuống nhà Thiểm Bịa. Bạch-Mai thấy dạo Anh-Tuấn và Thiểm Bịa đi gần tới nhà, vừa muốn chạy nấp sau hè; song bị Thiểm Bịa lạnh mặt gấp dặng bèn kêu trò vò.

Tung thể Bạch-Mai phải vung lời bước vô miệng gượng chào Anh-Tuấn rằng: thưa cậu hai di chơi, và nói và ngó xuống sắc mặt có ý mắt cờ.....

(Sau sẽ tiếp theo)

Phạm-kỳ-Xương

Giá bạc

Kho bạc nhà-nước..... 11 100
Đồng-Dương..... 11 20

Giá lúa

Mỗi tạ 100 kilos obr đến Chợ-lớn và trả bao lại.
Lúa cũ mỗi tạ từ 10\$20 tới 10\$30
Lúa mới " " " 8\$00 tới 8\$20

Bon hát xiệt Annam

(Cirque Annamite)

Lời kinh cáo

Từ ngày chúng tôi lập thành bọn hát xiệt Annam đến nay gần dặng 1 năm rồi, thường di hát khắp Lục-châu, đến đâu nói cho phai: cũng nhờ Đồng bang, doай nghĩa Đồng bào, thương tình đồng chí, voi lòng xem giúp, lại cũng là may: kép hát và nam nữ tài tử của bọn chúng tôi làm tuồng dặng em tai đẹp mắt Đồng-bang, nên tiếng khen không giút. Ông

đây, chúng tôi thản cảm ngày.

Nghĩ vì: Xưa nay Đồng bang ta chưa ai ra lập dặng một bọn hát xiết khí cự sung túc như các nước bên cõi Âu-mỹ Nay chúng tôi chủ ý, thiệt là: BẮT CẤU LỢI CHỈ CẦU DANH, muốn lập thêm bọn hát xiết của chúng tôi ra cho thiệt lớn, kép lầm luông chou người cho thuần thực ngô ngoại bang trông vào may mà dặng dẹp mát ngọt khen, thì tiếng thơm cũng bay lè cho Đồng-chúng.

Vậy tôi rao báo này cho Lục-châu người Annam ta mà thôi, ai có biết kiêu cách chi lạ trong cuộc thể thao: nhào, giúp, đánh đu, di giày, hoặc nghê chi khác v...v... Xin đến giúp súc cùng bọn chúng tôi, thì chúng tôi cung trọng tiếp luận tài nạp dụng và hưứn công cho xứng đáng.

Nếu vị nào muốn viết thư trước cho tôi mà báu luận đều chí, xin để bao như vậy: Và xin nhớ biện cho tôi cái hiệu thì tôi sẽ sáng lòng trả lời.

Monsieur André Thận, Directeur de la troupe d'acrobates Annamites à

Vlahlong. (à faire suivre)

André Thận kinh cáo

Lời Rao

Ông trưởng-toà Nguyễn-quang-Khuê cần dùng một người làm phó-trưởng-toà (clerc assermenté): chẳng cần chi thạo nghề ấy, miễn là ăn học dù thi thoái.

Ai muốn xin do nơi Báo quán An-Hà

Nam-Bắc-Ái

Kinh trình cùng quý vị:

Tại tiệm tôi, có trữ Trà-Nam-Việt, dầu mè (Essence de menthe) hiệu Lò-tiền và các thứ xà-hỗng.

Có phòng ngủ, rộng rãi sạch sẽ. Có bán cơm Annam, cơm Tây, và rượu lè.

Người Quản-ly tiệm này, biết phép vệ-sanh, cho nên sự tinh khiết ít nơi bì kít!

Cứu xin chư-vị đồ 1g-bào, mở lòng đoàn thể, giúp chúng tôi cho vững bước trong cuộc thương trường, là 1 điều chúng tôi rất trọng ơn chư quý vị làm đó.

Nghĩ rằng:

Người Annam, thương Annam, Lấp sông, phá núi, dầu làm như chơi

Monsieur Lê-Mai, Quản-ly

Nam-Bắc-Ái

Poste de Trà-òn

Kinh dồn

Mấy ông Chủ-but Nhứt-trình quác-ngữ nếu đi lở đường, ghé ăn, nghỉ tiệm tôi chúng tôi chẳng tinh tiền chí cả.

Lời rao

Rượu Rhum Stella

Hội làm Đường và làm rượu rom ở tại Cautho kêu hùn vốn thêm cho dù 1 triệu rưỡi quan tiền langsa (1 million et demi de francs)

Vì nào muốn hùn xin do nơi ông QUẢN-LÝ hội ấy đương niệu ngũ lùi phòng văn quan Trạng sir A. Viviès tại Cautho

đã, chúng tôi cảm ngán ngày.

Nghĩ vì: Xưa nay Đồng bang ta chưa ai ra lập dặng một bọn hát xiết khí cự sung túc như các nước bên cõi Âu-mỹ Nay chúng tôi chủ ý, thiệt là: BẮT CẤU LỢI CHỈ CẦU DANH, muốn lập thêm bọn hát xiết của chúng tôi ra cho thiệt lớn, kép lầm luông chou người cho thuần thực ngô ngoại bang trông vào may mà dặng dẹp mát ngọt khen, thì tiếng thơm cũng bay lè cho Đồng-chúng.

Vậy tôi rao báo này cho Lục-châu người Annam ta mà thôi, ai có biết kiêu cách chi lạ trong cuộc thể thao: nhào, giúp, đánh đu, di giày, hoặc nghê chi khác v...v... Xin đến giúp súc cùng bọn chúng tôi, thì chúng tôi cung trọng tiếp luận tài nạp dụng và hưứn công cho xứng đáng.

Nếu vị nào muốn viết thư trước cho tôi mà báu luận đều chí, xin để bao như vậy: Và xin nhớ biện cho tôi cái hiệu thì tôi sẽ sáng lòng trả lời.

Monsieur André Thận, Directeur de la troupe d'acrobates Annamites à

Vlahlong. (à faire suivre)

André Thận kinh cáo

Lời Rao

Ông trưởng-toà Nguyễn-quang-Khuê cần dùng một người làm phó-trưởng-toà (clerc assermenté): chẳng cần chi thạo nghề ấy, miễn là ăn học dù thi thoái.

Ai muốn xin do nơi Báo quán An-Hà

Nam-Đoàn-thè

RESTAURANT

Quai du Fort (Cautho)

Kính cùng lục chau chư tôn dặng rõ: Chúng tôi mới lập 1 cái tiệm hiệu là NAM-ĐOÀN-THÈ gần cầu tàu Khách-trú, gần nhà hàng ông Võ-hiếu-Đé (quai du fort Cautho) để bác đồ điểm tâm như là: café, bánh, nước đá, và đồ thủ rượu (Consommation) và sách, vở, giấy, viết, mực v.v.

Xin mời lục-châu chư tôn có dịp đến Cautho tiện đường dời gót ngọc lại tiệm chúng tôi, trước coi cho biết công cuộc chúng tôi tạo lập, và sau nữa, chư tôn muốu cần dùng món chi, chúng tôi sẽ làm cho chư tôn vui lòng.

Xin đến, sẽ thấy chúng tôi hết lòng hoan nghênh và tiếp đãi vừa ý chư tôn chẳng sai.

Xin chư tôn niệm tình Annam cùng nhau.

NAM-DOAN-THÈ Cần bạch.

Hậu thanh

Giao tiếp thương mại hội

CU LAO MÀY—TRAON

Hội mua báu lúa

Hội này khởi sự mua bán từ ngày 1 Mars 1919 đến ngày nay là 15 Septembre 1919 (tính số mỗi 100\$00 thì lời dặng 52\$ còn tài sản HUBLI hết thảy giá dặng 5.0\$00 đều tính nhập vò số vốn).

Nay hội mở hùn thêm mỗi phần hàn 1x 130\$; như vị nào muốn hùn mấy hùn tùy thích. Định đến ngày 1 Décembre 1919 thì nộp sổ hùn; như vị nào muốn hối đều chí xin gửi thư cho Monsieur Từ chủ Hội Giao tiếp sẽ hối âm lập tức.

Thương xã Hội

Việc nên làm!!

Rượu Rhum Stella làm tại Cautho, đặt ròng bằng nước mía, uống đã ngọt mà giá lại rẻ.

Vậy Bôn hiệu kính cùng chư quý vị rõ: Như vị nào muốn lánh về bán dặng kiểm tiền buô hông, xin viết thư cho Bôn hiệu mà thương nghị.

Lánh về bán khôi trả tiền trước, bán dặng bao nhiêu thì trả tiền bấy nhiêu. Còn như vị nào lánh rượu về mà bán chẳng dặng, thì gởi trả lại cho Bôn-biệu cũng dặng vậy, miễn là ve còn tốt thì thôi.

Société des Sucres et Rhums de Cautho
Kinh Cáo

Một việc khá lăm

Có quan Giám đốc Quesnel sáng lòng muốu bán hai sô ruộng của ngài, ở tại Tháp mười (Mýtho) sô thứ nhất được 46 mẫu, ở dựa mé kinh, sô thứ nhì được 246 mẫu, ở dựa mé kinh lớn kêu là kinh Tông-dốc Lộc, kinh này xáng mới vét lại lợu lâm, bể ngan chừng 40 thước nên tiện bể chờ lúa ruộng lâm, và như muốu chờ lúa thăng lên Chợ-lớn đi ngã sông Vaico cũng dễ lâm.

Hai sô ruộng ấy đều là đất thuộc lâm, chẳng còn phải tốn công khai phá chỉ nứa hết; lại sảng trong đất có mười ba cái đìa, cá rất đại lợi. Có một sô đất khác kế cận với hai sô ruộng nói trên đây, chừng 300 mẫu, nguyên là của hiệu Speidel đã bị nhà nước tịch thâu lại và có lè trong một ít lâu sê giáo già bán

Hai sô ruộng của quan giám đốc Quesnel, buô lợi mỗi năm chừng 12 tới 15 ngàn giờ.

Ai muốu mua hai sô đất ấy xin gởi thư cho quan Giám đốc Quesnel tại Saigon, hay là gởi cho sô Nhứt-trình An-hà tại Cần-thơ mà thương nghị và đến xem báu đôt-thì hiều rõ.

MỸ KÝ

TIỆM HỘA CHƠN DUNG VÀ KHẮC CON ĐẦU
ở đường Tarse, số 16

Ngang nhà MOTTET, Saigon

Kính cáo cùng quý khách dặng hay; tại tiệm tôi có làm mà đá bằng đá cẩm thạch, đá xanh Ton-kin có dù các thứ kiều.

Có khắc con dấu bằng đồng, mủ thun bằng cây, chạm bản đồng cùng hoa điêu thảo mộc theo lá nhân hiệu, vân vân.

Một bia chạm bản đá cẩm thạch.

Có thợ hoa chơn dung nhâm hinh người mà vẽ bằng dầu sơn vò bồ, nước thuốc mực Tàu, viết chì than, họa biến liền và tranh, họa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Chaussures en tous genres.

TRƯƠNG-NGỌC-GIÚ cẩn khái

Phò cáo đồng bang

Kè từ buổi An-Hà An-quán,
Tại Cần-thơ, tạo sáng đèn rày,

Lục-châu quân-tử, ơn dày
Mão-cần mua giáp, ngày nay thạo-hành,

Thanh-hành dặng cửa hàng rộng mở
Máy sấm thêm, thấy thợ tin rộng,

Lành in chi thấy đẹp xong,
Truyện, thơ, định-thiệp, thiệp-hồng,

Thiệp-lan.

Toa, sô, bộ, làm cảng kỵ lưỡng,
Chắc lại bền chẳng nhương của người

Nói chi sách đóng thì thôi!

Lưng da, lưng bồ, đê dời ít hư.

Sách in sáng, tinh tú, Kim Túy,
Tự diễn cùng Sứ ký Đại-nam.

Tuấn tra Pháp-lê, dạy kham,
Cách thi hành án, thiệt làm rất bay.

Thước, viết nghiên sáng dày dù hàng
Thiếu chi dầu giấy láng, mực ngồi;

Chuốc trao, vào phải nhường lời.

Sang chơi I chuyển xin mời các ông

Tuy vật liệu, nay không dễ dỡ,

Bồn quán nào dám phụ ý ai,

Khó nhọc thứ mây chẳng nài,

Mieng cho đẹp dạ Quí-ngài là hơn.

An-Hà An-quán Bd Saintenoy Cần-thơ.

Đến kính.

LOI RAO

Kè từ ngày 1er Novembre 1919, ai có trống mía nhiều xin chờ đến lò rượu **RHUM STELLA** tại làng Phú-Thứ (Cần-thơ) mà bán. Bất luận mấy ghe cũng mua; mua dặng tiền lâm.

Còn ai chưa trống mía cũng nên trống cho nhiều mà bán vì lò rượu này dùng nước mía mà làm rượu.

Xin ghé mắt

Truyện Ngù-phụng-Lầu của Trần-văn-Hương có đẽ bán tại nhà in Hậu-giang Cần-thơ. Vây xin đóng bang liêu vài cát tiền lông phi mua đọc giúp vui giây lác, giải muộn thoán cũng được vài canh. Trước là coi cho tiêu khiển ngày giờ sau thấy đều tệ mà chira!

Hãy mua coi sẽ biết. Ngộ lâm!!

Giá mỗi cuộn là..... 0\$20

Ai mua nhiều tính giá rẻ hơn

1 cuộn giá..... 0\$20

30 cuộn giá..... 6\$50

100 cuộn giá..... 12

LE KHANH-TRINH

Géomètre-civit

CANTHO-CHAUDOC

LEVÉ DE PLANS

Délimitation et Bornage

EXPERTISES

Ông Lê Khanh-Trinh

KINH-LÝ

Cantho-Chaudoc

Lành đạt điện thô

Phân ranh hạng

Tương phân thô sàng

Công chuyện làm kỵ và mau lại giá nhẹ

Xin viết thư nơi tôi mà thương nghị.

Đến kính.

Đến kính.

Thuốc gói hiệu Globe

(TRAI ĐẤT)

**PIERRE PHAN-VAN-VAN**

DIT VANG

Géometre civit

Longxuyên — Chaudoc — Sadec

ARPENTAGE

Délimitation et Bornage

EXPERTISES

Ông Phan-van-Vang

(Pierre)

KINH-LÝ NGOẠI NGẠCH

LONGXUYEN—CHAUDOC—SADEC

Lành đạt điện thô,

Phân giá hàng,

Tương phân thô sàng,

Công chuyện làm kỵ

càng và tin giả nhẹ

Biển chủ có cần dùng

xin viết thư thương nghị

LOI RAO

Kính cùng lục-châu dặng rỏ tại nhà in Hậu-Giang Cần-thơ, có báu sach chữ quoc-âm đẽ giúp cho Hương-chic có quyền thi hành như trường-tòa.

Sách này có 156 trường, và có dù kiều yết thi, lời truyền rao, củi ông DUONG-VĂN-MÊN mới dọn.

Giá mỗi cuộn là..... 3\$.00

Tiền gửi..... 0.15

Xin viết thư đến nhà in Hậu-Giang Cần-thơ, mà mua.

Thuốc diều- hiệu Globe

(TRAI ĐẤT)



Có gói 10 điếu

Có gói 20 điếu

Hút đã ngọt, đê dành lâu được
không mốc, không mực.

Tại Hàng DENIS-FRERES có trữ bán

Nhà máy xay gạo

TẠI CHAU THÀNH CANTHO

Tại nhà máy xay có xay và trữ gạo trắng, bún, lè và bún ta. Gạo xay ra có nhiều dạng tùy theo giá.

Trong lục-châu, chư vị nào muốn mua hoặc nhiều hoặc ít, xin viết thư mà thương nghị.

Décortiquerie de Cantho.

HIỆU MÓI**Trần-Mạnh**

Ở đường mè-sóng, gần cầu tàu Khách-Trú — **Cantho**

Có bán đủ thứ: Rượu-tay, dò-hộp, thuốc hút (TABACS ET CIGARETTES) thuở-tay (PRODUITS PHARMACEUTIQUES) dù, nón, khăn sách, truyề, thơ, tuô-giấy, mire, và các thứ vật dụng theo thời-kim-thời, vân vân.....

Kinh cùng Lục-châu Quán-tứ

Tiệm tôi mới lập, bán đủ các thứ hàng hóa dâ kề trên dày; chẳng những là nón và lõi, lại còn giá rẻ hơn các nơi

Tôi có lanh bán CONTRE REMBOURSEMENT cho những người ở xa/ ngoại tỉnh, hay là xa cách c. An-thà-h, có cần dùng món chi, chẳng hang, cứ vội viết thư cho tôi thì tôi liền gửi món ấy đến họ chư-tôn lập tức. Nói tóm lê đều là: chư-tôn có cần dùng vật chi, ở tại Càm-thơ có bán, thi tôi cũng có thể mà gửi ngay cho chư-tôn dặng vậy.

Xin chư-tôn Quý-khách, thường tình đồn.-ban, ra ờn chiêu-cỗ, giúp nhau, dặng man lắn-bỏ trong nỗi thương trường, thi ờn ấy rất nhanh tay cầm.

TRẦN-MẠNH kính cáo.

TIỆM BÁN BÁNH MÌ**HIỆU TÂN-PHƯỚC**

Đường kinh lấp — Cantho

NGUYỄN-NGỌC-NỮ**LÀ CHỦ TIỆM**

Kính lời cho quý ông, quý thày rõ: tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tẩy, mua tại hảng bán bột (tất cả danh tại Saigon). Cách làm sạch sẽ, bánh thi đê trong từ có kiến rộng nước kiến lên

không dặng, ruồi bu không được lại khôi ai rờ tay dơ, ai muốn mua ở nào thi chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

Xin có lõi g chiểu cố giúp hàng đồng bang trong cuộc thương mai.

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

Võ-văn học hiệu

Trường học của Ông Võ-văn Thom lập, gọi là "Võ-văn, học hiệu" đã khai từ hôm 4 November 1918. Nay được 50 tròn năm và nay vào trường

Thầy giáo cẩn mẫn con nit học mau tân phát vô cùng.

Tiên học và an, ngủ phải đóng trước tin giá như vậy.

Học ngoài không ăn ngủ 4\$

Học và ăn buổi trưa 7

Học và ăn ba buổi, ngủ

tại trường 12

Như ai dùng giấy Quốc-trái mà đóng tiền trường cho con cháu học, thi Ông Độc học trường Võ-Van cùng thâu, cứ mỗi phiếu 100 francs thi kê là 16\$

Bữa 3 Juillet bài trường tối 5 Aout thi tựu, còn kỳ bài trường Tết thi cứ răm tháng chấp bài qua răm tháng giêng thi tựu ba con cò bắc ai có dịp đi Càm-thơ ghé coi cách sắp đặt chỗ học, chỗ an, chỗ ngủ.

Ai có cần hỏi thăm đều gi, xin gửi thư cho Ông Võ-văn-Thom, thi lập tức có thư trả lời.

PHARMACIE SHANGHAI**TRÔNG RĂN THAY CON MẮT****Chủ nhơn TRIỆU-CUONG**

Một tiệm lớn ở tại đường Marins, số 88 — Cholon

Một tiệm mới ở tại đường Galliéni, số 3 — Saigon

(Ngang nhà già xe lùa Saigon-Cholon gần Chợ-Mới)

Bản Dược Phòng có trữ bán nhiều thứ thuốc rất nên thần hiệu đều có dùng cái nhơn «Con Bướm Bướm» làm tin, chủ quí vị có mua thuốc của tiệm tôi, hãy nài cho được cái nhơn «Con Bướm Bướm» mới là thiệt thuốc của tiệm tôi, kèo làm thứ giả uống vào thêm hot.

Bản Dược phòng có gởi thuốc tại nhà: THÁI-KY-SƠN, ở đường Pellerin số 23-Saigon bán giüm y giá của tiệm tôi, chủ quí vị Long Lạc-Châu có cần dùng thuốc của tiệm tôi, xin viết thư cho hay sáng lòng gởi cách Contre remboursement. Còn tiền gởi về thần chả phải chịu

SHANGHAI BO HUYET YẾN SƠ VỀ

(20) Thuốc bò thận tinh thần hiệu

THẬN HOÀN

Theo đời Văn-minh này trong xã hội của Đông-bào ta từng có tiếng khen cho thuốc trị bệnh nhiều món dâ hay, lại lịch trị vô cùng, và các Lương-y trong các nước cũng làm chứng chắc cho ta phương thuốc Từ Thận này là một phương quá lạ trong việc tráng dương nếu bình các chứng thuốc Thận rất nêu dè đặt, theo thuốc này mà trị những là: Tâm, Thận, bất giao sanh chứng chiếm bao Di-tinh, nếu dè lâu ngày đường Ngọc quan hư xuồng mông hoái biến ra chứng Trệ-khí (đau giải) dùng thường thuốc này thì tráng hỏa cho măng mòn ấm nơi thận thi tức thi mạnh giỏi;

1.—Huyết khí suy nhược, tinh thần hao kém, ảo uống không dặng, giao cấu không ối, mông-mị di-tinh cũng là dòn bà lỵ h ног tý cung, dòn ông tinh huyết hư nhược nên mới chậm có con, dùng thuốc này công hiệu hơn hết, sức mới mạnh ưa tính chất của các loài cá, và ấm thận thi hơn sức Lộc-nhung, thiệt là bổ tạng hàng nhất trong hoàn cầu;

2.—Bản hoàng-tho tháp, nhiệt sanh etern, lâm trè, ngủ lâm, mới thi dài gã, lâm dài bài hoái dòn diệu, hay là bài đau sang độc mà uống nhiều thứ thuốc bài độc làm cho phạt ti-vi hao thận phổi, dùng đến thuốc này cũng năng bồi bổ cheo nguồn tiêu trừ các chứng bệnh;

3.—Mỗi lung môi gỏi, nhiệt tê xương cốt, đi đứng có dấu không vững vàng, các chứng thuộc về cuộc chơi bởi quá độ khiến tinh thần bùng rùng, dùng thuốc này trở nên mạnh mẽ;

4.—Ti-vi huyệt hao kém, hay

mệt hay mỏi đêm khuya, thường hay sòng bén bởi tích trê nhiều, ăn nồng không tiêu, dùng đến thuốc này khai vị kiện ti chau thau au ô;

5.—Đòn bà con gái đường kinh huyết hư huyết kinh vàng đợt nưng trê đông khôi huyết sác bầm, sanh chứng xích dài hạ, bạch dài hạ, đường kinh trời súc không chứng, khi ít khi nhiều nơi ấm mòn hú lạnh, dùng đến thuốc này rất hay vô cùng;

6.—Những người già cõ, thận hư mang mòn hú kém, hay dài đêm, xương cốt mồi mẽ, dùng đến thuốc này rất cố tình bồi thận, dầu già tuổi cao cũng mau có con biệt là thuốc bò thận rất nên công hiệu.

Như vị nào có mây chứng dâ kề như trên dày, thi mau dùng thuốc hoàn này trong một ngày sẽ thấy hiệu nghiệm chẳng sai, uống luôn cho dặng 3, 4 ngày các bệnh đều hết, mà lại mạnh mẽ hơn xưa thân thể tráng kiện, như mây đong già, bà cõ khí huyết đậm suy, tinh thần hao kém ăn uống chẳng dặng, binh hoan liêu niêm, như uống thuốc này cho thường, thi ăn uống mau tiêu, da thịt mịnh màng, thêm sức sống lâu, già trỡn trê, còn trê thêm sức mạnh, có con thiệt là một phương thuốc bò huyết rất hay qui trọng hoàn cầu.

Chú quí vị có mua hãy nài cho dặng hiệu PHARMACIE SHANGHAI và coi nhơn «Con BƯỜM-BƯỜM» mới là thiệt thuốc của Bôx-Dược-Phòng kèo làm thứ giả mạo

Cách dùng: Tôi trước khi đi ngủ uống một hoàn, uống với nước muối hay là nước trà, dùng luôn luôn đến khi trong mình cho thiệt mạnh.

THIẾT GIA:

Mỗi hộp hai hoàn 1\$00

HIO'I

DỒNG BẮNG

Trong xứ ta có lò đặc
một thứ rượu ngon làm
kêu là **Rhum Stella**
làm ròng bằng nước miếa.

Ta nên mua rượu này
mà uống, vậy mới là tò
ý bình vực cái mồi lợi
trong xứ ta đó.



Rượu **Rhum Stella**
này giá đã rẻ mà uống lại
nên thuốc nứa.
Mua uống rồi mới biết,
SOCIÉTÉ
des
SUCRES ET RHUMS
Cantho Cochinchine

Muốn mua xin do nơi
HÀNG HẬU GIANG
DƯƠNG HÀNG
Cantho, Saigon,
Bachieu, Soctrang
Vinhlong, Mytho
Travinh

Vậy mồi lợi càng ngày về tay đồng-chưởng

*Le et appr. au anh publication
Cantho le 15 Decembre 1919
L'Administrateur*